

FL.
FRAN-
CIS-
CUS
PAROCHIE

FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN

4
2021

PAROCHIEBLAD



Colofon

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

**Jaargang 10, nummer 4
december 2021**

Verschijnt: vier keer per jaar
Oplage: 7.400 exemplaren
Druk: WS Mediagroep, Waardenburg
Opmaak: iMoose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel

Telefoon: 0418 - 63 25 04
Bereikbaar: dinsdag en donderdag
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten deze
tijden kunt u inspreken op een ant-
woordapparaat of bellen naar het
ingesproken noodnummer.

E-mail:

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk,
jubileum, ziekenzalving, zieken-
communie en overlijden, belt u met
het Algemeen secr. / 06 - 15 17 83 57

Algemene bankrekening
NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

De uiterste datum voor het aanleve-
ren van kopij voor het volgende num-
mer is 21 februari. Het zal worden
bezorgd rond 19 maart 2022.

Website:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Redactie

Voorstraat 102
5334 JV Velddriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

Lokale contactpersonen

Alem:

Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:

Bart van Helvoort
bvhelvoort@gmail.com

Hedel:

Ben van Bronkhorst (06-21403571)
bjjvbronkhorst@gmail.com
+ Hans van Bommel
hvbommel@hotmail.com

Kerkdriel:

Riet Corten (0418-631677)
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl
Guus Larsen, Heidi van Houten

Rossum:

Bertha van Doorn (06-14454168)
berthavandoorn@upcmail.nl
+ Wilma van Haaften (06-23155517)
wilmavanhaaften@upcmail.nl

Velddriel:

Hetti van Kessel (0418-635987)
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

Zaltbommel:

Tiny van Steenberg (0418-514262)
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl
+ Han van der Waal
j.h.vanderwaal@gmail.com



Advent is dromen dat Jezus mag komen

Advent is dromen dat Jezus mag komen, zo luidt een kindertiedje. Als een kindje wordt verwacht is dat een grote vreugde voor ouders en familie. Een tijd van hoopvol wachten op een goede geboorte, een tijd van waken over de gezondheid van moeder en kind.

Het moet wel een heel bijzonder mensenkind zijn dat wij 2000 jaar later, Hem elk jaar opnieuw verwachten en zijn geboorte gedenken en vieren. Het kind wiens ouders Hem de naam Jezus gaven, wat betekent: 'God redt'. Hij was geen gewoon kind, maar een mens waarin God op aarde kwam, zodat hemel en aarde elkaar kunnen raken.

Het is die God met ons: 'Immanuel' die ons zo heel nabij komt in de geboorte van het kind Jezus. Het maakt dit geboortefeest ieder jaar zo vreugdevol en hoopvol. Dat God zo met ons is begaan dat hij op aarde zichtbaar wordt door zijn zoon.

Die nabije God, geeft ons hoop, het is het ware licht in een wereld met soms zoveel duisternis. Wij mogen Hem ontmoeten in goede en liefdevolle mensen. Daarom mogen we kerstmis vieren met veel warm (kaars)licht, het maakt ons blij en verwarmt ons.

We hebben weer beperkingen hoor ik u zeggen, geen nachtmissen, geen mooie kerstconcerten, geen grote feesten. Maar gelukkig hebben we wel de vrijheid om in in eigen kring Kerstmis te vieren en de dagmissen te bezoeken en de mooie kerststallen in onze kerken te bekijken. Vanuit onze eigen Sint Jan zal dit jaar de televisie nachtmis voor heel Europa worden uitgezonden.

Een sobere Kerstmis, maar komt dat niet heel dichtbij de geboorte van Jezus de Christus een 2000 jaar geleden? Als onaanzienlijke is Hij geboren, in armoede leefde Hij, maar was een groot voorbeeld voor velen. Geeft Zijn komst en Zijn nabijheid niet de echte warmte en de echte vreugde van Kerstmis? Een vreugde van nabijheid en warmte die niet veel glitters nodig heeft.

Namens het redactieteam wens ik u heel veel leesplezier en van harte een vreugdevol Kerstfeest.

Mirjam Duijts-As





Adventskrans

Op weg naar Kerstmis wordt telkens een extra kaarsje aan de Adventskrant ontstoken. Elke week wordt het dan steeds weer een stukje lichter. Als kind vond ik het aansteken en het branden van de Adventskaarsen gezellig en spannend tegelijk. Er hing een bepaalde verwachting in de lucht, dat er iets moois en bijzonders ging gebeuren.

Verwondering

Het is de verwondering van het kind, dat ik ben kwijtgeraakt toen ik op kamers ging om te studeren. Misschien had het ook gewoon met de leeftijd te maken. Alles werd meer beredeneerd en waarschijnlijk had het ook met ontgoocheling te maken. Je ontdekte dat de wereld niet zo mooi was, als die waar je als kind in wilde geloven.

Het Kind neemt ons bij de hand

Op Kerstavond zijn de vroege vieringen vaak het drukst bezocht. Juist de jonge gezinnen met kinderen

bevolken dan massaal de kerken. Het is de avond waarbij de ouders de kinderen bij de hand nemen om het verhaal van het Kindje Jezus te vieren. Misschien dat ook de ouders weer die verwondering en verwachting zoeken, die de kinderen op zo'n aanstekelijke manier over weten te brengen.

Het Kind van Bethlehem

Het kan mij ook altijd weer raken: het samen zingen, van hoe mooi de wereld werd in die Stille Nacht. Het gevoel van verbondenheid met allen die samenkomen bij die eenvoudige stal, met de herders, hun schapen en de wijzen met hun schatten. Het gevoel van zorg en hoop bij het zien van het kleine kwetsbare Kindje Jezus in de kribbe.

Een nieuwe hoop

Het klinkt misschien naïef om zo over het Kindje Jezus te spreken. Tegelijk merk ik in gesprekken met jonge ouders, hoe de geboorte en





de zorg voor een kind hen veranderd heeft. De verantwoordelijkheid en zorg voor de wereld om hen heen, trekken zij zich veel meer aan. In wat voor een wereld moet hun kind opgroeien? Ook in verhalen van broeders en zusters in de missie hoor ik dat het juist de kinderen zijn die de hoop in zich dragen juist in tijden van oorlog, honger en onzekerheid.

Onderweg voor ons geboren

De Adventsactie in de kerken staat niet zonder reden in het teken van de zorg voor moeder en kind. Als er hoop is voor een betere, vredigere wereld, begint dat bij kinderen die de hoop in zich dragen. Het is in hun verlangen om in veiligheid te leven en te spelen. Het is in hun geloof dat een betere wereld mogelijk. Het is in hun liefde voor mensen en dieren om hen heen, waarin zij Gods blijde boodschap uitdragen. Het is dat geloof, die hoop en die liefde, die het Kindje Jezus met zich brengt.

Zalig Kerstfeest

“Venite Adoremus”, “Komt laten wij aanbidden” klinkt in de Kerstnacht. Komt laten we ons raken, door die blik van God, die twinkelt in de ogen van het Kerst-Kind. Hij die ons eraan herinnert dat ook wij dat verlangen in ons dragen, en dat het Kind ons bij de hand neemt.

Moge dat Kind ons zegene met Vrede en alle goeds, om weer met verwachting en hoop op weg te gaan in het nieuwe jaar.

Van harte wens ik u daartoe een

Zalig Kerstfeest en een
Gezegend Nieuwjaar.

Pastoor Roland Putman ofm

Telefoon pastores

Pastoor Roland Putman

tel.: 06 - 542 90 774 of e-mail:

pastoor@katholiekbommelerwaard.nl

N.B. op woensdag niet bereikbaar

Pastor Bertus Bus

tel.: 06 - 22 84 77 76 of e-mail:

bertusbus@katholiekbommelerwaard.nl

N.B. op maandag niet bereikbaar

Secretariaat

Christianne van Dierendonck

tel.: 0418 - 632 504 of e-mail:

info@katholiekbommelerwaard.nl



**GOD
VERSTOPT ZICH
IN DE GEDAANTE
VAN EEN KIND**

Het kleinzoontje van rabbijn Baroukh komt huilend de kamer binnen. Grootvader vraagt: “Waarom zo droevig kind?” Het kind antwoordt: “Mijn vriendje wil geen verstopper met me spelen. Ik had me zo goed verstoppt. Hij heeft me niet willen zoeken. Dat is toch niet eerlijk opa!” Grootvader troost het kind en zegt: “Ook God is verdrietig, Hij verstoppt zich ook. En mensen doen geen moeite meer om Hem te zoeken.”

Dit verhaal over rabbijn Baroukh en zijn kleinzoon maakt in mij iets los waar ik soms mee worstel. Hoe kunnen we vandaag aan de dag iets van God ervaren? En nu horen we: ‘Ook God is ongelukkig.’ God ongelukkig? Wat een goed aanvoelen van God heeft deze rabbi. Hij wil niets weten van een almachtige, alwetende, heersende god, die zich opdringt aan de mensen en hun lot onbewogen bepaalt. Terecht hebben mensen zich van deze griezelig, grillige god en zijn kerk afgewend.

Met één zin veegt rabbi Baroukh dit godsbeeld van tafel. Hij vergelijkt God met een kind dat zich met rooie konen van opwinding verstoppt en vol verlangen wacht totdat het gevonden wordt door zijn speelkameraad. Die speelkameraad zijn wij. God heeft zich verstoppt en wacht tot iemand Hem gaat zoeken. Kunnen wij de kracht nog opbrengen om Hem, om God, te zoeken?

Normaal gesproken gaan we hem in de langste van alle nachten zoe-

ken. Van één van de liederen, die we met Kerstmis zingen, luidt de tekst: ‘Komt ons in diepe nacht ter ore, de Morgenster is opgegaan, een mensenkind voor ons geboren, God zal ons redden is zijn naam.’ God ‘verstoppt’ zich in een mensenkind. Hij komt tot ons in de verhullende gedaante van een kind. Is dat nu een manier van God om zich te laten zoeken en vinden? Had Hij niet beter met een majesteit en een luister groter dan die van keizer Augustus kunnen komen? Dat is een mens waar je ‘u’ tegen zegt, waar je tegen opkijkt.

Status, aanzien, macht, invloed, wie is daar niet van onder de indruk? Maar vergis u niet! Aan het eind van het evangelieverhaal zijn ze nergens meer: die hoge heren van het begin, die machthebbers. Er wordt met geen woord meer over hen gerept. God zet in het kerstgebeuren onze wereld op zijn kop. Hij zoekt geen onderdak in het Witte Huis, het Kremlin of het Vaticaan. Hij laat zich vinden in een stal, een voerbak; Hij laat zich vinden in een kind. Kerstmis is de nacht van het kind, dat weerloos kind in de kribbe. Ja, daar draait alles om, want daarin laat God zijn gezicht zien. Een weerloos kind.... Wat is daar zo bijzonder aan? Het komt volslagen machteloos ter wereld. Het is één en al hunkering naar veiligheid en geborgenheid. Het snakt naar zorg, liefde, warmte, hartelijkheid. Het kind rekent op de mensen om zich heen, het heeft nog een grenzeloos

Inspiratie

vertrouwen in hen. Het kind, totaal afhankelijk van anderen, maar ook nog zo onbevangen. Dat kind maakt het beste in ons wakker. Het Kind in ons. Alleen het kind in ons kan scherp, onbevangen, onbaatzuchtig, opgewonden genoeg zijn om eerlijk God te zoeken.

Ergens zegt de profeet Jesaja: 'men zal het kind dat ons geboren is noemen: Wijs bestuurder, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. In dat kind wordt zichtbaar waar het in waarachtig menselijk leven om begonnen is: om vrede die tot stand komt door gerechtigheid te doen.' Misschien zijn mensen die recht doen aan anderen, eigenlijk kinderen die echt samen delen. Zij vertegenwoordigen een andere kracht dan geweld. Zij openen het uitzicht op een wereld, waarin liefde het laatste woord heeft.

Dit profetische woord over een nieuwe wereld, waarin liefde de boventoon voert, lijkt kinderspel. Durven wij nog te spelen met het visioen? De verbeelding is allang niet meer aan de macht, maar ligt als oud speelgoed te versloffen op zolder. Het visioen is ongelukkig. Zij verstopt zich ook en de mens doet geen enkele moeite om haar te zoeken.'

God verstopt zich in de gedaante van een kind. 'Kind ons geboren, zoon ons gegeven.' Als we God wil-

len vinden, dan is het nodig om het spel opnieuw te leren spelen. Kinderen doen dat spontaan. Maar wij, mensen hebben het een beetje verleerd. Misschien wel omdat wij te vaak werden teleurgesteld omdat niemand meer het spel van het leven met ons wilde spelen. En wij, wij stonden eenzaam en verlaten met lege handen, wenend als het kleinkind van rabbi Baroukh.

Het kerstfeest wil het kind in ons soms droeve hart opnieuw wekken en ons weer aan het spelen brengen. God laat zijn kind in ons geboren worden. Kind in u. Het waarachtige beeld van God in u. Jezus heeft dat tere, kwetsbare en deemoedige altijd bewaard. Het is voor Hem de bron gebleven van waaruit Hij leeft. Hij heeft laten zien dat het echt kan: liefdevol leven. Durven wij het aan met God om het kerstgeheim opnieuw bij de tijd te brengen?

Jezus, om het licht van uw gelaat bidden wij. Dat U geboren wordt in ons. Dat U opstaat, Jezus, in ons; oog en oor van U, uw handen en voeten, uw manier van leven dus, mijzelf verlatend om de ander nabij te zijn en om de aarde die mij lief is te helpen dragen. Wij bidden U voor iedere mens die wacht op een ander, op U misschien wel in mij.

pastor Bertus Bus



Een nieuwe redactie

Het parochieblad zoals u het nu voor u heeft bestaat dit kalenderjaar tien jaar.

Als aanloop van de fusie van zeven parochies in de Bommelerwaard in 2013, besloot het toenmalig bestuur dat het belangrijk was om te beginnen met een gemeenschappelijk parochieblad, zodat de oude parochies elkaar ook wat beter konden leren kennen.

Afgesproken werd dat elke kern wel zijn eigenheid mocht en kon behouden, iets wat ook in het huidige blad nog steeds heel herkenbaar is. Al snel was Wim Koopman van imoose bereidt het technisch gedeelte en de opmaak van het blad te verzorgen.

De redactie heeft in de loop van de tijd wat wisselingen ondergaan, maar is sinds de dood van Henny van Lieshout erg uitgedund.

De hoogste tijd om op zoek te gaan naar versterking. Wij zijn dan ook blij aan u te mogen voorstellen het nieuwe team:

- Pastor Bertus Bus
- Els van der Heijden
- Ans Nettenbreiers
- Christianne van Dierendonck
- Mirjam Duijts-As
- Wim Koopman



Dit jaar bestaan
parochieblad en website
alweer 10 jaar!

Uiteraard heeft het team wat tijd nodig om op elkaar in te spelen en zal dit in de toekomst naast veranderingen hopelijk ten goede komen aan het blad.

Wat betreft de locaties en het insturen van copij, blijft het als vanouds. Wij zijn blij met onze plaatselijke redacteuren die voor u als lezers het aanspreekpunt zijn en blijven.



Vacature

Het bestuur van de R.K. Parochie Heilige Franciscus beheert en bestuurt de wereldlijke kant van onze parochie. Hieronder vallen onder andere het beheren van gebouwen en andere bezittingen, de financiën, het vrijwilligersbeleid en de interne organisatie. Het bestuur ondersteunt het pastorale team in het beleid om onze parochie toegankelijk, actief en toekomstbestendig te houden.

Het parochiebestuur bestaat uit acht actieve vrijwilligers uit de verschillende kernen van onze parochie, elk met hun eigen aandachtsgebied en portefeuille. Het bestuur vergadert maandelijks en werkt nauw samen met vrijwilligers en contactgroepen in de verschillende kernen. Het bestuur wordt ondersteund door het parochiesecretariaat.

Het parochiebestuur is op zoek naar een:

Bestuurslid Communicatie

Het Bestuurslid Communicatie heeft de volgende taken:

- Het formuleren van het communicatiebeleid van de parochie
- Het zorgen voor een positief en realistisch imago van de parochie
- Er samen met contactgroepen en vrijwilligers voor zorgen dat de parochie goed, open en duidelijk communiceert
- Het coördineren van alle externe communicatie waaronder parochieblad, website, social media, etc.

Voor deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste persoon met een duidelijke affiniteit voor communicatie, die zich samen met het de overige bestuursleden en het pastorale team wil inzetten voor de toekomst van onze parochie. Het betreft een vrijwilligersfunctie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Theo Queis, vice-voorzitter van het parochiebestuur:

- 06-18884869
- theo.queis@gmail.com
- info@katholiekbommelerwaard.nl





Bisschoppelijke Adventsactie 2021

27 november t/m 19 december

Een gezonde start voor moeder en kind

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Als u dit leest is de adventsactie al begonnen.

Dit jaar is gekozen voor het project:

Zwangerschapsbegeleiding in de Gazastrook.

Veel vrouwen in de Gazastrook hebben dringend behoefte is aan goede zorg en begeleiding rondom de zwangerschap en bevalling. Voor velen van hen is een medisch centrum echter onbereikbaar. Dit project geeft toegang tot goede zorg en begeleiding tijdens en na hun zwangerschap. Wij bevelen dit project dan ook van harte bij u aan om dit te steunen.

Tijdens de adventsperiode wordt er in de kerk gecollecteerd er staan de bekende bussen achter in de kerk waar u kunt doneren.

U kunt ook rechtstreeks doneren op rekeningnummer:

NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag

Dank u wel, ook namens de mensen die dankzij uw bijdrage zicht krijgen op een hoopvolle toekomst.

Wilt u meer weten over de projecten kijkt u dan op www.adventsactie.nl





Bijbelgespreksavond

In de Bijbel horen we niet alleen verhalen over God, maar God spreekt in de Bijbel ook tot ons. Op de Bijbelavonden willen we daarom het Evangelie met extra aandacht lezen, als een persoonlijk woord van God aan ons.

Voor wie de Alpha-cursus gevolgd heeft zal deze leeswijze bekend voorkomen. We beginnen altijd met een gebed tot de Heilige Geest, en meditatief Bijbels lied/muziek. Aansluitend lezen we de Evangelietekst van de eerstvolgende zondag, waarbij we onze persoonlijke vragen en opmerkingen mogen plaatsen. Hierna lezen we de tekst gezamenlijk door om in gesprek met

elkaar, helder te krijgen wat de Boodschap voor ons dagelijks leven zou kunnen zijn. Hierbij worden we elke op eigen wijze persoonlijk aangesproken. We sluiten de avond ook weer af met gebed, met de intentie, dat het Woord van God in ons leven verder helder en zichtbaar mag worden.

De Bijbelavonden zijn op donderdag van 19.15 tot 21.00 uur in het parochiecentrum (Voorstraat 102, Velddriel). In het komende kwartaal is dat op donderdag 6 januari, donderdag 27 januari, donderdag 3 maart en donderdag 24 maart.

U kunt zich opgeven per e-mail:

pastoor@katholiekbommelerwaard.nl





Familiepastoraat

In november is het familiepastoraat een nieuwe fase ingegaan. Naast de start van de Communie- en de Vormselvoorbereiding, zijn ook nog drie andere groepen gestart. Onze coördinator familiepastoraat Danny Hakvoort had hiervoor een goede basis gelegd. Zowel voor de groep tot zeven jaar, als voor de kinderen die voor 't eerst aan de Heilige Communie hadden deelgenomen, is er een eigen groep. Een tiental kinderen is daarvoor al aangemeld. Daarnaast blijft ook de nog de tiengroep Squad4J6, voor wie het Vormsel hebben ontvangen. Voor de ouders is ook een eigen groep gestart, zodat zij naast de ouderavonden verder met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Alhoewel we door de ontwikkelingen rond het Corona-virus, een bijeenkomst uit moesten stellen, zijn we veelbelovend van start gegaan. In de afgelopen drie jaar heeft Danny Hakvoort hard gewerkt om het familiepastoraat in onze parochie mogelijk te maken. We zijn dankbaar dat we daardoor nu zelf, met begeleiding vanuit het bisdom, nog verder uit kunnen bouwen.



Vieringen: **gezamenlijk en lokaal**

Alle pastores en een team aan parochianen, neemt aan het familiepastoraat deel. Als de vieringen van het familiepastoraat daarom ook op zondagochtend vallen, zal dat enige viering in de parochie zijn. Het betekent dat ongeveer één keer per twee maanden op zondagochtend een gezamenlijke viering is, waarbij iedereen natuurlijk welkom is. Verder is in de Pastoraatsgroep besproken dat ook in Rossum weer om de maand een zondagse Eucharistieviering is. Voor Velddriel en Alem betekent het dat een aantal vieringen op een ander tijdstip is, we zijn dankbaar dat dankzij de inzet en inschikkelijkheid van veel parochianen ruimte is gegeven aan de nieuwe pastorale koers, gericht op de groei van onze parochie.



A black and white portrait of Titus Brandsma, a young man with short, light-colored hair, wearing round-rimmed glasses and a dark clerical garment. He is looking slightly to the right of the camera with a neutral expression. The background is a dark, textured studio backdrop.

TITUS BRANDSMA BINNENKORT HEILIG VERKLAARD

Paus Franciscus heeft onlangs besloten binnenkort Titus Brandsma (1881-1942) heilig te verklaren nadat de congregatie voor heiligverklaringen hem dit heeft voorgelegd.



In de katholieke kerk is naast de Heilige Schrift de traditie van de Kerk heel belangrijk. In die traditie is het belangrijk dat mensen zich kunnen spiegelen aan anderen, mensen van vlees en bloed waar je een voorbeeld aan kunt nemen. Wat dat betreft is een woord als heilig ook betrekkelijk want elk mens maakt fouten.

Wie was deze van geboorte Friese man, die eigenlijk Onno Sjoerd heette. De stap om religieus te worden was in die tijd voor de intelligente Onno niet zo groot. Op één zusje na die een gezin stichtte, kozen ook zijn broer en drie zusjes voor het religieuze leven. Brandsma kwam terecht in Boxmeer en later in Oss bij de paters Karmelieten, waar hij ook zijn kloosternaam aannam 'Titus' dezelfde naam als die van zijn vader. Op zijn 24 jaar werd hij priester gewijd. Brandsma was een heel veelzijdig man, filosoof, universitair docent maar vooral ook journalist. Hij was een man van de katholieke emancipatie. Een stroming die ontstond toen de katholieken vanaf 1853 weer openlijke vrijheden kregen en enigszins uit een underdog positie letterlijk grond onder de voeten probeerden te krijgen. Hiervoor waren nodig een katholieke pers, katholieke scholen en wetenschap bedreven uit een katholiek perspectief. Brandsma richtte in Oss een katholieke mid-

delbare school op, was enige tijd rector magnificus van de katholieke universiteit Nijmegen en was oprichter van een katholieke journalistenopleiding, Hij had één grote tekortkoming: Hij kon geen nee zeggen.

Al vrij snel zag hij in de jaren dertig het grote gevaar van het Nationaal Socialisme. Hij weigerde als universitair docent mee te doen aan de uitsluiting van Joodse studenten. Zijn strijd tegen het nazisme nam steeds openlijker vormen aan en steeds meer verzette hij zich tegen onrecht. Hij reisde langs de redacties van kranten om vooral geen nazi propaganda op te nemen en nazi advertenties te plaatsen. Hiervoor werd hij in 1942 opgepakt waarna hij in de Scheveningse gevangenis, in kamp Amersfoort en ten slotte in Dachau terecht kwam. Bijzonder was het dat deze heel tengere man voor heel veel gevangenen een grote geestelijke steun en toeverlaat is geweest. Na zware mishandelingen en uitputting werd hij ernstig ziek waarna een kamparts zijn leven met een injectie beëindigde.

Een Nederlandse heiligverklaring is altijd een heel bijzonder en plechtig moment. Ongetwijfeld zal daar nog veel aandacht aan worden geschonken.

M.A.



Kerkbalans

**Geef vandaag voor
de Kerk van morgen**



Door het wegvallen van o.a. de nachtmissen zullen wij ook dit jaar weer veel collectegelden mislopen. Misschien wilt u ons met een extra bijdrage gedenken. De kosten van kerkonderhoud en pastoraat gaan voor een groot gedeelte gewoon door. U vindt de banknummers in dit blad bij uw locatie.

In januari 2022 gaan wij weer van start met de landelijke actie Kerkbalans 2022. Het thema zal zijn: Geef vandaag voor de Kerk van morgen. U zult hiervoor worden uitnodigend. Uiteraard bevelen wij de actie van harte aan. Anders dan soms gedacht wordt, moet de parochie financieel geheel zijn eigen boontjes doppen. Kosten van gebouwen en pastores drukken zwaar op de exploitatierekening. Wij kunnen uw steun niet missen!!!

*Ans Nettenbreijers
penningmeester*

Tarieven voor kerkelijke diensten 2022

Misintentie (stipendium)	€ 12,50
Huwelijksviering	€ 390,00
Jubileumviering	€ 295,00
Tarieven voor kerkelijke diensten bij een uitvaart	
Uitvaart in parochiekerk zonder koor *	€ 495,00
Uitvaart in parochiekerk met koor *	€ 595,00
Avondwake in parochiekerk zonder uitvaartdienst	€ 220,00
Uitvaartdienst in parochiekerk voor kinderen t/m 11 jaar	€ 285,00
Uitvaart in een verzorgings- of verpleeghuis **	€ 345,00
Avondwake zonder uitvaartdienst in een verz.huis **	€ 165,00
* <i>incl.absoute en avondwake in dezelfde plaats</i>	
** <i>exclusief huur van de kapel</i>	
Dienst in crematorium met vooraf uitvaartdienst	€ 135,00
Dienst in crematorium zonder vooraf uitvaartdienst	€ 295,00
Luiden van kerkklok als er geen kerkdienst is	€ 80,00

Kerstmis 2021

Wij hadden kerstmis 2021 ons heel anders voorgesteld, De voorbereidingen waren al in volle gang voor koster, dirigenten en zangers, kerststalbouwers en bloemversierders. Kerstmis zou een groot feest worden. Helaas mag het niet zo zijn. Na het horen van de maatregelen van de overheid, zijn op alle locaties veel vrijwilligers in overleg gegaan, hoe de vieringen die doorgaan op te luisteren en hoe om te gaan met de koorzang.

Nieuwe afspraken: vanwege de noodzakelijk maatregelen om het corona-virus te beperken.

- Op kerstavond vervallen alle vieringen
- Op Eerste én Tweede Kerstdag gaan de geplande vieringen gewoon door
- Op verschillende locaties zijn op eerste en/of tweede kerstdag 's middags de kerken open en kan men de kerststal bezoeken

We leven nog steeds in onzekerheid, omdat de maatregelen misschien nog aangescherpt worden.

Houd onze website www.katholiekbommelerwaard.nl en de advertentie in de Bommelerwaardgids voor de nieuwste ontwikkelingen in de gaten!





zaterdag 25 december - 1e Kerstdag

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Alem WoCo JVriesema
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zondag 26 december - 2e Kerstdag

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Rossum Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel WoCo CvLoon
11.00 Kerkdriel Eucharistie RPutman
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

dinsdag 28 december - Onnozele kinderen

14.30 Wielewaal Eucharistie RPutman

zaterdag 1 januari

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zondag 2 januari

9.30 Alem Eucharistie BBus
9.30 Ammerzoden Gebed JVriesema
11.00 Kerkdriel Gebed JVriesema
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 8 januari

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Ammerzoden Eucharistie BBus

zondag 9 januari

11.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zaterdag 15 januari

17.30 Leyenstein Eucharistie BvBronkh
19.00 Velddriel Eucharistie BvBronkh

zondag 16 januari

9.30 Ammerzoden Eucharistie MWegman
9.30 Rossum Gebed werkgroep
11.00 Kerkdriel Eucharistie MWegman
11.00 Zaltbommel Gebed werkgroep

zaterdag 22 januari

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman

zondag 23 januari

9.30 Alem Gebed werkgroep
9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
10.00 Maasdijkkerk Oecum JVriesema
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 29 januari

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman

zondag 30 januari

9.30 Ammerzoden Eucharistie BvBronkh
9.30 Velddriel Eucharistie JterMaat
11.00 Kerkdriel Eucharistie JterMaat
11.00 Zaltbommel Eucharistie BvBronkh

zaterdag 5 februari

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie BBus

zondag 6 februari

9.30 Alem Eucharistie BBus
9.30 Ammerzoden Gebed werkgroep
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Gebed JVriesema

zaterdag 12 februari

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.00 Ammerzoden Eucharistie RPutman

zondag 13 februari

9.30 Alem Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie RPutman
18.00 Velddriel Eucharistie RPutman

zaterdag 19 februari

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 20 februari

9.30 Ammerzoden Eucharistie RPutman
9.30 Rossum Gebed werkgroep
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 26 februari - Carnaval

17.30 Leyenstein Eucharistie RPutman
19.11 Ammerzoden Eucharistie RPutman



zondag 27 februari - Carnaval

9.30 Alem	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	Eucharistie	RPutman
11.11 Kerkdriel	Eucharistie	RPutman
11.11 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zaterdag 5 maart

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Eucharistie	BBus

zondag 6 maart

9.30 Alem	Eucharistie	RPutman
9.30 Ammerzoden	Gebed	JVriesema
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	RPutman
11.00 Zaltbommel	Gebed	JVriesema

zaterdag 12 maart

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Ammerzoden	Eucharistie	BBus

zondag 13 maart

11.00 Velddriel	Eucharistie	RPutman
-----------------	-------------	---------

zaterdag 19 maart

17.30 Leyenstein	Eucharistie	RPutman
19.00 Velddriel	Eucharistie	RPutman

zondag 20 maart

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
9.30 Rossum	Gebed	wergroep
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	Gebed	wergroep

Voorbehoud

Dit vieringenoverzicht is nadrukkelijk onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen! Het meest actuele vieringenoverzicht vindt u altijd op onze website:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Gedoopt

plaats datum naam

Zaltbom.	1 aug	Nadia Schwientek
Kerkdriel	1 aug	Emilia Kulczinska
Kerkdriel	8 aug	Ivy Haasakker
Kerkdriel	22 aug	Pepijn Overtoom
Zaltbom.	29 aug	Norah Kurstjens

Kerkdriel	5 sep	Bibi de Grouw
Kerkdriel	19 sep	Maan Haasakker
Kerkdriel	19 sep	Daav van Hemert
Kerkdriel	26 sep	Jazz van Hezik

Ammerz.	3 okt	Muck Verhoeckx
Kerkdriel	17 okt	Elin Klufft
Kerkdriel	24 okt	Noud van Heumen
Kerkdriel	24 okt	Djezz van Alem
Kerkdriel	31 okt	Eden van de Pol

Ammerz.	7 nov	Lex Veen
Ammerz.	7 nov	Lucy vd Heijden
Ammerz.	7 nov	Marie Hardam
Ammerz.	7 nov	Klaas Hardam
Ammerz.	7 nov	Anna Schutter
Ammerz.	7 nov	Emma Schutter
Ammerz.	7 nov	Tijs Schutter
Kerkdriel	21 nov	Mason van Leeuwen
Velddriel	21 nov	Mare Smit
Ammerz.	28 nov	Floris de Rooij



Velddriel

Voorstraat 102, 5334 JW Velddriel
(0418) 63 13 15
velddriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.
Martinuskerk Velddriel

H. Martinuskerk

Secretariaat: als hiernaast

Intenties:
Mw. J. van den Dungen
(0418) 63 20 61

Inloopuurtje pastorie

Maandelijks is er een inloopuurtje in de pastorie na de Eucharistieviering van 9.30 uur.

- Zondag 5 december
- Zaterdag 1 januari
Nieuwjaarsborrel!
- Zondag 30 januari
- Zondag 20 februari



Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Uiteraard onder voorbehoud corona maatregelen.

Overleden

† Toon van den Bighelaar, 88 jaar
Geboren 3 januari 1933 en overleden op 7 september 2021. Na avondwake en uitvaartviering in onze St. Martinus kerk hebben we hem begraven op het kerkhof naast de kerk.

† Frits van Namen, 77 jaar
Geboren 27 februari 1944 en overleden op 16 oktober 2021.

† Bets van Kessel, 78 jaar
Geboren 27 januari 1943, overleden op 7 december 2021. middagwake en begrafenis in St Martinuskerk Velddriel Aansluitend begraven op het kerkhof naast de kerk.

Heilig Doopsel

Op zondag 14 november 2021 is in onze Velddrielse St. Martinuskerk Mare Smit gedoopt en opgenomen in onze parochie.

Van harte gefeliciteerd!

Normaliter wordt er op de tweede zondag van de even maanden gedoopt in Velddriel. In verband met het coronavirus en de RIVM maatregelen wordt er tevens op verzoek gedoopt. Dit zijn de aankomende data (onder voorbehoud) waarop het doopsel plaats vindt:

- zondag 6 februari 2022
- zondag 3 april 2022

Voorafgaand aan de viering vindt een doopgesprek plaats met alle doopouders. Deze gezamenlijke avonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel of Zaltbommel en beginnen telkens om 20.00 uur. In 2022 zijn de volgende data gekozen voor deze doopgesprekken:

- dinsdag 18 januari 2022
- dinsdag 15 februari 2022
- dinsdag 15 maart 2022





MOV werkgroep Velddriel *Missio 2021*

In onze parochiekerk heeft in de maand oktober de collecte plaatsgevonden van Missio. Daarbij is het mooie bedrag van € 86,10 opgehaald. Namens de medemens hartelijk dank voor uw bijdrage!



Afscheid mw. Trees Hooijmans-Verhoeven

Na ruim 40 jaar heeft Trees Hooijmans-Verhoeven afscheid genomen van de M.O.V. groep Velddriel met een etentje op 11 oktober 2021 in de Aak te Zaltbommel. Hierbij waren van de gehele Franciscus parochie alle M.O.V. groepen bij aanwezig alsmede pater Bertus Bus en Jos Vriesema.

Enkele van deze acties waar Trees voor in de weer was zijn de bekende Vastenacties in samenwerking met de Deken Wehmeijerschool, de MIVA en Missio en de Bisschoppelijke Adventsacties. Nooit werd er tevergeefs aan de deur geklopt bij Trees Hooijmans.

Wij danken haar dan ook hartelijk voor alle inzet en goede werken. Alle goeds en Gods Zegen voor de toekomst toegewenst.

*Werkgroep M.O.V.
Gertrude Hooijmans en
Annie van Kuijk*



Bedankt!



Familievieringen met Martinus Kids

Onder voorbehoud!



De familievieringen zijn in samenwerking met het familiepastoraat. Aansluitend aan de activiteit in de Velddrielse St. Martinuskerk wordt de Eucharistieviering gevierd.

Let vooral op de tijden want die kunnen afwijkend zijn.

Eerstvolgende familievieringen waarbij de Martinus kids zingen zijn:

Zondag 12 december 11.00 uur Eucharistieviering
Let op: 9.30 uur vervalt

Zondag 26 december 9.30 uur kerstviering met diaken Coen van Loon

Zondag 9 januari 11.00 uur Eucharistieviering

Zondag 13 februari 18.00 uur Eucharistieviering

Zondag 13 maart 11.00 uur Eucharistieviering



Kerstmis 2021 en Nieuwjaar 2022

Helaas mogen er dit jaar op kerstavond geen vieringen plaatsvinden,

Eerste Kerstdag - Zaterdag 25 december om 9.30 uur
Eucharistieviering met pr R. Putman en gemengd koor

Tweede Kerstdag - Zondag 26 december om 9.30 uur
Viering met diaken Coen van Loon en medewerking van de Martinuskids

Nieuwjaarsdag Zaterdag 1 januari 2022 om 9.30 uur
Eucharistieviering met gemengd koor

Bij al deze vieringen graag vooraf aanmelden op telefoon: 06-28516799
Alles is onder voorbehoud i.v.m. de RIVM regels.

Het nieuwe rooster is nog niet helemaal bekend maar het rooster is aangepast dus let op actuele vieringtijden!



Afscheid van Rini & Annie Verhoeven-van Eeuwijk

Tijdens een feestelijke viering opgeluisterd door de Martinus Kids namen Rini en Annie Verhoeven-van Eeuwijk na 40 jaar afscheid van het vele vrijwilligerswerk wat ze voor de Velddrielse St. Martinuskerk met hart en ziel hebben gedaan. Ook werden de nieuwe opvolgsters voorgesteld.

Annie heeft zich nadat hun kinderen hun Eerste H. Communie hadden gedaan de eerste jaren met het schoonmaken beziggehouden. Toen in 1986 de dames Zus van Kleef-van der Pitte en Dina van Eeuwijk stopten met de bloemen opmaak in de kerk heeft Annie deze taak ook op zich genomen waarna al snel bleek dat Annie echte groene vingers had. De kerk zag er elk weekend goed verzorgd uit en bij feestelijke aangelegenheden was het een lust voor het oog, zo mooi als de bloemstukken waren opgemaakt. Met de kerst kwam ook Rini in beeld want die zorgde samen met de kerststalbouwers voor een prachtig kerstsfeer in

de kerk waar alle parochianen van konden genieten.

Ook bij de jarenlange Kerstconcerten van Fanfare La Harpe was de kerk op zijn kerstbest. Tevens werden voorafgaand aan de vieringen de kaarsen bijgewerkt of vervangen en heeft Annie jarenlang de liturgische gewaden zoals altaar-, dwaal- en tafelkleden gewassen en gestreken.

Annie heeft jarenlang de gezinsbijdrage opgehaald bij de Velddrielse parochianen en voor de vastenactie de vastenzakjes rondgebracht en opgehaald. Rini heeft o.a. met de kerkdak-actie in 1985 gelden binnengehaald om het toenmalige dak van de kerk te renoveren.

Kortom Annie en Rini waren eigenlijk altijd in de kerk aanwezig. Langs deze weg willen wij jullie van harte bedanken voor jullie toemeloze energie voor de Velddrielse geloofsgemeenschap en wensen wij namens bestuur en alle parochianen jullie alle goeds toe en veel gezond-





heid. Dat jullie in je nieuwe woning nog lang van en met elkaar mogen genieten. DANK DANK!!!

Na de mededelingen in de viering werd er een dankwoordje gedaan en de opvolgsters voorgesteld die Annie en Rini in de bloemen zetten en een dank aan Mien van Osch-van Herwijnen omdat die altijd als stand-in er was, mocht Annie een keer niet kunnen.

Na de mededeling van Annie en Rini dat ze gingen verhuizen en ook zouden stoppen met al hun vrijwilligerswerk voor de Velddrielse kerk zijn we gelijk aan de gang gegaan en rond gaan vragen voor een vervangster. Omdat we in Velddriel best wel actieve parochianen hebben, zijn we erin geslaagd opvolging te vinden. Niet één, maar wel drie jongedames wagen het erop om voor de versiering in de kerk de handen ineen te slaan en hun groene vingers te laten spreken. Het zijn Dorine van den Bighelaar, (21 jr), Annet van Eeuwijk-Verhoeven (39 jr) en Marian van de Laar (40 jr). Allen van harte welkom en veel geluk, plezier en een bloemrijke toekomst in de Velddrielse St. Martinuskerk.

Na de viering konden de mensen afscheid nemen en werd er op de pastorie nog een kleine afscheidsreceptie gegeven.



Kerkdriel

Hertog Arnoldstraat 57B
5331 XG Kerkdriel

(0418) 63 12 15
kerkdriel@katholiekbommelerwaard.nl

NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Martinuskerk Kerkdriel

H. Martinuskerk

Secretariaat: idem

Intenties: idem

Spreekuur voor intenties of vragen
over het kerkhof op woensdag-
ochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Gedoopt

Vanaf 5 september:

- 5 september Bibide Grouw
- 19 september Maan Haasakker
- 19 september Daav van Hemert
- 10 oktober Jazz van Hezik
- 17 oktober Elin Klufft
- 24 oktober Noud van Heumen
- 24 oktober Djezz van Alem
- 31 oktober Eden van de Pol
- 21 november Mason van Leeuwen

Rectificatie

Door een vergissing is in het voor-
gaande parochieblad bij de namen
van overledenen, de naam Hemmie
Dechering foutief vermeld als Emmie
Dechering. Onze excuses hiervoor.

In memoriam

Afgelopen zomer overleed Henk van
Aken. Henk was altijd bereid om
vrijwilligerswerk te doen in de pa-
rochie, waaronder het mee onder-
houden van het kerkhof of het rond-
brengen van zaken. Hij was iemand
die niet op de voorgrond trad, maar
het liefst in alle stilte zijn werk
deed. Henk, rust zacht.

Overledenen

Vanaf 1 september:

- Hubertus Hofstede (69)
- Truus van Oijen-Arts (77)
- Netty van Wel-van Rooij (80)
- Toon van den Bighelaar (88)
- let Fens-van Zeelst (95)
- May Wijts-Wientjes (70)
- Lenie van Hoesel-Tielemans (79)
- Joop Broekmeulen (62)
- Ria van Mook-Peters (94)
- Ries Grandia (79)
- Sjan Gruitroij (86)
- Cornelia Verhoeven-Hurkmans (92)
- Metje Blankers-de Jong (75)
- Tiny Verachtert (85)
- Bert IJsveld (75)
- Maria van Elten-van der Velden (65)
- Ron van der Werf (61)
- Fietje van den Bosch-van Lindert (90)
- Cis de Rouw-van Osch (89)
- Antonius Verhoeven (80)
- Bets Nendels-Sannen (90)
- Adriana van der Loop-de Cocq van
Delwijnen (89)
- Daniëlle Verhoeven (35)
- Tonnie de Goeij (78)





Woensdagmorgen koffie

Elke woensdagmorgen van 10.00-11.00 uur organiseert de contract-groep een koffiemoment in het parochiecentrum. U bent van harte welkom om elkaar daar te ontmoeten onder het genot van een bakje koffie, uiteraard zolang de COVID-19 situatie dit toestaat.

Geen spreekuur!

Op woensdag 29 december is er géén spreekuur.

Mariakalender 2022

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen: de Mariakalender. En er zijn nog Mariakalenders verkrijgbaar. De prijs is dit jaar € 11,75 per stuk. Achterin de kerk ligt een in-tekenlijst, maar er kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met Maria de Groot tel. (0418) 63 16 78.



Allerzielen 2021

Op dinsdag 2 november 2021 vond in de Sint Martinus kerk in Kerkdriel een warme viering ter gelegenheid van Allerzielen plaats. Aan de viering werd voor het eerst medewerking verleend door de Koninklijke Harmonie 'Semper Crescendo', heel indrukwekkend.

Net als in de voorgaande jaren werden de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn overleden. Vele nabestaanden woonden de viering bij, waarbij de namen van de overledenen werden genoemd, kaarsen werden ontstoken en de gedachteniskruisjes aan de nabestaanden werden uitgereikt.

Aan allen die dit jaar een dierbare hebben verloren, wordt voor kerstmis een bloemetje bezorgd, maar soms zijn niet alle adressen bekend bij het pastoraat.

Tot slot: graag willen wij de harmonie hartelijk danken voor hun bijdrage aan deze viering.

Afscheid Toon van Beurden

Toon van Beurden legt zijn werk voor de parochie neer. Hij was jarenlang betrokken bij de avondwaken, de zorg voor nabestaanden en de Allerziefiering.

Toon is altijd met veel respect en verantwoordelijkheidsgevoel te werk gegaan, de parochie, de andere vrijwilligers en vele parochianen zijn hem daarvoor dankbaar. Toon blijft in de toekomst wel de gedachteniskruisjes maken. Toon, hartelijk dank voor jouw inzet en alle goeds toegewenst !



Nieuws Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) Groep

Kledinginzameling

Woensdag 13 en donderdag 14 oktober 2021 vond in het parochiecentrum in Kerkdriel een kledinginzameling plaats. Kleding en schoeisel werden ingezameld ten behoeve van een project voor scholing van kinderen in Oeganda. Het project biedt hun de kans om naar school te gaan zodat zij kunnen ontsnappen aan de armoedecirkel en een goede toekomst op kunnen bouwen.

De inzameling is weer zeer succesvol geweest. In korte tijd veranderde het parochiecentrum in een groot pakhuis. Maar liefst 1015 kg werd bijeen gebracht.

Graag willen wij alle parochianen bedanken, die hebben deelgenomen aan de actie door kleding en schoeisel te brengen. Zo komt uw hulp goed terecht en het is nog duurzaam ook.

Wereldmissiedag 2021

Op 24 oktober 2021 was het Wereldmissiedag. Tijdens deze wereldwijde solidariteitsactie werd er gecollecteerd voor arme parochies. De opbrengst van de extra collectebus in de Sint-Martinuskerk in Kerkdriel bedroeg € 96,30. Door de gevoerde donateursactie zal dit bedrag zeker nog hoger worden. Alle gevers, namens MISSIO, hartelijk dank!

Adventsactie 2021

Deze actie wordt ook in 2021 ondersteund in onze Sint-Martinuskerk. De bus voor uw bijdrage staat gedurende de advent met het informatiebord achterin de kerk en bij de zij-ingang. U vindt alle informatie in het MOV gedeelte van dit blad.

Vastenactie 2022

Vlak voor Kerstmis al uitzien naar de vastentijd en naar Pasen. Beide christelijke feesten nodigen ons uit extra om te zien naar de ander.

In de veertigdagentijd vraagt de Vastenactie onze aandacht en steun voor de zwakkeren in de samenleving. En ook al weten we nog niet hoe de COVID-19 situatie zich verder ontwikkelt, de MOV groep Kerkdriel is al bezig met de voorbereidingen van de Vastenactie 2022.

De werkgroep zoekt nog vrijwilligers in geval er een fysieke collecte van 4 tot en met 13 april 2022 plaatsvindt: zijn er wellicht mensen die in hun eigen straat de vastenzakjes zouden willen ophalen? De werkgroep zou hier enorm mee geholpen zijn. Mocht u daartoe bereid zijn en op deze wijze uw steentje willen bijdragen, neem dan contact op met Maria de Groot tel. (0418) 63 16 78. Namens de MOV groep Kerkdriel alvast hartelijk dank!

Rossum

Correspondentieadres:
Anth. Weijgertzeplein 42
5328 AK Rossum

(06) 144 54 168
rossum@katholiekbommelerwaard.nl

H. Martinus en Barbara

Secretariaat & intenties: idem

NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
HH Martinus en Barbara Rossum

Overleden

† Cees van Alem

Geboren 4 juli 1936 te Kerkdriel,
overleden 8 oktober 2021 te Den
Bosch.

Hij groeide op in Kerkdriel in een
groot gezin, waar hij in de cham-
pignons werkte. In 1971 trouwde
hij met Joke van Heel, en ging het
paar in Rossum wonen. Op de dag
van zijn uitvaart zouden zij 50 jaar
getrouwd zijn. Na een kort ziekbed
is hij in Zorgcentrum Noorderkroon
in alle rust overleden. We hebben
hem begeleid naar het crematorium
in Tiel. Moge hij ruste in vrede.



† May Wijts - Wientjes

Geboren op 30 september 1950,
overleden op 17 september 2021 te
Kerkdriel.

May was gehuwd met Hans Wijts en
woonde in Hurwenen, waar in 2010
Hans Wijts ook is overleden. May
heeft veel voor onze kerk in Rossum
betekend. Zo ging zij mee vóór in
de vieringen en de avondwakens.
Ook bij uitvaarten was zij jaren
accoliet. Toen zij in Kerkdriel ging
wonen stopte ze met de werkzaam-
heden voor ons. Wij zijn haar erg
dankbaar voor haar inzet. Na een
mooie viering begeleid door Pastor
Bus heeft de crematie plaatsgevon-
den. Moge zij rusten in vrede.

Kapelletje

Wij zijn blij dat het kapelletje goed
bezocht wordt. Er worden héél véél
kaarsjes aangestoken.

Wij vinden het heel fijn dat er bloe-
metjes neergezet worden, maar wij
willen u vragen of u de potjes en
de vaasjes weer komt ophalen aub.
Dan blijft het netjes én opgeruimd.





Vieringen

Zondag	19 dec	9.30 uur	Géén Viering
Zondag	26 dec	9.30 uur	2 ^e Kerstdag Eucharistieviering in De Beuk
Vrijdag	7 jan	11.00 uur	Eucharistieviering in de Vaste Burcht
Maandag	10 jan	14.00 uur	Eucharistieviering voor ouderen daarna gezellig samenzijn
Zondag	16 jan	9.30 uur	Gebedsdienst werkgroep
Vrijdag	4 feb	11.00 uur	Eucharistieviering Vaste Burcht
Maandag	14 feb	14.00 uur	Eucharistieviering voor ouderen daarna gezellig samenzijn
Zondag	20 feb	9.30 uur	Gebedsdienst Werkgroep
Maandag	14 mrt	14.00 uur	Eucharistieviering voor ouderen daarna gezellig samenzijn



Vieringen in de Vaste Burcht

Nog een herinnering aan U. De vieringen in de Vaste Burcht zijn weer begonnen. Iedere eerste vrijdag van de maand hopen wij u hier weer te zien.

Vieringen de Beuk

Wij zijn heel blij dat er regelmatig op zondag in De Beuk een Eucharistieviering gehouden wordt. Op Tweede Kerstdag, 26 december om 9.30 uur is er weer een extra Eucharistieviering.

Bedankt

Na vele jaren trouw ons blad rondgebracht te hebben, stoppen Ad en Diny van Venrooij hiermee wegens verhuizing. Wij bedanken hen voor hun trouwe inzet de afgelopen jaren. Mocht u tijd en zin hebben om de wijken Koninginnelaan, Holthaustraat en Oude en Nieuwe Kruisweg over te nemen, horen wij het graag. Alvast bedankt.
Bel. 06 - 14454168

Vrijwilligers

Aan het einde van dit jaar bedanken wij onze trouwe vrijwilligers voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ook de bezoekers van onze vieringen: bedankt voor jullie trouwe opkomst. We hopen nog lang zo door te kunnen gaan.

Allemaal heel hartelijk dank!

Op weg naar Kerst

Hoe bereiden wij ons op het kerstfeest voor?
Willen wij de Heer nog graag ontmoeten,
of gaat het leven straks gewoon weer door
zonder Hem zelfs te begroeten.

Maar als we nu eens even stil gaan staan
bij wat er toen in Bethlehem heeft plaatsgevonden.
Beseffen we, wat het de Vader heeft gedaan
toen Hij zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden?

Advent is een tijd van verwachten, van bezinnen,
om alles wat ons bezighoudt even los te laten.
Gunnen wij ons nog de rust van binnen
om stil te zijn en met God te praten?

Hoe leven wij naar het kerstfeest toe dit jaar.
Voelen we nog wel diep in ons het verlangen
dat Jezus terug zal komen, of zijn we nog niet klaar
en kunnen we Hem nu nog niet ontvangen.

O laten we toch letten op de tekenen der tijden.
want Hij die komen zal, komt spoedig weer.
Laten wij ons op zijn komst dan voorbereiden
en verwachten wij zo onze Heer!

*Contactgroep Rossum-Hurwenen
wenst u een Zalig Kerstfeest
en een Gelukkig Nieuwjaar!*



Kerkbalans

In januari krijgt u van onze parochie weer een oproep om mee te doen met de Actie Kerkbalans. Wij bevelen deze actie van harte bij u aan. Wij zouden nog graag een vuilnisbak naast de bank willen plaatsen en ook nog beplanting achter het kapelletje. En verder voor de onkosten van onze vieringen. U kunt u bijdrage overmaken op NL66 RABO 0144 6023 93 of contant afgeven bij Bertha van Doorn, Anthonie Weijgerzeplein 42 Rossum.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Zaltbommel

Oliestraat 26, 5301 BB Zaltbommel
(0418) 51 22 15
zaltbommel@katholiekbommelerwaard.nl

NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. parochie H. Franciscus - H.
Martinuskerk Zaltbommel

H. Martinuskerk

Secretariaat & intenties:

Tiny van Steenberg
Johan de Wittstraat 68
5301 GR Zaltbommel
(0418) 51 42 62

Overleden

Overleden parochianen in 2020 - 2021 van de Sint Martinuskerk in Zaltbommel

8 november 2020	Frits van Hintum	83 jaar
4 december 2020	Addie Sabel - van Oorschot	87 jaar
10 december 2020	Sietske Vosch	85 jaar
24 februari 2021	Jan van Beem	89 jaar
30 maart 2021	Kees van Leeuwen	92 jaar
25 april 2021	Yvonne de Jong - Syuata	88 jaar
7 mei 2021	Wil van Grinsven - van de Hoek	98 jaar
20 mei 2021	Gerard Dubbeld	86 jaar
30 mei 2021	René Buuron	52 jaar
24 juni 2021	Sjoke van de Wetering - Bodar	80 jaar
10 juli 2021	Giel Spiering	72 jaar

† 24 september 2021: Tru Termohlen, echtgenote van Roelof Veraart. Geboren op 27 december 1953 in Renkum. Haar uitvaart was op 14 oktober 2021 in de Sint Martinuskerk, daarna hebben we haar begraven op de algemene begraafplaats de Nieuwe Tijningen in Zaltbommel.

† 7 oktober 2021: Berry van Doremalen, levenspartner van Anja de Ridder. Geboren op 15 maart 1960. Zijn uitvaart was in de Sint Martinuskerk op 14 oktober, daarna is hij gecremeerd in Tiel.

† 3 november 2021 Wies Duijts - van Dooren, echtgenote van Gijs Duijts. Geboren op 12 september 1936 in 's Hertogenbosch. Haar uitvaart was op 10 november in de Sint Martinuskerk. Daarna is zij begraven op het kerkhof aan de Virieusingel.

† 10 november 2021 Gijs Duijts, weduwnaar van Wies van Dooren. Geboren op 14 juni 1934 in 's Hertogenbosch. Zijn uitvaart was 13 november in de Sint Martinuskerk. Daarna is hij begraven op het kerkhof aan de Virieusingel.

Mogen zij Rusten in Vrede



Afscheid Hans Zonneveld

Hans Zonneveld heeft te kennen gegeven te gaan stoppen met zijn inzet in de contactgroep van de Sint Martinuskerk in Zaltbommel. Op dit moment werkt Hans aan een zorgvuldige opvolging van zijn bouwkundige taken.

Het is alweer 2010 als Hans lid wordt van het parochiebestuur van de - toen nog - Sint Martinusparochie in Zaltbommel. Als bouwkundige werd zijn speciale werkterrein het beheer en onderhoud van kerk en parochiecentrum. Zodoende was Hans jaarlijks druk met de inventarisatie van de staat van deze gebouwen, het regelen van klein onderhoud (van het vervangen van een lamp tot schilderwerk), maar ook het opzetten van meerjarenplannen voor groot onderhoud. Hiervoor vroeg hij offertes op bij diverse bedrijven, gaf opdracht tot uitvoering ervan en hield persoonlijk toezicht op de werkzaamheden. Voor de financiële onderbouwing regelde Hans de subsidieaanvragen bij het Bisdom en de overheid en ploos regelmatig de mogelijkheden na voor aanvullende subsidies.

Als per 1 januari 2013 de nieuwe parochie Heilige Franciscus wordt opgericht, wordt Hans als bouwkundige ook daarvan lid met de taak alles te regelen rondom beheer en onderhoud van alle gebouwen van de

parochie. Hoewel dit veel grotere gebied veel meer uren opeiste, heeft hij met dezelfde hoge inzet, nauwkeurigheid en betrokkenheid deze rol op zich genomen.

Door de kerksluitingen in Rossum en Hedel was dit een intensieve periode. In 2016 doet hij een stapje terug als lid van het parochiebestuur maar blijft wel nog enige tijd als projectleider bouwzaken bij de parochie betrokken.

De laatste jaren heeft Hans intensief gewerkt aan plannen rond pastorie en kerk in Zaltbommel om een bijdrage te leveren aan een betere financiële exploitatie van de parochie. Deze plannen liggen bij het parochiebestuur en bisdom om te komen tot een gebouwenplan voor de gehele parochie.

Toen hij aantrad gaf Hans al aan dat dit voor een overbruggingsperiode zou zijn omdat hij na zijn pensioen emigratieplannen had. Zijn vrouw Chary is van oorsprong Filipijnse en ze wilden dan graag meer tijd met de familie daar gaan doorbrengen. Die plannen zijn uiteindelijk uitgesteld en daardoor konden we 11 jaar lang (aanzienlijk langer dan Hans zelf eerst bevroedde) gebruik maken van zijn onvermoeibare inzet. Op korte termijn gaat hij volledig





stoppen met zijn werkzaamheden en samen met Chary genieten van zijn welverdiende pensioen.

Begin volgend jaar nemen we als contactgroep op informele wijze afscheid van Hans en Chary.

Hans, ontzettend bedankt voor jouw inzet!

Afscheid Sjaak van Overdam

Dit jaar neemt de contactgroep Zaltbommel afscheid van Sjaak van Overdam. We zijn heel dankbaar dat hij zich over een periode van tientallen jaren zo actief en veelzijdig als vrijwilliger voor ons heeft ingezet. Sjaak is in 1980 lid geworden van het parochiebestuur van de - toen nog - Sint Martinusparochie in Zaltbommel. Hij werd daarbij ook aangesteld als boekhouder. Hij zorgde er onder meer voor dat alle inkomende facturen werden geregistreerd en betaald, stelde de uitgaande facturen op en regelde alle belastingzaken. Natuurlijk was hij zo ook jaarlijks nauw betrokken bij de organisatie van de actie Kerkbalans. Behalve van het bestuur was hij ook lid van de parochievergadering, een groter overlegorgaan, waar naast het bestuur zelf, nog een 10 tot 15 betrokken parochianen deel van uitmaakten. Daarnaast deed hij de ledenadministratie van Zaltbommel en was penningmeester van het orgelcomité en armen-

bestuur. Ook hielp hij als (hoofd)bezorger mee aan de verdeling van het parochieblad. Vele Bommelaren kennen hem ook als de trouwe kerkwacht tijdens de open kerk momenten op de zaterdagmiddag.



Toen hij in 2008 met pensioen ging, verdubbelde hij zelfs het aantal uren dat hij voor de parochie actief was.

Begin 2013, bij de vorming van de parochie H. Franciscus Bommelerwaard waarbij de zeven streekparochies opgingen in één parochie, nam hij deel aan de financiële commissie die een sluitende begroting op moest stellen voor de komende jaren. Vanaf dat jaar bleef hij de penningmeester van de Franciscusparochie ondersteunen.

In 2015 kreeg hij uit handen van burgemeester Albert van den Bosch een Koninklijke Onderscheiding opgespeld met benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn lange en intensieve inzet.

De afgelopen twee jaren deed Sjaak, om gezondheidsredenen, een flinke stap terug, al was hij nog steeds wekelijks op het parochiecentrum te vinden. Nu is de tijd gekomen dat



hij volledig stopt met zijn vrijwilligerswerk. De contactgroep is hem zeer dankbaar voor alles wat hij al die jaren zo gedreven en kundig voor de parochie heeft betekend en bijgedragen.

Dank Sjaak voor alles wat je voor de parochie betekent hebt.

Seniorenvieringen

De seniorenviering in de Wielewaal is op 28 december 2021, 25 januari 2022, 22 februari, 22 maart om half 3 in de Bommel-in. Na de viering drinken we gezellig een kopje koffie of thee met elkaar. De senioren van buiten de Wielewaal zijn daarbij hartelijk welkom.

Als u vervoer nodig hebt even een telefoontje naar Tiny 06 - 30983236.

‘Op Adem Komen’

De meditatieve vieringen zijn op 23 januari, 27 februari en 27 maart om 11.00 uur in de Sint Martinuskerk.

Kerstvieringen

In verband met de coronamaatregelen gaat de volkskerstzang en de seniorenkerstviering in Het Anker en in de Sint Martinuskerk niet door.



Bedankt, bedankt

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de inzet in en rond de Sint Martinuskerk in welke vorm dan ook de parochiewerkgroep wensen jullie toe:

Als je eenzaam bent, wens ik je liefde.
Als je je down voelt, wens ik je vreugde.
Als je bezorgd bent, wens ik je vrede.
Als je je leeg voelt, wens ik je hoop.
Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!





Caritas

Kees van 't Klooster wordt de nieuwe penningmeester van PCI-Zaltbommel. In dit parochieblad kunt u lezen dat Sjaak van Overdam gestopt is als penningmeester van het R.K.-Armbestuur (PCI-Zaltbommel).

Het PCI-bestuur heeft, in overleg met het parochiebestuur, Kees van 't Klooster voorgedragen als opvolger. In augustus heeft het bisdom hem benoemd als penningmeester. Daarnaast heeft het bisdom Bep Hijman en Piet de Lange herbenoemd als bestuurslid. Wij drieën vormen samen het PCI-bestuur.

“Het PCI wil en kan iets voor armen betekenen. Dat spreekt me aan. Als jonge knaap sprak me het werk van missionarissen altijd aan. Mijn invulling daarvan was om in Wageningen tropische landbouwtechniek te studeren om zo armen ver weg te kunnen helpen. Dat heb ik gelukkig ook veel kunnen doen in mijn werk. Een logische stap was dus ook om in de parochie in MOV verband actief te worden toen mijn vrouw en ik in Zaltbommel kwamen wonen in 1987. Nu ik meer tijd heb en gevraagd werd in PCI- verband actief te worden als bestuurslid en voor mensen dicht bij huis iets te kunnen betekenen, heb ik snel ja gezegd en hoop hierin iets te kunnen betekenen binnen de parochie”, aldus Kees van 't Klooster.



Wij zijn blij dat Kees deze rol wil vervullen.

Mensen in financiële nood kunnen een beroep doen op de PCI. Na een melding of verzoek wordt nagegaan wat wij kunnen betekenen. Soms is een bemiddelende rol voldoende. In knellende situaties kan financiële steun helpen, bv bij de aanschaf van hulpmiddelen. Het PCI-bestuur neemt zelf ook initiatieven richting kwetsbare groepen.

Schenken of giften zijn van harte welkom om mensen in nood te kunnen blijven helpen.

Mocht een situatie kennen waar financiële nood is, meld dit bij Beb Hijman tel. 06 51935247. Zij is het aanspreekpunt voor verzoeken in het PCI-bestuur.

Piet de Lange
Voorzitter PCI-Zaltbommel

Eerste en laatste

Woord van het begin,
beeld geworden van een mens
opdat wij zouden inzien waartoe wij zelf geroepen zijn,
open onze ogen en ontsteek ons hart
dat wij leren doen wat wij van u verwachten.
Dat wij mensen zijn van mededogen en ontferming.
Dat wij licht uitstralen en het licht in anderen behoeden.
Dat wij knielen bij het kleine en het weerloze.
Dat wij heel maken wat verdeeld is of geschonden.
Dat wij treurende met stilte en met zorg omringen.
Dat ons huis een herberg wordt van hoop.
En wij in de grootste eenvoud teken zijn van goddelijke kracht.
Omwille van U, Eerste en Laatste.

(Kris Gelaude)

Heel toevallig stuitte ik laatst op dit gedicht en toen ik de eerste regel las, schoot ineens door mijn gedachten dat het Evangelie in de viering op Eerste Kerstdag het begin is van de Blijde Boodschap van Johannes. Hij schrijft: 'In het begin was het Woord....' en 'het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond.' Het Woord is mens geworden, Hij is voor ons een voorbeeld geworden; in Hem mogen wij onze opdracht in het leven ontdekken en weten waartoe wij geroepen zijn. Bij Hem, de Eerste en de Laatste, voelen we ons klein en machteloos en daarom vragen wij

Hem onze ogen te openen en het vuur in ons hart te ontsteken zodat wij, mensen, de moed vinden zelf te doen wat we eigenlijk van Hem verwachten. En we bidden God dat Hij ons tot mensen maakt van medelijden en barmhartigheid en van ontferming.

Met Kerst herdenken we de geboorte van Jezus Christus, het Licht der wereld. Mogen wij naar zijn voorbeeld het licht uitdragen om ons heen en het licht koesteren dat anderen met zich meedragen. Dan zal uiteindelijk ook het Ware Licht in de wereld komen, zal er heil en vrede zijn over heel de aarde.





geven er te mogen zijn. En vooral: dat iedereen zich bij ons thuis mag voelen en altijd hoop op toekomst mag bewaren. Dat we gewoon door te zijn wie we zijn teken zijn van de wonderbare kracht van God, de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste.

Mogen wij zo, met in onze gedachten dit gedicht, luisteren naar het Kerstevangelie.

“Zalig Kerstfeest voor u allen!”

*Ben van Bronkhorst
minderbroeder-franciscaan*

Wij geloven dat de Verlosser, de Heiland onder ons is gekomen, God is mens geworden, klein en weerloos. Moge het ons gegeven zijn voor Hem neer te knielen en Hem in deze kersttijd eer te brengen, toe te zingen met ‘gloria’ en Hem te danken voor zijn komst in deze wereld.

Toen dit kleine kind immers volwassen geworden was, is Hij voor ons tot leraar en meester geworden. Hij heeft ons geleerd, ons opnieuw in herinnering gebracht, wat onze taak in deze wereld is: heel maken wat is verdeeld of geschonden, hen die verdrietig zijn omringen met ons meeleven en hun het gevoel

Overleden

† Op 14 september 2021 overleed te Hedel, 60 jaar oud, Anja van den Bighelaar - Zirkzee. Zij werd geboren op 1 februari 1961 en was getrouwd met Henry van den Bigelaar. Uit hun huwelijk werden drie dochters geboren. Anja heeft als vrijwilliger in de werkgroep voor de Eerste Heilige Communie gezeten. Op 18 september 2021 was haar afscheidsdienst in crematorium Maaslanden.

† Op 12 oktober 2021 overleed te Ammerzoden, Nel van Oss - van Dijk, echtgenote van Lambert van Oss. Zij werd 88 jaar.



Ouderenvieringen

Behoudens tegenbericht zijn de vieringen in De Munt van januari t/m juni 2022:

- 13 januari B. Bus
- 10 februari R. Putman
- 10 maart B. van Bronkhorst
- 21 april B. Bus
- 12 mei R. Putman
- 9 juni B. van Bronkhorst

Steeds op donderdag om 15.00 uur.

Hopelijk vindt u het fijn dat wij dat we als geloofsgemeenschap, ook van Ouderen, bij elkaar kunnen blijven komen voor de maandelijkse viering. En... hebt u iets te vragen over de vieringen of over vervoer, bel gerust:

Bets de Goeij (06 - 27175309)
Ben van Bronkhorst (06 - 21403571)

Dank-je-wel-middag

In ongedwongen en gemoedelijke sfeer werd door de leden van de 'Contactgroep Ammerzoden-Hedel' op 29 oktober j.l. een "merci-bijeenkomst" georganiseerd voor enkele vrijwilligers uit Hedel: Bets de Goeij, Annemarie van Osch en Hans van Bommel. De voltallige contactgroep was aanwezig en verder een van de pastores en een afgevaardigde van het bestuur. Na een kopje koffie (of thee) met gebak presenteerde Bart van Helvoort een

stukje geschiedenis van parochie, kerk en vrijwilligers van Hedel. Het verhaal werd verluchtigd met foto's, tekeningen, plattegronden en archiefstukken van de voormalige parochie Hedel. Na sluiting van de Hedelse kerk zijn de drie genoemde vrijwilligers vol goede moed verder gegaan: Bets en Hans als lid van de 'Contactgroep Ammerzoden-Hedel' en Annemarie als contactpersoon voor het parochieblad.

Voor hun inzet, hun werkzaamheden, wordt hen hartelijk dank gezegd. Zij ontvangen allen een fotolijst met daarin een kaart met de grenzen van de oude parochie Hedel en in de hoeken staan enkele typische afbeeldingen voor de Willibrordus-parochie Hedel. Ook is er voor ieder van hen nog een VVV-dinerbon. Die bleek achteraf, wellicht door te grote haast, niet geactiveerd te zijn, maar dat is inmiddels, na enig zoek- en speurwerk, toch nog gelukt.

Bets, Annemarie en Hans, ook namens heel de geloofsgemeenschap van Hedel: Hartelijk dank voor alles wat jullie hebben gedaan!!!



Alem

St. Odradastraat 7, 5335 LK Alem
(06) 57 34 71 29
alem@katholiekbommelerwaard.nl

NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Hubertuskerk Alem

H. Hubertuskerk

Secretariaat: Mw. S. van Mook
Meerenstraat 9, Alem
(0418) 66 20 52

Intenties: Mw. G. van Boxtel-Hooijmans, 't Buske 25, Alem
(0418) 66 20 63

Misintenties

H. Missen kunt U aanvragen bij Ger van Boxtel ('t Buske 25, tel. 0418-662063). De kosten (stipendium) van een misintentie zijn € 12,-

Extra mededelingen



Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg
Bommelerwaard

- Website Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard: www.vptz-bommelerwaard.nl
- Voor uitvaarten dient u contact op te nemen met het secretariaat van het dekenaat, telefoon 0418 - 632504 en met Ger van Boxtel (tel. 0418 - 662063)
- Kerkbalans:
NL19 RABO 0131 7018 51
- Website van onze parochie met het meest actuele vieringen-overzicht:
www.katholiekbommelerwaard.nl



Verlichting uurwerk

Als je Alem ziet liggen vanuit de omgeving of het dorpje binnen komt rijden, valt je oog direct op de H. Hubertuskerk. Ondanks het digitale tijdperk waarin we leven kijk je toch ongemerkt op het uurwerk hoe laat het is, ook 's nachts.

De uurwerkverlichting van de H. Hubertuskerk was al jaren dringend aan vervanging toe. Het met regelmaat uitvallen van gedeeltes van de huidige wijzerverlichting en sommige cijferverlichting, door slijtage en het daarbij behorende onderhoud, heeft de contactgroep Alem doen besluiten tot een volledige vernieuwing van de verlichting.

Gekozen is voor een duurzame LED verlichting. Gelijktijdig konden ook de wijzerwerken worden gereviseerd. Om dit te realiseren was een bedrag van € 7600,- nodig.

Het benodigde bedrag is bijeengebracht door de opbrengst van de Kerkbalans 2020 en 2021 (opgebracht door de parochianen van Alem), een schenking van een gulle gever, een donatie van € 500,- van de stichting Dorpsraad Alem en een



Een toren zonder uurwerk... dan merk je pas hoeveel keer je toch onbewust naar zo'n uurwerk kijkt en dat dit een centrale rol speelt in een dorp.

Op woensdag 2 november werd het uurwerk opnieuw gemonteerd en geven de ledlampen een helder oranje licht en kan men 's nachts weer klokkijken.

Het vervangen door ledlampen is een duurzame oplossing:

- De lampen hebben een 10x langere levensduur dan gloeilampen.
- De elektriciteitsrekening zal jaarlijks zo'n € 500,- minder zijn.

donatie van € 600,- van de stichting Soepenfestival Alem. De contactgroep Alem bedankt ieder voor hun gulle gaven!

De Contactgroep Alem

Meer dan een derde deel van dit bedrag kostte de speciale hijskraan die zorgde voor demontage en montage van de vier uurwerken. Een hijskraan met een reikwijdte van 54 meter. Het gespecialiseerd bedrijf, de Fa. Daelmans uit Lierop, die jaarlijks het onderhoud uitvoert, heeft het uurwerk gereviseerd.

Op dinsdag 13 oktober werd 's morgens vroeg de verlichting gedemonteerd. Toen bleek ook dat een van de wijzers bijna doormidden gescheurd was.





Eindelijk

Op 14 november 2021 Ceciliafeest Gemengd Alem-Rossumkoor. Wij hadden een jubileum te vieren. Het jubileum was eigenlijk vorig jaar, maar toen kon het vanwege corona niet doorgaan. Nu met alle voorzorgsmaatregelen ging het Ceciliafeest wel door.

Nu konden wij Diana van Mil in het zonnetje zetten. Diana van Mil is 25 jaar organiste van ons koor. Zij volgde Fien Rooyakkers op. Zingen is fijn en zeker met Diana als begeleiding. Diana voelt ons koor perfect aan: het is gewoon een feestje met haar, als organist, te mogen zingen. Wij zijn daar heel dankbaar voor en waarderen haar inzet en humor enorm.

Wij hopen dan ook hier nog lang van te genieten. Ons koor wenst haar en haar gezin/ familie veel geluk en gezondheid toe. "Diana blijf nog lang en met plezier muziek maken zodat iedereen van jouw orgelspel kan genieten."

*Namens Alem Rossumkoor
Bertie van Heel*

Ook de contactgroep Alem is Diana bijzonder dankbaar voor haar jarenlange inzet en hopen nog lang van haar orgelspel te mogen genieten in onze H. Hubertuskerk.



Ammerzoden

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden

(073) 599 1215
ammerzoden@katholiekbommelerwaard.nl

NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus -
H. Willibrorduskerk Ammerzoden

H. Willibrorduskerk

Intenties: achterin de kerk liggen invulformulieren. Deze kunnen in de brievenbus van de pastorie worden gedeponereerd. Telefonisch kunnen intenties worden opgegeven op de pastorie 073-5991215. Of in de pastorie op donderdag of zaterdagmorgen.

Kroniek

Van alles en nog wat uit de Willibrorduskerk en de pastorie Kerkstraat 2 in de afgelopen herfstmaanden.

Elk weekend viering in de kerk.

Elke donderdag viering in de huiskamerkapel in de pastorie. Na afloop wordt er dan koffie of thee geschonken voor alle aanwezigen. Ook voor pastoor Putman wordt dan gezorgd voor een bakje koffie en ook voor een lekker broodje.

Vrijdag 17 september: Repetitie door ongeveer 40 zangers en zangeressen uit de gehele Bommelerwaard. Tezamen vormen ze een zogenaamd 'projectkoor' dat tijdens de Franciscusviering van 3 oktober de gezangen in H. Mis zal verzorgen.

Zondag 19 september: Bisschop Gerard de Korte droeg samen met pastoor Putman om half tien de H. Mis op. Na afloop werd hem nog een lekker kopje thee aangeboden. Pastoor Putman was daar niet meer bij. Zijn plicht riep: om elf uur was er weer een viering waar hij moest voorgaan.

Maandag 20 september: Twee uitvaartdiensten. Een voor Annie Gloudemans-van Zandvliet en een voor let Fens-van Zeelst.

Dinsdag en woensdag 21 en 22 september: drukte op de pastorie en in de kerk: Mannen van de firma Schaaap Sound zijn bezig met het in orde maken van de nieuwe geluidsinstallatie. Enkele weken geleden hebben ze ook gewerkt aan de nieuwe apparatuur voor de livestream. Die is overigens niet in werking. Problemen over de BUMA-rechten moeten nog worden opgelost.

Donderdag 23 september: Een fan van Boet van Dulmen had ongeveer 30 kaarsen in de kerk aangestoken.





Vrijdag 24 september: Uitvaartdienst van Boet van Dulmen. Er was een groot aantal aanwezigen. Buiten stonden de fans van Boet in rijen en brachten met hun motoren een laatste groet.

Vrijdag 24 september: Tweede repetitie van het projectkoor. Het koor staat onder leiding van Jos Lampert, normaal gesproken de dirigente van het Gemengd Koor van de Martinuskerk in Kerkdriel.

Vrijdag 1 oktober: in de middagen: huwelijksviering

Vrijdag 1 oktober: in de avonden: Derde repetitie van het projectkoor. De uitvoering lijkt een prachtige manifestatie te worden.

Zondag 3 oktober: Franciscusviering. Ongeveer 200 parochianen woonden 's morgens om 10.00 uur een H. Mis bij die opgedragen werd door al onze pastores. Dat deden ze op een fijne, devote en diep doorleefde manier. Het gelegenheidskoor verleende op een uitstekende manier zijn medewerking.



Na afloop was er voor alle liefhebbers koffie of thee met iets erbij. Daarna werd er ook een lekker glaasje geschonken. Dat alles leidde tot genoegzame gesprekken en ontmoetingen tussen al die mannen en vrouwen uit alle voormalige parochies.

Bijna alle onze Ammerzodense vrijwilligers verleenden hun medewerking. Er werd veel tijd gestoken in de voorbereiding. Van alles en nog wat werd aangesleept. Op die zondagmorgen was de een bezig met kosterstaken, de ander zorgde voor het uitdelen van de koffie en de thee, weer anderen hielpen bij het rondbrengen van de hapjes en de drankjes en tenslotte moest er ook gewerkt worden bij het opruimen. En dat was een enorme klus. Vanuit de voormalige parochie in Zaltbommel werd er geholpen met het verzorgen van de boekjes. Iedereen was na afloop content over wat er allemaal geregeld was.

Zondag 3 oktober: Na alle drukte van het Franciscusfeest was er om kwart over twee nog een doopviering. Muck Verhoeckx uit Velddriel werd in de katholieke gemeenschap opgenomen.

Vrijdag 8 oktober: Vergadering van de leden van de Contactgroep.

Vrijdag 29 oktober: Afscheid van drie mensen die jarenlang vooral



in de voormalige Hedelse Willibrordusparochie hun vrijwilligerswerk hadden verricht. Voor hen werd een gezellig samenzijn georganiseerd. Daarbij werd een powerpointpresentatie over de voormalige Hedelse Willibrordusparochie gepresenteerd. Elders in dit boekje staat daar een impressie over.

Zondag 31 oktober: Allerzielenviering. 's Morgens om half tien was er viering in de kerk. 's Middags om drie uur was er in de kerk de jaarlijkse gebedsviering voor de plaatselijke overledenen. Riet Verluow en Hans van Zeelst leidden deze indrukwekkende dienst. Daarna gingen ze met alle mensen die dat wilden naar het kerkhof, waar door onze kerkhofbeheerder takjes en wijwater was gereed gezet. Eenieder kon daarmee het graf van zijn of haar familielid zegenen. Nabestaanden van een overledene uit Hedel haalde na afloop van de dienst van drie uur een takje en een flesje wijwater op. Daar konden ze mee op het Hedelse kerkhof ook zelf het graf van hun familielid zegenen.

Vrijdag 4 november: De koperpoetsgroep is aan het werk. Tevoren zijn alle materialen die behandeld moesten worden naar de koffiekamer van de pastorie gebracht. Grote spullen werden in de sacristie gezet en zijn daar bewerkt. Alles

blinkt je weer tegemoet. Je ogen gaan er bijna van tranen!



Zondag 7 november: doopviering. Op het priesterkoor worden Lex Veen, Lucy van der Heijden, Marie Hardam, Klaas Hardam, Anna Schutter, Emma Schutter en Tijs Schutter gedoopt. Zeven dopelingen in één keer, dat hebben we nog nooit mee gemaakt.



Donderdag 11 november: vergadering met de leden van ons kerkkoor.

Donderdag 11 november: de Kerk-schoonmaakgroep is aan het werk.



Tevoren waren alle gangen en open ruimtes ontdaan van stof en losliggend vuil en was ook alles gedweild. Op de avond van de elfde van de elfde werd er in de kerk geen carnaval gevierd maar werden alle banken afgedaan. Vuilniszakken vol met vieze doekjes waren het resultaat. Tussen de banken werd door een drietal 'stofzuigers' alle stof en rommel weggezogen. Regelmatig hoorde je in de kerk een tikje en een klapje als er weer eens iets in de stofzuigerslang verdween. Een kleindochter van een van onze vrijwilligers hielp met volle overgave mee.

Een dergelijk verhaal kan er door de vrijwilligers van een van onze parochiekerken gemaakt worden. Het geeft aan dat er nog heel veel activiteiten zijn binnen de katholieke gemeenschap. En dat die activiteiten gedragen worden door heeeel veeel vrijwilligers. En die mensen willen we via dit verhaal speciaal bedanken!!!



Overledenen

† Op 13 september 2021 overleed in Ammerzoden Annie Gloudemans - van Zandvliet. Annie was 70 jaar. Ze werd op 27 mei 2017 weduwe van Hans Gloudemans. Op haar bidprentje staat een mooi gedicht te lezen: Stil ben je van ons heengegaan. Je hebt altijd voor ons klaar gestaan. Geborgenheid en heel veel liefde gegeven, Zo was je hele leven. Je was een schat voor ons allen. Je te moeten missen, Zal ons heel zwaar vallen.

† Op 13 september 2021 overleed in De Leyenstein in Kerkdriel let Fensvan Zeelst. let was 94 jaar oud. let was geboren en heeft haar jeugd doorgebracht in Wordragen. Na haar huwelijk met Wim Fens ging ze in Spijkenisse wonen. In 1992 stierf Wim en kwam let weer terug naar Ammerzoden. Op het bidprentje lezen we: Óp de Geerden had ze het erg naar haar zin. Ze ging naar de handwerkclub en met haar zus Sjaan vaak fietsen. Op 80-jarige leeftijd moest ze noodgedwongen naar De Lindenboom. Daar heeft ze nog een aantal fijne jaren gehad. Omdat de Lindenboom ging sluiten, moest ze verhuizen naar De Leyenstein. Na een kort ziekbed is ze daar overleden.

† Boet van Dulmen. Geboren 19 april 1948, overleden 16 september 2021.



Maria met Kind

In de Ammerzodense doopkapel staan in de zijwanden een drietal prachtige gebrandschilderde ramen. Die ramen zijn ontworpen door Jan Willem van den Berg, bekend als pater Lando van de Berg O.F.M., (Wamel, 12 juni 1913 - Amsterdam, 6 oktober 1969). Het middelste van deze drie ramen stelt Maria met Kind voor. De boom is erachter geplaatst. De slang kronkelt aan de voeten van Maria. Maria wordt door pater Lando gezien als de nieuwe Eva.

Pater Lando van den Berg was een zoon van schipper Franciscus Antonius van den Berg en Johanna Wilhelmina Gubbels. In 1935 trad hij in het Franciscanerklooster aan de Leunseweg in Venray, hij verhuisde later naar het Alvernaklooster in Wijchen en werd in 1940 tot priester gewijd. Van den Berg was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet, in 1942 moest hij vluchten en trok naar Zwitserland. Na de oorlog kwam hij terug in Nederland en maakte als monumentaal kunstenaar onder meer glas-in-loodramen, mozaïeken, muurschilderingen en reliëfs. Zijn glaswerk is vooral figuratief, met langgerekte mensfiguren, een sterke detaillering en gekleurde omkadering om de figuurgroepen.

Van den Berg overleed op 56-jarige leeftijd.



Op Wikipedia staat een overzicht van zijn belangrijkste werk. En daar zien we dan staan: 1963-1965 glas in lood voor de Willibrorduskerk in Ammerzoden.

Met terugwerkende kracht mogen we trots zijn op pater Veldman, de grote bouwpastoor uit de vijftiger jaren. Hij zorgde ervoor dat pater Lando van den Berg naar Ammerzoden kwam en daar deze monumentale gebrandschilderde ramen kon maken.



Heders, Hij is geboren in 't midden van de nacht.
Die zo lang van te voren de wereld heeft verwacht.
Vrolijk o herdertjes zongen de engeltjes.
Zongen met blijde stem. Haast u naar Betlehem!





Vier Kerstmis!

Vrijdag 24 december 2021 - Kerstnacht

14.00 - 17.00 uur Alem Kerk open

Zaterdag 25 december 2021 - Hoogfeest van Kerstmis

9.00 - 11.00 uur	Velddriel	Kerk open	
9.30 uur	Ammerzoden	Eucharistie	R. Putman
9.30 uur	Velddriel	Eucharistie	B. Bus
10.00 - 14.00 uur	Kerkdriel	Kerk open	
10.30 - 14.00 uur	Ammerzoden	Kerk open	
11.00 uur	Alem	Woord en Communie	J. Vriesema
11.00 uur	Kerkdriel	Eucharistie	B. Bus
11.00 uur	Zaltbommel	Eucharistie	R. Putman
12.00 - 14.00 uur	Zaltbommel	Kerk open	

Zondag 26 december 2021 - Tweede Kerstdag

9.00 - 11.00 uur	Velddriel	Kerk open	
9.30 uur	Ammerzoden	Eucharistie	B. Bus
9.30 uur	Rossum	Eucharistie	R. Putman
9.30 uur	Velddriel	WoCo / Kerstspel	C. van Loon
10.00 - 14.00 uur	Kerkdriel	Kerk open	
10.30 - 14.00 uur	Ammerzoden	Kerk open	
11.00 uur	Kerkdriel	Eucharistie	R. Putman
11.00 uur	Zaltbommel	Eucharistie	B. Bus
12.00 - 14.00 uur	Zaltbommel	Kerk open	



*Zalig Kerstmis
Gezegend Nieuwjaar*

