

FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN

PAROCHIEBLAD

2
2015



Palmzondag



Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 4, nummer 2
maart 2015

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.100 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: Moose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: dinsdag en donderdag
van 9.30 tot 13.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u inspreken
op een antwoordapparaat of bellen
naar het ingesproken noodnummer.

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het *Algemeen secretariaat*.

Algemene bankrekening

IBAN: NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

27 mei is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer. Dit zal worden bezorgd rond 20 juni 2015.

www.katholiekbommelerwaard.nl

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• **hoofdredacteur:**

Jos Vriesema (0418-631215)
josvriesema@martinusparochie.nl

• **samenstellers:**

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• **contactpersonen:**

Alem:

Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:

Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:

Cees Janmaat (0418-632001)
jacktar@concepts.nl Riet Corten

Rossum:

Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings

Velddriel:

Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:

Tiny van Steenberg
(0418-514262) tiny.henk@hetnet.nl
Han van der Waal



Op weg naar Pasen

18 graden wijst de thermometer aan, als ik deze woorden schrijf. Helemaal niet slecht voor een dag in de eerste helft van maart. En op het moment dat u ons parochieblad ontvangt is het misschien nog wel iets warmer. Hoe dan ook, het lijkt erop dat we de winter achter ons gelaten hebben en dat we kunnen gaan genieten van een aangename en zonnige lente. Het wordt voor ons gevoel ook wel tijd, want de afgelopen weken ben ik heel wat mensen tegengekomen die een griep of een verkoudheid hadden opgelopen, en die ziekten bleken deze winter erg hardnekkig te zijn.

Pasen is wat dat betreft altijd een keerpunt, het is vanouds het feest van de nieuwe lente, het feest van het nieuwe leven. Niet voor niets wordt het feest gevierd met tulpen en narcissen, lammetjes en hazen, eieren en kuikentjes, allemaal lentesymbolen.

Maar Pasen heeft een veel verdergaande betekenis. Want Pasen is voor ons onlosmakelijk verbonden met het verhaal van Jezus. Het verhaal van zijn lijden, zijn dood aan het kruis, maar vooral zijn opstanding uit de dood. Het gebeuren van Pasen is - ook in de evangelieverhalen - heel verwarrend. Je

kunt je toch niet voorstellen, dat iemand uit de dood opstaat?! Maar het verhaal van Pasen maakt ons duidelijk, dat de weg die Jezus is gegaan een weg ten leven is, en zo is dit verhaal het fundament van de kerk geworden. Zonder Pasen zou de kerk niet bestaan, schrijft Paulus in één van zijn brieven.



Het verhaal van Jezus moet je niet alleen horen, je moet het ook meemaken als het ter sprake komt in de liturgieën van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Want Pasen is zowel het verhaal van Jezus' lijden en dood als van de opstanding. Die drie elementen horen bij elkaar en zijn los van elkaar eigenlijk niet te begrijpen.

Vier daarom deze dagen mee, want Pasen is het belangrijkste kerkelijke feest van het jaar!

Nog even iets anders: in dit blad vindt u weer veel informatie vanuit onze zeven kerken, en we komen ook nog even terug op de Actie Kerkbalans, al was het alleen maar, omdat we graag dit Parochieblad vijf keer per jaar zonder verdere kosten bij u in de bus willen blijven stoppen.

Namens de redactie wens ik u gezegende en zonnige Paasdagen toe,

Jos Vriesema, hoofdredacteur



Over Franciscus gesproken (12)

In februari overleed Catharina Visser. Zij was een van de leden van de groep DABAR (een Hebreeuws woord - woord en daad, het levende woord). Naast mensen inleiden in de meditatie, schreef Catharina ook boeken. Haar leven was een zoeken naar de spirituele bronnen van het bestaan en die probeerde zij te verbinden met de verantwoordelijkheid van iedere mens voor anderen, zichzelf en de aarde. In haar boek 'ZON en MAAN JIJ en IK' schrijft ze over Franciscus op een manier die mij diep raakt. Daarom volgt hier een fragment uit dat hoofdstuk over Franciscus. Het is een eerbetoon aan haar leven en werk.

Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers is te bereiken op 073 - 599 12 16

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op parochiecentrum Kerkdriel: 0418 - 63 12 15 ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur

Diaken Peter de Snoo is te bereiken op zijn e-mailadres: p.de.snoo2@kpnmail.nl

Franciscus: veelzijdig en eenvoudig, diep en direct

Als er één heilige geschapen is als een licht voor deze van God verlaten eeuw, dan is het wel Franciscus van Assisi. Franciscus is een antwoord op ons heimwee. Zijn leven is een uitdrukking van alles waar wij om schreeuwen: vrede, ontwapening, eenvoud, eerbied voor de schepping. Franciscus brandt als een vuur. Er is iets onmetelijks in hem. Hij heeft een directe verbinding met het geheim van de dingen. Zijn ziel ligt volslagen open voor de openbaring van God, die hem tegemoet komt uit de hele kosmos, tot in de kleinste mier aan zijn voeten. Maar zijn grootste liefde is Jezus Christus, die hij met handen en voeten uitgraaft uit de bestofte visie van zijn tijd en tot de grote Levende en Lijdende van zijn bestaan maakt.

De gestalte van Franciscus is zo begeistertend en veelzijdig, dat er een reeks van legenden nodig is geweest om de gloed van zijn wezen te vertalen. Zijn medebroeders waren boordevol verbazing, zij konden niet over hem uit, zij stotterden van vurigheid over wat hen overkwam in Franciscus, precies zoals de volgelingen van Jezus uitbarstten in verhalen over hun Heer. Het frappante is, dat Franciscus er geen diepzinnige be-



schouwingen op nahoudt, maar doodeenvoudig letterlijk doet wat het evangelie van hem vraagt.

Misschien is dat juist zijn mystiek. Zijn grootheid ligt in de complete en doodsimpele manier waarop hij Jezus navolgt. Als de Heer hem in zijn eerste visioen in het kerkje van San Damiano* vraagt: 'Herstel mijn Kerk', denkt Franciscus er niet aan, naar de bisschop of de paus te gaan en theologische vernieuwingen voor te stellen, maar hij begint eigenhandig het vervallen kerkje op te knappen, als een bouwvakker.

Dat is zijn geheim: hij doet het gewone. Franciscus doet nooit iets half en kent geen beperkende overwegingen. Zo voltrekt zich ook zijn ommekeer. Een tijd lang hoort hij Gods gelispel al aan zijn hart, terwijl hij als welgestelde koopmanszoon allerlei avonturen zoekt. Hij voelt zich wonderlijk aange trokken tot armen en bedelaars en tot allen die aan de rand van het bestaan zijn terecht gekomen. Tegelijk leidt hij een verkwistend leven en droomt van een roemrijke toekomst als ridder. Maar God schuift telkens een stukje van de sluier weg, waardoor de naakte waarheid zich aan Franciscus openbaart. Hij gaat de onoprechtheid van de kerkelijke en wereldlijke heersers doorzien en begrijpt uiteindelijk dat er maar één Heer is die hij wil dienen: het vleesge-

worden Woord van God, de miskende en gekruisigde Jezus Christus.

Midden in een feest - waarvan hij de aanvoerder is - staat hij stokstijf stil en staart in het oneindige: hij is doorgebroken naar de regionen waar God hem hebben wil en waar alles één en heel is.

Pater Bertus Bus

* Voordat Franciscus het visioen ontving in het kerkje van San Damiano, bad hij:





Cadeau's met een verhaal

Toen 45 jaar geleden de Wereldwinkels hun intrede deden in de Nederlandse samenleving was het hun ideaal ooit overbodig te worden.

De doelstelling van Fair Trade was om producten uit de Derde Wereld zo bekend te maken dat ze overal te koop zouden zijn, om daarmee de Derde Wereld te ondersteunen.

Fair Trade levensmiddelen zijn inmiddels in de supermarkten van Maasdriel, waaronder de nieuwe winkel op het Mgr. Wijsenplein, te verkrijgen. Deze Fair Trade artikelen doen gewoon mee met het reclamebeleid van kortingen en speciale aanbiedingen.

Dit is de reden waarom wij - als Wereldwinkel - hebben besloten om per januari 2015 geen Fair Trade levensmiddelen meer te verkopen. We bevelen u van harte de supermarkten aan waar deze producten worden verkocht.

Alle andere artikelen uit het Fair Trade assortiment blijven wij gewoon verkopen vanuit onze winkel in de Leyenstein. Regelmatig ver-

nieuwen wij onze collectie van o.a. bijzondere sieraden, kunstnijverheid, shawls, wierook, kinderboeken en vele aparte cadeauartikelen, zoals beelden en tuindecoraties. Dit alles, zoals u gewend bent, tegen zeer schappelijke prijzen. Ook de slavenvrije Tony's Chocolonely repen blijven bij ons te koop... Eveneens verkrijgbaar blijven onze cadeaubonnen van € 5,- en € 10,-, onbeperkt geldig en te besteden bij alle Wereldwinkels in Nederland.

Bij ons slaagt u zeker voor een origineel en exclusief "cadeau met meer-waarde" omdat door uw aankoop de mensen in de Derde Wereld via de Fair Trade-handel verzekerd zijn van een goed bestaan, werk, en opleidingsmogelijkheden voor hun kinderen...

Ons motto blijft dan ook:
Fair shoppen loont!!!

Graag zien wij u in onze Fair Trade Cadeauwinkel - in Zorgcentrum De Leyenstein aan de Bernhardstraat nr. 2 in Kerkdriel.





Kerkbalans 2015: de stand van zaken

In het eerste parochieblad van dit jaar is veel aandacht besteed aan de financiële situatie van onze parochie. U heeft kunnen lezen hoe het wat betreft de inkomsten en uitgaven gegaan is in 2012 en 2013. Het was geen verhaal om vrolijk van te worden: beide jaren eindigden met een flink tekort en 2015 lijkt niet veel beter te worden.

In de kerk hebben we niet de gewoonte om veel over geld te spreken, het gaat om heel andere dingen, maar dat neemt niet weg dat we als parochie gebouwen moeten onderhouden, pastores en andere medewerkers moeten betalen, en allerlei kosten maken, o.a. voor het drukken van dit parochieblad.

Uitgaven en inkomsten moeten in balans worden gebracht en daarbij zijn de eigen bijdragen van parochianen van groot belang.

In het vorige parochieblad hebben we u daarom opgeroepen om in elk geval mee te doen met de actie Kerkbalans. Het bestuur had de hoop dat de actie dit jaar dan meer zou opbrengen dan in het afgelopen jaar.

En hoe is het tot nu toe gegaan? In het schema hieronder ziet u hoeveel de actie Kerkbalans dit jaar (tot 5 maart 2015) heeft opgebracht. U ziet dat de zeven kerken bij elkaar nog maar twee-derde van de totale opbrengst van vorig jaar hebben bijeengebracht.

Dank aan al degenen die hebben bijgedragen, en wat de anderen betreft: doe alsnog mee met de actie Kerkbalans, want met elkaar moeten we onze parochie in stand houden!

*Doe ook dit jaar mee,
we rekenen op U!*

kerk	plaats	Kerkbalans 2015 tot 5 maart	Kerkbalans 2014	Percentage van 2014
H. Hubertus	Alem	€ 1.590	€ 2.660	59,8%
H. Willibrordus	Ammerzoden	€ 8.210	€ 11.337	72,4%
H. Willibrordus	Hedel	€ 2.450	€ 2.962	82,7%
H. Martinus	Kerkdriel	€ 18.025	€ 25.218	71,5%
HH Martinus/Barbara	Rossum	€ 3.730	€ 4.561	81,8%
H. Martinus	Velddriel	€ 3.990	€ 5.229	76,3%
H. Martinus	Zaltbommel	€ 12.025	€ 26.177	45,9%
Totaal		€ 50.020	€ 78.144	64,0%



Vastenactie project 2015

“Energie voor Malawi”

Een gezamenlijk project voor het dekenaat Waalwijk / Heusden / Zaltbommel.



De Vastenactie wil uitdragen dat we op deze wereld één grote familie zijn en dat we dus ook verantwoordelijkheid voor elkaar dragen. De RK kerk is een wereldwijd netwerk van mensen, geïnspireerd door Jezus Christus en door zijn oproep, het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid te zoeken. Mensen maken hun geloven waar, door zorg voor elkaar te hebben en zo beetje voor beetje vorm te geven aan een wereld waar het goed leven is voor alle mensen. In ons rijke westen is een materialistische levenshouding gegroeid, wat een sta in de weg kan zijn voor wereldwijde solidariteit met mensen die het minder hebben. Maar hoopvol is wel, dat in deze periode duizenden vrijwilligers zich inzetten voor hun medemensen.

Vasten en Vastenactie is een hulpmiddel om het materialisme te doorbreken en opnieuw je verbondenheid met alle anderen op deze wereld te ervaren en te tonen. Het steunen van het Vastenproject is hiervoor een mooie manier.

In 2008 startten de Brabantse Jan en Floor hun project Floja Foundation. Zij begonnen in Malawi met de opvang van 23 weeskinderen, intussen zijn er dat 85. Elke dag

worden zij voorzien van eten, gezondheidszorg en onderwijs. Het zijn kinderen die onderdak vinden bij hun grootouders en familie, mensen die zelf amper bestaansmogelijkheden hebben. Floja Foundation biedt deze kinderen een kans op toekomst.

Een van de moeilijkheden waar Floja mee te maken heeft is het voortdurend uitvallen van de stroom, zodat eten bederft, omdat de koeling en de vriezers uitvallen, daarnaast beschadigt het alle gebruikte apparatuur. Zonnepanelen zouden uitkomst kunnen bieden want de zon is gratis en schijnt in Malawi volop. Hiervoor wordt onze steun gevraagd. Op elke Euro die wij geven zet Vastenactie een halve Euro bovenop.

In Kerkdriel en Alem worden vastenzakjes bezorgd en opgehaald, in Ammerzoden, Hedel, Rossum, Zaltbommel acceptgirokaarten.

In Velddriel - en ook in Hedel - vastenzakjes met een machtiging.

Een bijdrage overmaken kan ook:
iban: NL62 RABO 0326 0178 79
t.n.v. MOV-groep Bommelerwaard.



Vuur op de Parade

Het Beraad van Kerken in Den Bosch heeft zich vanaf het moment van oprichting ingezet om de eenheid en de verbondenheid tussen kerken en christenen te bevorderen.

Vanuit dit perspectief heeft zij het initiatief genomen om op zaterdag 4 april om 19.15 uur tot 20.30 uur, vlak voor de Paaswake, een vuur te ontsteken in het midden van de Parade in Den Bosch.

Alle kerken, kerkelijke denominaties en geloofsbewegingen zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Christenen putten uit dezelfde bron en weten zich verbonden in de goddelijke harmonie van Licht, naastenliefde en Vrede, samen met alle mensen van goede wil.

We willen aan deze verbondenheid uiting geven door een gezamenlijk licht te ontsteken op de Parade, hieraan onze Paaskaars of Lantaarn te ontsteken en dit Licht mee te nemen naar onze eigen kerken. We realiseren ons dat we onderscheiden zijn en verschillende tradities hebben, maar erkennen dat we toch een zijn in Christus die het fundament is van ons geloof. Met Pasen vieren we dat Christus is verrezen en waarlijk is opgestaan, nadat Hij bereid was voor ons te sterven en zijn leven voor ons heeft gegeven, opdat wij zouden leven in eenheid, vrede en verbondenheid. Voorwaarde voor dit Licht en deze eenheid is

wel dat we, ook als kerken, in zijn liefde met elkaar verbonden dienen te zijn. Dat spoort ons aan om de kerk van de ander net zo lief te hebben als onze eigen kerk.

*Beraad van Kerken
in 's-Hertogenbosch*



Meiviering Zonnebloem 2015

Voor de vierde keer organiseert de Regio Zonnebloem Bommelerwaard een Mariaviering in de kerk van Velddriel. Ook dit jaar willen we die gewoonte voortzetten en wel op maandagmorgen 11 mei om 10.00 uur. Er is dan een Eucharistieviering, georganiseerd door de Zonnebloem, waarin Jo Verhoeven pr. en pater Bertus Bus zullen voorgaan. Het koor van de Martinuskerk zal dan zingen.

Na afloop drinken we gezamenlijk koffie of thee met gebak in dorps-huis de Boxhof.

De vrijwilligers van de Zonnebloem komen bij u langs en vragen of u er bij wilt zijn. Als u deel wilt nemen, en er is geen vrijwilliger bij u langs geweest, meldt u zich dan even aan (vóór 1 mei) bij uw eigen afdeling van de Zonnebloem.

Iedereen is bij deze viering natuurlijk van harte welkom.



Rondom bevrijdingsdag: Cyclus over joods leven...

In het pastoraal centrum, Oliestraat 26 te Zaltbommel worden drie bijeenkomsten georganiseerd.

Introductie jodendom en wandeling over de Joodse begraafplaatsen

Zondag 26 april 11.00 -14.30 uur

Theoloog Herman Teerhöfer geeft een introductie over het joodse leven tijdens het koffie drinken na de viering van 11.00 uur.

Daarna begeleidt hij ons naar de Joodse begraafplaatsen.

Leven met en na Auschwitz: Getuigenissen van onstuitbare levenskracht

Woensdag 29 april 19.30 - 22.00 uur

Onstuitbare levenskracht inspireert. Theoloog Herman Teerhöfer heeft zestig overlevenden van Auschwitz (in de leeftijd van 81 tot 97 jaar) geïnterviewd in Nederland, België, Duitsland en Israël. Waaruit mensen kracht putten in extreme omstandigheden, dat staat centraal. Hoe geven mensen zin aan hun verdere leven na traumatische ervaringen? Aan de hand van korte interviewfragmenten (5 à 7 min) met Auschwitzoverlevenden, zien we hoe ze zich geestelijk staande hebben gehouden in Auschwitz, balancerend tussen hoop en vrees.

Kunstenares in een verkeerde tijd: Film Charlotte Salomon

Woensdag 6 mei 19.30 - 22.00 uur

Pastor Stefan Schevers leidt een filmvertoning in van de film "Charlotte" van Franz Weiz: "De oorlog woedde voort en ik zat bij de zee en keek diep in het hart van de mensheid."

De Joods-Duitse schilderes Charlotte Salomon werd in 1917 in Berlijn geboren. Ze was de dochter van ziekenhuisarts Albert Salomon en Franziska Grunwald. Toen Charlotte 9 jaar was, pleegde haar moeder zelfmoord. Na haar dood hertrouwde haar vader met een operazangeres Paula Lindberg. In september 1936 werd Charlotte Salomon toegelaten tot de kunstacademie. Toen zij een prijs zou winnen, kwam uit dat ze Joods was en moest ze de kunstacademie verlaten. In 1939, na de Kristallnacht, vluchtte ze op advies van haar vader en stiefmoeder naar haar grootouders in Zuid-Frankrijk. Vluchtend won de kunstenaar in haar het en zo ontstond de meer dan 1300 autobiografische gouaches tellende reeks "Leben? oder Theater?". Dit omvangrijke expressionistische kunstwerk rondde ze in 1942 af. Ook in Zuid-Frankrijk was ze niet veilig. Op 10 oktober 1943 is ze vermoord in Auschwitz.



Breken en delen, samen met de voedselbank

De Vastenactie van dit jaar roept ons op ons in te zetten voor een weeshuis in Malawi. Heel belangrijk en zinvol, maar - zullen sommige mensen opmerken - ook in onze directe omgeving zijn mensen die best wat hulp kunnen gebruiken.

De Voedselbank in Zaltbommel zet zich al jaren in om mensen uit de Bommelerwaard, die onder de armoedegrens leven, regelmatig te helpen met een voedselpakket, om hun zorgen wat te verlichten. Wij kunnen de voedselbank helpen, dit nuttige werk te doen, door ook ons steentje bij te dragen. Niet met geld, maar met levensmiddelen, die de Voedselbank dan weer kan doorgeven aan de mensen die het nodig hebben.

Daarom nodigen wij u uit, om als u op Witte Donderdag of Goede Vrijdag naar de kerk komt, houdbare (en goed verpakte) levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank.

Daarbij kunt u onder meer denken aan:

- pakken macaroni, spaghetti of rijst
- koffie, thee, cacao
- flessen / pakjes koffiemelk
- houdbare melk of melkproducten
- potten of blikken soep, groenten, vlees of vis
- zonnebloemolie, jam

U kunt uw gaven inleveren (achter in de kerk staan manden of dozen gereed):

Witte Donderdag

Tijdens de vieringen in:

- Kerkdriel (19.00 uur)
- Velddriel (19.00 uur)
- Zaltbommel (19.00 uur)

Goede Vrijdag

Tijdens de vieringen in:

- Alem (14.00 uur)
- Ammerzoden (15.00 uur)
- Hedel (15.00 uur)
- Kerkdriel (15.00 en 19.00 uur)
- Rossum (19.00 uur)
- Velddriel (15.00 uur)
- Zaltbommel (15.00 uur)

In onderling overleg (met de koster, of een andere contactpersoon van uw kerk) kunt u uw gaven natuurlijk ook op een andere tijd inleveren.





Van de bestuurstafel

Jeu-de-boules

In de bestuursvergadering van februari was er veel aandacht voor Alem. Allereerst was er een verzoek van de dorpsraad om een jeu-de-boules-baan te mogen aanleggen op grond van de kerk. Het verzoek werd unaniem gehonoreerd waarbij wel enkele voorwaarden werden gesteld die met de betrokkenen worden gecommuniceerd.

De Rakkertjes

Een ander punt van aandacht was de pastorie. De brandweer heeft de pastorie niet goedgekeurd als clubgebouw voor jeugdvereniging de Rakkertjes. Aanpassing van de pastorie brengt nogal wat kosten met zich mee. Eerst gaat het bestuur nu met de Rakkertjes overleggen om daarna een besluit te nemen.

Financiën

Veel aandacht was er ook voor de nieuwe parochie. Hoe gaan we die in de toekomst nog meer dan tot nu toe het geval is handen en voeten geven? Hoe komt de parochie uit de rode cijfers? Een drietal leden van het bestuur heeft met een aantal voorstellen, een nieuw financieel plaatje op tafel gelegd. Die komen er in het kort op neer zoveel mogelijk kerken open te



houden en overtollige gebouwen - veelal pastorieën - te verkopen. Financieel deskundigen gaan zich hier de komende tijd over buigen.

Samenwerking

Vanuit de pastores komen ook geluiden dat op pastoraal gebied meer zal moeten worden samengewerkt, omdat het anders gewoon voor hen niet meer te behappen is.

Nieuwe parochie: Schrikbeeld of nieuwe uitdaging?

Voor bestuurders en mensen uit het pastoraat organiseerde het bisdom op 11 maart een netwerkdag. Naast interessante workshops was het hoogtepunt toch wel de voordracht van pastoor-deken Theo van Osch. "Nieuwe parochie: schrikbeeld of nieuwe uitdaging?" Theo van Osch is pastoor van de parochie Sint Petrus te Uden, die in 2011 werd opgericht door samenvoeging van zes geloofsgemeenschappen. Zijn voordracht liet zien dat we niet bang hoeven zijn en dat het naar elkaar toegroeien een geleidelijk proces is. De hele voordracht kunt u vinden op de website van onze parochie:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Mirjam Duijts-As



VPTZ - Palliatieve Zorg

Als de zorg voor een stervend familielid te zwaar wordt... kunnen vrijwilligers van de VPTZ (Vrijwilligers Terminale Zorg) thuis hulp bieden.

Thuis sterven brengt vaak een ziekbed met zich mee. Een ziekbed waarbij partners, kinderen, familieleden en kennissen (ook wel mantelzorgers genoemd) de stervende zo goed mogelijk proberen te helpen en te verzorgen. Het verzorgen van een iemand in de laatste levensfase is echter erg zwaar. Ook als er hulp is van wijkverpleging, gezinsverzorging en huisarts.

De vrijwilligers van VPTZ Bommelerwaard bieden hulp bij de verzorging van de zieke en zorgen ervoor dat de partner of familie even op adem kan komen. De vrijwilliger verrichten geen verpleegkundige of huishoudelijke taken. De hulp is niet ter vervanging van de professionele zorg, maar uitsluitend ter ondersteuning van de mantelzorg en de zieke.

Aanvraag en info

Voor een aanvraag of meer informatie neemt u contact op met de coördinator:

Telefoon: 06 - 10 49 41 20

e-mail: info@vptz-bommelerwaard.nl

web: www.vptz-bommelerwaard.nl

Oecumenisch leerhuis

Tekstlezing vroege Kerkvader

Aurelius Augustinus

Samen met de hervormde gemeente te Hedel heeft onze parochie een initiatief genomen. We hebben drs. M. Bronzwaer uitgenodigd, die ons zal laten kennismaken met het leven van de ook nu nog velen aansprekende vierde-eeuwse kerkvader Augustinus. De inleider gaat in op de krachtlijnen die het denken van Augustinus hebben bepaald. Het is vooral de ontdekking van Christus geweest die hem op het spoor bracht van de Drie-ene God.

Dhr. Bronzwaer heeft zich in de theologie toegespitst op de Godsleer rond de Drie-eenheid. Hij is woonachtig in de oecumenische gemeenschap van de Focolare te Nieuwkuijk in abdij Mariënkroon.

Na de introductie presenteren Dominee Jan Mulder en Pastor Schevers enkele leessleutels voor teksten van Augustinus. Vervolgens gaan we uiteen in deelgroepen en zullen we enkele teksten van Augustinus zelf lezen.

Details

Tijd: Dinsdag 19 mei 19.30-21.30 uur

Adres: Gebouw Rehoboth, Kerkstraat 13, Hedel

Anmelden:

pastorschevers@gmail.com



H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Bestellen H. Missen

H. Missen kunt U bestellen bij Ger van Boxtel ('t Buske 25, tel. 662063). Wilt U de intenties in het parochieblad van mei en juni vermeld hebben, dan dienen de opgaven binnen te zijn vóór 15 april op het bovenstaande adres.

Mocht U vergeten zijn een H. Mis te bestellen, dan kan dit nog na deze datum, maar er kan dan geen vermelding meer worden opgenomen in ons parochieblad. Wel wordt de intentie afgelezen in de kerk.

Eerste H. Communie

Op zondag 26 april om 9.30 uur doen Jelmer Steenbekkers, Jesse van Oers, Ties van Osch en Sarah Bogers uit Alem en Oskar Brzozowski, Dylan Liebrecht en Naomi Liebrecht uit Hurwenen hun eerste communie.

Zondag 22 maart presenteren de communicanten zich in onze kerk. De communicanten zijn al volop met de voorbereidingen bezig onder leiding van Jacqueline van Mook en Marleen Ribbers.

Doopseltoediening

Op zondag 12 juli om 13.00 uur wordt het doopsel toegediend. De voorbereidingsavond is (let op!!) op woensdag 24 juni om 20.00 uur in Kerkdriel.

Per zondag vinden er maximaal drie doopvieringen plaats, met elk één dopeling. Op verzoek van de ouders kunnen steeds meerdere kinderen in één viering gedoopt worden.

Er wordt niet gedoopt op grote kerkelijke feesten (Kerstmis, Pasen en Pinksteren), op Moederdag, vaderdag en de eerste zondag van mei en oktober.

Extra mededelingen

- Website Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard: www.vptz-bommelerwaard.nl
- Voor uitvaarten dient u contact op te nemen met het secretariaat van het dekenaat, telefoon 0418-632504 en met Ger van Boxtel, telefoon: 0418-662063
- De paaskaars van 2013 is te koop. Voor € 20 is de kaars af te halen bij Ger van Boxtel. Telefoon: 0418-662063



Afscheid van Jan van Boxtel

'Een levenlang trouw aan de kerk van Alem'

Per 1 januari 2015 is Jan van Boxtel gestopt met zijn werkzaamheden voor de Alemse parochie.

Jan is altijd heel erg verbonden geweest met de kerk van Alem. Al op heel jonge leeftijd is Jan begonnen als orgeltrapper. Een orgeltrapper heeft de taak een orgel te voorzien van constante winddruk. Daarom staat hij op een aan de balgen gemonteerde hefboomen, waarmee hij de balg vult met lucht, bij het leeglopen van de blaasbalg wordt de 'wind' het orgel in geblazen.

Jan heeft zich steeds voor de volle honderd procent ingezet voor de Alemse kerk. Een van de hoogtepunten was de herbouw van de toren op de kerk. Een toren opvallend hoog in het landschap gelegen. Een prachtige blikvanger.

Jan heeft vele functies bekleed: voorzitter van de parochieraad, voorzitter van de contactgroep Alem en voorzitter van de beheerscommissie, lid van de voorbereidende werkgroep van de pastorale eenheid, lid van het uniebestuur, koster, doopkoster en koorlid.

Jan zorgde ervoor dat de kerk en de pastorie, bouwtechnisch helemaal in orde waren. Jan van Boxtel wist altijd fondsen te vinden om het bouwen/ restaureren mogelijk te maken.



Jan hield van vergaderen en het was altijd plezierig met hem samen te werken. Hij dacht altijd op een heel opbouwende manier mee en hield de Alemse belangen goed in het oog.

In de afgelopen jaren heeft Jan ook mogen ervaren wat het betekent om ouder te worden. Jaren terug werd Jan getroffen door een ernstige ziekte, die hij gelukkig helemaal te boven kwam.

De voorzittershamer van 'de contact groep Alem' had Jan twee jaar geleden overgedragen aan Johan Toonen, maar op enige afstand bleef Jan betrokken bij alles wat er in en rondom de kerk gebeurt.

Jan, hartelijk bedankt voor je levenslange inzet voor onze Alemse Hubertus kerk!



H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2

5324 AG Ammerzoden

telefoon kerk: 073 - 599 12 15

telefoon koster: 06 - 4800 5229

e-mail:

willibrordusparochie@xs4all.nl

IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.

Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:

maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag: 8.00 - 12.00 uur

intenties idem

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

- Vrijdag 27 maart Euch.viering
Pastor Stefan Schevers
- Vrijdag 3 april Goede Vrijdag
Ds. Marten Tel
- Zaterdag 4 april Stille Zaterdag
Ds. Marten Tel
- Vrijdag 24 april Euch.viering
Pastor Stefan Schevers
- Vrijdag 8 mei Gebedsviering
Ds. Marten Tel

Aanvang vieringen:

Het Zonnelied: 14.30 uur

De Lindeboom: 16.00 uur

Doopvieringen

Zondag 26 april en zondag 5 juli 2015 zijn de doopzondagen. De tijden zijn om 13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur. Voorbereidende gesprekken: woensdag 22 april en woensdag 24 juni in het parochiecentrum te Kerkdriel.



Gedoopt

Op zondag 1 maart jl. werd Milou, dochtertje van Sjors Pennings en Marjoleyn Goesten, Hogesteeg 40 gedoopt.

Dat zij mag opgroeien tot een gelukkige mens, die kan geloven, hopen en liefhebben.

Overleden

Dien Pootjes-Roeters. Zij werd geboren op 16 maart 1922 te Ammerzoden. Dien was meer dan zeventenzestig jaar getrouwd met Antoon. Zij was moeder van vier kinderen, oma van 9 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen.

We zullen haar missen in de kerk op haar vaste plekje, dat bijna altijd bezet was. Zij was een echt godsdienstige vrouw.

Op zaterdag 7 maart namen we afscheid van haar in onze - "haar" kerk en begeleidden haar naar het crematorium "De Maaslanden" te Nieuw-kuijk. Antoon en Dien, rust zacht.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.



Vormselviering

Vrijdag 20 maart jl.

De kinderen uit de groepen 8 van de school uit Ammerzoden en Hedel ontvingen op 20 maart j.l. het Sacrament van het Vormsel.

Dat waren:

Kyro Paerels, Jos Goesten, Morris van Zon, Jenske van Berkel, Mick van Rijnsbergen, Rowan Sterk, Hinke Verbaan, Dylan Bout, Lars Kohlen, Destiny Bout, Julia van den Oord, Maud Verlouw, Rachelle van Leeuwen, Lars van den Boogaart, Mike van Berne, Tim Heesakkers, Dorette van de Langenberg, Meike Fliervoet, Maud van Mil, Jesse Vierbergen, Danique van Herwijnen, Rachelle van Alem, Sabrina Verlouw, Frans van den Oord, Stan van Noort, Florentine Dekkers, en Vincent Knoops.

Allen van harte gefeliciteerd namens de contactgroep en veel geluk op jullie verdere levensweg.

Eerste H. Communie

Donderdag 14 mei

Deze viering begint om 11.00 uur en voorganger is Pater Bertus Bus.

De afsluitende viering is op zaterdag 20 juni om 19.00 uur.

Wij wensen de kinderen en hun familie een mooie dag toe.

Gedachteniskapel

De gedachteniskapel is van maandag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Even een moment van stilte, van rust, van bezinning. Een kaarsje branden. U bent van harte welkom!



Bedevaart 3 mei

Op zondag 3 mei is er geen viering in onze kerk. Dan komen we om 10.00 samen in de kerk van Hedel, voor een viering voor de hele parochie. Na de viering en de koffie gaan we te voet, per fiets of auto op bedevaart naar de Zoete Moeder. De bedevaart wordt om 14.00 uur in de kathedraal afgesloten met een korte gebedsdienst.



Uniek

Op de hoek van de Ammerstraat en de Van Milstraat in Ammerzoden is fitnesscentrum Uniek gevestigd.

Vlak bij de Mr. Lagrostraat en de Kasteellaan ligt het Ammerzodense kerkhof. Dat is in feite een gewoon kerkhof, waarvan er in onze Franciscusparochie bij alle kerken één is. De manier waarop je op deze Ammerzodense begraafplaats naar een graf kunt zoeken, is echter pas echt uniek te noemen.

Enkele weken geleden werd de methode waarmee je dit kunt doen, wereldkundig gemaakt. Dit bracht een stroom aan reacties teweeg. Allerlei actualiteitenprogramma's brachten de methode als het belangrijkste nieuws van de dag. Krantenredacties stuurden correspondenten naar Ammerzoden om te horen wat er aan de hand was. Dat hoorden ze dan van onze kerkhofbeheerder Hans van Zeelst.

In het Brabants Dagblad stond een prachtige foto van Hans terwijl hij bezig was met het zetten van de QR-code op zijn mobiel. Fotograaf Cor de Cock zorgde voor deze - eveneens unieke- foto. Hans laat zich namelijk niet zo gemakkelijk

verleiden tot publiciteit over iets wat hij zelf de normaalste zaak van de wereld vindt.

Hans is overigens wel iemand die graag gebruikt maakt van de moderne communicatiemiddelen. Zo liet hij enkele jaren al met behulp van een satelliet een kaart van het kerkhof maken. Via een leverancier

kon daarna met een soort 'tomtom' gezocht worden naar de 'weg' op het kerkhof. Uiteindelijk is daar een interactieve plattegrond uit ontstaan.

Na het scannen van de QR-code (waarbij je direct wordt doorgelinkt naar de site van R.K. Begraafplaats Ammerzoden), volstaat het intoetsen van de achternaam of de geboortedatum van de overledene en je krijgt binnen een seconde de plattegrond van het kerkhof te zien met daarop aangegeven de plaats waar het betreffende graf ligt. Dit alles is -via internet- ook op je computer te vinden, zie:

www.begraafplaatsenonline.nl

Voor de Contactgroepen van de Wilibrorduskerken van Ammerzoden en Hedel was dit alles reden om Hans tijdens hun laatste bijeenkomst met een boeket bloemen eens extra in het zonnetje te zetten.





H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4

5321 TC Hedel

telefoon 073 - 599 12 16

e-mail:

parochiewerkgroephedel@gmail.nl

IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.

Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595

Meimaand rozenkransgebed

Het is in onze parochiekerk de gewoonte dat in de meimaand op dinsdagmiddag om 15.00 uur het rozenhoedje wordt gebeden. Ook dit jaar willen we die traditie in ere houden. Elke dinsdagmiddag in de maand mei, te beginnen op dinsdag 5 mei, wordt, ter intentie van alle aanwezigen en de intenties die in het voorbedenboek worden geschreven, gebeden dat de Heilige Maagd Maria voor ons voorspreekster moge zijn bij God. Wij nodigen u allen uit deel te nemen aan dit rozenkransgebed op dinsdagmiddag om 15.00 uur.

Agenda

Iedere dinsdag- en donderdag ochtend om 8.00 uur eucharistieviering

woensdag	25 maart	20.00 uur: voorbereidingsavond doop in Kerkdriel
vrijdag	3 april	15.00 uur: Goede Vrijdag Kruisweg
zondag	5 april	11.00 uur: Pasen, eucharistieviering + koffie
woensdag	8 april	15.00 uur: ouderenviering
zondag	12 april	13.00 uur: doopviering
zondag	3 mei	<u>10.00 uur:</u> eucharistie + koffie, koor Ammerzoden
dinsdag	5 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
<u>woensdag</u>	<u>6 mei</u>	15.00 uur: ouderenviering
dinsdag	12 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
zondag	17 mei	11:00 uur: eucharistieviering, eerste H. Communie
dinsdag	19 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
woensdag	20 mei	09.00 uur: kerkwerken
dinsdag	26 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
woensdag	27 mei	20.00 uur: voorbereidingsavond doop in Kerkdriel
zondag	7 juni	11.00 uur: eucharistieviering + koffie 13.00 uur: doopviering
woensdag	10 juni	15.00 uur: ouderenviering
zondag	5 juli	11.00 uur: eucharistie + koffie, naviering H. Communie



Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn doopvieringen gepland op de zondagen 12 april en 7 juni om 13.00 uur.

De voorbereidende gesprekken vinden plaats op de woensdagen 25 maart en 27 mei om 20.00 uur in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.

Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 8 april 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenvieringen zullen zijn op woensdag 6 mei (let op: 1e woensdag van de maand) en woensdag 10 juni 2015.

Wilt u komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (5991216) of naar Bets de Goeij (5993595); dan wordt dat geregeld!

Ook u bent van harte welkom!

Vormsel

Op vrijdagavond 20 maart zijn vijf jongeren samen met de vormelingen uit Ammerzoden gevormd. Dit gebeurde in de kerk van Ammerzoden door monsieur Rob Mussaerts.

De gevormden jongeren zijn: Danique van Herwijnen, Tim Heesakkers, Mike van Berne, Rachelle van Alem, en Lars van den Boogaart. Wij feliciteren onze vormelingen met deze stap die zij durven zetten in hun geloofsleven.

Personalia

Overleden

Frank Janssen, echtgenoot van Irene Janssen - Bosma, is overleden op 5 maart 2015 in de leeftijd van 80 jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 9 maart 2015 in onze kerk.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.

Gedoopt

Door het Sacrament van het Doopsel werd in onze gemeenschap opgenomen:

Op 4 januari 2015: Selena Kremers

Ouders, van harte proficiat!

Bloemenhulde bij het kruis

Jarenlang is het al gebruikelijk in onze parochiekerk dat de bezoekers van de viering op Goede Vrijdag een bloemetje meebrengen en dat bij de 'kruishulde' neerleggen aan de voet van het kruis. Graag nodigen wij u allen uit om, als u naar de kruisweg komt op Goede Vrijdag, een bloemetje mee te brengen om daarmee het kruis en Hem die daaraan gestorven is te eren. Uw bloemen zullen daarna gebruikt worden voor de kerkversiering van Pasen.

Voor de goede orde vermelden wij dat op 3 april 2015, Goede Vrijdag in onze kerk de viering om 15.00 uur is.



Annemarie van Osch stuurde de redactie het volgende gedicht. Ze vond het heel erg passen in de paastijd.

Ik kom morgen

Ik weet: ik beloofde een bezoek,
ik kocht in gedachten reeds een boek,
maar ja, dat viel nu echt niet mee:
het was juist zo spannend op de TV.
Och lieve zieke, heb geen zorgen,
want vast en zeker kom ik morgen!!!

Graag had ik je vandaag bezocht:
ik heb zelfs naar je adres gezocht.
Maar ja, een vriend vroeg me toen mee
om iets te drinken in het café.
Och lieve zieke, heb geen zorgen,
want vast en zeker kom ik morgen...

Nu ben ik nog altijd niet geweest:
ik moest hoogdringend naar een feest.
En je begrijpt: toen was ik veel te moe
en kon onmogelijk naar je toe.
Maar lieve zieke, heb geen zorgen,
want vast en zeker kom ik morgen...

Vandaag vergaderde ons bestuur:
je weet: ik ken geen rust nog duur.
Maar ik heb elkeen tot liefde aangespoord
en mijn woordje werd ontroerd aanhoord.
Dus lieve zieke, heb geen zorgen
ik denk aan je en ik kom morgen...

Zopas kreeg ik een doodsbericht,
je ziet het wel aan mijn gezicht.
Ik ben er diep van aangedaan,
wie dacht nu dat het zo vlug zou gaan?
Maar ik kom beslist, maak je geen zorgen,
naar je begrafenis, dinsdagmorgen...

Ik ben dus naar de dienst gegaan.
Daar sprak me Christus ernstig aan:
je bent zoals de priester of leviet,
hun leer was mooi, maar ze hielpen niet.
Jouw zieke is thans vrij van zorgen,
je hoeft niet meer te komen morgen...

Beschaamd heb ik je vriend bezocht,
ik had een kleinigheid gekocht.
Maar, ik heb méér ontvangen dan gegeven,
hij gaf me moed om schoon te leven.
Bij hem vergat ik al mijn zorgen:
"Zeg, mag ik nog eens komen, morgen?..."

M. Wagemans



Vieringen

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD



zaterdag 28 maart

17.30 Leyenstein	WoCo	JVriesema
19.00 Kerkdriel	Vormsel	Rmutsaerts

zondag 29 maart - Palmzondag

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	WoCo	JVriesema
9.30 Rossum Prot	Oecum	LDavide
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSchevers
11.00 Zaltbommel	Oecum	BBus

dinsdag 31 maart

19.00 Kerkdriel	Boeteviering RvdH/SSch	
-----------------	------------------------	--

donderdag 2 april - Witte Donderdag

18.30 Leyenstein	WoCo	FMaas
19.00 Kerkdriel	Eucharistie	Sschevers
19.00 Velddriel	Eucharistie	Jverhoeven
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

vrijdag 3 april - Goede Vrijdag

14.00 Alem	Kruisweg	JVriesema
15.00 Ammerzoden	Kruisweg	PdeSnoo
15.00 Kerkdriel	Kruisweg	JVriesema
15.00 Velddriel	Kruisweg	SSchevers
15.00 Zaltbommel	Kruisweg	BBus
15.00 Hedel	Kruisweg	werkgroep
15.00 Leyenstein	Kruisweg	
19.00 Rossum	Kruisweg	

zaterdag 4 april - Paaszaterdag

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSchevers
20.00 Velddriel	Paaswake	JVerhoeven
21.00 Kerkdriel	Paaswake	SSchevers
21.30 Zaltbommel	Paaswake	BBus

zondag 5 april - 1e Paasdag

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSchevers
9.30 Rossum	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVerhoeven
9.30 Alem	WoCo	JVriesema
11.00 Hedel	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSchevers
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVriesema

maandag 6 april - 2e Paasdag

10.00 Leyenstein	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSchevers
-----------------	-------------	-----------

vrijdag 10 april

10.30 Vaste Burcht	Oecum	MTel/JVri
--------------------	-------	-----------

zaterdag 11 april

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Vormsel	RMutsaerts

zondag 12 april - Beloken Pasen

9.30 Alem	Gebed	
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSchevers
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	SSchevers

zaterdag 18 april

17.30 Leyenstein	WoCo	JVriesema
19.00 Kerkdriel	Euch Pools	RChwedoruk
19.00 Ammerzoden	WoCo	SSchevers

zondag 19 april - Heilige Leo

9.30 Rossum	Gebed	
9.30 Velddriel	Eucharistie	SSchevers
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSchevers
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVriesema

zaterdag 25 april

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVerhoeven

zondag 26 april - Roepingenzondag

9.30 Alem	Euch 1eHC	BBus
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSchevers
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSchevers
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVriesema
13.30 Rossum	Euch 1eHC	BBus

zaterdag 2 mei

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSchevers
------------------	-------------	-----------

zondag 3 mei

10.00 Hedel	Eucharistie	team
Bedevaart Zoete	Moeder Den Bosch	

zaterdag 9 mei

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

zondag 10 mei - Moederdag

9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
9.30 Alem	Gebed	werkgroep



9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSchevers
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	SSchevers
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus

maandag 11 mei

10.00 Velddriel	Eucharistie	BBus/JVri
-----------------	-------------	-----------

donderdag 14 mei - Hemelvaartsdag

9.30 Velddriel	Eucharistie	JVerhoeven
10.00 Kerkdriel	Euch 1eHC	SSchevers
11.00 Ammerzoden	Euch 1eHC	BBus
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVriesema
13.00 Kerkdriel	Euch 1eHC	SSchevers

zaterdag 16 mei

17.30 Leyenstein	WoCo	JVriesema
19.00 Kerkdriel	Euch Pools	RChwedoruk
19.00 Ammerzoden	Eucharistie	SSchevers

zondag 17 mei

9.30 Velddriel	Eucharistie	SSchevers
9.30 Rossum	Gebed	
11.00 Hedel	Euch 1eHC	SSchevers
11.00 Zaltbommel	Communie	JVriesema
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BvBronkh

zaterdag 23 mei

19.00 Velddriel	Eucharistie	JVerhoeven
-----------------	-------------	------------

zondag 24 mei - 1e Pinksterdag

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
9.30 Alem	Eucharistie	SSchevers
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSchevers
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

maandag 25 mei - 2e Pinksterdag

11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
-----------------	-------------	------

zaterdag 30 mei

17.30 Leyenstein	WoCo	JVriesema
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVerhoeven

zondag 31 mei

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	Euch 1eHC	BBus
11.00 Kerkdriel Prot	Eucharistie	SSch/BBaan

zaterdag 6 juni

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSchevers
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zondag 7 juni

9.30 Rossum	Eucharistie	BBus
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSchevers
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVerhoeven
11.00 Hedel	Eucharistie	BvBronkh
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus

zaterdag 13 juni

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

zondag 14 juni

9.30 Alem	WoCo	werkgroep
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSchevers
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
9.30 Rossum	Oecum	LDav/JVri
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSchevers
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zaterdag 20 juni

17.30 Leyenstein	WoCo	JVriesema
19.00 Ammerzoden	Eucharistie	SSchevers
19.00 Kerkdriel	Euch Pools	RChwedoruk

zondag 21 juni - Vaderdag

9.30 Velddriel	Eucharistie	SSchevers
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVriesema
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSchevers

zaterdag 27 juni

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVerhoeven

zondag 28 juni

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
9.30 Alem	Eucharistie	SSchevers
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSchevers
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

Wijzigingen voorbehouden

Website

Op onze website staan ook alle vieringen compleet met misintenties:

www.katholiekbommelerwaard.nl



H. Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602

e-mail:
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

Een gelukkige missiezuster

Van Willy van Mer ontvingen wij eind januari een uitgebreide e-mail, waarvan wij hieronder graag een beknopte versie geven:

Dankzij jullie gulle gaven zullen de bestelde zonnepanelen nu spoedig binnenkomen en geplaatst worden, zodat we altijd licht hebben. Onlangs nog was er de hele week na de middag geen stroom en dan is het voor ons moeilijk werken wanneer je met een stormlantaarn of zaklamp een infuus of bloedtransfusie moet uitvoeren. De nieuwe bedden staan er intussen en dat is een hele verbetering en iedereen is daar blij mee en dat moeten jullie weten!

Ikzelf maak het gelukkig prima; het is druk, druk en nog eens druk, vooral in deze periode van het jaar is het

moeilijk voor de mensen. Het is 'harmattan' d.w.z. 's nachts koud en overdag die warme en droge lucht en wind. Vooral de kinderen hoesten veel en komen met longontstekingen, soms veel te laat, binnen en ook malaria steekt goed de kop op. Laatst hadden we vier bloedtransfusies op een dag. Enfin, we vermaken ons nog goed en ook in de kraam is er werk genoeg; ben vannacht nog tot 12 uur bezig geweest met een moeilijke bevalling, die we gelukkig goed hebben af kunnen werken.

Beste mensen, houd jullie goed en de groeten aan alle bekenden. Fijn dat ik de Franciscus Bode met regelmaat mag ontvangen, zo blijf ik op de hoogte van het nieuws uit de parochie en de omgeving. Alle goeds!

Willy van Mer

Attentie!!! Kledinginzameling

De kledinginzameling voor Mensen in Nood wordt gehouden:

woensdag 22 april van 19 tot 21u en
donderdag 23 april van 10 tot 12u. in
het parochiecentrum.

Iedere inzameling is steeds weer een succes. Mensen in Nood kan mede dank zij u weer veel goed werk doen. Bewaar uw kleding; het geeft ruimte in uw kasten en ruimte om te leven voor medemensen.

Werkgroep MOV



Gedoopt

- 21 dec.: Zoë de Ruiter
- 8 febr.: Daan van Osch, Mats Kooijman en Floris Piels.

Overleden

Johannes Buteijn (78 jaar)
Hendrika Buren-Lansen (81)
Marco van Lopik (45)
Jan Hooijmans (80)
Piet van As (73)
Piet Raven (82)
Jeanne Dikmans (99)
Johannes Verhoeven (84)
Henk van den Bogaard (63)
Bart de Bruijn (87)
Bets Vissers-Bok (84)
Adriana van Eeuwijk-IJsveld (77)
Hermine Rietbergen-Amersfoort (66)
Dien v. Houten-Vissers (88)
Betsie de Groot-de Leeuw (93)
Walraven van Osch (90)
Jo Verhoeckx-van Heel (84)
Harry van der Linden (85)
Henk Wiegmans (76)

Bijeenkomst voor nabestaanden

De werkgroep 'Nabestaanden' wil 20 april een bijeenkomst beleggen speciaal voor mensen die in de voorbije tijd een dierbare hebben verloren. Verlies van een partner, kind of ouder, het is na verloop van tijd vaak een goede ervaring om mensen te ontmoeten die het zelfde hebben meegemaakt. Luisteren naar een ander, naar elkaar want

ieder leeft door op zijn eigen manier. Jos Vriesema zal deze bijeenkomst leiden en een inleiding houden. Het is de bedoeling daarna samen verder te praten met de hele groep of uiteengaan in groepjes naargelang de opkomst. 28 januari 2014 vond de laatste bijeenkomst plaats en vanaf deze datum wordt iedereen uitgenodigd. Daarnaast is iedereen die deze avond wil meemaken van harte welkom ook wanneer u al langer geleden een dierbare moest missen. Meldt u wel even aan op het parochiecentrum. 20 april om 20.00 uur.

Werkgroep nabestaanden

Gaan en komen

Na zich meer dan zes jaar te hebben ingezet voor de zwakkeren in de samenleving binnen de MOV groep is Ria van Gent gestopt met haar werk. Zij was een betrokken en meedenkend lid van de werkgroep die haar vertrek jammer vindt maar haar besluit respecteert.

Ria Bedankt!

Gelukkig hebben we Anneke van den Berg-van Malsen als nieuw lid mogen verwelkomen. Zij heeft zich het afgelopen jaar meteen voluit ingezet binnen de groep die blij is met haar meedenken en doen.



Vastenaktie voor Malawi

Ook onze Martinuskerk neemt hieraan deel in samenwerking met het dekenaat Heusden/ Waalwijk/ Zaltbommel. Het project voor 2015 is:

'Energie voor Malawi'

Hierover leest u meer in het algemene gedeelte van dit blad. In onze kerk staan vanaf het begin van de vasten weer de collectebussen. Zij zijn bestemd voor uw vastenzakje wanneer dit niet bij u aan huis is opgehaald dit i.v.m. het feit dat we niet voor elke wijk een medewerker gevonden hebben. Maar uw spontane gift voor dit doel is de gehele vastentijd welkom in de groene bussen alsook de machtiging die u achter op het vastenzakje vindt.

In de periode van 21 maart tot 1 april wordt het vastenzakje met de informatiefolder bij u bezorgd en weer opgehaald.

Verbondenheid

In de eerste christelijke gemeenten werden er gezamenlijke maaltijden gehouden. Jong en oud, arm en rijk, slaven en grootgrondbezitters, iedereen zat aan dezelfde tafel. Het was de bedoeling dat alle sociale patronen doorbroken werden. Dat arme mensen echt deelden in de overvloed van rijke gelovigen. Samen eten schept verbondenheid: met elkaar én met Christus. Onderdeel van de maaltijd was het

delen van brood en het rondgaan van wijn ter gedachtenis aan Jezus. En juist dat bestaat nu nog, als 'eucharistie' in de katholieke kerk en als 'avondmaal' bij de protestanten. Bij sommigen is dat een zo heilig gebeuren dat niet iedereen zo maar mee mag doen. Dan ligt het accent meer op buitensluiten dan op verbroedering. Maar het kan ook anders. Zelf heb ik een goede herinnering aan een gemeente met een oude dorpskerk. Voor het vieren van het avondmaal vormden de mensen met elkaar één grote kring, als een slinger langs de oude muren. Iedereen werd uitgenodigd om mee te doen. Daar stonden ze dan, de leraar, de ondernemer, de trucker. Bejaarden en ouders met kinderen, enkele mensen met een verstandelijke handicap en een paar meiden die zo bij Hollands Next Top Model zouden kunnen... Het brood werd gebroken. De beker ging rond. Een straal zonlicht viel door de hoge ramen. En op dat moment voelde ik een band. Een band die ons samen zijn oversteeg en ons verbond met Jezus Christus.

Greet Brokerhof-van der Waa





Schelpjesviering

De dopelingen van vorig jaar werden via hun ouders uitgenodigd om op 8 februari naar de speciaal voor hen gehouden viering te komen. En dat ze er waren met broertjes en zusjes lieten ze duidelijk horen. Pastor Bertus Bus ging voor in de viering en merkt zeer terecht op dat kleine kinderen nu eenmaal geluid produceren en dat je dat niet zo maar kunt voorkomen; dat was hoorbaar, maar spontaan. Een paar kleintjes namen de woorden van Jezus "Laat de kleinen tot mij komen" heel letterlijk op. Zij stapten parmantig het altaar op waar pastor Bus onverstoord verder ging met de viering, die zo een kindvriendelijk gezicht kreeg. Wat was het een mooi moment om jonge vaders met hun kind in de armen naar voren te zien gaan voor de kinderzegen.

Ook hier waren de woorden van Jezus: "Laat de kleinen tot mij komen" niet te horen, maar wel zichtbaar. Ook Do-Re-Mi maakte er weer een feest van.

Een aantal schelpjes werden nog niet opgehaald, deze kunnen op het parochiecentrum afgehaald worden. Het zijn de doopschelpjes van Keano, Liam, Djustin, Lucas, Lexi, Lyn, Nars, Brent, Julian, Sophia, Abel en Zoë.

Riet Corten

Gedicht

*Ik geloof in een kerk
die mensen welkom heet
oprecht respecteert en
niemand buitensluit*

*ik geloof in een kerk
die ieder mens heilig is
niemand veroordeelt
eigen fouten en falen beseft*

*ik geloof in een kerk
die gedienschtig is en aan tafel
vraagt die hongerenden naar
waar en waarachtig, echt en oprecht*

*ik geloof in een kerk
die de aarde eerbiedigt
reikt en wijst naar het Mysterie
met mens en wereld opgaat*

*ik geloof in
Jezus Christus:
zijn raad en daad,
zijn herkomst zijn toekomst.*

Peer Verhoeven





28 juni - 60 jaar Martinuskerk Kerkdriel

Op zondag 28 juni vindt in de Martinuskerk in Kerkdriel de jaarlijkse vrijwilligersviering plaats. Op een feestelijke wijze willen we alle vrijwilligers bedanken voor hun trouwe inzet in het afgelopen jaar. Op dezelfde dag willen we met elkaar herdenken, dat de Martinuskerk 60 jaar geleden is ingewijd. Het volledige programma van die dag vindt u in het volgende parochieblad, maar nu al willen we vragen om de dag in elk geval vrij te houden.

De contactgroep is van plan om op 28 juni een kleine tentoonstelling te organiseren over de geschiedenis van onze kerk. En daarom vragen we u:

Heeft u misschien foto's of voorwerpen die met onze kerk of de kerk in de Bommelerwaard te maken hebben, en die we een plaats zouden kunnen geven op de tentoonstelling?

Als u iets heeft, neem dan even contact op met Jos Vriesema (tel.: 0418-631215, of per mail: josvriesema@martinusparochie.nl).

Heeft u misschien ook mooie of minder mooie herinneringen aan de kerk van de laatste zestig jaar, of misschien wel aan de tijd daarvoor? Dat kunnen herinneren zijn, die met het gebouw te maken hebben, met pastoors en kapelaans, of met

specifieke gebeurtenissen. We zouden het op prijs stellen, als u daarover iets op papier kon zetten. We willen zien of we bij voldoende reacties, een brochure kunnen samenstellen.

U hoeft geen kant-en-klare verhalen in te leveren; een aanzet is voldoende, in overleg met u bekijken we dan, hoe we daar een goed verhaal van kunnen maken.

Alle reacties kunt u richten aan:
60 jaar Martinus
Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel.





HH. Martinus en Barbarakerk

Mgr. Bekkersplein 4
5328 CK, Rossum
telefoon 0418-661238
e-mail
parochie@rossumhurwenen.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.
Martinus en Barbarakerk Rossum

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op donderdagochtend
van 9.30 - 11.30

Vastenactie

In dit blad treft u weer een acceptgiro aan voor de Vastenactie.

Wij vragen u om een bedrag over te maken voor de mensen uit Malawi die het minder goed hebben dan wij.

Op deze acceptgiro moet u zelf uw gegevens invullen en overmaken. U kunt ook altijd een contante bijdrage doen in het offerblok achter in de kerk.

Mogen de mensen uit Malawi op u rekenen?!

Vieringen

Zondag	29 maart	9.30 uur	Oecumenische Palmpasenviering in de Protestantse kerk aan de Maasdijk
Vrijdag	3 april	11.00 uur	Kruisweg in de Vaste Burcht
Vrijdag	3 april	19.00 uur	Kruisweg met Lavande
Zondag	5 april	9.30 uur	Hoogfeest van Pasen Eucharistieviering B. Bus met Pro Musica
Vrijdag	10 april	10.30 uur	Oecumenische Paasviering in de Vaste Burcht met Pro Musica
Maandag	13 april	14.00 uur	Viering voor ouderen in het zaaltje
Zondag	19 april	9.30 uur	Gebedsdienst
Vrijdag	1 mei	11.00 uur	Dienst in de Vaste Burcht
Zondag	3 mei	10.00 uur	Gezamenlijke viering in Hedel
Maandag	11 mei	14.00 uur	Viering voor ouderen in het zaaltje
Zondag	17 mei	9.30 uur	Gebedsdienst J. Vriesema: Mariaviering
Zondag	24 mei	9.30 uur	Pinksteren Gebedsdienst met Pro Musica
Vrijdag	5 juni	11.00 uur	Viering in de Vaste Burcht
Zondag	7 juni	9.30 uur	Eucharistiev. B. Bus met Pro Musica
Maandag	8 juni	14.00 uur	Viering voor ouderen in het zaaltje



Overleden

Bertha van Hesik - Biermans.
Geboren op 7 juli 1933 te Eindhoven, overleden op 16 januari 2015 te 's-Hertogenbosch.

Bertha groeide op in een gezin van tien kinderen. Zij trouwde met Adriaan van Hesik en ging wonen in Hurwenen. Zij kreeg twee kinderen, waarvan haar dochter op jonge leeftijd is overleden. Later kreeg zij twee kleinkinderen. Sinds het overlijden van haar man woonde zij in Vught, waar zij na een ziekbed in alle rust is overleden.

Na de uitvaartdienst in onze kerk hebben wij haar ten ruste gelegd bij haar man Adriaan op de Alg. Begraafplaats hier te Rossum.

Moge zij ruste in vrede.

Eerste H. Communie

Dit jaar is er in onze kerk géén Eerste Communieviering, omdat er maar drie kinderen zich aangemeld hebben. Op zondag 26 april zal de Communieviering in de St. Hubertuskerk plaatsvinden, voor de kinderen uit Alem en Rossum samen. Wij wensen Naomi Liebrecht, Dylan Liebrecht en Oskar Brzozowski uit Rossum en alle communicanten uit Alem een fijne voorbereiding en een mooie Communiedag toe.



Kerkbalans

U heeft samen met het vorige parochieblad een acceptgiro ontvangen. Velen van u hebben al hun bijdrage overgemaakt. Als u nog niet in de gelegenheid geweest bent kunt u altijd nog meedoen met de actie Kerkbalans. U kunt nog steeds een bijdrage overmaken op het nummer van onze kerk:

NL66 RABO 0144 6023 93

Dit banknummer is dan ook van onze kerk hier in Rossum. Ook kunt u een contante bijdrage in een envelop afgeven bij onze kerk, of aan een van ons. Zo kunnen wij onze onkosten blijven betalen, denk maar aan de energie, onkosten vieringen etc. Mogen wij op u rekenen?

Dopen

Wilt u uw kindje laten dopen? Op zondag 31 mei is er een doopviering in onze kerk. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Algemeen Secretariaat tel. 0418-632504.

Palmpaasstokken maken

Vrijdag 27 maart om 15.00 uur zijn alle kinderen van Rossum en Hurwenen welkom in de Nieuwhof voor het maken van een Palmpaasstok. Graag zelf een houten kruis (lengte 50-70 cm) meenemen - overige materialen zijn aanwezig. Zondag 29 maart 9.30 uur is er processie tijdens de oecumenische Palmpasenviering in de protestantse kerk.



Oecumenische Paasviering

Dit jaar beginnen we de paastijd in de Vaste Burcht. Op Goede Vrijdag 3 april om 11.00 uur zal er een Kruisweg worden gehouden door pastor B. Bus.

Nieuw dit jaar is op vrijdag 10 april om 10.30 uur een Oecumenische Paasviering. Voorgangers zijn Dominee Tel en Pastor J. Vriesema. Koor Pro Musica zal dan zingen.

Wij willen de bewoners van de Vaste Burcht in deze paastijd toch een paasgevoel mee geven en hopen dan ook velen van u te kunnen ontmoeten. Ook is deze viering bestemd voor alle andere belangstellenden uit het dorp.

Graag tot ziens in de grote zaal van de Vaste Burcht.

Nieuws van Pro Musica

Reeds enkele maanden zijn wij de H. Mis voor Pasen aan het oefenen. Gekozen is voor de Missa Brevis van Charles Gounod. Een erg mooie, maar moeilijke mis. We hebben deze mis al meer gezongen, maar het weer ophalen en de puntjes op de i zetten kost veel tijd. Maar het gaat lukken als er tenminste geen zieke koorleden zijn. Hier blijkt maar weer eens dat we in de huidige samenstelling erg kwetsbaar zijn.



Het zou fijn zijn als er een paar nieuwe leden bij zouden komen. We hopen daarop.

Bedevaart naar de Zoete Moeder

Op zondag 3 mei is er weer de bedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch. Voorafgaand is er om 10.00 uur een Eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk in Hedel.

Na de viering is er koffie en rond 11.30 uur vertrekken we te voet of per fiets naar de St. Janskathedraal in Den Bosch waar om 14.00 uur een Vesperviering zal worden gehouden.

In onze kerk is er die dag géén viering

Zie ook de achterkant van dit parochieblad.



H. Martinuskerk

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

Overleden

Jenny van Doornmaal, 82 jaar,
Hondstraat te Velddriel. Geboren
26 september 1932 en, gesterkt
met het Sacrament der Zieken,
overleden 13 februari 2015.

Willy Verhoeven-Verhoof, 6 maart
2015, 75 jaar, Leyenstein, Bern-
hardstraat 1, Kerkdriel

*Mogen zij rusten in vrede.
Veel kracht en steun in deze moei-
lijke tijd. Sterkte.*

Bijzondere data St. Martinuskerk

Zo 29 mrt	9.30 uur	Palmzondag-viering met Jos Vriesema en uitreiking palmtakjes en gemengd koor
Do 2 april	19.00 uur	Witte Donderdag Eucharistieviering pr. J. Verhoeven en gemengd koor
Vr 3 april	15.00 uur	Goede Vrijdag pr. S. Schevers m.m.v. school met mooi weer Kruisweg bij Kruis aan de Voorstraat
Za 4 april	20.00 uur	Paaswake gezinsviering met pr. J. Verhoeven en Martinus Kids
Zo 5 april	9.30 uur	Eerste Paasdag Hoogmis van Pasen pr. J. Verhoeven en gemengd koor
Za 11 april	19.00 uur	Vormselviering met mgr. R. Mutsaerts en Martinus Kids
Zo 12 april		<i>geen Viering</i>
Zo 3 mei		<i>geen viering in Velddriel</i>
Zo 3 mei	10.00 uur	in Hedel Eucharistieviering en Bedevaart naar de Zoete Moeder in Den Bosch
Ma 11 mei	10.00 uur	Zonnebloemviering pr. B. Bus en pr. J. Verhoeven en gemengd koor voor de gehele Bommelerwaard
Do 14 mei	9.30 uur	Hemelvaartsdag Eucharistieviering pr. J. Verhoeven
Za 23 mei	19.00 uur	Pinksterweekend Eucharistie viering pr. J. Verhoeven en gemengd koor
Zo 24 mei		<i>geen viering</i>
Za 30 mei	19.00 uur	Eucharistieviering tevens dankviering voor alle vrijwilligers pr. J. Verhoeven en diaken P. de Snoo en gemengd koor en Martinus Kids
Zo 31 mei		<i>geen viering</i>



H. Doopsel

In de H. Martinus te Velddriel zijn gedoopt:

8 februari

Jens van Bruchem, 12 juli 2014
Provincialeweg 67b, Velddriel

Juliëtte van Kessel, 31 oktober 2014
Sassertweg 1, Velddriel

8 maart

Beau Kemperman 2 juli 2003
Provincialeweg 87a, Velddriel

Didy Kemperman, 17 maart 2005
Provincialeweg 87a, Velddriel

Zoë Ackermans, 11 juli 2014
Provincialeweg 87a, Velddriel

Door dit sacrament van het Doopsel zijn zij nu opgenomen in onze gemeenschap.

Ouders en familie/vrienden en bekenden van harte gefeliciteerd met de dopeling. Dat zij mogen opgroeien in de geest van Jezus Christus.

Geplande doopvieringen

- 12 april 2015 pr. S. Schevers
Vorbereidingsavond 25 maart 2015 om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

- 14 juni 2015 pr. S. Schevers
Vorbereidingsavond 27 mei 2015 om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

Vormselviering

Dit jaar zullen de leerlingen van groep 7/8 van de Deken Wehmeijerschool het sacrament van het vormsel ontvangen.

De viering zal worden gehouden op zaterdag 11 april om 19.00 uur. Het vormsel zal worden toegediend door Mgr. R. Mutsaerts. De viering zal muzikaal worden begeleid door de Martinus Kids.

Het sacrament van het Vormsel is de bevestiging van de doop en de Eerste H. Communie. Doopsel, Eerste H. Communie en Vormsel horen ook bij elkaar als de drie initiatiesacramenten. Pas als je alle drie de sacramenten hebt ontvangen ben je volwaardig lid van de katholieke Kerk. Het Vormsel bekrachtigt en ontvouwt de Geest die in het Doopsel werd meegegeven. De vormeling zegt als het ware 'ja' tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

Wij hopen er samen met u een mooie viering van de maken.

*Werkgroep gezinsvieringen
Maria van den Bighelaar en
Carla van den Bosch*





Missie Ontwikkeling en Vrede
M.O.V. werkgroep Velddriel

Vastenaktie 2015

Dit jaar heeft de dekenale M.O.V. werkgroep gekozen voor een project in Malawi, waar twee enthousiaste mensen uit ons dekenaat een opvanghuis runnen voor weeskinderen. Zij vangen hen liefdevol op en geven hen aandacht.

In onze parochiekerk wordt hiervoor geld ingezameld door middel van het wel bekende vastenzakje dat bij u half maart wordt thuis bezorgd. Tevens ontvangt u een folder met meer informatie betreffende het project.

Dit zakje wordt niet bij u opgehaald maar u kunt het inleveren in de kerk waar de groene bus staat of in de brieven bus van de pastorie.

De school kinderen gaan samen op school werken aan dit project en zullen ook bij u langs komen zoals andere jaren, voor o.a. heitje voor karweitje en de flessenaktie, de jongste kinderen krijgen een spaardoosje. Hopelijk wilt u dit project steunen met u geldelijke bijdrage.

Voor meer informatie over het project zie verderop in het parochieblad of kijk op www.flojamalawi.nl

Bij voorbaat hartelijk dank!

*Werkgroep m.o.v. Velddriel
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk*

Stille Zaterdag en Paaswake

Paaszaterdag is de laatste dag vóór Pasen. Op Goede Vrijdag is hij gekruisigd. Hij is nu van het kruis gehaald en zijn moeder Maria heeft hem met haar vrienden naar zijn laatste rustplaats gebracht.

Het graf is afgesloten met een grote, zware steen. Hier rust hij nu en daarom heet deze dag Stille Zaterdag. In de nacht van Paaszaterdag op Paaszondag (Pasen) wordt een Paaswake gehouden. Soms blijf je net zo lang in de kerk totdat het licht wordt. Reken maar dat een paasontbijt daarna dan goed smaakt. Bij ons in de kerk is de wake om 20.00 uur.

Tijdens de wake is het ontsteken van de grote speciale paaskaars erg belangrijk. Dit ritueel beeldt uit dat Jezus, het "Licht van de wereld", weer tot leven is gewekt.

Met de paaskaars zegent men ook het water waarmee kinderen en volwassenen worden gedoopt. Bij ons worden deze avond geen kinderen gedoopt, maar zullen wel de kinderen die op 11 april a.s. hun vormsel doen zich aan u voorstellen.

Graag tot ziens in de Paaswake op zaterdag 4 april om 20.00 uur.

*Werkgroep gezinsvieringen
Maria van den Bighelaar en
Carla van den Bosch*



H. Martinuskerk

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat idem
intenties Tiny van Steenberg,
adres: zie boven
tel.: 0418-514262



Eerste H. Communie

Op zaterdagavond 28 februari was in onze kerk de presentatieviering van twaalf kinderen die op 31 mei hun Eerste H. Communie zullen doen. Het Kinderkoor Do-Re-Mi uit Kerkdriel heeft daarbij gezongen.

Dit zijn de communicantjes: Sem Beelen, Iris Ackermans, Patrick van de Geijn, Tom van de Geijn, Sanne van Liempd, Margot Verhagen, Lotte Baten, Sophie Baten, Eva Nijhof, Laura Penijn, Giovanni van Tuijl, Marciano van Tuijl.

Wij wensen deze kinderen een mooie voorbereidingstijd toe.

Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel zijn lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

op 14 februari 2015:

Mitchel Heeren (geb. 17 juli 2004)
Joey Heeren (geb. 15 augustus 2006)
Mike Heeren (geb. 7 april 2013)

Zonen van:

Robbie Heeren en Carola Kuijs

Bijzondere vieringen

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op woensdag 1 april, 6 mei en 3 juni om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' is op dinsdag 21 april, 20 mei en 16 juni om 16.00 uur een Eucharistieviering.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken een weeksluiting waarin voorgangers uit alle kerken om de beurt voorgaan. Na afloop wordt er met elkaar koffie gedronken.

Op zondag 5 april, 3 mei en 7 juni is in de Sint-Martinuskerk, een meditatieve viering 'Op Adem Komen' om 11.00 uur.

In de Mariamaand bidden wij op woensdag 6, 13, 20 en 27 mei om 19.00 uur de Rozenkrans bij het Mariabeeld in de kerk.



Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Op 12 januari overleed te Zaltbommel Piet Rooijackers. Hij was weduwnaar van Leny den Otter. Piet Rooijackers werd op 22 maart 1941 geboren te Zaltbommel. De avondwake was op vrijdag 16 januari en de uitvaartdienst de volgende dag in de Sint-Martinuskerk. Daarna was de crematieplechtigheid in Vlijmen.

Op 28 januari te Zaltbommel overleed Wim Hijman. Hij was gehuwd met Bep Willems. Wim Hijman werd op 28 februari 1933 in Utrecht geboren. Na de uitvaartdienst op dinsdag 3 februari in de Sint-Martinuskerk was de begrafenis op de RK begraafplaats aan de De Virieusingel.

Op 13 februari overleed in 's-Hertogenbosch Bert Claveaux, partner van Marij Verhoeven. Hij werd in Zaltbommel geboren op 17 maart 1959. De uitvaart had plaats op donderdag 19 februari. Daarna was de ter aarde bestelling op de R.K. Begraafplaats aan de De Virieusingel.

Op 15 februari overleed te Kerkwijk Carola Kuijs. Zij was de echtgenote van Robbie Heeren. Carola werd geboren in 's-Hertogenbosch op 8 oktober 1985. De uitvaartdienst had plaats op 20 februari in Nuland en daarna werd Carola begraven op de begraafplaats in Orthen.

Op 26 februari overleed te Zaltbommel Leny Matser. Zij was de weduwe van Jan van Haren. Leny werd geboren in Arnhem op 6 december 1930. De uitvaartdienst had plaats op 5 maart in de Sint Martinuskerk. Daarna was de crematie in Rosmalen.

Op 1 maart is geboren en na 3 uur overleden Ephraim van Teeffelen in 's Hertogenbosch. Zoontje van Sarah Fisher en Marjolein van Teeffelen. Zijn engelenviering had plaats op 6 maart in de Sint Martinuskerk. Daarna was de crematie in Vlijmen.

Op 9 maart overleed in Zaltbommel Guillemine Kessen. Zij was getrouwd met Wim Rutten. Guillemine werd in Maastricht geboren op 29 september 1945. De crematie vond plaats op zaterdag 14 maart in Nieuwegein.





Meimaand: Mariamaand

De maand mei wordt van oudsher ook wel Mariamaand genoemd. In deze maand is er bijzondere devotie tot de H. Maagd Maria, de moeder van Jezus.

Parochies besteden in de mei-maand extra aandacht aan de devotie tot Maria. Dat gebeurt door het organiseren van rozenkranssessies, een bloemen- en kaarsenhulde bij de Mariabeelden, het houden van Mariaprocessies en het organiseren naar Mariaorden als Lourdes, Fatima, Beauraing, Banneux of in onze regio de Zoete Moeder van Den Bosch. De meimaand wordt afgesloten op 31 mei, het feest van Maria Visitatie.

De eerste sporen van een maand bijzonder toegewijd aan de verering van Maria komen uit het oosten. Bij de Kopten is het december, bij de Grieks-Byzantijnen augustus. In het westen is de meimaand als Mariamaand een reactie op de heidense feesten die aan het begin van de meimaand gevierd werden. Zo schrijft in 1579 de heilige Carolus Borromeüs in Milaan speciale Mariadevoties voor tegen uitlopers van deze excessen. Ook de heilige Filipus Neri bidt in de 16de eeuw met de Romeinse jeugd in de maand mei speciaal tot Maria.



De eigenlijke Mariadevotie is van barokke oorsprong. De jezuiten en kapucijnen oefenen er in de 17de eeuw, tijdens de contra-reformatie grote invloed op uit, waardoor de devotie tot een volksdevotie uitgroeit. Aanvankelijk werd die in huiselijke kring en religieuze gemeenschap gepraktiseerd, gewoonlijk rond een versierd Mariabeeld. Later veroverde de devotie geleidelijk aan het kerkgebouw. Via Italië ontstaat ook in Frankrijk en Spanje een sterke devotie. In Duitsland is er aanvankelijk nog enige reserve, maar omstreeks het midden van de 19de eeuw is de meimaanddevotie verspreid over heel Europa, de Verenigde Staten en in de missie van China. Door de latere missionarissen wordt zij verspreid in alle missiegebieden.

Paus Pius XII (1939 -1958) karakteriseerde de Mariamaand als volgt: "Het is een van de vroomheidsoefeningen die strikt genomen niet tot de Heilige Liturgie behoren maar niettemin van bijzondere importantie en waarde zijn. Ze kunnen beschouwd worden als een aanvulling op de officiële eredienst. Steeds weer werden ze goedgekeurd en aanbevolen door de Apostolische Stoel en door de Bisschoppen" (encycliek *Mediator Dei*, nr 182).

Han van der Waal ofs



Uit het archief

Uit de notulen van de parochiebestuursvergadering van de St. Martinusparochie van 15 november 1949.

Besproken wordt de aanschaf van een Baptista zuigmachine voor de kerk. Het is immers de plicht en zorg van de pastoor dat de kerk wordt onderhouden en ook wordt schoongehouden. Nadat door het kerkbestuur de zuigmachine wordt bezichtigd en de getuigenissen van anderen worden voorgelezen en besproken wordt tot de aanschaf van deze zuigmachine besloten. En zal hij voorlopig gedeeltelijk door de kerk en gedeeltelijk door de pastorie worden betaald. Om de begroting in evenwicht te houden. Ook is er een kussenvraagstuk in de kerk, de pastoor zal informeren of dit probleem opgelost kan worden voor het verhuren van de banken in januari 1950.

Bij de zondagse hoogmis waren zowel de kerkmeester als de armenmeester afwezig om te collecteren, de pastoor verzoekt de heren om beter te overleggen zodat dit niet meer voor zal komen.

Het verhuren van de plaatsen komt ook nog ter sprake, het voorstel is om de huurders de plaatsen te laten behouden tegen een kleine prijsverhoging. In januari 1950 zal men verder overleggen over deze gevoelige kwestie. Komt men vijf minuten te laat in de kerk dan ver-

liest men zijn recht op de gehuurde plaats, en kan deze door "Eerbied in Gods Huis" ('suisse' toezichthouder) aan een ander worden toegewezen. Op het priesterkoor zal een rood lampje gaan branden, als teken dat vanaf nu alle lege plaatsen vrij zijn.

M. van Iersel



Palmpaasstokken maken

Op woensdagmiddag 25 maart van 13.30 tot 15.00 uur kunnen er door de kinderen weer palmpaasstokken gemaakt worden. De stokken en versiering zullen aanwezig zijn, wat de kinderen eraan willen hangen moeten ze meebrengen. Voor het broodhaantje word ook gezorgd. Kosten zijn 2 Euro.



Vrijwilliger van het jaar

Op 15 februari reikte Prins Maerten XV aan Bert-Jan Wentink de Rotte Mispelmedaille uit omdat:

- Bert-Jan al jaren de kerstboom van een meter of 6 vakkundig mee omzaagt bij parochianen in de tuin en plaatst in de kerk. Hij is voor Bert-Jan niet gauw te hoog of te breed.
- Bert-Jan al jaren met Kerstmis de extra stoelen haalt en mee klaarzet en opruimt na de nachtmis.
- Bert-Jan altijd aanwezig is in de Nachtmis voor hand en spandiensten.
- Bert-Jan de bomen mee snoeit in de tuin van het parochiecentrum als dat nodig is, hij zorgt voor de afvoer van het groen.
- Bert-Jan ieder jaar de kerst en paas attenties, die de 75 jarige mensen ieder jaar krijgen van de gezamenlijke kerken mee rondbrengt in de buitenwijk.
- Bert-Jan aanwezig is als EHBO'er bij de BBQ van het Bisdom
- Bert-Jan altijd bereid is te helpen waar dat nodig is in de kerk.
- Daarom verdient Bert-Jan de medaille die ieder jaar uitgereikt wordt met carnaval hier in de kerk.
- Daardoor is hij de vrijwilliger van 2014 geworden.

Wij hopen dat Bert-Jan dit alles nog jaren mag blijven doen.



De Kerstboom

Kerstmis 2014 ligt nauwelijks achter ons, maar we denken al een beetje vooruit net als de regering. In de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel is het al jaren de gewoonte om met Kerst een of soms twee grote kerstbomen te plaatsen. Kosten per boom zo'n € 100 per meter. Maar dat geld hebben we er niet voor. Daarom krijgen we steeds van deze of gene een te grote boom uit hun particuliere tuin.

Ook dit jaar willen we weer een oproep doen. Wie van u heeft een grote kerstboom in de tuin die er uit moet, (en dat mag natuurlijk in de hele Sint-Franciscusparochie zijn)? Laat het ons a.u.b. weten. Wij komen dan met enkele stoere mannen de boom (vakkundig) bij u omzagen, om hem daarna in volle pracht in de Sint-Martinuskerk te plaatsen.

Het is nog vroeg in de tijd, maar belt u maar, dan komen wij kijken en afspreken hoe het verder gaat.

U kunt bellen naar M. van Iersel, tel. 0418-513648



Tiendaagse culturele uitwisseling en bedevaart in Letland

Ga mee op reis van zaterdag 8 augustus tot en met dinsdag 18 augustus. Reis vanuit Eindhoven naar Riga met jonge mensen tussen 18 en 45 jaar, op een culturele reis en bedevaart in Letland. We gaan op verkenningstocht door Riga met een professionele fotograaf. We gaan daarna kamperen met Letse jonge mensen op weg naar de bedevaartsplaats Aglona. Pastor Schevers en pastoor Jacques Grubben begeleiden deze reis in het kader van "the house of unity". De totale kosten zijn globaal 500 euro. Jonge mensen kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor 100 euro korting.

Info: pastorschevers@gmail.com
www.pastoorke.nl

Power of Fire Zaterdag 11 april Den Bosch

Op zaterdag 11 april 2015 vindt voor de zeventiende maal de *Power of Fire*-vormelingsdag plaats. Het is een leuke dag die vol staat van ontmoeting met leeftijdsgenoten die gevormd zijn of gevormd zullen worden. Er is een jongerenviering in de kathedraal in Den Bosch, een fakkeltocht door de Bossche binnenstad, een lunch en een actief middagprogramma. Het thema is 'Ik geloof... en dan?'.

Mochten er enkele ouders zijn die kinderen willen vervoeren of die de organisatie ter plaatse willen ondersteunen, dan vernemen wij dit graag!

Aanmelden via de vormselgroep
Info: pastorschevers@gmail.com

Tiener Disco met jonge DJ's

Vormelingen en vrienden kunnen weer mee uitvaren. We kijken oranje op grootbeeld. We spelen tegen Letland en doen een quiz. Van te voren swingen op de disco. We vertrekken rond 19.00 uur. Type maar in of google: discopastoor. Jonge mensen tussen 11 en 13 jaar kunnen mee. Wel even aanmelden via een mailtje met je naam en leeftijd naar discopastoor@gmail.com

De entree is vier euro en je krijgt dan twee consumpties gratis. Ouders die mee willen helpen de boot oranje te maken kunnen rond 17.00 uur mee versieren. Laat het even weten via een mailtje.



**11-14
JAAR**

**MELD JE
NU AAN!**

WWW.WATERFEESTEN.NL

TIENER DISCO MET JONGE DJ'S
We kijken ook naar de voetbalwedstrijd Oranje - Letland!
VRIJDAG 12 JUNI 2015 · 18.30 - 23.00 UUR · KERKDRIEL
ENTREE 4 EURO INCLUSIEF TWEE CONSUMPTIES

AANMELDING VEREIST:
DISCOPASTOOR@GMAIL.COM

BEKIJK OOK DE WEBSITE:
WWW.KATHOLIEKBOMMELERWAARD.NL/DISCO



Hoi Kids

Over een paar dagen is het Pasen! Het belangrijkste feest van alle christelijke kerken, want het is het feest van Geloof, Hoop en Liefde. Geloof in Jezus, de zoon van God. Hoop op een tijd vol geluk en vrede. Liefde die God ons gaf door zijn zoon naar ons te sturen.

Maar als je het paasverhaal leest, bijvoorbeeld in een kinderbijbel (vanaf Johannes 13 of Marcus 14), dan blijkt het een verhaal te zijn over meerdere belangrijke dagen: de Goede Week en Pasen.

De Goede Week begint op Palmzondag (dit jaar op 29 maart), met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij wordt als een koning ingehaald, maar zit op een eenvoudige ezel. In jouw kerk kun je misschien met een Palmpaastok lopen, en die hierna aan je oma of opa geven.

Op Witte Donderdag (op 2 april 2015), wast Jezus de voeten van zijn leerlingen, en heeft hij met hen zijn laatste avondmaal. Het is een bijzondere maaltijd, vooral als Jezus het brood breekt en rond deelt terwijl hij zegt dat het zijn lichaam is. Hij doet dat ook met de beker wijn. Hij wil dat mensen hem zo blijven herinneren. Tot op de dag van vandaag gebeurt dit tijdens de viering van de Eucharistie.

Op deze dag wordt hij ook (in de Hof van Olijven) verraden door een van zijn leerlingen.

Op Goede Vrijdag wordt Jezus geslagen en ter dood veroordeeld. Hij wordt gekruisigd, sterft en wordt begraven.

De naam "Goede Vrijdag" is zo gekozen, omdat deze vrijdag niet het einde is van het verhaal van Jezus. Het verhaal gaat verder...





Op Paaszaterdag wordt de periode herdacht dat Jezus is begraven. Een andere naam is "Stille Zaterdag".

Deze dag wordt afgesloten met de Paaswake, een feestelijke avond-mis. Tijdens deze mis wordt de nieuwe Paaskaars aangestoken, en het doopwater gewijd. Alle aanwezigen worden hierna met dit wijwater gezegend. Een hele mooie viering voor wat oudere kinderen!

Op Paaszondag (5 april 2015) is het Eerste Paasdag, dan is de Goede Week voorbij. Op deze dag wordt gevierd dat Jezus uit de dood is "verrezen". Zijn gedachten en verhalen leven voort in alle christenen, en vertellen ons hoe we samen moeten leven.

Het paasverhaal is zo spannend en bijna ongelooflijk, dat er films over zijn gemaakt. Deze worden ook regelmatig uitgezonden op televisie, bijvoorbeeld The Passion (2 april 2015), en Jesus Christ Superstar. Deze wordt ook als musical in theaters opgevoerd.



Ook heel bekend is de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach. Dit is een zangstuk met koren, ook over het lijden van Jezus. Het wordt ieder jaar in verschillende kerken uitgevoerd.

Maar ook in verschillende kerken van onze parochie, zijn er mooie vieringen te bezoeken, bijvoorbeeld kruisweg op Goede Vrijdag.

Tot slot kun je op internet ook mooie voorbeelden van het paasverhaal vinden, zie bijvoorbeeld: www.opkijken.nl/het-paasverhaal-in-zand2

Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website voor een werkje:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids



FL.
FRANCI
SCUS
PAROCHIE



ZONDAG 3 MEI 2015

BEDEVAART · ZOETE MOEDER · DEN BOSCH

**EUCHARISTIEVIERING · 10.00 UUR · HEDEL
MUZIKALE BEGEIDING · FRANCISCUS VOCALIS
NA DE VIERING · KOFFIE EN THEE
11.30 UUR · VERTREK WANDELAARS EN FIETSERS
14.00 UUR · VESPERS · SINT-JANSKATHEDRAAL**

Franciscusparochie Bommelerwaard • Hertog Arnoldstraat 57b • 5331 XG Kerkdriel
(0418) 632 504 • info@katholiekbommelerwaard.nl • www.katholiekbommelerwaard.nl