

Nieuwsbrief

H. Franciscusparochie

Bommelerwaard

zondag 26 april tot zondag 10 mei

De moed erin houden!

Ik was zestien, toen er een vreselijk ongeluk gebeurde. We waren gewend aan rampen op de televisie, maar die waren altijd in de derde wereld, ver weg of tenminste aan de andere kant van Europa. Nu was er een vreselijk ramp bij Zeebrugge. Een veerboot, de "*MS Herald of Free Enterprise*" kapseisde en 193 mensen de dood vonden.

Over de radio klonk toen het lied, dat voor mij altijd verbonden blijft met de verslagenheid, maar ook met het gevoel van zorg en saamhorigheid en vertrouwen. Het is het lied van Paul McCartney: "When I find myself in times of trouble, mother Mary comes to me, speaking words of wisdom; Let it be!". Vrij vertaald betekent dit :In tijden van moeilijkheden, komt moeder Maria tot mij, met de woorden: Laat je tranen maar gaan, het zal goed komen.

Het lied gaf woorden aan het verdriet en de verslagenheid, maar ook aan de machteloosheid. Het waren geen pasklare antwoorden, maar een diep besef, dat wat wijzelf nu als overweldigend en allesbeheersend ervaren, straks voorbij zal zijn. Paul McCartney, vertelde dat het ging over een droom, die hij had, toen hij het erg moeilijk had. Hij was een kind, en zijn moeder Maria troostte hem.

We staan voor de Meimaand, die met Maria maar ook met Moederdag verbonden is. Of je nu gelovig bent of niet, het is fijn dát er iemand is bij wie je verdrietig mag zijn, maar die je ook het vertrouwen geeft: we komen er doorheen. Op voorspraak van Moeder Maria, bidden we voor onszelf en al diegene die er voor anderen zijn, om die zachte helende kracht van Gods liefde.

Eerste Communie en H. Vormsel

Er zijn veel vragen over de 1e H. Communie en het H. Vormsel. Sommigen willen graag concrete data weten, anderen vragen juist om het nog niet vast te leggen vanwege de onzekerheid rond het Corona-virus, en wat dat voor verstrekkende gevolgen heeft voor zowel de voorbereiding als de vieringen zelf.

We hebben daarom moeten besluiten om pas na 31 mei met mededelingen hierover te komen. Voordat van overheidswege meer duidelijk is kunnen wij gewoonweg geen nieuwe data plannen. Wij hopen op uw begrip.

I.v.m. de vele vragen is er een specifiek spreekuur voor het familiepastoraat door Danny Hakvoort bereikbaar via tel. . 06 30 030 888 iedere donderdag van 19.00-20.30.

Meimaand

De Mariabedevaart in het eerste weekeinde van mei kan helaas niet doorgaan.

Als alternatief zou je de Mariasafari, die vorig jaar door Danny Hakvoort is uitgezet op eigen gelegenheid kunnen gaan. Op diverse plekken kun je met een 'app' stil staan om bewust onderweg te zijn. Interesse? , mail dan naar familiepastoraat@katholiekbommelerwaard.nl.

Moederdag

Op zondag 10 mei is het 'Moederdag'. Juist in deze tijd dat het vanwege de sluiting van scholen en bedrijvigheid buiten huis drukker is in huis, willen we extra aandacht besteden aan Moederdag in de zondagsviering die via de website te volgen zal zijn. Het belooft dan ook een speciale viering te worden, waarbij we de inbreng en hulp van kinderen in zullen schakelen!

Hulp nodig om de vieringen te volgen?

Via www.katholiekbommelerwaard.nl en via www.coronacontacten.nl zijn er naast de zondagsvieringen ook de dagelijkse gebedsmomenten te beluisteren. Heeft u moeite om dit te volgen, of wilt u juist andere hiermee helpen om het te vinden, laat het ons dan weten via info@katholiekbommelerwaard.nl

Opgeven Misintenties:

Misintenties kunnen tot en met woensdag opgegeven worden bij de plaatselijke contactpersonen of via info@katholiekbommelerwaard.nl

Overledenen:

Robert Janicki, 45 jaar, Heerewaarden

Nel Verhoeven- van Boxtel, 89 jaar, Velddriel

Hans Veldhuis, 71 jaar, Kerkdriel

Riek de Rouw- Muurmans, 81 jaar, Kerkdriel

Alice Raven-Radermacher, 87 jaar, Kerkdriel

Leo Verbeek, 83 jaar, Nieuwaal

Anneke (Zus) Akkermans-van Vonderen, 97 jaar, Kerkdriel

Corrie Piels – van Doremaele, 88 jaar, Kerkdriel

Openingstijden van de verschillende kerkgebouwen

Alle weekendvieringen in onze parochie vervallen, maar de kerken zijn zoveel mogelijk open op tijden dat er normaal doordeweekse vieringen zouden zijn. U kunt een kaarsje opsteken of binnen lopen voor bezinning en natuurlijk de laatste berichten (op papier). In Alem is op de zondag(en) dat er een viering zou zijn, zoveel mogelijk de kerk open.

In de kerken ligt natuurlijk ook informatie en materiaal over Rossum en Hedel.

Alem	de 2e en 4e zondag	09:30-10:00
Ammerzoden		
Mariakapel	iedere dag	09.00-17.00
Velddriel	dinsdagochtend van	09:00-10.00
	zondagochtend	09:30-10:30
Zaltbommel	zondag	11:00-12.00
Kerkdriel	vrijdagochtend van	09:00-09:30
Mariakapel	iedere dag van	09.00-17.00

Uitvaarten kunnen doorgaan zij het beperkt tot directe familie en met een maximale duur van ongeveer 30 minuten.

Ook ziekenzalvingen zullen nog door de pastores worden toegediend.

Telefoonnummers:

Voor vragen kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: 06 15 178 357
Pastoor Putman ofm. 06 54 290 774
Pastor Bus ofm. cap. 06 22 847 776
Danny Hakvoort 06 30 030 888