

Iedereen kan aan de bijeenkomsten meedoen: enige bijbelkennis is natuurlijk wel handig, maar niet noodzakelijk. Ook is het niet noodzakelijk dat u al eerder bijbelbijeenkomsten heeft bijgewoond.

Om organisatorische redenen stellen we het erg op prijs als u zich van te voren wilt aanmelden door het antwoordstrookje in te vullen en in te leveren bij de Protestantse kerk of in de brievenbus van het Parochiecentrum.

Een mailtje kan natuurlijk ook: stuurt u die naar josvriesema@martinusparochie.nl

(hier afknippen)

Graag dit antwoordstrookje inleveren vóór 3 november a.s. bij:

- Protestantse kerk, Teisterbandstraat 1
- Parochiecentrum, Hertog Arnoldstraat 57 B (er is een brievenbus aan de muur bij het hek)



Psalmen

Bijbelse liederen als dank en als klacht

drie oecumenische bijeenkomsten
van gesprek en ontmoeting
georganiseerd door de Protestantse Gemeente
en de Sint Martinusparochie te Kerkdriel

DATA: maandagavond 5, 12 en 19 november 2012
TIJD: 20.00 - 22.00 uur
PLAATS: grote zaal van het parochiecentrum
(Hertog Arnoldstraat 57 B)
VOOR WIE? Iedereen is van harte welkom!
ook wie niet alle drie de avonden kan bijwonen.

Al weer enkele jaren is het de gewoonte om in de maand november samen te komen rond het boek dat katholieken en protestanten aan elkaar bindt: de Bijbel.

Die bijeenkomsten zijn een samengaan van luisteren en spreken, van geïnformeerd worden en je eigen gedachten onder woorden proberen te brengen.

Dit jaar gaan de bijeenkomsten over de Psalmen, honderd en vijftig liederen met een uiteenlopende inhoud en lengte. Veel protestanten zijn met de Psalmen vertrouwd. Het is voor hen bijna "dagelijkse kost". Katholieken staan meestal wat verder van de Psalmen af; zelfs in de liturgie heeft men vaak moeite de taal van de psalmen te verstaan.

In drie bijeenkomsten willen we met elkaar de psalmen verkennen en zoeken wat ze mensen van nu te zeggen hebben.

- In de eerste bijeenkomst gaan we in op de geschiedenis van de psalmen, we kijken ook naar de psalmen als literatuur - wat voor soorten psalmen zijn er - en we krijgen een beeld van hoe de psalmen hebben gefunctioneerd in de joodse eredienst.
- In de tweede bijeenkomst kijken we naar hoe de psalmen functioneren in de protestantse eredienst en in de katholieke eredienst. Wat dit laatste betreft maken we kennis met het getijdengebed.
- In de derde bijeenkomst gaan we met een concrete psalm aan de slag. We ontdekken dat er vele psalmvertalingen en -hertalingen zijn, en we proberen ook zelf een psalm te (her)schrijven.

De bijeenkomsten vinden plaats op maandag 5, 12 en 19 november in de zaal van het Parochiecentrum (Hertog Arnoldstraat 57 B, Kerkdriel.

Ze beginnen om 20.00 uur en duren tot (uiterlijk) 22.00 uur.

De begeleiding is in handen van dominee M. Baan en pastor J. Vriesema.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De deelnemers wordt wel gevraagd een Bijbel (bij voorkeur de "Nieuwe Bijbel Vertaling") mee te nemen naar de bijeenkomsten.

In verband met de organisatie wordt aanmelding erg op prijs gesteld (maar is niet verplicht!).

(hier afknippen)

Ik doe mee aan de drie bijbelbijeenkomsten op 5, 12 en 19 november 2012.

(naam)

(adres)

(telefoon)