



Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 6, nummer 2
Juli 2017

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.200 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: *i*Moose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

Telefoon: 0418 - 63 25 04
Bereikbaar: dinsdag en donderdag
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten de-
ze tijden kunt u inspreken op een
antwoordapparaat of bellen naar
het ingesproken noodnummer.

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwe-
lijk, jubileum, ziekenzalving, zie-
kencommunie en overlijden, belt u
met het *Algemeen secretariaat*.

Algemene bankrekening

iban: NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

De uiterste datum voor het aanleve-
ren van kopij voor het volgende
nummer is 4 september. Dit zal wor-
den bezorgd rond 30 september 2017.

www.katholiekbommelerwaard.nl

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• **hoofdredacteur:**
Anneke van Veelen (0418-631215)
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl

• **samenstellers:**
Henny Lieshout (06-40613605)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• **contactpersonen:**

Alem:
Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:
Henny Lieshout (06-40613605)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:
Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:
Riet Corten
info@martinusparochie.nl

Rossum:
Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings

Velddriel:
Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:
Tiny van Steenberg (0418-514262)
tinyvansteenbergen@gmail.com
Han van der Waal



Beste lezer,

Welkom in het zomernummer van het parochieblad. Afgelopen weken hebben we veel mooie vieringen gehad, zoals u ook kunt zien op de omslag van het parochieblad. Tijdens de Paaswake in Kerkdriel werd Steven Steketee opgenomen in de katholieke Kerk door het ontvangen van het Doopsel, Vormsel en de Eerste H. Communie. Een paar weken later volgde op 3 juni de bisschopswijding van Mgr. Ron van den Hout in de Sint Jozefskathedraal in Groningen, en *last but not least* werd onze stagiaire, transeunt diaken Sacha Steijaert, op 10 juni tot priester gewijd in de Sint Janskathedraal.

Velen uit onze parochie waren bij alledrie de vieringen aanwezig. En ook al zijn in deze vieringen verschillende sacramenten toegediend, één ding hebben ze gemeen; iedere persoon heeft op zijn eigen wijze antwoord gegeven aan de roepstem van de Heer. In de homilie bij de wijding van Sacha Steijaert vergeleek Mgr. De Korte de roeping van Sacha (en misschien wel de roeping van ieder van ons) met de roeping van Samuël in het heiligdom in Silo. Allen horen we de roepstem van de Heer, maar ieder mens geeft op zijn eigen tijd

antwoord op dit roepen. En God gaat met ieder van ons een eigen, unieke weg, zoals Hij ook doet met Mgr. Ron van den Hout, Sacha Steijaert en Steven Steketee. Alledrie hebben toegeleefd naar het moment waarop ze, net als Samuël, konden zeggen: "Ja Heer, hier ben ik."



Vorige maand zijn er twee vormselvieringen geweest in onze parochie; in Kerkdriel op 20 mei en in Ammerzoden op 27 mei. Mgr. De Korte, de vormheer, sprak de vormelingen toe in beide vieringen.

De komende jaren zullen de belangrijkste periode in hun leven zijn. In deze periode zullen de gevormden grote levenskeuzes gaan maken, ook keuzes in hun geloof. Maar hoe kun je nu gestalte geven aan je geloof? In grote lijnen gaat het om twee dingen: iedere dag wat tijd vrij maken voor God en zorg en liefde geven aan je naasten. Mgr. De Korte citeerde hierbij vrij de woorden van de heilige pastoor van Ars, een heilige uit de achttiende eeuw: "Zorg eerst dat een ander gelukkig wordt, pas dan word je zelf gelukkig." Deze woorden van de heilige pastoor van Ars en Mgr. De Korte zijn niet alleen tot de nieuw gevormden in onze



parochie gericht, maar uiteindelijk tot ons allemaal.

Langzamerhand gaan we naar de zomer toe. In deze vakantietijd hebben we vaak wat meer ruimte om aandacht te geven aan zaken waar we op andere momenten niet aan toe komen. Wellicht is dit het moment om een keer tot God of een andere mens die ons nodig heeft, te zeggen: "Hallo, hier ben ik."

Namens onze redactie wens ik u een fijne vakantietijd!

Anneke van Veelen

Telefoon pastores



Pastor Stefan Schevers

is te bereiken op 073 - 599 12 16 of tijdens het spreekuur in het parochiecentrum van Kerkdriel: iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur

Pastor Bertus Bus

is bereikbaar op zijn huisadres in Den Bosch: 073 - 687 56 34

Diaken Peter de Snoo

per e-mail: info@deprediker.nl of tijdens het spreekuur in het parochiecentrum van Kerkdriel: iedere dinsdagochtend 9.30-11.00 uur

Past. werker Anneke van Veelen

avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl
Op het parochiecentrum
vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur
of tel. 0418 - 63 12 15

Pastoor worden met stille trom

Een plotse promotie van een huisgenoot, stelde mij voor een nieuwe uitdaging. Ron van den Hout was al een tijdje uit zijn normale doen. Na die periode van onwennigheid klonk het aan de eettafel: "Ik kan het niet langer voor me houden: "mijn dagen hier zijn geteld." Hoe het verder ging, dat weten we.

Ik zal in pastorale zin pastoor worden met de daarbij horende organisatorische zaken. Monseigneur Mutsaerts zal in bestuurlijke zin pastoor worden. Hij is met ingang van 1 juni 2017 als waarnemend pastoor van de parochie H. Franciscus in de Bommelerwaard benoemd.

De pastorale eindverantwoordelijkheid komt bij mij te liggen, omdat mgr. Mutsaerts niet in de parochie zal wonen en van een afstand lastig pastoraal actief kan zijn.

Ik reken op alle talenten van zoveel vrijwilligers in onze parochie en vooral op uw gebed.

Pasto(o)r Stefan Schevers





Afscheid pastoor Van den Hout

Maandag 20 maart werd ik door de nuntius Aldo Cavalli gebeld. Hij wilde een afspraak *'as soon as possible'*. Hij bezocht mij op de pastorie in Hedel de dag erna. Ik begreep wel dat het niet om een parochiekwestie ging, maar was toch ook wel benieuwd. Hij bracht de boodschap mee van de paus - en dat staat er eigenlijk al heel stellig - dat deze mij tot bisschop van Groningen-Leeuwarden had benoemd.

De nuntius vroeg van mij een antwoord. Ik probeerde wel een gesprek op gang te brengen over mijn twijfels dat ik uit het vertrouwde Brabant naar een onbekend deel van het land zou moeten, dat ik ver van mijn familie en vrienden zou komen te wonen. Ik probeerde te achterhalen wat hij van het bisdom wist, maar ik voelde wel aan dat deze opwerpingen er niet echt toe deden. De dag erna heb ik hem laten weten dat ik de benoeming wilde aanvaarden.

Misschien begrijpt u dat ik in eerste instantie wel enige aarzeling voelde, maar ik voelde me ook gewaardeerd en bevestigd. Inmiddels ben ik gearriveerd in het Noorden, de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en de Noord-Oostpolder. Ik heb het niet gezocht, het komt voorbij, het wordt me gevraagd, men acht mij geschikt. Ik ben de paus en de nuntius dank-

baar voor het vertrouwen dat in mij gesteld wordt. Met deze benoeming komt er een einde aan mijn pastorale en bestuurlijke werkzaamheden in het Bossche bisdom, dus ook aan mijn benoeming als waarnemend pastoor van de parochie H. Franciscus in de Bommelerwaard.

Van het bisdom Groningen-Leeuwarden weet ik weinig. Ik ken een paar namen van priesters die ik ooit ontmoet heb. We zijn met de dekens van Den Bosch een paar dagen te gast geweest en toen ook door mgr. De Korte ontvangen. Dokkum, Schiermonnikoog, de stad Groningen. We hebben als dekens daar een goede indruk aan overgehouden. Ik hoop het hele bisdom het komende jaar beter te leren kennen. Ik ga uiteraard een rondgang maken langs de 19 parochies. Ik laat me graag informeren.

Ik heb als wapenspreuk gekozen: *'In exilio spes'*. In de ballingschap is er hoop. In een van de eucharistische gebeden komt voor: "Bevestig uw Kerk die in ballingschap is, maak haar één in liefde en geloof". Het thema ballingschap is in mijn colleges Oude Testament dikwijls aan de orde gekomen. Moeilijke perioden zijn altijd een fase in de hele heilsgeschiedenis. Israël is ook door de ballingschap heen gekomen, omdat het bereid was opnieuw naar God op zoek te gaan.



En Jezus is door de dood heen gegaan naar de verrijzenis.

Ik heb vanaf oktober 2009 met u het geloof mogen beleven en mogen vieren. Het was een grote overgang vanuit Drunen en Elshout, maar het was ook goed. Ik moest wennen aan de uitgestrektheid van het gebied en aan de onderlinge verschillen tussen de dorpen. Daar heb ik eigenlijk niet aan kunnen wennen en ik heb het eigenlijk ook nooit begrepen. Ik heb de verschillen ook zelf wel gevoeld, maar ik kon er niets mee. Ik heb met plezier onder u gewerkt en geleefd en ook veel mooie dingen beleefd.

Ik wil u danken voor de medewerking en uw inzet voor het kerkelijk leven. Ook wens ik het pastoraal team en de bestuursleden wijsheid bij hun verantwoordelijkheden, en u als kerkgangers en vrijwilligers alle goeds. Ik zal vanuit het Noorden goede herinneringen koesteren en in gebed met u verbonden blijven.

*Ron van den Hout,
waarnemend pastoor*



Afscheid Willem Klavers van het parochiebestuur

Op eigen verzoek heeft Willem Klavers uit Alem per 1 maart 2017 zijn taken als lid en secretaris van het parochiebestuur H. Franciscus neergelegd.

De Kerk in het algemeen en ook de parochie H. Franciscus te Kerkdriel zitten in een moeilijke fase van krimp. De complexiteit van de processen is zodanig groot dat partijen in de parochie moeilijk op één lijn te krijgen waren. Het gezamenlijk belang en het benodigde draagvlak in het bestuur, in de contactgroepen en onder de parochianen van de hele parochie was bovendien moeilijk te vinden. Door bovenstaande omstandigheden vond Willem Klavers dat hij niet voldoende rendement uit zijn functie kon halen.

Het parochiebestuur vond en vindt het jammer dat Willem Klavers stopt, maar heeft er ook begrip voor. Op een aantal dossiers (bijvoorbeeld de begraafplaatsen) heeft hij zich bijzonder kundig en voortvarend getoond. Daarvoor wil het bestuur hem hartelijk bedanken.

Bedankt!



Bedankbrief Mgr. Van den Hout

De parochie heeft een dankbrief ontvangen van Mgr. Ron van den Hout die we hier integraal plaatsen.

R.K. Parochie H. Franciscus
Hertog Arnoldstraat 57B
5331 XG Kerkdriel

Groningen, 9 juni 2017

Beste parochianen, lieve vrienden,

Het afgelopen pinkster-weekend is voor mij persoonlijk, voor mijn familie en voor mijn nieuwe bisdom heel bijzonder geweest. Het is van de ene kant een ervaring dat het om jezelf gaat, en tegelijkertijd ervaar je dat het niet om jezelf gaat, maar om God. Het was een genaderijk Pinksteren waarin ik de volheid van het priesterschap in de wijding tot bisschop mocht ontvangen.

Van velen van u heb ik persoonlijk, per brief, per email of telefonisch een felicitatie mogen ontvangen. Als ik al deze hartelijke wensen persoonlijk zou willen beantwoorden ... daarom doe ik het met deze brief. Hartelijk dank voor het gebed, de steun en de cadeaus die ik heb mogen ontvangen.

Ik denk met voldoening aan de tijd terug dat ik pastoor mocht zijn in de Bommelerwaard. Het was een periode van 7½ jaar waarbij ik vanaf februari 2012 pastoraal weinig actief was vanwege mijn benoeming als vicaris-generaal van de bisschop van 's-Hertogenbosch. De afspraak is inmiddels gemaakt dat ik op 8 oktober 2017 met u het Franciscusfeest kom vieren. Ik zie er naar uit.

Met vriendelijke groet,

+ Ron van den Hout
Bisschop van Groningen-Leeuwarden



Van de bestuurstafel

Dat er in korte tijd veel kan veranderen bewijst wel de benoeming van onze pastoor Ron van den Hout tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Was hij met Pasen nog onze pastoor, met Pinksteren is hij gewijd en inmiddels ook vertrokken uit onze parochie. Het bestuur is hem heel dankbaar voor al zijn werk in en voor onze parochie. De laatste jaren was hij voor de meeste parochianen wat minder zichtbaar. Naast een volledige

baan als vicaris-generaal bij het bisdom 's-Hertogenbosch was hij voorzitter van ons bestuur en daarmee eindverantwoordelijk voor onze parochie. Monseigneur Rob Mutsaerts, hulpbisschop van 's-Hertogenbosch wordt de plaatsvervanger/administrator en is zodoende de plaatsvervanger van pastoor Ron van den Hout. Hij woont niet in onze parochie. Het bestuur heeft inmiddels met hem kennisgemaakt, heet hem hartelijk welkom en hoopt op een goede en vruchtbare samenwerking.



v.l.n.r.: Jan Luijks, Paul Heiden, Mgr. Van den Hout, Stefan Schevers, Mirjam Duijts-As, Ans Nettenbreijers, Christianne van Dierendonck en Maroesjka Versantvoort-Straver



Bisschop De Korte geeft in zijn beleidsnota aan parochies de ruimte om eigen plannen te ontwikkelen. Een voorwaarde hiervoor is dat dit moet worden onderbouwd door een goede pastorale visie. Dit heeft het bestuur doen besluiten een nieuwe visie op te stellen.

Maroesjka Versantvoort lid van het bestuur zal samen met leden uit het bestuur en het pastorale-team een pastorale visie opstellen. Vanuit deze visie moet per kern inzichtelijk worden gemaakt waar de kansen liggen om een levende kerkgemeenschap te behouden. De vervolgstap is dat vanuit deze visie alle kernen worden uitgedaagd zelf met haalbare plannen te komen. Het bestuur zal de contactgroepen hiervoor benaderen en het contact met hen intensiveren. In afwachting van die plannen zullen alle vijf kerken van onze parochie in ieder geval voorlopig open blijven en zal de voorgenomen sluiting van de kerken van Alem en Velddriel worden gearresteerd. Voor de parochie van de toekomst en voor het openen aanhouden van de gebouwen zal zowel het aantal kerk-betrokken parochianen, het kerkbezoek alsmede de bereidheid de kerken financieel ruim te ondersteunen, een belangrijk rol spelen. U zult hier ongetwijfeld meer van horen.

Mirjam Duijts-As



Ledenadministratie

Omdat in de nabije toekomst parochies geen adreswijzigingen meer doorgestuurd krijgen, dit i.v.m. de wet op de privacy, zou de parochie graag van alle ingeschreven leden dus ook alle volwassen gezinsleden beschikken over het e-mailadres en het mobiele telefoonnummer. Uit onderzoek is gebleken dat ook na verhuizing mensen via deze gegevens gemakkelijker te traceren zijn. U bent hier uiteraard helemaal vrij in. Als u uw gegevens wilt doorgeven kan dat via uw eigen parochiewerkgroep. U vindt de gegevens van hen, telefoonnummer of emailadres, in dit blad in het grijze vakje boven de naam van uw parochiewerkgroep. Wij zijn u hiervoor heel erkentelijk.



Kennismaken - Ans Nettenbreijers

Mijn naam is Ans Nettenbreijers, 54 jaar, getrouwd en twee kinderen. Geboren en getogen (gedoopt gevormd, getrouwd etc.) in Hedel. Na de Sint-Jansschool heb ik in 1980 het gymnasium aan het Jeroen Bosch College afgerond, gevolgd door de HEAO in Eindhoven.

Na deze opleiding ben ik ruim twaalf jaar werkzaam geweest aan de financieel-economische kant van de gezondheidszorg. Sinds de geboorte van de oudste van onze twee kinderen, in 1985, heb ik als zelfstandige een eigen boekhoudkantoor waarin ik nog steeds parttime actief ben. Daarnaast ben ik als vrijwilliger actief binnen enkele verenigingen en stichtingen. Sinds 1 januari ben ik als penningmeester in het Kerkbestuur de opvolger van Cees Leenders.

De Franciscusparochie Bommelerwaard is mede door de fusie, bepaald geen kleine organisatie. Maar gelukkig heb ik veel hulp en steun van Sjaak van Overdam als het gaat om een juiste financiële verslaglegging van alles wat er in onze parochie gebeurt. Daarnaast heb ik als bestuurs-

lid ook interesse in alle andere onderwerpen die aan de bestuurstafel besproken worden. Vaak staan punten op de agenda die, direct of indirect, te maken hebben met de krimp van de RK-kerkgemeenschappen. Ik zie het als een uitdaging om, samen met collega-bestuursleden, de pijn die deze krimp met zich meebrengt, zoveel mogelijk te beperken.

Ans Nettenbreijers





Franciscusfeest

Op zondag 8 oktober is weer het jaarlijkse feest van de patroonheilige van onze parochie: de heilige Franciscus. Om 10.00 uur zal de Eucharistie worden gevierd in de Sint Martinuskerk in Kerkdriel.

Het gelegenheidskoor zal deze viering opluisteren. Mocht u graag willen meezingen in dit koor, geeft u dit dan aan bij pastoraal werker Anneke van Veelen, dan ontvangt u te zijner tijd meer informatie. In het septembernummer van dit parochieblad zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan dit feest.

avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl

Catholicism

De reeks gaat door na de vakantie! De vijfde aflevering van deze reeks gaat over Petrus en Paulus.

We gaan deze aflevering bekijken op dinsdag 5 september. Op die avond is iedereen welkom op het parochiecentrum in de Hertog Arnoldstraat in Kerkdriel. U kunt al om 19.30 uur binnenkomen voor een kopje koffie of thee. Van 20.00 tot 21.00 uur bekijken we de DVD. Hierna is er gelegenheid om nog kort stil te staan bij wat we hebben gezien. Vanaf 21.30 uur kunnen we nog wat napraten onder het genot van een hapje en een drankje. U bent van harte welkom!





Lourdesbedevaart met het bisdom

Mgr. De Korte nodigt ons uit deel te nemen aan een diocesane bedevaart naar Lourdes. Samen willen we op deze bijzondere plaats ons geloof bevestigen en vieren. Deze pelgrimage houden we aan de vooravond van de 160^{ste} verjaardag van de eerste verschijning op 11 februari 1858. Met Bernadette gaan ook wij naar de Grot om te ervaren dat de Heer vandaag de dag grote dingen aan ons doet.

Gerard de Korte: *“Mag ik u uitnodigen om met mij naar Lourdes te gaan? Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen geloofsge-meenschappen. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen.”*

Ontmoeting is een belangrijk element in de bisdombedevaarten. Ook in Lourdes staat ontmoeting centraal: in dit geval de ontmoeting met Maria en via haar met de Levende Heer. Maar ook voor de onderlinge ontmoeting is volop gelegenheid. Jong en oud, ziek en gezond delen geloof, hoop en liefde door over hun eigen grens heen te kijken, door de weg te gaan zien die God met hen wil gaan. Mag ik u uitnodigen mee op reis te gaan naar deze zegenrijke bedevaarts-plaats?

Kennismakingsavond

Donderdag 31 augustus is er om 19.30 uur een kennismakingsavond voor wie mee naar Lourdes gaat. En zij die eerdere informatieavonden hebben gemist, kunnen zich nog laten informeren en aanmelden.

Diaken Peter de Snoo en Anneke van Veelen, pastoraal werkster

PS. Neem als alleenstaande oudere uw (klein)kind mee voor een gega-randeerd onvergetelijke ervaring!

We reizen in principe met de TGV; deze snelle treinverbinding brengt de bedevaartgangers in één dag naar Lourdes. De VNB-Lancebus biedt plaats aan pelgrims die zorg nodig hebben, denk aan rolstoel of liggend vervoer. Medische en verpleegkundige begeleiding is aanwezig tijdens de busreis en in Lourdes.

Details en info

TGV: za 14 t/m za 21 oktober
VNB-Lance: vr 13 t/m za 21 oktober

Kosten op basis van een tweeper-soonskamer zijn € 899,-
Zorghotel Gloria: € 1039,-
kinderen t/m 11 jaar € 499,-
jongeren t/m 30 jaar € 599,-

Info: Anneke van Veelen
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl
telefoon: 0418 - 63 12 15
Mobiel: 06 - 13 100 544



Terugblik parochiebedevaart naar de Zoete Moeder

Op een mooie zondagochtend in mei verzamelen zich in alle vroegte bij de H. Willibrorduskerk in Amerzoden meer dan twintig pelgrims voor de bedevaart naar de Zoete Moeder. Sommigen gaan voor de eerste keer, anderen zijn verstockte bedevaartgangers. Een moment om nieuwe mensen te ontmoeten en oude kennissen te begroeten.

Om de dag te beginnen spreekt pastor Bus een kort gebed uit over de bedevaartgangers waarna er in de pastorie door de koster gezorgd was voor koffie/ thee en krentenbollen. Klokslag zeven uur gaan de wandelaars op pad, de fietsers volgen later. Tijdens de tocht naar de Sint Jan is er voldoende tijd om van gedachten te wisselen over allerlei onderwerpen. Ruim op

tijd voor de viering in de St Jan wachten een aantal pelgrims vast in de kerk zodat zij bij het beëindigen van de vorige viering snel een goed plekje hebben....!

Samen met andere parochies die ook de tocht naar de Sint Jan gemaakt hebben worden de pelgrims uit de Franciscusparochie welkom geheten.

Na de viering treffen we elkaar in het Sint Janscentrum voor koffie en thee, hier ontmoeten we ook wat pelgrims die de tocht naar de Sint Jan met de auto gemaakt hebben. Voor de geïnteresseerden geeft Sacha Steijaert een korte rondleiding door het semenarie, zo zien we het ook eens aan de binnenkant!

Tevreden kijken we terug op een geslaagde dag. Volgend jaar weer?





H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Intenties H. Missen

Intenties voor H. Missen kunt U be-
stellen bij Ger van Boxtel
(*t Buske 25 / ☎ 0418 - 662063)

Voor uitvaarten dient u contact op
te nemen met het secretariaat van
de parochie ☎ 0418-632504 en met
Ger van Boxtel ☎ 0418-662063

Soepenfestival

Helaas is deze editie van ons paro-
chieblad net te laat voor een aan-
kondiging en net te vroeg voor een
verslag. Zaterdag 24 juni was al-
weer de negende editie van met
een bonte verzameling soepen en
niet minder bonte verzameling fes-
tivalgangers.

Overleden

✧ 17 december 2016 is Antoon Bo-
gers op 76 jarige leeftijd overle-
den.

✧ 7 januari 2017 is Nel van Kessel-
van Osch op 86 jarige leeftijd over-
leden.

✧ 12 februari 2017 is Maria van
Oers- van Helvoort op 68 jarige
leeftijd overleden.

✧ 31 mei 2017 is Roel van Kessel
op 59 jarige leeftijd overleden.

*Mogen zij rusten in vrede. Wij wen-
sen de familie sterkte en kracht om
dit verlies te verwerken.*





**Soepen⁹
Festival**

Dit jaar op een nieuwe locatie!

Met optredens van

THE STREETS

Pragetta **JACK**

Nick van Wyk Trio
Melinda
Fanfare Alem

ZATERDAG 24 JUNI 2017

Diverse kinderactiviteiten
Fotovelling met foto's uit de omgeving
En natuurlijk héél véél soepen!

U bent van harte welkom vanaf 16:00 uur
op het plantsoen nabij 't Hart van Alem

 [Vind ons leuk op facebook](#)



In Memoriam: Maria van Oers

Wie kon in februari 2016, toen de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede, druk bezig was met het voorbereiden van de Vastenactie, vermoeden dat Maria een jaar later zou worden herdacht. Niemand wist toen nog, Maria zelf ook niet, wat boven haar hoofd hing.

Iedereen is bedroefd en ontdaan. Jarenlang was ze een trouw en gedreven lid van de werkgroep M.O.V. Bommelerwaard.

Altijd was Maria aanwezig met balpen en blocnote om aantekeningen te maken voor de verslagen van de bijeenkomsten. Maria had een vaste plaats aan de vergader tafel, rechts vooraan. De verslagen waren tot in de kleinste details geschreven, altijd keurig op tijd voor ontvangst. Dit vroeg tijd en inzet van Maria. Zeker ook het ge-e-mail als er weer een datum verzet moest worden, Maria loste het weer op.

Maria als we aan jou denken herinneren we ons, een vrouw met een duidelijke mening die je weloverwogen en op een rustige manier naar buiten bracht.

Maria had haar eigen humor; nooit een hard oordeel. Het waren de sterke kanten van Maria. Iedereen die aan Maria denkt ziet een lieve zachte vrouw voor zich, die nooit

op de voorgrond wilde treden en er altijd was voor een ander.

Die anderen waren ook de zwakkeren in de samenleving waarvoor Maria zich zoveel jaren heeft ingezet. Wat zal iedereen je missen, het zal nooit meer hetzelfde zijn.

Bedankt Maria, voor wie je was en wat je deed. We gunnen je rust en vergeten je niet. Tot ziens tot ooit!

Bovenstaand stukje is in de uitvaartdienst door Annie van Kuijk Verteld.





De Eerste H. Communie

Hallo allemaal,

In april 2016 zijn Jacqueline en Marleen, na vele jaren in de communiewerkgroep te hebben gezeten, gestopt. Vervolgens werden er opvolgers gezocht. Lange tijd bleef het stil... niemand meldde zich aan.

"Onze kinderen zullen dan toch niet naar Kerkdriel moeten voor hun Eerste Heilige Communie???"

Toen hebben wij, Marion Wisse - van Alphen (Rossum) en Jeroen van Heel (Alem) besloten om actie te ondernemen. Zolang de Kerk in Alem niet is verkocht, gaan wij ervoor want wij hechten veel waarde aan het voortbestaan van de Communie in een kleine, persoonlijke, kindvriendelijke groep.

En zo is het allemaal begonnen. Het is dit jaar maar een kleine groep. Drie kinderen uit Rossum



(Bram Kooijman, Louka Som de Cerff en Anne van Doorn) en drie kinderen uit Alem (Lilly Valenteijn, Nina van Heel en Hein van Heel). Ondanks dat de groep klein is, was

het voor ons enorm zoeken. Hoe doen we dit? Hoe moet dat? Wie moeten we bellen? Waar kunnen we dingen vinden? Gelukkig zijn we nu al een heel eind op weg en weten we waar we op moeten letten.

*ik ben hein van heel en ik doe mijn communie ik doe mijn communie met 5 andere kinderen de voorbereiding vond ik super leuk we hebben een speurtocht gemaakt door de kerk en we hebben een glazen kruisje gemaakt ook hebben we broodjes gebakken mijn papa, marion en de pastor hielpen ook mee ik heb zin in zo mei
groetjes hein*



We hebben met de kinderen veel kunnen ontdekken. Zo hebben we een speurtocht door de kerk in Alem gemaakt, we mochten een eigen glazen kruisje maken in Dreumel en we bezochten de kerk in Alphen met daaronder de crypte, dit was heel spannend. Ook hebben we Palmpasenstokken gemaakt met de kinderen en natuurlijk zijn er weer lekkere broodjes gebakken bij de COOP waarna we de volgende dag de broodmaaltijd op de St. Odradaschool in Alem hebben genuttigd. Vanzelfsprekend zijn er dit jaar ook silhouetten gemaakt van de communicanten (bedankt Lian en Marja).

Wij hebben er samen met Pastor Stefan Schevers en Pastor Bertus Bus een mooie viering van gemaakt.

Graag willen wij iedereen bedanken voor het mogelijk maken van deze Eerste Heilige Communie. Denk daarbij aan Johan Toonen, leerkrachten St. Odradaschool, Pastor Bertus Bus, Pastor Stefan Schevers, kinderkoor Do-Re-Mi, Wendy en Conrad (bloemen), ALLE ouders voor hun inzet en inbreng.

*Communie Werkgroep Alem/Rossum
Marion Wisse - van Alphen
& Jeroen van Heel*





H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
telefoon kerk: 073 - 599 12 15
telefoon koster: 06 - 4800 5229
e-mail:
willibrordusparochie@xs4all.nl
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag: 8.00 - 12.00 uur

intenties idem

Vormsel en Eerste H. Communie

Op 28 mei hebben achttien jongens en meisje hun eerste Heilige Communie gedaan:

Max Deckers, Martijn Merkx, Junior van den Oord, Fienne Verharen, Kim Verlouw, Benthe Vos, Froukje van de Braak, Fenne Broekmeulen, Fabienne Goesten, Liz Klop, Tara Kreemes, Steijn de Leeuw, Lara Nettenbreijers, Sven Nooijen, Nova Swart, Robin van Uitert, Boukje van Zandvoort, Lucas Roeters.

Op 27 mei zijn 13 tieners uit Ammerzoden, Hedel, Kerkwijk en Well gevormd door Mgr. G.de Korte.

Alle communicanten en vormelingen van harte gefeliciteerd.

Doopvieringen

Zondag 2 juli en zondag 3 september zijn de volgende doopzondagen. De tijden zijn om 13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur.

Vorbereidend gesprek: woensdag 28 juni en woensdag 23 augustus in het parochiecentrum te Kerkdriel.

Gedoopt op 5 maart

Sem Pootjes, zoontje van Antoine Pootjes en Cindy van Heel, Boonkamp 52 en Lott van Geffen, dochtertje van Ron van Geffen en Carlijn van Geffen-Eggink, Pater Veldmanlaan 8.

Gedoopt op 30 april

Fay van Bruchem, dochtertje van Rick van Bruchem en Soraya Merkx, Westenakker 3 te Hedel en Pim Jansen, zoontje van Freek Jansen en Janneke van der Meijden, Peerakker 10 te Well.

Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven, hopen en liefhebben.





Gerard Rademakers Bedankt

Enkele weken geleden gebeurde er iets onopvallends tijdens de Eucharistieviering op zondagmorgen. De collectemandjes werden niet meer opgehaald door Gerard Rademakers! Bijna niemand had daar erg in. Gerard had zelf gezorgd voor zijn opvolging: Nico Kremers of Arie Nettekamp zijn degenen die samen met Cor Goesten voortaan de mandjes ophalen.

Gerard heeft dat vrijwilligerswerk maar liefst 55 jaar gedaan. Gerard volgde meer dan een halve eeuw geleden zijn vader op als bestuurslid van het Armenfonds. Een van de taken van de bestuursleden van dit fonds, dat we tegenwoordig kennen als het PCI, was om 's zondags tijdens een van de vieringen de collecte te verzorgen.

Vroeger gebeurde dat met een lange stok met aan het einde een zak. Nieuwe bestuursleden van het Armenfonds werd aangeraden thuis te oefenen. Boerenmensen deden dat dan tussen de stalstaken waar de koeien aan vast stonden. Die mochten niet geraakt worden. En Gerard was zo'n boerenmens en dus oefende hij in zijn eigen stal. Tegenwoordig gaat het allemaal wat gemakkelijker. De collecte wordt met mandjes gedaan.

De Contactgroep en de Ammerzodense parochianen van de Francis-

cusparochie bedanken Gerard heel hartelijk voor het vele verrichte vrijwilligerswerk.

Enkele jaren geleden hebben we Gerard al eens bedankt toen hij 50 jaar collectant was. Wij hebben hem toen benoemd tot '*Gouden Collectant*'. De eer en de bedankjes die hem toen werden toegewezen, gelden nu nog steeds:

Gerard, heel hartelijk bedankt voor al het werk dat je voor de Ammerzodense Willibrordusparochie hebt gedaan!!!



Contact Ammerzoden-Hedel

Om de parochianen van de voormalige parochie Hedel met elkaar maar ook met die van Ammerzoden in contact te brengen, zal vanaf de maand september iedere eerste zondag van de maand na afloop van de viering van 9.30 uur de mogelijkheid worden geboden elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Eerste bijeenkomst:

zondag 3 september



We hebben afscheid moeten nemen van:

Op 10 februari: Hupie Thien-van Doornmalen, in de leeftijd van 98 jaar. Zij was weduwe van Leo Thien, waarvan ze 9 januari 2002 afscheid heeft moeten nemen. Hupie was moeder van Meggy, oma van Paul en Eva, en overgrootmoeder van Sophia. Haar schoonzoon Henk was haar al eerder ontvallen. De uitvaartdienst werd gehouden op woensdag 15 februari in onze kerk. Vervolgens was de crematie in crematorium "De Maaslanden" te Nieuwkuijk.

Op 11 februari: Gerda Roeling-Janssen, in de leeftijd van 93 jaar. Gerda was echtgenote van Jan Roeling van wie ze 9 juni 2012 afscheid heeft moeten nemen. Gerda was moeder van acht kinderen, oma van 22 kleinkinderen en 32 achterkleinkinderen. De plechtige uitvaartdienst werd gehouden op zaterdag 18 februari in onze kerk. Aansluitend werd Gerda begraven bij haar man Jan.

Op 20 februari: Frans Verlouw, in de leeftijd van 89 jaar. Frans was weduwnaar van An Buijs waarvan hij op 23 juni 2002 afscheid heeft moeten nemen. Hij was vader van zes kinderen en opa van acht kleinkinderen. De uitvaartdienst voor Frans werd gehouden op zaterdag 25 februari in onze kerk, daarna werd hij toevertrouwd aan de aarde bij zijn vrouw An.

Op 22 februari: Sjaak van den Oord, in de leeftijd van 70 jaar. Sjaak was echtgenoot van Anny Reuvers, vader en schoonvader van Leon en Sophie en Jeroen en Andrea. Hij was opa van Sanne, Julia en Jacko (van wie de familie op 25 maart 2008 afscheid heeft moeten nemen) en Jules. De uitvaartdienst voor Sjaak werd gehouden op woensdag 1 maart in onze kerk. Daarna kreeg Sjaak een plekje op het kerkhof.

Op 2 april: Tonny Merckx, in de leeftijd van 90 jaar. Op de overlijdenskaart van Tonny stond: "Het laatste beetje is nu op, veel had ik de verduren. Het kaarsje is nu opgebrand, gedooft zijn alle vuren". De afscheidsdienst voor Tonny werd gehouden in de Kapel van verpleeghuis: "Het Zonnelied" gevolgd door de begrafenis op onze begraafplaats.

Op 15 mei: Lenie van Zeelst-van Sleuwen, in de leeftijd van 92 jaar. Lenie was weduwe van Jan van Zeelst, waarvan zij op 24 december 2015 afscheid heeft moeten nemen. Lenie was moeder en schoonmoeder van Petra en Bert, Maria en Nico, Roel en Loes, oma van Patricia, Sylvia, Jeroen, Marloes, Karin, Suzan en Arjen en overgrootmoeder van Joeri, Renske, Emma, Aaliyah, Nyah en Mason. De uitvaartdienst werd gehouden op zaterdag 20 mei in onze kerk, waarna de crematie volgde in het crematorium te Rosmalen.



Op 27 mei: Hans Gloudemans, in de leeftijd van 68 jaar. Hans was echtgenoot van Annie van Zandvliet. Vader van David en Alex, schoonvader van Linda en Sandra en opa van Danny, Anoeschka en Nick. De uitvaartdienst voor Hans werd gehouden op vrijdag 2 juni in onze H. Willibrorduskerk gevolgd door de begrafenis op onze begraafplaats.



Er is een schakel
die de dood
niet kan verbreken
Liefde en herinnering
leven altijd voort.



Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

Vrijdag 23 juni	Eucharistieviering	Pastor Stefan
Vrijdag 28 juli	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
Vrijdag 4 augustus	<i>nog niet bekend i.v.m.</i>	<i>vakantie</i>
Vrijdag 18 augustus	Eucharistieviering	Pater Bertus Bus
Vrijdag 8 september	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
Vrijdag 22 september	Eucharistieviering	Pastor Stefan

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur.

Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur.

De Eucharistievieringen op zaterdagavond in de kapel van “Het Zonnelied” zijn op 15 juli, 19 augustus, 16 september en 14 oktober.

Deze vieringen beginnen om 19.00 uur m.m.v. het dameskoor.

Van harte welkom.



H. Willibrordusgemeenschap

Kon. Wilhelminastraat 4
5321 TC Hedel
telefoon 073 - 599 12 16
e-mail:
parochiewerkgroephedel@gmail.nl
IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:
in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595



Agenda

Donderdag 21 september 15.00 uur:
Eucharistieviering in De Munt
Ben van Bronkhorst

Donderdag 12 oktober 15.00 uur:
Eucharistieviering in De Munt
Stefan Schevers

Donderdag 16 november 15.00 uur:
Eucharistieviering in De Munt
Bertus Bus

Donderdag 14 december 15.00 uur:
Eucharistieviering in De Munt
Ben van Bronkhorst

Wij hebben afscheid moeten nemen van

Joke van Kessel - de Goeij, weduwe van Arnold van Kessel. Zij overleed op 14 april 2017 te Kerkdriel in de leeftijd van 88 jaar. Na de afscheidsdienst op 21 april 2017 werd zij begraven op de R.K. begraafplaats te Hedel.

Marie Henselmans - Westervoort, echtgenote van Piet Henselmans. Zij overleed op 21 april 2017 te 's-Hertogenbosch in de leeftijd van 83 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op 26 april 2017 in Crematorium Rosmalen.

Cor Kroon, echtgenoot van Ellen Kroon - Meijs. Hij overleed op 24 mei 2017 te Hedel in de leeftijd van 79 jaar. Na de afscheidsdienst op 29 mei 2017 in Hedel werd Cor in besloten kring gecremeerd.

*Wij wensen de nabestaanden veel
kracht en sterkte toe.*





Viering Mei-maand Maria-maand

Op zondag 7 mei was de jaarlijkse bedevaart van onze parochie naar De Zoete Moeder van Den Bosch. Daar werd gebeden om bescherming en ondersteuning door de H. Maagd.

Ook in Hedel is afgelopen maand aandacht voor de verering van Maria: op 18 mei in de maandelijkse Ouderenviering in "De Munt". Na afloop van de viering, die door pastor Schevers wordt geplaatst in het teken van Maria, en na de koffie/thee wordt iedereen uitgenodigd om 'op bedevaart te gaan' naar "De Pollenhof". Sinds de sluiting van de kerk in Hedel staat het bekende Mariabeeld uit die kerk namelijk in de r.k. school "De Pollenhof". Het heeft daar een prachtige plaats gekregen in een stilte-ruimte.

Achttien van de tweeëntwintig deelnemers aan de Ouderenviering gaan op tocht: van De Munt via de kortste weg - dwars door het huis van pastor van Bronkhorst - naar de school. Voor enkelen is het een hele onderneming; maar eenmaal daar wint de blijdschap het van de pijn. Bets heeft gezorgd voor kleine lichtjes en zo wordt het een echte bedevaart: inclusief een moment van een lichtje opsteken en even stil bidden op voorspraak van Maria. Allen zijn blij weer eens

verenigd te zijn met "onze Maria" en zeker is dat veel hartenwensen via haar bij God worden neergelegd.

Het is een memorabel moment -en al kunnen enkelen niet meer lopend naar huis- ieder neemt dat goede gevoel mee haar/zijn eigen leven in. Voorlopig kunnen we er weer even tegen.

*Namens alle deelnemers
aan de Ouderenviering Hedel
Ben van Bronkhorst ofm.*





Kindervakantieweek

“Beestenboel bij De Molshoop” !!!

Maandag 21 augustus is het dan toch eindelijk weer zover. De 49e Kindervakantieweek van Stichting Jeugdwerk “De Molshoop” Hedel gaat dan van start.

Deelnemen is mogelijk voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar uit Hedel en verre omgeving. Dus heb je zin, schrijf dan in en beleef een fantastische week !!

Vijf dagen worden de kinderen vermaakt met de meest uiteenlopende activiteiten, spellen en uitdagingen - voor ieder wat wils.

Contact Hedel-Ammerzoden

Om de parochianen van de voormalige parochie Hedel met elkaar maar ook met die van Ammerzoden in contact te brengen, zal vanaf de maand september iedere eerste zondag van de maand na afloop van de viering van 9.30 uur de mogelijkheid worden geboden elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Eerste bijeenkomst:

Zondag 3 september

Foto: www.demolshoophedel.nl





Vakantie

Tijd voor vakantie
sta eens even stil



Vieringen

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD



zaterdag 1 juli

17.00 Kerkdriel Euch Pools C. Margas
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers

zondag 2 juli

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel Eucharistie JVerhoeven
10.00 Prot Kerkdriel Oecum. MBaan
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 8 juli

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 9 juli

9.30 Alem Eucharistie SSteijaert
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSchevers
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
10.10 Kerkdriel Brulviering PdeSnoo
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie SSchevers

zaterdag 15 juli

17.30 Leyenstein WoCo PdeSnoo
19.00 Zonnelied Eucharistie SSchevers

zondag 16 juli

9.30 Rossum Gebed werkgroep
9.30 Velddriel Eucharistie SSchevers
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers
11.00 Zaltbommel WoCo PdeSnoo

zaterdag 22 juli

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie JVerhoeven

zondag 23 juli

9.30 Alem Eucharistie SSchevers
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 29 juli

17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers

zondag 30 juli

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel Eucharistie SSchevers
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 5 augustus

17.00 Kerkdriel Euch Pools C. Margas
17.30 Leyenstein Eucharistie SSteijaert
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 6 augustus

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel Eucharistie JVerhoeven
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 12 augustus

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 13 augustus

9.30 Alem Gebed AvVeelen
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSteijaert
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie SSteijaert

dinsdag 15 augustus - Maria Tenhemelopneming

19.00 Kerkdriel Eucharistie SSteijaert

zaterdag 19 augustus

17.30 Leyenstein Eucharistie SSteijaert
19.00 Zonnelied Eucharistie SSteijaert

zondag 20 augustus

9.30 Rossum Gebed werkgroep
9.30 Velddriel Eucharistie SSteijaert
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSteijaert
11.00 Zaltbommel WoCo PdeSnoo

zaterdag 26 augustus

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie JVerhoeven



zondag 27 augustus

9.30 Alem Eucharistie BBus
9.30 Ammerzoden Eucharistie RMutsaerts
11.00 Kerkdriel Eucharistie RMutsaerts
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 2 september

17.00 Kerkdriel Euch Pools C. Margas
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers
19.00 Zaltbommel Eucharistie SSchevers

zondag 3 september

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSchevers
9.30 Velddriel Eucharistie JVerhoeven
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers

zaterdag 9 september

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch+PdeS

zondag 10 september

9.30 Alem Gebed werkgroep
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSchevers
9.30 Velddriel Eucharistie JVerhoeven
10.10 Kerkdriel Brulviering PdeSnoo
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers
11.00 Zaltbommel WoCo PdeSnoo

zaterdag 16 september

17.30 Leyenstein WoCo PdeSnoo
19.00 Zonnelied Eucharistie SSchevers

zondag 17 september

9.30 Rossum Gebed AvVeelen
9.30 Velddriel Eucharistie SSchevers
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers
11.00 Zaltbommel WoCo PdeSnoo

zaterdag 23 september

17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers
19.00 Velddriel Eucharistie JVerhoeven

zondag 24 september

9.30 Alem Eucharistie SSchevers
9.30 Ammerzoden WoCo PdeSnoo

11.00 Prot Kerkdriel Oecum. SSch+MBaa
11.00 Zaltbommel WoCo PdeSnoo

zaterdag 30 september

17.00 Kerkdriel Euch Pools C. Margas
17.30 Leyenstein Eucharistie SSchevers
19.00 Zaltbommel WoCo PdeSnoo

zondag 1 oktober

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel Eucharistie JVerhoeven
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSchevers

zaterdag 7 oktober

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 8 oktober

10.00	Kerkdriel	Eucharistie Franciscus feest	Mgr Vd Hout en Mgr. Mutsaerts
-------	-----------	------------------------------	-------------------------------

Het meest actuele vieringenoverzicht:
www.katholiekbommelerwaard.nl/vieringen

Franciscusfeest

Zondag 8 oktober is het Franciscusfeest gepland met twee bisschoppen: Mgr. Mutsaerts en Mgr. Van den Hout. Zet het in uw agenda!





H. Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602

e-mail:
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

Gedoopt

- 19 maart
Jesse Veldhuis, Mike Schoelitsz
- 23 april
Rens Collard, Teun Collard, Meij-
Verstappen, Vince de Lang
- 21 mei
Silke van Oers, Anouk Buhre, Vale-
rie Leenders, Liv Olivier

Gehuwd

- 10 juni
Britt van den Oever
en Jeroen van Liempt

Overleden

- Chris van Oijen (76)
Nicolaas Buren (89)
Reinier Leenders (74)
Gina de Veer-Ackermans (87)
Maria Nendels-Schungel (72)
Johannes Nendels (90)
Marian van Liempt-van de Laar (59)
Joke van Kessel-de Goeij (89)
Sjaan van Eeuwijk-van Hezik (97)
An van Strien-Hooijmans (90)
Pieterdiena Ewalts-Bax (81)

37 Communicantjes

Dave Stasch, Emke Rijkers, Felicia van Rompay, David Romanek, Luuk Pompen, Amy van Houtum, Yaden Kivits, Ties Reuvers, Linde van Heumen, Jip Peters, Roos van Grevegoed, Anne vd Oord, Luka van Alphen, Mathijs van Herwaarden, Lars Vos, Kim Verhoeven, Brent Willemen, Olivier Kluska, Dylan van der Gronden, Liam van der Kammen, Jordy Danklof, Sven van Driel, Marcus van de Ven, Dani de Jongh, Dylan van Cromvoirt, De-
andro van Griensven, Bink Visser, Maas Merks, Nina van Alpen, Tjimen Baggerman, Lieke Vogel, Jochem van Oers, Djim van der Ark, Isabel van Dijk, Ellia de Weerd, Nina Bogers en Annika van Houten.

Van harte proficiat!



Nieuw redactielid

Na het overlijden van Cees Janmaat is Guus Larsen lid geworden van onze redactie. Guus welkom en succes.



Resultaat Vastenactie

Steun voor het project Eilanden van Hoop in San-Salvador hoofdstad van El-Salvador.

Pasen is alweer verleden tijd maar wij zijn blij op dit moment de opbrengst van de vastenactie bekend te kunnen maken het is nog het voorlopige resultaat omdat de opgave van de rechtstreeks aan vastenactie gedoneerde giften nog niet bekend is.

In San-Salvador steunde vastenactie de uitbreiding van twee locaties voor de opvang en begeleiding van straatkinderen die bedreigd worden door criminele bendes.

De actie heeft in de Martinuskerk van Kerkdriel dankzij de inzet van veel collectanten en de kinderen van de Mgr. Zwijsen school een mooi bedrag opgeleverd voor dit doel: maar liefst € 6.549,77 waarvan € 2.512,24 van de Mgr. Zwijsenschool. Eenzelfde bedrag van de school gaat naar de Maasdrielse Missionarissen.

Alle mensen die met hun gift bijgedragen hebben, de collectanten, de kinderen en het team van de MgrZwijsenschool namens de kinderen van San-Salvador: bedankt!

Werkgroep MOV

In memoriam

Gonnie van Erp

Overleden 11 december 2016.

Gonnie was destijds lid van de Kerkhofcommissie.

Ook was zij jarenlang een betrokken en toegewijd lid van de werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede MOV. Gonnie was graag gezien in de groep. Zij had een heldere visie en een duidelijke, goed doordachte mening. Een mening die zij niet onder stoelen of banken stak maar die er altijd wel toe deed. Haar opmerkingen werden altijd serieus genomen en gerespecteerd. Voordat ze zei wat ze er van dacht was het dikwijls eerst: "Ja minse witte nou wa ik doar van vein". Oprecht als ze was wist je wat je aan haar had.

De nog steeds succesvolle kledingactie was haar idee. Toen zij na jaren werkzaam te zijn geweest stopte werd zij heel erg gemist. Gemist werd ze. Deze pure, diepgelovige vrouw, eenvoudig van hart: een hart op de goede plaats. Bij wie haar gekend hebben blijft ze in gedachten.

Werkgroep MOV





Eerste communie

Op hemelvaartdag was het weer groot feest. 37 Jongens en meisjes deelden voor het eerst het H brood en deden hun eerste communie in twee vieringen die dag. Pastor Schevers en diaken Sacha Stijaart maakten er een mooi feest van. Zij waren ook nauw betrokken bij de voorbereiding. Het koor Do-Re-Mi omlijstte de viering. Leuk was het welkomstlied waarin ieder kind zingend welkom werd geheten.

Pasor Schevers zegende de herinneringskruisjes welke door de kinderen zelf zijn versierd tijdens de voorbereiding en nu werden uitgeleend een mooi moment. Omdat het hemelvaart was legde pastor Schevers de kinderen uit wat dit betekende. Op 25 juni is de dankviering waarvoor alle kinderen een uitnodiging krijgen en natuurlijk rekent de werkgroep er op dat ze er dan allemaal weer zijn. Bij deze een compliment aan de werkgroep die weer veel werk verzet heeft.



Maria kapel

Op de eerste dinsdag van de maand, wordt hier het Rozenhoedje gebeden om 19.00 uur. In oktober elke dinsdag.

Vrijwilligers viering

Deze vindt plaats op zondag 10 september. De viering is bedoeld als "Dank je wel" voor alle vrijwilligers die zich het hele jaar belangeloos inzetten voor hun parochie. Zonder hun inzet zou de parochie geen mogelijkheid van bestaan hebben. Het kost veel tijd en soms wordt een eigen belang daarvoor op zij gezet. De bedoeling is dat deze viering eens in de twee jaar gaat plaatsvinden. De viering begint om 11.00 uur in onze kerk. Direct daarna is er op een andere locatie een plezierig samen zijn met een hapje en een drankje.

Alle vrijwilligers worden tegen die tijd persoonlijk uitgenodigd. Noteer de datum alvast Zondag 10 september, aanvang 11.00 uur.

Nieuwe stap

De kinderen van groep acht - nu schoolverlaters, straks brugklassertjes. Voor hen begint na de vakantie een nieuwe periode. Spannend maar ook mooi. Veel succes allemaal.

Gewijd

Op 3 Juni vond in Groningen de Bisschopswijding van pastoor Ron vd Hout plaats. 10 juni werd Sacha Steijaert in de Sint-Janskathedraal priester gewijd. Wij wensen hen Gods zegen veel kracht en een vruchtbare tijd toe.



Reisimpressie

Onlangs bezocht ik Griekenland voor de eerste keer. Met mijn reisgenoot maakte we een autorondreis door de prachtige en verstilde natuur van het noorden. Dit deel van het Balkanschiereiland was voor mij een ware openbaring. Een dun bevolkt land als gevolg van een roerige geschiedenis en met uitgestrekte natuurgebieden, vol bergen en meren. Maar ook met een rijke fauna waar nog wolven en beren voorkomen.

Het andere wat opviel was een sfeer die zicht laat vergelijken met Zuid-Limburg op het gebied van geloofsuitingen in de vorm van kapelletjes en kruisen, maar dan honderdvoudig. Bijna elke akker en bedrijf heeft zo'n uiting van geloof. Overal zie je ook mannen met een "komboloi" een kralenketting die stamt uit het gebedsleven van de kloosters. Er worden nog steeds nieuwe kerken geopend.

Huwelijken en doopsels bijvoorbeeld worden onder enorme belangstelling op zondag gevierd. Hele families en dorpen lopen uit, om te delen in deze belangrijke gebeurtenissen. Ondanks de crisis en heersende armoede, lijkt het alsof men elkaar sterk nabij is. Dat blijkt ook uit de zelfredzaamheid op het platteland zoals het samen repareren van een kapotte auto. Overal tref je familiebedrijfjes aan zoals café's, campings, winkeltjes, lo-

giesverstrekkers, landbouwbedrijfjes. Mensen hebben er vaak moes-tuintjes die men verzorgt en de opbrengst deelt.

Het lijkt alsof het individualisme er niet heeft toegeslagen. Wij hebben een ruimhartige instelling voor allerlei goede doelen. Zij hebben geloof.

Guus Larsen



Zomer

*We wachten allemaal op de zomer
Zon zand en zee
Het is fijn in de zomer
Lach maar lekker met ons mee*

*Waar wachten we nog op
De zon schijnt her en der
De zomer brengt ons blijheid op de top
Blijje mensen der en her*

*De zon tovert lachen op gezichten
Vrolijk en dankbaar de zomer door
Hij is er ook om ons gezicht te belichten
Ik hou natuurlijk van de zomer, ja hoor*

*Dank ook aan alle vrijwilligers
die gaan naar zee en bos
zij laten na gedane arbeid
tijdens het hele jaar,
alles even los laten om straks
met hernieuwde moed
weer aan de slag te gaan
zoals altijd met een gulle lach
en een kleine traan*



*HH. Martinus en
Barbara gemeenschap*

Rossum e.o.

Correspondentie adres:
Koninginnelaan 39,
5328 CH Rossum
Telefoon: 0418- 512340
berthavandoorn@upcmail.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.
Martinus en Barbara Rossum

secretariaat idem
intenties idem

Contactgroep

Onze contactgroep blijft bestaan. Als u vragen heeft op kerkelijk gebied kunt u altijd bij een van ons terecht.

- Bertha van Doorn 0418-512340
- Marleen van Lamoen 0418-662446

U kunt ook intenties bestellen voor de vieringen in de Vaste Burcht of de Beuk. Ook horen wij het graag bij ziekte of overlijden.



Vieringen

Vr	7 juli	11.00 uur	Viering in de "Vaste Burcht". P. de Snoo.
Zo	16 juli	9.30 uur	Gebedsdienst in de "Beuk". Werkgroep
Vr	4 aug	11.00 uur	Viering in de "Vaste Burcht". B.Bus
Zo	20 aug	9.30 uur	Gebedsdienst in de "Beuk". Werkgroep
Vr	1 sep	11.00 uur	Viering in de "Vaste Burcht. P. de Snoo
Ma	11 sep	14.30 uur	Woord en Communiev. De "Beuk". P. de Snoo Daarna gezellig samen zijn met bingo.
Zo	17 sep	9.30 uur	Gebedsdienst in de "Beuk". A. van Veelen
Zo	24 sep	10.00 uur	Oecum. Vredesviering in de protestantse kerk

Ouderenvieringen

In de maanden juli en augustus zijn er geen oudervieringen op de maandag in de "Beuk". U kunt wel naar de vieringen in de "Vaste Burcht" op de eerste vrijdag. Uiteraard gaan de vieringen op zondag gewoon door.

In september start onze bejaardenvieringen weer, schroom niet, kom gerust. U bent van harte welkom bij onze vieringen.



Overleden

Jaan Hoskam van Gessel

Geboren op 31 oktober 1917 in Hurwenen, overleden op 28 februari 2017 in Rossum.

Jaan was sinds 2 juli 1979 weduwe van Wim Hoskam. Zij kregen samen vier kinderen. De meeste tijd van haar leven woonde zij aan de Maasdijk. Waar zij ook in alle rust is ingeslapen. Jaan was een godsdienstige vrouw die trouw onze kerk bezocht. We hebben op 6 maart in het crematorium in Rosmalen afscheid van Jaan genomen.

Moge zij rusten in vrede.

Jan van den Dungen

Geboren op 9 mei 1957 in Rossum, overleden op 28 april 2017 te Rossum.

Jan was bijna 37 jaar getrouwd met Tilly de Ridder, en kregen samen twee zoons. Jan heeft bijna zijn hele leven in Rossum gewoond en is er ook, na een geduldig gedragen ziekbed rustig ingeslapen. Op 4 mei vierden en herdachten wij het leven van Jan', en namen wij afscheid van hem in het crematorium in Tiel.

Moge hij rusten in vrede.

Tiny van Doorn

Geboren 21 maart 1926, overleden in Boxtel op 12 juni 2017.

Tiny trouwde met Sien de Groot en gingen samen wonen in Hurwenen. Zij kregen samen vijf kinderen en twaalf kleinkinderen. In 2012 stierf na 55 jaar huwelijk zijn vrouw Sien. Hij moest alleen verder, toen dat wegens zijn gezondheid niet meer ging verhuisde hij naar verpleeghuis Lidwina in Boxtel waar hij na nog voorzien te zijn van het sacrament der zieken is overleden. Na de uitvaartdienst in de Odrada kerk te Alem hebben we hem mogen begeleiden naar de Algemene begraafplaats hier in Rossum.

Moge hij rusten in vrede.





Eerste H. Communie

Op zondag 28 mei ontvingen zes kinderen hun Eerste H. Communie in de kerk van Alem.

In een volle kerk waarin pater Bertus Bus voorging en koortje Do-Re-Mi prachtige liedjes zong was het een mooie viering.

Wij feliciteren Anne van Doorn, Louka Som de Cerff en Bram Kooijman uit Rossum, Lilly Valentijn uit Hurwenen en Hein van Heel en Nina van Heel uit Alem.



Oecumenische Vredesviering

Op zondag 24 september zal er in verband met de Vredesweek een Oecumenische viering zijn in de protestantse kerk aan de Maasdijk. Deze viering begint om 10.00 uur en de voorgangers zijn Ds. Lia Davidse en Pastor J. Vriesema.

We hopen velen van U te kunnen ontmoeten!





Eucharistieviering in 'De Beuk'

Op zondag 21 mei kwam tot onze verassing Pastoor van den Hout samen met Sacha Steijaert, bij ons in 'De Beuk' weer een Eucharistieviering doen.

Dat dit door ons heel erg werd gewaardeerd bleek wel uit de grote opkomst. Na deze viering hebben we hem bedankt en succes gewenst als bisschop van bisdom Groningen-Leeuwarden. Na het gezellig samen koffiedrinken hebben we hem nog de hand kunnen drukken.

Wij hopen dat na het vertrek van pastoor Van den Hout, toch nog wel een van de pastores, in 'De Beuk' een Eucharistieviering komt houden. Wij zouden dat als Rossumse gemeenschap zeer op prijs stellen.



Samen naar de bisschopswijding kijken

Op zaterdag 3 juni hebben we in de "Beuk" samen op groot scherm naar de bisschopswijding van pastoor Van den Hout gekeken.

Was een mooie bijeenkomst waar ook voor de innerlijke mens werd gezorgd. Een fijne manier om de band met de parochianen uit onze dorp te verstevigen.





H. Martinuskerk

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

Bijzondere data

Iedere dinsdag om 8.00 uur 's morgens Eucharistieviering. Iedereen is van harte welkom.

Zondag 2 juli 9.30 uur Eucharistieviering met pr. J. Verhoeven en Franciscus Vocalis. Na afloop koffie.

Zondag 9 juli 9.30 uur Eucharistieviering met pr Bertus Bus en Ammerzodens vrouwenkoor. Na afloop koffie

Inlooptje

Inlooptje is zondag 2 juli na de eucharistieviering van 9.30 uur.

Het volgende Inlooptje is zondag 3 september na de eucharistieviering van 9.30 uur.

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd!

H. Doopsel

De volgende dopelingen hebben het sacrament van het H. Doopsel ontvangen en zijn opgenomen in onze parochie:

Zondag 9 april:
Bart Nendels, Oude Weistraat 43, Velddriel. Julia Piels, Sellikstraat 6, Velddriel.

Zondag 23 april:
Christie van de Laar, Veilingweg 15, Velddriel.

Van Harte Gefeliciteerd en veel Geluk en Gods Zegen.

Geplande doopvieringen

13 augustus - pr B. Bus
Vorbereidingsavond 26 juli om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

8 oktober - pr. S. Schevers
Vorbereidingsavond 27 september om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.





Vormsel

In november 2016 zijn wij gestart met de voorbereidingen voor de 1e H. Communie. Deze feestelijke viering vond plaats op 14 mei j.l. Wij kijken terug op een hele mooie viering en een fijne samenwerking met de kinderen, pastor Schevers en Sacha Steijart.

*Communiewerkgroep
Mientje van Her*

Hallo lezer,

Op zaterdag 20 mei deed ik mijn vormsel. De voorbereidingen waren heel gezellig en leerzaam. Sasha kwam hiervoor bij ons op school.

We zijn ook naar de power of fire dag geweest. Eerst was er een Heilige mis in de Sint-Jan. Daarna gingen we allemaal activiteiten doen met alle vormelingen uit het bisdom.

En op zaterdag 20 mei toen mocht ik mijn vormsel doen. De bisschop deed de mis en het was heel mooi.

Een vormeling uit Velddriel



Eerste H. Communie

Op moederdag 14 mei j.l. hebben 15 kinderen uit Hedel, Rossum en Velddriel hun Eerste Heilige Communie gedaan.

Met de voorbereiding die bestond uit 5 bijeenkomsten zijn we in november 2016 al begonnen. Naast catechese lesjes hebben we geknutseld, gezongen en gebeden.

Met het uitstapje zijn we naar Dreumel en Alphen geweest en naar Berrie voor een lekker ijsje.

Tenslotte hebben we een foto- en evaluatie-avond gehad.

Ouder: *“Door inzet en enthousiasme van de begeleiders worden de kinderen er erg bijbetrokken d.m.v. taakjes en het werkboek.”*

Ouder: *“Ze heeft een goede basis meegekregen en vindt de kerk een fijne plaats om te zijn.”*

Ouder: *“positief: samenwerking Velddriel/Hedel.”*



ZESZES - 6 mei 2017

De Martinuskerk open.

'Kom even op adem in de kerk'

Eén van de zinnen in de slotalinea van de vooraankondiging van het evenement "Een sportief antwoord op kanker" op 13 mei 2017 luidde: "Alleen samen kunnen we er een onvergetelijke dag van maken."

Dankzij de goede voorbereiding en de hulp van vele vrijwilligers lukte het om de 200 wielrenners, de 100 wandelaars en een tiental e-bikers te ondersteunen bij hun streven om vele kilometers af te leggen voor het goede doel.

Maar liefst 46 wielrenners slaagden erin om de 360 km te fietsen en ook waren er minstens 7 wandelaars die 36km gewandeld hebben. Elke deelnemer heeft een unieke bijdrage geleverd ook al heeft hij, of zij maar een ronde gefietst, of gewandeld. Door mee te doen heeft hij, of zij laten zien dat je anderen steunt in de strijd tegen kanker.

De Martinuskerk open die dag was een mooi gebaar en dankzij dat feit hebben mensen daar een luissterend oor gevonden, inspiratie op kunnen doen, een gedachte kunnen posten en dat alles onder de klanken van orgelmuziek.

Bij binnenkomst werd je uitgenodigd de weg van hoop, liefde en of geloof te gaan. Op die wijze werd

er hulp geboden om 'de weg in de kerk te vinden.'

Door het middenpad kon je met een kaars in de hand in vast vertrouwen een lichtpunt voor een ander in je hart meedragend, 'de weg van het geloof' afleggen via de voetstappen met inspirerende woorden zoals: strijdbaar, vredevol, moedig, compassievol, uniek, paraat en waakzaam met aan het eind de gelegenheid om de kaars aan te steken. De voetstappen hadden connectie met de staties van de Kruisweg die 'de weg van liefde' is. Bij elke statie hoorde een toepasselijke tekst. Als je goed naar de Kruisweg kijkt kun je daarin steun vinden voor het leven en in die van moeilijke situaties. Zo geeft de ene statie b.v. aan: 'elkaar in het oog houden' en een andere weer 'open staan voor het aanvaarden van hulp.'

Achterin de kerk aangekomen kon je stilstaan bij Maria. Even rust nemen en je gedachten verwoorden en toevertrouwen aan deze Moeder. Zeker in de meimaand spreekt Maria extra tot de verbeelding en geeft dit 'de weg van hoop' aan. Daarna op weg naar de doopkapel met daarin een fontein, de doopvont en veel teksten om uitgebreid over na te denken. Een voor jou aansprekende tekst kon je meenemen en tot slot was er de gelegenheid om een post achter te laten en om daarmee mogelijk an-



deren te inspireren, of houvast te bieden.

Heel veel dank aan alle vrijwilligers en aan pastor Stefan Schevers, die er samen in geslaagd zijn de mensen die in de kerk geweest zijn 'Even op adem te laten komen'.

Door de inzet van velen is er een mooi bedrag van € 205 van het kaarsengeld en de collecte bijeen gehaald. Dit bedrag wordt opgeteld bij het totaal, waarvan we tot nu toe de € 13.000 overschreden hebben. Het exacte bedrag wordt in de loop van de maand juni bekend gemaakt. Matchis ontvangt daarvan € 2000 en het overige geld wordt overgemaakt naar KWF.

Overleden

Op 26 april j.l. is Mark Verhoeven 38 jaar, Klompenmakershof te Velddriel, overleden.

Op 3 mei j.l. is Sjaan van Eeuwijk-van Hezik, 97 jaar, verzorgingstehuis de Leijensteijn, Bernardstraat 2 te Kerkdriel overleden. Na de uitvaartmis in de St. Martinuskerk te Velddriel hebben we afscheid genomen in het crematorium.

Op 30 mei j.l. is Riet van Beurden-van Boxtel, 81 jaar, voorstraat in Velddriel overleden. Er is afscheid genomen en aansluitend crematie.

Veel sterkte en Gods steun en kracht toegewenst aan de nabestaanden.

M.O.V. werkgroep

Vastenactie 2017

Project in San Salvador

De opbrengst van de vastenactie voor dit project was in onze parochie dit jaar. Totaal € 924,77, waarvan € 408,38 opgehaald is door de schoolkinderen.

Namens de zusters in San Salvador, danken wij de kinderen voor hun geweldige inzet, en de parochianen voor hun giften, dank zij U kunnen de zusters weer verder met hun mooie werk.

*Namens de M.O.V. werkgroep,
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk*

MIVA

Pinksteractie

Tijdens de Pinksterdagen werd er in onze kerk gecollecteerd voor de MIVA. De opbrengst was € 150,00. Mede namens de missionarissen hartelijk dank voor uw bijdrage.

*m.o.v. werkgroep Velddriel
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk*



H. Martinuskerk

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat en intenties:
Tiny van Steenberg
Johan de Wittstraat 68
5301GR Zaltbommel
tel.: 0418-514262

Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel is lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

Op 12 maart 2017:

Sasha Hermans (geboren 2 september 2015) zoon van Eveline en Ilja Hermans

Op 21 mei 2017:

Gilano van Hees (geboren 16 januari 2017) zoon van Frans en Joyce van Hees

Chloe van Hees (geboren 7 februari 2017) dochter van Berry en Aniek van Hees

Daan Coppens (geboren 19 december 2016) zoon van Arno en Eveline Coppens

Getrouwd

Verbonden door het sacrament van het huwelijk op 27 mei 2017:

Robin de Jong en
Jacqueline Hamers

Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Op 13 maart 2017 overleed Gerard de Groot in Rosmalen. Hij werd op 8 maart 1940 in Rossum geboren en was gehuwd met Ans Beckerman en vader van twee zonen. De uitvaartdienst in onze kerk was op 18 maart. Daarna was de crematie in Tiel.

In Zorgcentrum 't Zonnelied in Ammerzoden overleed op 17 april 2017 Ben van Wordragen. Ben werd op 7 mei 1949 in Zaltbommel geboren en was vader van twee dochters. De uitvaart was op donderdag 20 april in onze kerk en daarna was de crematie in Rosmalen.





Eerste Communie

Op 21 mei hebben deze 3 kinderen, Lucas de Leur, Douisa de Brouwer en Thomas van Ansenwoude hun Eerste Communie gedaan. Het was een hele mooie viering met als thema: 'Kom erbij'.

Foto: Kelly Duijzer



Er waren veel familieleden, vrienden en parochianen bij aanwezig. Pastor Bertus Bus was de voorganger, de kinderen waren voorbereid door Karin van Benschop.

Kerstboom

Midden in de zomer denken we al aan de Kerst van 2017! Heeft u een grote kerstboom staan in de tuin die we mogen mogen omzagen om hem in de Martinuskerk te Zaltbommel te plaatsen, graag!

Martien van Iersel, tel. 0418-513648

Bijzondere vieringen

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op eerste woensdag van de maand om 14.30 uur in het parochiecentrum: 5 juli, 2 augustus, 6 september en 4 oktober. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' is er op de derde dinsdag van de maand om 16.00 uur een Eucharistieviering: 18 juli, 15 augustus, 19 september en 17 oktober. De bewoners van het Schootsveld en de Nijehof zijn daarbij ook van harte welkom.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er in de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken een weeksluiting waarin voorgangers uit alle kerken om de beurt voorgaan. Na afloop wordt er met elkaar koffie thee gedronken.

Op elke eerste zondag van de maand is er in onze kerk om 11.00 uur een meditatieve viering 'Op Adem Komen'. De maanden juli en augustus is er geen viering. De eerste viering na de vakantie is op 3 september.

Het Emanuelkoor uit de H. Franciscusparochie van Roelofarendsveen zal zondag 2 juli 2017 om 11.00 uur de Eucharistieviering opluisteren in de Martinuskerk in Zaltbommel. Pastor Bertus Bus zal in de H. Mis voorgaan.



Herinneringen van een parochiaan

Het zal zo vanaf 1940 zijn geweest dat ik me herinner mee op bedevaart te zijn geweest naar de Bossche Zoete Lieve Vrouw in de St. Jan te Den Bosch. Op de eerste zondag van de meimaand gingen we op bedevaart naar den Bosch. 's-Morgens om zo ongeveer 5.00 uur vertrokken we vanuit Zaltbommel te voet naar den Bosch. We verzamelden ons bij hotel restaurant de Bogerd en gingen daar meteen de snelweg (A2) op. We liepen gewoon over de snelweg, veel verkeer was er 's-morgens in de vroege niet. Onderweg werd de rozenkrans hardop gebeden en ook werden er diverse liederen in een licht marstempo gezongen.

Men was er schijnbaar fier op om katholiek te zijn, en zong daarom het volgende lied.

Roomschen dat zijn wij met ziel en harte, Roomschen dat zijn wij met woord en met daad. Roomschen, wat onspoed of leed ons tarte, Roomschen tot eenmaal het stervensuur slaat. Roomschen in huis, Roomsch ook daarbuiten. Schamen we ons nimmer d'eervolle keus; Lafheid noch vrees zal de lippen ons sluiten; Roomschen, dat zijn wij, dat is onze leus.

Er werd natuurlijk ook gezongen ter ere van Maria:



Wees gegroet, Maria, vol van gratie. En de Heer die is met u, wees gegroet. Gezegend zijt gij onder alle vrouwen En gezegend is de vrucht uws lichaams, Jezus, wees gegroet. O Maria, wees gegroet Moeder Gods, wees gegroet Bid voor ons, wees gegroet, voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood, Amen.

En we wilden natuurlijk ook weten dat we uit Bommel kwamen en zongen uit volle borst:

We komen van Bommel gelopen, wij vertrokken voor dag en voor dauw. Wij bidden en zingen en hopen, op de Bossche Zoete Lieve Vrouw.



In den Bosch aangekomen gingen we natuurlijk eerst naar de St. Jan om daar de H. Mis bij te wonen. Daarna werd er een koffiehuisje of café opgezocht om daar de zelf meegebrachte boterhammen op te eten. Vervolgens op tijd met de trein terug naar Bommel want om tien uur werden de bedevaartgangers verwacht in de Hoogmis van de St. Martinuskerk aan de Oliestraat. We liepen in processie van het station naar de kerk met het vaandel voorop. Of daar, tijdens de processie nog gezongen werd is niet helemaal duidelijk.

De herinneringen hierover zijn verdeeld. De aankomst bij de kerk in de Oliestraat was indrukwekkend, de deuren van de kerk gingen wijd open, de hele volle kerk ging staan en men zong uit volle borst: "Wij allen zijn Maria's kinderen", nu nog kan het terugdenken hieraan mij ontroeren.

De tijden in de katholieke kerk zijn veranderd maar de herinneringen blijven, het was toch wel een mooie en warme tijd, dat Rijke Roomsche leven.

25 jarig kosterjubileum in Zaltbommel

Op 1 juni 2017 was het alweer 25 jaar geleden dat ik het mooie werk als koster officieel van Gerard van Keulen overgenomen heb in de Sint Martinuskerk in Zaltbommel. Waar blijft de tijd, en wat was ik nog jong, kon alles aan, (nu nog hoor!!) Mede door de steun van mijn man en kinderen kon ik dit doen.

Ik heb vele kinderen mee gedoopt, voor veel 1ste Communie, vormsel, huwelijksvieringen en begrafenissen Kerst en Pasen de kerk klaarmaakt, Dit buiten de gewone zondagsvieringen om, waar ook de nodige werkzaamheden voor moesten gebeuren. Verschillende keren op het altaar gestaan om de gordijnen te verwisselen in de goede Liturgische kleur. Alles moet op tijd klaar zijn, zodat als de voorganger komt die gelijk kan beginnen. Er is in die tijd wel het nodige verandert, zoals de voorgangers, ik heb er al veel zien gaan en komen, en allemaal hebben ze andere wensen waar je als koster tussendoor mag lopen. Dit alles heb ik en doe ik nog steeds met liefde en plezier. Ik ben met mensen bezig van de wieg tot het graf. Ik hoop toch nog enkele jaren naar volle tevredenheid van iedereen dit werk te blijven doen. Tegenwoordig zijn er parochianen die meewerken want alles lukt niet meer, hoe graag ik het ook zelf wil doen. Ik bedank alle mensen die in deze 25 jaar mij de gelegenheid en verantwoordelijkheid hebben gegeven dit te mogen doen. Ik denk voorlopig nog niet aan stoppen hoor!!!

Tiny



Beste mensen,

Een kleine week na mijn priesterwijding mag ik terugkijken op een indrukwekkende en veelbewogen week. De priesterwijding van 10 juni jongsleden was voor mij de afsluiting van een lange weg. Maar een echte afsluiting is het ook weer niet. Eigenlijk is het meer zoals het ingaan van een nieuwe fase in je leven. En hier heb ik enorm veel zin in.

De dag van de priesterwijding was voor mij erg mooi. Ik heb erg genoten van de wijdingsplechtigheid. Eigenlijk had ik verwacht toch wel wat zenuwachtig te zijn. Maar dit was niet het geval. Alle onderdelen van de wijding heb ik heel bewust meegemaakt. Het moment van de wijding zelf, de handoplegging en het wijdingsgebed, heb ik heel intens beleefd. Ik vond het heel bijzonder dat onze voormalige pastoor, Mgr. van den Hout, mij mocht bekleden met de priesterlijke gewaden. Maar uiteindelijk is het meest bijzondere moment geweest dat ik werd uitgenodigd om met de collega-priesters de eucharistische liturgie te vieren. Bij het betreden van het priesterkoor fluisterde de ceremoniemeester mij in de oren: "jij zit rechts van de bisschop". Toen dacht ik: "oh ja, dat klopt... ik ben er nu ook een (= priester)". Na de wijdingsplechtigheid had het seminarie een receptie georganiseerd in de seminarietuin. Het was

heel mooi weer. Er waren veel mensen en de reacties waren heel hartelijk en betrokken.

Op zondag 11 juni heb ik dan voor het eerst de Eucharistie mogen vieren in de parochie. Het was een grootse belevenis om met de collega's van het pastorale team aan het altaar te mogen staan. Na de Mis werd ik tot mijn verrassing op het kerkplein toegezongen. De harmonie speelde voor mij een aantal liederen en vervolgens zijn we met allen in een processie naar de Leyenstein gegaan. Hier had de parochie een receptie georganiseerd. Het was erg gezellig en ontspannen.





Het heeft me erg goed gedaan om te zien dat veel parochianen zo met me hebben meegeleefd. Het is zo belangrijk en zo fijn om gedragen te worden door anderen.

Al met al is het weekend van de 10e en 11e juni voor mij een groot feest geweest. Ik wil het parochiebestuur, de diverse contactgroepen en alle parochianen bedanken voor de hartelijke gelukwensen en de geschenken die ik heb ontvangen. Ik ben er echt heel dankbaar voor en blij mee. *Tot spoedig!*

kapelaan Sacha Steijaert





Jonge priester feestelijk onthaald

Stralen deed zowel de zon als de pas gewijde jonge priester Sacha Steijaart. Zelden zag je een mens zo gelukkig als Sacha. Na zijn wijding op zaterdag 10 juni in de kathedraal van 's-Hertogenbosch was het zondag 11 juni zijn dag. In de kerk van Kerkdriel tussen en voor de mensen die hij het afgelopen jaar tijdens zijn stage in de Bommelerwaard heeft leren kennen, ging hij voor de allereerste keer voor in het vieren van de eucharistie.

Ouders, vrienden en bekenden van Sacha waren op het kerkplein getuigen van een feestelijk en enthousiast onthaal compleet met erebogen. Volkomen ontspannen en met een jeugdig elan besprenkelde de jonge priester de aanwezigen royaal met wijwater. Een gelegenheidskoor uit de gehele parochie van de Bommelerwaard luisterde de viering op. Monseigneur Joris Schröder, docent en geestelijk begeleider op het seminarie, wees de jonge priester in zijn preek erop dat de Liefde altijd bovenaan staat en dat deze Liefde ons verbindt met God en met elkaar. "Priester zijn in deze tijd is zeker geen gemakkelijke opgave bij een krimpende Kerk. Maar steun aan mensen blijft nodig omdat de mens altijd zal blijven zoeken naar wie hij ten diepste is." Aan het einde van de viering bedankte de pasgewijde

priester allen, maar bovenal zijn ouders waar hij altijd 'thuis' kan komen.

Buiten volgde een muzikaal onthaal door muziekvereniging Harmonie Semper Crescendo waarna de aanwezigen achter de muziek aan woonzorgcentrum de Leyenstein bereikten voor de receptie. Een uiterst gemoedelijke en relaxte sfeer maakte het feest compleet. Vriendelijke woorden van zowel de burgemeester van Maasdriel Van Kooten en de voorzitter van het kerkbestuur Jan Luijks en natuurlijk veel gelukwensen en cadeautjes. Het werd een feest zoals de neomist het zich had voorgesteld: een informele bijeenkomst met veel verschillende mensen, een echte ontmoeting met en voor velen.

Mirjam Duijts-As





Terug- en vooruitblik Eerste H. Communie

Wilt u uw kind opgeven voor de eerste communie, dan gebeurt dat in september en oktober 2017. We merken dat het papieren aanmeldingsformulier via de RK scholen in Bommelerwaard het beste werkt. Houdt u ook de digitale nieuwsbrief van school in de gaten, de regionale kranten en/ of onze website. Mocht u nu zelf uw kind al willen aanmelden dan vindt u het aanmeldingsformulier ook op de website van de parochie. De communietrajecten starten in december.

Trots zijn wij dit jaar op het brood bakken in de school van Ammerzoden, het Schoenmaatjes project, de glazen kruisjes die kinderen zelf maken, het kerstspel, drie Koningen, het Ren-je-rotspel in Zaltbommel. Alem en Rossum zijn gaan samenwerken. Voor Zaltbommel merken we een terugloop in aanmeldingen en is er vanaf schooljaar 2017/2018 een tweejaarlijks communietraject. Aankomend schooljaar bieden we in Zaltbommel geen communietraject aan.

Alem/Rossum:	27 mei 2018	Kerkdriel:	10 mei 2018
Ammerzoden:	27 mei 2018	Velddriel/Hedel:	13 mei 2018

Data informatieavonden Vormseltraject 2017-2018

Ook dit jaar gaan we weer van start met de vormselvoorbereiding voor kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs. De data van de vormselvieringen zijn nog niet bekend, maar de informatieavonden zullen worden gehouden op:

Zaltbommel:	14 sep 2017	19.30 - 21.00 uur	pastorie
Alem-Rossum:	28 sep 2017	19.30 - 21.00 uur	pastorie
Velddriel:	26 sep 2017	19.30 - 21.00 uur	school
Kerkdriel:	19 sep 2017	19.30 - 21.00 uur	parochiecentrum
Ammerzoden-Hedel:	21 sep 2017	19.30 - 21.00 uur	pastorie

Nadere gegevens zullen worden bekendgemaakt in de nieuwsbrief van de basisschool van uw kind, op de website van onze parochie, in de septembereditie van dit parochieblad en in de lokale krant.

Vormselvoorbereiding 2016-2017

Eind 2016 zijn drie groepen van start gegaan met de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel. Ondanks dat de vormselvieringen gecentraliseerd zijn, is ook dit jaar zoveel mogelijk getracht de vormselvoorbereiding in de eigen geloofskern aan te bieden. Leren over ons geloof betekent niet alleen een boek doorwerken, maar is ook je geloof ervaren, vieren en delen, samen op pad gaan en plezier hebben.



In december 2016 hebben alle vormelingen uit de hele parochie samen met ouderen in verzorgingshuis De Leijenstein een film over de geboorte van Jezus gezien. In maart zijn we met een touringcar naar de Power of Fire-dag in Den Bosch geweest; een speciale dag die georganiseerd wordt voor alle vormelingen uit het 's Hertogenbosch en op 23 juni is de disco-boot van pastor Schevers weer uitgevaren met veel vormelingen en hun vriend(in)en.

Wij wensen al onze vormelingen toe dat ze mogen uitgroeien tot gelukkige christenen die geloof, hoop en liefde uitdragen in onze wereld! Van harte proficiat!

Zaterdag 20 mei - Kerkdriel

Op zaterdag 20 mei hebben in de St. Martinuskerk in Kerkdriel uit handen van Mgr. De Korte het sacrament van het Vormsel ontvangen:

Ammerzoden: Janne van Berkel

Kerkdriel: Henk van Aken, Ashley van Beurden, Luca Clement, Zara Cuppers, Pam van Doornmalen, Nienke van Gessel, Jente van Helden, Sem van Herwijnen, Ward van Herwijnen, Fenne van Heumen, Bob Janssen, Charlotte van der Kammen, Chris van der Kammen, Lisa Kooijman, Niels Kouwenberg, Nard Leeuwesteijn, Romaina van Malsen, Wiktor Dzieciol, Lisanne van Oers, Mas van Oers, Merel van Oers, Ruben van Oers, Aron Stoof, Olivier Straver, Tessa van Strien, Iris Vermeulen, Weronika Walczak, Dominica de Weerd en Erik van der Zanden

Velddriel: Jordy van Beurden, Roel Hooymans, Jacqueline van Kessel, Tom van Oers, Mathijs Verhoeven

Zaterdag 27 mei - Ammerzoden

Op 27 mei hebben in de St. Willibrorduskerk in Ammerzoden uit handen van Mgr. De Korte het sacrament van het Vormsel ontvangen:

Ammerzoden: Tomas Fliervoet, Maarten Goesten, Elise Koks, Manon van Mil, Thijn Spierings, Noor Vierbergen, Dinand van Zon, Niels van Zon,

Hedel: Danny van Zon

Kerkwijk: Jens van Noort, Linn van Noort

Well: Nienke van Linden, Michelle Verlouw



Tienerclub Squad 4J6

Elke eerste vrijdag van de maand is er van 19.30 tot 21.30 uur tienerclub in Kerkdriel. De volgende keer gaan we echter naar Zaltbommel. Want kinderen gaven aan een keer te willen gaan karten. We gaan op vrijdag 7 juli daar karten of bowlen. Kinderen geven zich deze keer op via de app of via e-mail. De avond begint met een rondleiding in de kerk van Zaltbommel. We beginnen deze keer op Oliestraat 26 te Zaltbommel. In Augustus vervalt de bijeenkomst.



pastorschevers@gmail.com

Galerie

Zondag 30 juli - Open middag & Tilburgse kunstschilder Richard van Dijk in de pastorie van Hedel

Pastor Schevers studeerde in Tilburg en woonde direct naast kunstschilder Richard van Dijk. Een versholten figuur. Het liefste werkte hij zonder mensen om zich heen in zijn schuur. Een deel van de Hedelse pastorie wordt omgetoverd tot expositie. Ongeveer 20 werken kunt u bewonderen in de pastorie. Pastor Schevers zal een presentatie geven, waarschijnlijk samen met kunstenaar Suzan Paulissen uit Tilburg. Inloop op zondag 30 juli van 13.30- 16.00. De presentatie vindt plaats om 14.00 uur. Zie ook:

www.richardvandijk.eu/brief-suzan-paulissen

Do-Re-Mi Kerkdriel

op zoek naar talenten!

Na het afscheid van dirigent Evi van den Einden en wat zangers, gaan we samen met Conny van Mook als nieuwe dirigent een doorstart maken. Conny was vele jaren dirigent van het kinderkoor in de kerk van Alem. We zoeken ook nog nieuwe zangers.

Het seizoen van het kinderkoor start in september en de repetitie blijft op de donderdagavond van 18.45 tot 19.30 uur. De eerste repetitie van het nieuwe seizoen is op 7 september 18.45 uur. De voordelen van Do-Re-Mi 'nieuwe stijl' zijn: geen jaarlijkse contributie meer, een jaarlijks uitje & Bingo, zingen in je eigen buurt.

We repeteren in het pastoraal centrum in de Hertog Arnoldstraat 57 B. In de vakantieperiode hebben wij ook vakantie. In juli en augustus zijn we vrij. Kinderen vinden zingen en optreden in de kerk fantastisch. Voor meer informatie, neem contact op met Diana van Mill (0418-66 22 79) of met Brigitte van Veldhoven via 0418-63 48 42 of per e-mail:

fveldhoven@planet.nl





Dankuwel God, dat U bij me bent
ook als ik bang ben





Even tijd nemen

*Neem even de tijd
héél even maar
om je naaste te zien
te ontmoeten
op je weg.
Neem even de tijd
héél even maar
om in stilte Zijn schepping
te bewonderen op je weg.
Neem even de tijd
héél even maar
om te genieten,
dankbaar te zijn
op je weg.*

*Neem even de tijd
héél even maar
om te denken
dat elke nieuwe dag
een gave,
maar ook een opgave is
op je weg.
Neem even de tijd
héél even maar
om te kijken
waar je kunt helpen
op je weg.
Neem ook de tijd
om gelukkig te zijn
door uit jezelf te treden
ruimte te geven
aan de ander
op je weg.*

We wensen iedereen een hele prettige vakantie!!

Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website voor een werkje:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids



3 juni 2017 - Bisschopswijding Mgr. Van den Hout



10 juni 2017 - Priesterwijding Sacha Steijaert