

FL.
FRAN-
CIS-
CUS
PAROCHIE



FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN

4
2016

PAROCHIEBLAD

Aquarel: Br. Philippus philippus OFM Cap





Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 5, nummer 4
september 2016

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.000 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: *i*Moose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

Telefoon: 0418 - 63 25 04
Bereikbaar: dinsdag en donderdag
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten de-
ze tijden kunt u inspreken op een
antwoordapparaat of bellen naar
het ingesproken noodnummer.

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwe-
lijk, jubileum, ziekenzalving, zie-
kencommunie en overlijden, belt u
met het *Algemeen secretariaat*.

Algemene bankrekening

iban: NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

De uiterste datum voor het aanleve-
ren van kopij voor het volgende
nummer is 23 november. Dit zal wor-
den bezorgd rond 17 december 2016.

www.katholiekbommelerwaard.nl

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• **hoofdredacteur:**
Anneke van Veelen (0418-631215)
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl

• **samenstellers:**
Henny Lieshout (06-40613605)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• **contactpersonen:**

Alem:
Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:
Henny Lieshout (06-40613605)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:
Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:
Riet Corten
info@martinusparochie.nl

Rossum:
Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings

Velddriel:
Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:
Tiny van Steenberg (0418-514262)
tinyvansteenbergen@gmail.com
Han van der Waal



Beste lezer,

Het thema van het parochieblad dat voor u ligt, is dat van de heilige Franciscus van Assisi. Op 2 oktober vieren wij in onze parochie namelijk het feest van de heilige Franciscus van Assisi, patroonheilige van onze parochie. Op de omslag van het parochieblad ziet u dan ook een kunstwerk van broeder Philippus OFM. Cap staan. Het is een element uit het Zonnelied dat geschreven werd door de heilige Franciscus; een man van de armoe en van vrede, een man die de schepping liefhad.

En terwijl ik deze woorden schrijf, heeft een paar uur geleden op een overvol Sint Pietersplein de heiligverklaring van Moeder Theresa plaatsgevonden. Moeder Theresa werd bekend doordat ze zich ontfermde over doodzieke mensen die op straat lagen te sterven. Zij bood deze zieken onderdak, een thuis, waar ze in alle rust konden verblijven, liefdevol omringd door zorgzame mensen. In iedere kwetsbare, zieke mens zag zij Jezus zelf. Moeder Theresa heeft haar leven ingezet om het lijden van de allerarmsten en ernstig zieken te verzachten; zo heeft ze Gods barmhartige liefde op haar eigen, unieke wijze zichtbaar gemaakt in onze wereld.

Franciscus van Assisi en Moeder Theresa zijn door hun heilige leven

voor veel mensen een voorbeeld. We betrappen onszelf allemaal wel eens op de gedachte, dat zij heel anders zijn dan wij, en dat wij zelf niet zo'n heilig leven kunnen leiden. Toch is dat precies wat God van ons vraagt: hij nodigt ons op talloze manieren uit om de stap te zetten Jezus na te volgen en ons leven te heiligen. Heilig worden betekent namelijk niet dat we uitzonderlijke daden moet verrichten; nee, heiligen zijn mensen die hun 'gewone' dagelijkse werkzaamheden op een uitzonderlijke manier doen, doordat ze hun leven in het teken hebben gesteld van Jezus Christus.



De oproep aan ieder gelovige om heilig te worden is zelfs één van de speerpunten geworden van het Tweede Vaticaans Concilie. Echter, zo'n vierhonderd jaar geleden was er al een bisschop (van Genève, * 1567 - † 1622), de heilige Franciscus van Sales, die een boek schreef voor leken hoe zij een diep religieus leven konden leiden te midden van alle wereldse besloomingen; een heilig leven leiden was volgens hem niet alleen weggelegd voor clerici, maar voor iedere mens... In zijn brieven aan ene Philothea schrijft hij hoe je stappen in het geloof kunt zetten om Jezus meer en meer na te volgen. Daarbij geeft hij het advies om je geloof af en toe te 'oliën':



“Er is geen zoo goed uurwerk, of het moet van tijd tot tijd opgewonden worden; daarenboven moet men het ook somwijlen uiteen nemen, om het van den roest en van andere vuiligheid te reinigen; en gij weet ook, dat, als de raderen met fijne olie worden bestreken, zij ligter loopen en niet zo schielijk weder verroesten. Aldus moet ook degene die voor zijn hart eene ware zorg draagt, hetzelfde, om zoo te spreken, van tijd tot tijd opwinden, dat is, tot God optrekken”.

Als dit naar onze tijd wordt vertaald, dan zou het in ieder geval betekenen dat we op regelmatige tijden proberen ruimte te maken voor God, ondanks drukke agenda's. Want Jezus navolgen betekent ook tijd voor Hem uittrekken, ruimte maken om meer te ontdekken over ons eigen geloof. Geloofsverdieping is niet alleen bedoeld voor kinderen, communicanten en vormelingen, maar eigenlijk voor ons allemaal; als gelovigen blijven we uiteindelijk ons hele leven leerling van Jezus. In de parochie hebben we daarom afgelopen maanden een start gemaakt met nieuwe activiteiten. Deze waren gericht op verschillende leeftijdsgroepen zoals jonge ouders, jeugd en jongeren, met activiteiten zoals de brulvieren, het jongerenpastoraat, de 30plus-reizen naar de Wereldjongerendagen en Riga.

In het komende werkjaar zullen we dit gaan uitbreiden; er zullen verschillende thema-avonden worden opgezet rondom kerk en geloof. Deze avonden zijn bedoeld voor iedereen, niet alleen voor een specifieke doelgroep. U bent op deze avonden van harte welkom! Houdt u de website van onze parochie en de posters achter in uw kerk, uw verzorgings- of gemeenschapshuis in de gaten. Een overzicht van alle tot nu toe geplande activiteiten tot en met december in onze parochie vindt u even verderop in dit parochieblad.

Tot slot: een mooie manier om een nieuwe dag te heiligen is om deze met God te beginnen. Daarom vieren we iedere ochtend in de week (m.u.v. maandag) in de parochie om 08.00 uur de mis:

Dinsdag - Velddriel
Woensdag - Kerkdriel
Donderdag - Ammerzoden
Vrijdag - Kerkdriel

Samen met een klein groepje gelovigen zijn we bijeen met de Heer in ons midden. Weet dat ook u van harte welkom bent! Namens onze redactie wens ik u veel leesplezier toe met dit Franciscusnummer.

*Anneke van Veelen
pastoraalwerker*



'Tough love'

Voor het ouderschap zijn geen opleidingen. Je eigen ouders zijn in feite jouw voorbeeld. Maar soms tref je het wat minder en vragen de omstandigheden (bijvoorbeeld het werk van je ouders) dat je door de week op een internaat zit. Alleen de weekends en de vakantie breng je met je ouders door. Als kind ben je dan gewend aan compensatiegedrag in de vorm van verwennerij. De ouders willen de tijd die ze met hun kind doorbrengen zo goed mogelijk besteden. Als kind word je evenwel voor een groot deel op jezelf teruggeworpen en tegen de tijd dat je je ouders weer ziet, heb je zelf al een oplossing voor een probleem bedacht.

Maar wat gebeurt er nu als je zelf kinderen gaat opvoeden? Wie of wat is dan jouw referentiekader? Was die tik voor zijn billen nu een goede actie, had je wat vaker Nee moeten zeggen, was het verstandiger geweest om je kind van een bepaalde keuze af te houden, etc.

Onzekerheid maakt zich van je meester en je twijfelt voortdurend aan je capaciteiten van opvoeder, alle goede adviezen en zelfhulpboeken ten spijt. Juist die onzekerheid maakt dat de mooie momenten

misschien niet ten volle tot je doordringen, want jij bent er niet van overtuigd dat je het goed doet.

Laten we eens kijken wat de bijbel hierover te zeggen heeft. In het Oude Testament staat een pittige verhandeling over de wijze waarop je je zoon moet opvoeden: "Wie zijn zoon liefheeft, moet hem slaan." (Sir. 30,1)

Vertalen we dat naar de tegenwoordige tijd, dan is het de bedoeling dat we oprecht en duidelijk zijn naar onze kinderen en dat ons "nee" een blijk van liefde is. Geef je onzekerheid niet meer ruimte dan het verdient. Maak ook ruimte voor je liefde voor je kind. Liefde is de deur van je hart die altijd open staat óók wanneer je kind naar je terugkeert na een ervaring die

je hem graag had willen besparen en nét zoals de vader uit de bijbel die zijn verloren zoon weer in zijn armen sloot. En daarbij: we zijn feilbare mensen. In al onze onvolkomenheid heeft God ons Zijn kinderen toevertrouwd. Probeer daar eens aan te denken als de twijfel weer in alle hevigheid toeslaat.

diaken Peter de Snoo





Barmhartigheid

In dit heilig jaar van barmhartigheid roept de paus ons op om de barmhartigheid te overwegen. Barmhartigheid is vooral iets om te doen, maar we mogen er ook over nadenken. Het is geen gemakkelijk woord ook al lijkt dat zo. Wat is eigenlijk barmhartigheid?

Het heeft te maken met liefde en vergeving en met het onbaatzuchtig helpen van anderen. Maar als je dit eenzijdig benadert kan het verworden tot iets wat niet goed is. Je kunt niet steeds iemand vergeven als die ander niet bereid is om zijn gedrag aan te passen en te verbeteren. Door altijd lief te zijn en toe te geven, houd je onrecht in stand. Het is niet goed als ouders alleen maar lief zijn voor hun kinderen en hen nooit corrigeren of straffen als ze iets verkeerd hebben gedaan.

Barmhartigheid is een van de twee schalen van de weegschaal, of een van de twee kanten van de medaille. Barmhartigheid moet in evenwicht worden gehouden door iets anders, namelijk rechtvaardigheid en zondenbesef.

God is barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig. Hij accepteert geen onrecht. Armen, sociaal zwakkeren hebben récht op zorg. Een kind heeft recht op de zorg van de ouders. Als er iets van je gestolen is, heb je er recht op dat de dief het teruggeeft (dat gebeurt bijna nooit). Als je dochter moedwillig in het verkeer door een dronkaard om het leven is gekomen, heb je er recht op dat de dader wordt gestraft.

Verhoudingen tussen mensen vragen om de toepassing van recht. Recht is gebaseerd op wetten, maar ook op gewoonterecht en op (fatsoens-) normen. Daarom is God niet alleen barmhartig, maar ook rechtvaardig. Daarom is er niet alleen liefde, maar ook toorn en oordeel. Tegenover Gods barmhartigheid staat Gods rechtvaardigheid. Deze twee dingen horen bij elkaar.

Als God barmhartig is naar mij, dan moet er in mij ook een besef van zonde aanwezig zijn. Als mens en als christen heb ik behoefte aan barmhartigheid, omdat ik wel probeer het goede te doen, maar het soms niet lukt. Ik hoop dan dat God en de medemens begrip voor mij





hebben en mij een nieuwe kans geven. Barmhartigheid heeft alleen maar betekenis als ik erken dat ik zondig ben en liefde en vergeving nodig heb. Sint-Paulus zegt: "Want allen hebben gezondigd en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd, krachtens de verlossing die in Christus Jezus is."

Zondenbesef betekent dat ik een helder beeld heb van wat goed en kwaad is en dat ik een geweten heb om mijn eigen situatie goed te beoordelen. De geloofsbelijdenis zegt: Jezus is gestorven voor onze zonden. Als we niet voelen waar we tegenover God zijn tekort geschoten, kunnen we ook zijn barmhartigheid niet echt ervaren. Als we onze eigen zonden niet erkennen, lopen we de vergeving van God mis.

Als ik nadenk over het woord barmhartigheid heb ik andere woorden nodig om er achter te komen wat het is.

In alles wat we doen, heeft barmhartigheid een plaats. We mogen niet eenzijdig naar de andere kant overhellen. Ik bedoel: het mag in ons leven niet alleen maar gaan om zonden en rechtvaardigheid. Dan wordt onze wereld koud en kil. De warmte van de barmhartigheid hebben we nodig.

Het moet niet te koud zijn en niet te warm. Een aangename temperatuur zit er tussenin. En de temperatuur mag natuurlijk ook variëren.

*Ron van den Hout,
waarnemend pastoor*

Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout
is bereikbaar via het algemeen
secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus
is bereikbaar op zijn huisadres
in Den Bosch: 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers
is te bereiken op 073 - 599 12 16
of tijdens het spreekuur in het
parochiecentrum van Kerkdriel:
iedere vrijdagochtend
van 9.00 tot 10.00 uur

Diaken Peter de Snoo
per e-mail: info@deprediker.nl
of tijdens het spreekuur in het
parochiecentrum van Kerkdriel:
iedere dinsdagochtend
van 9.30 tot 11.00 uur

Past. werker Anneke van Veelen
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl
Op het parochiecentrum
vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur of
tel. 0418 - 63 12 15



Van de bestuurstafel, vergaderingen van juni en juli

De jaarrekening is door de penningmeester Cees Leenders aan de leden van het bestuur toegezonden. Per kerk is een afzonderlijk overzicht opgesteld. Tijdens een aparte bijeenkomst met de contactpersonen financiële zaken zal die worden besproken.

In Alem is de plaatselijke contactgroep actief op zoek naar mogelijkheden om het parochiële leven voor te zetten wanneer de kerk wordt gesloten. Het bestuur heeft in deze nog geen beslissingen genomen.



In Velddriel is men gestart met een projectgroep waarin leden van het bestuur en leden uit de plaatselijke contactgroep hebben plaatsgenomen. De groep gaat de mogelijkheden voor Velddriel onderzoeken. Zij zullen daartoe binnen enkele maanden verslag uitbrengen aan het bestuur.

De Hedelse kerk is definitief gesloten. Alom werd de laatste viering en het overbrengen van het H. Sacrament als waardevol ervaren. Met behulp van vele handen is de kerk inmiddels voor een groot gedeelte leeggeruimd. Zo zijn de kruiswegstaties naar de kerk van

Velddriel gegaan en is het priesterkoor van de kerk in Zaltbommel verfraaid met het rode kleed van het Hedelse priesterkoor. Een kleine parochiekerk in Polen (Mieścisko) is heel blij met het orgel. Daartoe is een orgelbedrijf twee dagen bezig geweest het orgel te demonteren en heel voorzichtig in te pakken. Als het orgel daar weer speelbaar is, krijgt de parochie een uitnodiging een keer naar Polen te komen. We houden u op de hoogte.

Het beeld van Maria kan onder schooltijd worden bezocht op basisschool de Pollenhof. Het Mariabeeld heeft een eigen plaatsje gekregen waarbij het mogelijk is een kaarsje op te steken. Zo blijft het voor Hedel behouden iets waar bestuur en pastores heel blij mee zijn. De kerk is nog niet verkocht maar er zijn wel goede onderhandelingen hierom trend. De ouderenvieringen zullen in 'de Munt' worden gehouden.

Op de pastorie in Hedel kunt u wat andere mensen treffen. Zo is per 1 juli mw. Maria Hofmans benoemd in de huishouding. Zij volgt mw. René van Osch op, die elders een



nieuwe uitdaging heeft gevonden. Ook kunt u hier aantreffen dhr. Sacha Steijaert, priesterstudent in 's-Hertogenbosch, die het komende studiejaar in de parochie stage gaat lopen. Het bestuur wenst hem een heel goede en leerzame tijd in de parochie toe.

Ook binnen het bestuur hebben mutaties plaatsgevonden. Dhr. Hans Zonneveld expert in bouwzaken heeft een dermate grote en specialistische taak waardoor enige ontlasting van zijn taken gewenst is. Het bestuur heeft besloten een nieuw bestuurslid aan te trekken. Dhr. Paul Heiden uit Kerkdriel is bereid gevonden een functie binnen het bestuur te gaan vervullen. Het bestuur wenst beide veel succes met hun taak. Ook in de nabije toekomst zullen er bestuurswisselingen plaatsvinden waardoor er binnen het bestuur vacatures zijn.

Om mogelijk te komen tot een parochiële caritas voor de gehele parochie is er een afspraak gemaakt met de PCI, Caritas van Ammerzoden, de Vincentiusvereniging in Kerkdriel en de PCI, Caritasvereniging van Zaltbommel. Zij worden geadviseerd door dhr. Embregt Wever van het Bisdom.

Mirjam Duijts-As

Gerarduskalender 2017

De Gerarduskalender is een dagscheurkalender en een soort almanak. Met deze kalender krijgt u 'dagelijks een beetje spirit'. Op de voorkant staat dagelijks



een spreuk. Naast de zon- en maanstanden zijn o.a. een groot aantal feestdagen van heiligen vermeld.

Op de achterkant worden moppen en taalgrapjes afgewisseld met bezinning, puzzels en informatie op allerlei gebied. Prijs: € 6,75

Verkrijgbaar bij:

dhr. H.M.C. van Doremaele
Mgr. Verhoeksstraat 2, Velddriel
0418 - 631376

Mw. Henny Lieshout
Kerkstraat 2, Ammerzoden
073 - 599 1215 of
huisadres: De Haar 18, Ammerzoden
073 - 599 22 30

Mw. L. van Iersel van de Wiel
Fazantstraat 24, Zaltbommel
0418 - 51 36 48
In de stad Zaltbommel wordt de kalender thuisgebracht.



Beste mensen

Graag zou ik mezelf even aan u willen voorstellen. Ik ben Sacha Steijaert, 42 jaar en vanaf 12 september loop ik stage in de parochie H. Franciscus.

De afgelopen jaren heb ik op het seminarie in Den Bosch gestudeerd, geleefd en gewoond. Ik ben nu klaar met de priesteropleiding en mag beginnen met het stagejaar.

Ik ben geboren en getogen in Hoofdplaat, een dorpje van 800 inwoners aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Tot aan mijn HTS-studie heb ik daar met mijn ouders, zus en broer gewoond. Een mooie tijd in een plattelands-omgeving en direct aan zee.

Ik kan wel zeggen dat ik een fijne jeugd heb gehad. In ons dorp kende iedereen elkaar en er was veel saamhorigheid. Toen ik klaar was met de MTS ben ik naar Breda gegaan om daar te studeren. Nadat ik was afgestudeerd als technisch milieukundige heb ik met veel plezier gewerkt bij Philips in Nijmegen. Later heb ik bij een grote Amerikaanse chemie-fabrikant gewerkt in het technisch beheer van gas- en chemie-installaties.

In die tijd begon het geloof weer een rol te spelen in mijn leven. Ik ben weer naar de Kerk gegaan en uiteindelijk werd ik me er zelfs van bewust dat ik priester wilde wor-

den. Het heeft nog wat omwegen en u-bochten gekost om naar het seminarie te gaan. Maar ik ben blij en gelukkig dat ik deze keuze heb mogen maken.

Ik ben blij dat ik nu eindelijk de stap naar de parochie mag zetten. Vanaf begin september woon ik samen met de pastoor en de kapelaan op de pastorie in Hedel. Op 5 november wordt ik tot diaken gewijd en 10 juni 2017 tot priester.

Ik ben dankbaar voor dit mooie vooruitzicht en heb er ontzettend veel zin in om u en de parochie te leren kennen. Het zal wel een tijdje duren voordat ik alle dorpen en de mensen een beetje ken, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik in de mooie Bommelerwaard zeker zal aarden. Groeten en tot binnenkort.

Sacha Steijaert





Met Stefan naar Riga, Letland

Op 9 augustus vlogen wij onder leiding van Pastor Schevers met 15 personen naar Riga, met de bedoeling om ons te laten zien waar de spullen uit onze kerk terecht waren gekomen. Stefan heeft ons daar een onvergetelijke vakantie bezorgd. Met een fijne groep gingen we iedere dag op pad om de stad en de omgeving te bekijken.

De eerste dag gingen we kijken waar de klok uit onze kerk was gebleven en naar de kerk waar hij in de toren komt te hangen. De kerk zat nog in een verbouwing, het duurt dus nog even voordat hij in de toren gehesen wordt. Ook bezochten we een orthodoxe kerk met alle pracht en praal. En gingen we naar de zendmast waar wij met de lift naar boven gingen om een prachtig uitzicht over de stad te ervaren. 's Avonds was er in de Maria Magdalenakerk een Eucharistieviering, waarin Stefan ook mede voorganger was. Het was ontroerend om te zien dat er daar nog zo veel devotie is.

De tweede dag, na het gezamenlijke ontbijt (op Hedelse stoelen), hebben we een prachtige wandeling van 3½ km. gemaakt over een houten pad door het moeras. Schitterend natuurschoon, waarna we met de trein weer teruggingen naar Riga. Na ons opgeknapt te hebben zijn we samen naar het operage-

bouw geweest waar het Zwanenmeer opgevoerd werd. Wat hebben we genoten!

De derde dag hebben we de prachtige gebouwen in Jugendstil bezichtigd en het daar aangrenzende museum. Vervolgens bij Maija uitgenodigd voor een barbecue in Letse stijl. Dat was reuze gezellig.

De vierde dag na het ontbijt kregen we een rondleiding in het K.G.B. gebouw. (Russische spionagedienst). Om van al die gruwelijkheden te bekomen hebben we samen koffie gedronken met een heerlijke appelpunt of iets anders. Daarna hadden wij onze vrije middag en konden ons opmaken voor het gezamenlijke afscheidsdiner dat we 's avonds hadden. Tijdens dit diner hielden verschillende mensen een toespraak. En kregen we als afscheid nog een attentie van Stefan als herinnering aan deze reis.

Wat hebben we veel gezien, wat hebben we het gezellig gehad onder elkaar, kortom een reis om nooit te vergeten. Met hartelijke dank aan Stefan.

*namens de Rossumse deelnemers
Toon van Herwaarden, Regina van
de Bighelaar, Ad en Marleen van
Lamoen, Wilma van Haaften en
Bertha van Doorn*



Riga uitwisselingsreis

In het Carillon was het al te lezen. Pastor Schevers gaat met 15 toegewijde parochianen op moderne pelgrimstocht in het Oost Europese Letland. Want echte vakantie vieren betekent voor mij verbinding scheppen en bruggen bouwen.



Zo maken ik en pastoor Grubben uit Boxtel deel uit van een stichting "House of unity". Deze stichting stelt uitwisseling tot doel en probeert daarmee ook perspectief te scheppen door jongeren een vrije ruimte aan te bieden voor ontwikkeling tot "young professionals" die creatief zijn en verantwoordelijkheid dragen in het eigen land.

Letland is niet rijk, het minimumloon ligt er maar rond de € 380 per maand. Dus het is overleven. Ook wij in Nederland moeten zien te overleven, maar dan eerder te midden van veel materialisme. Vreemd eigenlijk, in een rijke tijd toch die kerksluitingen. Maar geloven betekent ook hoop blijven scheppen en wegen blijven banen.

Zo gingen we met mensen uit Rossum en Hurwenen zoeken naar wat kerkelijke inventaris. We vonden de klok uit de kerk in een kloostertuin. Hij wachtte rustig op herinstallatie in de oude kloosterkerk in het hart van de stad. Het transport was mogelijk door de actie met de kerstukjes en de Letse honing van Corry van Zandvliet uit Ammerzoden die zo'n 1000 euro heeft opgeleverd voor het transport. Daar waar al in de dertiende eeuw een kloosterkerk was, daar zal de klok weer gaan luiden die door de communisten was vernietigd.

De vrijwilligers van de Maria Magdalenakerk, regelen het zo dat alles wat hier geen functie meer heeft, daar met de grootste zorg een nieuwe functie krijgt. Met veel gevoel voor schoonheid hing bijvoorbeeld het alziend oog aan de muur van een nieuw ingerichte kapel, een oud stuk van een biechtstoel uit Tilburg. En van het houtsnij werk van een oude biechtstoel die hier in duizend stukken lag, was nu weer een prachtig bewerkt hoogaltaar gemaakt.

Samen hebben we ook Riga bekeken vanuit het perspectief van het willen delen van de lokale cultuur. Zo gingen we per privébus, aangeboden door de Maria Magdalena, naar de oud orthodoxe kerk. Vrouwen mochten er alleen binnen, zoals in de Heilige Schrift aangegeven staat, met een bedekt hoofd. En



geen foto's, want binnengaan is jezelf openen in die heilige ruimte. Zo kwamen we vol huiver binnen.



Een dag later gingen we naar een balletvoorstelling: het zwanenmeer van Tsjaikovski. Echte liefde overwint, was de boodschap; de prins zwoer eeuwige trouw aan die zwaan die eigenlijk een prinses was. Maar de boze donkere figuur in wiens macht zij was, wilde liever die die prins met zijn dochter zou trouwen. Dan zou de wereld in de ban zijn van het duister. Gelukkig overwint alleen echte strijdbare liefde, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Pastor Stefan Schevers



MOV nieuws

Oktober is Wereldmissiemaand. Dit jaar wordt gecollecteerd op 22 en 23 oktober. De collecte is bestemd voor opleiding van priesters en vrijwilligers, hulp aan kinderen in nood en parochieopbouw.

Wij hopen van harte dat u meedoet aan deze belangrijke Missio-collecte.

*Dekenale werkgroep
Missie en Ontwikkeling en Vrede
Bommelerwaard*

**MISSIO
WERELD
MISSIE
MAAND
OKTOBER 2016**

NL65 INGB 0000 0015 66
DEN HAAG

CBF
GOLD DON



H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Vieringen

Het nieuwe rooster is terug te vinden op de website van de H. Franciscusparochie:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Palliatieve zorg

De website van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard:

www.vptz-bommelerwaard.nl



Opgeven intenties

U kunt uw intentie opgeven bij Ger van Boxtel ('t Buske 25, tel. 0418 - 662063). De intenties worden genoemd tijdens de viering de kerk.

Voor uitvaarten dient u contact op te nemen met het secretariaat van parochie Heilige Franciscus, tel. 0418 - 632504 en met Ger van Boxtel tel. 0418 - 662063

LET OPI!

Wilt u misintenties voor Kerstmis op ons kerkblad vermeld hebben, dan dienen die vóór 10 oktober bij Ger van Boxtel ('t Buske 25, tel. 0418 - 662063) te zijn aangemeld.

Vieringen:

- zaterdag 24 december om 19.30 uur (Woord en Communieviering)
- Zondag 25 december om 9.30 uur (Eucharistieviering)





Overleden

15 augustus overleed Cor van Boxtel in de leeftijd van 81 jaar.

6 juli overleed Huub Loobek in de leeftijd van 78 jaar

11 juni overleed Fons van Boxtel in de leeftijd van 83 jaar.

21 juni overleed Bets Leerintveld-de Leeuw in de leeftijd van 93 jaar.

*Mogen zij rusten in vrede.
De nabestaanden wensen we veel
kracht en steun toe. Sterkte!*



Huwelijk

Op vrijdag 16 september hebben er twee huwelijken in de H. Hubertuskerk plaatsgevonden. Om 14.00 uur traden Sophie van Herwijnen en Harrie Schouten in het huwelijk.

Om 16.00 uur werd het kerkelijk huwelijk van Arjan Tibosch en Inge Heikoop voltrokken.

Van harte gefeliciteerd en een gelukkige toekomst samen!

Doopseltoediening

Op zondag 13 november om 13.00 uur wordt het doopsel toegediend. De voorbereidingsavond is woensdag 26 oktober om 20.00 uur in Kerkdriel.

Per zondag vinden er drie doopvieringen plaats, met elk één dopeling. Op verzoek van de ouders kunnen meer kinderen uit één gezin in één viering gedoopt worden.

Er wordt niet gedoopt op grote kerkelijke feesten (Kerstmis, Pasen en Pinksteren), op moederdag, vaderdag en de eerste zondag van mei en oktober.





Vakantietijd 2016

De vakantie is voorbij en we zijn weer aan het werk, de kinderen gaan weer naar school.

Aan de vakantie bewaren de meeste mensen mooie herinneringen.

In Alem waren er volop mogelijkheden om je niet te vervelen in de vakantie.



Wandelen over het Alemse klompepad



Heerlijk vissen langs de Maas



Jeu de Boules spelen



Bevers bekijken tijdens de 'bevertochten'



Vier dagen kermis



H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
telefoon kerk: 073 - 599 12 15
telefoon koster: 06 - 4800 5229
e-mail:
willibrordusparochie@xs4all.nl
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag: 8.00 - 12.00 uur

intenties idem

Het weer



Wisselvalligheid troef,
in de voorbije maanden.
Oftewel te warm, te nat, te koud
ofwel de wind te stormachtig.
Oké, de luchten waren soms,
zoals de weerman vrolijk zei,
wel hollands prachtig.
Wispelturig was en is het weer,
je kon er geen peil op trekken,
straks is de zomer weer voorbij
en zijn de vogels klaar om te ver-
trekken.

Een mooie herfsttijd toegewenst.

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

vrijdag 23 september	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag 14 oktober	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
vrijdag 28 oktober	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag 11 november	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
vrijdag 25 november	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag 9 december	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur

Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur

Bezorging Parochieblad

Namens onze contactgroep willen wij Nowra Majed heel hartelijk danken voor het mede bezorgen van ons parochieblad. Zij reed als passagier mee met de chauffeur van de route van de buitengebieden. Nowra gaat nu naar de middelbare school en heeft te kennen gegeven hiermee te willen stoppen.

Nowra, heel hartelijk dank en veel succes op je nieuwe school.



Gedoopt

Gedoopt op: 4 september:

Theus van Loon, zoontje van Antoine van Loon en Nicole van Loon - van Zon, Boonkamp 28 Ammerzoden

Nic Haasnoot, zoontje van Maurits Haasnoot en Geertje Kras, Ammerstraat 34, Ammerzoden

Anna de Wit, dochtertje van Rick de Wit en Adrie de Wit-Kuijpers, Boonkamp 34, Ammerzoden.

Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven, hopen en liefhebben.

Doopvieringen

Zondag 6 november is de volgende doopzondag. De tijden zijn om: 13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur. Voorbereidend gesprek: woensdag 26 oktober in het parochiecentrum te Kerkdriel.

Afscheid moeten nemen van

28 mei, Joke Goesten in de leeftijd van 89 jaar. Joke was sinds 1958 lid van de Orde van Franciscane Seculieren. Op vrijdag 3 juni namen we afscheid van Joke in de kapel van verpleeghuis 'Het Zonn lied' en hebben haar daarna toevertrouwd aan de aarde, in het graf van de ouders van Joke.

20 juni. Hennie van den Oord-van Nooij in de leeftijd van 62 jaar.

Hennie was echtgenote van Toon van den Oord, moeder van Margitte, Beate en Lianne en schoonmoeder van Hans en Bram. Hennie kon alles en was alles voor haar Toon en de kinderen. Eén ding kon Hennie niet... en dat was afscheid nemen. Op zaterdag 25 juni werd in onze kerk de uitvaardienst gehouden en aansluitend is Hennie naar het kerkhof gebracht, op een plekje naast haar schoonouders.

5 juli, Corrie Reijmers-de Bakker in de leeftijd van 94 jaar. Corrie was getrouwd met Gerard Reijmers waarvan ze in 1963 afscheid heeft moeten nemen. Ze was moeder van Jan, Lou, Betty en Gemma, schoonmoeder van Elly, Trudy, Jan en Gijs en oma van 9 kleinkinderen en 15 achter-kleinkinderen. Op zaterdag 9 juli hebben we afscheid van Corrie genomen in de kapel van verpleeghuis 'Het Zonn lied'. Daarna heeft de crematie plaats gevonden in Rosmalen.

29 augustus, Giel Prinsen in de leeftijd van 88 jaar. Giel was 62 jaar getrouwd met Jo verlouw, vader van vier kinderen, opa van acht kleinkinderen en een achterklein-kind. Op donderdag 1 september werd een avondwake voor Giel gehouden en vrijdag 2 september was de afscheidsdienst in onze kerk. Daarna werd Giel toevertrouwd aan de aarde.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.



In Memoriam

Pater Martin (Valentinus) van der Heijden

Geboren op 9 februari te Amsterdam 1919 - Overleden op 21 augustus 2016 te Wijchen/Alverna

Na zijn geboorte verhuisde Martin door het werk van zijn vader meerdere keren. Al vrij vroeg voelde hij, hij werd toen Tieske genoemd, zich thuis in de kerk. Als 4-jarige knaapje riep hij bij het zien van de bisschop die kwam vormen, keihard door het gebouw: 'Sinterklaas'. De Lagere School heeft hij doorgebracht bij de Broeders van Maastricht en bij de broeders van Jean Baptiste de la Salle. Hij was bijzonder leergierig.

Na zijn gymnasiumstudie in Venray volgde in 1937 zijn intrede in de orde. Hij kreeg de kloosternaam Valentinus. Zijn roepnaam Tieske behoorde vanaf dat moment tot het verleden.

Op 19 maart 1944 werd hij priester gewijd. Daarna ging hij Moraaltheologie studeren aan de Katholieke Universiteit van Parijs. Dat heft hij succesvol afgerond. Daar leerde hij ook de Franse taal te beheersen. Daarna doceerde hij deze moraaltheologie in Toulouse en Pau. Hij werkte als assistent toen ook al veel in het plaatselijke pastoraat. Na de vooraf bepaalde periode van vier jaar kreeg hij er een mooi afscheid.

Terug in Nederland heeft hij eerst drie jaar in Vorden doorgebracht als gardiaan. Daarna heeft hij op verschillende plaatsen gewerkt in het pastoraat: In de Robert Schotsstraat in Amsterdam, in Drachten, Hoek van Holland en voor ons het meest bekend in Ammerzoden. Hij deed dat overal met grote inzet en voelde zich daarin thuis. In Ammerzoden heeft hij 18 jaar gewerkt. Daar bewaarde hij heel goede herinneringen aan. Deze plaats heeft een blijvende plaats in zijn hart gekregen.

In 1991 stopte hij in Ammerzoden en verhuisde naar een tehuis in de Vermeerstraat in Nijmegen. Daar werd hij verzorgd. Hij voelde zich daar als een vis in het water. Hij kon er doen en laten wat hij wilde. Hij wandelde en fietste door de buurt en de streek. Hij las er vele boeken en was heel veel bezig met het opdoen van kennis van de historie.

Langzaam ging zijn gezondheid achteruit. Ook geestelijk kwamen er problemen. In 2012 verhuisde hij naar Huize la Verna in Wijchen. Daar is hij in de nacht van zaterdag 20 op 21 augustus gestorven.

Op vrijdag 26 augustus werd er voor Martin eerst een plechtige eucharistieviering opgedragen in de kerk aan de Wijchense Heumenseweg.



Zijn gehele familie, zijn medebroeders en een groot aantal belangstellenden waren daarbij aanwezig. Familieleden vertelden over zijn leven. De jaren in Ammerzoden werden daarin dikwijls aangehaald.

Ook werd teruggedacht aan zijn bezoek, nu bijna twee jaar geleden, aan de parochiekerk van Ammerzoden. Dat had nog een enorme indruk op hem gemaakt.

Na de eucharistieviering begeleiden alle aanwezigen Martin naar zijn laatste rustplaats op het kloosterkerkhof in Wijchen/Alverna.



Allerzielenviering

Zondag 30 oktober om 15.00 uur is de Allerzielenviering. De overledenen van het afgelopen jaar worden met naam genoemd waarbij een kaars wordt ontstoken en tijdens de viering wordt het gedachteniskruisje uitgereikt. Alle families die dit jaar een dierbare verloren krijgen een persoonlijke uitnodiging. We doen ons best maar het blijft mensenwerk. Mocht u geen uitnodiging ontvangen laat het even weten op de pastorie.

*Elk jaar weer
de gedachten aan wie niet meer is
de pijnlijke herinnering, hartezeer
elk jaar weer, 't zelfde gemis.*

*Het zijn de kleine memories
die het aandenken bezwaren
weggevlogen als een avondbries
woorden en gebaren.*

*De limiet van 't leven overschreden
geen weg meer terug
tevergeefs gestreden
het overschrijden van den brug.*

*Blijft zwijgzaam over
een liefdevolle herinnering
als 't schaduwrijke lover in volle zomer
een verademing...*

De gedachteniskapel is van
Maandag t/m zondag geopend
van 10.00 tot 17.00 uur.

*Even een moment van stilte, van
rust, van bezinning. Een kaarsje
branden. U bent welkom.*



H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4
5321 TC Hedel
telefoon 073 - 599 12 16
e-mail:
parochiewerkgroepedel@gmail.nl
IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:
in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595



Agenda

De ouderenvieringen in 'De Munt' zullen plaatsvinden op:

Donderdag	15 september	15.00 uur:	Eucharistie B. van Bronkhorst
donderdag	13 oktober	15.00 uur:	Eucharistie B. Bus
donderdag	10 november	15.00 uur:	Eucharistie S. Schevers
donderdag	15 december	15.00 uur:	Eucharistie B. van Bronkhorst

Op woensdag 2 november, Allerzielen, om 15.00 uur worden de graven op het kerkhof gezegend door pastor Schevers.

Overleden

Annie van Kan - van Kuijeren, weduwe van André van Kan, is overleden op 24 juni 2016 in de leeftijd van 95 jaar te Ammerzoden. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 29 juni 2016 in het crematorium van Rosmalen.

Anna M.H. (Annie) Toonen - v.d. Boom, weduwe van Joseph Toonen, is overleden op 7 augustus 2016 in de leeftijd van 86 jaar te Ammerzoden. De begrafenis op het parochiekerkhof heeft plaatsgevonden op 12 augustus 2016.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.



Slotwoord

Slotwoord door emeritus-pastoor Ben van Bronkhorst op de vrijwilligersavond voor Hedel en Ammerzoden op 17 juni 2016:

Beste kerk-vrijwilligers van Ammerzoden en Hedel,

Het organiserend comité van deze avond heeft mij gevraagd aan het einde van deze bijeenkomst een slotwoord te spreken. En ik, een franciscaan die van verhalen houdt, heb daar heel graag 'ja' op gezegd.

Ik houd van verhalen en daarom begin ik daar ook mee:

Er was eens een dorp waar in het midden een reusachtig rotsblok stond. De mensen waren eraan gewoon, maar toch stoorde het hen vaak dat de rots altijd in de weg stond. Al vaak had men geprobeerd het rotsblok te verplaatsen, maar zonder resultaat.

Op een dag kwam er een beeldhouwer in het dorp met een voorstel voor de dorpsraad. Ze sloten een overeenkomst en het rotsblok werd omringd met een enorme omheining. Maandenlang klonk en gehamer en geklop.

Toen was het werk klaar. De hele dorpsgemeenschap was uitgenodigd op de inhuldiging. En het was prachtig: een groot stenen paard prijkte nu in het midden van het

dorp. Een kleine jongen liep verwonderd naar de beeldhouwer en vroeg: 'Hoe wist jij dat er een paard in dat rotsblok zat?'

Onverwachte dingen, wonderen, Hedel en Ammerzoden op een en dezelfde vrijwilligers-avond bij elkaar: het kan zomaar ineens gebeuren. Wonderen zijn de wereld niet uit!

Het leven ging zijn gangetje, mensen leefden als vanzelfsprekend, het leven had haar loop, ook het kerkelijk leven: niets bijzonders. Als de klok werd geluid op de dag vroegen we: "Wie is er dood?" of "Wie trouwt er vandaag?" We gingen naar de kerk, deden braaf wat we doen moesten - en soms nog meer. Pastoors - en soms kapelaans - kwamen en gingen. Dat liep allemaal wel. Er werd voor ons gezorgd en dat vonden we best.

Toen kwam de tijd van minder priesters. Uiteindelijk één pastoor voor Ammerzoden en Hedel. Er werd veel meer van ons gevraagd en ... wij deden dat! Met elkaar hielden we heel het kerkgebeuren aan de gang... en... wonderen geschieden. We wisten niet dat we zelf zo'n goede invulling aan ons geloof konden geven; dat we van al die rotsblokken waarmee voor ons gedacht en beslist was zulke mooie 'beelden' konden maken.

Vrijwilligers rond onze kerken deden dat, hielden het geloof en de



uitingen daarvan in ons midden levend en daarvoor wil ik vanavond, hier, iedereen hartelijk danken. Het was goed wat we deden en nog steeds doen: wij leren er van en anderen kunnen er verder mee. Hopelijk is de sluiting van de kerk in Hedel en de geplande afstoting van de kerk in Ammerzoden geen reden om het bijltje erbij neer te gooien en bij de pakken te gaan neerzitten. Immers, als je er zelf niet meer in gelooft, is alle hoop vervlogen.

Luister daarom tot slot naar het volgende korte verhaal:



Twee kikkers vielen in een kruik vol melk. Ze konden er niet meer uitkomen. De eerste kikker gaf al snel de moed op. 'Het heeft geen zin dat ik hier blijf zwemmen', zei hij. 'Ik zal er toch nooit uit geraken. Dit is een uitzichtloze situatie.' En hij vouwde zijn pootjes dicht en liet zich naar de bodem zinken. Zo verdronk hij.

De tweede kikker had meer hoop in zijn hart. Hij zei: 'God heeft me een kikkerhoofdje en kikkerpootjes gegeven. Ik zal doen wat ik kan. Ik wil niet zomaar opgeven. Ik wil leven.' Hij roeide zonder ophouden met zijn pootjes, zo lang en zo krachtig dat de melk dik werd en veranderde in boter. Triomfante-lijk ging de kikker op de klont boter zitten en stak zijn kopje fier in de lucht.

Mogen wij allen net zoveel moed houden als deze kikker!!

Dank

Dank u dat u er was, dank aan de organisatie van deze avond en dank aan het bestuur van onze parochie. Dank aan u allen, en... tot een volgend keer!!!



Vieringen

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD



zaterdag 1 oktober

16.00 Kerkdriel Euch Pools TKoz
17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

zondag 2 oktober

10.00 Kerkdriel Eucharistie team

zaterdag 8 oktober

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 9 oktober

9.30 Alem Gebed wg
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

zaterdag 15 oktober

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch
19.00 Zonnelied Eucharistie SSch

zondag 16 oktober

9.30 Rossum De Beuk Gebed AvVee
9.30 Velddriel Eucharistie SSch
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel WoCo PdeS

zaterdag 22 oktober

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie JVer

zondag 23 oktober

9.30 Alem Eucharistie SSch
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 29 oktober

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

zondag 30 oktober

9.30 Alem Eucharistie SSch
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel Eucharistie JVer
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
15.00 Ammerzoden Gebed wg
15.00 Zaltbommel Gebed wg

woensdag 2 november - Allerzielen

8.00 Kerkdriel Eucharistie
15.00 Hedel Gebed SSch
19.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
19.00 Velddriel Eucharistie JVer
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 5 november

16.00 Kerkdriel Euch Pools TKoz
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 6 november

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
9.30 Velddriel Eucharistie JVer
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 12 november

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 13 november

9.30 Alem Gebed AvVee
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
10.10 Kerkdriel Brulviëring PdeS
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

zaterdag 19 november

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie JVer

zondag 20 november - Christus Koning

9.30 Rossum De Beuk Gebed wg
9.30 Velddriel Eucharistie SSch
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel WoCo PdeS

zaterdag 26 november

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus



27 november - 1e zondag vd Advent

9.30 Alem	Eucharistie RvdH
9.30 Velddriel	Eucharistie JVer
9.30 Kerkdriel Prot	Oecum SSch
9.30 Ammerzoden	Eucharistie BBus
10.00 Rossum Prot	Oecum JVri
11.00 Kerkdriel	Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie BBus

zaterdag 3 december

16.00 Kerkdriel	Euch Pools TKoz
17.30 Leyenstein	Eucharistie SSch
19.00 Zaltbommel	Eucharistie BBus

4 december - 2e zondag vd Advent

9.30 Ammerzoden	Eucharistie SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie JVer
11.00 Kerkdriel	Eucharistie BBus

zaterdag 10 december

17.30 Leyenstein	Eucharistie BBus
------------------	------------------

11 december - 3e zondag vd Advent

9.30 Alem	Gebed wg
9.30 Ammerzoden	Eucharistie SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel	Eucharistie SSch

zaterdag 17 december

17.30 Leyenstein	WoCo PdeS
19.00 Zonnelied	Eucharistie SSch

18 december - 4e zondag vd Advent

9.30 Rossum De Beuk	Gebed AvVee
9.30 Velddriel	Eucharistie JVer
11.00 Kerkdriel	Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo PdeS

zaterdag 24 december

17.30 Leyenstein	Eucharistie BBus
17.30 Kerkdriel	Gebed SSch
19.00 Velddriel	Eucharistie JVer

19.30 Alem	WoCo PdeS
19.30 Ammerzoden	Eucharistie RvdH
22.00 Ammerzoden	Nachtmis RvdH
22.00 Zaltbommel	Nachtmis BBus
22.30 Kerkdriel	Nachtmis SSch

zondag 25 december - 1e Kerstdag

9.30 Alem	Eucharistie SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie JVer
11.00 Kerkdriel	Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie BBus

maandag 26 december - 2e Kerstdag

11.00 Kerkdriel	Eucharistie SSch
-----------------	------------------

Vieringenoverzicht

Op onze website staan ook alle vieringen compleet met misintenties:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Wijzigingen voorbehouden

Doordeweekse vieringen om 08.00 uur:
dinsdag Velddriel / woensdag Kerkdriel
donderdag Ammerzoden / vrijdag Kerkdriel

RvdH	pastoor Ron van den Hout
SSch	kapelaan Stefan Schevers
BBus	pater Bertus Bus
JVer	pastoor emeritus Jo Verhoeven
PdeS	diaken Peter de Snoo
AvVee	past. werkster Anneke van Veelen
JVri	em. past. werker Jos Vriesema
Tkoz	T. Kozienski (Poolse priester)
wg	wergroep



H. Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602

e-mail:
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

Gedoopt

26 juni: Jace den Otter, Lars van
den Bighelaar, Nelly Lange

17 juli: Esmee van den Bogaard,
Colin Krasowski

21 augustus: Danté van Son, Jill
van der Burg, Yara de Cocq van
Delwijnen

Gehuwd

20 juni: Jaco van den Beuken en
Katarzyna Zyta

Overleden

- 3 juni: Joseph van Lieshout (80)
18 juni: Gerda van der Sluijs-Kerkhof (95)
21 juni: Bets Leerintveld- de Leeuw (93)
28 juni: Gerard Vogel (71)
6 juli: Chris van Gorkun (84)
21 juli: Gijs van de Meijden (65)
22 juli: Johanna Reuvers- van de Werken (89)
26 juli: Lies van den Heuvel- Ackermans (82)
11 augustus: Wilhelmina van Zon- van Eggelen (95)
13 augustus: Betsie Maas- van der Sluijs (93)
26 augustus: Lena van Leeuwen- Russon (92)



Gouden jubileum

Donderdag 21 juli vierde zuster Veerle de Belder haar gouden kloosterfeest. Veerle is nog steeds actief binnen onze Martinus kerk. Wij feliciteren haar alsnog met deze bijzondere dag. Wij hopen dat zij zich nog lang mag inzetten voor onze kerk. Namens het pastoraat proficiat en bedankt voor je inzet.



Allerzielen

2 november is de dag dat we al onze overleden dierbaren van het afgelopen jaar herdenken in een plechtige Eucharistieviering. Hun naam wordt genoemd en een kaars wordt ontstoken. Aan de nabestaande voor wiens dierbare een kerkelijk afscheid heeft plaatsgevonden, wordt het herinneringskruisje uitgereikt. Dit kruisje is als symbool verbonden aan de uitvaart, de avondwake of het kerkelijk afscheid in het crematorium. Wanneer geen kerkelijk afscheid heeft plaats gevonden wordt de naam van de overledene genoemd en een kaars ontstoken, maar is er geen herinneringskruisje, aangezien dit kruisje als symbool verbonden is aan genoemde vieringen. Alle nabestaanden worden voor deze viering persoonlijk uitgenodigd. Mocht u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen hebben, het blijft immers mensenwerk, laat het even weten op het parochiecentrum en u krijgt deze alsnog.

Werkgroep nabestaanden

Attentie!!! spreekuur

Het spreekuur van woensdag 2 november komt te vervallen ivm Allerzielen. Geef daarom tijdig uw intenties door.

Nieuw gezicht

Bij bezoekgroep nabestaanden

In het voorjaar kwam Tiny Hooijmans met zijn echtgenote vanuit Alphen naar Kerkdriel. Hij was in Alphen een betrokken vrijwilliger in de parochie. Ook in Kerkdriel wil hij zich inzetten als vrijwilliger. Hij heeft zich bereid verklaard om de bezoekgroep nabestaanden te versterken. Leden van deze groep bezoeken vanuit de parochie, nabestaanden na het overlijden van een dierbare. Hij is een welkome aanvulling van de groep. Het pastoraat wenst hem succes en alle goeds bij dit mooie werk. Tevens is hij reeds lid van de Maria kapel groep en de bezorgdienst Franciscusbode.

Miva actie

Zaterdag 27 en zondag 28 augustus werd weer de jaarlijkse Miva actie gehouden. Miva is de organisatie voor vervoer en communicatie middelen in missiegebieden.

Dit jaar ging de aandacht uit naar een project voor terminaal zieken in India, waarvoor een ambulance van levensbelang is. Miva was graag bereid, gezien het grote belang, deze aanvraag te honoreren.

De opbrengst van de Martinuskerk en de Leijenstein in Kerkdriel was € 204.40.

Goede gevers: bedankt!



Kleding inzameling

Deze vindt plaats op 19 en 20 oktober. Woensdag avond van 19.00 tot 21.00 uur en donderdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur kunt u uw kleding inleveren op het parochiecentrum aan de Hertog Arnoldstraat.

Data Communie & Vormsel

Deze zijn voor onze Martinuskerk al bekend. Eerste Communie zoals gebruikelijk op Hemelvaartsdag, 25 mei 2017, in beginsel om 10.00 en 13.00 uur.

De vormselviering vindt in onze kerk plaats op zaterdag 20 mei om 18.00 uur. Mgr. G. de Korte zal het vormsel toedienen in Kerkdriel. Een mooie gelegenheid om onze nieuwe bisschop te zien.

Vakantie weer voorbij

De tijd waar we het hele jaar naar uitzien, de vrije periode, is weer voorbij. Voorbij voor degenen die vele kilometers hebben afgelegd, rijdend, vliegend, varend en wat nog meer tot de mogelijkheden behoort. Voorbij ook voor hen die hebben genoten van lekker niets doen in hun eigen achtertuin. Maar na alles wat voorbij is volgt onherroepelijk een nieuw begin. Zoals voor de kleintjes die van groep 2 nu aan het serieuze werk beginnen, voor de schoolverlaters die als brugpiepertje naar het voortgezet onderwijs gaan; span-

nend dat is het zeker, ook voor hun ouders. Veel succes met het nieuwe begin. Nieuw begin: dit gaat niet op voor de vele vrijwilligers, werkzaam in de verschillende geloofsgemeenschappen van de Franciscus parochie.

Zij moeten de draad als vanouds weer oppakken en met frisse moed beginnen aan het nieuwe werkjaar waar voor de vele taken, hun inzet van groot belang is. Hopelijk lukt het iedereen uitgerust en met nieuw elan aan de slag te gaan.

Mariakalender

Deze is weer te verkrijgen vanaf augustus. Zoals altijd voorzien van een prachtig schild met De engel bezoekt Maria.

Op het blok staan de tijden van zon en maan, zomer en wintertijd, Christelijke, Joodse en burgerlijke feestdagen en een spreuk van de dag. Tevens staan er tal van lezenswaardige praktische tips en grappige teksten op. De prijs is evenals vorig jaar € 8,95. Bestellen op de intekenlijst in de kerk of bij Maria de Groot: 0418 - 63 16 78 of Riet Corten 0418 - 63 16 77.

Met uw aankoop steunt u tevens een goed doel. Vorig jaar konden wij € 94.50 overmaken aan Cordaid Memisa, medische missieactie. Extra mooi omdat dit belangrijke goede doel is afgevoerd van de parochiële collecte-lijst.



Resultaat vastenactie

Vastenactie 2016 was voor het project van de Fraters van Tilburg Opvang van kinderen die hun ouders verloren aan Aids in de plaats Uyugis Oeganda. In onze kerkdrielse Martinuskerk was de actie een succes. De opbrengst was € 6.342,05 waaronder € 2.400,- van de Mgr. Zwijsensschool. Eenzelfde bedrag ging naar de actie voor de Maasdrielse missionarissen.

Aangezien de opbrengst van de rechtsteeks overgemaakte giften nog niet bekend is, kan het resultaat nog hoger uitvallen. Namens de kinderen van Uyugis: iedereen die meewerkte of bijdroeg aan dit mooie resultaat, bedankt!

Wereld Missie Dag

Zondag 23 oktober is het wereld missie zondag: Oktober Wereld Missiemaand. Gedurende deze maand staat de bekende bus weer in de kerk. Meer informatie vindt u in het algemeen gedeelte.



Afscheid

Het was jarenlang een vertrouwd gezicht in en rond de kerk en op het parochiecentrum: Joop Schreuders. In verband met zijn gezondheid heeft Joop het werk moeten neerleggen.

Hij was actief op meerdere fronten een betrokken en altijd klaarstaande vrijwilliger. Urenlang heeft hij doorgebracht op het centrum. Hij zorgde voor de koffie, stencilde en vouwde ontelbare boekjes.

Altijd bereid om snel nog een haastklusje te doen en bereid om een kopie te maken. Daarnaast was Joop actief als koster, bij avondwakes en, niet te vergeten, bij het bouwen van de kerststal.

Een vertrouwd gezicht dat we zullen missen. Mensen als hij zijn kostbaar om hun inzet en trouw. Joop, namens het pastoraat van de Martinuskerk: bedankt!

Oktober Mariamaand

In de mariamaand oktober is er elke dinsdag om 19.00 uur Rozenkransgebed in de Mariakapel.





*HH. Martinus en
Barbara gemeenschap*

Rossum e.o.

Correspondentie adres:
Koninginnelaan 39,
5328 CH Rossum
Telefoon: 0418- 512340
berthavandoorn@upcmail.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.
Martinus en Barbara Rossum

secretariaat idem
intenties idem

Agapè maaltijd in Rossum

Zaterdag 8 oktober 2016
Van 17.30 tot 19.15 uur

Zaterdag 8 oktober 2016 vindt een oecumenische Agapè-maaltijd plaats in 'De Nieuwhof' bij de protestante kerk aan de Dijk in Rossum. Dit initiatief wordt georganiseerd door het Oecumenisch Overleg Rossum / Hurwenen / Heerewaarden.

αγαπη

Het woord 'agapè' betekent in het Grieks 'liefde' en 'samenzijn met anderen'. Met 'agapè' wordt ook wel 'vriendenmaaltijd' bedoeld, waarbij eten, bidden en ontmoeten kernbegrippen zijn. Het is een gelegenheid voor mensen uit de katholieke en protestante gemeenschap van Rossum, Heerewaarden en Hurwenen om elkaar op een bijzondere manier te treffen en samen een eenvoudige maaltijd te gebruiken.

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze vriendenmaaltijd en u kunt zich daarvoor opgeven bij ds. Lia Davidse, e-mail: cadavidse@hetnet.nl of bij Chantal Huijgen, telefoon 06 - 53 95 87 65.

Maria kapelletje

Onze contactgroep komt iedere twee maanden bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Onze pastoraal werkster Anneke van Veelen is daarbij aanwezig.

Op onze vergaderingen zijn er plannen ontstaan voor een kapelletje. Het Maria beeld uit onze kerk hebben we nog bewaard. Het plan is om het baarhuisje op de oude begraafplaats in Rossum hiervoor aan te passen. Aan de straatzijde komt het beeld te staan in een nis, daar zal ook gelegenheid zijn om een kaarsje aan te steken. Wij hopen het dit jaar nog te kunnen realiseren.



Vieringen

Zondag 18 september 9.30 uur
Gebedsdienst in de Beuk, werkgroep.

Zondag 25 september 10.00 uur
Vredesweek Oecumenische viering
in de protestantse kerk aan de
Maasdijk.

Vrijdag 7 oktober 10.30 uur
Eucharistie in de Vaste Burcht
voorganger B.Bus.

Zaterdag 8 oktober 17.30 uur
Agepè-maaltijd in de Nieuwhof bij de
protestantse kerk aan de Maasdijk.

Maandag 10 oktober 14.30 uur
Woord en Communieviering in de
Beuk, voorganger P. de Snoo. Daar-
na gezellig samenzijn met bingo.

Zondag 16 oktober 9.30 uur
Gebedsdienst in de Beuk, voorgan-
ger A. van Veelen.

Vrijdag 4 november 11.00 uur
Woord en Communiev. in de Vaste
Burcht, voorganger P. de Snoo.

Maandag 14 nov. 14.30 uur
Woord en Communiev. in de Beuk,
voorganger P. de Snoo. Na afloop
gezellig samenzijn met bingo.

Zondag 20 november 9.30 uur
Gebedsdienst in de Beuk, werk-
groep.

Zondag 27 november 10.00 uur
Oecumenische Adventsviering in de
protestantse kerk aan de Maasdijk.

Vrijdag 2 december 11.00 uur
Eucharistieviering in de Vaste
Burcht, voorganger B.Bus.

Maandag 12 december 14.30 uur
Kerstviering Woord en Communiev. in
de Beuk, voorganger P. de Snoo.
Daarna gezellig samenzijn met bingo.

Donderdag 15 december 20.00 uur
Kerstsamenzang in de Beuk, voor-
ganger L. Davidse en J. Vriesema.

Zondag 18 december 9.30 uur
Gebedsdienst in de Beuk, voorgan-
ger A. van Veelen.





Overleden

Huub Lobeek, geboren op 3 april 1938 te Heerlen; overleden op 6 juli te Rossum. Echtgenoot van Hannie van den Berg.

Huub groeide op in Limburg en woonde met Hannie geruime tijd in de Geerhofstraat in Hurwenen. Zij kregen samen 4 zonen. Toen hun beider gezondheid achteruit ging zijn ze samen verhuisd naar woon / zorgcentrum de Vaste Burcht.

Huub had het daar goed naar zijn zin, hij kaartte graag met de bewoners. Huub heeft zich ook ingezet als vrijwilliger voor onze gemeenschap. Na een slopende ziekte is hij in alle rust ingeslapen.

Na de afscheidsdienst in de Hubertus kerk te Alem hebben wij hem mogen begeleiden naar de Algemene Begraafplaats te Rossum.

Moge hij rusten in vrede.

Allerzielen

Dit jaar zullen met de Allerzielenviering de overledenen van dit jaar, uit onze gemeenschap herdacht worden in de kerk waarin de uitvaart heeft plaats gevonden. U hoort van ons wanneer dat zal zijn. Daar zult u ook het gedachteniskruisje in ontvangst kunnen nemen. In de viering van november in 'De Beuk' zullen wij aan deze overledenen ook extra aandacht schenken.

Kerstviering voor ouderen

Op 12 december 14.00 uur houden wij weer onze kerstviering. Dit jaar is het voor het eerst in 'De Beuk'. Anders als andere jaren. We willen de viering waarin diaken P. de Snoo voorgaat, omkleden met veel kerstliederen. En daarna in kerstfeer gezellig samen zijn.

Oecumenische vieringen

Zondag 25 september zal er, aan het eind van de Vredesweek, een Oecumenische viering gehouden worden in de Protestantse kerk om 10.00 uur; voorgangers zijn Ds. Lia Davidse en J. Vriesema.

Op zaterdag 8 oktober om 17.30 uur Agepé maaltijd in de Nieuwhof.

Zondag 27 november 10.00 uur Oecumenische Adventsviering in de Protestantse kerk. Voorgangers Ds. Lia Davidse en Jos Vriesema.

Contactgroep

Onze contactgroep blijft bestaan. Als u vragen heeft op kerkelijk gebied kunt u altijd bij een van ons terecht. Bij Bertha van Doorn tel. 0418 - 512340 of bij Marleen van Lamoen, tel. 0418 - 662446.

U kunt ook intenties bestellen voor de vieringen in de Vaste Burcht of de Beuk. Ook horen wij het graag bij ziekte of overlijden.



H. Martinuskerk

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

Gezinsvieringen

In september starten we weer met de gebruikelijke maandelijkse gezinsvieringen.

Elk jaar in september wordt door PAX een Vredesweek georganiseerd, een jaarlijkse themaweek in het kader van vrede. De Vredesweek is dit jaar in de week van 17 t/m 25 september. Het thema van de Vredesweek is: *Vrede verbindt*.



In onze eerste gezinsviering op zaterdag 24 september zullen wij ook hieraan aandacht besteden. Graag tot ziens op zaterdag 24 september om 19.00 uur.

De andere data van de gezinsvieringen in 2016 zijn zondag 30 oktober, zondag 27 november en zondag 25 december.

Bijzondere data

Iedere dinsdag om 8.00 uur 's morgens is er een Eucharistieviering. Iedereen is van harte welkom.

Zaterdag 24 september 19.00 uur
Gezinsviering pr. J. Verhoeven en
Martinus Kids

Zondag 30 oktober 9.30 uur
Gezinsviering pr. J. Verhoeven en
Martinus Kids

Woensdag 2 november Allerzielen-
viering 19.00 uur pr. J. Verhoeven
en gemengd koor. De nabestaanden
van de overledenen van het afge-
lopen jaar krijgen nog een uitnodi-
ging voor deze viering.

Zondag 27 november (Let op: niet
vierde zaterdag maar zondag) Ge-
zinsviering pr. J. Verhoeven en
Martinus Kids

Het inloopuurtje is zondag 6 no-
vember, na de eucharistieviering
van 9.30 uur. Iedereen is hierbij
van harte uitgenodigd.





H. Doopsel

Geplande doopvieringen

9 oktober door diaken P. de Snoo.
Vorbereidingsavond 28 september
om 20.00 uur in parochiecentrum
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

11 december door pater B. Bus.
Vorbereidingsavond 23 november
om 20.00 uur in parochiecentrum
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

Gedoopt

De volgende dopelingen hebben
het sacrament van het H. Doopsel
ontvangen en zijn opgenomen in
onze parochie:

Zondag 17 juli: Milan van Dorema-
ele, geboren 10 april 2016, Veil-
ingweg 12a Velddriel

Zondag 14 augustus: Juliette van
Herwijnen, geboren 2 juni 2016,
Middelweg 6, Rossum.

*Proficiat en veel geluk en Gods Ze-
gen.*

Huwelijk

Maandag 26 september om 13.30 uur
is de Huwelijksviering van Elma
Nendels en Rein Smits in de Veld-
drielse St. Martinuskerk.

*Alvast van harte gefeliciteerd en
veel geluk en Gods Zegen.*

Missie Ontwikkeling en Vrede

M.O.V. werkgroep

Opbrengst Miva aktie 2016

Ook dit jaar is er in onze kerk aan-
dacht besteed aan de Medische
Missie Aktie (MIVA) - Hulp aan ter-
minaal zieken in India.

De opbrengst hiervan is € 68,60

Wij danken eenieder mede namens
de mensen in India voor zijn/haar
bijdrage aan deze aktie.

Werkgroep

*Missie Ontwikkeling en Vrede
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk*

miva[®] giro 2950
brengt mensen in beweging

Efteling

Kinderkoor en misdienaars van
Velddriel en Hedel gingen 9 juli
naar de Efteling!





Nieuwe bestemming voor Kruisweg Hedel

De Kruisweg uit de kerk van Hedel is verhuisd naar de kerk van Velddriel.

Sinds kort is de H. Willibrordkerk van Hedel officieel gesloten en bijna verkocht. Daarmee moest ook de inventaris uit de kerk verwijderd worden. De oude voormalige parochies uit de Bommelerwaard ontvingen een lijst met daarop alle beschrijvingen van de gehele inventaris én iedere parochie kon aangeven wat ze eventueel wilde hebben voor hun eigen kerk. Uit de kerk van Rossum hebben we o.a. een ciborie (grote kelk met deksel waarin de overgebleven H. Hosties na het communie uitreiken worden bewaard in het tabernakel) en nog een aantal kerkbundels GVL. Uit de kerk van Hedel, de Kruisweg en een tabernakel.

Voor diegene die niet weet wat een kruisweg is, hier een korte uitleg. De kruisweg bestaat uit veertien afbeeldingen die de lijdensweg van Jezus Christus in beeld brengen vanaf zijn veroordeling tot aan zijn kruisiging en zijn graflegging. De gehele kruisweg hangt nu in onze kerk en is vakkundig opgehangen

door Jo en Josien v.d. Dungen. Het is echt een verfraaiing voor onze mooie kerk en we hopen dat we er nog heel lang van kunnen en mogen genieten.

Aan het tabernakel, dat links vooraan in de kerk staat op het St. Jozefaltaar, moet nog het een en ander gedaan worden. Daarvoor heeft Willy Peters zich aangeboden om dat te doen.



Ook de ciborie wordt bij iedere

Eucharistieviering in het weekend gebruikt. We doen dat uit respect en eerbetoon voor de parochianen uit Hedel en Rossum. Als zij hier in Velddriel naar de kerk komen, vinden ze nog altijd wat aandenken terug uit hun eigen parochiekerk.



We vinden het spijtig voor Hedel en Rossum dat zij afstand hebben moeten

doen van al wat hun dierbaar was, maar wij als parochiegeloofsgemeenschap van Velddriel beloven dat we heel zuinig met 'hun' kostbaarheden zullen omgaan.



H. Martinuskerk

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat en intenties:
Tiny van Steenberg
Johan de Wittstraat 68
5301GR Zaltbommel
tel.: 0418-514262

Ontslapen in de heer

Op 14 juli 2016 overleed in Zaltbommel Annie van Heumen. Annie was de weduwe van Gerard van Beurden. Zij werd op 15 mei 1928 in Kerkdriel geboren. De uitvaart was op dinsdag 19 juli in de Sint-Martinuskerk en de begrafenis was op de RK begraafplaats aan de De Virieusingel.

Op 22 juli overleed Frans Meijer in Ammerzoden. Frans werd 16 oktober 1948 in Nijmegen geboren. Hij was gehuwd met Anneke Jonker. De uitvaartdienst was op donderdag 28 juli in de Sint-Martinuskerk en de begrafenis was op de RK begraafplaats aan de De Virieusingel in Zaltbommel.

*Het sterven is slechts
het doven van een kaars
als de ochtend is aangebroken*

Bijzondere vieringen

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op de eerste woensdag van de maand om 14.30 uur in het parochiecentrum 8 oktober en 2 november. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' is er op de derde dinsdag van de maand om 15.00 uur een Eucharistieviering: 20 september, 18 oktober en 15 november. De bewoners van het Schootsveld en de Nijehof zijn daarbij ook van harte welkom.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er in de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal', onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken, een weeksluiting waarin voorgangers uit alle kerken om de beurt voorgaan. Na afloop wordt er met elkaar koffie/thee gedronken.

Op elke eerste zondag van de maand is er in onze kerk om 11.00 uur, een meditatieve viering 'Op Adem komen'. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Bijzondere activiteiten

Op zaterdagavond 17 december om 19.00 uur is in de Sint Martinuskerk de jaarlijkse volkskerstzang met medewerking van Harmonie Generaal van der Heijden.

Zondagavond 18 december om in de Sint Martinuskerk om 20.00 uur Kerst-sing-in door Eljakim.



Allerzielen

Op 30 oktober is er om 15.00 uur een korte gebedsdienst op ons kerkhof aan de Virieusingel, waarin we de namen noemen van de overledenen van het afgelopen jaar.

Woensdag 2 november is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in onze kerk waarin de overledenen van dit jaar speciaal herdacht worden, door het aansteken van een kaars bij het noemen van de namen. Het herensemble van Franciscus Vocalis zal de zang verzorgen.

De kerstboom

In de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel is het al jaren de gewoonte om met Kerst een of soms twee grote kerstbomen te plaatsen. Zo'n boom kost ongeveer € 100 per meter, maar dat geld hebben we er niet voor. Ook dit jaar willen we weer een oproep doen: Wie van u heeft een grote kerstboom in de tuin die er uit moet, (en dat mag natuurlijk in de hele Sint-Franciscusparochie zijn)? Laat het ons a.u.b. weten. Enkele stoere mannen komen de boom (vakkundig) bij u omzagen, om hem daarna in volle pracht in de Sint-Martinuskerk te plaatsen. Het is nog vroeg in de tijd, maar belt u maar, dan komen wij kijken en afspreken hoe het verder gaat.

U kunt bellen naar M. van Iersel, tel. 0418-513648

Parochieblad bezorging

Mevr. Pieta van der Doelen en Margot van der Leeden hebben aangegeven te stoppen met de bezorging van het parochieblad. Jarelang hebben ze dat volgehouden. Wij willen de dames dan ook heel hartelijk bedanken. Voor de wijk van Margot hebben we een ander gevonden, nl. Hans van Grinsven, voor de wijk van Pieta (Tjalkstraat) wordt nog iemand gezocht. Als u een uurtje over hebt, meld u dan aan s.v.p.

Pieta en Margot bedankt, namens de contactgroep van Zaltbommel

Aanmelden 1e Communie

De Sint-Martinuskerk in Zaltbommel start de voorbereiding van het eerste communieproject met een ouderavond op donderdag 8 december. Op deze avond kunnen ouders hun kind aanmelden voor de eerste communie op 21 mei 2017. Zij krijgen ook informatie over het sacrament van de eucharistie waar de kinderen door hun communie voor het eerst aan deelnemen. De ouderavond is in het parochiecentrum aan de Oliestraat 26 in Zaltbommel. Aanvang om 20.00 uur.

Informatie

Meer informatie per e-mail:
1ecommuniezb@gmail.com



Onthulling herdenkingsplaquette

Zaterdag 24 september • 14.00 uur • Zaltbommel

Op zaterdag 24 september 2016 is de onthulling van een herdenkingsplaquette op de R.K. begraafplaats aan De Virieusingel in Zaltbommel. Een lang gekoesterde wens gaat hiermee in vervulling, namelijk het voortdurend herdenken van vier oorlogsslachtoffers van de 2e wereldoorlog die op onze begraafplaats zijn begraven.



De Joodse Mary Wolff is bij een overval door Duitse soldaten doodgeschoten. De verzetshelden Louis Boelen en Jan en Tilly Klingen zijn door de Duitse soldaten in de val gelokt en op 24 september 1944 om het leven gebracht.

Hun inzet voor vrijheid ten koste van hun eigen vrijheid wordt weliswaar jaarlijks herdacht op 4 en 5 mei. Wij willen er echter voortdurend bij stilstaan en hopen hiermee ook de volgende generaties aan te spreken. Immers de actualiteit herinnert ons dagelijks aan het feit dat...

Voorafgaand aan de onthulling komen direct betrokkenen en familie bij elkaar bij het Integraal Gezondheidscentrum Zaltbommel. Zij zijn hiervoor persoonlijk uitgenodigd.

Iedereen is van harte welkom bij de onthulling om 14.30 uur op de begraafplaats.

Programma

14.00 uur

Integraal Gezondheidscentrum, Virieusingel 8 te Zaltbommel: Ontvangst met koffie en thee voor degenen die persoonlijk zijn uitgenodigd. Welkomstwoord.

14.30 uur

Wandelend naar de begraafplaats. Herdenken en doorvertellen, door burgemeester A. van den Bosch. Gedicht 'Een vogel' van Sita Struijke. Onthulling herdenkingsplaquette. Vrijheid begint bij ons zelf, door pastor B. Bus. Rondgang langs de graven van de vier oorlogsslachtoffers.

15.30 uur

Integraal Gezondheidscentrum, Virieusingel 8 te Zaltbommel: Ter afsluiting is er voor iedereen gelegenheid om nog even na te praten.



Initiatief

Het initiatief is genomen door betrokkenen Bommelaren die zich jaarlijks inzetten voor de 4 en 5 mei viering op onze R.K. begraafplaats. De contactgroep van de Sint Martinuskerk ondersteunt dit initiatief van harte en is blij met de realisatie van de herdenkingsplaquette.

Daarnaast komt er ook een website met artikelen en links over de met naamgenoemde oorlogsslachtoffers. Vanaf 24 september is deze informatie beschikbaar op:

www.katholiekbommelerwaard.nl/monument

*Piet de Lange
Voorzitter Contactgroep
Sint Martinuskerk Zaltbommel*



Uit het parochie-archief

Het kerkelijk leven wordt weer opgestart, 7 juni 1945.

Na ruim zeven maanden van gedwongen afwezigheid, (door evacuatie, oorlog en de onveiligheid tot aan de vrede van 5 mei,) waardoor de kerkelijke bescheiden

moesten opgeborgen blijven, waren er de oorzaak dat de eerste vergadering van den nieuwen pastoor met zijn kerkmeesters zolang moest worden uitgesteld. De drie-maandelijke collecte werd afgedragen. De secretaris / penningmeester gaf verslag van zijn financiële beleid tijdens de lange afwezigheid van den pastoor. Uitgaven en inkomsten werden overlegd en alles werd in orde bevonden. De stand der financiën werd door den pastoor voorgelegd: zeer gunstig te noemen. Het nieuwe fonds tot afbouw van de half versleten oude kerk, werd bij de blijde vredesherdenking afgekondigd en trad in werking met het prachtige begin van ruim fl. 2200.00 in de eerste collecte. Er zou voortaan maandelijks n.l. op de eersten zondag der maand gecollecteerd worden voor het bouwfonds. Het klokkenfonds had al gauw de eerste fl. 1000.00 bereikt. Zondagse kerkcollectes waren royaler en door het aanzienlijk aantal evacués en door de ruimte van het geld en door de schaarste der eerste levensmiddelen. Rekening en verantwoording over 1944 was nog niet klaar en moest wachten tot de volgende vergadering van 10 augustus.

Tekst letterlijk overgenomen uit de notulen van de secretaris.



Aanmelden

Wilt u uw kind opgeven voor de eerste communie? U kunt het opgaveformulier alvast downloaden van onze website: katholiekbommelerwaard.nl U vindt het formulier onder het menu [Ik wil](#). Klik vervolgens op [Eerste H. communie](#). Neem het ingevulde formulier vervolgens mee naar de ouderavond.

Ouderavonden

Alem/Rossum: donderdag 20 oktober 19.00 uur op de pastorie Alem

Veldriel/Hedel: donderdag 20 oktober 19.00 uur op de pastorie Veldriel

Ammerzoden: dinsdag 18 oktober 19.00 uur op RK basisschool de Schakel Ammerzoden

Kerkdriel: dinsdag 18 oktober ouderavond in parochiecentrum Kerkdriel (Hertog Arnoldstraat 57b)

- om 19.00 uur Groep 4a en 4b: (Mgr. Zwijsenschool)
- om 20.30 uur Groep 4c (Mgr. Zwijsenschool), groep 4 (Meidoorn & overige scholen)

Zaltbommel: donderdag 8 december 20.00 uur parochiecentrum Zaltbommel (Oliestraat 16)



Voorganger

Pastor Bus zal voorgaan in de Eerste H. Communievieringen in Zaltbommel en Alem.

Pastor Schevers gaat voor in de vieringen in, Kerkdriel en Veldriel en Ammerzoden.

Vieringen

Data eerste communievieringen
Communievieringen in...

- Veldriel: zo 14 mei 2017
- Zaltbommel: zo 21 mei 2017
- Kerkdriel: Hemelvaart 25 mei 2017
- Ammerzoden: zo 28 mei 2017
- Alem: zo 28 mei 2017

Alle genoemde vieringen vinden in de genoemde kerken plaats op de gebruikelijke tijden (9.30 of 11.00 uur, alleen voor de Eerste H. Communievieringen in Kerkdriel gelden afwijkende tijden, namelijk 10.00 en 13.00 uur.

De presentatievieringen zijn in maart en de dankvieringen in juli.

Is de kerk gesloten in uw eigen plaats? De Eerste H. Communie blijft toch dat kostbare feest. U gunt dat uw kind toch ook! Kinderen uit Rossum sluiten aan bij de voorbereiding en de viering in Alem. Kinderen uit Hedel gaan zich voorbereiden in samenwerking met locatie Veldriel.



Uitnodiging ouderavond

Ook dit jaar gaan we weer van start met de vormselvoorbereiding voor kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs. De informatieavonden voor ouders zullen worden gehouden op:

- op dinsdag 4 oktober in het parochiecentrum in Zaltbommel om 19.00 uur
- op donderdag 6 oktober in het parochiecentrum in Ammerzoden om 19.00 uur
- op dinsdag 11 oktober in het parochiecentrum in Kerkdriel om 19.00 uur
- op donderdag 13 oktober in het parochiecentrum in Velddriel om 19.00 uur

De kosten voor het vormseltraject 2016/2017 bedragen € 30

Het aanmeldingsformulier voor het vormsel kunt u downloaden vanaf de website van de parochie:

www.katholiekbommelerwaard.nl
te vinden onder menu Ik wil.

U bent welkom op één van de bovenstaande informatieavonden.

Neemt u dan het ingevulde aanmeldingsformulier voor uw zoon/ dochter mee, tezamen met een recente pasfoto van uw kind en € 30 (contant te betalen).

Aanmeldingsformulieren zijn uiteraard ook op het parochiecentrum af te halen.

Mocht u nog vragen hebben over de aanmelding en/ of het vormseltraject, dan kunt u contact opnemen met Anneke van Veelen, e-mail: avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl of tel: 0418-631215 of 06-13100544

Vormselvieringen

Het sacrament van het vormsel zal het komende jaar worden toegediend door onze nieuwe bisschop Mgr. G. de Korte, en wel op de volgende data:

- Kerkdriel op zaterdag, 20 mei 2017 om 18.00 uur
- Ammerzoden op zaterdag 27 mei 2017 om 18.00 uur





Thema-avond liturgie

donderdag 29 september

Een avond die de moeite waard is om te komen! Ellen Kleinpenning van het bisdom 's Hertogenbosch zal ingaan op de achtergronden en eigenheid van de liturgie. Deze avond is niet alleen bedoeld voor degenen die direct betrokken zijn bij de liturgie, maar tevens zijn alle andere parochianen van harte uitgenodigd.

U bent welkom op donderdag 29 september om 19.30 uur op het parochiecentrum aan de Hertog Arnoldstraat 57b in Kerkdriel. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anneke van Veelen: 0418-631215.

Franciscusweekeinde

“Des hommes et des dieux”

Aan het begin van het Franciscusweekeinde zal de indrukwekkende film over bedreigd geloof vertoond worden. De Hedelse kerk is door pastor Schevers even omgetoverd tot artistieke bioscoop.

Zaterdag 1 oktober om 20.00 uur wordt er een film vertoond over acht religieuzen die radicaal kiezen voor vrede. De film “des hommes et des dieux” gaat over een waar gebeurd relaas van acht Franse monniken.

Ze leven in hun klooster in Algerije in harmonie met hun islamitische

dorpsgenoten en waken over hun medische gezondheid. Terreur en geweld nemen echter langzaam maar zeker de bovenhand in de regio. Ondanks het toenemende gevaar dat hen omringt groeit de vastberadenheid onder de monniken om te blijven. De toegang is gratis.

Zondag 2 oktober 10.00 uur: Op zondag 2 oktober vieren we ons parochiefeest; het feest van de heilige Franciscus. Om 10.00 uur is de Eucharistieviering. Na een muzikaal intermezzo rond 11.30 uur wordt u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in het parochiecentrum onder het genot van een lichte lunch.

Filmvertoning

Zalige Peerke Donders “the movie!” draait in Hedel

De koorzolder van de Hedelse kerk is door pastor Schevers nog even omgetoverd tot heuse bioscoop.

Zaterdag 22 oktober om 19.00 uur wordt er een film vertoond. De rode draad in deze film vormen de brieven die Peerke Donders vanuit Suriname naar huis schreef over zijn leven met slaven en mensen met Lepra. Hij was echt een “instrument van barmhartigheid”. Paus Johannes Paulus II verklaarde hem in 1982 zalig. Het aantal plaatsen is beperkt. Mail dus even naar pastorschevers@gmail.com als u zeker wilt zijn van een plek. De toegang is gratis.



Themadag

Minderbroeders Franciscanen

Geen parochie-activiteit, maar toch interessant: op zaterdag 29 oktober van 14.00 tot 16.00 uur is er een themadag bij de Minderbroeders Franciscanen in Megen. Het thema is: "Bewogen door kwetsbare mensen als Franciscus en Clara!"

Voor meer informatie, zie website:

www.assisiaandemaas.wordpress.com

Locatie: Minderbroeders Franciscanen, Kloosterstraat 6 te Megen

Aanmelden per tel: 0412-465770 of via: franciscanen_megen@hetnet.nl

Samenzang in de parochie

"Goed zingen is dubbel bidden", zei de heilige Augustinus al. Begin november zal in onze parochie de eerste samenzangavond zijn voor alle koren en parochianen die belangstelling hebben voor de liturgische gezangen in de komende maanden. We gaan in de kerk van Alem een avond enkele van deze liturgische gezangen doornemen op een vrijdagavond, begin november. De avond zal worden geleid door Anneke van Veelen en de uitvoering ligt in handen van Bart van de Wiel en Ton Nagel. Houdt onze website en de flyers in uw kerk goed in de gaten! Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Anneke van Veelen: 0418-631215.

Weihnachtsoratorium

Kerk van Kerkdriel

Het Weihnachtsoratorium Van Johan Sebastian Bach is een kerstoratorium waarin de geboorte van Jezus tot en met het verhaal van Driekoningen wordt bezongen. De teksten zijn ontleend aan de evangelies van Matheus en Lucas. Een heel indrukkend werk waarin de luisteraar geheel in de sfeer van kerstmis komt. Het gemengd koor KZM Belcanto is heel gelukkig dit mooie werk in onze kerk van Kerkdriel te mogen uitvoeren.

Op zaterdagavond 10 december om 20.00 uur bent u van harte welkom.

Kerstzangavond

De Beuk, Rossum

Donderdag 15 december om 20.00 uur is er Kerstsamenzang in De Beuk in Rossum. U bent hierbij van harte welkom!

Kerstzangavonden

Martinuskerk Zaltbommel

Op zaterdag 17 december om 19.00 uur is in de Sint Martinuskerk te Zaltbommel de jaarlijkse volkskerstzang met medewerking van Harmonie Generaal van der Heijden.

Zondagavond 18 december is om 20.00 uur in de Martinuskerk een Kerst-sing-in door Eljakim.



Wereldjongerendagen

De katholieke kerk en jongeren gaat dat samen? Niet altijd! En toch vormen de wereldjongerendagen het grootste jongerenevenement van de hele wereld.

Wel twee miljoen jonge mensen waren afgelopen juli in het Poolse Krakau om daar te luisteren naar de boodschap van de paus. Met hem hebben we een nachtwake gevierd alsof het Pasen was: met zijn allen overnachten onder de blote sterrenhemel. Een avontuur van geloof. Dit met als thema: Gezegend de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Paus Franciscus vindt het belangrijk dat jongeren zichzelf zijn en als persoon iets van het evangelie uitbeelden. Wees instrument van barmhartigheid. Barmhartigheid is de innerlijke drang om hulp te verlenen aan mensen die in geestelijke of lichamelijke nood verkeren.

De paus riep jongeren op: kies niet de makkelijk weg van toeschouwer worden in je luie stoel. Nee, ga aan de slag met de zeven werken van barmhartigheid. Zelf drukt Jezus dat zo uit:

“Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van de minste broeders van Mij hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Matteus 25, 40).

Om welke hulp het gaat? Jezus is heel concreet:

“Want Ik had honger en jullie hebben Me te eten gegeven, Ik had dorst en jullie hebben Me te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en jullie hebben Me opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben naar Me omgezien, Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Me toe.” (Matteus 25, 35-36).

Ik mocht de 30plus-reis begeleiden. Met 15 jonge mensen op stap. Ook Letse jongeren gingen mee op uitwisselingsreis. Maar eerst per trein naar Praag, want in de trein leer je elkaar goed kennen. We vierden daar de zondag met een Nederlandse mis met monseigneur Hendriks.

Iemand vertelde over zijn werk met daklozen in Amsterdam. Hij zei: het gaat om ontmoeting. Niet alleen om hulp. Erken ik die ander en vraag eens oprecht: “hoe is het met je?” Vervolgens gingen we naar het hart van Krakau, de stad van de heilige paus Johannes Paulus II. We gingen op bedevaart naar het klooster van zuster Faustina. Deze Poolse zuster had Jezus echt gezien in een visioen. Het logo van de WJD getuigde ervan: een stroom van water en bloed, die uit Jezus kwam. Velen bidden nu net als zij op de kralen van de rozenkrans: Jezus ik vertrouw op U. Dat te kunnen zeggen, maakt elke dag goed!

Pastor Schevers



Toffe tieneravonden !!!

Elke eerste vrijdag van de maand van 19.30-21.45 uur is “de toffe tieneravond” voor tieners en jongeren. De begeleiding is in handen van pastor Schevers en het jongerenteam. De avonden vinden doorgaans plaats in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57b.

Vrijdag 7 oktober bioscoop. Let op deze keer niet in Kerkdriel maar in de spannende koorzolder van de Hedelse kerk (Koningin Wilhelminastraat 6). We kijken naar eigentijdse stellingen over geloof & Jezus in “youthcafé” en wisselen meningen uit en kijken vervolgens naar hoe het vroeger was in een filmpje van de beroemde priester “kapelaan Odekerken”.

Vrijdag 28 oktober (Let op afwijkende datum en tijd!) Taizeviering in de de Sint-Janskathedraal . Vier mee met de toffe jongerenviering in de mooiste kerk van Nederland, de Sint Jan. We verzamelen om 17.30 uur bij het parochiecentrum in Kerkdriel. We kijken in het Sint-Janscentrum in Den Bosch naar de betekenis van Taizé met onze stagiaire-diaken Steijaert. Daarna gaan we om 18.45 uur in de Sint Jan liedjes oefenen en mee vieren in de Taizé jongerenviering. En dan samen gezellig friet eten. Zie ook www.taizeindenbosch.nl

Vrijdag 2 december: wat betekent het als je geen dak boven je hoofd hebt en hoe help je zelf het beste? We gaan in gesprek met een gast die werkt met daklozen!

Vrijdag 6 januari: jongeren-nieuwjaarsreceptie. Een creatief feest, neem je leukste muziek mee en wat lekkers!

Vrijdag 3 februari: we gaan strijden met andere jongerenclubs in ‘the battle’. Sirkelslag is het spel waarbij het gaat om creativiteit, actie, teamspirit en heel veel lol! De actie vindt niet alleen plaats in de groep zelf, maar via Facebook en Twitter staan alle groepen ook live in verbinding met elkaar. De groepen kunnen elkaar uitdagen en zien real time hoe de wedstrijdverhoudingen liggen.

Vrijdag 3 maart: Carnaval is net gevierd en de vastentijd is net begonnen. We gaan nu samen creatief aan de slag over de ware betekenis van het Carnavalsfeest.

Waar geen plaats wordt genoemd, is de plaats Parochiecentrum, Hertog Arnoldstraat 57b, Kerkdriel.

Andere evenementen...

Zaterdag 18 maart Stille omgang jongerenevenement in Amsterdam (www.stille-omgang.nl/jongeren)

We zijn met een selecte groep uitgenodigd om een keer te gaan kijken bij een aalmoezenier op de militaire vliegbasis van Volkel. Dat moet ruim van te voren aangevraagd worden. Heb je als tiener of jongere interesse stuur dan alvast een mailtje: pastorschevers@gmail.com

En we gaan ook in 2017 weer uitvaren met de Discoboot...



Hoi Kids

4 oktober is het wereld diierendag. Die dag is gekozen omdat 4 oktober de feestdag van Franciscus van Assisi is. Franciscus hield veel van dieren, van alle mens

en (ook als ze anders dachten en deden dan hij zelf) en zelfs van de zon, de maan en de sterren, de wind, het water, het vuur en de aarde. Hij hield zó veel van hen dat hij ze allemaal zijn broeders en zusters noemde en God in hen aan het werk zag. In Nederland wordt diierendag sinds 1930 gevierd.

Lied

(Melodie: De zevensprong)

Heb je al gehoord van de dieren, de dieren,
heb je al gehoord van de dierenvriend?
Hij kende vogels, poes en kat,
verstond wat God te zeggen had!
En dat was Frans, de dierenvriend!

Heb je al gehoord van Franciscus, Franciscus,
heb je al gehoord van die vreemde man?
Hij wilde Jezus volgen gaan,
hij trok de armste kleren aan.
En zo was Frans, de dierenvriend, arm met arm!

Heb je al gehoord van Assisi, Assisi,
heb je al gehoord van die mooie stad?
Daar deelde Frans al wat hij had
met de armen op zijn levenspad!
Zo was Frans, de dierenvriend, arm met arm, hij deelde uit.

Heb je al gehoord van zijn moedertje Aarde,
heb je al gehoord van het Zonnelied?
Frans noemde alles broer en zus
omdat God Vader van ieder is.
Zo was Frans, dierenvriend, arm met arm, hij deelde uit, God zij dank!





Kleurplaat



Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website voor een werkje:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids

franciscusfeest

Zondag 2 oktober 2016 • 10.00 uur

Aquaret: Br. Phitippus philippus OFM Cap



Eucharistieviering
St. Martinuskerk Kerkdriel
Muzikaal intermezzo
Samenzijn in Parochiecentrum

Franciscusparochie Bommelerwaard • Hertog Arnoldstraat 57b • 5331 XG Kerkdriel
(0418) 632 504 • info@katholiekbommelerwaard.nl • www.katholiekbommelerwaard.nl