

FL.  
FRAN-  
CISCUS  
US  
PAROCHIE

# FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN

3  
2016

PAROCHIEBLAD





## Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 5, nummer 3  
juni 2016

Verschijnt: 5 x per jaar  
Oplage: 7.100 exemplaren  
Druk: Van Horssen Waardenburg  
Opmaak: Moose Zaltbommel

### *Algemeen secretariaat*

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel

Telefoon: 0418 - 63 25 04  
Bereikbaar: dinsdag en donderdag  
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten de-  
ze tijden kunt u inspreken op een  
antwoordapparaat of bellen naar  
het ingesproken noodnummer.

[info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)

### **Belangrijk!**

Voor afspraken rond doop, huwe-  
lijk, jubileum, ziekenzalving, zie-  
kencommunie en overlijden, belt u  
met het *Algemeen secretariaat*.

### *Algemene bankrekening*

iban: NL83 RABO 0179 9793 45  
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

### *Kopij*

De uiterste datum voor het aanleve-  
ren van kopij voor het volgende  
nummer is 31 augustus. Dit zal wor-  
den bezorgd rond 24 september 2016.

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)

## Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
[redactie@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:redactie@katholiekbommelerwaard.nl)

• **hoofdredacteur:**  
Anneke van Veelen (0418-631215)  
[avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl)

• **samenstellers:**  
Henny Lieshout (06-40613605)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)  
Mirjam Duijts-As (06-36115739)  
[mirjamduijtsas@hotmail.com](mailto:mirjamduijtsas@hotmail.com)

• **contactpersonen:**

**Alem:**  
Sjan van Mook (0418-662052)  
[s.vanmook@live.nl](mailto:s.vanmook@live.nl)

**Ammerzoden:**  
Henny Lieshout (06-40613605)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)

**Hedel:**  
Annemarie van Osch (073-5992765)  
[a.vanoschvb@hotmail.com](mailto:a.vanoschvb@hotmail.com)

**Kerkdriel:**  
Riet Corten  
[info@martinusparochie.nl](mailto:info@martinusparochie.nl)

**Rossum:**  
Bertha van Doorn (0418-512340)  
[berthavandoorn@upcmail.nl](mailto:berthavandoorn@upcmail.nl)  
José Vullings

**Velddriel:**  
Hetti van Kessel (0418-635987)  
[h.kessel20@upcmail.nl](mailto:h.kessel20@upcmail.nl)

**Zaltbommel:**  
Tiny van Steenberg (0418-514262)  
[tinyvansteenbergen@gmail.com](mailto:tinyvansteenbergen@gmail.com)  
Han van der Waal



## Zomer

Voor u ligt het zomernummer van ons parochieblad. In de tijd tussen het vorige parochieblad en nu is er veel gebeurd: de kerk in Hedel is gesloten, 58 jongeren hebben het sacrament van het vormsel ontvangen en we hebben een nieuwe bischop.

Weken vol beweging en verandering dus, en zo komen de zomermaanden dichterbij met daarin voor velen van ons de vakantieperiode. Deze vakantietijd is het moment bij uitstek om eens uit te blazen, een tijd om niets te moeten, beter gezegd; een tijd van ontmoeten. In 'moeten' zit altijd een zekere noodzaak en verplichting besloten; het is hoofdzakelijk gericht op het 'ik': 'ik moet dit, of dat'. In het ontmoeten maak je ruimte voor andere dingen, voor je gezin, familie, vrienden, je hobby's. In een ongedwongen sfeer kun je tijd met elkaar doorbrengen, samen dingen ondernemen waar je anders niet aan toe komt of juist even niets doen.

De vakantietijd leent ook zich uitstekend om ruimte te maken voor God. Je hoeft er niet voor op reis te gaan, hoewel u wellicht, net als ik, in de vakantiewel eens een wildvreemde kerk bent binnengelopen. In onze streken zijn kerken

meestal gesloten, maar in de ons omringende landen zijn kerken in de vakantietijd vaak open. Je kunt er zo naar binnen gaan en van het ene op het andere moment kom je in een totaal andere wereld terecht; vreemd en tegelijkertijd zo vertrouwd.

Of het nu de lichte wierookgeur is, de eeuwenoude vervallen muren, de schitterende lichtinval door de glas-in-loodramen of de stilte te midden van alle stadsrumoer; alles wat thuis in de eigen kerk al lang niet wordt meer opgemerkt, ervaar je nu als bijzonder.

Het unieke van dit Godshuis maakt dat je als vanzelf in een bank gaat zitten en je bewust wordt dat hier iets is dat je overstijgt.

Ook het aanwezig zijn bij de eucharistie in een vreemd land kan een heel bijzondere ervaring zijn. Ieder element van de liturgie is overal ter wereld hetzelfde, dus ook al versta je de taal niet, toch kun je uit de handelingen, de woorden van de priester en de antwoorden van de gelovigen opmaken wat er in grote lijnen gezegd wordt. De Kerk overstijgt iedere cultuur, zij is universeel, en tegelijkertijd is zij diep doordrongen van de cultuur waarin zij zich bevindt. De heiligheid en schoonheid van de liturgie die gevierd wordt,





het ervaren van de 'wereldkerk' kan zo'n diepe indruk op een mens maken, dat deze zich laat opnemen in de katholieke Kerk (zie ook het persoonlijk verhaal van een van onze vormelingen op blz. 43).

Het meevieren van de eucharistie in een buitenlandse kerk kan ons inderdaad met nieuwe ogen naar ons geloof doen kijken en beseffen hoe mooi ons geloof eigenlijk is, dat geloof van ons doopsel. Een mens wordt op de een of andere manier geraakt door God zelf. Geraakt worden door God is God van heel nabij ervaren. Zo werd de heilige Augustinus getroffen door het lezen van de bijbel. Hij zei: "Gij waart innerlijker dan mijn diepste innerlijk en hoger dan mijn hoogste hoogte."

De psalmist zegt het met iets andere woorden: "Heer, U doorgront me, U kent me, of ik nu zit of sta. U verstaat mijn gedachten al van verre. U slaat mij gade of ik nu rust of werk. Wat ik ook doe; het is u vertrouwd." (Psalm 139). De ontmoeting met de Heer zelf brengt iets in ons teweeg; op de een of andere manier en hoe minimaal ook, er gebeurt iets in ons dat ons verandert. We gaan als het ware met 'nieuwe ogen' kijken. Er zijn vele vindplaatsen waar iets van God zichtbaar wordt; allereerst de eucharistie, maar ook de schoonheid van de natuur, architectuur of kunst, een mens die ons nabij is,

het lezen van de bijbel, of bijvoorbeeld een bedevaart.

Of u deze vakantie nu thuis blijft of op pad gaat; namens de redactie en ons hele team wil ik u vele mooie momenten en ontmoetingen toewensen, om na de vakantie met 'nieuwe ogen' aan de slag te mogen gaan met het geloof van ons doopsel!

*Anneke van Veelen*

## Telefoon pastores



### Pastoor Van den Hout

is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

### Pastor Bertus Bus

is bereikbaar op zijn huisadres in Den Bosch: 073 - 687 56 34

### Pastor Stefan Schevers

is te bereiken op 073 - 599 12 16 of tijdens het spreekuur in het parochiecentrum van Kerkdriel: iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur

### Diaken Peter de Snoo

per e-mail: [info@deprediker.nl](mailto:info@deprediker.nl) of tijdens het spreekuur in het parochiecentrum van Kerkdriel: iedere dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur

### Past. werker Anneke van Veelen

[avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl)  
Op het parochiecentrum vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur of tel. 0418 - 63 12 15



## Bloemlezing homilie Mgr. De Korte op 14 mei

“Laten wij de onvruchtbare verdeeldheid in het bisdom achter ons laten. Juist in deze tijd hebben we helemaal niet de mogelijkheid om negatieve energie te verspillen, maar zijn we geroepen om samen te werken. Het katholieke Huis is altijd een heel groot Huis geweest met ruimte voor velen, met vele spiritualiteiten, met vele accenten.

Een heldere Kerk waar we de Drie-ene God aanbidden; een Kerk waar Jezus Christus als het Gelaat van de Barmhartige Vader centraal staat, maar tegelijkertijd ook een Kerk in deze tijd met zo veel zoekende mensen, met zo veel mensen die onhelder in het leven staan, die niet precies weten hoe zij moeten leven. Juist in die situatie hebben wij als Kerk de opdracht om ruimte te scheppen, om gastvrij te zijn en hartelijk, opdat mensen langzaam maar zeker steeds meer bij het hart van het Evangelie en bij Jezus Christus terecht kunnen komen.

U weet, tenminste als u iets van mij gevolgd hebt, dat mijn hart een oecumenisch hart is. De oecumenische beweging beschouw ik als een groot geschenk van God, van Gods Geest. Dat wij na zoveel eeuwen elkaar weer zoeken en

vinden en dat we ontdekt hebben dat de overeenkomsten groter zijn dan de verschillen. Dat wij als christenen gezamenlijk geworteld zijn in het geloof in de God van Israël, waarvan we geloven dat Hij op het hoogtepunt van de tijd in

Christus bij ons is gekomen. Dat wij gezamenlijk geloven in een verzoening die op Goede Vrijdag is gerealiseerd en dat wij gezamenlijk de Drie-ene God belijden.

Maria, als Moeder van de Heer, Moeder van Christus, zoals zij aan het begin van het openbare leven in het Johannes-

evangelie op de bruiloft van Kana tot de bedienden zegt: “Doe maar wat Hij u zeggen zal.” Dat zegt Maria ook tot ons vandaag: “Doe maar wat Christus u zeggen zal.” En tegelijkertijd is zij Moeder van de gelovigen, Moeder van ons, vandaag, Moeder van de Barmhartigheid in het Jaar van de Barmhartigheid.

Ik hoop dat u met mij mee wilt gaan, op weg naar de toekomst. Dicht bij Christus blijven, de verdeeldheid overwinnen en de verantwoordelijkheid van ons Doopsel werkelijk gestalte geven.

*Dat de Pinkstergeest die komende is, ons daartoe in staat zal stellen.”*



Foto: Ramon Mangold



## Ontmoeten en Verbinden

In 1219 bracht Franciscus een bezoek aan sultan al-Kamil in Damiate. Zij spreken met wederzijds respect over hun beider levensbeschouwingen. In Franciscus' leven en zijn geschriften zijn sporen terug te vinden van de bewondering en waardering die hij voor bepaalde gebruiken van de moslims heeft opgevat. Dat inspireert mij. Daarom ben ik heel dankbaar dat we in Zaltbommel een goed contact hebben met de Marokkaanse gemeenschap. Zij hebben op 19 mei 2016, samen met het Anker, moskee Ennasser, Sint Maartenskerk en de Sint Martinus de conferentie 'Ontmoeten en Verbinden' georganiseerd. Namens de christelijke kerken heb ik gesproken over:

Ontmoeten en verbinden: Dialoog als weg naar broeder- en zusterschap.

Een verkorte versie van deze inleiding:

"Al geruime tijd, maar zeker sinds de terroristische aanvallen op de Twin Towers in 2001, de enorme slachtingen van IS in Irak, Syrië en Libië en de aanslagen in Parijs en België, vragen velen zich af hoe het zit met de verhouding tussen fundamentalisme, radicalisme, extremisme, geweld en religie. Is religie gevaarlijk? Meestal betreffen deze vragen de islam, maar er zijn wereldwijd eveneens vele vormen van geweld aan te treffen tussen boeddhisten, hindoes, christenen

en joden. En het lijkt steeds erger te worden. 'Religies zijn talen', zegt Raimon Panikkar. 'We kunnen taal gebruiken om elkaar te bereiken of om elkaar te kwetsen. Veel mensen gebruiken taal vooral om de ander te overtuigen, om te winnen. Maar je kunt de taal ook inzetten om tot een echt gesprek, een dialoog, te komen. 'Het is heel belangrijk dat religies elkaar ontmoeten en naar elkaar luisteren. Door te luisteren leren we elkaars taal spreken. We moeten ons van niets en niemand proberen af te scheiden.' Een oprechte dialoog met de islam dringt zich op. Het is een kans, een uitdaging in de wereld van vandaag. Welke elementen van 'waarheid' en zin komen voor in mijn traditie en in die andere? Wanneer ik bang ben - en waarom dan? - voor de andere of voor diens traditie, ben ik weinig geneigd om met hem of haar in gesprek te gaan. Zeker wanneer die traditie mij niet vertrouwd is, wanneer ik er weinig van weet en er alleen maar negatieve dingen van hoor. Deze samenkomsten van 'ontmoeten en verbinden' kunnen ons allen verrijken en verdiepen, zodat wij hier bewerkers van vrede mogen zijn. Laten we elkaar en elkaars traditie leren kennen. Hoe gaan onze tradities om met de hoofdmomenten van het leven - geboorte, lid worden van de geloofsgemeenschap, huwelijk, overlijden? Op welke wijze komt God,



Allah, hier ter sprake? Een heel interessante vraag vind ik: waarom is dat geloven, eventueel het niet - geloven, voor ons, voor mij, belangrijk? En hoe beleven wij het bidden en andere momenten van stilte? Ontmoeten en verbinden: Dialoog als weg naar broeder -en zusterschap. Dat betekent voor mij dat ik moet leren luisteren, ja lang luisteren om te horen wat de ander bezielt. In stilte, met aandacht. Met liefde. Want dan alleen is echte ontmoeting mogelijk. Dan kan ik het ook aan om mijzelf te bevragen. Waarin verrijkt of corrigeert die andere mijn eigen traditie, of tenminste de manier waarop ik ze interpreteer en beleef? Op het bedrijf waar ik lang heb gewerkt, had ik een moslim collega. Een dierbare vriend. Op het midden van de dag, en in de namiddag, trok hij zich altijd even terug. Ergens in het magazijn rolde hij zijn matje uit, daar had hij ruimte voor gemaakt. Toevallig was ik op zeker moment getuige van zijn bidden. De overgave waarmee hij bad en de bewegingen die hij maakte raakte mij diep. Later vertelde hij mij dat hij delen van de Koran reciteerde en woorden van verheerlijking, verheffing en dank sprak. Daarbij verrichtte hij een aantal

bewegingen zoals de handen tot schouderhoogte opheffen, met de handen voor het lichaam gevouwen staan, buigen, op de grond neerknielen en vooroverbuigen en zitten. De bewegingen in een gebed - zo zei mijn collega - hebben specifieke doeleinden en betekenissen, zoals het uitdrukken van onderwerping aan Allah. Door de wijze waarop mijn moslimcollega in het



leven stond en bad - herkende ik in hem Allah, de Erbarmer, de barmhartige - en begon ik mezelf te bevragen. Hoe geloof ik zelf als christen? Is 'God' voor mij inderdaad alles, het enige en laatste

voor mijn leven als gelovige, als monnik, als priester? En hoe dan? Ben ik diep genoeg in mijn christelijke, katholieke traditie geworteld? Herkennen mijn moslimvrienden, in mij de levende Christus?

Zoals Jezus zijn: mens onder de mensen - in deze wereld. De last van elkaar dragen, maakt nederig, is ontzuenderend en gezond. We zijn allemaal deel van deze zoekende en tastende mensheid. Dierbare moslimvrienden en medechristenen, we hebben elkaar nodig. Laten wij goedmenende mensen elkaar ontmoeten in ware broeder -en zusterschap, samen op tocht naar levenszin, naar toe-



komst en volheid van leven. Ik voel me ertoe uitgenodigd om, vanuit een meer consequente beleving van mijn eigen katholieke geloof, de andere als een broeder of zuster te ontmoeten. Dit in het besef dat wij allen - moslims en christenen - eerlijk en liefdevol zoeken naar die volheid van leven waar wij naar streven. Voor onszelf, voor onze tochtgenoten en voor alle mensen. Zo ervaren wij hoe waar het kan zijn, dat wij 'mede-mensen' worden, tochtgenoten in dat eeuwige zoeken naar de diepere zin van het leven, naar het Mysterie - 'broeders en zusters', zeggen ze in de kerk. Zo groeien herkenning, solidariteit, vrede onder mensen, volkeren, culturen en religies. En een diepe vreugde: het Leven blijkt eindeloos rijker te zijn dan wij denken. Tenminste, als de levensomstandigheden niet ieder menswaardig leven onmogelijk maken, zoals in Syrië, Irak, Libië en op zoveel andere plaatsen in de wereld."

*broeder Bertus Bus*

---

## ***Gouden momenten***

Als jonge vader was er weinig tijd om de kleine en mooie dingen van mijn kinderen te zien. Ik had een fulltime baan en daarnaast een studie die de avonden en de weekenden in beslag nam. En op het moment dat die mooie momenten zich voordeden, was ik misschien ook wel te veel met mijn hoofd bij mijn werk

en mijn studie om die momenten op waarde te kunnen schatten.

Nu ben ik opa en heb ik de tijd om met mijn kleinkinderen door te brengen. En niet alleen dat: ik geniet ook met volle teugen van die momenten. Ik ben me bewust van die gouden momenten. Het heeft alles met levenservaring en rust te maken om gouden momenten ten volle tot je te kunnen nemen. Het besef dat tijd eindig is, is niet zo nadrukkelijk aanwezig als je als jonge vader midden in het leven staat met zijn vele uitdagingen.

Dat besef zorgt er nu voor dat ik die momenten pāk als ze zich voordoen. Opa in het pierenbadje terwijl zijn kleindochter van vier emmertjes water over zijn hoofd gooit omdat opa's haar gewassen moet worden. Die kleine, bezige handjes en de lach op haar gezichtje ontroeren me telkens weer. God laat me dan weten dat ik met een vredige geest mijn verleden mag bezien.

Een twintiger staat anders in het leven dan een zestiger. Waar het om gaat is, dat we ons bewust zijn van het feit dat we nooit uitgegroeid zijn en iedere dag dichter bij onszelf komen. Dát besef is goud waard en doet zich voor in vele gedaantes. In welke gedaante kwam dat besef bij u? Denk goed na en zoek zo'n gouden moment eens op in uw eigen leven.

*diaken Peter de Snoo*





## MIVA-collecte

*27 en 28 augustus*

Op 27 en 28 augustus vind de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de kerken onder het motto:

*"Elke mens is het waard"*

Dit jaar vragen wij uw aandacht voor een heel bijzonder project in India; hulp aan terminaal zieken. Zorg voor deze mensen die stervende zijn, is in India niet vanzelfsprekend.

Zeker voor de allerarmsten is die zorg niet beschikbaar. Gelukkig zorgt de Indiase katholieke gezondheidsorganisatie CHAI ervoor dat dit gaat veranderen. Wij vragen U dan ook een bijdrage voor de hulp aan terminaal zieken in India. We hopen met uw bijdrage meerdere palliatieve centra van vervoer te kunnen voorzien. Wij willen deze collecte graag aanbevelen en danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

*Dekenale werkgroep  
Missie, Ontwikkeling en Vrede  
Bommelerwaard, Annie van Kuijk*

**miva**<sup>®</sup>  
brengt mensen in beweging

giro 2950

## 10 jaar Lavande

In Rossum was ooit een gelegenheidskoor. Het zogenaamde moederkoor. Moeders van kinderen van het kinderkoor zongen met kerst mee met de kinderen! Zingen is leuk. Dit resulteerde in de oprichting van Dameskoor LAVANDE in april 2006.

Bij vele vieringen hebben wij onze muzikale bijdrage geleverd. Vormselvieringen, Kerstvieringen, dooplechtigheden, huwelijksvieringen en zelfs in een uitvaartviering. Tien jaar gezellig samen zingen, ook buiten de kerk!

We hebben het gevierd in een feestelijke viering met Pastor Bus in de RK Kerk in Zaltbommel op 4 juni, waar we na afloop nog heel gezellig met een aantal mensen in de pastortuin bijeen zijn gekomen. Op 12 juni zijn we naar 's-Hertogenbosch geweest voor een ontzettend gezellige middag/avond met het *Ik hou van Holland Dinnerspel*. In de loop van de zomer volgt nog een BBQ, aangeboden door de kerk van Zaltbommel!

Wilt u onze bijdrage in een viering, of wilt u graag meezingen, neem dan contact op met onze muzikaal leidster 06-12893180 of email:

[koosje61@gmail.com](mailto:koosje61@gmail.com)

*Muzikale groeten van:  
Diny, Liesbeth, Heidi, Caroline, Marion, Yvette, Jolanda, Theadoor, Marian, Wilma, Jozien, Jacky & Conny*



## 'De Weg van Maria' tijdens mei-viering Zonnebloem

Maandag 9 mei vierden de gezamenlijke Zonnebloemafdelingen Ammerzoden, Rossum, Hedel, Zaltbommel en Oud Maasdriel de jaarlijkse meimaandviering in de Sint Martinuskerk in Velddriel. Klokslag 10.00 uur klinkt het openingslied en zingen alle aanwezigen uit volle borst het Zonnebloemlied: 'Laat schijnen de zon over het land, ziek en gezond bijeen'.

Een mooie opening van een plechtige eucharistieviering om Maria te eren met emeritus-pastoor Jo Verhoeven en pastor Bertus Bus. Het zangkoor onder leiding van dirigent/organist Jos Wielakker verzorgde de gezangen en liederen. Emoties kwamen los bij het aloude lied; 'Te Lourdes op de bergen'. Het lied dat een Zonnebloemgast verwoordt als; als je de mooie stem van de soliste hoort en wij mogen dit lied meezingen met het koor, dan ben je toch gelukkig'. Maar ook het lied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch zingt iedereen uit volle borst mee.

De slotgedachte tot Maria spreekt Hannie van den Dungen uit en omvat het volgende: 'We kwamen met vragen, twijfels, vreugde en verdriet. Deze bijeenkomst is een teken van hoop en vrede. Help ons het fijne gevoel van saamhorigheid te bewaren. Vier de lente en de liefde'.

Voor de vrijwilligers van alle afdelingen heeft pastor Verhoeven (hij behoort zelf ook tot de doelgroep) een groot compliment: 'De ervaring is dat vrijwilligers je als een warme mantel omarmen en deelgenoot maken van deze maatschappij'.

Op de bijeenkomst in de Boxhof met koffie en gebak is het gezellig nakaarten, andere mensen ontmoeten en even lekker bijpraten en complimentjes uitdelen.

---

## Brul-viering

Een brul-viering is een gebedsviering voor kleine kinderen van ongeveer 1 tot 6 jaar. De kinderen mogen een muziekinstrumentje meenemen en het zingen van de ouders begeleiden. Ze hoeven niet stil te zitten, hun mond te houden. Er wordt verteld over Jezus en we bidden samen het Onze Vader en het Weesgegroet. Ook mogen de kinderen helpen bij het aansteken van kaarsjes bij de voorbeden. Kinderen leren spelenderwijs dat God een liefdevolle God is, die voor ons zorgt, ons gelukkig wil maken en altijd bij ons is, wat er ook gebeurt.

De volgende brul-viering is op zondag 10 juli om 10.10 uur in de St. Martinuskerk in Kerkdriel. Alle kinderen, ouders, opa's en oma's uit de hele parochie zijn van harte welkom!

*diaken Peter de Snoo*



## Sluiting Heilige Willibrorduskerk kerk Hedel

Het was al lang bekend dat de kerk zou gaan sluiten. Maar de datum waarop hij aan de eredienst zou worden onttrokken en worden gesloten, kwam nog vrij onverwacht. Op de warme en zonnige zondagochtend van 5 juni 2016 was het zo ver, de dag waarop voor de laatste keer Eucharistie werd gevierd in de Heilige Willibrorduskerk.



De celebranten waren pastoor R. van den Hout, emeritus-pastoor B. van Bronkhorst, pastor S. Schevers en diaken P. de Snoo. Pastoor van den Hout heette de vele parochianen uit Hedel en uit de andere kerken van onze parochie welkom, evenals ds. Mulder en de kerkenraadsleden van de Hervormde gemeente in Hedel, leden van Marienkroon/Focolare en burgemeester van Kooten en zijn echtgenote. Leden van het voormalige Hedelse kerkkoor Sursum Corda zongen voor het laatst in hun kerk.

In het voorwoord sprak emeritus-pastoor van Bronkhorst over Gods

nieuwe wereld waar we naar uit moeten blijven kijken en tegelijk gestalte mogen geven in het hier en nu, ook na het afscheid van dit kerkgebouw waarin de gemeenschap gedurende 67 jaar met God en met elkaar alle wezenlijke ervaringen in het leven gevierd en gedeeld heeft.

Het evangelie van de dag is Lucas 7, 11-17. Pastoor van den Hout spreekt over Jezus die als rondtrekkende profeet op een begrafenisstoet stuit in het stadje Nain. Meelijdend met het verdriet van een weduwe die afscheid moet nemen van haar enige, overleden zoon, wekt Jezus de zoon weer tot leven. Een zoon gaf een weduwe in Israël, in die tijd, bestaanszekerheid en kans op een toekomst.



Er wordt een vergelijking getrokken met de kerk waarvan we vandaag definitief afscheid moeten nemen, zonder dat we een vinger op de zere plek kunnen en willen leggen waarom dit nodig is. Er is



slechts pijn dat de kerk nu gesloten moet worden. Alle inzet en al het werk is niet voor niets geweest. Al het goede dat wordt gedaan voor God en mensen, is waardevol en nooit tevergeefs. We staan er vaak niet bij stil dat onze echte motivatie om iets voor de Kerk of voor de medemens te doen, van binnenuit komt, waar Gods Geest werkzaam is. Pastoor van den Hout spreekt de hoop uit dat we het evangelie blijven lezen, ons geloof blijven uitspreken en beleven en dat de Hedelse parochianen op zoek gaan naar een gemeenschap waar ze zich thuis voelen. En net zoals bij het wonder van de weduwe in Naïn die haar zoon mocht terug ontvangen, mogen wij blijven openstaan voor Gods werkzaamheid in deze tijd en in ons leven.



Na het voorlezen van het decreet door vicevoorzitter van het parochiebestuur Jan Luijks, was het woord aan Bets de Goeij. Zij had bij dit afscheid van de kerk een persoonlijk woord van dank aan iedereen voor al het vertrouwen. In gebed werd daarna de Heer dank

gebracht voor de vele mooie momenten die de Hedelnaren in de kerk mochten beleven.

Het slotwoord was voor pastor Schevers die de voortgang van het parochiële leven op andere locaties naar voren bracht:

- doordeweekse eucharistievieringen gaan naar Velddriel op dinsdag om 08.00 uur en Ammerzoden op donderdag om 08.00 uur
- de ouderenvieringen zijn vanaf 1 september 2016 op de 3<sup>e</sup> donderdag van de maand om 15.00 uur in de Munt te Hedel. Contactpersoon blijft pastor Ben van Bronkhorst
- Bets de Goeij blijft de algemene contactpersoon voor Hedel
- woensdagochtend blijft de vaste ochtend voor de kerkhofploeg; voorlopig is de koffie in de pastorie
- De klokken zullen zo lang als de kerk niet verkocht is blijven luiden als er iemand uit Hedel overleden is. Uitvaartdiensten zullen in de andere kerken plaatsvinden, maar op het terrein bij het kerkhof kan gewoon afscheid worden genomen bij een uitvaart. Op Allerzielen zal er ook een gravenzegening zijn in de middag
- Voor de communievoorbereiding is er al samenwerking tussen Hedel en Velddriel en voor de vormselvoorbereiding tussen Hedel en Ammerzoden.
- Het parochieblad zal gewoon bezorgd blijven worden.



Aan het einde van de eucharistieviering wordt het altaar ontbloot. De ciborie wordt uit het tabernakel gehaald en de kerk uitgedragen, de Godslamp gedoofd. Zevenenzestig jaar brandde deze onafgebroken uit eerbied bij het Heilig Sacrament. Een treurig moment, een leeg gevoel in een volle kerk. Een klein gezelschap brengt de ciborie, het doopkleed en de staf van de heilige Willibrordus naar de kerk in Ammerzoden. Met een korte plechtigheid wordt het Allerheiligste in het tabernakel geplaatst en krijgen doopkleed en staf een passende plaats.



In Hedel praat men na met een kopje koffie. Een waardig afscheid bij een definitieve sluiting. Nu is alles anders.



Foto's: Henk van Coolwijk





## *H. Hubertuskerk Alem*

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem  
telefoon 0418 - 662561  
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,  
Meerenstraat 9, Alem  
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -  
Hooijmans, 't Buske 25, Alem  
tel. 0418 - 66 20 63

## Opgeven intenties

U kunt uw intentie opgeven bij Ger van Boxtel ('t Buske 25, tel. 0418-662063). De intenties worden genoemd tijdens de viering de kerk.

Voor uitvaarten dient u contact op te nemen met het secretariaat van parochie Heilige Franciscus, tel. 0418-632504 en met Ger van Boxtel tel. 0418-662063

## Overleden

Op 19 april overleed Riet van Boxtel-Verhoeven in de leeftijd van 81 jaar.

*Moge zij rusten in vrede.  
De nabestaanden wensen we veel  
kracht en steun toe. Sterkte.*

## Doopviering

Op zondag 10 juli vanaf 13.00 uur wordt het doopsel toegediend.

De voorbereidingsavond is op woensdag 22 juni om 20.00 uur in Kerkdriel.

## Palliatieve zorg

De website van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard is:

[www.vptz-bommelerwaard.nl](http://www.vptz-bommelerwaard.nl)

## Vastenactie

De opbrengst van de vastenzakjes die huis-aan-huis zijn verspreid en opgehaald was: € 533,65

De opbrengst van de St. Odrada-school was: € 400,00

De totale opbrengst van de Vastenactie komt daarmee op € 933,65

*Hartelijk dank!*





## Terugblik 1<sup>e</sup> H. Communie

Op 24 april was het eindelijk zover, de eerste heilige communie. Al vanaf februari waren de voorbereidingen in volle gang. Er waren in totaal vijf bijeenkomsten voor de kinderen, waarin ze werkten aan hun communieboek, knutselden en van alles leerden over de kerk en de dingen die daarbij horen. Er werd ook al hard nagedacht over de voorbeden die de kinderen zelf schreven en voorlezen tijdens de dienst in de kerk. Verder was de speurtocht door de kerk een leuke ontdekkingstocht voor de kinderen.

Een bezoek werd gebracht aan de bakkerij van de Coöp in Rossum, waar de kinderen zelf broodjes mochten bakken. En daarbij hoorde natuurlijk ook een gezellige, gezamenlijke broodmaaltijd.

Dankzij de inspanningen van Jacqueline van Mook en Marleen Ribbers hebben de kinderen een leuke en leerzame voorbereiding gehad en waren ze helemaal klaar voor een feestelijke dag.

## Dank, dank, dank...

Namens de gehele Alemse parochie willen wij Marleen en Jacqueline bedanken voor hun inzet in de begeleiding van de communicanten en vormelingen. Vele jaren hebben Marleen en Jacqueline de Alemse kinderen voorbereid op hun Eerste H. Communie en hun vormsel.

Na afloop van de viering op 24 april, is er een dankwoord uitgesproken door Willem Klavers en was er een bos bloemen en een cadeautje voor de twee dames.





## Alem in actie voor Kenia

De kinderen van de St. Odradaschool halen € 400,- voor de weeskinderen in Kenia.

De kinderen van de St. Odradaschool hebben mee gedaan aan de Vastenactie voor de weeskinderen in Kenia. Weeskinderen zijn kinderen zonder ouders. De weeskinderen in Kenia hebben geen voedsel en zijn erg arm.



Daarom kunnen ze ook niet naar school. Som-mige weeskinderen leven op straat, omdat ze niemand hebben. Ze zijn moe en daardoor gaan ze lijm snuiven en drugs gebruiken om fit te blijven. En ze kunnen ook aids krijgen, dat is een ziekte waar je aan kunt overlijden. Heel veel kinderen krijgen die ziekte en worden niet naar een ziekenhuis gebracht. Ze moeten er mee leven en ook sommige weeskinderen ver-hongeren. Op school kwam iemand vertellen over weeskinderen in Kenia. Hij heet Piet. Piet weet heel veel over Kenia. Hij is zelf ook ver-schillende keren in

Kenia geweest. We hebben met plezier naar hem zitten luisteren.

Toen zijn we aan de slag gegaan. We zamelden geld in door lege flessen op te halen, armband-jes, kettingen, bloemen en tuintjes te maken. Op woensdag 23 maart hebben we een markt op school gehouden voor alle kinderen, ouders, oma's en opa's, juffen etc. Vele lekkernijen werden gemaakt voor de verkoop. Het liep storm! Door de lege flessen, verkoop en de spaarpotjes haalden wij een prachtig bedrag op voor de weeskinderen.

*Groetjes, Noor, Kelly en Faye*

Bron: Schoolkrant St. Odradaschool

## Vakantie



Tijdens de vakantie hoef je niet aan je werk te denken. De telefoon kan uit, de computer kan thuisblijven. Je leest boeken waar je anders niet aan toekomt. Vakantie hebben we nodig om uit te rusten. Om even te ontkomen aan een keurslijf. Even helemaal tijd voor onszelf of voor ons gezin. Even geen stress. In de vakantie kunnen we zelf bepalen waar we heen-gaan. We hoeven geen rekening te houden met wat ons werk van ons vraagt.

*Wij wensen iedereen een fijne, veilige en ontspannen vakantie toe!*





## H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2  
5324 AG Ammerzoden  
telefoon kerk: 073 - 599 12 15  
telefoon koster: 06 - 4800 5229  
e-mail:  
willibrordusparochie@xs4all.nl  
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:  
maandag, dinsdag, donderdag en  
vrijdag: 8.00 - 12.00 uur  
intenties idem



## Doopvieringen

De volgende doopzondagen zijn op 3 juli en 4 september. De tijden zijn 13.00, 13.45 en 14.30 uur.

Vorbereidend gesprek: woensdag 22 juni en woensdag 24 augustus in het parochiecentrum te Kerkdriel.

## Vieringen in Zonneliëd en Lindeboom

Vrijdag	24 juni	Eucharistieviering	Pastor Stefan
Vrijdag	1 juli	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
Vrijdag	12 aug	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
Vrijdag	19 aug	Woord- en Communieviering	Diaken de Snoo
Vrijdag	9 sep	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel

Aanvangstijd in het Zonneliëd 14.30 uur  
Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur

De Eucharistievieringen op zaterdagavond in de kapel van "Het Zonneliëd" zijn op 16 juli, 20 augustus en 17 september.  
De vieringen beginnen om 19.00 uur.

*Van harte welkom!*





## Gedoopt

*Gedoopt op zondag 24 april:*

Wiktorja Bladosz, dochtertje van Grzegorz Bladosz en Ewa Szkudlarek, Jan de Witplein 12.

Inge Verlouw, dochtertje van Anton Verlouw en Saskia Verlouw-Danklof, Industrieweg 11 B.

Puck van Zon, dochtertje van Mark van Zon en Nienke van der Heijden, De Bestenhof 1.

*Gedoopt op zondag 8 mei:*

Sophie, Vera, en Noortje Keijser, kinderen van Sjoerd Keijser en Gerdien Beernink, Van Herlaerstraat 5.

## Communie

Julia Merx, Kariem Vink, Sietse van Hemert, Bram van Uden, Marlieke Verhoeven, Kick Verlouw, Jante Jonkergouw, Demi Fens, Ton Oomen, Robert Antonowicz, Floris van Zon, Loes Dekkers, Leon Vink, Kayleigh Visser, Fleur van Eeuwijk, Ruud Heins, Djay van de Werken, Sophie Keijzer, Estelle Goesten, Nelson van Diggelen, Krystof Gasinski.

*Namens de Contactgroep van harte gefeliciteerd.*

## Vormelingen

*Van harte feliciteren we allen die op vrijdag 8 april zijn gevormd.*

## Bedevaart naar Kevelaer

De jaarlijkse bedevaart van de Bossche en Oosterhoutse Broederschap naar Kevelaer vindt dit jaar plaats op zondag 4 september. Het is de 92e keer dat dit wordt georganiseerd en het motto van dit jaar is: "Zalig de barmhartigen". (Mt. 5-7)

Er gaat een priester (naam nog onbekend) voor in de Eucharistieviering.

De bus vertrekt om 8.30 uur bij de R.K. Kerk te Ammerzoden.

De prijs voor de bus is € 22,- voor volwassenen. U kunt zich opgeven tot 19 augustus bij:

- dhr. Cor Goesten, Langedijkstraat 14 5324 AR Ammerzoden. tel. 073-5991956
- mevr. A. Wiegmans Beatrixstraat 30 Kerkdriel tel. 0418-633202

## Vastenactie 2016

De opbrengst is dit jaar:

Basisschool De Schakel	€ 483,94
Zonnelied & Lindeboom	€ 90,00
Melkbus achter in de kerk	€ 109,20

De opbrengst van de acceptgiro's is nog niet bekend.

Het geld is dit jaar bestemd voor het weeshuis in Oyugis in Kenia. In dit weeshuis wonen kinderen van ouders die aids hebben gehad.

*Namens de kinderen, hartelijk dank.*



## Wij hebben afscheid moeten nemen van...

Op 3 maart: Joke Dekkers in de leeftijd van 79 jaar. Joke was moeder en schoonmoeder van Han en Gerrie, Joost en Shermila en oma van Roy, Aron, Melanie, Jolisa en Lianne. We hebben voor Joke een avondwake gehouden in onze kerk op dinsdag 8 maart. De uitvaartplechtigheid is gehouden in crematorium 'De Maaslanden' te Nieuwkuijk.

Op 5 maart: Joke Dekkers-de Laet in de leeftijd van 72 jaar. Joke was sinds 15 oktober 1999 weduwe van Huub Dekkers, moeder en schoonmoeder van Ivan en Marcella, Gaby en Eef en oma van Gabriëlle en Florentine, waar zij heel trots op was. De afscheidsviering voor Joke werd gehouden op 11 maart in onze kerk. Aansluitend heeft Joke een plekje gekregen op het kerkhof bij haar man Huub.

Op 26 maarti: Adrie van Berkel-van Mil in de leeftijd van 81 jaar. Zij was weduwe van Jo van Berkel van wie ze op 12 april 1979 afscheid heeft moeten nemen. Adrie was moeder en schoonmoeder van Heidi en Matheu, Hans en Beate, Fredo en Lenie en oma van Han en Bart. Op donderdag 31 maart is er een avondwake gehouden voor Adrie. Op zaterdag 2 april was de crematie in crematorium "De Maaslanden" te Nieuwkuijk.

Op 6 april: Agnes van Rooij-van Esdonk in de leeftijd van 85 jaar. Agnes was weduwe van Gerard van Rooij van wie zij in 2008 afscheid heeft moeten nemen. Agnes was moeder en schoonmoeder van Willy en Francine, Gerrie en Nellie, Theo en Petra, en Astrid en Nico. Zij was oma van elf kleinkinderen. Haar dochttertje Marijke en kleindochtertje Annemieke gingen haar voor. Op maandag 11 april werd in onze kerk de avondwake gehouden en de dienst ten afscheid was dinsdag 12 april. Na deze viering was de crematie van Agnes in crematorium "De Maaslanden" te Nieuwkuijk.

Op 5 mei 2016: Wybe Durksz in de leeftijd van 65 jaar. Wybe was de broer van Wil en Frieda, Hennie, Tonny en Jan, Wim en Ria. Zijn zus Aagje is hem voorgedaan. Hij was oom van zeven neven en nichtjes. Hij was vriend van zovelen.

*"Genietend van de mooie route verdwenen de kilometers onder zijn wielen. Hij denkt efkes aan thuis, zijn huis en zijn familie, bij de een moet nog efkes dit, bij de ander dat. Hij glimlacht, voorlopig niks. Vijf dagen met de motor weg, het mooiste wat er is. En dan staat de wereld stil..."*

De uitvaart voor Wybe werd gehouden op vrijdag 13 mei en aansluitend is Wybe naar het kerkhof



gebracht, naar een plekje heel dicht bij zijn ouders en zus Aagje.

*Wybe, namens de Contactgroep heel veel dank voor het maken van de kruisjes voor onze gedachteniskapel en de kopjes van de dopelingen in de Mariakapel.*



## Sam's kledingactie

De voorjaarsinzameling in Ammerzoden is weer voorbij. U hebt hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. In totaal werd er 320 kg kleding ingezameld.

*Hartelijk dank voor uw inzet en hopen voor de volgende inzamelingsactie weer op u te kunnen rekenen.*

Team Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood. [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl)

Ton, bedankt voor het weer openstellen van de garage. *Henny*



## Bezorging Parochieblad

Mevrouw Ria Rademakers-Richters heeft te kennen gegeven te stoppen met het bezorgen van het parochieblad in haar wijk. In januari 2004 heeft Ria de bezorging overgenomen van mevr. Lena van Gogh-Rademakers.

Ria, namens de Contactgroep (Bart, Hans, Riet, Els en Henny) heel hartelijk dank voor al die jaren bezorgen. Het allerbeste voor u en uw gezin. U blijft gelukkig vrijwilligster bij het koor.

De bezorging is overgenomen door mevr. Sjaan Rademakers-Deckers. Van harte welkom Sjaan.

## Vakantie

De mens maakt reizen om zich te verbazen

over de hoogte van de bergen

over de geweldige golven van de zee

over de lange loop van de rivieren

over de uitgestrektheid van de oceaan

over de eeuwige kringloop van de sterren.

Aan zichzelf gaat hij zonder verbaazing voorbij.

*(Naar Augustinus)*

*Voor iedereen  
een mooie vakantie!*



## *H. Willibrorduskerk*

Kon. Wilhelminastraat 4  
5321 TC Hedel  
telefoon 073 - 599 12 16  
e-mail:  
parochiewerkgroephedel@gmail.nl  
IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie  
of telefonisch opgeven bij Bets  
de Goeij 073 - 5993595

## Ouderenvieringen

De eerstkomende vieringen zullen zijn op donderdag 15 september en donderdag 13 oktober 2016, 's middags om 15.00 uur.

De vieringen zullen voortaan plaatsvinden in De Munt aan de Dreef in Hedel.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (073-5991216) of naar Bets de Goeij (073-5993595); dan wordt dat geregeld!

*Ook u bent bij deze vieringen van harte welkom!*

## Personalia

### *Overleden*

Johanna (Annie) de Bok - Vos, weduwe van Mathijs Wilhelmus (Thijs) de Bok, is overleden op 27 april 2016 in de leeftijd van 96 jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 4 mei 2016 in onze kerk.

*Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.*

### *Gedoopt*

Door het Sacrament van het Doopsel werden in onze gemeenschap opgenomen:

*Op 3 april 2016:*

Silvano van den Berk  
Joanna van den Berk

*Op 4 juni 2016:*

Filip Chechla

*Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen.*

*Ouders, van harte proficiat!*





## Sluitingsviering 5 juni 2016

Aan het begin van de laatste viering in onze kerk heeft oud-pastoor Ben van Bronkhorst ofm. de volgende tekst uitgesproken. Misschien kunt u er moed uit putten:



### *'Welkom' bij de sluiting van Hedelse kerk*

*Welkom u allen in dit uur van samenzijn in deze kerk van de H. Willibrordus waarin we 67 jaar lang met elkaar en met velen wezenlijke ervaringen hebben gedeeld en gevierd; ervaringen van opstaan uit dood en tot leven komen, ervaringen van blijdschap en geluk, van steun en nabijheid en de plaats van inspirerende mensen daarin én, niet in het minst, de plaats van God.*

*Als wij hier samenkwamen, vierden wij Gods nieuwe wereld; een wereld waarin de dood geen macht meer heeft, een wereld die geen droefheid kent, een wereld waarin geen armoede is, een wereld zonder standen, zonder verschil: een wereld waarin God het laatste woord heeft.*

*Maar het lijkt soms of God tijd genoeg heeft; wij moeten geduld hebben met God, op Hem wachten. Want wachten op God behoort tot het wezen van ons geloof. En dus ook de ervaring van de afwezigheid van God. Geloven als je ervaart dat God naast je staat, is geen prestatie; maar toch blijven geloven in God terwijl Hij zijn uiterste best lijkt te doen om zichzelf voor ons onzichtbaar te maken, dat is pas echt geloven!!!*

*Dat wij vandaag afscheid nemen van dit gebouw, waarin zovelen troost, steun, geluk, rust en vrede vonden, doet ons pijn, maakt ons verdrietig, maar tegelijkertijd geloven en hopen wij dat eens die wereld van God komen zal.*

*Mogen wij vandaag, biddend en zingend, uitgroeien tot mensen die Gods wereld gestalte geven WAAR DAN OOK!! Mogen wij, in die geest van vertrouwen, het afscheid van dit gebouw vieren EN TEGELIJKERTIJD bezig blijven om Gods wereld van vrijheid, liefde en vrede naderbij te brengen.*

*Ik wens ons allen, voor het laatst hier verenigd, een onvergetelijke viering!*

*Ben van Bronkhorst ofm., oud-pastoor*



Ik weet niet of het u bekend is  
dat er een telefoon bestaat,  
die draadloos vanaf deze aarde,  
rechtstreeks naar de hemel gaat.

Want gaat u op de knieën  
dan gaat er daar ginds de bel  
en kunt u rustig spreken  
God hoort uw stem dan wel.

U zult het vast bemerken:  
de lijn is altijd vrij.  
"U bent verkeerd verbonden"  
is er bij God niet bij.

Misschien zijn door uw niet geloven  
contacten stuk gegaan,  
of hebt u lang het toestel  
verlaten laten staan.

Uw hart is hier het toestel  
Dus kost het u geen voorbereiding  
Op ieder tijdstip van de dag,  
Gebruik te maken van zijn leiding.

God wil beslist wel naar u horen,  
Nooit zegt Hij: "Maak het kort"  
Hij blijft wel aan het toestel,  
toddát je je hart hebt uitgestort.

Zoals een vader met zijn kind spreekt,  
Zo luistert Hij met open oor,  
God wil steeds voor zijn kind het beste,  
Daar is Hij Vader voor.

Dus controleer maar eens uw toestel,  
en maak het storingsvrij,  
uw Vader in de hemel,  
is dan ontzaglijk blij!

## De Hemeltelefoon





**zaterdag 2 juli**

16.00 Kerkdriel	Euch Pools	
17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

**zondag 3 juli**

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
	Inloopuurtje	
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus

**zaterdag 9 juli**

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

**zondag 10 juli**

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Alem	Gebed	JVri
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	SSch

**zaterdag 16 juli**

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zonnelied	Eucharistie	SSch

**zondag 17 juli**

9.30 Velddriel	Eucharistie	SSch
9.30 Rossum De Beuk	Gebed	wg
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	PdeS

**zaterdag 23 juli**

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVer

**zondag 24 juli**

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
9.30 Alem	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

**zaterdag 30 juli**

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
------------------	-------------	------

**zondag 31 juli**

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

**zaterdag 6 augustus**

16.00 Kerkdriel	Eucharistie	TKoz
	Pools	
17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

**zondag 7 augustus**

9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus

**zaterdag 13 augustus**

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

**zondag 14 augustus**

9.30 Alem	Gebed	wg
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	RvdH
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	RvdH

**maandag 15 augustus - Maria Tenhemelopl.**

19.00 Kerkdriel	Eucharistie	RvdH
-----------------	-------------	------

**zaterdag 20 augustus**

17.30 Leyenstein	WoCo	PdeS
19.00 Zonnelied	Eucharistie	RvdH

**zondag 21 augustus**

9.30 Rossum De Beuk	Gebed	AvVee
9.30 Velddriel	Eucharistie	RvdH
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	RvdH
11.00 Zaltbommel	WoCo	PdeS

**zaterdag 27 augustus**

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVer

**zondag 28 augustus**

9.30 Ammerzoden	WoCo	PdeS
9.30 Alem	Eucharistie	RvdH
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	RvdH
11.00 Zaltbommel	WoCo	PdeS

**zaterdag 3 september**

16.00 Kerkdriel	Euch Pools	TKoz
17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	RvdH





## zondag 4 september

9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	RvdH

## zaterdag 10 september

17.30 Leyenstein	Eucharistie	RvdH
------------------	-------------	------

## zondag 11 september

9.30 Alem	Gebed	AvVee
9.30 Velddriel	Eucharistie	RvdH
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
10.10 Kerkdriel	Brulviering	PdeS
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	RvdH
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	SSch

## zaterdag 17 september

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zonnelied	Eucharistie	SSch

## zondag 18 september

9.30 Rossum De Beuk	Gebed	wg
9.30 Velddriel	Eucharistie	RvdH
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	RvdH
11.00 Zaltbommel	WoCo	PdeS

## zaterdag 24 september

17.30 Leyenstein	Eucharistie	RvdH
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVer

## zondag 25 september

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	RvdH
9.30 Alem	WoCo	PdeS
9.30 Kerkdriel	Oecum	SSch
10.00 Maasdijkkerk	Oecum	JVri
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	RvdH

## zaterdag 1 oktober

16.00 Kerkdriel	Euch Pools	TKoz
17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch

## zondag 2 oktober

10.00 Kerkdriel	Eucharistie	team
-----------------	-------------	------

## zaterdag 8 oktober

17.30 Rossum Nieuwhof	Agapè	wg
17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus

## zondag 9 oktober

9.30 Alem	Gebed	wg
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	SSch

## Vieringenoverzicht

Op onze website staan ook alle vieringen compleet met misintenties:

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)

*Wijzigingen voorbehouden*

*Doordeweekse vieringen:*

dinsdag / donderdag 8.00 uur - Hedel  
woensdag / vrijdag 8.00 uur - Kerkdriel

RvdH pastoor Ron van den Hout  
SSch kapelaan Stefan Schevers  
BBus pater Bertus Bus  
JVer pastoor emeritus Jo Verhoeven  
PdeS diaken Peter de Snoo  
AvVee past. werkster Anneke van Veelen  
JVri em. past. werker Jos Vriesema  
TKoz T. Kozienski (Poolse priester)  
wg werkgroep





## *H. Martinuskerk*

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
telefoon (0418) 634 602

e-mail:  
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem  
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend  
van 9.30 - 11.30 uur

## Overleden

- 25 feb Jo van Geenen (83)  
16 mrt Hendrika de Groot-Hooijmans (81)  
31 mrt Cees Janmaat (77)  
01 apr Willy de Veer 91)  
11 apr Theo van den Bogaard (61)  
16 apr Nel Huijbers-Blankers (66)  
20 apr Lydia van Dieten (69)  
23 apr Annie van Berkel-van Liempt (70)  
04 mei Piet Verhoeven (79)  
08 mei Hendrika Damen (83)  
31 mei Jorain Coset(49)



## Gedoopt

20 maart: Dani Contessa, Liam de Lang, Boudewijn Straver, Laura Mydto, Olaf Michalak en Franek Kossakowski

17 april: Bjorn van Zijderveld

29 mei: Cato van Heumen, Tess van den Broek en Hanna Boczniewicz

## Eerste H. communie

Zondag 22 juni was het voor 43 meisjes en jongens een belangrijke en feestelijke dag. Zij deden op die dag hun Eerste H. Communie en ontvingen voor de eerste keer de H. Hostie van Pastor Schevers. Het waren twee feestelijke vieringen in een sfeervol versierde kerk opgeluisterd door ons jeugdkoor Do-Re-Mi. De spontane antwoorden op de door de pastor gestelde vragen over de gewone dingen in het leven ontlokten dikwijls een lach in de volle kerk. Maar natuurlijk ging het over bij Jezus horen, doen wat Hij gedaan heeft: breken en delen. Een Poolse priester sprak kort de Poolse communicantjes en hun familie toe. Voor alle kinderen was er een aandenken: een glazen kruisje wat ze vooraf zelf versierd hadden met stukjes glas en een rozenkrans die licht geeft in het donker.

De werkgroep samen met pastor Schevers hebben er een mooi feest van gemaakt. De naviering vindt plaats op zondag 26 juni om 11 uur. De werkgroep hoopt op een grote opkomst.



## In memoriam Cees Janmaat

In de vroege morgen van donderdag 31 maart is Cees Janmaat plotseling overleden. Een grote schok voor allen die hem kenden; op de eerste plaats voor zijn vrouw en kinderen, maar zeker ook voor onze kerk waarvoor hij zich met hart en ziel heeft ingezet. In 1978 gaf hij gehoor aan de oproep van het toenmalige parochie bestuur die een secretaris zocht. Het was zijn eerste stap in het vrijwilligerswerk van onze parochie waaraan op 31 maart 2016 een einde kwam. Cees werd een zwaargewicht vrijwilliger, wat niets teveel gezegd is. Hij wilde nooit op de voorgrond staan, maar heeft in stilte bergen werk verzet. Als secretaris van het bestuur was hij destijds korte tijd vice-voorzitter, hij was lector in de weekendvieringen, voorganger in avondwaken, redacteur van het parochieblad, verzorger van altaar- en weekendblad, hij verzorgde de administratie van de Mariakapel-groep en de rondbrengdienst en hij was de laatste jaren lid van de contactgroep waarvan sinds kort voorzitter. Hij deed al dit werk met trouw, betrokkenheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Over hem zei iemand: "Ik zal hem missen als vrijwilliger maar meer nog als mens". Hij ontving de onderscheidingen: Pro Ecclesia et Pontifice en Lid in de orde van Oranje Nassau. Cees was een van de steunpilaren van onze kerk. *Bedankt Cees, rust in vrede.*

## Onderscheidingen voor twee parochianen

In onze Kerkdrielse kerk werden twee mensen verrast met de koninklijke onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau.

Henk van der Meijden heeft zich in Drielse gemeenschap reeds 25 jaar als penningmeester van de buurtvereniging ingezet. In onze kerk komen wij hem tegen rondom de werkzaamheden voor het nieuwe kopieerapparaat, hij collecteert in de avondwakediensten en daarnaast verzorgt hij ook mede de Mariakapel. Altijd klaar staan als er een beroep op je wordt gedaan is ook een van zijn verdiensten. Een verdiende onderscheiding.

Gerard de Leeuw voormalig hoofd van de Mgr. Zwijssenschool. Jarenlang zette hij zich in voor de jaarlijkse Vastenactie; hij legde het fundament voor de nog steeds succesvolle actie.

Twee mensen die een ding gemeen hebben: zich inzetten voor de samenleving met hun tijd, kennis en capaciteiten. *Van harte Proficiat!*



## Vakantie voor Leo van Beurden

Op 26 mei 2016 is Leo v Beurden op vakantie naar Nederland gekomen en verblijft bij zijn broer in den Dungen. We wensen hem een fijne vakantie.



## Kledingactie Mensen in Nood

Deze eind april gehouden actie was weer succesvol Er werd om en nabij 1000 kilogram kleding bijeengebracht. Eind oktober vindt er weer een inzameling plaats bewaar uw kleding alvast. Te zijner tijd wordt de datum bekend gemaakt. En voor nu: bedankt!

*Stichting Mensen In Nood*

## Nieuwe mensen voor opgevallenen plaatsen

Na de eerste schok bij het plotseling overlijden van Cees Janmaat, moest er gezocht worden naar mensen die bereid zijn een van de taken welke Cees deed over te nemen.

Deze taken worden nu als volgt ingevuld:

- Het intentie-spreekuur eenmaal in de drie weken wordt om beurten verzorgd door mevr. Tiny Moolenaars samen met zr. Veerle de Belder en Riet Corten.
- De herinnering kruisjes worden vanaf nu verzorgd door Frits van der Meijden. Als u vragen heeft, kunt u hem bereiken op tel.nr. 0418-631717.
- De administratie rond de Mariakapel wordt verzorgd door Antoinette de Grauw, tel.nr. 0418-632653.
- Coördinatie wordt als voorheen gedaan door Corry vd Meijden, tel.nr. 0418-633002.
- Rondbrengdienst Bode wordt nu verzorgd door Bert Verhoeven, tel.nr. 0418-633361, samen met Antoinette de Grauw die tevens de administratie verzorgd.
- Weekendblaadje wordt verzorgd door Gerry Verhoeven en Antoinette de Grauw.
- De bijdrage in het parochieblad 'Franciscus tussen de rivieren' wordt verzorgd door Riet Corten er wordt gezocht naar versterking. Mocht u interesse hebben in deze taak, dan kunt u zich opgeven bij Riet Corten, tel.nr. 0418-631677

*Geweldig dat u onze parochiegemeenschap wilt helpen!*



*HH. Martinus en  
Barbara gemeenschap*

*Rossum e.o.*

Correspondentie adres:  
Koninginnelaan 39,  
5328 CH Rossum  
Telefoon: 0418- 512340  
berthavandoorn@upcmail.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93  
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.  
Martinus en Barbara Rossum

secretariaat idem  
intenties idem

## Contactgroep

Onze contactgroep blijft bestaan. Als u vragen heeft op kerkelijk gebied kunt u altijd bij een van ons terecht.

Bertha van Doorn 0418 - 512340  
Marlen van Lamoen 0418 - 662446

U kunt ook intenties bestellen voor de vieringen in de Vaste Burcht of de Beuk. Ook horen wij het graag bij ziekte of overlijden.

## Vieringen

- Zondag 19 juni 9.30 uur Gebedsdienst in de "Beuk" J. Vriesema
- Vrijdag 1 juli 11.00 uur Woord en Communieviering in de 'Vaste Burcht', voorganger P. de Snoo.
- Zondag 17 juli 9.30 uur: Gebedsdienst in de 'Beuk' Werkgroep.
- Vrijdag 5 aug. 11.00 uur Eucharistieviering in de 'Vaste Burcht' voorganger B. Bus
- Zondag 21 aug. 9.30 uur Gebedsdienst in de 'Beuk' voorganger A. van Veelen
- Vrijdag 2 sept. 11.00 uur Woord en Communieviering in de 'Vaste Burcht' voorganger P. de Snoo.
- Maandag 12 sept. 14.30 uur Woord en Communieviering in 'de Beuk', voorganger P. de Snoo. Na afloop gezellig samenzijn met bingo.
- Zondag 18 sept. 9.30 uur Gebedsdienst in de 'Beuk'. Werkgroep.





## Overleden

### *Mien Hoskam van Osch*

Geboren op 25 september 1922 te Hurwenen. Overleden 9 mei 2016 in 's-Hertogenbosch. Mien was gehuwd met Henk Hoskam die op 16 juni 1985 is overleden. Samen hadden ze 5 kinderen, en 7 kleinkinderen. Ze hebben aan de Maasdijk in Rossum gewoond, en Mien woonde de laatste 22 jaar in de Tuinstraat bij de 'Vaste Burcht'. Mien was een actieve, bezige vrouw die veel van reizen hield. De laatste jaren ging haar gezondheid snel achteruit en is zij in het ziekenhuis vredig in geslapen. Na de uitvaartdienst in de 'Vaste Burcht' waarin Pastor J. Vriesema voorging, hebben wij afscheid van haar genomen. Zij is door haar kinderen begeleid naar het crematorium in Tiel.

*Moge zij rusten in vrede.*

### *Henny Verharen*

Geboren 23 augustus 1947 te Hurwenen. Overleden 13 mei 2016 in Tilburg. Henny was 45 jaar getrouwd met Ria Grandia, samen kregen ze twee zoons. Hij heeft heel zijn leven in de Wielewaallaan in Hurwenen gewoond. Na een ernstige ziekte is hij toch nog plotseling in Tilburg overleden. Henny is door zijn familie begeleid naar het crematorium in Vlijmen.

*Moge hij rusten in vrede.*

### *Jan Verhoeven*

Geboren 5 april 1933 te Zoeterwoude. Overleden 15 mei 2016 te 's-Hertogenbosch. Jan trouwde in 1959 met Jo Hoskam, zij kregen samen drie kinderen, en later tien kleinkinderen. Ze woonde in Rossum in de Koningstraat en later aan de Hogeweg. Jan is na een tragisch ongeval, temidden van zijn gezin in alle rust overleden in het ziekenhuis. Jan is door zijn naasten begeleid naar het crematorium te Tiel.

*Moge hij rusten in vrede.*

### *Frieda de Laat - Verhoeven*

Geboren 1 april 1926 te Velddriel. Overleden op 19 mei 2016 te 's-Hertogenbosch. Frieda was bijna 65 jaar getrouwd met Josef de Laat. Samen kregen ze 4 kinderen, 7 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Frieda was een zorgzame vrouw die er altijd was voor haar gezin. Samen woonden ze in de Groenestraat te Hurwenen. De laatste maanden ging haar gezondheid achteruit, en is zij in het ziekenhuis te midden van haar gezin overleden. Na de uitvaartdienst in de kerk van Velddriel, hebben wij haar ten rusten gelegd op de Algemene begraafplaats te Rossum.

*Moge zij rusten in vrede.*



## *Jana den Teuling-den Teuling*

Geboren 15 september 1920 te Rossum. Overleden 24 mei 2016. Jana trouwde in 1949 met Henk den Teuling hun huwelijk mocht maar 32 jaar duren. Ze kregen samen 7 kinderen, 15 kleinkinderen en 7 achterkleinkinderen. Ze woonde bijna 60 jaar in de Ketelsteeg, 8 jaar geleden verhuisde zij weer terug naar haar geboortehuis aan de Middelweg waar zij tenmidden van haar kinderen, is overleden. Jana was een gezellige, tevreden vrouw, die genoot van haar gezin en de natuur om haar heen. Na een ziekbed is zij tenmidden van haar gezin in alle rust overleden. Na de uitvaartdienst in de kerk van Alem, hebben wij haar ten rusten gelegd op de Algemene Begraafplaats te Rossum

*Moge zij rusten in vrede.*



## Communie en Vormsel

Op zondag 24 april om 9.30 uur hebben er 12 kinderen (Alem 6, Rossum/Hurwenen 6) hun Eerste H. Communie ontvangen in de St. Hubertuskerk te Alem. Wij willen deze kinderen van harte feliciteren: Bijzonder de kinderen uit Rossum: Carlijn Wisse, Tijn van Nuenen, Fleur Verhoeven, Sjors Broeren, Harm van Herwaarden en Roel van Rooijen.

Op zaterdag 9 april heeft in de kerk van Kerkdriel de viering van het H. Vormsel plaatsgevonden. Uit Rossum feliciteren wij Mickey Leerintveld, die het H. Vormsel heeft ontvangen. Fijn dat we dit samen konden vieren. Wij hopen dan ook, dat we jullie nog een keer terug mogen zien.





## Hoe zijn we verder gegaan na de sluiting!!!

In de eerste plaats willen wij iedereen bedanken voor de steun en de hulp die wij mochten ontvangen bij de sluiting van onze kerk. In het bijzonder Jos Vriesema die ons hierbij, op een hele fijne, speciale manier heeft begeleid.

Op zondag 17 februari hadden we onze eerste viering in de 'Beuk'. Dit was voor ons een spannende dag, tot onze blijdschap kwamen er op die morgen 17 mensen naar onze viering. Na de viering onder het genot van een kopje koffie, spraken de mensen uit dat ze het als, heel erg fijn hadden ervaren. Ook waren ze blij dat ze bij het Maria-beeld nog een kaarsje op konden steken.

Na de goede reacties in het dorp, kwamen er tot onze verbazing elke keer meer mensen naar onze vieringen. De laatste keer waren er zelfs al 32 personen aanwezig. En steeds zijn de reacties positief, het is erg fijn om op deze manier nog samen kerk te kunnen zijn. We hopen op deze fijne manier nog lang, zo door te kunnen gaan.

Ook bij onze bejaardenvieringen in de 'Beuk'. waarin P. de Snoo voor gaat kunnen we ons verheugen op steeds meer deelnemers. Maar er kunnen er nog steeds meer bij. Want na afloop is er een gezellig samenzijn met een paar potjes bingo, koffie met iets erbij, en een

drankje. Al met al een gezellige middag. Graag tot ziens in de 'Beuk'.

De diensten in de 'Vaste Burcht' zijn het zelfde gebleven als voor de sluiting. Dus de eerste vrijdag van de maand om 11.00 uur is er, om en om, een Eucharistieviering en een Woord en Communieviering. Daar bent u ook altijd van harte welkom.

*Wij zien u graag bij een van onze vieringen, Bertha en Marleen*

## Overzicht Vieringen

Eerste vrijdag van elke maand om 11.00 uur Eucharistieviering in de 'Vaste Burcht'. Deze vieringen worden voorgedaan door Pater Bus of diaken De Snoo.

Tweede maandag van elke maand om 14.30 uur Woord en Communieviering in 'De Beuk' door diaken De Snoo. Daarna als nog gezellig samen zijn (bingo).

Derde zondag van de maand om 9.30 uur Gebedsviering in 'De Beuk', Anthonie Weijgertzeplein 62. De Werkgroep of Anneke van Veelen zullen deze vieringen verzorgen.

De Oecumenische vieringen gaan gewoon door in de protestantse kerk. U bent van harte welkom bij onze vieringen.





## *H. Martinuskerk*

Voorstraat 102  
5334 JW Velddriel  
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties  
mevr. J. van den Dungen  
tel. 0418 - 63 20 61

## Overleden

19 mei 2016, Frida de Laat-Verhoeven, 90 jaar, Rossum / Hurwenen.

De avondwake en kerkelijke uitvaart vond 25 mei j.l. plaats in Velddriel en zij werd begraven op de algemene begraafplaats in Rossum.

*Moge zij rusten in vrede.  
De nabestaanden wensen we veel  
kracht en steun in deze moeilijke  
tijd toe. Sterkte.*



## Bijzondere data

Vanaf dinsdag 7 juni iedere dinsdag om 8.00 uur 's morgens Eucharistieviering. Deze viering was voorheen in Hedel en nu in Velddriel. Iedereen is van harte welkom.

Zaterdag 25 juni 19.00 uur Gezinsviering pr. J. Verhoeven en Martinus Kids. Dankviering communicanten Hedel en Velddriel.

## H. Doopsel

Geplande doopvieringen:

**14 augustus met pater. B. Bus**  
Vorbereidingsavond 27 juli om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

**9 oktober met diaken P. de Snoo**  
Vorbereidingsavond 28 september om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

De volgende dopelingen hebben zondag 10 april j.l. het sacrament van het H. Doopsel ontvangen en zijn opgenomen in onze parochie:

Broes van Beers (j), geboren 30-08-2015, Bestenhof 5, Ammerzoden.  
Rosalie van Oversteeg, geboren 25-09-2015, Klompenmakershof 30, Velddriel

12 juni wordt gedoopt: Rosanne van den Bighelaar, geboren 28-11-2015, Pastoor Wassenbergstraat 10, Velddriel

*Proficiat en veel geluk en Gods Zegen.*



## Eerste H. Communie met Pinksteren in Velddriel

Op 1e Pinksterdag 15 mei 2016 deden 9 kinderen uit onze parochie hun 1e Eerste Heilige Communie.

Na de viering lieten zij een ballon op. Van een van de ballonen is het kaartje teruggestuurd. De ballon werd gevonden in Duitsland.



## Dankviering communicanten

Zaterdag 25 juni is er een dankviering voor alle communicanten, familie, vrienden en bekenden en alle parochianen om 19.00 uur in de St. Martinuskerk te Velddriel.

I.v.m. de sluiting van de St. Willibrorduskerk te Hedel zal het een gezamenlijke dankviering worden. Daarom nodigen wij de parochianen van Hedel ook uit voor deze viering.

We danken en vieren voor alles van het afgelopen jaar. Alle kinderen die de Eerste Heilige Communie hebben gedaan zijn welkom om deze periode af te sluiten en stil te staan hoe verder te gaan op de weg van Jezus. Dit is tevens de laatste gezinsviering van dit seizoen.

De viering zal worden voorgegaan door Pastor S. Schevers en met medewerking van de Martinus Kids.

Graag tot ziens op zaterdag 25 juni om 19.00 uur.

*Werkgroep gezinsvieringen  
Maria van den Bighelaar  
en Carla van den Bosch*





## Contactwerkgroep Velddriel feliciteert Mgr. De Korte

Tijdens de Pontificale Eucharistieviering op 14 mei 2016 in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch, en de daarbij aansluitende receptie voor zowel de nieuwe Bisschop Mgr. Dr. G.J.N. de Korte te feliciteren en om afscheid te nemen van Mgr. Drs. A.L.M. Hurkmans, waren de leden van de contactwerkgroep en aantal parochianen te Velddriel aanwezig.

Het was een indrukwekkende en devote Eucharistieviering waar Mgr. Dr. G.J.N. de Korte de inbezitneming van de bisschopszetel van 's-Hertogenbosch vierde met een volle St. Jan Kathedraal voor genodigden, geïnteresseerden en gelovigen. Een Eucharistieviering om het feest van de H. Mattias, de gekozen apostel die de plaats van Judas in nam, te vieren met samenzang, koorzang en lezingen. De preek door de nieuwe Bisschop Mgr. de Korte en een dankwoord door Mgr. Hurkmans, gevolgd door de Eed van trouw van de Commissaris van de Koning, W. van den Donk. Het slotlied was het Lied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch waarbij alle aanwezigen meezongen.

Een mooie gelegenheid van de contactwerkgroep St. Martinus te Velddriel om kennis te maken met de nieuwe Bisschop en hem alle

kracht, wijsheid en Gods zegen te wensen bij alle beslissingen en besluiten die vanaf nu genomen worden.



## *Missie Ontwikkeling en Vrede* M.O.V. werkgroep Velddriel

Dit jaar steunde de Vastenactie Bommelerwaard het project: 'Vast iets voor Oyugis' Voor de weeskinderen in Kenia. Het was dit jaar weer een groot succes mede door uw bijdrage en inzet van de schoolkinderen. We hebben het mooie bedrag is opgehaald van € 910,67 waarvan € 478,00 door de schoolkinderen is bijgedragen.

De Pinksteractie voor de Nederlandse missionarissen heeft het mooie bedrag opgebracht van € 157,-

Wij danken U hartelijk mede namens Werkgroep M.O.V.

*Trees Hooijmans en Annie van Kuijk*



## Nooitgedacht viert 3700 geboortejaren

Stichting Open Bejaardenwerk Nooitgedacht uit Velddriel heeft woensdag 4 mei de gezamenlijke verjaardag gevierd van alle ouderen en leiding in dorps huis de Boxhof tijdens de twee-wekelijkse ontspanningsmiddag.

Het was een verrassingsmiddag met een optreden van liederentafel 't Maaskantje onder leiding van Henk (Sik) Verhagen. Tien mannen en vrouwen zongen de mooiste meezingliederen zoals Droomland, Mooi zijn alle vrouwen en de Zuiderzee ballade. Dit alles begeleid op accordeon, gitaar, en grote trom. Heerlijk waren de luisterliedjes in Amsterdams en Haags dialect gezongen door Lilly van Beek die zichzelf begeleidde op accordeon.

Alle aanwezige gasten werden verwend met een klein bloemetje, gebak, consumpties en lekkere hapjes. Een echte gezamenlijke verjaardag voor gasten tussen de 60 en 96 jaar.



## Roepingenzondag

In de St. Martinuskerk te Velddriel was 17 april j.l. op roepingenzondag Brian van de Mortel met Stefan Schevers meegekomen om tijdens de eucharistieviering iets te vertellen over zijn roeping.

Met een redelijk goed gevulde kerk en het prachtige zingen van Franciscus Vocalis vroeg Brian van de Mortel om de collecte extra te geven voor het Sint-Janscentrum, het priesterseminarie in 's-Hertogenbosch. De gehele collecte ging naar het Sonniusfonds en heeft in Velddriel € 137,00 opgehaald.

Brian van de Mortel dankte de parochianen nogmaals voor de gulle gaven en hoopt nog eens in Velddriel terug te komen.



## *H. Martinuskerk*

Oliestraat 26  
5301 BB Zaltbommel  
telefoon 0418-512215  
e-mail [sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl](mailto:sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl)

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat en intenties:  
Tiny van Steenberg  
Johan de Wittstraat 68  
5301GR Zaltbommel  
tel.: 0418-514262

## Eerste Communie

Op zondag 30 mei hebben Sanne en Karlijn Smits, Nadia Strzalka, Rachel Valenteijn, Winfried Steeghs, Lucasz Mysliwicz en Roos van der Meijden hun eerste Communie deden, in een volle Sint Martinuskerk, waarin pastor Bertus Bus voorging en kinderkoor Do-Re- Mi uit Kerkdriel gezongen heeft. Het was een hele mooie vrolijk viering, met als thema: 'Vol vertrouwen groeien'.

De voorbereiding van de kinderen is gedaan door Karin van Benschop en Christien van de Linden, met hulp van de ouders waarvoor hartelijk dank.

De foto is gemaakt door Kelly Duijser - van de Wal →

## Bijzondere vieringen

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op woensdag 1 juni, 6 juli, 3 augustus en 7 september om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' is er op dinsdag 21 juni, 19 juli, 16 augustus en 20 september om 16.00 uur een Eucharistieviering. De bewoners van het Schootsveld en de Nijehof zijn daarbij ook van harte welkom.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er onder de verantwoording van de Raad van Kerken een weeksluiting waarin voorgangers uit alle kerken om de beurt voorgaan. Na afloop wordt er met elkaar koffie/thee gedronken.

In de maanden juli en augustus is er geen meditatieve viering i.v.m. de vakantie. Op zondag 4 september om 11.00 uur zal de meditatieve vieringen 'Op Adem komen' weer beginnen. Iedereen is daarbij weer van harte welkom.





## Ontslapen in de heer

Monique van Gameren overleed op 1 maart 2016 in Zaltbommel. Zij werd geboren op 17 april 1967 te Zaltbommel. De uitvaartdienst was op 7 maart in de Sint-Martinuskerk en de ter aarde bestelling was op de R.K. Begraafplaats aan de De Virieusingel.

Toon Heesbeen overleed op 15 maart 2016 te 's-Hertogenbosch. Hij werd op 14 september 1943 in Zaltbommel geboren en was gehuwd met Marie Damen. Op 19 maart was na de uitvaartdienst in de Sint-Martinuskerk de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aan de De Virieusingel.

Op 21 maart 2016 overleed in Zaltbommel Henny Stehmann, weduwe van Henk Kamps. Henny werd op 5 mei 1924 in Zaltbommel geboren. De uitvaart was op 26 maart in de Sint-Martinuskerk en de begrafenis was op de R.K. Begraafplaats in Appeltern.

Op 26 maart 2016 overleed in Zaltbommel Henk van Rijen. Hij werd op 6 mei 1929 in Zaltbommel geboren en was de partner van Gerrie van Eck. De uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 1 april in de Sint-Martinuskerk. Daarna was de crematie in het crematorium in Rosmalen.

Joost Thorbecke overleed op 17 april 2016 in Zaltbommel. Hij was de echtgenoot van Toos Baart en werd op 13 april 1929 in Den Helder geboren. De uitvaart werd gehouden op zaterdag 23 april in de Sint-Martinuskerk. Daarna was de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aan de De Virieusingel in Zaltbommel.

Marie Louise Rusterholz, weduwe van Alexander van Rossum, overleed op 10 mei 2016 te Zaltbommel. Zij werd op 12 november 1928 in Surakarta (Indonesië) geboren. De uitvaartdienst vond plaats op 17 mei in de Sint-Martinuskerk. Daarna was de crematie in Tiel.

Op 22 mei 2016 overleed in Verpleeghuis De Vlaswiek in Liempde Jan van Heumen. Hij werd op 21 augustus 1941 in Maasdriel geboren en was de echtgenoot van Ans van Heel. De uitvaartdienst en de crematie hadden plaats op 28 mei in het crematorium 'De Maaslanden' te Nieuwkuijk.

*Je bent van huis gegaan  
maar naar een ander,  
een eeuwig huis  
waar geen verdriet meer is.*

Anton van Wilderode



## Koninklijke onderscheidingen

Op dinsdag 26 april 2016, daags vóór Koningsdag, was het tijd voor de jaarlijkse lintjesregen.

Annie van Beers en Marika van Balken mochten een lintje ontvangen. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Annie verricht ruim 40 jaar allerlei hand- en spandiensten in en rond de gemeenschap van de Sint-Martinuskerk.

Marika van Balken kreeg de onderscheiding onder andere uitgereikt op basis van de inzet voor onze parochie in de afgelopen 40 jaar, zowel voor onze Sint Martinus Parochie Zaltbommel en de laatste jaren voor de Franciscus Parochie.



### *Bedankje*

Zesentwintig april werd ik uitgenodigd om mee te gaan naar 'De Roos' om een kopje koffie te drinken met mijn nichtje Adrie Veldkamp. Ik moet wel zeggen het ging onder protest. De zaterdag ervoor was ik net uit het ziekenhuis gekomen, dus ik had weinig zin om met haar mee te gaan. Naderhand heb ik alles begrepen, het was heel verrassend, dat zo'n eenvoudige vrouw als ik een lintje mocht ontvangen.

Ik ben er zeer mee vereerd. Maar na afloop in de Sint Maarten, was er nog een verrassing, nl. in mijn eigen zo vertrouwde parochiecentrum. Op de eerste plaats werden mijn familie en vrienden welkom geheten door Riek, José, Nell en Tiny, geweldig was dat. Bij binnenkomst in de zaal stonden er schalen met broodjes, krentenbollen, koffie en thee klaar.

Dat was nog niet alles, De voorzitter van de parochiewerkgroep, Piet de Lange was ook aanwezig, met mooie woorden, bloemen, en een cadeaubon. Daarvoor wil ik iedereen heel hartelijk bedanken, het was een prachtige en geweldige dag!!! Ik ga dit nooit vergeten.

*Annie van Beers*



## Koffieurtje - Inloopochtend

Beste mensen van de St. Martinuskerk, er zijn plannen om te komen tot een koffie- of thee uurtje in ons parochiecentrum.

Het zou fijn zijn om zo eenmaal per maand eens ongedwongen bij elkaar te komen om gewoon wat te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Het idee is om dit op dinsdagmorgen te doen van 10.00 uur tot ca 12.00 uur. Niet alleen voor parochianen, maar voor iedereen uit Zaltbommel e.o. die daar behoefte aan heeft, zowel ouderen als jongeren.

Wij willen eenvoudig opstarten, dus de gasten komen zelfstandig naar het parochiecentrum.

Voor dit gebeuren zijn natuurlijk vrijwilligers nodig, wij zoeken daarom naar gastvrouwen of gastheren die mee willen helpen. Even de zaal klaar en gezellig maken, koffie en/of thee zetten en een luisterend oor bieden aan de gasten.

Daarna natuurlijk even de vaat doen en de zaal weer op orde brengen. Zou u mee willen helpen om van deze plannen een succes te maken, meldt u dan aan als Vrij-

willig(st)er. Als zich meerdere mensen aanmelden kunnen we u bij toerbeurt inzetten en vraagt het niet teveel van uw vrije tijd.



### *Aanmelden*

Aanmelden kan bij  
Martien van Iersel  
Telefoon: 0418-513648

*Doet u ook mee?*





## Vormsel 2016

Op 8 en 9 april hebben in totaal 57 jongens en meisjes en 1 volwassene het sacrament van het vormsel ontvangen uit handen van vicaris-generaal Van den Hout.

### *Vorbereidingen*

Vanaf januari 2016 zijn de voorbereidingen op het vormsel van start gegaan.

Ondanks dat de vormselvieringen gecentraliseerd zijn, is dit jaar zoveel mogelijk getracht de vormselvoorbereiding in de eigen geloofskern aan te bieden. Leren over ons geloof betekent niet alleen een boek doorwerken, maar is ook geloof ervaren en samen op pad gaan. Ontmoeting is een belangrijk onderdeel geweest van deze uitstapjes; ontmoeting met andere gelovigen, samen bidden, samen het geloof vieren en plezier hebben. In totaal zijn we een viertal keren op stap geweest.

Allereerst hebben de kinderen uit de hele parochie samen een film over het leven van Jezus gezien. In april zijn we met een touringcarbus naar de Power of Fire-dag in Den Bosch geweest; een speciale dag die georganiseerd wordt voor alle vormelingen uit het bisdom 's-Hertogenbosch. Vormelingen zien dat zij niet de enigen zijn die gelo-

ven, maar dat er met hen veel meer jongeren in het bisdom zijn.

Op de Power of Fire-dag hebben de vormelingen het levensgrote Power of Fire-kruis meegekregen dat een jaar lang in de kerk in Kerkdriel mag blijven staan. Uniek is dit jaar dat na het vormsel het vormseltraject doorloopt, want op 22 april zijn we wederom naar Den Bosch gegaan. Dit keer mochten de vormelingen in de dakgoot van de Sint Jan klimmen, wat een unieke ervaring was! En 's avonds hebben we



meegebeden en gezongen in een Taizé-viering in de Grote Kerk in Den Bosch. Op 10 juni is de discoboot van pastor Schevers uitgevaren met meer dan vijftig jongeren. Het was een groot succes.

In één van de vormselvieringen sprak vicaris-generaal Van den Hout over de drie stappen in het geloof; de allereerste stap is het geloven dat Jezus heeft bestaan, de tweede stap is dat je gelooft dat God waar is en wat Jezus heeft gezegd waarheid is, en de derde stap is dat je je meer en meer aan Hem wilt toevertrouwen.

*Wij wensen al onze vormelingen toe dat ze mogen uitgroeien tot gelukkige christenen die het geloof, de hoop en de liefde die in hen leeft, uitdragen in onze wereld! Van harte proficiat!*



## Gevormd

Op 8 april hebben in Ammerzoden de volgende vormelingen het sacrament van het vormsel ontvangen:

### *Uit Ammerzoden:*

Lieke Aarts, Jordan van Baardewijk, Nora Ghanim, Geert van Goch, Stijn Jonkergouw, Sam van der Linden, Isis Luijks, Philip van den Oord, Daphne Poland, Anne Rademakers, Meike Rademakers, Maud Rademakers, Noud Spierings, Lars Tangemann, Wytse Verbaan, Michelle Visser, Iris Zonneveld en Corné van Zeelst

### *Uit Hedel:*

Wiktorija Chechla, Karolina Prokop, Patryk Prokop, Gitte van Uijtert



Op 9 april hebben in Kerkdriel de volgende vormelingen het sacrament van het vormsel ontvangen:

### *Uit Kerkdriel:*

Bodie Ackermans, Thijs van Berkel, Jaco van den Beuken, Dean van den Bogaard, Gitte Broekmeulen, Robin Brouwers, Tom Goesten, Fabian van Heel, Alex van Herwijnen, Cas van Heumen, Kim Hooijmans, Maiko Janssen, Marloes Kouwenberg, Ries Leenders, Abril Leiton, Denise van Malsen, Noa Methorst, Jelle van Namen, Niek Nendels, Thymo Nuy, Lars van Oers, Anne van den Oord, Celine den Otter, Corné Peffer, Sara Rudek, Floris Schuurmans, Piet-Hein Straver, Marit Valentijn, Brecht Verhoeven, Indy Verstraten en Nena Zomers.

### *Uit Zaltbommel:*

Savannah Avezaat, Isa Beelen, Yona van Bruchem en Chanel van Hoesel.

### *Uit Rossum:*

Mickey Leerintveld.

## Over heilige huisjes

*Wat?* thema-avond over de eigenheid en schoonheid van de liturgie

*Voor wie?* iedereen met een gerichte taak in de (zondags)vieringen

*Waar?* In het parochiecentrum te Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57a

*Wanneer?* Op 29 september 2016, aanvangstijd 19.30 uur

*Noteer deze datum alvast in uw agenda!*



## Mijn weg naar het geloof

Een tijd geleden vroeg Pastoor Schevers mij een stuk te schrijven over waarom ik op latere leeftijd voor het katholieke geloof heb gekozen en hoe ik dit heb ervaren.

Allebei mijn ouders zijn katholiek opgevoed en hebben er bewust voor gekozen hun kinderen niet katholiek op te voeden. Dit deden ze vooral omdat ze ons niet in een geloof wilde dwingen en omdat ze zelf niet veel meer met hun eigen geloof op hadden. Van kleins af aan heb ik altijd een hele hechte band gehad met mijn oma die zeer gelovig was. Hierdoor ben ik in mijn vroege jaren veel in de Kerk geweest en wilde ik altijd gedoopt worden. Ook had ik altijd het gevoel dat er meer was tussen hemel en aarde. Mijn ouders hebben altijd gezegd dat de wens om gedoopt te worden, mijn vrije keuze is maar dan wel op latere leeftijd.

Ongeveer 3½ jaar geleden leerde ik mijn vrouw kennen en kwam ik weer in contact met het katholieke geloof. Zij is van Poolse afkomst waar het katholieke geloof nog hoogtij viert en de kerk nog tot aan de nok toe vol zit. Doordat zij nogal veel met haar geloof bezig is, begon ik er weer over na te denken. Na een aantal maanden werd ik toch weer nieuwsgierig en ben ik maar eens mee gegaan naar een zondagsmis. Samen met mijn vrouw ben ik gaan bekijken welke

stappen ik had te gaan om in te treden tot de Katholieke Kerk. Dit bleek achteraf niet zo makkelijk te gaan.

Aangezien ik op dat moment in Nederland geen contact had met de lokale pastoor hebben we contact opgenomen met de pastoor van het geboortedorp van mijn vrouw in Wojska, Polen.

Twee maanden na de geboorte van onze dochter Lena zijn wij samen in juli 2015 gedoopt in de katholieke Kerk van Wojska (PL). Ik heb daar ook meteen mijn Eerste Heilige Communie gedaan. Ik kon het sacrament van het vormsel niet ontvangen, omdat het vormsel door een bisschop moet worden toegediend en de pastoor het beter leek dit in mijn eigen taal te doen.

Enkele maanden na onze doop, heb ik contact opgenomen met pastor Schevers. Hij heeft me in contact gebracht met Anneke van Veelen. Met een achttal lessen is Anneke wekelijks bij ons thuis geweest en door middel van diverse gesprekken hebben we het katholieke geloof besproken.

Op zaterdag 9 april 2016 was het eindelijk zover en samen met de jongere vormelingen van Kerkdriel en omstreken werd ik gevormd in de St. Martinuskerk, te Kerkdriel. Dit was een hele mooie ervaring.



Vlak voor de geboorte van mijn dochter heb ik mij vrouw ten huwelijk gevraagd en nog voor de geboorte van onze dochter zijn we voor de burgerlijke stand getrouwd. Het was onze wens om ook voor de Kerk te trouwen maar dit wilden we groots doen. Na veel overleg hebben we besloten om op 20 & 21 juni van dit jaar te gaan trouwen in de geboorteplaats van mijn vrouw.

Pastoor Schevers deed de huwelijksvoorbereiding waar een hoop interessante en leuke gesprekken uit voort zijn gekomen. Hij vroeg of ik eventueel geïnteresseerd was om acoliet te worden in Kerkdriel. Om eerlijk te zijn wist ik niet meteen wat ik me hierbij zou moeten voorstellen. Na een korte uitleg heb ik me hierin verdiept en voelde ik me er meteen goed bij. Ik wil zo mijn steentje bijdragen en mij inzetten voor de lokale Kerk van de Bommelerwaard. Ik hoop dat met mij meer mensen inzien dat het geloof nog steeds heel veel kracht geeft en dat het niet uit maakt of je jong of oud bent.

*Jaco van der Beuken*



## Bedevaart Rome

In het kader van het Heilig Jaar van Barmhartigheid dat paus Franciscus heeft uitgeroepen, organiseert het bisdom 's-Hertogenbosch, in samenwerking met VNB, een bedevaart naar Rome van maandag 14 t/m zaterdag 19 november 2016. Het belooft een mooie en spirituele reis te worden.

Op 15 november is er in Rome een Nederlandse Dag met een gezamenlijke Eucharistieviering in de Sint Pietersbasiliek, waarin de Nederlandse bisschoppen zullen celebreren. Heel bijzonder is het dat Paus Franciscus aan het einde van de viering de Nederlandse pelgrims zal toespreken met een eigen toespraak.

Meer info bij VNB: (073) 681 81 11 of [info@vnb.nl](mailto:info@vnb.nl)



## Tieneravonden

Vanaf 1 juli 2016 is er elke eerste vrijdag van de maand tieneravond!

De eerstvolgende toffe tieneravond is op vrijdag 1 juli vanaf 18.30 tot 23.00 uur.

### *Wat?*

We gaan kanoën!



### *Voor wie?*

Voor alle jongeren vanaf het vormsel, dus vanaf ongeveer 11 jaar.

### *Waar?*

We verzamelen ons om 18.30 uur bij ijsboerderij De Schoonheuvel, Veldweg 55 in Hedel

### *Kost het iets?*

Nee, deelname is gratis!

### *Waar opgeven?*

Opgave via miltje bij [discopastoor@gmail.com](mailto:discopastoor@gmail.com)

De tieneravonden zijn er vervolgens op vrijdag 5 augustus, 2 september enz.

## Nacht zonder dak



De actie 'Nacht zonder dak' in Kerkdriel wordt weer gehouden in september 2016.

Heb jij als tiener het lef een nacht te slapen in een zelfgemaakt huis van dozen...!? Leef mee met mensen die dakloos zijn! slapen in een zelfgebouwd krotje. Onze eigen pastor Stefan Schevers zal er een dozenkerk bouwen.

Doe mee en laat je sponsoren voor straatjongeren.

### *Voor wie?*

Het is voor tieners vanaf 11 jaar. Ook kinderen van 8 tot 11 kunnen het dagprogramma op zaterdag meedoen.

### *Wanneer?*

Van zaterdag 17 september vanaf 13.30 uur tot zondag 18 september.

### *Waar?*

Protestantse kerk centrum Kerkdriel

### *Wat mee?*

Kom met je slaapzak en een goed humeur.

### *Aanmelden?*

vul je gegevens in via [www.nachtzonderdak.nl/Kerkdriel](http://www.nachtzonderdak.nl/Kerkdriel)



## Hoi Kids

De deur van de school gaat voor een tijdje dicht. Dat gaat zo, elk jaar opnieuw. Elk jaar heeft een begin en een eind. En altijd weer gebeurt er wat: leuke en minder leuke dingen. Dingen om te vergeten, dingen om te onthouden en dingen waarvan je nu niet weet dat je ze nooit vergeet. En elk jaar ben je weer een beetje anders geworden: een beetje een ander mens dan voorheen. Want waar we samen zijn, daar leren wij altijd wat aan elkaar.



*Ik heb vakantie.  
En ik lig hier lekker.*

*Ik voel me rijk,  
met boven mij de wolken  
die langs de blauwe hemel  
voorbijgliden.  
Ze veranderen steeds  
van vorm en kleur.  
Wie heeft ooit  
zo'n groot televisiebeeld gezien?*

*Ik voel me rijk  
met de lucht om me heen,  
die zuiver is.  
Ik kan ademen zo veel ik wil.  
Ik hoef er niks voor te doen.  
Het is allemaal gratis.*

*Ik voel me rijk,  
met de zon die mij warm maakt  
en al een beetje bruin.  
Ik voel me rijk,  
met het water voor een frisse duik.*

*Ik voel me rijk,  
omdat ik weet  
dat mijn vriendje komt.*

*Ik voel me rijk,  
als ik mijn ogen sluit,  
en dromen ga...*

*Dan vraag ik me af:  
Wie heeft dit alles gegeven?  
Wie is zo rijk?  
Wie is zo goed voor ons?*



## Vakantiegebedje

Hier een boom om uit te knippen. Daarna kun je de boom mooi kleuren. Na het kleuren verzin je zelf een gebedje voor op vakantie en schrijft dat in de boom. Neem het mee op vakantie en plak het op de tent / caravan / hoteldeur enz.



Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website voor een werkje:

[www.katholiekbommelerwaard.nl/kids](http://www.katholiekbommelerwaard.nl/kids)



DISCOBOOT 2016