

FL.
FRAN-
CISCUS
PAROCHIE



FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN

2
2016

PAROCHIEBLAD





Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 5, nummer 2
maart 2016

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.100 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: Moose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: dinsdag en donderdag
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten deze tijden kunt u inspreken op een antwoordapparaat of bellen naar het ingesproken noodnummer.

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het *Algemeen secretariaat*.

Algemene bankrekening

iban: NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

De uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer is 1 juni. Dit zal worden bezorgd rond 25 juni 2016.

www.katholiekbommelerwaard.nl

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• **hoofdredacteur:**
Anneke van Veelen (0418-631215)
avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl

• **samenstellers:**
Henny Lieshout (06-40613605)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• **contactpersonen:**

Alem:
Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:
Henny Lieshout (06-40613605)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:
Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:
Cees Janmaat (0418-632001)
jacktar@concepts.nl Riet Corten

Rossum:
Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings

Velddriel:
Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:
Tiny van Steenberg (0418-514262)
tinyvansteenbergen@gmail.com
Han van der Waal



Een nieuw begin

Voor U ligt het Paasnummer van ons parochieblad. Afgelopen weken is er veel in onze parochie gebeurd, eigenlijk te veel om te bevatten en het zal dit nummer kleuren. Allereerst was er de ingetogen, mooie en tegelijkertijd moeilijke afscheidsviering in de kerk van Rossum. Maar in de tussentijd kregen ook de geloofsgemeenschappen in Alem en Velddriel de sluiting van hun kerk aangezegd. Ik heb de verhalen gehoord en gelezen van vele bedroefde, boze en strijdvaardige mensen die dit bericht kregen meegedeeld. De sluiting van een kerk is een hard gelag. Eigenlijk raakt een kerksluiting ons allemaal, want ieder van ons voelt aan, dat een Godshuis voor de 'eeuwigheid' wordt gebouwd en niet slechts voor enkele decennia of eeuwen. In de overtuiging van vele mensen betekent een kerksluiting echter ook het einde van het geloofsleven; "nu hoeft het van mij niet meer".

Tweeduizend jaar geleden wisten de leerlingen van Jezus, staande naast het kruis van Jezus hetzelfde; hun Heer was gestorven en het was over en uit. De teleurstelling en het verdriet van de leerlingen om Jezus' dood sloeg om in diepe

vreugde toen Hij weer aan hen verscheen na zijn verrijzenis. En toch... op de een of andere manier drong het kennelijk niet goed tot de leerlingen door wat Jezus' verrijzenis betekende, want ook nadat



Hij een eerste keer aan hen verscheen was, gingen zij weer over tot het leven van voorheen; ze namen zelfs hun oude beroep van visser weer op. Soms is het moeilijk om te ontdekken hoe God werkzaam is in ons leven en in het leven van zijn (toekomstige) Kerk. Dat gold ook voor Jezus' leerlin-

gen. Hij moest zich verschillende keren aan hen openbaren voordat het echt tot de leerlingen doordrong dat Jezus' verrijzenis een totale ommekeer van hun leven zou betekenen. De diepte en reikwijdte van de weg die Hij hen wees, en die in Hem gelegen was, konden ze nog niet overzien, maar vanaf toen bleven ze bij elkaar, biddend en wachtend op wat zou gaan komen, want toen begrepen ze dat God zelf leven schenkt, perspectief biedt, juist daar waar geen toekomst meer te verwachten valt.

Ons geloof is diep verbonden met het kerkgebouw. In iedere familie zijn er herinneringen aan de vele vieringen die hebben plaatsgevonden in de eigen kerk en aan de vele dierbare overledenen die er uitge-



leide zijn gedaan. Al die herinneringen zijn verbonden met de kerk die midden in het dorp staat. En toch, uiteindelijk stijgt geloof uit boven een gebouw. Ons geloof is een geloof van hoop, een hoop dat gebaseerd is op vertrouwen. We leven in het vertrouwen dat de Heer zelf de weg zal wijzen, juist daar waar onze weg dood lijkt te lopen en wij geen mogelijkheden meer zien.

Laten we hopen dat alle geloofskernen, ook zij die de sluiting van hun kerk aangekondigd hebben gekregen, met elkaar verbonden mogen blijven in hoop en gebed. Dat we met open oog en hart voor elkaar de weg ontdekken die de Heer met ons en zijn Kerk wil gaan; een weg die we misschien nu nog niet ten volle kunnen zien en doorgronden. In die hoop wil ik u allen namens het parochiebestuur, het pastorale team en de redactie een Zalig Pasen toewensen!

*Anneke van Veelen
pastoraal werker*



Verrijzenis en leven

Een tijd geleden ontving een medebroeder kapucijn, die ernstig ziek was, op zijn verzoek, het sacrament der zieken. Hij had zijn beste vrienden uitgenodigd om erbij te zijn. En hij legde tijdens de plechtigheid deze indrukwekkende geloofsbelijdenis af: 'ik geloof in het leven. Ik geloof dat het leven niet ophoudt. Dat het blijft. Vraag me niet hoe het zal zijn. Maar dat leven is er, dat weet ik uit wat ik ben en wat ik geworden ben.'

In deze woorden ligt alles opgesloten wat de verrijzenis van de Heer, wat wij met Pasen vieren, voor ons leven betekent. Dat de verrijzenis van Jezus ook voor ons betekent: leven. En wel: ondanks de dood. Want de dood is in ons bestaan zeker op allerlei manieren aanwezig. In allerlei pijnlijke, droevige of beschamende omstandigheden, waarin wij ons als mens machteloos of misschien tekortgeschoten voelen. Tot ons allen zegt de Heer in al dergelijke omstandigheden: 'Ik ben de verrijzenis en het leven.' De kracht om vanuit datgene wat ons van buitenaf treft of wat wij in onszelf betreuren toch weer volmoed op te staan en onze weg te vervolgen. En Hij is ook het leven en de toekomst door de liefde waarmee Hij al onze menselijke schamelheid aanvaardt. En ook door zijn belofte, die in zijn Persoon al werkelijkheid is geworden,



dat het leven sterker is dan de dood. Want die belofte is ook bestemd voor ons, die in worstelend en tastend geloof, toch proberen aan Hem vast te houden.

En dat ons geloof een worstelend geloof is, ervaren wij juist dan vaak heel sterk, als de dood erg pijnlijk ons leven binnenkomt in het verlies van dierbare mensen. Of in ons eigen levenseinde, als dit in ziekte duidelijk en dreigend nabij komt. Maar we mogen bedenken: zulke ernstige en droevige ervaringen kunnen, hoe pijnlijk ook, toch veel in ons leven betekenen. Dat er namelijk in ons leven ook iets plaats vindt van een verrijzenis: dat ons geloof juist daardoor komt tot nieuw leven. Dat wij God zoeken met geheel nieuwe kracht en levensernst. Dat het geloof in ons groeit tot een diepe ervaring, dat God in ons worstelen ons nabij is.

Dit geldt voor ons persoonlijk leven maar zeker niet minder voor het leven van de Kerk als geheel. Het zou niet goed zijn als wij in onze tijd, die zeker niet altijd gemakkelijk is, steeds maar nostalgisch terug zouden kijken naar vroeger toen het allemaal veel beter was. Toen het geloven veel meer vanzelfsprekend was en wij ons veel zekerder voelden in ons geloof. Toen de meningen niet zo uiteenliepen en de Kerk een belangrijke rol speelde in de samenleving. Laten we maar bidden dat ons geloof

wordt gesterkt in het mysterie van dood en verrijzenis, dat zijn rol moet spelen niet alleen in de Heer zelf maar ook overal waar van Christelijk leven sprake is: in ons allen en in heel de Kerk. Moge heel onze geloofsbeleving getekend worden door het diepe en hoopvolle besef: De Heer is waarlijk opgestaan!

In dat vertrouwen wens ik u allen een zalig Pasen.

Broeder Bertus Bus

Meiviering Zonnebloem

Voor het vijfde jaar organiseren de afdelingen van de Zonnebloem in de Bommelerwaard gezamenlijk een Mariaviering in Velddriel.

Maandagmorgen 9 mei om 10.00 uur is de Eucharistieviering in Velddriel. Pastor J. Verhoeven en Pastor B. Bus zullen hierin voorgaan. De viering zal worden opgeleusterd door het kerkkoor. Na afloop is er koffie of thee met gebak in dorps huis de Boxhof.

De vrijwilligers van de Zonnebloem komen bij u langs of u er bij wilt zijn. Als er is geen vrijwilliger bij u langs geweest is, kunt u zich voor 1 mei melden bij uw eigen afdeling van de Zonnebloem. Uiteraard is iedereen bij deze viering hartelijk welkom.

*Bestuur en Vrijwilligers van
Maasdriel-oud, Rossum-Hurwenen,
Ammerzoden, Hedel, Brakel en
Zaltbommel*



Mutatie bestuur

De Heilige Franciscusparochie is Jan van Kessel veel dank verschuldigd voor zijn werkzaamheden binnen het kerkbestuur. Begin februari heeft hij zijn ontslagverzoek bij de bisschop ingediend, welke hem eervol is verleend.



Vanaf de fusie van de parochies van de Bommelerwaard op 1 januari 2013 is Jan werkzaam binnen het bestuur, dat hem heeft leren kennen als een aimabel mens met veel hart voor wat mensen beweegt. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat het sluiten van kerken hem zeer aan het hart gaat. Hij was dan ook een van de initiatiefnemers van het gebouwenplan dat zoveel mogelijk kerken probeerde zo lang mogelijk open te houden.

Zijn liefde voor het platteland en de boerengemeenschap maakte dat hij een goed onderhandelaar was op het gebied van grond- en pachtzaken. Hij heeft de grondzaken

voor het bestuur inzichtelijk gemaakt en begeleid, wat meermaals mocht leiden tot voor een ieder goede transacties. Van zijn juridische achtergrond heeft het bestuur dankbaar gebruik gemaakt.

Wij danken Jan voor al zijn inzet en wensen hem - ook in zijn persoonlijk leven - alle goeds.

Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout

is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus

is bereikbaar op zijn huisadres in Den Bosch: 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers

is te bereiken op 073 - 599 12 16 of tijdens het spreekuur in het parochiecentrum van Kerkdriel: iedere vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur

Diaken Peter de Snoo

per e-mail: p.de.snoo2@kpnmail.nl of tijdens het spreekuur in het parochiecentrum van Kerkdriel: iedere dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur

Past. werker Anneke van Veelen

avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl
Op het parochiecentrum vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur of tel. 0418 - 63 12 15



Vastenactie 2016 - Oyugis project

Opvang van 2000 weeskinderen door de Fraters van Tilburg

Op Aswoensdag is de jaarlijkse vastenactie van start gegaan. De Vastenactie wordt in de veertigdagen-tijd gehouden voor de minderbedeelde medemensen in de derde wereld. De gedachte hierachter is dat in deze tijd van bezinning op Pasen we ons meer bewust worden van en meewerken aan een rechtvaardiger samenleving. door hieraan een bijdrage te leveren.

Door het dekenaat Zaltbommel-Heusden- Waalwijk wordt financiële ondersteuning verleend aan een project van de Fraters van Tilburg. Het is een zogenoemd eigen project wat betekent dat het een zelf gekozen lokaal project is. Vastenactie steunt dit project en legt bij elke ingezamelde euro 50 eurocent bij. Oyugis is een stadje in het westen van Kenia waar de Fraters van Tilburg een opvang opgezet hebben voor 2000 weeskinderen. Kinderen die alleen zijn komen te staan omdat veel jonge ouders overlijden aan AIDS. Een heel bijzondere opzet. want deze kinderen worden niet in een tehuis geplaatst maar vinden een veilig thuis bij grootouders, familie of anderen . Vaak zijn dit mensen die niet in staat zijn dit financieel te dragen.

Oyugis Integrated Project verleent steun, voor alles wat nodig is. Uw

gift is van levensbelang. Voor de vastenzakjes staan er bussen in de verschillende kerken. De machtiging opsturen of overmaken kan ook. In Alem en Kerkdriel worden de vastenzakjes zoveel mogelijk opgehaald bij andere kerken worden deze alleen bezorgd.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

NL62 RABO 0326 0178 79

t.n.v. Dekenale Vastenactie.



Stichting
Oyugis Integrated Project





Van de bestuurstafel

Het was een loodzware avond woensdagavond 20 januari, de avond waarop het bestuur de brief van Mgr. Mutsaerts moest behandelen; een brief van het Bisdom van 's-Hertogenbosch met een officieel antwoord op het gebouwenplan dat het bestuur vlak voor de zomervakantie bij het Bisdom had ingediend. Het gebouwenplan behelsde in grote lijnen het openhouden van vijf kerken en het verkopen van alle andere gebouwen. Het gebouwenplan was een antwoord van de parochie op de nota van het Bisdom 'Groeien in Geloof, Geloven in Groei' waarin de parochies worden opgeroepen het gebruik van kerkgebouwen te herzien om te komen tot een sluitende exploitatie. Zoals Mgr. Hurkmans het steevast verwoordde: "De R.K.- Kerkgemeenschap huist in een te grote jas en die jas moet passend gemaakt worden."

Als voorloper van de brief hadden de economen van het Bisdom, de heren Molengraaf en Peeters, tijdens de bestuursvergadering van oktober hun visie op de plannen al enigszins laten doorschemeren. Hoewel zij toen heel duidelijk geen standpunt innamen, was het voor een goed verstaander duidelijk dat zij de plannen van het bestuur niet toereikend genoeg vonden om de begroting en exploitatie sluitend te krijgen.

De brief van Mgr. Mutsaerts was helder, en moeilijk voor tweëerlei uitleg vatbaar. "De keuze voor de kerkgebouwen van Kerkdriel en Zaltbommel is al in een eerder stadium akkoord bevonden, Ammerzoden als derde blijvend kerkgebouw is geografisch gezien begrijpelijk. De bisdomstaf heeft echter, ook gezien het afnemende kerkbezoek, aarzelingen over de haalbaarheid hiervan op langere termijn. Regelmatige evaluatie zal wat betreft dit kerkgebouw van belang zijn". En verder gaat de brief: "Voor de kerken van Alem en Velddriel voorziet u vooralsnog een kapelstatus, wat u op basis van een haalbaarheidsonderzoek nader wilt bezien. Op voorhand echter lijkt ons het langer openhouden van beide kerken niet realistisch: een definitieve sluiting lijkt de bisdomstaf onvermijdelijk."

Het bestuur was meteen unaniem van mening dat deze, voor de gehele parochie zo ingrijpende brief, zo snel mogelijk moest worden gecommuniceerd naar de contactgroepen en dat verder wachten, ook al viel dit ongunstig samen met de actie kerkbalans, geen optie was en geen recht zou doen aan de parochianen.

Op dit moment zijn er nog geen verdere beslissingen genomen. De komende weken zullen geheel in het teken staan van overleg met alle contactgroepen. Zij kunnen met



voorstellen komen. Het bestuur hoopt van harte er samen zo goed als mogelijk uit te komen.

Mirjam Duijts-As

Omwille van de beperkte ruimte wordt hieronder slechts de kern van twee brieven weergegeven die bij de redactie zijn binnengekomen, in reactie op dit besluit van het parochiebestuur:

“De contactwerkgroepleden zien de beslissing als de slechtste keuze ooit, de parochiekerk waar het grootste aantal wekelijkse trouwe kerkbezoekers uit de Bommelerwaard aanwezig zijn(...) Een zeer actieve geloofsgemeenschap met vele trouwe bezoekers en jonge vrijwilligers worden nu bedankt voor hun jarenlange inzet. Waar een kinderkoor is die de gezinsmissen verzorgt, die op uitnodiging ook in andere kerken de diensten opluisteren. Een gemengd koor die tweewekelijks de missen in de eigen kerk verzorgt. De akoestiek van de kerk en de bouwkundige staat één van de beste kerken in de Bommelerwaard is en ook altijd goed bijgehouden is.

Het Velddrielse kerkdorp wordt keihard getroffen door deze beslissing, maar het kan niet anders wordt ons verteld.”

Mevr. H. van Kessel te Kerkdriel

Dit geldt ook voor de op 19 januari 2016 binnengekomen e-mail in reactie op de sluiting van Rossum:

De gelovigen krijgen het te horen via de preek van pastor Vriesema: “De kerk van Rossum, Hurwenen en Heerewaarden mag worden verkocht. Niemand heeft bezwaar aangetekend. Er staat ons een moeilijke tijd te wachten.” Het is muisstil (...) Later, bij de koffie, verwoordt een van de gelovigen de stemming onder het toch wel beduusde kerkvolk: “De kerk mag dan wel sluiten, het geloof blijft. De werkgroep van de parochie gaat gewoon door. Al was het alleen maar om de begraafplaatsen netjes te houden. En verder zien we wel wat er op ons afkomt.”

Dhr. V. Wibier te Rossum

Oplossing kids puzzel

Antwoorden van de puzzel op bladzijde 47:

*Evangelies, Nazareth
Rijk, Rome, Eieren, Zand,
Tempel, Vrijdag, Elia,
Engelen, Christus, Hemel,
Spijkers, Iskariot, Simon,
Judas, Ezel, Zonden, U,*



Bedevaart Zoete Moeder

Op zondag 1 mei a.s. zal de jaarlijkse bedevaart van onze parochie naar de Zoete Moeder plaatsvinden. **Om 11.00 uur** komen we samen in de Hedelse Willibrorduskerk voor de Heilige Mis. In alle overige kerken van de parochie zal op die dag geen viering zijn. Iedereen is welkom!

11.00 uur - H. Mis Hedel

Daarna is er koffie en thee

12.30 uur - wandelen / fietsen

14.30 uur - Mariaviering Sint-Jan

Een mooiere gelegenheid om de Mariamaand te beginnen is er niet!



Betuws Symfonie Orkest

In de St. Martinuskerk in Zaltbommel wordt ieder voorjaar een succesvol concert gegeven door het Betuws Symfonie Orkest. Het eerstvolgende concert wordt gegeven op zondagmiddag 22 mei 2016 met het programma:

- *Felix Mendelssohn Bartholdy:*
Ouverture Hebriden
- *Carl Maria von Weber:*
Concert voor fagot en orkest
- *Ludwig van Beethoven:*
Symfonie nr. 3 Eroïca

Een unieke kans om eens een minder bekend solo-instrument te kunnen beluisteren. De soliste hierbij is de jonge, Engelse fagottiste Georgina Powell. Dit concert voor fagot en orkest valt niet vaak te beluisteren en het orkest is blij om het met deze soliste te kunnen uitvoeren.

Aanvang concert: 15.30 uur.

Kaarten à € 15,00 voor aanvang concert in de kerk verkrijgbaar.

Voorverkoop à € 13,00 via onze website of via orkestleden.

www.betuwssymfonieorkest.nl



Kerksluiting en dan?

Nu het zover is, dat het gebouw in Rossum daadwerkelijk werd gesloten, is dat toch confronterend. Pas stond ik in Kerkdriel met een vreemde prachtige ciborie op het altaar. Even moest ik denken: dat klopt niet. Maar toen besepte ik, ja dat is waar ook, deze ciborie met hosties heeft de diaken naar Kerkdriel gebracht. Drie jaar geleden al stonden we voor een voldongen feit. In mijn eerste mis in Hedel kondigde ik het al af: "Deze kerk en die van Rossum gaat in de toekomst sluiten". Tragisch, en het geeft ook zo'n gevoel van: waar doe ik het allemaal voor.

Toch zijn en blijven we rijk met zoveel mooie herinneringen. We moeten helaas samen constateren: er is vergrijzing en er zijn financiële tekorten. Laten we elkaar helpen de pijn te dragen. Laten we beseffen: we hebben niet gefaald. Want we delen in een crisis, maar elk ding uit ware liefde tot God en de naaste gedaan, draagt vrucht op zijn tijd. Laten we blijven openstaan voor nieuwe ongebaande wegen om het kerkzijn gestalte te blijven geven op locatie. Kom gerust met ideeën. Er wordt serieus naar geluisterd. En laten we zoveel mogelijk doorgaan. In Rossum ge-

beurt dat met ouderenvieringen, een maandelijks viering in 'de Beuk' en oecumenische vieringen. Als je door een bijna lege kerk loopt is dat zwaar. Het is heel begrijpelijk dat mensen tijd nodig hebben om het een plaats te geven. Toch merken we dat zelfs bij het uitruimen van de kerk en de pastorie er veel hulp is.



De kwaliteit van de gemeenschapszin is groot. Zo blijven de klokken in Rossum zo nu en dan luiden als teken van geloof, hoop en liefde. Het scheidt toekomst, actief en proactief. De strijdbaarheid in Alem en Velddriel kan ik goed begrijpen.

Laten we in deze vastentijd extra bidden voor inspiratie van de Heilige Geest van wijsheid. Er is zoveel mogelijk. Samen vormen we één familie, ieder met zijn gaven en talenten. We zijn elkaar gegeven. De kerk vormt één lichaam. Ieder heeft zijn of haar gave die precies aanvult wat de ander nodig heeft. Op de pastores mag u altijd een beroep doen; wij zijn als team verantwoordelijk voor het gehele pastoraat. We beseffen dat de grootschaligheid niet makkelijk is. Laten we samen met zijn allen, meer met elkaar optrekken om elkaar juist nu te blijven helpen.

Stefan Schevers, pastor



Ik heb al Pasen gevierd!

Op maandag 22 februari was ik 's ochtends vroeg met een groep van 24 pelgrims in de H. Grafkerk in Jeruzalem. Als je op bedevaart bent - zeker in het Heilig Land - vier je op de plaats waar je bent de mis die bij die plaats hoort. Wij vierden dus de Eucharistie van de verrijzenis van Christus, ook al was dat in de veertigdagentijd. Uniek.

Van 12 tot en met 22 februari mocht ik met 23 anderen afreizen naar Israël voor de bisdompelgrimage. Het begon aan het meer van Galilea, in de joodse stad Tiberias. Daar begon Jezus zijn openbare leven en daar bracht Hij ook de niet-publieke jaren van zijn leven door, Nazareth. Vervolgens waren we twee nachten in Bethlehem, in een hotel vlak naast de Geboortekerk. Bethlehem is vanouds een christelijke plaats, maar de moslims hebben er inmiddels de overhand. De laatste vijf nachten logeerden we in Jeruzalem, in een hotel nabij de Damascuspoort, aan de noordzijde van de oude stad. Jeruzalem is een smeltkroes van religies en culturen. Je moet er aan wennen.

Wat mij bij het bezoek van de heilige plaatsen opviel, was het woordje 'hic' (latijn voor 'hier'). In de basiliek van de Aankondiging stond de tekst: 'hier is het Woord

vlees geworden'), in Ein-Karem was onder het altaar geschreven: 'hier is Johannes, de voorloper van de Heer, geboren'. Dit woordje 'hic' maakt een bedevaart bijzonder. Je viert de heilsgeheimen op de plaats waar het zich (vermoedelijk) heeft afgespeeld. Het geeft een extra dimensie aan je geloofsbeleving.

Tijdens een processie met de Franciscanen in de H. Grafkerk waarbij we langs diverse altaren en kapellen trokken kwam het woordje 'hic' ook vele malen terug: 'Joseph van Arimatea en Nicodemus namen het

lichaam van Jezus van het kruis en wikkelden het hier met welriekende kruiden in doeken'

Van een aantal plaatsen is de traditie dat het daar heeft plaats gevonden heel sterk. Boven de oorspronkelijke plaats is een kerk gebouwd, zodat er van de natuurlijke omgeving niets meer te zien is. Ook de eeuwenlange traditie van gebed maakt de plaats tot een heilige plaats. Dat je daar aan mag deelnemen en dat je in die keten van gebed en verering mag leven, maakt een reis tot een bedevaart.

Samen met pastoor Chris van Beurden (geboren in Kerkdriel) en deken Leendert Spijkers (Velddriel) mocht ik dagelijks de mis vieren. Inspirerend.

Ron van den Hout, wnd. pastoor





H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Overleden

Op 2 februari, Toon van Boxtel in de leeftijd van 88 jaar. Toon was echtgenoot van Riet Verhoeven. Zijn afscheid was op zaterdag 6 februari. Hij is begraven op de begraafplaats in Alem. Jan was Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op 9 februari, Jan van Boxtel in de leeftijd van 80 jaar. Jan was echtgenoot van Mien Bogers. De uitvaart was op zaterdag 13 februari en hij is begraven op de begraafplaats achter de kerk in Alem.



Misintenties

H. Missen kunt U bestellen bij Ger van Boxtel ('t Buske 25, tel. 0418-662063). Wilt U de intenties in het parochieblad van mei en juni vermeld hebben, dan dienen de opgaven binnen te zijn vóór 15 april op het bovenstaande adres.

Mocht U vergeten zijn een intentie te bestellen, dan kan dit nog na deze datum, maar er kan dan geen vermelding meer worden opgenomen in ons parochieblad. Wel wordt de intentie afgelezen in de kerk.

Voor uitvaarten dient u contact op te nemen met het secretariaat van het dekenaat, telefoon 0418-632504 en met Ger van Boxtel (telefoon 0418-662063)

Palliatieve zorg

Bij de VPTZ Bommelerwaard werken momenteel 20 vrijwilligers. Zij zorgen voor rust en aandacht en willen er zijn voor een ander. De vrijwilligers van de VPTZ Bommelerwaard ondersteunen familie, vrienden en kennissen zodat zij de zorg voor de zieke thuis of in een verzorgings- of verpleeghuis vol kunnen houden. Ze bieden hulp bij de verzorging van de zieke en zorgen ervoor dat de partner of familie even op adem kan komen.



Het adres van de website van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard is:

www.vptz-bommelerwaard.nl



Eerste H. Communie

Op zondag 24 april 2016 doen de Alemse en Rossumse kinderen hun Eerste H. Communie.

De presentatie zal op Eerste Paasdag, zondag 27 maart 2016 plaatsvinden en de naviering is op zondag 22 mei 2016.

Uit Alem komen de volgende kinderen: Julèn Vos, Jorn Verhoeven, Finn van Boxtel, Huug van Boxtel, Toon van Oers en Nikol Nykiel. Jade Baas doet de voorbereiding mee maar niet de eerste H. Communie.

Uit Rossum doen mee: Roel van Rooijen, Harm van Herwaarden, Sjors Boeren, Carlijn Wisse, Tijn van Nuenen en Fleur Verhoeven.

Kruisweg

Op Goede Vrijdag is er in samenwerking met de Odradaschool weer een Kruisweg om 13.30 uur met pastoraal werker Anneke van Veelen.



Zonnebloemboot

Maandag 11 april gaan we weer varen met *De Eureka*.

We gaan er voor zorgen dat u een gezellige, onbezorgde dag op het water heeft. Een muzikaal duo brengt u een scala van gezellige meezingers. Gezellig samenzijn, eten en drinken en tegelijkertijd genieten van een mooie vaarroute.



Als u belangstelling heeft voor deze vaardag kunt u contact opnemen met een van de volgende personen: Voor Kerkdriel en Hoenzadriel bij Gerrie Pennings tel. 0418-632332. Woont u in Alem dan kunt u bellen naar Riek Hanegraaf, tel. 0418-661567 en voor Velddriel Truus Peters tel. 0418-632326.

Na aanmelding komen vrijwilligers bij u langs met een inschrijfformulier en verdere informatie. De uiterste inschrijfdatum is 30 maart is!

Wij hopen u aan boord te ontmoeten voor een leuke en gezellige dag.



Werkgroep Eerste Heilige Communie en Vormsel

Na lang wikken en wegen hebben wij besloten zowel voor de Eerste Heilige Communie als voor het Vormsel dat dit ons laatste jaar zal zijn in de werkgroep. Wij hebben dit altijd met veel plezier gedaan maar door drukke andere werkzaamheden hebben wij besloten dat dit voor ons de laatste keer zal zijn. Voor het Vormsel hebben wij geen aanmeldingen ontvangen en is dat dus eerder afgelopen dan dat wij zelf in gedachten hadden.

Met de Eerste Heilige Communie zijn we weer volop met de voorbereidingen bezig. De eerste ouderavond hebben wij alweer achter de rug. We hebben dit jaar een grote groep kinderen die in Alem de Eerste Heilige Communie doen. Zeven kinderen uit Alem, waarvan zes kinderen de Communie doen en een kind de voorbereiding mee doet, en zes kinderen uit Rossum. In vijf bijeenkomsten gaan wij,

samen met Jos Vriesema, de kinderen voorbereiden op de Eerste Heilige Communie, we gaan samen opdrachten maken, knutselen, broodjes bakken bij de bakker met daarna een gezamenlijk broodmaaltijd op de St.Odradaschool in Alem.

Mocht er nog iemand interesse hebben om bij de werkgroep Eerste Heilige Communie en/of Vormsel te komen, dan heel graag!!

Voor informatie kunnen jullie altijd contact met ons opnemen.

De presentatieviering is op 27 maart, de Eerste Heilige Communie op 24 april en we sluiten dit af met de naviering op 22 mei.

De werkgroep:
Jacqueline van Mook (0418-662880)
Marleen Ribbers (0418-661042)





In memoriam - Jan van Boxtel

'Een levenlang trouw aan de kerk van Alem'

Op 9 februari 2016 is Jan van Boxtel vrij plotseling overleden.

Jan is altijd heel erg verbonden geweest met de kerk van Alem. Al op heel jonge leeftijd is Jan begonnen als orgeltrapper.

Jan heeft zich steeds voor de volle honderd procent ingezet voor de H. Hubertus kerk van Alem. Een van de hoogtepunten was de herbouw van de toren op de kerk.

Jan heeft vele functies bekleed: voorzitter van de parochieraad, voorzitter van de contactgroep Alem en voorzitter van de beheerscommissie, lid van de voorbereidende werkgroep van de pastorale eenheid, lid van het uniebestuur, koster, doopkoster en koorlid.

Jan zorgde ervoor dat de kerk en de pastorie, bouwtechnisch helemaal in orde waren. Jan van Boxtel wist altijd fondsen te vinden om het bouwen/ restaureren mogelijk te maken.

In 2009 werd zijn inzet beloond met de bijzondere pauselijke onderscheiding *'Pro Ecclesia et Pontifice'*.

Jan hield van vergaderen en het was altijd plezierig met hem samen te werken. Hij dacht altijd op een heel opbouwende manier mee en hield de Alemse belangen heel goed in het oog.

In de afgelopen jaren heeft Jan ook mogen ervaren wat het betekent om ouder te worden. De voorzittershamer van 'de contact groep

Alem' had Jan in 2013 overgedragen aan Johan Toonen. Maar op enige afstand bleef Jan betrokken bij alles wat er in en rondom de kerk gebeurde.

Jan, hartelijk bedankt voor je levenslange inzet voor onze Alemse Hubertuskerk.

We wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.

*Moge hij rusten in vrede.
De nabestaanden wensen we veel
kracht en steun toe. Sterkte.*

Contactgroep Alem





H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2

5324 AG Ammerzoden

telefoon kerk: 073 - 599 12 15

telefoon koster: 06 - 4800 5229

e-mail:

willibrordusparochie@xs4all.nl

IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.

Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:

maandag, dinsdag, donderdag en

vrijdag: 8.00 - 12.00 uur

intenties idem



Doopvieringen

Zondag 24 april en zondag 3 juli zijn de volgende doopzondagen.

De tijden zijn om 13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur.

Vorbereidend gesprek: woensdag 23 maart en woensdag 22 juni in het parochiecentrum te Kerkdriel.

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

vrijdag 4 maart Oecumenische viering

Ds. Marten Tel

vrijdag 18 maart Eucharistieviering

Pastor Stefan

vrijdag 25 maart Oecumenische viering

Ds. Marten Tel (Goede Vrijdag)

vrijdag 8 april Oecumenische viering

Ds. Marten Tel

vrijdag 22 april Eucharistieviering

Pastor Stefan

vrijdag 13 mei Oecumenische viering

Ds. Marten Tel (Pinksterviering)

vrijdag 27 mei Eucharistieviering

Pastor Stefan

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur.

Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur.

De Eucharistievieringen op zaterdagavond in de kapel van "Het Zonnelied" zijn op 19 maart en 16 april.

De viering op zaterdag 14 mei wordt gehouden in de parochiekerk.

Dit is de Pinksterviering. Zondag 15 mei (Pinksteren) is er geen viering.

De vieringen beginnen om 19.00 uur.

Van harte welkom.



Pasen in de nieuwe kerk

In het voorjaar van 1953 werd de Ammerzodense Willibrorduskerk ingewijd. In het Memoriaal liet bouwpastoor Veldman daarover schrijven:

'Eerst vieren wij Pasen. Voor het eerst in de nieuwe kerk, waar wij ruimte hebben om de Plechtigheden van de Goede Week luisterrijk te vieren. De Paasnachtplechtigheden beginnen om elf uur.

Eerst zijn er nog niet zo veel mensen, de kerk is geheel donker. De mensen die er zijn, hebben een paaskaarsje

aangeschaft en na het derde 'Lumen Christi' flakkeren de vlammen links en rechts bij tientallen op. De grote lichten worden aangestoken, de prachtige en toch niet storende lichtkronen zijn nu meer dan ooit versiering van de kerk en tegelijk een stemmig licht en het is een goed bezette kerk als wij samen de Doopbeloften hernieuwen. Volgend jaar nog iets meer voorbereiding en wij krijgen een stampvolle kerk als in de Kerstnacht.

In storm en regen wordt het pasen gevierd. Pastoor is wat zenuwachtig, want volgende week is het zijn feest.'





Zilveren priesterfeest pastoor Veldman

In hetzelfde Memoriaal staan ook beschreven hoe het zilveren priesterfeest van pastoor Veldman verliep:

'25 april - Beloken Pasen: Om 10 uur gaat een lange stoet van bruidjes, misdienaars, acolyten, confraters en assistenten buitenom naar de hoofdingang van de kerk en dan begint de plechtige Hoogmis. Het credo zingen we gezamenlijk. Pastoor Breugelmans van Bokhoven houdt de feestpreek.

Om 12 uur begint de receptie. 'Vita Nova' zingt een priestercantate en velen komen spreken. Zo de Heer Boskouwers, lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland. F. v. Hemert, oudste kerkmeester, biedt het parochiecadeau aan: fl 1743,00 als stichting van het kruiswefonds. Een statie is als model



aanwezig van de kunstschilder Toon Winkel in Dordt. Verder komt er een elektrische klok, een tuinameublement, een oud koperen kan, vele bloemstukken en de burgemeester biedt de bouwvergunning aan voor een VGLO meisjesschool, want niet hij, maar pater Augustinus en kerkmeester Smarius hebben gedaan gekregen dat de betrokken instanties deze zaak snel afgewerkt hebben, zodat op dit feest het verlot tot aanbesteden kon gegeven worden.'





Personalia

We hebben afscheid genomen van:

Op 10 januari: Sjaan Pasnagel-Westervoort in de leeftijd van 78 jaar. Sjaan was weduwe van Martien Pasnagel en levenspartner van Ton de Groot. Sjaan was moeder en schoonmoeder van Marco en Manousjka en oma van Max en Iris. Haar afscheid was op vrijdag 15 januari in onze kerk. Daarna is zij bij haar man begraven op onze begraafplaats.

Op 12 januari: Giel Goesten in de leeftijd van 87 jaar. Giel was echtgenoot van Tineke van Hulst, vader van vijf kinderen en opa van vijftien kleinkinderen, waar hij heel trots op was. De avondwake voor Giel werd gehouden op vrijdag 15 januari en was de afscheidsviering zaterdag 16 januari in onze kerk. Aansluitend heeft Giel een plekje gekregen op het kerkhof in de nabijheid van zijn familie, die hem reeds zijn voorgedaan.

Op 15 januari: Coby van den Oord-Moors in de leeftijd van 86 jaar. Zij was weduwe van Jan van den Oord van wie ze in 2001 afscheid heeft moeten nemen. Coby was moeder van vijf kinderen, en oma van vijftien kleinkinderen, waar ook zij erg trots op was. Op donderdag 21 januari is er een avondwake gehouden voor Coby en vrijdag 22 januari is haar afscheidsviering geweest. Daarna kreeg ze een plekje op het kerkhof bij haar man Jan.

Op 5 februari: Iet van Wordragen-van Mil in de leeftijd van 83 jaar. Iet was weduwe van Ad van Wordragen van wie zij in 1999 afscheid heeft moeten nemen. Iet was de trotse moeder van Rita, Rik, en Leendert. Schoonmoeder van Claus en Gaby en oma van Dennis, Casper Bart en Lieke. Op vrijdag 12 februari werd in onze kerk de dienst ten afscheid gehouden. Na de viering is Iet begraven bij haar Ad.



*Er is een schakel die de dood niet kan verbreken.
Liefde & herinnering leven altijd voort.*



H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4

5321 TC Hedel

telefoon 073 - 599 12 16

e-mail:

parochiewerkgroephedel@gmail.nl

IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595

LET OP

De betaling van grafrechten, kerkbijdragen en misintenties dient u over te maken op bankrekening

NL46 INGB 0001 0193 41

ten name van Parochie H. Franciscus H. Willibrorduskerk Hedel.



Meimaand Rozenkransgebed

Het is in onze parochie de gewoonte dat in de meimaand op dinsdagmiddag om 15.00 uur het rozenhoedje wordt gebeden. Ook dit jaar willen we die traditie in ere houden.

Elke dinsdagmiddag in de maand mei, te beginnen op dinsdag 3 mei, wordt, ter intentie van alle aanwezigen en de intenties die in het voorbedenboek worden geschreven, gebeden dat de Heilige Maagd Maria voor ons voorspreekster moge zijn bij God. Wij nodigen u allen uit deel te nemen aan dit rozenkransgebed op dinsdagmiddag om 15.00 uur.





Agenda

Iedere dinsdag- en donderdagochtend om 8.00 uur Eucharistieviering

woensdag	23 maart	20.00 uur:	voorbereidingsavond doop
vrijdag	25 maart	15.00 uur:	Goede Vrijdag, kruisweg
zondag	27 maart	11.00 uur:	Eucharistieviering Pasen m.m.v. Franciscus Vocalis
woensdag	30 maart	9.00 uur:	kerkwerken
zondag	3 april	11.00 uur:	Eucharistieviering + koffie
		13.00 uur:	Dooptviering
woensdag	13 april	15.00 uur:	Ouderenviering
zondag	24 april	11.00 uur:	Eucharistieviering Eerste H. Communie
zondag	1 mei	11.00 uur:	Eucharistieviering + koffie, m.m.v. Franciscus Vocalis
dinsdag	3 mei	15.00 uur:	Rozenkransgebed
dinsdag	10 mei	15.00 uur:	Rozenkransgebed
woensdag	11 mei	15.00 uur:	Ouderenviering
dinsdag	17 mei	15.00 uur:	Rozenkransgebed
woensdag	18 mei	9.00 uur:	kerkwerken
dinsdag	24 mei	15.00 uur:	Rozenkransgebed
woensdag	25 mei	20.00 uur:	voorbereidingsavond doop
dinsdag	31 mei	15.00 uur:	Rozenkransgebed
zondag	5 juni	11.00 uur:	Eucharistieviering + koffie naviering 1ste H. Communie
		13.00 uur:	Dooptviering
woensdag	8 juni	15.00 uur:	Ouderenviering
zondag	3 juli	11.00 uur:	Eucharistieviering + koffie



Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende doopvieringen gepland:

zondag 3 april 2016 13.00 uur

zondag 5 juni 2016 13.00 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen vinden plaats op:

woensdag 23 maart 2016 20.00 uur

woensdag 25 mei 2016 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag willen we samen het lijden en sterven van Christus gedenken door het bidden van de Kruisweg om 15.00 uur in de kerk.

Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 13 april 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenvieringen zullen zijn op woensdag 11 mei en woensdag 8 juni 2016.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (073-5991216) of naar Bets de Goeij (073-5993595); dan wordt dat geregeld! Ook u bent bij die viering van harte welkom!

Bloemenhulde bij het kruis

Jarenlang is het al gebruikelijk in onze parochie dat de bezoekers van de viering op Goede Vrijdag een bloemetje meebrengen en dat bij de 'kruishulde' neerleggen aan de voet van het kruis.

Graag nodigen wij u allen uit om, als u naar de kruisweg komt op Goede Vrijdag, een bloemetje mee te brengen om daarmee het kruis en hem die daaraan gestorven is te eren. Uw bloemen zullen daarna gebruikt worden voor de kerkversiering van Pasen.

Voor de goede orde vermelden wij dat op 25 maart 2016 Goede Vrijdag in onze kerk de viering is om 15.00 uur.



Vieringen

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD



dinsdag 22 maart

19.00 Kerkdriel Boeteviering RvdH

donderdag 24 maart - Witte Donderdag

19.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
19.00 Velddriel Eucharistie JVer
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

vrijdag 25 maart - Goede Vrijdag

10.30 Vaste Burcht Kruisweg wg
13.30 Alem Kruisweg AvVee
15.00 Ammerzoden Kruisweg AvVee
15.00 Kerkdriel Kruisweg SSch
15.00 Velddriel Kruisverering PdeS
15.00 Zaltbommel Kruisweg BBus
15.00 Leyenstein Kruisweg wg
15.00 Hedel Kruisweg wg
19.00 Kerkdriel Kruisverering SSch

zaterdag 26 maart - Paaszaterdag

19.00 Velddriel Paaswake JVer
21.00 Kerkdriel Paaswake SSch
21.30 Zaltbommel Paaswake BBus

zondag 27 maart - 1e Paasdag

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
9.30 Alem Eucharistie BBus
9.30 Velddriel Eucharistie JVer
11.00 Hedel Eucharistie SSch
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel WoCo PdeS

maandag 28 maart - 2e Paasdag

10.00 Leyenstein Eucharistie BBus
10.10 Kerkdriel Brulviering PdeS
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

zaterdag 2 april

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 3 april - Beloken Pasen

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
9.30 Velddriel Eucharistie JVer
11.00 Hedel Eucharistie SSch
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

vrijdag 8 april

19.00 Ammerzoden Vormsel RvdH

zaterdag 9 april

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Kerkdriel Vormsel RvdH

zondag 10 april

9.30 Alem Gebed JVri
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 16 april

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch
19.00 Zaltbommel Vormsel RvdH
19.00 Amm. Zonnelied Eucharistie SSch

zondag 17 april - Roepingenzondag

9.30 Velddriel Eucharistie SSch
9.30 Rossum De Beuk Gebed wg
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel WoCo PdeS

zaterdag 23 april

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie JVer

zondag 24 april

9.30 Alem 1e Communie BBus
9.30 Ammerzoden WoCo PdeS
11.00 Hedel 1e Communie SSch
11.00 Kerkdriel Eucharistie BvBr
11.00 Zaltbommel WoCo PdeS

zaterdag 30 april

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

zondag 1 mei - Dag van de arbeid

11.00 Hedel Eucharistie team

Bedevaart Zoete Moeder van Den Bosch

donderdag 5 mei - Hemelvaartsdag

9.30 Ammerzoden WoCo PdeS
9.30 Velddriel Eucharistie JVer
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus



zaterdag 7 mei
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 8 mei - Moederdag
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
9.30 Alem Gebed wg
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

zaterdag 14 mei
17.30 Leyenstein Eucharistie SSch
19.00 Ammerzoden Eucharistie SSch

zondag 15 mei - 1e Pinksterdag / Gezinsdag
9.30 Velddriel 1e Communie SSch
9.30 Rossum De Beuk Gebed JVri
10.00 Zaltb. prot.kerk Oecumenisch BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

maandag 16 mei - 2e Pinksterdag
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 21 mei
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie JVer

zondag 22 mei - Heilige Drieëenheid
9.30 Alem Eucharistie BvBr
10.00 Kerkdriel 1e Communie SSch
11.00 Ammerzoden 1e Communie BBus
11.00 Zaltbommel WoCo PdeS
13.00 Kerkdriel 1e Communie SSch

zaterdag 28 mei
17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

zondag 29 mei
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel 1e Communie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

zaterdag 4 juni - Onbevlekt Hart van Maria
17.30 Leyenstein Eucharistie SSch
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 5 juni
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
9.30 Velddriel Eucharistie JVer

11.00 Hedel Eucharistie SSch
11.00 Hedel Eucharistie SSch
11.00 Kerkdr. Pr.kerk Oecumenisch BBus

zaterdag 11 juni
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

Zondag 12 juni
9.30 Alem Gebed JVri
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
9.30 Alem Gebed wg
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

zaterdag 18 juni
17.30 Leyenstein Eucharistie SSch
19.00 Amm. Zonnelied Eucharistie SSch

zondag 19 juni - Vaderdag
9.30 Velddriel Eucharistie SSch
9.30 Rossum De Beuk Gebed JVri
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel WoCo PdeS

zaterdag 25 juni
17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie SSch

zondag 26 juni
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Alem Eucharistie SSch
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

Vieringenoverzicht

Op onze website staan ook alle vieringen compleet met misintenties:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Wijzigingen voorbehouden

Doordeweekse vieringen:
dinsdag / donderdag 8.00 uur - Hedel
woensdag / vrijdag 8.00 uur - Kerkdriel



H. Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602

e-mail:
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

Gedoopt

17 januari:
Sjors Verstappen en Tess van Osch

Overleden

23 dec Coby van Hezik-van Bokhoven (62)
15 jan Doortje de Groot (87)
20 jan Tinus Hooijmans (78)
28 jan Petrus Verharen
31 jan Hendrika van Zanten-de Jong (89)
2 feb Toon van Boxtel (88)
3 feb Leo van Houten (83)
10 feb Cees de Cocq-van Delwijnen (87)



Acolieten

Het komt min of meer regelmatig voor dat er bij een Eucharistieviering op de zondag geen misdienaar(s) beschikbaar is (zijn) en dat de priester die voorgaat dan zelf de ampullen met wijn en water van de credenstafel naar het altaar haalt. Deze taak wordt dikwijls overgenomen door de lector, wanneer die ook aan de dienst deelneemt.

Mooier zou het zijn indien een acolyet –een volwassen misdienaar eigenlijk- deze taak op zich kan nemen. Het geeft een waardiger aanblik en het straalt rust uit in de viering waar de aandacht voornamelijk uitgaat naar de voorganger aan het altaar. Ook dragen zij het kruis, het wierookvat en de kaarsen. In veel parochies is het al een gangbare zaak en in onze kerk zou het zeker ook niet misstaan.

Op de 'grote' feestdagen, in de Goede Week, Pasen en Kerstmis zullen onze misdienaars steeds de priester assisteren. Zo zeker als een huis!
Zou je hierover eens verder van gedachten willen wisselen met één van onze pastors, bel dan met het secretariaat van de parochie; alles geheel vrijblijvend uiteraard.



In memoriam

Hanny van Korlaar-van Kuijk

Op 9 februari is Hanny na een kort ziek zijn overleden. Zij was de echtgenoot van Peter van Korlaar. Al op 18-jarige leeftijd werd zij juf van de zesde klas op de R.K. meisjesschool waar zr. Aquino de scepter zwaaide. Het was haar vuurdoop, zoals zij later zei, maar ze heeft het klaargespeeld. Muziek was haar grote passie en in 1972 dirigeerde zij op de meisjesschool een jeugdkoor dat tijdens de 1e Communievieringen zou zingen.

Daar was het dat Peter, die toen in onze kerk pianist/organist was, voor het eerst Hanny zag. Zij had hem gevraagd wat liederen voor te bereiden. Dat contact is uitgelopen op een mooie relatie, bestendigd in een huwelijk in 1974. Hanny heeft het jeugdkoor koor nog jarenlang als dirigent begeleid en tot een hoog niveau gebracht. Na haar afscheid als juf, gaf zij les aan buitenlanders en viel zij in op school, was zij heel actief in het sociaal maatschappelijk werk en o.a. in het bestuur van de Wereldwinkel. Hanny was ook lange tijd betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Vastenactie.

De uitvaartdienst vond plaats in de protestante kerk; de kerk kon ternauwernood de vele vrienden en bekenden bergen. Hanny heeft haar laatste rustplaats gevonden op het kerkhof aan De Hohorst. Wij zijn haar veel dank verschuldigd. *CJ.*

Contactgroep

Bij de oprichting van de H. Franciscusparochie is afgesproken dat de individuele parochies de zorg moeten blijven houden over de activiteiten in hun eigen kerk. Zo zijn er vijf coördinatoren aangewezen die elk een sector beheren. Dit keer hebben we het over de coördinator Pastorale en vrijwilligerszaken namelijk Henriette de Leeuw. Zij is aanspreekpunt voor vrijwilligers en pastorale zaken en lid van de Pastoraatsgroep Franciscusparochie. Voor pastorale zaken en vrijwilligers kan zij dan doorverwijzen naar anderen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van verschillende taken. Zo hebben de dames Gerry Verhoeven en Antoinette de Grauw de taak op zich genomen de mutaties in het parochieleden- en vrijwilligersbestand bij te houden en nemen zij de organisatie van Kerkbalans en Vastenactie voor hun rekening; denk hierbij aan het afdrucken van de etiketten en bijbehorende brieven. Zij houden ook de lijsten van vrijwilligers bij, die het Parochieblad bezorgen. De coördinator is ook het aanspreekpunt voor de redactie en de verspreiding, waar Riet Corten, Bert en Bets Verhoeven en ondergetekende zich mee bezighouden. Zo is er nog een aantal zaken, waar anderen voor verantwoordelijk zijn en de coördinator in haar taak ondersteunen. De volgende keer bespreken we een andere sector. *CJ.*



Kledingactie

'Mensen in Nood'

De inzameling voor dit doel wordt weer gehouden in april in het parochiecentrum op de volgende dagen:

Woensdagavond 20 april
van 19.00 tot 21.00 uur en

Donderdagmorgen 21 april
van 10.00 tot 12.00 uur.

Bewaar uw kleding alvast voor dit goede doel. Mensen in Nood kan met de opbrengst veel mooie projecten steunen. Afgelopen najaar was de inzameling dankzij u een groot succes.



Besteding opbrengst Maria-kalender

Zoals u weet is de aankoop van een Mariakalender ook altijd steun aan een goed doel. De MOV-groep besloot ook dit jaar te kiezen voor 'Memisa moeder en kind zorg'. Aan Memisa kon € 94,50 worden overgemaakt. Een mooi bedrag zeker ook omdat Memisa niet meer op de lijst van jaarlijkse collectes voor komt. Alle Mariakalenderfans bedankt!

Laatste viering in Rossum

Zaterdag 13 februari viel het doek voor de Martinuskerk in Rossum. Iedereen die aanwezig was in de stampvolle kerk zal deze mooie viering ook als een droevig en emotioneel samenzijn ervaren hebben. Een kerkgebouw onttrekken aan de eredienst betekent afscheid nemen van de plaats waar ook afscheid genomen werd van dierbaren. Waar werd gehuild, gebeden en waar de verschillende ijkmomenten in het leven gevierd zijn. Getrouwd, gedoopt, Eerste Communie en gevormd. Er is pijn, pijn zeker bij hen die jarenlang met inzet en trouw veel tijd gegeven hebben aan hun Rossumse Martinus kerk. Er is achter de schermen hard gewerkt en nagedacht om een weg te vinden als gelovige gemeenschap verder te gaan om, zonder gebouw toch samen kerk te zijn. In het slotlied van het koor Promusica dat nu ook voor het laatst zong werd dit mooi verwoord:

*Voor iedereen blijf geloven
bid tot onze Lieve Heer,
dat wij elkander beloven
wij gaan verder al doet het zeer.*

*De tijd is nu gekomen
een nieuwe weg in te gaan.
Blijf van een mooie toekomst dromen
dan kunnen wij het zeker aan.*

RC.



Vastenactie - Oyugo Kenia

Wanneer u dit leest is er al hard gewerkt aan deze actie en bent u misschien al benaderd voor uw bijdrage. Want in onze Martinuskerk wordt het vastenzakje zoveel mogelijk nog opgehaald. Parochianen in de wijken waar geen collectant voor gevonden werd, vinden het vastenzakje met daaraan de machtiging, informatiefolder en begeleidende brief in deze Franciscus bode hopelijk weerhoudt het er u niet van om het mooie project van de Fraters van Tilburg te steunen.

Wanneer u de collecte gemist heeft, er staat een bus achter in de kerk, de brievenbus van het centrum. De machtiging opsturen of uw gift rechtstreeks overmaken is ook een mogelijkheid. Alle verdere informatie vindt u elders in dit blad.

Maasdrielse Missionarissen

Medio/eind juni, begin juli vindt deze actie weer plaats om steun te verlenen aan het werk van Leo v. Beurden, Wil van Mer en Maria Poullissen. *Te zijner tijd hoort u hier meer over.*

Opgestaan

*Wij waakten. Drie bange dagen en nachten
zoals de profeet in de buik van de vis.
Met flarden gedachten en woorden van Hem.
Mijn meester. Dood.*

*Ze hebben zijn lichaam in doeken gewikkeld
- als bij een nieuwgeboren kind -
en legden Hem in der aarde schoot.
Zijn toen gegaan, de sabbat brak aan.
Bij Hem, de wachten.*

*Wij braken het brood en dronken de wijn,
wij zongen de psalmen, wij baden en treurden.
O bergen en heuvels, val neer en bedek ons.
Maar nee: de hemelen scheurden en kusten de Zoon.
Mijn ogen, blind van tranen, zien Hem niet staan.
Tot Hij mij roept. Een stem in doffe oren.
Een open graf. Een nieuwe naam.*

(Ati van Gent)



*HH. Martinus en
Barbara gemeenschap*

Rossum e.o.

Correspondentie adres:
Koninginnelaan 39,
5328 CH Rossum
Telefoon: 0418- 512340
berthavandoorn@upcmail.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.
Martinus en Barbara Rossum

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op donderdagochtend

Andere naam

Onze geloofsgemeenschap zullen wij anders gaan noemen. Omdat we geen kerkgebouw meer hebben, noemen we ons voortaan: Contactgroep H.H. Martinus en Barbara gemeenschap Rossum e.o.

Contactgroep

Onze contactgroep blijft bestaan. Als u vragen heeft op kerkelijk gebied kunt u altijd bij een van ons terecht. Bij Bertha van Doorn 0418-512340 of bij Marlen van Lamoen 0418-662446. U kunt ook intenties bestellen voor de vieringen in de Vaste Burcht of de Beuk. Ook horen wij het graag bij ziekte of overlijden.

Vieringen

- Zondag 20 maart 9.30 uur: Oecumenische Palmpasenviering in de protestantse kerk aan de Maasdijk, voorgangers dominee Lia Davids en pastor J. Vriesema. Viering in de Beuk vervalt.
- Vrijdag 25 maart 10.30 uur Goede Vrijdag Kruisweg in de Vaste Burcht door werkgroep.
- Vrijdag 1 april 10.30 uur Oecumenische viering in de Vaste Burcht, voorganger pater B.Bus.
- Maandag 11 april 14.30 uur Woord en Communieviering in de Beuk, voorganger diaken de Snoo. Na afloop gezellig samenzijn met bingo.
- Zondag 17 april 9.30 uur: Woord en Communieviering in de Beuk J.Vriesema.
- Vrijdag 6 mei 11.00 uur Woord en Communieviering in de Vaste Burcht, voorganger diaken de Snoo.
- Maandag 9 mei 14.30 uur Woord en Communieviering in de Beuk, voorganger diaken de Snoo. Na afloop gezellig samenzijn met bingo.
- Zondag 15 mei 9.30 uur Gebedsdienst Werkgroep in de Beuk.
- Vrijdag 3 juni 11.00 uur Eucharistieviering in de Vaste Burcht, voorganger B.Bus.
- Maandag 13 juni 14.30 uur Woord en communieviering in de Beuk, voorganger diaken de Snoo. Na afloop gezellig samenzijn met bingo.
- Zondag 19 juni 9.30 uur Gebedsdienst Werkgroep in de Beuk.



Het boek der overledenen

Het boek blijft bij Bertha in bezit, zodat wij bij onze vieringen de overledenen kunnen blijven herdenken. Ze zullen dan telkens voor een maand afgelezen worden.

Financiën

Frans van der Horst blijft onze rekening beheren en daar komt ook de opbrengst van kerkbalans Rossum, Hurwenen en Heerewaarden binnen. De kleine kas blijft bij Bertha in beheer. De opbrengsten kunnen wij bestemmen voor de onkosten van onze vieringen en voor het pastoraat in onze dorpen.

Eerste H. Communie

Op zondag 24 april om 9.30 uur zullen er twaalf kinderen (zes uit Alem en zes uit Rossum/Hurwenen) hun eerste H. Communie ontvangen in de St. Hubertuskerk te Alem.

Fijn dat we dit samen kunnen vieren. Wij nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij deze bijzondere dag voor de kinderen en hun familie.



Overzicht Vieringen

Eerste vrijdag van elke maand om 11.00 uur Eucharistieviering. U bent van harte welkom bij de Eucharistievieringen in de Vaste Burcht, deze vieringen worden voorgaan door Pastor Bus.

Tweede maandag van elke maand om 14.30 uur Woord en Communieviering in de Beuk door pastor de Snoo. Daarna als u wilt, nog gezellig samenzijn (bingo).

Derde zondag van de maand om 9.30 uur Gebedsviering in de Beuk, Anthonie Weijgertzeplein 62. De Werkgroep of J. Vriesema zullen hierin voorgaan. De Oecumenische vieringen gaan gewoon door in de protestantse kerk. U bent van harte welkom bij onze vieringen.

Koren

In de afscheidsviering hebben we mogen genieten van onze koren, 'Pro Musica' en 'Lavande'. 'Pro Musica' heeft aangegeven te zullen stoppen bij de sluiting van onze kerk. Wij hebben dan ook voor de laatste keer van ons koor mogen genieten.

Enkele leden gaan bij andere koren zingen. Wij danken hen voor hun trouwe inzet bij onze diensten. 'Lavande' blijft wel bestaan zij wijken uit naar Alem en zingen ook in de andere kerken.



Vrijwilligersbijeenkomst

Onze contactgroep vond het belangrijk om voor de definitieve sluiting nog een keer met alle vrijwilligers in de kerk bij elkaar te komen, om op een gezellige manier hen te bedanken en van sommigen afscheid te nemen.

Bertha opende met een woord van dank voor de grote opkomst en bedankte allen voor hun trouwe inzet. De meeste vrijwilligers hebben zich vele jaren ingezet, sommigen meer dan 50 jaar.

Nadat we allen konden genieten van een drankje, sprak pastoor van den Hout de vrijwilligers toe en bedankte hen. Alle vrijwilligers kregen een plaatje met afbeelding van Maria met een persoonlijk geschreven gebedje.

Na een lekker hapje eten nam Jos Vriesema het woord. Jos bedankte de vrijwilligers en vertelde hoe we nu verder gaan. Hij hoopte op steun van de vrijwilligers die nog door gaan, o.a. de kerkhofgroep, de bezorgers van het parochieblad, het blad blijft gewoon komen met

een Rossumse rubriek, de ledenadministratie, de contactgroep, en de verzorgers voor de diensten in de "Vaste Burcht en de "Beuk".

Jos vindt het fijn dat er na het opheffen van ons koor "Pro Musica" enkele leden zich bij het koor van Alem gaan aansluiten. Zo hebben zich ook enkele vrijwilligers bij de andere kerken aangemeld.

Ook blijft er aandacht voor de zieken en ouderen. Marleen en Bertha zijn het aanspreekpunt, ook de pastores blijven zich inzetten voor ons. Zo hopen wij dat onze geloofsgemeenschap mag voortleven ook zonder kerk.

Na de toespraak van Jos kregen alle vrijwilligers een lijstje met een mooie foto van onze kerk cadeau. Na de koffie gingen allen tevreden en voldaan naar huis en konden terug zien op een mooie afsluiting.

P.S. Alle vrijwilligers die nog nodig zijn gaan gewoon door. Hulde voor onze vrijwilligers.





We nemen afscheid van onze kerk

Ja, en dan is het zover. Al heel lang weten we dat het er aankomt. De sluiting van onze kerk. Heel triest eigenlijk. De kerk ruim gevuld met parochianen, geen bomvolle kerk. Het lijkt een beetje op een dienst met Pasen. Helaas is dat niet zo. Een gewone zaterdagavond. Hoewel, het is geen gewone zaterdagavond. Het is de laatste dienst in de HH Martinus en Barbara kerk van Rossum.

Maar liefst vier voorgangers: pater Bertus Bus, pastor Stefan Schevers, diaken Peter de Snoo en pastoraal medewerker Jos Vriesema, om de laatste dienst op te luisteren. Samen met de koren Lavande en Pro Musica. Toch voelt het niet goed. Het is ook net of de kerk zich weigert over te geven.

Aan het begin van de tafelvoorbereiding weigert het wierookvat om het altaar met wierook te omgeuren. Het orgel klinkt bij aanvang veel te hard. Maar langzaam aan wordt het weer een dienst zoals we die gewend zijn. De herdenking van de overledenen lijkt het een schier on-

eindige lijst te zijn. Veel familieleden willen nog één keer hun geliefde genoemd horen worden. En zo gaat de dienst verder. De woorden afgewisseld met zang door de koren.

Het klinkt niet meer zoals vroeger. Iedereen doet zijn best. Toch is het omfloerst met een zekere treurigheid. Afscheid nemen doet pijn. Het is haast voelbaar. Met de laatste Zegen lijkt de dienst afgelopen. Maar niet helemaal. Pastor Vriesema neemt het woord en vertelt dat de inwijding van de kerk een hele ceremonie inhoudt. Maar voor het sluiten van een kerk bestaat er niet zoiets.

De procedure is kil en koud. De kelk met overgebleven hosties verlaat met diaken de Snoo de kerk op weg naar het kerkgebouw in Kerkdriel. De kaarsen in de kerk worden gedoofd. Zo ook de vlam van het godslampje. En als laatste ritueel wordt het witte kleed van het altaar gehaald, wat symboliseert dat de kerk aan de dienst is onttrokken. Wat overblijft is een kille kerk, de parochianen verlaten de kerk met gemengde gevoelens.





H. Martinuskerk

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

Geplande doopvieringen

- 10 april met pater B. Bus.
Vorbereidingsavond 23 maart om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.
- 12 juni met diaken P. de Snoo
Vorbereidingsavond 25 mei om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

Gedoopt

De volgende dopelingen hebben zondag 14 februari j.l. het sacrament van het H. Doopsel ontvangen en zijn opgenomen in onze parochie: Dijcke van Kessel, geboren 13 maart 2015, Voorstraat 134a, Velddriel en Bram Dings, geboren 14 december 2014, Lindestraat 60 te Kerkdriel.

Zondag 28 februari is gedoopt: Anne-Fleur van Herwijnen, Koestraat 11, Velddriel.

Proficiat en veel geluk en Gods Zegen.

Bijzondere data

- Zondag 20 maart 9.30 uur Palmzondag Gezinsviering met pastor S. Schevers en Martinus Kids met uitreiking palmtakken
- Witte donderdag 24 maart 19.00 uur Eucharistieviering met pr. J. Verhoeven en gemengd koor
- Goede Vrijdag 25 maart 15.00 uur Kruiswegviering aan Voorstraat met diaken P. De Snoo en kinderen De-ken Wehmeijerschool
- Zaterdag 26 maart 20.00 uur Paaswake Gezinsviering pr. J. Verhoeven en Martinus Kids
- Zondag 27 maart, Eerste Paasdag 9.30 uur Hoogmis van Pasen met pr. J. Verhoeven en gemengd koor
- Zondag 1 mei geen viering in Velddrielse kerk. Wel in Hedel om 11.00 uur en tevens Bedevaart naar Zoete Lieve Vrouw naar Den Bosch
- Donderdag 5 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur Eucharistieviering met pr. J. Verhoeven
- Zondag 15 mei Pinksteren 9.30 uur 1e H. Communie viering met pr. S. Schevers en Martinus Kids





Paaswake

Zaterdag 26 maart 20.00 uur



Beste ouders en kinderen,

Graag willen wij jullie uitnodigen om naar de Paaswake te komen om er samen met ons een mooie viering van te maken.

De viering vindt plaats op zaterdag 26 maart om 20.00 uur. De viering zal worden voorgedaan door Pastor Jo Verhoeven en muzikaal worden opgeluisterd door de Martinuskids.

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. We vieren de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.

In de nacht voor Pasen, de stille zaterdag, heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd, de Paaswake.

De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de Eucharistieviering.

Aan het paasvuur wordt de nieuwe paaskaars ontstoken: het licht van Christus. Het licht van de paaskaars wordt doorgegeven aan de kleine kaarsen van alle mensen in de kerk. Het doopwater wordt gewijd.

Pasen is niet elk jaar op dezelfde datum, maar op de eerste zondag die volgt op de volle maan na het begin van de lente.

Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter waarin alle voedsel van het vorige jaar is opgebruikt gaat de natuur opnieuw beginnen. Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun ei. Het ei is een symbool van nieuw leven.

Graag tot ziens

Met vriendelijke groeten

Gezinsvieringgroep St. Martinuskerk Velddriel





Zwarte Dinsdag : 26 Januari 2016

Dinsdag 26 januari jl. was er een spoedbijeenkomst van het Parochiebestuur van de Hl. Franciscus Bommelerwaard met de Contactgroep van Velddriel. Die spoedbijeenkomst vond plaats in de sacristie van de kerk te Velddriel, omdat de grote zaal op de pastorie op dat moment niet beschikbaar was. In die koude sacristie werd op een kille manier verteld dat de kerk en de pastorie van Velddriel in de verkoop zouden komen. Ook pastoor Verhoeven werd verteld dat hij de pastorie, als het eenmaal zover was, zou moeten verlaten en uit zou moeten kijken naar een andere woning.

De parochianen van Velddriel vernamen dit trieste bericht middels een artikel in het Brabants Dagblad op woensdag 27 januari. Het leek wel of er toen een Tsunami over het dorp kwam: verbijstering, verdriet, woede. Moest het op deze manier? Had het niet anders gekund? Of was men bang voor de reacties van de parochianen? Kerk weg, pastorie weg! En nu? Er werd op die dinsdagavond met geen enkel woord gerept over hoe het nu verder zou moeten gaan met onze parochiegemeenschap. Als kerk en pastorie eenmaal verkocht zijn, dan hebben wij hier niets meer achter de hand; geen enkele locatie waar we als geloofsgemeenschap dan nog bij elkaar zouden

kunnen komen om te bidden, en kaarsje op te steken of om contact met elkaar te hebben.

En dan te bedenken dat Velddriel een hele vitale parochiegemeenschap heeft. We weten allemaal dat niet iedereen meer ieder week naar de kerk komt. Dat is nergens meer. Ook hier niet. We hebben wel een vaste kern van ongeveer 45 parochianen die nog iedere week komt. Maar omdat Velddriel ieder weekend, en dat het hele jaar door een groot aantal misintenties heeft, gemiddeld 8 á 9, komen er beduidend meer dan die 45 trouwe parochianen, want dan zie je familieleden van de overledenen die je anders niet ieder weekend ziet. We tellen hier elke week het aantal kerkgangers. Om even een overzichtje te geven van de maanden januari en februari van dit jaar. Vanaf 3 januari t/m 21 februari 2016 (9 weken) hadden we 675 kerkbezoekers, dat zijn per weekend gemiddeld 75 kerkbezoekers. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat er dan ieder weekend zo'n 30 meer waren dan de vast groep van 45. Dus er komen gemiddeld ieder weekend 30 personen meer omdat er een misintentie is voor hun dierbaren. Gaan we dat over een heel jaar rekenen dan komen er nog heel veel mensen uit Velddriel naar hun kerk. Ga zulke kleine parochies met zo'n hoog



aantal kerkgangers maar eens zoeken! Is het parochiebestuur van de H. Franciscus zich hiervan wel bewust?

Jaren geleden werd de slogan gelanceerd: 'Groeien in geloof, geloven in groei'. Wringt daar ook niet de schoen? Waar heel veel parochianen zich hier in Velddriel over beklagen is; 'waarom zien we bijna nooit een pastoor in ons dorp?' Hoe kunnen we nou 'geloven in groei' als we bijna alles zelf moeten doen. Een pastoor dient toch onze herder te zijn en ons te inspireren en te begeleiden. Gelukkig hebben we een hele grote groep vrijwilligers/sters, een goed gemengd koor, kinderkoor, lectoren en misdienaars. Dus alles wat thuishoort in een goed functionerende parochie. Tevens verkeren onze gebouwen, kerk, kerktoren en pastorie en kerkhof in zeer goede staat.

Wij hopen dat het bestuur hierover eens goed haar gedachte laat gaan of komen jullie eens proeven en kijken hoe in de weekenden in onze kerk de vieringen worden verzorgd. We hebben een idee dat alles op afstand wordt beoordeeld, zonder te weten hoe het hier in Velddriel leeft en werkelijk is.

Missie Ontwikkeling en Vrede *M.O.V. werkgroep Velddriel* **Vastenactie 2016**

Dit jaar steunt de Vastenactie Bommelerwaard het project:

"Vast iets voor Oyugis, West Kenia"

In dit blad leest U meer hierover. In Velddriel wordt het Vastenzakje huis-aan-huis bezorgd en kunnen de mensen deze actie ondersteunen door een eenmalige machtiging in te vullen of een gift in de enveloppe te doen en deze in de bekende groene bus achter in de kerk te deponeren of in de brievenbus van de pastorie, Voorstraat 102 te Velddriel.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

*Wergroep Missie,
Ontwikkeling en Vrede (M.O.V.)
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk*





H. Martinuskerk

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat en intenties:
Tiny van Steenberg
Johan de Wittstraat 68
5301GR Zaltbommel
tel.: 0418-514262

Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Op 15 januari 2016 overleed in 's-Hertogenbosch Jaap Rademaker, echtgenoot van Berna de Graauw. Hij werd geboren op 7 juli 1948 in Buurmalsen. Zijn uitvaart was op 20 januari in de Sint-Martinuskerk en daarna was de crematie.

Donny Tromp overleed op 7 februari 2016 in Leerdam. Donny werd geboren op 3 december 1953 in San Nicolas op Aruba. Op 12 februari was zijn uitvaart in de Sint-Martinuskerk. De ter aarde bestelling was op de R.K begraafplaats aan De Virieusingel.

**Alles gaat voorbij.
Liefde echter
maakt een leven
onuitwisbaar.**

Bijzondere vieringen

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op woensdag 6 april en 4 mei om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' is er op dinsdag 19 april en 17 mei om 15.00 uur een Eucharistieviering. De bewoners van het Schootsveld en de Nijehof zijn daarbij ook van harte welkom.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken een weeksluiting waarin voorgangers uit alle kerken om de beurt voorgaan. Na afloop wordt er met elkaar koffie/thee gedronken.

Op elke eerste zondag van de maand is er in onze kerk om 11.00 uur, een meditatieve viering 'Op Adem komen'. Iedereen is daarbij van harte welkom.





Palmpaasstokken

Woensdag 16 maart van 14.30 tot 16.00 uur gaan de kinderen van de 1e communie een palmpaasstok maken. Ook broertjes, zusjes of andere kinderen van de parochie of PKN gemeente Zaltbommel zijn welkom om binnen te lopen en hun eigen palmpaasstok te maken.

Kleine kinderen moeten wel hun eigen begeleider meenemen. Voor kruisen, versier- en knutselpullen is gezorgd. Kinderen dienen zelf snoep, paaseitjes, zakjes rozijnen etc. mee te nemen. Voor de kinderen die te gast zijn vragen we een bijdrage van € 2,00. Dit is inclusief het broodhaantje wat palmzondag op de stok komt.

We vertellen natuurlijk een verhaal over Jezus en leggen de betekenis uit van de Palmpaasstok.

werkgroep 1e Communie Zaltbommel

Archief

Uit het archief van de St. Martinuskerk te Zaltbommel. Uit de bestuursvergadering van de St. Martinusparochie van 22 oktober 1854.

Er werden voor eeuwig H. Missen gekocht.

De voorzitter geeft te kennen dat hem door de erven J. van Oosterwijk, te Grootlinden (bij Beers), is aangeboden een som van twee honderd vijftig gulden, (f. 250,00) bij wijze van legaat aan de kerk alhier, met last van een onbepaald getal van jaarlijkse diensten, zo het schijnt, ten eeuwigen dagen. Weshalve (om die reden) hij voorstelt genoemde som van f. 250.00, voorlopig en tot nader beslissing van den Aartsbisschop, met 1ste januari 1855 tegen een rente van 4% te aanvaarden of op te nemen. Tot gedeeltelijke voorziening in het telken jaar terug keierend naderlig (nadelig) slot der kerkrekening. Daartoe werd besloten.

Opmerking: tekst letterlijk overgenomen. Bron: Regionaal Archief Rivierenland 3022/154





Vrijwilliger van het jaar

Ieder jaar krijgt er iemand uit de parochie de medaille uitgereikt van Prins Maerten. Dit jaar was het Endy Bogaerts. Hij werd hierdoor de vrijwilliger van 2015 van de Sint Martinuskerk. Andy is als vaste organist gedurende veertig jaar aan onze kerk verbonden. Hij is organist geweest bij het Herenkoor Sint Cecilia, bij het kinderkoor. Bij het dameskoor Cantare was hij dirigent/organist. Daarnaast drukt hij al negen jaar alle boekjes van onze kerk en brengt hij het parochieblad rond en bezorgt bij de 75 jarige parochianen met Kerstmis en Pasen een attentie.

“Jouw vrouw Liesbeth heeft deze onderscheiding 3 jaar geleden gekregen. Nu ben je in jouw jubileumjaar zelf aan de buurt. Je bent 60 jaar organist en nog maar kort geleden 71 jaar geworden. Als jongetje van elf jaar mocht jij al tijdens vieringen het orgel bespelen.

Wij hopen dat je nog vele jaren voor ons mag spelen en blijft kopiëren. De onderscheiding is je van harte gegund, bedankt voor je jaren lange inzet.”

De contactgroep



Jubileum Endy Bogaerts

Dit jaar is Endy Bogaerts 40 jaar organist in onze Sint-Martinuskerk in Zaltbommel.

In 1976 werd Endy gevraagd om de Gregoriaanse en meerstemmige Latijnse missen te begeleiden op het orgel van de Sint-Martinuskerk. Daarnaast was Endy in die 40 jaar van 3 kerkkoren dirigent-organist, het mannenkoor Sint-Cecilia, dameskoor Cantare en gemengd koor Pro Musica. Op dit moment is Endy actief als organist in de zondagsvieringen.

Op 10 april a.s. willen we bij dit jubileum stilstaan in de eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint-Martinuskerk te Zaltbommel. Endy zal zelf een gelegenheidskoor dirigeren en het orgel bespelen waarbij de Kind Jesu Messe gezongen wordt. Dit koor is voor deze viering speciaal samengesteld uit leden van diverse koren uit de Franciscusparochie waar Endy nauw mee samen heeft gewerkt.

Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze speciale viering ter gelegenheid van dit jubileum. Na afloop van deze viering is iedereen van harte welkom in de pastorie om onder het genot van een kopje koffie Endy te feliciteren.

*Contactgroep
Sint-Martinuskerk Zaltbommel*



Eerste Communicanten

Op 28 februari hebben Roos van der Meijden, Lukasz Mysliwiec, Sanne Schmits, Karlijn Schmitz, Winfried Steeghs, Nadia Strzalka, Rachel Valenteijn, zichzelf voorgesteld in onze kerk. Zij zullen op 29 mei hun eerste Communie gaan doen. Wij wensen deze kinderen een fijne voorbereidingstijd toe.

werkgroep 1e Communie

Ter overweging

Gij zult liefhebben de vreemdeling want zelf zijn jullie vreemdelingen geweest in het land Egypte (Deuteronomium 10,19). Er staat niet dat je moet omarmen en niet dat je warme gevoelens voor ze moet koesteren. De uitleg van het woord 'liefde' is 'brood en kleding'. Brood en kleding zijn elementaire levensbehoeften. 'Liefhebben' blijkt in die spreuk over de vreemdeling te betekenen: in leven laten; in het leven, dat meest kostbare mensenrecht.

Zoals 'liefde' tot je naaste wortelt in het besef van gelijkheid, dat je bent zoals hij of zij: zo wortelt 'liefde' tot de vreemdeling in het besef dat je ook zelf een vreemdeling bent, geweest bent, kunt worden. Wie het leven een beetje kent, sluit dat niet uit. 'Liefde' staat er.

Huub Oosterhuis

Toneelvoorstelling

Het gelegenheidsgezelschap Theatergroep Saam speelt in het Parochiecentrum aan de Oliestraat in Zaltbommel de voorstelling 'ZorgSaam'. Het stuk gaat over vier ouderen met verschillende gebreken die samen in een huis wonen. Stapsgewijs vermindert de zorg die zij krijgen. ZorgSaam speelt in op de veranderingen in de zorg die sinds de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) sinds een jaar veranderd is. Bezuinigingen dienen zich aan en de zelfredzaamheid wordt steeds meer op de proef gesteld. De gezondheidszorg gaat achteruit en men moet steeds meer zelf gaan doen.

Regisseuse Alien Coolen, zelf werkzaam in de zorg, schreef het stuk met een lach en een traan. Samen met productieleider Jeanne Hoetelmans zocht zij vier spelers die zij kende uit de verschillende toneelgezelschappen in de regio. Zo speelt Ad Muilwijk van de Hurnsche Uylen naast Ilse Boereboom, Arend Nijstad en Gerrit Schouten.

Er is voor het Parochiecentrum als locatie gekozen, om zo goed mogelijk een huiskamersfeer te creëren. Er zijn nog voorstellingen op donderdag 7 april, vrijdag 8 april en zaterdag 9 april om 20.00 uur.

Kaarten zijn te reserveren via e-mail: theatergroepsaam@outlook.com
De entree is € 10 p.p.



Endy Boogaerts - een organist met passie

Zijn keurig opgeruimd en strak ingerichte hobbyruimte, verraaft dat achter Endy Boogaerts een gestructureerd mens schuilt gaat. Hij laat de ruimte met trots zien, want knutselen en designmeubeltjes maken is naast orgelspelen één van zijn liefhebberijen. Endy Boogaerts is in april veertig jaar organist in de parochiekerk van Zaltbommel en was 9 jaar de vaste organist van het Rossumse koor 'Pro Musica'.

Endy begon al jong met pianospelen; op zijn elfde jaar mocht hij in de naoorlogse noodkerk van Grave op een elektronisch orgel diensten begeleiden. De liefde voor het orgel was geboren. Het heeft hem nooit meer losgelaten. Zijn ouders stimuleerden hem een 'echt' vak te gaan leren, wat hem tot wiskundeleraar maakte. Orgelspelen, zijn grote passie, moest Endy zich voor een groot gedeelte zelf meester maken.

Veertig jaar geleden streek het gezin Boogaerts in Zaltbommel neer. Het pijporgel in de Martinuskerk werd al enige tijd niet meer gebruikt en werkte niet meer. Het was oud en slecht onderhouden. Mede dankzij Endy's inspanningen en die van veel parochia-

nen, werd geld ingezameld om het te restaureren. Veel dirigenten en, diverse koren: gemengde-, mannen-, vrouwen-, rouw-, trouw- en kinderkoren, heeft hij in de afgelopen veertig jaar zien langs komen. Allerlei soorten muziek heeft Endy gespeeld, van het gregoriaans en klassiek tot modern. Liederen klonken onder zijn begeleiding in diverse talen.

Zondag 10 april zingen zangers uit verschillende koren in de Heilige Mis van 11.00 uur onder zijn bezielende leiding. Op de receptie na afloop zal er gelegenheid zijn de jubilaris te feliciteren. De Zaltbommelse parochiegemeenschap hoopt nog lang van Endy's orgelspel te mogen genieten.

Mirjam Duijts-As





Jubileum Endy Bogaerts

Dit jaar is Endy Bogaerts 40 jaar organist in onze Sint-Martinuskerk in Zaltbommel.

In 1976 werd Endy gevraagd om de Gregoriaanse en meerstemmige Latijnse missen te begeleiden op het orgel van de Sint-Martinuskerk.

Daarnaast was Endy in die 40 jaar van 3 kerkkoren dirigent-organist, het mannenkoor Sint-Cecilia, dameskoor Cantare en gemengd koor Pro Musica. Op dit moment is Endy actief als organist in de zondagsvieringen.

Op 10 april a.s. willen we bij dit jubileum stilstaan in de eucharistieviering om 11.00 uur in de Sint-Martinuskerk te Zaltbommel. Endy zal zelf een gelegenheidskoor dirigeren en het orgel bespelen waarbij de Kind Jesu Messe gezongen wordt. Dit koor is voor deze viering speciaal samengesteld uit leden van diverse koren uit de Franciscusparochie waar Endy nauw mee samen heeft gewerkt.

Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze speciale viering ter gelegenheid van dit jubileum. Na afloop van deze viering is iedereen van harte welkom in de pastorie om onder het genot van een kopje koffie Endy te feliciteren.

*Contactgroep
Sint-Martinuskerk Zaltbommel*

'Franciscus Vocalis'

Naast de plaatselijke kerkkoren heeft de Franciscusparochie sinds medio 2013 ook een kerkkoor dat in alle kerken kan zingen op het moment dat het eigen koor niet beschikbaar is, 'Franciscus Vocalis'.

De leden van het koor komen uit alle kerken van de Bommelerwaard. Het koor onder leiding van Bart van de Wiel, dirigent en organist/pianist Ton Nagel zingt gemiddeld één keer per maand tijdens de zondagsvieringen in alle kerken van de Franciscusparochie. Daarnaast kan het koor van vrijwilligers indien gewenst parochie breed assistentie verlenen bij rouw- en trouwvieringen. Soms is het mogelijk dat koorleden de plaatselijke koren bij een uitvaart komen versterken. Wekelijks wordt er gerepeteerd in basisschool de Pollenhof in Hedel. Nieuwe leden zijn altijd welkom om op woensdagavond vanaf 20.00 uur geheel vrijblijvend een repetitie mee te maken.

Voor inlichtingen en afspraken:
Ingrid Nagel telefoon: 06-46273116

Programma

- Zo 13 mrt - 11.00 uur - Kerkdriel
- Zo 27 mrt - 11.00 uur - Hedel
Hoogfeest van Pasen
- Zo 1 mei - 11.00 uur - Hedel
'Mariabedevaart' met in de middag viering in de Sint Jan in Den Bosch
- Zo 12 jun - 11.00 uur - Kerkdriel



Parochiereis Riga

Van maandag 8 t/m vrijdag 12 augustus bent u uitgenodigd om deel te nemen aan een uitwisselingsreis naar Riga voor alle avontuurlijk ingestelde parochianen!

U vliegt met pastor Schevers van Brussel naar Riga op maandagavond 8 augustus. Op 9 en 10 augustus verkennen we de stad. We zien hoe o.a. de klok uit kerk van Rossum een waardige herbestemming heeft gekregen en bezoeken de Maria Magdalena parochie in het hart van de stad. Ook gaan we naar de bekende Jugendstil buurt, de gilde huizen en de parken. En we nemen deel aan een landelijk feest met kampvuur en Letse hapjes. Vervolgens maakt u op donderdag een excursie buiten de stad naar o.a. het mooiste Baltische kasteel Rundale. Vrijdag hebt u alle ruimte en in de avond vliegt u weer terug.

De globale kosten zijn € 150 euro voor de vliegreis en € 200 voor verblijf met ontbijt. Organisatie door *House of unity*: www.pastoorke.nl

Meer info & aanmelding

pastorschevers@gmail.com

telefoon: 06- 24 96 70 35



Vormsel nog hipper dit jaar

De vormelingen van dit jaar gaan niet alleen naar een heuse 'vormselbioscoop' op de zolder van de pastorie van Hedel maar gaan ook met een grote bus naar de 'Power of Fire dag' op zaterdag 2 april in Den Bosch. De dag start om 10.00 uur met een jongerenviering in de kathedraal in Den Bosch. De jongeren kunnen zich daar uitleven op springkussens en met spellen in een grote stadstuin bij de Sint Jan. Er volgen uitdagende workshops zoals een theaterworkshop, vraag de jongerenbisschop, over de streep etc. Om 16.15 uur krijgt ieder het vuur mee naar huis, verrassend interessant dus! Ook hulpouders zijn welkom. Na het vormsel is er nog een uitstapje. Op 22 april gaan we de dakgoot van de Sint Jan beklimmen, friet eten en naar de Taizéjongerenviering. Meer info bij Anneke van Veelen:

avanveelen@katholiekbommelerwaard.nl
06-24967035

Er zijn dit jaar twee vormselvieringen in de parochie: één in Ammerzoden en één in Kerkdriel. De vormselviering in Ammerzoden is op vrijdag 8 april om 19.00 uur en de vormselviering voor de vormelingen uit Zaltbommel en Kerkdriel is op zaterdag 9 april om 19.00 uur in Kerkdriel. Vanwege het kleine aantal vormelingen heeft Zaltbommel geen eigen vormselviering.



De Wereldjongerendagen in het jaar van Barmhartigheid

Bij God gaat het om ons de mens als persoon, niet om wat we wel of niet fout of goed hebben gedaan:

“God is een Vader en Hij wacht altijd op ons, hij is barmhartig! In het Heilig Jaar 2000 verklaarde paus Johannes Paulus, Zuster Faustina uit Krakau heilig. Hij stelde het feest in van ‘de Goddelijke Barmhartigheid’ op de tweede zondag van Pasen. In 2002 zegende hij in Krakau, het heiligdom van de Goddelijke Barmhartigheid in. Daarom wordt in het jaar waar bijzonder veel aandacht wordt besteed aan ‘barmhartigheid’, de wereldjongerendagen gehouden in het Poolse Krakau, de stad van de heilige Johannes Paulus II en van de heilige Faustina Kowalska, twee grote apostelen van de barmhartigheid.

Elke drie jaar zijn ergens in een grote stad de wereld jongerendagen. Daar komen dan rond de 1 tot 2 miljoen katholieke jongeren uit de hele wereld op af. Een drietal jaar geleden vond het plaats Rio de Janeiro in Brazilië met als motto: “Ga en maak leerlingen van alle naties” (Mt 28,19). Komende juli zullen naar het Poolse Krakau twee miljoen katholieke jongeren gaan

uit de hele wereld. Paus Franciscus zei in Rio de Janeiro dat je de boodschap niet kunt doorgeven,

zonder zelf eerst volgeling van

Christus te worden. Het gaat niet alleen over normen en waarden, maar over wat je zelf hebt met Jezus als persoon. Wil ik bij Hem horen en hem volgen? De paus schreef daarom een persoonlijke brief aan jongeren als voorbereiding op de wereldjongerendagen in Krakau. Ze draagt de titel:



‘Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden’ (Mt. 5, 7)

Simpel gezegd:

‘Wie goed doet, goed ontmoet’!

Meer weten over de Wereld jongerendagen in ons bisdom voor jongeren van 16-30 jaar? Kijk op www.wjd.nl

Voor dertigplussers (30-45 jaar) organiseert pastor Schevers een reis naar Krakau via Praag. Meer info: pastor Stefan Schevers:

pastorschevers@gmail.com

06-24967035.



Hoi Kids

Zondag 27 maart is het Pasen! Een paar vrouwen gaan bij het graf van Jezus kijken. Dat doen wij ook wel eens. Even bidden bij het graf van iemand uit de familie die gestorven is. We denken even aan hen. Maar het graf van Jezus is leeg! De vrouwen vertellen het aan Petrus. Samen met Johannes rent hij naar het graf... Inderdaad! Het staat leeg. Zou Jezus uit de dood zijn opgestaan? Wat betekent dit eigenlijk?



Kijk eens om je heen...je ziet dat overal een einde aan komt. Zelfs de sterkste mens gaat op een dag dood. Je zou dus kunnen zeggen: de dood wint het van iedereen. De dood is de sterkste! Maar Jezus was dood en is weer levend. Hij is dus sterker dan de dood. En Hij belooft aan ons dat ook wij mogen verder leven na de dood! Hij redt ons van de dood. Weet je nog van de kerstengel die tegen de herders zegt: "Heden is u een Redder geboren!"



Brulviering

Wil je meer weten over het Paasfeest of wil je Pasen vieren? Kom dan op Tweede Paasdag, 28 maart, naar de kerk in Kerkdriel samen met je broertjes en zusjes en je vader en moeder en/ of je opa en oma! Om 10 minuten over 10 is er een 'brulviering'. In een klein half uurtje zullen we samen het Paasverhaal lezen en met elkaar zingen en bidden.

Iedereen is van harte welkom!



Puzzel

Op 27 en 28 maart vieren we Pasen. Pasen is het belangrijkste feest van de Kerk. Waarom dat zo is, kun je lezen als de deze puzzel maakt. Schrijf het antwoord in de hokjes voor de vraag en je leest van boven naar beneden een zin, die vertelt wat er gebeurd is met Pasen. Om de puzzel op te lossen, heb je misschien wel een (kinder)bijbel nodig, of de hulp van je vader of moeder:)

----> De oplossing staat op op zijn kop op bladzijde 9, maar niet te snel spieken!

De vriend die Jezus verraadt met een kus heet	<input type="text" value="J"/>	<input type="text" value="udas"/>
Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jezus sterft voor onze	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vroeger sprak je God aan met 'Gij'. Nu zeggen we	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jezus werd aan het kruis vastgemaakt met	<input type="text"/>	<input type="text"/>
De tweede naam van Judas is	<input type="text"/>	<input type="text"/>
De man die Jezus helpt het kruis te dragen heet	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Als Maria Magdalena als eerste bij Jezus' graf aankomt, ziet ze	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jezus noemen we ook wel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
God is in de	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Als Jezus sterft aan het kruis scheurt het voorhangsel van de	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jezus is doodgegaan op Goede	<input type="text"/>	<input type="text"/>
In een visioen zagen drie apostelen Jezus met Mozes en	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jezus gaf niet veel om geld en was dus waarschijnlijk niet	<input type="text"/>	<input type="text"/>
De hoofdstad van Italië, waar ook paus Franciscus woont, heet	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Wat eten we veel met Pasen?	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jezus heeft veertig dagen in de woestijn geleefd. In een woestijn is veel	<input type="text"/>	<input type="text"/>
De vier boeken waarin over het leven van Jezus wordt verteld heten	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jezus groeide op in het kleine plaatsje	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website voor een werkje:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids



Achterpagina
apart als PDF
vanwege snijmarge