

Fl.
frā
nci
scu
s
Parochie

FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN

5
2015

PAROCHIEBLAD





Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 4, nummer 5
december 2015

Versijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.100 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: *i*Moose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: dinsdag en donderdag
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten deze tijden kunt u inspreken op een antwoordapparaat of bellen naar het ingesproken noodnummer.

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het *Algemeen secretariaat*.

Algemene bankrekening

IBAN: NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

30 December is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer. Dit zal worden bezorgd rond 23 januari 2016.

www.katholiekbommelerwaard.nl

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• waarnemend hoofdredacteur:
Jos Vriesema (0418-631215)
josvriesema@martinusparochie.nl

• samenstellers:
Henny Lieshout (06-40613605)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• contactpersonen:

Alem:

Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:

Henny Lieshout (06-40613605)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:

Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:

Cees Janmaat (0418-632001)
jacktar@concepts.nl Riet Corten

Rossum:

Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings

Velddriel:

Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:

Tiny van Steenberg (0418-514262)
tinyvansteenbergen@gmail.com
Haal van der Waal



Afsluiten

Dit kerstnummer is de afsluiting van alweer de vierde jaargang van ons parochieblad *"Franciscus tussen de Rivieren"*. De tijd vliegt voor mijn gevoel en soms ben ik verbaasd, dat we zonder noemenswaardige problemen vier jaargangen hebben volgeschreven. Dat zou niet gelukt zijn zonder de enorme inzet van alle redactieleden en een kring van mensen daaromheen.

Vaak blijven die schrijvers van rubrieken of artikelen anoniem. Neem nu onze kinderpagina's: vier jaar lang heeft Magda van Klink ervoor gezorgd, dat deze pagina's gevuld werden. Nu wil ze het stokje graag aan iemand anders overdragen. Magda, enorm bedankt, dat we vier jaar lang altijd op jouw bijdragen hebben mogen rekenen.

Het woord "afsluiten" is ook op mijzelf van toepassing. Zoals u weet ben ik inmiddels de 65 jaar ruim gepasseerd en pastoraal werkers worden geacht dan te gaan genieten van hun pensioen. Op 4 oktober, tijdens het feest van Franciscus, vond het afscheid plaats in Kerkdriel. Dat begon in een volle Martinuskerk, tijdens een eucharistieviering waarin alle pastores (ook de emeriti) voorgingen, en waarin de zang verzorgd

werd door een koor dat alle sterren van de hemel zong.

Pastoor van den Hout bood mij een mooi cadeau aan, een afbeelding van Franciscus, geschilderd door pater Philippus, kapucijn. Het schilderij heeft een ereplaats gekregen in onze huiskamer.



Na de viering mocht ik met de muziek (van de Drielse harmonie Sempër Crescendo) mee naar de Leijenstein en daar ontmoette iedereen elkaar tijdens een lange en gezellige receptie. Ik wil al die mensen danken voor alle goede wensen, alle kaartjes en alle cadeaus. Het was allemaal zo

mooi, ik zou er haast verlegen van worden. Dank aan de werkgroep, die alles zo perfect heeft voorbereid!

Overigens ben ik na de vierde oktober nog niet helemaal uit het zicht verdwenen. Het was de bedoeling dat na mijn vertrek een half-time pastoraal werk(st)er zou worden aangesteld en ik heb toegezegd dat ik een aantal lopende zaken zou blijven behartigen tot mijn opvolger zou zijn ingewerkt.

Dat hoeft niet zo heel lang meer te duren, want zeer onlangs heeft het parochiebestuur mijn opvolgster, pastoraal werkster Anneke van Veelen, ter benoeming voorgedragen bij de bisschop. In dit parochieblad



zal zij zich al aan u voorstellen. Ik wens haar van harte alle goeds toe en hoop dat zij zich lange tijd voor onze Bommelerwaardse geloofs-gemeenschap mag inzetten en dat haar werken ook goede vruchten mag voortbrengen.

Eén van de taken van Anneke zal ook het hoofdredacteurschap van het parochieblad worden. Ik hoop dat zij met haar inzet de eenheid binnen de zeven kernen van de Franciscusparochie versterkt en recht doet aan onze verscheidenheid, want iedere plaats in de Bommelerwaard heeft nu eenmaal zijn eigen geschiedenis en zijn eigen temperament.

Dat brengt mij bij het laatste punt, want het woord afsluiten is op een wel heel letterlijke manier van toepassing op het Rossumse kerkgebouw. Het ziet er nu werkelijk naar uit dat het kerkgebouw op korte termijn zal worden gesloten en een andere functie zal krijgen.

In de Bommelerwaard zijn tot op heden niet veel kerkgebouwen gesloten. Van de katholieke kerken is alleen in de zeventiger jaren het kleine kerkje van Hurwenen (niet te verwarren met de protestantse kerk van Hurwenen, die trouwens ook een andere bestemming gekregen heeft) gesloten. Maar de pijn om het sluiten van die kerk is bij Hurweense katholieken tot op de dag van vandaag voelbaar. Ik ben er zeker van dat het sluiten van de Rossumse kerk ook veel gevoelens van pijn en te-

leurstelling zal oproepen. Toch moet ik eerlijk zeggen: de kerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen tien-tallen jaren hebben de sluiting tot iets onvermijdelijks gemaakt, ook al kun je natuurlijk blijven discussiëren of die sluiting niet beter op een ander moment had kunnen plaatsvinden. De terugloop van de kerkbetrokkenheid, en de financiële consequenties daarvan, maken de sluiting van kerkgebouwen helaas onontkoombaar. In het volgende parochieblad, dat gewijd zal zijn aan de actie Kerkbalans, komen we daar nog uitvoerig op terug.

"Blijf niet staren op wat vroeger was, Sta niet stil in het verleden: Ik - zegt Hij - ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen. Merk je het niet?" (Jesaja 43:18).

Afsluiten betekent ook dat er ruimte komt iets nieuws te beginnen. We gaan 2015 afsluiten in de hoop van het jaar dat voor ons ligt iets goeds te kunnen maken. Moge God ons zegenen, nu en in het nieuwe jaar. Moge hij ons de kracht geven om onze teleurstellingen een plaats in ons leven te geven en te blijven geloven in de toekomst; dat we ook bereid mogen zijn daarvoor de handen uit de mouwen te steken.

Ik wens u een Zalig Kerstfeest en vrede en alle goeds voor het jaar dat al in de startblokken staat.

*Jos Vriesema
waarnemend hoofdredacteur*



en Vrede op aarde aan alle mensen...

Toen ik klein was hadden we thuis een kerststal met mooie, kwetsbare gipsen beelden. Eén van de mooiste beelden vond ik de engel, die aan de achterzijde een haakje had, waarmee je haar boven in de kerststal kon hangen. Het was een mooie engel, met lichte, zachtblauwe kleuren en wijduitgespreide vleugels. En de engel droeg een soort perkamenten tekstrol waarop in heldere letters geschreven stond: "Et in terra pax hominibus". Diezelfde woorden, maar dan vertaald, vinden we terug in het tweede hoofdstuk van het Lucasevangelie, waar de engelen boven de stal van Betlehem zingen: "Eer aan God in den hoge, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft".

We zeggen vaak, dat in dit kind in de stal de vrede op aarde gekomen is en daarom is Kerstmis allereerst het feest van de vrede.

Als ik deze woorden schrijf hebben we net aanslagen in Parijs achter de rug, de bestorming van een woning in Saint Denis, een afgelaste voetbalwedstrijd in Hannover, en ook in Brussel is al dagen een verhoogde staat van waakzaamheid. En dan heb ik het niet eens over de situatie in het Nabije Oosten of

over de vele vluchtelingen die zich via de Griekse eilanden of via de Middellandse zee, een weg naar Europa zoeken, waar ze veiligheid en kansen op een betere toekomst hopen te vinden. Vrede??? Waar hebben we het eigenlijk over. In de wereld om ons heen zien we alleen maar het tegendeel.

Het is paradoxaal, maar juist de mensen die aan den lijve oorlog en onrecht ervaren hebben, weten hoe kostbaar vrede is. Zelfs in de

donkerste dagen van de Tweede Wereldoorlog bleven mensen hopen op vrede. In de tijd van de koude oorlog gingen mensen massaal de straat, om te protesteren tegen de wapenwedloop, die de hele wereld in zijn greep had. Dat was de bloeitijd van de vrede-

beweging. Maar na 1989, de ineenstorting van het Oostblok, leken alle gevaren geweken en leek alle oorlog en geweld een 'ver-van-mijn-bed-show'.

Pas nu, nu de oorlogsdreiging weer heel dichtbij komt (hebben de Franse president Hollande en onze eigen premier Rutte niet gezegd, dat het oorlog is?) beseft iedereen, dat er iets gedaan zal moeten worden, willen we de vrede bewaren.



Kerstmis

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD



En mensen beseffen dat vrede nooit vanzelfsprekend is, dat “resultaten behaald in het verleden, geen garantie zijn voor de toekomst”.

Zo gaan we dit jaar Kerstmis tegemoet. Als mensen die leven in een heel onrustige wereld, maar die in hun hart het verlangen naar vrede koesteren. Maar wat betekenen dan de woorden van de engel: Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil? Wat bedoelen we als we zeggen dat in dit kind de vrede op aarde gekomen is?

In elk geval betekenen die woorden niet, dat er sinds de geboorte van Jezus nergens meer oorlog is geweest. De twintigste eeuw is wat dat betreft waarschijnlijk de bloedigste eeuw geweest uit de hele wereldgeschiedenis. Maar toch, de geboorte van het kind in de stal, meer dan tweeduizend jaar geleden, opent voor ons de weg naar de Vrede.

In een krant werd de vraag gesteld hoe het toch mogelijk was, dat jonge mensen zó kunnen radicaliseren, dat ze aanslagen plegen en er zelfs niet voor terugschrikken hun eigen leven op te offeren. Denk maar aan de bomgordels die in Parijs gebruikt zijn.

Eén van de antwoorden was, dat met name allochtone jonge mensen, die in onze westerse wereld uit de boot zijn gevallen, die in

een vicieuze cirkel van armoede terecht zijn gekomen, die voor hun gevoel geen toekomst hebben, geen kans op een zinvol bestaan, de neiging kunnen hebben om dan maar helemaal door te slaan en te radicaliseren: sterven als martelaar wordt dan aantrekkelijker dan leven zonder toekomst.

Vrede in de wereld is daarom alleen mogelijk als wij ons ervoor inzetten om onrecht op te heffen, om (jonge) mensen kansen te geven een eigen leven op te bouwen, als wij bereid zijn onze rijkdom en welvaart te delen.

Vrede heeft inderdaad een hoge prijs, en het vraagt grote inspanningen van mensen en staten, maar alleen als we bouwen aan vrede heeft onze wereld toekomst.

Daarom is Kerstmis vieren de moeite waard. Om ons eraan te helpen herinneren dat we verlangen naar een wereld van vrede, en om ons ervan bewust te maken, dat die vrede er alleen kan komen als we bereid zijn om ons in woord en daad daarvoor in te zetten.

Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Dat wens ik u en al onze medemensen toe. Een heel Zalig Kerstfeest.

Jos Vriesema



Over Franciscus - Opnieuw geboren worden (15)

‘Toen ik door de poort naar de vrijheid liep, besefte ik dat ik nog steeds gevangen zou blijven, als ik mijn bitterheid en haat niet zou achterlaten.’ Deze woorden sprak Nelson Mandela bij zijn vrijlating na zeven en twintig jaar gevangenschap, terwijl hij daarvoor nog dacht dat geweld niet te vermijden was. Wij herinneren ons Nelson Mandela als de grote pleitbezorger van vrede en verzoening. Over opnieuw geboren worden gesproken.

Bij Franciscus van Assisi was dat niet anders. Op het eind van zijn leven schreef hij zijn Testament om nog eens te benadrukken wat hem bijzonder ter harte ging. Eén van deze dingen is dit: ‘De Heer heeft mij deze groet geopenbaard: wij moeten zeggen: ‘De Heer geve u vrede’. Een prachtige wens, want dat woord ‘vrede’ is de samenvatting van ware menselijke groei en heel het christelijk leven ligt erin opgesloten. Want vrede betekent de harmonisch gezonde toestand van het innerlijk van de mens. Het houdt in, dat je niet onder spanningen gebukt gaat of door twijfels heen en weer wordt geslingerd. En je wordt dan ook niet door heftige emoties uit je evenwicht gebracht.

Wie zou dat niet willen? Jezelf veranderen in aandacht, oprechtheid, waarachtigheid en daardoor in menselijkheid. Bijvoorbeeld door

een eind te maken aan negativiteit en je gezicht naar het licht te keren. Het gaat hier om het hart dat verlangt naar bevrijding, licht, ruimte. Het gaat erom opnieuw geboren te worden en dat vraagt om een meditatie: om contact met je zelf te maken en te beseffen dat het onmisbare uitgangspunt daarvoor is, dat ik mezelf leer aanvaarden zoals ik ben. Dat ik mezelf eerlijk leer zien zoals ik ben en dan mijzelf durf accepteren met mijn goede en mijn zwakke kanten. Ook met de eerlijke erkenning van de fouten, die ik gemaakt heb.

Daarbij ervaar ik het als een geweldige hulp om mijzelf eerlijk onder ogen te durven zien zoals ik ben, dat ik als mens mag weten, dat God mij aanvaardt zoals ik ben. Dat Hij mij van harte liefheeft met al mijn fouten en onvolkomenheden. Als de Heer mij zó aanvaardt, dan kan ik mijzelf aanvaarden. Dan mag ik, hoe dan ook, ervaren, dat ik dus toch van waarde ben en toekomst heb. Zo kan ik vrede vinden met mijzelf. Zo is dus het besef, dat ik door God word aanvaard, een grote kracht tot vrede met anderen. Want ook als anderen mij benadeeld of beledigd hebben, zal ik proberen geen geweld met geweld te beantwoorden, maar een voorbeeld te nemen aan de vergeving die ik zelf van God heb mogen ondervinden. Zo is de vrede met



God een bron van vrede met mijzelf en met de ander. De enige weg naar de vrede is de weg van de liefde. Om liefde gaat het, om je hart te openen en alle beweging om mensen, om de vrede die daaruit voortkomt, zoals de verhalen over Jezus ook vertellen, te beginnen bij het kerstverhaal. Een kind dat van God komt, dat de mensen raakt en in beweging zet. De herders, de wijzen uit het Oosten, wij, al die zoekers, zijn het die opnieuw geboren kunnen worden. Het kerstkind nodigt ons daartoe uit. Om ons gaat het. Durven wij nieuwe mensen te worden? En door de dagdagelijkse werkelijkheid te leven in vertrouwen? Zo komt God “van also hoge, van also veer”. Ooit in een kribbe, steeds opnieuw in mensen.

Laat het maar zien dat Licht dat in mensen opgaat.

Pater Bertus Bus

Vastenactie 2016

In de hoopvolle verwachting, dat binnenkort het groene licht gegeven zal worden, gaat de Vastenactie 2016 in het Dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel zich inzetten voor een project van Margo Fokker uit Haarsteeg en Piet Prinse uit Zaltbommel voor de weeskinderen in Oyugis in het westen van Kenia. Weeskinderen, die ook in dit Afrikaanse land talrijk zijn als gevolg van het overlijden van hun ouders door de ziekte aids.

In Oyugis zijn de Fraters van Tilburg al vanaf begin jaren '90 van de vorige eeuw werkzaam. Voor dit werk worden zij ondersteund door de Stichting OIP wat staat voor Oyugis Integrated Projects.

Waar het voor onze Vastenactie projecten normaal is, dat de aanvraag zich richt op het realiseren van één specifiek project (irrigatie, zonnepanelen, uitbreiding schoolgebouw, etc.) wordt deze keer juist het integrale karakter benadrukt. 'Integrated' verbindt alle onderdelen zoals huisvesting, inrichting, gezondheidszorg, onderwijs en voedselvoorziening en maakt ze allemaal even belangrijk. Om stappen vooruit te kunnen zetten kan het een immers niet zonder het ander.

VASTENAKTIE



Adventsactie 2015

*"Op weg naar Kerstmis"
Groot denken, klein doen*

Met deze slogan vraagt de bisschoppelijke adventsactie in de tijd voor Kerstmis al enkele jaren om aandacht en steun. Zij is gericht op het ondersteunen van een aantal kleinschalige projecten, dit jaar speciaal gericht op moeder en kind. Uw steun geeft hoop aan moeders en kinderen.

De Franciscusparochie in de Bommelerwaard koos voor het project: Togo. Het consultatiebureau in de zeer arme stad Kpalimé heeft tot doel ziektes te voorkomen door ouders en kinderen te informeren over gezondheid en voeding.

Kennis kan 90% van de gezondheidsproblemen bestrijden. In het Afrikaanse Togo weten de meeste mensen maar weinig over gezondheid. In Kpalimé loopt een uniek project: een schoolartsen- en consultatiebureaudienst voor de schoolgaande jeugd. De artsen en verpleegkundigen van het bureau leren kinderen, hun ouders en onderwijzers hoe ze gezond kunnen blijven. Van alle kinderen in Togo is 80% ziek. Daar lopen ze gewoon mee door, want er

is geen dokter in de buurt. 90% van de klachten komt voort uit een gebrek aan kennis over voeding en hygiëne.

Adventsactie steunt het consultatiebureau voor een periode van drie jaar. In het eerste jaar lag de nadruk op het invoeren van EHBO. In het tweede jaar zijn er tandenborstels en tandpasta uitgedeeld en op vijf en vijftig scholen werden de gebitten onderzocht en behandeld.



Met de bijdrage van de Adventsactie wil het consultatiebureau de opgedane kennis op grote schaal gaan delen. Onderwijzers worden opgeleid om eenvoudige problemen te kunnen herkennen, voorlichting te geven en mensen zo nodig door te sturen naar professionele hulpverleners.

Adventsactie wil hier € 32.000 aan bijdragen. Dit kunnen wij mede mogelijk maken. Vanaf de eerste zondag van de Advent staat de collectebus hiervoor in de kerken en wordt er wekelijks aandacht besteed aan de Adventsactie.

Een bijdrage overmaken? Dat kan op iban: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Bisschoppelijke Adventsactie Den Haag.



Van de bestuurstafel

Op de bestuursvergadering van 18 oktober mocht het bestuur twee bisdomfunctionarissen ontvangen, te weten de heren Wil van de Molengraft en Vincent Peters. Zij kwamen om het gebouwenplan dat het bestuur voor de zomervakantie naar het bisdom heeft gestuurd met ons te bespreken. Het huidige beleid van het bisdom is dat de parochie zelf met voorstellen kan komen om haar begroting sluitend te maken. De heren stelden dat het bisdom met interesse heeft kennis genomen van het door de parochie opgestelde gebouwenplan. Dhr. Van de Molengraft gaf aan dat het plan alleen kan rekenen op steun van het bisdom als het vermogen van de parochie in stand gehouden kan worden en als de exploitatie van de parochie sluitend is. Het gebouwenplan roept bij hem nog veel vraagtekens op. De bestuursleden willen heel graag een officieel schriftelijk antwoord met open aanmerkingen op het gebouwenplan zodat concrete actie kan worden ondernomen en het plan kan worden bijgesteld.

Het bestuur heeft mw. Anneke van Veelen als pastoraal werkster aangesteld voor 0,5 fte. Zij zal als opvolger van Jos Vriesema, in overleg met het pastorale team diverse taken op zich nemen. Op bladzijde 13 stelt zij zich aan u voor.



De procedures betreffende de verkoop van de kerk van Rossum gaan gestaag door. Het ziet het er naar uit dat er zich niet veel belemmeringen voordoen die de voortgang kunnen vertragen. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de laatste viering zal plaatsvinden. Jos Vriesema is bereid gevonden de sluiting te begeleiden, zowel op pastoraal als op praktisch gebied. Op dit moment is men bezig lijsten te maken van de gehele inventaris. Allereerst wordt gekeken wat er binnen onze eigen parochie kan worden gebruikt, voor wat overblijft moet een goede bestemming worden gevonden. De toren van de Rossumse kerk blijft in het bezit van de parochie. De klok zal gewoon blijven hangen.

Dit jaar krijgen voor het eerst alle medewerkers en vrijwilligers van de Franciscusparochie van het bestuur een gelijke kerstattentie aangeboden in de week van 15 december. Wij willen hen hiermee hartelijk bedanken voor alles wat zij voor de parochie het afgelopen jaar hebben gedaan of betekend.



Op 2 januari bent u allen, parochi-
aan en/of vrijwilliger hartelijk
welkom op onze nieuwjaarsrecep-
tie, aansluitend aan de Heilige Mis
van 19.00 uur, in het parochiecen-
trum van de kerk in Zaltbommel.
Wij hopen met u het glas te kunnen
heffen op het nieuwe jaar.

Het bestuur van de parochie wenst
u een Zalig Kerstmis en een heel
gelukkig 2016.

Mirjam Duijts-As

Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout
is bereikbaar via het algemeen
secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus
is bereikbaar op zijn huisadres
in Den Bosch: 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers
is te bereiken op 073 - 599 12 16
of tijdens het spreekuur in het
parochiecentrum van Kerkdriel:
iedere vrijdagochtend
van 8.45 tot 9.45 uur

Diaken Peter de Snoo
is te bereiken per e-mail:
p.de.snoo2@kpnmail.nl
of tijdens het spreekuur in het
parochiecentrum van Kerkdriel:
iedere dinsdagochtend
van 9.30 tot 11.00 uur

Cantor worden in onze parochie



Cantor zijn, daar komt meer bij kij-
ken dan je denkt. Een cantor is een
voorzanger, een man of vrouw die
tijdens vieringen in de kerk de
psalm voorzingt of een acclamatie.
In vieringen zonder koor, worden er
meerdere liederen gezongen door
de cantor en wordt de volkszang
begeleid. Een belangrijke functie!

In de parochie zien we graag zo-
veel mogelijk gezongen vieringen.
Daarom willen we graag in onze
parochie starten met een cantor-
cursus: informatief en praktisch.

In vijf lessen verkent cursusleidster
Esther Sijp, samen met de cursis-
ten, de boeiende rol van de cantor.
Daarnaast kan het later gecombi-
neerd worden met praktische oef-
eningen. Dan gaan we dieper in op
de verschillende aspecten van het
canterschap. De kosten: een be-
scheiden eigen bijdrage voor les-
materiaal en onkosten.

Esther is een professionele consu-
lent voor de NSGV (Sint Gregorius-
vereniging) voor kerkmuziek en do-
cent stemvorming en koorzang. De
bijeenkomsten zullen plaatsvinden
in onze Franciscusparochie. De data
worden afgestemd in overleg met
de geïnteresseerden.

E-mail: pastorschevers@gmail.com
Of bel: 06-24967035



Samen op weg

Ik heb een geweldig geloof. Natuurlijk schort er af en toe wat aan, maar mijn geloof is er niet minder om. Soms kom ik jonge ouders tegen in de leeftijd van - pak hem beet - 25 tot 40 jaar die op zoek zijn naar reisgenoten om samen de weg van het geloof te bewandelen. Met elkaar van gedachten wisselen over bijvoorbeeld het toepassen van het geloof in de opvoeding van je kinderen.

Hoe kun je als ouder/christen vorm geven aan je geloofsleven. Allemaal overwegingen die het verdienen om met elkaar te delen. Hoe doen andere jonge ouders dat nu? Zo kunnen we elkaar op weg helpen.

Mijn voorstel is om één keer in de maand op een avond bij elkaar te komen in Kerkdriel, van 20.00 uur tot 21.30 uur. U bent bij deze van harte uitgenodigd om uw belangstelling kenbaar te maken op e-mailadres:

info@katholiekbommelerwaard.nl

Onder het motto “niet wat tot mij komt, maar wat er van mij uit gaat” hoop ik samen met u vele zinvolle samenkomsten te mogen beleven. U hoeft zich nooit af te vragen of uw inbreng ertoe doet, want met het besluit dat u aan de samenkomsten wilt deelnemen, geeft u al gestalte aan “wat gaat er van mij uit”.

Ik kijk reikhalzend uit naar uw reactie!

Diaken Peter de Snoo

Nieuwjaarsreceptie van het parochiebestuur

Het bestuur van de H. Franciscusparochie nodigt u hierbij uit voor de nieuwjaarsreceptie, die op zaterdag 2 januari 2016 plaats zal vinden in het parochiecentrum van Zaltbommel, Oliestraat 26, aansluitend aan de eucharistieviering van 19.00 uur.

Een nieuwjaarsreceptie is een uitstekende gelegenheid om elkaar de hand te schudden, even bij te praten en goede voornemens te maken voor het jaar dat voor ons ligt. Het bestuur hoopt veel mensen op de receptie te mogen begroeten. U bent allemaal van harte welkom!





Een nieuwe pastoraal werker

Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het de vooravond van het hoogfeest Christus, Koning van het heelal. Met dit feest wordt het kerkelijk jaar afgesloten, waarna vervolgens het nieuwe kerkelijk jaar begint met de Adventstijd. De week tussen Christus Koning en Advent is, zo zou je kunnen zeggen, een overgangperiode tussen oud en nieuw in. Toevallig is dit eveneens een periode van overgang tussen de pastoraal werkers in uw parochie. Uw vertrouwde pastoraal werker, Jos Vriesema, is onlangs met pensioen gegaan en het parochiebestuur heeft in mij de nieuwe pastoraal werker gevonden voor parochie Heilige Franciscus.

Anneke van Veelen

Graag wil ik mij dan ook hierbij aan u voorstellen. Mijn naam is Anneke van Veelen. In 1965 ben ik geboren in Doetinchem, maar al snel verhuisden mijn ouders naar Vlaardingingen, dus ik ben opgegroeid onder de rook van Rotterdam. Van huis uit ben ik protestants opgevoed; ik ging vaak naar de kerk en de zondagsschool, maar zoals zo vaak gebeurt, verwaterde mijn geloof in de puberteit. Na het afronden van de HAVO ging ik de verpleging in. De opleiding was intensief en het was hard werken op de afdelingen. Maar boeiender dan het verpleegkundige aspect vond ik het

gesprek met een patiënt, om in moeilijke tijden samen te zoeken naar wat iemand ten diepste beweegt, om kracht te vinden en lichtpuntjes te ontdekken in (de vaak zware) tijd van ziekte. Door de hoge werkdruk was er helaas nauwelijks ruimte om rustig een gesprek te beginnen, laat staan dat er de tijd was om naar een heel levensverhaal van een patiënt te kunnen luisteren.

Beroepsmilitair

In het derde jaar van mijn opleiding heb ik daarom een niet zo weloverwogen, maar geweldige en rigoureuze omzwaai gemaakt; die van de verpleging naar het leger. Ik werd beroepsmilitair bij de Koninklijke Landmacht en uiteindelijk ben ik geplaatst bij het Explosieven Opruimings Commando KL in Culemborg. Dit is een bijzonder mooie periode geweest bij een aparte eenheid. Daar heb ik ook mijn latere echtgenoot ontmoet, met wie ik in 1990 ben getrouwd. In 1991 en 1995 zijn onze twee dochters, Ramona en Astrid, geboren. Als gezin zijn we vele malen verhuisd. Zo hebben we zes jaar in Heerewaarden gewoond en vier jaar in Zaltbommel. Onze oudste dochter zat in Hedel op school.



Vertrouwd

's Zomers gingen we zwemmen bij de Zandmeren in Kerkdriel en 's winters schaatsten we daar in de buurt op een natuurijsbaan; in mijn herinnering was het een ondergespoten, bevroren grasveld onder aan de dijk, midden in het polderlandschap, maar wel compleet verzorgd met verlichting, koek en zopie en muziek.

Toen ik enkele weken geleden, na vijftien jaar, weer door Kerkdriel en vervolgens door de smalle straatjes van Zaltbommel reed, met aan weerszijden de gevels van de oude stadspanden, kwam de hele omgeving vertrouwd op me over. Maar hoewel ik mij helemaal 'thuis' voel in de Bommelerwaard, woon ik er niet meer. Na een aantal jaar in Limburg te hebben gewoond, ben ik in mei 2015 verhuisd naar Sint Hubert, een klein plaatsje bij Wanroij, samen met onze jongste dochter Astrid, die nog thuis woont. Onze oudste dochter, Ramona, studeert in Amsterdam en woont al op kamers. Naast het wandelen met de twee honden in de bossen rond Sint Hubert, zit ik graag met mijn neus in de boeken.

Andere hobby's zijn tuinieren, nieuwe recepten en baksels uitproberen en doe-het-zelven in huis, hoewel het laatste nog niet zo eenvoudig blijkt te zijn als de folders van de bouwmarkt mij doen beloven.

Katholiek geworden

Terug naar mijn verhaal: hoe ben ik uiteindelijk katholiek geworden? In 2001 is ons gezin naar Vinkel verhuisd, een klein dorpje dat zo'n 15 kilometer van Den Bosch ligt. Onze oudste dochter kwam in groep 4 terecht en net zoals de andere kinderen in haar klas wilde zij graag haar Eerste Communie doen. Daarvoor diende ze echter eerst katholiek te worden door het Doopsel te ontvangen. Ik vond dit een grote stap, maar op aandringen van onze dochter nam ik contact op met de parochiepriester en na een uitgebreid catechesetraject is zij gedoopt. Omdat ik onze dochter wilde begeleiden in haar geloof ging ik regelmatig mee naar de kerk. Ik begreep niet veel van de viering, maar waar ik wel door geraakt werd was het gebed van de priester tot God, die hij in ons midden aanwezig wist in de Eucharistie. Het kwam op mij over als een ontmoeting met de Heer zelf?! Hier wilde ik meer van weten. Ik ging de geloofscursus volgen om mij te verdiepen in het geloof van de katholieke Kerk. Op deze cursus heb ik nog les gehad van Jos Vriesema over de bijbel (een balletje kan soms bijzonder rollen). Langzamerhand groeide bij mij de wens om zelf katholiek te worden en een paar jaar later, in 2003, heb ik het sacrament van het Vormsel uit handen van Mgr. Hurkmans ontvangen.



Studie theologie

Na de geloofscursus wilde ik verder leren en langzamerhand rees ook weer het verlangen om, net zoals in de verpleging maar dan op andere wijze, dat wil zeggen vanuit een gelovige houding, naar mensen te mogen luisteren en te delen in verhalen van vreugde en verdriet, pijn en hoop, onvermogen en desondanks toch zoeken naar nieuwe wegen in het leven. Het mondde uit in een studie theologie en godsdienstwetenschappen.

Vrijwilliger

Tijdens deze studie heb ik als vrijwilliger in vele werkgroepen meegedraaid; ik was onder andere lid van diverse werkgroepen voor sacramentencatechese, een avondwakegroep, een poetsgroep en ik verzorgde mede het jongerenpastoraat. Hoewel het participeren in een werkgroep niet altijd eenvoudig te combineren was met gezin en studie, en soms veel tijd in beslag nam, gaf het zoveel voldoening om samen met andere mensen handen en voeten te geven aan het geloof. Het is mijn vaste overtuiging dat iedere gelovige en iedere werkgroep (of het nu een catechetische, of een ondersteunende werkgroep is) op eigen en unieke wijze bijdraagt aan de opbouw, maar zeker ook aan de bloei van het parochieleven.

In 2014 heb ik na veel omwegen mijn licentiaatsdiploma in de Godsdienstwetenschappen behaald aan het Theologisch Instituut De Tiltenberg in Vogelenzang, dat geaffilieerd is met de Pauselijke Universiteit van Lateranen in Rome.



Uitreiking van het diploma door
Mgr. Enrico dal Covolo, rector van de
Universiteit van Lateranen

Stage in Sint Anthonis

In het laatste jaar van mijn studie heb ik ook als lid van het pastoraal team gewerkt in de parochie Maria, Moeder van de Kerk te Sint Anthonis, een parochie die bestaat uit veertien deelparochies; dit om in te groeien in de complexiteit en dynamiek van een grote fusieparochie. Om een en ander kort te houden: ik heb in dit stagejaar veel geleerd.

Uiteindelijk blijkt datgene (Dege-
ne) wat ons bindt, vele malen sterker te zijn, dan dat wat ons scheidt.



Aan het werk

In de parochie Heilige Franciscus hoop ik binnen het pastoraal team met mijn kennis en ervaring mede bij te dragen aan de eenheid, de opbouw en de bloei van de parochie.

Opgaand naar het Hoogfeest van Christus Koning bid ik dat wij als parochie de Heer Koning in ons leven laten zijn, dat wij ons altijd mogen laten leiden door het goede, elkaar ook in moeilijke tijden steunen en Gods liefde blijven uitdragen in de wereld.

Al in december zullen mijn werkzaamheden aanvangen en wil ik kennismaken met de parochie. Tijdens de talrijke vieringen in de decembermaand zal ik op verschillende plaatsen in de parochie aanwezig zijn en ik hoop van harte u te mogen ontmoeten in uw kerk, in het parochiecentrum of elders. Tot ziens!

Anneke van Veelen



Gospel-workshop in Zaltbommel

In januari aanstaande start in Zaltbommel de eerste driedaagse Black Gospel Workshop. Op de avond van 19 en 21 januari worden zestien gospelsongs ingestudeerd, op zaterdag 23 januari is 's middags de generale repetitie, en 's avonds om 19.45 het slotconcert in Het Anker.

Voor deelname

Aanmelden vóór 31 december.

Kosten: € 35,-

Iedereen van 14 jaar en ouder kan meedoen.

Concert

Voor wie alleen op 23 januari het concert in het Anker wil bijwonen.

De toegangsprijs bedraagt € 5,-

Informatie

www.blackgospelzaltbommel.info





“Geef het door”

Drie avonden over gelovig opvoeden voor ouders van jonge kinderen



Bij de doop van een kind beloven ouders hun kind op te voeden in geloof. Maar ja, hoe gaat dat nu eigenlijk? Wanneer moet je hiermee beginnen, en wat houdt een “christelijke opvoeding” eigenlijk in?

Zo loop je tegen vragen aan als:

- hoe kun je met kinderen bidden voor het eten of op andere momenten?
- kinderbijbels:
wat kun je ermee?
- Waarden en normen:
wat vind je belangrijk om aan je kind mee te geven.

Pastor Schevers en dominee Baan organiseren drie bijeenkomsten voor jonge ouders rondom deze vragen. In de avonden staat ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen centraal, maar ook denken we na over ons eigen geloof en over hoe je kinderen vertrouwd maakt met geloof en met waarden. Kortom: het worden drie afwisselende avonden.

De eerste avond was op 1 december en is helaas al geweest, maar de volgende avonden zijn op dinsdag 5 januari en woensdag 3 februari, steeds van 19.30 tot 21.30 uur.

Op 5 januari gaat het over rituelen (vaste gewoontes) in het gezin, op 3 februari gaat het over kinderbijbels: welke kinderbijbel kies je en hoe ga je ermee om?

U bent vrij om één van de avonden of allebei bij te wonen, aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De bijeenkomsten worden gegeven in de jeugdruimte van de Protestantse Kerk (achteringang) aan de Teisterbandstraat.

Meer informatie is te verkrijgen bij pastor Stefan Schevers. Bij hem kunt u zich ook aanmelden:

pastorschevers@gmail.com

of tel.: 06-2496 7035.



Geef het door en doe mee!!!



Vormsel 2016

Aanmelding vormsel vóór 1 januari 2016 op het centrale e-mailadres!!!

Je vormsel doen is bij de kerk willen horen. Daarom zoeken we elkaar op. Een eigen vormselviering in elk dorp is om meerdere redenen niet meer mogelijk. Vormselvieringen voor kinderen uit de hele Bommelerwaard zijn in 2016 in Ammerzoden, Kerkdriel en Zaltbommel. Kinderen uit Velddriel doen dit jaar geen vormsel.

Vormelingen uit de hele Bommelerwaard melden zich per e-mail bij de parochiële vormselwerkgroep. Vermeldt daarin:

Naam van de vormeling, adres, geboortedatum, vormselplaats en het (ouderlijk) emailadres.

Het mailadres is:

vormsel@katholiekbommelerwaard.nl

Dringend verzoek: vóór 1 januari in verband met de verdere organisatie.

Ouderavond

De vormselvoorbereiding begint met een ouderavond. Ouders komen zonder kinderen naar de ouderavond. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 20 als tegemoetkoming in de onkosten, te betalen op de ouderavond. Op de avond zelf ontvangt u de planning, u krijgt een toelichting en vult het officiële aanmeldingsformulier in.

U maakt het uzelf gemakkelijk door dit formulier alvast te downloaden van onze website:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Klik daar op Ik wil: het H. Vormsel. U vindt dan een formulier om in te vullen en mee te nemen naar de ouderavond.

Alem, Rossum en Zaltbommel
Donderdag 7 januari 19.30 uur: ouderavond in het parochiecentrum Zaltbommel, Oliestraat 26, voor ouders van vormelingen uit Alem, Rossum en de (regio) Zaltbommel.

Zaterdag 16 april 2016 om 19.00 uur: Vormselviering in Zaltbommel voor Alem, Rossum en de (regio) Zaltbommel.

Ammerzoden, Well en Hedel
Donderdag 14 januari 2016 19.30 uur: ouderavond in basisschool de Schakel te Ammerzoden voor ouders van vormelingen uit Ammerzoden, Well en Hedel.

Vrijdag 8 april 2016 19.00 uur: Vormselviering in Ammerzoden voor Ammerzoden, Well en Hedel.

Kerkdriel
Donderdag 21 januari 2016 19.30 Ouderavond in het parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57b.

Zaterdag 9 april 2016 19.00 uur: Vormselviering in Kerkdriel.



Enthousiaste ouders gezocht

voor Power-of-Fire dag 2 april of disco-bootfeest

De vormelingen in de Bommelerwaard gaan op zaterdag 2 april samen een dagje uit! We gaan naar de 'Power of Fire' in Den Bosch. Een vormelingenfestival in het hart van Den Bosch met wel duizend vormelingen. Een dag vol creatieve inspiratie, theater, een fakkelopocht en een viering in de Sint Jan. We zoeken daarvoor een aantal gezellige en betrokken ouders die kinderen willen begeleiden en vervoeren. Interesse of meer info!? Geef het door per e-mail onder vermelding van Power of Fire, naam, e-mailadres en woonplaats.



Na de vormselviering zal er bovendien een feest zijn op een vrijdagavond voor alle vormelingen & friends, zoals op de beroemde oranje discoboot nu al twee jaar gebeurt. De datum is nog niet bekend. Wilt u misschien helpen, dan kunt u dat al aangeven via:

vormsel@katholiekbommelerwaard.nl

Waarom in hemelsnaam het vormsel...?

Stel je voor dat je verliefd bent. Dan kun je dat elkaar wel vertellen, maar als je echt verliefd bent, is dat niet genoeg. Ook in de kerk zijn er momenten dat woorden alleen niet genoeg zijn. Om beter te kunnen 'voelen' en 'snappen' hoe God er wil zijn voor de mensen en hoe wij steeds bij God mogen aankomen, hebben wij in de kerk gebaren nodig. Dat noemen we sacramenten. Het klinkt misschien gek, maar je kunt zeggen; een sacrament is iets als een knuffel tussen God en mensen. In een sacrament laten God en de mens aan elkaar zien wat ze voor elkaar voelen. Het doopsel neemt ons op in de Kerk; het vormsel maakt het doopsel compleet. Het brengt enthousiasme als een Christen kleurrijk te leven. Je ontvangt de Heilige Geest om je geloof uit te kunnen dragen. Zo bouwen we aan één grote familie, "broers en zussen", een gemeenschap van gelovigen. We worden ook familie van Jezus zelf, want in het vormsel worden we een gezalfde van God, net als Jezus "de gezalfde" is, de Christus. Door de kracht van de Heilige Geest krijgen we de kracht om Jezus van nabij te volgen. We krijgen een bijzondere vriendschap met God waardoor alles in het leven lichter wordt door de verrijzenis van Jezus. Het is een op weg gaan naar het eeuwig leven.



H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Bestellen H. Missen

H. Missen kunt u bestellen bij Ger van Boxtel ('t Buske 25, tel. 0418-662063).

Wilt u de intenties op het kerkblad van januari en februari vermeld hebben, dan dienen de opgaven binnen te zijn vóór 15 december op het bovenstaande adres.

Mocht u vergeten zijn een H. Mis te bestellen, dan kan dit nog na deze datum, maar er kan dan geen vermelding meer worden opgenomen in ons kerkblad. Wel wordt de intentie afgelezen in de kerk.

Overleden

We hebben afscheid moeten nemen van Gon van Lent- van Boxtel. Op 5 november is Gon in het bijzijn van haar familie overleden.

Wij wensen de nabestaanden sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Uitvaarten

Voor uitvaarten dient u contact op te nemen met het secretariaat van het dekenaat, telefoon 0418-632504 en met Ger van Boxtel, telefoon 0418-662063.

Overzicht 2015

Dopelingen in 2015

Jens van Oers zoon van Jan en Robina van Oers- Kollenburg geboren op: 8 februari 2015.

Overleden in 2015

17 mei
Marinus van Kessel, 92 jaar

16 juni
Mien van Boxtel-van Rooij, 77 jaar

5 november
Gon van Lent-van Boxtel, 86 jaar





Eerste H. Communie

Op 24 april 2016 doen de Alemse en Rossumse kinderen hun communie. De presentatie zal op 28 februari 2016 plaatsvinden en de naviering is op 12 juni 2016.

Presentatieviering Eerste H. Communie

In het vorige parochieblad hebt u kunnen lezen, dat in Alem de presentatieviering van de eerste communicanten op 27 maart (eerste paasdag) plaats zou vinden.

Dat bleek bij nader inzien toch niet zo'n gelukkige combinatie, vandaar dat de werkgroep besloten heeft de presentatieviering te verplaatsen naar zondag 28 februari.

De communicanten en hun ouders worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

*Werkgroep Eerste H. Communie
Alem & Rossum*

Vormsel

Zaterdag 16 april 2016 is er een gezamenlijke vormselviering om 19.00 uur in Zaltbommel voor de kinderen uit Alem, Rossum en Zaltbommel. De naviering is op 22 mei.

Zie ook elders in dit blad. Centraal e-mailadres voor vormselvoorbereiding is:

vormsel@katholiekbommelerwaard.nl

*Wij wensen
alle parochianen
een
Zalig Kerstfeest
en
Gezegend 2016!*





Mijn reis naar Lourdes

Van woensdag 23 t/m maandag 28 september mocht ik als begeleider mee met een reis naar Lourdes. Dit in verband met mijn stage bij VNB (Vereniging Nationale Bedevaarten) in Den Bosch. Samen met Parochie Maria Sterre der Zee uit Den Haag ging ik met een heel gezelschap op reis. In totaal waren er 167 pelgrims.

Dag 1

In alle vroegte, om 8.30 uur welteverstaan, meldden we ons op het vliegveld in Eindhoven om de reis te maken naar Lourdes. Eenmaal geland in Lourdes, pakten we onze koffers en stapten daarna de bus in naar het hotel. Toen we hier aankwamen hebben we eerst geluncht. 's Middags stond er een welkomstviering en het rozenkransgebed op het programma. In de avond was het voor velen bijkomen na de lange dag. De jongeren, waaronder ik, gingen bij elkaar zitten om elkaar beter te leren kennen. Dit deden we samen met onze mentor en de jongerenpastor.

Dag 2

Om 9.45 uur stond een Eucharistieviering op het programma in de Sint Jozefkapel. Na de lunch gingen we een stadswandeling maken in Oud Lourdes. Hier namen we onder andere een kijkje in het oude

huis van de heilige Bernadette. Na de wandeling meldden we ons in de Rozenkransbasiliek voor de boeteviering. In de avond stond de Lichtprocessie op het programma waar ik met zeven andere pelgrims uit de parochie Maria mocht dragen. We liepen de stoet met honderden pelgrims. Na de lichtprocessie gingen de jongeren naar de grot om even in alle rust nergens aan te denken. Ook kregen we de kans om kaarsen op te steken.

Dag 3

We startten de dag met een Eucharistieviering aan de grot. Dit is voor velen een warme plek en als je in Lourdes bent moet je hier zijn geweest. Hierna liepen we een stukje langs de Gave om vervolgens een kop koffie met z'n allen te drinken. In de middag liepen we de Kleine Kruisweg. Hier sta je stil bij het lijden van Jezus. Na de Kruisweg stond er ook nog de Sacramentsprocessie op het programma. Hier





mocht een aantal pelgrims het baldakijn dragen en de pastoor droeg het Allerheiligste. We liepen een lange stoet om de processie te eindigen in de Pius X Basiliek.

Dag 4

In de ochtend vetrokken we per bus naar de Cité. Dag vier was de excursiedag. De dag begonnen we met een viering in de buitenlucht. Dit was één van mijn mooiste vieringen. Na de viering stapten we weer de bus om de reis te maken naar de Gavernie. Hier gingen we eerst lunchen, vervolgens kregen we nog een lunchpakket van het hotel voor onze wandeling op een berg, samen met onze jongerenpastor. In de avond was er een Maria-zangavond. Hier werden verschillende Maria liederen gezongen in alle talen: Spaans, Portugees, Antiliaans, etcetera.

Dag 5

In de ochtend stond de Internatio-

nale hoogmis op het programma in de Pius X Basiliek. Veel verschillende nationaliteiten kwamen bijeen om samen deze mis te vieren. In de middag gingen de Jongeren de Grote Kruisweg lopen. We stonden stil bij het lijden van Jezus, dit deden wij onder leiding van onze jongerenpastor. Meteen na de Grote Kruisweg gingen we door naar de handoplegging. In de avond ging ik met een paar andere Jongeren nog één keer naar de lichtprocessie kijken.

Dag 6

Alweer de laatste dag in Lourdes, om 8.00 uur hadden we in de Sint Jozefkapel de afscheidsviering. Hierna stapten we de bus in naar het vliegveld en kwamen we rond 15.00 uur aan in Eindhoven.

Onze reis zit erop maar ik zal er nog veel aan terugdenken. Ons doel was om de zorgpelgrims in rolstoel te begeleiden. We moesten hen naar de bestemmingen bren-

gen. Mocht je ook graag als pelgrim een bezoek brengen aan Lourdes, neem dan contact op met VNB. Die laatste zorgt voor een compleet verzorgde reis naar Lourdes! Een heuse aanrader als je het aan mij vraagt.

Jorick van Groeningen





H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2

5324 AG Ammerzoden

telefoon kerk: 073 - 599 12 15

telefoon koster: 06 - 4800 5229

e-mail:

willibrordusparochie@xs4all.nl

IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.

Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:

maandag, dinsdag, donderdag en

vrijdag: 8.00 - 12.00 uur

intenties idem

Gerarduskalender

Op de pastorie is de Gerardus kalender 2016 te koop. De prijs is dit jaar € 6,75. Bel even of er iemand aanwezig is: tel. nr. 073-599 12 15.

Bij Henny Lieshout, De Haar 18, zijn ook Gerarduskalenders te koop. Tel. nr. 073-599 22 30.



Doopvieringen

Zondag 3 januari en 6 maart zijn de volgende doopzondagen. De tijden zijn om 13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur.

Vorbereidend gesprek: woensdag 23 december 2015 en woensdag 24 februari 2016 in het parochiecentrum te Kerkdriel.

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

Vrijdag	18 december	Eucharistieviering	Pastor Stefan
Donderdag	24 december	Kerstviering	Ds. Marten Tel
Vrijdag	8 januari	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
Vrijdag	22 januari	Eucharistieviering	Pastor Stefan
Vrijdag	12 februari	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
Vrijdag	26 februari	Eucharistieviering	Pastor Stefan

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur / Lindeboom 16.00 uur.

De Eucharistievieringen op zaterdagavond in de kapel van "Het Zonnelied" zijn op 19 december, 16 januari, 20 februari en 19 maart.

Deze vieringen beginnen om 19.00 uur. *Van harte welkom!*



Personalia

Gedoopt op 8 november

Guus, zoontje van Freek Jansen en Janneke van der Meijden.
Peerakker 10 te Well

Florian, zoontje van Tonny van Boxtel en Samantha Dubbeld.
Koetsiersakker 21 te Well.

Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven, hopen en liefhebben.

Afscheid moeten nemen

Op 8 oktober: Leo Beekmans in de leeftijd van 86 jaar.

Leo was weduwnaar van Annie Slegers, met wie hij meer dan 50 jaar getrouwd was. Leo en Annie hadden geen kinderen. Hij was een graag gezien lid van het koor van onze Willibrorduskerk en van mannenkoor Il Favorito. Zijn afscheid op 14 oktober was dan ook in deze kerk en is opgeluisterd door de beide koren. Daarna is Leo in crematorium 'De Maaslanden' te Nieuwkuijk gecremeerd.

Op 26 oktober: Joke Merx-van Balkom in de leeftijd van 84 jaar.

Joke was weduwe van Jos Merx, van wie ze 25 jaar geleden afscheid heeft moeten nemen. Zij was moeder van vier kinderen en oma van tien kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Op vrijdag 30 oktober was er een avondwake voor Joke in onze kerk. De volgen-

de dag is Joke gecremeerd in crematorium 'De Maaslanden' te Nieuwkuijk.

Op 28 oktober: Bets Roeters-de Wit in de leeftijd van 87 jaar.

Bets was getrouwd met Cis Roeters. Zij was moeder van drie kinderen, oma van zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Op dinsdag 3 november is haar afscheidsviering gehouden in onze kerk. Daarna was haar crematie in Rosmalen.

Op 2 november: Dina van Doornmalen-van Bokhoven in de leeftijd van 85 jaar.

Dina was in 1946 getrouwd met Wieske van Doornmalen en heeft op 28 juni 1981 afscheid van hem moeten nemen. Dina was moeder van vijf kinderen, oma van elf kleinkinderen, waarvan er een is overleden, en 12 achterkleinkinderen. Op zaterdag 7 november werd in de kapel van "Het Zonnelied een dienst ten afscheid gehouden. De crematie volgde daarna in het crematorium te Nieuwkuijk.

*Woorden zijn nooit Voorradig
wanneer ze het meest Nodig zijn.
Terwijl ze, indien Juist gekozen
Krachtig en zelfs
Helend kunnen zijn.*



Dorpsgeschiedenis Lies van Geffen op internet

Lies van Geffen ontwikkelde vanaf zijn vroegste jeugd een grote belangstelling voor de geschiedenis van Ammerzoden in zijn algemeenheid. De geschiedenis van de Ammerzodense parochie was daar een belangrijk onderdeel van.

Hij verzamelde en bewaarde feitelijk alles wat maar enigszins in zijn belangstellingssfeer lag. Daar waren dus ook veel zaken bij die met de parochie te maken hadden.

In de vijftiger jaren begon hij met het ordenen van zijn verzameling. Hij deed dat omdat hij een boek wilde gaan schrijven. Hij noemde dat boek: *Ammerzoden (Wel) een dorp rond een oud kasteel*. Bij elke onderwerp dat hij beschreef, werd een foto geplakt. Die kreeg hij uit alle hoeken en gaten, soms maakte hij die gewoon zelf.

Al spoedig bleek dat hij aan één boek niet voldoende had. Hij begon dus aan een tweede, later aan een derde enzovoort. Tenslotte heeft hij 29 banden aangelegd met foto's, documentatie en tekst. Hij heeft zijn werk niet kunnen voltooien. Lies overleed namelijk in 1968. In sommige delen zijn alleen

foto's ingeplakt zonder toelichting. Een band bevat alleen wat portretjes van pausen en valt daardoor dus buiten de oorspronkelijke opzet.

Na zijn dood beheerde zijn weduwe Marie heel zorgvuldig de nalatenschap van haar man. Mensen die naar een onderdeel uit het grote geheel vroegen, mochten daar wel naar kijken, maar daar bleef het dan ook bij.

Ondergetekende mocht echter gaan inventariseren. Ik mocht een lijst maken van de plaatsen in al die boeken waar de vele verschillende onderwerpen behandeld stonden. Dat bleek ook voor Marie een welkome aanvulling te zijn, daar ze daarmee eventuele vragenstellers direct kon zeggen of en waar er iets over de gestelde vraag vermeld stond. Deze inventaris is bij ondergetekende op te vragen.

Na het overlijden van Marie heeft mevrouw T. Wels gezorgd dat alles netjes bewaard werd. Later is door de erfgenamen bepaald dat het hele geschiedkundige gedeelte uit de nalatenschap van Marie van Geffen - van Son naar het Streekarchief Bommelerwaard gebracht werd. Dit Streekarchief is ondertussen opgegaan in het Regionaal





Archief Rivierenland in Tiel. Deze twee organisaties hebben er onder tusschen voor gezorgd dat de banden uit de collectie 'E.A. van Geffen' gedigitaliseerd zijn. Dat wil dus zeggen dat eenieder datgene wat Lies ooit over Ammerzoden, over het Ammerzodense kasteel en zijn bewoners en over de Ammerzodense parochie, de parochieherders en de parochiekerken heeft geschreven, thuis op de computer kan bekijken.

Als je dat ooit wilt, dan ga je naar: www.regionaalarchiefrivierenland.nl

Bovenaan rechts staat 'archieven'. Als je daar op drukt krijg je een mogelijkheid om te kiezen. Als je daar intypt: Lies van Geffen dan krijg je een paar mogelijkheden. De onderste moet je hebben: 3297 Collectie E.A. van Geffen.

Je kunt dan weer kiezen. Van al deze mogelijkheden is 'inventaris' het meest aantrekkelijk omdat daar de scans van de vele beschreven pagina's uit de boeken van Lies staan. Je gaat daarvoor naar 'Dorpsgeschiedenis Ammerzoden 1-29 banden'.

Wil je bijvoorbeeld iets zoeken over de bouw van de Willibrorduskerk in het begin van de vijftiger jaren dan kun je het beste zoeken in boek 24 en 25.

Bart van Helvoort

Parochiefeest

Sinds vele jaren krijgen alle vrijwilligers van onze Ammerzodense Willibrorduskerk op hun verjaardag een felicitatie van de parochie in hun brievenbus. Een aantal jaren geleden hebben we besloten dit vergezeld te laten gaan van een bosje witte rozen, later werd het een cadeautje. Een pen, een muismat, een afbeelding van de Moeder van Altijddurende Bijstand, een sleutelhanger of een draagtas waren in de afgelopen jaren de cadeautjes.

In de afgelopen zomerperiode zagen we in de pers dat de Contactgroepen van andere kerken in de Bommelerwaard alle vrijwilligers trakteerden op een gezellige avond. Dat zijn we vanaf 2016 ook voortaan van plan.

In de zomermaanden van 2016 zullen daarom alle vrijwilligers van de Willibrorduskerken van Ammerzoden én Hedel worden uitgenodigd voor zo'n gezellige avond. De organisatie daarvoor moet nog op poten worden gezet, maar daar hebben we nog tijd genoeg voor.

Het een en ander wil dus wel zeggen dat er vanaf 1 januari 2016 geen persoonlijke cadeautjes meer bij de verjaardagen van de vrijwilligers worden uitgedeeld. Maar ja, het alternatief daarvoor is natuurlijk wel aantrekkelijk.



H. Communie en H. Vormsel Ammerzoden

Langzaam maar zeker zien we de laatste jaren een daling van het aantal kinderen van onze school die deelnemen aan de Eerste H. Communie en ook aan de toediening van het H. Vormsel. De voorbereiding in school kost (te) veel effectieve leertijd en het wordt organisatorisch welhaast onmogelijk om de groep die wel aan de Eerste H. Communie of aan het H. Vormsel meedoet te begeleiden, terwijl de overige leerlingen ook 100% aandacht en begeleiding vereisen. Daarom heeft rkbs De Schakel besloten om de organisatie, voorbereiding en uitvoering van zowel de Eerste H. Communie als van het H. Vormsel voortaan over te laten aan de parochie.

Pastor Stefan Schevers en diaken Peter de Snoo hebben tijdens het gesprek waarin dit werd besproken aangegeven teleurgesteld te zijn, maar begrip te hebben voor de onderwijskundige en organisatorische argumenten. De parochie zal zich beraden op welke manier zij dit in gaat vullen. Wij als team van rkbs De schakel vertrouwen erop dat de parochie op adequate wijze dit in zal gaan vullen en wensen hen en de toekomstige vormelingen daarbij veel inspiratie en succes toe.

*Wies van Doornmalen
namens de rkbs De Schakel*

De contactgroep van de Ammerzodense Willibrordusparochie kan niets anders doen dan hetgeen er in bovenstaand artikel staat respecteren. De Schakel heeft zich in de afgelopen tientallen jaren volledig ingezet voor het slagen van zowel de vieringen van de Eerste H. Communie als van het H. Vormsel. De betrokken leerkrachten verdienen daarvoor niets dan dank, wat wij dan ook via dit artikel willen overbrengen.

De realiteit is nu, dat de pastoresgroep op dit moment bezig is met het maken van een nieuw concept voor de toediening van de beide sacramenten. Voor wat betreft de voorbereiding van de Eerste H. Communie is er ondertussen al een ouderavond geweest.

Het vormsel zal op vrijdagavond 8 april plaatsvinden samen met de kinderen uit Hedel in de kerk van Ammerzoden. Centraal aanmelden kan vóór 1 januari op het centrale e-mailadres:

vormsel@katholiekbommelerwaard.nl

(zie ook bladzijden 18 en 19)





Zonneliedkapel

De eucharistieviering van de zaterdag voor de derde zondag van elke maand kreeg de laatste tijd steeds minder bezoekers. De mensen die deze eucharistieviering verzorgden, ervoeren steeds minder inspiratie en voldoening.

De Contactgroep Willibrorduskerk Ammerzoden heeft daarop op een gegeven moment besloten om aan de pastoresgroep te vragen of deze mis verplaatst mocht worden naar de meer intieme kapel van het Zonnelied. Het pastoresteam vond dat een goed idee. Daarna werd er contact opgenomen met de leiding van Het Zonnelied. Alle leidinggevenden met wie we te maken kregen, vonden het een goed idee. Vanuit Het Zonnelied zijn er de laatste jaren steeds acties waarmee men wil benadrukken dat Het Zonnelied niet een 'apart dorp' binnen het dorp Ammerzoden is. Samenwerking met allerlei instanties en dus ook met de Willibrorduskerk van de Franciscusparochie was daarvoor een welkome aanvulling.

Op zaterdag 14 november werd de eerste zaterdagavondviering in de kapel van Het Zonnelied opgedragen. Pastor Stefan Schevers werd geassisteerd door acoliet Cees Vos. Het Gemengd Koor was aanwezig en luisterde met de prachtig gezongen vaste gezangen en een aantal liederen de viering op. De lei-

ding was in handen van dirigent Bart van de Wiel. Gemmy Fraaije-Deckers speelde en begeleidde het geheel met haar fantastische orgelspel. Dameskoor Sint Roza verzorgt de volgende vieringen.

Na afloop stond er voor de liefhebbers een lekker kopje koffie of thee gereed. Dat was klaar gezet door de medewerkers van het restaurant van Het Zonnelied. Velen hebben nog een flinke poos de viering besproken en vooral de plaatselijke nieuwtjes uitgewisseld.

De Contactgroep Willibrorduskerk Ammerzoden dankt iedereen die op een of andere manier aan het welslagen van deze viering heeft meegewerkt. De contactgroep hoopt ook dat de komende vieringen in de kapel van Het Zonnelied, waarvan de eerstvolgende gehouden zal worden op zaterdag 19 december, eenzelfde succes en belangstelling zullen hebben.

*Bart van Helvoort
namens de Contactgroep*

Het donker mag nooit
een reden zijn om niet
in het Licht te geloven.

De contactgroep wenst u
Warme Kerstdagen en
een Liefdevol Nieuwjaar!



H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4

5321 TC Hedel

telefoon 073 - 599 12 16

e-mail:

parochiewerkgroepedel@gmail.nl

IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595

Let op

Bankrekening voor grafrechten,
kerkbijdragen en misintenties:

NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel.

Geplande doopvieringen

zondag 31 januari 2016 13.00 uur

zondag 3 april 2016 13.00 uur

Vorbereidende gesprekken in pa-
rochiecentrum Kerkdriel:

Woensdag 27 januari en

Woensdag 23 maart 2016

Agenda

Iedere dinsdag- en donderdagochtend om 08.00 uur eucharistieviering

woensdag	23 december	9.00 uur	kerkwerken
donderdag	24 december	19.00 uur	eucharistieviering, kerstavond m.m.v. Franciscus Vocalis
zondag	3 januari	11.00 uur	eucharistieviering + koffie presentatie 1ste H. Communie
woensdag	13 januari	15.00 uur	ouderenviering
woensdag	27 januari	20.00 uur	voorbereidingsavond doop
zondag	31 januari	13.00 uur	doopviering
woensdag	3 februari	9.00 uur	kerkwerken
zondag	7 februari	11.00 uur	eucharistieviering + koffie
woensdag	10 februari	15.00 uur	ouderenviering
zondag	6 maart	11.00 uur	eucharistieviering + koffie
woensdag	9 maart	15.00 uur	ouderenviering
woensdag	23 maart	20.00 uur	voorbereidingsavond doop
vrijdag	25 maart	15.00 uur	Goede Vrijdag, kruisweg
zondag	27 maart	11.00 uur	eucharistieviering Pasen
woensdag	30 maart	9.00 uur	kerkwerken
zondag	3 april	11.00 uur	eucharistieviering + koffie
		13.00 uur	doopviering
zondag	24 april	11.00 uur	eucharistieviering, 1e H. Communie



Vormsel

Zie ook blz 18 en 19 in dit blad. Op vrijdagavond 8 april zullen de jongens en meisjes uit Hedel en Ammerzoden hun vormsel doen in de kerk van Ammerzoden.

Aanmelding z.s.m. via e-mail:

vormsel@katholiekbommelerwaard.nl

Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 13 januari 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenvieringen zullen zijn op woensdag 10 februari en woensdag 9 maart 2016.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (073 - 599 12 16) of naar Bets de Goeij (073 - 599 35 95); dan wordt dat geregeld!

Ook u bent bij die viering van harte welkom!

Personalia

Gedoopt

Door het Sacrament van het Doopsel werden in onze gemeenschap opgenomen:

Op 11 oktober 2015:

Dennis van Osch, Chayenna de Keizer

*Dat zij mogen opgroeien
tot gelukkige mensen.
Ouders, van harte proficiat!*



Overleden

Ria Puls - Buijs, echtgenote van Hans Puls, is overleden op 1 oktober 2015 in de leeftijd van 83 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2015 in onze kerk.

Betsy Nettenbreijers - Hofmans, echtgenote van Henk Nettenbreijers, is overleden op 3 oktober 2015 in de leeftijd van 86 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 8 oktober 2015 in onze kerk.

Toon de Groot is overleden op 14 november 2015 in de leeftijd van 74 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 19 november 2015 in onze kerk.

Mogen zij rusten in de vrede van de Heer.

Begraafplaatsbeheerder gezocht

Voor de begraafplaats van onze kerk zijn we op zoek naar een nieuwe beheerder. De heer Jacques Jansen, die als beheerder de afgelopen jaren met veel toewijding voor onze parochie heeft gewerkt, gaat verhuizen. Heeft u interesse om zijn taken over te nemen en/of wilt u meer informatie over wat de werkzaamheden inhouden, dan kunt u contact opnemen via onderstaand telefoonnummer. Tot de verhuizing is de heer Janssen bereid om te ondersteunen.

Hans van Bemmel (06 52320774)

Vieringen

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD



zaterdag 5 december			19.30 Ammerzoden	WoCo Gezin	PdeS
17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch	19.30 Kerkdriel	Nachtmis	BBus
6 december - 2e zondag vd Advent			22.00 Ammerzoden	Nachtmis	SSch
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch	22.30 Rossum	Nachtmis	RvdH
9.30 Rossum	Eucharistie	BBus	22.30 Zaltbommel	Nachtmis	BBus
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer	vrijdag 25 december - 1e Kerstdag		
11.00 Hedel	Eucharistie	SSch	9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus	9.30 Alem	Eucharistie	Ge- BBus zin
zaterdag 12 december			10.00 Velddriel	Eucharistie	JVer
17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus	11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
13 december - 3e zondag vd Advent			11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus
9.30 Alem	Gebed	wg	zaterdag 26 december - 2e Kerstdag		
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch	11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus	zondag 27 december - Heilige Familie		
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus	9.30 Alem	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	SSch	9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
dinsdag 15 december			9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
19.00 Vaste Burcht	kerstsamenzang	wg	11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
vrijdag 18 december			11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus
14.30 Zonnelied	Eucharistie	SSch	donderdag 31 december		
16.00 Lindeboom	Eucharistie	SSch	19.00 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
zaterdag 19 december			19.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch	19.00 Velddriel	Eucharistie	JVer
19.00 Zonnelied	Eucharistie	SSch	vrijdag 1 januari		
20 december - 4e zondag vd Advent			11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus Oliebollenviering
9.30 Rossum	Gebed	wg	zaterdag 2 januari		
9.30 Velddriel	Eucharistie	SSch	17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch	19.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	WoCo	PdeS	zondag 3 januari		
20.00 Zaltbommel	Kerst-sing-in		9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
donderdag 24 december			9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
17.30 Kerkdriel	WoCo Gezin	PdeS	9.30 Rossum	Eucharistie	BBus
17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch	11.00 Hedel	Eucharistie	SSch
19.00 Hedel	Nachtmis	RvdH	Presentatieviering 1 ^e H. Communie		
19.00 Velddriel	Nachtmis	JVer	11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
19.30 Alem	Nachtmis	SSch			



zaterdag 9 januari		
17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
zondag 10 januari		
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
9.30 Alem	Gebed	wg
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	SSch

zaterdag 16 januari		
17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zonnelied	Eucharistie	SSch
zondag 17 januari		
9.30 Velddriel	Euch. Gezin	SSch
9.30 Rossum	Gebed	wg
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	PdeS

zaterdag 23 januari		
17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVer
zondag 24 januari		
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
9.30 Alem	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zaterdag 30 januari		
17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
zondag 31 januari		
9.30 Velddriel	Eucharistie	SSch
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Gebed	SSch
	Prot. kerk	Oecumenisch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus



Vieringenoverzicht

Op onze website staan ook alle vieringen compleet met misintenties:

www.katholiekbommelerwaard.nl

Wijzigingen voorbehouden

Doordeweekse vieringen:

dinsdag / donderdag 8.00 uur - Hedel
woensdag / vrijdag 8.00 uur - Kerkdriel

RvdH	pastoor Ron van den Hout
SSch	kapelaan Stefan Schevers
BBus	pater Bertus Bus
JVer	pastoor emeritus Jo Verhoeven
JVri	pastoraal werker Jos Vriesema
PdeS	diaken Peter de Snoo
wg	werkgroep



Jaar van de Barmhartigheid

Op zondag 13 december 2015 tijdens de viering van 10.00 uur zal in de Sint-Jans-kathedraal van 's-Hertogenbosch de start van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid worden gevierd met het openen van de Heilige Deur. Mgr. R. Mutsaerts is hierbij celebrant. De Heilige Deur maakt onderdeel uit van de kerststal.



H. Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602

e-mail:
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

Officieel afscheid van Jos Vriesema

4 oktober 2015

De dag begon met een plechtige Eucharistieviering in de Kerkdrielse St. Martinuskerk met waarnemend pastoor Ron van den Hout als celebrant, geassisteerd door de pastores Stefan Schevers, Bertus Bus, Jo Verhoeven, Ben van Bronkhorst, diaken Peter de Snoo en uiteraard Jos Vriesema.

De viering werd muzikaal opgeluisterd door het speciaal samengestelde koor, bestaande uit dames en heren uit koren van Alem, Rossum en Kerkdriel. Onder leiding van dirigent Denis Novac en organist Endy Bogaerts werd de vierstemmige mis in C van Brückner uitgevoerd. Vele repetitieavonden waren er aan vooraf gegaan en het resultaat mocht er zijn; in de goed gevulde kerk klonk het geweldig.

Uit de verschillende kerken kwamen misdienaars en lectoren in actie.

Pastoor Ron van den Hout sprak aan het eind van de viering lovende woorden over de verdiensten van Jos gedurende de voorbije twaalf jaar, dat hij hier was. "Jos", zei hij "verstond de kunst zich open te stellen voor eenieder die bij hem kwam en wist meteen vertrouwen te wekken. De parochianen van Kerkdriel, Rossum en Alem, evenals de vele vrij-

Gedoopt

- 20 september: Alex Baptist en Vik Nendels
- 17 oktober: Lize Welling
- 15 november: Olivia Pardoel en Vince Richt

Overleden

Arnold Kluytmans (77 jr.)
Gerrie Ackermans-de Lang (77)
Kees van Osch (84)
Toos Leenders-Verhoeven (72)
Thijs Kouwenberg (80)
Jaan van Dijk-Schippers (88)
Jan van Oyen (74)
Gradus van Vonderen (95)
Sjaan van Gent-Verhoeven (73)
Doortje van Alebeen-Spoor (84)
Thea Verachttert-Spijkers (90)
Adrianus Denis (57)
Piet Versteegh (84)
Dielis Rippens (74)



willigers en leden van het Bestuur zullen hem zeker gaan missen.”

Aansluitend bedankte hij Jos voor zijn niet aflatende inzet en overhandigde hem namens het Bestuur een schilderij.

Bij het verlaten van de kerk werden de kerkgangers onder aanvoering van Jos en de collega-pastores opgewacht door de Koninklijke Harmonie Semper Crescendo die een sprankelend stuk muziek ten beste gaven, waarna het in optocht richting De Leyenstein ging waar de receptie werd gehouden. Bij aankomst aldaar was het dringen geblazen door de enorme opkomst van parochianen en belangstellenden, maar in de hal stonden vrijwilligers klaar met koffie/thee en gebak. Vervolgens kon men een plaatsje zoeken in de grote zaal. De drankjes werden al snel rondgebracht door de talrijke dames en heren uit de verschillende parochies.

Jos, zijn vrouw Urszula, zijn drie dochters met aanhang en de kleinkinderen hadden een plaatsje gekregen voorin de zaal en werden daar door iedereen gefeliciteerd. Tussendoor werd Jos door Johan Toonen, Bertha van Doorn en Cees Janmaat namens de Contactgroepen toegesproken en bedankt voor de fijne samenwerking en inzet voor de afzonderlijke parochies. Johan overhandigde Jos een reischecke welke hij naar believen,

maar wel in overleg met zijn vrouw, kan besteden!

Ook Bertus Bus maakte van de gelegenheid gebruik om zijn collega-pastor toe te spreken en hij deed dat op de van hem bekende humorvolle wijze. Hij bedankte Jos voor de aangename samenwerking en betrok daarbij ook de vrouw van Jos en de kinderen die hij geregeld mocht ontmoeten.

Het enthousiaste kinderkoor Do-remi verraste Jos met enkele spontane liedjes en ook het koor 'Lavande' gaf acte de présence door het zingen van enkele liederen, die bij iedereen goed in de smaak vielen.

De lekkere hapjes en snacks die rondgingen hielpen zeker tegen de opkomende honger van de bezoekers die in de gezellige ambiance nog lang bleven napraten.

Foto's staan op onze website:
www.katholiekbommelerwaard.nl





Vormsel

Zie op blz. 18-19 in dit blad. Op zaterdagavond 9 april zullen de jongens en meisjes uit Kerkdriel hun vormsel doen in de kerk van Kerkdriel. Aanmelding z.s.m. per e-mail:

vormsel@katholiekbommelerwaard.nl

Spreekuur

Op woensdag 30 december vervalt het wekelijkse spreekuur; intenties voor de Oudejaarsviering op 31 december om 19.00 uur moeten dienstengevolge uiterlijk op woensdag 23 december binnen zijn.

In het nieuwe jaar start het spreekuur weer op woensdag 6 januari.

Pastor Stefan Schevers heeft op de vrijdagochtend van 08.45 tot 09.45 uur zijn spreekuur in het Parochiecentrum en diaken Peter de Snoo is er op dinsdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur. Ook als u zo maar even wilt binnenlopen voor een kop koffie: altijd welkom!

Dankjewel Thea van Eeuwijk!

Jarenlang heeft zij zich trouw en met toewijding ingezet voor onze parochie. Haar gezondheid noodzaakt haar dit nu op te geven. Heel jammer, maar zeer begrijpelijk. Thea, je hebt prima werk verricht!!

Werkgroep Gezinsvieringen

In het vorige Parochieblad namen we afscheid van de dames die lange tijd actief waren in deze groep. Jammer genoeg konden we toen nog niet de nieuwe groep aan u voorstellen, nu wel. Samen met Peter de Snoo zullen Francy de Rooij-Grandia, Diana van Mil (pianiste), Saskia van Gessel en Evi van den Einden (dirigente van het kinderkoor) hun beste beentje voorzetten. Heel veel succes!

Allerzielen

Op 2 november kwamen we samen om te herdenken en te bidden voor alle dierbare mensen waar we het afgelopen jaar afscheid van moesten nemen. Een warme viering waarin pastor Schevers voorging en het Martinuskoor zong. Een naam genoemd, een kaars ontstoken. Van de overledenen voor wie een kerkelijk afscheid geweest was, werd aan de nabestaanden het herinneringskruisje uitgereikt. Met Kerst ontvangen alle nabestaanden een bloemetje.





Nabestaanden bezoek

In overleg met de werkgroep Avondwake is besloten dat degenen die voorgaan in een Avondwake ook het bezoek aan de nabestaanden op zich nemen. Zij waren hiertoe spontaan bereid en vonden het een goed idee ook omdat zij al bekend zijn met de familie.

Adventsactie

Ook in onze kerk wordt deze gehouden. Op 13 december is er in de viering speciale aandacht voor en wordt uw steun gevraagd. Hiervoor staat ook vanaf 29 november de bekende bus achter in de kerk waarin uw bijdrage welkom is. Verdere informatie vindt u op bladzijde 9 van dit blad.

Kledingactie

Deze was weer heel succesvol: 1375 kg werd ingeleverd waarvoor heel veel dank. In april bent u opnieuw welkom met kleding, maar na sluiting, donderdags om 12.00 uur kan er echt geen kleding meer afgegeven worden.

Mariakalender

Nog steeds te koop. Voor u een mooie kalender aan de muur met prachtig schild en wat ook belangrijk is, het goede doel dat gesteund wordt. Vorig jaar werd Memisa gesteund in haar strijd tegen Moeder- en kindsterfte.

Bestellen:

0418-631678 - Maria de Groot

0418-631677 - Riet Corten

Prijs: € 8.95



Spreekuur
Dinsdag 9.30 - 11.00 uur





Afscheid van Thea van Eeuwijk

Gedurende 33 jaar ben ik, Thea van Eeuwijk, als vrijwilliger in onze kerk actief geweest en heb ik met veel plezier in diverse werkgroepen gewerkt, zoals bij de Eerste Communie- en de Vormselgroep. Ik heb activiteiten opgezet met de jeugd op de sacristiezolder en als laatste meegedaan in de Avondwake- en de nabestaandengroep. Mijn gezondheid en die van Leo brengen mij nu tot het besluit te stoppen. Wel blijf ik betrokken bij de Mariakapel en het beheer van de sleutels van kerk en parochiecentrum.

Van deze gelegenheid wil ik gebruik maken om nog iets te vertellen over ons werk in India voor de Stichting Lisaya, Al negen jaar reizen we naar de streek Andrah Pradesh. Wij hebben daar een school gebouwd en waterleidingen aangelegd. Er is gebrek aan alles en humanitaire hulp bieden is daar dringende noodzaak. Naast voedsel heeft men daar ook gebrek aan voor ons zo vanzelfsprekende zaken als schoon water, waarvoor wij o.a. pompen hebben kunnen plaatsen. In slechte toestand verkerende schoolgebouwen hebben wij kunnen laten opknappen door nieuw tegelwerk en een WC aan te brengen, wat bijdraagt aan een goede hygiëne. Ook werd een hek rond een school gebouwd en konden we vijf computers aan een school geven. Tijdens ons laatste

verblijf vorige maand maakten we afspraken over het plaatsen van een waterzuiveringsinstallatie. Ter plaatse hebben wij contact met een weldoener, Sai Krishna. Ik noem hem een groot medemens, die veel doet voor de laagste kasten van India. Wij consulteren hem steeds over hulpvragen in het gebied en hij houdt er toezicht op. Dankzij onze sponsors kunnen wij de mensen in India ondersteuning bieden. Hoogstwaarschijnlijk is dit voor mij en Leo de laatste keer geweest, dat wij naar India kunnen reizen; zoals gezegd, laat onze gezondheid dit helaas niet meer toe.

Uiteraard gaan wij van huis uit verder. De projecten lopen door. Dank aan eenieder die onze stichting steunen.

Thea en Leo van Eeuwijk. Cor en Angela en Marja en Kees namens de stichting.

Kijk eens op onze website met foto's: www.stichtinglisaya.nl





HH. Martinus en Barbarakerk

Mgr. Bekkersplein 4
5328 CK, Rossum
telefoon 0418-661238
e-mail
parochie@rossumhurwenen.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.
Martinus en Barbarakerk Rossum

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op donderdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

Bedankt!

De parochiewerkgroep dankt alle vrijwilligers voor hun bijdrage en inzet in dit toch wel bewogen en waarschijnlijk laatste jaar van onze kerk.

*Wij wensen u een
Zalig Kerstfeest
en een
Gelukkig Nieuwjaar*



Vieringen

Maandag	14 dec	14.00 uur	Kerstviering voor ouderen
Dinsdag	15 dec	19.00 uur	Oecumenische Volkskerstzang - Vaste Burcht
Zondag	20 dec	9.30 uur	Gebedsviering werkgroep
Donderdag	24 dec	22.30 uur	Kerstavond Eucharistieviering Pastoor R. van den Hout met Pro Musica
Zondag	3 jan	9.30 uur	Eucharistieviering B. Bus met Pro Musica
Vrijdag	8 jan	11.00 uur	Dienst in de Vaste Burcht
Maandag	11 jan	14.30 uur	Dienst voor ouderen in het zaaltje.
Zondag	17 jan	9.30 uur	Gebedsdienst J. Vriesema

Vervoer

Als er iemand is die graag met de Kerstdagen een andere kerk wil bezoeken, geef het ons dan door. Wellicht dat u met iemand mee kunt rijden.

In Alem is er om half tien een gezinsviering met 'Lavande'.

U kunt in de agenda de tijden van de vieringen uit de andere kerken zien.



Kerstviering voor ouderen

Op 14 december om 14.00 uur is er een Kerstviering voor ouderen in onze kerk. Pastor de Snoo zal in de dienst voorgaan, samen zingen we kerstliederen.

Na de viering zullen we nog gezellig samen zijn. Er is koffie met lekkers en een drankje en een hapje. Alle ouderen zijn van harte welkom.

Kerstsamenzang

De jaarlijkse Oecumenische Volkskerstzang op dinsdag 15 dec. om 19.00 uur, zal dit jaar niet in onze kerk plaats vinden, we zijn dit jaar te gast bij de Vaste Burcht.

We hopen velen van u te kunnen begroeten bij deze bijeenkomst waar we samen in de sfeer van kerst willen komen.

Kerstnachtmis

Dit jaar is er op kerstavond om 22.30 uur een Eucharistieviering, opgedragen door pastoor Van den Hout. Het koor Pro Musica zal de dienst opluisteren en samen zingen we kerstliederen.

Op eerste kerstdag is er tot onze spijt géén viering.

De herbergier

Waarom word ik door alle eeuwen
Beticht van onbarmhartigheid?
Ik zou het wel uit willen schreeuwen:
Ik kón niet anders in die tijd!

Ach ja, u hebt wel makkelijk praten,
Maar moest ik dan een zwangere vrouw
Tussen die ruwe mannen laten!
Als zij haar kind dáár krijgen zou
Dan was zij ook niet te benijden.
Dus heb ik hen naar de stal gebracht;
Ze waren dankbaar en bescheiden.
(Ik vroeg hun geen geld voor deze nacht)

En toen de herders mij vertelden
Van het licht en van het hemels lied
Dat engelen zongen in de velden,
Geloofde ik mijn oren niet:
Want in mijn stal werd Hij geboren
Wiens komst zo lang reeds was voorzeggd.
Waarom moest ik dan steeds weer horen:
'Die herbergier was hard en slecht!'

Nel Benschop



Eerste H. Communie 2016

Evenals vorig jaar zullen Rossum en Alem in 2016 een gezamenlijke Eerste Communievoorbereiding en -viering hebben. In Alem zijn de kinderen van groep 4 van de basisschool hiervoor benaderd en ook de kinderen van groep 4 van de Bogerd (in Rossum) hebben een uitnodiging ontvangen.

Mochten er ouders zijn, die hun kind graag willen laten deelnemen aan de Eerste Communie in Alem, maar die geen uitnodiging hebben ontvangen, dan worden ze vriendelijk verzocht vòòr 15 januari contact op te nemen met Bertha van Doorn of - het liefst per mail - met Jos Vriesema:

josvriesema@martinusparochie.nl

De leden van de Communiewerkgroep van Alem, hebben hun werk meer dan tien jaar gedaan, en ze willen hun taak na de Eerste Communie van 2016 graag overdragen aan enkele andere (jongere) ouders.

Ouders die (als lid van de werkgroep) graag willen meehelpen om de Eerste Communie tot een mooi en aansprekend feest te maken, worden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de leden van de huidige werkgroep (Jacqueline van Mook en Marleen Ribbers) of met Jos Vriesema.

Opgave Vormsel

Op 16 april 2016 zal er in de St. Martinuskerk in Zaltbommel een Vormselviering gehouden worden. Het Vormsel zal worden toegediend aan de kinderen uit Alem, Rossum en Zaltbommel.

U kunt uw kind hiervoor opgeven door vóór 1 januari een e-mailtje te sturen aan het centrale e-mailadres voor vormselvoorbereiding:

vormsel@katholiekbommelerwaard.nl

Afscheid Jos Vriesema

Op 4 oktober hebben we officieel afscheid genomen van pastor Jos Vriesema.

Velen van ons hebben de drukke receptie bezocht, om hem de hand te drukken en hem te bedanken voor zijn inzet voor onze kerk en voor ons persoonlijk. Het was fijn om te zien hoe geliefd Jos is binnen onze gemeenschap.

Voor ons is het nog geen definitief afscheid, Jos mag ons blijven begeleiden de komende tijd, met de werkzaamheden die betrekking hebben op het sluiten van onze kerk.

Op onze website staan een uitgebreid verslag en mooie foto's van de afscheidsviering.

www.katholiekbommelerwaard.nl



In gesprek met elkaar over een toekomst zonder eigen kerkgebouw

Parochiebestuur op 15 november 2016

Het was een erg scherp contrast: tijdens de viering van zondag 15 november werden in de Rossumse kerk op een feestelijke wijze drie jubilarissen gehuldigd, vanwege hun 25- of 40-jarige inzet voor het parochiekoor Pro Musica, na de viering ging een veertigtal mensen met elkaar in gesprek over hoe we met elkaar in Rossum (Hurwenen en Heerewaarden) kerk kunnen zijn als het kerkgebouw straks gesloten wordt.

Pastoraal werker Jos Vriesema - die de praktische gang van zaken rond de sluiting van het kerkgebouw coördineert - begon de bijeenkomst met een inleiding en hij zei daarin ondermeer:

U weet het allemaal: ons kerkgebouw is verkocht, de gemeentelijke vergunningen zijn inmiddels geregeld en daarmee is aan alle voorwaarden voor de verkoop voldaan. Ergens in de eerste maanden van 2016 zal het kerkgebouw - zoals dat zo mooi heet - officieel aan de eredienst onttrokken worden. Dan wordt de kerk definitief gesloten.

Wat betekent dat voor onze plaatselijke geloofsgemeenschap?

Na het sluiten van onze kerk hebben we geen plaats meer waar op zondag de eucharistie kan worden gevierd. We zijn daarvoor dan aangewezen op de kerken in de omgeving, op Kerkdriel als centrale kerk, op Alem of op Zaltbommel. Ik hoop dat u kiest voor een kerk waar u zich thuis bij zult voelen, al zal dat waarschijnlijk tijd kosten. Maar neem die tijd en sluit u aan bij één van de andere kerken van de Bommelerwaard, want zo kan de eucharistie een waardevolle plaats in uw leven houden.

Toch blijven er ook in de toekomst vieringen in Rossum:

❖ De maandelijkse vieringen op de eerste vrijdag, 11.00 uur in de Vaste Burcht (de ene maand een Eucharistieviering, de andere maand een Woord- en Communiedienst) gaan gewoon door, ook mensen van buiten de Vaste Burcht kunnen zich hierbij aansluiten.

❖ De ouderenvieringen op de tweede maandag van de maand (met aansluitend koffie en Bingo) gaan ook door, maar op een andere locatie: in De Beuk. Deze viering is altijd een Woord- en Communiedienst. Ook hier geldt dat mensen zich gewoon kunnen aansluiten. U bent er van harte welkom.



❖ De protestantse kerk heeft ons laten weten, dat we in beginsel van hun kerk aan de Maasdijk gebruik kunnen maken. In elk geval zullen daar in de toekomst de oecumenische vieringen gehouden worden.

❖ Tot nu toe is er iedere maand in onze kerk een Woord- en Gebedsdienst. Daarmee willen we doorgaan, in elk geval zolang er voldoende belangstelling is. Die vieringen zullen na het sluiten van onze kerk in De Beuk worden gehouden.

❖ Eerste Communie- en Vormselvieringen blijven gewoon bestaan in samenwerking met Alem en (wat het vormsel betreft) ook met Zaltbommel. In het parochieblad heeft u daarover al kunnen lezen. In de toekomst zal de samenwerking in de voorbereiding en viering van deze sacramenten in de hele parochie verder worden uitgebouwd.

Als onze kerk gaat sluiten, verliezen we niet alleen onze kerkruimte, maar ook de vergaderruimte en de secretariaatsruimte.

Ons koor Pro Musica heeft al aangegeven te zullen stoppen als onze kerk gesloten wordt. Dat vinden we jammer omdat het aantal koren (o.a. in Zaltbommel) sterk afgenomen is. Gelukkig zullen individuele koorleden zich wel bij een ander koor gaan aansluiten.

Er is in de Rossumse contactgroep gesproken over de wenselijkheid van het huren van een aparte vergader- / secretariaatsruimte, maar dat leek niet zinvol. In de toekomst zal bij één van de leden thuis vergaderd worden en zaken die daarbij van belang zijn kunnen bij één van de leden van de contactgroep thuis bewaard worden. Alle archieven van de Rossumse kerk gaan trouwens naar het algemeen secretariaat in Kerkdriel.

Dit alles betekent ook, dat wij de hoop hebben, dat een aantal groepen met hun activiteiten doorgaat, ook na het sluiten van de kerk.

❖ de contactgroep blijft bestaan. Zij is het vaste aanspreekpunt voor alle parochianen uit Rossum en omstreken en voor het parochiebestuur.

❖ de contactgroep heeft mede de zorg voor de katholieke kerkhoven van Rossum en Hurwenen. We hopen dan ook, dat de kerkhofbeheerders door blijven gaan met hun belangrijke werk.

❖ ook de zorg voor de ledenadministratie van Rossum e.o. moet doorgaan. Frans van der Horst heeft al aangegeven deze taak te willen blijven vervullen.

❖ in het parochieblad blijft een Rossumse rubriek bestaan. Bertha en José zullen daar zorg voor hebben.



❖ ook de bezorggroep blijft intact om het parochieblad in Rossum en omgeving te blijven bezorgen.

❖ tenslotte, ook het r.k. godsdienstonderwijs op De Bogerd gaat gewoon door. Ine van Meeteren zal ook in de toekomst hiervoor zorgen.

Wat gaat er nu in de nabije toekomst gebeuren?

Vanuit het parochiebestuur wordt momenteel gewerkt aan een inventarisatie van alle voorwerpen die in de kerk en de pastorie staan. Voor alle zaken moet een nieuwe bestemming worden gevonden.

Allereerst wordt gekeken welke voorwerpen een plaats kunnen krijgen in één van de andere kerken van onze parochie. Vervolgens wordt gekeken welke zaken een andere kerkelijke herbestemming kunnen krijgen. Het bestuur neemt hierin de uiteindelijke beslissingen. Daarna moet het bestuur besluiten over wat er dient te gebeuren met alles waar geen herbestemming voor gevonden is. Maar daar hoort u later nog meer over.

Overigens: pas na het officiële sluiten van de kerk (waarvan de datum dus nog niet bekend is), zullen deze zaken uit het gebouw worden verwijderd. Voorlopig blijft in het kerkgebouw alles zoals het is.

In gesprek

Na de inleiding was er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan.

Men vroeg zich af of er geen mogelijkheid was eucharistievieringen op zondag te houden. Jos antwoordde, dat daar op doordeweekse dagen een mogelijkheid voor is (o.a. in de vieringen in de Vaste Burcht), maar op zondagen is alleen (eenmaal per maand) een Woord- en Gebedsviering mogelijk. Voor een eucharistieviering moet men dan echt naar een andere kerk gaan.

Er kwam ook een vraag naar uitvaarten. Uitvaarten (met eucharistie) dienen in een kerkgebouw plaats te vinden. Dat is dus in de toekomst in Rossum niet meer mogelijk, men moet dan kiezen voor een kerk in de omgeving. Crematiediensten in het crematorium (in de vorm van een Woord- en Gebedsdienst) waarin een pastor voorgaat zijn wel mogelijk.

Er werd ook verwezen naar een recente afscheidsbijeenkomst in De Parel, maar zulke bijeenkomsten gebeuren op initiatief van de nabestaanden, dus in feite buiten de parochie om.

Jos merkte op, dat het voor de aanwezigen waarschijnlijk moeilijk is, om zo direct na de inleiding met allerlei vragen en opmerkingen te komen.



Daarom wordt de inleiding in verkorte vorm ook in het parochieblad gepubliceerd en wordt iedereen van harte uitgenodigd om (schriftelijk) hierop te reageren.

Tot 15 januari a.s. kunt u al uw vragen, opmerkingen wensen en suggesties opsturen naar Jos Vriesema (bij voorkeur per mail naar

josvriesema@martinusparochie.nl

of per brief naar Jos Vriesema, Hertog Arnoldstraat 57B, 5331 XG Kerkdriel). Uiteraard krijgt u te horen wat er met uw opmerkingen gebeurt.

Blij met overleg

Na afloop lieten veel mensen merken blij geweest te zijn met dit overleg, al blijven natuurlijk de zorgen om de toekomst van de kerk in Rossum.

Via het parochieblad, via de website (www.katholiekbommelerwaard.nl) en via mededelingen in de kerk en in de pers houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Jos Vriesema





H. Martinuskerk

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

Gedoopt

Gedoopt en opgenomen in onze
parochie op 11 oktober 2015:

Fay Laheij, Mandenmakersstraat 6
5331 VM Kerkdriel

Geplande doopvieringen

- 13 dec. 2015 - diaken P. de Snoo
(25 nov. 2015 voorbereiding)
- 14 feb. 2016 - pr. S. Schevers
(27 jan. 2016 voorbereiding)

Bijzondere data

- Zondag 20 december 14.30 uur Kerstconcert Fanfare La Harpe
(zie verder informatie op blz. 48)
- Donderdag 24 december 19.00 uur Kerstavond Eucharistieviering
pr. J. Verhoeven en gemengd koor
- Vrijdag 25 december 10.00 uur Eerste Kerstdag Gezinsviering
pr. J. Verhoeven en Martinus Kids, m.m.v. Fanfare La Harpe
- Zaterdag 26 december Tweede Kerstdag Kerk open Kerststal bezichtigen
vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur en rond 14.00 uur Kindje Wiegen
- Zondag 27 december 9.30 uur Eucharistieviering pr. J. Verhoeven
- Donderdag 31 december 19.00 uur Oudjaar eucharistieviering
pr. J. Verhoeven en gemengd koor
- Zondag 3 januari 9.30 uur Eucharistieviering pr. J. Verhoeven
- Zondag 10 januari 9.30 uur Eucharistieviering
pr. B. Bus en gemengd koor en aansluitend Nieuwjaarsborrel pastorie
- Zondag 17 januari 9.30 uur Gezinsviering pr. S. Schevers en
Martinus Kids en uitreiking doophandjes van het afgelopen jaar



Missie Ontwikkeling en Vrede M.O.V. werkgroep Velddriel

*Opbrengst oktober Wereldmissie-
maand 2015*

Tijdens het laatste weekend van oktober werd in onze parochie aandacht besteed aan de Oktober Wereldmissiemaand. In onze kerk was de opbrengst van deze actie € 110,-

Wij danken iedereen voor hun gulle gaven namens de oktober Wereldmissiemaand.

In dit parochieblad kunt U tevens lezen over de bisschoppelijke Advents-actie. Deze actie begint eind november, dan staat achter in onze kerk weer de bekende groene kist.

*Werkgroep M.O.V. Velddriel
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk*



Gerarduskalender

Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit!'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elk jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.

(zie ook internet:
www.kloosterwittem.nl)

Verkrijgbaar bij:
dhr. H. van Doremaele
Mgr. Verhoeksstraat 2
5334 KB Velddriel
Tel. 0418-631376



Sfeervol kerstconcert in de H. Martinuskerk

Fanfare La Harpe trakteert de inwoners van de gemeente op een groots en gevarieerd kerstconcert vanuit de H. Martinuskerk in Velddriel.

Zondag 20 december wordt vanaf 14.30 uur de kerst ingeluid met het jaarlijkse Kerstconcert van Fanfare La Harpe. Het programma is weer zeer afwisselend - bekende Kerstliederen en andere sfeervolle muziekstukken. We zijn verheugd dat het in onze regio zeer bekende koor "Gère Weg" wederom haar Kerstbijdrage levert.

Nieuw dit jaar is de bijdrage van de toneelvereniging St. Genesisus. Deze vereniging uit Velddriel bestaat dit jaar 60 jaar en zij zullen met hun artistieke en creatieve inbreng een nieuwe dimensie toevoegen aan het Kerstconcert.

De entourage binnen en buiten de kerk in het "Winterwonderland decor" met prachtige aankleding, belichting en geluid, zal bijdragen aan het gezamenlijke Kerstgevoel. Vrijwilligers en leden van de Veldraad helpen weer mee om u van een drankje en een hapje te voorzien.

Dit evenement is inmiddels al een begrip in onze gemeente, waar we laten zien waarin een klein dorp groot kan zijn. Evenals voorgaand jaar zijn we het parochiebestuur

dan ook zeer erkentelijk voor het mogen gebruiken van de kerk.

De contouren van ons Kerstconcert hebben we eigenlijk al een beetje verklapt, maar hoe dat alles nu echt gaat klinken en voelen? Dat kunt u alleen ervaren door erbij te zijn.

Het concert begint om 14.30 uur en de deuren zijn geopend vanaf 14.00 uur. De toegang is geheel gratis en daarom een mooi moment om op zondagmiddag 20 december samen in de kerk bij elkaar te komen.

Tot 20 december en een enthousiaste groet namens alle leden van fanfare La Harpe!





Kindje wiegen

Dit jaar op Tweede Kerstdag 26 december 'Kindje wiegen' in de St. Martinuskerk te Velddriel.

We vieren de geboorte van Jezus. Samen zingen, luisteren en kijken naar het kerstverhaal rond de kerststal.

Graag nodigen wij daar alle kinderen van 2 tot 6 jaar (peuters en kleuters), hun ouders, opa's en oma's voor uit. Ook de oudere broertjes of zusjes zijn natuurlijk van harte welkom.

Deze speciale kerstviering begint om 14.00 uur en duurt ongeveer een half uur.

Je mag verkleed naar de kerk komen en je mag jouw kerstkindje (pop/knuffel) meenemen in een warme doek, zodat je die tijdens de viering lekker kunt wiegen.

Graag tot ziens.

Werkgroep gezinsvieringen



Gezinsvieringen

De eerstvolgende gezinsviering is op Eerste Kerstdag om 10.00 uur met medewerking van de Martinus Kids en Fanfare La Harpe.

Het thema van deze viering is:
Een stal in Bethlehem.

Wij hopen er samen met u weer een mooie viering van te maken.

Mede namens de kinderen van het koor o.l.v. van Ans van Kessel en Hetti van Kessel, Fanfare la Harpe en pastor Jo Verhoeven wensen wij iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Graag tot ziens op 1e Kerstdag.

2016

Zondag 17 januari 2016 om 9.30 uur is de volgende gezinsviering. Tijdens deze viering zullen de doophandjes worden uitgereikt aan de ouders van de kinderen die het afgelopen jaar in onze kerk zijn gedoopt.

Werkgroep gezinsvieringen

Uitnodiging

Kindje wiegen

Kom jij ook??





Eigentijdse waarheid

Oud worden in deze tijd

*Het is gewoon niet voor te stellen,
je moet met een mobieltje bellen,
je kunt er ook een tekst op lezen,
je moet altijd bereikbaar wezen
en dat kan dus niet gewoon
met een vaste telefoon.*

*Wil je een treinkaartje kopen,
nee, niet naar de balie lopen,
daar is niemand meer te zien,
je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken
in de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij,
achter jou zie je een rij
kwaad en tandenknarsend staan,
want de trein komt er al aan.*

*Bij de bank wordt er geen geld
netjes voor je uitgeteld.
Want dat is tegen de cultuur,
nee je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent,
anders krijg je nóg geen cent.*

*Om je nog meer te plezieren,
mag je internetbankieren.
Allemaal voor jouw gemak,
alles onder eigen dak.
Niemand die er ooit om vroeg:
blijikbaar is het nooit genoeg.*

*Man, man, man wat een geploeter,
alles moet met een computer,
anders doe je echt niet mee.
Op www en punt nl
vind je alle informatie,
wie behoed je voor frustratie?
Als dat ding het dan niet doet,
dan word je toch niet goed.
Maar dan roept men dat je boft,
je hebt immers Microsoft.*

*Ach, je gaat er onderdoor,
je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee het is geen kleinigheid,
oud worden in deze tijd.*

*Groetjes
van een gepensioneerde*

*PS. Ik heb de letters maar wat groter
gemaakt, anders moet je je
bril nog gaan zoeken*





H. Martinuskerk

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail [sintmartinusparochie-
zaltbommel@hetnet.nl](mailto:sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl)

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat idem
intenties Tiny van Steenberg,
adres: zie boven
tel.: 0418-514262

Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel zijn op 15 november 2015 lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

- Djelayla van Es, geboren 28 september 2015, zoon van: Danny van Es & Angelina Versfeld
- Gino van Hees, geboren 21 augustus 2015, zoon van: Berry van Hees & Aniek Ackermans
- Lisa Versluis, geboren 3 juli 2015, dochter van: Aart Versluis & Miranda Bouma

*Je bent zo onbeschreven
en nog geen groot verhaal.
Jij blaakt alleen van Leven
dat in jou ademhaalt.*

Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Op 30 september 2015 overleed in Beatenburg (Zwitserland) Michel van der Vorst. Hij was gehuwd met Gerdie Nooijens. Michel werd geboren op 23 januari 1950 in Dongen. De uitvaart vond plaats op 10 oktober in de St. Martinuskerk, de crematie in 'De Maaslanden' in Vlijmen.

Op 12 oktober 2015 overleed in Beneden Leeuwen Lien van Elk. Zij was de weduwe van Hent de Leeuw. Lien werd geboren op 19 augustus 1923 in Appeltern. Haar uitvaart had plaats op 17 oktober in de aula van Klijmij, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof aan de Virieusingel.

Op 17 oktober 2015 overleed in 's-Hertogenbosch Ireen Boerma. Zij was de echtgenote van Ton Houët. Ireen werd geboren op 18 maart 1946 in 's Gravenhage. Haar uitvaart vond plaats op 23 oktober 2015 in de St. Martinuskerk, waarna de begrafenis op de Algemene begraafplaats in Aalst.

Op 20 november 2015 overleed in 's-Hertogenbosch Gerard van der Heijden. Gerard werd geboren op 12 maart 1929 in Zaltbommel. Hij was de echtgenoot van Elize Duin. Zijn uitvaart vond plaats op 25 november in de St. Martinuskerk, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof aan de Virieusingel.



Allerzielen

Op Allerzielen herdachten wij onze medeparochianen die overleden zijn tussen: 3 november 2014 - 2 november 2015

08 oktober 2014	Josephus van Kessel	99 jaar
19 november 2014	Koos van Teeffelen	80 jaar
22 november 2014	Paula Willems - Wiegmans	100 jaar
08 december 2014	Stien Linnenbank - Vermeulen	76 jaar
11 december 2014	Leen van Gameren	71 jaar
12 januari 2015	Piet Rooyackers	73 jaar
28 januari 2015	Wim Hijman	81 jaar
13 februari 2015	Bert Claveaux	55 jaar
15 februari 2015	Carola Heeren - Kuijs	34 jaar
16 februari 2015	Loek Stehmann	70 jaar
26 februari 2015	Leny van Haren - Matser	84 jaar
01 maart 2015	Ephraim van Teeffelen	0 jaar
09 maart 2015	Guillemine Rutten - Kessen	69 jaar
16 maart 2015	Hannie Nijhof - Boeijen	85 jaar
11 april 2015	Margaretha Philips - Güppertz	94 jaar
29 april 2015	Margot Heinsbroek - van Dijk	82 jaar
04 mei 2015	Renate van Hees - Kromwijk	37 jaar
08 mei 2015	Chris Damen	68 jaar
09 augustus 2015	Els Kooijman - van Brussel	54 jaar
12 augustus 2015	Jan Claveaux	79 jaar
30 september 2015	Michel van der Vorst	65 jaar
12 oktober 2015	Lien de Leeuw - van Elk	92 jaar
17 oktober 2015	Ireen Houët - Boerma	69 jaar

'In Gods liefde geborgen'

Waar vind je veiligheid - waar rust - waar geborgenheid?

Veilig na alle angst om wat je vreest - rust na alle onrust in de nacht -
geborgen zijn na 't eenzaam moeten gaan?

Daartussen liefdevolle handen

zal het je verschijnen: als een stralend hart. (V.K.)



Bijzondere vieringen

Op 13 december 2015 is in Het Anker weer de Kerstviering voor de gezamenlijke Kerken: St. Maarten, Het Anker en de St. Martinuskerk. Senioren krijgen daarvoor nog een speciale uitnodiging.

De Volkskerstzang is op 19 december om 19.00 uur in de St. Martinuskerk. Medewerking wordt verleend door Harmonie Generaal van der Heijden.

Op 20 december zal om half drie de senioren-kerstviering plaatsvinden in de St. Martinuskerk. Pastor Bus zal voorgaan en Franciscus Vocalis zal de zang verzorgen. Na de viering drinken we koffie/thee met kerstbrood erbij. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Op 20 december om 20.00 uur is in de St. Martinuskerk een Kerst-sing-in, verzorgd door het Interkerkelijk koor Eljakim.

De Kerstnacht mis is op 24 december om 22.30 uur, pastor Bus zal daarin voorgaan, de zang wordt verzorgd door Surprise met muzikale begeleiding door leden van Harmonie Generaal van der Heijden.

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op woensdag 3 februari en 2 maart om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' is op dinsdag 20 januari, 17 februari en 16 maart om 16.00 uur een eucharistieviering.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er onder de verantwoordelijkheid van de Raad van kerken een weeksluiting waarin voorgangers uit de verschillende kerken voorgaan. Na afloop wordt er met elkaar koffie gedronken.

Op elke eerste zondag van de maand is er om 11.00 uur in de Sint-Martinuskerk een meditatieve viering: 'Op Adem Komen'.

Op 31 januari 2015 is er in de St. Martinuskerk een schelpjesviering. De ouders van de dopelingen van 2015 zullen daarvoor speciaal uitgenodigd worden.



Huwelijk

Op 10 oktober dienden Arno Coppens en Eveline van der Klein elkaar het sacrament van het huwelijk toe.

Vormsel

Zie ook blz. 18-19 in dit blad. Op zaterdagavond 16 april zal er voor de jongens en meisjes uit Zaltbommel, Rossum en Alem het vormsel plaatsvinden in de kerk van Zaltbommel. Aanmelden z.s.m. bij:

vormsel@katholiekbommelerwaard.nl



Bedankt, Bedankt, Bedankt

Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de felicitaties met mijn 40-jarig jubileum als koster in de Franciscusparochie op 11 oktober.

Het was echt overweldigend: een volle kerk en een Eucharistieviering met Pro Musica uit Rossum die de zang verzorgd hebben. De receptie waar ook veel familie en parochianen bij waren. De kaarten, bloemen, cadeaubonnen, bloembonnen en andere geschenken, het was in één woord geweldig. Henk en ik hebben deze dag beleefd als teken van waardering en dankbaarheid. Als je leest wat mensen op hun kaart schrijven, dan weet je waarom je dit werk al veertig jaar vol houdt. Je bent bezig met mensen van de wieg tot het graf, je kunt iets betekenen in deze jachtige maatschappij.

Nog steeds komen er bloemen en uitnodigingen binnen, ook van de andere kerken van Zaltbommel. Dit werk geef je dan ook niet zomaar op, ik blijf zeggen: “ik ga door voor goud als het lukt.” Daarom nogmaals ontzettend bedankt voor alle aandacht die wij in ontvangst hebben mogen nemen. Dit zullen wij niet gauw vergeten.

Tiny en Henk van Steenbergem

Een verslag en een fotoserie staan op onze website:

www.katholiekbommelerwaard.nl

De Gerarduskalender

Elke dag een beetje spirit

Al ruim 60 jaar is de Gerarduskalender een goede vriend in veel gezinnen. Een dagkalender met op elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: “elke dag een beetje spirit!”

Op de achterkant staan afwisselend grappen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels of informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender voor 2016 gaat u € 6,75 kosten. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Witterm worden georganiseerd. De kalender is te verkrijgen bij mevrouw L. van Iersel-van de Wiel. Fazantstraat 24, 5301 SC Zaltbommel. Tel. 0418-513648

Eerste H. Communie 2016

Op 9 december is de aanmeldingsavond geweest voor de kinderen die op 29 mei 2016 hun eerste communie willen doen. Wilt u uw kind ook de communie laten doen en heeft u zich nog niet opgegeven? Meld u zich dan snel aan op 1ecommuniezbg@gmail.com of bel 0418-516634. De tweede ouderavond is op 12 januari 2016 om 20.00 uur in het parochiecentrum aan de Oliestraat 26 te Zaltbommel.

*Werkgroep 1e Communie
Karin van Benschop*



Vrijwilligersbijeenkomst

Vrijdag 30 oktober 2015

We kunnen terugkijken op een bijzonder geslaagde avond. Deze begon met een viering waarin Pastor Bertus Bus voorging met zang van het Franciscus Vocalis Koor kreeg de viering van een feestelijk tintje. Ook werden de overleden vrijwilligers en degenen die door omstandigheden niet meer actief kunnen zijn herdacht door het aansteken van een kaars.

Daarna kwamen we in Pand 9 met ongeveer tachtig vrijwilligers en partners bij elkaar. Het was een geanimeerd samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. Ook werd er samen een eigengemaakt vrijwilligerslied gezongen en geluisterd naar een bijzonder toneelstukje.

Daarnaast zijn er actieve betrokken vrijwilligers die meer dan dertig jaar actief zijn in onze parochie in de bloemetjes gezet. Voor deze mensen was het een leuke verrassing en de reacties waren hartverwarmend.

Hierbij kwamen spontaan leuke herinneringen naar boven. Annie van der Donk typte destijds het parochieblad "de Echo". Zij vertelde dat Ton Touw eens een gerepareerde typemachine bij haar thuis kwam brengen. Annie liet hem op de grond zetten en Ton scheurde hierbij uit zijn broek! De moeder van

Annie was boos op haar dat ze Ton de typemachine op de grond had laten zetten. Ton kon zich het verhaal nog goed herinneren.



Op de foto staan de bijzondere vrijwilligers die aanwezig waren. Dit zijn Wil de Vaan, Philo Schwartz, Gerard Heinsbroek, Lian en Martien van Iersel, Sjaak van Overdam, Riekje Gloudemans, Ria Tedde, Marianne en Ton Touw, Tiny en Henk van Steenberg, Annie van der Donk, Annie van Beers en Riek Homburg.

Wil Hamers, Ria van der Aa, Annie van Teeffelen, Riet van Osch, Ellen en Peter Venrooy, en Marika van Balken zijn ook al meer dan dertig jaar actief als vrijwilliger in onze parochie. Hen is persoonlijk een bos bloemen gebracht als dank voor hun jarenlange inzet.

Bij deze wil ik degenen bedanken die bijgedragen hebben om de vrijwilligersavond mogelijk te maken.

*Piet de Lange
voorzitter contactgroep Zaltbommel*



Begraafplaats aan de Virieusingel

Graag willen wij u informeren over het kerkhof aan de Virieusingel te Zaltbommel. Het is misschien een onderwerp waar u nog niet over nagedacht hebt, maar dat toch belangrijk is om over na te denken. Op ons kerkhof worden mensen begraven die lid zijn van onze parochie. Ook zijn er diverse mogelijkheden om na een crematie de as op ons kerkhof te plaatsen.

Urnenmuur

Wij beschikken over een urnenmuur waar de as van uw dierbare in gezet kan worden, hier kunnen per nis twee asbussen in. De ruimte waar de bussen in staan, wordt afgesloten door een standaard muurplaat die gegraveerd kan worden met een tekst.

Bij de muur is een gezamenlijk bloemenrek waar bloemen in gezet kunnen worden. Het is niet de bedoeling dat aan de muur bloemen of andere materialen worden gehangen. Dit verbod is in het reglement vastgelegd.

Urnengraven

Urnengraven zijn al een poosje aanwezig op ons kerkhof, daar wordt nog weinig gebruik van gemaakt. Urnengraven zijn kleine keldertjes van kunststof waar ook twee urnen geplaatst kunnen worden. Op de afdeklaat komt een gedenkplaat, deze laatste dient u zelf aan te schaffen en te laten beletteren. Op en rond het urnen-

graf is wel ruimte voor bloemen, potjes of een beertje.

Verstrooien van de as

Het verstrooiveldje op het kerkhof wordt veelvuldig gebruikt. Dit is vooraan op het kerkhof. Ook hier kan alleen in overleg met de beheerder gebruik van gemaakt worden.

Asbus begraven

Natuurlijk is het ook mogelijk om een asbus van uw dierbare in een graf te laten plaatsen, waarvan u rechthebbende bent.

Gebedsdienst

Asbussen worden vaak pas een langere periode na het overlijden geplaatst op ons kerkhof. Ook dat is een moment om de overledene met de familie te gedenken. Dit kan met medewerking van iemand van onze gebedsgroep die dan een korte gebedsdienst houdt.

Voor meer informatie kunt u het reglement en de bijbehorende kosten raadplegen. U kunt dat vinden op de website van onze parochie. Ook Anton Klijmij, beheerder van ons kerkhof, kan u nader informeren.





Zorg en aandacht voor medeparochianen

Half november heeft de ziekenbezoekgroep weer om de tafel gezeten. Alle leden waren aanwezig, ook degene die de nazorg verleent aan nabestaanden. Het was plezierig en goed om elkaar beter te leren kennen en om ervaringen te delen.

Op grond van het bericht in de vorige Franciscus tussen de Rivieren, dat we de aandacht voor onze eenzame en zieke medeparochianen willen verbeteren, zijn er enkele meldingen binnengekomen bij leden van de ziekenbezoekgroep. Deze parochianen zijn inmiddels bezocht.

Ook hebben we zelf een eerste aanzet gemaakt van een lijstje met namen. We zullen zelf het initiatief nemen om af te stemmen of een bezoek gewaardeerd wordt.

Wilt u zelf bezoek of weet u iemand die een bezoek of gesprek zal waarderen, laat het ons a.u.b. weten. Hierbij nogmaals de namen van de leden van de ziekenbezoekgroep met telefoonnummer:

- Philo Schwartz: 0418-512205
- Annie van Teeffelen: 0418-513286
- Ans de Vaan: 0418-512914
- Giny Janssen: 0418-516264

Pastor Bertus Bus en Piet de Lange zijn ook actief betrokken bij deze groep.

De Ziekenbezoekgroep

Vrede op aarde?

Vrede op aarde.

Mensen saamhorig, mens met elkaar,
mens met de dieren, met alles wat leeft.

Geloof het maar. Godsonmogelijk.
Zoveel onrecht, zoveel geweld.

Mensen die geen mens,
dieren die geen dier mogen zijn.

Maar dat Kind dan,
die mens van aarde en licht,
mens van Gods dromen,
één en al liefde,
deelt maar en deelt,
brood, wijn, goede herder.

Vrede op aarde. Godsonmogelijk.
Maar bij God, bij zijn Zoon,
hoe mogelijk, volstrekt mogelijk.

uit: Je leven vieren

Wij wensen u allen een

Zalig Kerstfeest
en een

Gelukkig 2016



Een eerste kennismaking met de vier Evangelies

Een van de klachten die ik regelmatig hoor, is dat mensen zeggen zo weinig van de Bijbel af te weten. Vaak wordt dan daarbij als excuus gezegd: "Vroeger mochten we niet in de Bijbel lezen".

Als dat al waar zou zijn geweest - er staan in de Bijbel natuurlijk een aantal verhalen die niet voor tere zieltjes bestemd zijn - dan geldt dat in elk geval niet voor de afgelopen zestig jaar, want na het Tweede Vaticaans Concilie werden alle katholieken nadrukkelijk uitgenodigd om zelf in de Bijbel te gaan lezen. En sinds die tijd zijn er alleen al in het Nederlandse taalgebied vele tientallen boeken over de Bijbel en over afzonderlijke Bijbelboeken verschenen.

Iemand die met veel van zijn boeken en artikelen geprobeerd heeft een groot publiek enthousiast te maken voor de Bijbel is Joop Smit. Hij is een exegeet (Bijbelgeleerde) en van 1981 tot 2004 was hij docent Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Hogeschool van Utrecht. Hij schreef onder andere vier handzame boeken van elk

zo'n 160 bladzijdes, die voor een gewone lezer een uitstekende inleiding vormen op de vier evangelies. Dit jaar verscheen het vierde en laatste boekje in die reeks over het (moeilijke) evangelie van Johannes.



Het belangrijkste kenmerk van de boekjes van Joop Smit is dat hij de lezer in gesprek wil brengen met de tekst zoals we die kennen uit de Bijbel. Dus geen moeilijke verhalen over het ontstaan van de tekst en over allerlei historische en culturele achtergronden, gewoon: probeer maar te lezen en te begrijpen wat er staat.

Natuurlijk kan in zo'n klein boekje niet een heel evangelie aan bod komen, maar dat kan ook een voordeel zijn voor de lezer: Joop Smit beperkt zich tot de hoofdzaken van het evangelie en dat maakt het lezen natuurlijk een stuk aantrekkelijker.

Kortom: de boekjes van Joop Smit zijn uitstekend als eerste kennismaking met een evangelie. Ze zijn heel leesbaar geschreven, maar beter is nog zo'n boekje in een groep te bespreken.



De boeken zijn in de boekhandel te koop, of te bestellen op:

www.berneboek.com

- Joop Smit, Het verhaal van Matteüs - sleutelpassages uit zijn evangelie, Zoetermeer, Meinema, 2007, 136 blz.
- Joop Smit, Het verhaal van Lucas - sleutelpassages uit zijn evangelie, Zoetermeer, Meinema, 2009, 164 blz.
- Joop Smit, Het verhaal van Marcus - sleutelpassages uit zijn evangelie, KBS (Jongbloed, Heerenveen) 2011, 159 blz.
- Joop Smit, Het verhaal van Johannes - sleutelfiguren uit zijn evangelie, Heeswijk, Berne Media, 2015, 157 blz.

Graag verwijs ik ook naar een klein boekje waarin Joop Smit zijn manier van Bijbellezten uiteenzet:

- Joop Smit, Speelruimte - een structurele lezing van het evangelie, Hilversum, Gooi & Sticht, 1981, 141 blz.

Jos Vriesema





Wereldjongerendagen in Krakau

begeleid door het diocesane jongerenplatform

(voor jongeren tussen 16-30 jaar)

Jongeren tussen 16-30 jaar gaan twee weken op pad. De eerste week duik je in de lokale cultuur en woon je misschien wel in een Pools gastgezin. Daarna stap je in een groots festival doorheen een hele stad.

Van 18 juli t/m 2 augustus organiseert Jong Bisdom Den Bosch de WJD-reis 'Stap naar de a/Ander' en reizen we af naar de Wereldjongerendagen in Polen. Ben jij tussen de 16 en 30 jaar? Heb je zin in een geweldig avontuur met veel leuke ontmoetingen? Dan mag je de Wereldjongerendagen niet missen. Wij nodigen jou uit om met ons mee te gaan!

De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jongeren uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren en elkaar te ontmoeten! Het WJD-promotieteam komt daarom naar jou toe! Jongeren vertellen hun ervaringen van eerdere WJD's. Ook ouders zijn van harte uitgenodigd om te komen luisteren, zodat zij weten welke geweldige reis jij in de zomer van 2016 kunt gaan maken!

Op zondag 13 december om 15.30 uur komt het WJD-promotieteam naar Drunen (Raadhuisplein 2). Zien we jou daar?!

De gehele reis kost € 689,-. Jongeren uit het Bisdom Den Bosch die met deze reis meegaan ontvangen van het bisdom een sponsoring van € 50,-. Je betaalt dan dus € 639,- voor deze reis inclusief vervoer, maaltijden, verblijf, reisbegeleiding.

Interesse of info?

Laat je horen voor 1 januari.

Mail pastorschevers@gmail.com

of bel 06-24967035





Culturele uitwisseling voor jonge mensen 25-45 jaar *Met pastor Stefan Schevers naar Praag, Krakau, Auschwitz en de wereldjongerendagen*

Pastor Schevers organiseert van 23 juli tot 1 augustus 2016 een culturele reis voor jonge mensen (25-45) naar de Wereldjongerendagen. We gaan met de trein naar Praag, vieren er de mis, kijken rond en gaan dan met de nachtrein naar Krakau. Echter we onderbreken reis in Oswiecim, eens het eindstation voor vele joodse mensen. Een dag van reflectie.

We reizen verder naar Krakau en verblijven in het hart van de stad in twee appartementen, vlakbij het centraal station. We gaan een dagje de stad verkennen, we gaan uit ons dak, we proberen ergens een kampvuur met gitaar te regelen en we gaan naar het klooster waar een heuse heilige heeft gewoond, zuster Faustina. Misschien nog een dagje naar de bedevaartsplaats Częstochowa of Wadowice.

Het tweede deel van de week maken we de Wereldjongerendagen mee met overal muziek uit verschillende landen, de aankomst van paus Franciscus, de kruisweg, een ontmoeting met Letse en Nederlandse jongeren. En natuurlijk doen we mee met de nacht onder de blote sterrenhemel, de pauselijke nachtwake voor vrede samen met een miljoen jonge mensen uit de hele wereld. En dan is het mooi geweest en gaan we vliegensvlug terug met het vliegtuig. Kosten +/- 600 euro, exclusief maaltijden en entrees.

Interesse of info? Laat je horen vóór 1 januari.

Mail pastorschevers@gmail.com

of bel 06 - 24 96 70 35





Hoi Kids



De adventstijd is begonnen.

In de adventstijd vieren we dat Jezus de Christus naar ons toe komt, want zijn geboortedatum, 25 december, komt steeds dichterbij.

Vanaf 29 november wordt er daarom iedere zondag een kaars aangestoken op de adventskrans. De 4e en laatste kaars wordt dit jaar op zondag 20 december aangestoken.

➡ *Waarom branden we kaarsen in de kerk en thuis?*

Brandende kaarsen op en rond het altaar in de kerk tijdens de viering, zijn een symbool van God en van Jezus. Want Jezus zei: "Ik ben het licht van de wereld".



De mensen die gingen geloven in God en Jezus, de Christenen, veranderden dit weer. Zij gaven aan licht de betekenis van nieuw leven. Het kindje Jezus bracht licht en verlossing naar de aarde.

Vroeger brandde men kaarsen in de Kerstboom, tegenwoordig hebben we elektrische kerstverlichting, dat is veel veiliger!



Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website voor een werkje:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids



Franciscusfeest



4 oktober 2015

