

FL.  
FRAN  
SCUS  
US  
PAROCHIE

# FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN

4  
2015

PAROCHIEBLAD



“Canticle of the Creatures” The Franciscan Sisters of Christian Charity, Manitowoc, WI USA



## Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 4, nummer 4  
september 2015

Verschijnt: 5 x per jaar  
Oplage: 7.100 exemplaren  
Druk: Van Horssen Waardenburg  
Opmaak: Moose Zaltbommel

### *Algemeen secretariaat*

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: dinsdag en donderdag  
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten deze tijden kunt u inspreken op een antwoordapparaat of bellen naar het ingesproken noodnummer.

[info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)

### **Belangrijk!**

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het *Algemeen secretariaat*.

### *Algemene bankrekening*

IBAN: NL83 RABO 0179 9793 45  
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

### *Kopij*

18 November is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer. Dit zal worden bezorgd rond 12 december 2015.

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)

## Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
[redactie@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:redactie@katholiekbommelerwaard.nl)

• **waarnemend hoofdredacteur:**  
Jos Vriesema (0418-631215)  
[josvriesema@martinusparochie.nl](mailto:josvriesema@martinusparochie.nl)

• **samenstellers:**  
Henny Lieshout (06-40613605)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)  
Mirjam Duijts-As (06-36115739)  
[mirjamduijtsas@hotmail.com](mailto:mirjamduijtsas@hotmail.com)

• **contactpersonen:**

#### *Alem:*

Sjan van Mook (0418-662052)  
[s.vanmook@live.nl](mailto:s.vanmook@live.nl)

#### *Ammerzoden:*

Henny Lieshout (06-40613605)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)

#### *Hedel:*

Annemarie van Osch (073-5992765)  
[a.vanoschvb@hotmail.com](mailto:a.vanoschvb@hotmail.com)

#### *Kerkdriel:*

Cees Janmaat (0418-632001)  
[jacktar@concepts.nl](mailto:jacktar@concepts.nl) Riet Corten

#### *Rossum:*

Bertha van Doorn (0418-512340)  
[berthavandoorn@upcmail.nl](mailto:berthavandoorn@upcmail.nl)  
José Vullings

#### *Velddriel:*

Hetti van Kessel (0418-635987)  
[h.kessel20@upcmail.nl](mailto:h.kessel20@upcmail.nl)

#### *Zaltbommel:*

Tiny van Steenberg (0418-514262)  
[tinyvansteenbergen@gmail.com](mailto:tinyvansteenbergen@gmail.com)  
Han van der Waal



## Toekomst

Het school- en werkjaar 2015-2016 is gestart en de contactgroepen van de zeven kerken van onze Franciscusparochie hebben de Jaarplanning voor het aankomende jaar ontvangen.

*Wat gaat er allemaal gebeuren in de nabije toekomst?*

Van alles, als ik zo onbescheiden mag zijn met mijzelf te beginnen: op 5 augustus ben ik met emeritaat, met pensioen gegaan. Tijdelijk heb ik nog een aantal taken op mij genomen, maar we hopen in de loop van het jaar een nieuwe pastoraal werker (m/v) te kunnen verwelkomen.

In het komend jaar willen we meer aandacht gaan besteden aan het jongerenpastoraat. In de rubriek van pastor Schevers kunt u daar meer over lezen. Onder andere over een filmavond die op 2 oktober zal plaatsvinden.

Er is ook minder aangenaam nieuws. In de rubriek van de contactgroep van Rossum kunt u lezen over de stand van zaken met betrekking tot de verkoop van hun kerkgebouw. Kortom: dit blad is meer dan de moeite van het lezen waard en houd dan niet op als u de pagina's over uw eigen kerk en dorp gelezen hebt.

Niet toevallig valt dit blad vlak voor 4 oktober bij u in de bus. Op 4 oktober vieren we met elkaar het feest van Sint Franciscus, en dat feest vinden we zo belangrijk, dat we samen komen in de kerk van Kerkdriel en de vieringen in de andere Bommelerwaardse kerken laten vervallen. Meestal komen we in onze eigen kerk samen, maar op twee dagen in het jaar (de eerste zondag van mei als we op bedevaart gaan en de eerste zondag van oktober als we het feest van Franciscus vieren), komen we vanuit onze zeven kerken op één plaats samen.



Het zal velen van u dan wat meer moeite kosten om naar de kerk te gaan, maar het is belangrijk te vieren dat wij met elkaar als Franciscusparochie - voor de moeilijke maar belangrijke taak staan de katholieke kerk in de Bommelerwaard levend te houden. Daarom wil ik u heel nadrukkelijk uitnodigen om 4 oktober mee te vieren. Dat er dan ook iemand afscheid neemt is daarbij van ondergeschikt belang.

Laten we van 4 oktober een mooie dag maken, een dag van ontmoeting, een dag waarop we ons door Franciscus laten inspireren. Dan kunnen we weer een jaar lang verder bouwen aan onze kerk, want kerk-zijn, dat doe je samen!

*Jos Vriesema  
Waarnemend hoofdredacteur*



## Over Franciscus - Dankzeggen (14)

Op 14 juli jongsleden, vroeg in de ochtend, overleed op 99-jarige leeftijd, onze trouwe medebroeder en mijn dierbare vriend Frans van Lingen. Frans heeft mij door zijn manier van leven en werken veel geleerd. Zo leefde hij in het besef dat alles wat je bent en wat je hebt, alleen gave is, gave van Gods goedheid. Daarover wil ik het graag hebben in dit artikel.

Als je de naam 'Franciscus van Assisi' noemt, dan roept dat bij velen op: 'armoede'! Hij heeft immers de armoede gekozen. Toch is dat laatste nog maar de vraag. Je zou misschien beter kunnen zeggen: hij

heeft de armoede gevonden. Terwijl hij eerst een zelfbewuste en bij zijn vrienden populaire jongeman was en dacht, dat hij het leven zelf wel maken zou, heeft hij op een gegeven moment zijn armoede ontdekt. Dat was toen hij de melaatse ontmoette. Dat was voor hem de schokkende ervaring van de broosheid en kwetsbaarheid van het menselijk bestaan. Toen hij de melaatse omhelsde, omhelsde hij tegelijk zijn eigen menselijke beperkingen en aanvaardde hij zichzelf in zijn menselijke onvolkomenheid. En hij ging de melaatsen, die als uitgestotenen een armzalig leven leidden, dienen en verzorgen. Want hij voelde, dat hij ten diepste slechts een mens was als zij. De armoede, die hij vervolgens aanvaardde, was voor hem eigenlijk niets anders dan de uitdrukking en het logische gevolg van die diepere en wezenlijke armoede van iedere mens. Hij begon toen steeds meer te beseffen, dat je je leven niet zelf kunt maken maar dat alles wat je bent en wat je hebt, alleen gave is, gave van Gods goedheid. En toen werd hij een dankbaar mens, die nooit genoeg kon krijgen van het prijzen en danken van God, de Bron van alle goeds. Franciscus dankte en preeks zijn Heer in ontroerende lofzangen. De bekendste lofzang is zijn Zonnelied, het Lied waarin hij alle

### *Telefoon pastores*



#### **Pastoor Van den Hout**

is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

#### **Pastor Bertus Bus**

is bereikbaar op zijn huisadres in Den Bosch: 073 - 687 56 34

#### **Pastor Stefan Schevers**

is te bereiken op 073 - 599 12 16

#### **Diaken Peter de Snoo**

is te bereiken per e-mail:

[p.de.snoo2@kpnmail.nl](mailto:p.de.snoo2@kpnmail.nl)

of tijdens het spreekuur in het parochiecentrum van Kerkdriel: iedere dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur





schepselen zijn broeder of zuster noemt en hen uitnodigt om samen met hem God lof te brengen. Hij vat dat samen in die ene zin die tegelijk het thema vormt van het Zonnelied: "Geloofd zijt gij, mijn Heer, met al uw schepselen."

Franciscus houdt ons voor steeds alle goeds in dank terug te brengen naar de Gever daarvan. In deze tijd wordt ons heel sterk het idee gesuggereerd, dat je je leven zelf moet maken. En je moet jezelf worden, wordt ons gezegd. Nu is dat laatste natuurlijk helemaal waar, maar wel is het de vraag, of dit een proces is, wat je vooral zelf maakt. En of niet veeleer daarin een grote rol speelt, dat je eerlijk jezelf probeert te zien en dan ook met al je beperkingen leert aanvaarden. Zouden daar dan ook de moeilijkheden en tegenslagen, die je op je weg ontmoet en die je soms dramatisch met de menselijke beperktheid confronteren, niet een onmisbare rol in spelen? Als je dan beseft, dat Gods goedheid je, zoals je bent met al je mankementen, onvoorwaardelijk liefheeft en aanvaardt, dan kun je - ook temidden van teleurstellingen - een dankbaar mens worden. En gelukkig ben je, als je dit, misschien na een jarenlang proces bereikt. Want dat is bevrijdend en weldadig. Dat is de grote levenswijsheid, die Franciscus ons leert.

*Pater Bertus Bus*

## Wereldmissiemaand

Oktober is de maand waarin onze aandacht gevraagd wordt voor de missie: de opbouw van de jonge kerk in de derde wereld. Dit jaar vraagt Missio in het bijzonder onze aandacht voor de kerk in Pakistan.

In het islamitische Pakistan hebben minderheidsgroepen, onder wie de christenen het erg zwaar. Het land kent een grote armoede en veel mensen zijn analfabeet. Er is veel religieus geweld en er zijn regelmatig terroristische aanslagen. De situatie van vrouwen en meisjes is schrijnend.

De ruim een miljoen katholieke gelovigen in Pakistan hebben onze steun hard nodig. In de oktobermaand vinden dan ook collectes plaats om de jonge kerken te steunen. Doet u a.u.b. ook mee.

Wilt u het werk van Missio steunen, dan kun u een bijdrage storten op rekening:

NL65 INGB 0000 0015 66

t.n.v. Missio Wereldmissiemaand  
Den Haag.

Meer info.vind u op [www.missio.nl](http://www.missio.nl)





## Met pensioen...

U zult het vast wel eens meegeemaakt hebben, persoonlijk of in uw familiekring: het feit dat iemand zijn of haar vijftenzestigste levensjaar heeft vol gemaakt. In mei is het mij overkomen en ik moet zeggen, dat het in alle opzichten een "unieke" ervaring is.

Zo'n dag moet natuurlijk op een grootsere wijze gevierd worden dan een doorsnee- verjaardag. Zelf ben ik niet zo'n verjaardagsmens, maar dankzij de mensen om me heen - en dankzij de sympathie van de weergoden - is het een drukke, maar onvergetelijke dag geworden.

Maar daarna gebeurt er niets, je gaat de dag erna weer gewoon aan het werk en je agenda staat weer vol afspraken en klusjes die gedaan moeten worden. Want onze regering heeft besloten dat de pensioenleeftijd op korte termijn omhoog moet naar 67 jaar en voor mij betekent dat, dat ik nog drie maanden mag/moet werken alvorens ik in aanmerking kom voor aow en pensioen.

De regering stimuleert de laatste jaren dat mensen ook na hun 65ste blijven doorwerken, maar voor

het bisdom geldt "tijd is tijd" en ik mocht dan ook een keurige brief van het bisdom ontvangen waarin ik bedankt werd voor alle bewezen diensten en een eervol ontslag kreeg vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.



Op 5 augustus was het dan zo ver; aan mijn functioneren als pastoraal werker in de H. Franciscusparochie kwam een einde. Daar merkte ik op dat moment niet zoveel van, want ik was op dat moment heerlijk in Polen op vakantie.

Ik had het pastorale team beloofd, zolang mijn toegezegde opvolger (het bisdom ging akkoord met de aanstelling van een half-time pastoraal werker (m/v)) er niet zou zijn, een aantal lopende zaken af te werken. Dus kom ik nog

op min of meer regelmatige tijden (een paar keer per week) in de parochie en op het parochiecentrum.

Vijftenzestig jaar! Toen ik nog jong was klonk me dat als een magisch getal in de oren. Dan was je zo oud dat je niet meer hoefde te werken. En heel veel mensen konden dan al niet meer werken, want die waren vanwege hun slechte gezondheid



afgekeurd. Als je vijftenzestig werd, dan was je dus echt oud.

Ik geef toe, mijn baard is al witgrijs en mijn hoofdharen zijn doorzichtig geworden, maar dat betekent beslist niet dat ik mij oud voel. Het pastorale werk dat ik de afgelopen twaalf jaar in de Bommelerwaard gedaan heb is mij prima bevallen, en ik zou er best nog een tijdje mee door kunnen gaan.

Maar van de andere kant: het is ook leuk om nu aan andere zaken toe te kunnen komen, omdat een aantal zaken niet meer moet!

Zo is het heerlijk om niet meer iedere dag vanuit mijn woonplaats Vlijmen via Treurenburg en de Hedelse brug naar Kerkdriel te moeten rijden - omdat de A2 weer eens verstopt zit. Het is fijn om niet een paar keer per week tegen mijn echtgenote te moeten zeggen, dat ik die avond niet thuis ben, omdat ik weer een vergadering heb.

Het is heerlijk om niet iedere ochtend in je agenda te moeten kijken wat er op het programma staat, maar om jezelf eens af te vragen: "Wat zal ik vandaag eens gaan doen."

Vijftenzestig worden betekent onvermijdelijk ook terugblikken op

wat je van je leven gemaakt hebt. Van jongs af aan was ik geboeid door het kerkelijk gebeuren, misschien omdat ik vanaf mijn eerste communie misdienaar ben geweest, misschien omdat mijn moeder vier zussen in het klooster had en een broer die priester is geworden, maar zeker ook omdat ik geboeid was door de wijze waarop in de kerk Jezus ter sprake kwam en

in rituelen verbeeld werd. Hoe dan ook, toen ik twaalf jaar was ging ik naar het kleinseminarie van de MSC (Missionarissen van het Heilig Hart) in Driehuis, en na mijn middelbare school ben ik theologie gaan studeren in Tilburg. Een

aantal jaren was ik lid van een leefgroep van de MSC, maar op een gegeven moment heb ik daar afstand van genomen.

Toen ik mijn pastorale stage deed, leerde ik Urszula kennen en in 1978 trouwden we en sloot ik mijn studie succesvol af.

Maar ik zag voor mezelf toch een toekomst in het pastoraat en in 1979 werd ik aangesteld als pastoraal werker bij het DPC (Diocesaan Pastoraal Centrum) in Den Bosch. Boeiend en gevarieerd werk: het begeleiden van pastores, (parochie)besturen en pastorale werkgroepen en het ontwikkelen van





allerlei materialen als cursussen en brochures. Het was uitdagend en dankbaar werk: ik kwam op veel plaatsen in het bisdom. Nadeel was wel: je bleef als begeleider toch altijd wat op afstand staan van het dagelijkse pastorale werk.

In 2003 moest het bisdom gaan bezuinigen en mijn functie kwam te vervallen. Maar wat een geluk: ik werkte op dat moment al in de Bommelerwaard waar ik het proces om tot een Pastorale Eenheid te komen begeleidde. Toen ging pastor van Zeelst met emeritaat en dreigde pastoor van Bronkhorst in zijn eentje voor zeven kerken te komen staan. Kort gezegd: ik kreeg een nieuwe functie in de Bommelerwaard en werd daar eerst aanspreekbare pastor voor Kerkdriel Alem en Rossum.

Over hoe ik het in de twaalf jaar daarna als pastor gedaan heb mogen anderen oordelen, maar ik heb hier altijd met veel plezier gewerkt en ik was en ben dankbaar voor de steun die ik van enorm veel mensen heb gehad. Maar over wat er die twaalf jaar is gebeurd wil ik graag in de viering van 4 oktober iets zeggen en in het volgende blad schrijven.

*Jos Vriesema*

# Bedankt!

## Het lichtende woord

Er was eens een jongetje dat logeren ging bij zijn oma. Ze had hem naar bed gebracht en toegestopt. Daarna was ze zacht het slaapkamertje weer uit gegaan. Het ventje kon echter niet slapen, hij vond het eng in het donker, en vreemd.



'Oma', riep hij, 'oma, wilt u even wat zeggen; het is hier zo donker.'

'Maar kindje', antwoordde oma vanuit de huiskamer, 'als ik wat zeg, blijft het toch even donker?'

'Nee, oma, als u praat, wordt het licht.'

(Eens verteld door S. Freud)

*Woorden kunnen soms toveren: er zijn lichtende woorden, verlossende en bevrijdende woorden, kwetsende en dodelijke woorden. Soms genezen woorden, zijn ze als balsam, geven ze troost, en toen iemand zei: 'Ik ben het woord uit de hemel', toen hebben zeker de eenvoudigen het begrepen.*

VK





## Theaterstuk 'Franciscus spreekt' komt naar Den Bosch

De Franciscaanse Beweging presenteert op 2 oktober om 20.00 uur in samenwerking met de Minderbroeders Kapucijnen in Den Bosch de voorstelling 'Franciscus Spreekt'.

Geert Fierens, in de rol van Franciscus, speelde deze voorstelling al ruim vijftig keer in België en trok daarmee meer dan zesduizend bezoekers. Samen met zijn toneelgroep Roeach hebben ze al drie tournees achter de rug en komen nu naar Nederland om het levensverhaal van Franciscus op moderne en toegankelijke wijze te vertolken.

Fierens speelt verschillende dialogen van Franciscus van Assisi uit alsof Franciscus zelf op het toneel staat. Van de ontmoeting met de Sultan tot het voorval met de wolf van Gubbio, ze passeren allen de revue. Ze worden gekoppeld aan thema's die in de huidige maatschappij ook nog spelen. De tachtig minuten durende voorstelling vindt plaats in de kapel van de Minderbroeders Kapucijnen in Den Bosch. Na afloop is er tegen vrijwillige vergoeding een hapje en een drankje.

Kaartjes zijn te bestellen via de website of op de avond zelf aan de deur. Wil je zeker zijn van een plekje, reserveer dan online.

Telefoon 073 - 613 13 40

[info@franciscaansebeweging.nl](mailto:info@franciscaansebeweging.nl)

[www.franciscaansebeweging.nl](http://www.franciscaansebeweging.nl)

*De Franciscaanse Beweging brengt mensen samen die zich aangetrokken voelen tot het gedachtegoed van Franciscus en Clara van Assisi. Hun levenswijze inspireert om eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend door het leven te gaan. Zij hechtten niet aan status of materie en hadden onvoorwaardelijk lief. Hun compassie heeft velen in het hart geraakt, en doet dat tot op de dag van vandaag nog steeds. Kernwaarden van de FB zijn: eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend.*



## Het Letse avontuur...

De Letse band 'Ex Animo' wil net wat anders. Ze trok door Europa gesponsord door de stichting die pastor Schevers en pastoor Grubben hebben opgericht: House of Unity. Een stichting verbonden aan het gelijknamige huis in de Letse hoofdstad Riga. Alle gasten die het huis bezoeken doen een gift en daarmee worden Letse jongereninitiatieven ondersteund. De vruchten die er groeien zijn talrijk. De coördinatrice van het Huis van de Eenheid heeft net afscheid genomen, maar we hebben een nieuwe gevonden. De oude coördinatrice heeft een team opgezet voor een nieuw evenement in Letland, namelijk "kerkennacht". Een lange avond waarin kerken de deuren wagenwijd openen. Ze ontvangen

mensen met koffie en iets te eten. Er zijn (koor)concerten, meditatieve vieringen, aanbidding, vespers, open innovatieve presentaties, de gehele avond door. De tweede keer sloten zich al 154 kerken aan vanuit verschillende denominaties. En in juli kwamen er vijftien Letse jongeren een week lang op missie in Nederland. Ze gebruikten hun vakantietijd om hier uit te wisselen en muziek te maken. Ze speelden in de grote steden van ons bisdom en bij ons in de parochie, in de Leijenstein, in de Drielse Martinuskerk en ze gaven een lunchconcert in het eetcafé Opa Pietje in Kerkdriel, midden op het Mgr. Zwijnsplein. Ze zijn gratis te beluisteren: [www.soundcloud.com/ex-animo-lv](http://www.soundcloud.com/ex-animo-lv) Wilt u op de hoogte blijven of wilt u ook een keer een kijkje nemen in Letland en op interculturele tocht





gaan, of wilt u wat bijdragen van-  
uit uw gaven aan het leven van  
Letse, jonge Letse medegelovigen  
uit verschillende kerken, raadpleeg  
dan de website: [www.pastoorke.nl](http://www.pastoorke.nl)

## Op bezoek

De parochie Heilige Franciscus, heeft met 16 mensen uit de Bommelerwaard in juli de Letse parochie bezocht van de Heilige Maria Magdalena. Pastor Schevers deed een huwelijkspreek en van te voren waren we uitgenodigd te gaan lunchen. Het werd een volledig verzorgde warme maaltijd in het pas opgerichte centrum met de naam "Gezinshuis". Een project voor ondersteuning van jonge gezinnen, kinderen met een beperking, jongeren uit gebroken gezinnen, voor relatietherapie, etc. Dit huis wordt echter ook gebruikt voor de gemeenschapsopbouw van de parochie. Voor de huwelijksmis waren wij van harte welkom. En we zaten aan een grote tafel, op de stoelen van de zolder van Hedel. We zagen een Hedelse bidstoel en een bewerkte en gerenoveerde kerkbank uit Berlicum in het pas geopende museum staan onder in het huis. Wat prachtig om hele oude zaken hier weer zo te zien pronken. Mensen zijn echt fier op hun traditie en gemeenschap.

## Project kerkklokken in het hart van Riga

Graag willen we u de gelegenheid geven om ook uw financiële steentje bij te dragen aan de nieuwe droom van de Maria Magdalena kerk in het hart van de stad Riga. Ze hebben namelijk na de lange communistische overheersing, geen eigen kerkklokken meer. Daarnaast zijn ze vol verlangen op zoek.



We kwamen samen uit in een aan de eredienst onttrokken kerk in Den Haag. Echter nu blijkt dat het demontieren van klok-

ken, het overbrengen en het herinstalleren ervan een erg dure zaak is. U begrijpt het al. Op het Franciscusfeest (4 oktober) staat pastor Schevers te venten met potjes honing uit Letland. Een ieder die een gift geeft van boven de € 7,50 schenkt die voor de kerkklokken in het hart van Riga. De hele gulle gevers (mensen die wat bijdragen boven de € 35,=) zullen een heel mooi Mariabeeld thuisbezorgd krijgen.

Nieuwsgierig naar de parochie van Vicaris Andris Kravalis, met wie we de beste banden hebben vanuit de Bommelerwaard? Zoek dan op internet op:

[www.magdalenasdraudze.lv](http://www.magdalenasdraudze.lv)

*Pastor Stefan Schevers*



## Herkenning

*In de kerk van Maasbommel staat een beeldengroep van Maria van La Salette: Maria die ons waarschuwt terug te keren naar de kerk van haar Zoon, onze God. Ze kan de last van haar Zoon niet meer aanzien met alle gevolgen van dien. Het doet mij denken aan mijn jeugd.*

*In ons gezin van zes kinderen kwam het wel eens voor dat mijn broertje en ik gelijktijdig naar bed gingen. We sliepen in een tweepersoonsbed met twee eenpersoonsmatrassen.*

*Het was dus duidelijk waar de scheidslijn liep. Maar u voelt hem al aankomen: soms kwam daar gedonder van en lagen we te klieren.*

*Ons mam kwam dan twee keer naar boven om ons uit elkaar te halen en dat lukte met wisselend succes. Dan bleef ze onder aan de trap roepen: jongens ga nu eens slapen! Als die poging ook niet tot het gewenste resultaat leidde, werd mijn vader ingeschakeld. Dan was er geen onderhandelen meer mogelijk. De gloeiende billen staan me nog haarscherp voor de geest. Maar wat me nóg scherper voor de geest*

*staat, is dat het niet zozeer de billenkoek was die me pijn deed, maar het feit dat mijn vader ons moest corrigeren.*

*Als ik aan die momenten terugdenk, dan zie ik mijn moeder als Maria, die mij liefdevol terugfloot en mijn vader als mijn hemelse Vader die - als het moet - zwaarder geschut inzet om mij weer in het gareel te krijgen. Ik bedoel te zeggen: tolereert God alles? Mijn antwoord daarop is een hartgrondig: neen. Hij corrigeert ons nèt zoals mijn ouders destijds deden. Dat doet Hij niet met billenkoek. Nee, God heeft ons zó geschapen dat er automatisch een rood lampje gaat branden als we een verkeerde weg inslaan.*

*Dat rode lampje uit zich dan bijvoorbeeld in gewetenswroeging of doorwaakte nachten. Dat zijn de momenten waarop God ons even laat spartelen. Maar we hebben altijd de zekerheid - net zoals destijds met mijn ouders - dat wát we ook doen: Gods liefde voor ons heeft altijd het laatste woord.*

Peter de Snoo





## Data Eerste H. Communie en Vormsel 2016

Ook in het nieuwe schooljaar zullen er weer Eerste H. Communie- en Vormselvieringen in onze kerken plaatsvinden. Hieronder volgen de data:

### *Eerste H. Communie*

<i>Plaats</i>	<i>Presentatie</i>	<i>1<sup>e</sup> H. Communie</i>	<i>Naviering</i>
Alem en Rossum	Zo 27 maart	Zo 24 april	Zo 12 juni
Ammerzoden	Zo 13 maart	Zo 22 mei	Zo 26 juni
Hedel	Zo 3 januari	Zo 24 april	Zo 5 juni
Kerkdriel	Zo 28 februari	Zo 22 mei	Zo 26 juni
Velddriel	Zo 20 maart	Zo 15 mei	Za 25 juni
Zaltbommel	Zo 28 februari	Zo 29 mei	---

Pastor Bus zal voorgaan in de Eerste H. Communievieringen in Alem, Ammerzoden en Zaltbommel, pastor Schevers gaat voor in de vieringen in Hedel, Kerkdriel en Velddriel.

Alle genoemde vieringen vinden in de genoemde kerken plaats op de gebruikelijke tijden (9.30 of 11.00 uur, de naviering in Velddriel op zaterdagavond 19.00 uur), alleen voor de Eerste H. Communievieringen in Kerkdriel gelden afwijkende tijden, namelijk 10.00 en 13.00 uur.



### *H. Vormsel*

In het komende schooljaar zal het sacrament van het Vormsel worden toegediend door vicaris-generaal R. van den Hout, die ook onze pastoor is. En wel op de volgende data:

<i>datum</i>	<i>viering</i>	<i>plaats</i>	<i>voor vormelingen uit</i>
Za 2 april 2016	Power of Fire	Den Bosch	Bisdom Den Bosch
Vr 8 april 2016	Vormselviering	Ammerzoden	Ammerzoden en Hedel
Za 9 april 2016	Vormselviering	Kerkdriel	Kerkdriel
Za 16 april 2016	Vormselviering	Zaltbommel	Alem, Rossum, Zaltbommel

Deelname aan de Power of Fire-dag is een vast onderdeel van de vormselvoorbereiding. Alle Vormselvieringen beginnen om 19.00 uur.





## Van de bestuurstafel

Vakantieperiode, rustperiode, ook bestuurlijk gezien zijn de twee afgelopen maanden rustig verlopen. Half september is weer de eerste bestuursvergadering, waarin wij hopen met een opgefriste en hernieuwde blik naar oude en nieuwe zaken te kunnen kijken.

Eén daarvan is het beleid rond de veiligheid in en rond onze kerken en kerkhoven. De wet vraagt ons daar niet alleen naar te kijken maar ook om gedetailleerd risico's in kaart te brengen en daarop actie te ondernemen. Niet zo'n eenvoudige klus. Risico's erkennen is één ding maar vrijwilligers overtuigen van het belang van veilig werken en dit praktisch faciliteren, een ander. We zijn er nog volop mee bezig en komen hierop terug.

Wie niet stil gezeten heeft is onze man van bouwzaken, Hans Zonneveld. Hij is doorgestaan met stappen zetten die leiden tot de verkoop van de kerken van Rossum en Hedel. Onder de rubriek van 'Rossum' doet Jos Vriesema uitvoerig verslag over het tekenen van het (voorlopig) koopcontract van de Rossumse kerk. De inschatting is dat binnen afzienbare tijd de kerk gesloten moet worden, een pijnlijk en moeilijk moment niet alleen voor de Rossumse gemeenschap maar voor de gehele H. Franciscusparochie. Ook voor de kerk in Hedel geldt dat er overleg is met enkele potentiële kopers.

Om te komen tot de mogelijke nieuwbouw van een pastorie bij de hoofdkerk in Kerkdriel is de pastores verzocht voorwaarden en verlangens kenbaar te maken en in te dienen bij het bestuur. In de komende vergaderingen zal duidelijk worden of doorgestaan kan worden op de ingeslagen weg.

Zondag 4 oktober, op het jaarlijks terugkerende Franciscusfeest, neemt de parochie afscheid van Jos Vriesema. Het bestuur heeft de contactgroepen van Alem, Rossum, en Kerkdriel gevraagd dit afscheid te organiseren. Het belooft een mooi afscheid te worden. U bent allen hartelijk welkom. Jos heeft aangegeven graag als vrijwilliger aan onze parochie verbonden te blijven.

De parochie heeft zoals al eerder gemeld van het Bisdom toestemming gekregen voor het aantrekken van een halftime pastoraal werker (m/v). Voorwaarden die gesteld worden, zijn een volledige theologische opleiding en goede organisatorische capaciteiten. De pastoraal werker zal in principe niet voorgaan in vieringen. Tot 15 september konden aspirant kandidaten reageren o.a. op een oproep op de site van: [www.reliwerk.nl](http://www.reliwerk.nl). We hopen van harte een goede kandidaat te kunnen vinden die zich thuis voelt in onze parochie.



## *H. Hubertuskerk Alem*

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem  
telefoon 0418 - 662561

IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,  
Meerenstraat 9, Alem  
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -  
Hooijmans, 't Buske 25, Alem  
tel. 0418 - 66 20 63

## Allerzielen

### *Extra viering op 1 november*

Op zondag 1 november wordt in onze kerk de Allerzielenviering gehouden. Het opgeven van de intenties kunt u doen voor 6 oktober bij Ger van Boxtel.

## Kerstmis

24 december is de nachtmis om 19.30 uur en Eerste Kerstdag om 9.30 uur is er een gezinsviering. De intenties moeten voor 6 oktober aan Ger van Boxtel worden doorgegeven.

## Doopviering

Zondag 8 november is doopzondag. De tijden zijn 13.00, 13.45 en 14.30 uur. Voorbereidend gesprek: woensdag 21 oktober in het parochiecentrum te Kerkdriel.

## Bestellen Heilige Missen

Misintenties kunt U opgeven bij Ger van Boxtel ('t Buske 25, tel. 0418-662063). Wilt U de intenties in het kerkblad van november en december vermeld hebben, dan dienen de opgaven binnen te zijn vóór 6 oktober op het bovenstaande adres.

Mocht U vergeten zijn een H. Mis te bestellen, dan kan dit nog na deze datum, maar er kan dan geen vermelding meer worden opgenomen in ons kerkblad. Wel wordt de intentie afgelezen in de kerk.

## Franciscus van Assisi en de natuur

Franciscus van Assisi was een man met een grote aantrekkingskracht, voor mens en dier. Ook in onze tijd spreekt Franciscus tot de verbeelding van veel mensen.

Waarom voelen tegenwoordig zoveel mensen zich aangetrokken tot de man uit Assisi? Zelfs onze paus voelt zich tot Franciscus aangetrokken.





Franciscus' naam wordt met de natuur en het milieu in verband gebracht. De mensen weten dat Franciscus een bijzondere verhouding had tot alles wat leeft.

Hij sprak met vogels, de wilde wolf maakte hij tam. De maan en de zon noemde hij zijn broer en zus. Hij zong over alles wat leefde en dankte de Schepper. Dat spreekt ons aan.

Het is een grote behoefte in onze tijd om op een andere manier om te gaan met de natuur. We beseffen ook steeds beter dat we voorzichtig moeten omgaan met de aarde en dat het milieu erg belangrijk is. We willen immers dat onze kinderen en kleinkinderen en alle generaties daarna ook nog kunnen genieten van deze geweldige planeet. We moeten onze prachtige aarde delen met een steeds groter wordende bevolking. Later we er alsjeblieft zuinig op zijn!



## Fanfare Alem viert haar gouden jubileum!

De Fanfare Alem is in oktober 1965 begonnen als Jeugdfanfare. Zo was de Alemse muziekvereniging letterlijk en figuurlijk een kleine vereniging. Achtentwintig schoolgaande kinderen speelden hun noten onder leiding van de eerste dirigent Jan van Nerijnen. Waar velen dachten dat dit geen lang leven beschoren zou zijn, is het tegendeel bewezen.

Jeugdfanfare Alem is inmiddels uitgegroeid tot Fanfare Alem. Kinderen van toenmalige jeugdleden zijn inmiddels ook lid geworden en zo is de vereniging gestaag gegroeid naar een ledenaantal van 55 in de leeftijd van 10 tot bijna 80 jaar. Daarvan maken 18 leden deel uit van de Slagwerkgroep. We zijn nu 50 jaar verder en Fanfare Alem is niet meer weg te denken uit de Alemse samenleving. Een bloeiende vereniging, die misschien wel wat jaartjes ouder wordt, maar nog steeds jong van geest is en dat graag uitstraalt, o.a. via de frisse rode kleur van de uniformen en de muziekkeuze.

We hebben dit weten te bereiken door de grote betrokkenheid van velen. Allereerst alle bestuursleden door de jaren heen; hardwerkende en enthousiaste mensen die zich inzetten voor Fanfare Alem, een vereniging die hun lief is. Bijna 37 jaar lang deden zij dat onder de



bezielende leiding van medeoprichter en eerste voorzitter Toon Holt-appels. Bij zijn afscheid is hij dan ook terecht benoemd tot erevoorzitter van onze vereniging. Denk verder aan alle leden; enthousiast zetten zij hun beste muzikale beentje voor en zijn daarnaast ook op allerlei andere manieren zeer actief voor Fanfare Alem, waaronder dirigenten en instructeurs. Ze waren, en zijn nu nog steeds, bezig om het beste uit Fanfare Alem te halen en deden en doen dat niet zonder succes.

Zeker mogen we alle vrijwilligers, donateurs en sponsors niet vergeten. Waar zouden we zijn zonder hun financiële steun. Ook u hebt ervoor gezorgd dat Fanfare Alem de vereniging is die ze nu is. Voor de soms hartverwarmende inzet van alle betrokkenen zijn wij dan ook oprecht dankbaar.

Het startschot voor het jubileumjaar 2015 werd gegeven op zaterdag 10 januari 2015 in de vorm van een prachtig Galaconcert. Alle muzikanten maakten hun opwachting in galakleding en het werd een schitterende avond waarbij muziek te horen was uit 50 jaar Fanfare Alem.

Verder werden muzikale activiteiten georganiseerd voor jong en oud

zoals op zaterdag 14 februari 2015 een Carnavalsconcert in samenwerking met de commissie Carnaval Alem.

Op zondag 12 april 2015 een Seniorentour waarbij een muzikale tour werd gemaakt langs drie verzorgingstehuizen in Maasdiel, te weten De Vaste Burcht te Rossum, Het Zonneliel te Ammerzoden en De Leijenstein te Kerkdiel.



En dan natuurlijk het grootse Muziekfeest in het weekend van 5 t/m 7 juni jl. op het voetbalterrein van VV Alem. Een ouderwets gezellig muziekfeest met medewerking van vele muziekverenigingen uit de omtrek. Een hele organisatie maar een waar spektakel waar we met volle tevredenheid op terug kunnen kijken.



En dan staat nu onze feestelijke receptie t.g.v. het 50-jarige bestaan voor de deur. Op zaterdag 10 oktober a.s. bestaat Fanfare Alem écht

50 jaar en dat wordt gevierd! In de dagen voorafgaand aan deze feestelijke dag zullen onze Zwitserse muzikale vrienden in Alem te gast zijn tot 12 oktober 2015.

Als afsluiting van het jubileumjaar zal er een kerstconcert worden georganiseerd op 19 december om 19.30 uur in de H. Hubertuskerk.



## H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2

5324 AG Ammerzoden

telefoon kerk: 073 - 599 12 15

telefoon koster: 06 - 4800 5229

e-mail:

willibrordusparochie@xs4all.nl

IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.

Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:

maandag, dinsdag, donderdag en

vrijdag: 8.00 - 12.00 uur

intenties idem

## Gerarduskalender

Op de pastorie is de Gerardus kalender 2016 al te koop. De prijs is dit jaar € 6,75. Even bellen of er iemand aanwezig is, is aan te bevelen. Tel. nr. 073-5991215.



## Doopvieringen

Zondag 8 november is de volgende doopzondag.

De tijden zijn om 13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur.

Vorbereidend gesprek: woensdag 21 oktober

in het parochiecentrum te Kerkdriel.

## Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

vrijdag 09 oktober	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
vrijdag 23 oktober	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag 13 november	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
vrijdag 27 november	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag 11 december	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel

Aanvangstijden: Zonnelied 14.30 uur / Lindeboom 16.00 uur.

Van harte welkom.

## Gedachteniskapel

De kapel is van maandag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

*Even een moment van stilte, van rust, van bezinning, een kaarsje branden. U bent van harte welkom*





## Personalia

### *Gedoopt op 5 juli*

- Mike, zoontje van Bart Hooijmans en Sandra Postma, broertje van Brandi, Paradijsweg 4, Kerkwijk.
- Tess, dochtertje van Patrick van Zon en Bianca Verlouw, zusje van Nikki, Delwijnseskade 3, Well.
- Nora van Honk.

### *Gedoopt op 6 september*

- Matthijs, zoontje van Leonardo en Evelien van Zon, broertje van Sanne, Boonkamp 19, Ammerzoden.
- Maud, dochtertje van Wilbert en Patricia van Ravestijn, zusje van Sanne Langehof 42, Ammerzoden.
- Isabella, dochtertje van Jeffrey Bout en Cassandra Goossens, Korenbloemstraat 9, Nederhemert.
- Sophie, dochtertje van Peter Dessé en Karin Dessé-Merks, zusje van Max, Dominee Bakkerushof 30, Hedel.

*Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven, hopen en liefhebben.*

### *Overleden*

Op 27 mei: Anny van Doornmalen-Appels in de leeftijd van 93 jaar. Anny was 56 jaar getrouwd met Martien. In 2007 heeft zij afscheid van hem moeten nemen. Ze was moeder van drie dochters, oma van zeven kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Op maandag 1 juni namen we afscheid van Anny in

onze kerk en hebben haar daarna toevertrouwd aan de aarde bij haar man Martien.

Op 6 juni: Wim Tab in de leeftijd van 87 jaar. Wim was weduwnaar van Toos, van wie hij in 2011 afscheid heeft moeten nemen. Hij was vader van twee kinderen en opa van twee kleinkinderen. Op donderdag 11 juni was er een avondwake voor Wim in onze kerk. De volgende dag is Wim gecremeerd in crematorium "De Maaslanden" te Nieuwkuijk.

Op 12 juli: Reinard van Mil in de leeftijd van 82 jaar. Reinard was ruim zestig jaar echtgenoot van Bets Dekkers. Hij was vader van vijf kinderen en opa van negen kleinkinderen. Op vrijdag 17 juli was er in onze kerk een avondwake voor Reinard en op zaterdag 18 juli is Reinard aan het vuur toevertrouwd te Nieuwkuijk.

Op 21 juli: Hendrik van Geffen in de leeftijd van 80 jaar. In 1956 trouwde hij met Adrie Rademakers. In de jaren daarna werden acht kinderen geboren, eenentwintig kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. Op zaterdag 25 juli werd in onze kerk een dienst ten afscheid gehouden. Daarna kreeg hij een, door hemzelf gekozen, plekje op het kerkhof.

*Wij wensen alle nabestaanden veel kracht en sterkte toe.*



## Kerkklokken van slag

Eind juli, begin augustus van dit jaar waren er problemen met het uurwerk en de klokken van onze Ammerzodense Willibrorduskerk. De wijzers van het uurwerk stonden verkeerd en de klokken sloegen niet meer op het juiste moment. Na enkele bezoeken van een technicus van de Noodservicedienst Daelmans uit Lierop waren de problemen opgelost.

Er waren burens die zo gewend waren aan de slag van de klokken op de juiste uren dat er een was die op vriendelijke manier liet weten dat hij liever had dat de klokken werden stilgezet. Op deze manier kwam hij door het klokkengebeier in de war.

De klokken werden op zondag 26 april 1953 in de toren geplaatst. Deken Wehmeyer kwam toen naar Ammerzoden om de klokken te wijden met H.Olie en H. Chrisma. Voor de kerk was een kleine verhoging gemaakt waarop de drie klokken geplaatst waren. De deken werd tijdens de plechtigheid geassisteerd door de franciscaanse pater Romein en Bulters, oud-pastors en vrienden van pastoor Veldman.



De drie geestelijken waren weliswaar jong van geest maar zeer zeker al oud van jaren. Gebukt moesten ze onder de klokken kruipen om daar de zalf aan te brengen. De plechtigheid kreeg door deze moeilijke gymnastische oefening van de drie voorgangers een ietwat komisch karakter.





De klokken werden gedoopt en kregen namen. Hun namen waren:

Maria, Franciscus en Joannes Ooms. In elk der klokken kwam een opschrift. In de Joannes Ooms - klok bijvoorbeeld werd gegraveerd:

*Joannes Ooms is mijn naam  
Tot Godes dienst ben ik bekwaam  
Marskramer met negotie  
Zielenherder vol devotie.*

In de rand van de grootste klok, Maria, stonden de namen van de pastoor en de kapelaan gegraveerd. Ook waren de namen van de kerkmeesters aangebracht.

Per letter kostte dat  $f$  0,50. De kosten van al dit gegraveer werden later met de kerkmeesters F. van Hemert, G. de Rouw, M. Verlouw, H. Smarius en G. van Zeelst verrekend.

De deken kreeg het warm tijdens de plechtigheid en was blij dat de viering ten einde liep. Toen hij tenslotte de klokken met een hamer in werking stelde, sloeg hij telkenmale zo hard dat menigeen vreesde dat hij in een keer alles kapot sloeg. Pastoor Veldman schreef later dat hij dacht dat Wehmeijer graag als xylofoonspeler wilde optreden!





## Allerzielenviering

Zondag 1 november om 15.00 uur is de Allerzielenviering. De overledenen van het afgelopen jaar worden met naam genoemd waarbij een kaars wordt ontstoken en tevens het gedachteniskruisje wordt uitgereikt.

Alle families die dit jaar een dierbare verloren krijgen voor deze viering een persoonlijke uitnodiging. We doen ons best maar het blijft mensenwerk. Mocht u geen uitnodiging ontvangen laat het a.u.b. weten op de pastorie.

*We gaan naar het graf met bloemen, herdenken samen door namen te noemen. Oma, Opa, een vriend, je vader, je moeder, je kind, man of vrouw, mensen die alles betekenden voor jou.*

*Lang of kort geleden zijn ze gegaan, blijven een deel van ons bestaan. Steeds langer wordt de tijd mensen die ons ontvielen, vandaag heel dichtbij op aller-Allerzielen*

## Vriendelijke verzoek

Wilt u niet te lang wachten met het opgeven van intenties voor de Allerzielenviering? Heel graag heb ik de intenties in week 43, van 19 t/m 24 oktober. Dit i.v.m. de herfstvakantie die begint op 26 oktober. Eerder mag ook, eigenlijk is het zo: hoe eerder, hoe liever.

*Bij voorbaat heel hartelijk dank.*

*De parochie-assistente*

## De zaterdagavondviering

Al enkele jaren zijn de voorgangers en waarschijnlijk ook de bezoekers van de vieringen op zaterdagavond in onze Willibrorduskerk niet erg tevreden. Het aantal mensen dat deze vieringen bezoekt, is langzaam teruggelopen.

De Contactgroep van onze kerk heeft daarom besloten om in contact te treden met de leiding van 'Het Zonn lied' met de vraag of deze zaterdagavondvieringen in de kapel van deze stichting gevierd mogen worden. De leidinggevende mensen van 'Het Zonn lied' hebben daar GEEN bezwaar tegen, ze zijn zelfs zeer blij met ons verzoek.

In overleg is besloten om daar mee te beginnen op zaterdag 14 november, de laatste zaterdag van het lopende kerkelijke jaar. Aanvang van de viering is zoals gewoonlijk 19.00 uur. De bewoners van 'Het Zonn lied' kunnen op dat tijdstip ook ter kerke gaan. Normaal is er voor hen één keer in de maand op vrijdagmiddag een eucharistie. Die blijft gewoon.

Voor deze viering zijn een aantal vrijwilligers die ervoor zorgen dat de bewoners die dat willen naar de viering gebracht worden en na afloop weer worden teruggebracht. Misschien kunnen we voor de zaterdagavondviering ook wel vrijwilligers vinden die dat werk willen doen.



## H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4

5321 TC Hedel

telefoon 073 - 599 12 16

e-mail:

parochiewerkgroepghedel@gmail.nl

IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie  
of telefonisch opgeven bij Bets  
de Goeij 073 - 5993595

## Let op

De betaling van grafrechten, kerk-  
bijdragen en misintenties dient u  
over te maken op bankrekening:

**NL46 INGB 0001 0193 41**

ten name van Parochie H. Francis-  
cus H. Willibrorduskerk Hedel.

Over op



## Agenda

Iedere dinsdag- en donderdagochtend om 08.00 uur eucharistieviering

woensdag	23 september	20.00 uur: voorbereidingsavond doop
dinsdag	6 oktober	15:00 uur: Rozenkransgebed
zondag	11 oktober	13.00 uur: doopviering
dinsdag	13 oktober	15:00 uur: Rozenkransgebed
woensdag	14 oktober	15.00 uur: ouderenviering
dinsdag	20 oktober	15:00 uur: Rozenkransgebed
dinsdag	27 oktober	15:00 uur: Rozenkransgebed
zondag	1 november	11.00 uur: viering van Allerzielen + koffie
woensdag	4 november	09:00 uur: kerkwerken
woensdag	11 november	15.00 uur: ouderenviering
woensdag	25 november	20.00 uur: voorbereidingsavond doop
zondag	6 december	11.00 uur: eucharistieviering + koffie
zondag	6 december	13.00 uur: doopviering
woensdag	9 december	15.00 uur: ouderenviering
donderdag	24 december	19.00 uur: Kerstmis, nachtmis m.m.v. Franciscus Vocalis







## Franciscusviering

Op zondag 4 oktober om 10.00 uur is de gezamenlijke viering van het Franciscusfeest in de kerk van Kerkdriel. In de overige kerken zijn dan geen vieringen. De viering zal in het teken staan van het afscheid van Jos Vriesema. Zie ook de achterkant van dit parochieblad.

## Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende doopvieringen gepland:

Zondag 11 oktober 2015 - 13.00 uur  
Zondag 6 december 2015 - 13.00 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen vinden plaats op:

Woensdag 23 september 20.00 uur  
Woensdag 25 november 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.



## Rozenkransgebed

Het is in onze parochie de gewoonte dat in de oktobermaand, de maand van de Rozenkrans, het rozenhoedje wordt gebeden. Elke dinsdagmiddag in de maand oktober wordt, ter intentie van alle aanwezigen en de intenties die in het voorbedenboek worden geschreven, gebeden dat de Heilige Maagd Maria voor ons voorsprekerster moge zijn bij God. Wij nodigen u allen uit deel te nemen aan dit rozenkransgebed op de dinsdagmiddagen in oktober om 15.00 uur.

## Ouderenviering

De eerstkomende viering is op woensdag 14 oktober 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenvieringen zijn op woensdag 11 november en woensdag 9 december 2015.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (073-599 12 16) of naar Bets de Goeij (073-599 35 95); dan wordt dat geregeld!

*Ook u bent bij alle vieringen van harte welkom!*



## Personalia

### *Overleden*

Koosje van de Westelaken - van Aken, echtgenote van Piet van de Westelaken, is overleden op 2 juli 2015 in de leeftijd van 76 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 7 juli 2015 in de H. Jacobus de Meerdere kerk te Den Dungen.

Geertruida Sophia (Truus) Hulscher - Ettema, echtgenote van Henk Hulscher, is overleden op 3 juli 2015 in de leeftijd van 79 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden op 8 juli 2015 in onze kerk.

*Mogen zij rusten  
in de Vrede  
van de Heer.*

### *Gedoopt*

Door het Sacrament van het Doopsel werden in onze gemeenschap opgenomen op 5 juli 2015: Casper en Michael de Kloet

*Dat zij mogen opgroeien tot  
gelukkige mensen.  
Ouders, van harte proficiat!*

## Zaterdagavondviering in het Zonnelied

Een keer per maand wordt er op zaterdagavond een viering in de Willibrorduskerk in Ammerzoden gehouden. Vanaf zaterdag 14 november wordt deze viering verplaatst naar de kapel van 'Het Zonnelied'. De aanvang van de viering is zoals gewoonlijk om 19.00 uur.

De bewoners van 'Het Zonnelied' kunnen op dat tijdstip ook ter kerke gaan. Normaal is er voor hen een keer in de maand op vrijdagmiddag een eucharistie. Die blijft gewoon.

Voor deze viering is een aantal vrijwilligers in touw. Zij zorgen ervoor dat de bewoners die dat willen naar de viering gebracht worden en na afloop weer worden teruggebracht naar hun afdeling. Misschien kunnen we voor de zaterdagavondviering ook wel vrijwilligers vinden die dat werk zouden willen doen.

De Hedelse parochianen zijn natuurlijk vanaf 21 november ook van harte welkom in 'Het Zonnelied'.





---

## zaterdag 26 september

17.30 Leyenstein Eucharistie RvdH  
19.00 Velddriel Eucharistie JVer

## zondag 27 september

9.30 Alem Eucharistie SSch  
9.30 Ammerzoden Eucharistie RvdH  
9.30 Maasdijk Rossum Oecum. JVri  
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch  
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

---

## zaterdag 3 oktober

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

## zondag 4 oktober - Franciscusfeest

10.00 Kerkdriel Eucharistie team

---

## zaterdag 10 oktober

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
17.30 Rossum Agapè

## zondag 11 oktober

9.30 Alem Gebed wg  
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch  
9.30 Velddriel Eucharistie BBus  
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch  
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

---

## woensdag 14 oktober

15.00 Hedel Eucharistie SSch

## zaterdag 17 oktober

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch  
19.00 Ammerzoden Eucharistie SSch

## zondag 18 oktober

9.30 Rossum Gebed wg  
9.30 Velddriel Eucharistie SSch  
10.00 Zaltb. Anker Oecum. BBus  
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

---

## vrijdag 23 oktober

14.30 Zonnelied Eucharistie SSch

16.00 Lindeboom Eucharistie SSch

---

## zaterdag 24 oktober

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
19.00 Velddriel Eucharistie JVer

## zondag 25 oktober

9.30 Alem Eucharistie SSch  
9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus  
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch  
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

---

## zaterdag 31 oktober

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch  
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

## zondag 1 november - Allerheiligen

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch  
9.30 Rossum Eucharistie BBus  
9.30 Velddriel Eucharistie JVer  
9.30 Alem WoCo PdeS  
11.00 Hedel Eucharistie SSch  
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus  
15.00 Ammerzoden Allerzielen wg  
15.00 Zaltbommel Allerzielen BBus

---

## maandag 2 november - Allerzielen

19.00 Kerkdriel Allerzielen SSch  
19.00 Zaltbommel Allerzielen BBus

## zaterdag 7 november

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

## zondag 8 november

9.30 Alem Gebed wg  
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch  
9.30 Velddriel Eucharistie BBus  
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus  
11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

---

## zaterdag 14 november

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch



19.00 Zonnelied Eucharistie SSch

## zondag 15 november

9.30 Rossum Gebed wg

9.30 Velddriel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

11.00 Zaltbommel WoCo PdeS

## zaterdag 21 november

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

19.00 Velddriel Eucharistie JVer

## zondag 22 november - Christus Koning

9.30 Alem Eucharistie SSch

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

## vrijdag 27 november

14.30 Zonnelied Eucharistie SSch

16.00 Lindeboom Eucharistie SSch

## zaterdag 28 november

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

## zondag 29 november - 1e zo vd Advent

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

9.30 Velddriel Eucharistie SSch

9.30 Rossum Oecum.

11.00 Kerkdriel Prot. Oecum. SSch

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

## zaterdag 5 december

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

## zondag 6 december - 2e zo vd Advent

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch

9.30 Rossum Eucharistie BBus

9.30 Velddriel Eucharistie JVer

11.00 Hedel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

## zaterdag 12 december

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

## zondag 13 december - 3e zo vd Advent

9.30 Alem Gebed wg

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch

9.30 Velddriel Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

## vrijdag 18 december

14.30 Zonnelied Eucharistie SSch

16.00 Lindeboom Eucharistie SSch

## zaterdag 19 december

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

19.00 Zonnelied Eucharistie SSch

## zondag 20 december - 4e zo vd Advent

9.30 Rossum Gebed wg

9.30 Velddriel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

11.00 Zaltbommel WoCo PdeS

## Wijzigingen voorbehouden

### Doordeweekse vieringen:

dinsdag / donderdag 8.00 uur - Hedel

woensdag / vrijdag 8.00 uur - Kerkdriel

RvdH pastoor Ron van den Hout

SSch kapelaan Stefan Schevers

BBus pater Bertus Bus

JVer pastoor emeritus Jo Verhoeven

JVri pastoraal werker Jos Vriesema

PdeS diaken Peter de Snoo

wg werkgroep

## Website

Op onze website staan ook alle vieringen compleet met misintenties:

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)



## *H. Martinuskerk*

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
telefoon (0418) 634 602

e-mail:  
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem  
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend  
van 9.30 - 11.30 uur

## Overleden:

Margaretha Heinsbroek-van Dijk (82)  
Maria Plomp-van der Meijden (70)  
Nellie van der Werf-Hommelberg (78)  
Roel Ackermans (81)  
Rien Broekmeulen (69)  
Thea van Hooft-Pompen (89)  
Door Pompen-van Zeeland (88)  
Kees van Beurden (63)  
Jan van Doornmalen (73)  
Bets van der Kammen-van Osch (78)  
Joannes Verstappen (80)  
Gonnie Collard-van Hooft (57)  
Mieke Kooistra-van Heel (52)  
Hendrikus van Geffen (80)  
Angrid Leerintveld-de Veer (55)  
Wijnand Coset (77)  
Johan van Schijndel (88)



## Gedoopt

19 juli:

Jurn Hueskes, Teun Walterus, Kay-lee Hurkmans, Sem Verhoeven en Rens van Daelen.

9 augustus:

Nicola en Lily Walkowicz.

16 augustus:

Nataniël Wicher, Jill van Tuyt en Dani Ackermans.

## Vrijwilligersviering

Op zondag 28 juni werd de jaarlijkse Vrijwilligersviering gehouden, waarin Stefan Schevers en Jos Vrieseema voorgingen.



Ons koor luisterde de viering op; het zong een mooie mis waaraan veel repetities waren besteed. Bravo!







Aan het eind van de mis kwam ook ons jeugdkoor Do-re-mi nog in beeld en was er een spontane samenzing met koor en kerkgangers.

Tenslotte zette Jos een drietal vrijwilligsters van de werkgroep Gezinsvieringen in de schijnwerpers; zij nemen na hun jarenlange inzet afscheid en werden daarvoor hartelijk bedankt.



In deze viering herdachten wij ook het 60-jarig bestaan van ons kerkgebouw en waren de uitgestalde foto's voor velen aanleiding die eens nader te bekijken, met name die welke de inzegening door bisschop Mgr. Mutsaerts lieten zien. In de parochiezaal lagen mappen met de gefotografeerde kunstschaten van onze kerk en de foto's van de restauratie van het prachtige Mariabeeld en dat nu voorin de kerk een mooie plaats heeft gekregen.

Onder de genodigden ontmoetten wij o.a. pastoraal werker Jo Staps die 29 jaar geleden naar Bergen op Zoom verhuisde voor een baan in het ziekenhuis aldaar. Jammer dat

zijn opvolger, Annemiek Adank verhinderd was. Ook Leo van Beurden die op verlof was, gaf acte de présence.

Aansluitend aan de dienst werd door D.E.S. op het kerkplein een optreden verzorgd waar de muzikale spetters van af vlogen.



In het Parochiecentrum werden de kerkgangers ontvangen en kon er onder het genot van koffie, thee en een drankje gezellig wat worden nagepraat. Ook onze burgemeester en zijn echtgenote maakten van deze gelegenheid gebruik; zij waren op het plein signaleerd toen zij van Den Delkant op weg waren naar huis en de muziek hoorden. Op de vraag van Stefan om ook even naar het Parochiecentrum te komen, gingen zij spontaan in.

Al met al mogen we terugkijken op een mooie dag en is een hartelijk dankjewel aan eenieder die bij de opzet en uitwerking heeft meegewerkt, zeker op z'n plaats.





## Kerkhofcommissie

Onlangs heeft Anton Penders de afgetreden leden Lia Franken en Bart Verhoeven thuis uitgenodigd om in kleine kring afscheid van hen te nemen. Onder het genot van een drankje enz. werden herinneringen opgehaald aan de afgelopen jaren, waarin, dankzij een grote inzet, de nodige verbeteringen op de begraafplaats tot stand zijn gebracht. Lia en Bart ontvingen een alleraardigst boekje over de Bommelerwaard. Terloops merkte Anton op dat Lia toch minstens 20 jaar in de parochie actief is geweest, ook in andere werkgroepen. Wij zijn beiden veel dank verschuldigd.

Inmiddels heeft Anton zijn voelsprietten uitgezet en heeft hij zijn voormalige buurvrouw in de Edelmanstraat, Anneke van den Berg-bereid gevonden, lid te worden van de commissie en is de vacature hiermee opgevuld. De redactie wenst haar veel succes!

## Er voor gaan

Een nieuw werkjaar staat weer voor de deur; u/jij als parochiaan zal zeggen: oké, we gaan dan weer over tot de orde van de dag, met andere woorden, voor mij verandert er niets, ik zou echt niet weten waar ik mij druk om zou moeten maken, die kerk loopt niet weg en, we hebben toch een stel goede bestuurders die alles in goede banen leiden!

Ja, alles goed en wel, wanneer we zo gaan denken als lid van een geloofsgemeenschap –en dat geldt voor elke club of vereniging– dan houdt dat geen stand. Dat niet iedereen er zo over denkt, bewijst het feit dat wij in de gelukkige omstandigheid verkeren dat in het afgelopen jaar en ook kortgeleden nog, een aantal parochianen zich heeft aangemeld om op diverse plaatsen in de parochie hun krachten te gaan inzetten, onder andere bij de groep die onze Mariakapel verzorgt, alsook een nieuw team, dat zich bezig gaat houden met de gezinsvieringen, samen met Peter de Snoo, onze diaken. Zo kon ons jongerenkoor Do-re-mi weer verder met een dirigente, die haar moeder spontaan heeft opgevolgd. Tenslotte verwelkomden we een nieuwe kracht in de Kerkhofcommissie.

Dat onze parochie hier erg blij mee is, spreekt voor zich, maar dat geldt ook voor alle huidige vrijwilligers die al lang op diverse plekken onverdroten doorgaan en zo helpen onze parochiegemeenschap gezond overeind te houden! Ook onze voorgangers, Ron, Stefan, Bertus, Jos en Peter willen wij hierbij betrekken. Bravo! En zullen we dan toch maar zeggen: “We gaan er weer voor, met z’n allen!”

*C.J.*

# Bravo!



## In memoriam Wijnand Coset

Wijnand was al geruime tijd ziek, maar ging zoveel als hij kon gewoon door met zijn leven.

Op vrijdag 24 juli vond hij na een moeilijke periode van ziek zijn, die hij dapper gedragen heeft, eindelijk rust. Wijnand was in onze parochie een actieve vrijwilliger. De taken die hij op zich nam vervulde hij met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Hij zou nooit verstek laten gaan, tenzij om gezondheidsredenen. Hij was vaste collectant bij avondwakes. Bij het bouwen van de kerststal was hij lange tijd actief. Ook behoorde hij bij de werkgroep Maria kapel om te openen en te sluiten.

Hij vond het maar vanzelfsprekend dat je tijd vrij maakte voor de parochie en de samenleving. Wat je aanging moest je doen. Zo was Wijnand, iemand waar je onvoorwaardelijk op kon rekenen.

Wijnand bedankt voor je inzet en trouw. Rust in vrede.

*Pastoraat van de Martinuskerk*



## Leo van Beurden aan altaar Martinuskerk

Op zondag 12 juli was Leo van Beurden die voor een korte vakantie in Nederland was, voorganger in de Eucharistieviering. Hij was op het Drielse altaar aanwezig alsof hij er elke zondag de Mis opdroeg! Hij had er kennelijk plezier in al was het niet zo druk als in de kathedraal in Bandung.

In zijn woordje haalde hij de kermis van die dagen erbij. Hoe goed het is om samen plezier te maken. Leo maakte ook van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken voor het: 'Geef ze ook een rondje' weer gehouden door de groep 'Maasdriel steunt haar Missionarissen.' Na het einde van de viering was Leo achter in de kerk waar hij uitgebreid de tijd nam om iedereen de hand te drukken.

Diezelfde week vertrok hij weer naar Bandung, nog op tijd voor het suikerfeest zoals hij zei.

Wij wensen hem veel succes met al zijn werkzaamheden. Leo tot volgend jaar...





## Afscheid werkgroep gezinsviering

Na ruim dertien jaar namen de leden van de werkgroep Gezinsvieringen afscheid. Dit gebeurde aan het einde van de vrijwilligersviering.

Marina de Leeuw, Ingrid Piels, Rose Kollenburg, Gerda Wijgergangs, Diana van Leeuwenstein werden door Jos Vriesema voor het voetlicht gehaald. Hij memoreerde het feit dat hun kinderen inmiddels naar de volwassenheid groeien en zelfs soms het huis al uit zijn.

Dan wordt het tijd om het stokje door te geven. Dit hebben zij inmiddels gedaan en de nieuwe groep zal onder leiding van diaken Peter de Snoo de taken overnemen. Wij wensen hen succes. Voor de vertrekkenden waren er naast de mooie woorden van Jos natuurlijk bloemen! !

*R.C.*

## Kledingactie Mensen in Nood

Deze vindt weer plaats eind oktober. Er is nog geen exacte datum vastgesteld maar uw gebruikte kleding alvast verzamelen en bewaren kan natuurlijk wel.



## Vakantie voorbij

Dat is ongetwijfeld een feit wanneer dit Parochieblad voor u ligt. Hopelijk heeft iedereen weer nieuwe energie opgedaan om met het nodige elan het nieuwe werkjaar te beginnen en ziet u terug op een goede en ontspannen periode. Elders of gewoon lekker thuis, even een pas op de plaats - goed voor ons allemaal - en dan de drempel over voor een nieuwe start. Die maken we ook met nieuwe mensen wat het goede nieuws is voor het komend jaar.

Een jaar ook waarin een grote verandering plaatsvindt door het vertrek van Jos Vriesema, die de pensioen gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hij heeft in de periode dat hij in onze parochie als pastoraal werker aangesteld werd heel veel respect verworven. Op zijn eigen rustige manier, maar met groot inlevingsgevoel heeft hij leiding gegeven aan veel werkgroepen, maar daarnaast ook voor mensen een luisterend oor gehad.

Misschien mag je zeggen dat Jos de kunst verstond goodwill te kweken, cement te maken. Onmisbare kwaliteiten voor iemand die in het pastoraat werkzaam is. Harde woorden, je zou ze van Jos niet horen dat lag niet in zijn aard. Hopelijk blijven we hem tegenkomen al is het maar zo nu en dan.



## Maria kalender 2016

Als vanouds is de kalender voorzien van een prachtig schild, het toont een kleurrijke afbeelding van de Maria van Renkum. Een beeld dat te vinden is in de bedevaartskerk in Renkum (Gld.)

U kunt de kalender bestellen door uw naam en adres te noteren op de lijst die achter in de kerk ligt. De kalender wordt dan thuis bezorgd. Tel. bestellen of ophalen bij: Riet Corten tel. 0418 - 631677 of bij Maria de Groot tel. 0418 - 631678.

Met Uw aankoop steunt u tevens het goede doel. Met de opbrengst van 2014 is de actie van Cordaid Mimisa "Stop moedersterfte" gesteund (een organisatie voor gezondheidszorg in de derde wereld).

R.C.



## Spreekuur diaken Peter de Snoo

Binnen de H. Franciscusparochie heeft diaken Peter de Snoo geen vaste werkplek en dat kan soms lastig zijn voor wie hem even wil spreken, of hem iets wil geven. Daarom heeft Peter met ingang van heden "spreekuur" in het parochiecentrum van Kerkdriel, in beginsel iedere dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur.

Iedereen kan dan komen binnenlopen, om 10.00 uur staat de koffie klaar, en ook als u alleen maar wilt binnenlopen om even een kop koffie te komen drinken, bent u van harte welkom.

*Peter de Snoo*







## *HH. Martinus en Barbarakerk*

Mgr. Bekkersplein 4  
5328 CK, Rossum  
telefoon 0418-661238  
e-mail  
parochie@rossumhurwenen.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93  
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.  
Martinus en Barbarakerk Rossum

secretariaat idem  
intenties idem

spreekuur op donderdagochtend  
van 9.30 - 11.30



## Vieringen

Zondag	20 sep	9.30 uur	Gebedsviering Werkgroep
Zondag	27 sep	9.30 uur	Oecumenische Vredesviering in de Protestantse kerk met Pro Musica
Vrijdag	2 okt	11.00 uur	Dienst in de 'Vaste Burcht'
Zondag	4 okt	10.00 uur	Gezamenlijke viering in de St. Martinuskerk te Kerkdriel i.v.m. Franciscusfeest en afscheid J. Vriesema. In onze kerk géén viering
Zaterdag	10 okt	17.30 uur	Agapè maaltijd in de Nieuwhof
Maandag	12 okt	14.30 uur	Dienst voor ouderen in het zaaltje
Zondag	18 okt	9.30 uur	Gebedsviering Werkgroep
Zondag	1 nov	9.30 uur	Allerzielen Eucharistie B.Bus met "Pro Musica"
Vrijdag	6 nov	11.00 uur	Dienst in de 'Vaste Burcht'
Maandag	9 nov		Dienst voor ouderen in het zaaltje
Zondag	15 nov	9.30 uur	Gebedsviering J. Vriesema
Zondag	29 nov	9.30 uur	Oecumenische Adventsviering in onze kerk
Vrijdag	4 dec	11.00 uur	Dienst in de 'Vaste Burcht'
Zondag	6 dec	9.30 uur	Eucharistieviering B. Bus met "Pro Musica"
Maandag	14 dec	14.00 uur	Kerstviering voor ouderen.



## Ons kerkgebouw: de stand van zaken

Zoals u weet is indertijd bij de oprichting van de Sint Franciscusparochie in 2013 door de bisschop besloten, dat de kerkgebouwen van Rossum en Hedel gesloten en verkocht zouden moeten worden.

En ook al stond er geen bordje "Te Koop" bij onze kerk, iedereen wist dat ons kerkgebouw verkocht moest gaan worden, de vraag was alleen wanneer.

Op 28 augustus heeft het kerkbestuur aan de contactgroep meegedeeld, dat er iemand is die het kerkgebouw wil kopen en dat hij een koopcontract heeft getekend.

Het getekende contract kent onder andere als ontbindende voorwaarde dat de koper zes weken de tijd heeft om de financiering van de koop rond te krijgen. Als dat niet lukt, zou het kunnen dat de koop alsnog niet doorgaat.

Daarnaast zal ook het gemeentelijke bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Het gebouw krijgt immers een andere maatschappelijke functie. Het wijzigen van het bestemmingsplan kost tenminste enkele maanden, dat is een zaak van de gemeente, en noch de koper, noch de parochie kan dat beïnvloeden. Als het bestemmingsplan niet binnen een jaar gewijzigd is, dus als de gemeente de plannen

van de koper niet kan of wil goedkeuren, zou het koopcontract alsnog kunnen worden ontbonden. Ook de bisschop van 's-Hertogenbosch moet nog zijn formele toestemming verlenen.

Zolang de overdracht niet heeft plaatsgevonden en de kerk nog niet aan de eredienst is onttrokken kan het kerkgebouw nog gebruikt worden. We zullen te zijner tijd een laatste eucharistieviering houden en gezamenlijk afscheid nemen van het gebouw als kerk. Daar is op dit moment nog niets over te zeggen. We kunnen zelf al nadenken over hoe we dat vorm zouden willen geven.

De vraag is natuurlijk: als het kerkgebouw er niet meer is, hebben we dan nog een plek waar de Rossumse kerkgemeenschap kan samenkomen?

Er zullen gesprekken gevoerd gaan worden tussen het kerkbestuur en de Rossumse contactgroep over welke kerkelijke voorzieningen in Rossum gewenst en mogelijk zijn. Op niet al te lange termijn, zal de contactgroep hierover in gesprek gaan met de parochianen. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gehouden.

*Namens de contactgroep van de  
HH Martinus- en Barbarakerk,  
Jos Vriesema*



## Overleden

**Annie van den Dungen - Nieskens**  
Geboren op 5 juni 1916 te Swalmen  
Overleden op 21 augustus 2015 te  
Kerkdriel.

Annie heeft vanaf 1945 in Rossum  
gewoond, waarvan de laatste 11  
jaar in de Leyenstein. Zij was ge-  
huwd met Leo van den Dungen die  
in 1974 is overleden. Zij was een  
betrokken persoon voor onze kerk  
en de samenleving.

Ze heeft jaren in de parochiewerk-  
groep gezeten en was een trouw lid  
van ons koor. Ook ging ze voor in  
de woord en communievieringen.  
Na een kort ziekbed is zij omringd  
door haar kinderen, rustig ingesla-  
pen. Op woensdag 26 augustus  
hebben wij afscheid van haar ge-  
nomen in onze kerk, waarna we  
haar hebben begeleid naar de R.K.  
begraafplaats te Rossum.

### **Nolda Grandia - Burgers**

Geboren 7 december 1922 te Be-  
neden Leeuwen. Overleden 23 au-  
gustus 2015 te 's-Hertogenbosch.  
Zij was gehuwd met Jo Grandia die  
in 1995 is overleden. Zij woonde in  
Hurwenen aan de Dorpsstraat. De  
crematie heeft in besloten kring  
plaatsgevonden.

*Mogen zij rusten  
in Vrede!*

## Dopen

Wilt u uw kind laten dopen? Op  
zondag 25 oktober is er in onze kerk  
een doopviering. U kunt zich hier-  
voor aanmelden bij het Algemeen  
Secretariaat tel. 0418 - 63 25 04.

## Oecumenische vieringen

In verband met de vredesweek is er  
op 27 september een Oecumeni-  
sche viering om 09.30 uur in de  
Protestantse kerk aan de Maasdijk.  
Voorgangers Jos Vriesema en Lia  
Davidse met medewerking van Pro  
Musica. Op zondag 29 november  
om 9.30 uur is er een Adventsvie-  
ring in onze kerk. Jos Vriesema en  
ds. Davidse zullen voorgaan.

## Agapè

Op zaterdag 10 oktober is er weer  
een gezamenlijke agapè maaltijd om  
17.30 uur, in de Nieuwhof aan de  
Maasdijk. U wordt van harte uitge-  
nodigd. U kunt zich hiervoor opge-  
ven bij Ad van Lamoen 0418-  
662446. Wij rekenen op uw komst.

## Bejaardenvieringen

Vanwege de pensionering van Jos  
Vriesema gaat pastor Peter de Snoo  
voortaan voor in de vieringen in  
het zaaltje.

In de 'Vaste Burcht' zullen om  
beurten pater B. Bus en diaken De  
Snoo voorgaan. U bent in beide vie-  
ringen van harte welkom.



## Van je hoofd naar je hart

Dit najaar starten we een introductie cursus over meditatie en spiritualiteit. Dit is een regionaal initiatief vanuit de Protestantse Gemeenten in de Bommelerwaard-Oost. In een viertal bijeenkomsten maken we kennis met o.a. 'lectio divina' (een eeuwenoude vorm van christelijke meditatie waarin we ons richten op een gedeelte uit de bijbel), mantra zingen en boetsierend mediteren.

Mediteren is geen doel op zich, wel een middel dat ons kan helpen bewust te worden dat wij leven binnen de ruimte van Gods goedheid. Wij gaan met God op weg, maar God gaat ook een weg met ons. Zoals Hij aan Abraham liet weten: "Trek weg uit je land en ga naar de plek die Ik je wijs."

In deze cursus richten we ons op deze geestelijke dimensie van ons leven. We willen mogelijkheden bieden om er iets van te ervaren en erover te communiceren.

leiding: Nini Hakkers en ds Lia Davidse  
data: Woensdagavonden 7 en 28 oktober, 18 en 25 november  
plaats: Het kerkje van Hurwenen  
tijd: Vanaf 19.30 uur inloop, aanvang 20.00 uur  
kosten: € 20 per persoon  
maximum: 40 deelnemers  
opgave: ds Lia Davidse  
tel. (0418) 648962  
[cadavidse@hetnet.nl](mailto:cadavidse@hetnet.nl)



## Allerzielen

Op zondag 1 november houden wij in onze kerk de Allerzielenviering. In deze viering gedenken wij al onze overledenen, in het bijzonder zij die in het afgelopen jaar gestorven zijn. Geef alstublieft op tijd de intenties door.

## Jos Vriesema

Zoals u in dit parochieblad heeft kunnen lezen is Jos met pensioen gegaan. Maar hij is voor ons nog niet verloren. Jos zal nog regelmatig voorgaan in de gebedsviering en de oecumenische diensten. Zolang als onze kerk nog niet definitief gesloten is, zal hij ons blijven bijstaan.



## *H. Martinuskerk*

Voorstraat 102  
5334 JW Velddriel  
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties  
mevr. J. van den Dungen  
tel. 0418 - 63 20 61

## Voorgaan in uitvaarten

Regelmatig word ik nog gebeld door gezins-/familieleden van een overledene, ook van buiten onze eigen Velddrielse parochie, of ik de uitvaart zou willen doen.

Na mijn ziekenhuisopname van een paar jaar geleden en het herstel daarna én ook gezien mijn hoge leeftijd (82 jaar), heb ik besloten om geen enkele uitvaart meer te doen.

U zult er dan hopelijk ook wel begrip voor kunnen opbrengen dat ik geen enkele uitzondering maak, want dat zou alleen maar afbreuk doen aan mijn eerder genomen besluit.



*J. Verhoeven  
pastoor emeritus*

## Bijzondere data

Zaterdag 26 september 19.00 uur  
Gezinsviering pr. J. Verhoeven en  
Martinus Kids (zie verder onder het  
kopje gezinsviering)

In het weekend van 3 en 4 oktober  
geen viering in de Velddrielse Kerk.  
Wel in Kerkdriel om 10.00 uur de  
Franciscusviering met tevens het  
afscheid van Jos Vriesema

Zondag 18 oktober 9.30 uur gezins-  
viering met pr. S. Schevers en Mar-  
tinus Kids

Allerheiligen- en Allerzielenviering  
Zondag 1 november 9.30 uur Eu-  
charistieviering pr. J. Verhoeven  
en gemengd koor

Zondag 15 november 9.30 uur Eu-  
charistieviering pr. S. Schevers en  
Franciscus Vocalis

Zaterdag 21 november 19.00 uur  
Gezinsviering pr. J. Verhoeven en  
Martinus Kids

## Geplande doopvieringen

11 oktober 2015 pr. S. Schevers  
Vorbereidingsavond 23 september

13 december 2015 diaken P. de Snoo  
Vorbereidingsavond 25 november

Vorbereidingsavonden om 20.00  
uur in parochiecentrum Kerkdriel,  
Hertog Arnoldstraat 57B





## Overleden

Jo Verhoeven, 86 jaar, Provincialeweg te Velddriel. Geboren 24 april 1929 en overleden 7 juli 2015. Crematie.

Tonnie Laheij- van den Dungen, 93 jaar, Pastoor van Loonstraat 3 te Velddriel. Geboren 7 januari 1922 en overleden 15 juli 2015. Na de uitvaart in de H. Martinuskerk te Velddriel, werd zij te rusten gelegd op de begraafplaats aldaar.

Jan van Bennekom, 80 jaar, Deken Wehmeijerhof te Velddriel. Geboren 27 juni 1935 en overleden 12 augustus 2015. Na de uitvaartdienst in de H. Martinus te Velddriel, werd hij te rusten gelegd op de begraafplaats aldaar.

Cor van den Bighelaar, 87 jaar, Mgr. Verhoeksstraat 8c te Velddriel. Geboren 23 januari 1928 en overleden 18 augustus 2015. Na de avondwake en uitvaartdienst in de H. Martinus te Velddriel, werd hij te rusten gelegd op de begraafplaats aldaar.

*Moge zij rusten in vrede.*

*De nabestaanden wensen we veel kracht en steun in deze moeilijke tijd toe. Sterkte.*



## Zondag 1 november

### *Allerheiligen en Allerzielen*

Op zondag 1 november 9.30 uur Eucharistieviering pr. J. Verhoeven en gemengd koor. Tevens herdenken we de overledenen van het afgelopen jaar. Op het einde van deze viering worden de kruisjes uitgereikt van de overledenen aan de nabestaanden. (nabestaanden krijgen een persoonlijke uitnodiging voor deze viering)

Bij goed weer gaan we daarna naar het kerkhof, waar een kort gebed wordt gezegd en de graven gezegend worden met wijwater. Iedereen is van harte uitgenodigd!

### *Missie Ontwikkeling en Vrede*

## MOV werkgroep Velddriel

Opbrengst MIVA aktie 2015

Tijdens het laatste weekend van augustus werd er in onze parochie aandacht besteed aan de MIVA Aktie.

In onze kerk was de opbrengst van de MIVA aktie € 100,-

*Wij danken iedereen voor hun gulle gaven namens de MIVA.*

In dit parochieblad kunt U tevens lezen over oktober Wereldmissie-maand project.

*Werkgroep M.O.V. Velddriel  
Trees Hooijmans  
en Annie van Kuijk*



## Gezinsviering



Hallo allemaal,

Zaterdag 26 september 2015 starten we weer met de eerste gezinsviering van dit seizoen. Dit weekend is de afsluiting van de vredesweek vandaar dat wij gekozen hebben voor het thema: Vrede wordt alleen werkelijkheid als geld geen macht meer over mensen heeft. De viering begint om 19.00 uur.

De volgende gezinsviering is op zondag 18 oktober om 09.30 uur. Oktober is de Wereldmissiemaand. Op de eerste zondag van oktober vieren we in de katholieke Kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar was dit eigenlijk op 4 oktober. Op zondag 18 oktober, missiezondag, willen wij dat alsnog tijdens de gezinsviering vieren. Er wordt dit jaar aandacht besteed aan de katholieke kerk in Pakistan.

Wij hopen dat jullie met velen naar onze gezinsviering zullen komen.

Graag tot ziens.

Werkgroep gezinsvieringen

Maria van den Bighelaar en Carla van den Bosch



## In Memoriam Jan van Bennekom

Jan kwam in 2000 te Velddriel wonen met zijn vrouw. Nadat zij al twee jaar later kwam te overlijden heeft Jan zich steeds meer ingezet voor de Velddrielse parochie. Eerst het Kruis aan de Voorstraat, waar altijd met Goede Vrijdag een Kruisweg-gebedsviering werd gehouden. Het zag er het hele jaar keurig verzorgd uit. Later heeft hij ook het parochieblad rondgebracht aan de Voorstraat en de Deken Wehmeijerhof.

Namens de Velddrielse parochiegehoofsgemeenschap zijn we hem veel dank verschuldigd. Enkele jaren geleden heeft hij hiervoor nog de Velddrielse St. Martinusplaquette gekregen.



Op 7 september 2014 ontving  
Jan van Bennekom de St. Martinusplaquette

*We wensen de nabestaanden veel  
sterkte, kracht en Gods Zegen toe.*





## *H. Martinuskerk*

Oliestraat 26  
5301 BB Zaltbommel  
telefoon 0418-512215  
e-mail [sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl](mailto:sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl)

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat idem  
intenties Tiny van Steenbergem,  
adres: zie boven  
tel.: 0418-514262

## De Gerarduskalender

Al ruim 60 jaar is de Gerarduskalender een goede vriend in veel gezinnen. Een dagkalender met op elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto:

*Elke dag een beetje spirit!*

Op de achterkant staan afwisselend grappen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels of informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender voor 2016 gaat u € 6,75 kosten. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.

De kalender is te verkrijgen bij mevrouw L. van Iersel-van de Wiel. Fazantstraat 24, 5301 SC Zaltbommel. Tel. 0418-513648

## Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Op 9 augustus 2015 overleed in Haaften Els van Brussel. Zij was gehuwd met Michel Kooiman. Els werd geboren op 21 november 1961 in Amsterdam. De uitvaart had plaats op vrijdag 14 augustus in de Sint-Martinuskerk, de crematie in het crematorium 'De Linge' in Tiel.

Op 12 augustus 2015 overleed in 's-Hertogenbosch Jan Claveaux, weduwnaar van Joke van Mourik. De uitvaart had plaats op dinsdag 18 augustus in Zorghuis 'De Wielewaal', waarna de ter aarde bestelling op de R.K. Begraafplaats aan de De Virieusingel.

*De kern van alle dingen  
is stil en eindeloos.*

*Alleen de dingen zingen.*

*Ons lied is kort en broos.*

*En donker zingt mijn bloed,  
van heimwee zwaar doorwogen.*

*Ik zeil langs regenbogen  
Gods stilte tegemoet.*

*Felix Timmermans*



## Kerk in de steigers

De Sint-Martinuskerk te Zaltbommel heeft enkele weken gedeeltematig in de steigers gestaan. Diverse onderhoudswerkzaamheden werden tegelijk aangepakt. De kerktoeren werd geschilderd, er werd rondom de toeren gevoegd en er werden nieuwe goten aangebracht. Op de kerkzolder, in het voorste gedeelte, zijn de verroeste ankers vervangen. Ook achter het altaar werden buiten de verroeste ankers vervangen. Kozijnen van de glas-inlood ramen zijn geschilderd en kapotte dakleien zijn vervangen. Binnen op de voorzolder van de kerk is houtworm ontdekt en die zal binnenkort worden bestreden. Ook op verschillende plekken in de kerk zal er geschilderd gaan worden.

Als de werkzaamheden allemaal achter de rug zijn, kan de kerk er weer jaren tegenaan!



## Bijzondere vieringen

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op woensdag 7 oktober, 5 november en 2 december om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van Zorghuis "De Wielewaal" is op dinsdag 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december om 16.00 uur een eucharistieviering. Hierbij zijn zeker ook de parochianen uit het 'Schootsveld', 'De Nije Hof', of gewoon uit Zaltbommel van harte welkom.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken een weeksluiting waarin voorgangers uit de verschillende kerken voorgaan. Na afloop wordt er met elkaar koffie gedronken.

Op elke eerste zondag van de maand is er om 11.00 uur in de Sint-Martinuskerk een meditatieve viering.

Op zondag 1 november is er om 15.00 uur een korte gebedsdienst op ons kerkhof aan de Virieusingel.

Op 2 november om 19.00 uur is er een Eucharistieviering in de kerk. Alle overledenen van het afgelopen jaar zullen dan speciaal herdacht worden.





## Uit Parochieflitsen 1963

In 1963 startte men een nieuwe rubriek in het toenmalige parochieblad, onder de naam "Een parochiaantje vertelt". Het eerste verhaal gaat over de biecht, een sacrament dat de ouderen onder ons nog goed kennen.

Het parochiaantje vertelt, met Kerstmis ben ik te biechten geweest bij de pater assistent. Het was niet druk toen ik de kerk in kwam. Daarom wandelde ik waardig en ingetogen door het pad en knielde vervolgens in een van de banken. Rustig wachtte ik mijn beurt af. Omdat het zo rustig was, was er een fijne en vredige kerststemming. Regelmatig verdween de een na de andere biechteling achter het gordijn van de biechtstoel, ze kwamen er natuurlijk ook weer achteruit. Het ging vlug, de assistent was "een vlotte". Daarom zat ik al heel gauw achter in de kerk mijn penitentie te bidden.

Plotseling veranderde de situatie radicaal, in een oogwenk zaten twaalf tot vijftien rijen vol, de meesten voor de biechtstoel van de pater assistent. De rustige sfeer verdween, men moest immers goed in de gaten houden wanneer je aan de beurt was.

Terwijl ik nog met mijn penitentie zat te worstelen, kwam er een jonge man binnen, zo te zien recht onder de douche vandaan. Hij liep

door het zijpad en juist op dat moment was er een dame bezig zich uit de biechtstoel te worstelen, en dat viel niet mee voor zo'n dikke dame. Van binnen was ze misschien wat lichter geworden maar van buiten allerminst. Ze hijgde en pufte van alle kanten.

De jongeman die zojuist binnen was gekomen hield galant het gordijn opzij, de dame knikte dankbaar en verdween van het toneel.



Toen gebeurde het onverwachte en het verschrikkelijke! Zonder zich verder van iemand nog iets aan te trekken stapte hij zo de biechtstoel in. Groot was de verontwaardiging van de wachtende menigte. Men kon deze boosheid natuurlijk niet openlijk uiten. Wel hoorde ik iemand zachtjes vloeken, gelukkig was het iemand die nog te biechten moest gaan. Aangezien ik pas had gebiecht vermaakte ik me kostelijk en zag de humor er wel van



in. Natuurlijk was het verkeerd wat die jongeman deed en wil ik zijn gedrag niet goed praten. Ik denk echter wel dat bij grote drukte niet iedereen, bewust of onbewust, voor zijn beurt gaat.

In een andere kerk waar ik eens biechtte mocht men maar vanaf een plaats de biechtstoel in, om op die plaats te komen moest men steeds doorschuiven. Wel wat lawaaiig, maar daar hoefde men niet te hoesten of met de voeten te schuifelen als iemand wel erg hardop zijn zonden beleed.

Misschien kan iemand in onze parochie de ideale situatie bedenken.

*Parochiaantje*

## Zorg en aandacht voor medeparochianen

Belangrijk is dat wij zorg hebben voor onze kwetsbare medemensen. Eenzame en zieke medeparochianen verdienen onze aandacht. Dat is onze diaconale taak. Het is niet vanzelfsprekend dat wij weten wie onze aandacht nodig heeft of misschien een bezoek of gesprek zou wensen van een medeparochiaan.

Om dit te verbeteren hebben we met de ziekenbezoekgroep om de tafel gezeten. Daarbij was ook degene aanwezig die een rol vervult bij het bezoek na overlijden aan nabestaanden. Dit was een stimulerend overleg met betrokken pa-

rochianen. Sommigen hebben door hun jarenlange inzet veel ervaring opgebouwd. Gelukkig hebben twee parochianen enthousiast ja gezegd om deze groep te versterken. Pastoor Bertus Bus participeert ook in deze groep. Verder bestaat deze groep uit:

<i>naam</i>	<i>telefoonnr.</i>
Philo Schwartz	0418-512205
Annie van Teeffelen	0418-513286
Ans de Vaan	0418-512914
Giny Janssen	0418-516264

Philo blijft het bezoek na overlijden van nabestaanden verzorgen en de anderen zetten zich in voor het bezoeken van zieke en eenzame medemensen. De telefoonnummers zijn vermeld om rechtstreeks met de leden van deze groep in contact te komen. Indien u iemand kent die deze aandacht op prijs zou stellen, laat het hen weten. Met elkaar kunnen we meer betekenen voor onze kwetsbare medemensen.

*Piet de Lange  
voorzitter contactgroep  
Sint Martinuskerk Zaltbommel*





## AIA Zomersportweek

Inmiddels mogen we terugkijken op een zeer geslaagde Atletes in Action (AIA) interkerkelijke zomer sportweek. De wethouder jeugd Ton van Balken heeft ons een positieve bedankmail gestuurd, maar ook de lokale media hebben het event goed opgepikt en in kaart gebracht. Mooi was om te zien dat de buurtvaders bijna dagelijks geweest zijn en dat ook de buurtcoaches ons hebben geholpen. Op de sportdag zelf heeft de sportcoach van de gemeente Zaltbommel samen met een aantal jongeren uit de wijk de hele dag meegeholpen als spelbegeleider.

Op maandagmiddag 20 juli waren er 90 kinderen en dat groeide naar 160 kinderen op vrijdag 24 juli. Elke dag dus meer kinderen en in de avond veel meer oudere jeugd dan voorgaande jaren. Mooi om te ervaren was dat ondanks de groei in aantal elke dag er ook een toenemende rust/vrede was op het veld. We hebben kunnen uitdelen van de liefde van Jezus en mogen getuigen op het veld in woord en daad. Op zaterdag 25 juli hebben we op uitnodiging van Pastor Schevers samen met de sporters en de interkerkelijke organisatie het feestelijk kunnen afsluiten bij de Martinuskerk met een lekkere BBQ. De komende maanden zal als follow up elke 3e zondag van de maand er een AIA sportmiddag (14.00-17.00 uur) zijn op het veld bij de Gisbert Schairtweg.

*Leo Bras  
Coordinator AIA Zaltbommel*

## Hallo Parochianen

Op 27 september 2015 om 11.00 uur zingt in de Martinuskerk in Zaltbommel, het Emanuelkoor uit Roelofarendsveen. Voorganger pater B. Bus. Wij willen het Emanuelkoor aan u voorstellen: Wij zijn met plusminus 50 koorleden, staan onder leiding van dirigent Wim Loos en we hebben maar liefst twee organisten, te weten Gerard Bus en Annie van der Meer. Het Emanuelkoor is ontstaan door het samen gaan van drie koren, (Maria-koor, Petruskoor en Jacobuskoor) en door het sluiten van twee kerken, maar het samen gaan is in goede harmonie verlopen, en zo is er een mooi koor overgebleven. Wij komen uit de mooie Gemeente Kaag en Braasem, en het dorp Roelofarendsveen, in het Groene Hart.

## Vrijwilligersavond

Op 31 oktober 2015 zal er een gezellige avond gehouden worden voor alle vrijwilligers van de Sint Martinuskerk van Zaltbommel. Om 19.00 uur beginnen we met een viering en daarna een gezellig samenzijn in Pand 9 (oude LTS) aan de Heemstraweg-West in Zaltbommel. Als u per ongeluk geen brief ontvangt kunt u dit als zodanig beschouwen. Opgeven kan bij Tiny met een briefje in de brievenbus op Johan de Wittstraat 68 in Zaltbommel of e-mail

[tinyvansteenbergen@gmail.com](mailto:tinyvansteenbergen@gmail.com)



## Gebed voor de vluchtelingen

*Heer, onze God, wij bidden U  
voor de groten der aarde  
die de loop van de geschiedenis  
menen te bepalen  
en voor de kleinen die  
daardoor in verdrukking leven.*

*Voor de vele vluchtelingen,  
die niet voor hun plezier,  
maar op leven en dood,  
hun leven wagen  
voor een veilig en beter leven,  
dat er een oplossing  
mag worden gevonden  
voor het enorme probleem.*

*Geef ons profeten Heer,  
die hun stem verheffen  
en klare taal spreken  
en ons uw weg wijzen.*

*Amen*



## Uitnodiging parochianen

Dit jaar is Tiny van Steenberg 40 jaar koster in onze Parochie Heilige Franciscus Bommelerwaard, eerst in de H. Willibrorduskerk in Hedel en de laatste 31 jaar in onze Sint Martinuskerk in Zaltbommel. Met grote betrokkenheid doet ze dit al vier decennia en combineert dit bovendien met tal van andere activiteiten voor onze geloofsgemeenschap.

Recent zijn Tiny en Henk verhuisd. Daarvoor hebben ze elf jaar in het parochiecentrum gewoond en dit met veel inzet beheerd.

*tijd voor  
een  
feestje*

Wij nodigen van harte alle parochianen uit om dit samen met Tiny en Henk te vieren op zondag 11 oktober 2015. Om 11.00 uur is de Eucharistieviering in onze Sint Martinuskerk, Oliestraat 26 te Zaltbommel, met pater Bertus Bus als voorganger. Aansluitend is er een receptie tot 14.00 uur in het naastliggende parochiecentrum.

Uw aanwezigheid wordt zéér op prijs gesteld en we hopen op een sfeervol en gezellig samenzijn.

Met vriendelijke groeten,

*De contactgroep  
Sint Martinuskerk Zaltbommel*



## Tienerbioscoop

Vrijdag 2 oktober jongerenbioscoop in Kerkdriel. Ben je tussen de 10 en 16 jaar, kom dan gezellig kijken en neem wat lekkers mee om uit te delen. Kijk met jongeren naar de film "De ontmoeting" op groot beeldscherm. Kom naar het Parochiecentrum Hertog Arnoldstraat 57b in Kerkdriel. Je bent welkom vanaf om 19.30 en we sluiten om 22.00 uur.

Graag even mailen dat je komt naar [pastorschevers@gmail.com](mailto:pastorschevers@gmail.com)

### *De ontmoeting?*

Waarover gaat de film?! Gestrand door slecht weer *in the middle of nowhere* schuilen vijf vreemdelingen in een verlaten wegrestaurant.

Een arrogante zakenman (Steve 'Sting' Borden), een eenzame, alleenstaande vrouw (Jaci Velazquez), een stel dat op het punt staat te scheiden, en een weggelopen tiener, staan oog in oog met een wonderlijke restauranteigenaar.

Deze geniale gastheer is een zekere Nazoreeër (Bruce Marchiano) die al hun geheimen weet en de mogelijkheid bezit om hun antwoorden te geven op al hun problemen, als ze hem zouden vertrouwen. Echte ontmoeting zal mensen altijd op nieuwe wegen zetten...



- datum: Vrijdag 2 oktober 2015
- tijd: 19.30 uur
- lokatie: Parochiecentrum  
Hertog Arnoldstraat 57b  
5331 XG Kerkdriel
- duur: 87 minuten
- taal: Engels  
Nederlands ondertiteld
- release: 13 maart 2012



## Start: tweemaandelijke jongerenavond...

Bij voldoende belangstelling gaan we toffe tiener- (en jongeren-) avonden organiseren om de twee maanden op de eerste vrijdag van de maand van 19.30 - 22.00 uur. De avonden vinden plaats in het parochiecentrum op de Hertog Arnoldstraat 57b in Kerkdriel.

### *Noteer maar alvast:*

Vrijdagavond 19.30 - 22.00 uur

11 december met diaken de Snoo  
*(vanwege Sinterklaas een week later)*

5 februari met pastor Schevers

1 april met diaken de Snoo

3 juni met pastor Schevers

Laat het even weten als je komt:

[pastorschevers@gmail.com](mailto:pastorschevers@gmail.com)







## Hoi Kids

Op 4 oktober is het dierendag. Er is juist voor deze dag gekozen, omdat het ook de gedenkdag is van Sint Franciscus van Assisi. Dat is de heilige die bekend staat om zijn grote respect en liefde voor al het leven en speciaal dat van dieren.

Franciscus is geboren 1182 in Assisi, een plaatsje in Italië.

Zijn vader is een rijke koopman. Hij groeit op in rijkdom, en tijdens zijn jeugd wil hij graag ridder worden. Wanneer er oorlog komt tussen Assisi en Perugia (een stad in de buurt van Assisi) vecht hij mee. Tijdens die oorlog wordt Franciscus gevangen genomen. Pas een jaar later komt hij vrij. Hij is dan ziek en zwak en gaat terug naar zijn geboortestad.

De oorlog, zijn gevangenschap en het contact met armen en zieken veranderen het leven van Franciscus. Hij besluit zijn leven in rijkdom vaarwel te zeggen en zijn bezit te verkopen. Hierdoor krijgt hij ruzie met zijn vader. Hij gaat in een oud klooster in Assisi wonen.

Franciscus zijn leven staat vanaf dat moment in dienst van God.

Na twee jaar wonen in het klooster, begint Franciscus in de omgeving te preken. Hij vertelt over liefde: liefde voor God de Schepster, voor de mensen en voor dieren en planten.

Hij noemt alle levende wezens zijn broeders en zusters.



Franciscus krijgt al snel volgelingen om zich heen. Zij geloven in hem en willen hetzelfde leven leiden. Uiteindelijk richt Franciscus de kloosterorde van de Franciscanen op.

De manier waarop Franciscus preekte, vonden veel mensen fijn. De verhalen over de wonderen die Franciscus verrichtte tijdens zijn leven werden doorverteld. Franciscus sterft jong, omdat hij niet goed voor zichzelf zorgde en ziek werd. Twee jaar nadat hij is gestorven, wordt hij door de paus heilig verklaard.

In 2013 werd onze huidige paus gekozen. Hij nam de naam Franciscus aan, omdat hij Sint Franciscus als voorbeeld ziet.

Hij wil bereiken dat de mensen meer voor elkaar en de natuur zorgen.



Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website voor een werkje:

[www.katholiekbommelerwaard.nl/kids](http://www.katholiekbommelerwaard.nl/kids)

# Vitnodiging franciscusfeest

Met afscheid van Jos Vriesema

Zondag 4 oktober 2015 • 10.00 uur

Eucharistieviering  
St. Martinuskerk Kerkdriel  
Daarna receptie in  
De Leyenstein

EL  
FR  
NCI  
SC  
US  
PAROCHIE



Franciscusparochie Bommelerwaard • Hertog Arnoldstraat 57b • 5331 XG Kerkdriel  
(0418) 632 504 • [info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl) • [www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)