

FL.  
FRAN-  
CISCUS  
PAROCHIE

# FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN PAROCHIEBLAD

3  
2015

# VAKANTIE!





## Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 4, nummer 3  
maart 2015

Verschijnt: 5 x per jaar  
Oplage: 7.100 exemplaren  
Druk: Van Horssen Waardenburg  
Opmaak: Moose Zaltbommel

### *Algemeen secretariaat*

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: dinsdag en donderdag  
van 09.30 tot 13.00 uur. Buiten deze tijden kunt u inspreken op een antwoordapparaat of bellen naar het ingesproken noodnummer.

[info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)

### **Belangrijk!**

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het *Algemeen secretariaat*.

### *Algemene bankrekening*

IBAN: NL83 RABO 0179 9793 45  
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

### *Kopij*

2 September is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer. Dit zal worden bezorgd rond 26 september 2015.

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)

## Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
[redactie@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:redactie@katholiekbommelerwaard.nl)

### • **hoofdredacteur:**

Jos Vriesema (0418-631215)  
[josvriesema@martinusparochie.nl](mailto:josvriesema@martinusparochie.nl)

### • **samenstellers:**

Henny Lieshout (073-5991215)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)  
Mirjam Duijts-As (06-36115739)  
[mirjamduijtsas@hotmail.com](mailto:mirjamduijtsas@hotmail.com)

### • **contactpersonen:**

#### *Alem:*

Sjan van Mook (0418-662052)  
[s.vanmook@live.nl](mailto:s.vanmook@live.nl)

#### *Ammerzoden:*

Henny Lieshout (073-5991215)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)

#### *Hedel:*

Annemarie van Osch (073-5992765)  
[a.vanoschvb@hotmail.com](mailto:a.vanoschvb@hotmail.com)

#### *Kerkdriel:*

Cees Janmaat (0418-632001)  
[jacktar@concepts.nl](mailto:jacktar@concepts.nl) Riet Corten

#### *Rossum:*

Bertha van Doorn (0418-512340)  
[berthavandoorn@upcmail.nl](mailto:berthavandoorn@upcmail.nl)  
José Vullings

#### *Velddriel:*

Hetti van Kessel (0418-635987)  
[h.kessel20@upcmail.nl](mailto:h.kessel20@upcmail.nl)

#### *Zaltbommel:*

Tiny van Steenberg (0418-514262)  
[tinyvansteenbergen@gmail.com](mailto:tinyvansteenbergen@gmail.com)  
Haal van der Waal



## Vrijwilligers

In de meeste kerken van onze parochie bestaan wel bijeenkomsten voor de vrijwilligers. Zo was ik dit jaar zelf aanwezig op de vrijwilligersbijeenkomst in Rossum (31 januari) en in Velddriel (30 mei), en binnenkort, op 28 juni vindt in Kerkdriel de jaarlijkse vrijwilligersviering plaats.

Zulke samenkomsten vind ik altijd heel erg belangrijk, het zijn altijd drukbezochte en gezellige bijeenkomsten waar blijkt hoe veel mensen elkaar kennen, en waar heel wat wordt bijgepraat.

Maar voor mij onderstrepen zulke bijeenkomsten op de eerste plaats, hoe belangrijk vrijwilligers zijn in ons kerkgebeuren.

Maar eerlijk gezegd, ik vind "vrijwilliger" een afschuwelijk woord. Het roept altijd iets van onbetaald en dus ondergewaardeerd werk op, werk dat om wat voor reden dan ook, niet door de echte werkers, de professionals gedaan kan worden.

Nee, voor mij zijn vrijwilligers op de eerste plaats actieve parochianen, mensen die werk maken van hun geloof. Ze beseffen dat je geloof leeft in je hart, maar dat je geloof zichtbaar maakt met je handen en je voeten.

Onze kerk in de Bommelerwaard heeft geen toekomst, als niet steeds mensen zich op vrijwillige basis in of vanuit die kerk willen inzetten.

Daarom wat mij betreft, alle respect en waardering voor onze vrijwilligers, zij zijn nu en in de toekomst het gezicht van onze kerk. En onze vrijwilligersbijeenkomsten zijn eigenlijk niet meer dan een klein bedankje.

Helaas, mensen lijken het steeds drukker te hebben, en hebben steeds minder tijd om zich als vrijwilliger in te zetten. Die klacht hoor je trouwens van heel veel verenigingen en organisaties. Doe daarom mee, er is genoeg te doen in allerlei werkgroepen, zo houden we met elkaar onze kerk levend!

O ja, en nog even dit. Hartelijk dank voor alle goede wensen, die ik onlangs op mijn verjaardag mocht ontvangen. Ik ben 65 geworden, dus mijn verjaardag heeft op korte termijn de nodige consequenties voor de parochie. Ik verwijs u graag naar het artikel van onze pastoor, elders in dit blad.

En tenslotte, of u nu thuisblijft, de omgeving gaat verkennen, of het land uit gaat, namens de redactie wens ik u een ontspannende en zonnige vakantie toe.

*Jos Vriesema, hoofdredacteur*





## Over Franciscus gesproken - Pelgrimstochten (13)

Er zijn mensen die verre vakantie-reizen maken, maar er zijn er ook die de sleur van het gewone bestaan op een wel heel radicale manier doorbreken. Juist in onze gehaaste tijd, nu we sterk onder de druk staan van 'tijd is geld', hoor je regelmatig van mensen die een bepaalde periode uittrekken voor een voettocht van duizenden kilometers, soms met een reisgenoot, maar vaak helemaal alleen.

Santiago de Compostella, ver weg in de uiterste hoek van Noord-

Spanje bij de Atlantische Oceaan, is dan een veelgeliefde bestemming. Op zo'n tocht is eigenlijk alles onzeker: je weet niet waar je 's avonds onderdak zult vinden en wat je zult kunnen eten. Wat je onderweg kan overkomen, wie je gaat ontmoeten en hoe je 's avonds ontvangen wordt.



Op zo'n lange eenzame tocht word je heel sterk geconfronteerd met jezelf en wordt heel duidelijk,

hoe betrekkelijk al die zekerheden zijn, waar je je in het gewone bestaan zo graag aan vastklampt. En dat je hier op deze wereld geen vaste plaats hebt en eigenlijk maar een vreemdeling bent, op doorreis, iets wat wij in ons verzekerd bestaan heel gemakkelijk vergeten. Zo begrijpt u, wat ik dezer dagen iemand, die zo'n tocht gemaakt had, hoorde opmerken: dat niet het reisdoel Santiago de Compostella, maar het onderweg-zijn eigenlijk het voornaamste is van de hele tocht.

Franciscus was ook vaak op weg. Maar dikwijls onderbrak hij zijn voettochten om zich in de eenzaamheid terug te trekken en zich uitsluitend met God in te laten. "Al biddend had hij ervaren", zo schrijft zijn biograaf Bonaventura,

### *Telefoon pastores*



Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers is te bereiken op 073 - 599 12 16

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op parochiecentrum Kerkdriel: 0418 - 63 12 15 ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur

Diaken Peter de Snoo is te bereiken op zijn e-mailadres:

[p.de.snoo2@kpnmail.nl](mailto:p.de.snoo2@kpnmail.nl)



“dat de vurig verlangde tegenwoordigheid van de heilige Geest vooral geschonken wordt aan hen die zich afzijdig houden van al te werelds lawaai en drukdoenerij. Daarom zocht hij de eenzaamheid op en ging hij graag naar afgelegen plaatsen en verlaten kerkjes om er te bidden.”

De tochten van Franciscus voerden langs afgelegen, soms onherbergzame plaatsen, waar hij zijn kluisen stichtte. Eenzame hoogten oefende een bijzondere aantrekkingskracht op hem uit. Hij ging er naar toe met twee of drie broeders. Boven op de berg aangekomen, nam hij niet eens de tijd om het vaak prachtige panorama te bewonderen. Hij trok zich terug in een grot. Eén of andere holte in de rots vormde zijn geliefkoosde plek. Daar gaf hij zich over aan het gebed. Een wat je noemt sereen, deemoedig, inwendig bidden, waarbij Franciscus de tijd vergat. Als hij er 's avonds mee begon, kostte het hem veel moeite er 's morgens mee op te houden. In die intense momenten was hij geen biddende mens meer, maar een mens die één en al gebed was geworden. Op die manier bracht hij weken, soms zelfs maanden in de kluisen door, geheel naar God gekeerd en overgeleverd aan Gods Geest.

*Pater Bertus Bus*

## Kampeerbedevaart naar Lourdes met het gezin

De VNB (Vereniging Nederlandse Bedevaarten) presenteert zichzelf als dé katholieke reisorganisatie voor pelgrims met bijzondere bestemmingen. In dat kader wordt ieder jaar een rijk geschakeerd aanbod aan reizen met een pelgriemerend karakter aangeboden.

Voor de derde keer biedt de VNB een kampeerbedevaart naar Lourdes aan voor gezinnen, en wel van 27 tot 31 juli 2015.

De opzet is eenvoudig: u gaat op vakantie naar Frankrijk en zorgt dan dat u op 27 juli op een camping in de buurt van Lourdes aankomt. Daar begint dan een vijfdaagse bedevaart, met allerlei activiteiten die door de VNB worden begeleid. Deelname staat open voor iedereen en natuurlijk zijn er activiteiten die in het bijzonder op kinderen en jongeren zijn gericht. Na afloop van de vier dagen gaat u weer uw eigen weg: u keert terug naar Nederland, of vervolgt uw vakantie.

Als u meer wilt weten: Neem contact op met de VNB, het reisnummer van de kampeerbedevaart is LO1590.

### **VNB**

website: [www.vnb.nl](http://www.vnb.nl)

mailadres: [info@vnb.nl](mailto:info@vnb.nl)

Telefoon: 073 - 68 18 111



## Jos Vriesema 65

Op 5 mei is onze pastoraal werker Jos Vriesema 65 jaar oud geworden. Een mooie leeftijd om te bereiken - niet iedereen haalt het - maar ook een leeftijd om het wat rustiger aan te gaan doen.

Voor Jos gaat het pensioen midden in de zomer in. We gaan na de zomer en wel op zondag 4 oktober 2015 afscheid van hem nemen met een eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk te Kerkdriel om 10.00 uur en aansluitend een receptie. Tijdens deze Franciscusviering zullen we stilstaan bij wat Jos voor de Kerk in de Bommelerwaard heeft betekend en zullen we God ervoor danken. Het moet een samenkomst worden van alle parochianen, dus de vieringen in de andere kerken komen te vervallen zoals al was voorzien vanwege het hoogfeest van onze patroon.

Door het parochiebestuur is een commissie in het leven geroepen bestaande uit mensen uit Kerkdriel, Alem en Rossum, de kerken waar Jos de eerstaanspreekbare pastor is geweest. Deze commissie gaat dit afscheid voorbereiden.

Ook zal er een beroep worden gedaan op een paar van onze koren om gezamenlijk te zingen. De andere kerkgemeenschappen worden dan voor andere taken benaderd, want het afscheid moet wel iets van de hele parochie worden.

Ondertussen gaat het parochiebestuur - met toestemming van het bisdom - op zoek naar een halftime opvolger voor Jos.

In het volgende parochieblad komen we uitgebreider terug op het afscheid van Jos en op hoe het verder gaat nu een belangrijke en hardwerkende kracht wegvalt.

4 oktober 2015: Hou de datum alvast vrij!

*Ron van den Hout  
waarnemend pastoor*





## Van de bestuurstafel

Het bestuur heeft bij het Bisdom een officieel verzoek ingediend om een halftime vacature te mogen plaatsen voor een pastoraal werk(st)er om zodoende te kunnen voorzien in het wegvallen van de functie van Jos Vriesema. Het verzoek is inmiddels door het bisdom ingewilligd. Het bestuur gaat op zoek naar een geschikte kandidaat.

De Nieuwjaarsreceptie voor alle vrijwilligers en parochianen zal worden gehouden op de eerste zaterdagavond van het nieuwe jaar (2 januari), na de eucharistieviering van 19.00 uur in het parochiecentrum van Zaltbommel.

Het bestuur is op zoek naar een geschikte definitieve woonruimte voor de priesters van de parochie. Vanuit het Bisdom wordt geadviseerd om hoofdkerk, parochiecentrum en pastorie zo dicht mogelijk bij elkaar te situeren, dit om een goede onderlinge communicatie te bewerkstellten en als parochie een duidelijk gezicht te hebben. Het bestuur is de mogelijkheden in Kerkdriel aan het onderzoeken.

De kerken van Rossum en Hedel staan nu ook op de website [www.fundainbusiness.nl](http://www.fundainbusiness.nl) te koop. Er zijn veel hits geweest maar dit heeft vooralsnog niet tot verkoop geleid.



De contactpersonen van de administratie en de kerkhoven zijn in de afgelopen maand samengekomen. Zowel de gang van zaken betreffende Kerkbalans als de ledenadministratie zijn doorgenomen.

Bij de vrijwilligers van de begraafplaatsen kwamen zowel het veilig werken op en rond de begraafplaats als het komen tot een meer uniforme administratie aan de orde.

Door diverse contactgroepleden werd aangegeven dat er meer behoefte is aan contactmomenten tussen de vrijwilligers en het bestuur. Naast de rondgang langs de verschillende kerken is het bestuur op zoek naar mogelijkheden in contact te treden met vrijwilligers. Hoe hier concreet vorm aan te geven is niet zo gemakkelijk omdat de vrijwilligersgroep een zeer heterogene groep vormt met vaak zeer plaatselijke en uiteenlopende interesses. Toch wil het bestuur hier graag gehoor aan geven en is zij op zoek naar een goede werkvorm. Suggesties hieromtrent zijn van harte welkom.

De jaarrekening van 2014 is besproken binnen het bestuur. Het tekort bedraagt 90.000 euro. De inkomsten uit kerkbalans zijn met 10.000 euro teruggelopen. De inkomsten uit uitvaarten zijn toegevoegd evenals die uit beleggingen en pacht.

*Mirjam Duijts-As*



## WNM: Week Nederlandse Missionaris

De week voor de Nederlandse Missionaris werd dit jaar gehouden van 16 tot 24 mei. Op Eerste Pinksterdag heeft in onze kerken de collecte plaatsgevonden. Deze is bestemd voor het persoonlijk welzijn van de Nederlandse missionarissen. Zij zetten zich belangeloos wereldwijd in voor anderen. Met respect en bewondering voor hun werk dragen wij vanuit Nederland ons steentje bij aan hun belangrijke missie.

Als vanouds ondersteunt deze collecte het persoonlijk welzijn en het werk van missionarissen en missionaire werkers. Ook na Pinksteren is uw steun nog zeer welkom en wordt hij ervaren als een uiting van solidariteit.

U kunt alsnog deze werkers aan de wereld een steuntje in de rug geven via iban-bankrekening:

**NL30 RABO 0171 2111 11**  
t.n.v. WNM in den Haag

Meer informatie is te vinden op:  
[www.weeknederlandsemissionaris.nl](http://www.weeknederlandsemissionaris.nl)



## Miva: Missie Verkeersmiddelen Actie

We kijken vast vooruit naar het weekend van 29 en 30 augustus wanneer deze actie plaatsvindt.

De MIVA bestaat inmiddels 80 jaar en de jaarlijkse actie is bestemd voor vervoers- en communicatiemiddelen voor alle missionarissen en missionaire werkers die in de missie werkzaam zijn.

Te zijner tijd vindt u informatiefolders in de kerken.

Het iban-bankrekeningnummer van de MIVA is:

**NL42 INGB 0000 0029 50**  
t.n.v. MIVA Breda

Informatie is nu al te vinden op  
[www.miva.nl](http://www.miva.nl)







*Zelf kiezen...*

*Ik spreek weleens moeders die uitleggen dat hun kindje niet is gedoopt, omdat ze het belangrijk vinden dat hun kindje later zelf zijn of haar keuzes kan maken. Dat komt mij voor als een strak plan, want de ouders hebben een bewuste keuze voor hun kind gemaakt: het kind mag later zelf kiezen.*

*Als je je kind een weloverwogen keuze wilt laten maken, zul je het toch echt wat gereedschap moeten geven in de vorm van het aandragen van zaken die het geloof en de geloofsbeleving aangaan. Een kind is in grote mate afhankelijk van hetgeen u als ouder uitdraagt.*

*Plant een zaadje in je kind en zie wat er gebeurt als het kind zo ver is om een keuze te maken. Door niets te doen, ontnem je je kind de mogelijkheid om te kiezen, want... waaruit moet het dan kiezen? Ik nodig u uit om hier eens over na te denken.*

*Peter de Snoo  
de Kroonenburg 4  
Maasbommel*





## 60 jaar Martinuskerk Kerkdriel

Op 30 mei 1955 werd het nieuwe kerkgebouw van de Sint-Martinuskerk ingewijd door mgr. Mutsaerts, de toenmalige bisschop van Den Bosch.

De nieuwe kerk in de toen gebruikelijke Basiliekstijl, kwam in de plaats van de oude kerk, die in de Tweede Wereldoorlog onherstelbaar was beschadigd.

Op zondag 28 juni is iedereen van harte uitgenodigd om mee te vieren dat ons kerkgebouw al zestig jaar een markant gebouw is, tegenover het gemeentehuis, in het hart van Kerkdriel.

Op dezelfde dag vindt ook de jaarlijkse vrijwilligersviering plaats; alle vrijwilligers van de Martinuskerk hebben persoonlijk een uitnodiging voor deze viering gekregen. En natuurlijk zullen we dan enkele vrijwilligers in het zonnetje zetten. Om 11 uur is er een plechtige eu-

charistieviering in de kerk, pastor Schevers gaat voor en Jos Vriesema zal hem assisteren. Het Martinuskoor zal de zang verzorgen.

In de kerk zijn twee kleine tentoonstellingen ingericht. In samenwerking met het Driels Museum is een tentoonstelling van foto's ingericht die betrekking heeft op de afgelopen zestig jaar. Daarnaast hebben de kosters een tentoonstelling ingericht met oude en nieuwe liturgische voorwerpen die de moeite waard zijn om eens van dichtbij te bekijken.

Na de viering is er op het plein voor de ingang van de kerk een muzikaal intermezzo, verzorgd door het Kerkdrielse Jachthoorn- en trompetterkorps DES.

Na de viering is iedereen van harte welkom in het parochiecentrum. Er is dan koffie met iets lekkers, en waarschijnlijk nog wel iets meer. Reden genoeg om daar wat langer te blijven napraten.

In het parochiecentrum liggen fotoboeken ter inzage, ze maken iets duidelijk van de geschiedenis van onze kerk. Bovendien is er een powerpoint-presentatie van het kunstbezit van de kerk.

U bent van harte welkom op 28 juni, laten we er met elkaar een mooie dag van maken.





## Vormseldata en Power of Fire 2016

Voor het schooljaar 2016 heeft de bisschop zijn vicaris-generaal, onze pastoor R. van den Hout, gevraagd om in het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel het sacrament van het vormsel toe te dienen. Daar zijn we blij mee en uiteraard zijn er direct data met pastoor van den Hout afgesproken.

Er is gekozen om de drie vormseldata dicht bij elkaar te plaatsen, omdat dat samenwerking en uitwisseling gemakkelijker maakt. Bovendien vindt op zaterdag 2 april de 'Power of Fire' plaats, de dag waarop alle vormelingen van het bisdom in Den Bosch samenkomen, en deze dag maakt ook deel uit van de vormselvoorbereiding.

<i>datum</i>	<i>viering</i>	<i>plaats</i>	<i>voor vormelingen uit</i>
Za 2 april 2016	Power of Fire	Den Bosch	Bisdom Den Bosch
Vr 8 april 2016	Vormselviering	Ammerzoden	Ammerzoden en Hedel
Za 9 april 2016	Vormselviering	Kerkdriel	Kerkdriel
Za 16 april 2016	Vormselviering	Zaltbommel	Alem, Rossum en Zaltbommel

Eind dit jaar of begin volgend jaar zullen de aanmeldingsformulieren verspreid worden, u vindt dan ook meer informatie in het parochieblad en op de website, maar u kunt de vormseldata vast in uw agenda noteren.

Wilt u meer weten, stuur dan een mailtje naar het parochiesecretariaat: [info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)





## *H. Hubertuskerk Alem*

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem  
telefoon 0418 - 662561  
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,  
Meerenstraat 9, Alem  
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -  
Hooijmans, 't Buske 25, Alem  
tel. 0418 - 66 20 63

## Bestellen Heilige Missen

H. Missen kunt U bestellen bij:

Ger van Boxtel  
't Buske 25, Alem  
Telefoon: 0418 - 662063

Misintenties die op tijd zijn besteld  
verschijnen ook in het vieringen-  
overzicht van de website:

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)

## Doopseltoediening

Op zondag 12 juli om 13.00 uur  
wordt het doopsel toegediend.

De voorbereidingsavond is ( let op!!)  
op woensdag 24 juni om 20.00 uur  
in Kerkdriel.

Per zondag vinden er drie doop-  
vingen plaats, met elk één doep-  
ling. Op verzoek van de ouders kun-  
nen steeds meerdere kinderen in  
één viering gedoopt worden.

Er wordt niet gedoopt op grote ker-  
kelijke feesten (Kerstmis, Pasen en  
Pinksteren), op Moederdag, Va-  
derdag en de eerste zondag van mei  
en oktober.





## Vakantie

Het thema voor dit nummer is vakantie. Bij vakantie denken we aan vrij van werken, even de dagelijkse sleur achter ons laten.

Velen van ons gaan op reis. In de bijdrage van Alem nemen we u mee op reis terug in de tijd, van het voor-oorlogse Alem.

Margriet de Wilt en Sjan van Mook hebben gesproken met de broers Gé en Mart van Mook. Zij vertelden over de pastoorsmeid Pieta.

## Het kerkelijke regime van Pieta de Beer

Andere tijden, dat waren het zeker zo vlak voor de oorlog in het Roomse Alem. De broers Gé en Mart van Mook kunnen het zich nog goed herinneren. Hun eerste kerkelijke herinneringen gaan over pastoor Jantje van Bergen, maar meer nog over zijn pastoorsmeid, Pieta de Beer. Want Pieta, haar achternaam zegt het al een beetje, was de baas. Ze regeerde het hele dorp aldus de broers van respectievelijk 87 en 80 jaar oud.

Praatte je in de kerk, dan kon je een duw van Pieta verwachten, of erger nog, een klap met het dikke missaal. Beide heren hebben wel eens een klap moeten ontvangen. De reden? Ze zaten niet stil volgens de meid.

Voor de dominante pastoorsmeid was een hele bank in de kerk gereserveerd, uiteraard vooraan. Alle andere banken waren verhuurd voor vier personen per bank, zoveel pasten erin. "Witte nog, dat Wiegmans op de bank van Pieta was gaan zitten?" vraagt Mart aan zijn oudere broer. Gé weet het nog precies, "dat was een hele rel toen", beaamt hij. Onder gezagvoering van Pieta sloeg pastoor Jantje van de Berg met de vuist op de kansel waar Wiegmans onrecht plaats had genomen. Met de woorden "Verwijder uzelf uit de bank" zette hij zijn vuistslag kracht bij. Wiegmans verroerde zich niet en bleef zitten waar hij zat.

Ook de vele preken uit de beruchte preekstoel staan de broers nog goed bij. Zo weten ze nog die keer dat 'tante Mina' (Mina Brekelman van Mook) lijdend voorwerp was van de preek. Ze had als eerste een fiets in het dorp en maakte daar gretig gebruik van. Ook reed ze schaats (nog niet eens een scheve) en dat nog wel op zondag. Mina kreeg er vanuit de preekstoel van langs. "Je werd gewoon bij naam genoemd", vertelt Gé. Zelfs wandelen over de dijk was op zondag uit den boze. Gegarandeerd preekte Jantje van den Berg dan over je. "Dat moest, van Pieta", geeft een van de broers aan. Pieta bepaalde waar pastoor van Bergen over preekte.



Doordeweeks ging men dagelijks naar de kerk. De gebroeders van Mook moesten vanaf het Moleneind komen. "We moesten elke dag voor school naar de kerk. Dan op een draf terug, boterham eten en weer op een draf naar school", zegt Gé. "Op de klompen", voegt Mart eraan toe.

De zondagen staan nog het verst in het geheugen, dan ging men drie keer per dag naar de kerk. Twee keer voor de mis, één keer voor het lof in de middag en vervolgens nog 'de heilige familie', een soort korte dienst met zang en gebed. Gé voetbalde in die tijd, en het kwam vaker wel dan niet voor, dat hij met zijn knieën vol modder in de kerk arriveerde. Een mis overslaan werd niet getolereerd.

Kerk, kerk en nog eens kerk. "Als je maar een goed punt had voor godsdienst, dat was het belangrijkste", geeft één van de broers aan. Hoe belangrijk de Kerk was, blijkt ook uit het eten en drinken dat de parochianen aan de pastoor en pastoorsmeid afstonden. Zo had je de 'eieromgang', de 'boteromgang' en de 'aardappelomgang'. Op speciale momenten in het jaar kwam men eieren, boter en aardappelen ophalen bij de parochianen uit het dorp voor de pastoor. "Er groeit niks in de tuin van de pastoor, daar liggen te veel eieren in de grond", zegt Mart. Blijkbaar werden met de 'eieromgang' zoveel eieren opgehaald, dat er een hoop eieren in de grond

werden gestopt. Aangezien er veel kalk in de grond zat, konden de eieren lang bewaard blijven. Het beste stuk vlees van het varken, ging ook naar pastoor Van de Berg. "Alleen als je met 'hutspot' (beste stuk van het varken) voor de deur stond, mocht je binnen komen van de pastoorsmeid. Dan was ze poeslief: 'Kom maar binnen, liefje.'"

Later, toen Van de Berg was gestorven en Pieta de Maas over was gestoken, werd het kerkelijk regime in Alem minder streng. Een voorbeeld daarvan is Kapelaan Barten. Zocht je hem bij mooi weer op dan was hij aan de Maas. De outfit van de pastoors waren heuse pijen met grote capuchons. Na de huisbezoeken was de muts volgeladen met sigaren, allemaal giften van parochianen. Tijden veranderen, maar de torenspits van het Alem's kerkje steekt nog fier de lucht in.

*Tekst: Margriet de Wit*





## H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2  
5324 AG Ammerzoden  
telefoon kerk: 073 - 599 12 15  
telefoon koster: 06 - 4800 5229  
e-mail:  
willibrordusparochie@xs4all.nl  
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:  
maandag, dinsdag, donderdag en  
vrijdag: 8.00 - 12.00 uur

intenties idem

## Doopvieringen

Zondag 5 juli, 6 september 8 november zijn de doopzondagen. De tijden zijn 13.00, 13.45 en 14.30 uur.

Vorbereidende gesprekken: woensdag 24 juni, 26 augustus en 21 oktober in het parochiecentrum te Kerkdriel.

## Gedachtenis kapel

De gedachteniskapel is van maandag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

*Even een moment van stilte,  
van rust, van bezinning.  
Een kaarsje branden.  
U bent welkom.*

## Personalia

### Gedoopt

Op 26 april:



Lars Pootjes, zoontje van Antoine Pootjes en Cindy van Heel, Burgemeester Herckenrathlaan 2.

Faylin Gerritse, dochtertje van Marcel Gerritse en Mirelle, Lindestraat 41 te Kerkdriel.

Kamil Brudniak, zoontje van Pawel Brudniak en Kamila Gzywoczewsko, Bestenhof 12.

*Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven, hopen en liefhebben.*

### Afscheid

We hebben afscheid moeten nemen van:

20 mei, Ria Goesten-van Oers in de leeftijd van 68 jaar. Ria was 47 jaar getrouwd met Giel. Ze was moeder van twee kinderen en oma van vier kleinkinderen.

Op dinsdag 26 mei namen we afscheid van Ria in onze kerk en hebben haar daarna toevertrouwd aan de aarde.

*Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.*



## Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

vrijdag 26 juni	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag 10 juli	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
vrijdag 24 juli	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag 14 augustus	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
vrijdag 28 augustus	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag 11 september	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur.

Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur.

## Eerste H. Communieviering

Op 14 mei Hemelvaartdag hebben 21 kinderen een mooie Eerste Communieviering gehad waarin pater Bus voorging. Hun namen zijn:

Luca van Harsel, Hidde Verlouw, Pleun Spierings, Brattley van Erp, Fenne van de Braak, Hans Nieuwhart, Lise van den Oord, Cilia Abuwega, Simon van den Oord, Denise de Looijer, Bas Verlouw, Roos van den Dungen, Koen Rademakers, Tristan de Wit, Jesse Roeters, Aaliyah van Weert, Nyah van Weert, Bas van Berkel, Jasmijn van den Oord Marc van Linden en Joris Dekkers.

*Namens de contactgroep van onze Willibrorduskerk allemaal van harte gefeliciteerd.*

## Sam's kledingactie



De voorjaarsinzameling in Ammerzoden heeft in totaal 100 kg kleding opgebracht. Sam's kledingactie wil alle kledinggevers hartelijk danken. De actie voor Mensen in Nood levert al 45 jaar een bijdrage aan het werk van Cordaid. Dankzij kledingdonaties aan Sam's kledingactie kan Cordaid Mensen in Nood dit jaar kwetsbare dorpen in Bangladesh beschermen tegen overstromingen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet die de bevolking leert hoe zij zich voor kunnen bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen. Dit is van levensbelang.

Voor meer informatie: [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl)

Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet en we hopen voor de volgende inzamelingsactie weer op u te kunnen rekenen.

*Team Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood*





## Gouden Collectant Gerard Rademakers

Aan het einde van de viering op Eerste Pinksterdag werd Gerard Rademakers bedankt voor het feit dat hij vanaf mei 1965 gedurende vijftig jaar onafgebroken collectant in de Ammerzodense Willibrordusparochie is geweest.

Gerard volgde toen zijn vader op als bestuurslid van het Armenfonds. Een van de taken van de bestuursleden van dit fonds, dat we tegenwoordig kennen als het PCI, was om 's zondags tijdens de vieringen de collecte te verzorgen. Vroeger gebeurde dat met een lange stok met aan het einde een zak. Nieuwe bestuursleden van het Armenfonds werd aangeraden thuis te oefenen. Boerenmensen deden dat dan tussen de stalstaken waar de koeien aan vast stonden. Die mochten niet geraakt worden. En Gerard was zo'n boerenmens en dus oefende hij in zijn eigen stal. Tegenwoordig gaat het allemaal wat gemakkelijker. De collecte wordt met mandjes gedaan.

Gerard heeft op deze manier flink wat geld voor de parochie verzameld. Dat was en is hard nodig. Uitgaven voor salarissen en vooral voor onderhoud rijzen de pan uit. Al met al was het voor de Contactgroep Willibrorduskerk Ammerzoden reden om aan dit vrijwilligerswerk van Gerard speciale aandacht te schenken. En daarom benoemde de Contactgroep Gerard tot '**Gouden Collectant**'. Als blijk van waardering werd hem een mooi Willibrordusbeeldje overhandigd.



## Bedevaart naar Kevelaer

De jaarlijkse bedevaart van de Bossche en Oosterhoutse Broederschap naar Kevelaer vindt dit jaar plaats op zondag 6 september. Het thema is: 'Weest gerust, Ik ben het, vreest niet'.

De bus vertrekt om ± 08.30 uur bij de kerk in Ammerzoden.

De prijs voor de bus is € 22,50 voor volwassenen.

Opgeven bij Cor Goesten, Langedijkstraat 14, Ammerzoden, tel.: 073-5991956



## Monstrans geroofd, maar eerst begraven in Ammerzoden

Op 29 januari 2013 was er groot nieuws. Er was in het Catharijnenconvent in Utrecht een verguld zilveren met diamanten versierde monstrans gestolen. Politieonderzoekers gingen direct aan het werk en ontdekten na twee weken de monstrans. Deze lag gehavend op de achterbank van de auto van een der verdachten toen hij ermee naar België reed. De plegers werden later door de rechtbank veroordeeld tot flinke gevangenisstraffen.

De monstrans is afkomstig van de H. Boomparochie in Amsterdam Oud-West. Toen de kerk van deze parochie gesloten werd, werd ze aan het Utrechtse museum geschonken (kerken in Amsterdam hadden in de Reformatietijd een schuilnaam).

Het is een kolossale monstrans: ze is 97 cm hoog, 42 cm breed en 21,5 cm diep. Ze is aan het einde van de achttiende eeuw in Doornik gemaakt door de edelsmid Jacques François Joseph Lefebvre-Caters (Doornik, Franse naam Tournai, ligt in de Belgische provincie Henegouwen, vlakbij de Belgisch-Franse grens). In 1887 liet de pastoor van 'De Boom' een aantal aan hem geschonken sieraden en diamanten door de Rotterdamse goudsmid

H.M. Boers omwerken tot vijf sierstukken, die aan de monstrans werden vastgemaakt. Pater Ben van Bronkhorst, de laatste Franse pastoor in de Bommelerwaard kent deze monstrans nog goed uit de periode vóór dat hij priester gewijd werd. Hij liep toen namelijk stage in die Amsterdamse parochie.

Deze monstrans heeft behalve een Amsterdamse en een Utrechtse historie ook een Ammerzodense geschiedenis. In de jaren van de Tweede Wereldoorlog vertrouwde de pastoor van de H. Boom de situatie in Amsterdam niet. De Duitsers voerden hun repressief beleid op en namen o.a. voortdurend kunstvoorwerpen in beslag. Hij nam daarom contact op met zijn ordegenoot pastoor Trienekens van de Ammerzodense Willibrordusparochie. Gelukkig kon hij daarna de monstrans en nog een aantal andere juwelen in de veilige kluisen van de Ammerzodense pastorie opbergen.

In het najaar van 1944 zag de nieuwe pastoor Goosen deze stukken in de kluis. Vanwege de toenemende oorlogsdreiging liet Goosen koster Martien Derks een kist maken waarin de Amsterdamse stukken werden opgeborgen. Martien begroef de kist daarna in de tuin achter de pastorie. Toen de pastoriebewoners begin november 1944 moesten evacueren, lette



niemand op deze kist. Op 11 november werd door de Duitsers de kerktoren opgeblazen. Het puin viel op de kerk en de pastorie en kwam ook in de tuin terecht. De Duitsers hadden ondertussen vrij spel in het dorp Ammerzoden en dus ook in de half verwoeste pastorie. De kluis werd van boven opengebroken. De vandalen waren op zoek naar geld en geldswaardige papieren. Wat ze konden gebruiken, werd dan ook geroofd. De kist bleef echter al die maanden van evacuatie gewoon in de pastorie-tuin onder de grond begraven.

In 1945 liet de nieuwe pastoor Fridolinus Huissen de kist opgraven. Hij schreef naar zijn Amsterdamse collega dat zijn kunstvoorwerpen de oorlog, ondanks alle ellende in Ammerzoden, goed overleefd hadden. Pastoor Huissen bracht ze persoonlijk terug naar Amsterdam. Hij hoopte op een klein attentie voor zijn geslagen parochie.

Toen hij bij de pastorie van 'De Boom' aankwam, was er echter niemand thuis. Hij kon alleen zijn spullen afgeven. Hij hoorde nooit meer iets vanuit Amsterdam. Huissen was daar boos over, hij had zelfs geen vergoeding gekregen voor het benodigde reisgeld!!

## **Bronnen:**

- Website Catharijneconvent,
- Gesprek met pater B.v. Bronkhorst ofm,
- 'Oorlogsdagboek pastoor Goosen, opbouwdagboek pastoor Huissen', het boekje dat de stichting 'Langs de Mersloot' in mei 2015 heeft uitgegeven: blz 322.

*Dit lezenswaardige boekje is te koop op de Ammerzodense pastorie. Prijs € 6*





## Bloemen in de kerk

Als je in de Ammerzodense kerk komt, vallen altijd de bloemen op het priesterkoor op. De vrouw die de bloemen in de kerk verzorgt, is Jozien van Berkel. Ze doet dit al jaren. In de tijd dat ze kosteres was, was dat een van haar bezigheden. Nadat ze vanwege haar pensionering stopte met het kosterswerk, ging ze op vrijwillige basis door met het versieren van het kerkgebouw. 'Zeg het met bloemen', kun je gerust stellen als je het hebt over Jozien.

Jozien wil dit vrijwilligerswerk graag voortzetten, maar zoekt eigenlijk een assistent(e). Samen zouden dan nog mooiere stukken gemaakt kunnen worden. Voor de momenten dat Jozien om een of andere reden niet aanwezig is, zou die persoon dan toch het bloemierswerk kunnen verzorgen.

Als u zich voor deze vorm van vrijwilligerswerk beschikbaar wilt stellen, kunt u contact opnemen met onze pastorie, 073-5991215 of u kunt rechtstreeks bellen met Jozien 073-5992943.

## Dank

De leiding van de inzameling van gelden voor de Vastenactie 2015 laat weten dat er in Ammerzoden een bedrag van € 689,20 is opgehaald. Dit is een fantastisch resultaat.

Grotendeels werd dit geld door de kinderen van onze basisschool 'De Schakel' opgehaald. Schoolkinderen en leerkrachten die aan de organisatie van de inzameling hebben bijgedragen, willen wij van harte bedanken voor hun inzet.





## H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4

5321 TC Hedel

telefoon 073 - 599 12 16

e-mail:

parochiewerkgroepedel@gmail.nl

IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie  
of telefonisch opgeven bij Bets  
de Goeij 073 - 5993595

## Let op

De betaling van grafrechten, kerk-  
bijdragen en misintenties dient u  
over te maken op bankrekening:

**NL46 INGB 0001 0193 41**

ten name van Parochie H. Francis-  
cus H. Willibrorduskerk Hedel.

Over op



## Agenda

Iedere dinsdag- en donderdagochtend om 08.00 uur eucharistieviering  
(in de maand augustus vervallen deze vieringen)

zondag	5 juli	11.00 uur	eucharistieviering + koffie, naviering Eerste Heilige Communie en uitreiken doopkaarsjes
woensdag	15 juli	09.00 uur	kerkwerken
woensdag	22 juli	20.00 uur	voorbereidingsavond doop
zondag	2 augustus	11.00 uur 13.00 uur	eucharistieviering doopviering
Woensdag	2 september	09.00 uur	kerkwerken
zondag	6 september	11.00 uur	eucharistieviering + koffie
woensdag	9 september	15.00 uur	ouderenviering
woensdag	23 september	20.00 uur	voorbereidingsavond doop
zondag	11 oktober	13.00 uur	doopviering
woensdag	14 oktober	15.00 uur	ouderenviering



## Stekelig bezoek aan de pastorie...

Terwijl pastoor Van den Hout aan het brevieren was, diende zich bij de pastorie in Hedel een ongenode gast aan in het gras. Kapelaan Schevers kon het niet laten het bezoek te vereeuwigen.



## Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende doopvieringen gepland:

zondag 2 augustus 2015 - 13.00 uur  
zondag 11 oktober 2015 - 13.00 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen vinden plaats op:

woensdag 22 juli 2015 - 20.00 uur  
woensdag 23 september - 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.

## Uitreiken doopkaarsjes

Tijdens de viering van zondag 5 juli zullen de ouders van de dopelingen van de afgelopen tijd worden uitgenodigd om het houten doopkaarsje in ontvangst te nemen. Deze zondag is ook de naviering van de Eerste Heilige Communie.





## Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 9 september 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. In de maanden juli en augustus is er geen ouderenviering.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (073 - 5991216) of naar Bets de Goeij (073 - 5993595); dan wordt dat geregeld!

*Ook u bent bij die viering van harte welkom!*

## Personalia

### Overleden

Tru van Dooren - Smidt, echtgenote van Herman van Dooren, is overleden op 14 maart 2015 in de leeftijd van 73 jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 19 maart 2015 in onze kerk.

*Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.*



## Feestelijke

### Eerste H. Communieviering

Op zondag 17 mei 2015, tijdens een feestelijke Eucharistieviering in de H. Willibrorduskerk van Hedel, ontvingen zeven kinderen de Eerste Heilige Communie van Pastoor Stefan Schevers.

Het thema van de viering was 'Ik ben in de wolken' en alle communicanten mochten een gat in de lucht springen!

(Foto's: Perry Birsak/Fotoburo Wedding)





**zaterdag 13 juni - Onbevlekt Hart van Maria**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

**zondag 14 juni**

9.30 Alem WoCo wg  
 9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch  
 9.30 Velddriel Eucharistie BBus  
 11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch  
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus  
 19.00 Zaltb. Maartenskerk Concert

**zaterdag 20 juni**

17.30 Leyenstein WoCo JVri  
 19.00 Ammerzoden Eucharistie SSch

**zondag 21 juni - Vaderdag**

9.30 Velddriel Eucharistie SSch  
 9.30 Rossum Oecum LDav/JVri  
 11.00 Zaltbommel WoCo JVri  
 11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

**zaterdag 27 juni**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
 19.00 Velddriel Eucharistie JVer

**zondag 28 juni**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus  
 9.30 Alem Eucharistie SSch  
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus  
 11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

**zaterdag 4 juli**

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch  
 19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

**zondag 5 juli**

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch  
 9.30 Rossum Eucharistie BBus  
 9.30 Velddriel Eucharistie JVer  
 11.00 Hedel Eucharistie SSch  
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

**zaterdag 11 juli**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

**zondag 12 juli**

9.30 Alem Gebed wg  
 9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch  
 9.30 Velddriel Eucharistie BBus  
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus  
 11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

**zaterdag 18 juli**

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch  
 19.00 Ammerzoden Eucharistie SSch

**zondag 19 juli**

9.30 Velddriel Eucharistie SSch  
 11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch  
 11.00 Zaltbommel WoCo PdeS

**zaterdag 25 juli**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus  
 19.00 Velddriel Eucharistie JVer

**zondag 26 juli**

9.30 Alem Eucharistie SSch  
 9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus  
 11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch  
 11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

**zaterdag 1 augustus**

17.30 Leyenstein Eucharistie RvdH  
 19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

**zondag 2 augustus**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BvBr  
 9.30 Rossum Eucharistie BBus  
 9.30 Velddriel Eucharistie JVer  
 11.00 Hedel Eucharistie BvBr  
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

**zaterdag 8 augustus**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

**zondag 9 augustus**

9.30 Alem Gebed wg  
 9.30 Ammerzoden Eucharistie RvdH  
 9.30 Velddriel Eucharistie BBus  
 11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus  
 11.00 Zaltbommel Eucharistie RvdH



**vrijdag 14 augustus**

19.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

**zaterdag 15 aug - Maria Tenhemelopneming**

17.30 Leyenstein WoCo PdeS

19.00 Ammerzoden WoCo PdeS

**zondag 16 augustus**

9.30 Rossum Gebed JVri

9.30 Velddriel WoCo PdeS

11.00 Kerkdriel WoCo PdeS

11.00 Zaltbommel WoCo JVri

**zaterdag 22 augustus - Maria Koningin**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

19.00 Velddriel Eucharistie JVer

**zondag 23 augustus**

9.30 Alem WoCo PdeS

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel WoCo PdeS

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

**zaterdag 29 augustus**

17.30 Leyenstein WoCo PdeS

**zondag 30 augustus**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

9.30 Velddriel Eucharistie BvBr

11.00 Kerkdriel Eucharistie BvBr

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

**zaterdag 5 september**

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

19.00 Zaltbommel Eucharistie RvdH

**zondag 6 september**

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch

9.30 Rossum Eucharistie BvBr

9.30 Velddriel Eucharistie JVer

11.00 Hedel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Eucharistie BvBr

**zaterdag 12 september**

17.30 Leyenstein Eucharistie RvdH

**zondag 13 september**

9.30 Alem Gebed wg

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch

9.30 Velddriel Eucharistie BvBr

11.00 Kerkdriel Eucharistie BvBr

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

**zaterdag 19 september**

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

19.00 Ammerzoden Eucharistie SSch

**zondag 20 september**

9.30 Rossum Gebed wg

9.30 Velddriel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

11.00 Zaltbommel WoCo PdeS

**zaterdag 26 september**

17.30 Leyenstein Eucharistie RvdH

19.00 Velddriel Eucharistie JVer

**zondag 27 september**

9.30 Alem Eucharistie SSch

9.30 Ammerzoden Eucharistie RvdH

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

**zaterdag 3 oktober**

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

**zondag 4 oktober - Sint Franciscus**

10.00 Kerkdriel	Eucharistie	team
	Franciscusfeest	

*Wijzigingen voorbehouden**Doordeweekse vieringen:*

dinsdag / donderdag 8.00 uur - Hedel

woensdag / vrijdag 8.00 uur - Kerkdriel

*Met uitzondering van augustus***Website**

Op onze website staan ook alle vieringen compleet met misintenties:

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)



## *H. Martinuskerk*

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
telefoon (0418) 634 602

e-mail:  
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem  
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend  
van 9.30 - 11.30 uur



## Actie

### Maasdriels Missionarissen

Deze actie heeft ten doel het werk van de Maasdrielse missionarissen Leo van Beurden, Wil van Mer en Maria Poulisse, te steunen. De actie is op 29, 30 juni en 1 juli.



### Missionarissen Maasdriel

Maandag 15 juni is de jaarlijkse contactavond voor alle medewerkers en is iedereen welkom die belangstelling heeft. Zondag 8 juni is Leo van Beurden naar Nederland gekomen en op de contactavond is hij aanwezig met zijn verhaal:

Parochiecentrum 20.00 uur.

## Kroniek

### *Gedoopt*

15 maart: Bas Ackermans  
en Cas de Leeuw  
19 april: Dean den Otter,  
Roy van Hezik en Elze Laheij,  
13 mei: Elzbieta Drazek en  
Jayvano van Heumen.

### *Gehuwd*

Gehuwd: op 8 mei werden  
Annerieke van der Meijden en  
Maarten Olivier in de echt verbonden.

### *Overleden*

Johanna Blankers-Oostvogels (67)  
Christiaan Blankers, (42)  
An van der Linden-v. Gessel (82)  
Toos de Cocq v. Delwijnen-  
Gerritsen (86)  
Lieke Pieters-Pellaers (67)  
Huub Vissers (81)  
Marietje Tromp-v. Hooft (93)  
Marinus van Kessel (91))  
Joep van Hezik (67)



## Hier Bandung

Het is al weer even geleden dat ik iets van me liet horen. Kerst is al lang voorbij en Pasen en de Goede Week klinken nog door in mijn oren. Wat een menigte volk kwam er weer over de vloer. Vier diensten iedere dag en dat was nog niet genoeg om die massa mensen te herbergen. Jullie moesten maar een stel lege kerken hierheen brengen, want hier blijft het nog steeds moeilijk om toestemming te krijgen voor het bouwen van een nieuwe kerk, terwijl de moskeeën als paddenstoelen de grond uit schieten.

Gelukkig hebben we (nog) geen last van de IS. Wat een varkens zijn dat toch. Maar hier hebben de Islamieten ook moeite met de IS. Godsdienst en geweld mogen niet samengaan eigenlijk.

Intussen heb ik de nieuwe Bodes gelezen en ook de krantenknipsels o.a. over onze Paus. Doe hem maar na en steek de duim omhoog en glimlach.

Ik maak het goed hier, hoewel ik al twee weken loop te hoesten. Het is een virus zegt de geneesheer.

Scholen en kathedraal blijven veel aandacht vragen, maar eind mei hoop ik voor tien dagen naar Turkije te gaan. Het groepje 'pelgrims' is maar klein. Iedereen is bang voor de IS daar in het Midden-

Oosten. Na Turkije kom ik naar Holland; op 6 of 7 juni hoop ik te landen en blijf dan tot 15 juli, want op de 17e is het Islamitisch nieuwjaar en dan wil ik allerlei grootheden hier vergiffenis gaan vragen en om de onderlinge verhoudingen warm en goed te houden. Maar als God 't belooft kom ik in 2016 weer, want dan heeft broer Chris zijn 50-jarig priesterfeest en daar moet ik bij zijn, want anders is het uit!

Gelukkig hebben we hier een hele aardige bisschop. Hij is nog jong en heeft vroeger bijbelles en preekles van mij gehad en kan uiteraard dus goed preken! Verwaand??? Hij heeft ook een paar jaar bij mij in de scholenstichting gewerkt. Dus hij weet wat er te doen is. Als lid van de adviescommissie kom ik hem regelmatig tegen. We hebben goed contact en dat is fijn.

Het is intussen bedtijd; ik wens jullie allen het beste en tot ziens in juni, wanneer ik sommigen van jullie zeker weer zal tegenkomen in Driel.

*Leo van Beurden*





## Eerste Communie

Op Hemelvaartsdag 14 mei om 10 uur zat onze kerk bomvol met vaders, moeders, opa's en oma's en heel veel broertjes en zusjes.

Pastor Stefan Schevers was samen met de communicantjes vanuit de sacristie door het middenpad de kerk binnengekomen. Iedereen speurde de rijen af om hun kind/kleinkind te kunnen zien in hun paasbeste kleren.

Na een hartelijk welkom en een vrolijk openingslied door het kinderkoor Do-Re-Mi volgde een mooie dienst waarin Stefan regelmatig ook de jongens en meisjes betrok, die op het altaar bij elkaar zaten. Zo vroeg hij bij het gebed om vergeving aan een meisje of zij ook een manier wist om vergiffenis te krijgen. Het spontane antwoord: "Ja, daar in dat 'hok' al wijzend op de biechtstoelen opzij in de kerk."

Ondanks de kakafonie van geluiden waren de kinderen die aan de microfoon hun teksten lazen bij de verschillende onderdelen van de viering, zeer goed te verstaan; luid en duidelijk, prima!

Na de viering werd buiten het gezelschap inclusief de pastor op de foto gezet.

Om 1 uur volgde de tweede 'lichting' eerste communicanten.

## Kledinginzameling

Op 22 en 23 april is er voor een totaal van 1550 kg. kleding binnen gebracht. Een recordopbrengst!

Iedereen die meegedaan heeft van harte bedankt. In het najaar is er opnieuw een inzameling, dus gaat u alvast weer sparen?

## Rozenkrans

Meimaand, dinsdagavond, zeven uur. Het moment waarop het kleine Mariakapelletje stilaan is volgelopen. Ieder plaatsje is bezet om samen het oude gebed tot Maria, het rozenhoedje te bidden en ook te zingen, natuurlijk Maria-liedjes. Een moment van bidden en zingen zonder franje, wierook of rituelen. Een vredig moment, sobere en pure liturgie die het hart raakt. De voorgangster Anny Swinkels bidt voor, tien weesgegroetjes vijf keer herhaald afgewisseld met een gebed en een intentie voor alles wat in de wereld rondom ons voorbij komt. Maria in haar prachtige blauwe kleed ziet neer op haar kinderen, die aan het slot zingen Ave Maria bij uw beeld en de bloemkes efkes veilig zijn en zo voelt het ook.

Gedurende de periode dat de kapel open is zal vanaf juni iedere eerste dinsdag van de maand om zeven uur het rozenhoedje gebeden worden en in oktober elke dinsdag om half zeven.



## School bezoekt kerk

De groepen 7 van de Mgr. Zwijsenschool hebben de H. Martinuskerk bezocht.

*Hallo, ik ben Merel en wij zijn dinsdagmiddag met onze klas (7a) naar de kerk geweest. Toen we er kwamen was er een meneer die ons ging vertellen over Pasen en vroeg wat we wisten.*

*Daarna gingen we langs schilderijen, die de kruisweg voorstelden. Je zag dat Jezus met het kruis viel en dat iemand Jezus moest helpen. Het was een beetje eng, want ik zou niet graag willen dat iemand spijkers door mijn handen en voeten sloeg.*

*Daarna mochten we in de biechtstoel kijken. Het was een heel leuk kerkbezoek. Meneer Vriesema hartelijk dank.*

*Merel (7a)*

*Toen we bij de kerk aankwamen moesten we op de banken gaan zitten. Jos Vriesema stelde vragen over Pasen. Op die vragen moesten wij antwoord geven. Pasen begint met de stille week. Afgelopen week op zondag was het Palmpasen, toen was er in Jeruzalem een binnenkomst voor Jezus. Op donderdag was het witte donderdag, toen was het laatste avondmaal met zijn vrienden. Hij vertelde dat één van zijn vrienden hem zou verraden.*

*Dat is gebeurd. Judas deed het. Op vrijdag was het goede vrijdag, toen moest Jezus de Lijdensweg lopen met het kruis op zijn schouders. Hij moest de berg Golgota (schedelplaats) op. Daar werd hij aan het kruis genageld met klinknagels. Een paar uur daarna stierf hij aan het kruis. Even later werd hij in doeken gewikkeld en in een graf gelegd. Dat graf was een soort van kamer met een grote rots ervoor. Maar niet iedereen mocht een graf nadat ze aan het kruis genageld waren. Ze lieten ze gewoon hangen tot de schedels ervan af vielen vandaar de naam Golgota wat betekent schedelplaats.*



*'s Morgens met 1ste Paasdag stond Jezus op uit de dood. Iedereen dacht dat het lichaam van Jezus gestolen was. Jezus ging naar zijn vrienden en vroeg of ze zijn verhalen wilden doorvertellen. Zijn vrienden luisterden naar hem en vertelden zijn verhalen nadat hij naar de hemel was gegaan, door. Toen Jezus geboren werd, begon de jaartelling. Nu is het al 2015 jaar na Christus.*

*Floor Been (7a)*



## Lintjesregen

Drie mensen uit onze Kerkdrielse geloofsgemeenschap ontvingen een koninklijke onderscheiding. Eén ding hebben zij gemeen: zich Pro Deo inzetten voor de samenleving door hun tijd en kwaliteiten hiervoor in te zetten.

Anny Swinkels. Lid in de Orde van Oranje Nassau. In onze parochiegemeenschap is zij o.a. lid van het Martinuskoor (sinds 1970) en het rouw- en trouwkoor. In mei en oktober, Mariamaanden, is Anny elke dinsdag te vinden in onze Mariakapel waar ze het rozenhoedje voorbidt. Door haar inzet is zij een goed voorbeeld van hoe je samen kerk kunt zijn.

Marian en Johan Blaauwhof, beiden Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zij waren ook in onze parochie actief; Marian was met veel inzet jaren lid van de toenmalige, maar inmiddels opgeheven Parochievergadering met alle taken die haar in dit kader waren toebedeeld.

Johan was bestuurslid van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard, de PEB, later ook lid van het parochiebestuur. Ook actief als voorzitter van de stichting 'Maasdriel steunt haar missionarissen'. Samen hebben zij vele uren besteed aan onze parochiegemeenschap. Wij feliciteren hen van harte met deze terecht verdiende onderscheiding.

## Met Do-Re-Mi naar Ouwehands Dierenpark

Wij zijn met ons groepje van Do-Re-Mi op zondag 17 mei naar het dierenpark in Rhenen geweest. We zijn met de hele groep gegaan. De begeleiders waren: Evi, Diana, Toon en Agnes.

Het was heel gezellig en leuk. We hebben van alles gezien, zoals bongo's, beren, zebra's en je kon zelfs een giraffe aaien! We hebben allemaal in het treintje meegereden om zo het hele park goed te kunnen zien. En we hebben lekker gespeeld in het water.

We zagen ook nog de pinguïns, die kon ik zelfs even aaien!

Ook hebben we de zeeleeuwenshow gezien we werden helemaal natgespetterd!

Twee kinderen mochten meehelpen, ik was een van de kinderen die mocht helpen (Hazel). Ik mocht de bal opgooien en de zeeleeuw moest hem koppen en ik moest hem weer vangen en op het laatst gaf hij mij een kusje.

Op het laatst aten we frietjes met sisi. We kregen nog een vet coole sleutelhanger van een dier uit het dierenpark. Het was een super leuk uitstapje.

*Groetjes Nienke en Hazel*



## Resultaat Vastenactie 2015

Zonnepanelen voor het opvanghuis van Jan en Floor (FLOJA), daar was het Vastenactie-project van de Franciscusparochie voor bestemd. De MOV groep van de Martinuskerk in Kerkdriel ziet terug op een geslaagde actie met een mooie opbrengst. Via de vastenzakjes, hier nog steeds aan huis opgehaald: € 4.003,21 en de actie van de Mgr. Zwijsenschool € 2.191,19  
Totaal resultaat € 6.194,40

Ook in het kader van de Vastenactie op de Mgr. Zwijsenschool, heeft de stichting 'Drielse Missionarissen' € 2.191,19 ontvangen. Aan elke euro wordt door Vastenactie € 0,50 toegevoegd (i.v.m. het feit dat ook dit jaar een eigen project gesteund is) zodat vanuit onze Martinuskerk € 9.204,12 aan het gezamenlijke project van de Franciscusparochie wordt bijgedragen. Eind september wordt het bedrag bekend dat rechtstreeks aan Vastenactie is overgemaakt, zodat dan pas het werkelijke eindresultaat bekend is.

Vanaf deze plaats heel veel dank aan alle gulle gevers, collectanten, medewerkers en een bijzondere pluim voor de kinderen van de Zwijsenschool en het team.

Velen van u kochten dit jaar ook weer de Mariakalender en daarmee heeft u bijgedragen aan het 'Stop moeder en kind sterfte project' van Cordaid Memisa waaraan wij

door de verkoop van de kalenders € 94,22 konden overmaken, zodat Memisa ondanks het feit dat deze organisatie uit het collectieschema is gehaald, door de Martinuskerk in Kerkdriel, alsnog gesteund werd.

*Werkgroep M.O.V.*



## Kerkhofcomissie

Twee mensen met een respectabele staat van dienst nemen afscheid van de Kerkhofcommissie.

Bart Verhoeven en Lia Franken. Bart moest tot zijn spijt om gezondheidsredenen al eerder stoppen met dit werk waar hij veel, heel veel uren aan besteed heeft. Bart heeft veel stapjes liggen op ons parochiekerkhof. Bart bedankt voor je inzet al die jaren!

Ook Lia heeft heel veel energie gestoken in de administratie en organisatie van het kerkhof. Het is moeilijk in kaart te brengen hoeveel tijd en overleg dit vergde.

Meer dan twintig jaar heeft zij dit met veel inzet en toewijding gedaan. Lia bedankt voor je inzet en trouw.

Er wordt nu gezocht naar twee mensen die de open plaatsen kunnen innemen.



## HH. Martinus en Barbarakerk

Mgr. Bekkersplein 4  
5328 CK, Rossum  
telefoon 0418-661238  
e-mail  
parochie@rossumhurwenen.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93  
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.  
Martinus en Barbarakerk Rossum

secretariaat idem  
intenties idem

spreekuur op donderdagochtend  
van 9.30 - 11.30

## Mariaviering

Op zondag 17 mei was er in onze kerk een Mariaviering, het was een erg mooie viering waarin de dames van koor Lavande mooie Marialiederden zongen. *Jammer dat er niet meer mensen in de kerk waren.*

## Vastenaktie

We hebben € 152,= over kunnen maken aan de Vastenaktie. Dit geld komt uit het offerblok achter in de kerk, samen met de collecte van Pasen. Hartelijk dank hiervoor.

**VASTENAKTIE**

## Vieringen

Zondag	21 jun	9.30 uur	Oecumenische viering met Pro Musica
Vrijdag	3 jul	11.00 uur	Viering in de Vaste Burcht
Zondag	5 jul	9.30 uur	Eucharistieviering B.Bus
Zondag	19 jul		<i>géén viering</i>
Zondag	2 aug	9.30 uur	Eucharistieviering B.Bus
Vrijdag	8 aug	11.00 uur	Viering in de Vaste Burcht
Zondag	16 aug	9.30 uur	Gebedsviering J. Vriesema
Vrijdag	4 sep	11.00 uur	Viering in de Vaste Burcht
Zondag	6 sep	9.30 uur	Eucharistie B. van Bronkhorst / Pro Musica
Maandag	14 sep	14.00 uur	Viering voor ouderen - parochiezaaltje
Zondag	20 sep	9.30 uur	Gebedsviering Werkgroep

## Oecumenische viering op Vaderdag

Op zondag 21 juni, Vaderdag, om 9.30 uur zal er in onze kerk een Oecumenische viering gehouden worden. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan alle vaders. Het koor Pro Musica zal zingen en dominee Lia Davidse en pastor Jos Vriesema gaan voor in deze dienst. *U bent van harte welkom.*





## Gijs van der Meijden overleden

Geboren op 19 september 1925 te Kerkdriel - overleden op 23 maart 2015 te 's-Hertogenbosch.

Gijs groeide op in een gezin van 8 kinderen. Hij trouwde op 14 mei 1955 met Sjaan Houkes, ze gingen in Rossum wonen, ze kregen twee zonen. Gijs werkte bijna heel zijn leven op de zandzuiger. Zijn hobby's had hij in tuinieren en knutselen.

Gijs was een zorgzame man die altijd in was voor een geintje. Toen hun beider gezondheid achteruitging, heeft hij nog vijf jaar met plezier in de Vaste Burcht gewoond. Na een kort ziek zijn, is hij temidden van zijn kinderen nog vrij plotseling in het ziekenhuis te 's-Hertogenbosch overleden.

*Moge hij rusten in vrede.*

## Eerste H. Communie

Op zondag 26 april hebben in de H. Hubertus kerk te Alem, drie kinderen van onze kerk de Eerste Communie gedaan. Wij feliciteren Naomi en Dylan Liebrecht en Oskar Brzozowski. Ook volgend jaar zal de Communie voorbereiding/ viering gezamenlijk met Alem plaatsvinden.

## Mededelingen

- Vanwege vakantie zullen de koren Pro Musica en dameskoor Lavande in de maanden juli en augustus niet zingen. Wij wensen hen een prettige vakantietijd toe.
- In de maanden juli en augustus vervalt ook het koffie drinken na de dienst.
- In de maand juli is er vanwege de vakantie géén gebedsviering op 19 juli.
- In de maanden juli en augustus zijn er in het parochiezaaltje géén bejaardenvieringen.
- In de Vaste Burcht zijn er in deze maanden wél vieringen. Omdat Jos Vriesema in augustus met pensioen gaat, zal pastor P. de Snoo hier mede in voor gaan.



## Dopen

Wilt u uw kindje laten dopen? Op zondag 25 oktober is er een doopviering onze kerk. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Algemeen Secretariaat tel. 0418-632504.



## Vormsel

De vormselviering voor Zaltbommel, Alem en Rossum zal het komend werkjaar plaatsvinden op zaterdag 16 april. Deze viering komt dus in de plaats van de zo vertrouwde vormselviering in de maand november. Vicaris/pastoor Van den Hout zal het vormsel komen toedienen aan jongeren van groep 8 van de basisschool.

Meer informatie volgt later dit jaar.

*Liefde is...*



*...op vakantie  
je laptop thuislaten.*

## Zomer

*Boven mij een heldere hemel, een heerlijk stralende zon  
Genietend van een heerlijk drankje, glijden mijn gedachten naar een verre bron*

*Wat is het toch een rijk bezit, de stilte, de zon, de hemel blauw  
De waterval kabbelt in het tuintje, de rust komt in mijn ziel, al gauw*

*Mijn hond ligt heerlijk aan mijn voeten, geniet ook van de stilte, de rust  
Af en toe een knuffel halend, alsof je door het leven wordt gekust*

*Als je van zoiets kunt genieten, ben je toch een heel rijk mens  
Voor mij mag dit uren duren, dat is op dit moment mijn wens*

*Dankbaar ben ik voor deze uren, Dankbaar voor deze mooie dag  
Dankbaar dat ik van dit alles, zo intens genieten mag*





## *H. Martinuskerk*

Voorstraat 102  
5334 JW Velddriel  
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties  
mevr. J. van den Dungen  
tel. 0418 - 63 20 61

## **M.O.V. werkgroep Velddriel**

### *Opbrengst vastenactie 2015*

Tijdens de vastentijd werd er in onze parochie aandacht besteed aan het project 'Energie voor Malawi'.

De opbrengst hiervan is het mooie bedrag geworden van € 892,- waarvan door de schoolkinderen € 25,- opgehaald werd. Het is weer een geweldige opbrengst, wij willen iedereen dan ook hartelijk danken voor de bijdrage en inzet in deze. Dit ook namens de weeskinderen, en mensen die werkzaam zijn voor deze kinderen in Malawi.

Tijdens de Pinksteractie voor de Nederlandse missionarissen 2015 is er gecollecteerd voor deze Aktie. Deze heeft in onze parochiekerk € 90,- opgebracht, waarvoor onze hartelijk dank, namens de missionarissen.

*Trees Hooijmans en Annie van Kuijk*

## **H. Doopsel**

In de H. Martinus te Velddriel werden gedoopt:

### *14 juni*

Yade Verhoeven, geb. 5 juni 2014, Burg. v. Goelstmeijerweg, Rossum  
Jip Wonders, geb. 27 oktober 2014, Hoorzik, Kerkdriel  
Faya Vos, geb. 29 november 2014, Veersteeg, Kerkdriel  
Leen Koops, geb. 2 februari 2015, Tolweg, Kerkdriel  
Quinn van Trigt, geb. 15 april 2015, Palmboomstraat, 's-Hertogenbosch

### *25 juni*

Mats Rovers, geb. 6 januari 2015, Klompenmakershof, Velddriel

Door het sacrament van het Doopsel zijn zij nu opgenomen in onze gemeenschap. Ouders en familie/vrienden en bekenden van harte gefeliciteerd met de dopeling. Dat zij mogen opgroeien in de geest van Jezus Christus.

## **Geplande doopvieringen**

9 augustus 2015 diaken P. de Snoo  
Vorbereidingsavond 22 juli 2015 om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

11 oktober 2015 pr. S. Schevers  
Vorbereidingsavond 23 september 2015 om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.



## Overleden

Pietje Pardoel-Verhoeven, 87 jaar, Provincialeweg 141 te Velddriel. Geboren 21 november 1927 en overleden 21 maart 2015. Na de avondwake en uitvaart, was de begrafenis op het kerkhof naast de H. Martinuskerk te Velddriel.

Thildus van den Bighelaar, 86 jaar, Achterdijk te Rossum/Velddriel. Geboren 24 maart 1929 en overleden 13 april 2015. Na de uitvaart in de H. Martinus te Velddriel, werd hij te rusten gelegd op de begraafplaats aldaar.

Huub van Oers, 75 jaar, Drielse Veldweg 4A te Velddriel. Geboren 16 juni 1939 en overleden op 29 april 2015.

*Rust in Vrede*

Riek Nendels- Hooijmans, 76 jaar, Oudeweistraat 40, te Velddriel. Geboren 14 oktober 1939 en overleden 24 mei 2015.

Na de avondwake en uitvaart in de H. Martinuskerk te Velddriel, werd zij te rusten gelegd op de begraafplaats aldaar.

Riek Eltink-Jansen, 89 jaar, Kruidenlaan te Kerkdriel.

Geboren 14 januari 1926 en overleden 29 mei 2015. Na de avondwake en uitvaart in de H. Martinuskerk is zij gecremeerd.

Riek heeft jarenlang meegeholpen in de MOV groep van Velddriel. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor al haar inzet in de Velddrielse parochie.

*Moge zij rusten in vrede.  
De nabestaanden wensen we veel  
kracht en steun in deze moeilijke  
tijd toe. Sterkte.*

## Zonnebloemviering

Op maandag 11 mei was er een zeer geslaagde Zonnebloemviering in H. Martinuskerk te Velddriel.

## Vakantierooster

Zondag 16 augustus 9.30 uur  
Woord- en communieviering met  
diaken P. de Snoo.

Zondag 30 augustus 9.30 uur Eucharistieviering pr. B. v. Bronkhorst.





## Vormsel / Power of Fire

Hallo ik ben Gerrit van Kessel, 12 jaar oud en zit op de Deken Wehmeijerschool in Velddriel .

Dit jaar konden leerlingen van groep 7 en 8 meedoen met de vormselvoorbereiding en uiteindelijk het vormsel toegediend krijgen op zaterdag 11 april. Ik heb meegedaan met de vormsel voorbereidingen op school en in de Sint-Jan mijn vormsel gedaan.

Op deze zaterdag 11 april was er in Den Bosch een Power of Fire-dag. Op deze dag kwamen alle vormelingen van dit jaar, uit het bisdom naar Den Bosch om elkaar te ontmoeten.

Eerst was er een Heilige mis in de Sint-Jan, hierna een optocht door enkele straten rond de Sint-Jan, lunch op het Seminarie, getuigenissen van enkele katholieken en hierna was er vrije tijd voor spel.

Het was een leuke ervaring.

*Groetjes Gerrit*



## Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond begon met een eucharistieviering met als thema 'Wij gaan door', voorgegaan door pr. J. Verhoeven en diaken P. de Snoo.

Bijna alle lectoren en misdienaars waren present en zaten ook rond het altaar. De viering werd muzikaal opgeluisterd door de Martinus Kids en het gemengd koor van Velddriel. Na deze viering werden alle vrijwilligers uitgenodigd om in de Boxhof de avond te vervolgen. Enkele vrijwilligers werden extra in de bloemetje gezet zie de foto hieronder. Diny Laheij en Henriëtte van Namen kregen daarnaast ook nog een bronzen plaquette van de H. Martinus voor hun jarenlange inzet voor de Velddrielse parochiegeloofsgemeenschap.

Iedereen werd hartelijk bedankt, ook Truus Kivits van de Boxhof en haar medewerkers en D.J. Bart vd Meijden.

*Het was een geslaagde avond!*





## Uitstapje kinderkoor Martinus Kids en misdienaars

Met een bezoek aan de molen Sara Catharina, de klompenmaker, kasteel Ammersoyen en de ijsboerderij was het uitstapje van kinderkoor Martinus Kids en de misdienaars van de H. Martinuskerk van Velddriel goed gevuld.



In principe jaarlijks worden de leden van het kinderkoor en de misdienaars eens flink in de watten gelegd om ze te bedanken voor hun inzet. Zaterdag 9 mei was het weer zover en ging een flinke groep kinderen op pad onder begeleiding van pr. Jo Verhoeven, Maria van de Bighelaar, Ans van Kessel en Hetti van Kessel.



Koert van Geffen van de molen Sara Catharina in Hoenzadriel gaf uitleg over de graanmolen en het brood dat van het graan gebakken wordt. Bij de klompenmakerij van de familie Van Kuijk mochten de kids een klomp beschilderen en hebben we het resultaat aan het einde van de dag opgehaald.

Wat is een uitstapje zonder frietjes? De kinderen lieten zich de frietjes goed smaken op de pastorie! Carla van den Bosch had op de pastorie alles voor de lunch keurig verzorgd. Daarna naar kasteel Ammersoyen waar met name de wapenkamer bijzonder interessant werd gevonden. Ook was er een oudheidspel, dammen en knutselen - de kinderen hebben zich goed vermaakt!



De dag werd afgesloten op de ijsboerderij De Schoonheuvel van de familie Van Zeelst met een rondleiding, het springkussen en natuurlijk... een heerlijk ijsje!



## *H. Martinuskerk*

Oliestraat 26  
5301 BB Zaltbommel  
telefoon 0418-512215  
e-mail [sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl](mailto:sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl)

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat idem  
intenties Tiny van Steenberg,  
adres: zie boven  
tel.: 0418-514262

## Bijzondere vieringen

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op woensdag 1 juli, 5 augustus en 2 september om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' is op dinsdag 16 juni, 21 juli en 18 augustus en 15 september om 16.00 uur een Eucharistieviering.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken een weeksluiting waarin voorgangers uit alle kerken om de beurt voorgaan. Na afloop wordt er met elkaar koffie gedronken.

Op zondag 5 juli, 2 augustus is er geen meditatieviering. Op 6 september zal er in de Sint-Martinuskerk weer een meditatieve viering 'Op Adem Komen' zijn om 11.00 uur.

## Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Op 16 maart 2015 overleed Hannie Boeijen. Zij was de weduwe van Marcelus Nijhof. Hannie werd geboren op 11 juli 1929 in Helmond. De uitvaart had plaats op 20 maart en daarna werd zij begraven op de Nieuwe Tijnjngen.

Margot van Dijk, echtgenote van Gerard Heinsbroek overleed op 29 april 2015. Margot werd geboren op 3 september 1932 in Pijnakker. Op 6 mei had de uitvaartdienst plaats en daarna werd Margot te ruste gelegd op het parochiekerkhof aan de De Virieusingel.

Op 8 mei 2015 overleed Chris Damen, weduwnaar van Riek Termohlen. Hij werd geboren op 10 jan 1947 in Tiel. De uitvaartdienst had plaats op 13 mei, daarna werd hij begraven op de Nieuwe Tijnjngen.





## Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel zijn lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

*Op 14 april 2015 is gedoopt:*  
Noah Valenteijn (geboren 19-12-2010), zoon van Bob Valenteijn en Daniëlle Verhoeven.

*Op 17 mei 2015 is gedoopt:*  
Jasper Kubacki (geboren 29-10-2014), zoon van Piotr Kubacki en Beata Krasilewicz

## Op vakantie zijn

Even uitrusten  
en op vakantie gaan  
bijvoorbeeld op een boot  
de wilde zee op varen  
daar heeft iedereen ooit wel eens nood aan

Even ontspannen aan het strand  
in een mooie vakantieperiode  
zit je te rusten op het zand  
even aan niets anders meer denken

Even in het water trappelen  
met je voeten, de koude in ...  
wat een heerlijke vakantie is dit, dit jaar  
je hebt het er echt wel naar je zin

En dan komen mensen je vragen  
even met hen mee te gaan  
nog een ritje met de boot  
zie je helemaal zitten  
er is niets verkeerd aan

Met je haren in de wind  
ga je gezellig met hen mee  
nog een duik, in de wilde zee  
en je denkt: "dit is nog gezellig  
ik ben precies weer een kind"

## Waarschuwing

### *Voor het stallen van fietsen bij de kerk*

Er is een fiets gestolen tijdens een viering op zondagmorgen. De fiets stond op slot in het fietsenrek voor de garage van het parochiecentrum. Op deze plek staan de fietsen enigszins uit het zicht van voorbijgangers. Helaas was het ook nog een nieuwe fiets. Diverse maatregelen zijn besproken in de contactgroep zoals het hek voor de garage te sluiten en op slot te doen tijdens een viering of deze plek te beveiligen met een camera. Vooralnog zien wij daar vanaf. Bovendien vinden we het stallen van fietsen de verantwoordelijkheid van de kerkbezoekers zelf.

Ons advies is om fietsen op slot te doen en met een hangslot aan het fietsenrek of aan een ander fiets te koppelen. Mocht dit niet effectief blijken, dan komen we daar op terug.

*Piet de Lange  
voorzitter contactgroep*







## Uit het archief van de St. Martinuskerk te Zaltbommel

Uit het dagboek van H.P. van Santen [sept. 1938 tot jan. 1946].

### *Perikelen rond de verbouwing van de kerk*

De huisjes naast de R.K. Kerk zijn nu geheel verdwenen en de R.K. Kerk is van achter ongeveer afgebroken. Allen (alleen) de huisjes van Willem van de Werken staan er nog, welke krotwoningen de omgeving ontsieren.

Het R.K. Kerkbestuur wilde deze krotten, ongeveer 5 in getal, kopen van W. van de Werken, dog deze wilde hiervoor tienduizend gulden hebben. Dit was een onredelijke vraag, waarop het Kerkbestuur niet ingegaan is.

Zij wijzigde de bouw van de kerk zo, dat de huisjes bleven staan, doch wilde nu met Willem van de Kerkhof accorderen door de uitweg welke nu langs de kerk loopt, om te leggen naar de andere zijde van het nu vrijgekomen terrein. Hiervoor eiste Van de Werken een bedrag van vijftienghonderd gulden. Hierop is het Kerkbestuur nog niet ingegaan. Blijkbaar wil Willem van de Werken hier munt uit slaan, doch meewerken doet hij zeker niet. Naar ik verneem vervolgt hem nu echter de schoonheidscommissie voor zijn krotten, welken misschien nu toch het lot dan den slopershamer zullen moeten ondergaan, en

zo men zegt is de schoonste kans die Van de Werken geboden was schoon geheel verloren.

12 maart 1939. Het is vandaag ongestadig weer. Het stormt erg hart en er valt hagel en sneeuw. Het veld is nog zoo dor. Vanwege de geweldige vorst is deze winter alles dood gevoren.

Naar ik verneem is nu door de landmeters uitgemaakt dat de uitweg de Looijersgang in het geheel niet is van Willemke van de Werken doch dat het nu eigendom bleek te zijn van de R.K. Kerk.

Nu is het heel anders gegaan. Nu zal Willemke eerdaags zonder uitweg zitten met zijn krotwoningen. Tot zover dit relaas. Op vrijdag 10 november 1939 werd de verbouwde kerk op plechtige en feestelijke wijze geopend. De parochianen hadden een prachtig hoogaltaar geschonken.

*De tekst die u hier heeft gelezen is de letterlijke tekst welke door Dhr. van Santen is opgeschreven. Wilt u meer wetenswaardigheden uit dit dagboek lezen dan kunt u terecht bij het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel. En vragen naar het dagboek van H.P. van Santen archiefnr. RAR 3497/453*



## Sjaak van Overdam, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Traditioneel de laatste werkdag voor Koningsdag regent het lintjes voor mensen die zich op een bijzondere manier hebben onderscheiden, vaak door jarenlang vrijwilligerswerk. In Zaltbommel spelt burgemeester Van den Bosch een lintje op bij Sjaak van Overdam (69) na het uitspreken van de volgende toespraak:

“Al vanaf 1980 is Sjaak een zeer actief vrijwilliger bij toen nog de Sint-Martinusparochie in Zaltbommel. Toen hij met vervroegd pensioen ging heeft u uw kantoorbaan verwisseld door hele dagen op het parochiecentrum te komen ‘werken’.

Hij is administrateur / boekhouder en al vanaf 1980 maakt u zich zorgen over de financiële situatie van de parochie. Toen dus ook al... maar aan jou ligt dat niet want jij bent zuinig. Zo zuinig dat u al het papier aan twee kanten gebruikt. Eerder gebruikt papier dat nog leeg is aan de achterkant leg je gewoon weer in de printer. Hergebruik ten top!!!

Je ondersteunt de penningmeester (van de Franciscus parochie) en bent lid van de parochiewerkgroep en de kerkhofcommissie. Daarnaast doe je kerkwacht op zaterdagmid-

dag, doe je de ledenadministratie en ben je penningmeester van het orgelcomité. Sjaak regelt de verdeling mee van het parochieblad en je bent medeorganisator van de actie Kerkbalans. En dan sla ik vast nog iets over.



Een bekend gezegde binnen de parochie is: wat zou de parochie zijn zonder Sjaak van Overdam.

Je wordt omschreven als een man van weinig woorden, een stugge doorzetten in alle bescheidenheid en zonder pretentie. Dat is mooi, maar of je altijd een man van weinig woorden bent? Je hebt wat moeite met het printerapparaat en dat ding werkt niet altijd zoals u dat wilt. Je kunt dan zo hard mopperen dat de bovenbewoners van het parochiecentrum je kunnen horen.

Sjaak Van Overdam, ook jouw inbreng ten bate van de samenleving is niet onopgemerkt gebleven en het is mij dan ook een genoegen je te kunnen berichten dat Zijne Majesteit de Koning heeft ingestemd met de voordracht je te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.”

*Burgemeester Van den Bosch*



## Verhuizing Tiny & Henk - Waar blijft de tijd?

Op 1 september 2004 besloten Henk en ik om in Oliestraat 26a te gaan wonen.

Boven het parochiecentrum naast de kerk zijn twee appartementen. Zo dicht bij je vrijwilligerswerk wonen, dat was voor iedereen heel fijn, zeker voor ons. Vierentwintig uur per dag was er iemand aanwezig, voor een praatje of om een kaarsje op te steken. Hoeveel keer we die de trap van 23 treden op en af zijn gelopen hebben we niet bijgehouden, maar toch wel verschillende keren. Wij hebben er nooit spijt van gehad dat we die beslissing toen genomen hebben.

Nu, 11 jaar later, vinden wij het tijd worden om naar een seniorenappartement te gaan.

Het zal voor iedereen even wennen zijn, zeker ook voor ons. Altijd zijn we van heel dichtbij betrokken bij mensen. Je kunt zeggen, betrokken van de wieg tot het graf en dat al vele jaren. Dat leg je niet zomaar naast je neer. Ik heb altijd geroepen dat wanneer ik als koster stop we ook gaan verhuizen. Nu draaien we het om, we gaan eerst verhuizen en dan...? Ja, ja ook bij ons gaan de jaren tellen.

Ik stop zeker niet met het werk voor de parochie, dan zou ik in zo'n gat vallen.

We gaan per 1 juli 2015 wonen in de Nije Hof aan de Johan de Wittstraat 68, 5301 GR in Zaltbommel.

Als u ons nodig hebt kunt u altijd bellen of mailen:

Thuis: 0418 - 51 42 62

Mobiel: 06 - 30 98 32 36

[tinyvansteenbergen@gmail.com](mailto:tinyvansteenbergen@gmail.com)

*Groetjes*

*Henk & Tiny van Steenbergen*

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en een behouden thuiskomst



## Presentatie film

### *"Leben? oder Theater?"*

Op dinsdag 6 mei gaf pastor Stefan Schevers in het Parochiecentrum, voor een tiental geïnteresseerden, een inleiding op de film 'Leben? Oder Theater?' Hij vertelde hoe gefascineerd hij is door de ruim 1300 bijzondere gouaches (plakkaatverf op papier) van de Joodse kunstenaar Charlotte Salomon (Berlijn 1917 - Auschwitz 1943). In 2000 ontmoette hij kort voor haar dood de stiefmoeder van Charlotte. Zij werd 102 jaar.

*Han van der Waal ofs*



## *Eén groot internationaal feest* **de Wereld Jongeren Dagen 2016 in Krakau (Polen)**

In augustus 2016 zullen honderd-duizenden jongeren in de Zuidpoolse stad Krakau samenkomen voor het grootste jongerenevenement ter wereld. Ook vanuit het bisdom Den Bosch zal een groep jongeren (tussen de 16 en 30 jaar) per bus naar Polen reizen om aan deze dagen deel te nemen. Deelname staat open voor jongeren van alle geloofsovertuigingen!

Het programma bestaat uit twee delen. Op maandag 18 juli 2016 gaan de jongeren per bus op weg naar het Poolse bisdom Bielsko-Zywiec, dat zo'n honderd kilometer van Krakau ligt. Daar verblijven ze in gastgezinnen. Het programma daar omvat o.a. een bezoek aan het vernietigingskamp Auschwitz, een wandeltocht in de bergen en een kennismaking met kerk en cultuur in Polen. Ook het thema van de WJD komt dan ter sprake; de woorden uit de Bergrede: "Zalig de barmhartigen, want ze zullen barmhartigheid ondervinden."

Op zondag 24 juli wordt deze eerste week afgesloten met een samenkomst van alle WJD-deelnemers in het bisdom Bielsko-Zywiec, en dat zijn er waarschijnlijk zo'n 10.000.

Een dag later gaan de jongeren naar de schitterende stad Krakau voor de eigenlijke WJD. Ook nu weer een gevarieerd programma, met bijeenkomsten voor de Nederlandse deelnemers, maar ook een internationaal jongerenfestival, met o.a. muziek, theater en discussie.

De dagen worden op zondag 31 juli afgesloten met een indrukwekkende slotviering, waarbij ook paus Franciscus aanwezig zal zijn. Op maandag 1 augustus gaat de reis per bus terug naar Nederland, waar men een dag later aankomt.

Op dit moment zijn de data definitief, maar het programma zelf kan nog veranderen. Een eerste folder is al verkrijgbaar, nog voor de zomervakantie verschijnt een tweede folder met meer uitgebreide informatie, ook over de kosten van deelname.

Wie meer wil weten kan nu al terecht op de website:

[www.jongbisdomdenbosch.nl](http://www.jongbisdomdenbosch.nl)

en op facebookpagina:

[Facebook.nl/jongbisdomdenbosch](https://www.facebook.com/jongbisdomdenbosch)

Het je vragen? Mail dan naar:

[jongeren@bisdomdenbosch.nl](mailto:jongeren@bisdomdenbosch.nl)



ZALIG DE BARMHARTIGEN,  
WANT ZIJ ZULLEN  
BARMHARTIGHEID  
ONDERVINDEN

WERELD  
JONGEREN  
DAGEN

JULI–AUG 2016

[JONGKATHOLIEK.NL/WJD](http://JONGKATHOLIEK.NL/WJD)





Maar hoe word je vriend(in) met een ander kind, vooral als je niet dezelfde taal spreekt?

Vind je het belangrijk dat dit kind mooie kleren draagt?

Of kennen jullie ouders elkaar?

Of misschien vind je de lach van dat andere kind wel geweldig leuk? Wat de reden ook is dat je nieuwe vriend(innet)jes maakt, het is hartstikke fijn om samen te spelen!

Als jullie niet dezelfde taal spreken, dan is het best moeilijk om elkaar iets te vertellen. Misschien moet je vaak je handen gebruiken, of hulp vragen aan je ouders.

## Hoi Kids

Het is (bijna) zomervakantie!

Lekker zes weken lang genieten van zon, buiten zijn en vrije tijd.

Misschien ga je op vakantie en ontmoet je dan andere kinderen.

Dit kan zijn op een camping in Nederland, of in een hotel in een land ver weg. Misschien worden jullie wel de beste vriend(inn)en!





In Nederland wonen ook veel kinderen, die geen Nederlands kunnen praten. Zij komen uit landen als Syrië, Somalië, of misschien uit Polen. Zij zijn niet op vakantie in Nederland, maar gaan hier naar school. Ze kennen nog geen woord Nederlands als ze hier komen wonen.

Hoe zou jij het vinden, als je niet weet wat de juf of meester vertelt, en als je je klasgenootjes niet kunt verstaan?

Misschien heb je wel zo'n kind in je klas of in je buurt.

Kun je ook vriendjes worden met dit kind?

Samen spelen is immers heel fijn.



## Fijne vakantie!

Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website voor een werkje:

[www.katholiekbommelerwaard.nl/kids](http://www.katholiekbommelerwaard.nl/kids)

# *Bedevaart 3 mei 2015*

