

FL.
FRAN
CIS
CUS
PAROCHIE



FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN

5
2014

PAROCHIEBLAD





Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 3, nummer 5
December 2014

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.100 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: Moose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: Dinsdag en Donderdag
van 9.30 tot 13.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u inspreken
op een antwoordapparaat of bellen
naar het ingesproken noodnummer.

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het *Algemeen secretariaat*.

Algemene bankrekening

IBAN: NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

31 december is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer. Dit zal worden bezorgd rond 24 januari 2015.

www.katholiekbommelerwaard.nl

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• **hoofdredacteur:**

Jos Vriesema (0418-631215)
josvriesema@martinusparochie.nl

• **samenstellers:**

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• **contactpersonen:**

Alem:

Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:

Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:

Cees Janmaat (0418-632001)
jacktar@concepts.nl Riet Corten

Rossum:

Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings

Velddriel:

Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:

Tiny van Steenberg
(0418-514262) tiny.henk@hetnet.nl
Han van der Waal



Kerstmis



Kerstmis is een heel bijzonder feest, al was het alleen maar omdat het over de hele wereld gevierd wordt. Je kunt Kerstmis op veel manieren vieren, maar steeds is het een feest dat mensen samenbrengt. Het zijn dagen waarop we ons met elkaar verbonden voelen, eigenlijk zou niemand op deze dag alleen mogen zijn.

Maar Kerstmis is voor ons toch op de eerste plaats het verhaal van het kind dat geboren wordt in een stal. God komt in ons midden, maar anders dan iedereen verwacht: klein en kwetsbaar als een kind, voor wie in de herberg geen plaats is. Daarom proberen we juist met Kerstmis over onze eigen kleine (familie)kring heen te kijken en ook mensen die door iedereen vergeten worden de kans te geven op een mooie kerst. Zo wordt Kerstmis een feest van vrede, dat alle grenzen kan doorbreken.

Versterking pastoraal team

Pastoraal team en parochiebestuur hebben van de bisschop het bericht ontvangen, dat hij per 1 januari a.s. diaken Peter de Snoo benoemd heeft als lid van het pastorale team in de Bommelerwaard.

We zijn heel blij met deze uitbreiding, enerzijds omdat het werk alleen maar toeneemt, maar an-

derzijds ook, omdat één van de leden van het team in de loop van het volgend jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. In dit parochieblad stelt Peter zich al kort voor, hij zal aan de parochie worden gepresenteerd tijdens een plechtige eucharistieviering op zaterdag 3 januari 19.00 uur in Zaltbommel. U bent daarbij natuurlijk van harte welkom. Na afloop van die viering houdt



het bestuur zijn jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie en dan kunt u met het nieuwe teamlid kennis maken.

Kerkbalans

Tenslotte, januari is altijd de maand waarop de actie Kerkbalans wordt georganiseerd. Het eerste nummer van de komende jaargang is dan ook voor een groot deel gewijd aan Kerkbalans en het verschijnt eerder dan u gewend bent, nl. al in de laatste week van januari. In dat nummer vindt u onder meer veel informatie over de financiële situatie van onze parochie.

Maar voor nu wens ik u veel leesplezier, en namens de redactie van "Franciscus tussen de Rivieren", wil ik u graag een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar toewensen.

Jos Vriesema, hoofdredacteur



Een nieuw lid in het pastorale team

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Peter de Snoo, 64 jaar, geboren in Utrecht en sinds kort woonachtig in het mooie Maasbommel. Mijn vrouw Tonny en ik zijn al 43 jaar samen. We hebben twee zoons en vier kleinkinderen. Ik verdien de kost als zelfstandig administrateur. Als hobby ben ik zo'n tien jaar touringcarchauffeur geweest.

Sinds 2000 ben ik werkzaam als diaken. Mijn geboortedag is 6 augustus. In de kerk is dat de feestdag van de gedaanteverandering van de Heer. Eigenlijk zie ik het ook als mijn eigen gedaanteverandering. Jarenlang heeft de Heer mij geroepen, maar Hij kreeg geen gehoor. Geduldig heeft Hij gewacht tot ik zover was en toen was Zijn roep voor mij luid en duidelijk tot op de dag van vandaag! Als een trouwe metgezel reist Hij met me mee, óók en misschien vooral als ik het idee heb, dat ik het alleen moet doen.

Wat is nu precies een diaken? Na een vierjarige opleiding en een stageperiode in een parochie ontvangt de diaken de wijding van de bisschop. Regelmatig wordt mij de vraag gesteld waarom ik mij zo aangetrokken voel tot het diaken-schap. Overwegingen op financieel gebied liggen hieraan inderdaad niet ten grondslag. Nee, wat het mij wel brengt, is vele malen

bevredigender. Leest u rustig verder, dan begrijpt u vast wat ik bedoel. Aan de wieg van mijn diakenschap staat mijn opvoeding. Mijn moeder heeft mij leren bidden. Zij maakte daar in haar drukke gezin van zes kinderen tijd voor vrij. In feite heeft zij toen het zaadje geplant dat inmiddels flink geworteld is.



Het geloof heeft mij altijd weer op de been geholpen als ik de wind tegen had in mijn leven. Ik leerde gaandeweg te begrijpen, dat ik niet altijd kreeg waar ik om vroeg, maar wél altijd alles wat ik nodig had om weer verder te kunnen. Dit geloof, deze overtuiging gun ik van harte ook aan de kinderen van deze tijd.



Ze worden blootgesteld aan allerlei verleidingen en hebben soms niets anders dan hun virtuele contacten. Ik ben een voorvechter van warm, menselijk contact en ik doe er alles aan om deze manier van interactie op de kinderen over te brengen.

Een ander aspect van het diaken-schap is dat ik altijd voorbereid moet zijn op negatieve berichtgeving over het geloof in de media. Ik ga die discussie altijd graag en onbevvangen aan. Mijn intentie is altijd om de mening van de ander te doorgronden en uit te zoeken in hoeverre die mening gefundeerd is.

Verder voel ik mij helemaal op mijn plaats als ik de sacramenten van de doop en het huwelijk mag toedienen. Ook bij een uitvaart is het fijn dat ik als diaken woorden van bemoediging mag uitspreken en uitwisselen. De helende werking die daar van uitgaat, is als een steentje dat je in het water gooit. Langzaam maar zeker wordt de kring die het steentje achterlaat, steeds groter.

Als u dit leest, heeft u het Kerstnummer in handen. Ik wens u alvast een gezegend Kerstfeest met de gedachte dat het beter is een kaarsje aan te steken als het duister is dan om de duisternis te vervloeken.

Ik kijk er naar uit u te ontmoeten!

Peter de Snoo

Nieuwjaarsreceptie

Het bestuur en het pastorale team van de H. Franciscusparochie nodigen alle vrijwilligers en andere betrokkenen bij de parochie van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie, die gehouden wordt op:

**zaterdag 3 januari 2015
van 20.00 tot 21.30 uur**

*(aansluitend op de Eucharistieviering
van 19.00 uur)*

Parochiecentrum
van Zaltbommel
Oliestraat 26



Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers is te bereiken op 073 - 599 12 16

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op het parochiecentrum van Kerkdriel op 0418 - 63 12 15
ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur



Over Franciscus gesproken (10)

De voetstappen van de Heer volgen, dat was wat Franciscus van Assisi wilde. En dit niet bedoeld als een soort bovenmenselijk ascetisch ideaal, waarbij je iets nastreeft wat je kracht als mens te boven gaat, maar gewoon je menselijk bestaan aanvaarden met alles wat dat meebrengt.

Franciscus was er diep door gegrepen, dat Gods Zoon echt het menselijk bestaan heeft aanvaard. Daar kwam hij nooit over uitgedacht: de Zoon van God heeft het menselijk bestaan aanvaard met alle kwetsbaarheid, die daaraan vastzit! En Hij heeft die kwetsbaarheid ten volle willen ervaren door het leven van de meest gewone mensen te delen.

Door arm te worden en de behoeftige omstandigheden te delen, die in zijn tijd juist gewone mensen in Israël dagelijks ondervonden. Hoe Hij rondtrok zonder middelen van bestaan, afhankelijk van de goedheid van mensen, zonder iets om zijn hoofd op neer te leggen (Lucas 9, 58). Hoe Hij de dienaar van allen werd, juist ook van hen, die niet meetelden en op wie door velen werd neergezien. En hoe Hij zó de waardigheid van iedere mens liet zien en een man van vrede werd. Die armoede van Jezus zonder bestaanszekerheid wilde Franciscus delen.

Zo eenvoudig mogelijk leven met alles wat dat met zich meebrengt. "Ik, kleine broeder Franciscus, wil het leven en de armoede volgen van onze allerhoogste Heer Jezus Christus en van zijn allerheiligste moeder en hierin volharden tot het einde toe." Als broeder van allen, met eerbied voor alle mensen, als man van vrede. Zo ging Franciscus in 1219 naar het Heilig Land als man van vrede en trad de Islamieten met eerbied tegemoet, terwijl de kruisvaarders meenden hen in naam van God te moeten verdelgen.



Franciscus kwam er ziek van terug en heeft ongetwijfeld ervaren, dat het leven in het heilig land voor de gewone mensen geen idylle was, maar een hard en armoedig be-



staan. Toen heeft hij nog dieper ervaren wat Jezus op zijn tochten moet hebben doorstaan en wat het betekent "de voetstappen van de Heer te volgen."

Op de tocht naar Israël, die ik samen met een medebroeder heb mogen maken, was dat één van de dingen, die op ons veel indruk hebben gemaakt. Zeker, de onmiddellijke omgeving van het meer van Genesareth, waar Jezus vaak rondtrok, is heel aantrekkelijk, maar veel streken in het land zijn dor en onherbergzaam. Als je daar dan geriefelijk rondreist bedenk je wel, wat het geweest moet zijn daar grote afstanden te voet af te moeten leggen. En 's nachts niet te verblijven in een aangenaam hotel, maar in een of andere spelonk (die zijn er vele in het gebergte!) beschutting te moeten zoeken na een vaak karig maal.

Hoe primitief in een soort rotswooning Maria en Jozef in Nazareth hebben geleefd. En wat de afstand was, die Maria te voet moest afleggen om haar nicht Elisabeth te gaan dienen. Om nog maar niet te spreken van de laatste tocht, die Jezus als gevangene moest gaan van de Olijfberg tegen de steilte omhoog naar de stad en onder de last van het kruis door de oneffen straten omhoog naar Calvarieberg!

Pater Bertus Bus

Dankbetuiging

Op 18 november 2014 is mijn moeder na een ziekteperiode van een aantal jaren toch nog plotseling overleden. Op 22 november hebben we in de Sint-Willibrorduskerk te Diessen afscheid van haar genomen.

Graag wil ik iedereen bedanken voor het bijwonen van de uitvaartmis, de persoonlijke aandacht, de wensen en kaartjes die ik en ons gezin mochten ontvangen. De vele blijken van belangstelling van uw kant hebben mij en mijn vader goed gedaan en ons gesterkt.

*Ron van den Hout
waarnemend pastoor*





Mijn favoriete kerstlied

Eén van de mooiste kanten van het kerstgebeuren vind ik altijd, dat kerstmis een heel eigen muziek kent. In Nederland wordt niet veel gezongen, maar kerstliederen kennen we allemaal en we zingen ze graag. Zachte, sfeervolle of vrolijke melodieën en teksten die vaak van generatie op generatie zijn doorgegeven.

Wat is het mooiste kerstlied? Dat is zo'n vraag waar eigenlijk geen antwoord op te geven is. Er zijn zoveel verschillende kerstliederen, daar is bijna niet uit te kiezen. En ik denk ook, dat ieder land z'n eigen favoriete kerstliederen heeft, al zijn er natuurlijk ook kerstliederen, zoals het "Stille Nacht", die overal gezongen worden.

Maar laat ik eens proberen mijn eigen antwoord te geven: wat is voor mij het mooiste kerklied?

De laatste jaren is er één kerstlied, dat ik met veel plezier zing: "Ere zij God". Het is overigens een lied dat in protestantse kringen veel bekender is, dan in onze katholieke kerk. In onze eigen bundel (Gezangen voor Liturgie) is het dan ook niet te vinden.

De tekst is eigenlijk heel eenvoudig van opzet, het is niet meer dan een voortvarend herhalen van de tekst zoals hij staat in het kerstverhaal in Lucas 2, 13-14:

*Ere zij God
In de hoge,
Vrede op aarde,
In de mensen een welbehagen.
Amen.*

Het mooie van het lied vind ik allereerst dat het de kern van het kerstverhaal weergeeft: bovendien is het een echte jubelzang, als ik het zing heb ik het gevoel dat ik mag meezingen, met de engelen boven de velden van Betlehem. Geen valse romantiek, over witte sneeuw en ijs, of over een kindje, dat zijn oogjes toe doet, maar luid en duidelijk de boodschap van Kerstmis, zoals die bestemd is voor alle mensen: "Vrede op aarde".

Want laten we het goed verstaan: Kerstmis is een vredesfeest, het feest van het licht dat de duisternis doorbreekt, het feest van de vrede, in een wereld die lijdt onder eindeloos veel oorlogen en andere uitingen van geweld.

Kerstmis is voor veel mensen een huiselijk feest, terwijl de wereld om ons heen steeds donderder wordt, komen wij samen in onze warme en gezellige huizen en vieren het feest met elkaar. En dat is natuurlijk een heel mooi aspect van het Kerstfeest. Als we de vrede vieren, dan mag die ook beginnen in onze eigen familiekring.



Maar er zijn steeds meer mensen, die letterlijk proberen over die eigen (familie)grenzen heen te kijken. Die zich inzetten voor mensen die niets te vieren hebben. Daarom zijn er in deze tijd, allerlei bijeenkomsten voor ouderen, zieken en eenzamen, daklozen en vluchtelingen. Dat is niet allen omdat we graag iets 'extra's' willen doen voor mensen aan de rand van de samenleving, nee, dat is de kern van het kerstfeest. Vrede scheppen, door vrede met elkaar te delen.

Als mensen zo met elkaar kerstmis vieren, dan hoop ik, dat het hen laat ontdekken, wat het kerstfeest ten diepste wil zijn: een feest dat grenzen doorbreekt, dat mensen van links en van rechts, van overal en nergens samenbrengt. Een feest dat mensen laat voelen, wat God met deze wereld wil: de wereld moet één feest worden, een kerstfeest zo u wilt, en wij mogen daar uitvoering aan geven.

Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil; moge het zo zij. Moge het kind in de kribbe ons de kracht geven om ook zelf tot mensen van vrede uit te groeien.

En tot het zover is, laten we alsjeblijft blijven zingen, zingen over vrede op aarde, zingen over Gods toekomst met ons. Want zolang we zingen, houden we het verlangen naar vrede in ons hart warm.

Jos Vriesema

Ere zij God

Ere zij God

*In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.*

Ere zij God in de hoge

Ere zij God in de hoge

*Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen,*

in de mensen een welbehagen

*In de mensen een welbehagen,
een welbehagen*

Ere zij God

Ere zij God

*In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.*

Amen, amen.





Van de bestuurstafel

Allereerst wil het bestuur alle vrijwilligers en alle belangstellenden van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie. Deze wordt gehouden op zaterdagavond 3 januari na afloop van de eucharistieviering van 19.00 uur in de pastorie van de kerk in Zaltbommel. De pastores en het bestuur hopen u allen te ontmoeten om met elkaar te toosten op een Zalig Nieuwjaar.

De afgelopen twee maanden stonden bij het bestuur vooral in het teken van een rondgang langs alle kerken. De ontmoeting met de contactgroepen werd door allen als heel plezierig ervaren.

Bij alle contactgroepen was de sfeer heel open en warm. Het was goed te voelen dat er, ondanks de verscheidenheid van de kerken, een sterk wederzijds vertrouwen is.

De vragen vanuit de contactgroepen waren heel divers. Allereerst de vraag of er al iets bekend is over de toekomst van de kerken. De kerken van Hedel en Rossum staan officieel te koop maar tot nu toe is het nog niet tot een deal gekomen. Voor de kerken van Velddriel, Alem, Hedel en Ammerzoden is door het bestuur bij het Gelders Genootschap subsidie aangevraagd voor een zogenaamd haalbaarheidsonderzoek. Zo'n onderzoek richt zich op een bestemming van het kerkgebouw anders dan het

huidige gebruik. De gegevens die uit dit onderzoek naar voren komen helpen het bestuur om volgend jaar met een goed doordacht voorstel te komen bij het Bisdom betreffende de verdere voortgang van de parochie. Op dit moment is het nog niet zeker of de subsidie ook zal worden toegekend en of de haalbaarheidsonderzoeken daadwerkelijk worden gehouden.



Afgelopen maand zijn ook de kerken van Ammerzoden en Kerkdriel definitief tot gemeentelijk monument verklaard, hiermee hebben nu alle kerken m.u.v. Rossum een monumentale status.

Er waren vragen over het onderhoud van het eigen kerkgebouw. Voor de kerken waar nog geen beslissing over is genomen of zij in de toekomst in gebruik blijven, geldt de regel van het Bisdom: "houdt de kerken wind- en waterdicht." Dit geldt voor de kerken van Ammerzoden, Hedel, Velddriel, Alem en Rossum. De kerken van Kerkdriel en Zaltbommel mogen wel opgeknapt worden maar altijd geldt, dat eerst toestemming gevraagd



moet worden aan het bestuur, vooral ook om de juiste keuzes te kunnen maken.

Vragen waren er over de financiën. In alle kerken lopen de bijdragen wat terug, opvallend is dat ook in de hoofdkerken, die niets te vrezen hebben van een eventuele sluiting, de bijdragen bijna in eenzelfde mate zijn terug gelopen. Het parochieblad van januari zal een themanummer worden voor de actie kerkbalans, waarin uitgebreid alle cijfers getoond worden.

Er zijn ook positieve geluiden. Zaltbommel is positief over het kerkbezoek dat stabiel blijft. In Velddriel is een enthousiast kinderkoor dat ook op meer plaatsen wil zingen. Er ontstaan nieuwe initiatieven om mensen bij de kerk te betrekken, er zijn oecumenische vieringen in Kerkdriel, Zaltbommel en Rossum, samenwerking en uitwisseling van verschillende koren. En natuurlijk pastor Stefan Schevers die op zijn geheel eigen manier probeert jongeren bij de kerk te betrekken.

Nog een ander onderwerp dat na de zomervakantie door het bestuur is behandeld en waar ook nog wat vragen over kwamen, is het gebruik van de kerken anders dan voor de eredienst. Hierbij wordt vooral gedacht aan concerten of bijeenkomsten die enigszins een religieus karakter hebben of anderszins raakvlakken hebben met de Kerk of het

kerkgebouw. Het kerkbestuur wil "als een goed huisvader" zijn. Het wil niet alleen graag op de hoogte zijn van wie bij hem thuis komt, maar heeft vooral ook interesse in wat diegene komt doen. Besloten is dat voor het gebruik van één van de kerken altijd toestemming gevraagd dient te worden aan het bestuur, dat zodoende een goed overzicht kan houden. Het bestuur heeft veel vertrouwen in de contactgroepen dat zij de praktische gang van zaken met de gebruikers kunnen regelen en afhandelen. Er wordt geen huur maar alleen een onkostenvergoeding gevraagd die op maat en in goed overleg met de contactgroep wordt bepaald.

Wat betreft de ondersteuning van het katholiek godsdienstonderwijs op de R.K. basisscholen kan worden gemeld dat voor het schooljaar 2015/2016 de subsidie vanuit de parochie wordt gehandhaafd. Daardoor kan Mw. Hanneke Emmen de leerkrachten op de R.K. scholen blijven ondersteunen. Zij reikt hen projecten aan, waaronder het project van de jaarlijkse vastenactie.

Voor dit jaar is besloten dat alle kerken op hun eigen manier hun vrijwilligers met een attentie of anderszins mogen bedanken

Het bestuur wenst alle parochianen een Zalig Kerstfeest.

Mirjam Duijts-As



Adventsactie

Het licht van de advent brengt Hoop en Leven!!

Duizenden mensen in Nederland zetten zich in de tijd voor kerstmis, de adventstijd, belangeloos in voor hun medemensen elders in de wereld. Adventsactie geeft hen een steuntje in de rug. Ook de zeven kerken van de Franciscusparochie in de Bommelerwaard steunen de Adventsactie.

Adventsactie laat een licht schijnen op mensen en organisaties die hun idealen vertalen in daden van naastenliefde. Onze Nederlandse katholieke kerk was altijd sterk in missie. Dat zijn we nog steeds. We willen graag mensen in de derde wereld helpen die onze steun nodig hebben. Maar het is nog meer van belang dat wij ze leren zichzelf te helpen. Met een aantal kleine, bescheiden projecten wil Adventsactie een aantal mensen hoop en leven geven.

De Franciscusparochie koos ervoor om gezamenlijk één project te steunen en onder de aandacht te brengen. Het betreft: de zorg voor eenzame ouderen in het Vietnamese Saigon. De katholieke gemeenschap in Saigon trekt zich het lot aan van de allerarmste, zieke oude-

ren. Adventsactie wil een voor Vietnam uniek initiatief steunen: de bouw van een verzorgingshuis waar vrijwilligers zieke en alleenstaande ouderen kunnen verzorgen.

Om dit doel te steunen staan in onze parochie gedurende de advent weer de bekende collectebussen in de verschillende kerken.

Doneren kan ook op IBAN:
NL89 INGB 0653 1000 00
tnv Adventsactie Den Haag.

Vastenactie 2014: het project van pater Jesudos, een middelbare school in het Indiase Rameshwaram. In het dekenaat Waalwijk / Heusden / Zaltbommel is hiervoor een bedrag van € 35.000 bijeengebracht. Vastenactie draagt hier nog de helft aan bij zodat ook het project voor straatjongeren van Maartje Admiraal uit Heusden € 7.500 kon ontvangen.

Dankwoord

Namens de leraren en de jongeren van de school wil ik jullie van harte bedanken voor jullie hulp, waardoor veel jongeren de kans krijgen om te studeren en zicht hebben op een betere toekomst.

Bedankt voor uw vertrouwen, belangstelling en hartelijkheid.

Pater Jesudos





Samenloop voor Hoop

Pastor Schevers ambassadeur

Samen met de Wellse dominee Lennart Aangeenbrug, werd pastor Schevers afgelopen najaar gevraagd om ambassadeur te worden voor de strijd tegen kanker. Het is goed om als kerken verenigd te zijn juist als het de wisselvalligheid van het leven zelf aangaat.

De tocht van solidariteit, de sporttocht voor het bevorderen van onderzoek, de samenloop voor hoop, staat ook in 2015 weer op de agenda. En wel op 6 en 7 juni. In Ammerzoden zullen dan vele mensen een ronde lopen in de buurt van het kasteel. Er zullen mensen de hele nacht groepsgewijs blijven lopen.

Ga die uitdaging aan en loop mee of help mee. Ook Jezus vraagt zijn vrienden als Hij het zelf niet breed heeft: "Wil je niet één uur met Mij waken?" Waken door de nacht, om solidair te zijn met mensen die niets anders kunnen dan te blijven strijden, die altijd door moeten.

Net als in de vorige editie is er een kaarsenceremonie. We nemen dan een moment om stil te staan bij alle mensen die de strijd tegen kanker hebben verloren.

In kaarsenzakken met een persoonlijke boodschap erop, worden er kaarsen rondom de weg neergezet. Om elkaar te dragen, om samen te blijven hopen op beter, juist met mensen voor wie het leven donker is, wil ik u graag wijzen op dit evenement.

Pastor Stefan Schevers



Ook meehelpen? zie:

<http://bommelerwaard.samenloopvoorhoop.nl/hoe-kan-ik-helpen>



De ster van Hilversum
Belooft ons gouden bergen.
Geluk is in de supermarkt te koop.
Zo koesteren wij kilo's valse hoop,
Waarmee wij dagelijks de hemel tergen.

De ster in onze boom
Waaraan wij ons vergapen
Werd in de Wereldwinkel aangekocht.
Fair-Trade product, niks mis mee, dus dat mocht.
Wij kunnen in de kerstnacht rustig slapen.

De ster van Bethlehem
Brengt ons niet zomaar verder.
Zij fluistert niet: slaap zacht, 't komt wel goed.
Zij zegt gewoon: je weet wel hoe het moet.....
Wees voor elkaar een naaste en een herder.

Dick Westra



H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Bestellen H. missen

H. Missen kunt u bestellen bij
Ger van Boxtel
't Buske 25, Alem
telefoon 0418 - 66 20 63



ZALIG KERSTMIS
GEZEGEND 2015

Overzicht 2014

Overleden parochianen

Frans van der Kammen weduwnaar van mevr. van der Velden; echtgenoot van mevr. Swaans overleed op 11 januari 2014 in de leeftijd van 85 jaar.

Diets van Mil- van der Burght echtgenote van dhr. J. van Mil overleed op 4 maart 2014 in de leeftijd van 91 jaar.

Dorus Brands weduwnaar van mevr. Steenbekkers overleed op 14 mei 2014 in de leeftijd van 86 jaar.

Tony van Eeuwijk- Bogers weduwe van dhr. J. van Eeuwijk overleed op 26 juli 2014 in de leeftijd van 90 jaar.

Tina Kruitwagen- van Alphen weduwe van A.W.M. Kruitwagen Overleed op 6 november 2014

Dopelingen:

Ties de Wilt	zoon van Margriet Piels en Jack de Wilt
Esmée Toonen	dochter van Moniek Hamerlinck en Marcel Toonen
Yfke de Cocq van Delwijnen	dochter van Mieke van Oers en Rik de Cocq van Delwijnen
Daan van Oers	dochter van Els van Mook en Antoon van Oers
Liv van Heel	dochter van Esther van Doremaele en Wilco van Heel



Het is maar een weet...

- dat onze voorouders, de Germanen, het lichtfeest vierden. Ze noemden dit het Joelfeest. Veel gebruiken uit die tijd zijn nog bewaard gebleven.

- dat het Joelfeest eigenlijk een nieuwjaarsfeest was. Het werd gevierd van 25 december tot 6 januari. Het was ter ere van de zonnegod Frey. Hij liet steeds de natuur opnieuw bloeien.

- dat een voorname plaats was ingeruimd voor de altijd groene boom: de dennenboom. Alles zou weer tot leven komen. Om daaraan te herinneren versierde men de huizen met dennentakken.

- dat alle boze geesten verdreven moesten worden om ruim baan te maken voor de zon. Daarom maakten men rond de jaarwisseling veel lawaai, blies men op horens en luidde men de klokken. Vandaar ons vuurwerk.

- dat de Romeinen rond het jaar 200 een nieuwe godsdienst kregen. Mithras* heette de nieuwe godheid, de god van de zon en de vruchtbaarheid.

- dat de geboortedag van deze godheid gevierd werd op 25 december, midden in de donkere tijd, wanneer mensen weer gaan verlangen naar het nieuwe licht.

- dat voor de Romeinse keizer Constantijn niet Mithras de god was die het licht bracht, maar Jezus Christus.

- dat de christenen voor het eerst rond het jaar 336 te Rome kerstfeest vierden. 25 december werd uitgekozen voor dit feest.

- dat 6 januari in het oosten een nog belangrijker feest is waarop men "Epiphanie" Drie Koningen viert. Jezus openbaart zich aan de drie wijzen uit het oosten.



- dat het kerstkribbetje pas in 1223 werd ingevoerd door Franciscus van Assisi.

- dat het verhaal van Jezus geboorte alleen door Matteüs en Lucas verteld wordt.

- dat er in het verhaal niets staat over een os en een ezel, sneeuw, koningen en een stalletje. Wel staat de voederbak genoemd.



- dat de os en de ezel er bij gekomen zijn, omdat in het oude testament bij Jesaja 1,3 een tekst staat: "Een os kent zijn meester en een ezel de krib van zijn Heer, maar Israël kent zo iets niet en zijn volk begrijpt het niet eens".

- dat het kerstverhaal van Lucas een vergelijking trekt tussen keizer Augustus, die op zijn harnas het beeld draagt van de onoverwinnelijke zon, de bringer van de pax romana, de belichaming van geld, geweld, macht en het kind in Bethlehem, in doeken gewikkeld in een stal, ontwapend. Op het moment dat de grootste mens in deze wereld werd geboren, wilde



degene die dacht dat hij de grootste was, precies weten hoe machtig hij wel was.

- dat je het kerstverhaal niet los kunt koppelen van de rest van het evangelie. Voor Lucas en Matteüs zijn de kribbe en het kruis uit hetzelfde hout gesneden. Voor mensen als Jezus is geen plaats in deze wereld. Neem je het kerstverhaal apart dan blijft Jezus het lieve kerstkind.

- dat onze jaartelling pas is ingevoerd rond het jaar 525 door de monnik Dionysius "de kleine". Hij stelde voor om de jaartelling te beginnen met de geboorte van Jezus. Het eerste levensjaar van Jezus werd aangeduid met Anno Domini 1. Het jaar nul bestaat dus niet!!

We leven dus nu eigenlijk in het jaar 2015 en niet 2014. Bovendien heeft Dionysius zich verteld. Jezus is feitelijk geboren 4 jaar vóór Christus. Op welke dag weten we niet.

* In de laatste eeuw voor Christus werd de cultus rond Mithras door Romeinse soldaten geïntroduceerd in het grote Romeinse rijk. Mithras werd daar gelijkgesteld aan de alom vereerde 'onoverwinnelijke zon', 'Deus Sol Invictus'. In de eerste eeuwen van onze jaartelling maakte de Mithrascultus een enorme bloei door. Met name onder Romeinse soldaten en handelaars was Mithras zeer populair. De cultus werd begunstigd door de soldatenkeizers (235-284) en in 307 onder keizer Diocletianus zelfs tot staatsgodsdienst verheven. De Mithraea, heiligdommen gewijd aan Mithras, verschenen door heel het Romeinse rijk. Zelfs in België (Tienen) zijn onlangs resten van een Mithraeum gevonden.

Bron: "op zoek naar het kerstfeest" Regenboog catechese project.

*Wij wensen alle parochianen een
Zalig Kerstfeest en gezegend 2015!*

Kerstmis

Kerstfeest is het meest gevierde feest op de wereld. Overal zie je kerstbomen, kerstverlichting, kerststallen, kaarsen etc...



Made in Heaven

Je hebt er lang naar uitgekeken... dan wordt je kind geboren. Jeervaart het als een wonder. Het lijkt alsof je kind als het ware "uit de hemel kwam vallen". Bij de geboorte van Jezus is dat niet anders.

Mattheüs beschrijft Jezus als "een kind van de heilige Geest" en Lucas zegt: "Hij zal de zoon van de allerhoogste worden genoemd". Hiermee dichten zij God een vaderschap toe.

In 2014 zouden wij zeggen 'Made in heaven'

Natuurlijk zijn dit geen biologische uitdrukkingen maar gelovige uitspraken, die iets willen zeggen over de mysterie van het leven en het wonder van de mens Jezus.



H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
telefoon kerk: 073 - 599 12 15
telefoon koster: 06 - 4800 5229
e-mail:
willibrordusparochie@xs4all.nl
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag: 8.00 - 12.00 uur
intenties idem

Doopvieringen

Zondag 4 januari 2015 en 1 maart zijn de doopzondagen. De tijden zijn om 13.00, 13.45 en 14.30 uur.

Vorbereidende gesprekken zullen plaatsvinden in het parochiecentrum te Kerkdriel. Ze vinden plaats op donderdag 18 december en 25 februari om 20.00 uur.

Gerarduskalender 2015

Op de pastorie is de Gerarduskalender weer te koop. De prijs is dit jaar € 6,60.

Overleden

14 oktober: Cees van Dijk. Cees werd geboren op 10 oktober 1964 te Ammerzoden. Cees was de zoon van Cor en Jeanne van Dijk-Danklof. Broer en zwager van Dick en Mieke, Robert en Carin, Mariëtte en Gus, Sonja. Een lieve oom voor al zijn neefjes en nichtjes. Op 14 oktober hebben we afscheid van Cees genomen in de uitvaartdienst in onze kerk. Daarna hebben wij hem naast zijn ouders ter ruste gelegd.

5 november: Tonnie Dekkers-Mulders. Tonnie werd geboren op 13 maart 1928 te Driel. Tonnie was weduwe van Wout Dekkers sinds 1997. Zij was moeder van twee zoons Jan en Adrie en oma van Michelle en Laura. De afscheidsdienst in onze kerk werd gehouden op dinsdag 11 november. Daarna hebben we Tonnie bij haar man te ruste gelegd.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.

Allerzielenviering

Wij zijn dankbaar dat de jarenlange traditie van de Allerzielenviering op zondagmiddag 15.00 uur alsnog plaats heeft kunnen vinden. Dankzij de vrijwilligers van onze kerk en van de begraafplaats.
Een parochiaan



Data Eerste H. Communie

Presentatieviering:

Zondag 8 maart om 09.30 uur.

Eerste H. Communie is (op verzoek) verzet van 10 mei naar 14 mei 2015.

Dit is Hemelvaartsdag.

De viering begint om 11.00 uur en de voorganger is Pater Bertus Bus.

De afsluitende viering is op zaterdag 20 juni om 19.00 uur.

Aanmelding Vormsel

Op vrijdagavond (!) 20 maart a.s. zal tijdens een viering die begint om 19.00 uur in onze kerk het Sacrament van het Vormsel door mgr. R. Mutsaerts worden toegediend aan jongeren uit groep 8 van de basisschool.

Aanmeldingsformulieren worden op school verspreid. Indien u geen formulier heeft ontvangen, wilt u dan even contact opnemen met de pastorie of met het secretariaat van de parochie (0418-632504).

Bedankt-bedankt-bedankt

Rieneke Huisman, vaste lector binnen onze parochie, heeft aangegeven dat ze wil gaan stoppen met haar werk. Behalve als lector was ze jarenlang op gezette tijden op de pastorie bezig met de voorbereiding van de Woord- en Communiediensten.

Nadat besloten werd dat er geen Woord- en Communiediensten meer gehouden worden, bleef Rieneke nog een flinke poos actief door de dienstdoende priesters tijdens de eucharistievieringen te assisteren als lector. Ze vindt dat nu het ogenblik is aangebroken om te stoppen met het lectorenwerk.

De Contactgroep vindt dit zeer jammer, maar respecteert het besluit. We willen Rieneke via dit berichtje heel hartelijk bedanken voor al het werk dat ze in de afgelopen tientallen jaren voor de parochie heeft verricht.

Personalia

Gedoopt op zondag 9 november:

Lizzy, dochtertje van Rob van Wezel en Brenda van Iersel

Kate, dochtertje van Johan de Rouw en Rosanne van den Oord

Teun, zoontje van Rick de Wit en Adrie Kuijpers

Liv van Heel uit Alem.

Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven, hopen en liefhebben.





De koster en het Jubileumconcert met Karin Bloemen

Op zaterdag 22 november begonnen de werkzaamheden van de werkploeg van fanfare St. Caecilia in verband met hun Jubileumconcert op zondag 23 november. De werkploeg was al vroeg aanwezig, maar trof koster Tini Nooijen al in het kerkgebouw aan. Tini wist al lang wat er allemaal ging gebeuren, er was namelijk regelmatig contact geweest met de voorbereidingscommissie van de fanfare die onder de eminente leiding van Nico Deckers stond.

Samen met vaste helper Adriaan Merx ruimde Tini de spullen die altijd op het priesterkoor staan op een adequate manier op. Al spoedig kwamen er vragen vanuit de fanfarewerkploeg: 'Tini, we moeten de ramen blinderen achter de telefooncentrale. Heb jij een sleutel van die ruimte?' 'Tini, waar moeten we materialen waarmee de slagwerkgroep haar 'instrumenten' naar de juiste plaats rijdt, neerzetten?'

Veel bewondering had Tini voor de mensen van PG Sound. Op een snelle, weloverwogen manier verwerkten ze in een mum van tijd enorme stellages, lampen en geluidsapparatuur. Hun professionele

manier van werken maakte grote indruk.

Op zondagmorgen hing Tini bij de hoofdingang een grote plaat op waarop stond dat de Eucharistieviering niet in de parochiekerk maar in de kapel van het Zonnelied werd opgedragen. Heel wijselijk bleef hij rond half tien bij de ingang van de kerk staan. Liefst zeven parochianen kon hij daardoor naar de juiste locatie verwijzen.

Karin Bloemen, de grote ster van de show, had voor de voorbereiding van haar optreden een eigen stekje gekregen in de keuken vlak naast de sacristie. Tini zorgde dat zij en haar begeleiders hun voorbereiding rustig en ongestoord konden verrichten. Na afloop zei Karin ietwat schertsend, maar welgemeend: *"Bedankt voor het lenen van je huisje!"*

Tini wil de werkploeg van de fanfare hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking. Zeker gezien het feit dat een aantal van hen op maandagavond 24 november nog naar ons kerkgebouw kwamen om daar te assisteren bij het stofzuigen poetswerk van het hele gebouw.



*Karin Bloemen in
Ammerzoden*





Zeventig jaar geleden: Kerstmis 1944

Vlak voor Kerstmis 1944 viel de winter in. Het vroom dagen achtereen rond 10 graden en dikwijls vielen er sneeuwbuien. Op 24 december stond de Ortzkommandant toe dat de uit Ammerzoden geëvacueerde mensen, overigens op eigen risico, naar hun huizen in het dorp gingen. De jongeren wilden op deze dag gaan schaatsen. Terwijl ze bezig waren hun schaatsen onder te binden, werden ze gedwongen om bij het huis van notaris Landweer zakken met zand te vullen. Daar hoorden ze dat op Eerste Kerstdag.

's morgens om 7.00 uur en om 9.00 uur in de kapel van het Clarissenklooster kerkdiensten zouden worden gehouden. De Clarissen zelf besloten die nacht het Kerstfeest te vieren zoals ze al eeuwen gewend waren. Ze stonden op Kerstavond om half elf op, baden de getijden en herdachten in de nachtmis van 12.00 uur de geboorte van Jezus. De bewoners van Wordragen, die naar de mis van 7.00 uur gingen, trokken dikke kleren aan. Het motregende die ochtend. De weg was spiegelglad geworden. De jongeren vonden dat prachtig 'en maar slifveren en dan viel de ene en dan de ander op zijn gat'.

De kapel zat beide keren stampvol. Zieken en bejaarden lagen op bedden en ruststoelen in het middenpad en op de gangen. De missen



Oorlogsschade aan de kloosterkerk

maakten grote indruk op de mensen. M. Rademakers - van den Oord bracht dat zo onder woorden: '...en toen de priester van het altaar afkwam, begon een Duitse soldaat het lied 'Stille nacht, heilige nacht' te zingen, zo mooi. Het was net een droom in zo'n donkere kapel met alleen twee kleine kaarsjes die op het altaar stonden te branden. En toen wij weer buiten waren en het zo vredig en stil was en we weer achter elkaar naar huis liepen, zeiden we alleen maar: Wat was dat mooi...'

Bron: B.v.Helvoort, Eigen geluiden uit de Ammerzodense Willibrordusparochie, pag 121 e.v.





H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4

5321 TC Hedel

telefoon 073 - 599 12 16

e-mail:

parochiewerkgroephedel@gmail.nl

IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.

Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595

Let op

De betaling van grafrechten, kerkbijdragen en misintenties dient u over te maken op IBAN rekeningnr:

NL46 INGB 0001 0193 41

ten name van Parochie H. Franciscus H. Willibrorduskerk Hedel.



Agenda

Iedere dinsdag- en donderdag ochtend om 8.00 uur eucharistieviering

woensdag	24 december	19.00 uur:	eucharistieviering, kerstavond m.m.v. Franciscus Vocalis
zondag	4 januari	11.00 uur:	eucharistieviering + koffie presentatie 1ste communie
woensdag	14 januari	09.00 uur:	kerkwerken
woensdag	14 januari	15.00 uur:	ouderenviering
woensdag	21 januari	20.00 uur:	voorbereidingsavond doop
zondag	1 februari	11.00 uur:	eucharistieviering + koffie
		13.00 uur:	doopviering
woensdag	11 februari	15.00 uur:	ouderenviering
zondag	1 maart	11.00 uur:	eucharistieviering + koffie
woensdag	11 maart	15.00 uur:	ouderenviering
woensdag	18 maart	09.00 uur:	kerkwerken
woensdag	25 maart	20.00 uur:	voorbereidingsavond doop
zondag	5 april	11.00 uur:	eucharistieviering, Pasen
zondag	12 april	13.00 uur:	doopviering



Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende doopvieringen gepland:

zondag 1 februari 2015, 13.00 uur

zondag 12 april 2015, 13.00 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen vinden plaats op:

woensdag 21 januari 2015, 20.00 uur

woensdag 25 maart 2015, 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.

Ouderenvieringen

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 14 januari 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenvieringen zullen zijn op woensdag 11 februari en woensdag 11 maart 2015.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (073 - 5991216) of naar Bets de Goeij (073 - 5993595); dan wordt dat geregeld!

Ook u bent bij die viering van harte welkom!

Personalia

Gedoopt

Door het Sacrament van het Doopsel werd in onze gemeenschap opgenomen:

Op 5 oktober 2014:

- Sanne van der Linden

Op 12 oktober 2014:

- Floris Otten
- Mitch van Heist
- Luuk van der Ven



Dat zij mogen opgroeien tot ware getuigen van ons geloof.

Ouders, van harte proficiat!

Overleden

Anneke van Beijnen - van 't Zand, weduwe van Frans van Beijnen, is overleden op 26 september 2014 in de leeftijd van 93 jaar.

De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 30 september 2014 in onze kerk.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte



*Zalig Kerstmis en
Geregend Nieuwjaar!*



**zaterdag 20 december**

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
19.30 Kerkdriel	Euch Pools	RChw

Zo 21 december - 4e zondag vd Advent

9.30 Rossum	Gebed	
9.30 Velddriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
14.30 Zaltbommel	Eucharistie	BBus
20.00 Zaltbommel	Kerst Sing-in	

woensdag 24 december

17.30 Kerkdriel	WoCo Gezin	JVri
17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Hedel	Nachtmis	RvdH
19.00 Velddriel	Euch Gezin	JVer
19.30 Ammerzoden	Euch Gezin	SSch
19.30 Rossum	WoCo Gezin	JVri
20.00 Kerkdriel	Nachtmis	BBus
21.30 Alem	Nachtmis	SSch
22.00 Ammerzoden	WoCo	JVri
22.30 Zaltbommel	Nachtmis	BBus

donderdag 25 december - 1e Kerstdag

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Rossum	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

vrijdag 26 december - 2e Kerstdag

11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
-----------------	-------------	------

zaterdag 27 december

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

zondag 28 december

9.30 Alem	Eucharistie	SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

woensdag 31 december - Oudjaar

18.00 Velddriel	Eucharistie	JVer
19.00 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
19.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus

donderdag 1 januari - Nieuwjaar

11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

zaterdag 3 januari

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	Team

zondag 4 januari

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Rossum	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
11.00 Hedel	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus

zaterdag 10 januari

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

zondag 11 januari - Doop van de Heer

9.30 Alem	Gebed	
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	SSch

zaterdag 17 januari

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Kerkdriel	Euch Pools	RChw
19.00 Ammerzoden	Eucharistie	SSch

zondag 18 januari

9.30 Rossum	Gebed	
9.30 Velddriel	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri



**zaterdag 24 januari**

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVer

zondag 25 januari

9.30 Alem	Eucharistie	SSch
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zaterdag 31 januari

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zondag 1 februari

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Rossum	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
11.00 Hedel	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus

zaterdag 7 februari

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

zondag 8 februari

9.30 Alem	Gebed	
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	SSch

zaterdag 14 februari

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Eucharistie	SSch

zondag 15 februari

9.30 Rossum	Gebed	
9.30 Velddriel	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

zaterdag 21 februari

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Kerkdriel	Euch Pools	RChw
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVer

zondag 22 februari

9.30 Alem	Eucharistie	SSch
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zaterdag 28 februari

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zondag 1 maart

9.30 Rossum	Eucharistie	BBus
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
11.00 Hedel	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus

Soorten vieringen

Euch	= eucharistieviering
WoCo	= woord- en communieviering
Oecum	= Oecumenische gebedsviering

Voorgangers

RvdH	= pastoor R. van den Hout
SSch	= pastor S. Schevers
BBus	= pastor B. Bus ofmcap
JVer	= emeritus pastor J. Verhoeven
BvBr	= emeritus pastoor B. van Bronkhorst ofm
JVri	= pastoraal werker J. Vriesema
MDors	= deken M. Dorssers
RChw	= pater R. Chwedoruk
LDav	= dominee L. Davidse
Mbaa	= dominee M. Baan
W	= Werkgroep

Wijzigingen voorbehouden.

Alle vieringen inclusief misintenties staat ook onder Vieringen op:

www.katholiekbommelerwaard.nl



H. Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602

e-mail:
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

Overleden

Op vrijdag 28 november is een einde gekomen aan het leven en lijden van Marco van Lopik, die zeven jaar koster is geweest in de Kerkdrielse Martinuskerk. Hij was 45 jaar oud.

Toen Marco in oktober 2005 als koster in onze kerk kwam werken leed hij al aan de ongeneselijke ziekte MS. Maar Marco zag het helemaal zitten en vanuit de toenmalige beheerscommissie wilden we hem graag die kans geven.

Marco heeft in onze kerk zijn plekje gevonden, en zijn hartelijke en directe omgangsvormen bleken door velen gewaardeerd te worden. Hij verhuisde zelfs van Velddriel naar een klein huisje in de Buurmeesterstraat, om gemakkelijker bij de kerk te kunnen komen.

Helaas kreeg hij steeds meer problemen met zijn ziekte, zelfs zo dat hij - na twee jaar ziekte - in mei 2012 zijn werk als koster moest opgeven. Fysiek ging het steeds slechter met hem en de laatste maanden was hij aan zijn bed gekluisterd. Omdat zijn lichaam hem steeds meer in de steek liet, kwam de dood voor hem als een bevrijding.

Wij zijn dankbaar voor alles wat Marco op zijn eigen bescheiden en vriendelijke manier voor onze kerk heeft gedaan, en hopen dat hij mag aangekomen zijn in Gods rijk van vrede, waar alle pijn geleden is. *JV*

Gedoopt

21 september: Sven en Fleur de Laat, Nikola Talarek en Janou Hooijmans.

19 oktober: Moet van Malsen, Stijn van Gorkum, Abel van der Werf en Jace Schoelitzs.

16 november: Cas Hoffmans, Daniël Sterk en Liselotte Loeffen.

Overleden

Piet Kooijman (72 jaar)
Elizabeth Piels-van der Sluijs (85)
Ries de Graauw (77)
An Broekmeulen-van Osch (85)
Petrus Leerintveld (85)
Chris de Cocq van Delwijnen (53)
Johannes van Houten (52)
Ida van Halder-van Bommel (87)
Huib van Liempst (63)



Engelen

Een onderwerp waar ontelbare boeken mee zijn volgeschreven. Het is een woord waar veel mystiek omheen hangt. Denken we alleen maar aan het Kerstverhaal dat we binnenkort weer lezen; engelen vliegen daarin volop rond.

Wanneer iemand ternauwernood aan een ongeluk is ontsnapt, zeggen we wel eens, dat hij of zij een engeltje op de schouders had.

Engelen verschijnen in allerlei vormen: als mens, als licht, als stem of als aanraking. Soms is het zo, dat de ontmoeting met een engel zorgt voor een ommekeer in iemands leven.

Iemand die een onverwachte ervaring heeft gehad is Orionne Rood, die dit in het Kerstnummer van het oecumenisch maandblad 'Open Deur' vertelt:



Een ruk aan het stuur

Na een dagje Artis zat ik op de fiets terug naar huis, mijn oppas-kindje Thomas voor op de fiets. We zongen hard terwijl de wind door zijn blonde haartjes woei. Langs het water richting Watergraafsmeer. Wij naderden een druk kruispunt. Na een paar keer links en rechts gekeken te hebben (wat we altijd samen deden), trapte ik weer stevig door.

Ineens werden we opgeschrikt door een luid getingel. Ik had de tram niet zien aankomen van de rotonde! Alles leek in slow motion te gaan. Ik greep in paniek Thomas vast en klemde hem tegen me aan, zijn hoofdje wegdraaiend van de tram die op nog geen meter afstand van ons was. Ineens voelde ik mijn stuur met een ruk naar rechts gaan en denderend gleden de tram langs ons heen. Hij had ons op een haar na gemist.

Thomas en ik keken verwonderd naar het stuur. Iets of iemand had het omgedraaid en ons van de aanstormende tram gered. Een heel apart gevoel, alsof iemand me begeleidde op mijn fiets, duidelijk en met gewicht. Met twee voeten op de grond keek ik Thomas aan, Hij keek de tram na en zei zachtjes: "We zijn gered." Inderdaad Thomas, we waren gered!

(uit: het oecumenisch maandblad 'Open Deur')



Nieuws uit Bandung

Van Leo van Beurden ontving de redactie onlangs weer een e-mail waarin hij ons bijpraat over zijn werk en belevenissen. "Het is alweer een tijdje geleden dat ik jullie geschreven en bedankt heb voor het toezenden van allerlei interessante krantenknipsels en het Franciscus parochieblad. Ik heb net vandaag een nieuwe zending mogen ontvangen.

Hoe gaat het overigens met jullie? Hopelijk is iedereen goed gezond en opgewekt en begin je thuis te raken in het wel en wee van de Franciscus parochie? Ik moet eerlijk zeggen, dat ik niet meer zo goed op de hoogte ben. Maar wie weet met Franciscus als paus komt er wat meer vreugde en plezier in het kerk zijn. Overigens heb ik zijn aansporingsbrief gelezen en met plezier. Ik hoor van Chris, mijn broer, dat bisschop Hurkmans weer in de lapenmand zit. Waarom ook zoveel stress? Laat maar eens horen hoe het reilt en zeilt in Kerkdriel.

Hier is ondertussen van alles gebeurd. Sinds twee maanden hebben we een nieuwe bisschop. Eentje van ons zelf en nog wel een Kruisheer ook. Nog jong, vol elan en werklust. Ik heb weer de eer gekregen om en in de priesterraad, alsmede in de adviesraad te zitten. Alsof ik nog geen werk genoeg heb. Eind augustus heb ik met Chris en twee kennissen het feit herdacht



dat ik ondertussen al 50 jaar kloosterling ben. Het was weer een groots feest. Eigenlijk wilde ik niets vieren, want 40 jaar priesterzijn lag nog vers in mijn geheugen. Ik heb de nadruk maar weer gelegd op het belang om met de andere godsdiensten samen te werken. Zeer geapprecieerd! Ik ben met Chris c.s. enkele weken door Java getrokken. Wel een zere knie van overgehouden, maar met fysiotherapie en een pilletje is het meeste leed weer geleden.

Verder is mijn ziekte nog steeds hetzelfde nl. rennen en druk bezig zijn, maar ik voel me goed gezond, ook al gaan de jaren tellen. Volgend jaar hoop ik jullie weer te zien op Drielse bodem. Cees, nu gaat het belletje van gehoorzaamheid. Ik ga eten. Maak het goed, blijf goed gezond! Met hartelijke groeten van Leovb."

Zojuist is de totaalopbrengst van de actie "Geef ze ook een rondje" bekend geworden. Dankzij enkele bijzondere bijdragen van personen en instellingen en 55% vermeerdering van de opbrengst door "Wilde Ganzen" ontvangen onze 3 missionarissen elk € 16.000 - Geweldig!!!



Kerstmis in de Martinuskerk en wat er bij komt kijken

Van alle kanten worden we uitgenodigd om het Kerstfeest groots en uitgebreid te vieren. De aandacht en aanbiddingen voor van alles en nog wat lijken steeds vroeger aan te vangen. We zijn druk met alle voorbereidingen om er mooie dagen van te maken. Met de boom, de stal, de gastvrijheid en alles wat er nodig is om samen met familie en vrienden een mooi kerstfeest te vieren. Soms wordt door alle aandacht voor de gezelligheid de betekenis van het kerstgebeuren naar de achtergrond gedrukt. En toch zijn we niet allemaal mensen die zo graag zouden willen dat de boodschap van de engel meer dan twee duizend jaar geleden 'Vrede op aarde' werkelijkheid zou worden ondanks alles wat we vandaag de dag om ons heen zien. We willen er zo graag in blijven geloven, toch? In de boodschap van de engel, de belofte van dat kwetsbare kind.

Binnen onze Martinus kerk zijn veel mensen in de weer rond het kerstfeest. We hebben meestal geen idee wanneer we met Kerstmis naar de kerk komen wie daar allemaal tijd en zorg aan besteed hebben, zoals ons koor dat al wekenlang samen met de gastzangers en -zangeressen oefenden, het jeugdkoor Do Re Mi, de voorbereiding door voorgangers, de gezinsviering groep, kinderen die hier aan meewerken, leden van de harmonie,

misdienartjes, kosters, kindje wiegen, bouwers van de kerststal, zij die de kerk versieren, de mensen die zorgen dat de kerk schoon is en het koper blinkt, het kerkplein schoon is, bezorgers van de Franciscusbode die deze op tijd bij u in de bus stoppen, samenstellers hiervan, bloemetjes bezorgers voor nabestaanden, kerstkaarten voor vrijwilligers, een attentie voor medewerkers en zij die we misschien vergeten zijn. Velen moeten juist ook op Kerstmis aanwezig zijn.

Vanaf deze plaats mogen we namens u echt wel zeggen "Bedankt" jullie doen het toch maar!!!





Verjaardag

Onlangs vierde onze pastoor, Ron van den Hout, zijn vijftigste verjaardag. Hij vierde deze mijlpaal in een Hedels etablissement waar een honderdtal vrienden en bekenden, waaronder veel parochianen hem kwamen feliciteren. Ook wij, uit de parochiegemeenschap in Driel sluiten ons daarbij gaarne aan en wensen hem nog vele gezonde jaren toe en voldoening in zijn werk.

Spreekuur

Op woensdag 24 en 31 december is er geen gelegenheid om intenties op te geven. Dat kan weer vanaf woensdag 7 januari (van 9.30 tot 11.30 uur)

Kledingopbrengst

Eind oktober werd weer de inzameling voor Mensen in Nood Sams kledingactie gehouden. Ook deze keer weer een groot succes. 1100 kg werd ingeleverd. Namens Mensen in Nood die hiermee haar projecten kan steunen "Bedankt beste mensen". Eind april is de volgende inzameling; bewaar uw kleding a.u.b.

Mariakalender

Nog steeds te koop. Voor € 8.50 een mooi kerstcadeau en een sieraad aan de wand, waarmee u ook het goede doel steunt. Bestellen: het kan nog bij Maria de Groot 63 1678. Riet Corten 63 1677.



Eerste Communie

Deze vindt plaats op Hemelvaartsdag 14 mei 2015. Er zijn twee vieringen waarin 55 meisjes en jongens voor de eerste keer het Heilig brood mogen ontvangen. De eerste ouderbijeenkomst is gepland in januari. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. Verdere informatie over de voorbereiding etc. volgt te zijner tijd.



Vormsel 2015

Op zaterdag 28 maart 2015 komt mgr. R. Mutsaerts, hulpbisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch naar Kerkdriel om daar het sacrament van het Vormsel toe te dienen aan jongeren van groep 8 van de basisschool en anderen die zich daarop voorbereid hebben.

Tijdens de eerste schoolweek in 2015 zullen op de mgr. Zwijsenschool en op De Meidoorn, aanmeldingsformulieren worden uitgedeeld. Jongeren die op een andere basisschool zitten, of die zich bij de groep vormelingen willen aansluiten kunnen contact opnemen met het parochiecentrum (634602) of pastor Jos Vriesema (631215).



Kindje wiegen

Ook dit jaar vieren we met de allerkleinsten op Eerste Kerstdag de geboorte van Jezus. Om 14:00 uur zijn alle peuters welkom samen met hun broertjes en zusjes, opa's en oma's, papa's en mama's. We gaan het kerstverhaal voorlezen, liedjes zingen, sterren zoeken en natuurlijk is er ook wat lekkers. Je mag verkleed komen als één van de figuren uit het kerstverhaal en je mag een muziekinstrumentje meenemen. Voor in de kerk liggen ook verkleedkleden die je aan kunt doen. Bij elkaar duurt het iets meer dan een half uur. Kom dus gezellig naar de St. Martinuskerk in Kerkdriel, dan maken we er samen een leuk feest van!

Hopelijk tot dan!

De werkgroep Kindje Wiegen



Wanneer: Eerste Kerstdag

Tijd: 14:00 uur (het duurt 30 - 45 minuten)

Waar: Sint-Martinuskerk in Kerkdriel

Wie: Peuters samen met broer en/of zus, onder begeleiding van papa, mama en/of opa, oma.

Vieringen met Kerstmis in de Martinuskerk

Woensdag 24 dec. Kerstavond:

17:30 uur - Gezinsviering met Jeugdkoor Do-re-mi, voorg. Jos Vriesema.

20:00 uur - Nachtmis met Gemengd Koor, voorganger Pater B. Bus.

Donderdag 25 dec. Eerste Kerstdag:

11:00 uur - Eucharistieviering met Gemengd Koor, voorg. Pastor S. Schevers.

Vrijdag 26 dec. Tweede Kerstdag:

11:00 uur - Eucharistieviering, voorganger Pastor S. Schevers.

Zondag 28 dec. 11:00 uur - Eucharistieviering, voorg. Pastor S. Schevers.

Woensdag 31 dec. 19:00 uur - Oudjaar, Eucharistieviering met Gemengd Koor, voorganger Pater B. Bus In 'De Leyenstein':

Woensdag 24 dec. Kerstavond:

17:30 uur - Eucharistieviering, voorganger Pastor S. Schevers.

Zaterdag 27 dec. Feest van de H. Familie:

17:30 uur - Eucharistieviering, voorganger Pater B. Bus.



HH. Martinus en Barbarakerk

Mgr. Bekkersplein 4
5328 CK, Rossum
telefoon 0418-661238
e-mail
parochie@rossumhurwenen.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.
Martinus en Barbarakerk Rossum

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op donderdagochtend
van 9.30 - 11.30

Vrijwilligers

Wij bedanken alle vrijwilligers die het afgelopen jaar iets voor onze kerk betekend hebben.

Als blijk van waardering willen wij op zaterdag 31 januari 2015 weer een vrijwilligersavond houden.

U hoort hier nog meer over.

*Wij wensen U allen een
Zalig Kerstfeest &
Gezegend 2015 toe.*



Vieringen

Maandag 15 dec.	14.00 uur	Kerstviering voor ouderen
Dinsdag 16 dec.	20.00 uur	Oecumenische kerstsamenzang in onze kerk
Zondag 21 dec.	09.30 uur	Gebedsviering
Woensdag 24 dec.	19.30 uur	Kerstavond: Gezinskerstviering J. Vriesema met "Lavande"
Donderdag 25 dec.	09.30 uur	1e kerstdag Eucharistieviering B. Bus met "Pro Musica"
Vrijdag 2 januari	11.00 uur	Dienst in de "Vaste Burcht"
Zondag 4 januari	09.30 uur	Eucharistieviering B. Bus met "Pro Musica"
Maandag 12 januari	14.30 uur	Viering voor ouderen in het zaaltje
Zondag 18 januari	09.30 uur	Gebedsdienst J. Vriesema

Gezinsviering

Op 24 december 19.30 uur is er de Kerstgezinsviering. De kinderen maken op school een leuk knutselwerkje dat in de grote kerstboom in de kerk wordt opgehangen, de kinderen kunnen zo laten zien wat ze gemaakt hebben. Deze viering wordt feestelijk opgeluisterd door dameskoor "Lavande". Het zou fijn zijn als alle kinderen met hun ouders, opa's en oma's en familie op deze avond naar de kerk komen. Dan zal het zeker een mooie warme viering worden.

Tot 24 december!



Dopen

Wilt u uw kind laten dopen? Op 11 januari is er in onze kerk een doopviering. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het algemeen secretariaat tel. 0418-632504

Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie staat gepland voor zondag 25 april 2015. Wilt u uw zoon of dochter in groep 4 hiervoor opgeven, dan graag vóór 15 december een briefje met naam en adres in de brievenbus van de kerk of een mailtje naar:

parochie@rossumhurwenen.nl

Na aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een ouderavond op donderdag 8 januari om 20.00 uur in de pastorie. Daar krijgt u alle informatie over hoe de Communie dit jaar wordt voorbereid.

De voorbereiding is om praktische redenen deze keer samen met de kinderen uit Alem.

Vormsel

Op zaterdag 29 november hebben in de Bommelse Martinuskerk jongeren uit Zaltbommel en Rossum het H. Vormsel toegediend gekregen door Rector Filip de Rijcke. We kijken terug op een mooie viering en bedanken koor "Lavande" voor hun mooie zang.

Uit onze kerk feliciteren wij: Stan Nendels, Joël de Groot, Dominik Gurbowski en Karolina Sikora.

Overleden

Adriaan van Heel werd geboren op 6 november 1931 te Rossum en is overleden op 25 oktober 2014 te 's-Hertogenbosch. Hij trouwde met Jo van Vugt en woonde aan de Burg, van Randwijkstraat. Samen kregen zij twee kinderen. Adriaan was een gedreven man die veel voor de gemeenschap betekend heeft.

Ook in onze parochiegemeenschap zette hij zich in. Hij zat vele jaren in het bestuur en in de parochiewerkgroep, tot het laatst toe. Daarnaast was hij lid en voorzitter van "Pro Musica". Ook was hij tot enkele jaren terug de kar-trekker van de werkgroep kerkhoven. Samen met anderen verleende hij allerlei hand en spandiensten in en rondom onze kerk. Na een kort ziekbed en na nog getekend te zijn met de ziekenzegening is hij omringd door zijn gezin rustig ingeslapen.

Na een mooie uitvaartdienst hebben wij hem mogen begeleiden naar het Crematorium in Vlijmen.

Adriaan, wij danken je voor je geweldige inzet voor onze kerk, wij zullen je missen. Rust in vrede.





Kerstviering voor ouderen

Op maandag 15 december om 14.00 uur is er een Kerstviering voor ouderen in onze kerk. Pastor J. Vriesema zal in deze dienst voorgaan. Samen zullen we kerstliederen zingen. Na de viering is er samen koffie drinken en nog gezellig bij elkaar zijn met een drankje en een hapje.

Ook ouderen die geen uitnodiging ontvangen hebben zijn van harte welkom bij deze viering.



Pro Musica

Ook in dit kerstnummer willen wij iets van ons laten horen.

“Pro Musica” zingt dit jaar op Eerste Kerstdag in de Eucharistieviering. Voorafgaand aan die viering worden kerstliederen gezongen.

Tijdens deze kerstviering worden, naast een mooie mis, twee liederen gezongen die u nog niet van ons hebt gehoord.

Wij hebben afscheid moeten nemen van Adriaan van Heel, die ook onze voorzitter was. Wij zullen uit moeten zien naar een nieuwe voorzitter, beter nog: naar nieuwe leden. Wij repeteren nog altijd op woensdagavond om 20.00 uur.

*Heeft U interesse?
Kom eens een repetitie meemaken.*

De vier kaarsen

Er brandden eens vier kaarsen...

De eerste zei:

'Ik ben de vrede.

Als je om je heen kijkt,

kun je het me niet

kwalijk nemen dat ik uitdoof.'

Haar vlammetje werd kleiner

tot de kaars niet meer brandde.

De tweede kaars zei:

'Ik ben het vertrouwen.

Meestal kan je me missen.

Het heeft geen zin dat ik

nog verder blijf branden.'

Toen ze stopte met praten,

blies een zachte wind haar uit.

Toen sprak de derde kaars:

'Ik ben de liefde.

De mensen zien niet meer naar me om.

Ze vergeten zelfs om van

hun medemens te houden.'

Ze wachtte niet langer en doofde uit.

Een kind zag de drie gedoofde kaarsen.

'Waarom branden jullie niet meer?'

vroeg het en begon te huilen.

Toen zei de vierde kaars:

'Je moet niet huilen.

Ik brand nog.

Ik kan alle kaarsen

weer opnieuw aansteken.

Ik ben de hoop!





H. Martinuskerk

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

M.O.V. werkgroep Velddriel *Oktober, Wereldmissiemaand*

Ook dit jaar werd in onze kerk weer als vanouds gecollecteerd voor Misso. De opbrengst was € 85,- waarvoor wij u hartelijk dank zeggen.

Namens de werkgroep heel hartelijk dank voor uw/je bijdrage.

*Werkgroep M.O.V. Velddriel
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk*



Bijzondere data St. Martinuskerk Velddriel

- Zondag 21 december om 14.30 uur - Kerstconcert Fanfare La Harpe
- Woensdag 24 december - Kerstavond 19.00 uur Eucharistieviering pr. J. Verhoeven en Martinus Kids en m.m.v. Fanfare La Harpe
- Donderdag 1e Kerstdag 10.30 uur - Eucharistieviering pr. J. Verhoeven en Gemengd Koor
- Vrijdag 2e Kerstdag vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur Kerk geopend en Kerststal bezichtigen
- Zondag 28 december 9.30 uur Eucharistieviering pr. J. Verhoeven
- Woensdag 31 december Oudjaar 19.00 uur - Eucharistieviering pr. J. Verhoeven en Gemengd Koor
- Donderdag 1 januari géén viering
- Zondag 4 januari 9.30 uur Eucharistieviering pr. J. Verhoeven aansluitend Nieuwjaarsborrel pastorie. Iedereen is van harte welkom!
- Zondag 18 januari 9.30 uur Eucharistieviering pr. S Schevers en Franciscus Vocalis (koor van de gehele Franciscus parochie)

H. Doopsel

Geplande doopvieringen:

8 februari 2015 pr. B. Bus
Vorbereidingsavond 21 januari 2015 om 20.00 uur
in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.





Gezinsviering Kerstavond

Kom kijken naar Jezus

Op kerstavond is er om 19.00 een viering met medewerking van het kinderkoor De Martinuskids en Fanfare La Harpe. Iedereen is van harte welkom. Wij gaan de geboorte van Jezus onze verlosser vieren.

*Kerstfeest, het wonderlijke feit
Van de geboorte van Gods zoon
Die neerdaalde van de troon
Tot heil van heel de mensheid.*

*In Bethlehem werd Hij geboren
In een donkere, stille nacht
Niemand had Hem verwacht
Maar iedereen zou het horen.*

*Een Goddelijk mensenkind
Zo wonderlijk verwekt
In een kribbe toegedekt
Door God de Vader bemind.*

*Een leger van engelenkoren
Vol van kleuren en pracht
Zong in deze heilige nacht
Omdat Jezus was geboren.*

Hopelijk komen vele grote en kleine mensen uit Velddriel en omgeving naar de kerk om samen met ons een fijne kerstviering te beleven.

De Martinus Kids, o.l.v. Ans en Hetti van Kessel, fanfare La Harpe en de mensen van de gezinsviering-groep: pastor Jo Verhoeven, Maria van den Bighelaar en Carla van den Bosch wensen iedereen een zalig kerstfeest en een heel goed begin van het nieuwe jaar!

Aanmelding Vormsel

Op zaterdagavond 11 april 2015 zal in onze kerk tijdens een viering die begint om 19.00 uur, het Sacrament van het Vormsel door mgr. R. Mutsaerts worden toegediend aan jongeren uit groep 8 van de basisschool.

Aanmeldingsformulieren worden op school verspreid. Indien u geen formulier heeft ontvangen, wilt u dan even contact opnemen met de pastorie of met het secretariaat van de parochie (0418-632504).

Dopelingen

Merlijn Coset (14 augustus 2014)
Hogeweg 29, 5328 CD Rossum

Daan Piels (13 mei 2014)
Sellikstraat 6, 5334 NR Velddriel

Overleden

26 oktober 2014, Toon van Namen, 73 jaar, Voorstraat 27.
De kerkelijke uitvaart vond 1 november plaats en werd begraven op het kerkhof aldaar.

20 november 2014, Jo Verhoeven, 85 jaar, St. Antoniusstraat 11.
Op de vooravond van zijn overlijden is hij gesterkt door het Sacrament der Zieken. De kerkelijke uitvaart vond 25 november plaats en werd begraven op het kerkhof aldaar.

*Mogen zij rusten in vrede.
De nabestaanden wensen we veel
kracht en steun in deze moeilijke
tijd toe. Sterkte.*



Waar ik tot de jaren van verstand kwam...

Op 23 oktober jongstleden was ik er weer terug. Samen met de leden van mijn pastoraal team in Oirschot, Spoorдонк, Best en de Beerzen stond ik op de voor mij misschien wel belangrijkste plek in mijn leven: het pastoor Dingsplein in Velddriel met kerk, kerkhof, klooster, noodkerk en pastorie. Samen met mijn collega's mocht ik een dagje terug naar mijn roots. Het was bij zuster Emmanuel op de kleuterschool dat ik tot de jaren van verstand kwam. Op 5-jarige leeftijd had ik daar door een groot raam uitzicht op de kerk en de pastorie die in puin lagen. Ik zag hoe met vereende krachten het puin werd geruimd en eveneens hoe er een nieuwe kerk verrees. Wij bouwden in de kleuterklas gelijktijdig op schaal dezelfde kerk mee op. Op zaterdag gingen we samen met de zuster op bezoek bij Maria in de noodkerk en als het zomer was maakten we een lange wandeling naar het Veldkruis op de Poel. Zo leerde ik toen al "Jezus Christus kennen, beminnen en navolgen", het huidige motto van ons samen Kerk zijn in en rond Oirschot, ingegeven door de heilige Paus Johannes Paulus II.

Ik werd getroffen door de verhalen over Jezus, ook in de eerste mis die ik bewust meemaakte in de noodkerk, toen tante Annie trouwde en niet alleen door de verhalen

maar ook door de hele sfeer, de gezangen en de rituelen. Ik deed in de noodkerk mijn eerste heilige communie samen met enkele neefjes en nichtjes en vervolgens mocht ik bij Deken Wehmeijer misdienaar worden in de nieuwe kerk, waar ik kind aan huis werd. Van meester Willems mocht ik er in de Kerstnacht solo zingen en zo groeide het verlangen om net als de pastoor priester te mogen worden, dat wil zeggen priester van het Bisdom Den Bosch. In de zesde klas mocht ik iedere middag iets eerder uit de school om in de klokkenstoel het Angelus te gaan luiden en zondags mocht ik samen met pastoor Wassenberg en Annie op de pastorie het collectegeld tellen.

Twaalf jaar oud ging ik naar het klein-seminarie Beekvliet in Sint Michielsgestel en op 29 mei 1971 ben ik door Monseigneur Bluijsssen priester gewijd. Daarop volgend mocht ik temidden van mijn familie in de Sint Martinuskerk mijn eerste heilige mis opdragen met aansluitend een serenade door fanfare La Harpe. In de 43 jaren dat ik daarna kapelaan in Tilburg mocht zijn en pastoor in Geffen, Vinkel, Spoorдонк en Oirschot heeft Velddriel altijd een speciale plek in mijn hart behouden. De laatste keer dat ik er als priester mocht voorgaan was bij het afscheid van mijn moeder die nu samen met



mijn vader mag rusten op het prachtig onderhouden kerkhof van Velddriel.

Op 23 oktober heb ik gemerkt dat mijn gevoel "unne Drielse" te zijn wederzijds is. De ontvangst door mijn nichtjes Annie, Joke en Truus was allerhartelijkst en ook pastor Jo Verhoeven en de leden van de Velddrielse contactgroep zorgden voor een hartverwarmend en gastvrij onthaal. Zelfs het klooster mochten we van binnen zien en meester Klompenmaker Frans van Kuijk zorgde voor iets specifiek eigens van Velddriel: een schitterende persoonlijkheid met een prachtig verhaal.

Een rondvaart op de Zandmeren met de Domani van Frank Terwisga, een bezoek aan het Driels museum en een rondleiding door Kerkdriel met Theo van Wanrooij en Michel Fliervoet en een lekker verrassingsmenu bij de Gouden Molen in Rossum maakten het programma compleet. Voldaan en met een zeer goed gevoel ben ik naar Oirschot teruggekeerd. Het was voor mij een onvergetelijke dag. Hartelijk dank aan iedereen die dit mogelijk maakte. Ik wens U allen een Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar. Heel veel groeten van

*Pastoor Leendert Spijkers
Oirschot*





H. Martinuskerk

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat idem
intenties Tiny van Steenberg,
adres: zie boven
tel.: 0418-514262

ALS JE VAN IEMAND
DIE JE LIEF HAD
WORDT GESCHIEDEN
VERANDERT DE WERELD
ONHERROEPELIJK.
ALLEEN HET WEZENLIJKE BLIJFT,
STIL EN ONZICHTBAAR
ALS ALTIJD.



Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Liesbeth Bogaerts - Pijnappels, echtgenote van Endy Bogaerts.
Zij werd geboren op 29 augustus 1948 in Grave en overleed thuis op 20 oktober 2014 in Zaltbommel. De uitvaartviering was 24 oktober in de St.-Martinuskerk. Daarna werd Liesbeth begraven op ons kerkhof.

Gerard de Jong, weduwnaar van Jeanne de Jong - van Gennip.
Hij werd geboren op 25 juni 1932 in Loon op Zand en overleed thuis op 20 oktober 2014 in Zaltbommel. De uitvaartviering was op 27 oktober in de St.-Martinuskerk. Daarna is Koos begraven op ons kerkhof.

Koos van Teeffelen, echtgenoot van Annie van Teeffelen - Vugts.
Koos werd in 's-Hertogenbosch op 12 januari 1934 geboren en overleed thuis op 19 november 2014 in Zaltbommel. De uitvaartviering was op 22 november in de St.-Martinuskerk. Daarna is Koos begraven op ons kerkhof.

Paula Willems - Wiegmans, weduwe van Jan Willems
Paula werd geboren op 17 november 1914 in 's Hertogenbosch en overleed op 23 november 2014 in Zorghuis "De Wielewaal" in Zaltbommel. De uitvaartviering was op 28 november in de Sint Martinuskerk in Zaltbommel. Daarna is Paula begraven op ons kerkhof.



Kerstviering met 'Surprise'

Vorig jaar ontstond in augustus het koor 'Surprise'. De leden van dit koor waren voor het overgrote deel leden van het jongerenkoor Zaltbommel / Rossum dat eucharistievieringen verzorgde in de jaren 90.

Hoogtepunt elk jaar was de nachtmis van Kerst. Hierin probeerden zij met sfeer en muziek een ieder een kerstgevoel te bezorgen. Het koor werd links en rechts wat aangevuld met zangeressen die ook graag wilden meedoen.

Met kerst 2013 was het debuut en tot verrassing van velen werd het kerstgevoel weer eens ouderwets overgebracht.

Dit jaar wil het koor dit opnieuw bij U bezorgen; "Het kerstgevoel". Voor een groot deel blijft het repertoire - uiteraard - hetzelfde. Er zal wat variatie zijn in de liederen, maar enkele daarvan zullen hetzelfde zijn als vorig jaar, omdat ze - naar de mening van het koor - er gewoon bij horen. De muzikale stukken zullen gevarieerd tussen de tekst en de liederen ten gehore worden gebracht.

Het koor hoopt dat U weer in grote getale naar de kerk zult komen om er met zijn allen weer een fijne viering van te maken.

De nachtmis begint wel een half uurtje later maar voor de mis zullen koor en muziekgroep nog wat

liederen gezamenlijk met de dan al aanwezigen zingen om de sfeer alvast te verhogen.

Namens alle medewerkers wensen wij U een fijne viering toe.

Jos Moesman

Bijzondere vieringen

De maandelijkse seniorenviering is op 3 december om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' is er op dinsdag 16 december om 16.00 uur een eucharistieviering.

Onder de verantwoordelijkheid van de raad van Kerken is er in de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' op vrijdag de wekelijkse weeksluiting. Telkens om 19.00 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie.

De kerstvieringen voor de senioren zijn op 13 december in Het Anker en op 21 december in onze kerk.

Om 15.00 uur is er op 21 december een Kleuterkerstviering in Het Anker.

Gehuwd

Verbonden door het sacrament van het huwelijk op 22 november:
Jan van Cappellen &
Sandra van Maldegem.





Kerkschoonmaak

De kerkschoonmaak was in de maand november een echt feestje. 's Morgens om kwart voor negen kwamen de eerste twee helpers al binnen en later nog een paar. We zaten om kwart over tien aan de koffie met maar liefst acht dames en drie heren. Zo kun je nog eens iets extra's onder handen nemen. De kroonluchters zijn schoongemaakt, de kroon boven het tabernakel glimt je tegemoet.

Op deze manier is de kerkschoonmaak vol te houden. Ik hoop dat zij allemaal iedere keer kunnen komen als het nodig is. Maar we kunnen altijd nog dames en heren gebruiken, zeker na de kerstvieringen. Als er dan iemand niet kan is het niet zo erg. En de kerk is tenslotte van ons allemaal, en is het visitekaartje voor de parochie.

Zo ook het koper dat iedere zes weken door drie dames op dinsdagavond wordt gepoetst. Dat is een heel werk, want er staan veel kandelaars die gedaan moeten worden. En dan niet te vergeten de godslamp, het doopvont, de paaskaars-standaard en de zevenarmige kandelaars. Alles moet op zijn tijd toch gedaan worden. Dus als iemand zich geroepen voelt: bel naar mij (514262), of kom eens kijken.

Tiny van Steenberg.



Gevormd

Op 29 november zijn door rector F. De Rycke van het Sint-Janscentrum elf jongens en meisjes gevormd:

Karolina Sikora, Anne van Teeffelen, Joël de Groot, Mara Wolfs, Remco Heijnen, Willeminj-Roos de Laat, Stan Nendels, Matthijs van Teeffelen, Sarny Heijnen, Iris Nijhof en Dominik Gurbowski, uit Rossum en Zaltbommel.

Op onze website staat een uitgebreider verslag en fotoserie.
www.katholiekbommelerwaard.nl





In memoriam Liesbeth Bogaerts - Pijnappels

Op 20 oktober overleed thuis in haar vertrouwde omgeving Liesbeth Bogaerts- Pijnappels.

Liesbeth was een heel bijzondere vrouw. Altijd stond zij voor anderen klaar en cijferde zich daarbij geheel weg. Iedereen die hulp of een bemoedigend woord nodig had, kon op haar rekenen. In het parochiecentrum stak zij de handen uit de mouwen wanneer er koffie en thee geschonken moest worden en daarna afwassen. Tot het einde was zij present bij de verkoop en de organisatie van de jaarlijkse Boekenmarkt voor het Orgelfonds.

Als verpleegkundige, het beroep dat ze vroeger had uitgeoefend, ging zij steeds mee met de boottochten van De Zonnebloem. Ruim vijftien jaar lang ging zij met de leden van de Maltezer Orde in de maand mei op bedevaart naar Lourdes. Tijdens deze pelgrimages was zij vele zieken en hulpbehoevenden tot steun, niet alleen materieel als verpleegster, maar vooral moreel.

Van haar als mens ging kracht en hoop uit. Elk jaar mocht zij iemand meenemen, die graag mee zou gaan maar voor wie de reis te duur was. Op die manier zijn veel ouderen en zieken uit Zaltbommel met haar naar Lourdes kunnen gaan. Zelf vond Liesbeth, toen zij ongeneeslijk ziek werd, daar veel kracht. Jarenlang heeft zij moedig gestreden tegen haar slopende ziek-

te, totdat zij het moest opgeven. In mei ging ze voor de laatste keer naar Lourdes. Ze zei: "Ik wil daar zelf niet rondgereden worden!"

Liesbeth hield veel van muziek en zong vele jaren graag in ons dameskoor Cantare. Liesbeth Bogaerts was een diep religieuze vrouw, voor wie geloven geen leeg begrip. Geloof was haar bijzondere kracht en vooral een DOEN.

Haar vaste plaats in onze kerk is nu leeg. De kerkgemeenschap van Zaltbommel zal haar echt missen. Wij vertrouwen erop dat zij nu mag zijn thuis gekomen en helemaal zijn wie ze is in het hemelse Vaderhuis.

Han van der Waal ofs



10 tips van paus Franciscus

Voor een gelukkig leven

1. Leven en laten leven
2. Zich geven aan anderen
3. Vriendelijk en nederig zijn
4. Met de kinderen spelen
5. Breng de zondag in gezinsverband door
6. Help jongeren een baan te vinden
7. Draag zorg voor de schepping
8. Vergeet snel het negatieve
9. Respecteer zij die anders denken
10. Zoek actief naar vrede



Poolse vieringen in 2015

Zoals u misschien weet, is er iedere derde zaterdag van de maand in de Martinuskerk in Kerkdriel een eucharistieviering in de Poolse taal, speciaal bedoeld voor alle Polen die in de Bommelerwaard wonen en werken.

Die Poolse vieringen bestaan al bijna tien jaar, en in die periode zijn er verschillende Poolse voorgangers geweest. Momenteel komt pastor Rafal Chwedoruk, iedere maand vanuit Antwerpen naar Bergeijk en Kerkdriel om daar in vieringen voor de Polen voor te gaan.

Natuurlijk zijn we enorm blij dat pater Chwedoruk vanuit Antwerpen naar ons toe wil komen, maar het is wel een grote afstand die hij iedere keer weer moet afleggen. Daarom zijn we op zoek naar een andere oplossing, maar dat blijkt allemaal niet zo eenvoudig.



Een extra uitdaging is nog dat de vieringen momenteel om 19.30 uur beginnen, en dat blijkt voor veel Polen, die de hele week hard gewerkt hebben, te laat. We hopen toch dat de groep Polen die naar de kerk komt wat groter wordt, anders komen de vieringen in de Poolse taal in de knel.

In elk geval is afgesproken, dat ook de komende maanden er weer Poolse vieringen zullen zijn, steeds op de derde zaterdag van de maand, en wel op 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei 2015.

De vieringen beginnen wel een half uur eerder dan tot nu toe gebruikelijk, dus steeds om 19.00 uur. Vanaf ongeveer 18.30 uur is er gelegenheid het sacrament van verzoening te ontvangen.

Meer informatie is te verkrijgen bij Jos Vriesema, 0418-631215.





Volg je hart - Vormelingen november 2014

Met onze vormelingen, met name die uit Zaltbommel en Rossum en met de gastouders gingen we een radioprogramma maken. Na een rondleiding bij Radio Maria was het zover. Deze landelijke zender nodigt jongeren uit om uit te komen voor hun vragen over het geloof. We gingen in gesprek met pater Elias Leyds, in het programma "De (tiener)club van Job": Wat kan ik doen als ik het saai vind in de kerk? Wat ik doe aan mijn geloof? Op onze website vind je meer foto's en kun je het nogmaals beluisteren!

"Volg je hart", dat was het motto van de vormselviering op 29 november in Zaltbommel. Vertrouwerop dat je jezelf mag zijn bij God:

de vrijheid van "de kinderen van God" is niet rechtlijnig. Vormheer rector de Rijcke sprak misschien daarom wel met voorbeelden. Hij sprak van een oude fles bij zijn opa en oma in de kelder. Het verbaasde hem dat die fles na jaren staan heel vet was aan de buitenkant. Wat zou erin zitten? Er zaten olijven in en de olie was na al die jaren zelfs door het glas heen gekomen. Zo wil God in de diepte van je leven, in je hart doordringen, steeds opnieuw. Met het sacrament van het vormsel begint het pas. Het is geen eindpunt. We zijn leerling van Jezus die je diepgang geeft en je wordt een volwassen gesprekspartner van de kerk. De kinderen gaven dus in de viering





aan, waarom ze gevormd wilden worden. Kinderen gaven aan te willen groeien in geloof, in hun weg met Jezus.

Het vormsel is een sacrament waardoor mensen ook ontvangen worden in de gemeenschap. De uitdaging voor allen is dus om onze jongeren samen te ontvangen en te leren kennen. Als pastor wil ik graag verder vooruit lopen op een hartelijke gemeenschap waarin ieder zijn thuis vindt. Bij het boek heb ik daarom een kadobon gestopt voor één gratis bezoek van/aan pastor Stefan Schevers.

We dragen Gods aanwezigheid in ons. De God van gemeenschap woont in je. De Heilige Geest is de stem die je altijd helpt en in herinnering houdt wat Jezus heeft willen leren aan zijn leerlingen. Daar wordt je getuige van op de meest doodnormale en de meest lastige momenten in het leven. Om die zoektocht concreet te maken, boden we de vormelingen op het einde van de viering een bijzonder boek aan: "Twitteren met God". De boekhouder dacht nog even dat ik een hoge rekening declareerde van mijn mobiele telefoon toen hij die rekening zag. Maar nee, het was een goed boek, dat trouwens nu echt uitverkocht is. Het #TwGOD boek biedt jongeren steun die willen groeien in hun geloof en relatie met Jezus. Een schrijver twitterde als priester met jongeren; de vra-

gen kwamen: zijn die Bijbelverhalen niet gewoon sprookjes? Zie ik mijn huisdier terug in de hemel? Even serieus, is dat Eva & Adam-gedoe echt gebeurd? Kan ik geen goede christen zijn, zonder de kerk? Hoe ging het verder na Pinksteren?

Voor onze vormelingen uit Zaltbommel en Rossum gaat het verder met het ophalen van de foto-DVD. En dan horen jullie ook over een vervolgactiviteit. En er is een kadobon om te verzilveren: een huisbezoek van of aan pastor Stefan Schevers. Even geduld hebben is nodig voor de Bossche *Power of Fire* dag. Reserveer alvast zaterdag 11 april van 9.30 tot 15.30 uur. Dan gaan we met honderden vormelingen tegelijk een fakkeltocht houden dwars door de stad, er is een stormbaan en nog wat diepzinnigs.

You never walk alone! Volg je hart...

Pastor Stefan Schevers





Hoi Kids

Nog even, en dan is het Kerstmis.

Een heel mooi feest, om samen met je familie te vieren.

En natuurlijk, om samen de vele bekende kerstliedjes te zingen, zoals:



*“De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wacht
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij 'd engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
't Liep tegen het nieuwe jaar*

*Toen zij er te Bethlehem kwamen
Daar schoten drie stralen dooreen
Een straal van omhoog zij vernamen
Een straal uit het kribje benee
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen
En viel op het Kindeke teer
Zij stonden tot schreiens bewogen
En knielden bij Jesus neer*

*Maria die bloosde van weelde
Van ootmoed en lieflijke vreugd
De goede Sint Jozef hij streeelde
Het Kindje der mensen geneugt
De herders bevalen te weiden
Hun schaapkens aan d'engelschaar
Wij kunnen van 't kribje niet scheiden
Wij wachten het nieuwe jaar”.*



Het kerstverhaal over de geboorte van Jezus, wordt ook in jouw kerk verteld of gespeeld. In dit verhaal (Lucas 2: 8-20) spelen ook herders een belangrijke rol. Zij trokken met schapen rond, om voedsel voor hen te vinden. Zij beschermden de schapen tegen wilde dieren, en verzorgden hun wonden. Maar zij leefden altijd buiten de stad, en waren eenvoudige mensen, met eenvoudige kleren aan.

Deze mannen waren de eerste mensen die het kindje Jezus kwamen bezoeken in de stal! Zij werden als eersten uitgekozen om de Blijde Boodschap van de geboorte van Jezus door te gaan vertellen.

Maar ook al in het Oude Testament, het eerste gedeelte van de bijbel, kunnen we over herders lezen. Zo waren Mozes en David ook herder. Mozes leidde het joodse volk later uit Egypte, en David wordt koning van Israël.

Jezus vergelijkt zichzelf ook met een "Goede Herder" (Johannes 10:11-16). Een herder die goed zorgt voor zijn schapen.

En met die schapen bedoelde hij de mensen!



Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids



Wij komen tezamen,
onder 't sterreblinken

Een lied moet weerklinken
voor Bethlehem

Christus geboren
zingen d'engelenkoren

Komt laten wij
aanbidden onze Heer