

HL.  
FRAN-  
CISCUS  
PAROCHIE

# FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN PAROCHIEBLAD

3  
2014





## Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 3, nummer 3  
Augustus 2014

Verschijnt: 5 x per jaar  
Oplage: 7.000 exemplaren  
Druk: Van Horssen Waardenburg  
Opmaak: Moose Zaltbommel

### *Algemeen secretariaat*

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: Dinsdag en Donderdag  
van 9.30 tot 13.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u inspreken  
op een antwoordapparaat of bellen  
naar het ingesproken noodnummer.

[info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)

### **Belangrijk!**

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het *Algemeen secretariaat*.

### *Algemene bankrekening*

IBAN: NL83 RABO 0179 9793 45  
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

### *Kopij*

1 Oktober is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer. Dit zal worden bezorgd rond 25 oktober 2014.

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)

## Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
[redactie@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:redactie@katholiekbommelerwaard.nl)

### • **hoofdredacteur:**

Jos Vriesema (0418-631215)  
[josvriesema@martinusparochie.nl](mailto:josvriesema@martinusparochie.nl)

### • **samenstellers:**

Henny Lieshout (073-5991215)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)  
Mirjam Duijts-As (06-36115739)  
[mirjamduijtsas@hotmail.com](mailto:mirjamduijtsas@hotmail.com)

### • **contactpersonen:**

#### *Alem:*

Sjan van Mook (0418-662052)  
[s.vanmook@live.nl](mailto:s.vanmook@live.nl)

#### *Ammerzoden:*

Henny Lieshout (073-5991215)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)

#### *Hedel:*

Annemarie van Osch (073-5992765)  
[a.vanoschvb@hotmail.com](mailto:a.vanoschvb@hotmail.com)

#### *Kerkdriel:*

Cees Janmaat (0418-632001)  
[jacktar@concepts.nl](mailto:jacktar@concepts.nl) Riet Corten

#### *Rossum:*

Bertha van Doorn (0418-512340)  
[berthavandoorn@upcmail.nl](mailto:berthavandoorn@upcmail.nl)  
José Vullings

#### *Velddriel:*

Hetti van Kessel (0418-635987)  
[h.kessel20@upcmail.nl](mailto:h.kessel20@upcmail.nl)

#### *Zaltbommel:*

Tiny van Steenberg  
(0418-514262) [tiny.henk@hetnet.nl](mailto:tiny.henk@hetnet.nl)  
Han van der Waal



## Nieuw werkjaar

Op het moment dat u dit parochieblad in de bus krijgt, loopt de zomer op z'n eind. In de komende maand, september, begint de herfst. De scholen zijn inmiddels weer begonnen, en - bijna - iedereen is inmiddels van vakantie terug. Dat betekent, dat ook in onze parochie een nieuw werkjaar van start gaat.

We starten een nieuw werkjaar, maar in een wereld vol onrust, waar het allesbehalve vrede. Kijk maar naar wat er allemaal gaande is in de Oekraïne en in het hele Midden Oosten. In de maand september vindt weer de jaarlijkse vredesweek plaats. Het gebed van Franciscus - dat een plaats heeft gekregen op de achterpagina van dit nummer - mag ons helpen om ons verlangen naar een wereld van vrede uit te drukken.

In onze parochie hebben we niet de gewoonte om een werkjaar te openen met een startviering, maar aan het begin van het nieuwe jaar - op zondag 5 oktober, om precies te zijn - vieren we wel met elkaar het feest van de H. Franciscus, de patroon van onze parochie.

Op die dag is er in onze parochie maar één viering en wel in de Martinuskerk in Kerkdriel en wel om

10.00 uur. Elders in dit blad vindt u meer informatie over die dag. In het verleden waren er in de Bommelerwaard zeven parochies met even zovele kerken, nu vormen we met elkaar één parochie, maar we merken dat mensen het toch erg moeilijk vinden om - kerkelijk gezien - de grenzen van eigen dorp en kerk over te steken.

Toch hoop ik dat we op 5 oktober met velen in Kerkdriel aanwezig zullen zijn, om zo te vieren, dat we onder de hoede van de H. Franciscus, met elkaar de kerk in de Bommelerwaard in stand willen houden en het liefst nog verder willen uitbouwen.

Er zijn nog allerlei plannen om het Franciscusfeest wat grootser aan te pakken, maar daar hoort u in september ongetwijfeld nog meer van. Het

gemakkelijkst is het, om regelmatig de website van de parochie [www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl) te raadplegen. Op die website vindt u altijd het laatste nieuws en ook een heel handig en volledig overzicht van alle (weekend-) vieringen in de kerken en in de tehuizen, met alle beschikbare informatie daaromheen.

Namens de redactie wens ik u allen een vruchtbaar en inspirerend werkjaar 2014-2015 toe,

*Jos Vriesema, hoofdredacteur*



# Franciscus Vocalis

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD



Op woensdag 30 oktober 2013 heeft, met steun van de pastores en het parochiebestuur, het gemengd koor "Franciscus Vocalis" het levenslicht aanschouwd; de eerste viering die is verzorgd was op Kerstavond 2013 in de Willibrorduskerk in Hedel.

Vervolgens is medewerking verleend aan vieringen in Kerkdriel, Zaltbommel en nogmaals Hedel, terwijl vóór de grote vakantie ook Ammerzoden nog volgde.

En natuurlijk niet te vergeten: de vieringen in Hedel en in de Sint Jan bij gelegenheid van de bedevaart vanuit onze Franciscusparochie naar de Zoete Lieve Moeder van Den Bosch.

Hoewel we het eerste half jaar nog moeten evalueren, is al wel duidelijk, dat, dankzij een enorme inzet, in korte tijd een relatief groot repertoire is opgebouwd, dat op verantwoorde wijze in de vieringen kan worden gebruikt.

Van de zijde van de kerk- en voorgangers krijgen we eigenlijk uitsluitend positieve en enthousiaste geluiden.

Verder blijkt het goed te klikken tussen de leden van het nieuwe koor: naast de bereidheid om hard te werken is het gezellig samen zijn en "koffie" drinken een niet meer weg te denken onderdeel van de wekelijkse repetities. Al bij al ligt het daarom ook voor de hand

te veronderstellen dat we zullen doorgaan.

Alleen is een groepje van zo'n 15 mensen wel een beetje kwetsbaar. Daarom dus nog een keer onze oproep:

- kun je zingen, zing je graag en ben je een beetje stemvast
- houd je van welluidende, goede, niet te moeilijke liederen in breed perspectief
- wil je zo nu en dan zingen in één van onze kerken, maakt niet uit welke
- heb je de woensdagavond beschikbaar van 20.00 tot 22.00 uur

Kom dan eens vrijblijvend meedoen op een repetitie in school De Pollenhof, Kasteellaan 2 te Hedel.

Meer informatie? Aarzel niet te bellen met onze voorzitter mevrouw Cita van Leeuwen, telefoon 06 - 5380 1466 of stuur een mailtje naar [c.van.leeuwen65@kpnplanet.nl](mailto:c.van.leeuwen65@kpnplanet.nl) Je bent van harte welkom!

*Bart van de Wiel, dirigent*





## Zondag 5 Oktober Franciscusfeest

Op zondag 5 oktober vieren we met elkaar het feest van onze parochie: het feest van de H. Franciscus (hoewel natuurlijk 4 oktober de eigenlijke dag is, al denken de meeste mensen dan alleen aan Werelddierendag). De voorpagina van deze aflevering van het parochieblad, wijst al vooruit naar dat komende feest.

### **10.00 uur – H. Martinuskerk - Kerkdriel**

Om 10.00 uur begint in de H. Martinuskerk in Kerkdriel een feestelijke viering, waarin alle pastores voorgaan en het Martinuskoor zingt. In de kerk is dan ook een kleine tentoonstelling met boeken en andere uitgaven over Franciscus. Na afloop van de viering geeft het Martinuskoor een kort concert, daarna is iedereen van harte welkom op de koffie in het parochiecentrum, tegenover de kerk.

### **Franciscusavond**

Er zijn ook nog plannen om in de maand oktober een aparte Franciscusavond te organiseren, waarop dan een film over het leven van Franciscus te zien is. De precieze informatie over de plaats en het programma kunt u in de loop van de maand september verwachten, via de website van de parochie, en via de parochiële mededelingen.

### **Feest van de hele parochie**

Omdat 5 oktober het feest is van de hele parochie, betekent dat dat de weekendvieringen in de overige kerken in het hele weekend van 4 en 5 oktober komen te vervallen.

*Iedereen is op zondag 5 oktober van harte welkom in Kerkdriel. De pastores hopen dat veel mensen aanwezig zullen zijn, zodat we er ook een mooi feest van kunnen maken van, voor en door de hele parochie!*



## Over Franciscus gesproken (8)

De ontmoeting met een melaatse betekende voor Franciscus de grote ommekeer in zijn leven. Hij herkent in die gehavende mens het gelaat van de Heer; hij ontmoet in die mens ook zijn eigen kwetsbaarheid. Diep geraakt gaat hij naar het melaatsenhuis om daar aan al die getekende mensen zijn geld uit te delen. Zijn vader is woedend en eist het geld terug. Franciscus doet dan, in het bijzijn van de bisschop, afstand van alles, zelfs van zijn kleren, en zegt: 'Nu heb ik alleen nog de Vader in de hemel.'

Er volgen een paar jaar van bidden en zoeken wat de Heer God van hem wil. In het oude, vervallen kapelletje van de H. Damianus zit hij geknield voor het kruis en hoort: 'Franciscus, herstel mijn huis, dat dreigt in te storten.' Hij gaat stenen bedelen en olie voor het lichtje bij het kruisbeeld en slaat aan het metselen.

Dan krijgt hij broeders die hem willen volgen. En hij trok met ze naar Portiuncula. Daar was lang geleden een kerk gebouwd ter ere van de Moeder Gods. Nu was de kerk verlaten en niemand bekommerde er zich meer om. Toen Franciscus zag hoe vervallen de kerk was, was hij zeer ontdaan, want hij was de Moeder van alle goeds zeer toegewijd. Hij besloot daar voorgoed te blijven wonen.

De kroniekschrijver schreef:

*Franciscus was bescheiden van karakter, nederig van geest, en wilde de mindere zijn, ondergeschikt aan allen. Toch koos hij voor zich en zijn broeders Portiuncula uit, een kleine 'portie' van de wereld, omdat hij daar nu eenmaal in leefde. Want als hij helemaal geen stukje van de wereld zou hebben, zou hij Christus niet kunnen dienen.*

*Blijkbaar had God met deze plaats zijn bedoeling. Van oudsher was ze bestemd voor hen die niets van de wereld moesten hebben. Men noemde haar: 'Portiuncula', 'het kleine erfdeel.' Er was daar ook een kapelletje, dat aan de Moedermaagd gewijd is. Vanwege haar uitzonderlijke nederigheid heeft zij verdiend, ná haar Zoon aan het hoofd van alle heiligen te staan.*

*Daar is de orde van de Minderbroeders gesticht. Daar is ook het aantal broeders gegroeid. Zo werd die plaats een stevig fundament waarop een edel bouwwerk is verzezen. Voor die plaats had Franciscus een bijzondere voorliefde en hij drukte zijn broeders op het hart, haar met bijzonder veel respect in ere te houden. Hij wilde ook, dat die plaats als het ware een spiegel zou zijn voor de hele orde; daarom moest vooral hier de nederigheid en de allerhoogste armoede nauwgezet in acht worden*



*genomen. Om die reden liet hij het bezit ervan aan anderen, maar het gebruik ervan reserveerde hij voor zichzelf en zijn broeders.*

*(Van de benedictijnen van de berg Subasio, die eigenaar waren van Portiuncula, mocht hij het kerkje in gebruik nemen. Franciscus wilde dit stukje grond niet in eigendom ontvangen en stuurde elk jaar een mandje vis naar de abdij als huur. Daarmee wilde hij erkennen: het is niet van ons)*



Over de kapel van portiuncula in Assisi is de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de engelen gebouwd.

In Portiuncula heeft Franciscus voor het eerst van zijn leven hemelse dingen leren kennen. Het was Gods wil, dat hij op deze plaats ook naar de hemel zou opgaan. Naast het oude kerkje is nog steeds de cel waar Franciscus gestorven is.

Natuurlijk wist Franciscus wel dat het hemelrijk overal op aarde te vinden is; ook geloofde hij vast, dat de goddelijke genade op elke plaats aan Gods uitverkorenen wordt uitgedeeld. Toch had hij ondervonden, dat de kerk van Santa Maria in Portiuncula rijk met goddelijke genade bedeed was.

Daarom zei hij ook dikwijls tegen zijn broeders: 'Denk erom, mijn zonen, verlaat nooit deze plaats. Als ze jullie er aan de ene kant uitgooien, kom er dan aan de andere kant weer binnen. Want deze plaats is echt heilig en een woning van God. Hier heeft de Allerhoogste, toen we nog maar met weinigen waren, ons aantal vergroot; hier heeft Hij met het licht van zijn wijsheid de harten van zijn arme volgelingen verlicht; hier heeft Hij door het vuur van zijn liefde onze inzet aangewakkerd. Houd daarom mijn zonen, deze plaats waar God woont in ere, zingt de Heer jubelend toe en verheerlijk God hier met heel je hart.'

*Pater Bertus Bus*



## Afscheid nemen in de kerk

*...er is meer mogelijk dan u denkt*

Als in een familie iemand is overleden, stelt zich meteen de vraag hoe en waar het afscheid plaats moet gaan vinden. Het is immers heel belangrijk van een overledene op een goede manier afscheid te kunnen nemen. Zowel om recht te doen aan de overledene en aan alles waar hij of zij in het leven voor heeft gestaan, als om samen in een kring van familie en vrienden dit leven op een goede manier af te sluiten en zo ook zelf getroost en bemoedigd verder te kunnen gaan op onze eigen weg door het leven.

In het verleden had voor katholieken het afscheid van overledenen een vaste vorm: de uitvaart in de kerk, met aansluitend de begrafenis of de crematie.

Als voorbereiding op de uitvaart ontstond in de zestiger jaren van de vorige eeuw de avondwake: een samenkomen in de kerk op de avond voor de uitvaart. Een parochiële werkgroep verzorgde die viering. De avondwake richt zich met name op de familie, maar biedt ook degenen die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn, de mogelijkheid om hun betrokkenheid bij het overlijden te laten blijken.

De avondwake kan zo een heel mooie viering zijn, met een heel eigen karakter, juist omdat het een samenkomen is in de stilte van de avond.

Toch blijkt het traditionele kerkelijke afscheid voor sommige mensen te zwaar te zijn (drie keer samenkomen in twee dagen tijd), of men ziet er tegenop om met een kleine groep familieleden samen te moeten komen in een groot (en dus bijna leeg) kerkgebouw.

Er zijn mensen die er dan voor kiezen geen avondwake te laten plaatsvinden (mensen zijn ook vrij om al dan niet hiervoor te kiezen). Het lijkt goed om ook te wijzen op twee nieuwe vormen van uitvaart, die in onze parochie mogelijk zijn.

### *De crematiedienst*

Indien de familie alleen in het crematorium wenst samen te komen kan het afscheid daar gebeuren in de vorm van een gebedsdienst waarin één van de pastores voorgaat. In overleg met de nabestaanden (familie) wordt de viering in het crematorium samengesteld, ook de muziek (want in een crematorium is geen koor beschikbaar). In de viering zijn dan altijd naast momenten waarin de overledenen wordt herdacht ook gebedsmomen-





ten, er wordt een evangelietekst gelezen en de laatste gebeden ten afscheid (vroeger noemde men dat de absoute) vinden plaats.

Het vieren van de eucharistie, of het uitdelen van de H. Communie is in het crematorium niet mogelijk. Dat zijn rituelen die alleen in een kerk kunnen plaatsvinden.

## *De avondwake als uitvaart*

Soms kiezen de nabestaanden ervoor van het afscheid in het crematorium een "besloten" viering maken, met name (of uitsluitend) bestemd voor de kring van familieleden en vrienden van de overledene. Toch wil men ook in zo'n situatie graag anderen de kans geven om afscheid te nemen.

In dat geval kan de avondwake worden uitgebreid tot een uitvaart. Dat betekent dan op de eerste plaats, dat de kist met de overledene tijdens de avondwake aanwezig is (net zoals bij een uitvaart). Alleen al hierdoor krijgt de viering een heel eigen kleur.

In een gewone avondwake wordt de viering verzorgd door leden van de werkgroep avondwake. Als de avondwake tevens uitvaart is, dan betekent dit dat één van de pastores mee voorgaat, of (als het zo uitkomt) alleen voorgaat.

Ook de vorm van de avondwake verandert dan, de lezing uit het evangelie en een overweging krij-

gen een meer nadrukkelijke plaats en de laatste gebeden ten afscheid worden aan de viering toegevoegd.

Zo'n avondwake als uitvaart heeft dus een dubbel voordeel: iedereen die het wil kan bij het afscheid in de kerk aanwezig zijn, en het is een volwaardig kerkelijk afscheid, zij het in een korte, beknopte vorm.

Wilt u meer weten of deze nieuwe vormen van kerkelijk afscheid? Neem eens contact op met één van de pastores, die kan u nadere informatie geven.

*Jos Vriesema*





## “Missie Verkeers middelen Aktie”

*De organisatie die de vele pioniers, missionarissen en ontwikkelingswerkers aan transportmiddelen helpt.*

Op 30 en 31 augustus wordt de Miva-collecte gehouden, met dit jaar aandacht voor twee bijzondere mensen: pionier Henry en pionier Fabere. Zij helpen hun eigen mensen, mensen met dezelfde handicap als zij.

### *Fabere helpt Albino's*

Fabere is albino (een mens of een dier geboren zonder pigment in huid of haar, waardoor die er bleek en wit uitziet) en kent de problemen. Albino's hebben in Uganda enorm te lijden onder vooroordelen en discriminatie. Zij worden ontvoerd en vermoord omdat ze albino zijn. Daarnaast hebben albino's ook veel praktische problemen: hun huid is zeer gevoelig en moet goed worden beschermd tegen de brandende zon. Ook hun gezicht is slecht.

“Fabere heeft een auto nodig om deze mensen te kunnen opzoeken en helpen.

### *Pionier Henry Rolmodel in een rolstoel*

Henry zit vanaf zijn twaalfde in een rolstoel. In Uganda worden gehandicapte kinderen vaak verstoeten door de gemeenschap en zelfs door hun eigen familie. Hun toe-

stand is mensonterend. Ze worden zelfs opgesloten door hun ouders in een hut achter het huis omdat de familie zich voor hen schaamt. Ze worden niet toegelaten tot scholen en krijgen geen baan, alleen maar omdat ze in een rolstoel zitten. Henry laat zien dat je als gehandicapte wel degelijk iets kunt betekenen in de maatschappij, net als ieder ander. Hij vraagt voor zijn werk om communicatiemiddelen.

Vorig jaar deden 900 kerkelijke instellingen mee aan de Miva collecte met een bedrag van € 160.000 daarmee zijn veel mensen aan vervoer- en communicatiemiddelen geholpen.

Steun de collecte.

Een bedrag overmaken?

Miva - NL42 INGB 0000 0029 50

*Bedankt namens Fabere en Henry!!!*

### *Telefoon pastores*



Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers is te bereiken op 073 - 599 12 16

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op het parochiecentrum van Kerkdriel op 0418 - 63 12 15  
ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur



## 175 jaar St.Cornelius-bedevaart naar Bokhoven

In Bokhoven staan de zondagsvieringen van de maand september altijd in het teken van Sint Cornelius, de beschermheilige van de boeren en het rundvee; zijn voorspraak wordt ingeroepen bij epilepsie, kramp, zenuw- en oorkwalen. De eerste bedevaart vond hier plaats op 16 september 1839; dit jaar dus 175 jaar geleden.

Nog steeds komen gelovigen in de maand september van heinde en ver naar de zondagse vieringen die - bij goed weer - in de buitenlucht worden gehouden. Regelmatig worden koren uit de omgeving gevraagd die vieringen muzikaal op te luisteren. Het thema van de vieringen van 2014 is "Cornelius; wat zegt hij ons?"

Op zondag 14 september aanstaande om 11.00 uur zingt het Gemengd Koor van Ammerzoden in Bokhoven en oud-pastoor B. van Bronkhorst ofm. is dan de voorganger.

Voor deze gelegenheid willen we oude tijden doen herleven: Hans van Zeelst (van de 'sloepenverhuur') heeft zich bereid verklaard om met een aantal sloepen de overtocht te maken van Ammerzoden naar Bokhoven en terug. De prijs voor een retourtje is € 3 (te voldoen vóór de afvaart in Ammerzoden). De eerste boot vertrekt om ongeveer 9.45 uur vanaf de steiger

van Het Oude Veerhuis in Ammerzoden en om 13.15 uur vertrekt de laatste boot vanaf de steiger bij Het Veerhuis in Bokhoven.

**N.B. Bij slecht weer varen de 'sloepen' NIET!!!**

Wilt u met een van de sloepen mee naar de viering van 14 september om 11.00 uur in Bokhoven, dan vragen wij u vriendelijk zich vóór 5 september aanstaande per e-mail te melden via:

[bjjbrankhorst@kpnmail.nl](mailto:bjjbrankhorst@kpnmail.nl) of via [willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)

Dan hoeven we op 14 september niemand teleur te stellen.

Bij voorbaat onze hartelijke dank aan Jeroen Roeters van Het Oude Veerhuis in Ammerzoden en Johan van de Leeden van Het Veerhuis in Bokhoven (hij ziet graag dat u daar een consumptie gebruikt!) voor de verleende medewerking. *Hopelijk tot 14 september om 11.00 uur in Bokhoven.*

Emeritus-pastoor  
B. van Bronkhorst ofm.





## *H. Hubertuskerk Alem*

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem  
telefoon 0418 - 662561  
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,  
Meerenstraat 9, Alem  
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -  
Hooijmans, 't Buske 25, Alem  
tel. 0418 - 66 20 63

## Bestellen H. Missen

H. Missen kunt u bestellen bij  
Ger van Boxtel  
( 't Buske 25, tel. 0418 - 66 20 63)



## Geboren

29 mei 2014: Ties de Wilt, zoon  
van Margriet Piels-de Wilt en Jack  
de Wilt.

## Gedoopt

Zondag 13 juli zijn er in de H.  
Hubertus kerk drie kinderen ge-  
doopt:

Senn van Hooft uit Kerkdriel.  
Esmée Toonen, dochter van Marcel  
en Moniek Toonen uit Alem.

Ties de Wilt, zoon van Margriet en  
Jack de Wilt uit Alem.

*Dat zij mogen opgroeien tot geluk-  
kige mensen in een liefdevolle om-  
geving.*

## Doopvieringen

Op zondag 9 november om 13.00  
uur wordt het doopsel in onze kerk  
toegediend.

De voorbereidingsavond is donder-  
dag 23 oktober om 20.00 uur in  
Kerkdriel.

## Overleden

26 juli 2014 is Ton van Eeuwijk-  
Bogers op 90 jarige leeftijd overle-  
den in het Zorgcentrum de Leijen-  
stein te Kerkdriel.

Ze werd op 5 juni 1924 te Alem  
(gemeente Alem, Maren en Kessel)  
geboren.

*Wij wensen de nabestaanden veel  
kracht en sterkte toe.*



## Het doopverhaal van Ties de Wilt

Terwijl de Kerkdrielse kinderen kermis vieren, is het voor de allerkleinsten in Alem tijd om het eerste heilige sacrament te mogen ontvangen. Op zondag 13 juli worden drie baby's gedoopt in de St. Hubertuskerk in Alem. Onze Ties de Wilt, voluit Martinus Johannes Jacobus, is er daar één van.

Zelf heeft het kleine kereltje nog geen flauw benul van de wereld om zich heen, laat staan van de kerk en haar rituelen. Toch vinden wij als ouders dat bepaalde normen, waarden en rituelen niet verloren mogen gaan. Zoals wij zelf ooit ook gedoopt zijn, onze communie hebben gedaan en later ook gevormd zijn, willen we Ties ook 'de goede dingen van het leven' meegeven.



Want zo zien wij de kerk; als symbool van naastenliefde, goed zijn voor elkaar en elkaar helpen waar nodig. In deze tijden van sociale media dreigen we verder uit elkaar gedreven te worden. Wie durft er midden in de nacht nog te stoppen als er een auto langs de kant staat geparkeerd met de waarschuwingslichten aan? Het gevoel van angst is groter dan het gevoel van loyaliteit met de ander. Het zijn rare tijden, waarin we soms dat stukje menselijkheid uit het oog verliezen. We hebben het ook gewoon verschrikkelijk goed, waardoor we een ander niet nodig denken te hebben.

Enfin, de doop van onze zoon. We zijn dan wel niet meer zo kerkelijk, toch kiezen we voor de doop. Wij willen namelijk dat onze zoon normen en waarden meekrijgt, goed is voor een ander en er is voor een ander daar waar nodig. De tien geboden zou iedereen moeten nastreven, kerkelijk of niet, gelovig of niet. Wat Ties later met het geloof doet, dat is aan hem.

In de kerk hebben we stilgestaan bij de naastenliefde, maar vooral ook hoe gelukkig we zijn met onze zoon. Elk kind is een wonder. Mijn moeder heeft dat mooi omschreven in een gedicht, dat ze voorlas tijdens de doopviering. Het komt van internet, maar de toevoegingen maken het persoonlijk. Hierbij een kleine greep uit het gedicht:



*Zei de kleine hand tot de grote hand:*

*Hé grote hand, ik heb je nodig  
want bij jou ben ik geborgen.*

*Kom, blijf bij mij en hou me vast.*

*En, zei de grote tot de kleine:*

*Hé kleine hand, ik heb je nodig  
want jij hebt mij gegrepen.*

*Kom, blijf bij mij en hou me vast.*

*Lieve Ties ik houd ontzettend veel van  
jou. Vandaag word jij gedoopt. Dat is  
een bijzondere gebeurtenis. Want die  
kleine hand is van jou en die grote  
hand kan van alle mensen zijn die hier  
aanwezig zijn. Weet dat je al die han-  
den mag grijpen als je ze nodig hebt.  
Maar ik denk dat er ergens nog een  
paar handen zijn die ons helpen om zo  
lief voor jou te zijn. Die er voor zorgen  
dat jij een gelukkig mensje wordt. Die  
jou vasthouden als het even wat moei-  
lijker gaat. Die jou wijzen hoe je een  
goed mens kunt zijn. Ik hoop dat je  
door de doop weet dat ook jij die han-  
den af en toe eens mag grijpen...*

Ook Pastoor Schevers maakte de doopviering tot iets persoonlijks. Hij grapte over de voetbalwedstrijd van het WK, die de zaterdag voor de doop plaatsvond. 'Gisteren was het spannend, maar vandaag is het nog veel spannender.' Heel Nederland was in de ban van het voetbal, soms beter 'oranjegekte' te noemen. Niet zo gek om dan af en toe een stil te staan bij de kleine dingen in het leven, waar het eigenlijk allemaal om draait. Wie het kleine niet eert...

Zondag 13 juli, een bijzondere dag voor ons allemaal.





## H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2  
5324 AG Ammerzoden  
telefoon kerk: 073 - 599 12 15  
telefoon koster: 06 - 4800 5229  
e-mail:  
willibrordusparochie@xs4all.nl  
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:  
maandag, dinsdag, donderdag en  
vrijdag: 8.00 - 12.00 uur  
intenties idem



## Doopvieringen

Zondag 7 september en 9 november zijn de doopzondagen.  
De tijden zijn om 13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur.  
Vorbereidende gesprekken: donderdag 28 augustus  
en 23 oktober in het parochiecentrum te Kerkdriel.

## Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

vrijdag 22 augustus	Woord-Communieviering	Pastor Jos
vrijdag 12 september	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
vrijdag 26 september	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag 10 oktober	Oecumenische viering	Ds. Marten Tel
vrijdag 24 oktober	Eucharistieviering	Pastor Stefan

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur.  
Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur.

## Gerarduskalender 2015

Op de pastorie is de Gerarduskalender weer te koop.  
De prijs is dit jaar € 6,60.





## Personalia

### *Geboren*

#### • 19 juni 2014

Kate, dochtertje van Johan de Rouw en Rosanne de Rouw-van den Oord.

*Van harte gefeliciteerd.*

### *Gedoopt*

#### • 11 mei 2014

Jenthe Gerritse en Justin Bracht.

#### • 6 juli 2014

Hailey de Wit, dochtertje van Patrick de Wit en Rian van Hoesel.

Mees van Liempt, zoontje van Maickel en Monique Grandia.

Jaivi van Doornmalen, zoontje van Stephan van Doornmalen en Wendy van de Pol.

*Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven, hopen en liefhebben.*

### *Overleden*

#### • 21 mei 2014

Lies van Geffen-van Tienoven. Lies werd geboren op 21 mei 1933 in Wijchen. Zij was weduwe van Wim van Geffen en moeder van vier kinderen. Op dinsdag 27 mei hebben wij afscheid van haar genomen in de uitvaartdienst in onze kerk. Daarna volgde de crematie te Rosmalen.

#### • 1 juni 2014

Ine van den Oord-Rooijackers. Ine werd geboren op 12 december 1944 te Kerkwijk. Zij was echtgenote van Martin van den Oord en moeder van drie kinderen. De afscheidsdienst in onze kerk werd gehouden op zaterdag 7 juni. Daarna is Ine begraven op de parochie begraafplaats.

#### • 10 juni 2014

Nico Bosch. Nico werd geboren op 4 december 1946 te Brakel. Hij was echtgenoot van Coby Bosch-van Tiel en vader van 3 kinderen. De avondwake, tevens afscheidsdienst voor Nico werd gehouden op vrijdag 13 juni om 19.00 uur. De dag erna volgde de crematie te Uden.

#### • 19 juni 2014

Mien van der Heijden-van Wordragen. Mien werd geboren op 21 oktober 1929 te Ammerzoden. Zij was weduwe van Jo van der Heijden en moeder van vier kinderen. Op woensdag 25 juni hebben we in onze kerk afscheid van Mien genomen en haar daarna op de parochiebegraafplaats bij haar man te rusten gelegd.

*Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.*







## Harmony

Op zondag 14 september a.s zal vocalgroep Harmony de eucharistieviering ondersteunen. Dat wordt een speciale gelegenheid want Harmony stopt er mee. In deze mis zullen ze de laatste keer te horen zijn.

Wij vinden dat zeer jammer. Frie Aarts en 'zijn vrouwen' brachten toch in de afgelopen jaren heel wat schwing in de kerk. Dat zullen we erg gaan missen. Vanwege drukke werkzaamheden van Frie en een aantal dames was het niet meer mogelijk om de vocalgroep op een fatsoenlijke manier te laten voortbestaan. Binnen de groep is er koortsachtig overlegd om te proberen langer door te gaan. Uiteindelijk kwamen de leden tot de conclusie dat dat niet meer kon.

Wij bedanken Vocalgroep Harmony heel, heel hartelijk voor hun inzet bij de vieringen in onze kerk. Wij nodigen u allen uit om de laatste keer dat ze acte de presence geven, in grote getale aanwezig te zijn.

## Werkgroep gezinsvieringen

In de laatste gezinsviering van het afgelopen werkjaar, zaterdag 14 juni, werd afscheid genomen van de leden van de werkgroep gezinsvieringen. De voorzitter van de Contactgroep Willibrorduskerk bedankte de dames voor hun, bij sommigen meer dan 25-jarige, inzet. In zijn toespraak vergeleek hij hun werkzaamheden met datgene wat in april gedaan wordt tijdens de actie 'NL-DOET'. De vergelijking valt dan wel erg in het voordeel van deze dames uit! De voorzitter eindigde zijn praatje met het overhandigen van een klein aandenken.

## Bedevaart naar Kevelaer

De jaarlijkse bedevaart van de Bossche en Oosterhoutse Broederschap naar Kevelaer vindt dit jaar plaats op zondag 31 augustus.

Het is de 290<sup>e</sup> keer dat dit wordt georganiseerd en het motto voor dit jaar is: "Een huis vol glorie ziet men al over onze aard".

Pastor Stefan Schevers zal ons dit keer vergezellen en hij zal voor gaan in de Eucharistieviering.

De bus vertrekt om 08.30 uur bij de R.K. kerk te Ammerzoden.

De prijs voor de bus is € 22,- voor volwassenen, kinderen tot en met 14 jaar € 11,-

Opgave is mogelijk bij:

Cor Goesten, Langedijkstraat 14 te Ammerzoden tel. 073-5991956 of mevr. A. Wiegmans, Beatrixstraat 30 te Kerkdriel tel. 0418-633202.





## Vervanging

In april j.l. gaf Henny Lieshout aan dat ze voorlopig geen vrijwilligerswerk voor de Willibrorduskerk kon verrichten, omdat ze geopereerd moest worden aan haar rug. Gelukkig is dat allemaal goed afgelopen. Henny loopt weer rond en brengt ook weer regelmatig een bezoek aan het kantoor op onze pastorie.

In de tussenperiode hebben Riet Verlouw en Bart van Helvoort de honneurs waargenomen. Elke week gingen ze een of twee middagen naar het pastoriekantoor en verwerkten daar de binnengekomen post, zorgden ervoor dat de lectors de lezingen van de weekendmissen in bezit kregen, waren aanspreekbaar als er iemand overleden was, beantwoordden de mails op de computer, waren bezig met de binnengekomen misintenties en regelde de boekhouding. Kortom, alle voorkomende werkzaamheden werden verricht. Geregeld moest er met Henny telefonisch contact worden opgenomen om bepaalde zaken op de juiste wijze op te lossen.

*Bart en Riet bedankt voor het vervangingswerk en Henny succes met je verdere vrijwilligerstaak.*

P.S. In principe gaat Henny vanaf heden elke week een middag naar de pastorie om daar haar werk te verrichten. In verband met controles in het ziekenhuis en privé-verplichtingen staat het tevoren niet vast wanneer deze middag zal zijn.

## Werk aan het kerkgebouw

In de afgelopen tijd is er groot onderhoud gepleegd aan ons kerkgebouw. De grote schoorstenen op de pastorie moesten opnieuw gevoegd worden. Hetzelfde euvel was er gaande als bij de voorgevel van de sacristie en de pastorie, ongeveer een jaar geleden. Henk Verlouw begeleidde de zaak en zorgde ervoor dat alles keurig netjes is opgeknapt.

Begin juli kon je plotseling enkele mannen van loodgietersbedrijf Jo van Zon aan het werk zien in een van de goten van ons kerkgebouw. Met een hoogwerker, die op het kerkplein tegen de toren stond, klommen de mannen naar boven en verrichtten daar aan de bovenste goot hun werk. Ter plaatse bleken de werkzaamheden hard nodig. De naden tussen de gootstukken waren bijna allemaal totaal versleten. Maar ja, dat mag wel na meer dan zestig jaar dienst gedaan te hebben.

*Ook hier weer zorgde Henk Verlouw ervoor dat alles keurig verliep. Zowel Henk als de mannen van loodgietersbedrijf Jo van Zon bedankt voor hun inzet.*





## H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4

5321 TC Hedel

telefoon 073 - 599 12 16

e-mail:

parochiewerkgroepghedel@gmail.nl

IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.

Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie  
of telefonisch opgeven bij Bets  
de Goeij 073 - 5993595

## Mededeling Contactgroep

Op zondag 5 oktober is de gezamenlijke viering van het Franciscusfeest in de kerk van Kerkdriel. (zie de aankondiging op bladzijde 5 van dit parochieblad) In de overige kerken zijn dan geen vieringen.

Daarom is de viering in Hedel verzet naar zondag 12 oktober om 11.00 uur. Emeritus-pastoor Ben van Bronkhorst ofm. zal in deze viering voorgaan.



## Agenda

Iedere dinsdag- en donderdag ochtend om 8.00 uur eucharistieviering

zondag	7 september	11:00 uur:	eucharistieviering + koffie
woensdag	10 september	15:00 uur:	ouderenviering
donderdag	25 september	20:00 uur:	voorbereidingsavond doop

woensdag	1 oktober	09:00 uur:	kerkwerken
dinsdag	7 oktober	15:00 uur:	Rozenkransgebed
woensdag	8 oktober	15:00 uur:	ouderenviering
zondag	12 oktober	11:00 uur:	eucharistieviering + koffie
		13:00 uur:	doopviering
dinsdag	14 oktober	15:00 uur:	Rozenkransgebed
dinsdag	21 oktober	15:00 uur:	Rozenkransgebed
dinsdag	28 oktober	15:00 uur:	Rozenkransgebed

zondag	2 november	11.00 uur:	viering van Allerzielen + koffie
woensdag	12 november	15.00 uur:	ouderenviering



## Personalia

### *Overleden*

Hendrikus Gerardus (Henk) de Groot, weduwnaar van Geertje de Groot - de Ridder, is overleden op 26 mei 2014 in de leeftijd van 79 jaar. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 31 mei 2014 in onze kerk.

Diliana Cornelia (Sjaan) Roeters - Verhoeven, echtgenote van Frans Roeters, is overleden op 5 augustus 2014 in de leeftijd van 85 jaar. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 11 augustus 2014 in onze kerk.

*Mogen zij rusten in de vrede van de Heer.*

### *Gedoopt*

Opgenomen in onze gemeenschap door het Sacrament van het Doopsel op 1 juni 2014:

Bram van den Braak

*Dat hij mag opgroeien tot een ware getuige van ons geloof.  
Ouders, van harte proficiat!*

## Let op

De betaling van grafrechten, kerkbijdragen en misintenties dient u over te maken op bankrekening

NL46 INGB 0001 0193 41

ten name van Parochie H. Franciscus H. Willibrorduskerk Hedel.

## Opgave Vormsel

Dopen, Eerste Communie en dan?

Tja wat dan? Het begin van de kennismaking met onze kerk is er een door de keuze van de ouders. Maar ben je er dan? Waar ben je dan? Of kunnen we gezamenlijk nog een stapje verder gaan? Bijvoorbeeld door één van de sacramenten: het Vormsel. Misschien wel het begin van een eigen weg?

Zit je dit schooljaar in groep 8 of in de eerste klas van de middelbare school en ben je toe aan (nog) iets nieuws? Doe dan mee met de vormselgroep. We komen enkele keren 's-avonds bij elkaar en dan op zaterdag 29 november om 19.00 uur in de kerk van Zaltbommel is het uiteindelijke Vormsel, samen met de jongens en meisjes van Zaltbommel en Rossum.

Je kunt je opgeven door een briefje in de brievenbus van de pastorie, met daarop je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Of je kunt je gegevens sturen per mail naar:

[mirjamduijtsas@hotmail.com](mailto:mirjamduijtsas@hotmail.com)





## Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende doopvieringen gepland:

- zondag 12 oktober 13.00 uur
- zondag 7 december 13.00 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen vinden plaats op:

Donderdag 25 september 20.00 uur  
donderdag 27 november 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.

## Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 10 september 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenviering zal zijn op woensdag 8 oktober 2014.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (073 - 5991216) of naar Bets de Goeij (073 - 5993595); dan wordt dat geregeld!

*Ook u bent bij die viering van harte welkom!*

## Rozenkransgebed

Het is in onze parochie de gewoonte dat in de oktobermaand, de maand van de Rozenkrans, het rozenhoedje wordt gebeden.

Elke dinsdagmiddag in de maand oktober wordt, ter intentie van alle aanwezigen en de intenties die in het voorbedenboek worden geschreven, gebeden dat de Heilige Maagd Maria voor ons voorspreekster moge zijn bij God.

*Wij nodigen u allen uit deel te nemen aan dit rozenkransgebed op alle dinsdagmiddagen in oktober om 15.00 uur.*





**zaterdag 30 augustus**

17.30 Leyenstein WoCo JVri

**zondag 31 augustus**

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

9.30 Velddriel WoCo JVri

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

**vrijdag 5 september**

14.00 Velddriel Huwelijk

15.00 Leyenstein PG WoCo JVri

**zaterdag 6 september**

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

19.00 Zaltbommel WoCo JVri

**zondag 7 september**

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch

9.30 Rossum WoCo JVri

9.30 Velddriel Eucharistie JVer

11.00 Hedel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Eucharistie BvBr

11.00 Zaltbommel Op adem komen

**zaterdag 13 september**

17.30 Leyenstein WoCo JVri

**zondag 14 september**

9.30 Alem Gebed

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch

9.30 Velddriel WoCo JVri

11.00 Kerkdriel Eucharistie RvdH

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

**zaterdag 20 september**

17.30 Leyenstein WoCo JVri

19.00 Ammerzoden Eucharistie SSch

19.30 Kerkdriel Euch Pools RChw

**zondag 21 september**

9.30 Rossum Gebed

9.30 Velddriel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Oecum JVri  
Prot. kerk

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

**zaterdag 27 september**

17.30 Leyenstein WoCo JVri

19.00 Velddriel Eucharistie JVer

**zondag 28 september**

9.30 Rossum Oecum LDav

9.30 Alem Eucharistie SSch

9.30 Ammerzoden WoCo JVri

11.00 Zaltbommel Oecum BBus  
Maartenskerk

11.00 Kerkdriel Eucharistie

**vrijdag 3 oktober**

15.00 Leyenstein PG WoCo JVri

**zaterdag 4 oktober - Sint Franciscus**

17.30 Rossum Agapè-maaltijd

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

**zondag 5 oktober**

10.00	Kerkdriel	Franciscus feest	allen
-------	-----------	------------------	-------

11.00 Zaltbommel Op adem komen

**zaterdag 11 oktober**

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

**zondag 12 oktober**

9.30 Alem Gebed

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch

9.30 Velddriel Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus  
Gezinsviering

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

11.00 Hedel Eucharistie BvBr

**zaterdag 18 oktober**

17.30 Leyenstein WoCo JVri

19.00 Ammerzoden Eucharistie SSch

19.30 Kerkdriel Euch Pools RChw

**zondag 19 oktober**

9.30 Rossum Gebed

9.30 Velddriel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

11.00 Zaltbommel WoCo JVri

**zaterdag 25 oktober**

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVer

**zondag 26 oktober**

9.30 Alem	Eucharistie	SSch
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

**zaterdag 1 november - Allerheiligen**

17.30 Leyenstein	Allerheiligen	SSch
19.00 Zaltbommel	Allerzielen	BBus
19.00 Kerkdriel	Allerheiligen	SSch

**zondag 2 november - Allerzielen**

9.30 Alem	Allerzielen	JVri
9.30 Velddriel	Allerzielen	JVer
9.30 Ammerzoden	Allerzielen	SSch
9.30 Rossum	Allerzielen	BBus
11.00 Hedel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Op adem komen	
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
15.00 Zaltbommel	Gebedsdienst Kerkhof	

**Soorten vieringen**

Euch	= eucharistieviering
WoCo	= woord- en communieviering
Oecum	= Oecumenische gebedsviering

**Voorgangers**

RvdH	= pastoor R. van den Hout
BBus	= pastor B. Bus ofmcap
SSch	= pastor S. Schevers
JVer	= emeritus pastor J. Verhoeven
BvBr	= emeritus pastoor B. van Bronkhorst ofm
JVri	= pastoraal werker J. Vriesema
MDors	= deken M. Dorssers
RChw	= pater R. Chwedoruk
LDav	= dominee L. Davidse
W	= Werkgroep

Leyenstein PG = psycho-geriatrische afdeling

Wijzigingen voorbehouden.

Zie ook onze website

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)

## Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november vieren katholieken Allerheiligen. In de kerk gedenkt en eert men alle heiligen in de hemel. Na God staat bovenaan Maria als eerste en belangrijkste heilige. Daarna volgen de engelen, aartsvaders, inclusief Sint Jozef, profeten van het Oude Testament, apostelen, martelaren, belijders, maagden, monniken en de andere heiligen. De kerk kent een litanie van alle heiligen. Hierin worden alle grote heiligen aangeroepen om voor ons te bidden.

De dag erna, 2 november, is het Allerzielen. De dag waarop gebeden wordt voor de zielen van alle overledenen. Katholieken geloven dat hun gebeden en inspanningen effect kunnen hebben bij God, door de verdiensten van Christus en de heiligen. En zo bidden zij ook voor hun overledenen, hopen dat God het goed met hen zal maken. Op Allerzielen worden de begraafplaatsen bezocht, men bidt voor de geliefde overledenen, legt er bloemen neer en steekt er kaarsjes aan. In de eucharistieviering worden alle overledenen herdacht, speciaal zij die het afgelopen jaar zijn gestorven. Na deze vaak emotionele viering gaat de priester zo mogelijk met de gelovigen naar de begraafplaats. Hier worden de graven gezegend. Het is een dag van verdriet, maar ook van gebed, van dankbaarheid voor het leven dat met elkaar gedeeld is.



## *H. Martinuskerk*

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
telefoon (0418) 634 602

e-mail:  
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem  
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend  
van 9.30 - 11.30 uur

## Overleden

14 mei: Dorus Brands, 86 jaar  
20 mei: Albert van Hulst, 28 jr.  
23 mei: Gerard Kremers, 71 jr.  
24 mei: Joop Maas, 89 jr.  
25 mei: Mike Pasveer, 19 jr.

10 juni: Jan Piels, 74 jr.  
15 juni: Hub Nendels, 90 jr.  
16 juni: Rieks Gnodde, 80 jr.  
19 juni: Katharina van Hezik-  
van der Meijden, 85 jr.

5 juli: Hendrika Verhoeckx, 87 jr.  
18 juli: Henricus van Malsen, 76 jr.  
19 juli: Josephus van Malsen, 35 jr.  
26 juli: Tony van Eeuwijk-Bogers, 90 jr.  
31 juli: Henk van Houten, 76 jr.

## Afscheid

Het was een feestelijk gebeuren, dinsdag 15 juli, de dag dat Gerard de Leeuw en Ad van Wijk afscheid namen van de Mgr. Zwijsenschool. Wij wensen hen een nog lange, mooie en ontspannen tijd toe.

## Kledingactie

Sams kledingactie van onze Martinuskerk blijft succesvol. Mensen in Nood is steeds weer verrast door de geweldige opbrengst. In oktober is er weer een inzameling. Bewaar uw kleding!



## Gedoopt

18 mei: Dide van Heumen, Isabella van der Heijden, Lexie van Eeuwijk.  
15 juni: Thom Leenders, Bas van den Oord, Lynn de Bruijn, Emma Veldhuis.

20 juli: Nard en Brent Willemen, Julian Poulisse, Bram Buhre.

## Mariakapel

De kapel is dagelijks geopend van 10 tot 6 uur. In augustus en september wordt het rozenhoedje gebeden op de eerste dinsdagavond van die maanden om 7 uur. In oktober (de rozenkransmaand) op alle dinsdagen om half zeven.





## Orthodoxe viering met Tilburgs Byzantijns koor

Op zondag 28 september (11.00 uur) komt het Tilburgs Byzantijns Koor in de Martinuskerk in Kerkdriel zingen tijdens een eucharistieviering volgens de orthodoxe liturgie. Het koor zingt a capella. De gedachte hierachter is, dat alleen de menselijke stem in staat is om tegelijk woorden en muziek voort te brengen. De unieke plaats in de regionale koortraditie wil het TBK graag behouden, daarbij voelt het zich thuis.

Naast landelijke, geniet het koor ook internationale bekendheid. Het heeft gezongen in Rusland, Oekraïne, Italië, België en Duitsland tijdens een viering of een concert.

Dit jaar viert het koor zijn 70-jarig bestaan. Onmiskenbaar is er een algemene tendens naar ontkerkelijking. Tegelijkertijd zoeken velen naar zingeving en een vorm van spirituele invulling. Het TBK zoekt naar nieuwe wegen om de prachtige en de tot de verbeelding sprekende Slavisch-Byzantijnse muziek uit te dragen, zonder afbreuk te doen aan de kennis en ervaring die in 70 jaar is opgebouwd.

Een prachtige gelegenheid om dit unieke koor te horen zingen in hun stijlvolle optreden waarin zij de mooie liturgie tot leven brengt. Echt een aanrader. De viering duurt ca. anderhalf uur (iets langer dan u gewend bent)!

## miva<sup>®</sup>

brengt mensen in beweging

### Miva

De 'Miva Missie Verkeersmiddelen Actie', jaarlijkse actie voor vervoer in de Derde Wereld krijgt ook in onze Martinuskerk aandacht.

Zondag 31 augustus vindt de kerkcollecte plaats. Daarnaast staan de collectebussen in de augustusmaand weer in de kerk voor dit doel. Velen onder u leggen of legden reeds vele, vele kilometers af om op vakantie te gaan. Goed voor mensen na een druk werkjaar.

Laten we hierbij wel beseffen, dat zoveel kansarmen afhankelijk zijn van onze steun om zich te kunnen verplaatsen, om zich broodnodig te kunnen verplaatsen in het leven van alledag. 'Breng ze in beweging'. Meer informatie vindt u in het algemeen gedeelte van dit blad.



## Vrijwilligersviering 29 juni

Op het feest van de apostelen Petrus en Paulus: een gelukkig toeval om op Petrus en Paulus aandacht te geven aan vrijwilligerswerk. Petrus, de ambtsdrager, Paulus, de missionaris, de gezondene, die de wereld introk om het evangelie te verkondigen. De leek die sprak over de ene geest en de vele gaven. Gaven van de Geest, bestemd voor het welzijn van mensen. Om deze gedachten ging het in de viering. Om vrijwilligers, niet gewijde maar toegewijde mensen. Zij verbinden; zoals de ambtsdrager verbindt met de bisschop en de wereldkerk, verbinden zij de gemeenschap met de concrete samenleving. Door concrete mensen krijgt de kerk een gezicht.

Wij  de Vrijwilligers

Vrijwilligers, onmisbare, toegewijde en betrokken mensen van wie het belang voor de kerk benadrukt moet worden. Niet als iemand die iets ondergeschikts toevoegt aan het ambt, het hulpje van de pastoor, maar met een eigenstandige plaats in de kerk. Soms zwoegend op een zandpad, proberend vooruit te komen in het mulle zand, vol te houden met de rugzak die je opneemt als je ja zegt om actief te worden in je parochie. Die rugzak zal gevuld moeten worden met wat werd genoemd en getoond, nl.:

- Verantwoordelijkheid, inzet en betrokkenheid.
- Je familie, die achter je moet staan.
- Veel tijd stop je erin.
- Kwetsbaar durven zijn, tegen kritiek kunnen.
- Goede luisteroren, goede ogen hebben.
- Kunnen meevoelen, inleven bij verdriet, bij vreugde.

Wat brengt het je? Vriendschap, mensontwikkeling, een rijker leven. Het kost je wat, maar je houdt er veel aan over.

Het was een feestelijke, inhoudelijk sterke viering waarin Pastor Bus voorging en het koor een geweldige bijdrage leverde, voordat het met vakantie ging. Er waren bloemen voor drie parochianen: in Frits, Henriëtte en Francien werden alle vrijwilligers bedankt.

Na de viering stroomde het parochiecentrum vol voor koffie en een drankje wat een gezellig samenzijn opleverde dankzij onze onmisbare gastvrouwen. Bedankt allemaal!!!

R.C.

## Laat wat van je horen

We schrijven hier over vrijwilligers: het zou mooi zijn ook eens wat te horen van vrijwilligers. Wat ervaren wordt ook kritiek hoort daarbij als het opbouwend is. *Klim eens in de pen.*

Redactie



## Rampvlucht MH17

Toen na de verloren halve finale een krant kopte met: "We drinken onze kater weg" kon nog niemand vermoeden wat voor een vreselijke gebeurtenis ons te wachten stond.

Donderdag 17 juli werd de MH17 uit de lucht geschoten; waanzin ten top. Bijna 300 onschuldige mensen, zich verheugend op een mooie tijd in het verre oosten, vonden de dood en wat zich daarna afspeelde grenst aan het ongelooflijke: menonwaardig.

Onzegbaar verdriet bij zovelen. Levens afgebroken, levens van de achterblijvers aan scherven die nooit meer geheeld kunnen worden. Laten we hopen dat de respectvolle manier waarop Nederland getoond heeft iets goed te maken van wat misdaan werd, wat troost zal bieden aan de nabestaanden.

"Ik passeerde de plaats waar de colonne rouwwagens verwacht werd en zette mijn auto aan de kant", vertelde een jonge vrouw. "Ik zag ze komen, één voor één, de koplampen aan - het was een donkere lucht.

Ik kan niet zeggen wat er door me heen ging. Bij alle aanwezigen was de emotie voelbaar in de stilte, toen applaus. Op dat moment welde er spontaan een snik uit mijn keel en ik dacht: nu zijn ze eindelijk thuis, weg van die ramp plek."

R.C.

## Eerste H. Communie

Op Hemelvaartsdag was het na een lange voorbereiding voor 43 jongens en meisjes de grote dag. In een feestelijke viering mochten zij voor het eerst het H. Brood ontvangen.

Twee vieringen waarin pastor Schevers voorging en Do-Re-Mi voor een feestelijke omlijsting zorgden. De kinderen werden heel actief betrokken bij de viering. Meerdere keren werden ze uitgenodigd bij het altaar om samen te bidden, om tijdens het korte woordje antwoord te geven op de vragen van pastor Schevers en om mee te zingen met het koor. Maar het allerbelangrijkste moment, naar voren komen tussen je moeder en vader om dan voor de eerste keer het H. Brood te mogen ontvangen.

De werkgroep heeft er heel veel werk in gestoken. Tijdens de voorbereidingsweken hingen boven het altaar de profiel foto's van alle communicantjes, zo waren ze al aanwezig en het was voor ouders niet moeilijk hun eigen kind te herkennen. Heel bijzonder al die kopjes!

Het is te hopen dat deze dag een vervolg krijgt wanneer de kopjes weer opgeborgen zijn.





## Nieuw werkjaar

Aandacht voor inzet aan het begin van een nieuw werkjaar.

Soms krijgt iemand zeer verdiend een lintje, maar achter hem of haar staan de velen die ongezien, trouw en met inzet hun vrijwilligerswerk doen. Ze hebben één ding gemeen: zij doen het niet om er zelf beter van te worden, het is allemaal pro Deo, ofwel ter liefde Gods.

Ze zijn er niet op uit om gezien te worden, maar willen een steentje bijdragen aan de samenleving. En laten we eerlijk zijn, dikwijls daarbij is er ook nog zo iets als: "Besteed jij nog je tijd aan de kerk? Er zijn toch genoeg leukere dingen". Dat zal wel zo zijn, maar wat vergeten wordt, het gaat zoals bij alle andere clubs om mensen, om welzijn. Zonder mensen die nog samen kerk willen zijn, zonder mensen die een geloofsgemeenschap vormen is er helemaal geen kerk. Laten we hen respecteren.

Zij die zingen, lezen, versieren, het koper laten blinken, het gebouw en er rondom heen onderhouden, boekjes bezorgen, verzendklaar maken, liturgieboekjes vouwen, communicantjes en vormelingen begeleiden, mensen met verlies bezoeken, voorgaan in avondwakes, de Mariakapel verzorgen en openhouden, administratie doen, het archief, stencilwerk,

koffiedames, zorg voor minderbedeelden en zwakken, gezinsvieringen voorbereiden, de regelaars nooit klaar, kosters altijd op zondag en als er gedoopt wordt.

Wie staat er ooit bij stil? Laten we dat nu dan maar eens doen!!!

## Na het vormsel

In april, dat is alweer echt een hele tijd geleden heeft het Vormsel in onze kerk plaatsgevonden, maar op 13 juni kreeg het nog een bijzonder vervolg. Samen naar de voetbalwedstrijd tegen Spanje kijken op een heuse discoboot.

Pastor Schevers mocht ruim zestig jongens en meisjes welkom heten aan boord en een feest werd het! Dat kan ook niet anders met zo'n doelpuntenstorm, maar ook de serieuze kant kreeg aandacht. Een kleurrijk gebeuren na een belangrijk moment.

Zo kunnen ernst en vrolijkheid hand in hand gaan in jonge levens.





## *HH. Martinus en Barbarakerk*

Mgr. Bekkersplein 4  
5328 CK, Rossum  
telefoon 0418-661238  
e-mail  
parochie@rossumhurwenen.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93  
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.  
Martinus en Barbarakerk Rossum

secretariaat idem  
intenties idem

spreekuur op donderdagochtend  
van 9.30 - 11.30

## Gebedsvieringen

De werkgroep gebedsvieringen zal na de proeftijd van één jaar gewoon doorgaan met de diensten in Alem en Rossum.

Er is wel een verandering in de voorgangers. Er zal om en om gewisseld worden met Jos Vriesema en de leden van de werkgroep. Zo kan Jos Vriesema ook in Alem voorgaan in de dienst.

Wij hopen dat u net als in het afgelopen jaar, de gebedsvieringen komt bezoeken. Na afloop is er altijd koffie.

## Vieringen

Vrijdag 5 september	11.00 uur	Dienst in de "Vaste Burcht"
Zondag 7 september	9.30 uur	Woord- en Communieviering J. Vriesema met "Pro Musica"
Maandag 8 september	14.30 uur	Dienst voor ouderen in het zaaltje
Zondag 21 september	9.30 uur	Gebedsdienst J. Vriesema
Vrijdag 3 oktober	11.00 uur	Dienst in de "Vaste Burcht"
Zaterdag 4 oktober	17.30 uur	Oecumenische Agapè-maaltijd in het zaaltje bij onze kerk
Zondag 5 oktober		De viering in onze kerk vervalt: om 10.00 uur is er in de H. Martinus- kerk in Kerkdriel een feestelijke viering voor de hele parochie vanwege het Franciscusfeest
Maandag 13 oktober	14.30 uur	Dienst voor ouderen in het zaaltje
Zondag 19 oktober	9.30 uur	Gebedsviering Werkgroep



## Overleden

Op 3 juni 2014 is overleden Sjaan Emans - van de Leur, in de leeftijd van 85 jaar. Sinds 2006 was ze weduwe van Bart Emans.

Na de uitvaardienst in onze kerk op 7 juni hebben we haar begeleid naar de Algemene Begraafplaats in Rossum waar ze rust bij haar man Bart en dochtertje Gerrie.

Op 24 juni 2014 is overleden Maria Witteman, in de leeftijd van 70 jaar. Maria heeft vele jaren onderwijs gegeven aan de kinderen van de basisschool. Ook maakte zij voor de communicanten de silhouetten die in de kerk kwamen te hangen.

Na de uitvaartdienst in onze kerk hebben wij haar begeleid naar de Algemene Begraafplaats in Rossum.

*Mogen zij rusten in vrede.*

## Dopen

Wilt u uw kind laten dopen?

Op 19 oktober is er in onze kerk gelegenheid hiertoe. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Algemeen Secretariaat, telefoon 0418-632504.



## Agapè-viering

Misschien is het woord "agapè-viering" voor u een heel nieuw woord. Toch heeft het te maken met een manier van samenkomen die bijna zo oud is oud de kerk zelf.

Een agapè-viering wordt ook wel een liefdesmaal genoemd. Het is een samengaan van een (bescheiden) maaltijd, met een gebedsviering. Er wordt gegeten en gedronken, maar ook gebeden, gezongen, gelezen uit de Schrift en gesproken over die Schriftlezingen en over allerlei andere zaken die ons bezighouden.

Iedereen is van harte welkom, aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel zouden we het (vanwege de organisatie) erg op prijs stellen als u zich tevoren even zou willen aanmelden.

Een telefoontje naar de pastorie (0418 - 661 238) of naar Bertha van Doorn (0418 - 512 340) is dan het gemakkelijkste.





## Parochieblad

Mien van Heel is onlangs gestopt met de bezorging van het parochieblad. Vanaf de verschijning van het blad heeft zij dit tot op hoge leeftijd altijd trouw bezorgd.

*Wij bedanken Mien voor haar trouw we inzet.*



## Eerste H. Communie

De datum voor volgend jaar is al bekend. De viering van de eerste Heilige Communie zal zijn op 26 april 2015. Nadere informatie volgt.

## Verkoop kerk

Over de verkoop van het kerkgebouw is nog niets bekend. Daarom gaan de vieringen twee keer per maand gewoon door. Ook zal ons koor iedere maand zingen.

Verder zal nog iedere donderdag vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur iemand op de pastorie aanwezig zijn voor uw intenties enz.

## Opgave Vormsel

Dopen, Eerste Communie en dan?

Tja wat dan? Het begin van de kennismaking met onze kerk is er een door de keuze van de ouders. Maar ben je er dan? Waar ben je dan? Of kunnen we gezamenlijk nog een stapje verder gaan? Bijvoorbeeld door één van de sacramenten: het Vormsel. Misschien wel het begin van een eigen weg?

Zit je dit schooljaar in groep 8 of in de eerste klas van de middelbare school en ben je toe aan (nog) iets nieuws? Doe dan mee met de vormselgroep. We komen enkele keren 's-avonds bij elkaar en dan op zaterdag 29 november om 19.00 uur in de kerk van Zaltbommel is het uiteindelijke Vormsel, samen met de jongens en meisjes van Zaltbommel en Hedel.

Je kunt je opgeven door een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, met daarop je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Of je kunt je gegevens sturen per mail naar:

[parochie@rossumhurwenen.nl](mailto:parochie@rossumhurwenen.nl)





## *H. Martinuskerk*

Voorstraat 102  
5334 JW Velddriel  
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties  
mevr. J. van den Dungen  
tel. 0418 - 63 20 61

## Bijzondere data

Zondag 7 september om 9.30 uur  
gezinsviering met pr.J. Verhoeven  
en kinderkoor Martinus Kids.

*Inloopuurtje is zondag 7 septem-  
ber aansluitend aan de viering  
van 9.30 uur op de pastorie te  
Velddriel.*

Zondag 2 november, Allerzielen om  
9.30 uur Eucharistieviering met pr.  
J. Verhoeven en gemengd koor.  
Aansluitend op het kerkhof zege-  
nen van de graven en kort gebed.

## H. Doopsel

De volgende dopeling is in de St. Martinuskerk Velddriel gedoopt en opge-  
nomen in onze parochie:

10 augustus: Fay Laheij, Mandenmakersstraat, Kerkdriel

*Ouders en familie van harte proficiat met de dopeling.*



## *Geplande doopvieringen:*

12 oktober 2014 door pr. B. Bus

Vorbereidingsavond 25 september 2014 om 20.00 uur in parochiecentrum  
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

14 december 2014 door pr. S. Schevers

Vorbereidingsavond 27 november 2014 om 20.00 uur in parochiecentrum  
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

## H. Vormsel

Op zaterdag 11 april 2015 om 19.00 uur staat de Vormselviering gepland  
voor groep 7 en 8 van de Deken Wehmeijerschool te Velddriel.

Binnenkort wordt op school hiervoor een uitnodiging gemaakt en rondge-  
deeld. Ook kinderen van buiten de school die in Velddriel hun vormsel  
willen doen, kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de Francis-  
cusparochie in Kerkdriel of bij de gezinswerkgroep van Velddriel.





## Huwelijk

Vrijdag 5 september gaan Bart van de Laar en Patricia Baggerman trouwen in de Velddrielse St. Martinuskerk om 14.00 uur. Pr. B. Bus zal dit huwelijk inzegenen en het gemengd koor van Velddriel zal de viering muzikaal opluisteren.

*Alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst!  
Veel geluk en Gods Zegen over dit nieuwe bruidspaar.*



## Overleden

- 30 juni 2014  
Cor van Eeuwijk, 88 jaar,  
Voorstraat 57, Velddriel.
- 8 augustus 2014  
Bertus van der Meijden, 86 jaar,  
Leijenstein Kerkdriel.

*Moge zij rusten in vrede.  
De nabestaanden wensen we veel  
kracht en steun in deze moeilijke  
tijd toe. Sterkte.*

## M.O.V. werkgroep

*Missie Ontwikkeling en Vrede*

Pinksteraktie Week voor de Nederlandse missionarissen.

Afgelopen Pinksteren werd er in onze parochie gecollecteerd voor de Nederlandse Missionarissen.

In Velddriel is er voor deze Pinksteraktie in totaal € 115 opgehaald.

*Namens de werkgroep heel harte-lijk dank voor uw/je bijdrage.*

*Werkgroep m.o.v. Velddriel  
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk*

## Gezinsviering

De zomervakantie zit er alweer op. Wij hopen dat jullie een gezellige vakantie hadden en dat je daaruit voldoende kracht hebt kunnen putten voor dit nieuwe begin.

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de eerste gezinsviering van het nieuwe seizoen.

Deze viering is op zondag 7 september om 9.30 uur.





## Herdenkingsviering MH17

*"Verbonden in verdriet"*. Dit thema stond centraal in de herdenkingsviering in de Sint Martinuskerk in Velddriel op zaterdagavond 26 juli met als voorganger priester Jo Verhoeven uit Velddriel. Eén van de kerken in de Franciscusparochie Bommelerwaard die samen met parochianen en kerkgangers het verdriet, troost en medeleven willen betuigen met de verschrikkelijke vliegcramp MH17 in Oekraïne.

Om medeleven en steun te betuigen aan alle 298 slachtoffers en hun nabestaanden die deze bevestiging zo hard nodig hebben, nu en in de komende tijd.

Het zangkoor opende de requiemherdenkingsviering met een lied van de nationale herdenking in Amersfoort.

'Als kleine gemeenschap moest ook Velddriel iets doen om uiting te geven aan het verdriet. Wij kunnen er niet om heen. De vliegtuigramp die vele slachtoffers heeft gekost. Ze gingen op vakantie, naar een congres en naar familie. We zijn lam geslagen en we voelen ons verbonden met hun verdriet'.

Priester Jo Verhoeven die deze herdenkingsdienst op het laatste moment heeft voorbereid voelde zich getroost om deze gevoelens samen met vele mensen te mogen beleven en te dragen.

Dit verdriet en medeleven dat de priester zo respectvol memoreert verwijzend naar het prachtige lied van Claudia de Breijl:

*'Als de oorlog komt,  
En als ik dan moet schuilen,  
Mag ik dan bij jou?'*

Een episode uit een indrukwekkende en waardevolle preek waarin het stil werd in de kerk en de aanwezigen hierna staande één minuut stilte in acht nemen.

In het slotgebed benadrukt de priester de gevoelens en de tranen die onbedwingbaar en onbeheersbaar zijn met dit gedicht:

*leder afscheid doet ons stilstaan  
bij de dingen waar we zo zelden  
bij stilstaan. Ieder afscheid doet  
ons stilstaan om te herinneren  
wat we zo licht vergeten. Ieder  
afscheid doet ons stilstaan om in  
te zien wat ons aan deze aarde  
bindt. Zoals: het liefste dat we  
moeten leren loslaten, het on-  
zichtbare dat ons met elkaar  
verbindt, de vreugde van het  
samenhoren, en de pijnen van  
gescheiden zijn, of het gevoel  
van leemte en gemis dat doet  
verlangen naar een eeuwigheid.*

Truus Peters





## H. Martinuskerk

Oliestraat 26  
5301 BB Zaltbommel  
telefoon 0418-512215  
e-mail [sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl](mailto:sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl)

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38  
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.  
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat idem  
intenties Tiny van Steenberg,  
adres: zie boven  
tel.: 0418-514262



## Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel zijn op 13 juli 2014 lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

Gianni van Eeuwijk (geb. 15-10-2013),  
zoon van Jarno van Eeuwijk en Jessica van den Bosch

Jayden Lever (geb. 23-4-2014),  
zoon van Boy Lever en Melissa Heesbeen

Sebastian Kessels (geb. 5-11-2013),  
zoon van Edwin Kessels en Monique Nettenbreyers

## Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Op 18 mei overleed te 's Hertogenbosch: Julien René Marie de Moor, echtgenoot van Maria de Moor - Roeffen. Jules werd geboren te Rotterdam op 6 juni 1932. De uitvaartdienst vond plaats op vrijdag 23 mei 2014 in de Sint Martinuskerk, daarna was de crematie in Vlijmen.

Op 30 juli 2014 overleed in zorgcentrum De Wielewaal in Zaltbommel Riek van Wordragen, weduwe van Wim van Belkum. Riek werd geboren op 22 januari 1926 te Zaltbommel. Zij werd vanuit onze kerk begraven op de RK-begraafplaats aan de De Virieusingel op dinsdag 5 augustus.

Op 4 augustus 2014 overleed te Nieuwegein Arie Visser. Arie Visser werd geboren te Jutphaas op 29 maart 1931 en was gehuwd met Carla Smit. Hij woonde in Zuilichem. De uitvaartdienst had plaats in het crematorium Maaslanden te Vlijmen op zaterdag 9 augustus.



HET STERVEN IS SLECHTS  
HET DOVEN VAN EEN KAARS  
ALS DE OCHTEND  
IS AANGEBROKEN



## Bijzondere vieringen

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op woensdag 3 september, 1 oktober, en 5 november om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' is op dinsdag 16 september, 15 oktober en 18 november om 16.00 uur een Eucharistieviering.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is in de Wielewaal, onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken, een weeksluiting waarin voorgangers uit alle kerken om de beurt voorgaan. Na afloop wordt er met elkaar koffie gedronken.

Op 7 september, 5 oktober en 2 november is in de Sint-Martinuskerk, een meditatieve viering 'Op Adem Komen' om 11.00 uur.



## Opgave Vormsel

Dopen, Eerste Communie en dan...?

Tja wat dan? Het begin van de kennismaking met onze kerk is er een door de keuze van de ouders. Maar ben je er dan? Waar ben je dan? Of kunnen we gezamenlijk nog een stapje verder gaan? Bijvoorbeeld door één van de sacramenten: het Vormsel. Misschien wel het begin van een eigen weg?

Zit je dit schooljaar in groep 8 of in de eerste klas van de middelbare school en ben je toe aan (nog) iets nieuws? Doe dan mee met de vormselgroep. We komen enkele keren 's-avonds bij elkaar en dan op zaterdag 29 november om 19.00 uur in onze kerk is het uiteindelijke Vormsel, samen met de jongens en meisjes van Rossum en Hedel.

Je kunt je opgeven door een briefje in de brievenbus van de pastorie in de Oliestraat, met daarop je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Of je kunt je gegevens sturen per mail naar:

[sintmartinusparochiezaltbommel@hetnet.nl](mailto:sintmartinusparochiezaltbommel@hetnet.nl)





## Kerkschoonmaak

Al vele jaren wordt onze kerk schoongemaakt door vrijwilligers. Dat is altijd gedaan door tenminste tien personen. Maar tijden veranderen, dus ook de schoonmaak. Voor dit, toch dankbare werk, zijn vrijwilligers bijna niet meer te vinden. We hebben het de laatste jaren gedaan op de eerste maandagmorgen van de maand.

Alleen niet met tien personen, er bleven vijf personen trouw komen, maar dat is niet meer te doen. Als er één uitvalt moet het met de Franse slag gebeuren. We hebben de laatste keer de schoonmaak naar de maandagavond gezet en wel twintig vrijwilligers een mail gestuurd in de hoop dat er meer kwamen helpen. Maar nee hoor, er kwam er maar één, al heel fijn maar niet voldoende.

Daarom deze oproep in ons parochieblad in de hoop dat er meer mensen bereid zijn te komen helpen.

Het is toch ons aller verantwoordelijkheid de kerk goed te onderhouden. Het inhuren van beroepskrachten zou toch al te gek zijn, gezien de financiële situatie van onze parochie, ook jonge mensen zijn van harte welkom.

Nu stel ik voor om het nog twee maanden 's avonds te doen en wel maandagavond 8 september en 6 oktober. We beginnen dan om 19.00 uur en stoppen als we klaar zijn. Hoe meer er komen hoe eerder we klaar zijn.

Zegt u nu "maar een hele avond, is me te veel", dan komt u toch voor een uurtje of anderhalf. Ik hoop dat we doeken, dweilen, emmers en schobbers te kort komen. U zit toch ook graag in een schone kerk, kom ons dan helpen.

Vele handen maken licht werk en de koffie met iets erbij staat altijd klaar!!!

*Groetjes  
Tiny en haar vier medepoetsers*





## Kerstboom gevraagd

Beste mensen in de Sint-Franciscus-parochie.

Nu is het nog maar september, Kerstmis 2013 ligt al een half jaar achter ons, maar Kerstmis 2014 nog maar een half jaar voor ons.

We denken al een beetje vooruit. Bij de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel is het al jaren de gewoonte om met Kerst een of soms twee grote kerstbomen in de kerk te plaatsen. Kosten per boom zo 'n € 100 per meter. Maar dat geldt hebben we er niet voor. Daarom krijgen we steeds van deze of gene een (te) grote boom uit hun particuliere tuin.

Ook dit jaar willen we weer een oproep doen. Wie van u heeft een grote kerstboom in de tuin die er uit moet, (en dat mag natuurlijk in de hele Sint-Franciscusparochie zijn). Laat het ons a.u.b. weten. Wij komen dan met enkele stoere mannen de boom (vakkundig) bij u omzagen, om hem daarna in volle pracht in de Sint-Martinuskerk te plaatsen. Duizenden bezoekers kunnen er dan van genieten.

Het is nog vroeg in de tijd, maar belt u maar, dan komen wij kijken en afspreken hoe het verder gaat. Neem contact op met M. v. Iersel, tel. 0418 - 513648.

## Tuinfeest in de Pastorietauin

Vrijdagavond 11 juli sloten de jongeren uit ons bisdom hun werk- en schooljaar samen af tijdens een tuinfeest in onze pastorietauin. De veertig aanwezigen begonnen de avond met een eucharistieviering in de kerk.

Mgr. Mutsaerts moedigde de jongeren tijdens de overweging aan om een blij geloof te hebben en dit uit te dragen naar anderen toe.

Dit werd dan ook meteen in de praktijk gebracht tijdens de barbecue. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er gezellig gekletst en kregen de jongeren het nieuwe jaarprogramma voor 2014-2015 van Jong Bisdom Den Bosch te horen.

Het jongerenplatform Jong Bisdom Den Bosch heeft samen met de medewerkers weer een goed gevuld jaarprogramma opgesteld, waarbij er ruimte is voor zowel ontmoeting, samen vieren als verdieping.

Op zondag 14 september begint het jaarprogramma met weer een tuinfeest, dit keer in de tuin van de Sint-Petruskerk in Eindhoven.

Meer informatie is te vinden op de website van Jong Bisdom Den Bosch.



## Sint-Martinuskerk kunstwerk rijker

Onlangs mochten we van het voormalige Streekarchief Bommelerwaard zes keramiek paneeltjes ontvangen, voorstellende 'Het Scheppingsverhaal'. Deze paneeltjes zijn gemaakt door de Hedelse kunstenaress Cor van Engelen-Hermans.

Zo is onze Martinuskerk weer verrijkt met zes mooie eigentijdse panelen. De panelen hangen achter in de kerk dus u kunt ze niet missen als u de kerk binnenkomt. De moeite waard om ze eens te bekijken.

Cornelia Henrica Maria (roepnaam Cor) van Engelen-Hermans werd op 3 oktober 1932 te Bladel geboren. Zij huwde in 1966 met Jan van Engelen (1924-1997). Vanaf 1980 woonde het echtpaar in Hedel. Na de dood van haar man in 1997 vertrok Cor naar Veldhoven, waar zij nog woont.

Als amateurkunstenaress maakte zij onder andere wandtapijten en keramiek. In het vervaardigen van keramiek kreeg zij les van de Cistenziënzer pater Gerardus van Kessel (kloosternaam Raymundus). Raymundus van Kessel woonde en werkte als keramist in de abdij Mariënkroon in Nieuwkuyk.

Cor Hermans maakte het scheppingsverhaal in zes paneeltjes waarschijnlijk kort voor 1994. In dat jaar namelijk kocht het Streekarchief Bommelerwaard het werk. Het sierde bijna twintig jaar de werkkamer van de streekarchivaris. Na de opheffing van het streekarchief per 1 januari 2014 werden de panelen geschonken aan de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel.

Mevrouw Nel Tijssen-Knaven uit Zaltbommel was daarna zo vriendelijk om een van de paneeltjes waar een barst in zat, vakkundig te restaureren.





## Eerste H. Communie in 2015

Voor het komende werkjaar zijn de data van Eerste Communievieringen gepland. Hieronder volgt een overzicht:

### *Alem*

- |                       |           |                                   |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------|
| Zondag, 22 maart 2015 | 9.30 uur: | Presentatieviering (B. Bus)       |
| Zondag, 26 april 2015 | 9.30 uur: | 1e H. Communie (B. Bus)           |
| Zondag, 14 juni 2015  | 9.30 uur: | Naviering 1e Communie (werkgroep) |

### *Ammerzoden*

- |                      |           |                                     |
|----------------------|-----------|-------------------------------------|
| Zondag, 8 maart 2015 | 9.30 uur: | Presentatie 1e Communie (B. Bus)    |
| Zondag, 10 mei 2015  | 9.30 uur: | 1e H. Communie (B. Bus)             |
| Zondag, 14 juni 2015 | 9.30 uur: | Naviering 1e Communie (S. Schevers) |

### *Hedel*

- |                      |            |                                       |
|----------------------|------------|---------------------------------------|
| Zondag, 1 maart 2015 | 11.00 uur: | Presentatie 1e Communie (S. Schevers) |
| Zondag, 17 mei 2015  | 11.00 uur: | 1e H. Communie (S. Schevers)          |
| Zondag, 7 juni 2015  | 11.00 uur: | Naviering 1e Communie (S. Schevers)   |

### *Kerkdriel*

- |                        |            |                                       |
|------------------------|------------|---------------------------------------|
| Zondag, 8 maart 2015   | 11.00 uur: | Presentatie 1e Communie (S. Schevers) |
| Donderdag, 14 mei 2015 | 10.00 uur: | 1e H. Communie (S. Schevers)          |
|                        | 13.00 uur: | 1e H. Communie (S. Schevers)          |
| Zondag, 14 juni 2015   | 11.00 uur: | Naviering 1e Communie (S. Schevers)   |

### *Rossum*

- |                       |            |                                  |
|-----------------------|------------|----------------------------------|
| Zondag, 1 maart 2015  | 9.30 uur:  | Presentatie 1e Communie (B. Bus) |
| Zondag, 26 april 2015 | 13.30 uur: | 1e H. Communie (B. Bus)          |
| Zondag, 7 juni 2015   | 9.30 uur:  | Naviering 1e Communie (B. Bus)   |

*Als er te weinig communicanten zijn, zal worden aangesloten bij Alem*

### *Velddriel*

*In Velddriel doen tweejaarlijks de groepen 3 en 4 van de lagere school hun Eerste H. Communie; de volgende keer is in 2016*

### *Zaltbommel*

- |                        |            |                                  |
|------------------------|------------|----------------------------------|
| Zaterdag, 7 maart 2015 | 19.00 uur: | Presentatie 1e Communie (B. Bus) |
| Zondag, 31 mei 2015    | 11.00 uur: | 1e H. Communie (B. Bus)          |





## Vormsel 2014-2015

In het schooljaar 2014/2015 zullen de vormselvieringen voor de leerlingen van groep 8 plaatsvinden op:

- Zaterdag 29 november - 19.00 uur - Zaltbommel (zang: koor Lavande) voor Rossum, Zaltbommel en Hedel
- Vrijdag 20 maart 2015 - 19.00 uur - Ammerzoden
- Zaterdag 28 maart 2015 - 19.00 uur - Kerkdriel (zang: koor Lavande)
- Zaterdag 11 april 2015 - 19.00 uur - Velddriel (groep 7 en 8)

Voor Ammerzoden, Kerkdriel en Velddriel zal de voorbereiding (gedeeltelijk) op school soms ook tijdens schooltijd plaatsvinden. Uiteraard ontvangen de ouders van de vormelingen hierover bericht.

De voorbereiding op het Vormsel voor de kinderen uit Hedel, Zaltbommel en Rossum zal geheel door de parochie worden verzorgd. Voor het eerst zal de voorbereiding voor een gedeelte ook gemeenschappelijk plaatsvinden.

De voorlichtingsavond voor ouders en kinderen uit Rossum en Zaltbommel vindt plaats op dinsdag 16 september om 20.00 uur in de pastorie van Zaltbommel, Oliestraat 26; de voorlichtingsavond voor Hedel op donderdag 18 september om 20.00 uur op de pastorie in Hedel aan de Koningin Wilhelminastraat.

Naast drie gezamenlijk bijeenkomsten zullen de kinderen ook in hun eigen dorp drie bijeenkomsten hebben. Daarnaast staat er een uitstapje naar Radio Maria op het programma.

Voor alle vormelingen uit de Bommelerwaard is er ook de Power of Fire-dag, een dag vol Faith en Fun op 11 april in Den Bosch. Een jongerenviering met aansluitend een groot vormselfeest zal de gezamenlijke afsluiting vormen van het vormselproject.

Voor alle kerken geldt dat de ouders via de R.K scholen uitvoerig worden geïnformeerd waarbij ook aanmeldingsformulieren worden uitgedeeld. Mocht uw kind op een andere school zitten dan kunt u via [www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl) bij algemeen - documenten een formulier downloaden.

*Voor alle inlichtingen: [pastorschevers@gmail.com](mailto:pastorschevers@gmail.com)*



## Hoi Kids

Het nieuwe schooljaar is begonnen. Hopelijk gaan jullie het heel fijn krijgen in je nieuwe klas, of in je nieuwe groep.

Op deze pagina lees je het verhaal van de arbeiders in de wijngaard. Het is opgeschreven in de bijbel door Matteüs; hoofdstuk 20, vers 1-14. Het verhaal is ook in veel kinderbijbels te vinden. Het is een gelijkenis. Jezus vertelde die aan zijn leerlingen in de hoop dat ze er iets van zouden leren. Het verhaal wordt 21 september in de kerk voorgelezen en het gaat zo:



*Het hemelse koninkrijk is te vergelijken met een landeigenaar die 's morgens vroeg arbeiders ging huren voor zijn wijngaard. Hij kwam met hen overeen, dat hij hun als dagloon een zilverstuk zou uitbetalen en stuurde ze naar zijn wijngaard.*

*Om negen uur ging hij weer de straat op en zag op het marktplein nog meer mannen die geen werk hadden. Kom ook werken in mijn wijngaard, zei hij tegen hen, ik zal jullie een eerlijk loon geven. En zij gingen. Om twaalf uur en om drie uur deed de eigenaar hetzelfde.*

*Het was vijf uur in de middag toen hij weer de straat opging en nog mensen zonder werk vond. Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Vroeg hij. Omdat niemand ons gehoord heeft, antwoordden ze. Komen jullie ook maar naar mijn wijngaard, zei hij.*

*Toen het avond was geworden, zei de eigenaar van de wijngaard tegen zijn opzichter: "Roep de arbeiders en betaal hun loon uit. Begin bij hen die het laatst zijn gekomen en eindig bij hen die het eerst zijn gekomen."*



*De arbeiders die om vijf uur begonnen waren, kwamen naar voren en kregen elk een zilverstuk uitbetaald. Toen zij die 's morgens vroeg begonnen waren, naar voren kwamen dachten ze dat ze meer zouden ontvangen, maar ook zij kregen elk een zilverstuk. Ze namen het aan, maar begonnen tegen de eigenaar te mopperen: "Die het laatste gekomen zijn, hebben maar één uur gewerkt en u hebt hun evenveel laten uitbetalen als ons die de hele dag zwaar hebben moeten werken in de hitte."*

*Maar hij zei tegen een van hen: "Vriend, ik doe je toch niet tekort? Ben je met mij niet een zilverstuk als dagloon overeengekomen? Neem dan wat je toekomt en ga. Ik wil aan hem die het laatst kwam evenveel geven als aan jou. Mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Of ben je afgunstig omdat ik goed ben?"*

*"Zo zullen dus," zei Jezus tenslotte, "de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten."*

(uit: <http://holyhome.nl>)



Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website:

**[www.katholiekbommelerwaard.nl/kids](http://www.katholiekbommelerwaard.nl/kids)**

Oekraïne, Syrië, Irak ... en zoveel andere landen die beheerst worden door oorlog en strijd. Laten we met de woorden van Franciscus ons verlangen naar vrede uitdrukken en bereid zijn ook zelf mensen van vrede te worden:

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.

Waar haat het hart verscheurt,

laat mij liefde brengen.

Waar wordt beschuldigd,

laat mij vergeving schenken.

Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,

laat mij eenheid stichten.

Waar twijfel knaagt,

laat me geloof brengen.

Waar dwaling heerst,

laat me waarheid uitdragen.

Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,

laat hoop doen herleven.

Waar droefenis neerslachtig maakt,

laat me vreugde brengen.

Waar duisternis het zicht beneemt,

laat me licht ontsteken.

Maak dat wij niet zozeer zoeken

om getroost te worden, als wel om te troosten.

Om begrepen te worden als wel om te begrijpen.

Om bemind te worden als wel om te beminnen.

Want wij ontvangen door te geven.

Wij vinden door onszelf te verliezen.

Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken

en wij worden tot eeuwig leven geboren door te sterven.

Amen.

