

FL.
FRAN-
CISCUS
US
PAROCHIE

FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN PAROCHIEBLAD

2
2014



LOURDESBEDEVAART 2014



Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 3, nummer 2
Juni 2014

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.000 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: iMoose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: Dinsdag en Donderdag
van 9.30 tot 13.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u inspreken
op een antwoordapparaat of bellen
naar het ingesproken noodnummer.

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het **Algemeen secretariaat**.

Algemene bankrekening

IBAN: NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

6 augustus is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer. Dit zal worden bezorgd rond 30 augustus 2014.

www.katholiekbommelerwaard.nl

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• **hoofdredacteur:**

Jos Vriesema (0418-631215)
josvriesema@martinusparochie.nl

• **samenstellers:**

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• **contactpersonen:**

Alem:

Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:

Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:

Cees Janmaat (0418-632001)
jacktar@concepts.nl Riet Corten

Rossum:

Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings

Velddriel:

Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:

Tiny van Steenberg
(0418-514262) tiny.henk@hetnet.nl
Han van der Waal



Zomer!

Dit tweede parochieblad van 2014 zou in de laatste dagen van mei bij u in de bus moeten vallen, vlak voor het feest van Pinksteren. Pinksteren is het derde grote feest van de kerk, maar de meeste mensen ervaren het eerder als de start van de zomer. Als het even kan nemen we een voorschot op de vakantie, en gaan een weekendje erop uit: het is een tijd om te gaan fietsen, te gaan wandelen of anders lekker buiten in de zon te gaan zitten.

Dit parochieblad is ook een beetje een vakantie-nummer, we hebben er weer een werk- of schooljaar opzitten, maar voor we in augustus of september een nieuwe start gaan maken, nemen we eerst tijd om te ontspannen, om aan leuke dingen toe te komen. U zult het wel merken aan dit nummer: we kunnen terugkijken op wat er in de afgelopen maanden gebeurd is, maar voor de komende tijd staat alles op een laag pitje.

Het woord vakantie komt van het Latijnse werkwoord "vacare" en dat betekent vrij zijn (van verplichtingen). Vakantie is het heerlijke gevoel, dat er even helemaal niets meer moet, dat je baas bent over je eigen tijd, dat je nu (eindelijk!) eens kunt doen waar je zelf zin in hebt.

Vakantie is zo in alle betekenissen van het woord ontspanning, maar het is tegelijk ook een tijd waarin je aan het denken gezet wordt. Hoe kijk ik terug op het voorbije werkjaar? Zijn er zaken, die ik het komend jaar anders wil gaan aanpakken? Zo is vakantie ook een tijd om nieuwe ideeën op te doen, en plannen te maken voor de toekomst.

Ook onze Franciscusparochie is toe aan vakantie. In het afgelopen jaar hebben vrijwilligers er veel werk verzet, en ik ben blij dat er een vaste groep mensen is, die zo enorm veel voor onze parochie over heeft.

Ik gun hen allen een in alle opzichten zonnige tijd om weer op adem te komen, maar misschien ook om na te denken over wat ons volgend jaar te wachten staat: hoe kunnen we de basis van ons kerk-zijn versterken, hoe blijven we overeind, ook als we straks daadwerkelijk kerkgebouwen moeten gaan sluiten? Misschien mogen we in de vakantietijd ontdekken, hoezeer de kerk ons aan het hart gaat, en dat mag ons stimuleren om wegen te zoeken om ook in de toekomst samen-kerk te zijn in onze mooie Bommelerwaard.

Namens de redactie wens ik u allen een mooie en zonnige zomertijd toe,

Jos Vriesema, hoofdredacteur





Over Franciscus gesproken (7)

Voor Franciscus gaat het verkondigen van het evangelie gepaard met een leven van intens gebed en beschouwing. Vaak trekt hij zich terug in de eenzaamheid van een kluis om er al mediterend weg te zinken in het mysterie van Gods aanwezigheid. Hier is het dat Franciscus de evangelische geest inademt, terwijl hij zich dagen en weken lang overgeeft aan de meditatie van de levende aanwezigheid van Christus. Franciscus heeft Christus hartstochtelijk liefgehad: hij zag in Hem God zelf die zich meedeelde aan de wereld: de grenzeloze doorbraak van Gods liefde. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de hele wereld zijn actieterrein was. Aan alle mensen wou hij het Evangelie brengen.

Met gevaar voor eigen leven trok hij naar Egypte om er de sultan te ontmoeten. Franciscus vertelt ons daarover het volgende verhaal (met het woord 'Saracenen' zijn de Islamieten bedoeld).

'Mijn bezoek aan sultan Melek -Al - Kamil was een omstreden zaak. Paus Innocentius was bezeten van de kruistochtgedachte. De Saracenen, die het Heilig Land hadden veroverd en Europa bedreigden,

moesten bestreden worden in een 'heilige oorlog.'

Maar ik vroeg me af, of dit de manier is om ongelovigen tot geloof te brengen. Volgens mij is de onverdraagzaamheid van een 'heilige oorlog' in strijd met ons ideaal van vrede en geweldloosheid. Door oorlog wordt het Rijk Gods niet opgebouwd.

Daarom besloot ik de kruisvaartridders achterna te gaan. Niet om aan hun zijde mee te vechten, maar om met de sul-

tan in gesprek te komen. Ik weigerde elke bescherming van mijn tocht, zoals aanbevelingsbrieven van de Paus en dergelijke. Geheel weerloos ben ik op weg gegaan, dit in tegenstelling tot de kruisvaartridders, die tot de tanden gewapend waren.

In 1219 kwam ik aan in het kamp van de kruisvaarders te Damiate. Ik heb nog geprobeerd hen van een slachtpartij af te houden. Tevergeefs! Zij werden verslagen en op de vlucht gedreven.

Met broeder Illuminato ben ik toen op weg gegaan naar de sultan. Wij voelden ons als schapen onder wolven. De voorposten van de Islamieten pakten ons op, en dat gebeur-





de niet bepaald zachtzinnig; zij dachten, dat ze met kruisvaarders te doen hadden. Wij riepen voordurend: 'Sultan, sultan, sultan', het enige woord dat wij in hun taal kenden. Langzamerhand gingen de soldaten begrijpen, dat wij de sultan zelf wilden zien. Zij vermoedden, dat wij misschien wel belast waren met een geheime opdracht, na de nederlaag van de christenen. Daarom werden wij bij sultan Melek -Al-Kamil gebracht.

Deze vroeg ons, uit wiens naam en met welke boodschap wij kwamen. Wij maakten hem duidelijk, dat wij niets met de kruistocht te maken hadden, dat wij geen geloofsbrieven hadden en geen diplomatieke opdracht, maar enkel kwamen in naam van het evangelie.

De sultan luisterde welwillend naar ons, ook toen wij op enthousiaste wijze ons geloof beleden. Vooral raakte hij geboeid door de punten van overeenkomst tussen de levenswijze volgens het evangelie en de levenswijze volgens de koran, want de sultan was een gelovig man. Toch waren we niet in staat hem tot het evangelie over te halen.

Al hebben we ons doel niet bereikt, ik blijf geloven in de macht van de liefde.'

Tot zover het verhaal dat leest als een indrukwekkende geschiedenis die Franciscus ons zelf vertelt.

Pater Bertus Bus



Kerken ook aanwezig op de Delkant

Op zondag 22 juni a.s. vindt op het Mgr. Zwijsenplein in het hart van Kerkdriel weer het jaarlijkse evenement "Op d'n Delkant" plaats. Naar verwachting zullen er meer dan honderd standjes zijn, waarin van alles te zien, te beleven of te koop is.

Ook de kerken zijn van de partij. Er is een gezamenlijke stand op of bij het terrein van de protestantse kerk van de Protestantse kerk en de Martinuskerk gezamenlijk. Vorig jaar was ook de Wereldwinkel daarbij aanwezig en we hopen dat de Wereldwinkel ook dit jaar weer van de partij zal zijn.

We hopen op goed weer, want daaraan heeft het de afgelopen jaren toch wel wat ontbroken, en als u toch naar d'n Delkant gaat, vergeet dan niet om even de stand van de kerken te bezoeken!

Voor meer informatie over het evenementen: www.delkant.nl



Beste mede-parochianen,

Na bijna anderhalf jaar Parochie Heilige Franciscus tekenen zich de contouren van de nieuwe parochie duidelijker af dan op 1 januari 2013. Gelukkig! Er is veel gebeurd sindsdien, en er is nog veel te doen voor pastores en bestuur. Binnen dit bestuur zijn de taken inmiddels duidelijk verdeeld, ik heb de taak van vicevoorzitter.

Over mijzelf: ik ben opgegroeid in Empel en woon sinds 1999 met mijn echtgenote Ellen in Ammerzoden, inmiddels met onze twee dochters. Na diverse omzwervingen wilde ik graag weer in een dorp wonen, en ik denk niet dat we hier ooit nog weggaan. Al was het maar omdat onze beide dochters met hun voeten te diep in de Bommelerwaardse klei staan. En sinds mijn studie bedrijfskunde heb ik inmiddels 27 jaar een onderneming die inktpatronen voor printers maakt.

Binnen het bestuur biedt mijn functie als vicevoorzitter veel ruimte voor een brede inzetbaarheid, hetgeen goed bij me past. Dat ik me in veel zaken kan verdiepen spreekt me erg aan, en dat kan dan zowel zichtbaar als minder zichtbaar zijn. Ik ben in het algemeen van mening dat we als be-

stuur meer contact dienen te hebben met de parochie en parochianen zelf; daar gaat het tenslotte om. Doordat we in het bestuur elkaar na de fusie moesten "aftasten" waren we in het begin teveel naar binnen gericht. Dat hebben we veranderd; zo zijn er onder andere regelmatig gesprekken met de contactgroepen.



Gaandeweg zien we nu tevens meer mogelijkheden voor de parochie met de zeven oude kernen dan een jaar geleden. Er zijn prille plannen

om nader te bekijken of we op financieel gezonde wijze meer kerken, de harten van de oude parochies, open kunnen houden. Hierbij hebben we -met uw hulp- nog een behoorlijk aantal knopen door te hakken. Ik zou u van harte willen vragen ons daarbij te ondersteunen, en te helpen met uw zienswijzen, adviezen en vragen die er bij u leven, zodat we gezamenlijk verder kunnen bouwen aan een mooie levendige parochie, die zeer de moeite waard is. Want wat was, komt niet terug, dus laten we dan samen, met elkaar, bouwen aan wat er wel kan!

*Met vriendelijke groet,
Jan Luijks*



Kerkbalans 2013

In de bestuursvergadering van april heeft penningmeester Cees Leenders een overzicht gegeven van de inkomsten uit bijdragen aan de actie Kerk-balans 2013.

Dat de inkomsten na de fusie in januari 2013 wat zouden gaan teruglopen, was te verwachten. Toch vielen de cijfers de bestuursleden niet mee.

De totaalopbrengst van Kerkbalans viel 23% lager uit dan het jaar daarvoor. Opvallend is dat ook bij de kerken die niet met sluiting bedreigt worden de bijdragen aanzienlijk zijn teruggelopen.

Kerkbalans 2014 is nog niet geheel afgerond, er komen nog steeds bijdragen binnen, maar ook hier is te zien dat er minder geld gaat binnenkomen.

Hierbij een overzicht per kerkgebouw:

Overzicht bijdragen kerkbalans in Euro's

	2013	2012	% daling
Alem	3.722	4.531	18%
Ammerzoden	14.772	17.701	16%
Hedel	3.527	8.886	60%
Kerkdriel	29.641	33.852	12%
Rossum	7.669	11.661	34%
Velddriel	5.501	7.514	26%
Zaltbommel	22.303	29.196	23%
Totaal	87.135	113.341	23%



Van de bestuurstafel...

Contactgroep Zaltbommel

In Zaltbommel is dhr. Piet de Lange toegetreden tot de contactgroep, hij zal de voorzittersfunctie op zich nemen en is ook verantwoordelijk voor begraafplaats aangelegenheden.



Oproep Vrijwilligers

Vanuit het bestuur worden allerlei contactmomenten georganiseerd om u als parochianen te informeren. Eén hiervan zijn de ontmoetingen met diegenen die de vrijwilligers aansturen. Zo ontmoeten de financiële mensen elkaar, de kerkhofmensen en tuinlieden, zo ook de mensen die in en rondom de eredienst als vrijwilliger werkzaam zijn.

Belangrijk is het om van elkaar te horen hoe het gaat en of men datgene wat nodig is kan verwezenlijken. Het is bijzonder te ervaren met hoeveel liefde en energie mensen voor hun kerk klaarstaan. Toch is er bijna in alle kerken een grote vraag naar vrijwilligers. Zij

zijn de handen en voeten van de Kerk. Zij geven onze Kerk een gezicht. Namens alle mensen die al als vrijwilligers werkzaam zijn, doet het bestuur een oproep hen te komen assisteren.

Misschien heeft u er nog nooit over nagedacht, misschien bent u nooit gevraagd, misschien heeft u nu wat meer vrije tijd, misschien vindt u het gewoon fijn wat nieuwe mensen of bekenden te ontmoeten, wij vragen u nu of u erover na wilt denken vrijwilliger te worden.

Het mooie is dat binnen de parochie en binnen de kerken mensen met verschillende en uiteenlopende talenten nodig zijn. Het aanbod aan werkzaamheden is divers. Nodig zijn mensen voor de schoonmaak, het bijhouden van tuinen, lectoren, misdienaars, collectanten, koster, administratieve mensen, mensen die ouderen en zieken willen bezoeken, mensen die willen zingen in één van de koren en zij die kinderen willen helpen met de eerste Heilige Communie of het Vormsel. Of misschien wilt u wel wat doen bij het parochieblad?

In het parochieblad en op de website van de parochie staan verschillende namen en telefoonnummers van mensen die u verder kunnen helpen.

De parochie heeft u nodig en heet u hartelijk welkom.



Samen de missionaire traditie voortzetten

Maak het mogelijk!

Van 29 mei tot 8 juni vindt de jaarlijkse Pinksteractie plaats. In deze periode wordt uw steun gevraagd voor onze missionarissen, een steun die onmisbaar is voor hen die zichzelf helemaal geven voor armen, uitgestotenen en andere kwetsbare medemensen.

Als geloofsgemeenschap kunnen wij niet allemaal zelf naar missiegebieden gaan, wat niet betekent dat we niet missionair bezig kunnen zijn en de mensen die wél gaan onze steun geven, voor hun zware werk voor hun persoonlijk welzijn. Met uw bijdrage kunnen we die missionaire traditie voortzetten.

Onze missionarissen geven veel zonder zelf iets terug te verlangen. Hun beloning is te zien dat het mensen beter gaat.

Missionaris en priester Mathieu Ham werkt in Brazilië en helpt oude mensen die in armoede leven. Hij ziet het als een uitdaging welgestelde mensen met Alzheimer te laten delen met armen. De opbrengsten uit de zorg voor hen besteedt hij aan hulp voor de armen. Voor die mensen opkomen is iets moois. De Week Nederlandse Missionaris helpt hem met een vergoeding voor noodzakelijke verzekeringen, zorgt voor veiligheidstrainingen en betaalt één keer in de drie jaar een ticket naar huis.

Ook Karin Swagemakers ontvangt deze toelage. Zij is werkzaam in Peru ze is daar tijdelijk uitgezonden. Daar leert ze jongeren weerbaar te worden. Een groot taboe op seksualiteit en de ongelijkwaardige relaties tussen mannen en vrouwen leiden tot schrijnende situaties. Een meisje dat zwanger is wordt direct van school gehaald: ze zou een slecht voorbeeld zijn voor anderen. De kans is groot dat ze op straat belandt.

Loop mee op het pad van Mathieu en Karin. Geef in de collectebus vanaf 29 mei (Hemelvaartsdag) of op Eerste Pinksterdag.

U kunt ook een gift overmaken naar rekeningnummer (iban):
NL30 RABO 0171 2111 11
t.n.v. WNM Den Haag.

Sinds 1978 verscheen jaarlijks het WNM boekje, in 2013 het laatste. Op de website vindt u een overzicht. Met de aankoop van elk boekje steunt u de WNM!

“Pinksteractie 2014”
Laten we houvast blijven bieden: steun de WNM!

www.weeknederlandsemissionaris.nl

week nederlandse missionaris 



Mensen die zich onderscheiden

Op vrijdag 25 april ontvingen twee vrijwilligers uit onze parochie: Trees van Berkel-Ratering uit Ammerzoden en Margriet van Lith - van Heel uit Velddriel, uit handen van burgemeester Gert Prick een koninklijke onderscheiding.

Trees kreeg deze onderscheiding voor de vele werkzaamheden die zij als vrijwilliger, zichtbaar maar vaak ook onzichtbaar, heeft verricht.

In de H. Willibrorduskerk was zij zo'n vijf en twintig jaar lector en

voorganger in de Woord- en Communievieringen. In verpleeghuis het Zonnelied fungeert zij als koster bij de eucharistievieringen en brengt dan de bewoners naar de kapel.

Lange tijd was ze secretaresse van seniorenvereniging Sint Jozef. Als er een lid van de vereniging wegvalt is Trees steevast aanwezig bij de uitvaart in de kerk. Het mooie en heel bijzondere van Trees is dat op haar jaarkalender niet alleen de verjaardagen, maar ook de overlijdensdata staan geschreven.



Heel vaak gebeurt het, dat als een jarige 's morgens beneden komt, er al een kaartje in de bus is gedaan.

Zo doet Trees veel kleine dingen, die niet voor iedereen zichtbaar zijn, maar die heel belangrijk zijn voor de kwaliteit van leven van ouderen, zieken en gehandicapten.

Trees, van harte gefeliciteerd!

De prachtige foto's zijn van Martien Wolfs, Mooi Maasdriel



Ook Margriet heeft een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger. Sinds 1973 is ze lectrice tijdens de weekendvieringen en bij bijzondere gelegenheden in de Velddrielse Sint Martinuskerk. Jarenlang was ze ook voorganger in Woord- en Communievieringen.

Sinds 1982 is ze collectant voor het Longfonds (voorheen het Astmafonds).

Sinds 2006 is ze als vrijwilligster verbonden aan de Wereldwinkel in verzorgingstehuis de Leijenstein en vanaf 2007 is ze vrijwilligster bij Stichting MEE in 's-Hertogenbosch.

Daar komt nog bij dat ze van 1997 tot 2007 het secretariaat heeft verzorgd van de Tooneelvereniging St. Genesius, en van 1985 tot 2000 heeft ze het Jeugdwerk de Muggenheuvel, beide in Velddriel, mee opgezet.

De burgemeester zei het op 25 april zo: "Waar men mevrouw Van Lith - van Heel ook vraagt om te helpen, zij is altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. Ze is een bindende kracht in het dorp Velddriel en zorgt er mede voor dat het dorp leefbaar blijft."

Margriet reageerde zelf: "Ik was totaal overdonderd en aangenaam verrast, dat ik deze onderscheiding mocht ontvangen, maar ik ben ook heel dankbaar: het is een mooie bekroning van de afgelopen veertig jaar waarin ik dit vrijwilligerswerk mocht doen en ik hoop, dat ik daarmee nog lange tijd kan doorgaan."

Margriet, van harte gefeliciteerd!





Meiviering Zonnebloem

Om tien voor tien deze maandag 12 mei luiden de klokken voor de Maria meimaand-viering van 10.00 uur in de St. Martinus-kerk in Velddriel. Een Maria meimaand-viering voor Zonnebloem-gasten uit alle afdelingen van de Bommelerwaard.

Met grote en kleine bussen, met taxi's en auto's komen de mensen naar de kerk. Vrijwilligers van de Zonnebloem bieden de helpende hand of een arm met en zonder paraplu. Herkenbare vlaggen hangen aan de gevel. Binnen is de kerk versierd met bloemen en vlaggen. Kaarsjes branden bij Maria.

De kilte van buiten verwarmt de gelovigen met het openings-lied; 'Laat schijnen de zon over het land ziek en gezond bijeen'. Pastor Bertus Bus en priester Jo Verhoeven zijn de voor-gangers in deze viering. 'Alles ademt fris en nieuw leven in. De vogels kwetteren en sjilpen'. Het is de maand waarin Maria en moeder waar we van houden centraal staan memoreert Jo Verhoeven in zijn overweging.

De prachtige gezangen van het koor en de warme Maria liederen laten een grote indruk achter bij de gasten in de kerk.

Een extra gedachte aan het eind van de viering is een episode uit de slot-gedachte door Hannie van den Dungen, hoofd bezoekwerk van de Zonnebloem.

*'Moeder zijn is een stukje van de Schepping in je handen krijgen
Is het wondere begin van het leven
in je voelen groeien.'*

In De Boxhof kwamen alle gasten nog een uurtje bijeen met een kop koffie en een gebakje.



Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers is te bereiken op 073 - 599 12 16

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op het parochiecentrum van Kerkdriel op 0418 - 63 12 15
ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur



H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Johan Toonen onderscheiden

Op zaterdag 17 mei zat het Alemse dorps huis "De drie Linden" tot de nok toe vol. De helft van de zaal werd ingenomen door de fanfare "Alem" en de slagwerkgroep, in de andere helft van de zaal zaten en stonden familie en vrienden van Johan Toonen, die met een concert geëerd werd omdat hij veertig jaar slagwerk-instructeur is. Johan werd in een open limousine, voorafgegaan door leden van de fanfare, van huis opgehaald. In het dorps huis volgde een concert waarin afwisselend fanfare en slagwerkgroep speelden.

Daarna trad loco-burgemeester Gerard van den Anker naar voren; hij had een kwartiertje nodig om heel in het kort de vele verdiensten van Johan op te noemen, en daarna kon hij meedelen, dat de koning Johan had benoemd tot lid van de Orde van Oranje Nassau. Heel bijzonder waren nog de felicitaties van erevoorzitter Toon Holtappels. Die was weliswaar met vakantie in Frankrijk, maar via Skype was ook hij bij het feest aanwezig en hij stelde voor om Johan tot ere-instructeur te benoemen.

Wij willen Johan die - naast alles wat hij voor fanfare en slagwerkgroep doet - ook beheerder is van het kerkhof in Alem en voorzitter van de contactgroep, van harte feliciteren met zijn jubileum en met de verkregen onderscheiding. We hopen dat hij zijn vele talenten nog vele jaren voor de Alemse gemeenschap mag inzetten.

J.V.

Geboren

26 februari 2014 : Daantje,
dochter van Els en Antoon van Oers

17 april 2014: Liv, dochter van
Esther en Wilco van Heel

22 april 2014: Esmée, dochter van
Moniek en Marcel Toonen



Bestellen H. Missen.

H. Missen kunt u bestellen bij:
Ger van Boxtel
't Buske 25, tel. (0418) 66 20 63

Doopseltoediening

Op zondag 13 juli om 13.00 uur
wordt het doopsel toegediend.

De voorbereidingsavond is donderdag 26 Juni om 20.00 uur in Kerkdriel.



Terugblik op 4 mei - De dodenherdenking in Alem

Zoals elk jaar werden ook dit jaar op 4 mei in Alem de oorlogsslachtoffers uit de kernen van de voormalige gemeente Maasdriel herdacht, in het bijzonder de familie Klingen en L. Boelen.

In de H. Hubertus kerk was er om 19.00 uur een herdenkingsbijeenkomst waarbij bezinning centraal staat. Dit jaar was pastor Vriesema de voorganger, terwijl het Kerkdrielse jeugdkoor Do-re-mi de zang verzorgde. Wethouder Jos Huizinga sprak over de plicht om de vrijheid te verdedigen en door te geven.

Om ongeveer 19.40 u. vertrokken de aanwezigen in een lange, stille stoet naar het monumentje aan de Jan Klingenweg.

Er heerste een serene sfeer. Iedereen was aanwezig met persoonlijke herinneringen en gedachten. Ouderen die de bezettingstijd hebben meegemaakt en jongeren die er van gehoord hebben, allen voelden betrokkenheid.

Om 20.00 uur was het twee minuten doodstil. Bloemen en kransen werden neergelegd, het Wilhelmus klonk.

De tekst op het monument luidt: "Hier vielen op 24-9-1944 Joh. Klingen, diens dochter Tilly uit Alem en L. Boelen uit Zaltbommel als slachtoffer der Duitse terreur. Mede zij herdacht de eerwaarde broeder Jozef Albertus Klingen gefusilleerd januari 1942 en Leo Klingen in verzetsstrijd in februari 1945 verdronken."





Jan Klingen was hoofd van de school in Alem. Hij en zijn vrouw hadden zeven kinderen.

Jan Klingen was betrokken bij het verzet.

Op 23 september 1944 werd de familie in de val gelokt, toen ze thuis bezoek kregen van twee 'Engelse militairen'. Het bleken vermomde Duitsers te zijn.

Jan Klingen werd samen met zijn dochter en Louis Boelen gevangen genomen. Louis Boelen, eigenaar van het restaurant 'Den Boogerd' in Zaltbommel had met zijn gezin onderdak gevonden in het schoolhuis te Alem. De Duitsers waren waarschijnlijk op zoek naar de zoon Leo Klingen. Hij kon echter bij toeval aan de arrestatie ontsnappen.

Mevrouw Klingen ont-snapte via het erf van de burens, de familie Pompen, naar het postkantoor van Albert Kollenburg. De jongste dochter Tonny kon vluchten naar het schip van vrienden.

De gevangenen moesten in een cel onder het gemeentehuis in Rossum de nacht doorbrengen.

De volgende ochtend in alle vroegte werden ze naar de plaats gebracht, waar nu het monument is en werden ze geëxecuteerd.

Waarom op die plaats is nooit duidelijk geworden.

In februari 1945 verdrinkte Leo Klingen, toen hij per kano de Waal wilde oversteken.

Op 17 mei 1948 werd, ter nagedachtenis aan hen die vielen voor het vaderland, het monument aan de Jan Klingenweg onthuld.

Bron: Drielse vertellingen





H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
telefoon kerk: 073 - 599 12 15
telefoon koster: 06 - 4800 5229
e-mail:
willibrordusparochie@xs4all.nl
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:
maandag & dinsdag: 8.00 - 12.00
woensdag, donderdag & vrijdag
van 10.00 - 17.00 uur

intenties idem

Klok

Vlak na Pasen was het zuidoostelijke uurwerk van onze klokkentoren plotseling van slag. De wijzers bleven op half zes staan. Wat was er aan de hand?

De monteur van de firma Eijsbouts uit Asten had zijn jaarlijkse bezoek aan onze kerk gebracht. Hij had daarbij alle zaken nagekeken en in orde bevonden. Enige weken later bleek er een palletje vast te zitten waar-door er een wijzer niet meer verder kon.

Ondertussen heeft de monteur de zaak opgelost en kan heel Ammerzoden weer zien 'hoe laat het is'

Overleden

11 maart 2014

Martien de Wit. Martien werd geboren op 11 februari 1932 te Ammerzoden. Op 11 maart 2014 is Martien gestorven. Op 18 maart hebben wij afscheid van hem genomen in de uitvaartdienst in onze parochiekerk. Daarna volgde de crematie.

16 maart 2014

Huub de Groot. Huub werd geboren op 18 januari 1935 in Ammerzoden. Op 20 maart namen wij afscheid van hem in onze kerk en daarna is Huub begraven op ons kerkhof aan de Kasteellaan.

16 maart 2014

Jo de Groot - Pasnagel. Jo werd geboren op 26 oktober 1933 in Ammerzoden. Op 21 maart 2014 hielden we in onze parochiekerk de uitvaartdienst. Daarna is ze begraven op ons kerkhof.

25 maart 2014

Marie Verhoeven - Vogelaars. Zij werd geboren op 21 juni 1925 in Ammerzoden. Op 29 maart namen afscheid van haar in onze kerk. Daarna brachten wij haar naar haar man op het kerkhof.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.



Bedankt

Twee personen uit de Ammerzodense parochiegemeenschap verdienen een compliment voor hun belangeloze inzet.

Janne van Berkel

De parochie bedankt allereerst Janne van Berkel voor haar inzet als misdienaar. Op een waardige en rustige manier was zij een jaar de assistente van de priesters als de H. Mis werd opgedragen. Wij vinden het allen jammer dat ze gaat stoppen.

Loek Fraaije

De tweede persoon die wij willen bedanken is Loek Fraaije. Loek heeft in de kelder van het pastoriegebouw alle archiefdozen nageplozen. Met een handleiding die opgesteld was door Sil van Doornmalen, archivaris aan het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) in Tiel. Wat er bewaard moet blijven, is zodoende teruggebracht tot een aantal dozen die op een plank geplaatst kunnen worden. Loek, van harte bedankt voor dit grote werk.



Intenties

Als u een intentie wilde opgeven op de Ammerzodense pastorie, kon dat altijd gemakkelijk. Henny was er nog allicht. Sinds Henny echter 65 jaar geworden is, is ze niet meer hele dagen op de pastorie. Daarbij komt nog dat ze kort geleden een rugoperatie heeft moeten ondergaan waarvan ze nu thuis aan het herstellen is. (Van harte beterschap)

Daarom willen wij u verzoeken voortaan een intentie met alle gegevens op te schrijven op een papier. Wilt u dan dat papier in een envelop doen vergezeld van het benodigde geld? Op de buitenkant van de envelop zet u dan met grote letters: INTENTIE. Daarna kunt u de envelop deponeren in de brievenbus van de pastorie. Leden van de Contactgroep zullen daarna de zaken verder afwickelen.





De laatste Claris uit Ammerzoden

In de nacht van 3 april 2014 overleed in haar kamer van Huize La Verna in Wijchen zuster Bernadette te Bensel. Zij werd 94 jaar.

Zuster Bernadette werd geboren op 21 september 1920 in Batavia. Op 24 oktober 1943 werd zij opgenomen in het klooster van Ammerzoden in de Orde van de heilige Clara.

In haar eerste jaar in het Ammerzodense klooster (dat gevestigd was in kasteel Ammersoijen) was ze bezig met het normale dagelijkse patroon waar ook de andere zusters Clarissen mee bezig waren.

Vanaf eind oktober 1944 lag Ammerzoden en dus ook het Ammerzodense klooster in de vuurlinie tussen de Duitse troepen en de geallieerde legers. Het dorp Ammerzoden werd voor ongeveer de helft vernield. De Ammerzodense bevolking moest evacueren. Vele Ammerzodenaren zochten en kregen een plaatsje bij de Clarissen en vonden daar bescherming binnen de dikke muren van het kasteel.

In januari 1945 moesten de Clarissen en alle bewoners van het kasteel ook evacueren. De Clarissen kwamen terecht in de pastorie aan de Oliestraat in Zaltbommel. In de Bommelse kerk werd zuster Bernadette geprofest op 9 juni 1945.

In de laatste week van augustus vertrokken de zusters naar het Limburgse Hoogcruts.

Zuster Bernadette was de laatste Claris die de oorlogsellende van 1944 en 1945 in Ammerzoden en Zaltbommel heeft meegemaakt.

Op woensdag 9 april is haar stoffelijk overschot na een plechtige eucharistieviering in de kapel van Huize La Verne te ruste gelegd op het Wijchense kloosterkerkhof.





Evacuatiegedicht Ammerzoden 1944-1945

Mijn gedachten gaan zo dikwijls
Naar mijn dorpje Ammerooi
Naar een plekje in dat dorpje
Waar het leven was zo mooi.

Ver vandaar zijn wij verdreven
Door de oorlog fel en wreed
In een barre koude winter
Vol ontbering en van leed.

En alles wat ons dierbaar was
We moesten het achterlaten
Het werd vernield door Duitse terreur
Door mijnen en granaten.

Waar trots en fier het Godshuis
De trots van Ammerooi stond
Is nu een grote puinhoop
Onteedd Gods heilige grond

Alleen de wind ruist tussen de muren
Een enkel droevig lied
De wrede, onmenselijke wrede oorlog
Die zelfs het Godshuis niet ontziet.

Toch bid ik Heer, laat ons keren
Naar de puinhoop van Uw huis
Laar daar de kerk weer herrijzen
Bouwen wij opnieuw ons thuis.

*Elies van Doornmalen
(gemaakt in 1945 tijdens de evacuatie in Friesland)*



H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4

5321 TC Hedel

telefoon 073 - 599 12 16

e-mail:

parochiewerkgroephedel@gmail.nl

IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595

Let op

De betaling van grafrechten, kerk-
bijdragen en misintenties dient u
over te maken op bankrekening:

NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel.



Agenda

Iedere dinsdag- en donderdagochtend om 8.00 uur eucharistieviering
behalve in augustus

dinsdag	27 mei	15.00 uur:	Rozenkransgebed
zondag	1 juni	11.00 uur:	eucharistieviering + koffie
		13.00 uur:	doopviering
woensdag	11 juni	15.00 uur:	ouderenviering
zondag	6 juli	11.00 uur:	eucharistieviering
zondag	3 augustus	11.00 uur:	eucharistieviering
		13.00 uur:	doopviering
zondag	12 oktober	13.00 uur:	doopviering

De voorbereidende gesprekken voor de doopvieringen vinden plaats op:

Donderdag 24 juli 20.00 uur

Donderdag 25 september 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum in Kerkdriel
Hertog Arnoldstraat 57 B, Kerkdriel



Mededeling contactgroep

Onze kerk zal op termijn gesloten gaan worden, maar wanneer dat gaat gebeuren is niet bekend. Dat hangt af van de verkoop van het kerkgebouw en de pastorie. Tot die tijd blijft onze kerk in gebruik voor uitvaarten, dopen, huwelijken en de viering van de Eerste Heilige Communie.

De wekelijkse eucharistievieringen op dinsdag en donderdag, de maandelijkse ouderenviering en de maandelijkse viering op de eerste zondag van de maand zijn en blijven zoals u gewend bent evenals de vieringen op de belangrijkste christelijke feesten, Kerstmis en Pasen.

Dus om misverstanden uit de wereld te helpen willen we nogmaals benadrukken dat de deuren van onze kerk open staan, ook voor uitvaarten.

Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 11 juni 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. In de maanden juli en augustus is er geen ouderenviering. De volgende ouderenviering zal zijn op woensdag 10 september 2014.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (073 - 599 12 16) of naar Bets de Goeij (073 - 599 35 95); dan wordt dat geregeld!

Ook u bent bij die viering van harte welkom!



Gedoopt

Door het Sacrament van het Doopsel werd in onze gemeenschap opgenomen

op 6 april 2014: Louise Merckx

*Dat zij mag opgroeien tot een ware getuige van ons geloof.
Ouders, van harte proficiat!*



Bisdombedevaart Lourdes

26 april vertrokken wij samen met ongeveer tachtig mensen vanuit Drunen richting Lourdes.

De zeventien deelnemers uit de Bommelerwaard hadden zich aangesloten bij de parochie Wonderbare Moeder. Na enkele bijeenkomsten ter voorbereiding van deze bedevaart was het ijs snel gebroken, na vertrek ontstond er een hechte groep. Dit werd nog versterkt door de rode shawls die tijdens de reis werden uitgedeeld.

Na aankomst in Tourcoing, waar wij overstapten op de trein, ontmoetten wij ook de andere deelnemers aan deze bedevaart. Ook hier waren de deelnemers vanuit het bisdom herkenbaar aan de rode dassen. Dit bleef de hele week zo.

Er waren ook nog deelnemers uit andere delen van het land die met deze trein reisden. Zo werden wij met name verrast door behulpzame jongeren vanuit Franeker/Dronrijp in Friesland, die op deze eerst koningsdag voorzien van oranje shirts ons behulpzaam waren met het inladen van de koffers. Ook tijdens de treinreis vermaakten zij ons met zang en dans.

Het programma van deze achtdaagse bedevaart kan worden bestempeld als intensief en druk.

Vrijwel eenieder was aangedaan door de mooie vieringen en activi-

teiten die in de loop van de week werden gehouden. Het heeft in elk geval op ons een diepe indruk gemaakt. Dat werd zeker versterkt door de aanwezigheid van een flinke groep jongeren die deelnamen aan het programma.

Daarnaast was er ook ruimte om de omgeving te ontdekken. Zo hadden wij o.a. een rondleiding door de stad en een wandeltocht naar Bartrès, een plaats waar Bernadette opgroeide.

Ook het samen optrekken met de groep voelt als een warm bad. Degenen die hulp nodig hadden vanwege gebruik van rolstoel of rollator hoefden dan ook maar te kijken. Er werd druk met elkaar gebuurt zowel onderweg naar de heiligdommen, waar wij veelvuldig vanuit ons hotel naar toe gingen voor de vieringen als in het hotel tijdens de maaltijden of in de avonduren. De gebruikelijke roomse gezelligheid van de bedevaart werd ook hier eer aan gedaan. Gesterkt gingen we zaterdag 3 mei huiswaarts.

Al met al kunnen wij terugzien op een geslaagde bisdombedevaart naar Lourdes.

Met dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet, als priesters, diakens, vrijwilligers van de VNB en al degenen die zich als deelnemer hebben ingezet voor deze bedevaart.

Twee pelgrims uit Hedel



Eerste Heilige Communie

Woensdag 11 december 2013 zijn we met 16 kinderen onder begeleiding van pastor Schevers en de werkgroep Eerste Communie begonnen met de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Zowel op woensdagmiddagen als een aantal keren op zondagochtend, met aansluitend de eucharistieviering in de kerk, waren we met deze kinderen in de pastorie bij elkaar om te leren dat ze vriend of vriendin van Jezus kunnen worden.

De kinderen hebben zich op 6 april voorgesteld aan de parochianen in de kerk. Dat zijn:

- Senna van Alem
- Nina van Bijnen
- Emma van den Bogaart
- Nikkie Gremmen
- Sebastiaan Bol
- Kiki de Haas
- Bas Heesakkers
- Manon van Herwijnen
- Lonneke Kivit
- Jet van den Oord
- Sven Rademakers
- Norbert Trzeciak
- Nick Verhagen
- Thijme Wesel
- Marco van der Woning
- Kim Zeldenrust

Op zondag 18 mei mochten ze, tijdens een feestelijke viering, voor de eerste keer de Heilige Communie ontvangen van pastor Schevers.

Vormsel

Direct uit school naar de pastorie waar pastor Stefan en een vrijwilliger hen opwachtte met een glas limonade. Een zevental middagen waren ze te gast op de pastorie ter voorbereiding op het Heilig Vormsel:

- Femke Kivit
- Stephanie Juinen
- Rik Schmid

Niet altijd gemakkelijk als je hoofd nog zo vol zit met school. Toch lukte het iedere keer weer er een mooie en geïnspireerde bijeenkomst van te maken.

De avond voorafgaand aan het vormsel zijn allen samen naar Den Bosch geweest om daar een Taizé viering bij te wonen. Een meditatieve oecumenische viering waar vanuit de stilte gebeden en gezongen wordt.

Tien minuten stil zijn, is best lang maar was voor de vormelingen geen probleem. Het werd beloond met een drankje en een frietje na afloop.

Op 29 maart was het dan zover tijdens een plechtige eucharistieviering in de Willibrorduskerk van Ammerzoden werden zij gelijk met de jongens en meisjes uit Ammerzoden door deken Marcel Dorssers gevormd. De Hedelse parochie gemeenschap wenst hen alle geluk maar vooral veel wijsheid in het leven toe.



zaterdag 7 juni

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 8 juni - 1e Pinksterdag

9.30 Alem Gebed

9.30 Ammerzoden Eucharistie BvBr

9.30 Velddriel Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

11.00 Zaltbommel Eucharistie BvBr

maandag 9 juni - 2e Pinksterdag

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 14 juni

17.30 Leyenstein WoCo JVri

19.00 Ammerzoden Eucharistie SSch

zondag 15 juni - Vaderdag

9.30 Rossum Gebed JVri

9.30 Velddriel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Oecum JVri

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

zaterdag 21 juni

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

19.00 Velddriel Eucharistie SSch

19.30 Kerkdriel Euch Pools RChw

zondag 22 juni

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

9.30 Ross. Maasdijk Oecum JVri

9.30 Alem Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Eucharistie

11.00 Zaltb Het Anker Oecum BBus

zaterdag 28 juni

17.30 Leyenstein WoCo JVri

zondag 29 juni

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

9.30 Velddriel WoCo JVri

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

11.00 Zaltbommel WoCo JVri

zaterdag 5 juli

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 6 juli

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch

9.30 Rossum Eucharistie BBus

9.30 Velddriel Eucharistie JVer

11.00 Hedel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 12 juli

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 13 juli

9.30 Alem Gebed

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch

9.30 Velddriel Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

zaterdag 19 juli

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch

19.00 Ammerzoden Eucharistie SSch

zondag 20 juli

9.30 Velddriel Eucharistie SSch

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

11.00 Zaltbommel Eucharistie BvBr

zaterdag 26 juli

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

19.00 Velddriel Eucharistie JVer

zondag 27 juli

9.30 Alem Eucharistie SSch

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus



zaterdag 2 augustus

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zondag 3 augustus

9.30 Ammerzoden	WoCo	JVri
9.30 Rossum	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus

zaterdag 9 augustus

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

zondag 10 augustus

9.30 Alem	Gebed	
9.30 Ammerzoden	WoCo	JVri
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

zaterdag 16 augustus

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
19.30 Kerkdriel	Euch Pools	RChw

zondag 17 augustus

9.30 Rossum	Gebed	
9.30 Velddriel	Eucharistie	BvBr
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

zaterdag 23 augustus

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVer

zondag 24 augustus

9.30 Alem	Eucharistie	SSch
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zaterdag 30 augustus

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
------------------	------	------

zondag 31 augustus

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zaterdag 6 september

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

zondag 7 september

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Rossum	WoCo	JVri
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
11.00 Hedel	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	WoCo	JVri

Soorten vieringen

Euch	= eucharistieviering
WoCo	= woord- en communieviering
Oecum	= Oecumenische gebedsviering

Voorgangers

RvdH	= pastoor R. van den Hout
BBus	= pastor B. Bus ofmcap
SSch	= pastor S. Schevers
JVer	= emeritus pastor J. Verhoeven
BvBr	= emeritus pastoor B. van Bronkhorst ofm
JVri	= pastoraal werker J. Vriesema
PKoen	= kapelaan Peter Koen
MDors	= deken M. Dorssers
RChw	= pater R. Chwedoruk
W	= Werkgroep

Wijzigingen voorbehouden.

Zie ook onze website

www.katholiekbommelerwaard.nl



H. Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602

e-mail:
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

Gedoopt

16 maart: Djil en Djustin van der
Linden, Mats Klufft

6 april: Levi Deckers

27 april: Lukas Brugman, Julie Ver-
achtert en Thijs Vogel.



Overleden

Door een misverstand zijn in het vorige Parochieblad de namen van enkele in november en december 2013 overleden parochianen niet vermeld. Wij bieden hiervoor onze excuses aan en laten hieronder alsnog de namen volgen:

2013

23 november Hanny Lansdaal-v. Kerkhof, 61 jaar
29 november Adriaan van Oers, 74 jr.
9 december An van Hooft-Mulders, 96 jr.
17 december Jo van Alem, 90 jr.
29 december Truus van Dijk-Hooijmans, 79 jr.

2014

21 maart Han Holla-van Heijningen, 85 jr.
9 april Ad Kivits, 60 jr.
Henk van der Kammen, 73 jr.
12 april Remi van Hemert, 21 jr.





Eerbied in Gods huis

Al snuffelend op internet kwam ik een leuk artikel tegen van een pastoraal werker uit Friesland, te weten Sipke Draisma, die hierin de Suisse van stal haalde om een probleem aan te kaarten, dat hijervaart bij de uitoefening van zijn functie.

De Suisse, u weet 't nog wel, was de ordebewaker in de kerk en was te herkennen aan een sjerp met daarop het opschrift "Eerbied in Gods Huis" en hij was uitgerust met een degen of een hellebaard. De naam van deze ceremoniële lekenfunctie was ontleend aan de Zwitserse garde van het Vaticaan, de lijfwacht van de paus. Onrustige jeugd werd door de Suisse tot kalmte gemaand en in het ergste geval uit de kerk verwijderd. De Suisse bestaat niet meer, althans niet in onze contreien. In België komt hij nog sporadisch voor.

Terugkomend op het woord 'ordebewaker' zegt hij dat wanneer je als pastor voor een viering de sacristie betreedt daar in de regel enige opwinding, onrust heersen... misdienaars verkleden zich, de lector wil graag nog even overleg, evenals de dirigent, er worden op

het laatste moment nog mededelingen aangereikt, enz.

"Als ik voorga bij protestantse gemeente" schrijft hij, "dan is er in de consistorie veel minder onrust. Daar is het dan ook niet de predikant die over van alles en nog wat geïnformeerd moet worden, maar de ouderling van dienst en die heeft zich in de regel zelf al laten informeren. Bovendien brengt het consistoriegebed vlak voor de intrede van predikant en ambtsdragers ook de nodige rust in de ziel en dat is wat ik wel eens mis in de katholieke sacristie.

Feitelijk zou het vóór het betreden van de kerk de laatste 5 minuten stil moeten zijn. Ik denk dat ik me dan veel rustiger zal voelen. Daar komt nog bij, dat het soms een gejakker van jewelste is als ik op zondagochtend twee vieringen achter elkaar moet verzorgen. Het gehaast van de ene plaats naar de andere draagt niet bij aan de kalmte van de voorganger. Laatst merkte een jonge misdienaar in de Harlingse kerk mijn onrust op en vroeg hij me vlak voor het begin van de viering bezorgd: "Pastor, hebt u uw pilletje wel ingenomen?"

C.J.



Na de Mis, koffie!

Of thee, natuurlijk. Lang geleden hebben we dat ook al eens gedaan. Na de Mis van 11 uur nog eventjes achterin de kerk gezellig buurten met elkaar onder het genot van een kopje koffie/thee. Wij willen dat doen op de eerste zondag van de maand, te beginnen op 1 juni. In juli en augustus slaan we het over i.v.m. de vakanties. Dus dan weer vanaf september.

Resultaat Vastenactie

De Vastenactie van onze Martinuskerk laat een mooi resultaat zien het is een voorlopig bedrag daar de opbrengst van de machtigingen en de giften rechtstreeks aan vastenactie nog niet bekend zijn. Er zijn dit jaar meer brieven bezorgd met het verzoek gebruik te maken van de bijgesloten machtiging, dit in verband met het feit dat er niet voor elke wijk een collectant gevonden werd. Uiteraard zijn deze giften nog altijd welkom.

Voor het project van Pastor Jezus in India werd tot nu toe € **3.775** bijeengebracht. Samen met € **2.175** Vastenactie Mgr. Zwijssenschool (eenzelfde bedrag ontvingen de Drielse missionarissen). Geweldig, kinderen en team, goed gedaan! Totaal Vastenactie € **5.950**

Bedankt ook alle mensen die weer op weg zijn gegaan om in te zamelen. Het werkelijke eindbedrag hoort u t.z.t.

Werkgroep MOV Kerkdriel

Contactgroep Kerkdriel

In de nieuwe samengestelde H. Franciscusparochie heeft iedere kerk haar eigen aandachtsvelden die door zogenaamde contactgroepen worden bemand. Zij staan in contact met de contactgroepen die ook in het algemeen bestuur opereren. Wij hadden nog één vacature en deze is sinds kort ingevuld, namelijk die voor Administratie, o.a. het bijhouden van de ledenadministratie, archivering, agenda, enz. Hiervoor zal Gerrie Verhoeven zich inzetten. De post Pastoraat heeft Henriëtte de Leeuw, Rob van Haag Gebouwen en Toon v/d Heijden Financiën. Goed hoor, dat zij hiervoor tijd vrij maken. Wij wensen hen veel succes.

Vrijwilligersviering

Deze staat gepland op zondag 29 juni. Alle vrijwilligers van onze parochie zijn van harte welkom in deze viering waarin we bijzonder aandacht schenken aan het vele werk dat zij belangeloos doen, sommigen al tientallen jaren. Bijzonderheden volgen nog.

Kleding inzameling april

Totaal werd er 1020 kg kleding ingeleverd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een project in India. Beste mensen, bedankt en blijf bewaren tot de volgende keer medio oktober.

Werkgroep MOV St Martinuskerk



Stolpersteinen

Donderdag 10 april werden in Rossum deze gedenkstenen - ook wel struikelstenen genoemd - geplaatst voor de huizen waaruit de Joodse families werden weggevoerd en later in de kampen vermoord. De plaatsing werd voorafgegaan door een samenkomst in 'De Parel'. Het was een emotionele bijeenkomst, waarbij de bijdrage van Louis Standers wiens opa, oma, zusje en tante werden omgebracht, grote indruk maakte. Hij herhaalde de woorden van zijn vader: "Zij die het niet overleefd hebben zijn goed af." Ook enkele fragmenten uit de brieven van José van Gelder, 13 jaar jong omgebracht, maakte diepe indruk. Op de dag voor haar deportatie scheef ze aan een vriendin: "Mijn rugzak is zo zwaar, ik kan hem bijna niet tillen." Op dat moment beseftte ze nog niet hoe onmenselijk zwaar de rugzak zou zijn die zij te dragen kreeg. "Morgen om deze tijd zit ik al in de bus..." Vanuit kamp Vught schreef ze hoe het uiterlijk van haar broers Emiel en Silo al zo veranderd was niet beseffend wellicht, dat deze woorden uitdrukten dat haar broertjes hun eigenheid al ontnomen was.

Negen Gedenksteentjes geplaatst voor de huizen waar mensen leefden, werkten, gelukkig waren en toen werden weggevoerd. Stille getuigen van een waanzin, Holocaust. Jongeren, ouderen, sta even stil op Maasdijk 70 en Koningstraat 8 en 9 in Rossum.

R.C.

Een onderscheiding voor een betrokken mens

Niets vermoedend ging Piet van Herwijnen naar het gemeentehuis die vrijdagmorgen, uitgenodigd omdat zijn zus een lintje kreeg. Piet was echter zelf de gelukkige. Een lintje voor een betrokken mens die veel tijd en inzet gegeven heeft voor de samenleving in ons dorp. De jeugd carnaval, volière van De Leyenstein, jeu de boules en destijds bij acties voor missionarissen, zomaar wat genoemd. De gemeenschap heeft behoefte aan mensen zoals hij. In Piet zijn alle vrijwilligers en zij die in stilte ongezien op vele terreinen hun werk doen in onze parochie en daarbuiten ook gerespecteerd. Piet, proficiat!

Week Nederlandse missionarissen

Deze actie voor het persoonlijk welzijn van missionarissen wordt gehouden van 29 mei tot 8 juni. Pinksteractie ook in onze kerk eerste Pinksterdag. Verdere informatie vindt u in het algemeen gedeelte.

Drielse missionarissen, Wil, Leo en Maria. De actie voor deze werkers vindt plaats eind juni. Wilt u een wijkje collecteren of materiaal mee inpakken (op 19 juni in het Parochiecentrum vanaf 13.00 uur) bel dan 0418-633696 M. v. Beurden of 073-5518120 N. Poulisse.



Geduld is volhouden

Gary Kasparov staat bekend als de beste schaker aller tijden. Al van jongs af aan won hij het ene schaaktoernooi na het andere. In zijn schaakspel is Kasparov creatief en gewaagd. Hij durft stukken te offeren. Hij durft risico's te nemen. En verder weet iedereen dat je voor schaken een behoorlijk portie geduld moet hebben. Allemaal eigenschappen die deze Russische grootmeester in huis heeft.



In 2005 stopte Kasparov met zijn schaakcarrière. Hij besloot zijn talenten in te zetten voor een andere zaak. Hij ging in de politiek, omdat zijn onvrede over het bewind van president Poetin in Rusland groeide. De leiding is autoritair en duldt geen tegenspraak. Een kleine groep machthebbers bepaalt het beleid. Met de democratie en de mensenrechten nemen ze het niet zo nauw.

Allemaal redenen voor Kasparov om zich te verzetten. Hij richtte

een democratische oppositiepartij op, onder de naam 'Een ander Rusland'. En hij stelde zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen in 2008.

Kasparov en zijn beweging gaan in hun verzet risico's niet uit de weg. In april 2007 werden zij tijdens een verboden demonstratie tegen het bewind opgepakt. Maar Kasparov en zijn vrienden laten zich niet tegenhouden. Zij hebben een lang adem. En veel geduld.

Lang geleden schreef de dichter van Spreuken een wijze zin: Met geduld kan men zelfs een tiran overreden; zachte woorden breken de hardste tegenstand. Zou deze spreuk opgaan in Rusland? Poetin schaakmat en Kasparov kampioen? Nu niet in schaken, maar in vrede en democratie.

*Hans Tissink
(Spreuken 25; 15, Groot Nieuws Bijbel)*

Jarige Jos

5 Mei een feestelijke dag. Op heel veel plaatsen werd de bevrijding uitbundig gevierd. Zoals in de Waaldorpen waar een 7 kilometer lang oranje lint werd uitgelegd om te verbinden.

Maar er was nog iets te vieren: Jos Vriesema was jarig. Voor hem ging de vlag niet uit, zou best mogen trouwens. Wij feliciteren hem alsnog van harte en gemeend en wensen hem nog veel goede jaren.



HH. Martinus en Barbarakerk

Mgr. Bekkersplein 4
5328 CK, Rossum
telefoon 0418-661238
e-mail
parochie@rossumhurwenen.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.
Martinus en Barbarakerk Rossum

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op donderdagochtend
van 9.30 - 11.30

Pastorie

Vanaf 1 mei is de pastorie weer tijdelijk bewoond. We wensen de nieuwe bewoners veel woonplezier toe.

Over de verkoop van de kerk kunnen wij U nog geen nieuws melden, zodat onze vieringen, zoals ze nu zijn gepland, gewoon door kunnen (blijven) gaan.



Vieringen

Zondag 1 juni	09.30 uur:	Eucharistieviering B. Bus met zang door Pro Musica
Vrijdag 6 juni	11.00 uur:	Viering in de Vaste Burcht
Zondag 8 juni	09.30 uur:	Gebedsdienst met zang door Pro Musica
Maandag 16 juni	14.30 uur:	Viering voor ouderen - parochiezaaltje
Zondag 15 juni	09.30 uur:	Gebedsdienst J. Vriesema
Vrijdag 4 juli	11.00 uur:	Viering in de Vaste Burcht
Zondag 6 juli	09.30 uur:	Eucharistieviering B. Bus
Vrijdag 1 augustus	11.00 uur:	Viering in de Vaste Burcht
Zondag 3 augustus	09.30 uur:	Eucharistieviering B. Bus met zang door Pro Musica
Zondag 17 augustus	09.30 uur:	Gebedsdienst J. Vriesema

Vervoer

Als u op zondag graag in een andere kerk een viering zou willen bijwonen en u heeft zelf geen vervoer, neem dan contact op met ons door een telefoontje of een briefje in de brievenbus van de pastorie.

Bel: Bertha 0418-512340 of Marleen 0418-662446. Wij zullen dan proberen iets te regelen. Laat wel weten naar welke kerk uw voorkeur uitgaat.



Gedoopt

Gedoopt op 11 mei 2014:
Micel en Olivier Wolny
Luuk de Kruyff

Mogen deze kinderen in liefde en geluk opgroeien, tot vreugde van hun ouders.

Overleden

Op 4 april 2014 is overleden An Vervoort-van der Hoeff, in de leeftijd van 92 jaar.

Na de uitvaartdienst in onze kerk op 11 april, heeft de crematie plechtigheid plaatsgevonden in het crematorium te Rosmalen.

Moge zij rusten in vrede.

Dopen

Wilt u uw kind laten dopen: op 5 oktober is er in onze kerk gelegenheid hiertoe. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Algemeen Secretariaat tel. 0418-632504.

Ouderenviering

In de maanden juli en augustus wordt er in het zaaltje géén ouderenviering gehouden. In september zien wij u graag weer terug om samen te vieren en gezellig samen te zijn. Wilt u ook graag aan deze vieringen deelnemen en heeft u geen vervoer, dan kunt u altijd opgehaald worden. Bel gerust naar Marleen van Lamoen tel. 662446.

Eerste H. Communie

Op 18 mei hebben Tim Spijkerman, Justin Leeuwenhaag, Thomas Prozman, Nienke de Groot, Giaro van Hees, Iris de Groot en Tess Verharen hun Eerste H. Communie ontvangen. Het was een mooie viering. Met dank aan de werkgroep voor de goede begeleiding van de communicanten.

Oecumenisch avondgebed

In de aanloop naar Pasen organiseerde het Oecumenisch Overleg vier maal een Oecumenisch avondgebed in onze kerk. Het waren mooie vieringen met een erg goede opkomst. Het was fijn om zo samen in de vastentijd je voor te bereiden op Pasen, op een voor ons ongebruikelijk tijdstip.

Vastenactie

In onze kerk is met Palmпасen een collecte gehouden voor de Vastenactie. De opbrengst is samen met de gaven uit het offerblok overgemaakt naar de Dekenale Vastenactie.

Oecumenische viering

Op zondag 22 juni a.s. om 9.30 uur is er een oecumenische viering in de kerk aan de Maasdijk. Deze viering is ook bedoeld als afsluiting van de godsdienstlessen op de basisschool.



PINKSTEREN

**GOD,
IK WOU DAT IK DE GEEST KREEG,
INZICHT EN WIJSHEID
HELDERHEID EN KLAARTE
IN DE DAG VAN VANDAAG EN MORGEN.**

**MAAR VOORAL HOOP IK DAT
IK DE ANDER MAG VERSTAAN
ZIJN BEDOELINGEN BEGRIJPEN
EN NIET MISVERSTAAN.**

**DAT MISVERSTAAN VAN ELKAAR
IS DE OORZAAK EN REDEN
VAN ONBEGRIP, RUZIE
ZELFS VAN OORLOG EN GEWELD.**

**GOD OM DIE GEEST VRAAG IK U
DE GEEST DIE LIEFDE IS
DIE ZORGT DAT WE DICHTER
NAAR ELKAAR TOE GROEIEN.**

**SOMS ZIE JE DIE GEEST
IN JONGE MENSEN
DIE ONBEVANGEN
OPENSTAAN NAAR ELKAAR.**

**DAT IS PINKSTEREN
GALIDA**



H. Martinuskerk

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61



Bijzondere data

- Zondag 1 juni om 9.30 uur gezinsviering
1e H. Communie met pr. S. Schevers en kinderkoor Martinus Kids.
- Zondag 8 juni Pinksteren om 9.30 uur Eucharistieviering
pr. B. Bus en gemengd koor.
- Zaterdag 21 juni om 19.00 uur gezinsviering (naviering communicanten)
pr. S. Schevers en kinderkoor Martinus Kids, tevens worden de doophandjes van het afgelopen jaar uitgereikt aan de ouders en familie van de dopelingen.

Inlooptje verschoven

Het inlooptje is verschoven van zondag 11 mei naar zondag 8 juni aansluitend aan de viering van 9.30 uur op de pastorie te Velddriel.

Geplande doopvieringen

- Zondag 8 juni - pr. S. Schevers (voorbereiding 22 mei 20.00 uur)
- Zondag 10 augustus - pr. S. Schevers (voorbereiding 24 juli 20.00 uur)

Vorbereiding in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.



H. Doopsel

De volgende dopelingen zijn gedoopt in de St. Martinuskerk Velddriel en opgenomen in onze parochie:

13 april: Nina van Namen, Voorstraat, Velddriel

13 april: Lisa Verschuur, Hedel

Ouders en familie van harte proficiat met de dopelingen.

1e H. Communie

Op zondag 1 juni om 9.30 uur is er een Gezinsviering met de Eerste Heilige Communie. Pr. S. Schevers gaat in deze viering voor en het kinderkoor Martinus Kids zal hun medewerking verlenen.

Overleden

Correctie in het vorige blad stond er een foutje. Het moet zijn:

12 december 2013, Cor Merks, 45 jaar, Voorstraat 10, Velddriel.

9 april 2014, Ad Kivits, 60 jaar, Kerkstraat 102a, Kerkdriel.

19 april 2014, Tonnie Verhoeven-van den Oetelaar, 93 jaar, Voorstraat 69, Velddriel.

4 april 2014, Truus van Namen-Venmans, 69 jaar.

Moge zij rusten in vrede.

De nabestaanden wensen we veel kracht en steun in deze moeilijke tijd toe. Sterkte.





Kerkhof Velddriel

Beste mensen,

Als kerkhofbezoeker is het mischien bij u opgevallen, dat er op ons kerkhof 2 nieuwe waterkranen met nieuwe gieters zijn geplaatst, zodat u in de toekomst niet meer zover hoeft te lopen, om de planten en bloemen water te geven.

Bij deze een vriendelijk, doch dringend verzoek, om na het gebruik van de gieter, deze weer terug te hangen bij de waterkraan, zodat een andere gebruiker deze niet elders hoeft te zoeken.

Het ophangen van de gieters, is ook bedoeld voor het eventueel wegwaaien.

Als de gieters in het vervolg niet terug gehangen worden, zullen wij deze na 1 september a.s. verwijderen. Dan dient men van huis uit een gieter mee te brengen.

Wij hopen dat bovengenoemde maatregel niet nodig hoeft te zijn en iedere gebruiker zijn verantwoordelijkheid neemt, om de gieter weer terug te hangen bij de waterkraan.

Sorry, maar vooral jammer voor de gebruikers die dit altijd al netjes gedaan hebben.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

*Kerkhofcommissie,
Jos van Doornmaal (voorzitter)*

MOV werkgroep Velddriel

Project Vastenactie "Grote klasse(n)"

Afgelopen vastentijd werd er in onze parochie gecollecteerd voor project "Grote klasse(n)". De in India geboren pastor Jesudoss heeft vijf jaar lang gewerkt in de pastorale eenheid Vlijmen en Haarsteeg. Nu terug in India is hij betrokken bij het onderwijs in de kustregio van het eiland Rameswaram. Hij wil met het geld dat opgehaald wordt in de dekenaten Bommelerwaard, Heusden en Waalwijk, de school uitbreiden en bij bouwen.

In Velddriel is er voor deze Vastenactie in totaal 906,74 euro opgehaald, waarvan door de Deken Wehmeijer-school 491,82 euro.

Namens de werkgroep heel hartelijk dank voor uw/je bijdrage.

*Werkgroep MOV Velddriel
Missie Ontwikkeling en Vrede*





Koninklijke Onderscheiding **Margriet van Lith-van Heel**

Mevr. Margriet van Lith-van Heel heeft op vrijdag 25 april uit handen van burgemeester G. Prick een Koninklijke Onderscheiding gehad voor al haar vrijwilligerswerk in Velddriel en omstreken.

Voor de Velddrielse parochiegemeenschap doet ze al vanaf haar 17e jaar lezen (lector), voorgaan in woord en communievieringen, avondwakes voorafgaand van de uitvaart, parochieblad gemaakt, gezinsvieringboekjes gemaakt en zo nog een aantal dingen.

Daarnaast doet ze ook tal van ander vrijwilligerswerk voor de gemeenschap, zoals voor de Wereldwinkel in De Leijenstein, sinds 1982 collectant voor het Longfonds, van 1997 tot 2007 secretaris van Toneelvereniging St. Genesius uit Velddriel, van 1985 tot 2000 actief voor Jeugdwerk de Muggenheuvel en daarnaast vrijwilligster voor Stichting MEE in Den Bosch.

Namens de gehele Velddrielse geloofsgemeenschap zeggen wij proficiat met deze welverdiende onderscheiding en wensen Margriet van Lith veel geluk en dank je wel voor al 40 jaar vrijwilligerswerk en hopelijk mag je dit nog jaren doen.

BEDANKT!!!





H. Martinuskerk

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail [sintmartinusparochie-
zaltbommel@hetnet.nl](mailto:sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl)

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat idem
intenties Tiny van Steenbergem,
adres: zie boven
tel.: 0418-514262



Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel zijn op 30 maart lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

Lars van den Bogaard (geboren 9 september 2010)

Maud van den Bogaard (geboren 27 augustus 2012)

Zoon en dochter van Gerben van den Bogaard en Cindy van de Mee

Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Op 26 maart overleed te Zaltbommel Elisabeth Maria Tijbosch, weduwe van Jan Veenstra. Zij werd geboren te Uithoorn op 2 juli 1923.

De uitvaartdienst had plaats op dinsdag 1 april in de Sint-Martinus en daarna brachten wij haar naar haar laatste rustplaats op de RK-begraafplaats aan de De Virieusingel.

*Zoals de wind een boom ontwortelt,
zo wordt een mens aan het leven ontrukkt.
En voor wie achter blijft is er de wondé en de leegte.
Toch, zegt de liefde, is zij niet afwezig.*



Lourdesreis

Van 26 april tot 3 mei zijn we met zeven mensen uit onze kerk mee geweest naar Lourdes.

Het was een geweldige ervaring, volle kerken, heel veel jongeren. Niet alleen om rolstoelen te duwen maar ook zelf op bedevaart. We hebben heel veel gezien en gebeden voor de eenheid in onze parochie.

De welkomst viering was in de Bernadettekerk, alleen voor de mensen uit Nederland.

Bisschop Hurkmans deed de H.Mis. We zijn ook naar de internationale viering geweest in de Pius X kerk, daar zaten een paar duizend mensen in, een koor uit Uden zong. Bij de grot hebben we ook een H. Mis gehad samen met heel veel mensen.

Pastoor van den Hout heeft bij het Franciscusaltaar een kaars gezegend speciaal voor de Franciscusparochie, die hebben we later naar de Grot gebracht en aangestoken.

We hebben de kleine of de grote kruisweg gelopen, een zendingsviering, een viering van barmhartigheid en de persoonlijke handoplegging.

Het was allemaal heel indrukwekkend, alleen het weer.

We hebben bijna 7 dagen regen gehad. Wij zijn overspoeld met Lourdeswater, en toch neem je het weer mee naar huis om uit te delen aan mensen waarvan je weet dat ze er blij mee zijn.

Ik denk dat ik namens alle zeven de pelgrims spreek, dit is om niet gauw te vergeten.

Tiny van Steenberg





St. Martinus streekparochie

De St. Martinusparochie van Zaltbommel noemde zich voor het samen gaan met de andere Bommelerwaardse parochies graag streekparochie omdat haar leden zich uitstrekten van Zaltbommel tot Brakel e.o. Ook katholieken van boven de Waal voelden zich thuis in onze kerkgemeenschap.

In het verre verleden had de St. Martinusparochie ook een streek functie die nog wel wat verder ging en dan vooral naar het noorden toe.

Bij het digitaliseren van de katholieke doopregisters (door het streekarchief Bommelerwaard) van Zaltbommel kwam ik toch wat merkwaardige feiten tegen die ik u niet wil onthouden. Het gaat over de pastoors periode van Servatius Verweij, Theodorus van den Oever en Reijnerius Reijnaerts, 1662 tot 1722. Voor de katholieken nog een moeilijke tijd.

Men kon nog niet openlijk de katholieke godsdienst belijden. Zo hield pater Verweij zich nog enigszins schuil omdat de niet katholieken niet blij waren met zijn komst naar de Bommelerwaard. In 1672 werd de St. Maartenskerk aan de katholieken teruggegeven maar op 14 november 1673 ging de kerk weer over in hervormde handen.

Maar toch behoorde er gedoopt te worden, en er werd gedoopt. De pastoor noteerde alles in het doopregister met daarbij ook de plaats

waar de dopeling vandaan kwam of woonde.

Het is niet duidelijk of de pastoor naar de dopeling toeging of dat de ouders met de peter en meter naar Zaltbommel kwamen.

Dat de parochie zich ver uitgestrekte blijkt wel uit de volgende namen uit het doopregister.

We lezen o.a. Nerijnen (Neerijnen), Weerdenburgh-Weerdenborgh (Waardenburg), Oensel, Herwijnen, Gameren, Amelsode(Ammerzoden), Thuijl-Tuijl (Tuil), Rossem (Rossum), Hoften (Haaften), Est, Opehijen (Opijnen), Nivel-Nievel(Nieuwaal, Brucom (Bruchem), Hello (Hellouw), Rossumse Bouwingh, Op de Cluijt en Op den Drijboom. (plaatsnamen letterlijk overgenomen uit het register)

Een opvallende vaak voorkomende doopgetuige was domicella Beatrix van Dorth, domicella betekent jufvrouw, jonkvrouw of jonge edele vrouw. Zij kon natuurlijk niet zelf bij al die dopen aanwezig zijn, een vervangster of vervanger nam dan haar plaats in. Maar het was natuurlijk wel deftig om een vrouwe als Beatrix als getuige te hebben.

Zo ziet u maar dat of de pastoor of de ouders verre reizen moesten maken een kind te dopen of te laten dopen. De St. Martinusparochie was dus in het verre en nabije verleden een echte streekparochie.



De Kluit ligt net op de grens tussen Gameren en Zaltbommel. Het is de naam van het huis wat bij het veer stond tussen Gameren en Haaften, nu nog te herkennen aan de waterpartij buitendijks.

Op den Drijboom is gelegen op de grens van Zaltbommel en Bruchem, ten zuiden van de stad Zaltbommel, aan de oude weg naar Hedel, in de buurt van de Peperstraat en St. Antoniestraat.

De Rossumse Bouwingh ligt op het westelijkste puntje van Rossum. Op de kaart van Fijnje 1838 tegen de Inktfortsche kade aan.

Bronnen:

- De doopregisters van de St. Martinusparochie Zaltbommel vanaf 1663
- Een boekje dat is uitgegeven bij gelegenheid van het 200 jarig bestaan van het kerkgebouw aan de Oliestraat.
- Het genealogisch forum van de historische kring Bommelerwaard.

M. van Iersel

Vrijwilligers gezocht

Iedereen komt graag in een schoon en opgeruimd huis. Parochianen komen 's zondags graag in een schone en opgeruimde kerk. Om dat zo te laten blijven is een poetsploeg nodig.

De laatste tijd zijn wat dames van de poetsploeg afgevallen. Daarom zoeken wij dames (heren mag natuurlijk ook) die willen komen helpen. Schroom niet en meld je aan bij Tiny of kijk op de website!!!

Wanneer het mogelijk is wordt de priester bij de eucharistieviering bijgestaan door een of twee misdienaars. Het groepje misdienaars is de laatste tijd flink geslonken.

Het zou fijn zijn wanneer er jongens en meisjes misdienaar wilden worden. Misschien zijn er eerste communicanten of vormelingen die 's zondags de priester willen helpen.

Bijzondere vieringen

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op woensdag 4 juni, 2 juli en 6 augustus om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' is er op dinsdag 27 mei, 17 juni, 15 juli en 19 augustus om 16.00 uur een Eucharistieviering.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken een weeksluiting waarin voorgangers uit alle kerken om de beurt voorgaan. Na afloop wordt er met elkaar koffie gedronken.



Lourdes 2014

Van 26 april tot en met 3 mei waren 16 parochianen met mij op bedevaart naar Lourdes samen met de bisschop en ongeveer 1000 mensen uit het bisdom en nog zo'n 200 uit andere parochies in het land. In Lourdes zelf troffen we nog twee parochianen.

De pelgrimage naar Lourdes mag een succes worden genoemd in allerlei opzicht. We hadden ons aangesloten bij de groep uit de parochie Wonderbare Moeder uit Drunen. Deze groep was sowieso heel regionaal.

De mix was perfect, geen aparte groepjes, maar een ieder wilde de ander (leren) kennen. En in zo'n groep is er altijd wel iemand die de sfeer erin brengt.

Het was wel een echte bedevaart. Het thema riep hiertoe ook op: de vreugde van de bekering. Iedere dag een eucharistieviering, kruisweg, lichtprocessie, aanbidding van het HH. Sacrament, allemaal godsdienstige activiteiten die de reis tot een bedevaart maakten.

Maar er was ook de stilte van de grot en de rust van het gebed. Als je het zoekt, vind je het.





Lourdesbedevaart

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Een bijzonder moment was de uitreiking van het ereteken van de Grot aan hoofdaalmoezenier Theo van Osch, deken en pastoor te Uden. Hij vond zijn roeping in Lourdes en heeft als pastoor al vele reizen met zijn parochianen gemaakt.

Het was voor hem een bijzonder moment om nu zo'n grote groep te mogen begeleiden en daarvoor erkenning te krijgen.

Het enige dat niet leuk was, was het weer. Het heeft eigenlijk de hele week geregend. Prettig was het niet, maar de devotie en de saamhorigheid waren er niet minder om.

Als priester is het bijzonder mooi om zo dicht met de mensen een week lang te mogen optrekken. Je leert elkaar wederzijds beter kennen. Hopelijk is het een bijdrage aan de onderlinge verbondenheid in de nieuwe parochie. Laten we ervoor bidden.

*Ron van den Hout,
waarnemend pastoor*





Tienerdisco op de Oranje Boot Kerkdriel

*Beproof je geluk op vrijdag de 13e juni van 19.00 tot 23.00 uur
Volle vaart vooruit voor Oranje, dat speelt tegen Spanje!*

Disco op een boot kan dat? Inderdaad. Type maar in op google: discopas-
toor en je ziet in een filmpje van "Man bijt hond" hoe pastor Schevers
met Frank van Terwisga (waterfeesten.nl) de disco op de boot al voorbe-
reiden.

Voor wie is het? Jongens en meisjes tussen de 11 en 13 jaar die dit jaar of
vorig jaar hun vormsel gedaan hebben. En neem voor de gezelligheid een
klasgenoot, vriendje of vriendinnetje mee!

Wat is het? Dansen op een boot in een echte disco van 19.00 tot 21.00.
Juichen voor Oranje dat voetbalt tegen Spanje van 21.00 - 23.00.

Waar dan? De discoboot in Kerkdriel, vind je op de tweede parkeerplaats
aan de Zandstraat.

Kom rond 19.00 uur, want dan varen we uit. Voor de veiligheid blijven we
binnen in de boot en direct na de voetbalwedstrijd om 23.00 kun je wor-
den opgehaald, want dan is de boot weer aangemeerd in Kerkdriel.

Entree? De toegang is gratis. Meld je wel zo gauw mogelijk aan via een
mailtje. Want vol is vol. Vermeld je leeftijd en woonplaats via discopas-
toor@gmail.com. Neem wel wat zakgeld mee, want frisdrank kost 1,50
euro.

Festival Katholieke jongeren

zaterdag 28 en zondag 29 juni

Je tentje opslaan in de achtertuin van een echte abdij, tot 's avonds laat
met duizenden jongeren genieten van goede muziek en 's ochtends wak-
ker worden van de fluitende vogels... De volgende bands zullen optreden:
Trinity, Wixley en Daughters of Davis (GB)!

Ben jij erbij? Het KJD Festival - 28 en 29 juni in Nieuwkuijk, Abdijlaan 8.

Voor jongeren: 16+ Van zaterdag 17.00 uur tot en met zondag 17.00 uur.
Entree festival is 30 euro. Vormelingen die eens de katholieke wereld wil-
len verkennen zijn welkom op zondag vanaf 10.00 uur. De entree is dan
20 euro. Meer info of begeleiding nodig, neem contact op met pastor
Schevers: pastor-schevers@gmail.com



Jongerentuinfeest met Barbecue vrijdagavond 11 juli

Ben je tussen de 14 en 30 jaar, kom dan op vrijdag 11 juli naar de pastoriertuin van Zaltbommel, Oliestraat 26. We beginnen om 18.30 met muziek in de kerk en daarna een jongerenviering. Er komen jongeren uit het hele bisdom.

Om 20.00 uur gaan we gezellig keuvelen en barbecueën. De en-tree is gratis. Wil je meehelpen om jongeren te ontvangen dat kan ook! Meld je aan voor 1 juli via pastorschevers@gmail.com. Vermeld daarbij ook eventuele dieetwensen.

Volg alle jongerenactiviteiten op facebook via www.facebook.com/jongerbisdomdenbosch



Jongerenreis leef even in een gastgezin in Riga

Ervaar met jongeren tussen de 16 en 35 jaar de gastvrijheid van families en kerken in Riga. De aankomst is op woensdagmiddag 24 september. Eerst gaan we dan twee dagen de culturele hoofdstad van Europa bezichtigen. Vanaf vrijdag wordt je ondergebracht in gastgezinnen. In de avond is er met duizenden tegelijk gezamenlijk avondeten.

De zaterdagochtend begint met een ontmoeting in de lokale kerken. Er volgt een gezamenlijke maaltijd, een middaggebed en een workshop. Op zondag gaan we vroeg in de morgen weer terug en zo ben je op zondagmiddag weer thuis.

Info en begeleiding: pastorschevers@gmail.com



Hoi Kids

Op zondag 8 juni is het Pinksteren. Met Pinksteren wordt de paastijd afgesloten. Wat begon in de paasnacht, eindigt op pinksterdag. Op maandag na Pinksteren begint de zogenaamde groene tijd, dat wil zeggen de gewone zondagen door het jaar. Je kunt deze kleur terugvinden in de kleding van de priester, en het kleed op het altaar.

Met Pinksteren wordt er een nieuwe weg ingeslagen en staat alles in het teken van de Heilige Geest. Die wordt vaak getekend als een vlam. Het begin van de tijd, dat de leerlingen van Jezus niet meer leunen op Jezus zijn aanwezigheid, maar er nu zelf voor gaan. Een heel spannende tijd voor hen!

Vier leerlingen van Jezus hebben verhalen over hem opgeschreven. Die worden de evangeliën genoemd. Zij vertellen hierin wat zij met Jezus hebben meegemaakt, en wat dit voor hen heeft betekend.

Hun namen zijn:

- Johannes
- Marcus
- Lucas
- Matteüs

In de periode na Pinksteren, wordt er dit jaar vooral gelezen uit de verhalen van Matteüs.



Een van deze verhalen is deze (te lezen in een kinderbijbel: Matteüs 14:22-33):

Jezus en zijn leerlingen hebben gesproken met duizenden mensen en samen met hen gegeten. Na afloop stuurde Jezus zijn leerlingen met een boot over een groot meer, het meer van Galilea.

Echter, er kwam een grote storm, en de leerlingen raakten in paniek. Maar Jezus liep in het donker over het water naar hen toe. De leerlingen dachten dat ze een geest zagen en werden nog banger. Jezus riep: "niet bang zijn, ik ben het".

Toen Petrus dit hoorde, stapte hij overboord, en liep over het water naar Jezus toe. Echter, na een paar stappen werd hij bang en zakte langzaam in het water weg. "Red me Heer", riep hij uit. Hij strekte zijn handen uit, Jezus pakte deze, en stapte samen met hem veilig in de boot.

Toen ging de storm meteen liggen, en de leerlingen begrepen dat Jezus werkelijk de Zoon van God is.



Kijk ook op de speciale kids-pagina van onze website:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids

Deze keer een leuke puzzel-kleurplaat!



BEDEVAART ZOETE MOEDER