

FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN

1
2014

PAROCHIEBLAD





Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 3, nummer 1
April 2014

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.000 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: *i*Moose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: Dinsdag en Donderdag
van 9.30 tot 13.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u inspreken
op een antwoordapparaat of bellen
naar het ingesproken noodnummer.

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het *Algemeen secretariaat*.

Algemene bankrekening

IBAN: NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

7 mei 2014 is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer. Dit zal worden bezorgd rond 31 mei 2014.

www.katholiekbommelerwaard.nl

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• hoofdredacteur:

Jos Vriesema (0418-631215)
josvriesema@martinusparochie.nl

• samenstellers:

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• contactpersonen:

Alem:

Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:

Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:

Cees Janmaat (0418-632001)
jacktar@concepts.nl Riet Corten

Rossum:

Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings

Velddriel:

Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:

Tiny van Steenberg
(0418-514262) tiny.henk@hetnet.nl
Han van der Waal



Paasnummer

Pasen valt dit jaar laat, en dat heeft in onze parochie op verschillende plaatsen tot wat gemopper geleid, want het eerste nummer van een nieuwe jaargang is altijd het Paasnummer. U heeft dit jaar dus (helaas) lang op dit eerste nummer moeten wachten, en als dat tot gemopper heeft geleid, is dat alleen maar een goed teken!

Terwijl Kerstmis ieder jaar op een vaste dag valt, verspringt de paasdatum ieder jaar. De reden is dat de kerstdatum bepaald wordt door de stand van de zon, of meer concreet: door de kortste dag van het jaar, terwijl de paasdatum niet alleen door de stand van de zon, maar ook door de stand van de maan wordt bepaald. Pasen wordt gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente (dus na 21 maart), en omdat het maanritme anders is dan het zonneritme, betekent dat, dat de paasdatum ieder jaar anders is, ergens tussen 22 maart en 22 april.

Er wordt al eeuwen gesproken over een vaste paasdatum, maar omdat alle kerken het daarover eens zouden moeten worden, is dat er nog steeds niet van gekomen.

Dit parochieblad is weer op de voor u bekende wijze opgebouwd: het

hart wordt gevormd door het liturgisch rooster. Daarom heen de pagina's van de zeven kerken die de H. Franciscusparochie vormen. Achter in het blad vindt u de rubrieken voor de kinderen en voor de jongeren. En voorin vindt u het algemeen pastorale gedeelte en allerlei informatie van het parochiebestuur. Kortom: weer genoeg om te lezen.

Graag wil ik u wijzen op één belangrijke datum: op zondag 4 mei vindt onze jaarlijkse bedevaart naar de Zoete Moeder in Den Bosch plaats. Om 10.00 uur is er een viering voor de hele Franciscusparochie in de Willibrorduskerk in Hedel. Alle andere vieringen in dat weekend vervallen!

Het zou heel mooi als we met velen in Hedel zouden samenkomen, ongeacht of u daarna te voet, per fiets, of met de auto naar Den Bosch gaat, waar we om 14.00 uur met een korte vesperdienst onze bedevaart afsluiten.

Laten we de meimaand op een mooie manier starten, door samen bij Maria een kaarsje op te gaan steken.

Maar eerst wens ik u allen, namens de hele redactie, een goede voorbereiding toe en een Zalig Pasen.

Jos Vriesema, hoofdredacteur





Over Franciscus gesproken (6)

In het vorige nummer (2013, nr. 5) schreef ik u hoe Clara en Franciscus het kerstfeest beleefden. In deze aflevering “Over Franciscus gesproken”, wil ik Clara wat meer aan u voorstellen.

Clara: Stralend Licht. In de inleiding op de ‘Levensbeschrijving van de heilige maagd Clara’, schrijft paus Alexander de Vierde: ‘De wereld was oud geworden en ging gebukt onder haar leeftijd. Het zicht op het geloof verduisterde. Daarom heeft de liefdevolle God een zeer helder licht ontstoken in zijn kind ‘Clara’. Die naam houdt al een belofte in: Clara, stralend als de zon.’ Clara betekent immers: de klare, de heldere, de schitterende, de lichtende. Zij is geboren rond het jaar 1194. Al voor haar geboorte schijnt enig licht te zijn doorgebroken.

Toen haar moeder Ortolana in verwachting was van Clara en angstig uitkeek naar de bevalling, moet zij in haar gebed een stem gehoord hebben die tot haar zei: ‘Wees niet bang, want ongedeerd zul je een licht ter wereld brengen dat afstraalt van het grote Licht van God. Hij zelf zal dit licht ontsteken en met grote helderheid laten schijnen.’ Toen het levensideaal van Clara eenmaal vorm had gekregen, moet zij zich ook bewust zijn geweest van de bijzondere betekenis van haar naam. In haar Geestelijk Testament (nummer 24) schrijft ze,

dat God haar hart heeft vervuld met licht om naar het voorbeeld en de leer van Franciscus te gaan leven.

Ook de bekende legende van de maaltijd bij de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Engelen in Assisi spreekt in dit verband boekdelen. Franciscus heeft Clara uitgenodigd voor een picknick. Beiden laten zich vergezellen door enkele broeders en zusters. Franciscus en Clara spreken zo begeistert over de dingen van God dat hun vuur op anderen overslaat. Mensen in de verre omgeving zien boven die plaats een fel licht, zij denken dat het kloostertje van Clara en het bos in brand staan. En wat treffen ze daar aan? Clara en Franciscus met hun begeleiders verzonden in gebed badend in het licht. Werkelijk, Clara verspreidt licht en vuur, ook zonder het klooster te verlaten.

Paus Alexander de Vierde kon in de brief bij de heiligverklaring van Clara schrijven: ‘Verborgen binnen de afzondering van de kloostermuren straalt Clara met een zodanige schittering dat heel de wijde wereld er door verlicht is.’ Het leven van Clara en haar zusters werkt aanstekelijk naar buiten toe. Op hen is Jezus’ woord van toepassing: ‘Jullie zijn het licht der wereld.’ En Assisi wordt ‘de stad boven op een berg die niet verborgen kan blijven’ (Matteüs, hoofdstuk 5, vers 14).

Pater Bertus Bus



Waarom aan kerkbijdrage doen als mijn kerk gaat sluiten?

Een vraag die ik voel opkomen bij u, en ook bij mijzelf: waarom zou ik nog meedoen aan de actie Kerkbalans als mijn kerk op het punt staat te worden gesloten? Deze vraag heeft ook mij de afgelopen periode bezig gehouden. Ik wil proberen een paar concrete antwoorden te geven.

Van de bijdragen van parochianen worden niet alleen de kosten van gebouwen bestreden, maar ook die van de pastores. Ik kom in mijn werk als vicaris-generaal nogal wat parochies in het bisdom tegen die een pastoraal werker, diaken of zelfs een priester eigenlijk niet meer kunnen betalen wegens gebrek aan financiën.

Vanuit pastoraal oogpunt is er hulp nodig - zeker als je als parochie nieuwe ideeën wilt ontwikkelen - maar de financiën laten het niet toe. Jammer! Voor het pastorale werk zijn beroepskrachten nodig, en die werken weliswaar pro Deo, maar toch.

Een tweede reden: Het parochiebestuur geeft jaarlijks een bedrag

uit ten behoeve van de katholieke identiteitsbegeleiding op de basisscholen. In het verre verleden gingen de priesters zelf op school lesgeven. In de jaren zestig en zeventig werd dit vervangen door het systeem waarbij de leerkracht zelf de catechese ging verzorgen en daarvoor werd begeleid door een districts-katecheet. Dit bestaat in zekere zin nog steeds, al spreekt men tegenwoordig van "identiteitsbegeleiders godsdienst en levensbeschouwing" en hebben ze geen bisschoppelijke zending meer.

Op de een of andere manier wil het parochiebestuur goed contact houden met de scholen. Dat kan via het systeem van de identiteitsbegeleider, maar ook via de eigen pastores. Op welke manier dan ook: er is geld voor nodig.

*Ron van den Hout
waarnemend pastoor*

IBAN rekeningnummer van de H. Franciscusparochie:

NL83 RABO 0179 9793 45





Beste Parochianen,

Onlangs hebben wij het eerste jaarverslag ontvangen van Rentmeesterkantoor Gloudemans te Rosmalen over het beheer van de gronden in de nieuwe parochie. Dit vormt het resultaat van de keuze voor één rentmeester en voor uniforme spelregels. Het jaarverslag geeft nu een goed geordend beeld van het geheel en maakt het nu voor 2014 ook mogelijk om wat meer zaken beter op elkaar af te stemmen.

Het vele werk achter deze activiteiten was nooit tot stand gekomen zonder hulp vanuit de oude parochies. Vele zaken hadden een eigen voorgeschiedenis en konden moeilijk alleen tot een goed einde worden gebracht. Maar eigenlijk is het spelenderwijs gegaan. De betrokkenheid is bijzonder groot en de deur stond altijd open.

Persoonlijk ervaar ik de grond- en pachtzaken als een enorme uitdaging. Ik weet uit eigen huis hoe de Bommelerwaardse mensen met hun grond bezig zijn. In mijn jeugd heb ik dat zelf als boerenzoon van heel nabij meegemaakt. Wel heb ik door mijn rechtenstudie uiteindelijk een heel andere richting gekozen en jarenlang in Den Haag, Amsterdam

en Heerlen als jurist gewerkt, maar ik ben mijn ouderlijke wortels in Velddriel en Alem altijd blijven koesteren.

Als je de Bommelerwaard goed kent, weet je dat het geen eenheidsworst is, die zich gemakkelijk van bovenaf laat kneden. Het is een karaktervol gebied en elk dorp heeft wel een bijzonder verleden.

Voor Velddriel geldt, dat het moerassige buitengebied als het ware met spa en schop onder controle is gebracht.

Overal in de Bommelerwaard is telkenmale gewerkt aan overleving en opbouw. En je hoeft dan ook niet verbaasd te zijn dat

overal gevochten is voor levende tekens van hoop in de vorm van een eigen kerk. Nergens ook is er zo'n boeiende kerkgeschiedenis. Mensen moeten mij dan ook niet kwalijk nemen, dat mijn diepgewortelde lijfspreuk is: Als parochianen solidair willen zijn en samen kerk willen zijn met anderen, geef dan elke kern daartoe de ruimte.

Vanuit deze strijdbaarheid voel ik me bijzonder gemotiveerd in het nieuwe Bestuur zitting te hebben. Er is veel te verliezen, vooral nu in de sterk veranderde tijden, ook voor de kerk. Maar elke tijd schept zijn eigen mogelijkheden. Het





roept de noodzaak van nieuw contact op over allerlei zaken. Maar zoals bij de grond- en pachtzaken is gebleken, mensen willen graag de nieuwe handschoenen weer oppakken, zien ook de realiteit van bepaalde zaken. En ook de vele vrijwilligers hunkeren weer naar nieuwe inzet. Juist in deze tijden is vanuit het Bestuur en het pastoraat heel veel creativiteit gewenst. Nu ik binnenkort mijn 40-jarige loopbaan in het overheidsbestuur hoop af te sluiten, is er wat meer tijd voor bezinning en loop je wel eens rond in de polder dromend over een katholiek Bommelerwaard, zoals laatst:

Ik keek vanuit de Drielse Broek naar Den Bosch en hoorde vanuit het verre Rome de stem van Franciscus over het bisdom klinken. Brengt geloof aan hen die twijfelen, hoop aan hen die wanhopen, vreugde aan hen die bedroefd zijn en begrip bij hen, die niet kunnen begrijpen.

Gedachtig Martin Luther King kreeg ik een droom: Laten we geloof, hoop en vreugde in ons mooie Bommelerwaard doen groeien, elkaar gaan begrijpen in een nieuwe parochie en eind 2015 samen kunnen terugzien op een echte Franciscusparochie. Een parochie met:

- stevige ankers geplaatst op de uithoeken. Ik had een droom:

waarom zou dat niet kunnen via drie hoofdkerken?

- een centrale ontmoetingsruimte voor ons allen en een eigentijdse werkruimte voor nieuwe initiatieven, met een centrale H. Martinuskapel als herboren baken van geloof, hoop en vreugde. Ik had een droom: waarom zou dat vanuit een centrale locatie binnen de parochie niet het beste kunnen?
- ons kerkelijke erfgoed uit de Bommelerwaard bewaard in de eigen streek en een bijzondere plek voor rouw, trouw en doop. Ik had een droom: waarom zou dat vanuit een geëigende oude parochie niet kunnen?
- een echte thuisbasis voor onze vrijwilligers en eigen ruimtes voor bezinning en gebed. Ik had een droom: waarom zou dat in alle oude parochies niet kunnen?

Zou het niet mooi zijn de woorden van Franciscus zo naar de Bommelerwaard te kunnen vertalen, zodat we snoeihard ingrijpen zonder dromen en zonder vertrouwen in mensen kunnen vermijden?

Een droom derhalve ter inspiratie aan het bestuur. Een gezond realisme is nooit verkeerd, maar de kunst is de huidige betrokkenheid levend te houden.

*Jan van Kessel, bestuurslid
grondzaken en juridische zaken*

Aankondigingen

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD



Van de bestuurstafel...

- In januari 2015 zal er één nieuwjaarsreceptie plaats vinden voor alle parochianen van de Franciscusparochie. Alle parochianen worden hiervoor uitgenodigd.
- Per 1 januari 2014 heeft er een bestuurswisseling plaats gevonden, Bart van Helvoort heeft na bijna tien jaar het bestuur verlaten. Het bestuur heeft Willem Klavers uit Alem bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. Hij gaat zich naast de algemene taken vooral richten op het secretariaat en het kerkhofbeheer. Willem Klavers is zich aan het inwerken en heeft al met diverse werkgroepleden kennis kunnen maken.
- Er zijn op dit moment geen veranderingen op handen aangaande het sluiten en verkopen van de kerkgebouwen van Hedel en Rossum. Bestuurslid Hans Zonneveld is zich aan het oriënteren op een goede herbestemming van beide gebouwen.
- Het bestuur is akkoord gegaan met het ruimen van een aantal oude graven op de R.K begraafplaats in Zaltbommel. Uitgebreid is aan bod gekomen of de juiste procedures betreffende het opsporen van de nabestaanden zijn gevolgd. Het bestuur hecht groot belang aan zorgvuldigheid in deze. Ook mag de uitstraling van



de begraafplaats niet worden aangetast en moeten historische en/of monumentale grafmonumenten behouden blijven.

- De rondgang van het bestuur langs alle kerken en de ontmoeting met de plaatselijke werkgroepleden is door alle leden als heel positief ervaren en zal in de loop van dit jaar worden herhaald.
- De actie Kerkbalans is dit jaar door elke kerk afzonderlijk geregeld, voor volgend jaar wordt gestreefd naar een grotere uniformiteit.
- Alle inkomsten van de kerken zowel collectes, misintenties als bijdragen uit Kerkbalans zullen nu en ook in de toekomst per kerk geregistreerd worden en dus ook als zodanig traceerbaar blijven.
- Het bestuur gaat aandacht besteden aan de veiligheid in en rond kerkgebouwen en pastorieën. Mogelijk zullen er maatregelen moeten worden getroffen, het bestuur houdt u hiervan op de hoogte.



Afscheid van bestuurslid Bart van Helvoort

Met een rondleiding langs de oude meesters in het Brabants Museum heeft het bestuur op 10 januari afscheid genomen van bestuurslid Bart van Helvoort.

Bart was bijna tien jaar actief in het bestuur van de parochie, aanvankelijk in het samenwerkingsbestuur van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard, in het kort PEB geheten, waarin hij vicevoorzitter was, en sinds 2013 in het bestuur van de H. Franciscusparochie waar hij o.a. verantwoordelijk was voor het secretariaat. “De klussen die Bart met heel veel inzet niet alleen op zich nam, maar ook tot een voortreffelijk einde bracht, zijn niet te tellen”, zo memoreerde pastoor Ron van den Hout tijdens de laatste bestuursvergadering in december. “Allen zijn wij hem hier heel veel dank voor verschuldigd.”

Of Bart nu zo heel veel tijd krijgt voor zijn ander hobby's zoals geschiedenis, tafeltennis en voetbal valt nog te bezien. Bart is de coördinator van de werkgroepen van de kerkgemeenschappen Ammerzoden en Hedel en ook daarin is zijn inzet groot. Van Bart nemen we dus niet echt afscheid. We zullen hem nog vaak in de parochie tegenkomen. Bart, bedankt voor alles en tot ziens.

Op 4 mei naar De Zoete Moeder...

Veel mensen in de Bommelerwaard hebben de goede gewoonte om in de maand mei op bedevaart te gaan naar het beeld van de Zoete Moeder in de kathedraal van Den Bosch. De sportievelingen onder ons gaan dan uiteraard te voet, anderen gaan met de fiets om met een ander vervoermiddel.

Op zondag 4 mei om 10.00 uur bent u van harte welkom in de kerk van Hedel. Iedereen (ook als u nadien niet meegaat op bedevaart) is van harte welkom in de plechtige H.Mis met alle pastores en het koor Franciscus Vocalis. Na de Mis drinken we koffie en vertrekken eerst de wandelaars en later de fietsers. In Den Bosch sluiten we de bedevaart om 14.00 uur af met een korte vesperviering.

Gaat u ook mee om een kaarsje op te steken bij de Zoete Moeder? U bent weer op tijd thuis voor de Nationale dodenherdenking.

Let op!

In het weekend van 3 en 4 mei vervallen alle overige weekendvieringen, behalve de viering op zaterdagavond in de Leijenstein. Houdt u daar wel rekening mee!





Pasen: een ongelooflijk feest

Terwijl Kerstmis een feest is dat door iedereen uitbundig gevierd wordt, is Pasen een feest dat op de feestkalender een bescheiden positie inneemt. Dat heeft te maken met de plaats van het feest in de jaarcirkel: blijkbaar spreekt de kortste dag van het jaar ons meer aan dan het begin van de lente.

En het klopt natuurlijk: als je het hele jaar door verse groenten en fruit en mooie bloemen en planten kunt kopen, dan is het aanbreken van de lente minder indrukwekkend dan in vroegere tijden, toen de winters nog koud en somber waren.

Toch mogen we ons ieder jaar weer verbazen over de zich telkens weer vernieuwende natuur. Van de groei in de lente, het voortbrengen van vruchten in de zomer, het afsterven in de herfst en de stilte van de winter. Pasen is het feest van het zich steeds vernieuwende leven, en dat is ook in onze tijd de moeite waard om stil bij te staan.

We zien hoe de natuur zich ieder jaar vernieuwt: het nieuwe wordt geboren, maar daarmee is onlosmakelijk verbonden - het oude sterft af.

Als mensen ouder worden en terugkijken op hun leven, dan zien we daar ook het groeien, bloeien en afsterven in terug. Dat is niet vreemd, het is onze natuur. Maar

dat roept wel de vraag op, waar het leven op uitloopt. Is de mens alleen geboren om eens te moeten sterven?

Mensen hebben zich daar nooit bij kunnen neerleggen. Steeds hadden ze het gevoel, dat het leven zo kostbaar en zo uniek is, dat het niet bij de dood kán ophouden. Steeds hebben mensen zich beelden gevormd over het leven aan de andere kant van de horizon van het leven.

Het feest van Pasen, van oorsprong een lentefeest, heeft in Jezus van Nazareth een nieuwe dimensie gekregen. Jezus, de mens die vol was van Gods Geest, die in woord en daad de komst van Gods rijk van vrede verkondigde. Hij werd door de machthebbers van zijn tijd aan de kant geschoven en opgeruimd. Hij stierf een roemloze dood aan het kruis.

Maar met Pasen vieren we dat de dood niet het laatste woord heeft, dat God Jezus door de dood heen tot nieuw Leven (met een hoofdletter) heeft opgewekt. Dat is ongelooflijk! En het gekke is, dat we ook nu nog, tweeduizend jaar later, niet precies weten hoe we ons dat moeten voorstellen.

Ik vond een mooi plaatje met een afbeelding van de verrijzenis. Heel aansprekend, maar denk ik, zo



“menselijk” kan het verrijzenisgebeuren niet geweest zijn. Pasen is niet (om het een beetje cru te zeggen) een dood lichaam dat weer tot leven komt, maar een dode mens wiens leven in Gods liefde voltooid wordt.

Ik moet denken aan een bekend lied “Midden in de dood zijn wij in het leven”. De dood is nog steeds in ons leven en in onze wereld, maar in Jezus is de dood overwonnen. En wij die in Jezus’ naam gedoopt zijn, mogen leven vanuit de hoop, dat wij door onze doop in Christus ook in zijn Leven mogen delen. Ongelooflijk? Zeker, niet te begrijpen, maar gelukkig kunnen we het wel vieren, met Pasen, het feest van het Leven.

Jos Vriesema



**MIDDEN IN DE DOOD
ZIJN WIJ IN HET LEVEN,
WANT EÉN BREEKT HET BROOD
OM MET ONS TE LEVEN
MIDDEN IN DE DOOD.
(GVL 496)**

Meiviering Zonnebloem

Voor het derde jaar organiseert de Regio Zonnebloem Bommelerwaard een Mariaviering in Velddriel. Ook dit jaar willen we die gewoonte voortzetten en wel op maandagmorgen 12 mei om 10.00 uur.

Dan is er een Eucharistieviering in Velddriel m.m.v. de Zonnebloem, pastor J. Verhoeven en Pastor B. Bus zullen daarin voorgaan. Het kerkkoor zal dan zingen.



Na afloop drinken we gezamenlijk koffie of thee met gebak in dorps- huis de Boxhof. De vrijwilligers van de Zonnebloem komen bij u langs als u er bij wilt zijn. Als u deel wilt nemen en er is geen vrijwilliger bij u langs geweest, meldt u zich dan even aan (voor 1 mei) bij uw eigen afdeling van de Zonnebloem.

Iedereen is bij deze viering natuurlijk van harte welkom!



Poolse vieringen in Kerkdriel weer van start

Sinds 2005 zijn er in Kerkdriel met grote regelmaat eucharistievieringen in de Poolse taal voor alle Polen die in de Bommelerwaard wonen en/of werken. Die vieringen bleken aan een grote behoefte te beantwoorden, want vaak waren er meer dan honderd mensen bij aanwezig.

Deze Poolse vieringen waren alleen mogelijk omdat we over een Poolse pastor konden beschikken, pastor Joachim werkte als pastor in de omgeving van Arnhem en pastor Antoni kwam zelfs speciaal uit Polen voor enkele vieringen in onze regio.



Helaas, beide pastores kregen een andere benoeming, en een opvolger vinden bleek een ingewikkelde en tijdrovende klus.

Maar ons zoeken werd beloond. Pater Rafał, een Poolse kapucijn, die sinds drie jaar in Antwerpen werkt, bleek bereid om maandelijks op de zaterdagavond naar Nederland te komen voor een viering in Bergeijk en daarna in Kerkdriel.

Het goede nieuws is dus, dat er met ingang van de maand maart weer maandelijks een Poolse viering is in de Martinuskerk van Kerkdriel. Het "slechte" nieuws is dan dat die viering op een andere tijd plaats zal vinden dan de Polen in de Bommelerwaard tot nu toe gewend waren.

De vieringen vinden steeds plaats op de derde zaterdagavond van de maand om 19.30 uur. Na de viering is er steeds gezamenlijk koffiedrinken in het parochiecentrum.

De tijd van de viering is misschien wat laat, maar een ander tijdstip bleek organisatorisch niet haalbaar, en omdat veel Polen ook op de zaterdag werken, biedt het late tijdstip ook een aantal voordelen.

Indien u Polen in de omgeving kent, wilt u ze dan over de vieringen informeren. Niet alle Polen blijken op de hoogte. Informatie hangt ook in de verschillende kerken van onze parochie en is verstuurd naar de uitzendbureaus waar veel Polen werken.

De eerstkomende viering is op zaterdag 12 april (vanwege Pasen een week eerder dan gepland) om 19.30 uur in de Kerkdrielse Martinuskerk.

Op zaterdag 19 april om 17.30 uur is er in dezelfde kerk "Święcenie Pokarmów", de mooie Poolse gewoonte om op Stille Zaterdag, de rijk versierde paasmandjes, met eieren en ander voedsel voor de paastafel, in de kerk te laten zegenen.

*Voor meer informatie:
Jos Vriesema (0418-631215)*



Project Vastenactie “Grote klasse(n)”

De in India geboren pastor Jesudoss heeft vijf jaar lang gewerkt in de pastorale eenheid Vlijmen en Haarsteeg. Nu terug in India is hij betrokken bij het onderwijs in de kustregio van het eiland Rameswaram. Een gebied met zo'n 800 steden en dorpen. Bronnen van inkomsten zijn er de landbouw en de visserij. De bevolking is in meerderheid Hindoestaans, maar de katholieken zijn hier talrijker dan in de rest van India.

Lang geleden werd in Rameswaran een rk basisschool gesticht toegankelijk voor leerlingen van alle religies en sociale klassen. Rijkelijk aanwezig zijn de laagste klassen.

Deze basisschool school is inmiddels uitgebreid met middelbaar onderwijs en telt nu 1660 leerlingen. Met als gevolg dat uitbreiding van het schoolgebouw noodzakelijk is. De schoolleiding wil dit stapsgewijs realiseren en werkt aan een uitbreiding met vier klaslokalen. Op deze middelbare school wordt veel aandacht besteed aan normen en waarden. De afgestudeerde studenten leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de regio.

Men wil zoveel mogelijk jeugd gratis onderwijs bieden en zo een kans op een goede toekomst. Voor de uitbreiding van het gebouw wordt onze hulp gevraagd. Vastenactie

draagt aan elke euro die wij bijeen brengen nog eens 50 eurocent bij.

In de plaatselijke kerken van de Franciscus parochie in de Bommelerwaard vindt op verschillende manieren de inzameling plaats. In iedere kerk staat wel een collectebus voor uw bijdrage door middel van een vastenzakje of via een machtiging. U kunt ook de dekenale vastenactie rechtstreeks steunen op IBAN rekeningnummer:

NL62 RABO 0326 0178 79

tnv MOV groep Bommelerwaard
(MOV = Missie, Ontwikkeling, Vrede)

VASTENAKTIE

Grote klasse(n)
in India

2014

Uitbreiding schoolgebouw,
St. Joseph's Higher Secondary School
Pastor Jesudoss, Rameshwaram.



H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Hubertuskerk Alem

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Overleden in januari, februari en maart 2014

Op 11 januari is Frans van der
Kammen op 85-jarige leeftijd over-
leden.

Op 4 maart is Diets van Mil- van der
Burght op 91-jarige leeftijd overle-
den.

Gedoopt in Alem

Op 9 maart is Sieb de Ruiter uit
Kerkdriel in de H. Hubertuskerk
gedoopt.

Doopseltoediening

Op zondag 13 juli vanaf 13.00 uur
wordt het doopsel toegediend. De
voorbereidingsavond is donderdag
26 Juni om 20.00 uur in het pa-
rochiecentrum in Kerkdriel.

Bestellen H. Missen.

H. Missen kunt u bestellen bij:
Ger van Boxtel
't Buske 25, tel. (0418) 66 20 63



Vormsel

Op zaterdagavond 15 maart is in
onze kerk door deken M. Dorssers
het sacrament van het vormsel
toegediend aan:

- Gijs Bogers
- Amber Emans
- Chris Hooijmans
- Stef Jansen
- Loes van Lent
- Marleen van Lent
- Femke Overheul
- Lucas Steenbekkers

*Alle vormelingen
Van Harte gefeliciteerd!*



Avondwake werkgroep Alem

“Maatwerk voor de avondwake van de overledene”



Beste parochianen uit Alem

Graag willen wij ons voorstellen als avondwakegroep en de procedure rond het aanvragen voor een avondwake aan u uitleggen.

De avondwake werkgroep bestaat uit vrijwilligers. De groep bestaat uit de vaste bezetting van Conny van Mook en Willem Klavers. Nel van de Hoogen - Brekelmans is de invalkracht, in geval van vakantie of ziekte.

Voor de avondwake en de uitvaart, bij het overlijden van een dierbare, neemt u altijd contact op met het secretariaat/onze secretaresse:

Mw. Christianne van Dierendonck
(0418) 632504

en (eventueel)
Ger van Boxtel
(0418) 66 20 63



Ger van Boxtel regelt in Alem alle praktische zaken rond avondwake en uitvaart.

Ger seint Willem Klavers in en deze neemt dan contact op met de familie om een afspraak te maken voor een bezoek.

Samen met de nabestaanden zetten zij een avondwake in elkaar, waarbij er veel ruimte is voor de familie om een eigen inbreng te hebben, b.v. een mooi gedachteniswoord voor te lezen, zelf muziek uitkiezen, die zo karakteristiek was voor de overledene, en die ten gehore (laten) brengen en andere zaken die de familie belangrijk vindt.

Kortom, er is veel mogelijk. Als een familie alleen maar ideeën heeft maar het niet zelf wil uitvoeren, dan neemt de werkgroep dit graag van de familie over.

Het is uw afscheid van een dierbare, en je kunt het maar één keer doen, dus het moet goed gebeuren!

In de Franciscus parochie gebruiken we bij de avondwake een boekje, dat de volgende opzet kent. Openingsmuziek, opening en woordje door de avondwakegroep, ophangen van het gedachteniskruisje, aansteken van kaarsjes, openingsgebed, 1e lezing, 2e lezing, inschrijven van de naam van de overledene in het “boek der overledenen”, aansteken van de zevenarmige kandelaar, geloofsbelijdenis, collecte, voorbeden en Onze Vader en wees gegroet.

Ons motto is: “Wij maken graag maatwerk van de Avondwake van een overledene”.

Avondwake werkgroep,

Conny van Mook

Willem Klavers

Nel van de Hoogen-Brekelmans





H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
telefoon kerk: 073 - 599 12 15
telefoon koster: 06 - 4800 5229
e-mail:
willibrordusparochie@xs4all.nl
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Ammerzoden

secretariaat bereikbaar:
maandag & dinsdag: 8.00 - 12.00
woensdag, donderdag & vrijdag
van 10.00 - 17.00 uur

intenties idem

Personalia

Gedoopt

5 januari:

Merthe Jongste, Bovendijk 1a
Lizanne van Loon, Boonkamp 28
Lauren van Honk, Van Arkellaan 25

2 maart:

Kaylinn Baggerman, Hopstraat 20
te Hedel

Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen, die kunnen geloven, hopen en liefhebben.

Geboren

Lex, zoontje van Leon en Christel
Veen-Goesten

Van Harte Gefeliciteerd!

Doopvieringen

Zondag 11 mei en 6 juli zijn de doopzondagen. De tijden zijn om 13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur.

Vorbereidende gesprekken: donderdag 24 april en 26 juni in het parochiecentrum te Kerkdriel.



Opgenomen in de vreugde van de Heer

7 februari:

Frida van Delft-Hombergen. Zij werd geboren op 21 juni 1915 te Drunen. Zij woonde de laatste jaren op "de Lindeboom". Op vrijdag 14 februari namen we afscheid van haar in onze kerk en daarna is zij bijgezet bij haar man Theo op de begraafplaats Orthen.

10 maart:

Toontje Durksz-van Wordragen. Na vijf maanden zijn zij weer samen "thuis": 15 oktober 2013 overleed haar man Willem waar ze 63 jaar mee getrouwd was. Op vrijdag 14 maart namen we afscheid van haar in onze kerk en brachten wij haar naar haar man op het kerkhof.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.



Vormsel

Zaterdag 29 maart om 19.00 uur wordt door deken M. Dorssers het H. Vormsel toegediend aan de hieronder vermelde kinderen uit groep 8. De viering zal mede worden opgeluisterd door kinderkoor "Da Capo".

- Mitchel van Beers
- Jonna Dekkers
- Kjeld van Loon
- Maureen van Heel
- Ilse Piek
- Tijs Rademakers
- Harry de Visser
- Natascha Merckx
- Kim Aarts
- Julia Klop
- Ilse Pasnagel
- Quinty Brands
- Teun van Zeelst
- Luud Munsters
- Joanna Luijks
- Madelief de Ruiter
- Lars van Bokhoven
- Bram van den Oord
- Nick van Velzen
- Jochem Zonneveld
- Mella van den Oord
- Kiki van Hemert
- Max Pasnagel

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Eerste heilige Communie

Op 18 mei om 9.30 uur gaan de hieronder vermelde kinderen hun Eerste H. Communie ontvangen van pastor Stefan Schevers en ook deze viering wordt opgeluisterd door kinderkoor "Da Capo" en het opleidingsorkest van fanfare St. Caecilia.

- Esther Merckx
- Robin van de Braak
- Guusje van Uden
- Carinthe van Erp
- Julius Verharen
- Minthe Verbaan
- Harm van Goch
- Elles Deckers
- Julius Roeters
- Davy van Wijk
- Nick van Houten
- Laura Hofstede
- Ellemijn Verhoeven
- Sophie Oomen
- Lizzy Kreemers
- Drieske van Hemert
- Rens Dekkers
- Job van Eeuwijk

Lieve kinderen allemaal van harte gefeliciteerd!





Bedankt

Voor al het werk dat Hans van Zeelst in het verleden ooit voor de Ammerzodense parochie heeft verricht, kreeg hij enkele jaren geleden als eerste de onderscheiding "Parochiaan van het Jaar". Hans zorgt voor alles en nog wat wat met het kerkhof te maken heeft. Een speciale commissie met kerkhofdeskundigen uit het bisdom 's-Hertogenbosch is ook erg blij met de inbreng van Hans. Verder is hij lid van de Contactgroep.

Hans was ook lid van de lectoren-groep. Als zodanig verzorgde hij tientallen woord- en communievieringen. Hans heeft aangegeven dat hij gaat stoppen met dit lectorenwerk. De parochieleiding vindt dit zeer jammer, maar kan niets anders dan dit besluit respecteren.

Hans, heel hartelijk bedankt voor al het werk dat je gedaan hebt voor de lectorengroep.

Bedankt

Een ander lid van de lectorengroep, Tilly van de Knippenberg, heeft ook laten weten dat ze gaat stoppen met haar werk voor de lectorengroep. Met haar welluidende stem en haar organisatietaalent werden de woord- en communievieringen netjes en adequaat verricht. Tijdens de eucharistievieringen hielp ze de dienstdoende priesters op gepaste wijze. Toen een der priesters plotseling verhinderd was, verzorgde Tilly de viering geheel alleen.

Tilly, heel hartelijk bedankt voor al het werk dat je gedaan hebt voor de lectorengroep.

Gedachteniskapel

De gedachteniskapel is van maandag t/m zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Even een moment van stilte, van rust, van bezinning. Een kaarsje branden. U bent welkom.

Vieringen in het Zonnelied en de Lindeboom

vrijdag	28 maart	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag	18 april	Goede Vrijdagviering	Marten Tel
zaterdag	19 april	Stille zaterdagviering	Marten Tel
vrijdag	25 april	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag	9 mei	Oecumenische viering	Marten Tel
vrijdag	23 mei	Eucharistieviering	Pastor Stefan

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur

Aanvangstijd in de Lindeboom 16.00 uur



(Op) Nieuw Leven

*Vit de grauwe grond
groeit plots een krokus,
groen geurende geel,
groots als de morgenstond.*

*De grijze winter voorbij
lammetjes in de wei,
frisse heldere kleuren
die ons weer opfleuren.*

*Schepper van dit leven
help ons door te geven,
de waarde van nieuw Leven
dat groeit door Liefde te geven.*

DE CONTACTGROEP
EN HET PASTORIETEAM
WENSEN U ALLEN
MOOIE PAASDAGEN!



Carnavalsviering 2014

Kinderkoor Da Capo



Gerit van den Bogard

© MooiMaasdnel.nl



H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4

5321 TC Hedel

telefoon 073 - 599 12 16

e-mail:

parochiewerkgroepedel@gmail.nl

IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595

Let op

De betaling van grafrechten, kerk-
bijdragen en misintenties dient u
over te maken op bankrekening:

NL46 INGB 0001 0193 41

t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Willibrorduskerk Hedel.



Agenda

Iedere dinsdag- en donderdag ochtend om 8.00 uur eucharistieviering

zondag	6 april	11.00 uur: eucharistieviering + koffie voorstellen eerste communicanten 13.00 uur: doopviering
woensdag	9 april	15.00 uur: ouderenviering
vrijdag	18 april	15.00 uur: Goede Vrijdag: Kruisweg
zondag	20 april	11.00 uur: eucharistieviering Pasen, m.m.v. Franciscus Vocalis
zondag	4 mei	10.00 uur: eucharistieviering + koffie, m.m.v. Franciscus Vocalis, aansluitend bedevaart naar de Zoete Moeder in Den Bosch 15.00 uur: Rozenkransgebed
dinsdag	6 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
dinsdag	13 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
woensdag	14 mei	15.00 uur: ouderenviering
zondag	18 mei	11.30 uur: eucharistieviering, 1 ^e H. Communie
dinsdag	20 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
donderdag	22 mei	20.00 uur: voorbereidingsavond doop Kerkdriel
dinsdag	27 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
zondag	1 juni	11.00 uur: eucharistieviering + koffie 13.00 uur: doopviering
woensdag	11 juni	15.00 uur: ouderenviering



Geplande doopvieringen

In onze kerk zijn de volgende doopvieringen gepland:

zondag 1 juni om 13.00 uur

zondag 3 augustus om 13.00 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen vinden plaats op:

donderdag 22 mei om 20.00 uur

donderdag 24 juli om 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.

Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 9 april 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenvieringen zullen zijn op woensdag 14 mei en woensdag 11 juni 2014.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (5991216) of naar Bets de Goeij (5993595); dan wordt dat geregeld!

Ook u bent bij die viering van harte welkom!

VASTENAKTIE

Vastenaktie 2014

De Vastenaktie vraagt dit jaar steun voor Grote klasse(n) in India. De informatie is samen met het Vastenzakje bij het parochieblad gevoegd.

Dit jaar krijgt u geen acceptgiro zoals u van ons gewend bent. Door de hoge kosten die het bestellen en laten drukken van acceptgiro's met zich meebrengt, hebben we besloten daarvan af te zien. De meeste mensen maken tegenwoordig gebruik van internetbankieren en op termijn verdwijnen de acceptgiro's helemaal.

U kunt uw bijdrage voor de Vastenaktie overmaken op IBAN rekening

NL62 RABO 0326 0178 79

ten name van MOV-groep Bommelerwaard.

Ook kunt u gebruik maken van de eenmalige machtiging aan het Vastenzakje. Daarnaast staat de Keulse pot achter in de kerk voor uw contante bijdrage. Hartelijk dank voor uw gift.



Bloemenhulde bij het kruis

Jarenlang is het al gebruikelijk in onze kerk, dat de bezoekers van de viering op Goede Vrijdag een bloemetje meebrengen en dat bij de 'kruishulde' neerleggen aan de voet van het kruis. Graag nodigen wij u allen uit om, als u naar de kruisweg komt op Goede Vrijdag, een bloemetje mee te brengen om daarmee het kruis en hem die daaraan gestorven is te eren. Uw bloemen zullen daarna gebruikt worden voor de kerkversiering van Pasen.

Voor de goede orde vermelden wij dat op 18 april 2014 (Goede Vrijdag) in onze kerk de viering is om 15.00 uur.

Mei - Rozenkransgebed

Het is in onze parochie de gewoonte dat in de meimaand op dinsdagmiddag om 15.00 uur het rozenhoedje wordt gebeden. Ook dit jaar willen we die traditie in ere houden. Elke dinsdagmiddag in de maand mei, te beginnen op dinsdag 6 mei, wordt, ter intentie van alle aanwezigen en de intenties die in het voorbedenboek worden geschreven, gebeden dat de Heilige Maagd Maria voor ons voorsprekerster moge zijn bij God. Wij nodigen u allen uit deel te nemen aan dit rozenkransgebed op dinsdagmiddag om 15.00 uur.



Oprechte vriendschap

Er was eens een despoot op wie een aanslag was gepleegd. De dader werd gevonden en ter dood veroordeeld. Als laatste wens vroeg hij: 'Mag ik afscheid nemen van mijn familie, die woont een dagreis ver'. 'En als je niet terugkomt?' vroeg de tiran. 'Mijn vriend zal voor mij borg staan, als ik niet terugkeer mag hij overmorgen gedood worden'. De vriend liet zich gevangen nemen; de veroordeelde verdween.

Op de dag van de terechtstelling dromde de hele stad rond het schavot. Iedereen wilde zien of de dader echt terug zou komen, of dat de vriend zou moeten worden onthoofd. De tijd verstreek, nog een kwartier, nog tien minuten, nog vijf. De beul stapte naar voren... Toen ontstond beweging in de massa, de veroordeelde baande zich een weg door de menigte en beklom het schavot. Een enorm applaus steeg op. Ook de despoot kwam overeind, vroeg om stilte en sprak: 'Vanwege zoveel vriendschap en trouw kan ik niet anders dan oordelen, dat de aanslag op mijn leven niet uit boosaardigheid kan zijn gedaan. Ik schenk beiden genade.'

(Van: Sallustius, 50 voor Christus.)

Vieringen

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD



zaterdag 5 april

17.30 Leyenstein	Euch	SSch
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zondag 6 april

9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Rossum	Euch	BBus
9.30 Velddriel	Euch	JVer
11.00 Zaltbommel	Meditatie	
11.00 Hedel	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus

zaterdag 12 april

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.30 Kerkdriel	Euch Pools	RChw

zondag 13 april - Palmzondag

9.30 Alem	Gebed	
9.30 Ammerzoden	Euch	Bbus
9.30 Velddriel	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	Oecum	Bbus

dinsdag 15 april

19.00 Kerkdriel	Boete/ Biecht	RvdH / SSch
-----------------	------------------	----------------

donderdag 17 april - Witte Donderdag

19.00 Ammerzoden	Euch	RvdH
19.00 Kerkdriel	Euch	SSch
19.00 Velddriel	Euch	JVer
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

vrijdag 18 april - Goede Vrijdag

14.00 Alem	Kruisweg	JVri
15.00 Ammerzoden	Kruisverering	RvdH
15.00 Kerkdriel	Kruisweg	SSch
15.00 Velddriel	Kruisweg	JVri
15.00 Zaltbommel	Kruisweg	BBus
19.00 Kerkdriel	Kruisverering	SSch
19.00 Rossum	Kruisweg	

zaterdag 19 april - Paaszaterdag

20.00 Velddriel	Paaswake	JVer
21.00 Ammerzoden	Paaswake	RvdH
21.00 Kerkdriel	Paaswake	SSch
22.00 Zaltbommel	Paaswake	BBus

zondag 20 april - 1e Paasdag

9.30 Rossum	Euch	BBus
9.30 Velddriel	Euch	JVer
9.30 Alem	Euch	SSch
9.30 Ammerzoden	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri
11.00 Hedel	Euch	BBus

maandag 21 april - 2e Paasdag

10.00 Leyenstein	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus

zaterdag 26 april

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer

zondag 27 april

9.30 Alem	Euch	SSch
9.30 Ammerzoden	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zaterdag 3 mei

17.30 Leyenstein	Euch	SSch
------------------	------	------

zondag 4 mei

10.00 Hedel	Euch	Alle past.
11.00 Zaltbommel	Meditatie	

zaterdag 10 mei

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
------------------	------	------

zondag 11 mei - Moederdag

9.30 Alem	Gebed	
9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Velddriel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
11.00 Zaltbommel	Euch	SSch

zaterdag 17 mei

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Kerkdriel	Euch/Vormsel	MDors

zondag 18 mei

9.30 Ammerzoden	Euch 1eHC	SSch
9.30 Rossum	Gebed	
9.30 Velddriel	Euch	BvBr
11.00 Kerkdriel	Euch	BvBr



11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri
11.30 Hedel	Euch 1eHC	SSch
13.30 Rossum	Euch 1eHC	BBus/JVri

zaterdag 24 mei

17.30 Leyenstein	Euch	Bbus
19.00 Velddriel	Euch	Jver

zondag 25 mei

9.30 Alem	Euch	SSch
9.30 Ammerzoden	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	Euch 1eHC	BBus

donderdag 29 mei - Hemelvaartsdag

9.30 Ammerzoden	Euch	BBus
9.30 Velddriel	Euch	JVer
10.00 Kerkdriel	Euch 1eHC	SSch
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus
12.30 Kerkdriel	Euch 1eHC	SSch

zaterdag 31 mei

17.30 Leyenstein	Euch	SSch
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zondag 1 juni

9.30 Ammerzoden	WoCo	JVri
9.30 Rossum	Euch	BBus
9.30 Velddriel	Euch 1eHC	SSch
11.00 Zaltbommel	Meditatie	
11.00 Hedel	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus

zaterdag 7 juni

17.30 Leyenstein	Euch	Bbus
------------------	------	------

zondag 8 juni - 1e Pinksterdag

9.30 Alem	Gebed	
9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Rossum	Gebed	
9.30 Velddriel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
11.00 Zaltbommel	Euch	SSch

**Soorten vieringen**

Euch = eucharistieviering
 WoCo = woord- en communieviering
 Oecum = Oecumenische gebedsviering

Voorgangers

RvdH = pastoor R. van den Hout
 BBus = pastor B. Bus ofmcap
 SSch = pastor S. Schevers
 JVer = emeritus pastor J. Verhoeven
 BvBr = emeritus pastoor B. van Bronkhorst ofm
 JVri = pastoraal werker J. Vriesema
 PKoen = kapelaan Peter Koen
 MDors = deken M. Dorssers
 RChw = pater R. Chwedoruk
 W = Werkgroep

Wijzigingen voorbehouden.

Zie ook onze website

www.katholiekbommelerwaard.nl

Telefoon pastores

Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers is te bereiken op 073 - 599 12 16

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op het parochiecentrum van Kerkdriel op 0418 - 63 12 15
 ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur



H. Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602

e-mail:
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Kerkdriel

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

Gedoopt:

8 december: Milan van de Heuvel,
Yara Nendels en Nomi Nendels

14 januari: Rick van Herwaarden,
Keano Schouten

16 februari: Lenn Lansdaal, Liam
Lansdaal, Ellemay van Griensven en
Teun Leenders.



Overleden

2013

15 november: Gerarda Buteijn-van Malsen, 71 jaar
19 november: Mientje van Liempt-Comans, 89 jr.
22 november: Cornelia van der Sangen-Straver, 70 jr.
11 december: Joannes van Malsen. 74 jr.
19 december: Albert Piels, 66 jr.
23 december: Johan van Mer, 70 jr.

2014

1 januari: Gijsberdina Lansdaal-van den Oort, 63 jr.
10 januari: Anneke van Herwijnen-van der Meijden, 82 jr.
7 februari: Frits Verhoeven, 75 jr.
11 februari: Marie Rijk-van Kessel, 90 jr.
12 februari: Corrie Verhoeven-van Osch, 75 jr.
16 februari: Henk Verhoeckx, 84 jr.
18 februari: Piet Kooijman, 80 jr.
23 februari: Greta Meijer-van der Heijden, 88 jr.
4 maart: Hendrika van Mil-van der Burght, 91 jr.



Christenvervolging

Met het Paasfeest inzicht, is de publicatie van een door 'Kerk in Nood' uitgebracht rapport over de onderdrukking van christenen in de wereld een appèl om aandacht aan te geven. Het bestrijkt de jaren 2011 t/m 2013. De inhoud is beangstigend. Patriarch van Antiochië, Gregorios III schrijft een voorwoord, waarvan hieronder een samenvatting.

“Ik schrijf dit vanuit Damascus (Syrië) waar wij een hardvochtige, bloedige en pijnlijke kruisweg doormaken en dat al gedurende meer dan twee jaar. Toen Jesus Christus onder het gewicht van zijn kruis bezweek werd Simon van Cyrene te hulp geroepen. Wij hier, hebben ook een Simon nodig om ons kruis te dragen. Meer dan ooit hebben we Jesus nodig om per direct een eind te maken aan deze zware kruisweg, dat ons vervolgens in staat stelt tot de vreugdevolle bestemming van de opstanding te komen.

“Wanneer U de zoon van God bent, kom dan van dat kruis af” (Matt. 27, vers 40)”. Met deze woorden werd Jesus uitgedaagd, vlak voordat hij stierf. Hij leed om alle kinderen Gods te verenigen en nieuw leven te brengen in een gebroken wereld. In alle landen waar christenen vervolgd worden om hun geloof wordt Onze Lieve Heer zelf ook vervolgd, zoals hij aan Paulus

zei toen die op weg was naar Damascus.

Wij roepen op tot dialoog, verzoening en respect voor en tussen partijen, teneinde de crisis op vreedzame wijze op te kunnen lossen. Tot 2011 was Syrië een toevluchtsoord voor christenen uit Irak die daar aan vervolging ontsnapten. Ons land was een baken van hoop voor de Christenheid in het Midden-Oosten. Op het ogenblik moeten deze Irakezen die naar ons land vluchtten, dit nu weer ontvluchten!

Gregorius besluit: “Vrees niet, kleine kudde. Leef met moed en wees een licht in de duisternis van deze dagen.”

Het is triest te moeten constateren, dat van alle gelovigen in onze wereld christenen het meest onderdrukt worden.

Kleding inzameling

Deze halfjaarlijkse inzameling voor Mensen in Nood wordt gehouden op woensdag 23 april van 19-21uur en op donderdag 24 april van 10-12uur. De organisatie 'Mensen In Nood' steunt met de opbrengst van uw overvloedige kleding projecten in de derde wereld. Ga op zoek in uw kasten en op zolder en lever uw kleding in voor dit goede doel op 23 en 24 april. Bij deze al van harte bedankt.

*Werkgroep MOV
van de St Martinuskerk*



Veertig vormelingen

Veertig jongeren uit groep 8 van de basisschool bereiden zich momenteel voor op het Vormsel. Op zaterdag 17 mei komt deken Marcel Dorssers naar onze kerk om hen tijdens de viering van 19.00 uur het sacrament van het Vormsel toe te dienen. Het koor Lavande zal tijdens die viering de zang verzorgen.

Aan die viering is een hele voorbereiding vooraf gegaan. De werkwijze is wel wat anders dan in de afgelopen jaren. Pastor Schevers coördineert in onze parochie de verschillende vormselvieringen. Hij heeft drie lessen gepland, aan de hand van de drie boekjes van het project "G3". De 3 G's staan voor God (of geloven), Geest (van Jezus) en Gevormd worden. Na de eerste twee lessen volgt een bijeenkomst bij de gastouders, waarin de jongeren nog wat verder ingaan op de aan de orde gestelde thema's. Na de derde les volgt een bijeenkomst in de kerk, waarin geoefend wordt, wat er in de viering moet gebeuren. De ouderavond en de eerste bijeenkomst met de vormelingen zijn intussen achter de rug. Pastor Schevers is een uitstekende sfeermaker! Hij weet het serieuze goed te vermengen met een grap of een komische noot. En hij brengt in weinig tijd zoveel ter sprake, dat je wel gedwongen bent goed te luisteren.

Iedereen is welkom op 17 mei!

Afscheid Annie Omloo

Annie Omloo heeft na meer dan 25 jaar trouwe dienst haar werkzaamheden voor het schoonhouden van ons kerkgebouw beëindigd. Zij heeft al die jaren de kar getrokken en er met een aantal mensen borg voor gestaan dat onze kerk er steeds goed verzorgd uitzag. Het is jammer dat ze gestopt is; goed gemotiveerde mensen mis je niet graag, maar we hebben er begrip voor.

Op 18 februari hebben we tijdens een ongedwongen samenzijn met haar medevrijwilligers afscheid van haar genomen. Annie, we bedanken je nogmaals voor je inzet en wij hopen je op andere fronten nog tegen te komen.

Stuurgroep pastoraat

Dodenherdenking

Op 4 mei herdenken we weer allen die vielen of vermoord werden in de Tweede Wereldoorlog. Wat zou het mooi zijn als velen van ons deze herdenking op de vooravond van Bevrijdingsdag zouden bijwonen, ook met onze kinderen, in het mooie kleine kerkje van Alem om daarna mee te gaan in de stille tocht naar het monument, waar destijds drie dappere onschuldige mensen vermoord zijn. Laten we met onze aanwezigheid tonen het verleden niet te vergeten.



Mariakapel weer open

Vanaf 1 mei is de Mariakapel weer open; ons rustpuntje onder de toren. Iedereen kan dan weer binnenlopen voor een momentje van stilte, een gebedje of om een kaarsje op te steken bij Maria. Een meegebracht bloemetje is zeer welkom. De mensen van de werkgroep zorgen ervoor, dat de kapel er straks weer piekfijn uitziet. Het is de bedoeling om in de maanden mei en oktober iedere dinsdag- en vrijdagavond het rozenhoedje te bidden om 7 uur en in de overige maanden steeds op de eerste dinsdagavond van de maand.

Doopschelpjes

De Schelpjesviering op zondag 26 januari is weer druk bezocht en met het jeugdkoor Do-re-mi zeker geslaagd. Na afloop is er echter een aantal schelpjes achtergebleven. Uiteraard hebben wij die bewaard en zijn deze op het parochiecentrum af te halen. Het zijn de schelpjes van: Lois, Javy, Tim, Wiktorija, Luke, Levi, Anna, Yanthe en Yara.

Eerste Communie

De voorbereiding voor de Eerste Communie is al in volle gang. De ouders hebben al goede informatie gehad en kunnen met hun kind aan de slag om te werken in het werkboek dat bij het project hoort. Dit jaar is dit een nieuw project”, “Dankboek” geheten.

Het is op een voor kinderen begrijpelijke manier geschreven. Zij leren op een speelse manier over gedoopt zijn, erbij horen, bidden, samen delen, over de schepping, geloven en wat daarmee te maken heeft.

Er is een speurtocht door de kerk en 23 maart hebben ze zich voorgesteld in de viering. 29 Mei is de grote dag voor 48 jongens en meisjes. Wij hopen dat het een groot feest wordt. Wij hopen ook, dat alle kinderen en hun ouders naar de kerk komen op 22 juni, want dan is de afsluitende viering en daar moet je toch echt bij aanwezig zijn!

Werkgroep Eerste Communie

Vastenaktie

Ook hieraan is reeds hard gewerkt. U heeft de informatie thuisbezorgd gekregen met een vastenzakje en achterop een acceptgirokaart voor wanneer u liever niet cash geeft. Vanaf 11 april worden de vastenzakjes opgehaald. Mist u de collectant, in de kerk staat een bus voor uw vastenzakje; een bijdrage in de brievenbus van het parochiecentrum kan ook. Over het project leest u elders in dit blad. Het is ons niet gelukt voor elke wijk een collectant te vinden; waar dit het geval is wordt een brief met vastenzakje en machtiging bezorgd. Hopelijk heeft u hier begrip voor en draagt u toch uw steentje bij. Dank u wel!

Werkgroep MOV. Kerkdriel



HH. Martinus en Barbarakerk

Mgr. Bekkersplein 4
5328 CK, Rossum
telefoon 0418-661238
e-mail
parochie@rossumhurwenen.nl

IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93
t.n.v. Parochie H. Franciscus HH.
Martinus en Barbarakerk Rossum

secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op donderdagochtend
van 9.30 - 11.30

Bijzondere vieringen

- Vrijdag 4 april 11.00 uur viering in de Vaste Burcht
- Zondag 6 april 9.30 uur Eucharistieviering pastor B. Bus Presentatie communicantjes Met zang door Pro Musica
- Zondag 13 april 9.30 uur Palmpasen - Oecumenische viering in onze kerk. Voorgangers: dominee Davids en pastor J. Vriesema
- Maandag 14 april 14.30 uur viering voor ouderen in het zaaltje
- Vrijdag 18 april 19.00 uur Goede Vrijdag: Kruisweg Met zang door Lavande
- Zondag 20 april 9.30 uur Pasen: Eucharistieviering pastor B. Bus met zang door Pro Musica
- Vrijdag 2 mei 11.00 uur viering in de Vaste Burcht

Let op!

Op 18 mei zijn er twee vieringen: om 9.30 uur een Gebedsviering en 's middags om 13.30 uur zullen zeven kinderen hun Eerste H. Communie ontvangen.

Wij hopen dat het een fijne viering zal worden met veel mensen.



- Zondag 4 mei is er in onze kerk géén viering. Om 10.00 uur is er in de H. Willibrorduskerk in Hedel een gezamenlijke viering, na afloop bedevaart naar de St. Jan
- Zondag 4 mei 19.30 Dodenherdenking; we komen om 19.30 samen bij het monument naast de kerk van Hurwenen.
- Maandag 12 mei 14.30 uur viering voor ouderen in het zaaltje
- Zondag 18 mei 9.30 uur Gebedsviering door werkgroep Met zang door Pro Musica
- Zondag 18 mei 13.30 uur Eerste H. Communieviering door de pastores B. Bus en J. Vriesema
- Zondag 1 juni 9.30 uur Eucharistieviering pastor B. Bus Met zang door Pro Musica
- Vrijdag 6 juni 11.00 uur Viering in de Vaste Burcht



Gedoopt

Op 12 januari Julia Versteeg
Op 12 januari Elle van Doorn
Op 6 februari Mathijs van Ooijen

Mogen deze kinderen opgroeien tot gelukkige mensen.

Overleden

In onze gemeenschap:
Wien Verhoeven - Hoskam
Theo Lam
Wim van Doorn

Op 10 maart is overleden Han Vogel in de leeftijd van 80 jaar.

Na de uitvaartdienst in onze kerk op 15 maart, hebben wij hem mogen begeleiden naar de Alg. Begraafplaats waar zijn lichaam bijgezet werd in het graf bij zijn vrouw Lenny. *Mogen zij rusten in vrede.*

Vervoer

Als u op zondag graag in een andere kerk een viering zou willen bijwonen en u heeft zelf geen vervoer, neem dan contact op met ons door een telefoontje of een briefje in de brievenbus van de pastorie.

Bel: Bertha 512340 of Marleen 662446. Wij zullen dan proberen iets te regelen. Laat wel weten naar welke kerk uw voorkeur uitgaat.



Palmpasen

Oecumenische viering om 9.30 uur, waarin de kinderen met hun mooi versierde palmpaasstokken naar onze kerk komen. Ds. Davids en J. Vriesema zullen voorgaan in deze viering.

Palmpaasstokken maken

Op woensdag 9 april van 14.00 - 15.30 is het weer zover! De kinderen uit Rossum en Hurwenen kunnen dan naar het parochie- zaaltje van de katholieke kerk komen om hun palmpaasstok te maken.

De stokken kunnen zij dan in de Oecumenische Palmpasenviering van 13 april aan alle mensen in de kerk laten zien.

Na de viering gaan wij zoals gewoonlijk in optocht naar de Vaste Burcht om de palmstokken uit te delen aan de bewoners.

Breng op 9 april zelf een stok mee, van 50-70 cm. En nog een tweede stokje zodat je er een kruis van kunt maken. Voor materialen zorgen wij: versiering, haantjes etc.

Wij hopen dat wij 9 april veel kinderen zullen zien, in het zaaltje van de R.K. kerk Mgr. Bekkersplein 4

*Voor informatie: Oecumenische
Werkgroep Rossum/Hurwenen
Chantal Huijgen tel. 06-53958765*



Eerste H. Communie

Ook dit jaar weer communicantjes in onze kerk! Groots hebben we vorig jaar de 1e H. Communie gevierd in onze kerk. We dachten dat het de laatste keer zou zijn! Gelukkig zijn we daarom dat we nu weer een groep enthousiaste kinderen hebben die op zondag 18 mei om 13.30 uur, in een feestelijke viering hun eerste H. Communie van Pastor B. Bus en J. Vriesema mogen ontvangen.

Inmiddels zijn we alweer met de kinderen naar de St. Jan geweest en hebben we een bezoek gebracht aan pastor Bus in het klooster. Dit is inmiddels een traditie waarvan de kinderen en de werkgroepleden erg genieten! Ook is er een bijeenkomst geweest met de ouders en zijn de kinderen gestart met het project.

Op zondag 6 april stellen Tim Spijkerman, Justin Leeuwenhaag, Thomas Prosman, Nienke de Groot, Giaro van Hees, Iris de Groot en Tess Verharen zich voor in de viering om 9.30 uur. *Wij hopen u allen te mogen begroeten in deze vieringen!*

*Communiewerkgroep
Rossum - Hurwenen*

Dopen

Op zondag 11 mei is er in onze kerk gelegenheid om uw kindje te laten dopen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Algemeen Secretariaat tel. (0418) 63 25 04

Vastenactie

In dit parochieblad is een vastenzakje bijgesloten. Met ingang van dit jaar wordt gewerkt met vastenzakjes omdat het drukken en innen van acceptgiro's ons teveel geld gaat kosten. Wij vragen uw financiële steun om klaslokalen te kunnen bouwen in Zuid-Indië. Meer over dat project dat wij steunen vindt u in dit blad op de MOV-pagina's. Wij hopen dat u in deze vastentijd iets kunt missen voor onze medemens in nood. U kunt aan de Vastenactie meedoen, door het machtigingsformulier in te vullen en op te sturen. U kunt ook een contante bijdrage in het zakje doen, en dit dan in de brievenbus van de pastorie stoppen.

Oecumenisch avondgebed

In de aanloop naar Pasen organiseert het Oecumenisch Overleg vier maal een Oecumenisch avondgebed op de woensdagen 19 en 26 maart, 2 en 9 april om 19.15 uur in de Kath. Kerk aan het Mgr. Bekkersplein. Stilstaan bij het thema: "Vallen... en toch opstaan". Elk avondgebed (u bent uiteraard vrij om één of meerdere avondgebeden te bezoeken) wordt een Bijbeltekst gelezen, er wordt gezongen en er is tijd voor bezinning en gebed. De bijeenkomsten duren ongeveer een half uur.

Graag zien we u bij deze avonden, of een enkele avond.



Struikelstenen in Rossum

In de Tweede Wereldoorlog zijn negen joodse inwoners van Rossum door de Duitsers weggevoerd naar een concentratiekamp: Greetje Stranders en haar opa en oma die in de Koningstraat woonden, Josine (13 jaar), haar broertjes Emile (9 jaar) en Silo (5 jaar) van Gelder, hun ouders en hun tante Jacoba Mozes. Hun huis stond op de Maasdijk. Niemand van hen kwam terug. Ze werden ver weg, in Sobibor (Polen), vermoord.

Op 10 april willen we deze vreselijke gebeurtenis gedenken. De schoolkinderen van basisschool De Bogerd doen dat met familieleden van de vermoorde joodse inwoners van Rossum, het bestuur van de Stichting MIKWE uit Zaltbommel (die de herdenking organiseert), dominee Davidse, pastor Vriesema en rabbijn Jacobs, burgemeester Prick en iedereen uit Rossum die er bij wil zijn: vaders, moeders, opa's en oma's. Er worden speciale stenen met een bovenlaag van messing (een soort koper) gelegd voor de huizen in de Koningstraat en op de Maasdijk. De schoolkinderen zullen de stenen dragen. De stenen worden Struikelstenen genoemd. Als je de namen die in de stenen worden gegraveerd leest, moet je met je hart en je hoofd struikelen: er echt bij stil staan dat toen zo iets vreselijks is gebeurd in Rossum, in Nederland en in heel

veel landen. Dat mag nooit meer gebeuren!

De herdenking begint om 13.00 uur in dorps huis De Parel. Daar lezen de kinderen zelfgemaakte gedichten, de rabbijn en de burgemeester en misschien de dominee zullen ook kort spreken. Daarna lopen we naar de huizen waar de Struikelstenen tussen de gewone stenen worden gemetseld. We staan er bij stil en leggen bloemen. Na afloophet is dan ongeveer 15.00 uur - gaan we terug naar De Parel voor een kopje koffie, thee of een beker limonade.



Gebedsvieringen

Vanaf 1 januari zijn we in Rossum en Alem gestart met gebedsvieringen één maal per maand, in onze kerk op de 3de zondag van de maand. Bij ons gaat J. Vriesema voor in deze vieringen. Tijdens deze vieringen speelt Endy Bogaerts op het orgel. Het zijn fijne vieringen tot ieders tevredenheid, de opkomst is goed maar kan natuurlijk altijd beter. Fijn dat we op deze manier toch nog kerk kunnen zijn in ons eigen dorp. Na de viering is er koffie en dat draagt ook bij aan het samenzijn. Fijn als u ook deze vieringen bij wilt wonen.



H. Martinuskerk

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15

IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Velddriel

secretariaat idem

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61



Zelig Pasen!

Bijzondere data

- **Zondag 13 april 9.30 uur** gezinsviering presentatie communicanten en uitreiking palmtakjes met pr. S. Schevers en kinderkoor Martinus Kids.
- **Donderdag 17 april 19.00 uur** Witte Donderdag eucharistieviering met pr. J. Verhoeven en gemengd koor
- **Vrijdag 18 april 15.00 uur** Goede Vrijdag Kruisweg in de kerk met samenwerking school, Jos Vriesema
- **Zaterdag 19 april 20.00 uur** Paaswake gezinsviering met pr. J. Verhoeven en kinderkoor Martinus Kids.
- **Zondag 20 april 9.30 uur** 1e Paasdag Plechtige Hoogmis met pr. J. Verhoeven en gemengd koor
- **Maandag 12 mei 10.00 uur** Zonnebloemviering met pr. B. Bus en pr. J. Verhoeven en gemengd koor
- **Donderdag 29 mei Hemelvaart 9.30 uur** eucharistieviering met pr. J. Verhoeven

Geplande doopvieringen

- Zondag 13 april 2014 pr. S. Schevers (voorbereiding 27 maart 20.00 uur)
- Zondag 8 juni 2014 pr. S. Schevers (voorbereiding 22 mei 20.00 uur)

Vorbereiding in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.



H. Doopsel

De volgende dopelingen zijn gedoopt in de St. Martinuskerk Velddriel en opgenomen in onze parochie:

9 februari: Elena van Doremaele, Veilingweg 12a, Velddriel

9 februari: Linde Nendels, Burg. C.vd Werkenstr. 20, Hedel

23 februari: Lotte Koppelaar, Heerewarden

Ouders en familie van harte proficiat met de dopelingen.

1e H. Communie

Op palmzondag 13 april om 9.30 uur is er een gezinsviering met presentatie van de communicanten en uitreiking van de palmtakjes. Pr. S. Schevers gaat in deze viering voor en het kinderkoor Martinus Kids zal zijn medewerking verlenen. Ook zal het kinderkoor de week daarvoor, 6 april om 11.00 uur, in Hedel bij de presentatieviering van de communicanten zijn medewerking verlenen.

Huwelijk

Op 14 maart 2014 zijn Dorine Nendels en Erik Peffer in onze kerk getrouwd.

We wensen hen Gods zegen toe en de kracht om hun woord van trouw waar te maken, alle dagen van hun leven.

Overleden

Correctie in het vorige blad stond er een foutje:

Julia Bok-van de Meijden overleed op 21 november 2013, 74 jaar.

13 december 2013 Joop Manak, 92 jaar, Kerkdriel.

17 december 2013 Cor Merks, 45 jaar, Voorstraat 10, Velddriel.

5 januari Martien van Bergen, 83 jaar, Kerkdriel

13 januari 2014 Tien van Beurden, 77 jaar, Voorstraat 58, Velddriel.

Mogen zij rusten in vrede.

De nabestaanden wensen we veel kracht en steun in deze moeilijke tijd toe. Sterkte.

Missie Ontwikkeling en Vrede

MOV werkgroep Velddriel

Opbrengst Adventsaktie 2013

Afgelopen advent wordt er ook in onze parochie gecollecteerd voor beter onderwijs in Malawi.

Deze aktie heeft het mooie bedrag van € 280.- opgebracht, waarvoor wij U namens de Afrikaanse mensen hartelijk danken.

*Werkgroep m.o.v. Velddriel
Trees Hooijmans en
Annie van Kuijk*



Paaswake 19 april

Het grote Paasfeest begint in de Paaswake. Dit is een viering die gehouden wordt in de nacht van Paaszaterdag op Paaszondag. De viering is op 19 april al om 20.00 uur. vandaar dat de kinderen best meegenomen kunnen worden om deze viering mee te beleven.

Als we aan kinderen vragen waar ze aan denken bij het woord Pasen, vertellen ze heel vaak dat ze dan denken aan de eieren, de paashaas, en het paasvuur. Maar als je christen bent (in Jezus gelooft), denk je verder dan alleen de paashaas, eieren en paasvuur.

Zowel de christenen als de joden vierten Pasen: voor de joden is dit het Pasen van de geschiedenis, gericht op de toekomst; voor de christenen is Pasen het feest van het opstaan uit de dood van Jezus. Aan het Paasfeest gaat een voorbereiding vooraf, de veertigdagentijd.

In de laatste week voor Pasen, (de Goede Week) worden het lijden en sterven van Jezus herdacht. Pasen is het grootste feest: Jezus staat op uit de dood. Ook wij waren eigenlijk dood door de dingen die we verkeerd doen. Maar doordat Jezus aan het kruis gestorven is, heeft Jezus voor onze zonden betaald. Door op te staan heeft Hij de duivel verslagen, en de kracht van de dood voor altijd vernietigd.

Palmpasenviering

Presentatieviering 1e H. Communicanten

Tijdens de Palmpasenviering op zondag 13 april om 9.30 uur zullen zich 13 kinderen aan u voorstellen die dit jaar hun 1e H. Communie doen. Het betreft dit jaar voor de eerste keer kinderen uit zowel groep 3 als 4. Gezien het kleine aantal kinderen dat nog de 1e H. Communie doet is er voor gekozen om deze viering een keer in de twee jaar te laten plaats vinden.

De volgende kinderen zullen zich die ochtend aan u voorstellen:

- Rudi van Hooff
- Lars Verhoeven
- Britt van Ballegooijen
- Mels Bouman
- Anne van Oers
- Thijs Stevense
- Germa Verhoeven
- Dennis Verhoeven
- Dominique Hobé
- Arjan van den Biggelaar
- Chris van Mook
- Angelo van Hezik
- Gwen van Koetsveld

De feestelijke 1e H. Communie viering zal zijn op zondag 1 juni 2014 om 9.30 uur.

Graag tot ziens op zondag 13 april!



Deken Dorssers op bezoek in Velddriel

Zaterdag 22 februari j.l. ging deken Marcel Dorssers voor in de eucharistieviering met concelebranten pr. R. v.d. Hout en pr. S. Schevers. Het gemengd koor omlijstte de viering met prachtige liederen en vaste gezangen.

In een goedgevulde kerk met voornamelijk Velddrielse parochianen was de deken op uitnodiging van de contactgroep Velddriel hartelijk welkom om zich voor te stellen en later in de pastorie nog nader te leren kennen.

Na afloop kon men aansluitend naar de pastorie waar koffie/thee en iets lekkers klaarstond en op een informele manier kennismaken met de nieuwe deken. Hij is als pastoor werkzaam in Waalwijk en Waspik en woont in Waalwijk in de pastorie.



Mis met drie Heren

Carnaval is “Un zurgeloos fist”

Carnavalsmis in Schumersdurp / Velddriel



Zo verwoordt priester Jo Verhoeven tijdens de carnavalsmis zondagmorgen in de St. Martinuskerk het dagenlange feest waarin met andere kleding aan iedereen hetzelfde is.

‘Een schooister is opeens barones, een bouwvakker voelt zich directeur en een middenklasser is advocaat’. Een gelijkheid dat zich nu manifesteert maar altijd mag blijven. “We denken teveel aan onszelf en hebben geen oog voor de mensen met wie we dagelijks omgaan”.

In het bijzijn van De Veldroad en jeugdraad de Schumers zongen De Martinus Kids prachtig en onbevangen het thema: ‘Un zurgeloos fist’.



H. Martinuskerk

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl

IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38
t.n.v. Parochie H. Franciscus H.
Martinuskerk Zaltbommel

secretariaat idem
intenties Tiny van Steenberg,
adres: zie boven
tel.: 0418-514262

Eerste Communicantjes

De voorbereiding voor de Eerste Communie is al volop bezig. Op 23 februari hebben: Fay Buuron, Samuel Dobbelstein, Gabriëlle van Hees, Mare van der Meijden, Mare van Schijndel, Joep Spoelder zich voorgesteld aan de parochianen van Zaltbommel. Zij doen op 25 mei hun Eerste Communie in de Sint Martinuskerk.

Wij wensen de kinderen en de werkgroep een goede voorbereiding toe.

Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel zijn lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

- 26 december 2013 - Kayan Warman, geboren 17 juni 2013
zoon van Marko Warman en Eliza Wręczycka
- 9 maart 2014 - Sieger van Teeffelen, geboren 4 september 2013
zoon van Marjolijn van Teeffelen en Sarah Fisher

Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Op 9 januari 2014 overleed in Zaltbommel Wil Teelen, weduwe van Arnout Roding. Zij werd op 16 september 1923 in Nijmegen geboren. De uitvaartdienst had plaats op dinsdag 14 januari in de Sint-Martinuskerk. Daarna was de begrafenis op het parochiekerkhof aan de De Virieusingel.

Doris Damen overleed op 14 januari 2014 in Zaltbommel. Hij werd geboren op 6 november 1956 en was de echtgenoot van Trien Roberts. De uitvaartdienst was op zaterdag 18 januari in de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel. De begrafenis vond daarna plaats op de RK. Begraafplaats aan de De Virieusingel.



Vrijwilligers gezocht

Iedereen komt graag in een schoon en opgeruimd huis. Parochianen komen 's zondags graag in een schone en opgeruimde kerk. Om dat zo te laten blijven is een poetsploeg nodig. De laatste tijd zijn wat dames van de poetsploeg afgevallen. Daarom zoeken wij dames en heren die willen komen helpen. Schroom niet en meld je aan!

Wanneer het mogelijk is wordt de priester bij de eucharistieviering bijgestaan door één of twee misdienaars. Het groepje misdienaars is de laatste tijd flink geslonken. Het zou fijn zijn wanneer er jongens en meisjes misdienaar wilden worden. Misschien zijn er eerste communicanten of vormelingen die 's zondags de priester willen helpen.

Jongens en meisjes ga gerust eens met koster Tiny praten of kijk op de website!!!

Bijzondere vieringen

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op woensdag 2 april en 7 mei om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van Zorghuis 'De Wielewaal' is er op dinsdag 15 april en 20 mei om 16.00 uur een Eucharistieviering.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er onder verantwoordelijkheid van de

Raad van Kerken een weeksluiting in de Wielewaal waarin voorgangers uit alle kerken om de beurt voorgaan. Na afloop wordt er met elkaar koffie gedronken.

Op 6 april en 4 mei is in de Sint-Martinuskerk, een meditatieve viering 'Op Adem Komen' om 11.00 uur.

Op Palmzondag is er in de Sint-Martinuskerk een Oecumenische viering. Kinderen van de drie kerken zullen met hun versierde palmpaastok een processie houden door de kerk. Deze stokken kunnen gemaakt worden op woensdagmiddag 9 april van 13.30 tot 15.00 uur in het parochiecentrum. Kosten hiervan zijn € 2.00 inclusief het broodhaantje.

Terugblik kerstmis 2013

De week voor Kerstmis is onze kerk heel druk bezocht. Eerst moesten de stal en de boom gezet worden, voordat de scholen konden komen kijken en vieren. Dinsdag- en woensdagmorgen brachten de kinderen van de Toermalijnschool uit Zaltbommel een bezoek aan de kerk. Ze kwamen luisteren naar het kerstverhaal en kijken naar de stal En de boom. Donderdags kwamen de kinderen van de Christelijke Basisschool "De Leiboom", met hun ouders voor de kerstvieringen. Zaterdagavond was de Volkskerstzang met medewerking van 'De Karel' in een goed bezette kerk.



In de seniorkerstviering, waarbij veel parochianen aanwezig waren, zong het koor Cantare. Na die viering hebben we gezamenlijk koffie gedronken met Kerstbrood.

Ruim 200 mensen kwamen naar de Kerst-singin met het koor Eljakim.

Na twintig jaar weggeweest te zijn kwam het koor "Surprise" weer zingen. in de Nachtmis. Het was vanaf de eerste repetitie in oktober net of ze nooit weggeweest waren. Het koor heeft geweldig gezongen.

"Het was weer een ouderwetse kerstviering", kregen pastor Bus en Tiny te horen. "Surprise" is nu aan het repeteren voor de Paaswake op 19 april om 22.00 uur. Hopelijk is de kerk dan weer tot de laatste plaats gevuld. Wij willen de dames en heren van "Surprise" dan ook heel hartelijk bedanken voor die hele mooie Kerstnachtviering.

Cantare zong Eerste Kerstdag tijdens de Hoogmis, Ook zij zorgde weer voor een sfeervolle viering.

In Zaltbommel kijken we terug op een zeer geslaagde Kerstvieringen. Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken die hieraan meegewerkt hebben, zingend of werkend.

Pastor B. Bus en Tiny



Wil de Vaan onderscheiden

Het is in Mispelgat (Zaltbommel tijdens de Carnaval) een goede gewoonte dat iemand wordt onderscheiden tijdens de Carnavalsmis. Zo ook op zondag 2 maart tijdens de drukbezochte Mis van 11.11 uur die muzikaal werd opgeluisterd door De Mispelkrakers.

Totaal verrast was Wil de Vaan toen Prins Maarten XIV hem vroeg naar voren te komen om de onderscheiding in ontvangst te nemen.

Hieronder zijn verdienste:

- Hij verzorgt al ruim 30 jaar lang het onderhoud op ons kerkhof aan de Vriëusingel;
- Hij doet het gewone onderhoud zoals: snoeien, harken, schoffelen, verwelkte bloemstukken weghalen en dergelijke;
- Ook helpt hij mee met het groot onderhoud zoals snoeien en bomen zagen;
- Hij zet wekelijks de container aan de straat bij het kerkhof en zet die ook weer binnen en hek;
- Hij maakt een praatje met mensen, ondersteunt mensen die het moeilijk hebben op die plaats;
- De kwaliteit van het onderhoud is geweldig, iedereen vindt het kerkhof er verzorgt uitzien;
- Hij zorgt voor een tuin die rust uitstraalt in vele opzichten;
- Wil zorgt er ook mee voor dat wij hier in de kerk jaarlijks een kerstboom hebben staan van een meter of zes hoog;



- Hij gaat die boom mee omzagen bij mensen die de boom kwijt moeten uit hun tuin. En zet de boom dan ook hier weer overeind;
- Hangt de lichtjes en de ballen in de boom, met een ragebol, zodat wij een mooie versierde boom hebben staan met de vieringen;
- Hij richt de boom met de mooiste kant op de plaats waar hij zit;
- En natuurlijk ruimt hij na de kerst-tijd alles weer mee op;
- Zaagt de takken eraf terwijl de ballen en de lichtjes er nog aan en in hangen.

Wij hopen dat hij dit alles nog jaren mag blijven doen!

‘dé hedde mooi veur mekaar’

Dit was dit jaar het motto voor het Mispelgatse carnaval. De “kerkcommissie” van CV ‘de Wallepikkers’ is samen met Pastor Bus en Tiny van Steenberg vanaf oktober vorig jaar enkele keren bijeengekomen om weer een mooie carnavalsviering in de Sint-Martinuskerk in elkaar te zetten. Al twaalf jaar is er op carnavalszondag een viering in de kerk. Naast de gebruikelijke liturgische onderdelen van een heilige mis, wordt steeds het evangelie van die zondag in de preek met het carnavalsmotto van dat jaar verbonden. De muzikale omlijsting van de viering wordt steeds door de Zaltbommelse blaaskapel de Mispelkrakers verzorgd.

Zij studeren nieuwe, bij de sfeer van de Sint-Martinuskerk passende, num-

mers in. Alle kerkgangers, al dan niet in carnavalskledij, krijgen aan het einde van de viering steeds een aandenken aan het thema uitgereikt. Een vast onderdeel is het woord van de Prins aan het eind van de viering, waarbij een vrijwilliger uit de parochie in het zonnetje wordt gezet, en hij of zij een onderscheiding van Prins Maerten krijgt uitgereikt. Dit jaar viel deze eer te beurt aan de heer Wil de Vaan.

Namens Prins Maerten met zijn gevolg wil ik Pastor Bus en Tiny heel hartelijk bedanken voor de ieder jaar opnieuw weer enthousiaste samenwerking en de grote gedrevenheid, waarmee de kerkgemeenschap in Mispelgat het kerkgebouw en de zondagviering open stelt voor alle Mispelgaters, jong en oud, arm en rijk. In de loop der jaren zijn het steeds opnieuw toch weer anderen, die vanwege de mooie verhalen over ervaringen tijdens de viering van vorig jaar, naar de carnavalsviering in de Sint-Martinuskerk komen.

Ik spreek hier de hoop uit, dat wij deze samenwerking nog tot in lengte van jaren kunnen voortzetten en als u denkt, ik wil zo’n bijzondere viering nu toch ook wel eens zelf meemaken, dan bent u bij deze van harte uitgenodigd voor de carnavalsviering op zondag 15 februari 2015.

*Namens Carnavalsvereniging
‘De Wallepikkers’ - Harrie Kessel*



Beknopt overzicht van de tarieven 2014 H. Franciscusparochie

Een volledig overzicht van de tarieven kunt u vinden op onze website:
www.katholiekbommelerwaard.nl

Kerkelijke diensten

Misintentie (stipendium)	€ 10
Huwelijksviering	€ 360
Jubileumviering	€ 270
Uitvaart	€ 450
<i>(incl. absoute en avondwake, indien in dezelfde plaats)</i>	
Avondwake zonder uitvaart	€ 180
Dienst in crematorium na voorafgaande uitvaart	€ 90
Dienst in crematorium zonder voorafgaande uitvaart	€ 180
Absoute op begraafplaats na uitvaart buiten de parochie	€ 75

Begraafplaats

Werkzaamheden m.b.t. enkele en dubbele graven

Graf delven en dichten	€ 350
<i>(indien de kosten hoger zijn dan dit bedrag kan de parochie de feitelijk gemaakte kosten in rekening brengen)</i>	
Ruimingskosten	€ 180

Kosten enkel graf

Grafrechten voor een periode van 20 jaren.	€ 430
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor dezelfde periode	€ 540

ten dubbel graf

Grafrechten per 20 jaar voor een dubbeldiep graf	€ 645
Grafrechten per 20 jaar voor een dubbelbreed graf	€ 860
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor dezelfde periode	€ 540

Kosten Urnengraf

Urnengraf, grafrechten en 20 jaar onderhoud	€ 863
---	-------

Tarieven bij verlenging

Verlenging voor 10 jaar (incl onderhoudsbijdrage)	
Enkelgraf	€ 485
Dubbeldiepgraf	€ 592
Dubbelbreedgraf	€ 700
Urnengraf	€ 432



Oh, die moeilijke banknummers !!!

De start van onze Franciscusparochie in januari 2013, is gepaard gegaan met een kleine financiële reorganisatie. Er waren zoveel verschillende bankrekeningnummers in omloop, dat het bestuur heeft besloten het aantal rekeningen te beperken tot één rekening voor de Franciscusparochie als geheel, en daarnaast zeven aparte rekeningen voor elk van de zeven kerken.

Alle actuele rekeningnummers zijn steeds te vinden in het parochieblad: het algemene nummer op blz. 2, de overige nummers in het informatieblokje boven de zeven plaatselijke kerkrubrieken.

Toch horen we regelmatig klachten van mensen, die geld niet overgeemaakt krijgen. Dat kan liggen aan het feit dat u een niet meer bestaand nummer gebruikt, of aan een verkeerde omschrijving. Voor alle duidelijkheid vermelden we hieronder nog even alle bankrekeningnummers en de correcte omschrijvingen.

Wilt u even in uw administratie controleren of u daar de goede nummers heeft genoteerd? Dank voor de moeite!



Algemeen rekeningnummer

H. Franciscusparochie, Kerkdriel

NL83 RABO 0179 9793 45

Rekeningnummers van de afzonderlijke kerken:

Par. H. Franciscus, H. Hubertuskerk Alem

NL19 RABO 0131 7018 51

Par. H. Franciscus, H. Willibrorduskerk Ammerzoden

NL51 RABO 0102 6011 78

Par. H. Franciscus, H. Willibrorduskerk Hedel

NL46 INGB 0001 0193 41

Par. H. Franciscus, H. Martinuskerk Kerkdriel

NL70 RABO 0125 1045 45

Par. H. Franciscus, HH. Martinus- en Barbarakerk Rossum

NL66 RABO 0144 6023 93

Par. H. Franciscus, H. Martinuskerk Velddriel

NL25 RABO 0153 4015 16

Par. H. Franciscus, H. Martinuskerk Zaltbommel

NL07 INGB 0004 4572 38



Op reis naar Riga, culturele hoofdstad van Europa 2014

Optie 1: Culturele uitwisseling voor parochianen

Woensdag 4 juni t/m zondag 8 juni

Wil je meer zien dan alleen de standaard toeristische hoogstandjes? Ga dan mee, en deel voor even in het dagelijkse leven van mensen in Riga. Beleef vieringen van kerkgemeenschappen, ga naar een opvang voor daklozen, kom in gesprek met jongeren en natuurlijk een avondje naar de opera. We maken kennis met het uitwisselingsproject "house of unity".

(zie: www.pastoorke.nl)

We overnachten in één of twee groepen op appartementen.

Het programma

Woensdag 4 juni vertrekken we als vroege vogels om nog wat aan de dag te hebben. Rond 3.30 gaan we naar vliegveld Weeze. In de ochtend zijn we al in Letland. In de middag gaan we wandelen in de grote parken, de rijke buitenrand van de binnenstad. We bezoeken het Art Nouveau Museum. Dit jaar is in het kader van Riga Europese hoofdstad het voormalige kantoor van de KGB opgesteld als museum.

Donderdag 5 juni brengen we enkele bezoeken aan kerken. We proberen een viering bij te wonen in een bijzondere tak van de Russische orthodoxe kerk die rijk is aan oude ikonen. We bezoeken de seminariekerken en vervolgens het Joodse-

Gettomuseum. We struinen over de grootste openluchtmarkt van Europa en komen op adem in een jongerenmis de Jacobskathedraal.

Vrijdag 6 juni bezoeken we in de ochtend het historische hart van Riga en zien het door de ogen een inwoner. De middag kunt u zelf invullen. In de avond bezoeken we een oecumenisch evenement "de kerkennacht". We gaan naar een baptistengemeenschap en naar enkele oecumenische evenementen in kerken in het centrum.

Op zaterdag 7 juni vieren we onze eigen Nederlandse mis en leren Riga kennen vanaf het water. Ter afsluiting gaan we in de avond naar het Riga Opera Festival met een opvoering van Il Trovatore van de componist Verdi.

Zondag 8 juni is de terugreis, we vertrekken in de morgen naar het vliegveld en zijn rond 14.00 weer thuis vol verhalen.

Globale kosten: € 450 (all in).

Aanmelding t/m april
(maximaal 10 deelnemers)

pastorschevers@gmail.com

tel.: 06 - 24 96 70 35



Optie 2: Jongerenreis Taizé-weekend

vrijdag 26 september tot en met zondag 28 september

Voor jongeren tussen 16 en 35 jaar die zin hebben in avontuur en culturele uitwisseling organiseren we in september een mogelijkheid om deel te nemen aan de Taizé ontmoeting in Riga. Duizenden jongeren komen in Riga samen. Je slaapt veelal in gastgezinnen of in parochies. Je hebt deel aan het echte leven!



Zaterdagmorgen zijn er gespreks-groepen. Na het gezamenlijke mid-dageten in het centrum van de stad kunnen deelnemers kiezen uit workshops rond thema's als sociaal engagement in de samenleving, geloof en innerlijk leven, cultuur, kunst en andere onderwerpen. Ook het gezamenlijke avondgebed met duizenden jongeren en het avondeten zullen plaatshebben in het centrum van de stad.

Globale kosten: € 250 per persoon.

pastorschevers@gmail.com

tel.: 06-24967035



Man bijt hond

Op aswoensdag belde een team van het T.V.-programma 'Man bijt hond' aan bij de Ammerzodense pastorie. De vraag aan onze koster Tini Nooijen was of er een priester thuis was. Tini kon vertellen dat er geen priester in Ammerzoden woonde. 'Om een priester te kunnen spreken', zo stelde Tini, 'moet je in Hedel zijn!' Het camerateam van 'Man bijt hond' reed daarop naar Hedel en maakte daar opnamen. Pastor Stefan Schevers ontving hen en maakte samen met de cameralieden een zeer aangenaam filmpje dat u allen op aswoensdag om 7.00 uur in de avond hebt kunnen bekijken. Stefan maakte een zogenaamde STEFAN-glossy.

Uitzending gemist? www.katholiekbommelerwaard.nl/?p=news&id=428



Hoi Kids

Vrijdag 18 april is het Goede Vrijdag. In veel kerken wordt er dan een tocht langs de kruiswegstaties gehouden. Dat zijn afbeeldingen over het lijden van Jezus op zijn laatste dag. Weet je wat ze betekenen? Hieronder de uitleg van de afbeeldingen.

1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Dit was in het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus.

2e Statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders.

De Romeinse soldaten brengen een groot houten kruis, dat Jezus moet dragen. Het is zwaar en ruw. Jezus loopt ermee naar Golgota.

3e Statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis.

Jezus is vermoeid, en valt. Maar hij moet verder.

4e Statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder.

Nadat Jezus een heel eind gelopen heeft, ziet Hij zijn moeder Maria tussen de menigte staan. Zij wil Hem helpen, en huilt.

5e Statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen.

De soldaten, die meeliepen, zagen dat Jezus zwak was. Ze kozen gewoon iemand uit de menigte en dat was Simon van Cyrene. Hij draagt het kruis een heel eind voor Jezus.

6e Statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus af.

Veronica stapte uit het volk naar voren met een doek, en veegt Jezus zijn gezicht schoon. De doek heeft ze bewaard.

7e Statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis.



8e Statie: Jezus troost de huilende vrouwen.

Op zijn kruisweg komt Jezus een groep Jeruzalemse vrouwen tegen. Ze huilen om hem, omdat hij zo veel lijdt.

9e Statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis.

Voor de derde maal valt Jezus. Hij heeft veel bloed verloren. De hete zon brandt op zijn huid.

10e Statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd.

De soldaten doen Hem zijn kleren uit en laten Hem hulpeloos verderd staan.

11e Statie: Jezus wordt aan het kruis genageld.

Nu laten ze Jezus op het kruis liggen. Ze strekken zijn armen uit en slaan Hem met spijkers door zijn handen en voeten aan het kruis.

12e Statie: Jezus sterft aan het kruis.

Rond drie uur werd het donker in de hele streek. Jezus riep met luide stem: "Vader in uw handen beveel ik mijn geest". En hij stierf.

13e Statie: Jezus wordt van het kruis afgenomen.

Nadat Jezus gestorven is aan het kruis, nemen een paar vrienden zijn lichaam voorzichtig van het kruis en leggen Jezus in de armen van zijn moeder. Ze verzorgen hem.

14e Statie: Jezus wordt in het graf gelegd.



Kijk ook naar de speciale kids-pagina op onze website:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids

foto: Stephen Downes



Wie gaat er met Stefan Schevers mee naar Riga?

Lees hoe op blz 44...

