





Parochieblad

Franciscus tussen de Rivieren is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard.

Jaargang 2, nummer 5
December 2013

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.000 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: *i*Moose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: Dinsdag en Donderdag
van 9.30 tot 13.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u inspreken
op een antwoordapparaat of bellen
naar het ingesproken noodnummer.

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het *Algemeen secretariaat*.

Algemene bankrekening

IBAN: NL83 RABO 0179 9793 45
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

Kopij

12 maart 2014 is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer. Dit zal worden bezorgd rond 5 april 2014.

www.katholiekbommelerwaard.nl

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• **hoofdredacteur:**

Jos Vriesema (0418-631215)
josvriesema@martinusparochie.nl

• **samenstellers:**

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• **contactpersonen:**

Alem:

Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:

Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:

Cees Janmaat (0418-632001)
jacktar@concepts.nl Riet Corten

Rossum:

Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings

Velddriel:

Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:

Tiny van Steenberg
(0418-514262) tiny.henk@hetnet.nl
Han van der Waal



Vrede op aarde!

Het laatste parochieblad van 2013 is - hoe kan het ook anders - het kerstnummer. Heel ons land is in kerst sfeer: overal groene bomen, duizenden lichtjes en die muziek die zo kenmerkend is voor deze tijd van het jaar.

Kerstmis is zo'n mooi feest, omdat de kille en donkere wereld buiten, zo contrasteert met de warmte en gezelligheid binnen. Daarom is het ook in alle opzichten een huiselijk feest, een feest dat je viert met elkaar.

Maar kerstmis is meer dan dat, we mogen met elkaar ook de geboorte vieren van een kind in een stal, want ieder jaar met kerstmis wordt dat verhaal opnieuw verteld en het wordt zichtbaar gemaakt in de kerststal die in huizen en kerken zijn eigen plaats heeft.

Wist u trouwens, dat de kerststal is "uitgevonden" door Franciscus? Elders in dit nummer kunt u daarover lezen. Hij wilde het verhaal van het kind in de kribbe dichterbij de mensen brengen, en tot op heden is die kerststal onlosmakelijk verbonden met ons kerstfeest.

Boven de stal in Betlehem zingen de engelen over "Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil". Dat is de eigenlijke kerstbood-

schap: de vrede is op aarde gekomen in de gestalte van een pasgeboren kind. Het verlangen van mensen naar vrede, naar een einde aan oorlog, armoede en onrecht, ziekte en dood, krijgt een antwoord in dit kind.

Dat klinkt als een onmogelijkheid: hoe kan een klein en pasgeboren kind een teken van vrede zijn? Maar kijk eens goed in de kerststal:

dat kindje in de kribbe kijkt ons aan en strekt zijn handen naar ons uit. Het nodigt ons uit om mensen van vrede te worden. Voor veel mensen is het moeilijk om dat langer dan een paar dagen vol te houden, maar ieder jaar opnieuw worden we uitgenodigd

om naar het kind in de stal te komen kijken en te geloven, dat een wereld van vrede mogelijk is.

Nog een paar dagen en dan gaat een nieuw jaar, 2014 van start. Het eerste parochieblad dat dan verschijnt is het paasnummer, maar omdat Pasen volgend jaar erg laat valt (op 20 april), zult u wat meer geduld dan anders moeten hebben. Voor nu wil ik u namens de redactie een Zalig Kerstfeest en een Gezegend en Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

*Jos Vriesema,
hoofdredacteur*





Hoe Clara en Franciscus Kerstmis beleefden

Franciscus was ontroerd, blij en dankbaar als hij Kerstmis vierde. In Greccio, een klein stadje in Italië, bracht hij mensen op de been om midden in de nacht dit kerstgebeuren samen te beleven. In een bouwvallige schuur werd met een levende os en ezel en een kribbe het kerstverhaal in scene gezet. De mensen trokken met brandende fakels, zingend en biddend naar de schuur waar Franciscus het kerstevangelie zong en preekte over dit Mysterie van Gods Menswording.

Het raakte de mensen die nu van dichtbij konden beleven onder welke omstandigheden Jezus werd geboren. Toch vond Franciscus dat er echt feest gevierd moest worden. Met Kerstmis moest de dankbaarheid van de gezichten stralen en iedereen, ja heel de schepping moest kunnen meegenieten van Gods komst in ons menselijk bestaan. Van Franciscus, die heel streng en sober leefde, mocht er op Kerstmis niet gevestigd worden. Zelfs niet op Vrijdag, de dag van de kruisdood van de Heer.

En bij Clara, zijn trouwste volgelinge, treffen we dezelfde feestelijke beleving van het kerstmysterie aan. In haar leefregel - de eerste kloosterregel door een vrouw geschreven - schrijft zij: 'De zusters zullen altijd vasten, maar met Kerstmis, op welke dag dat ook

valt, mag hen tweemaal een maaltijd worden opgediend.'

Op het einde van haar leven is zij niet in staat om naar de nachtmis te gaan. Zij moet in bed blijven. Toch was zij met haar hart zo geheel betrokken op dit Mysterie van Gods liefde, dat zij desondanks vanaf haar ziekbed alles helemaal meebeleefde.

Haar levensbeschrijver vertelt dit aldus: 'Zoals Clara in haar ziekte bij haar Christus was, zo bezocht ook Christus haar in haar ziek zijn. In die kerstnacht, wanneer de wereld met de engelen het pasgeboren kind toejuicht, gingen alle zusters naar de kapel voor het vroege ochtendgebed en lieten hun zwaar zieke moeder abdis alleen. Toen Clara over de pasgeboren Jezus begon na te denken en zij er verdrietig over was dat zij niet aan hun lofzangen kon deelnemen, verzuchtte zij: 'Heer God, daar ben ik nu, op deze plaats helemaal alleen bij U achtergelaten.'

Toen begon haar plotseling dat wonderbare gezang, dat in de kerk van de heilige Franciscus gezongen werd, in de oren te klinken. Zij hoorde de jubel van de zingende broeders, zij luisterde naar de liederen van de zangers. En dan te bedenken dat die kerk helemaal niet zo dichtbij was. Dus menselijk-



kerwijs zou dit niet te horen zijn geweest, als niet door Gods werking die plechtigheid bij haar was gebracht, ofwel haar gehoor boven menselijke maat was gescherpt.

Wat heel dit klankwonder nog overtrof, was dat zij zelfs de kribbe van de Heer mocht zien. Toen haar zusters 's morgens bij haar kwamen, zei Clara: 'Gezegend zij de Heer Jezus Christus. Toen jullie mij alleen gelaten hebben, heeft Hij, de Heer, mij niet alleen gelaten. Door de genade van Christus heb ik werkelijk de hele plechtigheid gehoord, die deze nacht in de kerk van de heilige Franciscus gevierd werd.'

Natuurlijk kan ik mij voorstellen dat u zich afvraagt of deze gebeurtenis geen verzinsel is. Maar meerdere zusters, die samen met Clara leefden, vertelden dit gebeuren, in het proces van onderzoek naar de heiligheid van Clara, na haar dood.

Wij mensen van deze tijd hebben moeite met dit soort vrome verhalen. Persoonlijk ben ik wel wat ja-loers op Franciscus en Clara. Zij gingen helemaal op in Gods liefde en tederheid, zoals die tot uiting kwam en komt in zijn Menswording. God wil bij ons komen, niet oppermachtig en afstandelijk, maar ontroerend nabij als een kwetsbaar kind, dat onze liefde en gelovige verzorging vraagt in de kwetsbare mensen om ons heen.

pater Bertus Bus

Lourdes 2014

Bisdom van 's-Hertogenbosch houdt van 26 april tot en met 3 mei 2014 een bedevaart naar Lourdes. Mgr. A. Hurkmans: "Regelmatig hoor ik nog positieve verhalen over de bedevaart naar Rome in 2009; ik weet uit ervaring dat een bedevaart mensen met God en met elkaar verbindt. Daarom is het mijn vurige hoop dat ik met jong en oud, met ziek en gezond, in 2014 naar Lourdes op bedevaart mag gaan." Hoofdaalmoezenier van deze bedevaart is pastoor-deken Theo van Osch.

Wij gaan met de TGV-trein en sluiten aan bij de groep uit Drunen (Parochie Wonderbare Moeder). De kosten zijn € 869,- + € 210,- voor een 1-persoons-kamer. VNB-reizen uit 's-Hertogenbosch organiseert de reis voor het bisdom. De folders liggen in de kerk.

Mocht u zorg nodig heeft, dan kunt u toch met de bus naar Lourdes. In de VNB Lance is plaats voor pelgrims die van een (elektrische) rolstoel gebruik maken of die liggend vervoerd moeten worden. Ook begeleiders kunnen met de VNB Lance meereizen. Medische en verpleegkundige zorg is aanwezig tijdens de busreis en in Lourdes.

Freek van Genugten, (073) 6122058
fvgenugten@bisdomdenbosch.nl

Pastoor Ron Van den Hout,
f2hcvdhout@hetnet.nl



Beste Parochianen,

Om een liefdevolle gemeenschap rond het Woord en de Sacramenten van Jezus Christus goed te laten functioneren, zijn vele handen, talenten en gebeden nodig. Het één is beslist niet belangrijker dan het ander. Wij allen zijn ledematen van de kerk van Christus. Ruim drie jaar zit ik nu in het kerkbestuur, aanvankelijk in de Pastorale Eenheid en vanaf januari in het bestuur van de H. Franciscusparochie. Graag stel ik me aan U voor, Mirjam Duijts-As geboren in Utrecht, ruim dertig jaar woonachtig in Hedel, getrouwd met een lieve man, moeder van vijf wat oudere kinderen en werkzaam als medisch verloskundige.



Geboren na de oorlog, heb ik van huis uit wel de waarden en normen van het geloof meegekregen maar relatief weinig geloofskennis. Als jonge moeder miste ik dat heel erg. Na wat zoeken ben ik terecht gekomen bij de opleidingen die in de jaren negentig zijn gestart op het Sint-Janscentrum in Den Bosch. Geloofscursussen en bijbelcursussen zijn voor mij heel belangrijk, zij helpen mij om met vallen en opstaan handen en voeten te geven aan mijn geloof. Ook dit jaar doe ik weer een Bijbelcursus, over het

Johannesevangelie. Heel wat jaren heb ik kinderen geholpen met hun voorbereiding op hun eerste Heilige Communie en Vormsel en ook dit jaar hoop ik de vormelingen uit Hedel weer te gaan begeleiden.

Heel bijzonder is het dan ook om vanuit een meer zakelijk perspectief mij met kerk en parochie te mogen bezighouden. Niet gemakkelijk in een tijd waarin zowel de Kerk als het geloof onder druk staan en er nog steeds sprake is van een dalend kerkbezoek. Kerkgebouwen zijn belangrijk voor mensen omdat het plekken zijn van gemeenschap, plekken waar mensen bij elkaar willen zijn en waar geloof en emotie met elkaar gedeeld worden. Het voelt goed om in een bestuur te functioneren waarin we allemaal zonder uitzondering hiervan doordrongen zijn.

Desalniettemin ontkomt het bestuur er niet aan snoeiharde maatregelen te nemen. Het kerkbestand dateert uit een tijd dat iedere katholiek meermalen per week naar de kerk ging. Er zijn te veel kerken en ze kosten te veel. Toch moet het naar mijn inzien mogelijk zijn om warme plekken van hoop en geloof te creëren. In de eerste christentijd waren mensen heel vindingrijk en vernieuwend, zij za-



gen kans de Kerk te laten bloeien. Van ons wordt ook gevraagd te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Nu mensen ook buiten hun woonplaats gaan kerken is het goed dat ze anderen kunnen ontmoeten. Ik pleit er dan ook voor om na de zondagse vieringen heel regelmatig samen koffie te drinken.

Elk bestuurslid heeft een min of meer eigen aandachtsgebied zoals bouw, grond of financiële zaken. Ik heb de taak om vooral de plaatselijke vrijwilligers te ondersteunen. Zonder vrijwilligers is er geen Kerk. Zij vormen de handen en voeten van de parochie.

Het jaar 2013 is een jaar met vele emoties, een jaar waarin zeven parochies bij elkaar zijn gebracht om te komen tot één parochie met verschillende gezichten, een jaar waarin we aan de gedachte moeten wennen op termijn afscheid te gaan nemen van enkele kerkgebouwen. Als voltallig bestuur hebben we de afgelopen tijd alle kerken bezocht om zo enigszins een inzicht te krijgen in alle noden en verlangens. 2014 wil ik het jaar van de vrijwilligers maken, een jaar waarin we elkaar leren kennen en waarderen, zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Ik zal hiertoe het initiatief nemen en de vrijwilligers en hun afgevaardigden hiervoor benaderen.

Mede namens het voltallig bestuur wens ik U van harte een Zalig Kerstfeest toe.

Mirjam Duijts-As

Adventsactie: onderwijs

Met de jaarlijkse Adventsactie geeft de katholieke kerk uiting aan haar solidariteit met de derde wereld. We helpen mannen en vrouwen die vanuit Nederland samenwerken met de Kerk ter plaatse. In onze Franciscusparochie is gekozen voor het project 'Onderwijs in afgelegen gebied'. De Adventsactie wil hier € 25.000,- aan bijdragen en vraagt ook onze steun.

Het Afrikaanse Malawi is een van de armste landen ter wereld. In een afgelegen gebied in het noorden is geen elektriciteit en voor water moet men veertien kilometer lopen. Veel mensen zijn ziek en leven in grote armoede. Zij vragen ons te helpen bij de bouw van een basisschool. Ria Jongerius kent het gebied goed en werkt voor een stichting die daar onder meer actief is op het gebied van gezondheidszorg.

Een goede opleiding van mensen is een eerste stap naar een betere toekomst. In Kosongwe zijn twee klaslokalen gebouwd, maar men wil een volwaardige school bouwen. Nu al komen zo'n driehonderd kinderen naar de geïmproviseerde school, waar zij leren schrijven met hun vinger ik het zand.

Geef via de collectebus of stort op IBAN: NL89 INGB 0653 1000 00
tnv: Adventsactie Den Haag.



Kerstliederen

Een paar weken geleden kwam in het nieuws dat er twee bekende kerstliederen niet meer mochten worden gezongen: De herdertjes lagen bij nachte en Stille nacht, heilige nacht. Er ontstond de nodige ophef. Logisch, want deze liederen zijn zo algemeen bekend, dat niemand zich een verbod kan voorstellen.



Weten wij eigenlijk wat er aan de hand is? Kennen wij de feiten en de achtergronden van dit nieuws? Ik weet het volgende wel: sinds de invoering van de Nederlandse taal in de liturgie zijn er veel liederen geschreven en gebruikt. Vanuit Rome werd en wordt aan de bisschoppen de opdracht meegegeven om een lijst op te stellen van liederen die voor de liturgie geschikt zijn.

Er zijn inhoudelijk eisen. De voorkeur gaat uit naar psalmen en andere liederen die in de Bijbel voorkomen. Vervolgens komen gezangen in aanmerking met andere Bijbelse teksten en uit andere liturgische bronnen. Tenslotte zijn er

vrije composities, waarbij in acht moet worden genomen dat ze uiting zijn van het katholieke geloof en geschikt zijn voor de betreffende plaats in de liturgie.

Er zijn ook kwaliteitseisen. Wist u dat Stille nacht, heilige nacht niet voorkomt in de bundel die wij in onze kerken gebruiken! Kijkt u het maar eens na. De samenstellers van deze bundel - en dat waren niet de bisschoppen - vonden het om muzikaal-liturgische redenen niet geschikt! Er zijn overigens meer volksliederen die niet in de GvL voorkomen.

De bisschoppen zijn een lijst aan het opstellen met liederen die worden goedgekeurd voor de eucharistie. Deze lijst is in ontwikkeling, en er blijft dus ruimte voor creativiteit. Teksten in de liturgie - en daar horen ook de liederen bij - behoeven die goedkeuring om de eenheid in de Kerk te bewaren. Er is geen lijst van verboden liederen. De bisschoppen gaan uit van het positieve.

Mede namen het pastoraal team en het bestuur wens ik u allen een

***Zalig Kerstfeest en
een Gezegend 2014!***

*Ron van den Hout
Waarnemend pastoor*

P.S. Hebt u zich al opgegeven voor de bedevaart naar Lourdes?



Franciscus Vocalis

Op 1 januari 2013 is in de Bommelerwaard de nieuwe RK Parochie Heilige Franciscus tot stand gekomen.

Tijdens de plechtige openingsviering van 6 januari is gezongen door een gelegenheidskoor bestaande uit zangers vanuit de hele Franciscusparochie. Het achterliggende idee/plan, om een eenheid en verbondenheid uit te stralen die uitstijgt boven de eigenheden van de voormalige zeven parochies, mag zeker als geslaagd worden beschouwd. Jammer dus om het bij die ene keer te laten. Waarom niet een permanent koor opgericht dat ten dienste staat van al onze kerken en waarop een beroep gedaan kan worden op momenten dat een koor zeer gewenst is en op de desbetreffende locatie geen koor beschikbaar is; ofwel wanneer het karakter van een viering parochiebreed genoemd kan worden?

En zo heeft, met steun van pastores en parochiebestuur, op woensdag 30 oktober 2013 het gemengd bovenlokaalkoor Franciscus Vocalis het levenslicht aanschouwd. Met groot enthousiasme is begonnen aan de voorbereiding van de muzikale verzorging van de viering op kerstavond om 19.00 uur in de Wilibrorduskerk in Hedel. Direct werken aan een concreet doel op korte termijn: geen kat-uit-de-boomkijken, maar meteen het oog richten op een te leveren prestatie,

geen-woorden-maar-daden. En dat blijkt te werken: met een kleine twintig personen gaan we als een speer, de snee zit er goed in!

Echter, de samenstelling van de groep is nog niet ideaal en daarom onze oproep:

- kun je zingen, zing je graag en ben je een beetje stemvast
- houd je van welluidende, goede, niet te moeilijke liederen in breed perspectief
- wil je zo nu en dan zingen in één van onze kerken, maakt niet uit welke
- ben je de woensdagavond beschikbaar van 20.00 tot 22.00 uur?

Kom dan eens vrijblijvend meedoen op een repetitie in school De Pollenhof, Kasteellaan 2 te Hedel of bel /mail de voorzitter a.i.:

mevrouw Esther van Duijnhoven
telefoon 06 - 48 96 46 55
franciscusvocalis@gmail.com

Ter geruststelling tot slot nog de opmerking dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat Franciscus Vocalis de bestaande parochiekooren beconcurrereert of zelfs gaat verdrijven. Als bovenlokaal koor heeft FV zuiver een aanvullende status ten behoeve van de hele regio. Evenmin is het de bedoeling om leden van de bestaande koren over te halen om 'hun' koor te verlaten, integendeel, het eigen koor blijft nummer één!



Van de bestuurstafel

- Het bisdom heeft een investeringsstop afgekondigd voor wat betreft de gebouwen waarvan niet zeker is of we die voor de toekomst nodig hebben. Alle investeringen worden sowieso kritisch bekeken. Alle gebouwen worden wel wind- en waterdicht gehouden. Dit alles zoals gewoonlijk alleen met toestemming van het bisdom.
- De kunstschaten van de Rossumse kerk moeten nog geïnventariseerd worden. Wie wil dit doen?
- De organisatie van de actie Kerkbalans 2014 is in volle gang.
- Het bestuur heeft in de afgelopen maanden overleg gehad met elk der zeven contactgroepen in de parochie. Wij hopen daarmee het onderlinge contact te verstevigen.
- Er is aangifte gedaan van vernielingen aan de fietsenstalling en het kerkgebouw van de Martinuskerk in Kerkdriel.
- In Hedel wordt het kerkhof voortaan onderhouden door een werkploeg onder leiding van Jacques Janssen. Als U mee wilt doen, kunt U zich daarvoor ter plaatse of telefonisch aanmelden!



- Het bisdom 's-Hertogenbosch organiseert een reis naar de Franse bedevaartplaats Lourdes.
- De Nieuwsjaarsreceptie 2014 zal plaatsvinden op woensdag 8 januari in het parochiecentrum aan de Hertog Arnoldstraat in Kerkdriel.
- Er is een nieuw parochiebreed koor opgericht. De naam is 'Franciscus Vocalis'. Het koor staat onder leiding van Bart van der Wiel en Ton Nagel. Er wordt op woensdagavond gerepeteerd in de RK Basisschool De Pollenhof in Hedel.
- Op 15 december zal fanfare La Harpe uit Velddriel een kerstconcert verzorgen in de H. Martinuskerk in Velddriel

**Zalig Kerstmis en een
Gezegend 2014!**



Advent: de blik op de toekomst

Het is altijd even wennen: op de eerste zondag van de advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Eigenlijk is het feest van Kerstmis het begin van het nieuwe jaar (heel mooi: na de kortste dag van het jaar, gaan we weer toelevan naar het licht), maar de vier weken dat we ons voorbereiden op Kerstmis horen daar ook bij.

Met de eerste zondag van de advent heb ik het eigenlijk altijd moeilijk. Dit jaar valt die zondag op 1 december en zelf ben ik - net als veel andere mensen - dan nog helemaal in Sinterklaasstemming. Maar ja, de kerkelijke kalender houdt daar geen rekening mee!

Maar dan nog is de advent een lastige tijd. Omdat Kerstmis zo'n groot feest is, krijgen we vier weken om daar naar toe te kunnen leven. Het duidelijkste teken daarvan is de adventskrans: iedere week wordt er een kaarsje meer op aangestoken, en als de vier kaarsen branden is Kerstmis al heel dichtbij.

Maar de werkelijkheid is anders: al voor Sinterklaas staan bij ons in het dorp de eerste kerstbomen al in de huizen, ook scholen en winkels schakelen moeiteloos over van Sint op Kerst. De feestverlichtingen in de straten en de overvloed aan

nieuwe en oude kerstliederen die overal klinken, geven je het gevoel dat het feest al lang aan de gang is.

Advent is vandaag de dag: even een stapje terug doen, beseffen dat het feest van Kerstmis pas begint op de 25e december - of op de vooravond daarvan, maar niet eerder. Advent betekent voor mij: tijd nemen om na te denken over wat kerstmis eigenlijk betekent. God die in ons midden wil wonen, die geboren wordt als een kind ergens achteraf, in een stal.

Advent is voor mij ook luisteren naar de oproep van Johannes de

Doper, die ons oproept om ons om te keren, als mensen die leven uit de verwachting van de komende, de Messias.

Advent is ook: je in je hart laten raken door het verhaal van Maria, het verhaal van een jong meisje, dat een centrale rol mag vervullen in Gods verhaal met de mensen. Maria's lied, het Magnificat, hoort helemaal bij de advent, in alle opzichten een tijd van verwachting.

Advent: een paar kostbare weken: neem de tijd om stil te worden in jezelf, het feest van Kerstmis wordt er alleen maar mooier door!

Jos Vriesema



20 jaar 'vakantiepastoraat' op Terschelling

Wellicht weet u dat pastor Ben van Bronkhorst al jaren vakantie houdt op Terschelling, een van de mooiste Waddeneilanden.

Dit jaar deed hij dat voor de twintigste keer. Hoe is dat zo gekomen? En wat doet hij daar dan allemaal? Over het wat en hoe schreef hij een artikel voor de bladen van Terschelling. Hij vindt het leuk om ook u iets te vertellen over zijn 'vakanties' op dat eiland.

Na een enigszins mislukte vakantie mocht ik, Ben van Bronkhorst ofm., op voorspraak van pater Jan Hoekstra ofm., in de herfstvakantie van 1992 nog een weekje vakantie houden op de r.k. pastorie van Terschelling in Midland.

Binnen enkele dagen kreeg ik van de heer Twisk, voorzitter van de Parochievergadering, het verzoek om vanaf 1993 deel uit te maken van de rij "vakantiepastores" gedurende het seizoen. Sindsdien heb ik, met uitzondering van één jaar, geprobeerd de diensten in de r.k. kerk gedurende twee vakantieweeken zo goed mogelijk te verzorgen.

Daarbij ondervond ik veel medewerking van een aantal Terschellinger parochianen die ik daarvoor zeer dankbaar ben.

Wat deed ik allemaal in die jaren?

- Ik verzorgde de weekendvieringen op zaterdag om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur. Soms was daarbij een organist; meestal verzorgde Ralph Weber de muzikale begeleiding op gitaar. Van hem had ik ook veel assistentie als het ging om Duitse gasten.
- Een viertal huwelijken werden gesloten met mij als officiële getuige namens de kerk. Een van die huwelijken was deels in het Duits en deels in het Engels.
- Meerdere kinderen heb ik gedoopt. Geen enkele dopeling was afkomstig van het eiland. Allen van de wal en twee uit Duitsland.
- Eenmaal deed ik een uitvaartdienst: die van Piet Smit uit Lies (eind augustus 1998).
- Vanaf 2009, nadat ik 65 was geworden, verzorgde ik elk jaar de Kerstavondviering en de diensten van de Goede (Stille) Week en die van Pasen.
- En, vooral, genoot ik van heerlijke vakanties op een prachtig en fantastisch eiland.

• GROETEN UIT TERSCHELLING •



Bijzondere ervaringen

- In 2011 een viering op zondag samen met twee bisschoppen uit Australisch Nieuw Guinea die op Terschelling waren vanwege een project voor hen van dokter M. Swiers. De halve wereld bij elkaar op een klein eiland!

- In 1995 twee dagen opgetrokken met een opnameploeg van de KRO die een special maakte over “toeristenpastoraat op de Waddeneilanden”: zeer enerverende dagen!

- De begrafenis van Piet Smit in de kerk van Hoorn, gevolgd door een huwelijk in diezelfde kerk van een Duits meisje en een Engelse jongen. Het huwelijk moest een uur later, want een begrafenis is altijd om 14.00 uur. Geen probleem: alles schuift gewoon op. De Terschellinger gebruiken en gewoontes rond een begrafenis zullen me mijn leven lang bij blijven. En elke keer als ik op Terschelling ben, bezoek ik het graf van Piet.

- Eind mei 2011 was ik aanwezig bij de viering van het 50-jarig bestaan van de kerk: een feest van en voor iedereen! De bisschop deed de viering en alles was verder groots!

- In 2012 de gezamenlijke vieringen, elke dag van die week in een andere kerk, van de Goede (Stille) Week; ze werden opgezet door de Raad van Kerken, gemaakt en uit-

gevoerd door alle dominees en door mij. Helaas kon het om kerkjuridische redenen het volgend jaar niet worden herhaald. Deze vieringen hebben grote indruk op mij gemaakt!

Wat viel me in die jaren op Terschelling op?

- De geheel eigen sfeer die een eiland tekenen kan.

- De vanzelfsprekende betrokkenheid van eilanders op elkaar.

- De gezamenlijke beleving van het christen-zijn door katholieken en gelovigen van de reformatie; een beleving die wordt gedragen door een gezamenlijk besef van ‘liefde en zorg voor elkaar’.

Ondanks plannen voor een parochiefusie hoop ik nog lang mee te kunnen werken aan het ‘vakantiepastoraat’ op Terschelling.

Ben van Bronkhorst ofm., Hedel





Over Drielse herders

Het Driels museum geeft ieder jaar een “special” uit onder de naam Drielse vertellingen. In de onlangs verschenen aflevering 2013 wordt aandacht besteed aan een aantal opmerkelijke kerkelijke zaken.

Onder de titel “Sipkes wil is wet” wordt de geschiedenis geschreven van de Gemeente Gods, een secte die een tijd in het klooster in Veldriël zijn onderkomen had, en die in de tachtiger jaren voor heel wat onrust in het dorp zorgde.

Aandacht wordt ook besteed aan het leven van pater Gerhard Essing,

geboren en gestorven in Kerkdriël, maar veertig jaar als missionaris werkzaam in Ethiopië, waar hij een oogkliniek leidde.

Ook komt het leven van mgr. Machiel Verhoeks, die apostolisch vicaris van Soerabaja (Indonesië) was. Hij was - na mgr Johannes Zwijsen - de tweede bisschop die in de Bommelerwaard geboren is.

Deze Drielse Vertellingen 2013 kosten € 8,50 en zijn te koop bij het Driels Museum en in verschillende winkels in Maasdriël.



Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers is te bereiken op 073 - 599 12 16

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op het parochiecentrum van Kerkdriël op 0418 - 63 12 15

ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur



H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
IBAN: NL19 RABO 0131 7018 51

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Doopseltoediening

Op zondag 9 maart 2014 om 13.00 uur. (in overleg kan de tijd gewijzigd worden) wordt het doopsel toegediend. De voorbereidingsavond is donderdag 20 februari om 20.00 uur in het parochiecentrum te Kerkdriel.

Bestellen H. Missen

H. Missen kunt u bestellen bij Ger van Boxtel.
't Buske 25, tel. 0418 - 66 20 63

Personalia

Gedoopt in 2013

Gedoopt op 14 juli:

Bink, zoon van Nienke van der Heuvel en Jeroen Willems



Overleden in 2012

Overleden op 1 december:

Door Hanegraaf-Bogers , 83 jaar, echtgenote van Thé Hanegraaf

Overleden op 23 december:

Bart Leerintveld, 85 jaar, weduwnaar van Em Leerintveld- Ketels.

Overleden in 2013

Overleden op 27 maart:

Mari Bogers, 74 jaar, echtgenoot van Ria Bogers-van Gent.

Overleden op 8 augustus:

Herman van Heumen, 62 jaar, echtgenoot van Thea van Heumen-Toonen.



De slipjacht 40 jaar in Alem

De jachtpartij is in Frankrijk bekend als de parforcejacht. Daar wordt met Franse brakken gejaagd op edelhert, ree wild zwijn, vos en haas.

In Groot-Brittannië is vooral de vossenjacht geliefd. De meuten (packs) foxhounds jagen regelmatig op vossen. Men kent er ook meute beagles en bassets voor de jacht op haas en meute otterhounds voor de jacht op de otter. Op haas en otter jaagt men te voet, vos en edelhert te paard.

bassethound

In Nederland is de parforcejacht verboden. Wel beoefent men de slipjacht. Hierbij wordt geen echte vos achtervolgd maar wordt het reukspoor voor de honden uitgezet door met geurstof (vossenmest) besprenkelde lappen (een slib) over de te volgen route te slepen, waarbij zoveel mogelijk de gedragingen van de vos worden geïmiteerd. Door het leggen van lussen en haken krijgen de honden puzzels voorgeschoteld, die ze zelf moeten oplossen.



De honden jagen dus feitelijk op 'niets'. Deze Nederlandse variant staat internationaal bekend als "Hubertusrit". De ruiters gaan traditioneel gekleed in een chique jachttenue bestaande uit zwarte of tweekleurige rijlaarzen, witte rijbroek, rode of zwarte rijjas, rijhandschoenen, rijzweep en een ruitercap of hoge hoed.



Een slipjacht begint met de 'meet', de presentatie van de meute aan de jachtruiters en andere geïnteresseerden. Na de 'stirrup cup' (een welkomstdrankje dat te paard wordt genuttigd) begint de slipjacht. Aan het eind van iedere slipjacht is de 'kill', hier krijgt de meute een koeienpens als vervanging voor de bejaagde 'prooi'.

Wie doet wat

De Master is verantwoordelijk dat de meute gedisciplineerd is en goed jaagt.

De Huntsman is in dienst van de vereniging, en verantwoordelijk



voor de verzorging en training van de meute.

De Whippers-in assisteren de Huntsman bij de training en tijdens de slipjacht.

Master, Huntsman en Whippers-in vormen gezamenlijk de equipage.

De Fieldmaster is op de jacht dag de gastheer namens de vereniging en is tijdens de slipjacht verantwoordelijk voor de gedragingen in het veld.

Een Alemse traditie

Wijlen Harrie Hanegraaf heeft in 1973 de slipjacht naar Alem gebracht. Deze traditie houdt nu dus al 40 jaar stand.

De slipjacht werd eerst in Brakel gehouden. In de begin jaren zeventig van de vorige eeuw kon het paardenfestijn in Brakel niet meer doorgaan, omdat er een ruilverkaveling plaats had gevonden. Harrie Hanegraaf was bestuurslid van de ponyvereniging in Brakel. Aan hem werd gevraagd of de slipjacht wellicht in Alem kon worden gehouden.

den. Harrie heeft daarop aan alle boeren gevraagd of men gebruik mocht maken van hun land om de slipjacht te houden. Iedereen gaf toestemming en zo kon de slipjacht in 1973 in Alem beginnen.

Elk jaar op 31 december vindt de slipjacht plaats. De start is traditiegetrouw bij herberg Het Hart van Alem. Meestal worden er twee runs door de Alemse uiterwaarden gelopen. Als de uiterwaarden onbegaanbaar zijn door water of vorst dan is er dat jaar geen slipjacht. Het evenement wordt nooit verzet. De boeren krijgen als dank voor het gebruik van hun grond een fles jonge jenever en een slipjacht kalender.





H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
telefoon kerk: 073 - 599 12 15
telefoon koster: 06 - 4800 5229
e-mail:
willibrordusparochie@xs4all.nl
IBAN: NL51 RABO 0102 6011 78

secretariaat bereikbaar:
maandag & dinsdag: 8.00 - 12.00
woensdag, donderdag & vrijdag
van 10.00 - 17.00 uur

intenties idem

Dank Dank Dank

Na een aantal jaren het parochieblad bezorgd te hebben in haar wijk Achterste Hof en de Pater Veldmanlaan heeft Bets van Geffen te kennen gegeven dat zij daar mee moet stoppen. Zij woont sinds kort elders.

Bets, heel hartelijk dank voor die jaren bezorgen.



Bets liet ons weten dat Hans van Berkel haar taak zal overnemen.

Hans, van harte welkom.

Doopvieringen 2014

Zondagen 5 januari, 2 maart en 11 mei zijn de doopzondagen.

De tijden zijn om 13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur.

Vorbereidende gesprekken: donderdag donderdag 19 december, 20 februari en 24 april in het parochiecentrum te Kerkdriel.

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

vrijdag 06 december	Oecumenische viering	Marten Tel
vrijdag 20 december	Eucharistieviering	Pastor Stefan
dinsdag 24 december	Oecumenische viering	Marten Tel
vrijdag 10 januari	Oecumenische viering	Marten Tel
vrijdag 24 januari	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag 14 februari	Oecumenische viering	Marten Tel
vrijdag 24 februari	Eucharistieviering	Pastor Stefan
vrijdag 14 maart	Oecumenische viering	Marten Tel
vrijdag 28 maart	Eucharistieviering	Pastor Stefan

Aanvangstijd in het Zonnelied 14.30 uur, Lindeboom 16.00 uur.



Personalia

Gedoopt

Gedoopt op 3 november:
Stijn, zoontje van Erik van Buuren
en Eefje Eggink

Gedoopt op 17 november:
Sanne, dochtertje van Leonardo
van Zon en Evelien van Zon

*Dat zij mogen opgroeien tot geluk-
kige mensen, die kunnen geloven,
hopen en liefhebben.*

Geboren

Lizanne, dochtertje van Antoine en
Nicole van Loon-van Zon.

Van harte gefeliciteerd.

Huwelijk

Getrouwd zijn op vrijdag 15 no-
vember Mark Verhoeven en Carola
Roeters.

Veel geluk toegewenst.

Opgenomen

in de vreugde van de Heer:

15 oktober:
Willem Durksz

Hij werd geboren op 2 juli 1921 te
Baard. Op zaterdag 19 oktober na-
men we afscheid van hem in onze
kerk en brachten hem naar zijn laat-
ste rustplaats op de begraafplaats.

19 oktober:
Marie van Hezik-Timmermans

Zij werd geboren op 12 augustus
1924. Op donderdag 24 oktober
namen we afscheid van haar in on-
ze kerk en brachten haar naar haar
laatste rustplaats op de begraaf-
plaats.

*Wij wensen de nabestaanden veel
kracht en sterkte toe.*



Belangrijke data in 2014

18 januari	19.00 uur	gezinsviering m.m.v. kinderkoor "Da Capo"
15 februari	19.00 uur	gezinsviering met voorstellen Communicanten
1 maart	19.11 uur	viering Carnaval
5 maart	12.00 uur	viering Aswoensdag
18 maart	13.30 uur	K.B.O. viering
29 maart	19.00 uur	viering van het H. Vormsel
18 mei	09.30 uur	viering Eerste H. Communie



Gerarduskalender 2014

Verkrijgbaar op de pastorie.
De prijs van het kalenderblok incl.
schild is verhoogd naar € 6,50

Deze prijsstijging is nodig vanwege
de gestegen kosten bij het maken
en drukken van de kalender.

Tijdsbestek

*Aan het einde van het jaar
kantelt de tijd
de lange nachten zijn voorbij
niet blijvend is de winter
sterker dan de dood
is het leven
het licht breekt aan.*

*Als teken wordt ons
in deze donk're dagen
een Kind gegeven
geboren uit het Licht
symbool van Gods trouw
met onze wereld.*

*Onnozele herders
en wijze koningen
volken van her en der
mensen van toen en nu
aanbidden dit Kind
heilig gelovend
dat eenmaal
gerechtigheid en vrede
onze dagen dateren.*

(Pieter Butz)





H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4
5321 TC Hedel
telefoon 073 - 599 12 16
e-mail:
parochiewerkgroephedel@gmail.nl
IBAN: NL46 INGB 0001 0193 41

secretariaat idem

intenties:
in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595

Let op

Bankrekening 3260.01.727 is opge-
heven. U kunt hier dus **geen ge-
bruik meer van maken**. Vanaf he-
den dient u de betaling van graf-
rechten, kerkbijdragen en misin-
tenties over te maken op bankre-
kening 1019341 ten name van RK
parochiebestuur in Hedel.

Bovendien moet vanaf 1 februari
2014 het IBAN nummer gebruikt
worden:

NL46 INGB 0001 0193 41

Agenda

Iedere dinsdag- en donderdag ochtend om 8.00 uur eucharistieviering

woensdag	11 december	09.00 uur: kerkwerken
woensdag	11 december	15.00 uur: ouderenviering
dinsdag	24 december	19.00 uur: eucharistieviering, kerstavond
zondag	5 januari	11.00 uur: eucharistieviering + koffie
woensdag	8 januari	15.00 uur: ouderenviering
donderdag	23 januari	20.00 uur: voorbereidingsavond doop
zondag	2 februari	11.00 uur: eucharistieviering + koffie
		13.00 uur: doopviering
woensdag	12 februari	15.00 uur: ouderenviering
zondag	2 maart	11.00 uur: eucharistieviering + koffie
woensdag	12 maart	15.00 uur: ouderenviering
donderdag	27 maart	20.00 uur: voorbereidingsavond doop
zondag	6 april	11.00 uur: eucharistieviering + koffie
		13.00 uur: doopviering

Zalig Kerstmis & Gezegend Nieuwjaar!



Vormsel voorbereiding *Hedel en Ammerzoden*

Op zaterdagavond 29 maart 2014 om 19.00 uur zal deken M. Dorsers, het sacrament van het vormsel toedienen aan jongens en meisjes uit Hedel en Ammerzoden in de kerk van Ammerzoden. Katholiek gedoopte kinderen uit groep 8 kunnen zich hiervoor opgeven. De catechese ter voorbereiding hierop wordt zowel in Ammerzoden als in Hedel gegeven.

Voor Ammerzoden kan men contact opnemen met dhr. Wies van Doornmalen docent van basisschool de Schakel. Vormelingen uit Hedel kunnen zich opgeven door een mailtje te sturen met naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en doopdatum naar mirjamduijtsas@hotmail.com, waarna er met hen contact zal worden opgenomen. Voor al uw/jullie vragen omtrent het Vormsel kunt U contact opnemen met pastor Stefan Schevers tel. 073 5991216.

Gedoopt

Door het Sacrament van het Doopsel werd in onze gemeenschap opgenomen:

Op 6 oktober 2013: Cosette 't Lam

*Dat zij mag opgroeien tot een ware getuige van ons geloof.
Ouders, van harte gefeliciteert!*

Ouderenvieringen

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 8 januari 2014 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenvieringen zullen zijn op woensdag 12 februari en woensdag 12 maart 2014.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (073-599 1216) of naar Bets de Goeij (073-599 3595); dan wordt dat geregeld!

Ook u bent bij die viering van harte welkom!

Geplande doopvieringen

In onze kerk zijn de volgende doopvieringen gepland:

zondag 2 februari 2014 13.00 uur
zondag 6 april 2014 13.00 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen vinden plaats op:

donderdag 23 januari 2014 20.00 uur
donderdag 27 maart 2014 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum, Hertog Arnoldstraat 57-B, Kerkdriel.





Samenwerking Contactgroepen Hedel en Ammerzoden

Tijdens een bijeenkomst van de contactgroepen Hedel en Ammerzoden is zowel door de contactgroep Hedel als door de contactgroep Ammerzoden de wens en de intentie uitgesproken tot vergaande samenwerking. Nu langzamerhand het besef komt dat de Hedelse kerk echt een keer zal sluiten, is het goed voor beide geloofsgemeenschappen om door te kunnen gaan met het parochiewerk.

Op dit moment zijn er in Hedel nog doordeweekse vieringen en één weekendviering in de maand maar op termijn zullen deze verdwijnen. Het is goed dat zeker op pastoraal gebied beide dorpen gaan samenwerken. Pastor Stefan Schevers zal zoveel als mogelijk beide dorpen pastoraal begeleiden.

Afgesproken is dat in beide kerken dezelfde mededingen zullen worden gedaan en dat men in de toekomst streeft naar samenwerking op allerlei terreinen. Zo zal evenals vorig jaar de vormselviering in Ammerzoden worden gehouden, waarbij de kinderen gedeeltelijk zullen samenwerken.

Natuurlijk is er het besef dat samenwerking een heel geleidelijk proces is wat langzaam zal moeten groeien, maar alleen al de intentie is van harte een felicitatie waard.

Afscheid van vrijwilliger distributie kerkblad

Helaas heeft Dhr. Chris de Gier aangegeven te willen stoppen met de organisatie van de distributie van het kerkblad. Heel wat jaren was hij de steun en toeverlaat voor de verspreiding van het blad in Hedel. Ruim 800 boekjes vonden via hem de weg naar de parochianen. Aan alles komt een einde en wij zijn hem dan ook heel dankbaar voor al het werk dat hij voor de parochie heeft betekend.



Oproep Bezorgers

Voor het rondbrengen van het parochieblad van Hedel zijn we op zoek naar enkele bezorgers. Al kunt U maar één of twee straten rondbrengen, we zijn U heel dankbaar, want vele handen maken het werk licht. Opgave bij koster Bets de Goey tel. 073-599 35 95.



zaterdag 14 december

17.30 Leyenstein WoCo JVri
19.00 Ammerzoden Eucharistie SSch

zondag 15 december - 3e Zondag Advent

9.30 Rossum Eucharistie SSch
9.30 Velddriel WoCo JVri
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel WoCo JVri
15.00 Kerkdriel Euch Pools PKoen

zaterdag 21 december

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie JVer

zondag 22 december - 4e Zondag Advent

9.30 Alem Eucharistie BBus
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
14.30 Zaltbommel Eucharistie BBus

dinsdag 24 december - Kerstavond

17.30 Kerkdriel WoCo Gezin JVri
17.30 Leyenstein Eucharistie SSch
19.00 Ammerzoden Euch Gezin BBus
19.00 Hedel Nachtmis RvdH
19.00 Velddriel Nachtmis JVer
20.00 Alem WoCo JVri
19.30 Kerkdriel Nachtmis SSch
22.00 Ammerzoden WoCo JVri
22.00 Zaltbommel Nachtmis BBus
22.30 Rossum Nachtmis SSch

woensdag 25 december - 1e Kerstdag

9.30 Alem Euch Gezin BBus
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
10.30 Velddriel Euch Gezin JVer
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus
14.00 Kerkdriel Kindje wiegen

donderdag 26 december - 2e Kerstdag

11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch

zaterdag 28 december

17.30 Leyenstein WoCo JVri

zondag 29 december

9.30 Ammerzoden Eucharistie BBus
9.30 Velddriel WoCo JVri
11.00 Kerkdriel WoCo JVri

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

dinsdag 31 december

18.00 Velddriel Eucharistie JVer
19.00 Ammerzoden Eucharistie SSch
19.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

woensdag 1 januari

11.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zaterdag 4 januari

17.30 Leyenstein Eucharistie SSch
19.00 Zaltbommel Eucharistie BBus

zondag 5 januari

9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
9.30 Rossum Eucharistie BBus
9.30 Velddriel Eucharistie JVer
11.00 Zaltbommel Meditatie
11.00 Hedel Eucharistie SSch
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus

zaterdag 11 januari

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus

zondag 12 januari

9.30 Alem Gebed W
9.30 Ammerzoden Eucharistie SSch
9.30 Velddriel Eucharistie BBus
11.00 Kerkdriel Eucharistie BBus
11.00 Zaltbommel Eucharistie SSch

zaterdag 18 januari

17.30 Leyenstein WoCo JVri
19.00 Ammerzoden WoCo Gezin SSch/JVri

zondag 19 januari

9.30 Rossum Gebed JVri
9.30 Velddriel Eucharistie SSch
11.00 Kerkdriel Eucharistie SSch
11.00 Zaltbommel WoCo JVri

zaterdag 25 januari

17.30 Leyenstein Eucharistie BBus
19.00 Velddriel Eucharistie JVer



zondag 26 januari

9.30 Alem	Eucharistie	SSch
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zaterdag 1 februari

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zondag 2 februari - Opdracht van de Heer

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Rossum	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
11.00 Zaltbommel	Meditatie	
11.00 Hedel	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus

zaterdag 8 februari

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

zondag 9 februari

9.30 Alem	Gebed	W
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	SSch

zaterdag 15 februari

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	WoCo	SSch/JVri

zondag 16 februari

9.30 Rossum	Gebed	JVri
9.30 Velddriel	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

zaterdag 22 februari

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Eucharistie	MDors

zondag 23 februari

9.30 Alem	Eucharistie	SSch
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zaterdag 1 maart – Carnaval

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus
19.11 Ammerzoden	Eucharistie	BvBr

zondag 2 maart – Carnaval

9.30 Rossum	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	Eucharistie	JVer
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.11 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

woensdag 5 maart - Aswoensdag

8.00 Kerkdriel	Euch askruisje	SSch
12.00 Ammerzoden	Gebed askruisje	BBus
18.30 Leyenstein	Euch askruisje	SSch
19.00 Zaltbommel	Euch askruisje	BBus
19.00 Velddriel	Euch askruisje	JVer

zaterdag 8 maart

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
------------------	-------------	------

zondag 9 maart

9.30 Alem	Gebed	W
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Velddriel	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	BBus
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	SSch

zaterdag 15 maart

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
19.00 Alem	Euch Vormsel	MDors

zondag 16 maart

9.30 Rossum	Gebed	JVri
9.30 Velddriel	Eucharistie	SSch
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

zaterdag 22 maart

17.30 Leyenstein	Eucharistie	BBus
19.00 Velddriel	Eucharistie	JVer

*Meer vieringen
op de volgende bladzijde*



zondag 23 maart

9.30 Alem	Eucharistie	SSch
9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zaterdag 29 maart

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Euch Vormsel	MDors

zondag 30 maart - Zondag Laetare

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	BBus
9.30 Velddriel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	BBus

zaterdag 5 april

17.30 Leyenstein	Eucharistie	SSch
19.00 Ammerzoden	Eucharistie	Bbus

zondag 6 april

9.30 Ammerzoden	Eucharistie	SSch
9.30 Rossum	Eucharistie	Bbus
9.30 Velddriel	Eucharistie	Jver
11.00 Zaltbommel	Meditatie	
11.00 Kerkdriel	Eucharistie	SSch
11.00 Zaltbommel	Eucharistie	Bbus

Soorten vieringen

Euch	= eucharistieviering
WoCo	= woord- en communieviering
Oecum	= Oecumenische gebedsviering

Voorgangers

RvdH	= pastoor R. van den Hout
BBus	= pastor B. Bus ofmcap
SSch	= pastor S. Schevers
JVer	= emeritus pastor J. Verhoeven
BvBr	= emeritus pastoor B. van Bronkhorst ofm
JVri	= pastoraal werker J. Vriesema
PKoen	= kapelaan Peter Koen
MDors	= deken M. Dorsers
W	= Werkgroep

Wijzigingen voorbehouden.

Zie ook onze website

www.katholiekbommelerwaard.nl

Carnaval 2014

Zoals ieder jaar vindt ook in het carnavalsweekend van 2014 in verschillende kerken een speciale carnavalsmis plaats.



Bij die viering is altijd de plaatselijke Prins Carnaval met zijn gevolg aanwezig, een muziekske, alsmede een grote schare carnavalsvierders. U bent van harte welkom (met of zonder kiel of een andere carnavalsdracht) bij de volgende vieringen:

Zaterdag 1 maart - 19.11 uur
Willibrorduskerk Ammerzoden

Zondag 2 maart - 9.30 uur
Martinuskerk Velddriel

Zondag 2 maart - 11.00 uur
Martinuskerk Kerkdriel

Zondag 2 maart - 11.11 uur
Martinuskerk Zaltbommel

En na het carnaval bent u in dezelfde kerken natuurlijk van harte welkom om daar het askruisje te komen halen. Voor de precieze tijden, zie het liturgisch overzicht.



H. Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602

e-mail:
info@martinusparochie.nl

IBAN: NL70 RABO 0125 1045 45
secretariaat idem
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur



Gedoopt

- 20 oktober: Zoë van Veen, Loes van Oers en Anna Richt.
- 17 november: Jens Rovers.

Overleden:

- 1 oktober:
Gijs van der Sluijs, 81 jaar
- 13 oktober:
Abraham van Gessel, 85
- 15 oktober:
Tonnie van Hoesel-Lommers, 90
- 8 november:
Niels Maas, 24
- 19 november:
Mientje van Liempt-Comans, 89

Afscheid

Sinds 2006 behoort hij tot de vaste kern van lectoren in onze kerk. Op 3 november jl. las hij voor de laatste keer en raakt de werkgroep hem kwijt. Tony Maas, want daar hebben we het over, gaat binnenkort met zijn partner verhuizen naar Eindhoven. Als collega lector, bedankte Guus Larsen, Tony voor zijn inzet; menigeen zal zijn duidelijke, volle stem missen.

Ook Jos Vriesema complimenteerde Tony. Hij en zijn broers waren ook geruime tijd lid van het misdienaars college en zij hebben gedurende vele jaren trouw in de wekelijkse vieringen gediend. Jos heeft de jongens en meisjes altijd gestimuleerd om door te groeien en het is opmerkelijk dat van de jongens Maas Tony zich op jeugdige leeftijd aansloot bij de lectorengroep, zij het eerst 'schoorvoetend', maar al snel tot volwaardig lid uitgroeide.



Kortom, de jongens Maas hebben een prima bijdrage geleverd en daarbij willen wij ook moeder Henny samen met Liesbeth Mulders betrekken, die destijds de schema's van beurten verzorgden en de begeleiding op zich namen. Dank, jullie allemaal en Tony veel geluk en succes in je nieuwe woonplaats!



Sint Nicolaas

Op zondag 17 november arriveerde de Goedheiligman na een lange vermoeiende bootreis weer in de Drielse haven, vergezeld van een klein leger Pieten, allemaal zwart! Een grote schare kinderen met vaders en moeders en opa's en oma's stond al lang van te voren op de kade en de dijk de komst van Sint af te wachten. Groot was de ontsteltenis toen bleek dat St. Nicolaas wéér zijn staf kwijt was en de pietermannen overal aan het zoeken werden gezet om dit onmisbare hulpmiddel te vinden. Alle kinderen waren opgelucht toen bleek dat die staf toch weer boven water was.



Toen de Pieten van boord waren gesprongen en zich in de menigte kinderen voegden, trakteerden zij op pepernoten, die grif werden opgevangen door kind en alleman en zelfs in plastic zakken terecht kwamen die sommige slimmeriken van huis hadden meegenomen! Je moet er maar op komen. De Sint was bij de kinderen toen al snel buiten beeld!

Wat opviel was dat er maar weinig gezongen werd. Met de Kerstdiensten in het vooruitzicht, laat ons, grote mensen en lieve kinderen, dan niet vergeten dat de Herdertjes bij nachte lagen tijdens de Stille Nacht. Zing het uit volle borst.

Andere tijden

Dat zijn het inderdaad wanneer we terug zien naar de vijftiger jaren in het kleinste dorpje nog een kerkje met pastoor. Op zondag de vroegmis en de late mis en beide vieringen goed bezet, want dit zag je op het kerkplein dat dan vol stroomde met kerkgangers. Maar tijden veranderen, mensen ook en kerken sluiten. Eén parochie nu. De Heilige Franciscus parochie gevormd door zeven geloofsgemeenschappen, waarvan een aantal straks zonder eigen kerk. Dit jaar vieren we onder deze naam voor het eerst Kerstmis.

Andere tijden. Hoe het vroeger was... Kerstmis in één van de dorpjes. Naar de nachtmis door het kille donker om 6 uur in de morgen. Rillerig opstaan en samen naar het kleine kerkje, noodkerkje nog in die tijd. Tot de laatste plaats bezet was het. Het koor, alleen mannen, met de bakker achter het orgel, nog vermoeid van de doorgevoerde nachten en een kleine boer die de maat sloeg, zo deed men dat toen. Ze zongen met overgave de sterren van de hemel. De latijnse gezangen meerstemmig, de oude kerstliederen. Het was nacht in Bethlehems dreven, een schone stille nacht. De herdertjes die bij nachte lagen. Gewijde nacht, Stille nacht, ere zij God, voluit Kerstmis in dat kleine kerkje. Nadien wachtte thuis het kerstontbijt met ham



van het geslachte varken, bewaard voor Kerstmis. En dan je bed in met een warme kruik, daar had je moeder voor gezorgd. Zo ging dat in die dagen. Andere tijden maar wat was en gebleven is: we wensen elkaar Zalig Kerstmis!



Kleurrijke feesten

In bijna alle Europese landen vieren wij het traditionele Kerstfeest. Wij, in Nederland kennen met name de kerstboom die dikwijls met de kinderen wordt opgetuigd en er worden voorbereiding getroffen voor het gezellig samenzijn op Kerstdag zelf. Voor zover mogelijk maken we met elkaar afspraken over wie en wanneer aan de verschillende vieringen in de kerk deelneemt om de geboorte van Jezus Christus te herdenken.

Ook de gelovigen van andere religies vieren in december hun feesten:

Van 5 t/m 13 dec. is dat voor de Joden het Feest van de Inwijding van de tempel, Chanoeka genaamd. Herdenkt wordt dat onder leiding van Judas de Makkabeër de tempel na vier jaar bezetting in 164 voor Christus weer in handen kwam van de Israëlieten. Een wonder maakte dat de olie, genoeg voor één dag licht, acht dagen bleef branden. Dat was nl. de voorgeschreven periode om de tempel weer te mogen gebruiken. Joden branden daarom acht dagen één kaarsje meer in de Chanoeka,

de achtarmige kandelaar. Het is een vrolijk feest, waarbij mensen elkaar cadeautjes geven.

Op 20 dec. vieren de Hindoes Gitâ Jayanti. De Gitâ geeft de essentie weer van de kennis en wijsheid in de Ved's en is vertaald in de meeste westerse talen. Deze dag staat de Bhagavad Gitâ, oftewel het Lied van God centraal.

Van 20 tot 23 dec. houden de Moslims hun Offerfeest. Hierbij herdenkt men dat Abraham dacht dat hij zijn zoon Ismaël aan God moest offeren en God dit voorkwam door een rein dier te sturen om te offeren. Er wordt een rund of schaap ritueel geslacht, het vlees wordt gedeeld met familie en vrienden en er wordt royaal geld aan goede doelen en de minder bedeelden geschonken.

Tenslotte vieren de Chinezen op de 21e het feest van de Zonnewende; de zon staat dan op zijn zuidelijkste positie en de nacht is het langst. Als de dag helder en droog is voorspelt dit een vredig jaar.



Allerzielen

We kwamen met velen samen op 2 november om onze overleden dierbaren van het afgelopen jaar te herdenken. Samen met familie, vrienden en mede parochianen, om mee te leven met elkaar, te steunen en te troosten. Van alle dierbaren werd de naam genoemd waarbij licht ontstoken. Het kruisje ter herinnering werd overhandigd aan de nabestaande(n) van hen voor wie een kerkelijk afscheid heeft plaats gevonden, waarbij dit kruisje symbool was. Een emotioneel moment waarbij de stilte voelbaar was. De dienst waarin pastor Schevers vooring werd door het Martinuskoor op een waardige en aansprekende manier omljst.

Nieuwjaars bijeenkomst

Op 14 januari 2014 vindt voor al onze vrijwilligers in het parochie centrum de nieuwjaarsbijeenkomst plaats, aanvang half acht. Het is een mooie gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en drankje op een ontspannen manier te ontmoeten en het beste te wensen voor het jaar dat voor ons ligt. Alle vrijwilligers krijgen hiervoor een uitnodiging. Mocht iemand deze onverhoopt niet ontvangen, het blijft mensenwerk, je weet dat je welkom bent!



Kindje wiegen

Zo wordt de viering voor de kleintjes genoemd welke op eerste Kerstdag om 2 uur 's middags plaatsvindt. Naast vaders en moeders zijn natuurlijk ook opa's, oma's en andere familie van harte welkom. Marijke Taschje, Toon en Wilma van Aken maken er een mooie viering van. Het kerstverhaal wordt verteld en wordt samen gezongen, waarbij Toon gitaar speelt. Een mooi moment om Kerstmis te vieren met de kleintjes.

Mariakalender

Deze is nog steeds te koop. Nog op zoek naar een kerstcadeautje? Bel Maria de Groot 631678. Dan wordt de kalender thuisbezorgd:

Prijs € 8.50 waarmee je tevens ook een goed doel steunt en er zijn geen verzendkosten.

Actie Mensen in Nood

Deze in oktober gehouden actie heeft 1470 kilo opgebracht. Een formidabel resultaat. In het voorjaar vindt weer een inzameling plaats in april/mei. Via dit blad worden tijd en datum bekend gemaakt ook via afroep in de kerk en weekendblaadje. De werkgroep vraagt u het goed in de gaten te houden, dit gezien het feit dat er geen openbare berichtgeving meer mogelijk is, jammer. Voor de geweldige opbrengst van de laatste inzameling bedankt!



HH. Martinus en Barbarakerk

Mgr. Bekkersplein 4
5328 CK, Rossum
telefoon 0418-661238

e-mail
parochie@rossumhurwenen.nl
IBAN: NL66 RABO 0144 6023 93

secretariaat idem

intenties idem
spreekuur op donderdagochtend
van 9.30 - 11.30

Na een jaar waar veel gebeurd is in onze kerk willen wij u toch bedanken voor uw inzet en bijdrage aan onze kerk. Daarom wensen wij u hierbij allen een

*Zelig Kerstfeest en
Gelukkig Nieuwjaar*

*De contactgroep van de
H. Martinus en Barbara kerk*

Bijzondere vieringen

- Zondag 15 december 9.30 uur Eucharistieviering Pastor Schevers met "Pro Musica"
- Maandag 16 december 14.00 uur Kerstviering voor ouderen in de kerk
- Dinsdag 17 december 20.00 uur Oecumenische Volkskerstzang in onze kerk met Fanfare
- Kerstavond 24 december 22.30 uur Eucharistieviering met "Pro Musica"
- Vrijdag 3 januari 11.00 uur Dienst in de "Vaste Burcht"
- Zondag 5 januari 9.30 uur Eucharistie B. Bus
- Maandag 13 januari 14.30 uur dienst voor ouderen in het zaaltje
- Zondag 19 januari 9.30 uur Gebedsdienst door J. Vriesema

- Zondag 2 februari 9.30 uur Eucharistie B. Bus met "Pro Musica"
- Vrijdag 7 febr. 11.00 uur Dienst in de "Vaste Burcht"
- Maandag 10 februari 14.30 uur Dienst voor ouderen in het zaaltje
- Zondag 16 februari 9.30 uur Gebedsdienst J. Vriesema
- Zondag 2 maart 9.30 uur Eucharistie B. Bus met "Pro Musica" (*viering zaterdag 1 maart vervalt*)
- Vrijdag 7 maart 11.00 uur dienst in de "Vaste Burcht"
- Maandag 10 maart 14.30 Dienst voor ouderen in het zaaltje
- Zondag 16 maart 9.30 uur Gebedsdienst J. Vriesema
- Vrijdag 4 april 11.00 uur Dienst in de "Vaste Burcht"
- Zondag 6 april 9.30 uur Eucharistie B. Bus met "Pro Musica"



Dopen

Wilt u uw kind laten dopen op 12 januari is er in onze kerk gelegenheid hier toe. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het Algemeen secretariaat 0418-632504

Eerste Communie

De Eerste Heilige Communie is op 18 mei 2014 om 13.30 uur in onze kerk. Wilt u uw kind hiervoor nog opgeven, dan kan dat door een briefje met naam en adres in de brievenbus bij de kerk te deponeren. Wel graag zo spoedig mogelijk omdat we eind 2013 gaan starten met de voorbereidingen.

Kerkbalans

Half januari wordt u weer benaderd voor een bijdrage voor de actie Kerkbalans. U krijgt een envelop met een acceptgiro in de bus, zodat u zelf voor de betaling moet zorgdragen, de enveloppen worden niet meer bij u opgehaald. Wij vertrouwen erop dat u mee doet om onze kerk te steunen.

Kerstszamenzang

Op dinsdag 17 december om 20.00 uur wordt er in onze kerk weer de jaarlijkse Oecumenische Kerstszamenzang gehouden. Deze bijeenkomst wordt opgeluisterd door Kon. "Fanfare Juliana". De organisatie is in handen van het Oecumenisch Overleg Rossum.

Toegang gratis en na afloop koffie!

Vormsel

Zaterdag 9 november hebben 7 jongelui het H.Vormsel ontvangen van Deken M. Dorsers. Het was een fijne viering met mooie zang van dameskoor "Lavande". Wij feliciteren: Erwin Grandia, Romy School, Maartje Peters, Bridget Nendels, Kezziban Oscay, Godelieve Boekestein en Astrid Hooijmans. Wij bedanken Pastor Schevers en Els Gieselink die de jongeren voorbereid hebben op deze viering.

Een 2e weekendviering

Zo als U in de agenda heeft gelezen, is de maandelijkse eucharistie viering naar de eerste zondag van de maand verschoven. Dus de eerste viering is op 2 januari. Op deze zondagen zal pater B. Bus deze vieringen voorgaan.

Vanaf januari is er op elke derde zondag van de maand om 9.30 uur een gebedsviering. Voorgangers voor deze dienst zijn J. Vriesema of mensen van de werkgroep. Een gebedsdienst is een viering van woord en gebed met de lezingen van de dag. Uiteraard zal er worden gezongen. Er wordt in deze vieringen geen communie uitgereikt.

Wij willen u graag uitnodigen om hieraan deel te nemen, u bent van harte welkom op zondag 19 januari om 9.30 uur. Graag tot ziens.



Nieuws van “Pro-Musica”

Het jaar zit er bijna op! Een turbulent jaar, dat wel. Gelukkig kwam de beslissing dat ons kerkgebouw nog beperkt open mag blijven totdat er een herbestemming gevonden is. Vanaf 1 januari 2014 is er op elke eerste zondag van de maand een eucharistieviering.

De koorleden hebben besloten volgend jaar de diensten te zullen opluisteren. Ook het afgelopen jaar hebben we dat gedaan met onze volledige inzet. Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van twee leden, t.w. Cobij en Adrie van Oyen. Zaterdag 16 november hebben we, afscheid genomen van Johan de Groot als begeleider van het dameskoor. Johan is inmiddels 62 jaar betrokken bij de opeenvolgende koren in Hurwenen en Rossum, eerst als organist in Hurwenen en later als zanger in Pro-Musica.

Op 1 december zingen we in de PKN kerk aan de Maasdijk tijdens de Oecumenische viering op de eerste zondag van de Advent, vervolgens 15 december de “normale” viering en 24 december de Nachtmis van 22.30 uur. In de kerstviering zullen we weer een mooie mis zingen met voorafgaand en tijdens de dienst een aantal kerstliederen.

De eerste zondag van januari 2014 is er geen koorzang. Het komend jaar zullen we doorgaan met vernieuwing van ons repertoire, zoals

u het afgelopen jaar al heeft kunnen beluisteren.

In het parochieblad wordt u verder op de hoogte gehouden van het wel en wee van ons koor.

Nieuwe naam werkgroep *Oecumenisch Overleg Rossum*

Al vele jaren zijn er voor de katholieke en protestante inwoners van Rossum en Hurwenen activiteiten en vieringen met een oecumenisch karakter. Deze worden georganiseerd door wat in het verleden de Commissie Bijzondere Diensten heette.

Om duidelijker te laten zien wat de werkgroep inhoudt, is de naam veranderd in Oecumenisch Overleg Rossum. De eerstvolgende oecumenische activiteit is een viering op de eerste zondag van de Advent, 1 december in de Protestantse kerk aan de Maasdijk. Op 17 december vindt de jaarlijkse kerstsamenzang plaats in de Katholieke kerk in Rossum.

Voor meer informatie over de activiteiten van het Oecumenisch Overleg Rossum kunt u contact opnemen met Greet Vos of met Chantal Huijgen, telefoon 06-53 95 87 65.





H. Martinuskerk

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15
IBAN: NL25 RABO 0153 4015 16

secretariaat idem

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

Opbrengst Missio 2013

Oktober wereldmissiemaand

Dit jaar is er aandacht besteed aan de Kleine Christelijke Gemeenschappen in Tanzania.

Ook in onze kerk is hiervoor gecol-
lecteerd, de opbrengst hiervan is
het mooie bedrag van € 128.50

*Heel hartelijk dank voor uw bijdrage
namens de mensen in Tanzania.*

Werkgroep MOV

Trees Hooijmans en Annie van Kuijk

Bijzondere data

- Dinsdag 24 december 19.00 uur Kerstavond Hoogmis
pr. J. Verhoeven en gemengd koor
- Woensdag 25 december 10.30 uur 1e Kerstdag Gezinsviering
pr. J. Verhoeven en Martinus Kids en Fanfare La Harpe
- Dinsdag 31 december 18.00 uur Oudjaar Eucharistieviering
pr. J. Verhoeven en gemengd koor
- Zondag 4 januari 9.30 uur Eucharistieviering
pr. J. Verhoeven en aansluitend op de pastorie Nieuwjaarsborrel
- Zaterdag 22 februari 19.00 uur Eucharistieviering
Deken M. Dorssers, aansluitend ontmoeting met de deken op de pastorie
- Zondag 2 maart 9.30 uur Carnavalsgezinsviering
pr. J. Verhoeven en Martinus Kids met Jeugdoraad Schumers en de Veldraad
- Woensdag 5 maart 19.00 uur Eucharistieviering
pr. J. Verhoeven met uitdeling askruisje en gemengd koor

Doopvieringen

Geplande doopviering 9 februari 2014 pr. B. Bus
Vorbereidingsavond 23 januari 2014 om 20.00 uur in parochiecentrum
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

Geplande doopviering 13 april 2014 pr. S. Schevers
Vorbereidingsavond 27 maart 2014 om 20.00 uur in parochiecentrum
Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.



Kerstconcert

Namens fanfare La Harpe nodigen wij U allen uit om ons kerstconcert bij te wonen dat wij zondagmiddag 15 december geven in de H. Martinuskerk te Velddriel.

Het is ondertussen een traditie geworden dat wij dit concert in een fraai versierde kerk in de laatste week voor kerstmis geven.

Dit jaar is er gekozen om ondersteuning te krijgen van zangeres Annemiek Jansen en zanger Arjan Noordermeer. Beiden hebben ons in eerdere edities ondersteund met hun prachtige stemmen.

Natuurlijk zal fanfare La Harpe *acte de présence* geven tezamen met de drumband van de fanfare en opleidingsorkest La Tromba.

De kerkdeuren zullen om 14.00 uur voor U opengaan maar het concert zal pas om 14.30 uur beginnen.

Het einde van het concert zal zo rond de klok van 17.00 zijn en de toe-gang is natuurlijk gratis. In de pauze zullen wij U trakteren op koffie, thee en chocomel.

Namens fanfare La Harpe, tot ziens en welkom op ons kerstconcert



Overleden

21 nov. Julia Bok-van der Meijden, Hondstraat, Velddriel, 72 jaar.

23 nov. Hanny Lansdaal-van Kerkhof, Kooiheuvelweg, Velddriel, 61 jaar.

Mogen zij rusten in vrede.

De nabestaanden wensen we veel kracht en steun in deze moeilijke tijd toe. Sterkte.

In Memoriam

Na een kortstondige ziekte is mevr. Hanny Lansdaal-van Kerkhof 23 november j.l. overleden.

Zij heeft veel gedaan voor de parochie St. Martinus Velddriel en was tevens jarenlang penningmeester van de PEB. Wij zijn haar zeer dankbaar voor alles wat ze deed voor de parochie.

Wij wensen haar man, kinderen en familie heel veel sterkte en Gods Kracht om dit zware verlies te verwerken.

Deken Dorssers op bezoek

Op zaterdag 22 februari komt deken Dorssers naar Velddriel om kennis te maken met onze kerkgemeenschap. Om 19.00 uur gaat hij voor in de viering. Daarna is er een ontmoeting met de deken in de pastorie. Alle parochianen van de Franciscusparochie zijn van harte welkom bij de viering en het gesprek erna.



Groot feest in Velddriel

Zaterdag 26 oktober
60 jaar Martinuskerk

In de avondschemering stroomt Velddriel naar de H. Martinuskerk om het 60-jarig bestaan te vieren van de kerk. Vanaf de ingang van de kerk worden Jo Verhoeven en Ben van Bronkhorst feestelijk binnengehaald. De Eucharistieviering wordt muzikaal opgeluisterd door afwisselend de Martinus Kids voorin en het gemengd koor achterin de kerk.

Tijdens de viering wordt er stilgestaan bij het heugelijke feit dat deze Martinus kerk 60 jaar geleden in gebruik is genomen en hoeveel de Velddrielse bevolking daarvoor heeft gedaan, en nog steeds doet, om een bloeiende geloofsgemeenschap levendig te houden. Velddriel bruist nog steeds van energie.

Na afloop staat Fanfare La Harpe de kerkgangers buiten op te wachten om vervolgens in processie naar de Boxhof te lopen. Daar staan de koffie en grote schalen prachtige gebakjes met een afbeelding van de kerk en “60 jaar” erop klaar.

Geschiedenis

Hetti van Kessel presenteert de geschiedenis van de kerk en de parochie Velddriel met een Powerpointpresentatie die is samengesteld met hulp van Fam. Aldenhoven, fam. Van den Bosch, fam. Dikmans, fam. Van Eeuwijk, fam. Van Herwijnen, fam. Hooijmans,

fam. Van Kessel, fam. Van de Laar, fam. Van Namen, fam. Peters, fam. Verhoeven. Tevens is er informatie verkregen van het Driels museum “oudheidkamer” en streekarchief Bommelerwaard te Zaltbommel. Geïnteres-

seerden kunnen de Powerpointpresentatie downloaden (20MB) van de website.

Fanfare, dansmariekes en Drums

Met optredens van Fanfare La Harpe, dansmariekes en drumkwartet worden de feestgangers vermaakt en uiteindelijk wordt de avond afgesloten met een dankwoordje door waarnemend pastoor Ron van den Hout.

Namens de contactwerkgroep Velddriel iedereen heel hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage en inzet om dit heugelijke feit te vieren.







H. Martinuskerk

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl
IBAN: NL07 INGB 0004 4572 38
secretariaat idem
intenties Tiny van Steenberg, adres: zie boven
tel.: 0418-514262

De parochiewerkgroep bedankt alle vrijwilligers van de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel voor hun inzet in het afgelopen jaar en wenst iedereen:

*ZALIG KERSTFEEST
EN EEN
GELUKKIG 2014*

Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel is op 11 november lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

Joss Buuron (geb. 21 mei 2010)
zoon van René Buuron en Carmen Ondaatje

Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Op 24 oktober 2013 overleed te Zuilichem Jan Lobée, echtgenoot van Johanna Pinkse. Jan werd op 14 februari 1931 in Berkel en Roderijs geboren.

De uitvaartdienst vond plaats op 30 oktober in de Sint- Martinuskerk
Daarna was de crematie in Rosmalen.

*Iemand moeten verliezen valt altijd zwaar.
Het doet pijn en je voelt je naar.
Maar als je iemand in je gedachten bewaart
dan valt het afscheid nemen wat minder zwaar.*



‘Surprice’

Ex-Jongerenkoor

Ja en daar zijn we weer! Terug van weggeweest.

Het is nagekeken en Tiny kon precies vertellen, wanneer het jongerenkoor voor het laatst een viering had verzorgd. Juni 1994!!

Tiny daagde mij uit om weer eens een koor te regelen voor een aparte viering en daarbij was voor mij maar één doel; de kerstviering.

Samen met Barbara Wolfs, (toen nog De Pauw) en Mariëlla van Heck (toen nog Van Steenis en inmiddels allebei moeder) heb ik rond de tafel gezeten en gekeken of we weer een aantal van de toenmalige jongeren zo gek konden krijgen om weer eens een ouderwetse kerstviering in elkaar te zetten. En het is gelukt. Er werden een aantal (inmiddels dames) ex-koorleden benaderd. Ze waren laaiend enthousiast. Zelf vanuit de muziekgroep die ons toen begeleidde kwam een positieve reactie.

We staan er dit jaar weer en zingen onze kerstliederen en oude bekende jongerenkoorliedjes. Een greep uit onze liederen: Minuit Crétien (met solo), de Herdertjes, Stille Nacht. Maar ook knallend een Ere zij God met trompetbegeleiding. De geloofsbelijdenis op de muziek van Yesterday, zal deels solo worden gezongen.

We hopen dat we U, met onze inbreng, weer een fijne viering kunnen brengen. Aan ons enthousiasme zal het zeker niet liggen en hopen U op kerstavond om 22.00 uur te kunnen begroeten.

Vooraf aan de viering zullen we wat verstrooiende kerstliederen ten gehore brengen om U helemaal in de kerstsfeer te laten komen. (als U dat dan tenminste nog niet bent)

Jos Moesman

Ouderavond voorbereiding Eerste Communie 2014

Zoals aangekondigd in het vorige parochieblad is de aanmeldingsavond voor de Eerste Communie op 12 december geweest. Nu gaan we aan de slag om de kinderen voor te bereiden op de grote dag! De ouders en werkgroep komen samen op woensdag 8 januari in het parochiecentrum om 20.00 uur. De kinderen die dit jaar in Zaltbommel op 25 mei hun Eerste Communie gaan doen worden voorgesteld in de Eucharistieviering van zondag 23 februari.

Ouders van jongens en meisjes die ook graag hun Eerste Communie willen doen kunnen zich nog snel aanmelden bij:

Karin van Benschop 0418 - 51 66 34
1ecommuniezbg@gmail.com



Bijzondere vieringen

De maandelijkse seniorenvieringen zijn op woensdag 5 februari en 5 maart om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' is er op dinsdag 21 januari, 18 februari en 18 maart om 16.00 uur een Eucharistieviering.

Onder de verantwoordelijkheid van de raad van Kerken is er in de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' wekelijks een weeksluiting op vrijdagavond. Telkens om 19.00 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie.

Op 5 januari en 2 februari, is in de Sint-Martinuskerk, een meditatieve viering, 'Op Adem Komen'.

Zaterdag 14 december is er om 11.00 uur voor de senioren van 75 jaar en ouder een speciale Kerstviering in Het Anker. Deze viering wordt georganiseerd door de diaconie van Het Anker en de Sint-Maarten.

Zaterdag 21 december om 19.00 uur is de Volkskerstzang in de Sint-Martinuskerk, niet in de Sint Maarten. De kerk is open om 18.45 uur. De Volkskerstzang wordt door de Raad van Kerken Zaltbommel georganiseerd. Medewerking wordt verleend door De Karel, An van Tuijl op het orgel en kinderen van de Leiboom.

Het is een bijeenkomst van louter en alleen samenzang begeleid door orgel en harmoniekapel, alleen onderbroken door het Kerstevangelie en een korte overweging door Ds. Henk Veltkamp

Voor onze parochianen van 75 jaar en ouder is er zondag 22 december om 14.30 uur een speciale Kerstviering in onze kerk. Cantare verzorgt de zang. Na afloop drinken we samen koffie met kerstbrood.

Zondagavond 22 december om 20.00 uur is er in de Sint Martinuskerk een Kerst-sing-in door het interkerkelijk koor Eljakim.

Dinsdag 24 december is om 22.00 uur de Nachtmis met zang door het koor 'Surprice'.

Op het Hoogfeest van Kerst is er om 11.00 uur de Hoogmis met zang door Cantare.

Nieuwjaarsdag, 1 januari, is er om 11.00 uur een eucharistieviering met zang door Cantare. Na de viering koffie en oliebollen. De oliebollen worden jaarlijks geschonken door de oliebollenbakker op de markt. Wij willen hem daarvoor heel hartelijk bedanken.

Sinds 1 januari 2013 wordt er in onze kerk gedoopt met schelpjes, die we ophangen in de kinderhoek. Zondag 26 januari om 11.00 uur is er een Schelpjesviering waar voor de ouders met de dopelingen uitgenodigd worden. Na afloop krijgen



de ouders dan hun schelpjes mee naar huis.

De Eerste Communicantjes presenteren zich op 23 februari om 11.00 uur tijdens de eucharistieviering.

Zondag 2 maart om 11.11 uur is de Carnavalsviering, met medewerking van de Mispelkrakers.

Woensdag 5 maart, Aswoensdag, is er een Eucharistieviering om 19.00 uur met het uitdelen van het Askruisje.

Zaltbommel helpt Afrika

Een oecumenische initiatief in Zaltbommel: jongeren hebben een initiatief opgezet om concreet iets te doen voor Afrika!

Samen met de plaatselijke bevolking in Budaada, Oeganda (Afrika) gaan 11 jongeren en 4 volwassenen uit Zaltbommel (en omstreken) in de zomer van 2014 de handen uit de mouwen steken voor het bouwen van een school.

Door informatie van de stichting Livingstone (www.lst.nl) begon dit

project voor de jongeren zó te leven, dat ze besloten hebben om met elkaar het geld voor de hulp aan deze arme mensen bijeen te gaan brengen. Het mooie van dit project is dat de wens van de bevolking zelf komt om alle kinderen onderwijs te kunnen bieden.

Oeganda telt 3,4 miljoen wezen voornamelijk door AIDS. Naast bouwen zal het team ook lessen verzorgen, sport- en spelactiviteiten organiseren met de kinderen, gezinnen bezoeken en hulppakketten uitdelen. Hiervoor is veel geld nodig en daarom worden er de komende maanden veel acties opgezet, waaronder een gebakservice, opasservice, boodschappenservice, huis- en tuinklusservice, ICT ondersteuning en meer. Ook worden er symbolische bakstenen verkocht.

‘Wij geloven dat we elkaar kunnen helpen door naar elkaar om te zien, door aandacht en liefde te geven voor wie dat niet vanzelfsprekend is en door praktische hulp te bieden. Zo kunnen we Gods liefde voor de wereld laten zien.’

www.zaltbommelhelptafrika.nl





Carnavalsviering zondag 2 maart 2014

Carnavalsvereniging De Wallepikkers organiseert al ruim veertig jaar Carnaval in Zaltbommel, dat tijdens Carnaval tot Mispelgat wordt omgedoopt. Het laatste decennium wordt tijdens Carnaval een moment van bezinning ingebouwd door op zondagochtend naar de kerk te gaan. In de afgelopen elf jaar hebben de verschillende pastores met de vrijwilligers uit de parochie en enkele leden van De Wallepikkers en zeker niet de vergeten De Mispelkrakers ervoor gezorgd dat de kerk op Carnavalszondag steeds voller zit. Steeds meer Mispelgaters komen op die zondag naar de kerk voor die prachtige combinatie evangelie, bezinning, blaasmuziek en zang.

Uit de tekst van het betreffende evangelie en het carnavalsmotto wordt ieder jaar opnieuw weer een dieper liggende boodschap afgeleid, waarmee men niet alleen tijdens het carnaval, maar ook voor die andere 361 dagen van het jaar wat kan doen.

Op zondag 2 maart a.s. staat de viering in het teken van het carnavalsmotto van dit jaar: 'Dé hedde mooveur mekaar'. Pastor Bus gaat ons voor de zevende keer voor op Carnavalszondag en zal tijdens zijn overweging niet alleen een goede uitleg van de woorden uit het evangelie geven, maar ook meer linken met het motto leggen. De vele verschillende

manieren waarop dit motto opgevat kan worden, worden niet alleen in de overweging, maar ook in de samen te zingen liederen verweven.

Aan het einde van de viering krijgen de kerkgangers een tastbaar aandenken uitgereikt, dat men meteen om kan hangen. Tijdens carnaval zijn de echte feestvierders natuurlijk sowieso anders uitgedost, maar dat aandenken draagt men tot en met dinsdagavond maar al te graag mee. Voorgaande jaren was het een zoutvaatje, een handje, een lijstje etc., ook dit jaar is weer een bij het motto en het evangelie een passend voorwerp bedacht.

Een element dat in de loop van de jaren ook een traditie is geworden is het feit dat Prins Maerten na afloop van de viering aan iemand een onderscheiding uitreikt in de vorm van een medaille de rotte mispel genaamd. Op deze manier is de afgelopen elf jaar telkens een vrijwilliger van de kerk in het zonnetje gezet. Vorig jaar was het Liesbeth Bogaerts die deze eer te beurt viel. Dit jaar zal er weer een andere actieve vrijwilliger uit de parochie door Prins Maerten op deze manier in het zonnetje worden gezet.

U bent van harte uitgenodigd!!

Let op! De aanvangstijd is aangepast naar 11.11 uur!

*Namens de kerkcommissie van C.V.
De Wallepikkers Harrie Kessel.*



Weihnachts-Oratorium

Ook dit jaar, waarin zij haar tienjarig jubileum viert, organiseert de Stichting Maartenskerkmuziek onder de titel 'Het Weihnachts-Oratorium vóór en dóór de Bommelerwaard' in december een veelzijdig project rond dit indrukwekkende werk van J.S. Bach in de Sint-Maartenskerk te Zaltbommel.

Op maandag, 9 december, aanvang 17.30 uur het Weihnachts-Oratorium voor de leerlingen van basisscholen uit de Bommelerwaard en daarbuiten. Dit ter afsluiting van het educatieproject. Het gaat om een verkorte versie van het Oratorium. De leerlingen zingen de ingestudeerde koralen in het Duits.

Op zaterdag, 14 december, aanvang 16.30 uur (vrij entree) vindt het Weihnachts-Oratorium voor iedereen plaats. Iedereen, die graag de koralen wil zingen en geïnteresseerd is in de achtergronden van dit werk is welkom.

Op zaterdag, 21 december, aanvang 20.00 uur het absolute hoogtepunt van het project, het indrukwekkende Weihnachts-Oratorium.

Aan dit concert werken mee:

Cappella Sint-Maarten, Accademia Amsterdam, voorts de solisten Tanja Obalski, sopraan; Elsbeth Gerritsen, alt; Robbert Muuse, bas en Arco Mandemaker, tenor. Arie Hoek is dirigent en heeft tevens de algemene artistieke leiding.

De uitvoeringen van 9 en 14 december zijn vrij toegankelijk (uw gift wordt op prijs gesteld). De entreprijs voor het concert op 21 december bedraagt € 30,00. In dit bedrag is mede een consumptie begrepen tijdens een informeel samenzijn na afloop. Tevens draagt u daarmee bij aan het mogelijk maken van het totale project, waaronder het educatieproject leerlingen basisscholen.

De kaarten zijn verkrijgbaar bij: Fotolux, Gamerschestraat 20; Sigarenspeciaalzaak Leijdens, te Zaltbommel en The Readshop, Raadhuisplein 10, te Hedel; in de Sint-Maartenskerk bij de uitvoeringen op 9 en 14 december en voorafgaande aan het concert op 22 december alsmede via: infomaartenskerkmuziek@planet.nl onder vermelding van naam, adres en het aantal kaarten. Na betaling op bankrekeningnr. 1241.81.759 t.n.v. Stichting Maartenskerkmuziek, worden de kaarten op naam gereserveerd en liggen deze voorafgaande aan het concert voor u klaar in de kerk.





Jongerenactiviteiten

Jongerenwerk kan niet top down. Het is voor én door jongeren. Dus bij de uitnodiging voor de tienerbioscoop zat ook een opdracht voor de jongeren: neem een spelletje mee.

Film

We keken samen in de prachtige pastorie van Zaltbommel naar de film “Het bezoek” van Adrian Plass. Hoe zou het zijn, als Jezus vandaag zou terugkomen. Hij is net even anders dan de mensen misschien verwachten. Net zoals dat toen, lang geleden was. Jezus ging van de kerk direct naar de kroeg. Jezus gaf geen lezingen, maar omhelsde net als paus Franciscus mensen, speciaal mensen met een beperking. Wil je meedenken over het jongerenpastoraat en voel je ook jong, laat het dan weten, want we willen graag tot een eigen jongerenteam komen.

Stille Omgang

We leven ook toe naar de Stille Omgang. Amsterdam is een oude bedevaartsplaats, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Een uitgebraakte hostie bleef in een huis aan de Kalverstraat in het hardvuur zweven. Dit verhaal leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19e eeuw vorm gekregen in een indrukwekkende stille tocht in het hartje van het Amsterdamse uit-



gaansleven. Een heel contrast! We zien uit naar de jongerenbus die weer gaat rijden naar Amsterdam. Er is dan een hip programma met creativiteit en theater in de Nicolaaskerk vlakbij het (centraal) station om 20.00 uur. Er vertrekt een bus bij het Centraal Station in Den Bosch. De stille tocht wordt gelopen met duizenden mensen in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 maart. Het is voor jongeren van 14 tot 30 jaar en voorwaarde is dat jongeren rond 2.00 uur 's nachts thuis mogen komen. Voor meer informatie: hou de website in de gaten:

www.stille-omgang.nl/jongeren



Katholieke Jongerendag

Ook het bisdom ziet niet stil. We leven nu al toe naar de vernieuwde katholieke jongerendag.

Het wordt komend jaar voor het eerst een openluchtfestival. Op 28 en 29 juni 2014 zal op het terrein van Abdij Mariënkroon in Nieuw-kuijk (bij 's-Hertogenbosch) de eerste editie plaatsvinden. Voor wie wil is er gelegenheid om te overnachten op de camping die op het festivalterrein zelf wordt ingericht. De Katholieke Jongerendag is bestemd voor jongeren vanaf twaalf jaar (de avond en nacht alleen voor 16+). Het is in ons eigen dekenaat. Dus wil je mee helpen tijdens het festival? Stuur dan een mail naar kjd@jongkatholiek.nl

Taizé

Taizé is een klein dorpje in Frankrijk dat vele jongeren trekt. Er komen daar duizenden jongeren kamperen en die vinden er rust en goede gesprekken. Een jongere zei: "Er moet daar niks!". Je wordt er geholpen vanuit jezelf naar de kern, naar de vragen van jouw leven te zoeken. Wil je er kennis mee maken, bereid je dan voor op een jongerenweekend dat we aanbieden.

Het klooster van Taizé doet een pelgrimstocht van vertrouwen en trekt naar grote steden om daar met jongeren de gastvrijheid van de plaatselijke cultuur te beleven. Duik in de jongerencultuur van Riga

(Letland) in een lang weekend. De Taizé broeder Matthew nodigt jongeren in 2014 uit om van vrijdag 26 tot en met zondag 28 september naar Riga te komen voor een unieke internationale bijeenkomst van jongeren. Riga is voor de eerste keer een internationale gastheer van een Taizé ontmoeting. Bovendien is ze culturele hoofdstad van Europa. Deze reis voor jongeren wordt begeleid door pastor Schevers.



Ben je wel in om in de omgeving kennis te maken met wat de beroemde Taizé-vieringen zijn. Elke maand is er een jongerenviering in Den Bosch. Ga voor meer informatie naar

www.taizeindenbosch.nl

Mocht je al eerder mee willen naar het Taizé zelf. Dat kan ook! Tussen 29 april en 4 mei gaat er een bus naar het Franse Taizé vanuit parochie Moergestel. Kosten voor de gehele reis zijn € 150 per persoon.

Meer info: (073) 599 12 16
pastorschevers@gmail.com



Hoi Kids

Het is weer bijna Kerstmis. Jullie kennen het verhaal vast wel uit de (kinder)bijbel. Vraag gerust je ouders om het eens samen te lezen. Kijk ook samen, of er binnen één van de parochiekerken een Kerstspel is, waar je aan mee kunt doen.

In het kerstverhaal (Matteüs 2:1-22), spelen drie koningen een belangrijke rol. Het waren wijze mannen uit het oosten. Zij volgden een mooie ster, op zoek naar een nieuwe koning.

Zij kwamen aan bij koning Herodes in Jeruzalem, die niets wist van een nieuwe koning, maar wel ja-loers werd. Hij vroeg hen om aan hem te vertellen waar die nieuwe koning dan wel was geboren, als ze hem hadden gevonden. De drie koningen trokken verder, achter de ster aan, en kwamen aan in Bethlehem. Dat was op 6 januari.

Daar troffen zij eenvoudige mensen aan in een stal. Hier was hun kind-je geboren: Jezus genaamd. Hij kreeg dure cadeaus van de koningen: goud, wierook en mirre. Maar de drie koningen gingen niet terug naar Herodes, omdat ze hem niet vertrouwden.

Driekoningen is een katholiek feest dat herinnert aan de reis van de drie koningen Caspar, Balthasar en Melchior.

Het feest van Driekoningen wordt nog steeds gevierd, en wel op 6 januari. In sommige delen van Nederland, België en Duitsland gaan kinderen, verkleed als koning, met een lampion langs de deuren. Zij zingen liedjes, en hopen hiervoor snoep te krijgen. Lijkt dit niet heel erg op een feest dat wij onlangs (op 11 november...) hebben gevierd?



Driekoningen lied

*Drie koningen, drie koningen,
geef mij een nieuwe hoed.
Mijn ouwe is versleten,
mijn moeder mag 't niet weten
mijn vader heeft het geld
al op de toonbank neergeteld.*



Er kwamen drie koningen

*Er kwamen drie koningen met ene ster
Zij kwamen van bij en zij kwamen van ver*

*Zij kwamen de hoge berg opgegaan
Zij vonden de sterre daar stille staan*

*Wel sterre, gij moet er zo stille niet staan
Gij moet met ons naar Bethlehem gaan*

*Naar Bethlehem binnen die schone stad
Waar Maria met haar kindetje zat*

*Zij gaven dat kindetje menigvoud
Van wierook en mirre en rode fijn goud*

Kijk ook naar de speciale kids-pagina op onze website:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids

*Buiten in de Donkere Nacht
Begint een Ster te Stralen
Met een Wonderbare Kracht
Het is Niet te Verklaaren
Met Hem die is Verwacht
Zal er Vrede op Aarde Neerdalen*

