



**Ga erop uit, wees niet bang  
en ga andere mensen dienen!**



## Parochieblad

Dit is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus in de Bommelerwaard

Jaargang 2, nummer 3  
Augustus 2013

Verschijnt: 5 x per jaar  
Oplage: 7.000 exemplaren  
Druk: Van Horssen Waardenburg  
Opmaak: *i*Moose Zaltbommel

## Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: Dinsdag en Donderdag  
van 9.30 tot 13.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u inspreken  
op een antwoordapparaat of bellen  
naar het ingesproken noodnummer.

[info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)

## Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het *Algemeen secretariaat*.

## Algemene bankrekening

Rekeningnummer 17 99 79 345  
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

## Kopij

25 september is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer. Dit zal worden bezorgd rond 19 oktober.

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)

## Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
[redactie@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:redactie@katholiekbommelerwaard.nl)

### • hoofdredacteur:

Jos Vriesema (0418-631215)  
[josvriesema@martinusparochie.nl](mailto:josvriesema@martinusparochie.nl)

### • samenstellers:

Henny Lieshout (073-5991215)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)  
Mirjam Duijts-As (06-36115739)  
[mirjamduijtsas@hotmail.com](mailto:mirjamduijtsas@hotmail.com)

### • contactpersonen:

#### **Alem:**

Sjan van Mook (0418-662052)  
[s.vanmook@live.nl](mailto:s.vanmook@live.nl)

#### **Ammerzoden:**

Henny Lieshout (073-5991215)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)

#### **Hedel:**

Annemarie van Osch (073-5992765)  
[a.vanoschvb@hotmail.com](mailto:a.vanoschvb@hotmail.com)

#### **Kerkdriel:**

Cees Janmaat (0418-632001)  
[jacktar@upcmail.nl](mailto:jacktar@upcmail.nl) Riet Corten

#### **Rossum:**

Bertha van Doorn (0418-512340)  
[berthavandoorn@upcmail.nl](mailto:berthavandoorn@upcmail.nl)  
José Vullings

#### **Velddriel:**

Hetti van Kessel (0418-635987)  
[h.kessel20@upcmail.nl](mailto:h.kessel20@upcmail.nl)

#### **Zaltbommel:**

Tiny van Steenberg  
(0418-514262) [tiny.henk@hetnet.nl](mailto:tiny.henk@hetnet.nl)  
Han van der Waal



## Nieuw werkjaar

Met ingang van 1 juli is een nieuw liturgisch rooster voor de weekendvieringen ingegaan. Dat heeft nogal wat emoties opgeroepen. In Alem, Hedel en Rossum is het aantal vieringen teruggebracht tot één per maand: in Alem op de vierde, in Hedel op de eerste en in Rossum op de derde zondag van de maand. Dat is voor iedereen wennen al is het natuurlijk ook een uitnodiging om meer dan voorheen aansluiting te zoeken bij de zondagsvieringen in de omgeving.

Minstens zo ingrijpend is het wegvallen van een aantal woord- en communievieringen, onvermijdelijk: de weekendvieringen zijn normaal gesproken eucharistievieringen en pas als dat niet mogelijk is worden ze ingevuld met een woord- en communiedienst. Gevolg is ook, dat er vanaf nu geen regelmatig beroep gedaan meer zal worden op een aantal voorgangers en werkgroepleden, die tientallen jaren een belangrijke liturgische rol hebben vervuld. Dat doet pijn! Maar al die veranderingen dagen ons ook uit; enerzijds om te komen tot meer samenwerking over onze eigen grenzen heen, anderzijds stelt het ons de vraag hoe we in deze nieuwe situatie ook in een situatie met een “beperkt geopend” kerkgebouw, ons samen kerk-zijn vorm kunnen geven.

Als u dit parochieblad in uw brievenbus ontvangt, staan we op het punt een nieuw werkjaar te beginnen. We hebben een jaar van grote veranderingen en van veel onzekerheid achter de rug. En met mij zult u waarschijnlijk hopen dat we niet nog zo'n jaar hoeven mee te maken.



We mogen nu met elkaar verder gaan en meer dan ooit tevoren beseffen we, hoezeer we op elkaar zijn aangewezen. Als we in het afgelopen jaar iets geleerd hebben, dan is het wel hoe belangrijk communicatie is, en hoe moeizaam de

communicatie af en toe verloopt. Dat was geen kwade wil, maar samenwerking over grenzen heen is iets wat ook geleerd moet worden en dus tijd kost.

Ook dit parochieblad heeft als doel om de communicatie binnen de parochie en tussen de zeven kernen te verbeteren. Het blad biedt uitgelezen mogelijkheden om te lezen wat er in uw eigen kerk gebeurt, maar biedt u ook de kans om een blik te werpen op die zes andere kernen van onze parochie.

Lees het hele blad, niet alleen de eigen “parochiepagina’s”, zo komt u erachter wat er allemaal leeft in de Bommelerwaard. Het is de moeite waard!

*Jos Vriesema,  
hoofdredacteur*



## Over Franciscus gesproken (3)

Jongeren van Assisi voelen zich geraakt door de radicale levenswijze van Franciscus en sluiten zich bij hem aan. Zo is de eerste broederschap geboren. En ze groeit vlug aan. Weldra zal ze enkele duizenden broeders tellen die zich over heel Europa verspreiden. Ze trekken rond en staan door hun armoede en eenvoud dicht bij de gewone mensen. Overal waar ze passeren, brengen ze een geest van vrede, verzoening en lofprijzing. Ze breken met het politiek-religieus systeem van hun tijd, dat van de kerkelijke heerlijkheden en de kruistochten. Franciscus en zijn broeders kiezen een weg van eenvoud en nederigheid. Je zou kunnen zeggen: de weg van het Evangelie. Het Evangelie is een kostbare schat. Maar het komt pas over als een Blijde Boodschap, als dat Goede Nieuws gebracht wordt door mensen die vervuld zijn van oprechte vriendschap en liefde. Franciscus heeft dat prachtig verwoord en in zijn leven laten zien.

Op een zekere dag heeft Franciscus een gesprek met een van zijn broeders, om precies te zijn met broeder Tancredo. Daarin zegt hij iets in deze geest: 'De Heer heeft ons gezonden om aan mensen het Evangelie te brengen. Maar heb je er al eens over nagedacht, wat dat is: iemand het Evangelie brengen? Het is: hem zeggen 'Ook van jou

houdt God.' En hem dat niet alleen zéggen, maar het ook echt ménen. En het niet alleen ménen, maar zó met die mens omgaan dat hij voelt en ervaart hoezeer je hem respecteert en waardeert. Dat is hem de goede boodschap melden. Je kunt het niet zonder hem je vriendschap aan te bieden: een werkelijk belangeloze vriendschap zonder neerbuigende vriendelijkheid, vriendschap waaruit vertrouwen en diepe achting



spreekt. We moeten naar de mensen gaan. Dat is een delicate zaak. Want de wereld van de mensen is een onmetelijk slagveld waar gevochten wordt om rijkdom en macht. Gods gelaat gaat verborgen achter teveel lijden en wreedheid. Als we naar de mensen gaan, moeten we dat doen als boodschappers van vrede en getuigen van God, mensen zonder minachting en zonder zelfzucht, mensen die in staat zijn, werkelijk hun vrienden te worden. Onze vriendschap verwachten zij, een vriendschap die hun laat aanvoelen, dat God van hen houdt, dat Jezus hen liefheeft.' Ondertussen was de zon achter de bergen verdwenen. Het was koeler geworden en er was een wind opgestoken die aan de bomen schudde. Bijna was het nacht en overall klonk ononderbroken het gesjirp van krekels.

*Pater Bertus Bus*



## Miva - “Missie verkeersmiddelen actie”

In het weekend van 24 en 25 augustus wordt weer de jaarlijkse actie voor Miva gehouden. Het is een actie die zorgt voor het vervoer van missionarissen en ontwikkelingswerkers. In alle RK parochiekerken wordt in het genoemde weekend een collecte gehouden.

Dit jaar is de actie speciaal gericht op kinderen:

### “Help de kinderen in Brazilië”

De vakantie zit er voor de meesten van ons weer op. We hebben met zijn allen weer duizenden kilometers gereden, gevlogen, gevaren enz. Dat doen ook missionarissen en ontwikkelingswerkers, maar hun kilometers dienen een ander doel. Ze zijn gericht op hulp aan mensen.

Zuster Maria en Pater Cristiano werken al meer dan veertig jaar onder de armen in Brazilië. Zij hebben een auto nodig om hun werk te kunnen doen want “Zonder vervoer staan zij stil”.

Hun werk is gericht op hulp aan kinderen. Arme mensen help je het meest, als je hun kinderen helpt, zegt pater Cristiano. Hij zet zich in voor het kinderpastoraat aan moeders en kinderen in een arme plattelandsstreek.

Vaders zijn dikwijls afwezig en moeders hebben vaak weinig opleiding genoten, wat het hen moeilijk maakt goed voor hun kinderen te zorgen. Zij krijgen hulp van het kinderpastoraat van Cristiano. De dorpen zijn afgelegen en de wegen slecht; een auto is onontbeerlijk, dat is zij voor velen in het werk onder de armen.

Miva probeert zoveel zij kan in vervoer te voorzien. Dat is zonder onze hulp niet mogelijk. Steun de collecte of maak over op :

Bankrekening 2950 van Miva, Vijverstraat 12, 4818 ST Breda.

De machtiging invullen kan ook: hij wordt u in de kerk aangeboden.





## Het bestuur stelt zich voor (2)

Mijn naam is Bart van Helvoort. Ik ben de secretaris van het bestuur van de Franciscusparochie. Ik ben een van de twee bestuursleden die uit het oude bestuur van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard zijn overgestapt naar het nieuwe bestuur. Vanaf 2004 was ik bestuurslid van de PEB namens de Willibrordusparochie van Ammerzoden. Direct nadat ik gestopt was met werken op de R.K. basisschool De Schakel werd ik hiervoor gevraagd door Frans van den Oord, de voorzitter van de Ammerzodense Beheerscommissie.

Toen de eminente vice-voorzitter van dat bestuur, de heer Johan Blaauwhof, door drukke werkzaamheden in zijn dokterspraktijk moest stoppen, werd besloten dat ik de vice-voorzitter van dat zogenaamde Uniebestuur werd (geen voorzitter omdat de pastoor altijd als zodanig zal optreden).

Er zit een logische opbouw in de huidige organisatie van het bestuur van de Franciscusparochie. Behalve een bestuur zijn er voor elke voormalige parochie 'Contactgroepen'. Er is de afgelopen maanden geregeld contact gehad met de vrijwilligers van die contactgroepen. Persoonlijk heb ik gesproken met de vrijwilligers die de ledenadministratie verzorgen en met de kerkhofbeheerders. Ook heb ik diverse keren contact gehad

met de penningmeester omdat de opbouw van de financiële basis van de nieuwe parochie altijd via de voorzitter en de secretaris moet verlopen.

In het tweede gedeelte van 2013 zal er naast het reguliere contact met de leden van de Contactgroepen ook geprobeerd worden om de Aktie Kerkbalans opnieuw te organiseren.

Aan het einde van dit kalenderjaar zullen mijn bestuurswerkzaamheden ten einde komen. Tijdens één van de eerste vergaderingen van het nieuwe bestuur werd een rooster van aftreden opgesteld. Logisch was het dat, vanwege het feit dat ik al negen jaar bestuurslid ben, ik als eerste zal aftreden.

Dan kan ik me nog meer gaan bezighouden met het historisch onderzoek waar ik mee bezig ben: het zoeken naar feiten en verhalen over de eerste dienstplichtige Bommelerwaardse soldaten. Deze jongens, rond de 20 jaar, moesten in dienst in het Franse leger (Nederland bestond niet, het was onderdeel van het grote Franse Keizerrijk). Vanaf 1811 werden de ingelote jongens in snel tempo gevormd tot soldaat en werden onderdeel van de 'Grande Armee' (uit de Bommelerwaard waren dat er ongeveer 200). Dit leger trok in 1812 op bevel van keizer Napoleon



naar Rusland om daar de Russische keizer te gaan bevechten. Dat werd een catastrofe. Er was gebrek aan voedsel, medicijnen en medische zorg. De vele veldslagen eisten grote aantallen slachtoffers. Daarbij kwam dat de weersomstandigheden verschrikkelijk waren. Bijna alle soldaten kwamen om het leven. Wie overleefde, moest daarna weer deelnemen aan gevechten in Duitsland in 1813.

Als u iets weet van één van uw voorvaders die op een of andere manier betrokken is geweest bij dit drama, dan zou ik dat graag horen. Misschien heeft u nog wel ergens een brief of een document uit die tijd liggen. Wie weet? Ik zou daar in ieder geval zeer blij mee zijn. Via het secretariaat is het altijd mogelijk met mij contact op te nemen.

*Bart van Helvoort*

## Zondag 6 oktober: Wij vieren Franciscus

Op 4 oktober viert de kerk van feest van de H. Franciscus, al is die dag tegenwoordig beter bekend als Wereldierendag. Overigens heel toepasselijk, want Franciscus had een bijzondere band met de dieren.

Aangezien onze nieuwe parochie de H. Franciscus als patroon heeft, willen ook wij het feest van Franciscus met elkaar vieren.

Omdat vrijdag 4 oktober wat dat betreft een lastige dag is, heeft het pastoresteam ervoor gekozen om zondag 6 oktober in het teken van Franciscus te stellen. Om 10.00 uur is er dan een plechtige viering in de Martinuskerk in Kerkdriel, waarin alle pastores zullen voorgaan. Daarna drinken we met elkaar een kop koffie en over wat er nog meer gebeurt, wordt u later geïnformeerd.

Omdat we in Kerkdriel samenkomen, vervallen op zondag 6 oktober de vieringen in de overige kerken!

**Noteer 6 oktober in uw agenda en laten we er met elkaar een feestdag van maken!**





## Als 'De Kerk' sluit...

Het sluiten - of erger - van de kerken in enkele dorpen is voor velen een drama. Als er iets aan te doen is, dan moet men dat aanpakken. Maar in het geval dat zo'n sluiting onvermijdelijk is, kunnen we het ook zien als een nieuwe mogelijkheid; elke hindernis in het leven is tegelijkertijd een uitdaging.

Natuurlijk wordt aan de gelovigen aangeraden om op zondag in een andere plaats ter kerke te gaan en wie dat kan en wil, moet dat zeker doen. Het valt te begrijpen dat de kerkelijke overheden dat ook propageren. Er zijn echter alternatieven die serieuze aandacht verdienen.

### **1. Eerste alternatief**

Het eerste alternatieve is in de vorige aflevering van dit parochieblad aan bod geweest: oecumene, dat wil zeggen, als er ter plaatse een protestantse kerk is, doe mee. Zie het uitvoerig artikel daarover in de vorige aflevering.

### **2. Tweede alternatief**

Al of niet met behulp van de huidige voorgangers organiseren we regelmatige bijeenkomsten ter plaatse, in kleine kring. Is er geen kerkgebouw, dan in een kleine geschikte ruimte, eventueel bij iemand thuis. Allemaal heel oer-oud christelijk, lees er de Handelingen van de Apostelen maar op na! Zo blij-

ven de plaatselijke gemeenschappen behouden, kan er doorgedaan of zelfs begonnen worden met onderlinge betrokkenheid en zorg, inspiratie en op maat gesneden overweging van de geloofsleer en de praktijk van het dagelijks leven.

Er moeten een paar mensen per dorp zijn, die zich willen inzetten. Ze vragen ondersteuning aan ambtsdragers en anders is een vracht aan informatie en ondersteuning via internet te vinden. Het is wel belangrijk met andere dergelijke groepen contact op te nemen en te houden. In Zaltbommel bestaat al een groep die iets dergelijks in praktijk brengt; zij het dat precies daar de kerk voorlopig openblijft. Op deze wijze blijft de geloofsgemeenschap behouden, wordt de verantwoordelijkheid van het individu geprikkeld, en het algemeen priesterschap van alle gelovigen in praktijk gebracht.

Zo wordt de kerk meer dan de priesterkerk die ze nu lijkt, zo voelen en ervaren we meer dat we mondige gelovigen mogen zijn, kunnen we ons geestelijke leven onderhouden en verdiepen en elkaar tot steun zijn. De tijd van eenrichtingverkeer is namelijk voorgoed voorbij!

*Vincent Krah*





## Corry, bedankt!

In het voormalige Ammerzodense parochieblad "Eigen Geluiden" was een rubriek opgenomen met als titel "Waterdragers". In elke uitgave werden dan de werkzaamheden van een persoon of een groepje parochianen die zich met een specifieke taak bezig hielden, in het zonnetje gezet. In een van de parochiebladen werd aandacht besteed aan het werk van Corry van Mil. Oudere parochianen van de H. Franciscusparochie zullen haar nog kennen als de secretaresse van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard. Behalve voor haar secretariaatswerk werd ze toen ook bedankt voor haar werk als lector tijdens de avondwakes.

*"Een avondwake is namelijk een serieuze bezigheid. De bezoekers van de kerk zijn over het algemeen erg bedroefd of op zijn minst ietwat aangeslagen. Deze avondwakes kun je niet plannen... Als je daar als lector je steentje in wil bijdragen, moet je je flexibel opstellen. Je moet ook de sfeer die bij zo'n viering hoort, aanvoelen om voor de aanwezigen steun en vertrouwen te kunnen zijn."*

Dat heeft Corry van Mil in de afgelopen jaren trouw gedaan. Een telefoontje vanuit de pastorie was voldoende voor Corry om de avondwake met een van haar collega's gestalte te gaan geven.

Enkele weken geleden heeft ze laten weten dat ze in verband met haar oppaswerk voor haar kleinkinderen geen tijd meer heeft voor dit verantwoordelijke werk. Wij vinden dat heel jammer, maar wij respecteren die beslissing wel.

Voor ons rest dan op dit moment niets anders dan haar heel, heel hartelijk te bedanken voor het vele werk dat voor de parochie gedaan heeft.

*Corry bedankt!!!*

### Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers is te bereiken op 073 - 599 12 16

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op het parochiecentrum van Kerkdriel op 0418 - 63 12 15  
ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur

- bezoek ook onze website -

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)



## *H. Hubertuskerk Alem*

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem  
telefoon 0418 - 662561  
bankrekening 13.17.01.851

secretariaat mevr. S. van Mook,  
Meerenstraat 9, Alem  
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -  
Hooijmans, 't Buske 25, Alem  
tel. 0418 - 66 20 63

## Bestellen H. missen

H. Missen kunt u bestellen bij:  
Ger van Boxtel  
(t Buske 25, tel. 0418 - 66 20 63)

## Doopseltoediening

Op zondag 10 november vanaf  
13.00 uur wordt het doopsel toe-  
gediend. De voorbereidingsavond  
is donderdag 24 oktober om 20.00  
uur in Kerkdriel.



## Gedoopt

14 juli is Bink gedoopt in de H.  
Hubertuskerk. Bink is de zoon van  
Nienke van der Heuvel en Jeroen  
Willems.

*Van harte gefeliciteerd.*

## Begraafplaats Alem

Beheerder van de begraafplaats  
Alem is per 1 mei 2013:

Johan Toonen  
Weikesstraat 18, 5335 LE Alem  
Tel. : 0418-661838  
e-mail: johantoonen@planet.nl

## Reglement begraafplaats

Met ingang van 1 juni 2013 zijn de  
afzonderlijke reglementen van de  
begraafplaatsen van de zeven kerk-  
dorpen vervangen door één "regle-  
ment R.K. begraafplaatsen paro-  
chie H. Franciscus". Dit reglement  
wijkt in kleine details af van het  
voorgaande reglement.

## Tarieven begraafplaats

Per 1 januari 2013 is door het be-  
stuur van de H. Franciscusparochie  
de tarieven voor alle begraafplaat-  
sen gelijkgesteld.

Het reglement is in te zien en te  
downloaden vanaf de website: on-  
der [Ik zoek](#) / [Begraafplaatsen](#).

Ook de tarieven staan op de websi-  
te: onder [Algemeen](#) / [Tarieven](#).

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)

Reglement en tarieven zijn ook op  
te vragen bij beheerder Johan  
Toonen.

*Johan Toonen  
beheerder begraafplaats Alem*



## Eerste H. Communie

26 mei 2013

Op 26 mei jl hebben vijf kinderen de eerste heilige communie gedaan: Brian van den Dungen, Robin van der Pijl, Jill Bogers, Pieter Steenbekkers en Tijn Verhoeven.



Acht kinderen hebben de voorbereidingen gedaan, waarvan vijf de communie hebben gedaan. In vijf bijeenkomsten hebben de kinderen gewerkt en geknutseld in het 'Dankboek', een nieuw project, waar in Alem voor het tweede jaar mee gewerkt is.

Communicanten hebben een speurtocht in de kerk gedaan, een kruis met Jezus, van wasknijpers geplakt, een altaar en gebedskubus geknutseld. De kinderen vonden dit erg leuk.

Op donderdag 23 mei zijn alle kinderen uit groep 4 naar de Coöp geweest om broodjes

te bakken, wij komen hier al heel veel jaartjes met veel plezier. Alle kinderen kregen deeg, zaadjes en rozijntjes voor op het brood, ook pastor Schevers is dit jaar meegeveest. Tijdens het afbakken van het brood hebben we samen naar een film van Jezus gekeken, hier had pastoor Schevers voor gezorgd. Vrijdag 24 mei hebben we de broodjes samen met de pastoor, Jos Vriesema, de juffen en de kinderen opgegeten in een gezamenlijke broodmaaltijd op school, hierna gingen we oefenen in de kerk.

Zondag 26 mei was dan eindelijk de Eerste Heilige Communie. We kunnen terugkijken op een mooie viering met pastoor Schevers en het kinderkoor "de Notenkrakers".

*Werkgroep Eerste H. Communie  
Jacqueline en Marleen*





## Bedevaart naar Kevelaer

Zondag 1 september vertrekt weer de bedevaart naar Kevelaer vanuit de Bommelerwaard. In Nederland en België is Kevelaer vooral bekend als bedevaartplaats. Sinds 1642 wordt in Kevelaer een wonderbaarlijk afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieken gaan jaarlijks naar dit genadebeeld, dat bekend staat als de “Consolatrix Afflictorum”, ofwel de “Troosteres der Bedroefden”.

De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van de Maagd zelf tot driemaal toe de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor op 1 juni 1642 toen hij bij het hagelkruis stond, waar hij bij herhaling de opdracht kreeg. Al gauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo.

In 1645-47 werd een bedevaartkerk gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd om de bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de genadekapel. De grote Mariabasiliek verrees in de 19e eeuw en werd in 1923 tot basiliek verheven.

Kevelaer speelde een bijzondere rol voor de Nederlandse katholieken in het protestantse noorden waar alle katholieke geloofsuitingen verboden waren. Die katholieken konden in



Kevelaer in het openbaar hun geloof uitoefenen, want in het koninkrijk Pruisen bestond wel godsdienstvrijheid. Naast Heiloo, Maastricht en 's-Hertogenbosch is Kevelaer nog steeds één van de belangrijkste pelgrimsoorden voor Nederlandse katholieken.

## Vanaf 1 juli...

Met ingang van 1 juli 2013 is er als regel nog maar één eucharistieviering per maand in onze kerk en wel op de vierde zondag van de maand.

*De komende vieringen zijn zondag:*  
22 september  
27 oktober (naviering 1e Communie)  
3 november (extra - Allerzielen)



## Nieuws uit Alem

### *Soepenfestival*

Het Soepenfestival in Alem beleefde zaterdag 22 juni het eerste lustrium. Er waren 42 verschillende soepen aangeleverd. Margarita van der Harst is dit jaar de soepkoningin geworden. Margarita had de soep met hulp van Wietske Overheul gemaakt. Ook uit deze editie van het soepenfestival bleek weer de saamhorigheid in het kleine Alem.

Het festival begon om 16.00 uur en duurde tot middernacht. Gedurende de avond traden verschillende lokale artiesten op zoals The Fact, zangeres Imani uit Zaltbommel en als afsluiter de oer-Alemse band Automatic. Voor de kinderen waren er leuke activiteiten, zoals een springkussen en een rondrit op een kar achter een trekker door het dorp.

De opbrengsten van het festival waren voor Stichting Shamajo, die droomwensen van kinderen met een handicap of levensbedreigende ziekte vervult.

### *Elf nieuwe woningen*

16 juli heeft woningstichting 'De Kernen' samen met 'Woningstichting Maasdriel' de woningen in het plan Weikesstraat opgeleverd.

Door de woningbouw wordt Alem weer een beetje meer leefbaar.





## H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2  
5324 AG Ammerzoden  
telefoon kerk: 073 - 599 12 15  
telefoon koster: 06 - 4800 5229  
e-mail:  
willibrordusparochie@xs4all.nl  
bankrekening 10.26.01.178

secretariaat bereikbaar:  
maandag & dinsdag: 8.00 - 12.00  
woensdag, donderdag & vrijdag  
van 10.00 - 17.00 uur

intenties idem



## Offerblok vernield

Tot onze spijt moesten we op dinsdag 9 juni constateren dat iemand het offerblok in onze gedachteniskapel heeft vernield. De inhoud van het offerblok was verdwenen.

De Contactgroep heeft aangifte gedaan van deze diefstal bij de politie. Tijdens deze aangifte zijn de beelden die door de bewakingscamera gemaakt zijn, overhandigd.

## Gerarduskalender 2014

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "Elke dag een beetje spirit".

Dit jaar is zowel de voorkant als de achterkant van het kalenderschild bedrukt. De voorzijde is ontworpen door Miryam Schobben uit Heerlen.

De titel is: "Herbronnen", een mooi uitzicht op hoe het klooster Wittem in het Zuid-Limburgse landschap ligt ingebed als een pleisterplaats voor de ziel. Gelovigen en pelgrims zijn er altijd onderweg.

Op de achterzijde van het schild is een sfeervolle natuurfoto afgedrukt.

De prijs van het kalenderblok is verhoogd naar zes euro vijftig.

Deze prijsstijging is nodig vanwege de gestegen kosten bij het maken en drukken van de kalender.

Door de verkoop van de Gerarduskalender 2014 ondersteunt u ook dit jaar weer het pastorale werk van de redemptoristen. Uw bijdrage hieraan is omissbaar. Wij zijn u er oprecht dankbaar voor.

*Met een vriendelijke groet, het team van de Gerarduskalender.*

De kalender is verkrijgbaar op de pastorie.





## Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

vrijdag 16 augustus	Oecumenische viering	Alice Bremmer
vrijdag 30 augustus	Eucharistieviering	Pastor Stefan Schevers
vrijdag 06 september	Oecumenische viering	Dominee Marten Tel
vrijdag 20 september	Eucharistie Zonnelied	Pastor Stefan Schevers
vrijdag 27 september	Eucharistie Lindeboom	Pastor Stefan Schevers
vrijdag 04 oktober	Oecumenische viering	Dominee Marten Tel
vrijdag 18 oktober	Eucharistieviering	Pastor Stefan Schevers

*Aanvangstijd Zonnelied 14.30 uur Lindeboom 16.00 uur.*

## Doopvieringen

Zondag 1 september is er een doopviering. Het voorbereidende gesprek is 22 augustus in het parochiecentrum te Kerkdriel.



## Gedoopt op 7 juli

Isis van Alphen uit Kerkdriel,  
Jesse de Leeuw uit Hedel,  
Max Dessé uit Hedel.

*Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen,  
die kunnen geloven, hopen en liefhebben.*

## We hebben afscheid moeten nemen van:

30 april: Antoon Pootjes in de leeftijd van 90 jaar,  
03 juli: Gon Roeters-Westervoort in de leeftijd van 83 jaar,  
19 juli: Annie Westervoort in de leeftijd van 80 jaar.

*Wij wensen de Familie en Nabestaanden  
Veel Kracht en Sterkte toe*





## Bedevaart naar Kevelaer

De jaarlijkse bedevaart van de Bossche en Oosterhoutse Broederschap naar Kevelaer vindt dit jaar plaats op zondag 1 september.

Het is de 289e keer dat dit wordt georganiseerd en het motto voor dit jaar is: 'In geloof gaan wij onze weg'.

Pastoor Schepers zal ons deze keer vergezellen en hij zal voorgaan in de Eucharistieviering.

De bus vertrekt om ± 08.30 uur bij de R.K. Kerk te Ammerzoden.

De prijs voor de bus is 22 euro voor volwassenen.

U kunt zich opgeven tot 20 augustus bij:

Cor Goesten, Langedijkstraat 14  
5324 AR Ammerzoden. 073 5991956

## Mededeling

### *Bij de laatste Woord- en Communieviering op 2 juni*

Vanaf 1 juli zullen de kerken van Alem, Hedel en Rossum beperkt open blijven en wordt er per maand één Eucharistieviering gehouden. Omdat er minder Eucharistievieringen zijn in de zeven kerken kunnen alle vieringen als Eucharistie worden gevierd.

We hebben in de voorbede gebeden voor voorgangers van vieringen maar het nieuwe rooster heeft voor ons gevolgen.

Vandaag is de laatste Woord- en Communieviering door onze werkgroep voor u gedaan. Wij betreuren dat allen ten zeerste.

Jos Vriesema schrijft in zijn brief aan ons: "Met name voor Ammerzoden is dit besluit heel ingrijpend, want de woord- en communievieringen hadden daar een traditie van tientallen jaren. Ik weet dat jullie als werkgroep altijd heel trouw en met veel inzet jullie taak hebben uitgevoerd en het zal toch een schok zijn dat die activiteiten na 1 juli niet meer verder kunnen gaan".

De werkgroep heeft dat erg graag voor de Ammerzodense parochianen gedaan.







## Gedachteniskapel open

De gedachteniskapel is van maandag t/m zondag geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.



Even een moment van stilte, van rust, van bezinning. Een kaarsje branden.

*U bent welkom!*

Op de derde zondag van de maand, de zondag wanneer er geen viering is, zal de gedachteniskapel wel open zijn.

## 60 jaar H. Willibrorduskerk

Op zondag 8 september 2013 viert de Heilige Franciscusparochie in de Bommelerwaard het 60-jarig bestaan van de H. Willibrorduskerk te Ammerzoden met een Jubileummis om 10.00 uur en een miniconcert.



De Jubileummis zal worden gecelebreerd door pater Bertus Bus met medewerking van alle lectoren. Muzikaal zal ze worden opgeluisterd door het Dames- en Herenkoor en het kinderkoor Da Capo.

### **Programma**

10.00 uur Jubileummis

#### **Deel 1 Miniconcert**

12.00 uur Fanfare St. Caecilia

12.30 uur Consorzio

o.l.v. Chris van Wordragen

12.50 uur een broodje en koffie

#### **Deel 2 Miniconcert**

13.45 uur Il Favorito

14.10 uur De Disselzangers

14.40 uur Vocalgroup Harmony

Tijdens het concert wordt er een glaasje geserveerd.



## H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4

5321 TC Hedel

telefoon 073 - 599 12 16

e-mail:

parochiewerkgroephedel@gmail.nl

bankrekening ING 1019341

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie  
of telefonisch opgeven bij Bets  
de Goeij 073 - 5993595

## Let op

Bankrekening 3260.01.727 is opgeheven. U kunt hier dus geen gebruik meer van maken.

Vanaf heden dient u de betaling van grafrechten, kerk-bijdragen en misintenties over te maken op **bankrekening 1019341** ten name van het RK parochiebestuur



## Agenda

zondag	1 september	11.00 uur:	Eucharistieviering + koffie
woensdag	11 september	15.00 uur:	ouderenviering
woensdag	18 september	09.00 uur:	kerkwerken
donderdag	26 september	20.00 uur:	voorbereidingsavond doop
dinsdag	1 oktober	15.00 uur:	Rozenkransgebed
zondag	6 oktober	11.00 uur:	Eucharistieviering + koffie
		13.00 uur:	doopviering
dinsdag	8 oktober	15.00 uur:	Rozenkransgebed
woensdag	9 oktober	15.00 uur:	ouderenviering
dinsdag	15 oktober	15.00 uur:	Rozenkransgebed
dinsdag	22 oktober	15.00 uur:	Rozenkransgebed
dinsdag	29 oktober	15.00 uur:	Rozenkransgebed
zondag	3 november	11.00 uur:	Allerzielenviering
woensdag	13 november	15.00 uur:	ouderenviering

*Elke dinsdag en donderdagmorgen om 8.00 uur Eucharistieviering m.u.v. de maand augustus.*



## Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende doopvieringen gepland:

zondag 6 oktober 2013

zondag 1 december 2013

steeds om 13.00, 13.45 en 14.30 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen zijn op:

donderdag 26 september - 20.00 uur

donderdag 21 november - 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.

## Rozenkransgebed

Het is in onze parochie de gewoonte dat in de oktobermaand, de maand van de Rozenkrans, het rozenhoedje wordt gebeden.



Elke dinsdagmiddag in de maand oktober wordt, ter intentie van alle aanwezigen en de intenties die in het voorbedenboek worden geschreven, gebeden.

Dat de Heilige Maagd Maria voor ons voorspreekster moge zijn bij God. Wij nodigen u allen uit deel te nemen aan het rozenkransgebed in onze kerk op dinsdagmiddag in oktober om 15.00 uur.

## Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 11 september 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenviering zal zijn op woensdag 9 oktober 2013.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (5991216) of naar Bets de Goeij (5993595); dan wordt dat geregeld!

*Ook u bent bij die viering van harte welkom!*

## Overleden

Henk van der Ven, echtgenoot van Maria van der Ven - Hofmans, op 31 mei 2013, in de leeftijd van 63 jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 5 juni 2013 in onze kerk.

*Moge hij ruste in de vrede van de Heer.*

## Gedoopt

Door het Sacrament van het Doopsel werd in onze gemeenschap opgenomen:

op 2 juni 2013: Elin de Kruijff

*Dat zij mag opgroeien tot een ware getuige van ons geloof.*

*Ouders, van harte proficiat!*



## Vrijwilligersavond

Op vrijdag 21 juni 2013 vond de vrijwilligersavond plaats in een gezellige en ongedwongen sfeer. Onderstaande tekst is een van de mooie voordrachten tijdens deze memorabele avond. Dit lied dekt precies de lading van de gevoelens en gedachten van al diegenen die betrokken zijn of waren bij onze parochiegemeenschap.

### ***Het lied van de vrijwilligersavond te Hedel op vrijdag 21 juni 2013***

De broeders van Sint Frans (B.Bus ofmcap.en B.v.Bronkhorst ofm.) oftewel 'Wat en half-wat' presenteren u mgr. Wilhelmus Mutsaerts (uit 1949) en mgr. Rob Mutsaerts (van 2013). *(Vrij naar 'Door de wereld gaat een woord...')*

Refrein: Here God, wij zijn verslagen door het sluiten van uw kerk.  
Let op ons met welbehagen en behoed ons aller werk.

Door heel Hedel klinkt een lied, luister goed en huil maar niet.  
Het verhaal van Hedels kerk houdt u allen echt wel sterk.  
**Na de oorlog was het raak:** kerk met grond gelijk gemaakt.  
G'lukkig kwam pastoor de Bondt: kerkgebouw snel van de grond.  
**Bisschop Mutsaerts** wijdt haar in met een kwast gelijk een spin;  
in zijn hand staf om te gaan, niet een stok om mee te slaan.  
**Wereldheren, franciscaan;** elk zijn stijl 't is goed gegaan.  
't Rijk rooms leven ging voorbij; Bekkers, Bluysen op een rij.  
**Vele broeders** waren hier, dronken soms niet enkel bier,  
En zij dienden elk de kerk met het pastorale werk.  
**Tjalling, Henk, Jos, Jan en Ben;** hun verhaal beschrijft geen pen  
Het leeft voort in 's mensen hoofd: kerk is wat men saam gelooft.  
**Mensen werkten heel hard mee,** samenzijn met drie of twee.  
Voor elk deel een werkgroep; zo liep nooit iets in de soep.  
**Bisschop maakte zich niet druk:** minderbroeders zijn geluk!  
Tot voor hen het einde kwam: heel de Waard schrok zich toen lam.  
**Ben was laatste franciscaan,** Van den Hout die trad toen aan:  
Zet het volk op 't goede spoor; daar zijn witte boorden voor.  
**Van de bisschop een decreet:** kerk moet dicht! En voor je 't weet  
staan we samen in de kou. Ach, hoe moet het verder nou?  
**Kerststal zocht al een asiel;** in de biechtstoel riep een ziel  
en de doopvont blijft nu droog, slechts nog water van omhoog.  
**Niemand weet hoe 't verder moet,** maar wij houden allen moed.  
G'loof is een zaak van alleman; daar zijn wij heel zeker van.  
**Bisschop Mutsaerts sluit de kerk;** dat is onuitvoerbaar werk;  
want de geest van Frans gaat door, daar zorgen wij allen voor!  
**Dank aan allen die hier werkten,** mensen die elkaar steeds sterkten.  
Moge de zegen van de Heer op u allen dalen neer



## Dank voor drie vrijwilligers

Met een bloemetje en mooie woorden dankte pastoor Ron van der Hout, voorzitter van het parochiebestuur, tijdens een vergadering in Hedel drie vrouwen die hun sporen binnen de Hedelse geloofs-gemeenschap hebben verdiend. Hij preees kosteres Bets de Goey om haar toegankelijkheid en openheid jegens zowel de parochianen als priesters en voorgangers waarmee zij werkt. "Jij bent het aanspreekpunt voor alle parochianen" zo memoreerde hij.

Bets de Goey is sinds 1985 in dienst van de parochie als hulp op de pastorie en als kosteres. Al voor die tijd was ze actief in de liturgie, bij gezinsvieringen, met schoonmaak, ziekenbezoekgroep, aannemen van misintenties, en was ze een aantal jaren voorzitter van het gemengd koor Sursum Corda. Bets blijft als vrijwillig koster actief voor de Hedelse kerk.



Tevens werd afscheid genomen van twee leden van de Hedelse Beheerscommissie, een commissie die is voortgekomen uit het oude Hedelse parochiebestuur. Lilian Gelin heeft gedurende een groot aantal jaren de financiën van de Hedelse parochie beheerd, bij Petra Kivit was het secretariaat in goede handen. Ook voor beide dames woorden van afscheid en een bloemetje.

Totdat er voor kerk en pastorie een herbestemming is gevonden blijft de kerk beperkt in gebruik voor de eredienst. Op elke eerste zondag van de maand is er een eucharistieviering en vooraansnog gaan de missen op dinsdag en donderdagochtend gewoon door.

## 21 april - Eerste H. Communie

Enkele kinderen die zondag 21 april hun Eerste H. Communie ontvingen hebben een briefje geschreven.

Ik heb op 21 april mijn  
communie gedaan.  
Ik moest een stukje  
voorlezen.  
het was leuk. Janna

Ik heb 21 april mijn  
communie gedaan.  
Ik had hoarsens aan  
gestoken.  
Het was best wel  
spannend. Daan

Ik deed 21 april mijn communie.  
Het was heel leuk.  
Want iedereen klapte in zijn handen  
toen ik klaar was met mijn dankwoord.  
Max



**zaterdag 17 augustus**

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	WoCo	JVri

**zondag 18 augustus**

9.30 Rossum	Euch	BBus
9.30 Velddriel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

**zaterdag 24 augustus**

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer

**zondag 25 augustus**

9.30 Alem	Euch	BBus
9.30 Ammerzoden	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	WoCo	JVri
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus

**zaterdag 31 augustus**

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

**zondag 1 september**

9.30 Ammerzoden	Euch	BBus
9.30 Velddriel	Euch	JVer
11.00 Hedel	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus

**zaterdag 7 september**

17.30 Leyenstein	WoCo	SSch
------------------	------	------

**zondag 8 september**

9.30 Velddriel	Euch	SSch
10.00 Ammerzoden 60-jarig bestaan kerk	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	WoCo	JVri
11.00 Zaltbommel	Euch	SSch

**zaterdag 14 september**

17.30 Leyenstein	Euch	SSch
19.00 Ammerzoden Gezinsviering	Euch	SSch

**zondag 15 september**

9.30 Rossum	Euch	SSch
9.30 Velddriel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

**zaterdag 21 september**

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Velddriel	Euch	JVer

**zondag 22 september**

9.30 Alem	WoCo	JVri
9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel	Oecum	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

**zaterdag 28 september**

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
------------------	------	------

**zondag 29 september - Sint Michaël**

9.30 Ammerzoden	WoCo	JVri
9.30 Velddriel	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel Gezinsviering	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

**zaterdag 5 oktober**

17.30 Leyenstein	Euch	SSch
19.00 Maartenskerk	Oecum	

**zondag 6 oktober**

10.00 Kerkdriel Franciscusfeest	Euch	
------------------------------------	------	--



## zaterdag 12 oktober

17.30 Leyenstein Euch BBus

## zondag 13 oktober

9.30 Ammerzoden Euch SSch

9.30 Velddriel Euch BBus

11.00 Kerkdriel Euch BBus

11.00 Zaltbommel Euch SSch

## zaterdag 19 oktober

17.30 Leyenstein WoCo JVri

19.00 Ammerzoden Euch SSch

## zondag 20 oktober

9.30 Velddriel WoCo JVri

9.30 Rossum Euch SSch

11.00 Zaltbommel WoCo JVri

11.00 Kerkdriel Euch SSch

## Soorten vieringen

Euch = eucharistieviering

WoCo = woord- en communieviering

Oecum = Oecumenische gebedsviering

## Voorgangers

RvdH = pastoor R. van den Hout

BBus = pastor B. Bus ofmcap

SSch = pastor S. Schevers

JVer = emeritus pastoor J. Verhoeven

BvBr = emeritus pastoor B. van  
Bronkhorst ofm

JVri = pastoraal werker J. Vriesema

Wijzigingen voorbehouden.

Zie ook onze website.

## Zondag 6 oktober: Wij vieren Franciscus

Op 4 oktober viert de kerk van feest van de H. Franciscus, al is die dag tegenwoordig beter bekend als Werelddierendag. Overigens heel toepasselijk, want Franciscus had een bijzondere band met de dieren.

Aangezien onze nieuwe parochie de H. Franciscus als patroon heeft, willen ook wij het feest van Franciscus met elkaar vieren.

Omdat vrijdag 4 oktober wat dat betreft een lastige dag is, heeft het pastoresteam ervoor gekozen om zondag 6 oktober in het teken van Franciscus te stellen. Om 10.00 uur is er dan een plechtige viering in de Martinuskerk in Kerkdriel, waarin alle pastores zullen voorgaan. Daarna drinken we met elkaar een kop koffie en over wat er nog meer gebeurt, wordt u later geïnformeerd.

Omdat we in Kerkdriel samenkomen, vervallen op zondag 6 oktober de vieringen in de overige kerken!

*Noteer 6 oktober in uw agenda en laten we er met elkaar een feestdag van maken!*





## *H. Martinuskerk*

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
telefoon (0418) 634 602

e-mail:  
info@martinusparochie.nl

bankrekening 125.10.45.45  
secretariaat idem  
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend  
van 9.30 - 11.30 uur

## Mariakapel

Op veler verzoek wordt ook in de maanden augustus en september het Rozenhoedje gebeden in de Mariakapel en wel op de eerste dinsdag van de maand om half zeven.

In oktober, de Mariamaand, wordt elke dinsdag de rozenkrans gebeden om half zeven. Zegt het voort!



## Gedoopt

- 26 mei: Jeffrey van der Meer  
2 juni: Elin de Kruijf  
16 juni: Rence de Graauw, Sara Piels en Linde Laheij.  
21 juli: Anne van Campenhout en Luke Verhoeven.

## Overleden

- 2 april: Josephina Storchart-Kooijman, 74 jaar  
16 april: Bart de Cocq van Delwijnen, 86  
26 april: Tiny de Vaan, 66  
7 mei: Gijs Vink, 86  
24 mei: Martina van Osch-Stokkum, 47  
4 juni: An van Wanroij-van Osch, 88  
5 juni: Harry van Mourik, 75  
13 juni: Tina van der Meijden-van der Sluijs, 90  
23 juni: Kitty Thönissen-Willeboordse, 63  
11 juli: An van Osch-van Erp, 82  
18 juli: Bertus Goesten, 91  
23 juli: Anny Ackermans-Kivit, 79.







## Vastenactie

In het vorige Parochieblad werd de tot dan bekende opbrengst van de Vastenactie vermeld. Die was zonder het aandeel van de Mgr. Zwijssenschool € 4.070,87. Met de bijdrage van de school (€ 2.200,=) wordt het totaal € 6.270,87.

Het totaal van de rechtstreeks aan de Vastenactie overgemaakte bedragen is nog niet bekend. Ook de Maasdrielse missionarissen ontvingen € 2.200,= in het kader van de Vastenactie op school. Een extra complimentje voor de kinderen en het team. Geweldig.

## Maasdriel steunt haar missionarissen

Het voorlopige resultaat van de actie is € 13.050,= en er komt nog steeds geld binnen, zodat het eindbedrag nog niet te noemen is. Voor beide acties: Bedankt, alle mensen die op welke manier dan ook hieraan hebben bijgedragen.

Leo van Beurden is 14 augustus weer naar Bandung vertrokken. Maria Poulisse komt deze maand op vakantie. Leo 'wel thuis', Maria welkom!

## Miva actie

Deze vindt plaats op zondag 25 augustus. Informatie elders in dit blad.

## Wie is dan je naaste?

Enige weken geleden stond het evangelie van de Barmhartige Samaritaan centraal in de viering. Dit past naadloos op het volgende.

Mantelzorg, je doet het van binnenuit, je bekommeren om je naaste door zelf naaste te zijn. Dit is heel iets anders dan wat we nu zien gebeuren, namelijk er een kille bezuinigingsmaatregel van maken.

Een mantelzorger vertelt: *"Ik ben me bewust van de Bijbelse opdracht om naar mijn naaste om te zien. Het is fijn er te zijn voor de mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Mensen zijn blij als er naar ze wordt omgekeken, als ze hun verhaal kwijt kunnen. Het geeft voldoening als je ziet dat iemand er weer bij hoort. Het zijn vaak kleine dingen die je voor anderen kunt doen, een boodschap, een praatje maken (maar soms is het heel veel meer)".*

Een kerkelijke vrijwilliger die veel mantelzorgers ondersteunt zegt: *"Mantelzorg is veel moeilijker en zwaarder dan veel andere dingen die je doet. Mantelzorg is voor 24 uur"*.





## Ruimingen

De kerkhofcommissie is voornemens de volgende graven te ruimen:

<i>lokatie</i>	<i>nr</i>	<i>naam</i>	<i>voornaam</i>	<i>geboorte</i>	<i>overlijden</i>
R4-04	157	Houten van	Johannes	29-8-1889	14-11-1973
R4-04	158	Houten van	Doornmalen van	Helena G.	3-3-1891 26-7-1973
R5-03	81	Versteegh	Joh. Anna	10-12-1882	11-3-1952
R5-03	82	Versteegh	van Schaijk	Petronella	22-5-1889 29-5-1963
L1-03	83	Hezik van	Antonius J	27-3-1934	14-10-1973
L1-03	109	Houten van	Martinus	5-9-1901	17-3-1976
L1-02	110	Houten van	Johannes	21-5-1897	4-11-1974
L1-02	111	Houten van	Johanna	24-10-1899	13-5-1983
L2-03	101	Hofstede	Lansdaal	Johanna	12-4-1903 3-9-1988
L2-03	102	Hofstede	Willem	11-9-1891	5-10-1981
L3-04	133	Graauw de	Groot de	Theod. P.	17-12-1907 7-7-1953
L3-05	179	Linden vd.	Piet	4-8-1945	11-5-1993
L3-05	187	Ruiter de	Cornelis	11-7-1902	30-11-1993
L3-05	188	Ruiter de	Keijzer	Adriana	17-3-1907 1-1-1992
L5-01	6	Oers van	Eeuwijk	Joseph.M.	6-1-1906 24-11-1978

*Publicatie: 13 augustus 2013*

Bezwaren tegen de ruiming dienen uiterlijk op 14 september a.s. schriftelijk te worden gemeld bij de Kerkhofcommissie, Hertog Arnoldstraat 57b, 5331 XG Kerkdriel onder vermelding van naam en grafnummer.

Na 14 september wordt tot definitieve ruiming overgegaan.

## Grote schoonmaak

Dit gebruik dat jaarlijks in de Nederlandse huishoudens ‘huishield’ mag dan een beetje achterhaald zijn, in ons kerkgebouw vindt het nog plaats. Annie Omloo en Francien van Hoften wisten begin juni een groepje vrijwilligers op de been te krijgen om de klus te klaren. Bijna drie volle dagen is alles in de kerk onder handen genomen met een resultaat dat er zijn mag.

Wanneer u dan toch nog ergens een stofje ziet of een papiertje op de grond, mopper dan niet. Misschien kan het aanleiding zijn om eens kennis te maken met de schoonmaakgroep, want ze is met te weinig mensen. Ook hier geldt: “Vele handen maken licht werk”. Het telefoonnr. van Francien is gemakkelijk te onthouden, namelijk 0418 - 631500. *Doen!*



## Vormsel 2013

Ons vormsel vond plaats op 27 april 2013. We begonnen natuurlijk al veel eerder met alle voorbereidingen. Het was altijd erg gezellig, we werden opgedeeld in groepjes waarmee we allerlei opdrachten moesten doen. Het vormsel werd geleid door bisschop Hurkmans. Hij deed de mis erg leuk! Iedereen was netjes in pak, of in ieder geval heel mooi gekleed tijdens het vormsel.

Aan het einde van de mis kregen we een soort van zalf in de vorm van een kruisje op ons hoofd. Dat heette Chrisma en de meesten van ons vonden dat het erg stonk, haha. Het was een mooie dag. Groetjes,

*Véronique van der Meer*

## Banken weg

Het stond al lang op de lijst “nog uit te voeren”. Enkele weken geleden hebben enkele sterke mannen in de kerk de twee achterste banken verwijderd. Hierdoor is er flink wat ruimte ontstaan, dat ten goede komt aan bijv. een plek waar bij een uitvaart voldoende plaats is voor de condoleanceboeken en de kerkgangers. Het buiten moeten blijven staan (in de regen) vanwege de drukte is dan ook afgelopen. Nu alles geschilderd is ziet het er allemaal weer netjes uit.

En... voor de parochianen die graag achterin de kerk willen zitten is er niets veranderd, zij het dan dat ze twee banken naar voren zijn opgeschoven. Voordeel voor de collectant: die is eerder klaar.

Wanneer je hebt gekeken naar de TV-uitzendingen vanuit Rio de Janeiro, waar de Wereldjongerendagen werden gehouden, zul je ook ontroerende momenten hebben mebeleefd bij de beelden, hoe de Paus tijdens zijn rondrit langs de grote menigte mensen, kinderen naar zich toe trok en kuste en eenmaal op het altaar waar hij de H. Eucharistie zou vieren, een gloedvolle toespraak hield waarin hij de jonge mensen uitdaagde om te vechten voor een betere samenleving en aan een betere wereld te bouwen. “Maak je eigen toekomst!” zei hij.

## Paus Franciscus

Zelf ging hij de favelas in, waar de armsten van het land in krotten wonen om de bewoners moed in te spreken. Het moet gezegd: Paus Franciscus doet van zich spreken en legt duidelijke accenten op de zorg voor elkaar om van daar uit dienstbaar te kunnen zijn aan de minder bedeeden in onze wereld. Wij mogen hopen dat zijn woorden door de deelnemers straks in praktijk worden gebracht. Ook wij kunnen daaraan ons steentje bijdragen.



## *HH. Martinus en Barbarakerk*

Mgr. Bekkersplein 4  
5328 CK, Rossum  
telefoon 0418-661238  
e-mail  
parochie@rossumhurwenen.nl  
bankrekening 144.60.23.93  
secretariaat idem  
intenties idem  
spreekuur op donderdagochtend  
van 9.30 - 11.30

## In Memoriam

Op 17 juli 2013 is op 79-jarige leeftijd te 's-Hertogenbosch overleden: **Gerdina Maria (Dien) van Thiel.**

Dien was een sociale vrouw die zich vooral inzette voor haar familie.

Ze was een trouwe vrijwilligster in De Vaste Burcht, waarvoor ze vorig jaar nog een onderscheiding heeft ontvangen. Ook voor onze kerk heeft ze haar inzet getoond. Dien bracht meer dan 25 jaar ons parochieblad rond.

Na de uitvaartdienst op 24 juli volgde de crematie in Vlijmen. Moge zij rusten in vrede.

*Wij wensen de familie en nabestaanden kracht en sterkte toe.*

## Bijzondere vieringen

- **Zondag 18 augustus 9.30 uur:**  
Eucharistieviering pastor B. Bus met zang door Pro Musica
  - **Vrijdag 6 september 11.00 uur:**  
Viering in de Vaste Burcht
  - **Zondag 8 september 9.30 uur:**  
Oecumenische "Vredesweek"  
Viering in de Protestantse kerk aan de Maasdijk
  - **Maandag 9 september 14.30 uur:**  
Ouderenviering  
in het parochiezaaltje
  - **Zondag 15 september 9.30 uur:**  
Eucharistieviering Pastor Schevers met zang door Pro Musica
  - **Vrijdag 4 oktober 11.00 uur:**  
Viering in de Vaste Burcht
  - **Zaterdag 5 oktober 17.30 uur:**  
Oecumenische Agapè-maaltijd in de Nieuwhof aan de Maasdijk
  - **Maandag 14 oktober 14.30 uur:**  
Viering voor ouderen in de kerk:  
Toedienen van het Sacrament van de Ziekenzalving
  - **Zondag 20 oktober 9.30 uur:**  
Eucharistieviering pastor S. Schevers met zang door Pro Musica
- De reguliere vieringen in onze kerk vindt u in het overzicht weekendvieringen in het midden van het parochieblad en op de website.*



## Nieuwe situatie

### *Secretariaat*

In verband met de vakantie en omdat er in onze kerk niet iedere week meer een viering gehouden wordt, kan het zijn dat er niet altijd iemand aanwezig is op de donderdagmorgen. Wilt u misintenties opgeven of heeft u andere zaken te bespreken, bel dan naar Bertha van Doorn, tel. 0418-512340

### *Wijziging bankrekeningnr.*

Het rekeningnummer van onze kerk is gewijzigd in 14.46.02.393.

Voor de betalingen van de kerkbaldans, graag dit rekeningnummer gebruiken t.n.v. RK Kerk Rossum-Hurwenen.

### *Vervoer*

Als u op zondag graag in een andere kerk een viering zou willen bijwonen en u heeft zelf geen vervoer, neem dan contact op met ons door een telefoontje of een briefje in de brievenbus van de pastorie.

Bel: Bertha 0418 - 51 23 40 of Marleen 0418 - 66 24 46. Wij zullen dan proberen iets te regelen. Laat wel weten naar welke kerk uw voorkeur uitgaat.



### *Koor*

Elke 3e zondag van de maand wordt er in onze kerk een Eucharistieviering gehouden. Het koor Pro Musica zal iedere maand in deze dienst zingen.

Het is fijn dat ons koor doorgaat tot onze kerk gaat sluiten. Het is ook de bedoeling dat we na deze viering gezellig samen koffiedrinken.

De laatste viering was bijzonder geslaagd. We hopen zo door te mogen gaan.

### *Dopen*

Op zondag 8 september is er in onze kerk gelegenheid om uw kind te laten dopen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het algemeen secretariaat: 0418 - 63 25 04.

### *Ziekenzalving*

Het is de bedoeling om in het najaar weer een gezamenlijke ziekenzalving te houden. Deze vindt plaats op 14 oktober om 14.30 uur in onze kerk. Als u geïnteresseerd bent neemt u dan contact op met Marleen van Lamoen tel. 0418-66 24 46.





## Opgave Vormsel

### *Dopen, Eerste Communie en dan....?*

Tja wat dan? Het begin van de kennismaking met onze kerk is er door de keuze van de ouders, maar ben je er dan? Waar ben je dan? Of kunnen we gezamenlijk nog een stapje verder gaan? Bijvoorbeeld door één van de sacramenten: het Vormsel. Misschien wel het begin van een eigen weg?

Zit je komend schooljaar in de eerste klas van de middelbare school en ben je toe aan (nog) iets nieuws?

Doe dan mee met de vormselgroep. We komen 4 keer 's avonds bij elkaar. Op zaterdag 9 november om 19.00 uur zal deken M. Dorssers in onze kerk het Sacrament van het Vormsel toedienen aan de jongeren van Rossum en Zaltbommel, met muzikale omlijsting door koor Lavande.

Je kunt je opgeven door een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, met daarop je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Of je kunt het laten weten aan Els van Hoesel-Giesselink, Dorpsstraat 2, 5327AS Hurwenen, tel. 0418 - 661619.

## Terugblik

### *Eerste H. Communie Zondag 19 mei*

Het ligt alweer even achter ons maar nog heel vers in het geheugen. Dertien kinderen ontvingen van pastoor Bus en pastor Vriesema de Eerste Heilige Communie. Het was een hele zonnige dag en alle communicanten zagen er prachtig uit.

Ook de kerk was mooi versierd met bloemen en silhouetten van alle dertien communicanten.

De kerk was bezet tot aan de laatste stoel, maar liefst 400 kerkgangers vierden dit heugelijke feit met ons mee.

Dankzij het enthousiasme van Els van Hoesel konden we weer rekenen op vrolijke muzikale ondersteuning van het kinderkoortje.

Dankzij de inzet van de werkgroep, was deze viering mooi verzorgd en erg geslaagd.

De communicanten hadden bij deze dienst zelf ook veel inbreng. Wij hopen dat deze mooie viering voor veel kinderen het startsein is om de kerk nog regelmatig te bezoeken!

*Graag zien we jullie terug, op de terugkomviering in september.*



## Verslag parochie-avond 26 juni 2013

Deze avond was bestemd voor geïnteresseerden en de werkgroepen. De avond werd goed bezocht.

Jos Vriesema leidde het gesprek, pastor Bus en pastor Schevers waren ook aanwezig.

Na uitleg van de voorgeschiedenis en de brief van het besluit van het bisdom, konden de aanwezigen reageren.

Veel mensen reageerden negatief, in de trant van... Als ons kerkgebouw sluit, is het voor ons over! Anderen voelen vooral de pijn, alle inspanningen om het gebouw overeind te houden lijken tevergeefs. Het is moeilijk te begrijpen dat onze financieel gezonde kerk het eerste zal gaan sluiten.

De meeste mensen voelen zich vooral verbonden met het plaatselijke kerkgebouw, en hebben geen binding met de andere dorpen. Het begrip "centrale kerk" spreekt daarom niet aan.

### **De situatie**

Er is een contactgroep die een aanspreekpunt van onze kerk is.

Bertha, Marleen, Frans, Ad, Wilma, Pierre, Adriaan en Piet hebben toegezegd, dat ze doorgaan met hun werk voor onze kerk zolang die openblijft. Koor Pro Musica heeft

toegezegd dat ze tijdens de maandelijkse viering blijven zingen.

Het Vormsel en de Eerste H. Communie, alsmede de Oecumenische diensten, gaan gewoon door.

Alle aanwezige leden van de werkgroepen blijven voorlopig gewoon doorgaan tot onze kerk haar deuren sluit.

### **Hoe nu verder**

We willen trachten om onze geloofsgemeenschap hier levend te houden door te proberen buiten de diensten van de bijzondere dagen om, nog een extra gebedsdienst te houden. Na de vakantietijd zal worden gekeken of hiermee kan worden gestart.

Onder de aanwezigen was hiervoor wel animo. Ook is er gesproken over het regelen van vervoer naar een andere kerk, als er in onze kerk geen viering is.





## *H. Martinuskerk*

Voorstraat 102  
5334 JW Velddriel  
telefoon 0418 -63 13 15  
bankrekening 15.34.01.516

secretariaat idem

intenties

mevr. J. van den Dungen  
tel. 0418 - 63 20 61

## **Missie Ontwikkeling Vrede Opbrengst Pinksteraktie 2013**

De collecte die gehouden is tijdens de Pinksteraktie 2013 heeft het mooie bedrag van € 143,34 opgehaald. Wij danken u allen hartelijk namens de missionarissen.

*Werkgroep M.O.V.:  
Trees Hooijmans  
en Annie van Kuijk*

## **Vormselviering**

Hallo allemaal, ik ben Rick en heb mijn vormsel gedaan op 22 juni.

Van tevoren hebben wij ook nog een project gehad op school. Daarbij kwam pastor Schevers af en toe kijken en heeft hij over het vormsel verteld en wat dingen uitgelegd.

De dag voor het vormsel zijn we in de kerk gaan oefenen met pastor Schevers. Hij heeft uitgelegd waar we moesten zitten en wat we moesten doen. Bisschop Hurkmans heeft mij en ook de andere kinderen uit groep 7 en 8 gevormd samen met pastor Schevers.

Na afloop hebben we een kado gekregen, een bijbel. Daarna zijn we naar huis gegaan om een feestje te vieren, zo ging mijn vormsel.







## Bijzondere data

Zaterdag 24 augustus 19.00 uur Gezinsviering pr. J. Verhoeven met kinderkoor Martinus Kids Velddriel

Zondag 29 september om 9.30 uur Gezinsviering met pr. S. Schevers en Martinus Kids Velddriel

Zaterdag 26 oktober 60 jarig bestaan Kerkgebouw St. Martinus Velddriel. Onder voorbehoud om 19.00 uur Eucharistieviering pr. J. Verhoeven en kinderkoor Martinus Kids Velddriel en het gemengd koor Velddriel.

## Doopvieringen

In de Velddrielse St. Martinuskerk zijn gedoopt:

*9 juni 2013 door pastor. S. Schevers:*

Marieke van de Bighelaar, Leimuidenstraat 30, Alem,  
Eveline van Herwijnen, Koestraat 14, Velddriel.

*Op 11 augustus 2013 wordt gedoopt door pater. B. Bus:*

Lizz Verhoeven, Burg. Van Gelstmeijerweg 14, Rossum  
Lars van Bruchem, Provincialeweg 67b, Velddriel

*Ouders en familie van harte gefeliciteerd met de dopeling.*

Geplande doopviering 13 oktober 2013 pater. B. Bus  
Vorbereidingsavond 26 september 2013 om 20.00 uur in  
parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

## Overleden

7 mei, Gijs Vink, 86 jaar, Edelmanstraat 56, Kerkdriel.

15 mei, Jo Pardoel, 88 jaar, Provincialeweg 72, Velddriel.

18 juni, Harrie Verhoeven, 82 jaar, Mgr. Verhoeksstraat 22a, Velddriel.

27 juni, Joost Vermeulen, 46 jaar, St. Antoniusstraat 4, Velddriel.

*Mogen zij rusten in vrede.*

*Wij wensen de Familie en Nabestaanden  
Veel Kracht en Sterkte toe*





## Gezinsviering

Na de zomervakantie starten we zaterdag 24 augustus om 19.00 uur weer met de eerste gezinsviering van dit seizoen.

Als thema hebben we gekozen voor:  
*'We hebben een droom, we planten een boom.'*



Op 12 augustus begint het nieuwe schooljaar weer. Als we tijdens deze viering samenkomen zijn we intussen al weer wat gewend aan het ritme van naar school gaan.

Als kinderen van de klas zijn we als blaadjes aan de takken van een en dezelfde boom. Die boom is onze groep en alle bomen van onze school staan samen in een bos.

Het schooljaar is nog jong. Er kan nog heel veel gebeuren. Het schooljaar is nog maar een klein boompje en moet een grote boom worden.

### **Droom**

*Ik heb een droom. Ik heb een droom van een school.  
Ik droom dat alle kinderen gelukkig mogen zijn in hun school.  
Ik droom dat onze ouders bekommerd zijn om het schoolse gebeuren:  
dat zij meeleven en meewerken waar het nodig is.  
Ik droom dat er niet alleen voor punten wordt gewerkt,  
maar dat elk kind meebouwt aan het Rijk van God  
door gewoon goed te zijn voor elkaar.  
Ik droom dat er in iedere groep een sfeer van  
vriendschap en openheid heerst.  
Ik droom dat alle juffen en meesters ons heel graag zien,  
hoe verschillend wij ook zijn.*

We hopen dat velen van u weer naar de gezinsviering zullen komen, om er samen weer een mooie viering van te maken.

*werkgroep gezinsvieringen  
Maria van den Bighelaar en Carla van den Bosch*

De volgende gezinsviering is zondag 29 september om 9.30 uur.  
*Het thema is: "De arme rijke en de rijke arme".*



## Dank aan Margriet van Lith - van Heel: Laatste woord- en communieviering voorgegaan

Margriet van Lith - Van Heel heeft zondagmorgen 16 juni j.l. een bronzen plaquette van de Heilige Martinus ontvangen voor haar inzet voor kerk en parochie van Velddriel. Zij ging voor de laatste keer voor tijdens een Woord- en Communieviering in de H. Martinuskerk van Velddriel.

Als 17 jarige is Margriet van Lith-van Heel begonnen als lector. Ze was destijds gevraagd door pastoor J. Dings om af en toe te lezen. Volgens heeft ze in de loop de jaren zo'n beetje van alles gedaan. Van parochieblad 'Rondom de Toeren', ledenadministratie, kerkbalans, avondwakes en alles wat in een parochie te doen is.

Zo'n 25 jaar geleden is ze gevraagd door pastoor B. van Bronkhorst om ook in avondwakes, de viering voorafgaand aan de uitvaart, voor te gaan. Daarna kwamen er steeds meer parochies bij voor pastoor Van Bronkhorst en is ze gevraagd om ook in woord- en communievieringen voor te gaan.

Naar aanleiding van het definitieve besluit van de bisschop over de toekomst van de kerkgebouwen heeft het

pastoraal team van de St. Franciscusparochie besloten om het aantal zondagsvieringen terug te brengen. De vieringen die in het nieuwe rooster zijn voorzien kunnen bijna allemaal verzorgd worden door de beschikbare twee priesters. Van daar dat Woord- en Communievieringen door leken niet meer nodig zijn. Als dank voor al haar jarenlange inzet heeft ze de St. Martinus plaquette gekregen met een bloemetje.

De Velddrielse parochiegemeenschap is mevr. Margriet van Lith - van Heel zeer dankbaar en zijn blij dat ze toch anderszins actief blijft waaronder de avondwake.

*Nogmaals bedankt!*





## H. Martinuskerk

Oliestraat 26  
5301 BB Zaltbommel  
telefoon 0418-512215  
e-mail [sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl](mailto:sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl)  
bankrekening 445.72.38  
secretariaat idem  
intenties Tiny van Steenberg,  
adres: zie boven  
tel.: 0418-514262

## Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel is op 30 juni lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

Milou Broere (geboren 11 april 2012), dochter van Martijn Broere en Bernadette Moesman.

## Overleden

Op 13 juni 2013 overleed te Breda Dien van Beers.

Zij werd op 31 december 1932 in Zaltbommel geboren.

Na de uitvaartdienst in onze kerk op dinsdag 18 juni vond de crematie plaats in Rosmalen.

Op 17 juli 2013 overleed te Zaltbommel Toos Goossens.

Zij was weduwe van Reinier Christ.

Toos werd op 20 november 1923 geboren te Bladel.

Dinsdag 23 juli was de uitvaartdienst in onze kerk en daarna brachten wij Toos naar haar laatste rustplaats op het parochiekerkhof aan De Virieusingel.





## Bijzondere vieringen

De maandelijkse seniorenvieringen zijn op 4 september, 2 oktober en 6 november om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' is er op dinsdag 17 september, 15 oktober en 19 november om 16.00 uur een Eucharistieviering.

Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken is er in de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' een weeksluiting op vrijdag 13 en 27 september, 11 en 25 oktober en 8 en 22 november. Telkens om 19.00 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie.

Vanaf 1 december (het begin van het nieuwe kerkelijk jaar) zullen deze weeksluitingen wekelijks plaatsvinden.

De maandelijkse meditatieve viering 'Woord, Gebed en Meditatie' is op zaterdag 5 oktober om 19.00 uur. Daarna is er steeds een viering op de eerste zondag van de maand (3 november, 1 december en 5 januari) telkens om 11.00 uur.

Op zondag 8 september en op zondag 10 oktober is er een doopviering.

## De Kerstboom

Beste mensen in de Sint-Franciscusparochie.

Nu is het nog maar september, Kerstmis 2012 ligt een half jaar achter ons, maar Kerstmis 2013 nog maar een half jaar voor ons.

We denken al een beetje vooruit. Bij de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel is het al jaren de gewoonte om met Kerst een of soms twee grote kerstbomen in de kerk te plaatsen. Kosten per boom zo'n € 100 per meter. Maar dat geld hebben we er niet voor. Daarom krijgen we steeds van deze of gene een te grote boom uit hun particuliere tuin.

Ook dit jaar willen we weer een oproep doen. Wie van u heeft een grote kerstboom in de tuin die er uit moet (en dat mag natuurlijk in de hele Sint-Franciscusparochie zijn)? Laat het ons a.u.b. weten.

Wij komen dan met enkele stoere mannen de boom (vakkundig) bij u omzagen, om hem daarna in volle pracht in de Sint-Martinuskerk te plaatsen. Duizenden bezoekers kunnen er dan van genieten.

Het is nog vroeg in de tijd, maar belt u maar, dan komen wij kijken en afspreken hoe het verder gaat.

U kunt bellen naar  
M. van Iersel, tel. 0418 - 51 36 48



## Eerste Communieviering

Op 26 mei hebben veertien kinderen hun Eerste Communie gedaan in de Sint-Martinuskerk van Zaltbommel.

Zij werden op deze dag voorbereid door pastor Bertus Bus, Karin Benschop en Christien Drijvers.

In een volle kerk en met het kinderkoor Da Capo uit Ammerzoden dat gezongen heeft, waren zij het middelpunt van de mooie viering. De parochianen willen deze kinderen van harte feliciteren. Wij hopen deze kinderen met hun ouders nog dikwijls in de kerk terug te zien.

Als goed doel voor de collecte van de Eerste Communieviering in Zaltbommel werd deze keer gekozen voor het weeshuis Akany Tsimoka in Madagaskar.

In de arme hoofdstad van dat land, Antananarivo, zetten missionaris Jean Roger en Gisèle zich in voor weeskinderen. In het toch al zeer arme Madagaskar hebben kinderen zonder ouders nauwelijks een toekomst, maar door het liefdevolle werk van Jean Roger en Gisèle kunnen circa 100 kinderen van 0 tot 18 jaar uitzien naar een beter leven.

Eerdere bijdragen uit Nederland hebben er voor gezorgd dat de huisvesting voor de kinderen verbeterd is en dat er meer geld be-

schikbaar is voor gezondheidszorg en onderwijs.

Onze collecte heeft het prachtige bedrag van € 411,85 opgebracht. Begin juni hebben wij een bedankbrief ontvangen van Jean Roger en Gisèle. Er is witte rijst gekocht en een gedeelte van het geld wordt besteed aan het zelf kweken van groenten zoals bonen, erwten en cassave. Dat is goed gelukt, maar het is nog niet gelukt zelf rijst te verbouwen. Het doel is om op termijn zelfvoorzienend te worden in hun eerste levensbehoeften.

Namens alle weeskinderen van Akany Tsimoka en Jean Roger en Gisèle: dank aan alle gulle gevers.





## Bericht van het orgelfonds

Jarenlang is er tijdens de kunstroute (twee weekenden) en voor kerstmis een boekenmarkt georganiseerd door het orgelfonds. Daar zijn we vorig jaar met kerstmis mee gestopt omdat er geen opvolging was.

Met het geld dat daarmee is binnengekomen zullen na de vakantie, op verzoek van het orgelcomité, alle deuren in het parochiecentrum gerepareerd en opnieuw geverfd worden, in de stijl zoals ze nu zijn.

Wij zijn het orgelfonds, die dit mogelijk heeft gemaakt, en alle vrijwilligers die mee hebben geholpen heel dankbaar.



# ORGEL FONDS

## Dopen, eerste communie en dan...?



### *Tja, wat dan?*

Het begin van de kennismaking met onze kerk is er door keuze van de ouders, maar ben je er dan? Waar ben je dan? Heb je dan iets? Wat heb je dan? Misschien kunnen we gezamenlijk nog een stapje verder gaan? Bijvoorbeeld door één van de sacramenten: het Vormsel.

Zit je komend schooljaar in groep 8 of de eerste klas van de middelbare school en ben je toe aan (nog) iets anders?

Doe dan mee met de vormselgroep. We komen 4 keer 's avonds (op verschillende avonden) bij elkaar.

Op zaterdagavond 9 november is het uiteindelijke Vormsel.

Je kunt je opgeven tot 10 september, door een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, met daarop je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Of je kunt het laten weten aan:

Els Giesselink  
Dorpsstraat 2, 5327 AS Hurwenen  
tel. 0418 - 66 16 19  
e-mail: [elsgiesselink@gmail.com](mailto:elsgiesselink@gmail.com)



## Het motto van de Wereldjongerendagen 2013 Actueel, niet alleen voor jongeren...

Het motto van de wereld jongerendagen in Rio de Janeiro luidde: “Gaaf dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen” (Mt. 28, 19). Paus Franciscus geeft de kerk een nieuwe koers, wordt nu al geroepen. Hij spreekt en handelt inderdaad uitdagend.

Het motto “Gaaf...” past dan ook zeker goed bij hem. Het woord ‘gaan’ betekent in de Schrift, een in beweging komen vanuit je geloof. Leer op je eigen manier je geloven handen en voeten te geven zonder meteen resultaat te willen zien. Hij sprak daarom over openheid.

“Sluit je niet op in je eigen parochie, je eigen groep of beweging. Jezus zegt niet, ga... als het je uitkomt, of als je er tijd voor hebt!” Laat je bewogenheid echt zijn. Jezus leerling zijn, is weten dat hij ook niet zomaar een deel van zichzelf gaf. Hij gaf zichzelf! En God stuurt ons niet als slaven de wereld in, maar als vrienden. Hij wijkt nooit van onze zijde, tijdens onze missie van liefde. Ga, dus maar.

Maar waar zendt Jezus ons dan naar toe? Hij zendt ons eigenlijk naar iedereen. Niet alleen naar die paar sympathieke mensen die op je lijken. De Heer wil dat iedereen de warmte voelt van zijn liefde. De hele wereld heeft Christus nodig.

De kerk heeft jullie nodig, jullie vreugde. Het draait om evangeliseren... Wees daarom niet bang, in je eigen leven de tekenen te herkennen waarop je jouw geloof in de levende Heer baseert.

Sommige denken, zoals de profeet Jeremia ook dacht: ik ben veel te jong, ik kan niet spreken!”. God zegt dan hetzelfde aan jou als aan Jeremia: Wees niet bang, Ik zal je de woorden geven om te spreken. Het leven van Jezus is een leven in dienst van anderen. Het betekent leren dienen door de voeten te wassen van onze broeders en zusters. Het betekent je egoïsme overwinnen.

“Ga dus, wees niet bang en wees dienstbaar.” Ontdek dat wie vreugde geeft, vreugde ontvangt. Maak Christus tot middelpunt van je leven. “Ga en maak alle volkeren tot Mijn leerling (Mt 17, 19)”. Het gaat er niet om vooral met stenen een huis te bouwen voor God. Nee, het gaat erom een kerk op te bouwen, zodat het gezicht van Christus daardoor zichtbaar wordt. Die kerk kent levende stenen.

Ga niet zitten kijken. Loop vooruit op een nieuwe wereld van broederlijkheid, van solidariteit, van vrede. Wij zijn de levende stenen. Ieder is slechts één bouwsteen.





Maar mocht jij ontbreken, dan staat het hele bouwwerk wankel. Jonge mensen de Heer heeft jullie nodig. Hij roept ieder van jullie, Hem te volgen en op je eigen manier je bewogenheid en idealisme om te zetten in de praktijk. Word als een missionaris...

Werk voor een betere wereld. Overwin de onverschilligheid en apathie en geef een christelijk antwoord op de vele politieke problemen. Blijf niet thuis, maar ga de wereld in. Maar waar begin je? Moeder Theresa zei het rondit. Veranderen! Moet ik dan bij mezelf beginnen (verbeter de wereld en begin bij jezelf)? Ieder mag Jezus in stilte vragen waar hij of zij kan beginnen. Besluit voor jezelf met mij: "ik wil heengaan en een bouwer van de kerk van Jezus Christus zijn."

Heb lief in het moment waarop je leeft. Leef met volle aandacht. Liefde is onze zegen. Niet lief te hebben is onze nederlaag. Jullie willen niet leven in een illusie van vrijheid, 'van ieder voor zich en God voor ons allen'. Jullie zoeken naar dingen die je leven echt zin geven, dingen die je ook in onze tijd de moed geven om definitieve keuzes te maken. Het is dan wettelijk dat je de tekenen van tijd leest en dat je de Geest, de vreugde, de geest van het leven, de geest van de ware kracht in je draagt.

Let daarom op het voorbeeld van Maria: "Aan mij geschiedde, zoals God het gezegd heeft". Zij bewaarde alle kostbare ervaring met God in haar hart. De woorden en ervaringen die je raken en die je daarom als een schat stil bewaart, vormen een kompas in alles wat je later meemaakt.

*Paus Franciscus WJD boodschap samengevat door pastor Schevers*

Kijk voor video's, Engelse teksten en het dossier met Nederlandse vertalingen ook op onze website:

[www.katholiekbommelerwaard.nl/wjd](http://www.katholiekbommelerwaard.nl/wjd)





## Hoi Kids

Sinds 28 februari hebben we een nieuwe paus binnen de katholieke kerk. Andere namen voor de paus zijn:

- *Plaatsbekleder van Jezus*
- *Opvolger van Petrus*
- *Opperherder van de Universele Kerk*
- *Bisschop van Rome*
- *Dienaar der dienaren Gods (Servus Servorum Dei)*
- *Vader der vadersen (Pater Patrum)*

Een paus wordt aangesproken met *Heilige Vader* of *Uwe Heiligheid*.

De paus is volgens de Rooms-katholieke Kerk de opvolger van Petrus. Petrus was een apostel van Jezus, en de eerste die echt een gemeenschap van christenen leidde. De paus is de leider van de Katholieke kerk, en bestuurt deze kerk vanuit Rome. Maar dat kan hij niet alleen. Hij heeft hierbij hulp van vele bisschoppen en kardinalen.

Een paus wordt gekozen door de kardinalen, en mag zelf zijn nieuwe naam kiezen.

Onze huidige paus heeft gekozen voor de naam **Franciscus**. Hiermee wil hij aangeven dat hij een eenvoudige paus wil zijn. Hij wil vooral klaar staan voor anderen!

Onze parochie, waar wij bij horen, heeft ook de naam **Franciscus** gekozen!

Op 4 oktober, Wereldierendag, gedenken wij Heilige Franciscus. Hij was ook een persoon die erg genoot van de natuur, en deze wilde beschermen.



De komende weken kun je in de kerk vooral verhalen horen, geschreven door de evangelist Lucas.

Het knutselwerkje op onze website hoort bij het verhaal Lucas 15: 1-10. Het is het verhaal van “Het verloren schaap”.

Jezus krijgt veel commentaar omdat hij zich bemoeit met bedelaars en ongelovigen. Dat vond niet iedereen fijn.

Hij maakt hierop de vergelijking dat een herder zijn best zal doen om een verloren schaap weer terug te vinden.

Hiermee wil hij zeggen dat een volgeling van hem, zijn best moet doen om iemand die zijn geloof kwijt is, weer terug te winnen!

Een mooie opdracht voor onze nieuwe paus?

Kijk ook naar de speciale kids-pagina op onze website:

**[www.katholiekbommelerwaard.nl/kids](http://www.katholiekbommelerwaard.nl/kids)**



## Beeld van mgr. Zwijsen terug op zijn oude plek

Kerkdriel koestert de band met mgr. Johannes Zwijsen, die in 1794 als zoon van een molenaar in die plaats geboren is.

Op 16 oktober 1927 werd bij gelegenheid van zijn vijftigste sterfdag, een door August Falise ontworpen borstbeeld op het centrale dorpsplein, d'n Delkant geplaatst. Bij die gelegenheid werd het plein omgedoopt tot Mgr. Zwijsenplein.

Groot was de verbazing, toen in het najaar van 2012 er opeens alleen een lege sokkel op het plein te vinden was. In verband met de steeds meer voorkomende koper- en metaaldiefstallen, had de gemeente het beeld (tijdelijk) op een veilige plaats opgeborgen.

Afgelopen juli stond het beeld ineens op zijn oude plek op het plein. De situatie was blijkbaar weer veilig genoeg voor de bisschop. Kerkdriels beroemdste zoon mag weer gezien worden!