

FL.  
FRAN  
CISCUS  
PAROCHIE



# FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN

2  
2013

PAROCHIEBLAD





## Parochieblad

Dit is het parochieblad van de Parochie Heilige Franciscus Bommelerwaard

Jaargang 2, nummer 2  
Mei 2013

Verschijnt: 5 x per jaar  
Oplage: 7.000 exemplaren  
Druk: Van Horssen Waardenburg  
Opmaak: *i*Moose Zaltbommel

## Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: Dinsdag en Donderdag  
van 9.30 tot 13.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u inspreken op een antwoordapparaat of bellen naar het ingesproken noodnummer.

[info@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:info@katholiekbommelerwaard.nl)

## Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum, ziekenzalving en overlijden belt u met het *Algemeen secretariaat*.

## Algemene bankrekening

Rekeningnummer 17 99 79 345  
t.n.v. Parochie Heilige Franciscus

## Kopij

31 juli is de uiterste datum voor het aanleveren van kopij voor het volgende nummer. Dit zal worden bezorgd rond 24 augustus.

[www.katholiekbommelerwaard.nl](http://www.katholiekbommelerwaard.nl)

## Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
[redactie@katholiekbommelerwaard.nl](mailto:redactie@katholiekbommelerwaard.nl)

### • hoofdredacteur:

Jos Vriesema (0418-631215)  
[josvriesema@martinusparochie.nl](mailto:josvriesema@martinusparochie.nl)

### • samenstellers:

Henny Lieshout (073-5991215)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)  
Mirjam Duijts-As (06-36115739)  
[mirjamduijtsas@hotmail.com](mailto:mirjamduijtsas@hotmail.com)

### • contactpersonen:

#### **Alem:**

Sjan van Mook (0418-662052)  
[s.vanmook@live.nl](mailto:s.vanmook@live.nl)

#### **Ammerzoden:**

Henny Lieshout (073-5991215)  
[willibrordusparochie@xs4all.nl](mailto:willibrordusparochie@xs4all.nl)

#### **Hedel:**

Annemarie van Osch (073-5992765)  
[a.vanoschvb@hotmail.com](mailto:a.vanoschvb@hotmail.com)

#### **Kerkdriel:**

Cees Janmaat (0418-632001)  
[jacktar@upcmail.nl](mailto:jacktar@upcmail.nl) Riet Corten

#### **Rossum:**

Bertha van Doorn (0418-512340)  
[berthavandoorn@upcmail.nl](mailto:berthavandoorn@upcmail.nl)  
José Vullings

#### **Velddriel:**

Hetti van Kessel (0418-635987)  
[h.kessel20@upcmail.nl](mailto:h.kessel20@upcmail.nl)

#### **Zaltbommel:**

Tiny van Steenberg  
(0418-514262) [tiny.henk@hetnet.nl](mailto:tiny.henk@hetnet.nl)  
Han van der Waal



## Vakantienummer

Als u dit nummer van “Franciscus tussen de Rivieren” in uw brievenbus krijgt is het al bijna Pinksteren, en na een lange en koude winter, mogen we nu weer genieten van een warm zonnetje en alvast verlangen naar de zomer en de vakantie. En omdat het nu nog niet zover is, ontvangt u ons blad, om op de hoogte te blijven van alles wat er zich in onze mooie Franciscusparochie afspeelt.

De redactie heeft de afgelopen tijd een aantal reacties ontvangen, van mensen die opmerkten dat de bankrekeningnummers in de kop boven de parochiepagina's niet meer klopten. Helaas, de overgang van Pastorale Eenheid Bommelerwaard naar H. Franciscusparochie is niet zonder problemen verlopen. Oude rekeningen zijn afgesloten, al voordat er duidelijkheid was over welke rekeningen in gebruik zouden blijven. In dit blad corrigeren we die fout, in de colofon (binnenzijde omslag) vindt u het algemene bankrekeningnummer van de H. Franciscusparochie, in de kopjes boven de pagina's van de zeven kerken, vindt u het rekeningnummer van uw plaatselijke kerk, dat u o.a. kunt gebruiken voor het overmaken van uw kerkbijdrage.

Binnen de Pastorale Eenheid bestond de mogelijkheid om “voor-

keurparochiaan” te zijn, d.w.z. parochianen die lid waren van een andere parochie, dan die waarin zij woonden.

Sinds 1 januari zijn alle parochianen ingeschreven in de H. Franciscusparochie, binnen de Bommelerwaard kunt u geen voorkeurparochie meer hebben, alle zeven parochies zijn immers dezelfde H. Franciscusparochie geworden.

Wel heeft u natuurlijk de mogelijkheid om uw kerkbijdrage naar de kerk van uw voorkeur over te ma-

ken. Indien de kerk waar u zich het meest bij betrokken voelt (anders als de kerk in de plaats waar u woont) een inlegvel uitgeeft bij het parochieblad, dan kunt u die kerk uiteraard wel verzoeken het inlegvel aan u toe te sturen. Voor mensen die buiten de Bommelerwaard wonen blijft het uiteraard wel mogelijk om voorkeurparochiaan van de H. Franciscusparochie te worden.

Ik verwijs u graag nog naar de brief van de bisschop over het sluiten van kerkgebouwen, waarover elders in dit nummer geschreven wordt. Deze brief bevat belangrijk nieuws voor alle betrokkenen.

Veel leesplezier, namens de redactie,

*Jos Vriesema,  
hoofdredacteur*





## Over Franciscus gesproken (2)

Op zekere dag, wanneer Franciscus in het kerkje van San Damiano aan het bidden is vóór het Byzantijnse kruis, hoort hij de Heer tot hem zeggen: 'Franciscus, ga en herstel mijn huis dat, zoals je ziet, in puin valt.' Pas later zal hij die woorden echt begrijpen. Het huis dat in verval is en dat hij moet herstellen, is de Kerk zelf. Nu denkt hij enkel aan de vervallen kapel van de heilige Damianus. Franciscus wordt metselaar en gaat zelfs uit bedelen om het heiligdom te herstellen. Zijn vader snapt niet meer wat zijn zoon aan het doen is en wil niets meer met hem te maken hebben. Gedurende twee jaar leidt Franciscus een leven als kluisenaar en herstelt hij kerken.



Op een dag hoort hij in het door hem herstelde kerkje van O.-L. Vrouw ter Engelen het evangelie over de zending van de apostelen voorlezen. Als in een flits ontdekt hij nu zijn roeping. Zoals de apostelen weet hij zich geroepen om aan mensen de Blijde Boodschap te brengen. Al heel snel sluiten jongeren van Assisi, aangehouden door zijn levenswijze van geweldloosheid, zich bij hem aan. Daar is ook ene Jan bij, een brave man, een echte bidziel, toppunt van nederigheid. Toch was er iets wat Franciscus niet beviel. Jan was zichzelf niet. Hij wilde Franciscus letterlijk navolgen. Hoestte Franciscus,

dan hoestte Jan ook. Snoot Franciscus zijn neus, dan snoot Jan eveneens zijn neus. At Franciscus 's morgens niet, dan liet Jan ook zijn eten staan. Dat irriteerde Franciscus mateloos. Hoe kan iemand zijn eigen leven gestalte geven door alleen degene te imiteren die hij wil navolgen?

Dus riep hij Jan bij zich en zei: 'Jij moet op jouw eigen wijze je leven vorm geven, op jÓuw manier, met jÓuw capaciteiten en jÓuw mogelijkheden. Probeer die in jezelf te ontdekken. Dan zul je minderbroeder worden en een goede navolger van mij.' Jan nam die goede raad ter harte. Hij ontplooidde al zijn talenten, kreeg een eigen plaats onder zijn mindere broeders en werd een grote vriend van God en de mensen. Al vroeg stierf hij en sindsdien sprak Franciscus niet meer over bróeder Jan, maar over Sint Jan. En tegen alle broeders zei Franciscus: 'Wees als broeder nooit ontrouw aan jezelf.'

Er zit in dit eenvoudige verhaal een kern van waarheid. Franciscus inspireert mij om de weg van de Heer te gaan. Maar ik hoef daarbij niet op mijn tenen te lopen. Zoekend en tastend probeer ik in de vieringen, waarin ik mag voorgaan, mensen te raken met het vuur dat ik in mij voel.

*Pater Bertus Bus*



## Het bestuur stelt zich voor (1)

Beste parochianen,

Ik wil me even aan u voorstellen: Ik ben Kees Leenders, getrouwd met Clasiën Martens en heb een zoon Jan-Willem. Wij wonen aan de Noord-beemdenweg 6 in Kerkdriel.

Tijdens mijn arbeidzaam leven ben ik voornamelijk werkzaam geweest in de financieel-administratieve sector in de gezondheidszorg. Daarnaast heb ik ook nog een politieke carrière achter de rug. Ik ben begonnen als raadslid in de oude gemeente Maasdriel en vanaf 1993 als wethouder voor het CDA tot de herindeling per 1 januari 1999. Vanaf die datum tot 1 juli 2005 ben ik wethouder geweest van de nieuwe gemeente Maasdriel. Dus de gevoeligheden bij herindelingen of fusies komen mij bekend voor! Nadat ik gestopt was als wethouder, ben ik ongemerkt in een aantal maatschappelijke functies gerold.

Per 1 januari 2013 ben ik benoemd tot bestuurslid van de parochie Heilige Franciscus, de parochie omvat het gebied van de Bommelerwaard en Heerewaarden en is een fusie van zeven voormalige parochies. In het bestuur bekleed ik de functie van penningmeester. Ik wil benadrukken dat we een zeer



collegiaal bestuur hebben, waarbij er waardering en respect is voor ieder zijn of haar inbreng. In mijn functie als penningmeester heb ik vrij veel te maken met de financiële coördinatoren van de contactgroepen van de voormalige parochies. Deze leden beheerden in het verleden de financiën van de oude parochies en zijn nu een stukje van hun zelfstandigheid kwijt geraakt. Dat ligt gevoelig en daar heb ik alle begrip voor.

Ik wil mijn excuus maken als ik niet altijd even tactisch heb gehandeld of niet op tijd heb gecommuniceerd. Ik begrijp dat er tijd nodig is om zaken te onderkennen en te accepteren maar er ligt een decreet van de bisschop, waarin heel duidelijk staat hoe de verhoudingen na de fusie liggen. Financiële instellingen moeten zich aan de regels houden en dat betekent bijvoorbeeld voor nu, dat er nieuwe volmachten gemaakt moeten worden; dat kost tijd en wekt irritatie. Er zullen in de nabije toekomst ongetwijfeld nog wel eens zaken mis gaan, ik vraag uw begrip hiervoor. Desondanks ga ik ervoor en vertrouw er met Gods zegen op dat we samen deze klus zullen klaren.

*Kees Leenders*



## Een definitief besluit van de bisschop

Op 15 april ontving het parochiebestuur de langverwachte brief van de staf van het bisdom over de te sluiten kerkgebouwen. Al een tijdje leek het erop, dat de bisschop zijn voorgenomen besluit om in de loop van dit jaar twee kerkgebouwen in de Bommelerwaard te sluiten zou versoepelen. In de brief - die ondertekend was door mgr. Mutsaerts - laat de bisschop weten, dat hij een definitief besluit heeft genomen.



Het definitieve besluit bevestigt dat de H. Martinuskerk in Kerkdriel, die de parochiekerk is, en de H. Martinuskerk in Zaltbommel als tweede kerk in ieder geval open zullen blijven.

De HH. Martinus- en Barbarakerk in Rossum en de H. Willibrorduskerk in Hedel zullen zeker gaan sluiten, en het bestuur dient te gaan zoeken naar een herbestemming voor beide gebouwen.

Maar - en dat is het nieuwe - er wordt niet beoogd de beide kerkgebouwen met onmiddellijke ingang aan de eredienst te onttrekken; dat zal pas gebeuren als er een herbestemming voor gevonden is.

In de tussentijd mogen de beide genoemde kerken (én de H. Hubertuskerk in Alem) open blijven voor uitvaarten, dopen, huwelijken en jubilea en maximaal één zondagse

eucharistieviering per maand. Op basis van het bovenstaande is een nieuw liturgisch rooster opgesteld, dat op 1 juli a.s. ingaat.

Alhoewel de bisschop herhaalt dat sluiting van de kerkgebouwen van Rossum en Hedel onvermijdelijk is, is er nu een soort overgangstermijn geschapen, waarmee hopelijk goed te leven valt.

In elk geval wordt zo voorkomen, dat kerkgebouwen leeg en ongebruikt blijven staan, bovendien biedt het meer ruimte om na te denken over hoe we de toekomst van onze plaatselijke geloofsgemeenschappen willen zien, en hoe we nu het best kunnen gaan samenwerken.

De brief van de bisschop zal in mei in het parochiebestuur besproken worden, en dan zal ook geprobeerd moeten worden antwoord te krijgen op nog openstaande vragen, bij voorbeeld hoe in de drie kerken die nog beperkt gebruikt gaan worden, om te gaan met b.v. vieringen op de grote kerkelijke feesten en met de eerste heilige communie.

U hoort er binnenkort dus nog meer van; via de website bent u in elk geval het snelste geïnformeerd.

*Namens het pastoresteam  
Jos Vriesema*



## Week Nederlandse Missionarissen

Van 9 tot en met 19 mei vindt de jaarlijkse Pinksteractie plaats.

Missionarissen geven veel en zij vragen weinig. Zij hebben echter wel hun onkosten. De Week Nederlandse Missionarissen wil hen daarvoor een bijdrage geven. Daarom is er een jaarlijkse actie met Pinksteren. Ons allen wordt gevraagd dit doel te steunen.

We hebben allemaal een missie. Ons inzetten voor kansarme mensen, dat willen we allemaal. Een leven ten dienste van de missie is slechts voor enkelen weggelegd. Daarom moeten we zuinig zijn op onze missionarissen. Elke dag helpen ze anderen ver van hier. Voor ons zijn ze uit het oog maar niet uit het hart.

Integendeel, door de WNM te steunen, tonen we dat we achter hen staan. Een bijdrage voor werk, wonen, zorg of diaconie. Het is niet veel wat missionarissen vragen. Terwijl zij zoveel concrete hulp geven met een tomeloze energie. Daarom ontvangen zij ondersteuning voor hun welzijn en hun werk. Daarnaast wordt de uitzending van missionaire werkers, jonge mensen die in de voetsporen van missionarissen treden, mogelijk gemaakt.

- In 2012 kreeg zr. Antonetta een bijdrage voor woningonderhoud.
- Kantooruitrusting was bestemd voor broeder Jan Sjerps.
- Een definitieve terugkeer werd betaald voor Father Frans Meulemans.

Het zijn maar enkele voorbeelden. In alle parochiekerken van de Franciscusparochie wordt met Pinksteren uw steun gevraagd. Wanneer u een gift wilt overmaken: bankrekening 17.12.11.111 t.n.v. WNM Den Haag.

Ook dit jaar is er weer een boekje over werk en leven van missionarissen uitgegeven, met als onderwerp het werk voor vluchtelingen van Broeder Jan Heuft in Algerije en Pritha Belle in Colombia. Beiden proberen mensen die verjaagd zijn van hun geboortegrond, of die door armoede gedreven op de vlucht zijn, te helpen.

De prijs € 15. Te bestellen door overmaking naar de bovengenoemde bankrekening, onder vermelding van "WNM boekje".





## Portret bijbelse vrouw

*Tentoonstelling Sint Maartenskerk*

De tentoonstelling 'Portret van een bijbelse vrouw' toont inspirerende vrouwen uit de bijbel. Het zijn geen alledaagse portretten: de door Anneke Kaai geschilderde vrouwen kijken je indringend aan. De gezichten zijn expressief, de ogen laten je niet los. Sommige vrouwen zijn bij vrijwel iedereen bekend: Eva en Maria. Maar wellicht heeft niet iedereen de bijbelse geschiedenis van Vasti en Lea helder voor ogen. Bij elk portret worden de verhalen uit de doeken gedaan. Uitgebreidere, poëtische teksten zijn te lezen in het opengeslagen boek lesjah met afbeeldingen van de schilderijen.



De portretten van zestien markante vrouwen staan opgesteld in de middeleeuwse Sint Maartenskerk, Zaltbommel. De tentoonstelling is te zien van 5 juni tot en met 25 augustus 2013, dagelijks van half twee tot half vijf. De kerk is op maandag gesloten.

De organisatie van de tentoonstelling is in handen van de werkgroep 'Kunst in de kerk' van de Raad van Kerken Zaltbommel. Contactpersoon:

[ineke.van.der.zee@kpnmail.nl](mailto:ineke.van.der.zee@kpnmail.nl)

## Bedevaart naar Kevelaar

De jaarlijkse bedevaart van de Bossche en Oosterhoutse Broederschap naar Kevelaar vindt dit jaar plaats op zondag 1 september.

Het is de 289e keer dat dit wordt georganiseerd en het motto voor dit jaar is:

"In geloof gaan wij onze weg".

Pastor Schepen zal de bedevaart vergezellen en voorgaan in de Eucharistieviering. De prijs voor de bus is € 22 voor volwassenen. U kunt zich opgeven tot 20 augustus bij:

Dhr. Cor Goesten, Langendijkstraat 14, 5324 AR Ammerzoden.

Tel.: 073 5991956 of

Mevr. A. Wiegmans, Beatrixstraat 30, 5313 TE Kerkdriel.

Tel.: 0418-633202.

### Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers is te bereiken op 073 - 599 12 16

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op het parochiecentrum van Kerkdriel op 0418 - 63 12 15

ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur





## **H. Hubertuskerk Alem**

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem  
telefoon 0418 - 662561  
bankrekening 13.17.01.851

secretariaat mevr. S. van Mook,  
Meerenstraat 9, Alem  
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -  
Hooijmans, 't Buske 25, Alem  
tel. 0418 - 66 20 63

## **Bestellen H. missen.**

H. Missen kunt u bestellen bij:  
Ger van Boxtel  
(t Buske 25, tel. 0418 - 66 20 63)

## **Doopseltoediening**

Op zondag 14 juli om 13.00 uur  
wordt het doopsel toegediend. De  
voorbereidingsavond is donderdag  
27 juni om 20.00 uur in Kerkdriel.

## **Nieuws uit Alem:**

Op donderdag 28 maart was de officiële heropening van de verbouwde school St. Odrada in Alem.

De peuterspeelzaal heeft ook een plekje gekregen in het schoolgebouw. Er is een nieuwe gemeenschappelijke ruimte bijgekomen.

*De school is prachtig geworden!*





## Franciscus

Per 1 januari 2013 zijn de katholieke kerken van de Bommelerwaard opgegaan in een overkoepelende parochie, Parochie H. Franciscus.

13 maart werd bekend dat de Argentijnse kardinaal Jorge Mario Bergoglio gekozen is tot nieuwe paus.

Blij verrast reageerden de Nederlandse Franciscanen en heel veel Nederlandse katholieken, toen bleek dat hij de naam 'Franciscus' had aangenomen. Ze hopen allemaal dat het gezegde: "nomen est omen" wat betekent "een naam is een voorteken", waarheid wordt.

Twee keer in korte tijd de naam Franciscus.

### *Wie was Franciscus?*

Franciscus wordt in 1182 geboren in Assisi, Midden-Italië. Zijn vader, Pietro di Bernardone, is een rijke koopman. Aan het einde van de twaalfde eeuw breekt in Assisi een burgeroorlog uit. De adel vlucht naar het nabijgelegen Perugia, dat Assisi de oorlog verklaart. Franciscus zit een jaar als krijgsgevangene vast in Perugia.

Hier begint zijn bekeringsproces, dat uitloopt op radicale navolging van Christus en een leven zonder bezit aan de zijde van de minstbedeelden. Na zijn gevangenschap keert Franciscus terug naar Assisi. Hij is een lange tijd ziek.



Aangesproken door Christus als Ge-kruisigde trekt Franciscus rond. In 1205, hij is dan 23 jaar, ontmoet de man uit Assisi een melaatse in wie hij Christus meent te herkennen.

Dit is het beslissende moment van zijn bekering. Franciscus raakt in conflict met zijn vader. Hij doet afstand van alles wat hij heeft. Hij gaat rondtrekken om de vrede van het evangelie te verkondigen. Ook wil hij de dood en verderf zaaiende wanverhouding tussen rijk en arm doorbreken. In 1208 sluiten enkele mensen zich bij hem aan.

In 1209 krijgt Franciscus pauselijke steun voor een eerste leefregel ten behoeve van de beweging die rond hem ontstaat. Omdat Franciscus en zijn volgelingen naar Christus' voorbeeld in radicale armoede leven, noemen ze zich 'minderbroeders'; broeders van de minderen, de armen.

Franciscus zet zich onvermoeibaar in voor de vrede van Christus. Hierover schrijft hij brieven aan de machthebbers van die tijd.



In 1219 reist hij naar Egypte, waar hij de Islamitische leider, sultan Melek al Kamil de boodschap van de vrede brengt. Dit temidden van het strijdgewoel van de kruistochten.

In 1212 komt Clara, de latere stichtster van de Clarissenorde, als eerste vrouw bij de nieuwe beweging. Vijf jaar later besluiten de minderbroeders te gaan missioneren buiten Italië.

Paus Honorius hecht in 1223 zijn goedkeuring aan de uiteindelijke regel voor de religieuze orde.

Tijdens een veertigdaagse vasten in 1224 ontvangt Franciscus de 'stigmata', de wondtekenen van Christus.

De gezondheid van Franciscus is slecht. Tijdens zijn laatste preektocht, dicht hij het 'Zonnelied'. Dit gedicht is een loflied aan de schepelen.

Franciscus sterft op 3 oktober 1224 in Assisi. De volgende dag wordt hij in de kerk San Giorgio begraven. Paus Gre-

gorius IX verklaart hem in 1228 heilig. Twee jaar later wordt zijn lichaam overgebracht naar de, speciaal voor hem gebouwde, San Francesco in Assisi.

De feestdag voor Franciscus wordt 4 oktober. In 1929 wordt de dag van H. Franciscus tevens Werelddierendag.

*(Bron: [www.franciscanen.nl](http://www.franciscanen.nl))*

De fresco van Giotto di Bondone is 270 x 230 cm en bevindt zich in de Sint-Franciscuskerk in Assisi.





## H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2  
5324 AG Ammerzoden  
telefoon kerk: 073 - 599 12 15  
telefoon koster: 06 - 4800 5229  
e-mail:  
willibrordusparochie@xs4all.nl  
bankrekening 10.26.01.178

secretariaat bereikbaar:  
maandag & dinsdag: 8.00 - 12.00  
woensdag, donderdag & vrijdag  
van 10.00 - 17.00 uur

intenties idem

## Vakantie...

De mens maakt reizen  
om zich te verbazen  
over de hoogte van de bergen,  
over de geweldige golven van de zee,  
over de lange loop van de rivieren,  
over de uitgestrektheid van de oceaan,  
over de eeuwige kringloop van de sterren;  
— Aan zichzelf gaat hij  
zonder verbazing voorbij!!!



## 60 jaar H. Willibrorduskerk 1953 - 2013

Op zondag 8 september willen we het feit herdenken dat het Ammerzodense kerkgebouw 60 jaar bestaat.

Het gebouw kwam in 1953 in de plaats van het in november 1944 door de Duitsers verwoeste en door velen geroemde 'kathedraal van de Bommelerwaard'.

Een comité bestaande uit leden van de contactgroep, is bezig met het maken van een feestprogramma.

*Noteer zondag 8 september alvast in uw agenda.*





## Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

Vrijdag 17 mei	Oecumenische viering	Dominee Marten Tel
Vrijdag 31 mei	Eucharistieviering	Pastor Stefan Schevers
Vrijdag 14 juni	Oecumenische viering	Dominee Marten Tel
Vrijdag 28 juni	Eucharistieviering	Pastor Stefan Schevers
Vrijdag 12 juli	Oecumenische viering	Dominee Marten Tel
Vrijdag 26 juli	Eucharistieviering	
Vrijdag 16 aug.	Oecumenische viering	Alice Bremmer

*Aanvangstijd Zonnelied 14.30 uur Lindeboom 16.00 uur.*

## Doopvieringen

Zondag 7 juli en 1 september zijn er doopvieringen.

De voorbereidende gesprekken zijn donderdag 27 juni en 22 augustus in het parochiecentrum te Kerkdriel.

## Geboren

Laura, zusje van Lisa en dochtertje van Martijn en Miranda Rademakers.



## Gedoopt op 3 maart

Christyten, dochtertje van Kees Baggerman en Linda Pardoel.

*Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen,  
die kunnen geloven, hopen en liefhebben.*

## We hebben afscheid moeten nemen van:

09 maart: Jan de Vaan in de leeftijd van 81 jaar.

20 maart: Piet van den Brand in de leeftijd van 85 jaar.

07 april: Gerrit van Genderen in de leeftijd van 58 jaar.

*Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.*



## Van het dameskoor

Op 14 maart hebben we weer onze jaarvergadering gehouden.

Na de opening van onze voorzitter Riek Verlouw-van der Aa en het kasverslag van Toos Rademakers-Klijn, kreeg Pastor Jos Vriesema het woord. Hij was uitgenodigd omdat we weer een 40-jarig lid in ons midden hadden, namelijk Net van der Heijden-van Wordragen.

De Pastor heeft een mooi woordje tot haar gesproken en overhandigde

Net een mooie bos bloemen namens de parochie. Van onze voorzitter kreeg ze nog een oorkonde en een cadeaubon. Net was duidelijk onder de indruk van zoveel aandacht.

Ons jaarlijks reisje is gepland op donderdag 30 mei a.s.

Nadat de vergadering gesloten was genoten de koorleden nog van een hapje en een drankje.

## Opbrengst Dekenale Vastenactie van ‘De Schakel’

Deze actie heeft het mooie bedrag opgebracht van € 431,18.

Het geld is bestemd voor Broeder Antoon van Noije uit Loon op Zand die al twintig jaar werkzaam is in Brazilië.

In Cajamar bouwde hij een complex van vier tehuizen, waar kinderen wonen, die besmet zijn met het aids-virus. Zij krijgen daar onderdak en medische verzorging die hun overlevingskansen sterk vergroten.

Antoon is van mening dat ieder kind recht heeft op een veilige plek, liefde en aandacht. Door samenvoegingen van groepen kinderen staat één van die gebouwen gedeeltelijk leeg.

Er zijn ontelbare zwerfouderen in Brazilië. Antoon wil nu een aantal van hen opvangen en daarom moet het vrijgekomen gebouw worden voorzien van een lift, aangepaste bedden, badkamerapparatuur, een keuken en meubilair. Met dit project komen jeugd en ouderen met elkaar in contact. Hierdoor leert de jeugd rekening houden met kwetsbare mensen en laat vooroordelen los.

Het project “Sitio Agar” in Brazilië wordt dit jaar door Vastenactie ondersteund.

Op elke euro zet Vastenactie er een halve euro bovenop.

***Kinderen van ‘De Schakel’,  
namens de jeugd en ouderen in  
Brazilië heel hartelijk dank!***



## Eerste H. Communie op 14 april 2013

Dit jaar hebben in Ammerzoden 25 kinderen voor de eerste keer de H. Communie ontvangen. Vooraf aan de communieviering hebben ze in de klas veel gesproken, gelezen, gezongen en geknutseld zodat ze goed voorbereid waren op wat het betekent voor de eerste keer de H. Communie te mogen ontvangen.

Tijdens een speurtocht in de kerk hebben de kinderen kennis gemaakt met de doopvont, de kruisweg, het tabernakel, de paaskaars en vele gebruiken van de katholieke kerk.

Dit jaar stond de Eerste H. Communie in het teken van 'Samen delen'.

Er is gedeeld met kinderen van de hele wereld. Ze hebben een schoendoos met spulletjes gevuld voor het project 'Schoenmaatjes' van Edukans.

Op zondag 14 april was het dan zover. De kinderen hadden hun mooiste kleren aangetrokken en liepen in een processie de mooie versierde kerk in. Overal hingen grote wereldbollen in de kerk die het thema 'Samen delen' uitbeeldden.

Kinderkoor 'Da Capo' en fanfare 'St. Caecilia' zorgden voor een bijzondere sfeer.

*Het werd een dag om nooit te vergeten.*



Foto: Frankverlouw fotografie.nl



## H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4

5321 TC Hedel

telefoon 073 - 599 12 16

e-mail:

parochiewerkgroepedel@gmail.nl

bankrekening ING 1019341

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie  
of telefonisch opgeven bij Bets  
de Goeij 073 - 5993595

## Let op

Bankrekening 3260.01.727 is opge-  
heven. U kunt hier dus geen ge-  
bruik meer van maken.

Vanaf heden dient u de betaling  
van grafrechten, kerk-bijdragen en  
misintenties over te maken op  
**bankrekening 1019341** ten name  
van het RK parochiebestuur



## Agenda

dinsdag	7 mei	15.00 uur:	Rozenkransgebed
woensdag	8 mei	15.00 uur:	ouderenviering
donderdag	9 mei	11.00 uur:	viering van Hemelvaart
zaterdag	11 mei	19.00 uur:	geen viering
zondag	12 mei	11.00 uur:	Eucharistieviering en bedevaart naar de Zoete Moeder
dinsdag	14 mei	15.00 uur:	Rozenkransgebed
woensdag	15 mei	9.00 uur:	kerkwerken
zondag	19 mei	11.00 uur:	viering van Pinksteren
dinsdag	21 mei	15.00 uur:	Rozenkransgebed
donderdag	23 mei	20.00 uur:	voorbereidingsavond doop
dinsdag	28 mei	15.00 uur:	Rozenkransgebed
zondag	2 juni	11.00 uur:	viering + koffie drinken
		13.00 uur, 13.45 uur, 14.30 uur:	doopviering
zaterdag	8 juni	19.00 uur:	Eucharistieviering
zondag	9 juni	11.00 uur:	geen viering
woensdag	12 juni	15.00 uur:	ouderenviering
woensdag	26 juni	09.00 uur:	kerkwerken





## Meimaand - Rozenkrans

Het is in onze parochie de gewoonte dat in de meimaand op dinsdagmiddag om 15.00 uur het rozenhoedje wordt gebeden. Ook dit jaar willen we die traditie in ere houden.

Elke dinsdagmiddag in de maand mei wordt, ter intentie van alle aanwezigen en de intenties die in het voorbedenboek worden geschreven, gebeden dat de Heilige Maagd Maria voor ons voorspreekster moge zijn bij God. Wij nodigen u allen uit hieraan deel te nemen.

## Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 8 mei 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenviering zal zijn op woensdag 12 juni 2013.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (073-5991216) of naar Bets de Goeij (073-5993595); dan wordt dat geregeld!

*Ook u bent bij die viering van harte welkom!*



## Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende doopvieringen gepland:

zondag 2 juni 2013

zondag 4 augustus 2013

om 13.00, 13.45 en 14.30 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen zijn op:

donderdag 23 mei om 20.00 uur

donderdag 25 juli om 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.

## Gedoopt

Door het Sacrament van het Doopsel werd in onze gemeenschap opgenomen op 7 april 2013: Miel van Oers.

*Dat hij mag opgroeien tot een ware getuige van ons geloof.*

*Ouders, van harte proficiat!*





## Afsluiting Vormselproject Hedel

Dat pastor Stefan Schevers goed in de huid van jeugd en jongeren kan kruipen, bewees hij 27 april tijdens een uitje ter afsluiting van het vormselproject.

De zaterdagmorgen is nog pril als vijf van de zeven vormelingen op de pastorie worden verwacht en in de twee gereedstaande auto's mogen instappen. Voor hen is de bestemming onbekend. Al snel blijkt dat ze op weg gaan naar zijn oude parochie in het Land van Maas en Waal.

Aangekomen op een ouderwetse boerderij waar boeren nog echt handwerk is, is de eerste gang naar een loods om de boot te aanschouwen. Want ja, daar had pastor Stefan in de vormselbijeenkomsten vaak over verteld.

Niet alleen de apostelen hadden boten, maar ook hij heeft er één, en hoe graag zou hij hiermee met jongeren willen gaan varen en natuurlijk net als Jezus gaan vissen.





De boot is nog wat smoezelig en er zal nog wel wat geklust moeten worden, maar dat hij gaat varen is een ding wat zeker is.

Een boerderij heeft nog meer verrassingen, zoals kleine biggetjes, cavia's en de konijntjes. Op zo'n moment moet een klein ongelukje met wat gier op de koop worden toegenomen en wordt een schone broek snel aangesleept.

Daarna koers gezet naar Alphen, waar, onder de vloer van de wonder-schone Middeleeuwse kerk, in de kelder de restanten te bezichtigen zijn van een nog veel oudere kerk.

Wat is het heerlijk om in zo'n kelder te dollen en te zoeken naar een schat. Ten slotte naar Dreumel om tegenover de prachtige kerk in het cafetaria te genieten van een lekker frietje.

Pastor Schevers kan bij de vormelingen niets meer verkeerd doen, en als hij gaat varen mogen zij zeker mee. Net als Jezus vraagt hij aan hen om mee te gaan, en net als bij Jezus mogen zij zelf die keuze maken.

*Mirjam Duijts-As*




---

**zaterdag 11 mei**

17.30 Leyenstein Euch BBus  
 19.00 Rossum Euch BBus

**zondag 12 mei - Moederdag**

9.30 Velddriel Euch JVer  
 11.00 Kerkdriel Euch BvBr  
 11.00 Hedel Euch RvdH

**maandag 13 mei**

10.00 Velddriel Euch JVri en BBus

---

**zaterdag 18 mei**

17.30 Leyenstein WoCo JVri  
 19.00 Ammerzoden Euch SSch

**zondag 19 mei - 1e Pinksterdag**

9.30 Rossum WoCo JVri  
 9.30 Alem Euch SSch  
 9.30 Velddriel WoCo MvLi  
 11.00 Hedel Euch BvBr  
 11.00 Kerkdriel Euch SSch  
 11.00 Zaltbommel WoCo JVri  
 13.30 Rossum 1eHC BBus

**maandag 20 mei - 2e Pinksterdag**

11.00 Kerkdriel Euch SSch

---

**zaterdag 25 mei**

17.30 Leyenstein Euch BBus  
 19.00 Velddriel Euch JVer

**zondag 26 mei - Heilige Drieëenheid**

9.30 Alem 1eHC SSch  
 9.30 Ammerzoden WoCo JVri  
 9.30 Rossum Oecum BBus  
 11.00 Zaltbommel 1eHC BBus  
 11.00 Hedel Euch BvBr  
 11.00 Kerkdriel WoCo JVri

---

**zaterdag 1 juni**

17.30 Leyenstein Euch SSch  
 19.00 Zaltbommel Euch BBus

**zondag 2 juni**

9.30 Ammerzoden WoCo wg  
 9.30 Rossum Euch SSch  
 9.30 Velddriel Euch JVer  
 11.00 Hedel Euch BBus

11.00 Kerkdriel Euch SSch

---

**zaterdag 8 juni**

17.30 Leyenstein Euch BBus  
 19.00 Hedel Euch SSch  
 19.00 Rossum Euch BBus

**zondag 9 juni**

9.30 Ammerzoden Euch BBus  
 9.30 Velddriel Euch SSch  
 11.00 Kerkdriel Euch BBus  
 11.00 Zaltbommel Euch SSch

---

**zaterdag 15 juni**

17.30 Leyenstein WoCo JVri  
 19.00 Ammerzoden Euch SSch

**zondag 16 juni - Vaderdag**

9.30 Rossum WoCo JVri  
 9.30 Velddriel WoCo wg  
 11.00 Hedel Euch BvBr  
 11.00 Kerkdriel Euch SSch  
 11.00 Zaltbommel WoCo JVri

---

**zaterdag 22 juni**

17.30 Leyenstein Euch BBus  
 19.00 Velddriel Vormsel Hurkmans  
 19.00 Alem Euch Naviering 1eHC

**zondag 23 juni**

9.30 Ammerzoden Euch SSch  
 9.30 Rossum Euch BBus  
 11.00 Hedel WoCo JVri  
 11.00 Kerkdriel Euch SSch  
 11.00 Zaltbommel Euch BBus

---

**zaterdag 29 juni**

17.30 Leyenstein WoCo JVri

**zondag 30 juni**

9.30 Ammerzoden WoCo JVri  
 9.30 Rossum WoCo wg  
 9.30 Velddriel Euch BBus  
 11.00 Hedel WoCo JVri  
 11.00 Kerkdriel Euch BBus  
 11.00 Zaltbommel Euch SSch

---

**zaterdag 6 juli**

17.30 Leyenstein Euch SSch



19.00 Zaltbommel Euch BBus

## **zondag 7 juli**

9.30 Ammerzoden Euch BBus

9.30 Velddriel Euch JVer

11.00 Hedel Euch SSch

11.00 Kerkdriel Euch BBus

## **zaterdag 13 juli**

17.30 Leyenstein Euch BBus

## **zondag 14 juli**

9.30 Ammerzoden Euch SSch

9.30 Velddriel Euch BBus

11.00 Kerkdriel Euch BBus

11.00 Zaltbommel Euch SSch

## **zaterdag 20 juli**

17.30 Leyenstein Euch SSch

19.00 Ammerzoden Euch SSch

## **zondag 21 juli**

9.30 Rossum Euch SSch

9.30 Velddriel Euch BvBr

11.00 Kerkdriel Euch SSch

11.00 Zaltbommel Euch BvBr

## **zaterdag 27 juli**

17.30 Leyenstein Euch BBus

19.00 Velddriel Euch JVer

## **zondag 28 juli**

9.30 Alem Euch BBus

9.30 Ammerzoden Euch SSch

11.00 Kerkdriel Euch SSch

11.00 Zaltbommel Euch BBus

## **zaterdag 3 augustus**

17.30 Leyenstein WoCo JVri

19.00 Zaltbommel Euch BBus

## **zondag 4 augustus**

9.30 Ammerzoden Euch BBus

9.30 Velddriel Euch JVer

11.00 Hedel WoCo JVri

11.00 Kerkdriel Euch BBus

## **zaterdag 10 augustus**

17.30 Leyenstein Euch BBus

## **zondag 11 augustus**

9.30 Ammerzoden WoCo JVri

9.30 Velddriel Euch BBus

11.00 Kerkdriel Euch BBus

11.00 Zaltbommel WoCo JVri

## **zaterdag 17 augustus**

17.30 Leyenstein WoCo JVri

19.00 Ammerzoden WoCo JVri

## **zondag 18 augustus**

9.30 Rossum Euch BBus

9.30 Velddriel WoCo JVri

11.00 Kerkdriel Euch BBus

11.00 Zaltbommel WoCo JVri

## **zaterdag 24 augustus**

17.30 Leyenstein Euch BBus

19.00 Velddriel Euch JVer

## **zondag 25 augustus**

9.30 Alem Euch BBus

9.30 Ammerzoden WoCo JVri

11.00 Kerkdriel WoCo JVri

11.00 Zaltbommel Euch BBus

## **zaterdag 31 augustus**

17.30 Leyenstein WoCo JVri

19.00 Zaltbommel Euch BBus

## **zondag 1 september**

9.30 Ammerzoden Euch BBus

9.30 Velddriel Euch JVer

11.00 Hedel Euch SSch

11.00 Kerkdriel Euch BBus

## **Soorten vieringen**

Euch = eucharistieviering

WoCo = woord- en communieviering

Oecum = Oecumenische gebedsviering

## **Voorgangers**

RvdH = pastoor R. van den Hout

BBus = pastoor B. Bus ofmcap

SSch = pastoor S. Schevers

JVer = emeritus pastoor J. Verhoeven

BvBr = emeritus pastoor B. van

Bronkhorst ofm

JVri = pastoraal werker J. Vriesema

MvLi = Margriet van Lith

Wg = Werkgroep

Wijzigingen voorbehouden. Zie ook de website.



## H. Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
telefoon (0418) 634 602

e-mail:  
info@martinusparochie.nl

bankrekening 125.10.45.45  
secretariaat idem  
intenties idem

spreekuur op woensdagochtend  
van 9.30 - 11.30 uur

## In Memoriam Jo van Beurden

Op 4 april is zij overleden. Gedurende een lange reeks van jaren repareerde en verzorgde zij met haar gouden handen het linnen-goed en de kerkelijke gewaden. Tot ze aangaf, ze was toen al in de tachtig, deze taak niet meer te kunnen vervullen. Ook bracht zij met haar zus Christinne lange tijd de H. Communie bij zieke parochianen.

Jo bedankt voor je trouw in al die jaren! Rust in vrede.

## Gedoopt

*Rectificatie:* op 20 jan. werd Brenthe van der Sluijs gedoopt; in de vorige editie stond een verkeerde naam: Brenthe Poulisse.

17 maart: Indy Ackermans uit Velddriel en Tim Ackermans uit Rossum.

21 april: Lana Verhoeven en Senna van den Broek, beiden uit Kerkdriel.

## Overleden

4 februari: Trees van Ruiten-Padberg, 86 jaar

10 februari: Leon van de Braak, 49

22 februari: Annie Goesten-de Ruiters, 76

2 maart: Sjef van Osch, 80

4 maart: Jo de Lang, 73

5 maart: Mien Rovers-van den Berg, 94

7 maart: Jan Verhoeven, 78

16 maart: Thea van As-de Cocq van Delwijnen, 81

20 maart: Johan van Dalen, 92

26 maart: Jo Spaapen-Moerkens, 91

29 maart: Gerrit van Ooijen, 84

4 april: Jo van Beurden, 90.





## 4 mei de dag dat we herdachten

Deze dag ligt alweer achter ons. Het gebeuren wat we herdachten die dag, is reeds uit een ver verleden maar raakt nog steeds diep. Ouderen onder ons hebben vast wel mensen gekend die niet meer terugkwamen in het huis vanwaar ze werden weggevoerd. Omdat ze joods waren, omdat ze verzet pleegden, omdat, omdat... Daarom kwamen ze in de trein terecht waar de volgende woorden van verhalen.

Het zijn de twee laatste coupletten van het gedicht *Auschwitz* van Gerrit Achterberg.

(bron Mariakalender)

*Met geblindeerde treinen meegegeven, grauwe wagon op dood spoor afgehaakt, ergens in barre oorden staat ge daar.*

*Krijtletters, door een vreemde hand geschreven, bestemmen u van buiten koud en klaar voor deze plek, waar gij werd zoekgemaakt.*

*Laat ons niet vergeten.*



## Duif

Vogels worden in de bijbel aangeduid als de 'vogelen des hemels' en spelen zowel een letterlijke als een figuurlijke rol. Zo spelen ze een rol in offer- en reinigungsrituelen en vormen ze vaak onderdeel van vergelijkingen beeldspraak over de gevangenen of vluchtende mens.

Jezus verwijst in Mattheus naar vogels als schepselen van God. De Torah maakt een verschil tussen reine en onreine vogels. Onder onreine vogels, die dus niet gegeten mogen worden, vallen onder meer raven, kraanvogels en vleermuizen.

Duiven worden veel genoemd als offerdier, met name voor de armen. Al in de tijden van het Oude Testament is er sprake van duiven in een til. De twee voorkomende duiven waren de rotsduif en de tortelduif. De tortelduif is een trekvoegel die in de winter naar Afrika trekt. Zijn terugkomst is dan ook het teken van de komst van de lente. De duif wordt gezien als een bekoorlijk, maar ook een zachtmoedig en weerloos dier. In het verhaal van de ark van Noach is de duif de boodschapper van de herboren aarde, in de evangeliën staat zij vaak als symbool voor de Heilige Geest, zoals bij de doop van Jezus.

(uit: Bijbels woordenboek)



## Ruimen van graven

Bij dit Parochieblad vind u een lijst van ruimingen, zoals die onlangs is opgemaakt door de Kerkhofcommissie. Deze lijst zal tevens worden opgehangen bij de ingang van ons kerkhof.

Bezwaren tegen de ruiming dienen vóór 1 aug. aanstaande schriftelijk te worden gemeld bij de Kerkhofcommissie, Hertog Arnoldstraat 57b, 5331 XG Kerkdriel, onder vermelding van naam en grafnummer. Na voornoemde datum wordt overgegaan tot definitieve ruiming van de graven waarover geen bezwaar is ontvangen.

## Op weg naar de grote dag

Zondag 14 april vond de presentatieviering van de eerste communiekantjes plaats. Het was een mooie viering waarin pastor Ben van Bronkhorst voorging. Hij maakte er samen met het Do-Re-Mi koor, een kleurrijke en op kinderen gerichte viering van. Elk kind stelde zich voor, 46 in getal en voor ieder van hen had de pastor een persoonlijk woordje. Het evangelieverhaal waarin Jezus tot drie maal toe aan Petrus vraagt of hij van Hem hield werd op zeer originele maar duidelijk verstaanbare manier uitgelegd. Samen met de voorbereiding een mooie aanloop naar een belangrijke dag.

## Kerkschoonmaak

Annie Omloo zorgt dat onze kerk er steeds netjes uitziet, terwijl Francien van Hoften de drijvende kracht is achter de jaarlijkse grote schoonmaakbeurt. Vrijdag en zaterdag 7 en 8 juni willen we daarvoor uittrekken en de groep vraagt dan wel wat uitbreiding, bijv. met enkele (jonge)mannen voor het 'zwaardere werk'. Geef even een belletje, dat u een paar uurtjes meehelpt! Tel. 631500. Alvast bedankt!

## Drielse missionarissen

Deze actie wordt dit jaar gehouden op 10-11-en 12 juni.

Donderdag 23 mei om 8 uur vindt er een informatie- en ontmoetingsavond plaats in het parochiecentrum waarvoor alle medewerkers een uitnodiging krijgen, maar ook iedereen die zich betrokken voelt is van harte welkom. Er zijn ieder jaar weer nieuwe mensen nodig om te collecteren. Misschien zijn er onder u die dit willen doen, geef het even door aan Nanda Poulisse tel. 073 - 55 18 120 of Riet Corten 0418 - 63 1677.

Wanneer u de informatiebrief wilt bezorgen of deze mee verzendklaar wilt maken op donderdagmiddag 30 mei om 1 uur in het parochiecentrum, graag! Laat 't even weten a.u.b.





## Vastenactie

De voorlopige opbrengst van de Vastenactie is € 4.070,87

Hierbij is het aandeel van de Mgr Zwijsenschool niet inbegrepen alsook de nagekomen giften niet.

Iedereen die zich dit jaar weer voor dit mooie resultaat heeft ingezet bedankt.

## Leo van Beurden weer in het land

20 juni arriveert Leo van Beurden weer in Nederland om in augustus weer terug te gaan naar Bandung.

Leo logeert in Den Dungen bij broer Chris, maar u zult hem zeker ook in Kerkdriel zien.

## Jarig

Op 5 mei Bevrijdingsdag is er nog iemand, die wat te vieren heeft...

Jos Vriesema, onze onvermoeibare pastorale werker is dan jarig. Wij wensen hem een mooie dag en nog vele goede jaren. We hopen bij deze, ondanks het feit dat hij onvermoeibaar is, met een vraagteken dan wel, dat er voldoende tijd over blijft voor hemzelf en zijn gezin. Jos proficiat!



## Moederdag & Vaderdag

Moeders van nu - anno 2013. Naast kinderen, anders waren ze geen moeder, hebben velen van hen ook nog een baan tegenwoordig, voor meer of minder uren. Helpen ze mee op school, doen ze vrijwilligers werk en zijn ze taxi chauffeur om hun kroost naar overal waar het wezen moet te brengen en te halen om over het kijken naar de voetbal prestaties maar te zwijgen. Bovendien moet er ook nog appelmoes in huis zijn.

Dan is het toch mooi dat eenmaal per jaar moeders in het zonnetje worden gezet. Niet met het grote, maar juist met het kleine, want aandacht en samenzijn doet immers ieder mens goed, ook moeders. Ook de moeders die niet meer onder ons zijn vergeten we niet op deze dag. Laat Moederdag maar blijven.

Maar ook de vaders van nu, moeders mee dat mag ook gezegd zijn en ook zij verdienen het om een keer in het zonnetje gezet te worden. Al vinden ze het natuurlijk allemaal maar onzin. Maar toch..... stiekem !!!

*Zondagochtend, stil uit bed  
Ontbijtje maken, wat een pret  
Taart met pindakaas en jam  
Vla met koek en M&M's  
Flink wat suiker in de thee  
Op een dienblad, alles mee  
'Beuh', zegt pap, 'geen taart zo vroeg,  
dus is er voor mij genoeg.'*



## *HH. Martinus en Barbarakerk*

Mgr. Bekkersplein 4  
5328 CK, Rossum  
telefoon 0418-661238  
e-mail  
parochie@rossumhurwenen.nl  
bankrekening 144.60.23.93

secretariaat idem

intenties idem  
spreekuur op donderdagochtend  
van 9.30 - 11.30

## **Pinksteren**

Op eerste pinksterdag 19 mei om 9.30 uur zal Pastor J.Vriesema de viering verzorgen, met zang door Pro Musica.

Om 13.30 uur die dag zullen 13 kinderen hun Eerste Communie ontvangen.

Op deze dag zijn er dus twee vieringen. In beide vieringen zal een extra collecte gehouden worden waarvan de opbrengst bestemd is voor de Nederlandse missionarissen.

## **In Memoriam**

Op 12 april 2013 is op 87-jarige leeftijd overleden:

### ***Bets van Osch - Huibertse***

Bets is altijd zeer betrokken geweest bij onze parochie. Zij zong bijna 30 jaar bij het kerkkoor. Ook hoorde zij tot de groep die er voor zorgde dat de kerk netjes schoon werd, en later deed zij mee in de koperpoetsgroep. Zij was een trouwe bezoeker van onze bejaardenvieringen.

Na de uitvaartdienst op 18 april in de kerk is Bets overgebracht naar het crematorium in Vlijmen.

*Moge zij rusten in vrede.*

Op 12 april 2013 is op 96-jarige leeftijd overleden:

### ***Marie de Groot - van Eeuwijk***

Marie zong 40 jaar in kerkkoren, eerst in Velddriel en later bij ons koor Pro Musica. Ook was Marie een trouwe bezoeker van de bejaardenvieringen, eerst in het zaaltje en later in de Vaste Burcht.

Na de uitvaartdienst op 18 april is Marie overgebracht naar de Algemene Begraafplaats te Rossum.

*Moge zij rusten in vrede.*

*Wij wensen de Familie en Nabestaanden  
Veel Kracht en Sterkte toe*





## Bijzondere vieringen

- **Maandag 6 mei 14.30 uur**

Viering voor ouderen in het parochiezaaltje

- **Zondag 12 mei 11.00 uur - Moederdag**

Gezamenlijke viering in de H. Willibrorduskerk te Hedel.

Na de viering is er koffie en gaan we gezamenlijk te voet of per fiets naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch. Om 15.00 uur wordt daar een Vesperviering gehouden voor de bedevaartgangers uit de Bommelerwaard. In de overige kerken is er geen dienst op die dag.

In onze kerk is er op zaterdagavond wel een viering om 19.00 uur.

- **Zondag 19 mei Pinksteren**

**9.30 uur** Woord en Communieviering door J. Vriesema met zang van koor Pro Musica.

Ook op deze dag om **13.30 uur** Eerste H. Communieviering door Pastor Bus en J. Vriesema met zang door kinderkoortje.

Er zullen dan 13 kinderen hun Eerste Communie ontvangen.

- **Zondag 26 mei 9.30 uur - Drievuldigheidszondag**

Oecumenische viering met koor Pro Musica in onze kerk

- **Vrijdag 7 juni 11.00 uur**

Viering in de Vaste Burcht

- **Maandag 10 juni 14.30 uur**

Viering voor ouderen in het parochiezaaltje

- **Zondag 16 juni 9.30 uur Gezinsviering**

Woord en Communieviering met J. Vriesema



- **Vrijdag 5 juli 11.00 uur**

Viering in de Vaste Burcht

- **Vrijdag 2 augustus 11.00 uur**

Viering in de Vaste Burcht

*De reguliere vieringen in onze kerk vindt u in het overzicht weekendvieringen in het midden van het parochieblad en op de website.*



## Ouderenvieringen

Op elke tweede maandag van de maand om 14.30 uur is er in het parochiezaaltje een viering voor ouderen. Het zou fijn zijn als er enkele nieuwe gezichten bij komen, door ziekte en overlijden zijn er enkele mensen afgevallen.

Wij beginnen altijd met een Woord en Communieviering door J. Vrieseema. Na afloop van de viering is er koffie met aansluitend een bingo, uiteraard met een drankje. Het is altijd gezellig. Kom gerust eens langs.

In verband met de vakantietijd zijn er in de maanden juli en augustus geen bejaardenvieringen in het zaaltje.

## Vakantie Pro Musica

Ons koor Pro Musica zal in de maanden juni en juli niet zingen vanwege vakantie van de organist. In augustus zullen zij er weer voor ons zijn. Wij wensen allen een fijne vakantie toe.

## Vakantie

De redactie wenst onze pastores en onze lezers een fijne vakantie tijd toe, en hoopt op een mooie warme zomer.



## Pinkstervoettocht Helvoirt

De 44e jaarlijkse Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging (FB) vindt dit jaar plaats van vrijdagavond 17 t/m maandagmiddag 20 mei in Helvoirt. Plaats van overnachting is het bezinningscentrum Emmaus, op 800 meter afstand van de Loonse en Drunense Duinen. Dagelijks worden er in groepen van acht tot tien deelnemers tochten gemaakt van 8 of 16 kilometer. Er zijn loopgroepen voor volwassenen, een kinder- en tienergroep en een groep voor jongeren. Thema van de Pinkstervoettocht 2013 is het jaarthema van de FB: eenvoudig.

Eenvoudig zijn is voor Franciscus een synoniem voor oprecht, voor écht zijn. Tegenwoordig staat eenvoud voor een levensstijl die duurzaamheid nastreeft. Tijdens de Pinkstervoettocht staan ontmoeting en inspiratie centraal. Elke morgen is er een wegzending, met een gespreksonderwerp voor onderweg. Dagelijks is er een gezamenlijke viering. Zaterdag- en zondagavond zijn er diverse workshops, dansen, zingen en disco.

Er zijn drie mogelijkheden om te overnachten in Helvoirt: in een zelf meegebrachte tent, in 4-6 persoonskamers met douche en toilet op de gang en in 2-4 persoonskamers met eigen douche en toilet. Kijk voor aanmelding en voor de tarieven op de website: [www.franciscaansebeweging.nl](http://www.franciscaansebeweging.nl)



## 50-plusreis naar Paray-le-Monial

“Dit was mooier dan de mooiste vakantie!” Twee jaar geleden ging Ida Jansen (56 jaar) mee met de 50-plusreis van de Gemeenschap Emmanuel naar Paray-le-Monial in Frankrijk. In dit plaatsje verscheen Jezus in 1673 aan de Heilige Margaretha Maria Alacoque en toonde zijn Heilig Hart met de woorden: “Zie hier het hart dat de mensen zo heeft liefgehad.” Voor Ida werd dit een indrukwekkende reis.

Ida ondernam de reis met 80 andere deelnemers. “Voor kende bijna niemand, maar echt, na een dag was het net een grote familie. Zo vertrouwd en tja, gewoon gezellig.”

Ida: “Toen we in de processie achter de priester met het Allerheiligste aanliepen, realiseerde ik me dat Christus ook zo meegaat in mijn leven. Mijn man is vijf jaar geleden overleden en ik ervaar dat ik niet alleen onderweg ben. Christus is bij me. Hij gaat met me mee.”

“Het viel me op het geheel mij zo’n bijzondere vreugde gaf. Ik voelde me echt gezegend en gesterkt in de Mis en de aanbidding. En de dagelijkse lezing raakte me steeds persoonlijk.”

Om het jaar organiseert de Gemeenschap Emmanuel een reis naar dit bedevaartsplaatsje voor 50-plussers in juni, de maand van het Heilig Hart.

In dit Jaar van het Geloof wordt deze reis georganiseerd van 10 t/m 15 juni 2013. Voor meer informatie en opgave zie de website:

[www.emmanuelnederland.nl](http://www.emmanuelnederland.nl) of bel Jan & Tilly Hol: 077-382 82 49

*Brechje Loenen*



### **Gemeenschap Emmanuel**

*De Gemeenschap Emmanuel is één van de nieuwe internationale bewegingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bestaat uit echtparen, gezinnen, alleenstaanden, priesters en leken die zijn toegewijd in het celiabaat. Zij proberen trouw te zijn aan Gods oproep om dienstbaar te zijn en Christus te verkondigen in de wereld van vandaag.*



## H. Martinuskerk

Voorstraat 102  
5334 JW Velddriel  
telefoon 0418 -63 13 15  
bankrekening 15.34.01.516

secretariaat idem

intenties  
mevr. J. van den Dungen  
tel. 0418 - 63 20 61



## Huwelijk

Maandag 29 april j.l. waren Jan en Ine vd Bighelaar 25 jaar getrouwd en uit dankbaarheid was er die avond om 19.00 uur een H. Mis voorgegaan door pr. Jo Verhoeven. *Langs deze weg alsnog van harte proficiat.*

*Ine is al jaren een trouwe lector in de Velddrielse St. Martinuskerk. Dank je wel voor al je inzet.*

Vrijdag 17 mei a.s. om 14.30 uur zal pr. F. De Meyer voorgaan in de huwelijksviering van Merel Com-mandeur en Leon Koops.

*Hierbij alvast van harte gefeliciteerd en een mooie dag toegewenst. Veel geluk, heil en Gods zegen voor de toekomst.*

## Bijzondere data

• **Donderdag 9 mei 9.30 uur**  
Hemelvaartsdag  
Eucharistieviering pr. J. Verhoeven

• **Zondag 12 mei 9.30 uur**  
Eucharistieviering pr. J. Verhoeven en gemengd koor (tevens uitreiking doophandjes van dopelingen afgelopen jaar)

• **Maandag 13 mei 10.00 uur**  
Eucharistieviering pr. B. Bus en gemengd koor Zonnebloemviering regio Bommelerwaard

• **Vrijdag 17 mei 14.30 uur**  
Huwelijksviering pr. F. De Meyer

• **Zondag 19 mei 9.30 uur**  
Pinksteren - Woord en Communie-viering M.v.Lith en gemengd koor

• **Zaterdag 22 juni 19.00 uur**  
Vormselviering Mgr. Hurkmans en kinderkoor Martinus Kids Velddriel

## Doopvieringen

• 9 juni 2013 pr. S. Schevers  
Vorbereiding 23 mei 2013

• 11 augustus 2013 pr. B. Bus  
Vorbereiding 25 juli 2013

• 13 oktober 2013 pr. B. Bus  
Vorbereiding 26 september 2013

Vorbereidingsavond is steeds om 20.00 uur in het parochiecentrum, Hertog Arnoldstraat 57B te Kerdriel.



## Vormsel

Op zaterdag 22 juni komt Mgr. A. Hurkmans naar Velddriel om 21 jongeren uit groep 7/8 van de basisschool het sacrament van het vormsel toe te dienen.

De voorbereidingen hiervoor vinden op school plaats o.l.v. de heer A. van Kraaij en pastor Schevers. Ze werken dit jaar met een nieuw project bestaande uit 3 delen: God - Geest - Gevormd.

De jongeren die dit jaar het vormsel zullen doen zijn:

- Amber Ackermans,
- Roy van Beurden,
- Mika van den Biggelaar,
- Jillya van den Biggelaar,
- Dorine van den Bighelaar,
- Vera Boons,
- Daan Bouman,
- Teun van Eeuwijk,
- Tina Gelton,
- Rudy van Hoesel,
- Rick Hooijmans,
- Marijn van Kessel,
- Joyce Maas,
- Laura van Oers,
- Wesley Rooyackers,
- Britte Verhoeven,
- Donelle Verhoeven,
- Bart Vermeulen,
- Maartje Vermeulen,
- Hanneke Vos,
- Thom Vos.

De viering begint om 19.00 uur en zal muzikaal ondersteund worden door Martinus Kids Velddriel. Wij hopen dat ook veel parochianen bij de viering aanwezig zullen zijn.

*Namens de werkgroep gezinsvieringen, Maria van den Bighelaar en Carla van den Bosch*



## Vastenactie

Opbrengst vastenactie 2013 voor het project Sitio Agar in Brazilië.

De schoolkinderen hebben ontzettend goed hun best gedaan door middel van heitje voor 'n karweitje, spaardoosjes en flessenacties brachten ze maar liefst € 567,18 bijeen. De opbrengst van de groene bus en vastenzakjes in de kerk was € 384,27.

De totale opbrengst is € 951,45 waar wij u allen heel dankbaar voor zijn.

Wij gaan hiermee Broeder Antoon, de jeugd en oudere mensen in Brazilië zeker heel blij maken. Nogmaals hartelijk dank voor uw gulle gave.

*Mov-groep Velddriel, Trees Hooymans -Annie van Kuijk*



## Eerste Heilige Communie

Tijdens een druk bezochte viering op zondag 14 april jl. hebben 7 kinderen van onze parochie hun 1e H. Communie gedaan.

Wij bedanken juffrouw Sabrina, juffrouw Yvonne en pastor Scheyvers voor de inspanning die zij geleverd hebben om van deze viering een succes te maken.

Ook de Martinus Kids Velddriel hebben zich weer voor 100% ingezet om deze viering een extra feestelijk tintje te geven.

*Namens de werkgroep gezinsvieringen, Maria van den Bighelaar en Carla van den Bosch.*



## Hoi, ik ben Mathijs Verhoeven

Ik heb 14 april mijn communie gedaan samen met nog 6 andere kinderen.

Voordat we onze communie deden, hebben we een paar keer op woensdagmiddag samen met de juf, de pastoor en Carla en Maria in een werkboekje gewerkt, samen gegeten, geknutseld en een speurtocht door de kerk gehad.

Op de dag zelf was ik blij toen ik opstond omdat ik wist dat ik mijn communie ging doen en dat het feest was. Ik vond het best spannend allemaal.

We hebben 's morgens foto's gemaakt voordat we de kerk in gingen. Toen we in de kerk naar voren gingen, mochten we onder bogen door lopen die onze broertjes en zusjes vasthielden.

We hebben alle 7 iets voorgelezen en het koor heeft liedjes gezongen. Ik heb tegelijk met papa en mama een hostie gekregen en toen we naar huis gingen kreeg ik ook een bijbel.

Thuis was het een heel leuk feest met veel cadeautjes en een springkussen.

*Groetjes, Mathijs Verhoeven*





## Koninklijke onderscheidingen voor Annie van Kuijk-Schellekens en Jo van den Dungen

Vrijdag 26 april j.l. kregen mevrouw Annie van Kuijk-Schellekens en de heer. Jo van den Dungen van burgemeester Gerd Prick een Koninklijke onderscheiding opgespeld voor hun vele vrijwilligerswerk.

Met een smoes werden ze rond de klok van half 10 opgehaald en na een korte rondrit langs de kerken van de St. Franciscusparochie om kwart over tien op het gemeentehuis in Kerkdriel opgewacht door Burgemeester en Wethouders. Half elf begon Gerd Prick met de officiële opening en noemde hij de vier gedecoreerden bij naam. Naast Annie van Kuijk en Jo van den Dungen, waren dit Giel Lentjes-Visser en Hans van de Hemmen. Na het uitreiken van de onderscheidingen kon men de gedecoreerden feliciteren en onder het genot van een hapje en een drankje nog even nagenieten

### Mw Annie van Kuijk-Schellekens

Mevr. Annie van Kuijk-Schellekens (25-10-'48) is al ruim 34 jaar werkzaam voor de parochie van Velddriel de MOV-groep, 25 jaar lector en ruim 20 jaar vrijwilligster van de schoonmaakgroep. Daarnaast gaat Annie al jaren rond voor verschillende collectes, o.a. vanaf 2000 voor het Reumafonds en sinds enkele jaren voor het Beatrixfonds, de Hartstichting en de Gehandicapten.

### Dhr. Jo van den Dungen

Dhr. Jo van den Dungen (3-11-'42) heeft jarenlang in het bestuur van parochie St. Martinus Velddriel gezeten. Hij was voor namelijk belast met beheer en onderhoud gebouwen, kerk en pastorie en kerkhof en tuin. In het bestuur kon hij vanwege zijn bouwtechnische kennis veel zelf doen zonder dat het de parochie geld kostte.

Daarnaast heeft Jo zich verdienstelijk gemaakt bij o.a. MFC De Kreek, de Raad van Toezicht van de Rabobank, het Oranjecomité en de Dodenherdenking.

*Namens de Velddrielse St. Martinus kerk heel hartelijk dank voor al jullie inzet en veel geluk, heil en Gods zegen voor de toekomst.*





## H. Martinuskerk

Oliestraat 26  
5301 BB Zaltbommel  
telefoon 0418-512215  
e-mail [sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl](mailto:sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl)  
bankrekening 445.72.38  
secretariaat idem  
intenties Tiny van Steenberg, adres: zie boven  
tel.: 0418-514262

## Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel is op 30 maart 2013 lid geworden van onze geloofsgemeenschap: Louise Verboeket (geboren 18 september 2005 te Wenen, Oostenrijk) dochter van Paul Verboeket en Liesbeth de Schutter

## Overleden

Op 27 februari 2001 overleed te 's-Hertogenbosch Elisabeth Johanna Wilhelmina Muller. Zij was de echtgenote van Jacobus Beckers.

Zij werd geboren te Zaltbommel op 15 oktober 1939.

De begrafenis had plaats op het R.K. begraafplaats in Zaltbommel op dinsdag 5 maart.

ALLES GAAT VOORBIJ.  
LIEFDE ECHTER  
MAAKT EEN LEVEN  
ONUITSWISBAAR.



## Eerste H. Communie

Op zondag 26 mei doen veertien kinderen in onze kerk hun Eerste Communie. Dit zijn hun namen:

### uit Zaltbommel:

- Daniël van Ansenwoude,
- Savannah Avezaat,
- Kaylee van de Haar,
- Jarno Heijnen,
- Friso Kosman,
- Elmar Laghuwitz,
- Lotte van Liempd,
- Menno Wolfs,
- Max van Hemert.

### uit Zuilichem:

- Mark van Dijk,
- Joyce van Dijk.

### uit Brakel:

- Rik Ansing.

### uit Haaften:

- Remo van Putten

### uit Waardenburg:

- Sarah Lipok.

Een kinderkoor uit de Franciscusparochie zal dan zingen.

*Wij hopen dat vele parochianen hierbij aanwezig zullen zijn.*





## Bijzondere vieringen

De maandelijkse seniorenvieringen zijn op 5 juni, 3 juli en 7 augustus om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' is er op dinsdag 18 juni, 16 juli en 20 augustus om 16.00 uur een Eucharistieviering.

Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken is er in de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' een weeksluiting op vrijdag 7 en 21 juni, 5 en 19 juli en op vrijdag 2 en 16 augustus. Telkens om 19.00 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie.

De maandelijkse meditatieve viering 'Op adem komen' is op zondag 16 juni om 14.30 uur in onze kerk.

Op zondag 14 juli is er een doopviering.

## Terugblik op de Goede Week

In de Goede Week is onze kerk weer druk bezocht.

Er kwamen 8 groepen van de Toermalijnschool uit Zaltbommel om de lijdensweg van Jezus te horen en te lopen.

Ook op Witte donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn er veel parochianen geweest om het paas-triduüm samen te vieren.

## Paasgroet

Het is een goede gewoonte in Zaltbommel om in de week voor Pasen de senioren van 75 jaar en ouder van de Sint-Maarten, Het Anker en de Sint-Martinus te verblijden met een Paasgroet waar een Kaaps viooltje deel van uitmaakt.

In de week voor Pasen ontvingen de senioren de groet dit jaar zonder het plantje of met een verlept exemplaar. De extreme kou rond het palmweekend was hier de oorzaak van. De plantjes waren namelijk allemaal bevroren en daar konden de Kaapse Violen niet tegen, vrijwel alle plantjes zijn doodgegaan.

We vinden het jammer dat de senioren deze attentie naast de Paasgroet hebben moeten missen.

De leverancier en wij bieden daarvoor ons excuus aan.

*Toch een hartelijke groet van de diaconie van Het Anker, de Sint-Maarten en de Sint-Martinus.*





## Vet Coole Disco voor herhaling vatbaar!

Zaterdagmiddag 13 april was er voor de eerste keer een disco voor onze parochiejeugd. Het was een initiatief van pastor Stefan Schevers. Zo'n vijftig jongeren kwamen er op af.

Karaoke zingen in de kerk, disco dansen in een pikdonkere parochiezaal, ballonnenspel, stoelendans en -dankzij het mooie weer- zelfs waterballonnen gooien in de tuin, waren de ingrediënten van een zeer geslaagde middag voor de Bommelerwaardse parochiejeugd.

Pastor Stefan, Tiny, Miranda, vrijwilligers en iedereen, bedankt!

**De vraag die overblijft:  
"wat gaan we de volgende keer doen?"**

*Hulp en ideeën zijn welkom!*





## Zilverpapier sparen voor de missie

Misschien heeft u dat als kind ook wel gedaan, zilverpapier sparen voor de missie. De ouderen onder ons hebben daar zeker aan meegedaan. In mijn lagere schoolperiode van 1954 t/m 1961 ben ik daar actief mee bezig geweest.

Zilverpapier van repen chocolade, van sigarettenverpakkingen en vooral de doppen van de melkflessen werden overal vandaan gehaald en op school ingeleverd t.b.v. de missie. Later ben ik mezelf af gaan vragen wat gebeurde er met dat zilverpapier, hoe werd het verwerkt en wat bracht het op, of werd het misschien wel weggegooid. Op een bijeenkomst bij het archief in den Bosch ging een van de quizvragen over dit onderwerp en niemand was eigenlijk in staat om een goed antwoord te geven.

Nader onderzoek op het vragenforum van dit archief leverden enkele mooie reacties op die ik u niet wil onthouden.

Een mevrouw schrijft het was voor de missie op de Filippijnen, een ander vertelde dat het zilverpapier sparen goed was om veel kwatta's (repen chocolade) te eten. Joop dacht dat zijn ouders het zilverpapier sparen stimuleerden om hun kinderen veel melk te laten drinken.

Voorals in de tweede wereldoorlog bracht het zilverpapier veel geld op en was het geld ook echt voor het missiewerk. Na de oorlog liep dat sparen langzamerhand terug en nu is het helemaal verdwenen.

Maar dat het zilverpapier werkelijk verzameld werd voor het goede doel blijkt wel uit het volgende relaas van Ko.



Ko bleef op een internaat van 1955-1959 en was lid van de missieclub. De club had een verzameltafel waarop alle ingebrachte goederen gesorteerd werden, zoals, papier, theelood (van tubes en wijnflessen), zilverpapier en postzegels.

Van het zilverpapier en het gewone papier werden balen geperst welke aan de groothandel werden verkocht de opbrengst hiervan ging naar de missiegebieden die door deze missieclub werden gesteund. De klas die het meest wist te sorteren op de sorteertafel kreeg de jaarlijkse wisseltrofee.

Zo ziet u maar dat we niet voor niets ons best hebben gedaan met het verzamelen van zilverpapier, de opbrengst was toch voor de missie.

*M. van Iersel*



## Hoi Kids

De maand mei wordt ook wel de Mariamaand genoemd.

Maria was de moeder van Jezus, en is daarom een belangrijke vrouw binnen de Katholieke kerk.

Veel kerken hebben in de maand Mei activiteiten om Maria te eren.

Dat kan zijn dat er bloemen bij haar beeld worden gelegd, dat er speciale gebeden voor haar worden gehouden, of dat er een processie wordt gehouden.

Dan lopen mensen in stoet, met een Mariabeeld voorop, naar een kapel of kerk, waar dit beeld dan wordt neergezet.

Misschien dat er in jullie kerk ook speciale activiteiten rondom Maria zijn. Dit kunnen jullie in dit blad lezen.

Moederdag is ook altijd in Mei - dit jaar is 12 mei moederdag.

Misschien heb je ook een mooi knutselwerkje of een mooi versje voor haar gemaakt?

Zo fijn als jij het vindt om iets speciaals voor je moeder te maken, zo fijn is het voor heel veel katholieken om Maria te eren!

*Verbind de stippen van 1 tot 17 om de tekening hiernaast af te maken!*



Kijk ook naar de speciale kids-pagina op onze website:

**[www.katholiekbommelerwaard.nl/kids](http://www.katholiekbommelerwaard.nl/kids)**



## Poolse paastraditie

Op paaszaterdag, tegen het vallen van de avond, kwamen zo'n 200 Polen naar de kerk in Kerkdriel om een Poolse paastraditie in ere te houden: het zegenen van mandjes met voedsel voor de paasmaaltijd. Na een kort gebedsmoment werden de feestelijk versierde mandjes met eieren, vleeswaren, brood en cake door pastoraal werker Jos Vrieseema gezegend. Voor de Polen zijn ze een onmisbaar onderdeel van de paasviering thuis.



foto: Frits van der Meijden