

FL.
FRAN-
CISCUS
PAROCHIE

FRANCISCUS TUSSEN DE RIVIEREN

1
2013

PAROCHIEBLAD





Parochieblad

Dit is het parochieblad van de
Parochie Heilige Franciscus
Bommelerwaard

Jaargang 2, nummer 1
Maart 2013

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.000 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: *i*Moose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: Dinsdag en Donderdag
van 9.30 tot 13.00 uur.
Buiten deze tijden kunt u inspreken
op een antwoordapparaat of bellen
naar het ingesproken noodnummer.

info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwe-
lijk, jubileum, ziekenzalving en
overlijden belt u met het *Algemeen*
secretariaat.

Kopij

18 april is de uiterste datum voor
het aanleveren van kopij voor het
volgende nummer. Dit zal worden
bezorgd rond 12 mei.

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• hoofdredacteur:
Jos Vriesema (0418-631215)
josvriesema@martinusparochie.nl

• samenstellers:
Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• contactpersonen:

Alem:
Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:
Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:
Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:
Cees Janmaat (0418-632001)
jacktar@upcmail.nl Riet Corten

Rossum:
Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
José Vullings

Velddriel:
Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:
Tiny van Steenberg
(0418-514262) tiny.henk@hetnet.nl
Han van der Waal



H. Franciscusparochie van start

Voor u ligt de eerste aflevering van de tweede jaargang. Dat we een nieuwe jaargang beginnen is niet alleen een kwestie van een nieuw kalenderjaar. Per 1 januari zijn de zeven parochies van de Bommelerwaard opgegaan in de Nieuwe H. Franciscusparochie. We maken een nieuwe start, en dat thema, zult u als een rode draad in de verschillende artikelen in dit nummer terugvinden.

Het parochieblad heeft vanaf dit nummer ook een nieuwe naam "Franciscus tussen de rivieren". We hopen dat tussen Maas en Waal onze nieuwe Franciscusparochie mag groeien en bloeien.

Het (voormalige) Uniebestuur heeft vorig jaar het besluit genomen om te starten met één parochieblad voor de zeven parochies. Voor een jaar, is toen gezegd, en dat betekent dat redactie en bestuur binnenkort moeten gaan overleggen of en hoe het blad doorgaat. Gelet op de vele positieve reacties die we als redactie in het afgelopen jaar hebben ontvangen twijfel ik er niet aan, dat het blad zal blijven bestaan. Maar de vraag is natuurlijk: in zijn huidige vorm of zijn inhoudelijke of organisatorische veranderingen wenselijk.

Als u zelf ideeën of suggesties hebt over de vorm of inhoud van het

blad, laat het de redactie weten (graag per e-mail:

redactie@katholiekbommelerwaard.nl), dan nemen we uw opmerkingen en suggesties mee in het komend overleg.

Dit nummer valt bij u in de bus vlak voor het begin van de Goede



Week. We zijn op weg naar Pasen, het belangrijkste feest in het liturgisch jaar. Pasen is vanouds een lente-feest, we vieren dat de winter voorbij is, en verheugen ons al op de warmte van het voorjaar en de zomer. Pasen is ook het feest van het nieuwe leven, vandaar dat geel en wit (de kleur van eieren en van voorjaarsbloemen) favoriet zijn in deze tijd van het jaar.

In onze kerk heeft dat woord "nieuw leven" een heel bijzondere betekenis gekregen; wij mogen vieren dat onze God een God van het Leven is, van een Leven, dat - mogen we in de opstanding van Jezus ervaren - zelfs de dood overwint. Pasen is een ongelooflijk feest en nuchtere mensen uit de eenentwintigste eeuw weten vaak niet wat ze met dit feest aanmoeten. Maar wij vieren het met elkaar, omdat we geloven in het leven. Namens de redactie wens ik u een Zalig Pasen!

Jos Vriesema, hoofdredacteur



Een feestelijke start

Op 1 januari van dit jaar zijn de zeven parochies van de Bommelerwaard opgegaan in de H. Franciscusparochie. Het vormen van één parochie voor de hele Bommelerwaard heeft een lange voorgeschiedenis, die begint in 1965, toen de Franciscanen de verantwoordelijkheid kregen voor de pastorale zorg in de hele Bommelerwaard. Er kwam een pastorale samenwerking tot stand over de grenzen van de zeven parochies heen, die alleen maar sterker werd naarmate het aantal Franciscanen afnam.

In 2004 ging de samenwerking een nieuwe fase in. De parochies vormden met elkaar de Pastorale Eenheid Bommelerwaard; de pastorale samenwerking werd nu ook een bestuurlijke samenwerking: er kwam één bestuur voor de zeven parochies, en samenwerking tussen de verschillende parochiële (pastorale) werkgroepen werd zoveel mogelijk gestimuleerd.

Op dat moment was al duidelijk, dat de vorming van een pastorale eenheid geen eindpunt van de samenwerking zou zijn, dat een verdere samenwerking, ja zelfs een samengaan op korte termijn onvermijdelijk was.

Het nieuwe beleid van de bisschop "Groeien in geloof, geloven in groei" gaf de samenwerking een nieuwe impuls en dat heeft geleid tot de oprichting van de nieuwe Franciscusparochie. Het feestgevoel werd echter aanzienlijk getemperd door het besluit van de bisschop dat op korte termijn een aantal kerken gesloten zou moeten worden. Hoewel sluiting van een aantal kerkgebouwen op termijn onvermijdelijk is in de Bommelerwaard (net zoals trouwens in de rest van het bisdom, ja zelfs in heel ons land), is de weg naar die sluiting nog niet zo duidelijk als het aanvankelijk leek.

Op zondag 6 januari kwam de hulpbisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch, mgr. R. Mutsaerts, naar Kerkdriel om daar met ons de oprichting van de nieuwe parochie te vieren. De kerk was behoorlijk gevuld met mensen die in feeststemming waren en er was een gelegenheidskoor, waarin koorleden uit de meeste parochiekoren deelnamen.

Pastoor van den Hout verwelkomde de aanwezigen. Hij ging het moeilijke punt niet uit de weg: dit feest heeft een bijmaak, omdat de eenwording ook het sluiten van kerkgebouwen met zich meebrengt. Veel parochianen hebben het daar erg moeilijk mee.







Oprichtingsviering

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD

Een bijzonder moment in de viering was de voorbede. Vanuit elk van de zeven vroegere parochies werd een bede uitgesproken, waarin de eigen pijn en zorgen soms heel nadrukkelijk genoemd werden. Na het uitspreken van de voorbede kregen de parochievertegenwoordigers een kaars mee met het logo van de Franciscusparochie. Zo konden ze in hun eigen kerk laten zien dat er op die zesde januari een nieuwe start gemaakt was.

Na de viering stond op het plein voor de kerk Harmonie Semper Crescendo te wachten. Achter de muziek aan liepen de aanwezigen naar De Kreek, waar koffie met broodjes werden geserveerd. Daar kon iedereen elkaar een Zalig Nieuwjaar wensen en in gesprek gaan over de viering en alles daaromheen.

Rond één uur ging iedereen naar de theaterzaal, waar de groep KISI-kids, samen met meer dan vijftig kinderen uit de hele Bommelerwaard een spetterende musical uitvoerden. "De hemel op stelten": het was duidelijk te zien en te horen, dat de kinderen met veel plezier de uitvoering hadden voorbereid. Hun enthousiasme werkte ook aanstekelijk op het publiek. Na afloop zeiden verschillende mensen, dat zo'n uitvoering roept om een vervolg. Pastor Schevers zal samen met anderen bekijken hoe deze musical een vervolg kan krijgen.

We mogen terugkijken op een geslaagde start van onze nieuwe parochie. Wat mij vooral is bijgebleven is de goede sfeer die er hing en de positieve instelling van alle aanwezigen. Natuurlijk, er staan ons nog heel moeilijke en ingrijpende zaken te wachten, niemand kan nog overzien wat de gevolgen zijn van het sluiten van kerkgebouwen, maar bij velen proef ik de wil om met elkaar te zoeken hoe we nu en in de toekomst in de Bommelerwaard de kerk levend kunnen houden.

Dank aan allen die zich voor de viering in de Martinuskerk en in De Kreek hebben ingezet, het was een in alle opzichten bemoedigende dag, die uitnodigt om samen verder te gaan.

Jos Vriesema

Disco!!

Op zaterdag 13 april organiseren we in Zaltbommel een discomiddag.

We gaan dansen, zingen en spelletjes spelen. We hebben zelfs een karaokeset.

De disco begint om 13.30 uur en sluit om 17.00 uur.
De locatie is de pastorie van de Martinuskerk gelegen aan de Oliestraat 26.

We hopen je dan graag te zien!!
Werkgroep 'Discomiddag'

Je kunt je voor deze middag aanmelden via e-mailadres:
kinderdiscozaltbommel@hotmail.com

Je dansen en zingen ook jou ding is! Dat komt dan goed uit !!

Ter bezinning

PAROCHIE H. FRANCISCUS BOMMELERWAARD



Over Franciscus gesproken ...

Franciscus werd in 1182 in Assisi, in Italië geboren. Als zoon van een rijke lakenhandelaar werkt hij mee in de zaak van zijn vader. Hoffelijk, minzaam en eveneens gewiekst in het zaken doen, verdient hij veel geld, dat hij kwistig uitgeeft aan feesten en banketten. Zijn kameraden roepen hem dan ook uit tot 'koning van de rijke jongelui van Assisi.' Het is de tijd waarin de handeldsmeden zich losmaken uit de feodale macht en zich opwerpen als zelfstandige gemeenten.

Franciscus droomt van een militaire carrière. Al jong neemt hij deel aan de oorlog van Assisi tegen de nabuur en rivaal Perugia. Hij wordt gevangen genomen en als hij na een jaar terugkeert naar Assisi, is hij ziek. Hij maakt een tijd door van eenzaamheid en bezinning. In de kerkjes rond Assisi brengt hij uren door in gebed.

De grote omwenteling in zijn leven is de ontmoeting met de melaatse. Melaatsen... de Middeleeuwen zijn er vol van. Een vreselijke ziekte. Je lichaam wordt gevoelloos, lichaamsdelen sterven af. En de stank die melaatsen verspreiden is enorm. Franciscus ontmoet op zijn weg naar Assisi een melaatse man. Als hij in de ogen van die breekbare man kijkt, ziet hij als in een flits zijn roeping: 'Ik wil de Heer dienen in de meest broze mensen.'

Hij omhelst de melaatse als een vriend. En op het eind van zijn leven zal hij in zijn Geestelijk Testament schrijven: 'Toen ik in zonden leefde, vond ik het erg bitter melaatsen te zien. En de Heer zelf heeft mij tussen hen gebracht en ik heb hen barmhartigheid bewezen. En toen ik bij hen wegging was, wat ik bitter vond voor mij, omgeslagen in zoetheid naar ziel en lichaam.' In de ogen van de geschonden mens heeft Franciscus iets gezien van de lijdende Heer. En sindsdien heeft hij zich radicaal georiënteerd op Jezus Christus.

Later zal hij zijn broeders voorhouden naar de melaatsen te gaan en hen altijd op handen te dragen. Maar de broeders zullen niet enkel dragers zijn van ándermans leed. Ze mogen evenzeer hun éigen hulpbehoevendheid aan elkaar bekennen. Daarom schrijft Franciscus in zijn Regel: 'De een mag de ander gerust zijn nood kenbaar maken. En als iemand van hen ziek wordt, moeten de andere broeders hem dienen zoals zij zelf gediend zouden willen worden.' Zo is dragen een kernwoord geworden in het leven van Franciscus.

In zijn 'Vermaningen', een soort dagboeknotities, schrijft hij heel kernachtig: 'Gelukkig de mens die zijn naaste in al zijn broosheid draagt, zoals hij door hem gedragen zou willen worden.'

Pater Bertus Bus



Samen op tocht naar de Zoete Moeder

In de maand mei trekken duizenden mensen naar het beeld van de Zoete Moeder in de Sint Jan in Den Bosch, om er te bidden en een kaarsje op te steken. Ook vanuit de Bommelerwaard gaan dan velen te voet, met de fiets of de auto op bedevaart naar Den Bosch.



Vanuit de Franciscusparochie willen we ook een bezoek brengen aan de Zoete Moeder en wel op zondag 12 mei. Natuurlijk, dat is Moederdag, maar een andere zondag in de mei-maand bleek niet haalbaar.

Op 12 mei starten we om 11.00 uur met een plechtige eucharistieviering in Hedel, waarin alle pastores zullen voorgaan. Na de viering is er koffie, en dan kunnen de wandelaars zich richting Den Bosch begeven. Dege-
nen die hen met de fiets of met de

auto willen volgen, kunnen op een later tijdstip vertrekken.

Op zondag 12 mei is er alleen een viering in Hedel, alle andere zondagochtendvieringen in de parochie vervallen dan!

Om 15.00 uur komen alle wandelaars, fietsers en automobilisten samen in het koor van de Sint Jan, voor een vesperviering. En daarmee sluiten we onze bedevaart af.

U bent allemaal van harte uitgenodigd om (op wat voor wijze dan ook) mee te gaan naar Den Bosch! We hopen op goed weer en op een groot aantal mensen uit onze parochie die Maria een groet willen gaan brengen.

Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers is te bereiken op 073 - 599 12 16

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op het parochiecentrum van Kerkdriel op 0418 - 63 12 15

ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur



Het vuur brandend houden - een pastorale visie

Financieel en spiritueel gezond

Een kerkgebouw in ieder dorp is helaas niet meer zomaar vanzelfsprekend. Geloven is dat ook niet in onze tijd. De vraag naar de betekenis van geloof komt des te sterker op. En alles spreekt ervan. Ook pijn om het mogelijke verlies van het eigen kerkgebouw, zegt dat er niets minder dan liefde in het spel is. En ware liefde zoekt nieuwe wegen. Hoe kunnen we het geloofsvuur laten opblazen?

Centralisatie en decentralisatie waar nodig

Gezamenlijke beweging ontstaat als we talenten inventief weten te bundelen en uit te bouwen. Ons vieren staat dan in een groter verband van gemeenschap vormen, door elkaar werkelijk te waarderen. Daar hoort bij dat we allereerst openstaan om (nieuwe) mensen te leren kennen. Het pastorale team werkt vanuit vertrouwen in teamgeest. Dat betekent professionalisering. Één team, één bestuur. Niet alles handhaven, wel onze gezamenlijke doelstellingen. Tekorten niet uitsmeren, maar krachten bundelen. Want als we ieders kwaliteiten zien met de juiste persoon op de juiste plaats dan ontstaat uitstraling. Dan ontstaan er zelfs nieuwe initiatieven: mensen uit verschillende dorpen die eenzelfde idealisme delen en samenwerken.

Secularisering: kerk zijn in een veranderende context

Met minder middelen, meer kunnen doen. Dat betekent geloven in het wonder van Gods blijvende nabijheid door mensen die solidair worden en enthousiasme delen. In een snel veranderende tijd is er onontkenbaar een crisis. We staan voor het feit dat we niet alles meer kunnen leveren omdat de gemeenschap van de parochie altijd uit de logica van de liefde wordt geboren. Je geeft niet opdat je gegeven wordt, je zet je in omwille van een groter doel. Eerst zaaien, dan oogsten. Want uiteindelijk geldt: wat je zaait zul je oogsten. Als we slechts klagen, oogsten we een klagende kerk van graaien en grijpen. Als we gelaten afwachten oogsten we een kerk die rustig inslaapt. Stilstand is achteruitgang. Een gezamenlijk gedragen visie vanuit ons eigen aanvoelen van geloven nodigt uit tot concreet missionair engagement en krachtenbundeling.

Partir c'est mourir un peu...

Afscheid nemen van het vertrouwen, dat gebeurt geleidelijk waar mensen ervaren dat hun krachten gaan ontbreken. En waar we moeten constateren dat niet alles kan, willen we werken aan "een nieuwe parochie". Dat betekent samen aan een brandpunt van kerkelijk leven bouwen.



Erken de eigen beperktheid en besef dat we elkaar werkelijk gegeven zijn. Het aanvaarden van grenzen is lastig in onze tijd, waar consumptie de mens als klant tot koning maakt en zolang er geld is een paradijs voorspiegelt. Maar we weten allemaal dat dit paradijs slechts gebouwd kan worden op belangeloze welwillendheid van veel mensen. De kerk staat voor een onvoorwaardelijke basis van die welwillendheid. Hoe zwaar kan het dus zijn, als het eigen kerkgebouw niet gehandhaafd kan worden!

Natuurlijk zijn er zoveel redenen te noemen die we allemaal kennen (secularisatie, vergrijzing, onttraditionalisering, individualisering, economisering). Maar nooit verklaart dit op waterdichte wijze waarom de ene gemeenschap zijn kerk verliest en de andere niet. Solidariteit is juist daarom van het grootste belang als we beseffen dat “kerk zijn” altijd dynamisch is, in beweging komen binnen dat “éne lichaam”. De kwaliteit van ons kerk-zijn is nooit getalsmatig uit te drukken, maar berust op meeleven en aandacht. Het is weten hoe hard we elkaar als mens nodig hebben.

Bedoelde Paulus dat niet toen hij zei:

“In feite echter zijn er vele ledematen, maar slechts één lichaam. Het oog kan niet tot de hand zeggen: ‘Ik heb je niet nodig,’ en evenmin het hoofd tot de voeten: ‘Ik heb je niet nodig.’ Nog sterker, juist die delen van het lichaam die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar” (1 Kor. 12, 20-22).

“Wanneer één lid lijdt, delen alle ledematen in het lijden; wordt één lid geëerd, alle delen in de vreugde. Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van dit lichaam. (1 Kor. 12, 26-27).

Laten we samen bidden om visie en kracht voor de “nieuwe parochie” van de Heilige Franciscus. De Heilige Franciscus ging voor in het vertrouwen dat belangeloze gastvrijheid rijker is, dan een gesloten gemeenschap van chauvinistisch eigenbelang. Want slechts de liefde blijft, staat in de Bijbel. Geloof in bemoedigende nabijheid is beginnen te leven naar wat je hoopt van een ander.

*namens het pastoresteam,
pastor S. Schevers*

Meiviering Zonnebloem

Al weer voor het derde jaar wil de Regio Zonnebloem Bommelerwaard een Mariaviering houden in Velddriel. Dit jaar is dat op maandagmorgen 13 mei om 10.00 uur.

Na afloop drinken we gezamenlijk koffie of thee met gebak in dorps-huis de Boxhof. meld u zich dan even aan voor 1 mei bij uw eigen afdeling van de Zonnebloem.





Beknopt overzicht van de tarieven 2013

Een volledig overzicht kunt u vinden op onze website:
www.katholiekbommelerwaard.nl

Kerkelijke diensten

Misintentie (stipendium)	€ 10
Huwelijksviering	€ 360
Jubileumviering	€ 270
Uitvaart	€ 440

(incl. absoute en avondwake, indien in dezelfde plaats)

Begraafplaats enkel graf.

Graf delven en dichten	€ 340 *
(* berekend worden de werkelijke kosten met een minimum van € 340)	
Grafrechten voor een periode van 20 jaren.	€ 430
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor dezelfde periode	€ 450

Begraafplaats dubbel graf.

Grafrechten per 20 jaar voor een dubbeldiep graf	€ 645
Grafrechten per 20 jaar voor een dubbelbreed graf	€ 860
Onderhoudsbijdrage kerkhof voor dezelfde periode	€ 450

Tarieven bij verlenging

Verlenging voor 10 jaar (incl onderhoudsbijdrage)	
Enkelgraf	€ 505
Dubbeldiepgraf	€ 645
Dubbelbreedgraf	€ 785

Overige tarieven

Avondwake zonder uitvaart	€ 175
Dienst in crematorium na voorafgaande uitvaart	€ 90
Dienst in crematorium zonder voorafgaande uitvaart	€ 175
Absoute op begraafplaats na uitvaart buiten de parochie	€ 75
Urnengraf, grafrechten en 20 jaar onderhoud	€ 530
Urnengraf, verlenging 10 jaar (incl. onderhoudsbijdrage)	€ 300



H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
bankrekening 13.17.01.851

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Eerste H. Communie

• *Zondag 21 april 2013*

Presentatieviering met pastor Stefan Schevers.

• *Zondag 26 mei 2013*

Eerste Heilige Communie, met pastoor Ben van Bronckhorst.

• *Zaterdagavond 22 juni 2013*

Naviering Eerste H. Communie met pastor S. Schevers.

Doopseltoediening

Op zondag 14 juli en 10 november wordt om 13.00 uur het doopsel toegediend.

De voorbereidingsavond is respectievelijk op donderdag 27 juni en 24 oktober om 20.00 uur in Kerkdriel.

Personalia

Overleden op 1 december:

Door Hanegraaf - Bogers.

Door is 83 jaar geworden.

Overleden op 23 december:

Bart Leerintveld.

Bart is 85 jaar geworden.

Zonnebloemboot Oud-Maasdriel



Maandag 8 april vaart De Eureka I uit met gasten van de Zonnebloem afdeling "Oud-Maasdriel".

Wilt u een mooie en gezellige dagtocht maken over de rivieren? Monster dan aan op De Eureka I en het zal u aan niets ontbreken!

Aanmelden

Wie mee wil kan zich aanmelden bij de volgende personen:

Voor Kerkdriel en Hoenzadriel bij Gerrie Pennings tel. 632332.

Woont u in Alem dan kunt u bellen naar Riek Hanegraaf tel. 661567.

Voor Velddriel belt u met Truus Peters tel. 632326.

Na aanmelding komen vrijwilligers bij u langs met een inschrijfformulier en verdere informatie.



Coördinatoren van de contactgroep bekend

De parochiewerkgroep en de parochievergadering zijn opgehouden te bestaan.

Een contactgroep die bestaat uit vijf coördinatoren heeft de taak van de parochievergadering overgenomen. De coördinatoren staan in contact met het parochiebestuur.

1. Coördinator pastorale en vrijwilligerszaken: Ger van Boxtel

- Organisatie rond misintenties
- Organisatie collectes = rondgang en Vastenactie
- Verzorgen van boodschappen
- Rondbrengdienst
- Verspreiding parochieblad
- Altaarblad en weekendblad, voor zover van toepassing
- Contact met eerste communiegroep en vormselgroep

2. Coördinator algemene zaken: Willem Klavers

- Dagelijks beheer kerkgebouw en pastorie
 - in standhouden plaatselijke roerende inventaris
 - plaatselijke kerkelijke kunst: inventarisatie en beheer
- Contact met de niet pastorale werkgroepen, zoals de koperpoetsgroep, kerststalbouwers, enz.
- Beheer plaatselijke agenda
- Contactpersoon “muzikale afdeling” (koren, organisten, dirigenten)
- Sleutelbeheer
- Onderhoud kerkgebouw en pastorie: schoonhouden, kerkwerkgroep (voorjaar grote schoonmaak)





3. Coördinator onderhoud en beheer: Jos van Boxtel

- Contactpersoon externe organisaties (huurders ruimten in kerk en/of kerkgebouw/ pastorie)
- Servicebeurten, kleine reparaties, zorgen voor vakman
- Onderhoud kerkgebouw en pastorie: o.a. verwarming
- Advies aan het bestuur en organisatie over eventuele onderhouds- en/of restauratiewerkzaamheden

4. Coördinator financiële zaken en bouw- en grondzaken: Daan Toonen

- Contactpersoon plaatselijk onroerend goed en zaken omtrent het kerkgebouw/pastorie
- Plaatselijk financieel beheer, o.a. plaatselijke collecterende bankrekeningen
- Afstorten collectes
- Adviseur inzake de lopende polissen
- Beheren "kleine kas"
- Adviseur voor het Nieuwe Parochiebestuur op het terrein van het beheer van de gronden; Eventueel contact met externe adviseurs
- Advies aan het bestuur en organisatie van regulier en groot onderhoud van terreinen; contact met bedrijven/medewerkers

5. Coördinator Kerkhofzaken (kerkhofbeheerder): Johan Toonen (in samenwerking met Ger van Boxtel en Sjan van Mook)

- Advies bij het vaststellen van het kerkhofreglement
- Bijhouden administratie van het kerkhof
- Praktische organisatie en aanspreekpunt rond uitvaarten
- Onderhoud begraafplaats (groenvoorziening)
- Organisatie grafdelving (in principe overal op dezelfde manier)
- Organisatie van de grafrechten
- Ruimen van graven
- Actie ondernemen bij nalatig of onvoldoende onderhoud van grafmonumenten
- Onderhouden van gereedschappen en materialen



H. Willibrorduskerk

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
telefoon kerk: 073 - 599 12 15
telefoon koster: 06 - 4800 5229
e-mail:
willibrordusparochie@xs4all.nl
bankrekening 10.26.01.178

secretariaat bereikbaar:
maandag & dinsdag: 8.00 - 12.00
woensdag, donderdag & vrijdag
van 10.00 - 17.00 uur

intenties idem



Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

vrijdag 29 maart	Oecumenische viering	Dominee Marten Tel
zaterdag 30 maart	Oecumenische viering	Dominee Marten Tel
vrijdag 19 april	Eucharistieviering	Pastor Stefan Schevers
vrijdag 17 mei	Oecumenische viering	Dominee Marten Tel
vrijdag 31 mei	Eucharistieviering	Pastor Stefan Schevers

Aanvangstijd Zonnelied: 14.30 uur

Lindeboom: 16.00 uur

Bijzondere vieringen

Dinsdag 19 maart	St. Jozefviering	13.30 uur	Dameskoor
Zondag 24 maart	Palmzondag	09.30 uur	Gemengd koor
Donderdag 28 maart	Witte Donderdag	19.00 uur	Gemengd koor
Vrijdag 29 maart	Lijdensviering	15.00 uur	Dameskoor
Zaterdag 30 maart	Paaswake	21.00 uur	Herenkoor
Zondag 31 maart	1e Paasdag	09.30 uur	Gemengd koor

Doopvieringen

Zondag 5 mei en 7 juli om 13.00, 13.45 en 14.30 uur zijn er doopvieringen.
Vorbereidende gesprekken: donderdag 25 april en donderdag 27 juni in
het parochiecentrum te Kerkdriel.



Personalia

Gedoopt op 13 januari 2013:

Emma , dochtertje van Coen en Hanneke van Berkel.
Roxanne, dochter van Walter en Cassandra Blanken.
Sam, zoontje van Brett Black en Ingrid Kreemers.

*Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen,
die kunnen geloven, hopen en liefhebben.*



We hebben afscheid moeten nemen van:

07 december: Riek van Dulmen-van der Velden in de leeftijd van 74 jaar.

10 december: Riek van den Oord in de leeftijd van 70 jaar.

07 februari: Mien Bok-van Wordragen in de leeftijd van 85 jaar.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.

Djenty, bedankt

Djenty Veninga is bij de Carnavalsviering van 9 februari voor de laatste keer misdienaar geweest. Djenty heeft ruim zeven jaar met een grote inzet en veel enthousiasme, in verschillende vieringen de kerk gediend.

Djenty, héél hartelijk bedankt en veel succes met alles.

Vormselviering

Op zaterdag 16 maart wordt door Bisschop A.Hurkmans aan 18 kinderen uit Ammerzoden, zeven kinderen uit Hedel en een uit Kerkdriel het H. Vormsel toegediend. Dit gebeurt in een plechtige Eucharistieviering m.m.v. kinderkoor "Da Capo", die om 19.00 uur begint.

De werkgroep nodigt u van harte uit.

St. Jozefviering

Dinsdag 19 maart is er voor alle leden en belangstellenden de jaarlijkse St. Jozefviering m.m.v. dameskoor "St. Roza". De voorganger is Pastor Bertus Bus. St. Jozef is de patroonheilige van de seniorenvereniging. Na de viering vindt de jaarvergadering plaats.

Eerste H. Communie

Zondag 14 april om 09.30 uur is voor 26 kinderen uit groep 4 van Basisschool "De Schakel" de Eerste H. Communieviering. Voorganger is Pastor Bertus Bus en de viering wordt opgeluisterd door kinderkoor "Da Capo" en het opleidingsorkest van fanfare Sint Caecilia.

Namens de werkgroep, van harte welkom.



Dodenherdenking

Op zaterdag 4 mei wordt er in onze kerk een plechtigheid ter herdenking van oorlogsslachtoffers gehouden, waarna kranslegging bij het monument.

De koren uit Well en Ammerzoden verlenen hieraan hun medewerking.

Fanfare St. Caecilia en muziekvereniging OBK uit Well zorgen voor passende muziek. Het programma is als volgt:

• 19.10 uur

Oecumenische herdenkingsplechtigheid in de R.K. Kerk H. Willibrordus.

• 19.50 uur

Aanvang "stille tocht" naar oorlogsmonument op de hoek Voorstraat/Zwin.

• 20.00 uur

Inachtneming van twee minuten stilte, vervolgens kranslegging en afsluiting met het Wilhelmus.

*Van harte welkom.
Comité Herdenking*



Pasen, nieuw leven

Wanneer de natuur ontwaakt uit haar winterslaap, als de kale takken weer groen worden, wanneer de dagen lichter worden en de lucht vol is van vogels, dan is het tijd om Pasen te vieren.

Schijnbaar was alles dood, maar diep onder de grond en in het verborgene bloeit nieuw leven op: overwinning op de dood, nieuwe schepping.

Zo was het ook met Jezus van Nazareth: schijnbaar was het met Hem afgelopen en was alles grondig mislukt; maar toch: tot op de dag van vandaag leeft Hij opnieuw, bij God en temidden van ons en Hij leidt alles naar Zijn vervulling.

En zo is het uiteindelijk met alles en allen:

wat echt is en goed, verleeft, ondanks de schijn van het tegendeel.

Pasen: feest van het nieuwe leven.

De contactgroep en het pastorie-team wensen u allen mooie Paasdagen toe.





Koor uit Zwitserland zingt in Ammerzoden zondag 7 april 09.30 uur

Op zondag 7 april aanstaande wordt de zang tijdens de Woord- en Communieviering van 09.30 uur in de Willibrorduskerk te Ammerzoden verzorgd door "Chorgemeinschaft Unterseen" uit het plaatsje Unterseen, dat ligt in de buurt van Interlaken in Zwitserland.

Dit koor maakt in die periode een trip door Nederland en wil dan graag, zoals het een echt koor betaamt, ook een keer zingen.

Dank zij de medewerking van ons Dames- en Herenkoor kan hun wens in vervulling gaan.

Zoals in Zwitserland (en trouwens ook bijvoorbeeld in Duitsland) veelal gebruikelijk is zal het koor, waarvan ongeveer 25 leden de reis naar "Holland" meemaken, de liederen voornamelijk a-capella uitvoeren.

Chorgemeinschaft Unterseen is geen specifiek kerkkoor, maar men verzorgt wel regelmatig kerkdiensten; de entourage is hen dus niet vreemd.

Hoewel de Goede Week en Pasen dan net voorbij zijn nodigen wij alle parochianen van harte uit deze bijzondere viering van Beloken Pasen bij te wonen.

Sam's Kledingactie

Van maandag 1 april tot en met maandag 29 april vindt weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam's kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten zakken afgeven bij de heer Ton de Groot, Jan Oomsstraat 12.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.samskledingactie.nl of bellen met 073 - 687 10 60.





H. Willibrorduskerk

Kon. Wilhelminastraat 4
5321 TC Hedel
telefoon 073 - 599 12 16
e-mail:
parochiewerkgroepHedel@gmail.nl
bankrekening 32.60.01.727

secretariaat idem

intenties:
in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595



Bloemenhulde bij het Kruis

Jarenlang is het al gebruikelijk in onze parochie dat de bezoekers van de viering op Goede Vrijdag een bloemetje meebrengen en dat bij de 'kruishulde' neerleggen aan de voet van het kruis.

Graag nodigen wij u allen uit om, als u naar de kruisweg komt op Goede Vrijdag, een bloemetje mee te brengen om de gestorven Jezus te eren. Uw bloemen zullen daarna gebruikt worden voor de kerkversiering van Pasen.

Voor de goede orde vermelden wij dat er op 29 maart 2013 Goede Vrijdag in onze kerk één viering is om 15.00 uur.

Eerste Heilige Communie

De Communicanten uit Hedel bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie. Zij stellen zich voor met Palmzondag op 24 maart in de kerk in Hedel.

Op zondag 21 april 2013 ontvangen deze kinderen de Eerste Heilige Communie tijdens de feestelijke viering van 11.00 uur: Rens Allard, Annelotte van den Berk, Anne van Grinsven, Bente van den Hurk, Sil Kivit, Max van Leeuwen, Janne van Lokven, Nikki van Ooijen, Daan Spierings, Hendrik Somers en Danny van Zon.

Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende doopvieringen gepland:

- *Zondag 7 april 2013*
- *Zondag 2 juni 2013*

13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen vinden plaats op:

- *Donderdag 21 maart 2013*
- *Donderdag 23 mei 2013*

Steeds om 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.



Agenda

Donderdag 21 maart	20.00 uur: voorbereidingsavond doop
Zondag 24 maart	11.00 uur: viering Palmzondag
Vrijdag 29 maart	15.00 uur: Kruisweg Goede Vrijdag
Zondag 31 maart	11.00 uur: viering van Pasen
Woensdag 3 april	09.00 uur: kerkwerken
Zondag 7 april	11.00 uur: viering + koffie drinken
	13.00 uur, 13.45 uur, 14.30 uur: doopviering
woensdag 10 april	15.00 uur: ouderenviering
zaterdag 13 april	19.00 uur: eucharistieviering
zondag 14 april	11.00 uur: <i>geen viering</i>
zondag 21 april	11.00 uur: viering Eerste H. Communie
zondag 5 mei	11.00 uur: viering + koffie drinken
dinsdag 7 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
woensdag 8 mei	15.00 uur: ouderenviering
donderdag 9 mei	11.00 uur: viering van Hemelvaart
zaterdag 11 mei	19.00 uur: <i>geen viering</i>
zondag 12 mei	11.00 uur: eucharistieviering en bedevaart naar de Zoete Moeder
dinsdag 14 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
woensdag 15 mei	09.00 uur: kerkwerken
zondag 19 mei	11.00 uur: viering van Pinksteren
dinsdag 21 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
donderdag 23 mei	20.00 uur: voorbereidingsavond doop
dinsdag 28 mei	15.00 uur: Rozenkransgebed
zondag 2 juni	11.00 uur: viering + koffie drinken
	13.00 uur, 13.45 uur, 14.30 uur: doopviering
zaterdag 8 juni	19.00 uur: eucharistieviering
zondag 9 juni	11.00 uur: <i>geen viering</i>
woensdag 12 juni	15.00 uur: ouderenviering
woensdag 26 juni	09.00 uur: kerkwerken



Vormselviering

Zeven jongens en meisjes uit groep 8 van de basisschool, Chiel Goesten, Wessel van Uitert, Brigitte Rademakers, Colette van Zeelst, Femke Palmen, Lars de Haas, en Paolo van Hintum zullen zaterdagavond 16 maart worden gevormd door mgr. Hurkmans, bisschop van 's-Hertogenbosch.

Hij zal hen samen met de vormelingen van Ammerzoden vormen tijdens een plechtige eucharistieviering die om 19.00 uur begint in de kerk van Ammerzoden. Tijdens een aantal bijeenkomsten waaronder een filmmiddag met een film over Jezus, bereiden zij zich samen met pastor Stefan Schevers voor op dit bijzondere sacrament.

Bij het vormsel bidden we dat Gods Heilige Geest hen mag helpen de goede keuzes in het leven te maken en mag steunen op die momenten dat het nodig is. Het vormsel is ook het sacrament van de zending, vanuit de plaatselijke gemeenschap worden nieuwe mensen gezonden om het evangelie uit te dragen.

Het is dus niet alleen een sacrament van hen zelf, maar ook voor de gehele parochiegemeenschap. Ik wil u dan ook vragen hen te bemoedigen en te inspireren door uw aanwezigheid tijdens deze viering. Parochianen uit Hedel en Ammerzoden, u bent allen van harte uitgenodigd.

Mirjam Duijts-As

Meimaand Rozenkransgebed

Het is in onze parochie de gewoonte dat in de meimaand op dinsdagmiddag om 15.00 uur het rozenhoedje wordt gebeden. Ook dit jaar willen we die traditie in ere houden.

Elke dinsdagmiddag in de maand mei, te beginnen op dinsdag 7 mei, wordt, ter intentie van alle aanwezigen en de intenties die in het voorbedenboek worden geschreven, gebeden dat de Heilige Maagd Maria voor ons voorspreekster moge zijn bij God.

Wij nodigen u allen uit deel te nemen aan dit rozenkransgebed op dinsdagmiddag om 15.00 uur.





Gun iedereen een thuis!

Dekenale Vastenaktie helpt ouderen in Brazilië.

Op Aswoensdag 13 februari is de vastentijd begonnen; een tijd van meer aandacht voor de ander. Duizenden vrijwilligers in het hele land zetten zich dan weer in voor de medemensen in de Derde wereld die het minder hebben dan wij. Het dekenaat Waalwijk / Heusden / Zaltbommel steunt dit jaar weer een eigen lokaal project. Dit keer het project "Sitio Agar" in Brazilië.

Dit is het project van Broeder Antoon van Noiye uit Loon op Zand die al ruim twintig jaar werkzaam is in Brazilië. In Cajamar nabij Sao Paulo bouwde hij, met hulp vanuit Nederland, een complex van vier huizen, waar kinderen wonen, die besmet zijn met het aidsvirus. Door samenvoegingen van groepen kinderen staat één van die gebouwen gedeeltelijk leeg.

Naast de eerdergenoemde jeugd hebben ook de arme ouderen het moeilijk in Brazilië. Er zijn ontelbare zwerfouderen. Antoon wil nu een aantal van hen opvangen. Daarom moet het vrijgekomen gebouw hiervoor geschikt worden gemaakt. Voorzien van een lift, aangepaste bedden enz.. Financieel kan Antoon voorzien in de dagelijkse gang van zaken, echter voor zo'n grote investering ont-

breekt het benodigde geld. Daarom wordt onze steun om dit gebouw bewoonbaar te maken voor ouderen.

U kunt de Dekenale Vastenaktie steunen middel van het bekende vastenzakje dat in sommige parochies nog wordt opgehaald, met de machtiging, de kerkcollecte of door uw bijdrage te storten op bankrekening 3260.17.879 t.n.v. MOV-groep Bommelerwaard.

Inzamelen. In Rossum en Zaltbommel worden acceptgirokaarten verspreid. in Hedel daarbij ook vastenzakjes, in Velddriel vastenzakjes met machtiging. Kerkdriel en Alem halen huis aan huis de vastenzakjes op. In iedere kerk is tevens een bus te vinden.

Fietsen voor de Vastenaktie

U kunt ook dit jaar weer wandelen en fietsen voor de Vastenaktie. Hoofdstartplaats is het Patronaatsgebouw, Nieuwkuijksestraat 106 in Nieuwkuijk. U kunt starten op zaterdag 23 maart tussen 8.00 en 13.00 uur. Start en is ook mogelijk vanaf de controleposten Engelen, Bokhoven, Hedikhuizen, Herpt, Heusden, Elshout, Drunen, Vliedberg, Haars-teeg, Vlijmen. Kosten € 5. Informatie: bellen of mailen naar:

Mevr. v Kol,
Mail: van.kol@hetnet.nl
Telefoon 073- 5114056



zaterdag 23 maart

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Alem	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer

zondag 24 maart - Palmzondag

9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Maasdijkkerk	Oecum	BBus
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	Oecum	BBus

dinsdag 26 maart

19.00 Kerkdriel	Boete	RvdH
-----------------	-------	------

donderdag 28 maart - Witte Donderdag

19.00 Ammerzoden	Euch	RvdH
19.00 Kerkdriel	Euch	SSch
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer

vrijdag 29 maart - Goede Vrijdag

14.00 Alem	Kruisweg	JVri
15.00 Ammerzoden	Kruisverering	RvdH
15.00 Kerkdriel	Kruisweg	SSch
15.00 Velddriel	Kruisweg	JVri
15.00 Zaltbommel	Kruisweg	BBus
19.00 Kerkdriel	Kruisverering	SSch

zaterdag 30 maart - Paaszaterdag

19.00 Velddriel	Euch	JVer
21.00 Ammerzoden	Euch	RvdH
21.00 Kerkdriel	Euch	SSch
21.30 Zaltbommel	Euch	BBus

zondag 31 maart - 1e Paasdag

9.30 Alem	Euch	SSch
9.30 Ammerzoden	WoCo	JVri
9.30 Rossum	Euch	BBus
9.30 Velddriel	Euch	RvdH
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri
11.00 Leyenstein	Euch	RvdH

maandag 1 april - 2e Paasdag

11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
-----------------	------	------

zaterdag 6 april

17.30 Leyenstein	Euch	SSch
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zondag 7 april - Beloken Pasen

9.30 Alem	Euch	BBus
9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
9.30 Rossum	Euch	SSch
9.30 Velddriel	Euch	JVer
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch

zaterdag 13 april

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Hedel	Euch	SSch
19.00 Rossum	Euch	BBus

zondag 14 april

9.30 Velddriel	1eHC	SSch
9.30 Ammerzoden	1eHC	BBus
9.30 Alem	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
11.00 Zaltbommel	Euch	SSch

zaterdag 20 april

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
------------------	------	------

zondag 21 april

9.30 Alem	Euch	SSch
9.30 Rossum	WoCo	JVri
9.30 Velddriel	WoCo	MvLi
10.00 Ammerzoden	Euch	BBus
11.00 Hedel	1eHC	BvBr
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

zaterdag 27 april

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Alem	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer

zondag 28 april

9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
-----------------	------	------



9.30 Rossum	Euch	BBus
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus
zaterdag 4 mei		
17.30 Leyenstein	Euch	SSch
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus
zondag 5 mei		
9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
9.30 Rossum	Euch	SSch
9.30 Velddriel	Euch	JVer
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
do 9 mei - Hemelvaartsdag		
9.30 Alem	WoCo	JVri
9.30 Ammerzoden	Euch	RvdH
9.30 Rossum	Euch	BBus
9.30 Velddriel	Euch	JVer
10.00 Kerkdriel	1eHC	SSch
11.00 Hedel	Euch	BvBr
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus
12.30 Kerkdriel	1eHC	SSch
zaterdag 11 mei		
17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Rossum	Euch	BBus
zondag 12 mei - Moederdag		
11.00 Hedel	Euch	RvdH
Parochiebedevaart 's-Hertogenbosch		
maandag 13 mei		
10.00 Velddriel	Euch	BBus
Zonnebloemviering		
zaterdag 18 mei		
17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Euch	SSch
zo 19 mei - 1e Pinksterdag		
9.30 Rossum	WoCo	JVri
9.30 Velddriel	WoCo	wg
11.00 Hedel	Euch	BvBr

11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri
13.30 Rossum	1eHC	BBus
ma 20 mei - 2e Pinksterdag		
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
zaterdag 25 mei		
17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer
zondag 26 mei		
9.30 Alem	1eHC	SSch
9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Rossum	Euch	BBus
11.00 Zaltbommel	1eHC	BBus
11.00 Hedel	Euch	BvBr
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
zaterdag 1 juni		
17.30 Leyenstein	Euch	SSch
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus
zondag 2 juni		
9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
9.30 Rossum	Euch	SSch
9.30 Velddriel	Euch	JVer
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch

Soorten vieringen

Euch	= eucharistieviering
WoCo	= woord- en communieviering
Oecum	= Oecumenische gebedsviering

Voorgangers

RvdH	= pastoor R. van den Hout
BBus	= pastor B. Bus ofmcap
SSch	= pastor S. Schevers
JVer	= emeritus pastor J. Verhoeven
BvBr	= emeritus pastoor B. van Bronkhorst ofm
JVri	= pastoraal werker J. Vriesema
MvLi	= Margriet van Lith
Wg	= Werkgroep

Wijzigingen voorbehouden. Zie ook website:

www.katholiekbommelerwaard.nl



H. Martinuskerk

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602
e-mail:
info@martinusparochie.nl
bankrekening 12.51.03.158
secretariaat idem
intenties idem
spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

TIJD VAN BEZINNING EN
OMZIEN NAAR ELKAAR.
WE WETEN DAT DE WERELD
NIET MAAKBAAR IS.
MAAR LATEN WE TOCH
BLIJVEN DROMEN EN HOPEN
DAT HET ANDERS KAN.



VEERTIGDAGENTIJD

Gedoopt:

- 16 december: Hein Kraaijvanger, Lou Pompen, Ismay Hooijmans.
29 december: Ariane Dreczka.
20 januari: Brenthe Poulisse, Bram Piels, Iris Vermeulen.
3 februari: Nikki en Fenna Timmermans.
17 februari: Javy Valentijn, Sterre Lobregt, Lois Hermans.

Overleden:

Twee correcties: in de vorige opgave is tot onze spijt de naam van Rien Vissers weggefallen; hij overleed op 18 oktober op 67-jarige leeftijd. En Gerda Wammes' meisjesnaam is Storijs (i.p.v. Stoof).

Wij bieden ons excuses aan voor deze onzorgvuldigheid.

Voorts overleden op

- 26 november: Jan van As, 80 jaar
6 december: Annemie Verhoeckx-van Herwaarden, 71
9 december: Joost van Beek, 66
11 december: Jo Wiegman-van der Loo, 96
13 december: Jacobus van Alem, 71
14 december: Petrus van Boekel, 83
23 december: Henrica van Willigen-van Rijn, 81
24 december: Jantje Vissers-de Heus, 83
2 januari: Theodorus de Jong, 94
12 januari: Henk van Leeuwen, 65
28 januari: Henk Kooijman, 67





Afscheid

Meer dan veertig jaar was Corrie van der Meijden-van Os werkzaam in de MOV-groep van onze parochie. Nu acht ze de tijd gekomen om te afscheid te nemen. Heel wat tijd heeft ze gegeven voor de zwakkeren in de samenleving.

Corrie, wij hopen je te blijven zien en zo nu en dan nog een beroep op je te mogen doen. Bedankt voor je jarenlange trouw en inzet.

Namens de parochie, werkgroep MOV

Kindje wiegen

Meer dan tien jaar waren Christel Corten en Karin Heerema met assistentie van hun partners eerste Kerstdag in de weer met de viering voor de kleinsten het "Kindje wiegen".

Ook zij achten de tijd gekomen om het werk wat zij met heel veel plezier gedaan hebben neer te leggen. Door de jaren heen is het kindje wiegen geworden tot een levendige viering, met muzikale ondersteuning van Toon en Wilma van Aken - van Eeuwijk, die samen met Marijke Taschje - van den Elsen het stokje hebben overgenomen. Dankzij hen was er afgelopen Kerstmis en is er ook Kerstmis 2013 weer "Kindje wiegen"

Christel en Karin, bedankt voor jullie inzet. Toon, Wilma en Marijke heel veel succes.

Parochie St. Franciscus, Kerkdriel

Schelpjesviering

Het is de naam van de viering waarvoor ouders met hun dopeling van het voorbije jaar uitgenodigd worden om het doopschelpje op te halen. Het schelpje waarmee het doopwater werd uitgegoten.

Niet alle ouders waren aanwezig en dus ligt er nog een aantal schelpjes op het parochiecentrum. Ophalen kan op woensdag tussen 9.30 en 11.30u. of op afspraak tel. 631215.

Dameskoor Kerkdriel

We zijn op zoek naar enkele sopranen en alten voor ons dameskoor ter opluistering van de rouw- en trouwdiensten. We zingen achterin de kerk bij het orgel en het betreft meestal een uitvaart, soms een jubileum en een enkele keer een huwelijk. Het is fijn om bij diverse gelegenheden iets te kunnen bijdragen met onze zang.

Kom dames, versterk ons koor, het is voor een goed doel!

Meer informatie:

Jeanne Stehmann 0418 - 635506,
Gien Lentjes 0418 - 631722,
Lenie v. Hoesel 0418 - 531781,
Henriëtte de Leeuw 0418 - 632241 &
Annie Omloo 0418 - 632057.





Nieuwe taken, nieuwe mensen

De start van de H. Franciscusparochie op 1 januari j.l. heeft ook in de Kerkdrielse Martinuskerk geleid tot een aantal veranderingen.

De beheerscommissie, die tot einde vorig jaar de dagelijkse gang van zaken in de parochie regelde, is opgeheven. Enkele leden hadden eerder al aangegeven geen taak in de nieuwe structuur op zich te willen nemen. We nemen afscheid van Guus Larsen, die sinds 2004 voorzitter is geweest van de beheerscommissie en daarnaast de vertegenwoordiger van Kerkdriel in het uniebestuur.

We nemen ook afscheid van Wim van Oers, secretaris sinds 2007, en Wout Laheij die sinds 2009 budgetbeheerder was.

Gerry Verhoeven blijft zorgen voor de ledenadministratie en voor het archief, en Hans Goesten blijft de zorg hebben voor het kerkgebouw, maar beiden zonder hieraan een bestuurlijke verantwoordelijkheid te verbinden.

Graag wil ik de leden van de beheerscommissie hartelijk danken voor al het werk dat ze in de afgelopen jaren hebben verzet.

De taken van de beheerscommissie worden gedeeltelijk overgenomen door de "contactgroep", dat is een groep van vijf mensen, die staat tussen de Kerkdrielse parochianen en werkgroepen en het bestuur van de H. Franciscusparochie. Ze zijn aanspreekbaar op hun eigen aandachtsveld, maar dienen ook contacten te onderhouden met het parochiebestuur en met degenen die in de andere kerken van de Bommelerwaard eenzelfde taak op zich genomen hebben.

- *Henriëtte de Leeuw-Sars* is aanspreekbaar op het terrein van het pastoraat, zij wordt in haar werk ondersteund door de Stuurgroep Pastoraat;
- *Lia Franken* op het terrein van kerkhofzaken en ze doet dat werk met de overige leden van de kerkhofcommissie;
- *Rob van Haag* op het terrein van onderhoud en beheer;
- *Antoon van der Heijden* heeft een aantal financiële taken op zich genomen;
- en er is nog een *vacature* voor een contactpersoon op het terrein van de parochieadministratie en de ondersteunende (niet-pastorale) werkgroepen.

De contactgroep staat in de startblokken, binnenkort willen we u nader informeren over de voortgang van het werk.





Eerste Heilige Communie

De Eerste Communie werkgroep is alweer volop aan het werk. Ouders hebben al veel informatie gehad om met hun kind samen, thuis aan het communieproject te werken en de kinderen hebben de eerste kindermiddagen al gehad. Tijdens deze bijeenkomsten werken de kinderen aan het project "Samenkomen in de kerk".



Zo leren zij spelenderwijs over gedoopt zijn, je Eerste Communie doen, erbij gaan horen, bidden, samen delen. Dit laatste maken ze waar door in de voorbereidingsperiode te gaan sparen voor een goed doel, de arme kinderen in Colombia. Zondag 14 april stellen de communicantjes zich voor in de presentatieviering en op zaterdag 13 april is er voor hen een speurtocht door de kerk, samen met hun ouders.

9 Mei is het voor 46 kinderen de grote dag. De vieringen zijn om 10u en 12.30u. Op 9 juni is de afsluitende viering. Wij hopen dat alle communicantjes en ouders daarbij aanwezig zijn.

Werkgroep Eerste Communie

Vormsel

Op zaterdag 27 april komt mgr. A. Hurkmans naar Kerkdriel om vier en dertig jongeren uit groep 8 van de basisschool het sacrament van het vormsel toe te dienen. De viering begint om 19.00 uur en het koor Lavande zal de zang verzorgen. We hopen dat ook veel parochianen bij de viering aanwezig zullen zijn, want een vormselviering is, door de aanwezigheid van de bisschop en een groot aantal jongeren, altijd een heel indrukwekkende viering.

Kleding - Mensen in Nood

Deze wordt eind april weer gehouden, de datum staat nog niet vast. Die komt tegen die tijd in Het Carillon.

Misdienaars en hun collecte

Voor hun jaarlijkse dagje-uit, zullen onze misdienaars na de plechtige Mis op Eerste Paasdag, bij de uitgangen van de kerk collecteren.

U loopt hen toch niet voorbij...!





HH. Martinus en Barbarakerk

Mgr. Bekkersplein 4
5328 CK, Rossum
telefoon 0418-661238
e-mail
parochie@rossumhurwenen.nl
bankrekening 14.46.02.857

secretariaat idem

intenties idem
spreekuur op donderdagochtend
van 9.30 - 11.30

• *Maandag 8 april 14.30 uur*
Viering voor ouderen in het parochiezaaltje

• *Zaterdag 13 april 19.00 uur*
Eucharistieviering met pastor B. Bus - Presentatieviering eerste H. Communie

• *Vrijdag 3 mei 11.00 uur*
Viering in de Vaste Burcht

• *Zondag 5 mei 9.30 uur*
Eucharistieviering 9.30 uur pastor Schevers met koor Pro Musica

Bijzondere vieringen

• *Maandag 11 maart 14.30 uur*
Dienst voor ouderen in het parochiezaaltje

• *Palmpasen 24 maart 9.30 uur*
Palmpasenviering in de Protestantse kerk aan de Maasdijk. Kinderen worden uitgenodigd met hun versierde palmstok hier samen te komen. In onze kerk is er die dag géén viering.

• *Vrijdag 29 maart 19.00 uur*
Kruisweg met dameskoor Lavande.

• *Pasen 31 maart 9.30 uur*
Eucharistieviering B. Bus met koor Pro Musica

• *Vrijdag 5 april 11.00 uur*
Viering in de Vaste Burcht



• *Hemelvaartsdag 9 mei 9.30 uur*
Eucharistieviering met pastor B. Bus

• *Maandag 13 mei 14.30 uur*
Viering voor ouderen in de parochiezaal

De reguliere vieringen in onze kerk vindt u in het overzicht weekendvieringen in het midden van het parochieblad en op de website.



Palmpasen

Zondag 24 maart wordt er in de Protestantse kerk aan de Maasdijk om 9.30 uur de Palmpasenviering gehouden. Alle kinderen die mee willen doen mogen op vrijdag 22 maart van 15-16 uur in de Nieuwhof (bij de protestantse kerk) hun Palmpasestok stok komen versieren. Graag zelf een stok meebrengen. Op zondag kun je de stok meenemen naar de kerk. Kinderen die niet in de gelegenheid zijn op vrijdagmiddag te komen kunnen ook zelf thuis hun stok versieren.

Na afloop van de viering gaan de kinderen in optocht naar de Vaste Burcht om daar hun mooi versierde stok naar de bewoners te brengen.



Vastenactie

In dit parochieblad kunt u meer lezen over het project van dit jaar. Ook vindt u in dit blad de acceptgiro kaart, waarmee u een bedrag kunt storten voor de minder bedeelde mensen in onze wereld.

Achter in de kerk treft u een bus aan waarin u een bijdrage kunt doen. Wij zeggen u namens de MOV groep hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerkbalans

In januari heeft de actie Kerkbalans plaatsgevonden. De lopers van de wijken zijn bij u aan de deur geweest voor een financiële bijdrage aan onze geloofsgemeenschap. Wij weten dat er in de huidige situatie veel onbegrip is en menigeen zal overwogen hebben om deze keer niet mee te doen met de actie. Toch hebben velen van U hun bijdrage meegegeven of toegezegd. De opbrengst was wel een stuk minder dan vorig jaar.

Wij bedanken hierbij alle gevers. Ook de trouwe lopers die sneeuw en ijs trotseerden willen wij heel hartelijk danken voor hun jarenlange inzet.

Als u toch nog iets wilt geven en er niet de gelegenheid toe heeft gehad, kan dat alsnog op rekeningnr. 1446.02.393 onder vermelding van Kerkbalans 2013.



Pinksteren

Op eerste pinksterdag 19 mei om 9.30 uur zal Pastor J.Vriesema de viering verzorgen, met zang door Pro Musica.

Om 13.30 uur die dag zullen 13 kinderen hun Eerste Communie ontvangen. Op deze dag zijn er dus twee vieringen.



Vieringen voor ouderen

Velen van u weten dat er iedere 2e maandagmiddag van de maand een ouderenviering is in het parochie-zaaltje. Jos Vriesema gaat dan voor. Na afloop nog even gezellig samenzijn onder het genot van een kopje koffie. Denkt u, daar wil ik ook wel eens naar toe, schroom niet maar kom gerust. Bent u moeilijk ter been dan kunt u altijd opgehaald worden.

In de Vaste Burcht is er iedere 1e vrijdag van de maand om 11.00 uur een viering, waarin pastor Bus en Jos Vriesema om beurten voorgaan. Hierbij is iedereen van harte welkom, ook mensen van buiten de Vaste Burcht zien wij graag komen. Bewoners van de Vaste Burcht die opgehaald willen worden, of gewaarschuwd willen worden om bij de viering aanwezig te zijn, kunnen contact opnemen met Marleen van Lamoen 0418-662446. Dit geldt ook voor mensen van buiten de Vaste Burcht.



Praatgroep

Een paar maanden geleden zijn we gestart met een praatgroep in de Vaste Burcht, op verzoek van de bewoners.

Deze activiteit is iedere 3e woensdagmiddag om 14.30 uur.

De bedoeling van deze gesprekken is, dat de mensen zelf een thema aangeven waar ze de volgende keer gezamenlijk over willen praten. Het is soms best prettig om met verschillende mensen ergens over te praten, waar je anders niet over durft te praten of niet aan toe komt om over te praten. Wij hebben gemerkt bij deze eerste gesprekken dat de mensen voldaan naar huis zijn gegaan.

Ook bij deze bijeenkomst kunnen mensen van buiten de Vaste Burcht deelnemen en bent u van harte welkom. Denkt u, ik wil er wat meer over weten, belt u mij gerust. Marleen van Lamoen 0418-662446.

Meditatief moment

In de Vastentijd is er in de Vaste Burcht iedere woensdagochtend om 11.00 uur een meditatief moment. Dit is oecumenisch van opzet. Hier kan iedereen aan meedoen. Ook hier bent u van harte welkom.



Eerste H. Communie 2013

Vorbereidingen

De kinderen zijn samen met de leden van de werkgroep en pastor Vriesema, druk bezig met de voorbereidingen op de Eerste Communie.

In december zijn we met de groep naar de St. Jan geweest. We bezochten daar de kerststal en daarna gingen we met z'n allen op bezoek in het klooster van Pastor Bus, dat was heel gezellig, de kinderen kwamen enthousiast terug.

Naast de voorbereidingsbijeenkomsten, gaan we ook nog een glazen kruisje maken in Dreumel en brengen een bezoek aan bakker Gremmee in Rossum. Een speurtocht door de kerk hoort ook bij de voorbereiding.

Wat staat er op het altaar, wat is een tabernakel, wat is een sacristie, dat zijn dingen die bij de speurtocht aan de orde komen.

Al met al een vol maar boeiend programma, zowel voor de kinderen als voor de werkgroep.

Op 13 maart om 9.30 uur stellen de kinderen zich voor in onze kerk.



Deze kinderen stellen zich voor:

- Bente van Beurden
- Aimee Breddels
- Micky Cloosterman
- Jan de Groot
- Thom van Herwaarden
- Mainze van Kessel
- Kiona Kooijman
- Lars van Nuenen
- Renske Peters
- Roy de Groot
- Sanne Peters
- Frank Verhoeven
- Joanne van de Bogaard

Wij hopen dat er veel mensen in de kerk zullen zijn om kennis te maken met deze 13 communicanten.

Met vriendelijke groet,

De communiewerkgroep,

*Judith Prosman,
Moniek van Beurden,
Carolien van Kessel,
Claudia van Heel en
Conny Boekestijn*

Dopen

Op zondag 12 mei is er in onze kerk gelegenheid om uw kind te laten dopen. U kunt zich aanmelden bij het algemeen secretariaat op dinsdag- en donderdagochtend op telefoonnummer 0418 - 632504.



H. Martinuskerk

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15
bankrekening 15.34.01.516

secretariaat idem

intenties

mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

Bijzondere data

• *Donderdag 28 maart 19.00 uur*
Witte Donderdag Eucharistieviering
met pr. J. Verhoeven & gemengd koor

• *Vrijdag 29 maart 15.00 uur*
Goede Vrijdag Kruisweg in de kerk
met Jos Vriesema

• *Zaterdag 30 maart 19.00 uur*
Paaswake gezinsviering met pr. J.
Verhoeven en kinderkoor

• *Zondag 31 maart 9.30 uur*
1e Paasdag Plechtige Hoogmis met
pr. R. v.d. Hout en gemengd koor

• *Zondag 14 april 9.30 uur*
1e H. Communie gezinsviering met
pr. S. Schevers en kinderkoor

• *Donderdag 9 mei 9.30 uur*
Hemelvaart Eucharistieviering met
pr. J. Verhoeven

• *Maandag 13 mei om 10.00 uur*
Zonnebloemviering met pr. B. Bus
en pr. S. Schevers en gemengd koor

H. Doopsel

Is door het Doopsel opgenomen in
onze parochie:

17 februari: Lola Lily van der Waal,
Voorstraat 12, Velddriel
Ouders en familie van harte profici-
aat met de dopeling.

Geplande doopvieringen:

14 april 2013 pr. S. Schevers

9 juni 2013 pr. S. Schevers

Vorbereidingsavond 21 maart 2013
respectievelijk 23 mei 20.00 uur in
parochiecentrum Kerkdriel, Hertog
Arnoldstraat 57B.

Overleden

10 febr. 2013 Leon vd Braak, 49 jaar
Wagenmakersstraat 16, Kerkdriel

13 febr. 2013 Nel v Mil-v Hoesel, 64
jr. Voorstraat 54, Velddriel

*Moge zij rusten in vrede. De nabe-
staanden wensen we veel kracht en
steun in deze moeilijke tijd toe.*

In memoriam

Langs deze weg willen wij Nel v
Mil-v Hoesel bedanken voor al haar
inzet voor de Velddrielse parochie-
gemeenschap. In juni vorig jaar
heeft ze daar nog een zilveren St.
Gregorius penning en oorkonde ge-
kregen met Henri Omloo omdat ze
meer dan 25 jaar met de gezinsvie-
ringwerkgroep de gezinsvieringen
muzikaal opluisterden met het kin-
derkoor.

*We wensen haar man, kinderen en
schoonkinderen veel sterkte toe.*



Paaswake 30 maart

Met medewerking van het kinderkoor. Na veertig dagen van inkeer en bezinning wordt het grote Paasfeest uitbundig gevierd. Het grote Paasfeest begint in de Paaswake. Dit is een viering die eigenlijk gehouden wordt in de nacht van Paaszaterdag op Paaszondag. Bij ons is de viering al om 19.00 uur vandaar dat de kinderen best meegenomen kunnen worden om deze viering mee te beleven.

Volgens een zeer oud gebruik wordt deze nacht wakend doorgebracht. Daarmee geven wij te kennen dat wij de lamp van ons geloof brandend willen houden, net zoals mensen die wachten op de terugkomst van hun Heer. Als Hij hen bij zijn komst wakker zal vinden, zal Hij hen uitnodigen om aan zijn tafel plaats te nemen. Deze bijzondere viering bestaat uit vier delen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering.

Wij hopen dat er tijdens deze paaswake vele grote en kleine mensen naar de kerk zullen komen om samen met ons te wachten op licht, licht in de duisternis van onze dagen, licht voor wie geen toekomst meer zien, licht voor wie verlangen naar bevrijding.

De paaswake begint om 19.00 uur.

*Werkgroep gezinsvieringen
Maria vd Bighelaar & Carla den Bosch*

1e H. Communie 14 april

De afgelopen maanden zijn zeven kinderen uit onze parochie druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de 1e H. Communie.



De feestelijke viering van de 1e H. Communie in Velddriel zal plaatsvinden op zondag 14 april 2013 om 9.30 uur en zal worden voorgegaan door pastor Stefan Schevers.

Maud Mouthaan, Tom van de Bighelaar, Jordy van Beurden, Toon van Hooft, Mathijs Verhoeven, Roel Hooijmans en Tom van Oers hopen dat er velen van u zullen komen om er samen met hen een mooie viering van te maken.





Uitstapje misdienaars en kinderkoor naar de Efteling

Op vrijdag 28 december 2012 gingen de misdienaars en het kinderkoor naar de Winter-Efteling. Ze vonden het allemaal heel leuk en willen er zeker nog wel eens naar toe!

Eerst gingen we met ons groepje naar het sprookjesbos. Daar hebben we het nieuwe sprookje gezien. Toen het begon te regenen gingen we naar de draaimolen, want die was binnen. Daarna gingen we naar een restaurantje en daar kregen we allemaal warme chocomelk.

Toen was het tijd voor alle attracties. Iedereen wilde graag in de achtbanen. Ik vond de Python het leukste.

Om zes uur was het jammer genoeg weer tijd om te vertrekken, maar op de pastorie kregen we nog frietjes met wat lekkers erbij.

*Heel veel groetjes
Angéline van Kessel*



Kinderkoorleden en misdienaars bedankt

Het jaarlijkse uitstapje voor de kinderkoorleden en misdienaars met als thema winter.

Na een super enthousiast ontvangen kerstviering en de vieringen die in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden in de St. Martinus kerk in Velddriel was een leuk dagje uit wel verdiend.

Na een uitnodiging om op 28 december rond de klok van 10.30 uur te verzamelen bij de kerk, bij goed weer, togen we met een aantal auto's naar de Efteling. Alle kinderen hadden een eigen rugzak bij met handschoenen en de versnaperingen die ze lekker op konden eten en drinken.

Bij binnenkomst duurde het wel even voordat we de entreekaartjes hadden gekocht, we hadden nog wat kortingskaartjes, maar dat kon de pret niet drukken.

Gezamenlijk hebben we de route naar het sprookjesbos genomen waar we onze eerste lunchstop hadden. Na een aantal groepjes met kinderen en begeleiders te hebben gemaakt, gingen de jongste kinderen door het sprookjesbos om het nieuwe sprookje te bewonderen. Een aantal, dat in alle spannende attracties wilden zijn op eigen gelegenheid verder het park ingegaan, met als mededeling dat



er rond de klok van 15:00 uur werd verzameld bij het witte paard om een rondje chocomelk te doen.

Gelukkig was het niet al te koud en heel af en toe wat kleine regen-druppels, hebben we onze weg vervolgd door de speeltuin, waar de zweefmolen een dankbare attractie was. Voor de echte waaghalsjes van de groep zijn we natuurlijk ook naar de spannende attracties gegaan, waar zij met de begeleiders in de Python en Joris en de draak en het schip plaats namen in de karretjes.

We hebben ontzettend veel plezier gehad en na afloop zijn we rond zes uur naar de uitgang gegaan, natuurlijk om eerst nog een groepsfoto te maken bij de schatkist.

Op de pastorie was nog een verassing, alle kinderen kregen friet met iets daarbij en lekker drinken. Er werd nagepraat hoe gezellig, leuk en plezierig het was geweest en natuurlijk voor herhaling vatbaar.

De begeleiders van de parochiewerkgroep en gezinsviering werden nog een keer bedankt voor hun uren werk die ze vrijwillig uitvoeren om voor iedereen, een altijd geslaagde viering in hun eigen vertrouwde kerk te hebben.



Missie Ontwikkeling en Vrede

MOV werkgroep Velddriel

Opbrengst project adventsactie 2012 Voor de blauwe zusters was : € 143,40 opgehaald. Namens de zusters hartelijk dank.

Graag vragen wij u aandacht voor de komende vastenactie, Met als motto: "Gun iedereen een thuis" (Informatie over het project vind u elders in het parochieblad)

In de week van 18 t/m 23 maart krijgt u het bekende vastenzakje in de bus. Dit wordt niet bij u opgehaald maar u kan dat inleveren op de pastorie, of in de bekende groene bus achterin de kerk. Deze bus blijft er staan tot en met Pasen. Hopelijk denkt u in deze vastentijd speciaal aan de minderbedeelde medemens,

*Werkgroep M.O.V. Velddriel
Trees Hooijmans & Annie van Kuijk*





H. Martinuskerk

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl
bankrekening 14.40.21.145
secretariaat idem
intenties Tiny van Steenberg, adres: zie boven
tel.: 0418-514262

Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel is op zaterdag 8 december 2012 lid geworden van onze geloofs-gemeenschap: Mats Laghuwitz (geboren 8 december 2011) zoon van Peter Laghuwitz en Daphne Koning.

Op zondag 27 januari 2013: Daan de Visser (geboren 19 augustus 2012), zoon van Harold De Visser en Karin Wentink.



Overleden

Vrijdag 14 december 2012 namen wij afscheid van Cor van Hemert. Hij was de echtgenoot van Annie Beekmans. Cor was 83 jaar en overleed op 8 december 2012 in Ammerzoden.

Na de uitvaartdienst in onze kerk is hij gecremeerd in Vlijmen.

Op 25 januari 2013 overleed in Zaltbommel José Koreman op 82-jarige leeftijd. José werd op 31 mei 1930 in Rotterdam geboren.

Na de uitvaartdienst in zorghuis 'De Wielewaal', waar zij vanaf juni woonde, is zij op 30 januari in Vlijmen gecremeerd.

Thuis in Zaltbommel overleed op 31 januari 2013 Toos Pijnappels. Zij werd op 18 juli 1938 in Den Dungen geboren en was gehuwd met Cor Kremers.

De uitvaartdienst was op woensdag 6 februari in onze kerk, waarna de crematie plaats had in Vlijmen.

Niets kan de leegte
van een afwezigheid vullen.
Maar dankbaarheid
verandert de pijn
der herinnering
in stille vreugde.



Bijzondere vieringen

De maandelijkse seniorenvieringen zijn op 10 april en 1 mei om 14.30 uur in het parochiecentrum. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

Op 27 maart is er een gezamenlijke ziekenzalving. De parochianen van 75 jaar en ouder ontvangen hiervoor nog een uitnodiging.

In de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' is er op dinsdag 16 april en 21 mei om 16.00 uur een Eucharistieviering.

Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken is er in de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' een weeksluiting op vrijdag 29 maart, 13 en 27 april en op vrijdag 11 en 25 mei. Telkens om 19.00 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie.

Op ADEM komen

De maandelijkse meditatieve viering 'Op adem komen' is op zondag 21 april en 19 mei om 14.30 uur in onze kerk.

Op zondag 5 mei zijn er doopvieringen, om 13.00 uur en 14.30 uur

Doopschelpjes

Sinds kort hangen er in de kinderkhoek doopschelpjes. Daarop staan de namen van de kinderen die de laatste tijd gedoopt zijn. Aan het einde van het jaar worden de schelpjes in een bijzondere viering aan de doopouders overhandigd als een blijvende herinnering.

Concert in de kerk

Op 21 april 2013 zal het Betuws Symfonie Orkest weer een concert verzorgen in de Sint - Martinuskerk in Zaltbommel.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kerk.

Soliste is de jonge violiste Hadewijch Hofland.



Op het programma staan:

Ludwig van Beethoven:
Ouverture Egmont

Ludwig van Beethoven:
Violconcert

Antonin Dvořák:
Legenden (selectie)





Vrijwilligers gezocht

Het aantal vrijwilligers dat in onze parochie een aantal taken vervullen, wordt steeds kleiner. Wat zou het fijn zijn wanneer er parochianen zouden zijn die kwamen helpen.

Zo zijn er bijvoorbeeld mensen nodig die de koperpoets- en schoonmaakploeg komen versterken. Hulp bij het onderhoud van de tuin bij de kerk en de begraafplaats is nodig. Maar ook jongens en meisjes die graag misdienaar willen zijn, zijn van harte welkom.

Wilt u of wil jij ons helpen, vul dan het formulier in dat op de website staat. Gewoon even onze koster Tiny van Steenberghe aanspreken kan natuurlijk ook.

Kom, aarzel niet langer en help ons uit de nood!



Palmpaasstokken maken

Op zondag 24 maart is het weer Palmpasen.

De kinderen die hiervoor groot genoeg zijn, mogen meelopen in de optocht in de kerk met hun eigen Palmpaasstok.

Het begint om 11.00 uur en de Oecumenische viering duurt ongeveer ruim uur. Na afloop kun je de versierde stok brengen bij je opa, oma of bij iemand die ziek is. Op de woensdag ervoor, op 20 maart, kun je een stok komen versieren in het Parochiecentrum. Voor € 2,- krijg je drinken een broodhaantje en crêpepapier. De stok kun je lenen.

Vraag wel je mama papa, oma of opa om mee te helpen. Natuurlijk moet je ook iets lekkers meenemen voor aan de stok, wat niet te zwaar is!

De palmpaasstok kun je komen maken tussen 13.30 tot 15.00 uur.

Boekenmarkt

De laatste boekenmarkt hebben we gehouden op 15 en 16 december 2012. De opbrengst van dat weekend was € 607,85.

Iedereen die al die jaren meegevoerd heeft willen wij hartelijk bedanken.



Liesbeth Bogaerts vrijwilliger van het jaar

Op zondag 10 februari werd Liesbeth Bogaerts tijdens de Carnavalsmis gehuldigd als vrijwilliger van het jaar in onze parochie. Prins Maerten XIV sprak de volgende tekst uit bij het overhandigen van de medaille:

Waarom Liesbeth Bogaerts vrijwilliger van het jaar is. Liesbeth zingt al jaren bij ons Dameskoor Cantare. Zij zorgt altijd dat de dames hun muziek op tijd hebben en zet de koffie bij de repetitie en als het koor in de kerk zingt.

Na een uitvaart bij ons in de kerk gaat Liesbeth zes weken later bij de familie op bezoek. De familie kan dan haar verhaal kwijt. En als dat nodig is blijft Liesbeth de familie bezoeken.

Liesbeth was medeorganisator van onze boekenmarkt, die wij twee maal per jaar hielden ter bestrijding van allerlei extra onkosten in ons parochiecentrum en kerk. Zij hielp ook mee met de inrichting van de boekenmarkt en was creatief bij het neerleggen van de boeken.

Al vele jaren gaat Liesbeth in de maand mei als lid van de Maltezer orde naar Lourdes. Zij is als verpleegkundige buitengewoon zorgzaam voor de zieken.



Als er met de Zonnebloem een dagtocht gemaakt wordt met de bejaarden en zieken is ook Liesbeth van de partij als verpleegkundige.

Daarnaast is Liesbeth altijd zorgzaam bezig met medemensen. Vooral die ziek zijn, of die een bemoedigend woord nodig hebben. Liesbeth wordt weleens de Florence Nightingale van Zaltbommel genoemd. Een titel die zij echt verdient voor al haar aandacht en zorg voor de medemens. Daarom verdient zij het zeker om in het zonnetje gezet te worden.



De hemel op stelten!

Kinderen van de Bommelerwaard geven grandioze musicalvoorstelling.

De Kreek was overvol op 6 januari. Bij de officiële opening van de nieuwe parochie werd het al snel duidelijk: er zit veel verborgen talent in de Bommelerwaard. Meer dan 57 kinderen deden de drie-daagse training voor de kerstmusical ‘De hemel op stelten’. Veel vrijwilligers bundelden hun krachten. De samenwerking tussen kinderkoren is verder uitgebouwd en kinderen ontdekken hun zang- en acteertalent. Want jezelf zijn gaat prima samen met geloven. Geloof geeft net dat beetje extra lef.

De Kreek deed er ook alles aan om dit evenement te laten slagen. De theaterzaal ging een paar weken later daarom weer open voor de musical in bioscoopvorm. Kinderen dansend en zingend tussen de stoelen, wijzend van “hey dat ben ik!”. Vervolgens haalde pastor Schevers het “kuiken” als naar voren: je hoeft groot te zijn om te stralen. Met het lied van “kuikentje piep” gingen de kinderen tot slot even helemaal uit hun bol.

Reacties van deelnemers

Hallo, Ik ben Iris.

Imca vertelde over de musical tijdens de repetitie van Do-re-mi. Je kon je ervoor opgeven via de mail en op 3, 4 en 5 januari hebben we

er hard voor geoefend. Het oefenen was vermoeiend, maar wel leuk en het is gelukt om in 3 dagen tijd de hele musical uit ons hoofd te leren. We hadden van te voren al een cd gekregen met de liedjes erop.

Toen we de musical moesten doen, zaten er heel veel mensen in de zaal. We hadden allemaal een engelenjurk aan en ik vond het wel spannend want ik moest ook tijdens een liedje iets zeggen en dat is moeilijk. Gelukkig ging het goed. De musical was een groot succes! Na afloop kregen we iets lekkers.

Groeten, Iris van Gent

Het was Super!!

Ik heb met een vriendin aan de kerstmusical mee gedaan. Het was superleuk! Op zondag hebben we de musical voor het echt gedaan, het ging heel goed. Ik mocht solo zingen samen met Amelia en Wiktoria. Ik heb veel nieuwe kinderen leren kennen, maar er waren ook bekenden van school of anderen die ik kende.

Tijdens het oefenen hebben we ook spelletjes gedaan en buiten gespeeld. We hadden elke dag ook een KISI-rust, dat was een half uur rust, en een KISI-sessie, dan leerden we iets over God. De pastoor kwam ook en we hebben de tweede dag ook een armbandje gehad.

Groetjes van Fleur van Opijnen







Het was heel leuk

Ik mocht solo zingen in de musical. Het waren leuke liedjes en ik vond dat we goed gezongen hebben, maar dat komt allemaal door KISI-kids.

Ik heb me ook erg goed vermaakt. Nadat de uitvoering van de musical was geweest, had ik heel veel zin om nog een keer aan KISI-kids mee te doen. Het was heel leuk die vier dagen, ook de hulpouders hadden het goed gedaan; ze hadden allemaal broodjes voor ons gemaakt!

Marit van den Hurk

Hoé Leuk ben ik

Ik ben nu bij kisi en het is super leuk
hier en daar. Zijn er ook we zijn nu bezig met
de kisinut. Dus het is dus doodstil
en wat ik nog niet gezegd heb
is dat de musical de heme/opsteltelied en ik
mag daarin ook zingen (o) geweldig leuk dus (o) (o) (o) (o)
super sool dus, we hebben vaak en krijgen hier lekker eten
hoe ik me voel: super ^{o o o o}_{o o o o}

engeltje



Heel erg bedankt

In de kerstvakantie kwamen alle kinderen naar de Deken Wehmeijer school in Velddriel. Eerst werden de rollen verdeeld en zijn we vast begonnen met oefenen. Daarna kregen lekker friet met een snack.

Op vrijdag hebben we met z'n allen geoefend, tussendoor deden we ook een spelletje. Die avond hebben we soep en broodjes met worst gegeten. Op zaterdag hadden we de generale repetitie die niet helemaal goed ging. Zondag in de Kreek hebben we eerst onze stemmen opgewarmd. Toen zijn we ons gaan omkleden en daarna begon het.

Het was heel leuk om mee te doen. En de mensen van de Kisi-kids waren heel erg aardig. En ik denk dat, als ik dit zeg, ik ook voor pastoor Stefan spreek die gezellig met ons meedeed: heel erg bedankt hulpouders, mensen van Kisi en alle andere mensen die mee geholpen hebben.

Fleur van Kessel

Uitnodiging Kinderdisco

Kinderen tussen 6-14 jaar zijn welkom bij de discomiddag met kerkkaraoke, dansen en spelletjes! Tijd en locatie: zaterdag 13 april van 13.30 uur tot 17.00 uur in het pastoraal centrum van de Martinuskerk, Oliestraat 26 te Zaltbommel. Gratis toegang! Aanmelden via: kinderdiscozaltbommel@hotmail.com



Hoi Kids

Op Palmzondag, dit jaar op 24 maart, begint de Goede Week, die eindigt met Pasen. We herdenken deze zondag dat Jezus als een held werd toegejuicht in Jeruzalem.

Op Witte Donderdag vieren we dat Jezus voor de laatste maal samen was met zijn vrienden. Hij at samen met hen. Hierna werd hij opgepakt, verhoord en veroordeeld.

Op Goede Vrijdag herdenken we Jezus zijn dood en begrafenis.

Op Stille Zaterdag zijn we stil. Er is niets te vieren. Jezus is dood en begraven, iedereen wacht af in stilte. In de paaswake vieren we de overgang van donker naar licht, van dood naar leven!

Met Pasen (zondag) vieren we het ongeloofelijke, dat Jezus weer leeft!



Palmzondag

Palmzondag is een hele mooie dag voor jullie om te vieren. Deze zondag wordt ook wel Palmpasen genoemd. Alle kinderen mogen dan met jullie zelfgemaakte Palmpaas-stokken door de kerk lopen.

Dat noemen we een processie.





Wat is nu de betekenis van deze mooie Palmpaasstok?

Bijna alles heeft te maken met gebeurtenissen die we in de *Goede week* vanaf palmzondag gedenken. Jullie kunnen de verhalen lezen in een kinderbijbel.

Zoals jullie zien, bestaat de palmpaasstok eigenlijk uit twee stokken, die samen een *kruis* vormen. Dit kruis heeft te maken met het lijden van Jezus aan het kruis op Goede Vrijdag (zie Matheus 27; 45-54).

Er zit een *broodhaantje* op de stok. Het brood heeft te maken met Witte Donderdag, de dag waarop we eraan denken, dat Jezus voor het eerst brood brak voor iedereen (zie Matt. 26; 20-30). Het haantje verwijst naar de haan die Petrus hoorde toen hij drie keer vertelde Jezus niet te kennen (zie Matt. 26; 69-75).

Ook wordt er een *palmtakje* aan de stok vastgemaakt. Dit takje heeft te maken met het feest van het welkom (Palmzondag) van Jezus in Jeruzalem. De mensen stonden toen met grote bladeren van een palmboom te zwaaien naar hem (zie Matt. 21; 1-9).

Alle *lekkers uit de natuur*, zoals eieren en fruit, geeft aan dat er weer nieuw leven komt. Dit verhaal horen we op de eerste Paasdag, als we horen dat Jezus is opgestaan uit het graf (zie Matt. 28: 1-8).

Vroeger werden de *snoepjes* die de kinderen tijdens de vasten hadden opgespaard, ook aan de palmpaasstok gehangen.

Sommige kinderen hangen *30 rozijnen aan de stok*. Deze rozijnen hebben de betekenis van de 30 munten die Judas kreeg toen hij Jezus had verraden (zie Matt. 26: 1-5).

Ook hangen er wel eens *12 pinda's* aan een snoer. Deze pinda's geven de 12 leerlingen van Jezus aan. Zo zie je maar, dat alles een betekenis heeft!

Maar heel belangrijk is het om je stok weg te geven aan iemand aan wie je wil laten merken, dat je hem of haar niet vergeten bent!

Dat kan je opa of oma zijn, of iemand in de buurt die ziek is.

Knutselwerkje

Op de website vinden jullie een passend knutselwerkje:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids



Wat is een parochie?

Een parochie is meer dan een pastoor,
pastor of pastoraal werker!

Een parochie is meer dan een kerkgebouw!

Een parochie is meer dan een viering op zondag!

Een parochie is: mensen die zich met elkaar verbonden voelen.

Een parochie is: mensen die zich bij elkaar thuis voelen
en samen vreugde en verdriet delen.

Een parochie is: mensen die geloven dat God,
met hen verbonden is en er is bij al wat ze meemaken.

In een parochie vind je houvast, vertrouwen, geloof
en ben je niet alleen,
want God en mensen zijn met je verbonden!

Dit alles geldt zeker ook voor de
Franciscusparochie in de Bommelerwaard.

Dat er niet alleen een pastoor,
pastor of pastoraal werker werkzaam is,
dat er niet alleen een kerkgebouw staat,
dat er niet alleen een viering op zondag is,
maar dat er zoveel mensen actief zijn,
bij zoveel verschillende activiteiten
in en rond de Franciscusparochie.

En als er dan een kerk gaat sluiten,
probeer je thuis te voelen,
bij de kerken die open mogen blijven,
daar tref je een schakering,
van groepen en activiteiten aan.
En dat alles opdat mensen houvast,
geloof en vertrouwen kunnen ervaren.

