

KATHOLIEK  
BOMMELER  
WAARD

parochie

H. Franciscus i.o.

5

Parochieblad





## Parochieblad

Dit is het parochieblad van de  
Parochie Heilige Franciscus i.o.  
Bommelerwaard

Jaargang 1, nummer 5  
December 2012

Verschijnt: 5 x per jaar  
Oplage: 7.000 exemplaren  
Druk: Van Horssen Waardenburg  
Opmaak: Moose Zaltbommel

## Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04

Bereikbaar: Dinsdag en Donderdag  
van 9.30 tot 13.00 uur.

Buiten deze tijden kunt u inspreken  
op een antwoordapparaat of bellen  
naar het ingesproken noodnummer.

info@katholiekbommelerwaard.nl

## Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwe-  
lijk, jubileum, ziekenzalving en  
overlijden belt u met het *Algemeen  
secretariaat*.

## Kopij

20 februari is de uiterste datum  
voor het aanleveren van kopij voor  
het volgende nummer. Dit zal wor-  
den bezorgd rond 16 maart.

## Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

### • hoofdredacteur:

Jos Vriesema (0418-631215)  
josvriesema@martinusparochie.nl

### • samenstellers:

Henny Lieshout (073-5991215)  
willibrordusparochie@xs4all.nl  
Mirjam Duijts-As (06-36115739)  
mirjamduijtsas@hotmail.com

### • contactpersonen:

#### *Alem:*

Sjan van Mook (0418-662052)  
s.vanmook@live.nl

#### *Ammerzoden:*

Henny Lieshout (073-5991215)  
willibrordusparochie@xs4all.nl

#### *Hedel:*

Annemarie van Osch (073-5992765)  
a.vanoschvb@hotmail.com

#### *Kerkdriel:*

Cees Janmaat (0418-632001)  
jacktar@upcmail.nl Riet Corten

#### *Rossum:*

Bertha van Doorn (0418-512340)  
berthavandoorn@upcmail.nl  
Jeanne van Benschop, José Vullings

#### *Velddriel:*

Hetti van Kessel (0418-635987)  
h.kessel20@upcmail.nl

#### *Zaltbommel:*

Tiny van Steenberg  
(0418-514262) tiny.henk@hetnet.nl  
Han van der Waal



## Tussen Oud en Nieuw

Met deze vijfde aflevering sluit de redactie de eerste jaargang van nieuwe parochieblad af. De volgende aflevering is de start van de tweede jaargang, dan krijgt het blad ook een nieuwe naam, met dank aan Tiny van Steenberg en voor deze klinkende suggestie:

### “Franciscus tussen de rivieren”

Tussen de rivieren: dat is het gebied van Heerewaarden in het oosten tot aan het punt waar de (Afgedamde) Maas en de Waal samenstromen, dat is het gebied waar de zeven katholieke kerken staan, die per 1 januari a.s. de H. Franciscusparochie gaan vormen, die zoeken hoe ze in de eenentwintigste eeuw kerk kunnen zijn.

Staan tussen oud en nieuw, dat is kunnen terugkijken op een eeuwenoude geschiedenis van de kerk in de Bommelerwaard, maar ook uitzicht hebben op een toekomst vol onzekerheden. In de komende jaren moeten kerken gesloten gaan worden, en dat is een diep ingrijpend proces voor al die mensen die zo gehecht waren aan een kerkgebouw in hun eigen dorp.

Maar ook de plaatsen die (minstens voorlopig) hun kerkgebouw houden, staan voor de uitdaging om hun eigen grenzen te overstijgen.

Niemand kan nog zeggen hoe onze toekomst eruit gaat zien, maar we zullen er met elkaar aan moeten werken.

Dit nummer is dikker dan de voorgaande. De kerstdagen bieden ons meer gelegenheid om eens rustig te lezen en met wat extra pagina's willen we daar graag aan tegemoetkomen.

Graag wil ik u nu alvast wijzen op 6 januari, want dat wordt een bijzondere dag voor onze nieuwe Franciscusparochie. Om 10.00 uur begint in de Martinuskerk in Kerkdriel een viering waarin mgr. Mutsaerts, de hulpbisschop van ons bisdom, voorgaat. Met deze viering, waaraan ook de koren van onze parochies meewerken, gaat de nieuwe parochie officieel van start.

Na de viering bent u van harte welkom in de Kreek (ook in Kerkdriel), waar - na een kop koffie en een broodje - een aantal kinderen een musical zal opvoeren. We hopen dat velen van u in de Martinuskerk en in de Kreek aanwezig zullen zijn.

*Namens de redactie wens ik u allen een Zalig Kerstfeest, een gezellige jaarwisseling en een Voorspoedig Nieuwjaar.*

*Jos Vriesema, hoofdredacteur*





## Nieuw bestuur

Als per 1 januari 2013 de nieuwe parochie Heilige Franciscus wordt opgericht, moet er natuurlijk ook een bestuur zijn. Samen met de oprichting van de parochie worden de bestuursleden benoemd. De brief met het verzoek daartoe is half november verstuurd. Daarop vaardigt de bisschop een officieel decreet uit.

De volgende parochianen zijn voorgedragen en zullen in het bestuur zitting nemen: waarnemend-pastoor Ron van den Hout (voorzitter), Jan Luijks uit Ammerzoden (vicevoorzitter), Bart van Helvoort uit Ammerzoden (secretaris), Cees Leenders uit Kerkdriel (penningmeester), Hans Zonneveld uit Aalst, kerkend in Zaltbommel (bouwzaken), Mirjam Duijts-As uit Hedel (vrijwilligerszorg) en Jan van Kessel uit Velddriel.

Er is gezocht naar een stukje continuïteit: twee leden zitten ook in het bestuur van de PEB, en zij zullen nog één of twee jaar blijven. Verder is er gezocht naar een geografische spreiding. Dat is niet helemaal gelukt. De bestuursleden vertegenwoordigen geen 'oude parochie', maar zijn samen verantwoordelijk voor het geheel. Daarom is het niet per se nodig om uit iedere 'oude parochie' iemand te hebben, als ze zich maar willen inzetten voor alle kerken.

De nieuwe bestuursleden lopen sinds oktober al een beetje mee en hebben zo al kennis gemaakt met de onderwerpen en de problematiek. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van het bestuur en het zal in het begin gezamenlijk de weg moeten zien te vinden.

### *Beheerscommissies worden contactgroepen*

In de nieuwe organisatiestructuur is voorzien in contactgroepen per locatie. Hierin zitten mensen die de plaatselijke situatie kennen en met wie de bestuursleden contact onderhouden. Zij hebben geen bestuurlijke verantwoordelijkheid, maar zijn wel degenen die het beste advies kunnen geven en werkzaamheden kunnen uitvoeren. Er zijn ter plaatse verantwoordelijken nodig die weten van de 'kleine kas', (leden)administratie, grondzaken, pastorale zaken, vrijwilligers, begraafplaats- en gebouwenbeheer. Een aantal leden van het (oude) bestuur hebben aan de beheerscommissies / parochiewerkgroepen de nieuwe structuur uitgelegd en gevraagd wie zitting wil nemen in de nieuwe contactgroepen. De meeste leden gaan (voorlopig) door en blijven hun expertise inzetten, sommigen stoppen, weer anderen willen wel op hun eigen terrein actief blijven, maar dan zonder vergadering van de plaatselijke contactgroep. Ook met deze



bereidheid zijn we blij. Het zal erg van de plaatselijke situatie afhangen hoe de contactgroep in de praktijk zal gaan functioneren. Er zijn zeker ook mensen die dubbele taken op zich zullen nemen, omdat ze dat al deden in de oude structuur.

## *Pastoraatsgroep nieuwe stijl*

Ook de pastoraatsgroep verandert van samenstelling. De bestaande groep wordt aangevuld met leden die plaatselijk het meeste van de dagelijkse gang van zaken weten, die de meeste mensen kennen en praktisch invulling kunnen geven aan de uitvoering van het pastoraat. Zij zijn meestal ook degenen die weet hebben van wie ziek zijn en behoefte hebben aan bezoek (van een van de pastores). De pastoraatsgroep en het pastoraal team moeten direct contact hebben in de verschillende geloofsgemeenschappen en dat kan het beste via degenen die als een 'spin in het web' alles kunnen overzien.



## *Wat als de kerk er niet meer is in het dorp?*

Ook in een geloofsgemeenschap waar geen kerkgebouw meer is, zal een vorm van contact met de parochie moeten blijven. Er zal ter plaatse pastoraat moeten gebeuren en dus pleit het bestuur ervoor om ook dáár een contactgroep in te

stellen. Zolang de kerk niet afgestoten is, zal ook iemand zorg moeten hebben voor het gebouw; de ledenadministratie zal ook van daaruit moeten blijven gebeuren; er zullen parochieblaadjes verspreid moeten worden en ook een ziekenbezoekgroep blijft nodig. Vooral voor deze dorpen zal het moeilijk zijn om een weg te vinden, maar we zullen daar voldoende aandacht aan gaan besteden.

## *Slot*

Er staan grote veranderingen op stapel. Iedereen zal er iets van merken. Het zittende bestuur heeft zo goed mogelijk geprobeerd alles te inventariseren en voor te bereiden. Er zijn veel mensen geweest die een grote inzet toonden en actief hebben meegedacht (in het bestuur en in commissies). Bedankt hiervoor. Er zijn ook veel mensen die zich al de afgelopen jaren verdienstelijk hebben gemaakt en die nu zeggen: 'dit is voor mij een moment om te stoppen'. Ook al die mensen willen we alvast hartelijk danken. Laten we op 5 en 6 januari de oprichting van de nieuwe parochie vieren en dan aan de slag gaan.

*waarnemend pastoor  
Ron van den Hout*



## *De sterren van de hemel zingen in een kerstmusical* de hemel op stellen

[www.katholiekbommelerwaard.nl/musical](http://www.katholiekbommelerwaard.nl/musical)

Er heerst grote opwinding in het hemelse engelenkoor. Want kerst komt eraan!

Bommelerwaardse kinderen staan als stralende sterren in de kerstmusical "de hemel op stellen".

In een echt theater spelen in een kerstmusical. Kinderen tussen de 6 en 16 met lef zijn uitgenodigd zich aan te melden. Zondag 6 januari wordt de dag, dat de Bommelerwaardse parochiekerken onder één paraplu verder gaan als Heilige Franciscusparochie. Om 10.00 uur begint er de feestelijke openingsviering in de Martinuskerk van Kerkdriel met vele koren. Daarna gaan we achter de muziek aan, naar het evenementencentrum de Kreek (Wilgenpas 2), voor koffie en een broodje in het Grand Café.

Iedereen komt kijken, want kinderen uit heel de Bommelerwaard staan om 13.00 uur als kerststerren in de grote theaterzaal van de Kreek. De entree is gratis. Mee-spelen kost 10 euro per persoon (maximaal 10 euro per gezin). Daarvoor krijgen kinderen drie dagen een spoedcursus in de school

van Velddriel onder professionele begeleiding van het KISI kids team, voorzien van eten en drinken.

Na deze spoedcursus met drie trainingsdagen, van donderdag 3 tot en met zaterdag 5 januari, zijn kinderen heuse kerst "sterren". De training wordt afgewisseld met sport en spel. En zondag staat "De hemel op stellen" op het podium.

Kinderen vertellen op een eigentijdse manier het kerstverhaal door te laten zien hoe men zich in de hemel voorbereidt op Kerstmis. Zo heerst er grote opwinding in het hemelse engelenkoor, want de dirigent oefent met de engelen. En aartsengel Gabriël wil hen allemaal meenemen naar de aarde, om daar aan de herders de geboorte van Jezus aan te kondigen.

Duzzz... doe mee of kom kijken! Ook ouders die alles van nabij willen meemaken zijn van harte welkom als vrijwilliger op de trainingsdagen.

Kinderen kunnen zich aanmelden voor de kerstmusical vóór 17 december via de website:

[www.katholiekbommelerwaard.nl/musical](http://www.katholiekbommelerwaard.nl/musical)





## Adventsactie

### Groot denken, klein doen

Advent is de tijd van hoop. Hoop op toekomst, hoop op verandering. Dat betekent hoe we met onze ogen naar de wereld willen kijken.

Ogen van gelovige betrokken mensen. Mensen die open oog en oor hebben voor medemensen, voor de nood en vragen van hun naaste. Die niet alleen zeggen "je mag het niet koud hebben", maar zorgen voor een warme jas - daar gaat het om.

Kijken, zien en dan doen. Dat is het wat van ieder mens gevraagd mag worden. En al weten we dat de wereld niet maakbaar is, we blijven geloven dat het beter en anders kan.

Daarom de Adventsactie waarbij we de woorden van Jezus ter harte nemen: "Heb uw naaste lief zoals ik u heb lief gehad". Doe wat ik u heb voorgeleefd. Deel je brood, je tijd, je liefde, je leven.

In het woord compassie ligt dit alles besloten; het is de ziel van de adventsactie en van het missie- en ontwikkelingswerk van de katholieke kerk wereldwijd. Jezus' woorden ter harte nemen.



## ADVENTS ACTIE

Dit kunnen we doen, door het steunen van de kleine projecten van de adventsactie. Een van de voorkeursprojecten is:

### *"Water voor Bethlehem"*

Het beoogt de aanleg van nieuwe wateropvangsystemen voor arme christelijke gezinnen met kinderen in Bethlehem. Het is een van de kleine aangevraagde projecten.

U kunt helpen door bij te dragen aan de collecte gedurende de adventstijd, of een bijdrage overmaken op rekening 65.31.00.000 t.n.v. Adventsactie Den Haag.

Wilt u meer weten over de overige projecten of anderszins:

Website [www.adventsactie.nl](http://www.adventsactie.nl)  
mail: [info@adventsactie.nl](mailto:info@adventsactie.nl)



## Wat is de Kerk jou waard?

Het thema van de actie Kerkbalans van dit jaar is een vraag ... en geen stelling! Die vraag wordt in de tijd waarin we leven alsmat actueler. Wanneer er gesproken wordt over fusies van parochies en als het gaat over het sluiten van kerken gaan we ons opnieuw de vraag stellen: Wat is de Kerk (met hoofdletter) en de kerk (met kleine letter)? Wat heb ik met de Kerk/kerk? En: Wat is de Kerk/kerk mij waard?

De commotie die ontstaat bij de aankondiging van een kerksluiting laat zien dat de kerk ons heel wat waard is. Ineens realiseren we ons dat we een kerk in ons dorp hebben en dat we die niet kwijt willen. Een kerk in ons dorp is misschien toch niet zo gewoon als we altijd dachten. De mogelijkheid is aanwezig dat die kerk niet blijft.

Wat is de Kerk (hoofdletter) mij waard? Wil ik bijdragen aan een levensvatbare Kerk in de toekomst in onze eigen Bommelerwaard? De Kerk is op de allereerste plaats het lichaam van Christus, het is het volk van God onder leiding van Christus als herder. Deze gemeenschap strekt zich wereldwijd uit. In de katholieke kerk is dat wereldwijde aspect heel duidelijk aanwezig. Het volk van God strekt zich ook uit over andere christenen met wie we een broederlijke band hebben.

## KERK BALANS

Onze inspanningen moeten allereerst op de gemeenschap gericht zijn. Het gaat om de vraag hoe we gezamenlijk christen kunnen zijn.

Ik zou u willen oproepen om na te denken over de betekenis van de Kerk voor uzelf. Hebt u steun gehad van een van de pastores of van iemand uit de parochie? Was het belangrijk dat u als mens werd gekend en gewaardeerd? Het kan daarbij gaan om een viering in de kerk maar ook om een bezoek dat iemand u bracht. Wellicht hebt u in een werkgroep veel geleerd en veel ontdekt over uw eigen geloofsbeleving. Het menselijke contact stond telkens voorop ... en dan mogen we ook van Kerk spreken.

Mag ik namens het bestuur een beroep op u doen om blijvend te investeren in de Kerk ook als u de kerk in uw dorp moet missen, want de Kerk is méér dat de kerk. Ik wil u ook bedanken voor alle steun die u hebt gegeven in de vorm van uw gebed, uw bezoek aan de vieringen, uw vrijwilligerswerk en uw financiële bijdrage. Blijf onze nieuwe parochie steunen, want wij willen er zijn voor u.

*Ron van den Hout,  
(waarnemend) pastoor*





God's singing kids



DOE MEE EN ZET DE HEMEL OP STELTEN!

KINDEREN EN JONGEREN GEVRAAGD  
(6 - 16 JAAR) DIE OP 6 JANUARI  
EEN (HOOFD)ROL WILLEN SPELEN  
IN EEN KERSTMUSICAL  
GEEN ERVARING VEREIST,  
GOEDE WIL IS ONMISBAAR.

MELD JE AAN, GRAAG VÓÓR 17 DECEMBER  
MEER INFO OP BLZ. 6 EN OP DE WEBSITE:

[WWW.KATHOLIEKBOMMELERWAARD.NL/MUSICAL](http://WWW.KATHOLIEKBOMMELERWAARD.NL/MUSICAL)

## Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418 - 632 504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073 - 687 56 34

Pastor Stefan Schevers is te bereiken op 073 - 599 12 16

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op het parochiecentrum van Kerkdriel op 0418 - 63 12 15

ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur

## Lezers schrijven

*In deze rubriek schrijven lezers over zaken die hen ter harte gaan. De redactie vindt deze stukken de moeite waard om kennis van te nemen, al blijft de verantwoordelijkheid voor de inhoud bij de auteur.*

## Tijd voor oecumene!

De tijden zijn somber voor de christenen in ons land en daarbuiten. We worden er herhaaldelijk mee geconfronteerd. In zulke situaties zoeken mensen medestanders en steun. In deze tijd van teruglopend kerkbezoek, kerkverlating, verlies van inspiratie en betrokkenheid, en dat op grote schaal, is er niet slechts als redmiddel maar ook als uitdaging en kansen behoefte aan steun en bemoediging. Niet alleen de katholieke kerken, ook die uit de Reformatie kampen met krimp. Je vraagt je af waarom van hogerhand niet op deze mogelijkheid wordt gewezen: oecumene en nauwere samenwerking.

(lees verder op pagina 28)





## Doe als God... word mens!

Een groep pelgrims van zo'n dertig mensen was op weg naar Assisi. Eén van hen, Jan, had pas een heupoperatie ondergaan. En dat was niet goed gegaan. Daarom kon hij niet anders dan heel voorzichtig en langzaam lopen. Op het programma van de pelgrims stond een voettocht naar de plaats waar Franciscus van Assisi zich vaak terugtrok voor gebed en bezinning.

Men verwachtte dat Jan een taxi zou nemen. De andere leden van de groep zouden dan in stilzwijgen de weg afleggen zonder hem. Maar Jan wilde persé te voet dezelfde weg gaan als de anderen. Hij had een bijzondere herinnering aan een eerdere voettocht. En dat wilde hij opnieuw beleven.

Het betekende dat de hele groep zich nu moest aanpassen aan zijn trage tempo. Verschillende pelgrims konden hun kwaadheid maar nauwelijks onderdrukken. Eén van hen dreigde zelfs terug te gaan naar huis.

Op pelgrimstocht naar de plaats waar Franciscus zich dikwijls in alle rust en stilte wendde tot God. Franciscus, mens van geweldloosheid, van vrede en alle goeds. En dan onderweg zoveel irritatie, zoveel kwaadheid bij de pelgrims omdat ze een wandeling niet in hun eigen tempo konden maken.

En dan gebeurt het: de wandeling wordt voor iedereen een belevenis. Geleidelijk aan gaf de natuur zijn geheimen prijs: de schitterende kleuren van de bloemen en de struiken, het fluiten van de vogels, het zachte geruis van de bladeren, het bewust worden van het ritme van de eigen ademhaling. En dan die eigenwijze kever, die zomaar de weg overstak.

'Wij zagen meer', hoorde je de pelgrims zeggen, 'dankzij onze moeilijk lopende Jan, hebben we zoveel meer gezien, gehoord en beleefd.' En de tijd, de tijd speelde eigenlijk geen enkele rol meer. Want we hadden immers toch alle tijd!

'God', zo zeiden verschillende pelgrims, 'God', laat zich vooral zien in de kleine dingen.

God is in ons midden. Hij kijkt ons aan. Zoals toen. In de ogen van het kindje in de kribbe. Dat is het verhaal van Kerstmis.

Aan de ene kant het verhaal van een God -bijna niet te geloven- die ons zo belangrijk vindt, zo de moeite waard, dat Hij - kwetsbaar en klein, in een mens zoals u en ik - in ons midden komt: Jezus van Nazaret, Immanuël, God met ons.

Aan de andere kant het verhaal van een God, die -getuige de plaats, die het kind bij zijn geboorte krijgt -of liever... niet krijgt- niet altijd op bijval van de mens hoeft te rekenen. Meer dan eens wordt God ter-



zijde geschoven. 'We hebben je niet nodig.' Zo was het toen. Zo is het ook nu nog.

Voor de schrijver van het Evangelie, voor Lucas is dit duidelijk. Aan het begin van het verhaal beschrijft hij, hoe het kind in doeken gewikkeld wordt en in een kribbe gelegd. Aan het slot wordt verteld, hoe dezelfde mens, zo'n dertig jaar later, opnieuw in doeken gewikkeld wordt, ditmaal echter om in een graf te worden neergelegd.

Tussen deze twee polen speelt het verhaal van deze mens zich af. Het leven van een mens, die van begin tot eind te horen krijgt: 'Je bent niet welkom... We moeten je niet.' En tussen de regels door klinkt dan de vraag aan ons: 'En jullie... Wat doen jullie met Hem?' Een weerloos kind in een kribbe aan het begin van zijn leven. Een jong man, gekruisigd, gestorven en begraven aan het eind van een leven, dat niet voltooid is. Gaan mensen zo met God om...? Die God, die ons leven delen wil. Die God, die er zijn wil. Voor ieder van ons.

Ja, het gebeurt. God wordt terzijde geschoven. God zelf. Daar waar de rechten van de mens met voeten worden getreden. Daar waar mensen worden geminacht, gekleineerd, uitgebuit en onderdrukt. Gekruisigd tot op de dag van vandaag. Ver weg en dichtbij. God is nog altijd in ons midden. Hij kijkt ons aan. Zoals toen. In de ogen van een kind. In de

ogen van mensen met een handicap, zoals Jan, waarvan de medepelgrims eerst per se wilden dat hij de tocht naar de plek van Franciscus per taxi moest maken. Want hij zou, doordat hij moeilijk liep, de groep alleen maar ophouden.

Kerstmis betekent: God aanwezig weten in het gelaat van je naaste. Kerstmis is een feest van hoop en vreugde. We mogen leven in het vertrouwen, dat er een God is, die ons draagt en vasthoudt. Zelfs tot over de grens van de dood heen. Een God met een naam en een gezicht. Een God die er is. Voor ons. Maar ergens is het feest ook een bron van onrust. Want als God zegt:

'Ik zal er zijn voor jou,' dan betekent dat ook, dat Hij zegt - tot ieder van ons: 'Op jou stel ik mijn hoop.... Ik ben er voor jou, wees jij er dan ook voor je naaste... Laat je uitdagen tot een houding van *ja* tegen kwetsbare mensen, en een houding van *nee* tegen onrechtvaardigheid in onze samenleving, en tegen de hardheid van de wereld. En laat me zo opnieuw geboren worden... Dag na dag.'

Kerstmis zegt ons: hemel en aarde raken elkaar - als de ene mens in de ander zijn mede-mens herkent - en in zijn mede-mens God zelf...

*Doe als God... word mens,  
opdat zijn Rijk kome...*

*Pastor Bertus Bus*



## *H. Hubertuskerk Alem*

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem  
telefoon 0418 - 662561  
bankrekening 13.17.01.851

secretariaat mevr. S. van Mook,  
Meerenstraat 9, Alem  
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -  
Hooijmans, 't Buske 25, Alem  
tel. 0418 - 66 20 63

## Bestellen H.Missen

H. Missen kunt U bestellen bij Ger van Boxtel ('t Buske 25, tel. 662063).

## Doopseltoediening

Op zondag 10 maart om 13.00 uur wordt het doopsel toegediend.

De voorbereidingsavond is donderdag 21 februari om 20.00 uur in Kerkdriel.

## Eerste H.Communie 2013

21 april 2013: Presentatieviering met pastor Stefan Schevers.

26 mei 2013: Eerste H.Communie met pastoor Ben van Bronckhorst.

22 juni 2013: Naviering (zaterdagavond).

## Personalia

### *Overleden*

22 september: Harrie Brekelmans (84 jaar), weduwnaar van Corry Brekelmans- Goesten.

1 oktober: Harry Bogers (84 jaar) weduwnaar van Willy Bogers - van der Donk.

7 oktober: Netje van Sonsbeek - van der Doelen (85 jaar) weduwe van Eduard van Sonsbeek.

### *Geboren*

4 dec. 2011: Leentje, dochter van Els en Antoon van Oers-van Mook.

12 dec. 2011: Liesje, dochter van Faina en Gerard van Doorn-Bas.

21 maart 2012: Julian, zoon van Moniek en Marcel Toonen-Hamerlinck.



### *Getrouwd*

22 september: Mayda van Hemert en Michael Korvezee



## Jubilarissen bij ons gemengd koor

Toon Holtappels is vijftig jaar dirigent in de gemeente Maasdriel.

In september 1962 is Toon bij het Alemse gemengd koor begonnen als dirigent. Ook is Toon nog ongeveer zeven jaar dirigent geweest in Velddriel. Nog steeds is Toon, die de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt, dirigent van het gemengd koor.

Daarnaast heeft Toon Holtappels het jongerenkoor "Horizon" en het kinderkoor "Toontje hoger" gedirigeerd. Jaarlijks staat Toon ook nog voor het KBO-koor. Enkele jaren geleden werd hij pauselijk onderscheiden met de Pro Ecclesia et Pontifici.

Toon, bedankt voor al die muzikale jaren dirigerend voor de verschillende koren. We wensen je veel geluk en gezondheid toe en hopen je nog lang als dirigent te hebben.

Cor Steenbekkers, de enige tenor in het Alemse gemengd koor, is meer dan veertig jaar lid.

Ook Cor bedanken wij voor al die jaren dat hij zich ingezet heeft voor het Alemse koor. We hopen dat hij in goede gezondheid nog lang bij het koor mee kan zingen.





## Pro Ecclesia et Pontifice

### *Verlening*

De onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice wordt verleend aan personen die minimaal 45 jaar oud zijn en zich minstens 25 jaar op bijzondere wijze in lokaal verband inzetten voor Kerk en samenleving.

Vroeger werd deze onderscheiding verleend voor bewezen trouw en goede diensten jegens de Kerk en de Paus.

### *Versierselen*

Aan de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice is een erekruis in goud, hangend aan een lint in de pauselijke kleuren geel-wit verbonden. Opvallend is de moderne vormgeving.

Oorspronkelijk werd deze onderscheiding zowel in brons, zilver en goud verleend en was het lint rood met aan weerszijden smalle geelwitte banen, maar paus Pius X bepaalde in 1908 dat het voortaan alleen in goud verleend zou worden en hangend aan het lint in de huidige kleuren. Ook was het kruis vroeger van een andere vorm, te weten een maltezerkruis met een medaillon in het centrum.

### *Geschiedenis*

De onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice is ingesteld door Paus Leo XIII op 17 juli 1888 als herinneringsmedaille ter gelegenheid van zijn gouden priesterjubileum. Sinds 1898 wordt deze onderscheiding permanent verleend.





Gedicht dat is gemaakt in 1950 door Willem van Boxtel.  
Dit gedicht hangt op het kerkkoor in de H. Hubertuskerk in Alem.



## H. Willibrordusparochie

Kerkstraat 2  
5324 AG Ammerzoden  
telefoon 073 - 599 12 15  
e-mail:  
willibrordusparochie@xs4all.nl  
bankrekening 10.26.01.178

secretariaat idem, bereikbaar  
op maandag van 08.00 tot 12.00  
en op dinsdag t/m vrijdag  
van 10.00 - 17.00 uur

intenties idem

## Doopviering

Zondag 13 januari, 3 maart en 5 mei zijn de doopzondagen. De tijden zijn om 13.00, 13.45 en 14.30 uur. (evt. 15.15 uur).

Vorbereidende gesprekken: 27 december, 21 februari, en 25 april om 20.00 uur te Kerkdriel.

## Eucharistievieringen in Zonnelied en Lindeboom

- vrijdag 18 januari
- vrijdag 15 februari
- vrijdag 15 maart

Pastor Stefan Schevers gaat voor.  
De vieringen beginnen steeds:

- Zonnelied om 14.30 uur
- Lindeboom om 16.00 uur

## Gezinsviering

Maandag 24 december om 19.00 uur is er weer een gezinsviering in onze kerk.

Deze avond is een heel bijzondere avond. Wij gaan de geboorte van Jezus vieren. Het Kerstverhaal wordt verteld en uitgebeeld door een aantal kinderen van groep 4. Ons kerstkindje is dit jaar: Emma van Berkel.



Tijdens het kerstspel en de viering zingt kinderkoor "Da Capo" en speelt het opleidingsorkest van fanfare Sint Caecilia. Natuurlijk gaan we ook samen bidden.

Iedereen is van harte uitgenodigd.

*De werkgroep gezinsvieringen, Riet, Coleta, Meggie en Henny, de pastores, dirigente Heidi, organiste Rosita, alle kinderen van het kinderkoor en onze koster Tini wensen u allen heel mooie Kerstdagen en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar.*

De daarop volgende gezinsviering is op 19 januari. In deze viering zullen de kinderen die op 14 april hun Eerste H. Communie doen, zich aan de parochiegemeenschap voorstellen.





## Bijzondere vieringen

24 december	19.00 uur	Gezinsviering; "Da Capo"
24 december	22.00 uur	Nachtmis; Gemengd koor
25 december	09.30 uur	Kerstviering; Herenkoor
31 december	19.00 uur	Viering Oudjaar; Gemengd koor
09 februari	19.11 uur	Carnavalsviering; "Da Capo"
13 februari	12.00 uur	Aswoensdagviering
16 maart	19.00 uur	Vormselviering; eigen koor
19 maart	13.30 uur	KBO-viering; Dameskoor

## Personalia

### *Geboren:*

20 okt. Emma, zusje van Bas en dochtertje van Coen en Hanneke van Berkel.

*Van harte gefeliciteerd.*

### *Gedoopt op 4 november:*

Viggo, zoontje van Erwin van Zon en Dorethé Dekkers.

Maxime, dochtertje van Sjors Pennings en Marjoleyn Goesten.

Brandi, dochtertje van Mark Hooijmans en Sandra Postma.

Luca, zoontje van Jack Swart en Marijke Veldkamp.

*Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen,  
die kunnen geloven, hopen en liefhebben.*



### *We hebben afscheid moeten nemen van:*

08 september: Wout van den Oord in de leeftijd van 67 jaar.

15 oktober: Toon Roeters in de leeftijd van 54 jaar.

20 oktober: Diet van Hezik-van Hemert in de leeftijd van 94 jaar.

*Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe.*



## Gerarduskalender

Te koop op de pastorie. Prijs € 5,95

## Kerk open

Op Eerste Kerstdag is onze kerk vanaf 09.30 uur tot ca 17.00 uur open.

U bent van harte welkom om met uw kinderen of kleinkinderen onze mooie kerststal te bezoeken.

## Nadine, bedankt

Nadine van Zeelst heeft te kennen gegeven na de Kerstvieringen te stoppen met misdienen.

Nadine, héél hartelijk dank voor je inzet en enthousiasme tijdens de verschillende vieringen in al die jaren en succes met alles.

---

## De hemel op stellen

Zondag 6 januari in Kerkdriel: Kerstmusical door kinderen en jongeren van onze Bommelerwaard. Eenmalige voorstelling, alleen te zien in de Kreek op zondag 6 januari na de gezamenlijke H. Mis van 10.00 uur.

*Toegang gratis,  
iedereen welkom!*



## Oudjaar – Nieuwjaar

*Goede God,  
een jaar is weer voorbij.  
Wij denken aan Uw goedheid  
aan al die voorbije dagen,  
aan de vele mensen  
die ons gelukkig hebben gemaakt.  
Aan de vele momenten  
waaraan wij vreugde hebben beleefd.  
Aan de vele lieve attenties die wij van U  
en zoveel mensen mochten ondervinden....*

*Dank, Heer God om Uw liefde  
die wij niet kunnen missen en  
waardoor wij ons zo klein weten.  
Om de genegenheid van anderen,  
om de mogelijkheid onze krachten  
in dienst te stellen van onze medemensen.*

*Verdriet, pijn en moeilijke dagen  
zijn niet uitgebleven  
en toch is dit voorbije jaar  
een jaar van vreugde  
en van vrede geweest  
de moeite waard om te leven.*

*Om dat alles Heer,  
zeggen wij U dank  
honderdvoudig dank.  
En wij vragen Uw zegen  
over 2013.*

*Voor allen die dit lezen een zegenrijk jaar!*



## Een bezoek aan de kerk

De RK Basisschool De Schakel besteedde de afgelopen maand tijdens de catecheselessen extra aandacht aan "DE KERK". Daarvoor werd een bezoek gebracht aan onze Willibrorduskerk. Twee leerkrachten, Piet van den Akker en Ad de Vaan, die overigens op dit moment thuis zit vanwege gezondheidsproblemen, kaartten dit aan bij de Beheerscommissie. Samen werd daarna de organisatie van een "bezoek aan de kerk" door meer dan 300 kinderen, van de kleuterafdeling tot en met de kinderen van groep 8, georganiseerd.

Als rondleiders in de kerk traden op Piet van den Akker, José Volleman, Ad Arts-Roeters en Bart van Helvoort. De laatste drie zijn allen oud-leerkrachten van De Schakel. Gezamenlijk is er in de pastorie een plan de campagne opgesteld. De doelstelling van het geheel was er voor te zorgen dat de kinderen, als ze met Kerstmis of tijdens een andere gelegenheid in de kerk komen, daar niet meer als "vreemden" rondlopen.

Voor de meesten is het moment van de uitreiking van de Eerste H. Communie het enige bewuste moment dat ze in het kerkgebouw aanwezig zijn. Daarom werden allerlei zaken die

met het kerkgebouw van doen hebben, tijdens de rondleiding extra belicht. Er werd gekeken naar de biechtstoelen, naar de kruisweg, naar het altaar, naar het tabernakel (dat trouwens nog door de kinderen in de vijftiger jaren bij elkaar is gespaard), naar de beelden, de Antonius- de Maria- en de doopkapel.

Speciaal werd er bij alle groepen gewezen op het in glas en beton opgetrokken roosvenster met afbeeldingen die gaan over leven van Maria, boven de ingang van de kerk. Onder de rondleiding werd er van alles uitgelegd over allerlei zaken die met de "KERK" te maken hebben. Honderden vragen werden beantwoord. Op school was er na het bezoek nog een opdracht. De kinderen moesten een eigen roosvenster gaan maken.

Wij zijn nog zeer benieuwd naar de resultaten.



Een aantal kinderen poseert samen met de rondleiders op de trappen van de kerk



## Vrijwilligersavond

Op zaterdag 10 november 2012 werden de vrijwilligers van de Ammerzodense Willibrordusparochie in het zonnetje gezet. Om 19.00 uur was er een indrukwekkende viering in de kerk. Pastor Bertus Bus ging voor en het kinderkoor Da Capo zorgde voor de muzikale omlijsting. De inhoud van de preek van pater Bus zal nog lang bij de aanwezigen in de gedachten blijven.

Daarna vertrok het gehele gezelschap naar partycentrum "De Weesboom", waar de beheerscommissie een vrolijke avond in petto had. Allereerst zorgden de zangertjes van Da Capo, onder leiding van het enthousiaste duo Heidi van den Oord en Rosita Kiselova, voor een spetterende avondopening. Met een lekker glas limonade en een snoepzak gingen de zangertjes daarna naar huis.

Het roer werd overgenomen door Frie Aarts met zijn Vocalgroup Harmony. Deze groep, bekend vanwege de prachtige zang tijdens vele eucharistievieringen, liet zich deze keer van een andere kant horen. Meezingers uit alle talen zorgden voor een ontspannen en vrolijke avond. De zang werd een aantal keren onderbroken. Allereerst door een drietal toneelspelers. Een zogenaamde pastor Stefan Schevers ontving de H. Willibrordus en de H. Franciscus.

Daarna werd de parochiaan van het jaar 2012 bekend gemaakt. Een totaal verraste Engelen van de Oord (lid van de pastoraatsgroep) kwam naast Ruud van Osch, directeur van de R.K. Basisschool De Schakel te staan. Niet Ruud had het Willibrordusbeeldje verdiend, maar zijn instituut. Het is dit jaar namelijk precies honderd jaar geleden dat de zusters Franciscanessen begonnen met het geven van katholiek onderwijs. Ruud legde na zijn verkiezing uit hoe heden ten dage omgegaan wordt met het katechese-onderwijs.



Na weer een optreden van Harmony reikte Frans van den Oord, de voorzitter van de beheerscommissie, het eerste exemplaar van het boek *Eigen geluiden uit de Ammerzodense Willibrordusparochie* uit aan de samensteller Bart van Helvoort. De titel verwijst naar de naam van het voormalige parochieblad. In het boek staan 62 artikelen met allerlei wetenswaardigheden uit de geschiedenis van de Ammerzodense parochie, een parochie die meer dan 350 jaar bestaan heeft.

Alle vrijwilligers ontvingen op deze avond als blijk van waardering voor hun inzet dit boek. Voldaan gingen ze naar huis. Sommigen gingen thuis aan het lezen. Wij hoorden dat er een was die 's nachts om drie uur nog zat te lezen!!!



## *H. Willibrordusparochie*

Kon. Wilhelminastraat 4  
5321 TC Hedel  
telefoon 073 - 599 12 16  
e-mail:  
parochiewerkgroepHedel@gmail.nl  
bankrekening 32.60.01.727

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie  
of telefonisch opgeven bij Bets  
de Goeij 073 - 5993595

## *Beste mensen van de parochie Hedel,*

Op zondag 6 Januari 2013, Openbaring des Heren, is er in Hedel geen viering. Er is dan een gezamenlijke viering voor de hele nieuwe parochie in Kerkdriel. Om 10.00 uur is de startviering van onze nieuwe Francisclusparochie.

De viering wordt opgeluisterd door de gezamenlijke koren van de zeven parochies en voorganger is dan mgr. Mutsaerts.

Hopelijk ziet iedereen een kans om aanwezig te zijn.

*Dus zondag 6 januari 2013 om 10.00 uur in Kerkdriel.*

## Personalia

### *Overleden*

Piet (Petrus Antonius) van der Schoot is overleden op 6 oktober 2012 in de leeftijd van 88 jaar. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2012 in onze kerk.

*Moge hij rusten in de vrede van de Heer.*

### *Gedoopt*

Door het Sacrament van het Doopsel werden in onze gemeenschap opgenomen:

Op 7 oktober 2012:  
Mila Jansen en Claire Merkx

Op 2 december 2012:  
Lotte van der Linden

*Dat zij mogen opgroeien tot ware  
getuigen van ons geloof.  
Ouders, van harte proficiat!*

## Geplande doopvieringen

zondag 3 februari 2013  
13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur

zondag 7 april 2013  
13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur

Vorbereidend gesprek in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B:

donderdag 24 januari 20.00 uur  
donderdag 21 maart 20.00 uur



## Parochie-agenda

Woensdag	12 december	09.00 uur:	kerkwerken
		15.00 uur:	ouderenviering
Maandag	24 december	19.00 uur:	Kerstviering met koor
Dinsdag	25 december	11.00 uur:	Kerstviering met koor
		14.30 uur:	Kinderkerst-in
maandag	31 december	19.30 uur:	Oudejaarsviering met koor
zondag	6 januari	11.00 uur:	geen viering
woensdag	9 januari	15.00 uur:	ouderenviering
zaterdag	12 januari	19.00 uur:	eucharistieviering
zondag	13 januari	11.00 uur:	geen viering
woensdag	16 januari	09.00 uur:	kerkwerken
donderdag	24 januari	20.00 uur:	voorbereidingsavond doop
zondag	3 februari	11.00 uur:	viering met koffie drinken
		13.00 uur, 13.45 uur, 14.30 uur:	doopviering
Zaterdag	9 februari	19.00 uur:	eucharistieviering
Zondag	10 februari	11.00 uur:	geen viering



## Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdagmiddag 12 december om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenviering zal zijn op woensdag 9 januari 2013.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (5991216) of naar Bets de Goeij (5993595); dan wordt dat geregeld!

Ook u bent bij die viering van harte welkom!

## Kinderkerst-in in Hedel

Op Eerste Kerstdag (dinsdagmiddag) om 14.30 uur, is in onze kerk een kinderkerst-in. Iedereen is welkom, kinderen, moeders, papa's, oma's en opa's, en ieder die het leuk vindt om naar het kerstverhaal te kijken dat wordt gespeeld door kinderen.

De kinderen spelen voor herders, engelen en Maria en Jozef.

Samen zingen we dan bij de Kerststal, en lopen door de kerk met mooie versierde stokken.



## Jonathan bij de kribbe, een kerstverhaal

Samen met de herders komt Jonathan de stal van Bethlehem binnen. Jonathan is een jongen van acht jaar. Hij kijkt het Kindje aan en het Kindje Jezus kijkt hem ook aan. Jezus kijkt hem diep in zijn ogen. Jonathan is helemaal overdonderd. Alle kou verdwijnt uit zijn lijf. Hij voelt zo'n warmte en liefde van het Kindje Jezus uitgaan! Maar plots schieten Jonathan's ogen vol tranen.

*"Waarom huil je?"* vraagt Jezus.



*"Ik heb niets voor Je meegebracht. De herders brachten honing mee en melk. Maar ik heb niets bij me."*

*"En toch",* zegt Jezus, *"kun je Mij iets geven."*

Het gezicht van Jonathan bloost van blijdschap en hij zegt: *"Ik zou Je graag het mooiste geven dat ik heb."*

Jezus zegt: *"Ik zou graag drie dingetjes van je willen."*

Maar Jonathan is Jezus al voor en biedt Hem het beste aan dat hij heeft. *"Mijn gameboy, mijn elektrische trein en mijn mooiste boek, dat met die prachtige plaatjes."*

*"Nee",* zegt Jezus, *"dat alles heb ik niet nodig. Daarom ben ik niet in de wereld gekomen. Ik verlang iets heel anders van jou."*

*"Wat dan?"* vraagt Jonathan. Dat wilde hij wel eens weten.

*"Geef Mij je laatste opdracht die je op school moest maken",* vraagt Jezus heel zachtjes, zodat niemand anders het kan horen.

Jonathan schiet overeind, komt dicht, heel dicht bij de kribbe en fluistert op zijn beurt: *"Maar, Jezus, de meester heeft er een grote streep doorheen gezet. Ik moet het opnieuw gaan maken. Dat kan ik toch niet geven."*

*"Ja, juist daarom vraag ik het."*

*"Maar waarom?"* vraagt Jonathan.

*"Geef Mij altijd alles wat je niet goed lukt in je leven. Beloof je dat?"*

*"Euh, ja, ik wil wel",* antwoordt Jonathan.

*"Ik wil graag nog een tweede geschenk van jou",* zegt Jezus. *"Geef mij je ontbijtbord."*



*“Maar, ik heb het gebroken vanmorgen?!”*

*“Breng Mij wat je hebt gebroken en breng Mij alles wat gebroken is in je leven. Ik zal het weer maken. Wil je Mij dat geven?”*

*“Ja, heel graag. Als U dat wilt, zal ik U ook dat geven.”*

*“En nu”, zegt Jezus, “heb ik nog een derde wens. Breng Mij ook het antwoord dat je aan je moeder hebt gegeven, toen zij je vroeg hoe het kwam dat je bord stuk was gegaan.”*

Oei, wat nu? Jonathan is helemaal van zijn stuk. Met zijn hoofd op de rand van de kribbe begint hij hartverscheurend te huilen, zo groot is zijn verdriet. *“Ik heb... ik heb... ik heb...”* Jonathan kan bijna niet spreken en krijgt het niet over zijn lippen... *“Ik heb gezegd dat het ontbijtbord op de grond was gevallen en dat het de schuld was van mijn zusje. Maar eigenlijk had ik het zelf van de tafel geduwd, want ik was heel boos.”*

*“Breng Mij ook al je leugens, je jaloersheid, alles waarvan je denkt dat het niet goed is”, zegt Jezus. “Als je met dat alles bij Mij komt, neem ik je in mijn armen. Ik zal je troosten en helpen. Ik hou zoveel van je. Ik wil er altijd voor jou zijn. Bij wat je goed doet en bij wat je fout doet. Wil je Mijn geschenk aanvaarden?”*

Jonathan weet niet wat hij hoort en wordt er helemaal blij van. Tsjonge, wat goed zeg dat Jezus zo dicht bij hem kan zijn!

*“Bedoelt U dat U voor altijd bij mij zult zijn?”* vraagt Jonathan.

*“Ja, Jonathan, voor altijd!”*







## Kerk dicht in Hedel

### *Ingezonden brief*

Een aantal kerken in de Bommelerwaard wordt op last van het bisdom gedwongen hun deuren te sluiten. Zo is het plan om ook onze H. Willibrorduskerk te sluiten per 1 juli 2013. Hulpbisschop Mutsaerts en Vicaris Van den Hout zijn beide verantwoordelijk voor de fusies en de kerksluitingen in het bisdom. Deze heren gaan als een stoomwals door het kerkelijk landschap van de Bommelerwaard, geen rekening houdend met emotionele gevoelens van parochianen en vrijwilligers. Immers de kerk is toch



### van de lokale geloofsgemeenschap?

De opgedrongen fusie is een versnelde afbraak van de lokale geloofsgemeenschap.

Een afvaardiging van het bisdom heeft onlangs een toelichting gegeven op de voorgenomen kerksluitingen in een bijeenkomst in Rossum. Na een lang betoog over financiële zaken, was er nog slechts een half uur over voor de aanwezigen om vragen te stellen en hun gevoelens te uiten. Volwassen mensen zijn hier als kleine kinderen behandeld. Vol teleurstelling en met onbeantwoorde vragen keren de aanwezigen huiswaarts. Dit

getuigt van weinig respect en inlevingsvermogen van de afgevaardigden van het bisdom. Deze bijeenkomst is een bevestiging dat de kerk een priesterkerk wordt, waarin de lokale geloofsgemeenschap een ondergeschikte rol speelt. De kerkgangers zijn slechts figuranten.

Een rijke geschiedenis van het katholieke leven in Hedel dreigt verloren te gaan. Een kapelfunctie zou een mooie geste zijn naar de parochianen tot het moment dat het kerkgebouw daadwerkelijk wordt verkocht. Helaas wordt ook dit verzoek door vicaris Van den Hout volledig genegeerd. Het is onbegrijpelijk en onacceptabel dat nabestaanden moeten uitwijken naar

een andere kerk om vervolgens langs de gesloten kerk in Hedel hun dierbare naar de begraafplaats te begeleiden.

Heren van het bisdom, neem de mensen serieus, neem uw verantwoordelijkheid!

Zou het niet mooi zijn als er bij de begraafplaats een kapel komt met onder andere ons Mariabeeld uit respect voor onze (groot)ouders die de kerk in Hedel na de oorlog hebben opgebouwd?

*Hans van Bommel*



## zaterdag 15 december

19.00 Ammerzoden Euch SSch

## 16 december - 3e zondag vd Advent

9.30 Velddriel WoCo MvLi

9.30 Rossum WoCo JVri

9.30 Alem Euch SSch

11.00 Hedel Euch BvBr

11.00 Kerkdriel Euch SSch

11.00 Zaltbommel WoCo JVri

## zaterdag 22 december

19.00 Alem Euch BBus

19.00 Velddriel Euch RvdH

## 23 december - 4e zondag vd Advent

9.30 Ammerzoden Euch SSch

9.30 Rossum Euch BBus

11.00 Hedel WoCo JVri

11.00 Kerkdriel Euch SSch

11.00 Zaltbommel Euch BBus

## maandag 24 december

17.00 Kerkdriel WoCo JVri

17.30 Leyenstein Euch RvdH

19.00 Ammerzoden WoCo JVri

19.00 Hedel Euch BBus

19.00 Velddriel Euch RvdH

19.30 Rossum Euch SSch

21.00 Alem WoCo JVri

22.00 Ammerzoden Euch RvdH

22.00 Kerkdriel Euch SSch

22.00 Zaltbommel Euch BBus

## dinsdag 25 december - 1e Kerstdag

9.30 Alem Euch BBus

9.30 Ammerzoden Euch SSch

9.30 Rossum WoCo JVri

9.30 Velddriel Euch RvdH

11.00 Hedel Euch SSch

11.00 Kerkdriel Euch BBus

11.00 Zaltbommel Euch RvdH

## woensdag 26 december - 2e Kerstdag

11.00 Kerkdriel Euch BBus

## zaterdag 29 december

17.30 Leyenstein WoCo JVri

19.00 Alem Euch BBus

## zondag 30 december - Heilige Familie

9.30 Ammerzoden WoCo JVri

9.30 Rossum WoCo wa

9.30 Velddriel Euch BBus

11.00 Hedel WoCo JVri

11.00 Kerkdriel Euch BBus

11.00 Zaltbommel Euch SSch

## maandag 31 december

18.00 Velddriel Euch BvBr

19.00 Ammerzoden WoCo JVri

19.00 Kerkdriel Euch RvdH

19.30 Hedel Euch BBus

## di 1 januari - Maria Moeder van God

11.00 Zaltbommel Euch BBus

## zondag 6 januari - Driekoningen

10.00 Kerkdriel Euch RMut  
oprichtingsviering saerts

## zaterdag 12 januari

17.30 Leyenstein Euch BBus

19.00 Hedel Euch SSch

19.00 Rossum Euch BBus

## zondag 13 januari - Doop van de Heer

9.30 Alem WoCo JVri

9.30 Ammerzoden Euch BBus

9.30 Velddriel Euch SSch

11.00 Kerkdriel Euch BBus

11.00 Zaltbommel Euch SSch

## zaterdag 19 januari

17.30 Levenstein WoCo JVri

19.00 Ammerzoden Euch BBus

## zondag 20 januari

9.30 Alem Euch SSch

9.30 Rossum WoCo JVri

9.30 Velddriel WoCo MvLi

11.00 Hedel Euch BvBr

11.00 Kerkdriel Euch SSch

11.00 Zaltbommel WoCo JVri

## zaterdag 26 januari

17.30 Leyenstein Euch BBus

19.00 Alem Euch BBus

19.00 Velddriel Euch BvBr

## zondag 27 januari

9.30 Ammerzoden Euch SSch

9.30 Rossum Euch BBus

11.00 Hedel WoCo JVri

11.00 Kerkdriel Euch SSch

11.00 Zaltbommel Oecu BBus

## za 2 februari - Opdracht van de Heer

17.30 Leyenstein Euch SSch

19.00 Zaltbommel Euch BBus

## zondag 3 februari - Heilige Blasius

9.30 Alem Euch BBus



9.30 Ammerzoden	WoCo	wa
9.30 Rossum	Euch	SSch
9.30 Velddriel	Euch	BvBr
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Oecu	SSch

### zaterdag 9 februari - Carnaval

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Hedel	Euch	SSch
19.00 Rossum	Euch	BBus
19.11 Ammerzoden	WoCo	JVri

### zondag 10 februari - Carnaval

9.30 Velddriel	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.11 Zaltbommel	Euch	BBus

### woensdag 13 februari - Aswoensdag

19.00 Velddriel	Euch	BvBr
-----------------	------	------

### zaterdag 16 februari

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Euch	SSch

### zondag 17 februari

9.30 Alem	Euch	SSch
9.30 Rossum	WoCo	JVri
9.30 Velddriel	WoCo	MvLi
11.00 Hedel	Euch	BvBr
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

### zaterdag 23 februari

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Alem	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	BvBr

### zondag 24 februari - Heilige Matthias

9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Rossum	Euch	BBus
11.00 Hedel	Euch	BvBr
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus

### zaterdag 2 maart

17.30 Leyenstein	Euch	SSch
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

### zondag 3 maart

9.30 Alem	Euch	BBus
9.30 Ammerzoden	WoCo	wa
9.30 Rossum	Euch	SSch
9.30 Velddriel	Euch	JVri
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch

### zaterdag 9 maart

17.30 Levenstein	Euch	BBus
19.00 Hedel	Euch	SSch
19.00 Rossum	Euch	BBus

### zondag 10 maart - Zondag Laetare

9.30 Alem	WoCo	JVri
9.30 Ammerzoden	Euch	BBus
9.30 Velddriel	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
11.00 Zaltbommel	Euch	SSch

### zaterdag 16 maart

17.30 Levenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Vormsel	AHurk

### zondag 17 maart - St. Patricks Day

9.30 Alem	Euch	SSch
9.30 Rossum	WoCo	JVri
9.30 Velddriel	WoCo	MvLi
11.00 Hedel	Euch	BvBr
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

### zaterdag 23 maart

17.30 Levenstein	Euch	BBus
19.00 Alem	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer

### zondag 24 maart - Palmzondag

9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Rossum Maasdiikkerk	Oecu	BBus
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	Oecu	BBus

### Soorten vieringen

Euch	= eucharistieviering
WoCo	= woord- en communieviering
Oecu	= Oecumenische gebedsviering

### Voorgangers

RvdH	= pastoor R. van den Hout
BBus	= pastor B. Bus ofmcap
SSch	= pastor S. Schevers
JVer	= emeritus pastor J. Verhoeven
BvBr	= emerituspastoor B. van Bronkhorst ofm
JVri	= pastoraal werker J. Vriesema
MvLi	= Margriet van Lith
Wg	= Werkgroep

*Wijzigingen voorbehouden. Zie ook:  
www.katholiekbommelerwaard.nl*



(vervolg van pagina 9)

Het lijkt wel of we de moed missen om over onze muren heen te kijken; want waar gaat het tenslotte om? Het gaat om het geloof in Jezus Christus en diens boodschap van liefde en barmhartigheid. Jezus zegt zelfs dat, **wie God boven alles liefheeft en de naaste als zichzelf, de hele wet heeft vervuld.**

Waar is dan het belang van rechtzinnigheid in de leer? Dat wordt kennelijk door Jezus als minder geacht. In deze zware periode zouden we de rijen moeten sluiten in een sterkere oecumene. We zouden kerken kunnen delen, we zouden samen vieringen kunnen houden, catechese verzorgen en gespreksgroepen organiseren en - niet het minst - diaconaal werk kunnen delen: ziekenbezoek, e.d. Dat zou ons allen rijker maken. Dat zou ons aan inzicht en begrip doen groeien, zou ons geestdriftiger kunnen maken voor de boodschap die we hebben, voor onze visie op mens en wereld.

Zeker zijn we ons wel bewust van de huiver hoog en laag in onze kerk voor oecumene, maar die moeten we onderzoeken. De omstandigheden nopen ons tot on-orthodoxe (een mooi woord in dit verband!) maatregelen.

Er is een Bijbeltekst die deze opvatting sterk ondersteunt: Paulus schrijft in zijn eerste Brief aan de

Korintiërs hoofdstuk 1: 'Als Christus maar gepredikt wordt, daarin verheug ik mij.' Zeker, de ene riep: Ik ben van Paulus, de ander: Ik ben van Petrus, een ander: Ik van Barnabas. Die eerste verkondigers zullen zeker in die tijd niet allemaal even rechtzinnig geprekeerd hebben; er bestond nog niet eens rechtzinnigheid. Niks daarvan, roept Paulus uit: Als Christus maar gepredikt wordt. En om er ten slotte nog een tekst uit de H. Schrift aan toe te voegen: 'Wie met Christus zijn gedoopt, zijn dan geen Judeeër of Helleen, geen dienstknecht en geen vrije, geen mannelijk en vrouwelijk, allen zijt ge immers één in Christus Jezus.' (Gal 3, 27-28) Ik zou eraan willen toevoegen: 'geen protestant, geen katholiek!'

Al onze geloofsgenoten van hoog tot laag zou ik met klem willen vragen over hun eigen schaduw heen te springen en de mogelijkheden die de oecumene biedt, met beide handen aan te grijpen.

Het gaat niet om kerkbezit, niet om macht, niet om protestant of katholiek, niet om rechtzinnigheid in de leer, niet om onze eer, niet om ons zelfrespect. Het gaat erom dat God wordt geprezen, Christus wordt gepredikt, dat mensen troost en bemoediging vinden en vertrouwen in de Heilige, die alle begrip te boven gaat.

*Vincent Krah*



## *H. Martinusparochie*

Hertog Arnoldstraat 57 B  
5331 XG Kerkdriel  
telefoon (0418) 634 602  
e-mail:  
info@martinusparochie.nl  
bankrekening 12.51.03.158  
secretariaat idem  
intenties idem  
spreekuur op woensdagochtend  
van 9.30 - 11.30 uur

## *Werkgroep kerkschoonmaak*

De werkgroep zoekt nieuwe leden!  
Onze kerk wordt eenmaal per  
maand 'gepoetst', op een maan-  
dagmiddag van 1 tot (ongeveer) 3  
uur, met koffie/thee na gedane  
arbeid. Dat doet een klein groepje  
dat nu eigenlijk te klein geworden  
is. Versterking is dringend gewenst.  
Wil je komen meehelpen?

Graag!!! Meld dit even op het Pa-  
rochiecentrum: 631215 (eventueel  
het antwoordapparaat inspreken).

## *Radio RTM*

Op de zondagmorgen van 9 tot 11  
vóór de Eucharistieviering in de  
Martinuskerk van 11 uur verzorgt  
Maria Piels een muzikaal verzoek-  
programma. Zij draait een grote  
verscheidenheid aan muziek; popu-  
lair klassiek en aangename luister-  
muziek.

Zij vertelt tevens wie de voorgan-  
ger is en of er een koor zingt. De  
moeite waard om eens te luisteren!

## *Gedoopt:*

21 okt. Iris Veldhuis, dochter van  
Jeroen Veldhuis en Daisy Joris en  
Jasmijn te Voert, dochter van Jan  
t.V. en Monique Ackermans;

18 nov. Rick van Overdam, zoon  
van Werner v. Overdam en Petra  
van Hinten en Dylan Broekmeulen,  
zoon van Christel Broekmeulen en  
Ronald Wijgerse.

## *Gehuwd:*

11 okt. Allard van Zijderveld en  
Carola van den Oetelaar.

## *Overleden:*

11 sep. Cornelis van Hooft, 71 jr.  
14 sep. Gerard v/d Kammen, 71  
21 sep. Thijs de Leeuw, 81  
13 okt. Lambertus Hooijmans, 97  
19 okt. Johanna Spoor-van Houten, 89  
27 okt. Frits Stehmann, 71  
28 okt. Claar van Berkel-Hooijmans, 74  
4 nov. Koosje Dikmans, 96  
5 nov. Marie van Leijden, 62  
8 nov. Gerda Wammes-Stoof, 75

## *Kerstvieringen*

Op Kerstavond is er om 17.00 uur  
een Gezinsviering door Jos Vriesema  
met Do-re-mi en om 22.00 uur een  
Eucharistieviering door kapelaan  
Schevers, met het Martinuskoor.

Eerste Kerstdag is er om 11.00 uur  
een Eucharistieviering door pastor  
Bus, met het Martinuskoor.

Tweede Kerstdag is er om 11.00 uur  
Eucharistieviering met pastor Bus.



## Alternatieve verhalen

In de tijd van de romantiek, rond 1850, komt het alternatieve kerstverhaal op. Ik heb me afgevraagd welke sociaal-culturele achtergronden dat heeft, maar ik kon daarover niets vinden. Misschien kan een of andere promovendus dat eens uitzoeken in de faculteit OO = Onnut Onderzoek.

Waarschijnlijk hebben we het oudste alternatieve kerstverhaal aan Charles Dickens te danken, *A Christmas Carol*, met in de hoofdrol de gierige Scrooge. Zonder Scrooge is kerst geen kerst, las ik ergens. Aan de basis van de kerstverhalen staat ook Hans Andersen met de tranentrekker *Het meisje met de zwavelstokjes*. In feite waren dat (door hun schildering van de armoe en het onrecht) maatschappijkritische verhalen, al bleef het harde protest achterwege.

De meesten van u hebben als kind net als ik tranen gelaten bij de kerstverhalen van Van der Hulst of Anne de Vries. De vaste ingrediënten waren: armoe, kou, sneeuw, kinderen met hun neusjes tegen de etalageruit, moeder die op kerst-

avond naar de hemel ging, een dronken vader, een verloren zoon die zich bekeerde, een brand...

Kerstverhalen te over. Er is veel kaf onder het koren. Door een overdaad aan sentimenten, kerst cliché's, een scheut moraal of vroomheid ontstaan voorspelbare verhalen die een goedkoop soort warmte verspreiden dankzij een flink pak sneeuw in het verhaal. De meeste bundels met moderne kerstverhalen hebben weinig of niets meer met hét verhaal te maken.

Ook de armoede is verdwenen. Ze gaan over ons soort rijke mensen, met kerstdiners en reizen.

De verhalen uit mijn jeugd pasten bij de gewoonte van moeders uit het arbeidersmilieu en de kleine middenstand om hun kinderen mee te slepen naar verschillende kerstfeesten: de zondagsschool, het Leger der Heils, de Evangelisatie - want overal kregen ze een sinaasappel, wat kleding en een kerstboekje.

*Jan de Jongh (emeritus studenten-  
pastor Universiteit Twente)*





## Vieren

Begin november vonden er twee bijzondere vieringen plaats.

### *2 november Allerzielen*

Allerzielen is de dag dat we onze dierbaren herdenken, een traditie die steeds meer aandacht krijgt in de samenleving. Gedenken, in een plechtige Eucharistieviering waarin pastor Schevers voorging en welke door het Martinuskoor werd omlijst met mooie passende liederen. Een naam genoemd, een kaars ontstoken voor alle overledenen in onze parochie, waarna het gedachteniskruisje werd uitgereikt.



### *11 november Gezinsviering met thema St. Maarten*

Zondag 11 november vond in onze kerk de gezinsviering plaats. Deze stond, hoe kan het ook anders, geheel in het teken van St. Maarten, een wonderlijke bisschop. Pastor Bertus Bus ging voor, Do-Re-Mi zong en door de werkgroep gezinsviering was een mooie viering voorbereid.

Er was een lampionoptocht door de kerk en er werd gebeden "dat wij een lichtje mogen zijn voor alle mensen die in het duister leven". Ook aan het samen delen werd aandacht besteed; een aantal kinderen bracht een gevulde schoendoos naar het altaar voor de gelijknamige actie welke dezelfde week plaatsvond. De viering was heel inspirerend en verstaanbaar voor kinderen.

Het verhaal over Martinus, die zijn mantel deelde, werd naar deze tijd gebracht. Het werd nog eens duidelijk in de slotgedachte waarvan hier een klein gedeelte:

*Eens deelde Martinus, Romeins soldaat en fier te paard een bedelaar zijn mantel - zo wordt het ons verhaald - Delen en niet heersen, verdelen - delen en niet heersen. Martinus leert ons geven - van harte aan elkaar.*

Een mooie viering klonk het van alle kanten.



## Kerstmis in oktober

Iets moois, het komt soms zomaar op je pad.

Nee, je zag nog geen kerstbal of stal, gelukkig maar. En toch als we nu spreken over hoop, menselijke warmte, en toekomst, denk je terug aan die dag in oktober. Je bent aan het kleding passen en ontmoet een behulpzame verkoperster. Er komt een vlotte jongeman met rugzak naar haar toe en met een "Dag mam, ik ben er weer" is de begroeting, kort en bondig.

In Parijs was hij voor school of werk. Een hand tovert uit de rugzak een zilveren hangertje dat zomaar op tafel wordt gelegd. "Hier mam, voor je meegebracht. Mooi hè?" Ze hoefde het niet uit te pakken, want er zat geen papier om. Maar de mooiste verpakking kon aan dit gebaar niets toevoegen.

Onder het oog van twee vreemde mensen laten zien hoeveel je om je moeder geeft. Zeventien, achttien misschien, niks stoer doen of groothouderij, gewoon jezelf durven zijn, dat is het wat er gebeurde. Gebeurde, in een wereld die bol staat van geweld, waar vrede soms ver te zoeken is en criminaliteit tot bijna aan je huisdeur komt. Gelukkig er is ook nog veel goed nieuws dat te veel wordt ondergesneeuwd.

R.C.

## Afscheid van een trouwkoorlid

Na de H. Mis op zondag 18 november verzochten pastor Schevers en Gien Lentjes de totaal verbouwde Truus Weijgengangs, die nietsvermoedend naast haar man Chris in de kerk zat, om even naar voren te komen.

Er was een goede aanleiding, want Truus heeft onlangs besloten niet langer in het koor mee te zingen, omdat haar stem dit niet meer toelaat. Er werd teruggekeken op de ruim 40 jaar dat zij als zanger aan het koor verbonden was; maar bovendien als organisator van de jaarlijkse uitgaansdag, lid van het bestuur, solist tijdens speciale optredens, o.a. in Parijs, waar het koor een uitvoering heeft gegeven.

Kortom, niet zo maar een lid, maar een vrouw die altijd iets meer deed en ook haar zegje deed! Alle reden voor het bestuur om Truus tot buitengewoon erelid van het koor te maken.

*Truus, bedankt voor je tomeloze inzet!*







## Gevraagd helpers voor 2013

*Regeren is vooruitzien*

Dat doen wij als MOV-groep reeds naar de Vastenaktie van 2013. In Kerkdriel houden we nog steeds het huis-aan-huis ophalen van de Vastenaktiebijdrage, d.m.v. het aloude vastenzakje, in ere.

Hiertoe vinden wij gelukkig nog steeds een groot aantal mensen bereid. Daar zijn we best trots op en blij mee. We moeten echter ieder jaar zoeken naar nieuwe mensen, mensen die hier aan mee willen werken. Wanneer u dit leest en de derde wereld een warm hart toedraagt, geef u dan op om een wijkje te lopen. Een briefje naar het parochiecentrum, of telefoontje naar Maria de Groot 631678, Riet Corten 631677. Mail: [theoemaria@hotmail.com](mailto:theoemaria@hotmail.com) of [rietcorten@gmail.com](mailto:rietcorten@gmail.com)

## Woordelijk

*Mensen staan borg voor de mantelzorg. Mensen die spontaan op ziekenbezoek gaan. Mensen aan het werk op hun plek in de kerk. Mensen zetten zich in voor vriend en vriendin. Mensen staan garant al jaren collectant. Mensen maken zich sterk in het ontwikkelingswerk. Mensen geven gehoor ze staan ervoor. Mensen ... niet apart luisteren naar hun hart.*

Bron: Mediapastoraat RKK/KRO

## Weer naar India

Bericht van Thea Eeuwijk, van de Stichting Lysaya.

Graag wil ik even vertellen dat wij, Thea en Leo, Angela, onze dochter en kleindochter Alya, op 1 januari weer naar India gaan. We gaan daar een toilet en wasgelegenheid realiseren in de plaats waar we ook een school hebben gebouwd. Verder kijken we welke scholen in die buurt er het hardst aan toe zijn om opgeknapt te worden, en anders nieuwbouw noodzakelijk is.

We hebben goede sponsors gehad en dan kun je weer wat gaan doen; daar gaan we voor!! Als we terug zijn horen jullie meer van ons.



**Mensen in Nood**

## Kleding inzameling

## Mensen in nood

De inzameling van 25 en 26 oktober was weer succesvol: meer dan 750 kilo bracht u aan. De volgende actie vindt eind april / begin mei 2013 plaats. Tegen die tijd hoort u ervan. Bewaar uw kleding!!

*Bedankt allemaal.*

## Mariakalender

Wilt u de Mariakalender nog bestellen? Dit kan nog bij Maria de Groot tel. 631678, mail

[theoemaria@hotmail.com](mailto:theoemaria@hotmail.com)



## HH. Martinus en Barbara- parochie

Mgr. Bekkersplein 4  
5328 CK, Rossum  
telefoon 0418-661238  
e-mail  
parochie@rossumhurwenen.nl  
bankrekening 14.46.02.857

secretariaat idem

intenties idem  
spreekuur op donderdagochtend  
van 9.30 - 11.30



❖ Zondag 6 jan - 10.00 uur  
Gezamenlijke viering in Kerkdriel  
vanwege de oprichting van de nieu-  
we Franciscusparochie.  
*In onze kerk is géén viering.*

❖ Zondag 13 jan - Doopviering

Maandag 14 jan - 14.30 uur  
Dienst voor ouderen in de paro-  
chiezaal

❖ Zondag 27 jan - 9.30 uur  
Schelpjesviering Eucharistieviering  
met pastor B. Bus

❖ Vrijdag 1 febr - 11.00 uur  
Viering in de Vaste Burcht

❖ Zondag 3 febr - 9.30 uur  
Eucharistieviering pastor Schevers  
zang Pro Musica

❖ Maandag 11 febr - 14.30 uur  
Dienst voor ouderen in de paro-  
chiezaal

*De reguliere vieringen in onze kerk  
vindt u in het overzicht van week-  
endvieringen in het midden van  
het parochieblad en op de website.*

## Bijzondere vieringen

❖ Maandag 17 dec - 14.00 uur  
Kerstviering voor ouderen in de kerk

❖ Dinsdag 18 dec - 20.00 uur  
Oecumenische Volkskerstzang mmv  
fanfare Juliana

❖ Maandag 24 dec - 19.30 uur  
Gezinskerstviering  
Eucharistieviering met pastor Sche-  
vers, mmv dameskoor Lavande en  
kinderkoor

❖ Dinsdag 25 dec - 9.30 uur  
Plechtige kerstviering met pastor  
J. Vriesema en gemengd koor Pro  
Musica

❖ Vrijdag 4 jan - 11.00 uur  
Viering in de Vaste Burcht



### *Kerstviering voor ouderen*

Maandag 17 december om 14.00 uur in de kerk. Pastor Jos Vriese-  
ma zal voorgaan; enkele koorleden  
verzorgen de zang. Na deze viering  
willen we nog gezellig samen zijn  
met een potje bingo, onder het  
genot van een kopje koffie en een  
drankje. U bent van harte welkom.

### *Volkskerstzang*

Op dinsdag 18 december om 20.00  
uur wordt er in onze kerk weer de  
Jaarlijkse Oecumenische Volkskerst-  
zang gehouden. Met medewerking  
van fanfare Juliana en onze organist  
dhr. E. Bogaerts worden gezamenlijk  
kerstliederen gezongen.

### *Kerstviering*

Maandag 24 december, op kerst-  
avond om 19.30 uur is er een ge-  
zinsviering (Eucharistieviering), door  
Pastor Schevers, met Lavande en  
het kinderkoortje. Na afloop buiten  
nog even gezellig samen zijn in spe-  
ciale kerstsfeer.

### *1e Kerstdag*

Dinsdag 25 december 9.30 uur.  
Plechtige viering door Pastor J.  
Vriese-  
ma, koor Pro Musica zal deze  
dienst opluisteren. Voor aanvang  
van deze viering zullen zij kerst-  
liedjes zingen.

### *Opening Franciscusparochie*

Op 6 januari is er in de H. Marti-  
nuskerk in Kerkdriel de gezamen-  
lijke opening van de nieuwe Fran-  
ciscusparochie. Deze viering begint  
om 10.00 uur. In de andere kerken  
zal in dat weekend geen viering  
gehouden worden. In deze viering  
zal hulpbisschop Mgr. Mutsearts  
voorgaan met medewerking van  
onze pastores. De koren van de  
verschillende parochies zullen deze  
dienst muzikaal opluisteren.

Wij hopen dat u allen aanwezig  
zult zijn, zodat er een nieuwe start  
gemaakt kan worden.

### *Schelpjesviering*

Op zondag 27 januari om 9.30 uur.  
In deze gezinsviering zullen de ou-  
ders, die het afgelopen jaar hun  
kind hebben laten dopen, met hun  
kind uitgenodigd worden om  
het schelpje, dat met het doopsel  
gebruikt is, op te komen halen.

### *Dopen*

Op zondag 13 januari is er in onze  
kerk gelegenheid om uw kind te  
laten dopen, u kunt zich aanmel-  
den bij het algemeen secretariaat  
op dinsdag- en donderdagochtend  
0418 - 632504.

**MERRY CHRISTMAS**



## Nieuws van Pro Musica

2012 was een geweldig jaar voor ons koor.

Op 6 mei mochten we ons veertigjarig jubileum vieren. Na de plechtige maar ook feestelijke Eucharistieviering werden een viertal koorleden in het zonnetje gezet. Liefst 3 dames, allen veertig jaar lid van het koor, allen alten. Slechts één heer, maar wat voor één: zestig jaar koorzanger in de koren die betrokken waren bij onze parochiekerken, ook nog eens sinds zes jaar de begeleider van het dameskoor.

Wat een geweldige deelname aan de Eucharistieviering, ook van vertegenwoordigers van andere koren in de Bommelerwaard.

De belangstelling en complimenten hebben ons geraakt. Hiervoor nogmaals onze hartelijke dank.

Wij zelf hebben het jubileum herdacht met een gezellig uitje.

Er is bijna weer een jaar voorbij. Voor de kerstviering wordt al druk gerepeteerd. Opnieuw zullen we na een vooraf-programma de mooie mis van Charles Gounod zingen en een aantal liederen die u nog nooit of al lange tijd niet meer van ons hebt gehoord.

Graag nodigen wij u uit op 25 december a.s. met ons Kerstmis te vieren.

*Ad van Lamoën*





## Eerste H. Communie 2013

In december start de voorbereiding van de Eerste H. Communie, waarvan de viering zal plaatsvinden op 19 mei 2013. Onlangs is er een brief verspreid in de groepen 3 en 4 op basisschool de Bogerd om uw kind hiervoor aan te melden.

In december starten we met de voorbereiding door een bezoek te brengen aan de kerststal van de St. Jan in Den Bosch. Aansluitend brengen we dan een bezoek aan het klooster waar pastoor Bertus Bus woont. Een erg leuk uitstapje waarin we kennismaken met elkaar.

In januari is er een avond voor de ouders/verzorgers van de communicanten in het parochiezaaltje van de kerk. Pastor Jos Vriesema begeleidt ons bij de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Zowel bij de ouderbijeenkomsten als bij de bijeenkomsten voor de kinderen is hij aanwezig.



We komen met de kinderen een aantal keren bij elkaar op woensdagmiddag. Er zijn dan allerlei activiteiten ter voorbereiding op de Eerste H. Communie. Tijdens de welkomstavond voor ouders hoort u daar meer over.

U kunt uw kind opgeven voor de Eerste H. Communie: Wij verzoeken u dan naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en emailadres aan ons door te geven op: [moniek@vanbeurdenkerkdriel.nl](mailto:moniek@vanbeurdenkerkdriel.nl)

*Met vriendelijke groet,*

*De communiewerkgroep:  
Judith Prozman,  
Moniek van Beurden,  
Carolien van Kessel,  
Claudia van Heel  
Conny Boekestijn*





## Vrijwilligersavond

Op zaterdag 3 november werd de tweejaarlijkse vrijwilligersavond gevierd.

Deze avond wordt gehouden om de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor onze parochie.

De avond begon met een viering door Pastor Jos Vriesema en zang door het koor in de kerk. Bertha van Doorn las een toepasselijk gedicht voor. Na de dienst was er een gezellige avond in dorpshuis de Kil in Hurwenen, met koffie, een hapje en een drankje. De muziek werd (vrijwillig) verzorgd door André Vervoort, zoon van een koorlid.

Er werd gedanst en zelfs de pastores kwamen (niet geheel vrijwillig) de vloer op.

En zoals altijd was er een loterij. De prijzen hiervoor waren beschikbaar gesteld door, hoe kan het ook anders, de vrijwilligers! Iedereen die iets te geven had, soms zelf gemaakt, bracht dat mee en zo ontstond er een aardige prijzenpot. Al met al was het een gezellige avond.

## Kerkbalans

In januari wordt de actie Kerkbalans gehouden.

De enveloppen worden bij U thuisgebracht, en door de lopers weer opgehaald. Wij hopen ook dit jaar op Uw bijdrage te kunnen rekenen.

*Onze Parochie wenst U allen een  
Zalig Kerstfeest en een Heel Goed 2013.*

*En bedankt aan allen voor Uw steun  
en Bijdragen aan onze Parochie.*





## *H. Martinusparochie*

Voorstraat 102  
5334 JW Velddriel  
telefoon 0418 -63 13 15  
bankrekening 15.34.01.516

secretariaat idem

intenties  
mevr. J. van den Dungen  
tel. 0418 - 63 20 61

## Adventsactie 2 t/m 23 december

Onze parochie steunt dit jaar het project Veilig vervoer voor zusters in El Colorado, waar de zusters in zestien verschillende dorpen werkzaam zijn en de allerarmsten voorzien van voedsel en onderwijs.

Tijdens deze periode staat de bekende groene bus achterin de kerk voor uw bijdrage.

*Bij voorbaat dank.*

*Namens de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede Velddriel*

*Trees Hooijmans en Annie van Kuijk*



**GROOT  
DENKEN.  
KLEIN  
DOEN**

## H. Doopsel

### *Geplande doopvieringen:*

10 februari 2013, pr. B. Bus. Voorbereidingsavond 24 januari 2013 om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

14 april 2013, pr. S. Schevers. Voorbereidingsavond 21 maart 2013 om 20.00 uur in parochiecentrum Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57B.

### *Door het Doopsel zijn in de kerk opgenomen:*

9 december: Daan van Rooijen geboren 18-jan-2012 Hurwenen

9 december: Yannick van de Braak geboren 6-dec-2011 Kerkdriel

9 december: Sofie Hooijmans geboren 8-dec-2011 Kerkdriel

*Ouders en familie van harte proficiat met de dopeling.*

## Overleden

6 oktober: Jozef van Heel, 82 jaar, Voorstraat 40, Velddriel

2 november: Arnold van Venrooij, 67 jaar, Voorstraat 91, Velddriel

10 november: Koosje Dikmans, 96 jaar, Bernhardstraat, Kerkdriel

We wensen de familie en nabestaanden veel kracht en Gods zegen toe om het verlies van hun dierbare te dragen.



## Fanfare La Harpe's kerstconcert 2012

Nog een paar weken en dan is het weer de zondag dat het kerstconcert wordt gehouden. Net als in voorgaande edities is de H. Martinuskerk het decor hiervoor.

Vorig jaar hebben we nog afscheid genomen van Joop Derks, de dirigent van de afgelopen jaren, die deze aanpak van het kerstconcert op poten heeft gezet.

Het applaus na afloop was overweldigend en Joop Derks was daar ook zichtbaar ontroerd door en zal ook altijd met warme gevoelens hieraan terugdenken.

Dit jaar dus een nieuwe dirigent maar niet degene die vorig jaar is voorgesteld aan het publiek want deze man, Philippe Reuser heeft ons na een klein half jaar alweer moeten verlaten. Het was voor zijn gezondheid niet verantwoord, vanwege een zware operatie aan zijn gehoororgaan, nog langer voor een orkest te staan. Gelukkig hebben we een waardige opvolger kunnen vinden in de persoon van Jurgen van Nijnatten en onder zijn deskundige leiding gaan we dit jaar vol vertrouwen het kerstconcert tegemoet.



Voor het eerst zonder zangeres maar wel met een zanger waarmee we samen schitterende nieuwe nummers ten gehore gaan brengen zoals *Mr. Bojangles*, *When the Thames froze* en *Winter in America*.

The New Harvest Singers zijn er deze keer voor de derde maal en natuurlijk verzorgt Sjoerd Hulshof ook dit jaar weer het pianospel. Het concert kan niet zonder de echte klassiekers maar ook dit jaar is het weer gelukt om een goede mix te vinden van klassieke en moderne nummers met natuurlijk daarbij het nummer *Finale*.

Het concert vindt plaats op zondag 16 december, de kerk gaat open om 2 uur, om half 3 begint het concert en inclusief de pauze duurt het tot ongeveer 5 uur. Entree is natuurlijk gratis, enkel een vriendelijk gezicht is aan te bevelen.

Na afloop willen wij U dan nog uitnodigen in "de Boxhof" om na te zitten en tevens de huldiging van drie jubilarissen te aanschouwen.

*Wij verwelkomen U graag de 16e december.*





## Gezinsviering

Op maandag 24 december a.s. om 19.00 uur vieren we samen het kerstfeest in de kerk.

Het thema van deze viering zal zijn:

*“Kerst heeft de toekomst”*

In de viering zit een mini-kerstmusical verwerkt. In deze musical ontdekt de hoofdpersoon door een bijzondere droom dat het kerstfeest om véél meer gaat dan cadeautjes, een kerstboom en lekker eten...

Samen met het kinderkoor en Fanfare la Harpe proberen we er weer een mooie viering van te maken. Hopelijk komen er vele grote en kleine mensen uit Velddriel en daarbuiten om samen een fijne kerstviering te beleven.



Mede namens de kinderen van het koor olv van Ans van Kessel en Hetti van Kessel, Fanfare la Harpe en de voorganger van die avond wensen wij iedereen een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Tot ziens op maandag 24 december om 19.00 uur.

*Wergroep gezinsvieringen  
Maria van den Bighelaar  
en Carla den Bosch*



*Missie Ontwikkeling en Vrede*  
**Wereldmissiedag  
van de kinderen**

*Oktober wereldmissiemaand*

Dit jaar ondersteunde onze parochie voor Missio de kerk in Senegal. De opbrengst van deze actie was € 112,70

Hartelijk Dank voor uw steun namens de mensen in Senegal.

---

# SHOCK YOUR PARENTS



# GO TO CHURCH



## Woensdag 19 december - Kerstviering 'Nooitgedacht'

Op woensdag 19 december viert Stichting Open Bejaardenwerk Nooitgedacht het kerstfeest in dorpshuis de Boxhof.

De aanvang is om 10.00 uur. De zaal is iets eerder open. Rond 11.00 uur is er een H. Mis waarbij de liederen en lezingen door de ouderen en leiding worden verzorgd.

Na afloop kijken we onder het genot van een glaasje wijn naar de film: *Nooitgedacht in een notendop*.

De uitslag van de sjoelcompetitie wordt bekendgemaakt. De eerste drie winnaars ontvangen een cadeautje.

Rond 13.00 uur gebruiken we samen een uitgebreide koffietafel met soep vooraf en een toetje na. En wat daar tussen zit is te heerlijk om op te noemen.

Rond vier uur 's middags is de kerstviering ten einde.

Voor allen een fijne dag, prettige Kerstdagen en een Voorspoedig 2013.

En tot ziens op woensdag 2 januari met een Nieuwjaarsgroet met champagne, waarbij Gerrit Verkuil uit Alem een voordracht houdt over veranderingen door de jaren heen.





## Eerste Heilige Communie

De eerste Heilige Communie is het feest dat wij vieren wanneer kinderen, na hun doopsel, voor het eerst mogen deelnemen aan de Heilige Eucharistie, één van de zeven sacramenten.

De feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie in Velddriel is op zondag 14 april om 9.30 uur.

De kinderen nemen deel aan een voorbereidingsprogramma dat begeleid wordt door een leerkracht, de E. Communie werkgroep en bij een aantal bijeenkomsten ook door Pastor Stefan Schevers. Het is belangrijk dat de kinderen aan alle voorbereidingsactiviteiten meedoen.

De informatieavond voor ouders vindt plaats op donderdag 17 januari om 20.00 uur op de Deken Wehmeijerschool.

De eerste kinderbijeenkomst staat gepland op woensdag 23 januari om 12.30 uur op de Deken Wehmeijerschool. Op zaterdag 26 januari is de presentatieviering.

Ook als kinderen uit Velddriel in groep 4 zitten van een basisschool buiten Velddriel, zijn zij van harte welkom.

Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u terecht bij pastor Vriesema tel. 0418-631215.

## Presentatieviering

De eerste gezinsviering van het nieuwe jaar starten wij met de presentatie van de eerste communicanten. Deze viering is gepland op zaterdag 26 januari 2013 om 19.00 uur. Het thema van de viering is nog niet bekend.

Tijdens de viering zullen de volgende communicanten zich aan u voorstellen:

- Toon van Hooft
- Tom v.d. Bighelaar
- Jordy van Beurden
- Mathijs Verhoeven
- Maud Mouthaan
- Roel Hooijmans

*Werkgroep gezinsvieringen / Eerste H. Communie, Maria van den Bighelaar en Carla van den Bosch*





## *H. Martinusparochie*

Oliestraat 26  
5301 BB Zaltbommel  
telefoon 0418-512215  
e-mail [sintmartinusparochie-  
zaltbommel@hetnet.nl](mailto:sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl)  
bankrekening 14.40.21.145  
secretariaat idem  
intenties Tiny van Steenbergem,  
adres: zie boven  
tel.: 0418-514262



## *Gedoopt*

Door het sacrament van het Doopsel zijn op zondag 11 november lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

Ruben Seton (geb. 15 juni 2012),  
zoon van Maurice Seton en Karin  
Tijssen;

Frans Damen (geb. 24 juli 2012)  
zoon van Frans Damen en Miriam  
Gloudemans.

## *Gevormd*

Op zaterdag 9 november ontvingen van Mgr. A. Hurkmans het sacrament van het Vormsel:

- Liselotte de Beer
- Max van Hemert
- Fincy Heijnen
- Linda Heijnen
- Oskar Kubicki

## *Overleden*

Donderdag 11 oktober namen wij afscheid van Mien van der Kammen Zij was weduwe van Jan van Belkum. Mien werd geboren op 1 juni 1921 te Driel en overleed op 6 oktober 2012 in 's-Hertogenbosch. Na de uitvaartdienst in onze kerk is zij gecremeerd in Vlijmen.

*"Stilletjes ben je heengegaan,  
stilletjes zul je altijd bij ons zijn."*

Op 3 november vonden in Vlijmen de uitvaartdienst en crematie plaats van Clemens Schaapherder. Hij was de echtgenoot van Fieke van der Donk. Clemens werd in Laren geboren op 15 juli 1934. Op 29 oktober overleed hij in Ammerzoden op 78-jarige leeftijd.

*"Als leven lijden wordt,  
is liefde loslaten."*

Op vrijdag 16 november is in Vught overleden Toos van Weel. Zij was weduwe van Jan Rozing. Toos werd geboren in Utrecht op 13 maart 1924. Op 21 november vonden de uitvaart en crematie plaats in Vlijmen.

*Ga nu gerust mijn ziel,  
want je hebt een goede Reisgeleide.  
Ga maar,  
want Hij die je geschapen heeft,  
heeft je ook geheiligd.*

(Clara van Assisi)



## Bijzondere (Kerst)vieringen

Kinderkerstviering op 23 december  
Thema: "Ik zie ik zie, hoe zie je  
dat het kerst is?" Kom jij ook?

*Waar:*

In het Anker, Vergtweg, Zaltbommel.

*Wanneer:*

Zondagmiddag 23 december om  
15:30 uur.

Voor de parochianen van 75 jaar en  
ouder is er op zondag 23 december  
om 14.30 uur een Kerstviering  
in de kerk; Cantare zal dan  
zingen.

24 december  
om 22.00 uur  
is de nachtmis.

De zang wordt verzorgd  
door het projectkoor.



25 december om 11.00 uur is de  
Hoogmis, Cantare zal dan zingen.

Op 1 januari 2013 is er om 11.00  
uur een Eucharistieviering met  
zang door Cantare.

Na deze viering drinken wij koffie  
met oliebollen erbij.

De maandelijkse seniorenviering is  
6 februari en 6 maart om 14.30 uur  
in het parochiecentrum.

Na afloop is er een gezellig samen-  
zijn.

In de zaal van zorghuis 'De Wiele-  
waal' is er op dinsdag 15 januari,  
19 februari en 19 maart om 16.00  
uur een Eucharistieviering.

Onder verantwoordelijkheid van de  
Raad van Kerken is er in de zaal  
van zorghuis 'De Wielewaal' een  
weeksluiting op vrijdag 11, 25 ja-  
nuari, 8, 22 februari, 8 en 22  
maart. Telkens om 19.00 uur.

Na afloop is er een gezellig samen-  
zijn met koffie.

De maandelijkse meditatieve vie-  
ring 'Op adem komen' is op  
zondag 20 januari, 17  
februari en 17 maart om  
14.30 uur in onze kerk.

Zaterdagavond 5 januari  
2013 is er GEEN VIERING  
in onze kerk, i.v.m. de  
startviering op 6 januari  
om 10.00 uur in Kerkdriel. Wij  
hopen dat vele parochianen daarbij  
aanwezig zullen zijn.

Op zondag 13 januari en 10 maart  
zijn er doopvieringen om 13.00 en  
13.45 uur.

Op 10 februari is er in onze kerk  
een Carnavalsviering om 11.11 uur  
met medewerking van de Mispel-  
krakers. Voorganger is pastor B. Bus.

Op Aswoensdag 13 februari om  
19.00 uur is er een Eucharistievie-  
ring met uitdelen van het askruisje.



## Werk(st)ers in de wijngaard

*In de kerkgemeenschap van Zaltbommel zijn heel veel vrijwilligers werkzaam in werkgroepen op verschillende terreinen. Veelal zijn zij bezig achter de schermen en bijna niemand weet wie zij zijn en wat zij doen. Daarom is het goed hen eens voor het voetlicht te halen.*

Martien van Iersel zorgt al jarenlang voor de Kerstboom in onze kerk. Zolang al, dat hij zelf niet meer weet wanneer het voor de eerste keer was. Destijds werkte hij bij een groot tuincentrum. Dus kon hij op een makkelijke manier voor een kerstboom zorgen. De prijzen van de bomen zijn de laatste jaren flink gestegen tot meer dan 100 euro voor een boom zoals die in onze kerk staat.

Ongeveer 15 jaar geleden besloot Martien daarom een berichtje in het parochieblad Echo te plaatsen met de vraag of er iemand was die hem aan een spar kon helpen. Al gauw kwam er een bericht dat hij bij iemand een boom mocht komen kappen. Sindsdien vragen Martien en Tiny elk jaar om een boom. Soms zijn er wel tien of twaalf aanbiedingen. "Het gaat altijd om

bomen die te groot worden voor de tuin", zegt Martien.

Kort na Sinterklaas gaat Martien met zijn helpers gewapend met een scherpe zaag naar het opgegeven adres. "Het omzagen is niet het meeste werk", vindt hij. "Het uit de tuin halen en naar de Oliestraat brengen is een veel grotere klus. Soms moeten we de boom over het dak van een garage sjoeren".

Enkele dagen voor Kerst plaatsen Martien, Henk, Wil en Bert-Jan



Wentink de spar in de kerk met behulp van een ladder en een groot stuk touw. Volgens Martien is dit elk jaar weer een heel (in)spannend moment. Als de boom eenmaal staat, moeten de lichtjes erin. "Een heel karwei, want de snoeren zitten elk jaar in

de knoop. Maar als de lichtjes en de ballen erin zitten, is het een echte kerstboom.

De kerstboom blijft tot na Driekoningen staan. Dan wordt de boom opgeruimd. Het in stukken zagen en kapot knippen is een even groot werk als de boom opzetten en optuigen. Maar we kijken al weer uit naar de volgende 'Operatie Kerstboom'."

*Han van der Waal ofs.*



## Franciscus en de kerststal

*Franciscus van Assisi († 1226) wordt wel de uitvinder van de 'Kerststal' genoemd. Dat is niet helemaal waar, maar toch zou de Kerststal vandaag niet zijn wat ze is, zonder deze heilige. Sterker nog: hij bepaalt tot op de dag van vandaag het beeld dat wij hebben van Jezus. Dat heeft te maken met wat hij enkele jaren voor zijn dood rond Kerstmis deed in het Italiaanse stadje Greccio (in Rieti, op de grens van Umbria, zusterstadje van - jawel- Bethlehem) waar hij geregeld met zijn metgezellen verbleef.*

"Francesco was zijn leven lang gefascineerd door de nederige gestalte waarin onze Heer geboren was en door de liefde die Hij in zijn lijden had laten blijken. Daarom moet ik nu nog vertellen en met eerbied in herinnering brengen wat hij twee jaar voor zijn heerlijk afsterven heeft gedaan op de geboortedag van onze Heer Jezus Christus.



In Greccio woonde een goede vriend van Francesco, Giovanni Velita, de burchtheer van het stadje, een man die bij iedereen in hoog aanzien stond, vooral omdat hij de adeldom van zijn ziel hoger had geacht dan de adeldom van zijn afkomst.

Ongeveer twee weken voor Kerstmis liet Francesco hem, zoals hij wel

vaker deed, bij zich komen en zei: 'Ik wil dit jaar in Greccio Kerstmis vieren. Ga jij voor mij uit en doe precies wat ik je nu zeg. Ik wil namelijk de geboorte van het kind van Bethlehem zo gestalten geven, dat wij met onze eigen ogen kunnen zien in welke pijnlijke en behoeftige omstandigheden hij ter wereld gekomen is, ik wil zien hoe hij daar lag in een kribbe op stro, tussen een os en een ezel.'

Giovanni aarzelde geen seconde en ging meteen aan de slag om de wens van Francesco te vervullen. En toen de grote dag aanbrak, kwam Francesco samen met een grote schare van zijn broeders naar Greccio. Ze hadden fakkels en kaarsen bij zich om de nacht te verlichten, waarin een stralende ster met zijn licht alle levensdagen verlicht. In de grot stond een kribbe met stro; ook had Giovanni gezorgd voor een echte os en een ezel.

Alles was duidelijk met liefde en zorg klaargemaakt voor het feest. Hier werd de eenvoud geëerd en de nederigheid geprezen op zo'n manier dat Greccio wel nieuw-Bethlehem leek. De nacht was helder als de dag (Ps. 139,12), het was een verrukking voor mens en dier. De mannen en vrouwen van Greccio werden vervuld van een ongekende vreugde bij het zien van de nieuwe



manier, waarop het mysterie van de menswording van de Heer nu gevierd werd. Het bos weergalmde van de stemmen en de rotsen kaatsen het geluid terug. De broeders zongen dat het een lieve lust was en brachten zo aan de Heer de verschuldigde lof. De priester droeg de Mis op boven de kribbe en alle aanwezigen ervoeren een ongekende goddelijke vertroosting.

Toen ging Francesco voor de kribbe staan en zong met heldere stem het heilig evangelie van de Kerstnacht. En zijn stem was krachtig en zoet tegelijk (Hooglied 2,14), terwijl hij iedereen uitnodigde om te komen en het allerhoogste goed te aanschouwen. Keer op keer verwees hij naar de geboorte van de Koning in het stadje Bethlehem en elke keer als hij naar de Heer verwees, noemde hij hem liefkozend *'il Bambino di Betlemme'*.

Zo vol ontroering klonk zijn stem dan dat het soms wel leek alsof de schapen al blatend instemden met zijn woorden. Sommigen zeggen zelfs dat de os en de ezel vol instemming knikten en Giovanni vertelde na afloop aan iedereen dat hij gezien heeft dat er tijdens de preek van Francesco een zeer schoon, slapend kindje in de kribbe lag en dat het lachte naar de latere heilige toen die het uit de kribbe nam..."

uit: Thomas van Celano -  
Het leven van Sint Francisclus

## Advent - Opbouw Kerststal

Om de spanning naar het Kerstfeest toe gaande te houden, is ook de bekende adventskrans steeds opnieuw een uitstekend middel. Deze groene krans met telkens een kaarsje meer is een oud, vertrouwd symbool dat ook nu nog tot de verbeelding spreekt.



Al een paar jaar wordt in onze kerk de kerststal in delen opgebouwd: op de eerste zondag de stal ('Een stad dichtbij').

Op de tweede zondag ('Van her en der gekomen') worden de herders geplaatst. Op de derde zondag ('Om uit te zingen') komt daar de engel bij, terwijl op de vierde zondag ('Vrede uitverkoren') Maria en Jozef hun plaats innemen met in hun midden de lege kribbe.

Zo men daarvoor kiest, kan eventueel in de nachtmis met enige plechtigheid het beeldje van het Jezuskind worden neergelegd.

De ster en de drie koningen worden gereserveerd voor het Feest van Openbaring.





## Bericht van het orgelcomité

*Aller- allerlaatste boekenmarkt in het parochiecentrum*

Na ruim 25 jaar komt er een einde aan een mooie traditie: de boeken- en platenmarkt die twee keer per jaar werd georganiseerd ten behoeve van het onderhoud van orgel en kerk van de Sint Martinusparochie.

### Reactie

De kar werd getrokken door een vaste ploeg mensen, die onlangs een oproep plaatste voor jong(er) bloed in het boekenmarktteam. Deze oproep leidde tot één reactie. Daar waren we uiteraard zeer blij mee, maar op een been kun je niet staan...

### Stoppen

Na zorgvuldig overleg is besloten met de boekenmarkt te stoppen. De aller- allerlaatste boekenmarkt houden we op 15 en 16 december. Op zaterdag van 10 tot 16 uur en op zondag van 12 tot 16 uur.

Alles wat nog op voorraad is gaat nu voor 50 cent per boek / plaat / cd de deur uit. Ongeacht de werkelijke waarde. Omdat er nog erg veel is, hoeft nieuw materiaal niet meer te worden ingebracht.

### Dank!

Het is jammer dat aan de boekenmarkt een einde komt. Maar we kijken terug op prachtige jaren met weekenden waar we in een goede samenwerking en met veel plezier ons voor het goede doel hebben ingezet. We hebben genoten van iedereen die in die periode zijn steentje heeft bijgedragen: de sjouwers, de bouwers, de catering, de kassamensen, de sorteerders, de opruimers...

Allemaal gigantisch bedankt voor jullie inzet!

Graag tot ziens op  
15 en/of 16 december  
*Het orgelcomité*



Flyer van de vorige  
boekenmarkt



Maar hier nu aandacht voor andere belangrijke “spelers” in het verhaal, dat zijn de engelen.

In de bijbel spelen engelen een belangrijke rol, en ook bij het kerstverhaal.

## Hoi kids!

Het is bijna Kerstmis, het feest waarbij mensen over de hele wereld de geboorte van Jezus gedenken. Jullie kennen dit mooie verhaal vast al wel, het is te lezen in alle (kinder)bijbels.

De “hoofdrolspelers” in dit verhaal zijn natuurlijk Maria, Jozef en hun kindje Jezus. Maar ook de herders en koningen zijn belangrijk..

De engel Gabriël wordt naar Nazareth gezonden om Maria het goede nieuws van haar zwangerschap te vertellen.

Het is een engel van de Heer, die in een droom aan Jozef verschijnt en hem vertelt dat Maria een kind draagt dat is verwekt door de heilige Geest. De engel vertelt Jozef om het kind de naam Jezus te geven.





Kort na de geboorte van het kindje Jezus houden herders in de buurt de wacht bij hun schapen. Opeens staat er een engel bij hen, "de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen". De engel brengt het goede nieuws van Jezus' geboorte.

Bij de gebeurtenis is plotseling een heel engelenleger uit de hemel aanwezig die God loven met de woorden: "Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft."

De engel beschermt het jonge gezin later, en vertelt opnieuw in een droom aan Jozef naar Egypte te vluchten om de plannen van Herodes om het kindje Jezus om te brengen, te dwarsbomen. Als Herodes sterft, weet Jozef dankzij de engel van God dat ze veilig kunnen terugkeren.

Een engel is een boodschapper van God. Ze verschijnen vaak in iemands droom, en "vertellen" dan iets belangrijks.

Gabriël wordt ook wel een aartsengel genoemd. Een aartsengel is een hele belangrijke boodschapper van God.

Veel kunstenaars hebben engelen geschilderd. Een engel ziet er de ene keer uit als een man, soms als een vrouw. Maar altijd met vleugels. Gabriël wordt vaak geschilderd met lelies in een hand.

### *Knutselwerkje*

Op de website kunnen jullie een knutselwerkje vinden van een engel.



[www.katholiekbommelerwaard.nl/kids](http://www.katholiekbommelerwaard.nl/kids)

Doe je ook mee met de KISI musical?

[www.katholiekbommelerwaard.nl/musical](http://www.katholiekbommelerwaard.nl/musical)

