

KATHOLIEK
BOMMELER
WAARD

parochie

H. Franciscus i.o.

4

Parochieblad



2 november - Allerzielen

Parochieblad

Dit is het parochieblad van de
Parochie Heilige Franciscus i.o.
Bommelerwaard

Jaargang 1, nummer 4
Oktober 2012

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.000 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: Moose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04
Dinsdag en Donderdag
van 9.30 tot 13.00 uur.
Buiten deze tijden kunt u inspreken
op een antwoordapparaat of bellen
naar het ingesproken noodnummer.
info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwe-
lijk, jubileum, ziekenzalving en
overlijden belt u met het *Algemeen*
secretariaat.

Kopij

21 november is de uiterste datum
voor het aanleveren van kopij voor
het volgende nummer. Dit zal wor-
den bezorgd rond 15 oktober.

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• **hoofdredacteur:**
Jos Vriesema (0418-631215)
josvriesema@martinusparochie.nl

• **samenstellers:**
Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• **contactpersonen:**

Alem:
Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:
Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:
Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:
Cees Janmaat (0418-632001)
jacktar@upcmail.nl Riet Corten

Rossum:
Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
Jeanne van Benschop, José Vullings

Velddriel:
Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:
Tiny van Steenberg
(0418-514262) tiny.henk@hetnet.nl
Han van der Waal

Vooraf

Welkom, beste lezers, bij de vierde aflevering van ons parochieblad. De herfst is begonnen, de natuur verkleurt en sterft af, en vanouds is dat de tijd waarop we ook voelen dat ons eigen leven eindig is, en waarin we ons verbonden voelen met alle mensen die een plaats hebben in ons hart, maar die onze wereld hebben verlaten.

In het bijzonder gedenken we dat op 2 november, Allerzielen, en uiteraard besteden we daar in dit Parochieblad aandacht aan.

Maar er is meer, dat ons in deze tijd bezig houdt. Per 1 januari a.s. gaan onze zeven samenwerkende parochies definitief van start als Sint Francisusparochie, maar sluiting van kerkgebouwen is daarbij volgens de bisschop onvermijdelijk...

Op dinsdagavond 2 oktober zat de kerk in Rossum vol betrokken parochianen, die kwamen luisteren naar wat hulpbisschop mgr. Mutsaerts en bisdom-econoom Broeders over de plannen van de bisschop te zeggen hadden.

De econoom hield een lang en uitvoerig verhaal over de door de bisschop gevoelde noodzaak te komen tot een nieuwe parochiestructuur, gebaseerd op één centale (parochie)kerk en daaromheen een veelheid aan plaatselijke (werk)groepen. Hij gaf toe dat de financiële tekorten in onze pastorale eenheid op dit moment nog beperkt zijn, maar de

perspectieven zijn uiterst somber, en de bisschop wil nu ingrijpen en niet wachten tot het te laat is.

De meeste aanwezigen zullen de situatieschets van dhr. Broeders wel kunnen onderschrijven; het gaat niet goed met onze parochies, ze worden kleiner en grijzer. Maar de snelheid waarmee de bisschop kerken wil sluiten, ervaren veel aanwezigen als een koude douche. Het einddoel mag dan duidelijk zijn, de weg erheen roept veel vragen op: waarom

de ene kerk sluiten terwijl een andere (voorlopig) nog mag openblijven? Zijn alternatieven voor kerksluiting voldoende onderzocht? Beseft men niet hoezeer kerkgebouw en dorp bij elkaar horen?

Aan het einde van de avond waren veel vragen beantwoord, maar minstens evenveel bleven

open, en zijn (al dan niet op schrift) aan de bisdomstaf meegegeven. Die zal de vragen en opmerkingen meenemen alvorens een definitief besluit te nemen.

Dan wacht ons de moeilijke taak om afscheid te nemen van enkele zo vertrouwde kerkgebouwen, maar ons wacht ook de opgave, om met elkaar te zoeken, hoe we met of zonder kerkgebouw, samen de kerk in de Bommelerwaard levend kunnen houden.

Veel leesplezier toegewenst,

Jos Vriesema, hoofdredacteur





Fusie en kerksluitingen

Het nieuws van de sluiting van de kerken in Hedel en in Rossum sloeg voor sommigen in als een bom, anderen hadden het wel enigszins verwacht. Ook in Alem zal er iets veranderen: de kerk word een kapelkerk. Voor sommigen een meevaller, maar toch. Niemand vindt het leuk, iedereen betreurt het. Er zijn ook mensen die toegeven: "zo kan het niet langer, er moet iets gebeuren." Deze mensen zetten dat niet in de krant en ze letten ook een beetje op waar ze het zeggen. Begrijpelijk. Je wilt je eigen burenen niet ontmoedigen of pijn doen.

Besprekingen

Na de zomervakantie hebben pastoor Ron van den Hout en pastoraal werker Jos Vriesema en een lid van het bestuur een bezoek gebracht aan de parochiewerkgroepen van Hedel, Rossum en Alem. We hebben het voorgenomen besluit van de bisschop persoonlijk overgebracht en toegelicht. Ik denk dat we daar goed aan gedaan hebben, al was dat niet gemakkelijk. In de dagen daaropvolgend hebben we via een brief de boodschap bij u thuis bezorgd. Op 2 oktober was er een informatieavond in de kerk van Rossum. Op het moment dat ik dit schrijf, heeft die nog niet plaats gevonden. Ik verwacht nogal wat emoties, maar ik hoop dat er ook plaats is voor nuances en realiteitszin.

Vertrouwen

Wat mij grote zorgen baart is het onderlinge vertrouwen. Dit speelt op het niveau van de 'gewone parochianen' alsook op het niveau van de werkgroepen, en zelfs in het bestuur. We vertrouwen elkaar niet! We zullen dat echt moeten overwinnen. Iedere kerkganger vindt het mooi als we preken over vertrouwen en geloof. Iedereen herkent die boodschap en knikt 'ja'. Het gaat in het leven om vertrouwen in God en in elkaar. Wij kunnen onze roeping als christen nu waarmaken. We kunnen laten zien of we ook werkelijk durven vertrouwen en of we werkelijk de ander (de andere parochie, de vrijwilliger uit die andere parochie) met open belangstelling tegemoet kunnen treden.

Solidariteit

Het gaat om solidariteit. Ook daar hebben we de mond van vol. Iedereen zal beamen dat we solidair moeten zijn met de ander. Zullen we er in dit fusieproces in slagen om onderling als katholieken in de Bommelerwaard bij elkaar te blijven? Zullen wij erin slagen om solidair te zijn met elkaar, met de parochianen van de kerk die gesloten gaat worden? Kunnen we die pijn meedragen en begrijpen? Stellen we ons open op, of denken we: "onze kerk blijft open, en verder interesseert het mij niet?" Dat zou heel jammer zijn.

Roeping als christen

Wij staan nu voor de uitdaging om onze roeping als christen waar te maken. Nu hebben we de kans om te laten zien dat we mensen van liefde zijn. Vertrouwen, liefde, solidariteit zijn geen abstracte begrippen, het is iets van alledag. We moeten het dagdagelijks waarmaken. Heb ik vertrouwen in de goede bedoelingen van de ander? Heb ik wel redenen om aan de oprechtheid van de ander te twijfelen? Kan ik over mijn eigen grenzen heen kijken? Ook in de besturen waarin we functioneren en in de werkgroepen moeten we zoeken naar het gemeenschappelijke belang, want als we ons opstellen als 'ieder voor zich, en God voor ons allen' komen we er niet.

Beste mede-gelovigen, ik doe een oproep om als katholieken van de Bommelerwaard bij elkaar te blijven, elkaar op te zoeken en te steunen. We staan samen voor het kerkelijk leven. We mogen ons niet uit elkaar laten spelen door de moeilijke situatie waarin we nu verkeren. We moeten elkaar vasthouden en vastpakken. Nu kunnen we bewijzen of we onze roeping als christen echt verstaan en willen beleven. Vanuit het pastoraal team en de pastoraatsgroep kunnen we dit proces stimuleren.

*Ron van den Hout
(waarnemend) pastoor*

Bisdombedevaart Lourdes

Van 26 april tot en met 3 mei 2014 organiseert het bisdom van 's-Hertogenbosch een diocesane bedevaart naar Lourdes.

Een vernieuwd bisdom met nieuwe parochies vraagt om ontmoeting: met elkaar, met de Levende Heer en met zijn moeder Maria. Een gezamenlijke bedevaart is een uitgelezen moment om met de bisschop en zijn medewerk(st)ers op weg te gaan. Door samen te bidden, te vieren, te pelgrimeren, komen we nader tot God en tot elkaar.

Reisopties Lourdes Bedevaart

Bus	25 april - 3 mei 2014
TGV-trein	26 april - 3 mei 2014
Vliegtuig	27 april - 2 mei 2014

Informatie

www.vnbreizen.nl

tel. 073-6818111

mw. R. Manders

roosmarie.manders@vnbreizen.nl

www.bisdomdenbosch.nl

tel. 073-6122058

dhr. F. van Genugten

fvgenugten@bisdomdenbosch.nl

en op onze eigen website:

www.katholiekbommelerwaard.nl

*De bisschop van 's-Hertogenbosch,
mgr. A.L.M. Hurkmans, nodigt u
uit met hem mee te pelgrimeren.
Ga mee naar Lourdes in 2014!*



Over liefde die sterker is dan de dood

Op 2 november vieren we met elkaar het feest van Allerzielen, alhoewel de dag helemaal niets feestelijks heeft. Op of rond die dag komen we samen in de kerk, en we gaan met gezin of familie naar het kerkhof en bezoeken een of meerdere (schoongemaakte) graven, waar we bloemen, planten en lichtjes neerzetten. Alles om duidelijk te maken, dat onze lieve overledenen nog steeds een plaats hebben in ons hart.

De eerste dagen van november is het weer meestal herfstachtig. Het is koud en nat, en om je heen sterft de natuur af. Zoals het gaat met de natuur, zo gaat het ook met een mensenleven: je hebt een seizoen van ontkiemen en tot bloei komen, en een periode van neergang en verdwijnen in de aarde. En de vraag waar je dan of je het wilt of niet, tegenaan loopt, is wat de dood ons te zeggen heeft over het leven. Anders gezegd: wat maakt het leven zó de moeite waard maakt, dat het zelfs de dood kan weerstaan. En dan zeggen mensen vaak: "Liefde is sterker dan de dood".

Allerzielen heeft twee kanten; aan de ene kant herinneren we ons allen die in de dood van ons zijn heenge-

gaan. Maar we herinneren ons ook, dat God aan het begin en het einde van alle leven staat. Hij heeft de mens uit liefde geschapen; hij schiep de liefde tussen man en vrouw, als het mooiste wat mensen elkaar kunnen geven. Liefde is goddelijk en daarom doorbreekt het alle grenzen.

Zo is Allerzielen ook een dag vol hoop; de hoop dat alles wat onze dierbare overledenen in hun leven tot stand hebben gebracht niet tevergeefs is geweest. Natuurlijk beseffen we dat de dood een definitieve breuk is, maar tegelijk vertrouwen we erop, dat God het leven van onze overledenen in liefde zal voltooien.

Allerzielen is een dag van herinnering. In alle kerken komen we op of rond Allerzielen samen en herinneren we ons onze overledenen, vooral hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen hun namen en steken een kaars voor hen aan. Maar ook noemen we de naam van God, die klinkt in de woorden uit de Schrift en in onze gebeden. Hij is de verwoording van onze hoop, Hij zal recht doen aan onze overledenen omwille van de liefde.

Jos Vriesema, pastoraal werker



Taizé in Rome: 27 december 2012 - 3 januari 2013

Jongerenontmoeting in Rome

Tienduizenden jongeren zullen samenkomen voor een nieuwe etappe in de 'pelgrimage van vertrouwen op aarde'. *Ben je tussen de 17 en 35 jaar dan ben je van harte welkom.*

Pastor Schevers nodigt jongeren uit om deel te nemen aan een jongerenreis vanuit de Bommelerwaard. Elk jaar organiseert de Franse kloostergemeenschap van Taizé een internationaal jongeren treffen in een grote stad. Na o.a. Rotterdam en Berlijn is het nu de beurt aan Rome, de stad van de liefde.



Het programma: enkele ingrediënten

De komende Europese jongerenontmoeting loopt van 27 december tot en met 3 januari 2013 (inclusief de busreis). Verwacht een stuk internationale uitwisseling met leeftijdsgenoten, Taizévieringen, de Sint Pieter met de paus, Italiaanse gastvrijheid, jaarwisselingfeest met landenpresentatie, "de eeuwige stad" verkennen.

Meer info over het precieze verloop van het programma:

www.taize.fr/nl_article4722.html

Kosten en onderkomen

De totale kosten voor de ontmoeting in Rome ligt tussen de € 245,- en € 270,-. Deze prijs is *inclusief busreis heen en terug*, eten en drinken, slaappleats, inschrijfgeld, deelname aan activiteiten van Taizé, en openbaar vervoer in Rome.

Je wordt ondergebracht bij een gastgezin of een religieuze gemeenschap in Rome of daar in de omgeving, of misschien in een school, een kerk of een sportzaal.

Inschrijving:

Laat je voor 1 november weten of je wilt deelnemen: pastorschevers@gmail.com
073 5991216

Telefoon pastores



Pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat: 0418-632.504

Pastor Bertus Bus is bereikbaar op zijn huisadres (Den Bosch): 073-687.5634

Pastor Schevers is te bereiken op de pastorie van Hedel op: 073-599.1216

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op het parochiecentrum van Kerkdriel op 0418-631215
ma/di/do/vr van 8.30 - 10.00 uur

Vredesweek

Alweer voorbij, maar gaan voor vrede blijft onze opdracht, ook na 23 september.

“Echte duurzame vrede bestaat alleen als wij niet meer wij en zij zijn, als vooroordelen en veroordelen verdwenen zijn. Vrede is het doel van onze beschaving”.

(Vincent Bylo)

Vredesweek 2012 had als motto *Powered by Peace* en wil een einde maken aan geweld en onrecht rond het delven van grondstoffen. Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van een conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede. Wij komen dagelijks in aanraking met producten van omstreden grondstoffen. Zoals gouden sieraden, mobiele telefoons, stroom, misschien is het goed hier eens bij stil te staan, of we verantwoord omgaan met al deze verworvenheden.

U kunt Pax Christi / IKV steunen die de strijdende partijen tot elkaar proberen te brengen. Rekening 5161 t.n.v. IKV Pax Christi Utrecht.

21 oktober Wereld Missiezondag

“Missio Nederland” is het grote solidariteitsfonds van de katholieke kerk wereldwijd.

Rijke parochies steunen arme parochies overal ter wereld, zodat ook zij hun pastorale werk kunnen doen. Werk in de gezondheidszorg, opvang van vrouwen en kinderen, onderwijs, opleiding van priesters pastorale werkers en catechisten.

Dit jaar gaat de speciale aandacht uit naar Senegal. Vijf keer zo groot als Nederland met dertien miljoen inwoners. De katholieke kerk is er een minderheidskerk maar volop aanwezig in de samenleving. Zij kan niet zonder financiële steun.

Daarom Missio:

Kerken steunen kerken wereldwijd.

U kunt op Missiezondag uw steun geven in de collecte of op Giro 1566 tnv. Wereldmissiemaand Den Haag.

Steun de kerk in Senegal!



OKT 2012
WERELD
MISSIE
MAAND

missio
Steun parochies wereldwijd

H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
bankrekening 13.17.01.851

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Bestellen H.Missen

H. Missen kunt u bestellen bij:
Ger van Boxtel
't Buske 25, tel. 662063

H. Missen kunt u bestellen bij Ger van Boxtel ('t Buske 25, tel. 662063). Wilt u de intenties in het parochieblad vermeld hebben, dan dienen de opgaven van de intenties rond de vijftiende van de maand binnen te zijn op het bovenstaande adres.

Mocht u vergeten zijn een H. Mis te bestellen, dan kan dit nog na die datum, maar er kan dan geen vermelding meer worden opgenomen in ons parochieblad. Wel wordt de intentie afgelezen in de kerk. Ons eigen parochie A-viertje zal 10x per jaar verschijnen.

Doopseltoediening

Op zondag 11 november 2012 om 13.00 uur wordt het doopsel in onze kerk toegediend. De voorbereidingsavond is donderdag 25 oktober om 20.00 uur in Kerkdriel.

In juli is Julian Toonen in onze kerk gedoopt. Julian is de zoon van Marcel en Monique Toonen.

Marcel en Monique en familie gefeliciteerd.

Allerzielenviering

De viering van Allerzielen (met zegening van de graven) is geplaatst op zondag 4 november.

Eerste H. Communie 2013

21 april Presentatieviering.
26 mei Eerste Heilige Communie met pastor B. van Bronkhorst.
22 juni Naviering (zaterdagavond!)



De H. Hubertuskerk in Alem

Wat vele mensen waarschijnlijk niet weten is, dat Alem in het verleden een bekende bedevaartplaats was!

Aan het einde van de 16e eeuw beschikte de H. Hubertuskerk over een belangrijke armrelik van de H. Hubertus, die talrijke bedevaartgangers trok. Na de politieke omwenteling van 1629 werd de H. Hubertusrelik uit Alem weggehaald. Ze kwam via 's-Hertogenbosch in Antwerpen terecht.

Het is mogelijk dat een klein deel van de relik in Alem achterbleef; misschien ook is rond het midden van de 18e eeuw een deel van de relik vanuit Antwerpen teruggebracht naar Alem. Aan het einde van de 19e eeuw was de verering niet meer dan een lokale cultus.

In 1995 werd door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (de H. Hubertus is de patroonheilige van de jagers) de oude verering weer in ere hersteld. Jaarlijks wordt in Alem op 31 december een vossenjacht georganiseerd, soms gevolgd door een viering in de H. Hubertuskerk.

Al in 1559 wordt H. Hubertus als patroonheilige van de kerk in Alem genoemd.

Nadat de pastoor in 1636 was gevlucht, werd de parochiekerk in 1648 overgedragen aan de protestanten. De kerk zou in 1716 of 1717 door overstromingen zijn beschadigd, waarna er in 1718/1719 voor de protestantse gemeente, arbeiders van de steenfabriek, een nieuwe kerk werd gebouwd. Dit kleine eenbeukige kerkje fungeert sinds 1962 als museum, nu het dakpannenmuseum.



De katholieken in Alem beschikten ná 1648 over een schuurkerk, die herhaaldelijk werd verwoest, onder meer in 1716. De Staten-Generaal gaven op 18 augustus 1757 toestemming een nieuwe katholieke kerk te bouwen, die gewijd was aan de H. Hubertus. Op 3 november is de feestdag van de H. Hubertus.

In 1874 bouwde pastoor A.W.H. Godschalx (pastoor vanaf 1871) in Alem een nieuwe kerk, gewijd aan H. Hubertus. De kerk ligt aan de St. Odradastraat bij de ingang van Alem.

De kerk bezit veel 19de eeuwse beelden. Waaronder ook het beeld van de H. Hubertus.

Arnoud-Jan Bijsterveld

Geen eucharistievieringen meer op zondag in de H.Hubertuskerk in Alem

Per 1 mei 2013 krijgt de H. Hubertuskerk waarschijnlijk een kapelfunctie.

Een aantal sacramentele en uitvaartvieringen mogen in de H. Hubertuskerk dan nog worden uitgevoerd. Maar de wekelijkse viering van de eucharistie op zondag (of zaterdagavond) verdwijnt.

Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn gewijde handelingen en woorden, die werkzame tekenen zijn van de Verlossing door Christus. Er zijn er zeven; dit zijn ze:

1. Het doopsel
2. Het vormsel
3. De eucharistie
4. De biecht
5. De ziekenzalving
6. Priesterwijding
7. Het huwelijk

De katholieke kerk gelooft dat Jezus Christus deze sacramenten heeft ingesteld.

De eucharistie is een sacrament. Dit gaat verder dan een symbool. Een symbool verwijst normaal gesproken immers naar een werkelijkheid die op zich niet in het symbool aanwezig is.

Als bijvoorbeeld iemand aan zijn geliefde een roos geeft als teken van zijn liefde, dan zit die liefde niet in deze bloem vervat. Maar als het eucharistische brood naar Christus verwijst, dan is Christus wél in dat brood aanwezig, zo leert de Katholieke Kerk.

De eucharistie is met alle andere sacramenten verbonden.



H. Willibrordusparochie

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
telefoon 073 - 599 12 15
e-mail:
willibrordusparochie@xs4all.nl
bankrekening 10.26.01.178

secretariaat idem, bereikbaar
op maandag van 08.00 tot 12.00
en op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 - 17.00 uur

intenties idem

Planning 2013

Vormsel

Het Sacrament van het Vormsel wordt op zaterdag 16 maart 2013 om 19.00 uur toegediend aan de kinderen die dat jaar de basisschool gaan verlaten. Vormheer voor dit jaar is: Mgr. A. Hurkmans. De vormelingen van de parochie Hedel zullen zich bij Ammerzoden aansluiten.



Communie

De datum van de viering van de Eerste H. Communie is nog niet bekend. Na 8 oktober mag u hiervoor contact opnemen met de pastorie.

Gedachteniskapel

De gedachteniskapel is iedere dag geopend van ± 9 uur tot ± 17 uur. Even een moment van stilte, van rust, van bezinning. Een kaarsje branden. U bent welkom.

Geboren

2 augustus - Viggo, broertje van Morris, Dinand en Floris, zoontje van Erwin en Dorethe van Zon-Dekkers, Pastoor Huissenstraat 12.

*De wereld draait door
maar hier lijkt de wereld
even stil te staan.
Klein ben je, mens
groot is je aanwezigheid
de warmte die je uitstraalt
de liefde die je zult geven.
Groot is onze verwondering
voor dit nieuwe leven.*



Gedoopt

2 september - Lily, dochtertje van Peter Eek en Wendy Merckx, Geelrijs 12.
Van harte gefeliciteerd.

We hebben afscheid moeten nemen van:

8 september - Wout van den Oord in de leeftijd van 67 jaar.
Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe.

Allerzielenviering zondag 28 oktober

“November is een sombere maand”, zeggen velen en daarom houden ze niet van deze maand.

In november word je door zoveel dingen aan je eigen dood herinnerd: kerkhof, vallende bladeren, mist, vlug invallende duisternis.

En juist op de eerste dag van deze maand viert de kerk Allerheiligen. Om al die heiligen te gedenken die geen eigen feestdag hebben viert de kerk dit feest. En daarmee is Allerheiligen eigenlijk de gedachtenis geworden van allen die ons zijn voorgegaan en van wie wij geloven dat zij nu leven in eeuwige vreugde en vrede bij God.

Het is dan ook niet voor niets dat het de dag na Allerheiligen Allerzielen is, of wel de “gedachtenis aan alle overleden gelovigen”. Op die dag noemen we de namen van hen die in het afgelopen jaar gestorven zijn en bezoeken wij hun graven en urnen. We zetten er bloemen bij, we plaatsen een lichtje en we zegenen het graf met een palmtakje, als teken van ons geloof in de verrijzenis.

Allerheiligen en Allerzielen, ze horen bij elkaar, zo zelfs dat ze in één te vieren zijn: in onze parochie op zondag 28 oktober om 15.00 uur.

Het is in onze parochie de laatste jaren traditie dat we na de woorddienst in de kerk samen naar het kerkhof gaan.

Achter in de kerk staan manden met palmtakjes die u mee mag nemen naar het kerkhof. Bij de poort en op verschillende andere plaatsen staan kommen met wijwater en nog wat palmtakjes (voor degenen die er geen heeft meegenomen) zodat wij zelf het graf van de dierbare overledene(n) zelf kunnen zegenen, of het palmtakje op het graf of bij de urn leggen.

De parochie-assistente

*We gaan naar het graf met bloemen
herdenken samen door namen te noemen.*

*Oma, Opa, een vriend, je vader,
je moeder, je kind, man of vrouw,
mensen die alles betekenden voor jou.*

*Lang of kort geleden zijn ze gegaan
Blijven een deel van ons bestaan.*

*Steeds langer wordt de rij
mensen die ons ontvielen
vandaag heel dicht bij op aller-Allerzielen.*

Doopvieringen

Zondag 4 november om 13.00, 13.45 en 14.30 uur. (evt. 15.15 uur).

Voorbereidend gesprek 26 oktober om 20.00 uur te Kerkdriel.

De volgende doopzondagen zijn 13 januari en 3 maart 2013.

De voorbereidende gesprekken zijn in Kerkdriel op 27 december en 21 februari.

Vieringen in Zonnelied en Lindeboom

Zonnelied: vrijdag 9 november en 14 december om 14.30 uur.

Lindeboom: vrijdag 9 november en 14 december om 16.00 uur.



Huwelijksviering

Vrijdag 23 november om 14.30 uur huwelijksviering van Freek Jansen en Janneke van der Meijden.

Van harte gefeliciteerd en een mooie toekomst toegewenst.

Gerarduskalender

Voor diepgang in het leven bestaat de Gerarduskalender.

Op de pastorie te koop.

Gezinsviering

Op zaterdag 20 oktober om 19.00 uur is weer de maandelijkse gezinsviering met medewerking van kinderkoor "Da Capo".

De viering staat in het teken van "Wereldmissiemaand voor de kinderen" en het thema is: "Groot en klein".



De daarop volgende gezinsviering is niet op 17 november, zoals eerder vermeld, maar in verband met de vrijwilligersavond, die na deze viering wordt gehouden in "Partycentrum De Weesboom" op zaterdag 10 november om 19.00 uur.

De viering van zondag 11 november komt hierdoor te vervallen.

Van harte nodigen wij u allen voor deze vieringen uit.

Werkgroep gezinsvieringen

Misdienaars

Zondag 28 oktober	09.30 uur	Nadine + Nowra
Zaterdag 10 november	19.00 uur	Djenty + Nawras
Zaterdag 17 november	19.00 uur	Nadine + Nowra
Vrijdag 23 november	14.30 uur	Djenty + Nawras (Huwelijksviering)
Zondag 25 november	09.30 uur	Nadine + Nowra
Zondag 9 december	09.30 uur	Djenty + Nawras

Wie wil er misdienaar worden???

Beste kinderen,

Zoals jullie wel kunnen zien zijn er nog maar vier misdienaars in onze parochie. Op zaterdag (gezinsviering) of zondag komen er mensen bij elkaar in de kerk. Er wordt gezongen, gebeden en gelezen, er wordt gevierd. De voorganger zorgt ervoor -samen met de misdienaars- dat alles goed verloopt.

Als misdienaar word je ongeveer één keer per maand gevraagd bij een "gewone" viering. Soms ook bij een jubileum of een huwelijk. Als groep, doen we één keer per jaar, samen met de kinderen van het kinderkoor, iets leuks. Wil je meedoen? Vul dan de strook hieronder in.

Ja, ik wil misdienaar/misdienette worden.

Naam:

Adres:

Tel.nr:

Geboortedatum:

Kinderen uit groep 3 t/m 8 kunnen zich opgeven.

Graag inleveren op de pastorie, Kerkstraat 2. Welkom.



H. Willibrordusparochie

Kon. Wilhelminastraat 4
5321 TC Hedel
telefoon 073 - 599 12 16
e-mail:
parochiewerkgroepedel@gmail.nl
bankrekening 32.60.01.727

secretariaat idem

intenties:
in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595

Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende
doopvieringen gepland:
zondag 2 december 2012
13.00, 13.45 en 14.30 uur



Het voorbereidende gesprek voor
deze doopviering vindt plaats op:
donderdag 22 november 20.00 uur.
De voorbereidingsavonden zijn in
het parochiecentrum van Kerkdriel,
Hertog Arnoldstraat 57 B.

Parochie-agenda

Dinsdag 23 oktober	15.00 uur: Rozenkransgebed
Dinsdag 30 oktober	15.00 uur: Rozenkransgebed
Woensdag 31 oktober	09.00 uur: kerkwerken
Vrijdag 2 november	18.00 uur: viering van Allerzielen
Zondag 4 november	11.00 uur: viering + koffie drinken
Zaterdag 10 november	19.00 uur: eucharistieviering
Zondag 11 november	11.00 uur: geen viering
Woensdag 14 november	15.00 uur: ouderenviering
Zondag 2 december	11.00 uur: viering + koffie drinken 13.00, 13.45, 14.30 uur: doopviering
Zaterdag 8 december	19.00 uur: eucharistieviering
Zondag 9 december	11.00 uur: geen viering
Woensdag 12 december	15.00 uur: ouderenviering

Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 14 november 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie. De volgende ouderenviering zal zijn op woensdag 12 december.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (5991216) of naar Bets de Goeij (5993595); dan wordt dat geregeld! Ook u bent bij die viering van harte welkom!



Kerstvieringen in Hedel

Kerstavond:

maandag 24 december 19.00 uur:
Eucharistieviering met koor door
pastor B. Bus.

1^e Kerstdag:

Dinsdag 25 December 11.00 uur:
Eucharistieviering met koor door
pastor S. Schevers.

Vrouwengilde Hedel [vgh]

Heb je even?

*Heb je even, vroeg je mij.
Nou eigenlijk niet, want ik heb het
druk hoor.*

*Het is belangrijk, zei je mij.
Ik luisterde maar met een half oor.*

*Ik weet niet goed hoe ik het zeg-
gen moet, aarzelde je.
Nou snel dan zei ik gehaast.*

*Ik vind onze vriendschap heel
waardevol, fluisterde je.
Ik was even stil en heel verbaasd.*

En toen had ik ineens weer alle tijd

(Geschreven door Lotty Steenhuizen)

Welkom

Wilt U een keertje bij het vgh komen kijken? Kom gerust eens naar een van onze avonden, of bel voor info met Corrie de Gier 073-5991232

Programma t/m December

Woensdag 17 oktober

Presentatie door de wereldwinkel
Aanvang 20.00 uur in Gelre's end

Woensdag 14 november

De brandwondenstichting verzorgt
'n presentatie / voorlichtingsavond
Aanvang 20.00uur in Gelre's end

Woensdag 19 december

Creatieve avond in het teken van
Kerstmis
Aanvang 20.00uur in Gelre's end.

Het ontstaan van de Hedelse Paardenmarkt

In November is het weer Paardenmarkt. Ik denk dat U het leuk vindt om te lezen hoe lang al, en van wanneer af??

Uit het archief van de gemeente Hedel uit 1998: "In April 1719 is een verzoek gedaan door het Gemeente Bestuur aan het hof van Gelderland om binnen de Baronie van Hedel een tweede markt te mogen houden en daarvan tol te mogen heffen".

Vroeger waren er twee markten in Hedel: een **beestenmarkt** en een **paardenmarkt**. Deze laatste vond plaats op de eerste maandag na Allerheiligen [1 november].

Betekenis van de markt

1. Vroeger was de markt voor de Hedelse inwoners van economisch belang, omdat iedere bewoner er financieel een graantje van mee pakte.

2. Tegenwoordig is de markt voor de Hedelse inwoners economisch gezien van ondergeschikt belang. Het is thans meer traditioneel gebeuren waardoor Hedel landelijke bekendheid geniet.

3. Voor de paardenhandelaar is de Hedelse

paardenmarkt nog steeds een belangrijke markt mede gelet op het feit dat het de laatste van het jaar is. Deze belangrijkheid voor de handelaren gaat echter op en neer met de landelijke economische situatie.

Rondom het paardenmarktgebouwen vindt in de omliggende straten een goederenmarkt plaats, alsmede een kermis.

In tegenstelling tot vroegere jaren, toen het een huis aan huis gebeuren was, kan men alleen in enkele aan de markt gelegen woningen nog erwtensoep en/of koffie met broodjes eten.

Foto: Behrens, Herbert / Anefo



Paardenmarkt 7 november 1960

Eerste Heilige Communie

De Eerste Heilige Communie is het feest dat wij vieren wanneer kinderen, na hun doopsel, voor het eerst mogen deelnemen aan de Heilige Eucharistie, één van de zeven sacramenten.

De feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie in Hedel is op **zondag 21 april 2013 om 11.00 uur**.

Deelname aan de Eerste Heilige Communie is voor kinderen die katholiek gedoopt zijn en in groep 4 van de basisschool zitten. Ook als kinderen uit Hedel in groep 4 zitten op een basisschool buiten Hedel, zijn zij van harte welkom.

De kinderen uit Hedel die hun E. H. Communie gaan ontvangen, nemen deel aan een voorbereidingsprogramma dat begeleid wordt door

pastor Vriesema en de E. Communie werkgroep. Het is belangrijk dat de kinderen deelnemen aan **alle** voorbereidingsactiviteiten.

De informatieavond voor ouders vindt plaats op donderdag 15 november om 20.00 uur in de RK basisschool "de Pollenhof" en de eerste kinderbijeenkomst staat gepland op woensdag 12 december om 13.30 uur op de pastorie in Hedel.

De aanmeldingsbrieven worden 22 oktober in de groepen 4 van de basisscholen verspreid.

Mocht uw kind buiten Hedel op school zitten, heeft u geen formulier ontvangen of heeft u vragen dan kunt u terecht bij pastor Vriesema tel. 0418-631215 of M. van Herwijnen tel. 073-5993136.



Overleden

Petronella Maria Catharina (Pieta) Hereijgers is overleden op 7 september 2012 in de leeftijd van 22 jaar. De avondwake heeft plaatsgevonden op 12 september 2012 in onze kerk.

Petronella Elisabeth Maria van Hooft de Goeij weduwe van Wim van Hooft. Zij is door een noodlottig ongeval overleden op 26 September 2012, in de leeftijd van 71 jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 2 Oktober 2012 in onze kerk.

Mogen zij ruste in de vrede van de Heer.

zaterdag 20 oktober

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Euch	SSch

zondag 21 oktober

9.30 Alem	Euch	SSch
9.30 Rossum	WoCo	JVri
11.00 Hedel	Euch	BvBr
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri
9.30 Velddriel	WoCo	MvLi

zaterdag 27 oktober

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer
19.00 Alem	Euch	BBus

zondag 28 oktober

9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Rossum	Euch	BBus
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus
15.00 Ammerzoden	Gebed	
15.00 Zaltbommel	Gebed	

vrijdag 2 november - Allerzielen

18.00 Hedel	Euch	BvBr
19.00 Kerkdriel	Euch	SSch
19.00 Rossum	WoCo	JVri
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus
19.30 Velddriel	Euch	JVer

zaterdag 3 november

17.30 Leyenstein	Euch	SSch
19.00 Rossum	WoCo	JVri
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zondag 4 november

9.30 Alem	Euch	BBus
9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
9.30 Velddriel	Euch	JVer
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch

vrijdag 9 november

19.30 Zaltbommel	Euch	Hurk- Vormsel	mans
------------------	------	------------------	------

zaterdag 10 november

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Ammerzoden	Euch	BBus
19.00 Hedel	Euch	SSch
19.00 Rossum	WoCo	JVri

zondag 11 november - Sint Maarten

9.30 Alem	WoCo	JVri
9.30 Velddriel	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
11.00 Zaltbommel	Euch	SSch

zaterdag 17 november

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Euch	SSch

zondag 18 november

9.30 Rossum	WoCo	JVri
9.30 Alem	Euch	SSch
9.30 Velddriel	WoCo	wg
11.00 Hedel	Euch	BvBr
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

zaterdag 24 november

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Alem	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer

zondag 25 november - Christus Koning

9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Rossum	Euch	BBus
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zaterdag 1 december

17.30 Leyenstein	Euch	SSch
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zondag 2 december - 1e zo Advent

9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
-----------------	------	----

9.30 Rossum	Euch	SSch
9.30 Alem	Euch	BBus
9.30 Velddriel	Euch	JVer
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch

zaterdag 8 december

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Hedel	Euch	SSch
19.00 Rossum	Euch	BBus

zondag 9 december - 2e zo Advent

9.30 Velddriel	Euch	SSch
9.30 Ammerzoden	Euch	BBus
9.30 Alem	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
11.00 Zaltbommel	Euch	SSch

zaterdag 15 december

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Euch	SSch

zondag 16 december - 3e zo Advent

9.30 Velddriel	WoCo	MvLi
9.30 Rossum	WoCo	JVri
9.30 Alem	Euch	SSch
11.00 Hedel	Euch	BvBr
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

zaterdag 22 december

19.00 Alem	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer

zondag 23 december - 4e zo Advent

9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Rossum	Euch	BBus
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus

maandag 24 december - Kerstavond

17.00 Kerkdriel	WoCo	JVri
17.30 Leyenstein	Euch	RvdH
19.00 Ammerzoden	WoCo	JVri

19.00 Hedel	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer
19.30 Rossum	Euch	SSch
21.00 Alem	WoCo	JVri
22.00 Ammerzoden	Euch	RvdH
22.00 Kerkdriel	Euch	SSch
22.00 Zaltbommel	Euch	BBus

dinsdag 25 december - 1e Kerstdag

9.30 Alem	Euch	BBus
9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Rossum	WoCo	JVri
9.30 Velddriel	Euch	RvdH
11.00 Hedel	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
11.00 Zaltbommel	Euch	RvdH

woensdag 26 december - 2^e Kerstdag

11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
-----------------	------	------

Afkortingen

Soorten vieringen

Euch	= Eucharistieviering
WoCo	= Woord- en communieviering
Oecum	= Oecumenische gebedsviering

Voorgangers

RvdH	= pastoor R. van den Hout
BBus	= pastor B. Bus ofmcap
SSch	= pastor S. Schevers
JVer	= emeritus pastor J. Verhoeven
BvBr	= emerituspastoor B. van Bronkhorst ofm
JVri	= pastoraal werker J. Vriesema
MvLi	= Margriet van Lith
Wg	= Werkgroep Woord- en Communievieringen

Wijzigingen voorbehouden. Zie ook:

www.katholiekbommelerwaard.nl

H. Martinusparochie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602
e-mail:
info@martinusparochie.nl
bankrekening 12.51.03.158
secretariaat idem
intenties idem
spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

Attentie. Attentie!!!

De aanvangstijd van de gezinsviering op kerstavond is gewijzigd. In plaats van 17.30u. begint deze viering om 17.00u. Wanneer u al een intentie opgegeven heeft en wilt wijzigen, laat het even weten.

Vorig jaar was er op 1 januari een Eucharistieviering. Deze vervalt en is zoals in voorafgaande jaren op **Oudejaarsavond**. Wanneer wij niets van u horen, schrijven wij de opgegeven intenties over naar Oudejaarsavond.

Gedoopt

19 aug: Maartje Hooijmans, Renske Peffer, Vicky Bogers & Tara Verachtert
16 sep: Laurens van den Heuvel, Isabelle Sterk, Fiene Reuvers & Len van Dijk

Overleden

3 juli: Jan van Alem, 73 jaar
9 juli: Sjaan Verstappen-Ackermans, 71 jaar
1 aug: Hen van der Meijden, 91 jaar
15 aug: Annie Wiegmans-Kooijman, 75 jaar
24 aug: Anneke Broekmeulen-van Eeuwijk, 88 jaar
30 aug: Riek de Leeuw-van Osch, 78 jaar
1 sep: Annie Vink-Zwezerijnen, 90 jaar
10 sep: Marie van Heel-van Heumen, 82 jaar
19 sep: Arnold van Alphen, 69 jaar.
1 okt: Stien Hooijmans-Verhoeven, 55 jaar

Door de Groot, bedankt

Jarenlang was ze een vertrouwd gezicht voor de vieringen. Druk bezig op en rond het altaar. Vrijwillig kosterschap is niet vrijblijvend, onderschat het niet. Als je dienst hebt is het altijd in het weekend. Maar ze was er altijd: Door de Groot. Nu heeft ze besloten om te stoppen. We vinden het jammer, maar heel begrijpelijk. Door, we zullen je missen! Bedankt voor je inzet en jarenlange trouw. S P.



Allerzielen

Vrijdag 2 november is het Allerzielen. De dag dat in alle parochiekerken de dierbare overledenen worden herdacht. De overledenen van het afgelopen jaar worden met naam genoemd waarbij een kaars wordt ontstoken en tevens het gedachteniskruisje wordt uitgereikt.

Ook alle overledenen uit onze parochie waarvoor geen kerkelijke viering, uitvaart of avondwake heeft plaatsgevonden worden op deze wijze herdacht. Er is dan echter geen gedachteniskruisje omdat dit kruisje symbool staat bij een kerkelijke viering en hieraan gerelateerd is. Alle families die een dierbare verloren krijgen voor deze viering een persoonlijke uitnodiging. Wij doen ons best, maar het blijft mensenwerk. Mocht u geen uitnodiging ontvangen laat het a.u.b. weten op het parochiecentrum. S P.

Maria kalender

Weer te koop deze prachtige blokkalender. Geen woord teveel gezegd. Met een kleurrijke afbeelding van Maria, naar een oud meesterwerk en verder ingevuld als altijd met de datum, grapjes en wijsheden. Prijs € 7.95 Bij deze prijs is inbegrepen uw bijdrage voor een goed doel (in 2012 € 83 voor Solidaridad) en het kunstzinnige schild. Bestellen: tel. 63 16 77, 63 16 78, 63 32 01.

Vrijwilligersviering

Op 16 september vond de vrijwilligersviering plaats met medewerking van Semper Crescendo en het Martinuskoor. Thema: "Gastvrijheid" erg actueel in deze tijden. De lezingen ook. Soms ben je gastheer of -vrouw, soms gast. Als gastheer is het niet voldoende te zeggen: eet smakelijk, het ga je goed, kleed je warm. Dit heeft weinig zin als je hierin niet voorziet. Geloven vraagt om daden. Samen op weg gaan, vrede brengen waar je komt. Zorg hebben voor elkaar. Willen ontvangen wat je geboden wordt, omdat je het waard bent.

Dit zal de komende tijd van ons allemaal gevraagd worden. Samen onze weg zoeken, het is de moeite waard om er voor te gaan. Het was mooi deze morgen om gastheer te mogen zijn voor de Harmonie, die met hun sublieme bijdrage de toon zette en kleur gaf aan de viering, wat ook gold voor ons parochiekoor.

Op de koffie nadien was het gezellig druk en goed toeven dankzij de koffiegroep. Allemaal bedankt, maar zeker onze vrijwilligers: zonder hen zou onze parochie geen bestaansmogelijkheid hebben.



Leo van Beurden

Onlangs ontvingen wij weer een mailtje van hem, nu naar aanleiding van de bisschoppelijke mededeling over de sluiting van kerken. Het is de omgekeerde wereld", schrijft hij.

"Ik moet hier alles in het werk stellen om toestemming te krijgen een nieuwe kerk te mogen bouwen en jullie moeten je uiterste best doen om kerksluiting tegen te houden. Wat een groot verschil met de Bommeleerwaard 50 jaar geleden!".

Leo zegt dat Hedel en Rossum veel pijn zullen hebben; de mensen zijn er vaak gedoopt, deden er hun 1e Communie, Vormsel en trouwden er. Ook al komen er maar weinig mensen in de kerk, het dorpsbeeld wordt toch bepaald door het kerkgebouw. Wat triest dat er straks nog maar twee kerken zullen overblijven.

"Weet je, dat ik hier noodgedwongen per 1 januari nog een mis meer moet doen op zondag; ik ga beginnen met een extra mis op 12 uur 's middags. Dat zijn er dus 6 op

de zondag. Praten ze over een vrije zondag?"

Wat zijn gezondheid betreft, schrijft hij dat zijn bloeddruk af en toe tot boven het kwik uit komt en hij dan een pilletje moet slikken. Tijd om zich ziek te voelen heeft hij niet!



Tot slot bedankt Leo ons dekenaat voor de geweldige inspanning die geleid heeft tot de prachtige opbrengst van de diverse acties voor zijn school en aula in Garut.

"Ik kan er heel wat stenen voor metselen en op 1 oktober hoop ik de eerste steen te leggen zodat we begin februari er in kunnen trekken. Een grote wens zal dan in vervulling zijn gegaan.

Iedereen gegroet!

Leo van Beurden



Mariabeeld terug

Ooit heeft dit schitterende Maria-beeld in de voormalige Martinuskerk gestaan, totdat hevige beschietingen op het einde van de tweede wereldoorlog de kerk zwaar beschadigde. Het beeld is vervolgens in het Liefdesgesticht van de Zusters van Liefde hier in Kerkdriel geplaatst. Het Maria-beeld heeft een neogotische decoratie, vermoedelijk aan het begin van de vorige eeuw aangebracht door de heer J.T. Poulisse schilder te Kerkdriel.

De tand des tijds heeft sedertdien haar sporen op het beeld achtergelaten. Uiteindelijk kwam het beeld in de keuken van de sacristie terecht met de bedoeling dat hiervoor later een geschiktere plaats zou worden gevonden. Het liep echter helemaal anders dan gepland. Door een ongelukkige val bij het vervoer naar het depot van het Driels Museum bleven er slechts grote brokstukken over.

Zuster Regine Martens van het Kerkelijk Erfgoed van het bisdom heeft ons geholpen om ons kerkelijk erfgoed te registreren en te bewaren en bracht ons in contact met mevr. René Lugtigheid van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland. Zij is vakdocent

bij de Master opleiding Conservering en Restauratie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft er voor gezorgd dat de restauratie van het beeld daar kon plaatsvinden en wel door drie afgestudeerde dames die in de postinitiële fase van hun studie de gelegenheid kregen meer praktijkervaring op te doen en aan grote projecten mee te werken.

De restauratie van ons Maria-beeld was zo'n project!



Op 7 aug. stond het beeld klaar om af te halen. In allerijl werd een kist in elkaar getimmerd; het beeld moest namelijk stand vervoerd worden. Dat het plaatsen van het Mariabeeld op een console voorin de kerk de nodige hoofdbreken heeft gekost, zult u kunnen begrijpen. Het manshoge beeld weegt namelijk nogal wat. Er is door het studentendrietal een geweldige prestatie geleverd; het proces is in een geïllustreerd

boekwerk vastgelegd dat natuurlijk door u kan worden ingezien. Tenslotte: en wat moet dit dan wel niet kosten? Niets!!

Onze werkgroep Kerkelijk Erfgoed verdient een groot compliment door haar constante aandacht en begeleiding.

Heel veel dank!

(verkorte versie van de toespraak door Anny Meuleman tijdens de Vrijwilligersviering op 16 sep)

HH. Martinus en Barbara- parochie

Mgr. Bekkersplein 4
5328 CK, Rossum
telefoon 0418-661238
e-mail
parochie@rossumhurwenen.nl
bankrekening 14.46.02.857

secretariaat idem

intenties idem
spreekuur op donderdagochtend
van 9.30 - 11.30



Bijzondere vieringen

Vrijdag 2 nov - 11.00 uur
Viering in de Vaste Burcht

Vrijdag 2 nov - 19.00 uur
Allerzielenviering
Woord en Communieviering
Jos Vriesema

Zaterdag 3 nov - 19.00 uur
vrijwilligersavond.
Woord en Communieviering
Jos Vriesema met Pro Musica

Zaterdag 10 nov - 19.00 uur
Gezinsviering
Woord- en Communieviering
Jos Vriesema

Maandag 11 nov - 14.30 uur
Viering voor ouderen
In de parochiezaal

Zondag 2 dec - 9.30 uur
Oecumenische Adventsviering
met Pro Musica in onze kerk

Vrijdag 7 dec - 11.00 uur
Viering voor ouderen
In de parochiezaal

De reguliere vieringen in onze kerk vindt u in het overzicht weekendvieringen in het midden van het parochieblad.

U bent van harte welkom!

Allerzielen

Vrijdag 2 nov. 19.00 uur. Tijdens deze viering zullen wij onze dierbare overledenen gedenken. In het bijzonder zij die het afgelopen jaar zijn overleden. Met dit samenzijn willen wij stilstaan bij het verdriet van hen die een dierbare verloren hebben. Hopelijk mogen deze mensen ervaren er niet alleen voor te staan.

Vrijwilligersavond

Zat. 3 nov. Om 19.00 uur beginnen wij deze avond met een viering door Jos Vriesema. Het koor Pro Musica zal dan zingen. Daarna een gezellig samenzijn in dorpshuis de Kil in Hurwenen. Op deze manier willen wij onze vrijwilligers bedanken voor hun trouwe inzet in de afgelopen jaren. Wij hopen er samen met alle vrijwilligers een gezellige avond van te maken.

Vormsel

Op vrijdag 9 november om 19.30 uur komt mgr. Hurkmans naar de Martinuskerk in Zaltbommel om de jongens en meisjes uit Rossum en Zaltbommel het H. Vormsel toe te dienen. Het dameskoor Lavande zal dan zingen. Komt u ook?

Gedoopt

25 augustus - Aiden Dulthummon
Zoon van K. Dulthummon en N. Vervoorn wonende in: Guildford UK

6 oktober - Ashley-Jane Leeuwenhaag,
dochter van Hennie Leeuwenhaag
en Mirka Glowaczewska

Adventsviering

Op zaterdag 2 dec. om 9.30 uur zal er in onze kerk een Oecumenische Adventsviering gehouden worden met medewerking van Pro Musica.

Tijdens deze viering is er géén collecte. Maar graag een gift in natura, (graag houdbare producten) t.b.v. de voedselbank. Wij hopen velen van u te ontmoeten.

Kerstmis

Alvast wat gegevens voor de kerst:

17 december - 14.00 uur
Kerstviering voor ouderen

18 december - 20.00 uur
Volkskerstzang in onze kerk

Kerstavond: 19.30 uur
Gezinsviering Eucharistie
met Lavande en kinderkoor

1e Kerstdag: 9.30 uur
Woord en Communieviering
met Pro Musica



Kerksluiting

Beste parochianen,

Ik heb gemeend namens de parochiewerkgroep een stukje te moeten schrijven in ons blad. Op dinsdag 3 september, tijdens een ingelaste vergadering van ons bestuur, is pastoor van den Hout en een afgevaardigde van het Uniebestuur ons het voorlopig besluit van de bisschop komen vertellen, wat voor ons inhoudt dat onze kerk per 1 september 2013 zal gaan sluiten.

Daar zijn wij diep van onder de indruk en de eerste klap moeten we nog te boven komen. Wij waren van mening dat het bij ons nog niet zo erg slecht ging. Wel komen er steeds minder mensen naar de kerk, (waar niet)? Financieel konden wij ons nog aardig bedruipen en we konden nog altijd een beroep doen op onze trouwe vrijwilligers. We hadden het gevoel dat we zeker nog een tijdje zo door konden gaan. Het bisdom heeft echter een ander beleid, waar wij samen met Hedel als eerste mee geconfronteerd worden.

Wat zijn de consequenties van dit besluit? Dat er in onze dorpen Rossum en Hurwenen een flink deel gemeenschapszin gaat verdwijnen. Ik denk aan al die vrijwilligers, die zich jaren hebben ingezet om onze parochie draaiende te houden. Er zijn er onder ons die al een halve eeuw meelopen.

En dan de koren: Pro Musica, Lavande en het kinderkoortje.

Alles zal uiteen gaan vallen. Ook voor onze ouderen wordt het moeilijk dat ze niet meer in hun eigen dorp naar de kerk kunnen, zelfs geen uitvaart meer kunnen krijgen!

Al met al zijn wij diep teleurgesteld over deze beslissing en vragen wij ons af, waarom zijn wij als eerste aan de beurt?

Het zal voor velen van ons moeilijk zijn om nog bij een andere kerk aan te sluiten, de betrokkenheid bij ons geloof wordt hierdoor steeds minder. Is dat de verdienste van de kerksluitingen? Of gaat het alleen om het financiële!! Dit is voor ons nog niet duidelijk gemaakt.

Toch willen wij proberen om samen met alle vrijwilligers en de steun van Jos Vriesema van dit laatste jaar nog een goed jaar te maken voor u allen. Steunt U ons hier mee? Ook zullen wij dit jaar gaan proberen om voor ons nog zo veel mogelijk te kunnen behouden.

*Namens de parochiewerkgroep Rossum - Hurwenen
Bertha van Doorn van den Dungen*



Opgeven Eerste Heilige Communie

Zeer binnenkort beginnen de voorbereidingen op de eerste communie. Er komen dan een aantal bijeenkomsten in het parochiezaaltje, voor de kinderen en hun ouders.

U kunt uw kind(eren) opgeven door onderstaand strookje in te vullen en dit te deponeren in de brievenbus van de pastorie (graag zo spoedig mogelijk).

Ik wil mijn kind opgeven voor de eerste communie:

Naam :

Voornaam :

Geb. datum :

Adres :

Tel.nr :

E-mail :



H. Martinusparochie

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15
bankrekening 15.34.01.516

secretariaat idem

intenties

mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

MIVA Weekend 25/26 augustus j.l.

De opbrengst van de MIVA aktie was € 69.55

Allemaal namens de Nederlandse Missionarissen heel hartelijk dank voor jullie gulle gift.

Namens de M.O.V groep Velddriel,
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk



Missie Ontwikkeling en Vrede

Wereldmissiedag van de kinderen

Op de eerste zondag van oktober vierden we in de katholieke kerk Wereldmissiedag van de kinderen. Dit jaar was dat 7 oktober. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen. Dat doen ze door bijvoorbeeld van hun zakgeld een beetje opzij te leggen en in het spaarzakje van Missio te doen. Dit jaar helpen we de kinderen in Senegal.

School

Pierre, Pascal, Ndione en Aissatou Kébé gaan naar een middelbare school in Thiès. Zij hebben geluk, want in Senegal kunnen lang niet alle kinderen naar school. Er is te weinig geld. Daarom zijn er niet genoeg scholen, onderwijzers en schoolboeken. De lessen zijn meestal in het Frans. Dat is de officiële taal van het land.

Er wordt al les gegeven in het Wo-
lof, een taal die ook veel mensen spreken. Maar veel mensen zijn analfabeet, ongeveer 60% van de bevolking. Samen met de katholieke kerk probeert de regering meer kinderen langer naar school te laten gaan, zoals Pierre, Pascal en Aissatou.

De gezinsviering was dus op zondag 7 oktober om 9.30 uur voorgegaan door pr. Jo Verhoeven en met medewerking van het Velddriels kinderkoor dat een nieuwe start maakte.

Er werden ook Missio kinderkranten uitgedeeld tijdens deze viering. In de hele maand oktober staat de bekende groene bus achter in de kerk voor Wereldmissiedag.

Namens de M.O.V groep Velddriel,
Trees Hooijmans en Annie van Kuijk

H. Doopsel

Door het Doopsel opgenomen in onze parochie:

12 augustus

Keet van Grevengoed
Dalemstraat 7a

12 augustus

Lieke van den Oord
Duitse Weistraat 14

Overleden

Op 69-jarige leeftijd Emiel Pardoel op 4 oktober overleden.

12½-jarig Huwelijksjubilea

3 november a.s. zijn er drie echtparen 12,5 jaar getrouwd:

Hildebrand en Marian van Kessel-van Os, Rien en Francisca Verhoeve-van Os en Koos en Sjanet van Os-van der Venne.

De H. Mis uit dankbaarheid zal om 15.00 uur in de Velddrielse St. Martinuskerk plaatsvinden.

Alvast van harte gefeliciteerd en veel geluk toegewenst!



12 oktober Vrijwilligersavond

Vrijdag 12 oktober j.l. was er een dankjewelavond voor de vrijwilligers van de Velddrielse St. Martinusparochie. Deze wordt eens in de 2 of 3 jaar gehouden. De avond begon met een H. Mis uit dankbaarheid voor de vele vrijwilligers voorgedaan door pr. Jo Verhoeven en met medewerking van het Velddriels gemengd koor. Hierna werd de avond vervolgd in de Boxhof waar onder het genot van een hapje en drankje gezellig samenzijn was met muziek verzorgd door een DJ.

Allerzielenviering

Vrijdag 2 november om 19.30 uur is er in de H. Martinus te Velddriel een allerzielenviering. In deze viering worden alle overleden parochianen herdacht die vanaf 2 november vorig jaar tot heden zijn overleden. Pr. J. Verhoeven gaat in deze viering voor met medewerking van het gemengd koor.

Vanaf september worden de klokken om 17.00 uur geluidt als er een parochiaan is overleden tot aan de dag van de uitvaart.



Gezinsviering

Zaterdag 24 november a.s. is er om 19.00 uur weer een gezinsviering. Het thema van deze viering is nog niet bekend.

Onder leiding van Ans van Kessel-Raven is er een nieuwe start gemaakt met het kinderkoor.

Wij wensen haar veel succes en hopen dat het haar lukt om een leuk en enthousiast koor te vormen.

Zijn er nog kinderen die graag mee willen zingen, kom dan op woensdagavond om 18.30 uur naar de kerk om te repeteren.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep gezinsvieringen
Maria van den Bighelaar en Carla van den Bosch



Elke dag een beetje spirit

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: elke dag een beetje spirit: Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie.

De opbrengst gaat aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd.

Blok met schild € 5,95

Te bestellen bij H. van Doremaele
Mgr. Verhoekstraat 2
5334 KB Velddriel

Graag na vier uur 's middags of bel even op tel.nr. 0418-631376

Misdienaars gezocht

Dag jongens en meisjes van Velddriel en omgeving. Voor de Velddrielse parochie St. Martinus zouden we graag nog enkele misdienaars bij de groep willen aangezien we nog maar met zijn vieren zijn. Als de groep wat groter is dan kunnen we meer afwisselen.

Wij dienen op zondag om 9.30 uur en een keer op zaterdag om 19.00 uur. Wil je meer informatie dan kun je bellen naar Bart vd Bosch, tel.nr. 635325, of Hetti van Kessel tel.nr. 635987. Ook hebben we jaarlijks een misdienaarsuitje.

H. Martinusparochie

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl
bankrekening 14.40.21.145
secretariaat idem
intenties Tiny van Steenbergem,
adres: zie boven
tel.: 0418-514262



Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel zijn lid geworden van onze geloofsgemeenschap op zondag 9 september:

Jaylian van Hees (geboren 4 juli 2012), dochter van Frans van Hees en Joyce Lever.

Shannon van Hees (geboren 27 maart 2012), dochter van Tony van Hees en Mariëlle Timmermans.

Ryan van der Zande (geboren 22 juni 2012), zoon van Ferry van der Zande en Trudy van Hees.

Sem Damen (geboren 28 september 2011), zoon van Gijs Damen en Ramona Laheij.

Aanmelden Eerste Communie

Op 13 december om 20.00 uur is de eerste ouderavond voor de Eerste Communie die plaats vindt op 26 mei 2013. Op de ouderavond kunt u uw kind aanmelden en u krijgt informatie over het communieproject dat de kinderen met hun ouders samen uitvoeren. Meer informatie via:

1ecommuniezbg@gmail.com of
Karin van Benschop 0418-516634

Kerkkoren en de kerkgebouwenfusie

Zijn er in de Bommelerwaard al gedachten ontwikkeld ten aanzien van de gevolgen voor de koren bij een eventuele sluiting van kerken?

(Ik wil expres niet zeggen: sluiting van parochies!) Er zijn natuurlijk mogelijkheden koren te fuseren of nauw te laten samenwerking.

Dat is allemaal beter dan opdoeken. Zo'n operatie vraagt geduld en tact. Helemaal opnieuw met een koor beginnen is ook een optie, maar te vrezen valt dat dat niet gemakkelijk haalbaar zal zijn.

Er ligt hier een taak voor de Pastorale Eenheid Bommelerwaard; maar waarom ook niet gedacht aan initiatief van onderaf?

Vincent Krah

Ode aan onze doden

Het ontstaan van het katholieke kerkhof aan de Virieusingel te Zaltbommel.

In november 2010 bracht omroep Gelderland een bezoek aan de begraafplaatsen van Zaltbommel. We dachten toen dat ons kerkhof zo rond 1885 was opgericht omdat vanaf die tijd aantoonbare graven getoond stonden. Toevalliger wijs kwam ik in het streekarchief van de Bommelerwaard het notulenboek van kerkbestuursvergaderingen tegen. Het notulenboek beschrijft bijna 100 jaar parochiegebeuren en wel van 1854 tot 1949. In de notulen van 16 maart 1856 kan men lezen dat er besluiten worden genomen om te komen tot aankoop van een terrein met als bestemming begraafplaats, met naastgelegen landerijen.

In de loop van het jaar worden de nodige werkzaamheden verricht zoals het egaliseren van de grond, het verwijderen van bomen en struiken enz. In januari 1857 wordt besloten om het terrein met fruitbomen te beplanten en het kerkhof te omzomen met een beukenhaag. Ook blijft er ruimte over voor teulland (tuinbouwgrond).

In de vergadering van 30 april 1857 geeft de gemeente Zaltbommel zijn toestemming tot de ter aarde stelling van lijken. Dat het niet allemaal even gemakkelijk ging blijkt wel uit het feit dat men in januari 1858

moet besluiten om de beukenhaag opnieuw in te poten, de droge zomer van 1857 heeft de reeds geplante beukenhaag geen goed gedaan. De voorzitter van het parochiebestuur verwijt zijn medebestuurders dat de zorgen voor het kerkhof geheel op zijn schouders terecht komen.

Door verzakkingen van de grond dient men al spoedig over te gaan tot herstel werkzaamheden van paden en slootkanten. De watersnoodramp van 1861 heeft veel schade veroorzaakt aan de fruitbomen, het bestuur laat het aanplanten van nieuwe fruitbomen over aan de voorzitter. Dit is maar een kleine impressie van de moeilijkheden die het toenmalige parochiebestuur ondervond om te komen tot eigen een begraafplaats.

De ruimte in dit blad biedt eigenlijk niet de mogelijkheden om te ver op deze zaken in te gaan, maar wilt u meer weten over het wel en wee van ons kerkhof en wilt u de notulen inzien, dan kunt u een bezoek brengen aan het streekarchief voor de Bommelerwaard aan de van Heemstraweg West, en vragen naar het notulenboek wat als archiefnummer heeft 22/154.

Tot op heden kunnen wij nog steeds gebruik maken van ons kerkhof aan de Virieusingel, met dank aan onze bestuursleden van weleer.

M. van Iersel

Bijzondere vieringen

De seniorenvieringen zijn op 7 november en 5 december om 14.30 uur in het parochiecentrum, de kerstviering voor de senioren van 75 jaar en ouder is op zondag 23 december om 14.30 uur in de kerk. Zij krijgen allemaal nog een persoonlijke uitnodiging.

In de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' is er op dinsdag 20 november en 18 december om 16.00 uur een Eucharistieviering.

Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken is er in de zaal van het zorghuis een weeksluiting op vrijdag 2, 16 en 30 november, 14 en 24 december. Telkens om 19.00 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie.

De maandelijks meditatieve viering 'Op adem komen' is op zondag 18 november en 16 december om 14.30 uur in onze kerk. Op zondag 11 november is er een doopviering.

Op donderdagavond is er een club in het Anker voor basisschoolkinderen. De Klup is interkerkelijk en alle kinderen zijn welkom. Voor kids uit groep 3, 4 en 5 vanaf 27 september, voor kids uit groep 6, 7 en 8 vanaf 4 oktober. Daarna om de week. Je kan vrijblijvend een keer meedoen.

Voor meer informatie kun je terecht bij Boukje Pennings 0418-541498.

De Gerarduskalender

Elke dag een beetje spirit

Al ruim 60 jaar is de Gerarduskalender een goede vriend in veel gezinnen, uit gebracht door klooster Wittem in Limburg. Een dagkalender met op elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!"

Op de achterkant staan afwisselend grappen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels of informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om iedere dag goed te kunnen beginnen, de spreuk op de voorzijde en de bezinningsteksten op de achterzijde geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender voor 2013 gaat u € 5.95 kosten. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd. (zie www.kloosterwittem.nl)

Deze kalender is te verkrijgen bij; Mw. L. van Iersel van de Wiel Fazantstraat 24, 5301 SC Zaltbommel tel. 0418 - 513648

Allerzielen

Op 28 oktober is er om 15.00 uur een gebedsdienst op ons kerkhof. Op 2 november is er 's avonds om 19.00 uur een eucharistieviering in de kerk.

Oecumenisch avondgebed

De Raad van Kerken in Zaltbommel verzorgt al bijna twintig jaar een tiental oecumenische avondgebeden, waarbij katholieken en protestanten SAMEN als christenen willen bidden. De werkgroep die de vesperdiensten voorbereidt, bestaat daarom uit leden van de PKN ('t Anker en Sint-Maarten) en de RK-kerk in Zaltbommel.

Deze vesperdiensten zijn korte, ingetogen vieringen met een schriftlezing, een overweging, enkele liederen en gebed.

Er is veel ruimte voor stilte en bezinning. Telkens wordt er voor een ander thema gekozen, gebaseerd op de lezingen die aansluiten bij het kerkelijk jaar. De avondgebeden hebben plaats in de Advent en de Veertigdagentijd. Deze vieringen worden gehouden in het koor van de Sint-Maarten.

Maar we bidden ook samen in de Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen (januari) en in de Vredesweek (september). Dat gebeurt dan in onze parochiekerk. Alle vieringen beginnen steeds om 19.30 uur en duren ongeveer 30 minuten.

Dit jaar zijn de avondgebeden als voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis op woensdag 28 november, 5, 12 en 19 december.

De werkgroep:

Arjo Bouman, Els Ripmeester & Vincent Kraai, Han van der Waal

Bericht van het Orgelcomité

Zoals u wellicht weet vinden er jaarlijks twee boeken- en platenmarkten plaats in ons Parochiecentrum. Tijdens de kunstroute in juni en vlak voor kerstmis worden tweedehands boeken en platen verkocht.

De opbrengst is steeds voor het onderhoud van orgel, kerk en parochiecentrum geweest. Ruim 15 jaar geleden is een groepje vrijwilligers daar mee aan de slag gegaan: het inzamelen van boeken, cd's en platen, het ordenen van het materiaal, het plaatsen van al het materiaal op tafels, het bemannen van de kassa en tenslotte het weer opruimen van al die boeken, cd's en platen tot de volgende markt.

Tijdens de 'verkoopuren' op zaterdag en zondag houden vrijwilligers op leeftijd de boel draaiende. Voor het goede doel bezig zijn heeft al die tijd veel voldoening gegeven. Omdat de leeftijd in de loop der jaren hoger is geworden en de aanwas van jongere krachten niet structureel is gebleken hebben de ouderen besloten om na al die jaren te stoppen met hun bijdragen aan de boekenmarkt.

Het zou natuurlijk geweldig zijn als er na het lezen van dit bericht mensen die jonger zijn dan de 70 tot 85 jarigen die de kar nu trekken zich zouden melden om deze

bron van inkomsten voor de parochie te laten voortbestaan.

Mocht dat echter niet gebeuren, dan wordt de kerstboekenmarkt de laatste. In ieder geval in deze vorm en met deze mensen.

Uiteraard vinden alle betrokkenen dat heel jammer... Indien u wilt reageren, dan kunt u contact opnemen via onderstaande telefoonnummers.

Namens het orgelcomité,

L. Bogaerts tel. 512221

S. Laghuwitz tel. 512943



De litanie van de Heilige Damiaan

Op woensdagavond 31 oktober om 20.00 uur is in Het Anker een voorstelling van De Litanie van de Heilige Damiaan.

De Litanie van de heilige Damiaan is een eenakter van Stichting Damiaancentrum Nederland geschreven en gespeeld door Hans Lakwijk. In deze eenakter geeft pater Damiaan vanuit een hemels perspectief commentaar op de heiligverklaring, die hem op 11 oktober 2009 ten deel is gevallen.



Waar komt dat heilig zijn vandaan, wie hebben er een rol in gespeeld en wat heeft die heiligheid eigenlijk te betekenen? Aan de eenakter gaat een film vooraf, die noodzakelijke informatie bevat over pater Damiaan, zijn leven en zijn werk.

Het is de documentaire, waarmee Sjef Vermassen succesvol Damiaan voordroeg voor de titel 'Grootste Vlaming aller tijden'.

Pater Damiaan (1840-1889) koos onvoorwaardelijk voor de zwaksten, ook al moest hij daarvoor de mens boven de regels laten gaan, de naastenliefde stellen boven zijn gelofte van gehoorzaamheid.

U bent van harte uitgenodigd om u op woensdagavond 31 oktober a.s. te laten inspireren door pater Damiaan, zijn leven en werk!

En kennis te maken met de huidige werkzaamheden van de Damiaanstichting, die deze avond voor ons vorm geeft.



Hoi kids!

Op 11 november wordt in heel Nederland het feest van Sint Martinus gevierd. Martinus was een rijke zoon van een militair en werd een volgeling van Jezus. Uiteindelijk verlaat hij zelfs het leger en wordt bisschop in Tours. Martinus sterft in het jaar 397, en wordt op 11 november begraven. Sint Martinus is vooral bekend van het "delen met anderen" door het volgende verhaal:

Hoe Martinus zijn mantel deelde met een bedelaar

Het was midden in een winter die veel strenger was dan gewoonlijk. Veel mensen stierven van de kou. Op een dag moest Martinus in Amiens zijn. Martinus was soldaat in het Romeinse leger. Sinds kort had hij over Christus gehoord; en hij was van plan diens voorbeeld na te volgen. Onderweg kwam hij veel mensen tegen die leden onder de strenge kou. Alle kleren die hij kon missen, gaf hij weg.

Zo bereikte hij de stadspoort van Amiens. Hij had alleen nog maar zijn soldatenmantel en zijn wapens. In de poort zat een bedelaar, die helemaal geen kleren aanhad.

Martinus zag hoe hij de voorbijgangers smeekte om hem te helpen en medelijden met hem te hebben. Maar ze liepen hem allemaal voorbij. Martinus begreep dat hij iets moest doen. Maar wat? Hij had immers alles al weggegeven. Toen trok hij zijn zwaard en sneed zijn mantel middendoor. Hij gaf de bedelaar de ene helft. De rest sloeg hij zelf weer om zijn schouders. Er waren omstanders die Martinus uitlachten, omdat hij er in die halve mantel belachelijk uitzag. Maar anderen schaamden zich, omdat zij veel meer hadden dan die soldaat en toch de bedelaar niet geholpen hadden.

's Nachts toen de mensen sliepen, had Martinus een droom. Hij zag Christus vóór zich staan, nogal raar gekleed. Christus zei tegen Martinus: 'Bekijk me eens goed.' Toen zag Martinus, dat Christus het stuk mantel droeg dat hij aan de bedelaar had gegeven. En hij hoorde Hem tegen de engelen zeggen: Martinus heeft nog maar pas van mij gehoord; maar toen ik naakt was, heeft hij Mij meteen gekleed.' (www.heiligen.net)

Zaltbommel

In Zaltbommel wordt 11 november, de sterfdag van Sint, Martinus uitgebreid gevierd met veel optredens, en dit nagespeelde verhaal in de grote Sint Maartenskerk. Daarna is er een optocht door de binnenstad, naar de markt. Vanaf dat moment mogen kinderen in de lagere schoolleeftijd langs de deuren gaan met een lampion, en een speciaal versje.

Bij veel mensen staat er een schaal met snoep of ander lekkers klaar. Natuurlijk wordt het thema "delen" niet vergeten! Zo kunnen de kinderen een gedeelte van hun snoep na afloop inleveren voor kinderen die het minder goed hebben in Nederland.

En iedereen kan in de Sint Maartenkerk lekkers kopen, waarvan de opbrengst ieder jaar bestemd is voor een goed doel!

Houd de kranten dus goed in de gaten voor meer informatie!

Versjes voor langs de deur

*Sint Maarten Sint Maarten
De koeien hebben staarten
De meisjes hebben rokjes aan
Daar komt Sint Martinus aan*

*Elf november is de dag
dat mijn lichtje
dat mijn lichtje
elf november is de dag
dat mijn lichtje branden mag*



Zie voor het knutselwerkje van een lampion op de kinderpagina van de website:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids

Ammerooijs Volkslied

*Op Ammerooij gaon wij zo prat
dit durp is fraaier dan 'n stad.*

*Ook het koetshuis en de gracht
dragen bij tot Ammerooij's pracht.*

*En de toren ziede al van verre staon
mee 't Zonneliel door bijna tegenaon.*

*Ammerooij m'n durpke, in de Bommelerwaard.
Keej oew goeie miensen, gij zijt m'n alles waard.*

*Ammerooij aon de Maos, ik houw van jou
ook al ga ik ver van huis, ik blijf jou trouw.*

*Ik kan jou nie missen, ik vind jou zo mooi.
Gij blijft toch vur immer, echt m'n Ammerooij.*

