

KATHOLIEK
BOMMELER
WAARD

parochie

H. Franciscus i.o.

3

Parochieblad



Schilder: Fr. Philippus Philippus, OFM Cap

Parochieblad

Dit is het parochieblad van de
Parochie Heilige Franciscus i.o.
Bommelerwaard

Jaargang 1, nummer 3
September 2012

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.000 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: Moose Zaltbommel

Algemeen secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04
Dinsdag en Donderdag
van 9.30 tot 13.00 uur.
Buiten deze tijden kunt u inspreken
op een antwoordapparaat of bellen
naar het ingesproken noodnummer
info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwe-
lijk, jubileum, ziekenzalving en
overlijden belt u met het *Algemeen*
secretariaat.

Kopij

26 september is de uiterste datum
voor het aanleveren van kopij voor
het volgende nummer. Dit zal wor-
den bezorgd op 20 oktober.

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

• **hoofdredacteur:**
Jos Vriesema (0418-631215)
josvriesema@martinusparochie.nl

• **samenstellers:**
Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

• **contactpersonen:**

Alem:
Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:
Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:
Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:
Cees Janmaat (0418-632001)
jacktar@upcmail.nl Riet Corten

Rossum:
Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
Jeanne van Benschop, José Vullings

Velddriel:
Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:
Tiny van Steenberg
(0418-514262) tiny.henk@hetnet.nl
Han van der Waal

Vooraf

Als u dit Parochieblad in handen krijgt, staan we op de drempel van een nieuw werkjaar. Het wordt een belangrijk, maar ook ingrijpend werkjaar, want per 1 januari a.s. zou de fusie van de zeven Bommelerwaardse parochies tot één nieuwe St. Franciscusparochie een feit moeten zijn.

Over die fusie wordt u elders in dit nummer geïnformeerd, maar ons parochieblad wil u nu al duidelijk maken, dat we als zeven parochies, elk met een eigen cultuur en een eigen geschiedenis, met elkaar op weg gaan naar een toekomst, waarvan eigenlijk maar één ding zeker is: hij zal anders zijn als de kerk van het ons zo vertrouwde verleden.

Dit parochieblad is het derde product van de redactie, en we hebben het gevoel, dat ons blad begint te groeien; de formule met een aantal pagina's voor iedere parochie en een aantal pagina's voor de zeven parochies gezamenlijk, wordt door de lezers herkend en gewaardeerd. Het enige dat de redactie mist, is dat het blad geen eigen naam heeft. De titel "parochieblad" is wel heel erg sober. Daarom zou de redactie graag een prijsvraag willen uitschrijven:

Welke naam vindt u het beste passen bij ons parochieblad?

Laat uw gedachten eens de vrije loop gaan. U kunt denken aan een variatie op het thema "zeven", aan het rivierenlandschap dat zo kenmerkend is voor de Bommelerwaard, of aan een titel die op de een of andere wijze met Franciscus te maken heeft. Maar ongetwijfeld heeft u nog originelere ideeën. Stuur uw voorstel per mail: redactie@katholiekbommelerwaard.nl of per post naar het adres:

Redactie Parochieblad, Hertog Arnoldstraat 57B, 5331 XG Kerkdriel.

Graag voor 1 oktober a.s. De winnaar kan uiteraard rekenen op een leuk prijsje!



We gaan van start met een nieuw werkjaar. Laten we proberen er iets goeds van te maken. Want met elkaar zijn we het gezicht van de kerk in de Bommelerwaard, als wij durven te geloven in de

toekomst van onze kerk, en ons daarvoor durven inzetten. Dan houden we als een bouwwerk van levende stenen met elkaar de kerk in stand.

Ik wens u allen vrede en alle goeds toe, moge Sint Franciscus met ons meetrekken op onze weg.

Jos Vriesema, hoofdredacteur

'Laat de bisschop maar lekker dromen!'

In juni was ik in een parochie om er te spreken over kerksluitingen. Geen leuk onderwerp. Voor het gevoel van de mensen verdwijnen er alleen maar dingen uit het dorp en er komt niets voor terug, zo is de verwachting. De winkels, de café's en de school zijn er al niet meer, en dan nu nog de kerk! De weerstand tegen kerksluitingen zit 'm niet alleen in de dreiging iets te verliezen, maar ook in de onzekerheid ten aanzien van de toekomst.

Hoe kan een parochie er in de toekomst uit zien zonder een kerk dichtbij?

Als onze kerk er niet meer is, houdt het kerkelijke leven dan op? Als er een centrale kerk komt in de nieuwe parochie (een van de bestaande kerken), kan er dan niets meer ter plaatse gebeuren in de 'oude parochies'? Deze vragen leven erg. Ze kunnen theoretisch wel beantwoord worden, maar omdat het resultaat nog niet zichtbaar is, is het antwoord dikwijls onbevredigend. En als ik dan zeg dat de bisschop in zijn beleidsplan geprobeerd heeft een beeld van de toekomstige kerk te schetsen en verwachtingen heeft uitgesproken, klinkt de opmerking: 'laat de bisschop maar lekker dromen!'

Wat kunnen we zeggen over de toekomst in onze eigen Bommeler-

waard? Zijn er pastorale kansen en mogelijkheden? Wat onze parochies betreft, er zijn op diverse plaatsen ouderenvieringen. Er zijn ook vieringen in de diverse zorginstellingen. Deze vieringen hoeven natuurlijk niet te verdwijnen. We hebben er al met elkaar over gesproken dat deze belangrijker worden als de kerk wordt gesloten. Ze vinden door de week plaats en kunnen wellicht voor meer gelovigen interessant zijn. We kunnen ook op zoek gaan naar een geschikte locatie die we dan tijdelijk als gebedsruimte gebruiken.



Wat betreft de voorbereiding op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Deze vindt nu al op verschillende manieren plaats. Soms gaat het nog via school, soms doet de parochie zelf de hele voorbereiding met behulp van de werkgroep, dikwijls is er een vorm van samenwerking. Als de kerk uit het dorp verdwijnt, kan nog wel de voorbereiding in het dorp plaatsvinden. Zo hebben we in Hedel de laatste twee jaren de voorbereiding van de vormelingen op de pastorie verzorgd en hebben de vormelingen zich in de viering aangesloten bij die in Velddriel (2011) respectievelijk Ammerzoden (2012).

Er zijn ook ziekenbezoekgroepen in de afzonderlijke parochies. Deze

zouden hun werk moeten doorzetten, en dat zou ook heel goed kunnen, omdat hun werk niet zozeer aan het kerkgebouw is verbonden. De leden van ziekenbezoekgroepen gaan bij de mensen thuis op bezoek, en dat contact met de parochie zou moeten blijven bestaan. De bezoekgroepen moeten dan wel een goed overleg hebben met (iemand van) het pastoraal team. Er kan dan worden doorverwezen naar elkaar.

Er zijn voldoende mogelijkheden om aan te werken in de toekomst. De droom van een gemeenschap rondom Christus zullen we zelf moeten waarmaken. Dat kan de bisschop inderdaad niet voor ons doen.

*Ron van den Hout
waarnemend pastoor*

Telefoon pastores



Pastoor **Van den Hout** is bereikbaar via het algemeen secretariaat:

0418-632.504;

Pastor **Bertus Bus** is bereikbaar op zijn huisadres (Capucijnenklooster in Den Bosch): 073-687.5634;

Pastor **Schevers** is te bereiken op de pastorie van Hedel op:

073-599.1216;

Pastoraal werker **Jos Vriesema** is bereikbaar op het parochiecentrum van Kerkdriel op 0418-631215

Ma/Di/Do/Vr van 8.30 tot 10.00 uur

Nieuwe pastor benoemd

De bisschop van 's-Hertogenbosch, mgr. Hurkmans, heeft per 1 september 2012 benoemd als medepastor in de Bommelerwaard: drs. Stefan Schevers, geboren in 1975 en priester gewijd in 2009.



Hij heeft eerder gewerkt in West Maas en Waal en in Veldhoven. Pastor Schevers zal bij pastoor Van den Hout op de pastorie te Hedel gaan wonen.

Pastoor Van den Hout blijft waarnemend pastoor, maar zal zich nog meer tot bestuurlijke werkzaamheden in de parochie beperken.

Op zaterdag 1 september zal pastor Schevers officieel worden verwelkomd en gepresenteerd in de mis van 19.00 uur in de Sint-Martinus te Zaltbommel (zang van Pro Musica en Cantare).

We hopen op een vruchtbare en goede samenwerking en een inspirerende inbreng.

Cursus 'Groeien in geloof'

In september opnieuw van start
Wil jij Jezus Christus als leidraad van je leven? Vind je het moeilijk om te verwoorden wat de kern is van je geloof? Zoek je het christelijk geloof beter te begrijpen? Voel je de nood aan reflectie op je christen-zijn? Ben je als vrijwilliger in de parochie op zoek naar een steviger geloofsinzicht? Als je minstens één vraag met 'ja' kunt beantwoorden, is deze cursus iets voor jou!

Het programma omvat twee jaar. Iedere bijeenkomst bestaat uit een heldere en uitgebreide uiteenzetting door een docent, een gebedsmoment en onderlinge uitwisseling. De cursus biedt vooral een inhoudelijke bezinning op ons geloof. Het gaat om de hoofdlijnen van ons christen-zijn. Het vertrekpunt is Jezus Christus. Je maakt kennis met het volk waaruit Hij werd geboren en je volgt Hem in zijn leven en je maakt kennis met de gemeenschap van de Kerk die Hij heeft gesticht. In het tweede jaar wordt de wezenlijke inhoud van de katholieke leer besproken aan de hand van de Catechismus van de Katholieke Kerk. Het gaat dan om de geloofsbelijdenis, de sacramenten, de geboden en het gebed.

De cursus start in september 2012 op het Sint-Janscentrum in Den Bosch, Papenhulst 4 op maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Cursus 'Geloven in groei'

Deelname aan pastorale cursus op verschillende momenten en locaties mogelijk

Elke parochiaan kan als vrijwilliger iets betekenen voor een ander. De kwaliteit kan worden bevorderd. Deze cursus draagt bij aan de noodzakelijke vorming en toerusting. De cursus bestaat uit een serie modules. Eén module omvat meestal vijf bijeenkomsten rond één thema.



Er zijn basismodules die een inleiding geven op het vrijwilligerswerk in de parochie met als thema's: Kerk-zijn, Vrijwilliger in de Kerk, Bijbel als bron van kerkelijk leven en Traditie als bron van kerkelijk leven. Er zijn ook beleidsmodules rondom liturgie, diaconie, catechese en kerkopbouw. Vervolgens zijn er inzetgerichte modules die achtergrond geven en praktische tips: op bedevaart met de parochie, à Dieu (avondwake), doopvoorbereiding en nog veel meer.

Over de cursussen is informatie te vinden op:

www.bisdondenbosch.nl

U kunt contact opnemen met:

Ellen Kleinpenning

073-6125488 of

vormingscentrum@bisdondenbosch.nl



Verhuizen allemaal!

De kerk is de laatste tijd flink in beweging in een tijd van reorganisatie. Het vraagt dat we leren verhuizen naar de ander; elkaars leefwereld delen en talenten bundelen. Dat vraagt veel flexibiliteit. Een hele klus. Ook voor mij is het een klus om weer te verhuizen. Een kapelaan mag in het begin van zijn "carrière" jobhoppen. Na twee jaar vruchtbaar pastoraat in het mooie land van West Maas en Waal, met zijn 8 kerkdorpen, werkte ik afgelopen jaar in Veldhoven. In de Bommelerwaard kwam er een hogere nood aan een pastor na de benoeming van deken van den Hout tot vicaris. Een flinke vacature in een uitgestrekt gebied met een mooie natuur. Goede pastorale herinneringen aan het riviereengebied van West Maas en Waal hebben mij positief doen antwoorden op de vraag van de bisschop om een nieuwe benoeming te aanvaarden in de Bommelerwaard.

Een bekend beeld van wat de kerk is, is de boot. De kerk dient mensen op koers te houden, als een boot die mensen meeneemt en uitdaagt te denken over je levenskoers. Standvastig door alle veranderingen heen, in beweging blijven. Een boot ook, die cruciale verbindingen schept tussen afzonderlijke eilanden. Een boot die mensen meeneemt op een tocht, zonder vaste grond onder de voeten en daarom uitdaagt tot gelovig vertrouwen. Dat betekent een stuk vooruit durven lopen.

Wat zou ik wensen van de kerk in de Bommelerwaard en wat hoop ik daaraan bij te dragen? Het is eerst in durven stappen, wetende, dat iedere boot soms op drift kan raken. Maar ook dat biedt een kans om te leren vertrouwen dat de Geest van de Heer de weg uitzet. Sommigen zien wellicht alleen een uitgestrekte plas. Anderen zien de stralen van de zon over het water heen flonkeren, en zien in dat water een lichte weg. Soms zal het zeker onderweg stormen, inderdaad. Dat maakten de leerlingen van Jezus mee, en wij dus ook: 'Toen stak een zware storm op, de golven sloegen over de boot heen, zodat die al vol liep. Hijzelf lag achter in de boot met een kussen onder het hoofd te slapen. En zij maakten hem wakker en zeiden tot hem: Meester, deert het u niet dat wij vergaan? Toen stond hij op, gebod de wind en sprak tot de zee: Zwijg en wees stil! En de wind ging liggen en er ontstond een grote stilte'. (Markus 4:35)

De stilte voor de storm is weer anders. In een tijd waarin veranderingen ons wachten, willen we elkaar proberen te vinden. Eenwording is over de grenzen heen kijken. Durven de verrekijker in de hand te nemen om te komen tot samenwerking met het oog op het scheppen van nieuwe toekomst voor jong en oud. Daar waar mensen geraakt worden en in beweging komen, hun krachten bundelen, ontstaat "nieuwe parochie".

Het betekent samen bouwen aan een kloppend hart van echte gemeenschap binnen onze locaties. Met het bekende speerpuntenbeleid van het bisdom komen tot zelfsturende teams. Het betekent ook per locatie dat we iets doen met onze natuurlijke verbondenheid. Het dorpse verenigingsleven is gebaat bij het stimuleren van een cultuur van gastvrijheid en gemeenschap. De kerk wil daarin voorgaan. Een fanfare die de Allerzielenviering opluistert, een raad van elf die keurig naar de Aswoensdagviering komt met een fles Zuidafrikaanse wijn getiteld "Goedgeloof" (voor na de vasten). De KBO die vraagt om een kerstgedachte, een voetbalclub die vraagt om inzegening van de bal omwille van het faire spel van de finale.



Geloven staat niet los van samenleven. Dat heb ik reeds van huis uit mogen ervaren, vanuit het Brabantse dorpje Esch (tussen Vught en Boxtel) waar ik getogen ben. Na het behalen van het gymnasiumdiploma aan het voormalige klein seminarie Beekvliet, ben ik een tijd later op de huidige faculteit Katholieke Theologie verder gegaan om pastoraal werker te worden. Daar heb ik ontdekt dat pastoraat voor mij iets mag zijn voor heel het leven. Toen ik in Eindhoven stage liep als pastoraal werker, heb ik een internationale jongerengroep mee opgezet. Buitenlandse studenten die samen komen na de mis, het middagmaal delen, een thuis laten vinden.

Prachtig om je geloof te delen als één familie met mensen die huis en haard hebben verlaten. Een thuis scheppen voor de ander, dat is zelf ook een thuis vinden. Ging ik dan weer echt "naar huis" dan werd zelfs het onderweg zijn van Eindhoven naar mijn studentenstad Tilburg, thuiskomen. Want in de trein ontstonden de meest mooie gesprekken met vreemden. En ik merkte: God zorgt voor werkelijk contact. Hij rekent niet "van acht tot vijf" om mensen te helpen zich te openen. Hij is verrassend en dat ontdekken geeft een roeping. Met hart en ziel beleven dat je Hem toebehoort en met Zijn passie open staan voor verrassende ontmoetingen. Er is een roeping voor ieder mens... ook na je officiële werktijd.

Samen zitten we "in hetzelfde schuitje". Met elkaar opgescheept? Nee, we roeien met de riemen die de Heer ons geeft en maken vooruitgang ook tegen de stroom in. Mogen wij onderweg tot herderlijke ontmoetingen komen die mensen over grenzen tot gedeelde bewogenheid aanzetten voor het geheel. Vertrouwende op Gods gave van Zijn Geest van liefde die het mensenhart beweegt, wil ik met u gaan waar Hij ons zendt, hier in de Bommelerwaard, onderweg naar de ander.



Getekend, de nieuwe pastor Schevers, pr.

H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
bankrekening 13.17.01.851

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hooijmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Bestellen H.Missen

H. Missen kunt u bestellen bij:
Ger van Boxtel
't Buske 25, tel. 662063

Wilt u de intenties in het parochieblad vermeld hebben, dan dienen de opgaven van de intenties rond de vijftiende van de maand binnen te zijn op het bovenstaande adres.

Mocht u vergeten zijn een H. Mis te bestellen, dan kan dit nog na die datum, maar er kan dan geen vermelding meer worden opgenomen in ons parochieblad. Wel wordt de intentie afgelezen in de kerk. Tevens worden de misintenties vermeld op de website.

Ons eigen parochie A-kaartje zal 10x per jaar verschijnen.

Doopseltoediening

Op zondag 11 november 2012 om 13.00 uur wordt het doopsel toegediend. De voorbereidingsavond is donderdag 25 oktober om 20.00 uur in Kerkdriel.

Allerzielenviering

De viering van Allerzielen (met zegening van de graven) vindt dit jaar plaats op zondag 4 november.



Eerste H. Communie 2013

Op 21 april 2013 zal de presentatieviering van de Eerste-Communicanten plaatsvinden.

Op 26 mei 2013 is de viering van de Eerste Heilige Communie, met pastoor Ben van Bronkhorst.

Op 22 juni 2013 is er nog een naviering (zaterdagavond).

Een stukje geschiedenis

De naam Odrada is verbonden met het dorpje Alem. We hebben een St. Odradastraat en een St. Odrada School. In de kerk staan een beeld van Odrada en in de muur bij de kerk is een tegeltableau waarop Odrada staat afgebeeld met kruis en rozenkrans. (geglazuurd reliëf van keramiek)

Sint-Odrada

Alles wijst erop dat Sint-Odrada heeft geleefd kort na de komst van de eerste geloofspredikers. De bevolking van onze streek was nog maar net gekerstend. Historisch gezien staat het vast dat Odrada heeft bestaan.



De legende van de Heilige Odrada van Balen

Odrada werd in de achtste eeuw te Scheps (België) geboren. Haar ouders waren van adellijke afkomst. Odrada, wat betekent "welriekend", was het enig kind. Ze was erg vroom en bad veel. Het meisje was zeer bekoorlijk en kreeg veel huwelijksaanzoeken. De jonge vrouw wees alle verzoeken af, want ze wilde trouw blijven aan God.

Toen de moeder van Odrada stierf huwde haar vader een vrouw die Odrada minachtte, kwelde en mishandelde. Odrada klaagde niet.

Tijdens het leven van de heilige gebeurden er al wonderen. Tijdens het bijwonen van een kerkwijding in Millegem, wist ze met een houten kruis in de hand wilde paarden te temmen.

Een afgebroken lindetak die ze in de grond stak kwam tot bloei. Een bron ontsprong met helder geneeskrachtig water. Zo werd Millegem een bedevaartsplaats.

Odrada werd gevelld door ziekte en stierf op jonge leeftijd. Op haar sterfbed sprak Odrada de wens uit dat haar dode lichaam in een uitgeholde wilgenstam, op een wagen zou worden gelegd. De wagen zou door twee hoornbeesten getrokken moeten worden. Ze wilde worden begraven waar de beesten halt hielden.

Het span hield halt in Alem, 15 uur reizen van Balen. De klokken begonnen te luiden en enkele zieken werden genezen. In Alem werd ze vereerd door blinden, doven en kreupelen. Landbouwers lieten er hun zieke dieren genezen. Rond 1304 zouden de wonderen zijn opgehouden. De feestdag van de Balense heilige wordt gevierd op 5 november.

In de katholieke H. Hubertuskerk staat een houten beeld van Odrada uit de tweede helft van de 19de eeuw.



Tegeltableau in de muur vóór de kerk waarop Odrada staat afgebeeld met kruis en rozenkrans. (geglazuurd reliëf van keramiek)

H. Willibrordusparochie

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
telefoon 073 - 599 12 15
e-mail:
willibrordusparochie@xs4all.nl
bankrekening 10.26.01.178

secretariaat idem, bereikbaar
op maandag van 08.00 tot 12.00
en op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 - 17.00 uur

intenties idem

Gedachteniskapel

De gedachteniskapel is dagelijks geopend van ± 9.00 uur tot ± 17.00 uur. Even een moment van stilte, van rust, van bezinning. Een kaarsje branden. U bent welkom.



Gerarduskalender

Voor diepgang in het leven

Wordt in onze gezinnen nog stilgestaan bij de diepere waarden van het leven? Vroeger werd er elke dag gebeden enz. Wat kunnen we nu nog doen om het religieuze een plaats te geven in het leven van elke dag? Een vraag voor heel wat mensen die God toch een plaats in hun leven zouden willen geven.

De Gerarduskalender wil een hulpmiddel zijn om de oppervlakkigheid te doorbreken. De kalender biedt voor elke dag diepgang via spreuken, bijbel- en bezinningsteksten, gebeden enz.



Er staan ook puzzels, interessante informatie, praktische tips en vele mopjes in. Een inspiratiebron voor elke dag. In steeds meer gezinnen is het voorlezen van de dagtekst van de Gerarduskalender een vertrouwd begin van de dag.

Bovendien is de opbrengst voor de missie in Suriname en Brazilië. Een goede zaak dus. De kalender wordt dan ook van harte bij u aanbevolen. De prijs is € 5,95.

De kalender is nu al verkrijgbaar op de pastorie.

Personalia

Gedoopt

01 juli Lili Roos Hardam, dochtertje van Roderick Hardam en Manon Verlouw.
Isa Deckers, dochtertje van Twan Deckers en Monique van Wezel.
Michelle Wijnstekers, dochtertje van Gerrit Wijnstekers en Nancy Nounakhanaghah.
Jay Hofmans, zoontje van Dennis Hofmans en Mariëlle van den Heuvel te Hedel.

*Dat zij mogen opgroeien tot gelukkige mensen,
Die kunnen geloven, hopen en liefhebben.*

We hebben afscheid moeten nemen van:

14 mei: Nellie van Hemert -van den Oord - 87 jaar
21 mei: Gerben van Doornmalen in de leeftijd van 50 jaar
01 juni: Stef van Doornmalen in de leeftijd van 90 jaar
09 juni: Jan Roeling in de leeftijd van 92 jaar
02 juli: Piet Dekkers in de leeftijd van 78 jaar

Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe.

Sam's Kledingactie

De kledinginzameling van Sam's kledingactie voor Mensen in Nood die in de maand april is gehouden heeft 450 kilo kleding opgebracht voor Cordaid Mensen in Nood. Sam's kledingactie wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen hartelijk danken.

De opbrengst van de ingezamelde kleding van dit voorjaar gaat naar het "droogte cyclus management" project in Kenia.

Binnen dit project worden mensen geholpen droogteperiodes door te komen, bv. door de aanleg van waterreservoirs.

Nogmaals hartelijk dank voor uw inzet en we hopen voor de volgende inzamelingsactie weer op u te kunnen rekenen.

*Jan Jongedijk, directeur
www.samskledingactie.nl*



Vieringen

Zondag 26 augustus om 09.30 uur wordt de viering opgeluisterd door kinderkoor "Da Capo".

Zondag 14 oktober om 09.30 uur wordt de viering opgeluisterd door Vocalgroep "Harmony".

Gezinsviering

Op zaterdag 15 september om 19.00 uur is weer de maandelijkse gezinsviering met medewerking van kinderkoor "Da Capo". De daarop volgende gezinsviering is op 20 oktober.

Van harte nodigen wij u allen voor deze vieringen uit.

Werkgroep gezinsvieringen

Doopviering

Zondag 4 november om 13.00, 13.45 + 14.30 uur (evt. 15.15 uur).
Vorbereidend gesprek 26 oktober om 20.00 uur te Kerkdriel.

De doopzondagen hierna zijn nog niet bekend.

Voor de misdienaars

Zaterdag 15 sept. 19.00 uur
Gezinsviering Nadine + Nowra

Zondag 23 sept. 09.30 uur
Euch.viering Djenty + Nawras

Zondag 14 okt. 09.30 uur
Euch.viering Nadine + Nowra

Zaterdag 20 okt. 19.00 uur
Gezinsviering Djenty + Nawras

Opbrengst

"Samenloop voor Hoop"

Op vrijdag 8 juni om 19.00 uur is met het gezamenlijk vieren van een Eucharistieviering, met als voorganger pastor Bertus Bus, een begin gemaakt aan de zeer succesvolle actie "Samenloop voor Hoop Bommelerwaard".



De opbrengst van de collecte in deze viering, die geheel ten goede komt aan het Koningin Wilhelmina Fonds, heeft het mooie bedrag opgebracht van € 528,22.

Allen, heel hartelijk dank namens de organisatie.

Dank

Nu zij naar het voortgezet onderwijs gaat heeft Lisette van Zeelst te kennen gegeven niet langer misdienaar te willen zijn. Lisette, héél hartelijk dank voor je inzet en enthousiasme tijdens de verschillende vieringen in al die jaren en succes op je volgende school.

Honderd jaar

Op 1 augustus 1912 kwam in Ammerzoden het gebouw van de meisjesschool gereed. Op 19 augustus zegende pastoor Geevers de lokalen in. Daarna volgde een plechtige gezongen Heilige Mis, waaraan de hele Ammerzodense gemeenschap deelnam. Tot hoofd van de meisjesschool werd Zuster (Soeur) Arsenia benoemd. Zij zou deze functie tot 1958 uitvoeren. Zuster Ludolpha bestierde de bewaarschool.

Aan de school werkten zowel religieuzen als lekenonderwijzeressen. Zo werd bij de start van de school de Ammerzodense juffrouw Van Hemert benoemd. In 1952 werd het 40-jarig bestaan van de school gevierd. Op dat moment werkten soeur Arsenia en juffrouw Van Hemert nog steeds aan de meisjesschool.

De Ammerzodense jongensschool was tot 1934 een openbare school. Pas in dat jaar werd het kerkbestuur eigenaar en bestuur van deze instelling. Later ontstonden er in Ammerzoden nog een katholieke kleuterschool en een Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs (VGLO).

In 1968 fuseerden de meisjesschool en de jongensschool. Samen met de kleuterschool werd er een brede basisschool gevormd. Enkele jaren later ging deze school verder onder de naam R.K. Basisschool "De Schakel".

Op deze school, die nu in een noodgebouw aan de Uilecotenweg gevestigd is, worden door de leerkrachten nog steeds catecheselessen verzorgd waarvan de uitgangspunten nog steeds dezelfde zijn als voor honderd jaar.

Op zich is het feit dat er katholiek onderwijs kwam, niet zo opvallend. Van de andere kant is het feit dat dit op 1 augustus 2012 precies honderd jaar geleden gebeurde, toch wel waard om te vermelden.

Bart van Helvoort



H. Willibrordusparochie

Kon. Wilhelminastraat 4
5321 TC Hedel
telefoon 073 - 599 12 16
e-mail:
parochiewerkgroepedel@gmail.nl
bankrekening 32.60.01.727

secretariaat idem

intenties:

in de brievenbus van de pastorie
of telefonisch opgeven bij Bets
de Goeij 073 - 5993595

Beste Parochianen van Hedel

Wij krijgen in de wandelgangen veel vragen over het bestellen van misintenties en vragen over onze kerk, daarom dit artikelje.

Voor het bestellen van misintenties:
Een briefje in een envelopje in de brievenbus van de r.k. pastorie te Hedel of bellen met de kosteres Mevr. Bets de Goeij
tel: 073-599 35 95

Ook voor vragen over kerk, vervoer naar de ouderenviering, enz. wil kosteres Bets U graag te woord staan.

Redactie Hedel

Parochie-agenda

zaterdag 8 september 19.00 uur: eucharistieviering
zondag 9 september 11.00 uur: geen viering
woensdag 26 september 09.00 uur: kerkwerken

dinsdag 2 oktober 15.00 uur: Rozenkransgebed
zondag 7 oktober 11.00 uur: viering + koffie drinken
13.00 uur, 13.45 uur, 14.30 uur: doopviering

dinsdag 9 oktober 15.00 uur: Rozenkransgebed
woensdag 10 oktober 15.00 uur: ouderenviering
zaterdag 13 oktober 19.00 uur: eucharistieviering
zondag 14 oktober 11.00 uur: geen viering
dinsdag 16 oktober 15.00 uur: Rozenkransgebed
dinsdag 23 oktober 15.00 uur: Rozenkransgebed
dinsdag 30 oktober 15.00 uur: Rozenkransgebed
woensdag 31 oktober 09.00 uur: kerkwerken

vrijdag 2 november 18.00 uur: viering van Allerzielen

Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende doopvieringen gepland:

zondag 7 oktober 2012
13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur

zondag 2 december 2012
13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen vinden plaats op:

donderdag 27 september 20.00 uur
donderdag 22 november 20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.

Rozenkransgebed



Het is in onze parochie de gewoonte dat in de oktobermaand, de maand van de Rozenkrans, het rozenhoedje wordt gebeden. Elke dinsdagmiddag in de maand oktober wordt, ter intentie van alle aanwezigen en de intenties die in het voorbedenboek worden geschreven, gebeden dat de Heilige Maagd Maria voor ons voorspreester moge zijn bij God. Wij nodigen u allen uit deel te nemen aan dit rozenkransgebed op dinsdagmiddag in oktober om 15.00 uur.

Ouderenviering

In de maand september komt de ouderenviering te vervallen. De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 10 oktober 's middags om 15.00 uur. Na afloop is er koffie in de zaal van de pastorie.

Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (5991216) of naar Bets de Goeij (5993595); dan wordt dat geregeld! Ook u bent bij die viering van harte welkom!

Opbrengst Vastenactie

Dit jaar is in ons dekenaat actie gevoerd voor het project Go4Garut. Pater Leo van Beurden uit Kerkdriel is al jaren werkzaam in Indonesië. Middels een stichting beheert hij een aantal scholen. De opbrengst van de Vastenactie wordt gebruikt voor het opknappen van een schoolgebouw. Dit gebouw zal dienst gaan doen als gemeenschappelijke ruimte voor medische en sociale hulp, kinderopvang en allerlei gezamenlijke activiteiten met muziek, dans en spel.

De opbrengst in onze parochie voor het vastenactieproject Go4Garut op het eiland Java in Indonesië heeft opgebracht:

Keulse pot in de kerk:	€ 100,27
RK school De Pollenhof:	€ 447,05
Bijdrage parochianen:	€ 672,00
Totaal	€ 1.219,32

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Personalia

Overleden

Nolly Mulder is overleden op 15 mei 2012 in de leeftijd van 75 jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 22 mei 2012 in onze kerk.

Dien van den Bogaard - Oostrom, weduwe van Gerrit van den Bogaard, is overleden op 9 juli 2012 in de leeftijd van 92 jaar. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 13 juli 2012 in onze kerk.

Moge zij rusten in de vrede van de Heer.



Gedoopt

Door het Sacrament van het Doopsel werd in onze gemeenschap opgenomen op 5 augustus 2012:
Coen Hofmans

*Dat hij mag opgroeien tot een ware getuige van ons geloof.
Ouders, van harte proficiat!*

Gehuwd

Op 29 juni trouwden:
Lars Fraaije en Angela Vergeer

Wij wensen hen alle goeds en heel veel liefdesgeluk.



God's Telefoon

*Ik weet niet of het U bekend is
dat er een telefoon bestaat,
die draadloos vanaf deze aarde,
rechtstreeks naar de hemel gaat.*

*Want gaat U op de knieën,
dan gaat daar ginds de bel,
en kunt U rustig spreken,
God hoort Uw stem dan wel.*

*U zult het vast bemerken:
De lijn is altijd vrij
U bent verkeerd verbonden,
is er bij God niet bij.*

*Misschien zijn door Uw niet geloven,
contacten stuk gegaan,
of hebt U lang het toestel,
verlaten laten staan.*

*Uw hart is hier het toestel,
dus kost 't U geen voorbereiding,
op ieder tijdstip van de dag,
gebruik te maken van zijn leiding.*

*God wil beslist wel naar U horen,
nooit zegt hij: "maak het kort."
Hij blijft wel aan het toestel,
totdat je je hart hebt uitgestort.*

*Zoals een vader met zijn kind spreekt,
zo luistert Hij met open oor,
God wil steeds voor zijn kind 't beste,
daar is hij vader voor.*

*Dus controleer maar eens Uw toestel,
En maak het storing vrij,
Uw vader in de hemel,
is dan ontzaglijk blij.*

Men kan overal geloven en praten met God.

Dit gedicht is ingezonden door een parochiaan uit Hedel.

zaterdag 25 augustus

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Alem	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer

zondag 26 augustus

9.30 Ammerzoden	WoCo	JVri
9.30 Rossum	Euch	BBus
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	BvBr
11.00 Zaltbommel kerk	Maartens-	Oecum

zaterdag 1 september

17.30 Leyenstein	Euch	RvdH
19.00 Zaltbommel	Euch	SSch

zondag 2 september

9.30 Velddriel	Euch	JVer
9.30 Alem	WoCo	JVri
9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
9.30 Rossum	Euch	BBus
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch

zaterdag 8 september - Maria Geboorte

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Hedel	Euch	SSch
19.00 Rossum	WoCo	JVri

zondag 9 september

9.30 Velddriel	Euch	SSch
9.30 Alem	WoCo	JVri
9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	wg

zaterdag 15 sept - OLV van Smarten

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	WoCo	JVri

zondag 16 september

9.30 Velddriel	Euch	JVer
9.30 Alem	Euch	SSch
9.30 Rossum	WoCo	JVri

11.00 Hedel	WoCo	wg
11.00 Kerkdriel Vrijwilligersviering	WoCo	JVri
11.00 Zaltbommel	Euch	SSch

zaterdag 22 september

17.30 Leyenstein	Euch	BvBr
19.00 Velddriel	Euch	JVer
19.00 Alem	WoCo	JVri

zondag 23 september

9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Rossum	Euch	BvBr
11.00 Hedel	Euch	SSch
11.00 Kerkdriel	Oecum	JVri
11.00 Zaltbommel	WoCo	wg

zaterdag 29 september

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
------------------	------	------

zondag 30 september

9.30 Velddriel	Euch	SSch
9.30 Alem	WoCo	wg
9.30 Ammerzoden	WoCo	JVri
9.30 Rossum	WoCo	wg
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	wg

zaterdag 6 oktober

17.30 Leyenstein	Euch	BvBr
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zondag 7 oktober - Maria vd Rozenkrans

9.30 Velddriel	Euch	JVer
9.30 Alem	Euch	BBus
9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
9.30 Rossum	Euch	BvBr
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	BvBr

zaterdag 13 oktober

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Hedel	Euch	SSch
19.00 Rossum	Euch	BBus

zondag 14 oktober

9.30 Velddriel	Euch	SSch
9.30 Alem	WoCo	JVri
9.30 Ammerzoden	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
11.00 Zaltbommel	Euch	SSch

zaterdag 20 oktober

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Euch	SSch

zondag 21 oktober

9.30 Alem	Euch	SSch
9.30 Rossum	WoCo	JVri
11.00 Hedel	Euch	BvBr
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri
19.00 Velddriel	WoCo	MvLi

zaterdag 27 oktober

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer
19.00 Alem	Euch	BBus

zondag 28 oktober

9.30 Ammerzoden	Euch	SSch
9.30 Rossum	Euch	BBus
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus
15.00 Ammerzoden	allerzielenviering	
15.00 Zaltbommel	allerzielenviering	

vrijdag 2 november - Allerzielen

18.00 Hedel	Euch	BvBr
19.00 Kerkdriel	Euch	SSch
19.00 Rossum	WoCo	JVri
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zaterdag 3 november

17.30 Leyenstein	Euch	SSch
19.00 Rossum	WoCo	JVri
19.00 Zaltbommel	Euch	SSch

zondag 4 november

9.30 Alem	Euch	BBus
9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	SSch

Afkortingen

Soorten vieringen

Euch	= eucharistieviering
WoCo	= woord- en communieviering
Oecum	= Oecumenische gebedsviering

Voorgangers

RvdH	= pastoor R. van den Hout
BBus	= pastor B. Bus ofmcap
SSch	= pastor S. Schevers
JVer	= emeritus pastor J. Verhoeven
BvBr	= emerituspastoor B. van Bronkhorst ofm
JVri	= pastoraal werker J. Vriesema
MvLi	= Margriet van Lith
Wg	= Werkgroep Woord- en Communievieringen

*Wijzigingen voorbehouden. Zie ook:
www.katholiekbommelerwaard.nl*

Workshops bloemschikken

Voor leden van werkgroepen kerkschoonmaak, -onderhoud en -versiering met Jet van Oers.
Data: 18 of 19 september.
Er zijn geen kosten.

Aanmelden bij Mirjam Duijts-As
(mirjamduijtsas@hotmail.com
of tel. 06 - 36 115 739)
Meer info op onze website:
www.katholiekbommelerwaard.nl

H. Martinusparochie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602
e-mail:
info@martinusparochie.nl
bankrekening 12.51.03.158
secretariaat idem
intenties idem
spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur

Intenties

Bij het overlijden van iemand die als vrijwilliger in de parochie actief is geweest, is er altijd recht op tien intenties, dus ook indien er geen avondwake of uitvaart heeft plaatsgehad.

Het is wel noodzakelijk dat de nabestaande(n) de parochie hiervan op de hoogte stellen.

Gedoopt:

- 20 mei:* Liz Vogel, Guusje van Schutterhoef, Christof Ciesielska en Mats Nendels
9 juni: Hanne Welling
17 juni: Nikki Maas, Koen van Alphen, Bart Steenbekkers en Tess van Heumen
22 juli: Eliza en Willem Hooijmans

Gehuwd:

- 18 mei:* Malvin Schoelitsz en Linda de Wit
Roy van Gorkum en Gerjo Daams
8 juni: Wilfred Rovers en Joyce van Wordragen
14 juli: Mon Loeffen en Lisa Mulders



Overleden:

- 29 april:* Waltherus Blankers, 62 jaar
19 mei: Simon de Bodt, 92 jaar
7 juni: Gerard Vogel, 80 jaar
11 juli: Piet van de Oever, 60 jaar
23 juli: Cor van Berkel, 83 jaar
en Sies van Hooft, eveneens 83 jaar



Helena van Alem, overleden op 16 april, is 78 jaar geworden i.p.v. 88 jaar, zoals gemeld werd in het vorige parochieblad. Voor dit abus bieden wij onze excuses aan.

Bezoek aan Kerkdriel

Twee keer, op vrijdag 22 juni en vrijdag 27 juli, kwam dit jaar een bus met Zusters van Liefde en Fraters van Tilburg, allemaal afkomstig uit de derde wereld - Indonesië, Brazilië en de Filippijnen op bezoek in Kerkdriel. De zusters en fraters waren op bedevaart, ze volgden het spoor van Bisschop Zwijsen, die in de negentiende eeuw hun congregaties heeft gesticht. Een bezoek aan Kerkdriel, de plaats waar bisschop Zwijsen geboren is, vormt dan een vast onderdeel van het programma.

Helaas is het enige dat momenteel aan de bisschop herinnert een gedenksteen op de plaats waar in de Molenstraat het huis van de familie Zwijsen heeft gestaan, want het woonhuis en de molen van vader Zwijsen zijn al lang geleden afgebroken. Het borstbeeld van Zwijsen, dat altijd een prominente plaats op de Delkant, het tegenwoordige Mgr. Zwijsenplein had, is tijdelijk (?) verwijderd.

De fraters en zusters bezochten de Mariakapel, waar zr Veerle vertelde over de geschiedenis ervan, en zr Delian vertelde over het door haar ontworpen glas-

raam. Met elkaar zong men het Salve Regina, en daarna wandelde men naar het parochiecentrum.

Daar vertelde Jos Vriesema hen iets over de maatschappelijke en kerkelijke situatie van Kerkdriel aan het begin van de negentiende eeuw. Er werd geïnteresseerd geluisterd, al zal niet iedereen begrepen hebben wat het woord "schuurkerk" betekende: Joannes Zwijsen werd immers gedoopt in de toenmalige katholieke kerk, en dat was de schuurkerk aan de Leyensteinstraat.

Het bezoek aan Kerkdriel werd afgesloten met een lunch bij Kersvers te midden van de kersen- en fruitbomen. En vervolgens vertrok de bus weer naar de volgende etappe van de bedevaart.

Foto: Peter van Zoest



Vrijwilligersviering

Op zondag 16 sept. vindt in onze parochiekerk de vrijwilligersviering plaats. Het thema is 'gastvrijheid'. Heeft u een idee voor de invulling van deze viering of wilt u meedelen, laat het weten! De viering wordt muzikaal opgeluisterd door onze harmonie *Semper Crescendo*. Wij hopen dat velen gehoor zullen geven aan de uitnodiging. Het is ook een mooie gelegenheid elkaar weer te ontmoeten na de vakantieperiode. Natuurlijk is iedereen van harte welkom bij deze feestelijke viering.

Stuurgroep Pastoraat

Gaan en komen

Bij de werkgroep Nabestaanden heeft Ria van Lieshout-van der Loo te kennen gegeven haar taak te willen neerleggen. Ria bezocht als lid van de groep namens de parochie, mensen die een dierbare verloren. Ook bezorgde zij mede het bloemetje en de kerstwens van de parochie bij nabestaanden.

Ria, alle goeds en bedankt voor je inzet.

Bij de werkgroep Mariakapel heeft Bets van Kessel afscheid genomen. Met spijt weliswaar; problemen met haar arm noodzaakten haar te stoppen.

Ook jij, Bets, hartelijk dank voor je jarenlange inzet!



Kledingactie voor 'Mensen in Nood'

De in het voorjaar gehouden Sams kledinginzamelingsactie voor 'Mensen in Nood' was weer succesvol met een opbrengst van 1000 kilo. U heeft in de krant kunnen lezen, dat er veel kapers op de kust zijn (andere organisaties die ook gedragen kleding inzamelen). Dit gaat ten koste van de goede doelen die met uw gedragen kleding veel goed werk kunnen doen, zoals het steunen van veel projecten van uiteenlopende aard. Dus bewaren a.u.b. Alvast bedankt!
Werkgroep M.O.V.

In gesprek met mensen

De redactie heeft Riet Corten, lid van de Avondwakegroep en Henriëtte de Leeuw-Sars, coördinator van het voortraject, gevraagd naar de betekenis en de opzet van een avondwake en naar alles wat er bij komt kijken voordat een avondwake gehouden kan worden.

Om bij het 'technische gedeelte' te beginnen. Henriëtte vertelt wat zij moet regelen nadat er door het secretariaat een overlijden is gemeld. "Als er een avondwake is, neem ik contact op met de persoon die volgens het rooster dat we ieder kwartaal opstellen dienst heeft. Vervolgens bel ik de koster, accoliet, organist, het dameskoor en de collectanten. Niet vergeten mogen worden de mensen die het herinneringskruisje, de bloemen en het altaarblad / weekendblaadje verzorgen. Het secretariaat regelt de pastor-voorganger in de uitvaart."

Wat de uitvoerende taak betreft komt Riet aan het woord. "De Avondwake is een viering van woord en gebed, waarin wordt stilgestaan bij het leven van de overledene, maar waarin ook woorden van geloof, troost en bemoediging voor de nabestaanden een plaats moeten krijgen. Eén en ander wordt ondersteund door een aantal symbolische gebaren, zoals het plaatsen van het herinneringskruisje op het altaar, het inschrijven van de naam van de overledene in

het gedachtenisboek en de lichtritus met de zevenarmige kandelaar.

Tijdens het voorgesprek met de familie wordt -in samenspraak- aan de hand van het liturgieboekje 'Avondwake' gekozen uit verschillende gebeden en schriftlezingen. In deze viering is ook ruimte voor eigen inbreng van de familie, zoals een zelfgeschreven herinnering of afscheidswoord, wat heel waardevol kan zijn. Alles gaat in overleg met de voorgangers, ook als het gaat om de keuze van muziek (CD's) of het zelf musiceren door een familielid."

Wat betekent het voorgaan voor jou? Riet: "Ik beleef dat als een mooi en dankbaar werk. Je moet het met hart en ziel doen, zodanig dat het een gevoel geeft dat je iets betekenen kunt voor die ander: er kunt zijn voor een ander. Het is zeker geen gemakkelijk werk, wat je zomaar even doet. Ik spreek hier ook voor de andere voorgangers, want het legt een druk op jou als mens. Vanaf het moment dat je gebeld wordt zit het in je hoofd en ben je ongemerkt al bezig met de voorbereiding, want er mag niets misgaan. We zijn allemaal mensen en als er toch iets misloopt, gaat dat niet in je kouwe kleren zitten en heb je daar best last van."

Het gesprek met de familie is voor jullie dus een belangrijk onderdeel? "Absoluut, hier hangt veel van af en is een voorwaarde om een goede avondwake te kunnen maken. Het schrijven van een in



memoriam is meer dan het opsommen van een aantal feiten; ik vind dat de familie er de mens van wie afscheid genomen wordt in moet kunnen herkennen. Wat mij altijd treft, is het simpele gebedje van een kleinkind of het woordje gericht aan de opa of oma, vader of moeder.

Binnen de avondwakegroep, die uit acht personen bestaat, wordt gewerkt met een vast rooster van dienst waarbij twee mensen een week lang de beurt hebben. Het is mogelijk dat er voor een avondwake voorkeur bestaat voor iemand buiten het rooster om. Hiertoe bestaat, bij uitzondering de mogelijkheid, indien de gewenste voorganger familie is, of goede vriend/vriendin. Zo'n verzoek moet altijd gedaan worden bij de aanmelding en wordt dan door de coördinator, Henriëtte, met de dienstdoende voorgangers besproken. Het is dus niet de bedoeling dat de familie of begrafenisondernemer zelf mensen gaat benaderen."

Circa vier weken na de avondwake worden de nabestaanden benaderd door de Nabestaandengroep om een afspraak te maken voor een bezoek, waarbij informatie over het aantal intenties wordt gegeven en de CD van de Avondwake / uitvaart wordt overhandigd.

Voor de Allerzielenviering op 2 nov. wordt iedereen persoonlijk uitgenodigd en dan wordt ook het gedachteniskruisje uitgereikt.

J.C.

Nogmaals voorstellen

Mijn naam is Diana van Mil, ik woon in Rossum met mijn man en drie kinderen (11 en twee van 9). Sinds januari van dit jaar probeer ik bij kinderkoor Do-re-mi de leegte op te vullen die na het onverwachte overlijden van Lyda Bernouw ontstond. Niet om haar te vervangen, maar om haar naam in ere te houden en een enthousiast kinderkoor de mogelijkheid te bieden door te zingen, voor alle mensen die ons dierbaar zijn, in de kerk en ook in de hemel.

Voor mij was Lyda geen onbekende. We kenden elkaar via jongerenkoor *Horizon* - vandaar "nogmaals voorstellen". Nu ben ik weer terug in Kerkdriel. Zo is de cirkel weer rond.

Ik heb de laatste maanden met veel plezier het koor begeleid en besloten om hiermee door te gaan, ondanks mijn drukke leven en vele orgelspelen op andere locaties.

Want als je bij de laatste dienst voor de zomer van koorlid Fleur een mooi bedankbriefje in je handen krijgt, klinkt in mijn hoofd ineens het bekende lied *'t Zijn de kleine dingen die 't doen* en onderschrijft het waarom ik graag Do-re-mi wil blijven begeleiden: ter nagedachtenis aan Lyda en voor de toekomst van een prachtkoor met heel lieve en enthousiaste kinderen.

En voor alle kinderen die dit lezen: kom erbij, kom zingen, kom delen in de gezelligheid. Zien we je op 5 september?

Muzikale groeten van Diana van Mil

HH. Martinus en Barbara- parochie

Mgr. Bekkersplein 4
5328 CK, Rossum
telefoon 0418-661238
e-mail
parochie@rossumhurwenen.nl
bankrekening 14.46.02.857
secretariaat idem
intenties idem
spreekuur op donderdagochtend
van 9.30 - 11.30

Dopen

Op zondag 9 september is er gelegenheid om uw kind te laten dopen.



U kunt zich hiervoor aanmelden bij het algemeen secretariaat.

Vrijwilligersavond

Het bestuur heeft plannen om op **zaterdag 3 november** weer een vrijwilligersavond te gaan houden, als blijk van waardering voor het vele werk dat in onze parochie gedaan wordt.

Wat en hoe hoort u nog wel van ons. Maar noteer deze datum alvast in uw agenda.



Bijzondere vieringen

Vrijdag 7 sep	11.00 uur	viering in de Vaste Burcht
Maandag 10 sep	14.30 uur	viering voor ouderen in de parochiezaal
Zondag 16 sep	09.30 uur	Woord en Comm. - J. Vriesema met Pro Musica
Vrijdag 5 okt	11.00 uur	viering in de Vaste Burcht
Zondag 7 okt	09.30 uur	Gezinsviering met kinderkoor
Zaterdag 6 okt	17.30 uur	Agapéviering in de parochiezaal
Maandag 8 okt	14.30 uur	viering voor ouderen in de parochiezaal
Zaterdag 13 okt	19.00 uur	Eucharistieviering B. Bus met "Pro Musica"

Uitnodiging Agapéviering

Zaterdag 6 oktober om 17.30 uur in het parochiezaaltje R.K. kerk.

Toelichting

Van oudsher komen christenen op zondag samen rond Woord en Tafel (brood en wijn). De vorm waarin christenen vieren heeft in de loop van de geschiedenis nogal wat wijzigingen ondergaan.

De eerste christenen kwamen bij elkaar thuis, in de zogenaamde huishgemeenten, en brachten zelf brood en wijn mee (mogelijk ook andere gaven). Zij gaven dat af voor het begin van de viering of droegen het aan bij het klaarmaken van de tafel.

Slechts een deel van het meegebrachte brood werd gebruikt en wat overbleef kreeg een diaconale bestemming.

Men vertelde elkaar verhalen over Jezus Christus en vierde de agapémaaltijd. Een agapémaaltijd drukt de liefdevolle verbondenheid uit van alle aanwezigen met Jezus Christus en met elkaar. Men sprak een eenvoudig dankgebed uit en vroeg daarmee Gods zegen over brood en wijn.

In een latere periode werd onderscheid gemaakt tussen de gezamenlijke maaltijd en de rituele

viering met offerkarakter en zegengebed. Tot het jaar duizend gebruikte men tijdens de viering brood dat ook thuis tijdens de maaltijd op tafel stond, later werd dit "gewone brood" vervangen door hosties. Geleidelijk aan is het "eenvoudige" dankgebed uitgegroeid tot het eucharistisch gebed en ontstaat de vorm van eucharistie.

In de protestantse traditie is de (wekelijkse) viering vervangen door het avondmaal. Agapévieringen gaan dus terug naar de tijd waarin de eerste volgelingen van Jezus samen kwamen.

U kunt zich opgeven (heel graag, in verband met de praktische organisatie!) voor de agapémaaltijd / viering door een briefje in de bus van de pastorie te doen, of bij Ad van Lamoen (0418-662446).



Godsdienstonderwijs

De gemeenteraad heeft onlangs besloten om de bijdrage aan het godsdienstonderwijs te stoppen.

Ondanks de bezwaren die wij hier-
tegen ingediend hebben, is het ons
niet gelukt om de gemeente op
andere gedachten te brengen. Met
name Ad van Lamoen heeft zich
hiervoor heel sterk gemaakt.

Als overgangsregeling krijgen wij
nog tot en met schooljaar 2015 -
2016 de bijdrage uitgekeerd.

Op dit moment liggen alle stukken
bij het Bisdom, dat zal kijken of er
nog juridische stappen mogelijk
zijn tegen het opheffen van het
convenant, dat wij hadden geslo-
ten met de gemeente bij de ophef-
fing van onze katholieke school.

Wat er in de toekomst gaat gebeu-
ren weten wij nog op dit moment
niet, maar wij vertrouwen erop dat
het godsdienstonderwijs gehand-
haafd kan blijven.

Eerste Communieviering

Het was zondagmiddag 20 mei een
feestelijke viering in de kerk, waar
negen kinderen hun Eerste H.
Communie mochten ontvangen.

Pastor Bus ging voor in de dienst,
samen met pastor Vriesema. Onder
leiding van Els zong het kinderkoor-
tje weer op zijn best.

Hartelijk dank aan de communie-
werkgroep, die de voorbereiding en
organisatie van deze mooie viering
verzorgde. Het was muisstil in een
bijna volle kerk.

*Wij feliciteren alsnog de communi-
cantjes:*



- Dylan van Doorn
- Teun Kooijman
- Mickey Leerintveld
- Mike Schriever
- Lisa van Heel
- Olivier Boekestein
- Lisa van Hemert
- Bo van den Akker
- Henno van Malsen

H. Martinusparochie

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15
bankrekening 15.34.01.516

secretariaat idem

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

MOV Week Nederlandse Missionaris

Weekend Pinksteren 26/27 mei

De opbrengst van de pinksteraktie was € 115,-

Allemaal namens de Nederlandse Missionarissen heel hartelijk dank voor jullie gulle gift.

Namens de M.O.V groep Velddriel, Trees Hooijmans en Annie van Kuijk

Ontstaan van de Velddrielse parochie - 2

(vervolg van het artikel in het vorige Parochieblad)

Velddriel eindelijk zelfstandige parochie

De eerste pastoor van Velddriel kreeg op 6 november 1851 zijn officiële aanstelling en betrok de pastorie naast de oude kapel, die intussen helemaal herbouwd was, maar al gauw te klein bleek. In 1865 werd die kapel afgebroken, maar pas nadat de pastoor de pastorie (red.: het voormalige zusterklooster, dat nu bewoond wordt door de familie Wammes) aan de overkant van de straat had betrokken. Waar eerst de kapel stond werd nu de nieuwe kerk gebouwd onder leiding van de architect H. van Tulder. (red.: deze kerk werd op het einde van de Tweede We-

reldoorlog met heel veel dynamiet opgeblazen door de Duitse bezetter. Wat overbleef was één grote puinhoop).

Voor bovengenoemde kerk legt pastoor van Weert op 2 maart 1857 de eerste steen en al op 20 februari 1858 wordt de kerk in gebruik genomen met een plechtig lof. De consecratie (red.: wijding van de kerk door de bisschop) vond pas later plaats.

Veel geld en andere middelen werden ingezameld om de prachtige kerk te kunnen bouwen en met een even prachtige toren en kerkmeubilair te verfraaien. Er werden tuinen aangelegd, een pastorie gebouwd, en een eigen school voor de parochie geopend. Velddriel was terecht heel trots op wat zij met ontoombare inzet en met hard

werken had bereikt. Eindelijk zelfstandig.

Van al dit mooie en doelmatige voor een eigen zelfstandige parochie mogen pastoor H. van Weert en de erven Daniël Verhoeckx als stichters beschouwd worden.

Daarnaast waren er vele andere grote weldoeners die de kerk en parochie gunstig gezind waren en dit alles mede mogelijk hebben gemaakt.

Uit het Kerkarchief van Velddriel

Voetnoot van de redactie:

We mogen niet vergeten hulde te brengen aan de overleden en nog levende parochianen die de bouw van de voormalige noodkerk (nu: De Boxhof) en de huidige St. Martinuskerk mede mogelijk hebben gemaakt. Maandenlang hebben zij onder allerlei weersomstandigheden op de puinhopen van de door de Tweede Wereldoorlog verwoeste kerk gezeten; stenen gebikt en schoon gemaakt, puin geruimd, geld ingezameld en dit alles geheel belangeloos. Laten we hopen dat het niet tevergeefs is geweest en dat er weer veel actieve en vooral jonge parochianen zullen opstaan voor het behoud van hun eigen parochie, waarvoor onze voorouders zich altijd met hart en ziel hebben ingezet. Nu is het aan ons hun stokje over te nemen en door te geven.

Dank je wel Lenie van Doremaele

Tijdens de gezongen eucharistieviering van 1 juli j.l. is Lenie van Doremaele uitvoerig bedankt voor al haar naaiwerk voor de Velddrielse parochie. Afgelopen jaar heeft zij vier nieuwe kazuifels gemaakt voor de priesters, n.l. een rode, groene, paarse en witte.

Met een bronzen plaquette van de H. Martinus (patroonheilige van de Velddrielse kerk), een bloemetje en een envelop, uitgereikt door pastor Jo Verhoeven namens de Velddrielse parochie werden Lenie en ook haar man Harrie bedankt voor al hun vrijwilligerswerk voor de Velddrielse parochie.

Na afloop waren familie en bekenden uitgenodigd op de pastorie voor koffie/thee en een drankje gelijk met het afsluitend inloop-uurtje van dit school/werkjaar.



Huldiging Nel van Mill en Henry Omloo

Op zaterdag 23 juni werd het schooljaar 2011 - 2012 feestelijk afgesloten met een gezinsviering in onze parochiekerk. Met grote dankbaarheid mogen wij als 'Werkgroep Gezinsvieringen' terugkijken op een jaar met vele goed verzorgde Gezinsvieringen met zoveel mogelijk aan de seizoenen aangepaste thema's. Daarbij had ons kinderkoor steeds een heel groot aandeel.

Dat was al zeer zeker bij de bovengenoemde viering op 23 juni. Want op die dag werden zowel de dirigente Nel van Mill (die vanwege omstandigheden niet aanwezig kon zijn) en pianist Henry Omloo in het zonnetje gezet.

Zij zijn nl. de twee drijvende en onmisbare krachten achter ons Kinderkoor en dit al 25 jaar lang.

Daarvoor ontvingen zij als blijk van waardering van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging (organisatie voor R.K. Kerkmuziek) de Zilveren St. Gregoriusmedaille, de draagspeld en de daarbij behorende Oorkonde voor hun 25 jaar lange inzet voor ons parochiële kinderkoor.

Tevens kregen zij als dank namens het parochiebestuur de bronzen plaquette met de afbeelding van de H. Martinus, patroon van onze parochie.

Na afloop van de viering was er nog een gezellig samenzijn van het kinderkoor, de familie van de jubilarissen en het parochiebestuur op de pastorie.

Als parochiegemeenschap willen wij zowel Nel als Henry van harte geluk wensen met deze hoge onderscheiding.



Gedoopt

10 juni	Madelief van Herwijnen	Koestraat 11
10 juni	Rink Bouman	Past. Wassenbergstr. 6
10 juni	Nick de Bruijn	Klompensmakershof 20
10 juni	Luuk en Stijn Hooijmans	Kerkdriel
1 juli	Djil Kivits	Mandenmakersstraat 30

Huwelijk

14 september a.s. zullen Johan Nendels en Maaike van de Pol in de Velddrielse St. Martinuskerk om 13.30 uur gaan trouwen.

Alvast van harte gefeliciteerd en veel geluk toegewenst!

Overleden

19 mei	Has van Heel, 77 jaar
18 juni	Mien Hooijmans-Pardoel, 86 jaar
9 juli	Sjaak Pardoel, 72 jaar

Gezinsvieringen aan het begin van het schooljaar

Zaterdag 22 september om 19.00 uur is er weer de eerste gezinsviering na de schoolvakantie. Het thema van deze viering is nog niet bekend.

Verder kunnen wij u al aantal bijzondere data melden en wel op:

zondag 14 april 2013 zal om 9.30 uur de viering van de 1e H. Communie plaatsvinden en
zaterdag 22 juni 2013 om 19.00 uur het H. Vormsel door bisschop Hurkmans.

Verdere bijzonderheden over de communie- en vormselviering volgen in de loop van het schooljaar.

Werkgroep gezinsvieringen, Maria van den Biggelaar en Carla van den Bosch



H. Martinusparochie

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochie-zaltbommel@hetnet.nl
bankrekening 14.40.21.145
secretariaat idem
intenties Tiny van Steenbergem,
adres: zie boven
tel.: 0418-514262

Bijzondere vieringen

De maandelijkse Seniorenvieringen zijn op woensdag 5 september en 3 oktober in het parochiecentrum. De viering begint om 14.30 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

In de zaal van zorghuis 'De Wielewaal' is er op dinsdag 18 sept. en dinsdag 16 okt. om 16.00 uur een Eucharistieviering.

Onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken is er in de zaal van het zorghuis een weeksluiting op vrijdag 10 en 24 augustus, 7 en 21 september en 5 en 19 oktober. Telkens om 19.00 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie.

In het kader van de Vredesweek (16 - 23 september) verzorgt de Raad van Kerken op woensdag 19 september een oecumenisch avondgebed in onze parochiekerk. De dienst begint om 19.30 uur.

De maandelijkse meditatieve viering 'Op adem komen' is op zondag 16 september en 21 oktober om 14.30 uur in onze kerk.

Zondag 9 september om 13.00, 13.45 en 14.30 uur zijn er doopvieringen. Voorbereidend gesprek is 23 augustus om 20.00 te Kerkdriel. De volgende doopviering is op 11 november.

Zoals ieder jaar is er ook weer een Vormselviering in november. U kunt uw kind vast opgeven door een briefje in de bus van het parochiecentrum te doen. Dit jaar is die viering in Zaltbommel en wel op vrijdagavond 9 november. Mgr. Hurkmans zelf zal het H. Vormsel komen toedienen.

Eerste Communie 2013



De 1e Communie 2013 is op zondag 26 mei. Eind november 2012 start de werkgroep met de ouders de voorbereiding van het communieproject. Aanmelden van uw kind voor de eerste Communie kan nu al:

1eCommuniezb@gmail.com

Wij sturen u bijtijds een uitnodiging voor de eerste ouderavond.

*Namens de werkgroep
Karin van Benschop*

Personalia

Gedoopt

Door het sacrament van het Doopsel is lid geworden van onze geloofsgemeenschap:

Op zondag 13 mei 2012

Cahaya Grootveld (geboren 6 augustus 2009) dochter van Eelco Grootveld en Yuli Noviyanti.

Op zondag 8 juli 2012

Luciano van Tuyl (geboren 10 februari 2012) zoon van Peter van Tuyl en Willemien Heesbeen

Nico Stas (geboren 20 augustus 2011) zoon van Jan Stas en Kasia Walecka.



Overleden

Op maandag 30 april 2012 overleed in zorghuis de Wielewaal in Zaltbommel op bijna 87 jarige leeftijd Mientje Kuipers. Zij werd geboren op 1 mei 1925 te Hooge en Lage Zwaluwe en was weduwe van Gerard van den Heuvel. Na haar uitvaartdienst op vrijdag 4 mei in onze parochiekerk, is zij gecremeerd in Uden.

Op donderdag 12 Juli 2012 overleed in zorghuis De Wielewaal in Zaltbommel op 92-jarige leeftijd Dina Verbruggen. Zij werd geboren op 16 september 1920 te Dreumel en was weduwe van Martinus van Oss. Woensdag 18 juli is Dina na de uitvaartdienst in onze parochiekerk begraven op de R.K. Begraafplaats in Zaltbommel.

Zondag 15 juli 2012 overleed thuis Steenweg 74c in Zaltbommel op 43-jarige leeftijd Monique Randag. Zij werd op 28 augustus 1969 in Heiloo geboren. Na de uitvaartdienst op zaterdag 21 juli in onze parochiekerk, is zij gecremeerd in Vlijmen.

Op dinsdag 17 juli 2012 overleed in zorgcentrum Ravestein in Geldermalsen Jo van den Heuvel, weduwe van Wout van der Donk. Zij werd op 20 oktober 1932 in Zaltbommel geboren en werd 79 jaar. Na de uitvaartdienst op maandag 23 juli in onze parochiekerk, is zij gecremeerd in Vlijmen.

Mogen zij rusten in de vrede van de Heer.

Vredesweek

Op woensdag 19 september verzorgt de raad van Kerken in Zaltbommel een oecumenisch avondgebed in het kader van de Vredesweek (15 t/m 23 september). Het thema is dit jaar: 'Alleen Gerechtigheid brengt Vrede nabij'. De viering begint om 19.30 uur in de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel.

“Waarachtige vrede komt voort uit gerechtigheid” (Jes. 32, 17).

Ware vrede is dus de vrucht van gerechtigheid die er voor zorgt dat rechten en verantwoordelijkheden volledig worden gerespecteerd en dat voordelen en lasten eerlijk verdeeld worden. Maar menselijke gerechtigheid is altijd broos en onvolmaakt omdat zij onderhevig is aan de beperkingen en het egoïsme van mensen en groeperingen.

Daarom moeten verstoorde menselijke relaties weer van de grond af worden opgebouwd. Dat geldt op grote en op kleine schaal, op persoonlijk vlak en op breder, zelfs internationaal niveau. Gerechtigheid leidt tot rust die verder gaat dan een broze en tijdelijke beëindiging van vijandelijkheden.

Werkgroep Oecumenisch Avondgebed



VREDESWEEK

15 T/M 23 SEPTEMBER

Meditatieviering in de Sint-Martinuskerk

Elke maand verzorgt een groepje gelovigen een viering in de Sint-Martinuskerk aan de Oliestraat met meditatie en gelegenheid tot eigen inbreng. Luisteren naar een schriftlezing en naar een wijze tekst, zingen en samen stil zijn. Elkaar opbouwen in het zoeken naar het een-zijn met de Bron. “Waar twee of drie in Mijn naam bijeen zijn, ben Ik in uw midden.”



Na afloop van de viering ontmoeten wij elkaar in het parochiecentrum om bij koffie even bij te praten. Ieder die op een vrije zondag via een meditatief en warm moment 'op adem' wil komen, is welkom. Tot nu toe op de derde zondagmiddag van de maand om 14.30 uur. De eerstkomende viering is op zondag 16 september.

Voor meer inlichtingen:
tel. 0418 - 513693, of per email:
vincentkrah@hotmail.com

Vorbereidingsgroep

Boeken en Platenmarkt

Al weer voor de 25-ste keer is er in het Parochiecentrum de boeken- en platenmarkt gehouden. Dit jaar was dat in de weekeinden van 23 en 24 juni en van 30 juni en 1 juli.

De boeken- en platenmarkt is een activiteit van het Orgelcomité. Dit werd in 1987 opgericht om geld bijeen te brengen om het uit 1830 daterende Naber-orgel te restaureren. Na de restauratie besloot het comité zich in te zetten voor de reparatie of restauratie van een aantal zaken in onze kerk of parochiecentrum, waarvoor de parochie geen middelen heeft.

Op vrijdag 22 juni zijn een vijftiental parochianen bezigt geweest om de duizenden boeken uit de dozen te halen, te sorteren en op de tafels uit te stallen. Voor snuffelaars was er voldoende aanbod: (streek)romans, literatuur, en een ruime keuze aan informatieboeken. In de gang stonden honderden langspeelplaten voor de liefhebbers van vinyl: van Bach tot Beatles. Bovendien was er een ruime sortering van video's, Cd's en Dvd's.

Omdat de boek- en platenmarkt samenviel met de jaarlijkse Bommelse Kunstroute stapte menig wandelaar het parochiecentrum binnen. Het was een gezellige drukte en werd goed verkocht.

De totale opbrengst was € 770,45

Boeken in goede staat zijn altijd welkom. Zij kunnen op afspraak worden afgehaald en naar het parochiecentrum gebracht.

Neem dan contact op met

Liesbeth Bogaerts
tel. 0481-512221
email bogaerts69@tele2.nl

Koster Tiny van Steenbergem
tel. 0418-514262
email tiny.henk@hetnet.nl

Orgelcomité
Sint Martinus Zaltbommel
organiseert

26ste tweedehands
boekenmarkt

zaterdag 23 & 30 juni 2012 | 10 - 16.00 uur
zondag 24 juni & 1 juli 2012 | 12 - 16.00 uur

Op deze dagen worden boeken, cd's, video's en dvd's van particulieren verkocht ten behoeve van het onderhoud van kerk en parochiecentrum.

Aanbieden van tweedehands materiaal kan op **vrijdag 22 juni** tussen 10 en 12 uur in het Parochiecentrum, Oliestraat 26 in Zaltbommel en na telefonisch overleg op onderstaand nummer. Alleen materiaal in goede staat wordt aangenomen.

Informatie T 0418 - 51 42 62
E tiny.henk@hetnet.nl



Hoi kids!

Jullie vakantie is weer voorbij. We hopen dat het een fijne vakantie voor jullie is geweest, en dat jullie weer uitgerust, en met veel zin aan jullie nieuwe schooljaar zijn begonnen.

In de kerk worden deze weken verhalen verteld, die opgeschreven zijn door Marcus. Vier personen hebben (gedeelten uit) het leven van Jezus opgeschreven, en worden daarom de Evangelisten genoemd. Marcus is hier één van. Er wordt aangenomen dat Marcus de verhalen heeft gehoord van Petrus, die één van Jezus zijn eerste leerlingen was, en dus zelf met Jezus optrok.

In deze verhalen van Marcus worden voorbeelden gegeven van bijzondere dingen die Jezus deed bij mensen. Zo genas hij zieken, en deed hij ongelovigen geloven.

Een van de bekende verhalen, is het verhaal van de vijf broden en twee vissen, vast bij veel communicanten bekend! (Marcus 6:30-44)

Maar er is nog een verhaal over een wonder met broden, en dat is het verhaal van de zeven broden en een paar visjes. (Marcus 8:1-11)

Dit verhaal wordt daarom ook wel de "Tweede wonderbare spijziging" genoemd.



Ook nu is Jezus met zijn leerlingen aan het rondreizen. Overal komen grote groepen mensen naar Jezus luisteren, en stellen ze Hem vragen over hoe te leven. Ook brengen ze hun zieken mee, en hopen ze dat Jezus hen geneest. In dit verhaal volgt een grote groep mensen, ongeveer vierduizend, Jezus al dagen. Hij geeft hen hoop met zijn verhalen en voorbeelden. Als Jezus merkt dat het eten van de mensen op is, vraagt hij zijn leerlingen om het aanwezige brood, zeven stuks, en de aanwezige visjes aan hem te geven.

Jezus spreekt een dankgebed uit over het eten, en vraagt de leerlingen om het aan de mensen uit te delen.

Er blijkt dan genoeg te zijn voor iedereen, en er wordt zelfs nog zeven manden aan restjes opgehaald!

Het bijbehorende knutselwerk kunnen jullie vinden op onze website:

www.katholiekbommelerwaard.nl/kids



De moeder de vrouw

Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer burens. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd -
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.

O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Martinus Nijhoff

