

KATHOLIEK
BOMMELER
WAARD

parochie

H. Franciscus i.o.

2

Parochieblad

SAINT FRANCIS
OF ASSISI



Parochieblad

Dit is het parochieblad van de
Parochie Heilige Franciscus i.o.
Bommelerwaard

Jaargang 1, nummer 2
Pinksteren 2012

Verschijnt: 5 x per jaar
Oplage: 7.000 exemplaren
Druk: Van Horssen Waardenburg
Opmaak: Moose Zaltbommel

Secretariaat

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel

0418 - 63 25 04
Dinsdag en Donderdag
Van 9.30 tot 13.00 uur.
Buiten deze tijden kunt u inspreken
op een antwoordapparaat of bellen
naar het ingesproken noodnummer
info@katholiekbommelerwaard.nl

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwe-
lijk, jubileum en overlijden belt u
met het *algemeen secretariaat*

Kopij

28 juli is de uiterste datum voor
het aanleveren van kopij voor het
volgende nummer. Deze zal wor-
den bezorgd op 28 augustus.

Redactie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
redactie@katholiekbommelerwaard.nl

hoofredacteur:

Jos Vriesema (0418-631215)
josvriesema@martinusparochie.nl

samenstellers:

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl
Mirjam Duijts-As (06-36115739)
mirjamduijtsas@hotmail.com

Contactpersonen:

Alem:

Sjan van Mook (0418-662052)
s.vanmook@live.nl

Ammerzoden:

Henny Lieshout (073-5991215)
willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel:

Annemarie van Osch (073-5992765)
a.vanoschvb@hotmail.com

Kerkdriel:

Cees Janmaat (0418-632001)
jacktar@upcmail.nl Riet Corten

Rossum:

Bertha van Doorn (0418-512340)
berthavandoorn@upcmail.nl
Jeanne van Benschop, José Vullings

Velddriel:

Hetti van Kessel (0418-635987)
h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel:

Tiny van Steenberg
(0418-514262) tiny.henk@hetnet.nl
Han van der Waal

Vooraf

U heeft het tweede Parochieblad van de zeven parochies van de Bommelerwaard in handen. De redactie ontving veel positieve reacties op het eerste blad: "Mooi uitgegeven", "Goed leesbaar", "Veel informatie".

Natuurlijk was het voor veel mensen ook even wennen, want het was toch anders dan het vertrouwde oude parochieblad: "Wat moet je met al die informatie over die andere zes parochies?"

Ons nieuwe parochieblad maakt duidelijk, dat we op weg zijn naar één nieuwe parochie, en over dat thema zult u de komende maanden nog veel horen.

Op de omslag van dit parochieblad, ziet u ook de naam van de nieuwe parochie Bommelerwaard: "Sint Francisusparochie" en daarachter staat nog "i.o.", want die parochie is nog in oprichting.

In de afgelopen maanden is er een enquête geweest in de zeven kerken over de naam van onze nieuwe parochie. Francisus bleek de voorkeur te hebben en de bisschop heeft die voorkeur overgenomen.

Persoonlijk ben ik heel blij, dat St. Francisus het boegbeeld van onze nieuwe parochie wordt. Francisus

heeft niet alleen een band met de Bommelerwaard omdat de paters Franciscanen zich op veel plaatsen voor het pastoraat hier hebben ingezet, maar ook omdat Francisus een heilige is, die vandaag de dag veel (jonge) mensen blijkt aan te spreken.



Zelf moet ik denken aan het verhaal, dat Francisus het vervallen kerkje van San Damiano binnengaat en daar een stem hoort; "Herstel mijn huis". Aanvankelijk gaat

hij vol energie het kerkje restaureren, maar laten beseft hij dat de woorden die Jezus tot hem zegt, niet gaan over een kerkgebouw, maar over de kerk zelf: "Vernieuw mijn kerk", en dat is wat Francisus dan gaat doen.

Dit verhaal van Francisus heeft ook alles met onze nieuwe parochie te maken. Onze taak gaat verder dan het wel of niet in stand houden van kerkgebouwen, want kerk is een huis van mensen, van levende stenen, en wij staan voor de zware maar belangrijke taak, die kerk in stand te houden en uit te breiden.

We hopen dat dit parochieblad daar zijn eigen steentje aan kan bijdragen. Namens de redactie wens ik u veel leesplezier,

Jos Vriesema, hoofdredacteur

Pinksteren - vijftig dagen na Pasen

Vijftig dagen na Pasen vieren we het pinksterfeest. Het woord Pinksteren komt van het Griekse woord voor vijftig, dus de naam is niet zo origineel. In het jodendom is dat ook zo: wekenfeest.

Pinksteren heeft met Pasen te maken. De joden vieren met Pesach dat ze uit de slavernij van Egypte werden bevrijd. Ze gingen door de Rode Zee en kwamen in de woestijn bij de berg Sinai. Hier verbleven ze ongeveer een jaar en Mozes ontving er de wet van God (de twee stenen tafelen en het verbondsboek). Het overreiken van Gods wet wordt gevierd op het wekenfeest.

De vrucht van de bevrijding uit de slavernij is de vrijheid om te mogen leven volgens Gods wet. Een argument voor de joden om Egypte te willen verlaten was niet voor niets: 'wij willen onze God aanbidden in de woestijn'.

In het christendom is er ook een band tussen Pasen en Pinksteren. Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus uit de doden. De apostelen en de vrouwen zijn hiervan getuigen en zij hebben deze boodschap niet voor zichzelf gehouden. Met Pinksteren vieren we dat de leerlingen naar buiten treden en

dat ze moed vatten, geïnspireerd door de heilige Geest. Het geloof in de verrijzenis zet de christenen aan om de wereld in te trekken en hun geloof te beleven in hun dienst aan de mensen. Met Pinksteren opent het paasfeest zich voor de hele wereld.



Er is ook een verband tussen het joodse en het christelijke pinksterfeest. De heilige Geest helpt ons christenen om de geboden te volbrengen. De geboden komen van God, maar ze stemmen overeen met wat goed is voor de mens en wat in de menselijke natuur besloten ligt. De heilige Geest zorgt voor een verinnerlijking van de geboden, voor een juist begrip en voor de moed die we nodig hebben om ze te kunnen naleven.

Het pinksterfeest is het feest van het openbare christelijke leven. Wij mogen onze plaats innemen en onze bijdrage leveren aan de menselijkheid van de samenleving. Geïnspireerd door een persoonlijke band met Jezus Christus zien we voor onszelf een taak en een opdracht weggelegd. Laten we proberen die waar te maken.

*Ron van den Hout
waarnemend pastoor*

Voortgang fusie

Onlangs is de naam van onze nieuwe parochie bekend geworden: Heilige Franciscus. Het is een stap in het hele proces. Het is op dit moment de enige parochie in ons bisdom die zo heet. Waar is het bestuur ondertussen mee bezig? Er is een financiële commissie die een begroting voor 2013 moet opstellen. De gebouwenkwestie staat op de agenda. Hoeveel en welke kerken hebben we in de toekomst nodig en wat kunnen we ons financieel veroorloven?

Verder is er een commissie 'organisatie'. Er komen plaatselijke contactgroepen die bestaan uit coördinatoren op diverse gebieden. Het is al duidelijk dat er één ledenadministratie moet komen die onder een centrale leiding door plaatselijke vrijwilligers wordt bijgehouden. Iedereen moet uiteraard op eenzelfde manier werken, en hierover moeten afspraken worden gemaakt.

Het regelen van de beurten voor de misdienaars etc. wordt door een plaatselijke coördinator gedaan. De misintenties kunnen ter plaatse worden opgegeven zoals nu het geval is. Iedere begraafplaats houdt zijn eigen beheerder die met de anderen samenwerkt onder ver-

antwoordelijkheid van een bestuurslid.

Op de derde plaats is er een commissie 'communicatie'. Als er kerken gesloten moeten worden, willen we in ieder geval dat dit rechtstreeks aan u wordt meegedeeld en dat u op een parochieavond de kans krijgt om het bericht direct te horen. Het gaat u op de eerste plaats aan. Er zal een vergadering worden georganiseerd met alle beheerscommissies c.q. parochiewerkgroepen.

Het bestuur heeft zich ook gebogen over de samenstelling van een nieuw bestuur. Er zijn diverse functies onderscheiden en binnenkort gaan we op zoek naar mensen die deze functies kunnen invullen.

Werken aan iets nieuws is eigenlijk mooi en uitdagend. Het is niet goed als wij telkens tegen elkaar moeten zeggen: het is dit jaar weer minder geworden. Met het opbouwen van een nieuwe parochie hopen we dit te kunnen doorbreken. Niet dat het totale aantal doopjes omhoog zal gaan. Maar in grotere aantallen bij elkaar komen, stimuleert wel. We krijgen de kans om iets nieuws te beginnen. Hoe het eruit gaat zien, hangt mede van u af.

*Ron van den Hout
waarnemend pastoor*



Over de Week Nederlandse Missionaris

Elk jaar voert de Week Nederlandse Missionaris (WNM) campagne voor werk en welzijn van Nederlandse missionarissen en missionair werkers. Overal ter wereld zetten nog steeds zo'n achthonderd Nederlandse missionarissen zich in voor de opbouw van kerk en samenleving.

Naast de missionarissen van het eerste uur, is een nieuwe generatie in het missionaire werk opgestaan. Zij werken samen met mensen die zich niet neerleggen bij hun situatie, maar actief willen werken aan een beter bestaan. In 2011 zond WNM meer dan dertig missionaire werkers uit. Aan hun uitzending gaat altijd een verzoek van een lokale partnerorganisatie vooraf.

Wat doet de WNM zoal?

De WNM wil graag jonge mensen betrekken bij de missionaire traditie. Zo kunnen zij het stokje overnemen en de missionaire opdracht nu en in de toekomst vormgeven. Vandaar ook het thema van de actie van 2012: **Samen de missionaire traditie voortzetten.**

Naast het financieren van uitzendingen, investeert de WNM in voorlichting en educatie. Zij ondersteunt ook de organisatie Jongeren en Missie.

Naast deze inzet voor jongeren steunt de WNM welzijn en werk van Nederlandse missionarissen.

Zij kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op het Fonds "Aanvulling Vakantietoelage" voor hun verlof naar Nederland, een aanvulling op wat zij van hun orde of congregatie ontvangen. Ook wanneer zij niet bij zo'n orde zijn aangesloten, kunnen zij een beroep doen op dit fonds.

Daarnaast beheert de WNM het fonds "Kleine pastorale voorzieningen". Dit voorziet in bijdragen ter ondersteuning van het missionaire werk, zoals het opknappen van een pastorie, het dak van de kerk. Maar ook een kopieerapparaat, of veilig drinkwater voor de parochie behoort tot de mogelijkheden.

Ook wordt steun gegeven aan missionarissen die bijzondere ziektekosten hebben. De WNM ontvangt meer aanvragen dan zij kan toekennen!

Uw steun is hard nodig en welkom:

Giro 676 tnv Week Nederlandse Missionaris Den Haag

Dank u wel!!!



Bereikbaarheid pastoraal team

Waarnemend pastoor Van den Hout is bereikbaar via het algemeen secretariaat (0418 - 632504)

Pastor Bertus Bus is bereikbaar via parochie Zaltbommel (0418 - 512215)

Pastoraal werker Jos Vriesema is bereikbaar op het parochiecentrum in Kerkdriel, maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 10.00 uur (0418 - 631215)

Eucharistieviering SamenLoop voor Hoop



Op vrijdagavond 8 juni zal om 19.00 uur een Eucharistieviering plaatsvinden in de H. Willibrorduskerk in Ammerzoden, die geheel in het teken zal staan van de actie "SamenLoop voor Hoop Bommelerwaard". Pater Bertus Bus ofmcap. zal voorgaan in deze viering. De muziek en de zang zullen worden verzorgd door "Harmony".

Zoals bekend zal de "SamenLoop" een dag later van start gaan rondom kasteel Ammersoyen. Het is een 24-uurs wandelevenement vanuit het Koningin Wilhelmina Fonds waarbij geld opgehaald wordt voor onderzoek naar kanker. Ook zullen (ex)kankerpatiënten in het zonnetje worden gezet. Aan dit mooie initiatief doen zo'n 1.800 lopers mee uit de gehele regio.

Het geld dat opgehaald wordt tijdens de collecte in de kerk komt geheel ten goede aan de "SamenLoop".

Wij kunnen ons voorstellen dat u aan deze bijzondere viering een speciale intentie wilt verbinden. Dat kan, u kunt de intenties doorgeven aan het parochiesecretariaat, telefoonnummer 073-5991215.

Vanzelfsprekend bent u ook van harte welkom om een kijkje te komen nemen rondom het Kasteel op zaterdag en zondag. De start is op zaterdag om 14.00 uur en 24 uur later zal het evenement afgesloten worden.

Zie ook:

bommelerwaard.samenloopvoorhoop.nl

H. Hubertuskerk Alem

St.Odradastraat 2, 5335 LL Alem
telefoon 0418 - 662561
bankrekening 13.17.01.851

secretariaat mevr. S. van Mook,
Meerenstraat 9, Alem
tel. 0418 - 66 20 52

intenties mevr. G. van Boxtel -
Hoojmans, 't Buske 25, Alem
tel. 0418 - 66 20 63

Doopseltoediening

Op zondag 8 juli 2012 om 13.00 uur wordt het doopsel toegediend door pastoor Ron van den Hout. De voorbereidingsavond is donderdag 21 juni om 20.00 uur in Kerkdriel.

Dringende oproep:

Onze parochie heeft vrijwilligers nodig die mee willen helpen de kerk regelmatig te poetsen. Hiervoor kun je contact opnemen met Marja Klavers.

Bestellen H. Missen

H. Missen kunt U bestellen bij Ger van Boxtel ('t Buske 25, tel. 662063). Wilt U de intenties in het parochieblad vermeld hebben, dan dienen de opgaven van de intenties rond de vijftiende van de maand binnen te zijn op het bovenstaande adres.

Mocht U vergeten zijn een H. Mis te bestellen, dan kan dit nog na die datum, maar er kan dan geen vermelding meer worden opgenomen in ons parochieblad.

Wel wordt de intentie afgelezen in de kerk.

Ons eigen parochie A-viertje zal 10x per jaar verschijnen.

De intenties staan ook vermeld bij de vieringen op de website.



Koren

In onze parochie zijn twee koren:

Het gemengd koor

o.l.v. Dhr. Toon Holtappels
Organiste is Mevr. Diana van Mil.
Repetitie dinsdag om de 2 weken
19.30 - 20.30 uur.

De eerste drie zondagen in de maand zingt het koor, verder bij jubilea, huwelijken en uitvaarten.

Voorzitter

Mevr. B. van Heel- van Rooy
Weikesstraat 20
5335 LE Alem
Tel.: 0418 - 66 18 81

Secretaris-penningmeester

Mevr. D. Steenbekkers- Brekelmans
Leimuidenstraat 5a
5335 LJ Alem
Tel.: 0418 - 66 13 82

Jeugdkoor 'De Notenkrakers'

o.l.v. Mevr. C. van Mook.
De repetities zijn op vrijdag in de pastorie van onze parochie.

Het koor zingt gemiddeld zes keer per jaar, meestal tijdens gezinsvieringen.



Zingen is gezond !!!

Iedereen kan zingen...

Wetenschappers verklaren dat zingen een van de beste middelen is tegen stress. Door te zingen krijg je weer nieuwe energie. Wie de smaak van zingen te pakken heeft houdt er niet meer mee op.

Mensen, kom met ons koor meezingen. Ons gemengd koor wil graag nieuwe leden. Ieder nieuw lid is van harte welkom.

Meldt u aan of kom op dinsdagavond een keer naar de repetitie. Ons koor repeteert om de 14 dagen op dinsdagavond. In de weken van de schoolvakanties is er geen repetitie. Meldt u aan !!!

Eerste Heilige Communie Alem

Samen op stap naar 13 mei.

Op zondag 13 mei hebben vier kinderen in Alem hun Eerste Heilige Communie gedaan.

Wij zijn al enkele maanden met de voorbereidingen bezig. Gezellig samen werken met de kinderen in het nieuwe project Dankboek - op stap naar je Eerste Communie.

Op 6 februari hebben wij de eerste ouderavond met de ouders en Jos Vriesema gehad. 25 maart hebben wij de eerste bijeenkomst met de kinderen gehad, op 1 april de tweede, op 15 april de derde, en op 22 april de vierde, de vijfde bijeenkomst was op 10 mei.

Deze ochtenden hebben wij samen gepraat over de doop en de Eerste Heilige Communie, leuke dingen geknutseld o.a. van houten wasknijpers een kruis met Jezus daarop gemaakt, een gebedskubus geknutseld en een mooie plakplaat gemaakt van het laatste avondmaal. De kinderen genieten ervan. We hebben leuke silhouetten gemaakt van de kinderen, die hangen nu in de kerk.

Zaterdag 21 april hebben we de presentatieviering gehad van de

communicanten, een leuke viering samen met pastor Bertus Bus. Kinderkoor "de Notenkrakers" o.l.v. Conny van Mook maakte er weer een muzikaal feest van.

Op zondag 22 april zijn we een leuke speurtocht gaan houden in de kerk, samen kijken naar het doopvont, de paaskaars, het altaar, tabernakel en ambo en nog veel meer.

Ook hebben we de kruisweg van Jezus bekeken en als laatste, de smalle trap op naar boven, toch wel heel spannend, even kijken bij het prachtige orgel van onze kerk.

Iedereen vond het erg leuk en gezellig, en toen de mama's de kinderen kwamen ophalen, wilden ze nog niet naar huis.

Op 10 mei zijn we nog naar de bakker geweest om broodjes te bakken en de vijfde bijeenkomst, Op 11 mei aten we op school met leerkrachten en de pastor.

Op 13 mei was de Eerste Heilige Communie. We hopen dat het een mooi feest is geworden!

*Communiewerkgroep Alem,
Jacqueline van Mook en Marleen Ribbers.*



Geschiedenis

De naam Alem komt in 1107 voor als Aleyrn en later als Alenheim. De naam is afgeleid van het Germaanse Alba en Haima. Dit is een nederzetting rond een heidense offerplaats.

Vondsten van Romeins en vroeg inheems aardewerk duiden erop dat Alem al vroeg was bewoond. Ook zou Willibrord er gepredikt hebben.

In 1146 werd Alem geschonken, door de graven van Duras, aan de Benedictijnenabdij van Sint Truiden. Deze abdij heeft het dorp tot in de achttiende eeuw in bezit gehad.

Het is opvallend dat het kleine dorp in de middeleeuwen twee kerken had:

1. een collegiale kapittelkerk gewijd aan Sint-Odrada
2. een parochiekerk toegewijd aan Sint-Hubertus

Het voormalige hervormde kerkje dat in 1719 werd gebouwd, is vooral in de negentiende eeuw intensief gebruikt. Dat kwam omdat er op de steenfabriek uitsluitend hervormde werknemers waren aangesteld.

De huidige katholieke Sint-Hubertuskerk is tussen 1872 en 1875 gebouwd in opdracht van pastoor A. Godschalkx.

In 1880 werd er een twee-klaviers orgel in de kerk geplaatst. Dit orgel komt van de hand van orgelbouwer Gradussen uit Winssen. Onlangs is het orgel gerestaureerd.

In 1962 werd de originele toren van de kerk gesloopt. De toren had tijdens de tweede wereldoorlog schade opgelopen.

In 1993 nam Jan van Boxel, toen vice voorzitter van de Alemse Heilige Hubertus parochie, samen met enkele dorpsgenoten het initiatief tot herbouw van de kerktoren.

Pastoor F. van den Brom plaatste de haan op de toren. Een korte tijd later, 8 mei 1998, werd met een speciale kerkdienst de toren in gebruik genomen.

Alem heeft tot 1932 aan de linker-oever van de Maas gelegen en vormde één gemeente met Maren en Kessel. Toen in dit jaar de Maas werd gekanaliseerd, werd Alem van Noord-Brabant gescheiden.

In 1958 kwam Alem officieel bij de gemeente Maasdiel, en sindsdien is het een deel van de provincie Gelderland.

H. Willibrordusparochie

Kerkstraat 2
5324 AG Ammerzoden
telefoon 073 - 599 12 15
e-mail:
willibrordusparochie@xs4all.nl
bankrekening 10.26.01.178

secretariaat idem, bereikbaar
op maandag van 08.00 tot 12.00
en op dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 - 17.00 uur

intenties idem

Gedoopt

6 mei: Marya dochtertje van Sergej
en Rosita Kiselov, Achterstraat 5,
en Daan, zoontje van Corné en Es-
ther Dikmans-Brugman, De Drecht
4.

Vieringen

Zondag 1 juli om 13.00, 13.45 en
14.30 uur: doopvieringen.
Vorbereidend gesprek 24 mei om
20.00 uur te Kerkdriel.
De volgende doopzondagen zijn: 2
september en 4 november.

Afscheid

We hebben afscheid moeten nemen
op 21 maart van Maria van den
Oord op 60-jarige leeftijd.
Wij wensen de nabestaanden
kracht en sterkte toe.

Eerste H. Communie

Op 13 mei hebben het sacrament
van de Eerste Heilige Communie
ontvangen:

- Roy Abugewa
- Jordan v. Baardewijk
- Wesley van Beers
- Sanne van Bokhoven
- Dianne Fens
- Geert van Goch
- Judith van Hemert
- Sanne van Iersel
- Stijn Jonkergouw
- Marija Kiselova
- Filip Król
- Sam van der Linden
- Jelle de Looijer
- Isis Luijks
- Thyment Nettenbreijers
- Philip van den Oord
- Iris Pasnagel
- Daphne Poland
- Anne Rademakers
- Meike Rademakers
- Maud Rademakers
- Noud Spierings
- Lars Tangeman
- Wytse Verbaan
- Michelle Visser
- Jacqueline Vink
- Denzel Wessemius
- Jerry Wiegman
- Hubert Wójcik
- Corné van Zeelst
- Iris Zonneveld



*Communicanten,
heel hartelijk gefeliciteerd!*

Nieuws van het dameskoor

Dinsdag 6 maart jl. hebben we onze jaarvergadering gehouden, zoals gewoonlijk weer in de pastorie, waar we rond 14.00 uur 's middags verwacht werden. De kopjes voor de koffie met wat lekkers stonden al netjes klaar.

De voorzitter, Riek Verlouw, opende de vergadering met een welkom aan ons allen maar vooral aan Bart, onze dirigent, en aan pastor Bertus Bus, die twee dames zou huldigen. Ook Henny was present.

Het afgelopen jaar hebben we een nieuw lid mogen begroeten: Paulien van Hooft-Nooijen. Na de opening gaf Riek het woord aan Toos voor het kasverslag. Alles klopte! Er was een positief saldo, zodat we een reisje kunnen gaan maken en wel op 31 mei a.s.

Na het kasverslag kreeg pastor Bus het woord om twee dames te huldigen. Allereerst Joke de Groot-Pasnagel, die veertig jaar lid is van het koor. Pastor Bertus Bus sprak een mooi woordje en noemde daarin ook nog de vele activiteiten. Hij overhandigde haar namens de parochie een bos bloemen. Van het koor kreeg ze een cadeaubon. Joke, van harte proficiat.

Hierna richtte pastor Bertus Bus het woord tot Riek Verlouw-van der Aa.

Zij is veertig jaar lid van het koor, maar ook al dertig jaar onze voorzitter. Hij was vol lof over Riek, wat ze allemaal gedaan heeft en wat ze nog steeds doet. Ze onderhoudt de contacten met de pastorie, dirigent, herenkoor en natuurlijk met onze dames. Als er onverwacht een viering of een uitvaart is zorgt Riek dat alles geregeld is met

de muziek en de verdere verzorging. Ook zij kreeg van de parochie een mooie bos bloemen. Joke

en Riek ontvingen allebei een oorkonde, die met mooie kalligrafische letters geschreven waren door Riekie Somers.

Hierna sprak Toos nog een woordje tot Riek en bood Jo Verlouw, namens het koor een bloemetje aan met de nodige lof aan Riek. Mariet van den Oord had alle pastoors die Riek in die dertig jaar voorzitterschap heeft meegemaakt, op rijm gezet. Riek was na alle lof overdonderd. Ze had er helemaal niet op gerekend.

Onder het genot van een drankje en een kaasje werd deze gezellige middag gesloten.

Toos Rademakers-Klijn



Opbrengst vastenactie

Door de kinderen van basisschool "De Schakel" is bijeen gebracht het mooie bedrag van € 779,80. Het geld is bestemd voor het werk dat Pater Leo van Beurden uit Kerkdriel voor zijn scholenstichting in Indonesië verricht. Allemaal hartelijk dank.



Gezinsviering

Op zaterdag 23 juni is de maandelijkse gezinsviering m.m.v. Kinderkoor "Da Capo". Dit is tevens de afsluitende viering voor de eerste communicanten. Het thema is nog niet bekend.

Huwelijksviering

Vrijdag 6 juli om 13.30 uur huwelijksviering van Marco van Heumen en Jill van Zon. Van harte gefeliciteerd en een mooie toekomst toegewenst.

Geboren

Op 3 mei is geboren Annemijn, zusje van Frans, dochtertje van Corrad en Angelique Goesten.

Lintjes

Op vrijdag 27 april hebben twee vrijwilligers uit onze parochie een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Riek Verlouw is vanaf 1981 voorzitter van dameskoor St. Rosa. Ze onderhoudt de contacten tussen de pastorie, dames- en herenkoor. Ze besteedt al 40 jaar haar zangtalent aan dit koor. De functie als voorzitter doet ze onopvallend, maar wel heel inspirerend en naar ieders tevredenheid. Ze is de spil van het koor.

Henny Lieshout is vanaf 1978 tot heden betrokken als vrijwilligster bij de Willibrordusparochie. Ze besteedt veel vrije tijd en uren aan de kerk. Al meer dan 30 jaar geleden nam ze het initiatief voor de gezinsvieringen. Ze fungeert als lector, voorganger in avondwakes, De avondwaken en woord- en communievieringen worden door haar kant en klaar aangeleverd. Het werk voor de kerk is haar lust en haar leven. Ze is een duizendpoot, een heel warm persoon. Ze is ook een grote steun voor familieleden van overledenen.



Uitleg over de kruisweg

In de dagen van de Goede Week toog Wies van Doornmalen, leerkracht van groep acht van de R.K. Basisschool De Schakel, met zijn leerlingen naar de kerk om daar voor de hoogste groepen van De Schakel, uitleg te geven over hetgeen er destijds allemaal gebeurd is met Onze Lieve Heer.

Wies liep eerst met de kinderen door de kerk en beantwoordde vragen van de kinderen over het kerkgebouw en over wat daar allemaal plaats vindt. Daarna zette hij de groep bij de eerste drie staties van de kruisweg. Op die plaats vertelde hij het begin van het lijdensverhaal van Jezus. De gehele groep verplaatste zich daarna naar de volgende staties. Zo werd het hele lijdensverhaal behandeld.

Je zou denken dat er gedurende en na afloop van de rondwandeling vele vragen op Wies afgevuurd werden. Maar dat was niet het geval, omdat in de voorbereiding op school met behulp van het digitale schoolbord en een speciaal gemaakt werkboekje het verhaal al behandeld was. De kinderen vonden het volgen van het "stripverhaal" met daarbij de deskundige uitleg enorm interessant.

Tijdens de rondgang door de kerk kreeg Wies nog mooi de gelegenheid om een stukje plaatselijke historie te vertellen. In de kerk

hangt namelijk een schilderij van de kerk die in november 1944 door de Duitsers werd vernield. Op een vraag "Wat is dat voor een kerk" kon Wies het hele verhaal over de verwoesting van die kerk aan de leerlingen kwijt.

Al met al een mooi initiatief dat zeer te prijzen is.



Dank

Mevrouw Reina de Wit-van Mil heeft te kennen gegeven, te stoppen met het bezorgen van het parochieblad. Zij had het graag nog langer gedaan maar vanwege haar gezondheid is zij genoodzaakt te stoppen. Reina heeft trouw tien jaar lang haar "wijk", de Van Milstraat bezorgd.

Namens de parochie, heel hartelijk dank en we wensen haar alle goeds voor de toekomst, vooral met haar gezondheid. Na één telefoontje was Lia Aarts bereid de Van Milstraat over te willen nemen. We zijn daar erg blij mee. Lia welkom bij de bezorgclub.

H. Willibrordusparochie

Kon. Wilhelminastraat 4
5321 TC Hedel
telefoon 073 - 599 12 16
e-mail:
parochiewerkgroephedel@gmail.nl
bankrekening 32.60.01.727
secretariaat idem
intenties idem



Parochie-agenda

zondag	27 mei	11.00 uur:	viering van Pinksteren
dinsdag	29 mei	15.00 uur:	Rozenkransgebed
zondag	3 juni	11.00 uur:	viering + koffie drinken
		13.00 uur, 13.45 uur, 14.30 uur:	doopviering
zaterdag	9 juni	19.00 uur:	Eucharistieviering
zondag	10 juni	11.00 uur:	<i>geen viering</i>
woensdag	13 juni	15.00 uur:	ouderenviering
woensdag	27 juni	09.00 uur:	kerkwerken
zaterdag	7 juli	19.00 uur:	Eucharistieviering
zondag	8 juli	11.00 uur:	<i>geen viering</i>
woensdag	11 juli	15.00 uur:	ouderenviering

Geplande Doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende doopvieringen gepland:

zondag	3 juni	13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur
zondag	5 augustus	13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen:

donderdag	24 mei	20.00 uur
donderdag	26 juli	20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.

Ouderenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 13 juni 's middags om 15.00 uur. De viering van juli zal zijn op woensdag 11 juli 2012.

En... zoals altijd geldt: Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (5991216); dan wordt dat geregeld!

Ook u bent bij die viering van harte welkom!



Personalia

Gedoopt

Door het Sacrament van het Doopsel werd in onze gemeenschap opgenomen:

1 april 2012: Ravi van Son

Dat hij mag opgroeien tot een ware getuige van ons geloof.

Ouders, van harte proficiat!

Huwelijk

Op 14 april trouwden:
Erwin Merckx en Vanessa Telgt

Op vrijdag 29 juni is er om 14.30 uur de huwelijksviering voor Lars Fraaije en Angela Vergeer.

Wij wensen hen alle goeds en heel veel liefdesgeluk.

Overleden

Jan Brouwers, echtgenoot van Nelly Brouwers - Bok, is overleden op 28 april in de leeftijd van 79 jaar. De uitvaartdienst met aansluitend de begrafenis heeft plaatsgevonden op 3 mei 2012.

Jan Brouwers, koorzanger in hart en nieren

Jan, 79 jaar, was er heel open over, het ging de laatste tijd niet goed met zijn gezondheid. Toch wilde hij beslist niet dat zijn gezondheid heel zijn leven ging bepalen. Als hij zich maar even redelijk voelde was Jan trouw aanwezig op de wekelijkse repetitie en zondags tijdens de viering op het koor.

Een goede tenor was hij, heel bescheiden en niet opvallend maar was hij er een keer niet dan werd zijn stem zeer gemist. Jan zong ruim 50 jaar bij het Hedels kerkkoor en mocht daarvoor de gouden onderscheiding van de Sint-Gregorius Vereniging ontvangen.

Op 28 april is Jan gestorven. Voor zijn familie is zijn heengaan een groot gemis, op het koor laat hij een lege plaats achter. Met veel liefde heeft het gehele koor zijn requiemmis gezongen. Een lied vertolkte de gevoelens van velen.



Jan Brouwers

*“Mens wij dragen jou op handen,
nooit vergeten wij jouw naam,
en jouw liefde zal niet stranden,
in en door ons verdergaan.*

*Door het sterven mag jij erven,
word jij deel van het geheim,
in de hoge hemel zul jij
kind van licht en leven zijn.”*

Vaderdag en Moederdag

Er zijn zoveel van die dag dagen en er komen er steeds meer bij. Dag van de vrijwilligers, dag van de verpleging etc. We kunnen er nog heel wat aan toevoegen. En in mei en juni Moederdag en Vaderdag. Waar gaan ze eigenlijk om die twee dagen? Niet om het grote toch, maar om het kleine. Het gaat om iets wat niet te koop is, niet in de supermarkt, niet in de meubel- of winkelpassage.

Het gaat om iets wat je moet krijgen, niet kopen, om aandacht. En al hoeven er misschien geen aparte dagen voor opgericht te worden, we zijn er allemaal gevoelig voor ondanks het "van mij hoeft het niet, hoor".

Maar dan bedoelen we wellicht het circus van de commercie en niet het samenzijn, de kleine leuke dingen, de échte waarde. Niet de verrassing voor moeders al op 12 mei in het winkel-centrum en de dag vòòr vaderdag de daar aanwezige, drie echte pitspoezen voor een Formule 1 activiteit. Die halen het toch niet bij het zelfgemaakte kadoetje, de tekening, de slappe koffie en het veel te hard gekookte ei en de blijde vragende gezichtjes "wat vind je er van?" Het samenzijn. Laten we dit laatste op waarde blijven schatten, want zij maken de waarde van Moeder- en Vaderdag waar. (R.C.)

Bedevaart naar Kevelaer - zondag 2 september

De jaarlijkse bedevaart van de Bossche en Oosterhoutse Broederschap naar Kevelaer vindt dit jaar plaats op zondag 2 september. Het is de 285e keer dat dit wordt georganiseerd.

Pastoor J. Paes uit Alphen zal ons deze keer vergezellen en hij zal 's-avonds voorgaan in de Eucharistieviering.

Vertrek van de bus is ± 8.00 uur. Opstap bij de kerk van Ammerzoden en verder afhankelijk van de deelnemers.

De prijs voor de bus is € 22,=

U kunt zich opgeven bij:
Cor Goesten
Langedijkstraat 14
5324 AR Ammerzoden
073 - 599 19 56



zaterdag 26 mei

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Alem	Euch	BBus
19.00 Velddriel	Euch	JVer

zondag 27 mei - 1e Pinksterdag

9.30 Ammerzoden	Euch	BvBr
9.30 Rossum	Euch	BBus
11.00 Hedel	WoCo	wg
11.00 Kerkdriel	Euch	BvBr
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus 1eHC

maandag 28 mei - 2e Pinksterdag

11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
-----------------	------	------

zaterdag 2 juni

17.30 Leyenstein	Euch	BvBr
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zondag 3 juni - H.Drieëenheid

9.30 Alem	Euch	BBus
9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
9.30 Rossum	Gebed	JVri
Maasdijkkerk	Oecum	
9.30 Velddriel	Euch	BvBr
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	WoCo	JVri

zaterdag 9 juni

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Hedel	Euch	RvdH
19.00 Rossum	Euch	BBus

zondag 10 juni - Sacramentsdag

9.30 Alem	WoCo	JVri
9.30 Ammerzoden	Euch	BBus
9.30 Velddriel	Euch	RvdH
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus
11.00 Zaltbommel	Euch	RvdH

za 16 juni

17.30 Leyenstein	WoCo	JVri
19.00 Ammerzoden	Euch	RvdH

zondag 17 juni - Vaderdag

9.30 Alem	Euch	RvdH
9.30 Rossum	WoCo	JVri
9.30 Velddriel	Euch	JVer
11.00 Hedel	Euch	BvBr
11.00 Kerkdriel	Euch	RvdH
11.00 Zaltbommel	WoCo	JVri

zaterdag 23 juni

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Alem	Euch	BBus
19.00 Ammerzoden	Euch	RvdH
naviering	1eHC	
19.00 Velddriel	Euch	JVer

zo 24 juni - Geb. Joh. de Doper

9.30 Rossum	Euch	BBus
11.00 Hedel	WoCo	JVri
11.00 Kerkdriel	WoCo	wg
11.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zaterdag 30 juni

17.30 Leyenstein	Euch	RvdH
19.00 Zaltbommel	Euch	BBus

zondag 1 juli

9.30 Alem	Euch	BBus
9.30 Ammerzoden	WoCo	wg
9.30 Rossum	Euch	RvdH
9.30 Velddriel	Euch	JVer
11.00 Hedel	Euch	BBus
11.00 Kerkdriel	Euch	RvdH

zaterdag 7 juli

17.30 Leyenstein	Euch	BBus
19.00 Hedel	Euch	RvdH
19.00 Rossum	Euch	BBus

zondag 8 juli

9.30 Alem	WoCo	wg
9.30 Ammerzoden	Euch	BBus
9.30 Velddriel	Euch	RvdH
11.00 Kerkdriel	Euch	BBus

11.00 Zaltbommel Euch RvdH

zaterdag 14 juli

17.30 Leyenstein Euch RvdH

19.00 Ammerzoden Euch RvdH

zondag 15 juli

9.30 Alem Euch RvdH

9.30 Rossum Euch BvBr

9.30 Velddriel Euch JVer

11.00 Hedel Euch BvBr

11.00 Kerkdriel Euch RvdH

11.00 Zaltbommel WoCo wg

zaterdag 21 juli

17.30 Leyenstein Euch BBus

19.00 Alem Euch BBus

19.00 Velddriel Euch JVer

zondag 22 juli

9.30 Ammerzoden Euch RvdH

9.30 Rossum Euch BBus

11.00 Hedel Euch BvBr

11.00 Kerkdriel Euch RvdH

11.00 Zaltbommel Euch BBus

zaterdag 28 juli

17.30 Leyenstein Euch RvdH

zondag 29 juli

9.30 Alem Euch BBus

9.30 Ammerzoden WoCo JVri

9.30 Rossum WoCo wg

9.30 Velddriel Euch RvdH

11.00 Hedel WoCo JVri

11.00 Kerkdriel Euch RvdH

11.00 Zaltbommel Euch BBus

zaterdag 4 augustus

17.30 Leyenstein Euch RvdH

19.00 Zaltbommel Euch BBus

zondag 5 augustus

9.30 Alem Euch BBus

9.30 Ammerzoden WoCo wg

9.30 Rossum Euch RvdH

9.30 Velddriel Euch JVer

11.00 Hedel Euch BBus

11.00 Kerkdriel Euch RvdH

zaterdag 11 augustus

17.30 Leyenstein Euch BBus

19.00 Hedel WoCo JVri

19.00 Rossum Euch BBus

zondag 12 augustus

9.30 Alem WoCo JVri

9.30 Ammerzoden Euch BBus

9.30 Velddriel Euch JVer

11.00 Kerkdriel Euch BBus

11.00 Zaltbommel WoCo JVri

woensdag 15 augustus

19.00 Kerkdriel Euch BBus

zaterdag 18 augustus

17.30 Leyenstein WoCo JVri

19.00 Ammerzoden WoCo JVri

zondag 19 augustus

9.30 Alem Euch BvBr

9.30 Rossum WoCo JVri

9.30 Velddriel Euch JVer

11.00 Hedel Euch BvBr

11.00 Kerkdriel WoCo JVri

11.00 Zaltbommel WoCo wg

zaterdag 25 augustus

17.30 Leyenstein Euch BBus

19.00 Alem Euch BBus

19.00 Velddriel Euch JVer

zondag 26 augustus

9.30 Ammerzoden WoCo JVri

9.30 Rossum Euch BBus

11.00 Hedel WoCo JVri

11.00 Kerkdriel Euch BvBr

11.00 Zaltbommel Euch BBus

H. Martinusparochie

Hertog Arnoldstraat 57 B
5331 XG Kerkdriel
telefoon (0418) 634 602
e-mail:
info@martinusparochie.nl
bankrekening 12.51.03.158
secretariaat idem
intenties idem
spreekuur op woensdagochtend
van 9.30 - 11.30 uur



Gedoopt:

18 maart: Rowena Kuijpers
15 april: Laura Vogel
Lariska Hooijmans
Niek Bakker
Isis van Driel

Overleden

10 februari Gonny van Schijndel-van Herwijnen, 85 jaar
17 februari Eimert van Hezik, 73 jaar
26 februari Adriaan van Herwijnen, 86 jaar
29 februari Joke Broekmeulen-Rooijens, 89 jaar
29 februari Truus Nendels-de Rouw, 85 jaar
6 maart Sjaak de Leeuw, 77 jaar
26 maart Gerard van der Kammen, 69 jaar
4 april Hermana Kooijman-Hagelaars, 59 jaar
7 april Petronella de Raad-van Osch, 48 jaar
8 april Zus van Erp-Piels, 92 jaar
10 april Ties Kooijman, 67 jaar
15 april Aart van der Werf, 75 jaar
16 april Leen van Alem-van de Ven, 88 jaar
16 april Johanna Clement-Brouwer, 79 jaar
17 april Hes van der Kammen-Leenders, 77 jaar
22 april Dielis van Eeuwijk, 78 jaar
25 april Lies van As-van de Braak, 70 jaar.



Mogen Zij Rusten in Vrede

Koninklijke onderscheidingen

Henriëtte de Leeuw-Sars ontving op 27 april een Koninklijke onderscheiding; zij werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Henriëtte is al vele jaren zeer actief op verschillende terreinen in de samenleving van ons dorp, zoals het jeugdcarnavaal en De Zonnebloem. Daarnaast heeft zij zich met heel veel inzet en doortastendheid verdienstelijk gemaakt in onze parochie. Zij zong destijds in het Jongerenkoor en was daarbij ook lid van het bestuur. Nadien stapte zij over naar het parochiekoor waar zij trouwens nog steeds zingt en ook weer bestuurslid is. Verantwoordelijkheid nemen zit Henriëtte in het bloed want enkele jaren geleden was zij ook lid van het Parochiebestuur.

Kundig, resoluut en doorzettend is zij een waardevol bestuurslid gebleken. Deze eigenschappen komen haar ook goed van pas bij het regelen van een uitvaart waarvoor zij de verantwoordelijkheid draagt. Een niet te onderschatten taak die veel inzet en zorgvuldigheid vereist. Door de jaren heen vele, vele telefoontjes, faxen en mails om iedere betrokkene op de hoogte te brengen en waarbij het vinden van een organist soms extra moeilijk is. Altijd bereikbaar moeten zijn is al een taak op zich. In de werkgroep Avondwake is zij ook coördinator.

Rond Kerstmis is zij in de weer met attenties voor vrijwilligers en een berg kerstkaarten. Alles bij elkaar mogen we terecht zeggen: Henriëtte als rots in de branding. Je weet wat je aan haar hebt, je kunt niet om haar heen; de oude uitdrukking: "Laat geen duvel op haar hart smoren" is zeer toepasselijk. Henriëtte: gefeliciteerd met deze zeer verdienstelijke onderscheiding. Het is goed samenwerken met jou. Bedankt!!!



Naast Henriëtte werd ook Henk Hooijmans onderscheiden voor zijn vele werk voor de Drielse gemeenschap. Behalve in onze parochie waren er ook feestelingen in Ammerzoden en Zaltbommel. Respectievelijk Henny Lieshout, steun en toeverlaat van haar parochie, Riek Verlouw, voorzitter van het dameskoor en Tiny van Steenberg-van den Bogaard als koster in de St. Martinuskerk. Ook hen feliciteren wij van harte. Zij hebben allen één ding gemeen; tijd en capaciteiten inzetten om niet, voor de samenleving!

Kardinaal Simonis vormt 41 jongeren

Niemand minder dan kardinaal Simonis kwam op 14 april het sacrament van het Vormsel toedienen in Kerkdriel. Eénveertig vormelingen telde Kerkdriel dit jaar, het hoogste aantal sinds jaren, en die vonden het best spannend om door een echte kardinaal ("iemand die bijna paus is", "iemand met een staf en een mijter, zo'n beetje als Sinterklaas") gevormd te worden.

Een half uur voor het begin van de viering kwam de kardinaal met de jongeren samen in het parochiecentrum om kennis met elkaar te maken, want dat vindt de kardinaal belangrijk. Om zeven uur begon de viering zelf in een kerk die met veel familie en andere belangstellenden was gevuld.

Tijdens de voorbereiding hadden de jongeren collages gemaakt, waarin ze in woord en beeld uitdrukten, waarin zij geloofden, wat hun leven de moeite waard maakte. Het was schitterend om te zien: plaatjes van voetbalclubs, dure auto's (jongens), van dieren en mensen die gezellig bij elkaar waren (meisjes), maar ook plaatjes van Jezus, heiligen en van de kerk hadden een plek op de collages gekregen.

Het was een inspirerende viering, ook al door de muzikale inbreng van jongerenkoor Faith, en we hopen dat onze 41 jongeren vol geestdrift gaan werken aan hun eigen toekomst, nou ja, na de vakantie dan, want dan maken ze een nieuwe start als brugklasser!

Mariakapel onder de Toren

Zondag 29 april is na afloop van de Eucharistieviering de kapel geopend door pastoor van den Hout, die daartoe met de misdienaartjes naar buiten was gekomen, waarbij de kerkgangers het bekende Maria-lied 'Wij groeten U o Koningin' zongen en een tientje van de rozenkrans meebaden.

De kapel heeft dankzij enkele 'poetsdames' een goede beurt gehad en alles ziet er weer piekfijn uit. Onze 28 vrijwilligers hebben

opnieuw de taak op zich genomen om de kapel dagelijks te openen en weer te sluiten en te zorgen dat het er netjes uit blijft zien.

De openingstijden zijn in de maanden mei tot en met oktober van 10 tot 6 uur 's avonds en op de dinsdagavonden in mei wordt om 19.00 uur het rozenhoedje gebeden (in oktober om 18.30 uur). Hopelijk vinden weer velen de weg naar onze kapel om even stil te zijn bij Maria en een kaarsje te branden.

Maasdriel steunt haar missionarissen

Al jarenlang wordt ieder jaar actie gevoerd voor de Maasdrielse missionarissen. Tegen de tijd dat er kermis gevierd wordt, een rondje voor minderbedeelden met de vraag:

'Geef ze ook een rondje'

Dit jaar vindt de actie plaats op 25, 26 en 27 juni. Er is in dit kader contact geweest met De Wilde Ganzen die toegezegd hebben wanneer er aan een aantal criteria wordt voldaan, het bijeen gebrachte bedrag te verdubbelen.

Woensdag 30 mei is een informatieavond voor medewerkers en belangstellenden in het parochiecentrum, hopelijk met Maria Poulisse.



Sponsorloop Go 4 Garut

Jarige Jos

Zaterdag vijf mei was Jos Vriesema jarig. JV is de duizendpoot van onze parochie. Wij feliciteren hem van harte en wensen hem nog veel goede jaren met wat tijd voor zichzelf.

Vastenactie met humor

Op de Mgr. Zwijsenschool gingen de kinderen aan de slag voor het vastenactieproject 'Go4Garut'. De kleintjes van groep 1 en 2 met een sponsorloop. Rondjes op het schoolplein. Eén van de deelnemertjes kwam langs bij opa aan wie hij bekend maakte, dat hij sponzen nodig had. Opa dacht er moet gepoetst worden en verwees zijn kleinzoon naar oma die zou vast nog wel een paar schone sponzen hebben. Toen hij bij oma zijn vraag herhaalde, maar ook rondjes ging rennen om te oefenen voor de sponzen had oma snel in de gaten waar het om ging. Sponsors!

Mede door deze activiteiten is de Vastenactie 2013 in Kerkdriel succesvol geweest met een voorlopige opbrengst van € 4.951,33; de opbrengst van de actie van de schoolkinderen was nog niet bekend. Het uiteindelijke resultaat wordt medio augustus bekend na de opgave van de rechtstreeks aan Vastenactie overgemaakte giften.

Grote & kleine mensen: bedankt namens de kinderen in Garut.

HH. Martinus en Barbara- parochie

Mgr. Bekkersplein 4
5328 CK, Rossum
telefoon 0418-661238

e-mail
parochie@rossumhurwenen.nl
bankrekening 14.46.02.857

secretariaat idem

intenties idem
spreekuur op donderdagochtend
van 9.30 - 11.30

Bijzondere vieringen

Zondag 27 mei Pinksteren 9.30 uur
Eucharistiev. B.Bus met Pro Musica

Vrijdag 1 juni - 11.00 uur
Dienst in de Vaste Burcht

Zondag 3 juni Trinitas - 9.30 uur
Oecumenische gezinsviering
Hervormde kerk aan de Maasdijk
In onze kerk géén viering

Maandag 11 juni - 14.30 uur
ouderenviering in de parochiezaal.

Vrijdag 6 juli - 9.30 uur
dienst in de Vaste Burcht

Vrijdag 7 aug - 9.30 uur
Dienst in de Vaste Burcht

De reguliere vieringen in onze kerk vindt u in het overzicht weekendvieringen in het midden van het parochieblad.

Vastenactie

Tijdens de Palmpasenviering is er een collecte gehouden t.b.v. de Vastenactie, deze collecte bracht het bedrag op van € 177,05

Ook hebben de kinderen van het godsdienstonderwijs hun spaarpotjes ingeleverd op school en in de kerk, daar zat het mooie bedrag in van € 106,80

Deze bedragen zijn gestort op het rekeningnummer van de vastenactie voor het werk van Pater van Beurden. *Heel hartelijk bedankt.*



Gedoopt

Op zondag 13 mei:
Charlotte Wisse, dochter van Mari-
on van Alphen en Richard Wisse.
Lenn Som de Cerff, zoon van Wen-
dy Verhoeven en Remco Som de
Cerff.

In september is er weer een doop-
viering in onze kerk. Wilt u uw
kindje laten dopen, meldt u zich
dan aan bij het algemeen secreta-
riaat, tel 0418-632504.

Oecumenische gezins- viering sluiting schooljaar

Op 3 juni om 9.30 uur is er in de Hervormde kerk aan de Maasdijk een Oecumenische gezinsviering.

Deze viering is tevens de afsluiting van het schooljaar 2011-2012 voor de kinderen van het godsdienstonderwijs. Het kinderkoortje zal dan zingen. Jos Vriesema zal namens de parochie voorgaan.



Vakantie

Tijdens de vakantie kan het gebeuren dat er in de vieringen een andere voorganger komt dan gepland is in het rooster, wij vragen uw begrip hiervoor.

In de maanden juli en augustus zal er geen ouderenviering gehouden worden in het parochiezaaltje. De vieringen in de Vaste Burcht gaan wel gewoon door.

We wensen iedereen een prettige vakantie!



Oproep kinderkoortje

Als u wel eens in de kerk komt met de gezinsvieringen of de Eerste Communie zult U ongetwijfeld hebben kunnen genieten van ons kinderkoortje onder de enthousiaste leiding van Els Giesselink.

Nu zit het koortje dringend verlegen om nieuwe zangertjes, als er niemand meer bij komt zal het op moeten houden te bestaan. Dat zou natuurlijk heel jammer zijn. Wie komt het kinderkoor versterken?

Anmelden bij Els: tel. 661619 of via een briefje in de brievenbus bij de kerk.

1^e H.Communie van Teun

Hoi, ik ben Teun en ga dit jaar mijn communie doen. Ik ben 7 jaar en zit in groep 4 van de Bogerd. Voor de communie hebben we een werkboek gehad waar we elke keer in werken met 2 moeders.

We zijn in het begin naar een grote kerk geweest. De Sint-Jan in den Bosch. Daarna zijn we naar Pater Bus geweest en hebben we mogen kijken in het klooster. Ook hebben we in de kerk in Rossum een speurtocht gehad. Zo leerden we hoe dingen in de kerk heten en wat er allemaal is. We mochten ook rennen.



We zijn ook voorgesteld in de kerk. Later zijn we ook naar bakker Ruud geweest en daar mochten we zelf brood bakken. Dit was het leukste. Over een paar weken mogen we ook nog naar een glasmaker om een kruisje te maken.

Op 20 mei hebben we dan de communie en groot feest! We gaan dan met heel de familie naar de kerk en mijn zusje Kiona mag dan voor het eerst meezingen in het kinderkoor.

Groetjes, Teun Kooijman

Jubileum koor Pro Musica

Op zondag 6 Mei 2012 vierde Pro - Musica haar 40 jarig jubileum. Uiteraard werd dit gevierd met een eucharistieviering welke werd opge- luisterd door Pro Musica, die voor deze gelegenheid een nieuwe mis had ingestudeerd. Aan het eind van de viering werd aan de vier jubilarissen t.w. Corry van Thiel, Jeanne van Benschop en Tonnie van Os (allen 40 jaar lid) en Johan de Groot (60 jaar lid) door pastoor Van den Hout de hierbij behorende medailles en oorkondes uitgereikt.

Na afloop was er gelegenheid tot het overbrengen van felicitaties aan koor en jubilarissen. Alle aanwezigen maakten hier gebruik van. Daarna was er gelegenheid tot het nuttigen van een kopje koffie en een drankje achter in de kerk. De koorleden kunnen terug zien op een mooie viering van het jubileum. Zij hopen nog lang door te kunnen gaan!

foto: Ad van Lamoen



Johan de Groot 60 jaar koorzanger

Johan is al zijn hele leven in de ban van muziek. Op zijn dertiende ging hij op pianoles in Zaltbommel, volgde drie jaar lessen en werd op zijn 16e jaar lid van het herenkoor in Hurwenen. Het koor bestond destijds uit zes mannen en er werd voornamelijk Gregoriaans gezongen.

Toen de organist na anderhalf jaar stopte, nam Johan het initiatief om orgel te gaan spelen. Hij begeleidde het koor op het orgel en zong zelf ook mee.

Iedere zondag de Hoogmis en 's middags het Lof. Het was wel eens haasten, want hij werkte op zijn boerderij en moest eerst de koeien gemolken en gevoerd hebben voordat hij in de kerkbanken kon aanschuiven. Om 10 uur begon de H. Mis!

Toen hij verkering kreeg liet hij het bij het Lof wel eens afweten. De pastoor had daar echter wel begrip voor.

Er werd iedere week repetitie gehouden, 's winters in een onverwarmde kerk.

In 1967 werd de kerk in Hurwenen opgeheven.

Er kwam een samenwerking met het herenkoor van Rossum. Daar was al een organiste en zo werd Johan weer koorzanger in de nieuw gebouwde kerk aan het Mgr. Bekkersplein.

Na de samenvoeging van beide dames en herenkoren ontstond het gemengd koor Pro Musica, waar hij de tenor- of de baspartij voor zijn rekening neemt.

Sinds vijf jaar begeleidt Johan het dameskoor bij uitvaarten en bijzondere vieringen. Hij mag thuis ook nog graag orgelspelen.

Voor zijn trouwe lidmaatschap heeft hij al verschillende onderscheidingen ontvangen. Op 6 mei is hij voor zijn 60-jarig lidmaatschap gehuldigd. Johan, van harte gefeliciteerd.



H. Martinusparochie

Voorstraat 102
5334 JW Velddriel
telefoon 0418 -63 13 15
bankrekening 15.34.01.516

secretariaat idem

intenties
mevr. J. van den Dungen
tel. 0418 - 63 20 61

Het ontstaan van de Velddrielse parochie

Bron: 'Geschiedenis van het Bisdome van Hertogenbosch' door L. Schutjes, pastoor van Orthen. Het boek verscheen in 1876.

Geprobeerd is het zo letterlijk mogelijk over te nemen d.w.z. de Nederlandse taal van toen te vertalen naar de hedendaagse taal.

Gedoopt

25 maart:
Cas van Doremaele, Hoorzik 25A

1 april:
Demi van Herwaarden, Koestr. 22

10 juni: doopviering met B. Bus pr.
24 mei 20.00 uur voorbereiding

Huwelijk

27 juni a.s. zullen Anita van de Laar en Hans van der Pluijm in de Velddrielse St. Martinuskerk om 15.30 uur gaan trouwen.

Overleden

7 april:
Trees Spoor-van Eeuwijk, 84 jaar

17 april:
Jan v.d. Gronden, 60 jaar

23 april:
Lia Nendels-Lansdaal, 65 jaar

9 mei:
Cor Pardoel-van Mook, 80 jaar

Velddriel, een zeer aanzienlijk gehucht van de uitgestrekte gemeente Driel, en ligt op ongeveer een half uur gaans langs een grindweg naar Hedel en wordt van alle kanten omringd door vruchtbare landerijen, zodat de naam Velddriel of Driel in het veld juist gekozen is, en heeft een fraaie dorpskern, waarom Velddriel door iedere vreemdeling als een afzonderlijke gemeente zal beschouwd worden; immers men ziet er thans een trotse kerk met een eigen kerkhof, een mooie pastoriewoning met heerlijke tuinen en een afzonderlijke R.K. school.

Velddriel heeft ook zwaar geleden onder verschillende rampen en er wordt verteld dat tijdens de ontwikkelingen tussen Brabant en Gelderland Velddriel tot tweemaal toe heeft blootgestaan aan brandstichting en plunderingen.

Kapel te Velddriel

Al in het verre verleden was in Velddriel een kapel toegewijd aan de H. Antonius Abt, waaraan een rector verbonden is geweest.

De overlevering noemt een zekere priester de Meer, die voor de reformatie (kerkhervorming in de 16e eeuw) de kapel bediende, ofschoon Velddriel aan de parochie Driel (Kerkdriel) onderhorig bleef.

Daarom staat de Antoniuskapel in de twee synoden (kerkvergaderingen) van 's Hertogenbosch die gehouden werden in 1571 en 1612 ook niet onder de kerken vermeld, en ook in oudere geschriften wordt hier nauwelijks vermelding van gemaakt.

De steeds toenemende hervorming vestigde zich al vroegtijdig in Hedel en van daaruit maakte de 'dwaalleerpredikers' veel aanhangers in Hoenzadriel en maar heel weinig in Velddriel (red.: de overlevering vertelt dat maar vijf gezinnen overgingen naar de protestantse kerk, waarvan er later weer drie terugkeerden naar de rooms-katholieke kerk, terwijl de twee protestantse gezinnen naar elders vertrokken zodat er in Velddriel geen enkel protestants gezin meer overbleef).

Dat Velddriel trouw bleef aan de Rooms-Katholieke kerk schrijft men grotendeels toe aan de slechte weg, die van Velddriel naar Hedel leidde, maar toch bovenal aan de ijverige schoolmeester die zijn dorpsgenoten aanspoorde trouw te blijven en met hen regelmatig de rozenkrans bleef bidden.

De Antoniuskapel, na de inname van Zaltbommel in 1572 meerdere malen gesloten, werd tijdens het twaalfjarige bestand aan de godsdienst onttrokken en in het begin van de 19e eeuw door koning Lodewijk Napoleon aan de katholieken teruggegeven tegelijk met de aanzienlijke kapelgoederen.

De inwoners van Velddriel, die reeds in 1795 bij het Bisdom Den Bosch een aanvraag hadden ingediend voor een eigen pastoor, kregen daar geen gehoor.

In 1806, na het overlijden van de pastoor in Kerkdriel, probeerde men het nog eens. Ze hadden daarvoor de oude Antoniuskapel al grondig gerestaureerd en verkregen toen uiteindelijk de gunst dat voortaan op de maandagen en vrijdagen door de pastoor of kapelaan van Kerkdriel daar een H. Mis mocht worden opgedragen, uitgezonderd in de Paastijd en op het hoogfeest van Kerstmis.

Omdat het bisdom bleef weigeren om Velddriel tot zelfstandige parochie te verheffen en zich los te maken van de parochie Kerkdriel, hebben de Velddrielse parochianen na heel veel strubbelingen en met grote tegenzin ingestemd met bovengenoemde gunst.

Uiteindelijk is Velddriel dan toch nog op 16 november 1851 tot zelfstandige parochie verheven, maar pas na grote geldelijke opofferingen ten gunste van Kerkdriel.

De parochie telde aanvankelijk 468 'zielen' en thans (red. in 1875, het jaar waarin dit artikel werd geschreven) 675 'zielen', waaronder 455 parochianen die hun eerste heilige communie hadden gedaan.

Vervolg in het volgende parochieblad.

Voetnoot van de redactie: we mogen niet vergeten hulde te brengen aan de overleden en nog levende parochianen die de bouw van de voormalige noodkerk (nu De Boxhof) en de huidige St. Martinuskerk mede mogelijk hebben gemaakt. Maandenlang hebben zij onder allerlei weersomstandigheden op de puinhopen van de door de 2e wereldoorlog verwoeste kerk gezeten; stenen gebikt en schoon gemaakt, puin geruimd, geld ingezameld en dit alles geheel belangeloos. Laten we hopen dat het niet tevergeefs is geweest en dat er weer veel actieve en vooral jonge parochianen zullen opstaan voor het behoud van hun eigen parochie, waarvoor onze voorouders zich altijd met hart en ziel hebben ingezet. Nu is het aan ons hun stokje over te nemen en door te geven.



Gezinsviering einde schooljaar

Op zaterdag 23 juni om 19.00 uur is alweer de laatste gezinsviering van dit seizoen. Tijdens deze viering staan we even stil bij het afgelopen schooljaar.



Hopelijk zitten we hier met z'n allen: de kleinste kleutertjes en de stoere achtstegroepers en al die anderen daartussen. Van het kleinste kindje in de kleuterklas tot de directeur we konden niemand missen. Allen hebben we dit schooljaar meegemaakt en allen hebben we dingen geleerd en beleefd die deugd deden en die we niet meer vergeten. Allen waren we een deel van het schip. Allen even belangrijk.

Nog even en de deur gaat dicht. Het schooljaar is voorbij. We hebben er zin in, even niks, vakantie lekker vrij.

Graag tot ziens op 23 juni!

*Wergroep gezinsvieringen
Maria van den Bighelaar
en Carla van den Bosch*

M.O.V. Vastenactie 2012

Voorlopige tussenstand:

Van de school: € 837,92

Van de parochie: € 463,36

(via bus, zakjes en stortingen)

Komen we op een totaal van € 1301,28 wat een heel mooi bedrag is.

Dank aan alle kinderen van de school die ontzettend hun best hebben gedaan door middel van flessenactie, heitje voor karweitje en spaarpotjes. Van een anonieme sponsor kreeg de school bovendien € 250,- voor het project.

Allemaal namens de mensen uit Indonesië heel hartelijk dank voor jullie inzet en de gulle gift.

*Namens de M.O.V groep Velddriel,
Trees Hooijmans & Annie van Kuijk*



H. Martinusparochie

Oliestraat 26
5301 BB Zaltbommel
telefoon 0418-512215
e-mail sintmartinusparochie-
zaltbommel@hetnet.nl
bankrekening 14.40.21.145
secretariaat idem
intenties Tiny van Steenbergem,
adres: zie boven
tel.: 0418-514262



Overleden

Nog geen 5 maanden na het overlijden van zijn dierbare vrouw Corry, waarmee hij bijna zestig mooie huwelijksjaren deelde vol geluk en hard werken, is op 90-jarige leeftijd op 8 april 2012 te Zaltbommel overleden Joseph Baselaar, sinds 19 november 2011 weduwnaar van Corry Stehmann. Hij werd geboren op 19 juli 1921 te Ammerzoden. Op vrijdag 13 april is hij na de uitvaart begraven bij zijn vrouw Corry op het parochiekerkhof aan de Virieusingel in Zaltbommel.

Ruim vier maanden nadat zich een ongeneeslijke ziekte openbaarde is op 24 april 2012 te Brakel Piet van der Elst overleden. Hij werd op 3 maart 1951 geboren te Poeldijk en was de echtgenoot van Gerda Swinkels. Na een viering in onze kerk op 1 mei hebben wij hem te rusten gelegd bij zijn zo innig geliefde zoon Arjan op ons kerkhof aan de Virieusingel in Zaltbommel.

Mogen zij rusten in vrede.

Kleinood voor Maria

Als ik stil mijn handjes vouw,
bid ik tot de Lieve Vrouw,
met een stemme zacht en zoet:
O, Maria, wees gegroet,
wees gegroet.

Wees gegroet, o Reine Maagd,
die het schoonste Kindje draagt,
Jezus kindje lief en zoet.
O Maria, wees gegroet,
wees gegroet.

Vraag uw Kindje dat het geef,
Moederlief, zolang ik leef,
dat ik bidde braaf en goed.
O Maria, wees gegroet,
wees gegroet.

*M. van Iersel (een Mariaversje door
mijn moeder opgeschreven)*

Paaskaars

In elk Rooms-katholiek kerkgebouw valt de Paaskaars op. Met de kandelaar is zij meer dan twee meter hoog. De Paaskaars is een belangrijk symbool van Christus, het "Licht der Wereld". Ieder jaar wordt de oude kaars vervangen door een nieuwe. Tijdens de Paaswake wordt de kaars binnengedragen en de aanwezigen ontsteken er hun kaarsen aan. Maar eerst wordt de kaars getekend met symbolen die allemaal betrekking hebben op Christus.

Na de Paaswake brandt de kaars tijdens de vieringen tot aan Pinksteren en krijgt dan een plekje bij de doopvont. Daarna brandt hij alleen nog bij bijzondere gelegenheden, zoals bij een doop, een huwelijk of een uitvaart.

Het gebruik van de Paaskaars komt het eerst voor in 384 te Piacenza in Noord-Italië. Pas in de Middeleeuwen gaat ze deel uitmaken van de Paaswake in heel de westerse Kerk.

In onze parochie beschildert Ellen Venrooy sinds 1983 de Paaskaars. Zij maakt het ontwerp altijd in overleg met de pastoor. Hij komt

een keer praten en levert een paar ideeën.

"Pastoor Van Zeelst koos vaak het thema 'Gods volk onderweg'" vertelt Ellen. "Dus heel veel mensen.



Maar om dit vorm te geven is wel een probleem. De afbeelding moet duidelijk zijn en je moet de kaars kunnen dragen zonder de voorstelling te beschadigen. In de loop van de jaren is de voorstelling wel wat soberder geworden."

Tussen het maken van het ontwerp en het afleveren van de Paaskaars liggen ongeveer drie weken. Koster Tiny van Steenberghe brengt de kaars en Ellen gaat aan de slag. Voorzichtig brengt zij met kalkpapier het ontwerp aan. Daarna beschildert zij de kaars met plakkaatverf en zeep.

Ellen mag trots zijn op het eindresultaat. "Ik heb in veel kerken de Paaskaars gezien, maar dat zijn meestal 'prefab-kaarsen'.

In onze kerk is het een echt kunstwerk. Ik ga dan ook elk jaar naar de Paaswake om te zien hoe hij overkomt."

Parochie Sint-Martinus meer dan Zaltbommel

In de Middeleeuwen had elk dorp in de Bommelerwaard zijn eigen parochiekerk. Dit veranderde na de Reformatie in de zestiende eeuw. De meeste bewoners van het gebied tussen de rivieren Maas en Waal gingen over naar de nieuwe confessie, het Calvinisme.

Dat is tot op heden zo gebleven, vooral in het westen van de Bommelerwaard. Vanuit het graafschap Megen kwamen paters Franciscanen om er in het geheim de eucharistie te vieren. Dit is vele eeuwen zo doorgegaan. Pas in 1781 is aan de Oliestraat in Zaltbommel een kerk gebouwd die het karakter van een schuilkerk had. In 1838 werd het kerkgebouw uitgebreid zodat zij zichtbaar was van af de straat.

Omdat in de westhoek van de Bommelerwaard geen parochiekerken zijn, zoeken de weinige katholieken daar hun toevlucht in de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel.

Je kunt onze parochie dan ook een echte streekparochie noemen. Er komen voor de vieringen in het weekeinde niet alleen parochianen uit Zaltbommel maar ook uit Gameren, Nieuwaal, Zuilichem, Brakel, Aalst, Kerkwijk en Bruchem. Aan de overkant van de Waal wonen er parochianen in Waardenburg, Tuil en Haaften.



Bijzondere vieringen

In de maand mei is er op woensdagavond om 19.00 uur een Rozenkransgebed in de kerk.

De maandelijkse meditatieve vieringen "Op Adem Komen" in de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel zijn op zondag 20 mei, 17 juni, 15 juli en 19 augustus. De vieringen beginnen om 14.30 uur. Inlichtingen bij de werkgroep, telefoon 0418-513693.

De maandelijkse Seniorenvieringen in het parochiecentrum zijn op woensdag 6 juni, 4 juli en 1 augustus. De vieringen beginnen om 14.30 uur. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

Onder verantwoordening van de Raad van Kerken is er in de zaal van Zorghuis "De Wielewaal" een weeksluiting op vrijdag 11 en 25 mei, op vrijdag 1, 15 en 29 juni, op vrijdag 13 en 27 juli en op vrijdag 10 en 24 augustus om 19.00 uur. Na afloop is er gezellig samenzijn met koffie

In de zaal van Zorghuis "De Wielewaal" is er op dinsdagmiddag 15 mei, 19 juni, 17 juli en op 21 augustus om 16.00 uur een eucharistieviering.

Een lintje voor Tiny

Ter gelegenheid van Koninginnedag kreeg onze kosten Tiny van Steenberg een koninklijke onderscheiding.

Burgemeester A. van den Bosch van Zaltbommel spelde haar vrijdagmorgen 27 april de versierselen van lid van de Orde van Oranje-Nassau op.

Tiny zet zich al jarenlang in voor het reilen en zeilen in ons kerkgebouw en parochiecentrum. Ook is zij actief voor De Zonnebloem.

Hartelijk gefeliciteerd Tiny!





Hoi kids!

Wij zijn samen onderweg naar het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest is dit jaar op 27 en 28 mei, en bij dit feest hoort het symbool van vlammend vuur.

In de Bijbelverhalen is "vuur" vaak erg belangrijk, en heeft het een bijzondere betekenis. Vuur is immers niet te pakken, het is "ongrijpbaar". Geldt dit ook niet voor ons geloof in God? Het is moeilijk uit te leggen wat je nu precies gelooft, maar je voelt het wel diep in je, en het kan je warm maken.

Maar er zijn ook veel spreekwoorden met vuur, zoals voor iemand "het vuur uit je sloffen lopen". Dit betekent dat je erg je best voor iemand doet. Of "in vuur en vlam staan", wat betekent dat je gek op iemand bent. En kun je "iemand het vuur na aan de schenen leggen"? Dit betekent dat je het heel moeilijk maakt voor iemand.

Met Pinksteren vieren we dat de leerlingen van Jezus, "gepakt worden door het vuur". Dit houdt in dat ze heel enthousiast worden, om de verhalen van Jezus door te vertellen. "Vol vuur" trekken ze de wereld in, en vertellen aan andere volken over Jezus en hoe hij een voorbeeld voor hen was. Doordat zij dit doen, ontstaat en verspreidt zich het geloof in Jezus de Christus (redder). Het geloof dat wij ook hebben, en dat wij het Christendom noemen.

Wij kunnen dit geloof ook doorgeven door de manier waarop wij met anderen omgaan. Als we ons best doen om ons aan de belangrijkste lessen van Jezus te houden, blijft het Christendom een sterk geloof. Hiervoor hoef je niet perse op reis.

In de klas, thuis in je gezin en familie kun je al je best doen.

En je zult merken dat andere mensen jou aardig vinden als je op deze manier met hen omgaat.



Welke lessen zijn dit zoal?

Jezus heeft ons geleerd om vooral aan andere mensen te denken. Dit betekent dat je met anderen deelt van wat je hebt.

Jezus heeft ons geleerd om te vergeven. Dit betekent dat je ruzies moet kunnen goed-maken.

Jezus heeft ons geleerd om niet slecht te denken over mensen die een ander leven leiden dan jij.

Dit betekent dat je niet slecht mag denken over iemand, alleen maar omdat die persoon uit een andere cultuur komt.

Jezus heeft ons geleerd om vertrouwen in God te hebben. Dit betekent dat je niet alles in je leven tot in de puntjes moet regelen.

Hieronder een voorbeeld van een knutselwerkje over "vuur".



Haal het knutselblad eenvoudig op via onze website:
www.katholiekbommelerwaard.nl/kids

Bruggen

Ieder mens zit op zijn eiland,
en zit vast in zijn bestaan.
Om een ander te bereiken,
moet je van je eiland gaan.

Daarvoor moet je bruggen bouwen,
bruggen bouwen naar elkaar.
Maar de afstand tussen mensen,
maakt het lastig en soms zwaar.

Mensen bouwen aan contacten,
want alleen is zo alleen.
Wie een brug slaat naar een ander,
zoekt wat warmte om zich heen.

Er valt veel te overbruggen,
met een uitgestoken hand.
Bruggen kunnen levens redden,
bruggen bouwen schept een band.

Bruggen bouwen tussen volken,
tussen "wij" en tussen "zij",
Dat is bouwen aan vertrouwen
dat brengt vrede heel dichtbij.

Greet Brokenhof
Uit: Een zoutkorrel voor elke dag.

