

A close-up photograph of several pink cherry blossoms in full bloom, with delicate petals and prominent stamens. The background is softly blurred, showing more blossoms and branches. The overall color palette is soft pinks and whites, with a dark purple overlay at the top and bottom of the page.

Pasen 2012

Alem
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel
Rossum,
Hurwenen,
Heerewaarden
Velddriel
Zaltbommel

*Parochieblad
Bommelerwaard*

Parochieblad van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard

1^e jaargang, aflevering 1, Pasen 2012 *Oplage: 7.000 ex.*
Verschijnt 5 x per jaar

Redactie: Hertog Arnoldstraat 57 B, 5331 XG Kerkdriel

Kernredactie:

hoofdredacteur: Jos Vriesema, pastor (0418-631215)

josvriesema@martinusparochie.nl

lay out: José Vullings (0418-662666) jmmvullings@hetnet.nl

samensteller: Henny Lieshout (073-5991215) willibrordusparochie@xs4all.nl

samensteller: Mirjam Duijts-As (06-36115739) mirjamduijtsas@hotmail.com

Contactpersonen:

Alem: Sjan van Mook (0418-662052) s.vanmook@live.nl

Ammerzoden: Henny Lieshout (073-5991215)

willibrordusparochie@xs4all.nl

Hedel: Annemarie van Osch (073-5992765 a.vanoschvb@hotmail.com)

Kerkdriel: Cees Janmaat (0418-632001) jacktar@upcmail.nl

Riet Corten

Rossum: Bertha van Doorn (0418-512340) berthavandoorn@upcmail.nl

Jeanne van Benschop, José Vullings

Velddriel: Hetti van Kessel (0418-635987) h.kessel20@upcmail.nl

Zaltbommel: Tiny van Steenbergen (0418-514262) tiny.henk@hetnet.nl

Han van der Waal

Belangrijk!

Voor afspraken rond doop, huwelijk, jubileum en overlijden dient u te bellen met het algemeen secretariaat van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard.

Tel.: 0418 632504.

Het e-mailadres is: pebwaard@xs4all.nl

Website: www.katholiekbommelerwaard.nl

Aflevering 2 van het parochieblad ligt uiterlijk 26 mei a.s. in uw brievenbus; kopij dient uiterlijk 2 mei a.s. te zijn ingeleverd

Vooraf

Hier voor u ligt de eerste aflevering van ons nieuwe parochieblad. De zeven parochies van de Bommelerwaard zijn al jaren bezig om te komen tot meer pastorale samenwerking, en dit nieuwe blad is een volgende stap in dat proces. Al in de tijd dat de Franciscanen de zorg hadden voor het pastoraat in onze zeven parochies, was er al sprake van een gezamenlijke aanpak van het pastoraat, en nadat in 2004 de Pastorale Eenheid Bommelerwaard is opgericht, is die samenwerking alleen maar gegroeid. In 2013 zal de volgende stap in die samenwerking gaan plaatsvinden: de zeven parochies zullen dan opgaan in één nieuwe parochie.

Samenwerking is tegenwoordig bittere noodzaak, het aantal pastores loopt terug, evenals de (financiële) betrokkenheid van veel parochianen. Het bestuur van de PEB is volop bezig na te denken, over hoe we verder kunnen gaan, hoe we de kerk in de Bommelerwaard levend kunnen houden. Het nieuwe parochieblad wil uitdrukken, dat het kerk-zijn onze gezamenlijke zorg is. Daarom is het goed dat dit blad ons uitdaagt over onze (parochie)grenzen heen te kijken, want alleen als we de handen ineen slaan, kunnen we onze kerk overeind houden en heeft die kerk toekomst!

De redactie van dit nieuwe blad is in handen van een kernredactie en van contactpersonen in elk van de zeven parochies. Als u wilt reageren, of als u zelf kopij heeft voor het blad, kunt u het gemakkelijkst contact opnemen met uw eigen contactpersoon/personen.

Binnen de redactie is uitvoerig gesproken over de formules van het nieuwe blad. Gekozen is voor een algemeen gedeelte en voor een aantal pagina's per parochie.

Zo gaan we vol goede moed van start, en afhankelijk van onze ervaringen en uw reacties willen we de formules in de komende tijd nog verder aanpassen. Ik wens u namens alle redactieleden veel leesplezier.

Jos Vriesema. hoofdredacteur

Pasen beeld van ons leven

Het Paasfeest is het feest, waarin wij het beste ons leven kunnen herkennen. Is ons leven niet dikwijls getekend door lijden, verdriet en verlies? Het is onafscheidelijk met ons menselijk bestaan verbonden. Lijden in allerlei vorm. De vaak heel bittere ervaring van uit -handen -moeten - geven en loslaten. Al is het alleen maar de ervaring van het ouder worden en veel dingen niet meer te kunnen. Maar daarnaast verlies van zeer pijnlijke aard doordat je de dood onder ogen moet zien van een dierbaar mens of wanneer je je eigen leven onverwacht door de dood bedreigd ziet. En dan nog het vreselijk leed en geweld dat mensen door anderen wordt aangedaan. Zoveel situaties, waarin ons leven aan een blind noodlot of aan kwaadwillige krachten lijkt overgeleverd. Waarin neergang en dood naar het schijnt wel het laatste woord hebben. Hier blijkt, hoe sterk het Paasgeheim met heel ons leven verweven is en hoe het paasfeest meer dan alle feesten ons leven weerspiegelt en wij er ons leven in kunnen herkennen.

Daarom kan er ook zo'n grote kracht van uitgaan bij alles wat wij te verduren hebben. Wat worstelen wij niet vaak met het probleem van het lijden. Wat een vragen roept het niet bij ons op als het lijden zomaar mensen treft. En wat een uitzichtloos en onherroepelijk einde lijkt niet de dood! Zoals ook de twee leerlingen op weg naar Emmaüs bedroefd en geheel ontmoedigd met elkaar bespreken. Maar wat is dan het Paasgeheim, dat de verrezen Heer hen openbaart, een rijkdom. Zij hebben niet tevergeefs hun hoop op Hem gesteld. Zoals de Vader ook het vertrouwen van Jezus niet heeft beschaamd maar zijn werk en zijn leven voorgoed heeft bestendigd en bekroond in de verrijzenis. En zo stellen ook wij niet tevergeefs ons vertrouwen op God bij al wat ons treft. Het lijden blijft een duister probleem maar wél is ons in Jezus duidelijk geworden dat het een weg is. Een weg die niet doodloopt maar tot de overwinning leidt. Jezus zegt dit dan ook tot de Emmaüsgangers: 'Moest de Christus dit alles niet lijden om zijn glorie binnen te gaan?' Wat voor Hem gold, geldt ook voor ons. En ik zeg dit met grote aarzeling omdat ik veel moeite heb met het lijden: geen verrijzenis zonder lijden, maar ook geen lijden zonder verrijzenis.

pastor Bertus Bus

Op weg naar eenheid

Sinds de informatieavonden binnen de zeven parochies in de Bommelerwaard zijn inmiddels enkele maanden verstreken. Op dit moment is er nog geen concreet nieuws. De financiële commissie die van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard de opdracht heeft gekregen te onderzoeken hoe de nieuwe parochie financieel gezond kan gaan starten, is daar druk mee bezig. Gaandeweg krijgt de commissie steeds meer een beeld van de ernst van de situatie. Het zal niet gemakkelijk zijn om een financieel gezonde parochie op te starten, terwijl wij nu al zien dat de afzonderlijke parochies moeilijk rond kunnen komen. Er wordt dikwijls gezegd dat het sluiten van een kerk zal leiden tot vermindering van de parochiebijdragen. Dit beseffen we terdege maar alles tegen elkaar afwegend kan het toch verstandig zijn een kerkgebouw te sluiten. Soms zijn de kosten die een gebouw met zich meebrengt inclusief de reserveringen voor het onderhoud in de toekomst, groter dan alle bijdragen van parochianen, te weten bijdrage bij de bediening van de sacramenten, uitvaarten, collectes en de bijdrage uit Kerkbalans.

We kunnen de vraag wat wij als Kerkgemeenschap nodig hebben ook omkeren. Hoe willen wij Kerk zijn, hoe willen wij samen komen en wat hebben we daarvoor nodig? Moeten we niet eerst kijken naar de Kerk, de mensen gemeenschap rond Jezus Christus en daarna zoeken naar wat we nodig hebben, een kerk, een gebouw? Hoeveel gebouwen hebben we hiervoor nodig en wat kunnen en willen we hier zelf aan bijdragen?

Inmiddels is er ook een organisatie/administratie commissie aan het werk gegaan. Zij gaat zich bezig houden met praktische vragen als, wat moet er centraal en wat kan beter plaatselijk geregeld worden? Hoe gaan we om met de ledenadministratie, de post en wie kan dit verzorgen?

U begrijpt dat ook wij als bestuur nog volop vragen hebben, die wij proberen helder te krijgen en waarvoor wij naar oplossingen zoeken. Er ligt een grote uitdaging voor ons om de Katholieke Kerk in de Bommelerwaard ook voor de toekomst te blijven behouden. Met u en Gods hulp zal dit zeker gaan lukken. We houden u op de hoogte.

C.F.M. van den Hout, waarnemend pastoor

Vastenactie 22 februari t/m 8 april

“Even iets minder voor een ander” Dit is het thema van de Vastenactie 2012. Vasten is delen met mensen die minder hebben.

Ook het dekenaat Waalwijk Heusden Zaltbommel en de parochies Den Dungen en Sint Michielsgestel nodigen hiertoe uit en vragen dit jaar uw aandacht en steun voor een schoolproject in Indonesië. Het project is goedgekeurd door Vastenactie-Cordaid wat betekent dat zij bij elke bijeengebrachte euro nog eens de helft bijleggen.

“Vreedzaam samenleven. Wat er ook speelt in de wereld laat het vooral de kinderen zijn”. Deze gedachte ligt ten grondslag aan het werk dat Pater Leo van Beurden uit Kerkdriel voor zijn scholenstichting verricht. Door middel van die stichting beheert hij een aantal scholen om zo de jeugd kansen te geven op een goede mensontwikkeling: de jeugd op te voeden in eerlijkheid, medemenselijkheid, tolerantie, liefde voor de schepping en respect voor de ander. Deze waarden worden net zo belangrijk geacht als kennis en intellectuele ontwikkeling. Ondanks de christelijke identiteit is de openstelling van het onderwijs voor kinderen van een andere levensovertuiging ook een belangrijk doel. De stichting heeft ook een school in Garut, een stadje waar van oudsher veel mensen van Nederlandse afkomst wonen. Daar is behoefte aan een gemeenschappelijke ruimte voor medische en sociale hulp, kinderopvang, activiteiten binnen de gemeenschap, muziek, dans en spel en voor enkele leerkrachten woongelegenheden. Een christelijke school ontvangt geen steun van de overheid en het schoolgeld is voor de arme ouders naar draagkracht. Uw steun is van grote waarde. Wellicht bent u al gevraagd om een bijdrage in de collecte of in een bus achter in de kerk.

U kunt ook een bijdrage overmaken: Giro 7361673 tnv. Werkgroep Missie Ontwikkeling Vrede Bommelerwaard.

Hartelijk dank redactieleden

Een nieuw parochieblad voor alle 7 parochies ligt voor u. Het blad is ontstaan in overleg met en samenwerking van alle vorige redacties. Met z'n allen hebben we gezocht naar een nieuw concept waarin elke parochie het eigen nieuws naar voren kan brengen met daarnaast ruimte voor gezamenlijk nieuws en artikelen. Niet alle oud- redactieleden gaan mee naar het nieuwe blad, maar veel van hen hebben aangegeven dat zij de nieuwe redactie steunen en dat wij zonodig een beroep op hen kunnen doen. Alle mensen die soms gedurende een heel groot aantal jaren actief zijn geweest voor het plaatselijke parochieblad willen wij heel hartelijk bedanken voor al hun inspanningen zorg en creativiteit bij het maken van een mooi blad. Wij, de nieuwe redactie zijn met frisse moed begonnen en hopen dat jullie ons blijven helpen door o.a. het parochienieuws op tijd aan te dragen, want een goed parochieblad is van en voor alle parochianen. Bij het maken van deze eerste uitgave zijn wij veel dank verschuldigd aan Mirjam van der Meer (*oud redactielid en vormgeefster van de Kerkdrielse Bode*), die bereid was ons te helpen. Van haar hand is het ontwerp van de voorzijde van dit nieuwe blad. Mirjam, Hartelijk dank.

De redactie van het nieuwe parochieblad wenst u allen fijne Paasdagen toe.



de redactie

Meiviering Zonnebloem

Vorig jaar hebben wij als Regio Zonnebloem Bommelerwaard een Mariaviering gehouden in Velddriel. Ook dit jaar willen we dat voortzetten en wel op maandagmorgen 14 mei om 10.00 uur. Dan is er een Eucharistieviering in Velddriel m.m.v. de Zonnebloem. Iedereen is daarbij natuurlijk van harte welkom.

Na afloop drinken we gezamenlijk koffie of thee met gebak in dorps huis de Boxhof. De vrijwilligers van de Zonnebloem komen bij u langs als u er bij wilt zijn. Als u deel wilt nemen en er is geen vrijwilliger bij u geweest, meldt u zich dan even aan voor 1 mei bij uw eigen afdeling van de Zonnebloem.

Op zondag 11 maart 2012 zijn 4 kinderen gedoopt

Mila van Oers

geboren op 25 juni 2011

dochter van Robina Kollenburg en Jan van Oers

Leentje van Oers

geboren op 4 december 2011

dochter van Els van Mook en Antoon van Oers

Janne de Cocq van Delwijnen

geboren op 4 oktober 2011

dochter van Mieke van Oers en Rick de Cocq van Delwijnen

Liesje van Doorn

geboren op 12 december 2011

dochter van Faing ILikovna en Gerard van Doorn



Oproep

Onze parochie zit dringend verlegen om vrijwilligers die zieke parochianen willen bezoeken en we hebben vrijwilligers nodig die 1x per maand de kerk willen schoonmaken. U kunt u aanmelden bij een van de leden van het kerkbestuur.

Vormsel

Op zaterdag 25 februari 2012 is het Vormsel toegediend aan:

Luuk Bakker

Luuk Bogers

Tim Bogers

Anke van Boxtel

Joost Brekelmans

Lisa Brekelmans

Anne van Dijk

Lynn Hondong

Marjolijn Hooymans

Phoebe Krijnen

Christian van Mook

Evelien Ribbers

Aangezien de groepen steeds kleiner worden hebben de leden van de vormsel / communie werkgroep, besloten om het Vormsel 1x in de 2 jaar te laten plaatsvinden zodat het vormsel in de eigen parochie ontvangen kan worden.

De dienst in een volle Kerk werd geleid door Vicaris van den Hout samen met pastoraal medewerker Jos Vriesema en uiteraard ook dit jaar werd de muzikale omlijsting verzorgd door het Rossumse dameskoor Lavande. Het was weer een zeer mooie dienst.

De eerste H. Communie

Op zaterdagavond 21 april stellen de communicanten zich in de kerk voor, tijdens een eucharistieviering.

De communicanten zijn: Noor Hondong, Demi van Kessel, Faye Krijnen en Ruben Steenbekkers.

Op zondag 13 mei doen deze 4 kinderen hun communie.

Om 10.00 uur zal Pastor B. van Bronkhorst de dienst voorgaan.

De kinderen komen vijf keer bij elkaar om samen met de werkgroep communievieringen na te denken, te praten over en te werken aan het thema “dankbaar zijn”.

Dankbaar voor het leven, voor Jezus, voor de Kerk, voor het brood en als afsluiting dankbaar voor de communie.

Gewerkt wordt tijdens deze bijeenkomsten in het Dankboek, een nieuw project. De werkgroep heeft ontzettend veel zin om dit werkboek samen met de communicanten door te werken.

De communie staat toch voor delen, we delen met elkaar het brood. Daarom gaan de communicanten ook dit jaar weer naar de Coöp in Rossum waar ze zeker weer warm onthaald zullen worden en waar onze communicanten broodjes mogen bakken.

De leerkrachten van de Odradaschool, pastor B. Bus, pastoraal werker Jos Vriesema, de communiewerkgroep en de communicanten delen tijdens de maaltijd op school, op vrijdag voorafgaand aan de communieviering, samen het brood.



Extra mededelingen

Onze parochie heeft nog steeds dringend misdienaars nodig. Met vier kinderen erbij komt iedereen ongeveer 1x in de twee maanden aan de beurt. Als je jouw communie hebt gedaan en je zou de mis willen dienen, meldt je dan aan bij Lian van Boxtel.

Website Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Bommelerwaard:
www.vptz-bommelerwaard.nl.

De Pastorale Eenheid Bommelerwaard heeft een nieuwe eigen website. Daar vindt u ook informatie over onze H. Hubertusparochie. www.katholiekbommelerwaard.nl

Alem is een kleine gemeenschap. De inwoners van Alem zijn nauw betrokken bij wat er in het dorp gebeurt. De Alemse bevolking zal, zoals gebruikelijk was, het parochieblaadje nog 10x per jaar ontvangen. Alle misintenties en voor Alem belangrijke informatie zal daarop verschijnen.

Doopseltoediening

Op zondag 8 juli 2012 om 13.00 uur wordt in onze parochie het doopsel toegediend. De voorbereidingsavond hiervoor is op donderdag 21 juni om 20.00 uur in Kerkdriel.

Afscheid van kapelaan Harold van Overbeek

“Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.” Echter de tijd van gaan is wel heel snel gekomen. Na slechts vijf maanden te hebben gewerkt in de parochies van de Bommelerwaard, ga ik vanaf 23 maart werken in Ommel, een Mariabedevaartsplaats in de Peel. Begin van dit jaar is de pastoor van Ommel moeten stoppen vanwege gezondheidsproblemen. Omdat Ommel een drukke en belangrijke bedevaartsplaats is - in de meimaand zeven Heilige Missen per weekend - heeft de bisschop er voor gekozen om mij op deze plek te benoemen. Naast de bedevaart is het doordeweekse parochiewerk niet zo groot, zodat ik het werk kan combineren met mijn studie.

Echter, ik ben er mij van bewust dat mijn weggaan in de Bommelerwaard een onverwachte beslissing van het bisdom is. In een korte tijd hebben er vele veranderingen plaatsgevonden binnen het pastorale team, zoals de benoeming van pastoor van den Hout tot vicaris-generaal. Dat ook ik een nieuwe benoeming heb gekregen, is opnieuw een verandering in korte tijd en veranderingen brengen meestal onrust met zich mee. Op het moment dat ik dit artikel schrijf, is er nog niets bekend over een nieuwe pastoor voor de Bommelerwaard. Ik hoop en bid dat er spoedig een oplossing komt en het pastorale team zal worden versterkt. Daarom wens ik veel kracht en sterkte toe aan pastor Bertus Bus, pastoraal werker Jos Vriesema en de vele vrijwilligers in de extra taken waar zij zorg voor moeten dragen.

Hoewel het kort was, heb ik de afgelopen maanden met plezier gewerkt in de Bommelerwaard. Voor de toekomst wens ik u alle goeds toe en Gods + Zegen voor u en uw naasten. En als u tijd heeft: u bent van harte welkom bij Ons Lief Vrouwke in Ommel! Met vriendelijke groet en in gebed verbonden,

Kapelaan Harold van Overbeek

Rooster voor misdienaars

Zaterdag 07 april Paaswake 19.00 uur:	Lisette + Nadine
Zaterdag 14 april Gezinsviering 19.00 uur:	Djenty + Nawras
Vrijdag 11 mei huwelijksviering 14.30 uur:	Lisette + Nadine
Donderdag 17 mei Hemelvaartdag 09.30 uur:	Djenty + Nawras

We hebben afscheid moeten nemen van

07 januari	Wim Roeters, 76 jaar
19 januari	Paula Hoskam-Ondersteijn, 87 jaar
04 februari	Fie Wiegmans-Bron, 94 jaar
14 februari	Corry de Waal-van Keulen, 52 jaar
22 februari	Marie van Geffen-van Son, 93 jaar
28 februari	Marietje van Geffen-Buenen, 88 jaar

Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe.

Opgenomen in de parochiegemeenschap

04 maart **Lisa**, dochtertje van Laurens van den Oord en Margit Struijk

Op 17 maart hebben het sacrament van het Vormsel ontvangen

Anne Aarts	Nawras Azza
Paulien Beekwilder	Laura Dekkers
Guusje van Dijk	Wouter Goesten
Goos van Hemert	Vera de Jong
Roy Kivit	Bregje Kohlen
Wessel Koks	Michelle Kras
Bradley Pasnagel	Lisa van Raaij
Bram Rademakers	Ivan Sterk
Nicole van Velzen	Djenty Veninga
Kaj Vierbergen	Lisette van Zeelst
Nadine van Zeelst	Bart van Berkel
Gabriëlle Dekkers	Boy van Harsel
Fleur Kohlen	Ricardo Merkx
Sanne van den Oord	Melissa Schmid
Tessa Dekkers	Cerise Wessemius

Uit de parochie Hedel

Joost van Krugten	Brian van Geffen
Malou Papavoine	Merel van Wolferen
Stefan van Zon	Jermy Nettenbrijers
Hidde Landoo	Nick Lommen

Vieringen in de Goede Week

01 april	09.30 uur	WK.viering	Palmzondag
05 april		Geen viering	Witte Donderdag
06 april	19.00 uur	Lijdensdienst	Goede Vrijdag
07 april	19.00 uur	Euch.viering	Paaswake
08 april	09.30 uur	WK.viering	Eerste Paasdag

Gezinsviering

Op zaterdag 14 april om 19.00 uur is weer de maandelijkse gezinsviering met medewerking van kinderkoor Da Capo. De daarop volgende gezinsviering is op 23 juni. De gezinsviering van de maand mei komt te vervallen i.v.m. de Eerste

H. Communieviering op 13 mei.

Van harte nodigen wij u allen voor deze vieringen uit.

Werkgroep gezinsvieringen

Dodenherdenking

Op vrijdag 4 mei wordt er in onze kerk een plechtigheid ter herdenking van oorlogsslachtoffers gehouden, waarna kranslegging bij het monument. De koren uit Well en Ammerzoden zullen hieraan hun medewerking verlenen.

Fanfare St. Caecilia en muziekvereniging OBK uit Well zorgen voor passende muziek.

Doopviering

Zondag 6 mei om 13.00, 13.45 en 14.30 uur. (evt. 15.15 uur).

Vorbereidend gesprek 26 april om 20.00 uur te Kerkdriel.

De volgende doopzondagen zijn 1 juli, 2 september en 4 november.

Huwelijksviering

Vrijdag 11 mei om 14.30 uur huwelijksviering voor Erik van Buuren en Eefje Eggink.

Eerste Heilige Communie

Er is al weer een start gemaakt met de voorbereiding naar de Eerste Heilige Communie. De communicanten hebben zich in de gezinsviering van 14 januari jl. aan de parochie voorgesteld.

We werken ook dit jaar weer fijn samen met de leerkrachten van R.K. Basisschool De Schakel. Bij deze danken we van harte de leerkrachten voor de beschikbare schooltijd.

Alle kinderen van de groepen (waaronder de communicanten) gaan mee op speurtocht in onze kerk, we gaan een ochtend naar de bakker en tijdens vijf woensdagen beleven we alle voorbereidingen naar de communieviering.

Er zijn dan allerlei onderwerpen, zoals: onze namen (betekenis), de kerk (de beleving en het gebouw), het brood (manna), vijf broden en twee vissen en het laatste Avondmaal), Bijbelverhalen uit het Oude Testament, en bidden. Maar natuurlijk ook de Eucharistie vieren en een stukje levensbeschouwing.

Zondag 13 mei om 09.30 uur is de Eerste H. Communieviering m.m.v. kinderkoor Da Capo en het opleidingsorkest
U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Werkgroep Eerste H. Communie

Sam's Kledingactie

In april vindt in Ammerzoden weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sams kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken t/m 28 april afgeven bij de Heer Ton de Groot, Jan Oomsstraat 12.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen 073 6871060.

Het Malse Arckeldurp en GOD

Zaterdag 18 februari was in de Willibrorduskerk de tradionele opening van het Ammerzodense Carnavalsfeest 2012. Prins Gijs, zijn adjudant, de Raad van Elf, de dansmarietjes, de Nokvorsten, de jeugdprins, de jeugdraad, Bart Vattum, Bart Vattumke en weet ik welke carnavaleske ambts-dragers en carnavals-vierders waren aanwezig. De kerk zal mudvol.

De hele stoet werd bij het binnenkomen verwelkomd door kapelaan Harold van Overbeek. Hij begeleidde iedereen naar zijn plaats en droeg daarna de H. Mis op. Aan het begin van de preek deelde hij mede dat hij een gruwelijke hekel had aan mensen die in de kerk de telefoon aan hadden staan. Iedereen was dan ook zeer verbaasd toen twee minuten later een telefoon afging. Het bleek de telefoon van de kapelaan zelf te zijn!!!! Nog meer was iedereen verbaasd dat de kapelaan God aan de lijn had. God sprak met Harold over zijn werk in de Bommelerwaard dat al bijna weer is afgelopen. God liet weten dat HIJ niet wilde dat er aan de Kerkstraat een moskee zou verrijzen. De kerk zou kunnen blijven als iedereen daar zijn stinkende best voor zou doen. Tenslotte wenste GOD iedereen een prettige Carnaval toe.

ALAAF!!!



Parochie-agenda

(Eucharistie)vieringen:

1^e 3^e 4^e en eventueel 5^e zondag van de maand om 11.00 uur.

2^e weekend van de maand zaterdagavond om 19.00uur.

4 april 14.00 uur voorbereiding 1^e Communie.

6 april 15.00 uur extra viering met Kruisweg.

8 april 11.00 uur viering van Pasen.

11 april 15.00 uur Ouderenviering, na afloop koffie.

14 april 15.00 uur Huwelijksviering van Erwin Merx en
Vanessa Telgt.

9 mei 15.00 uur Ouderenviering, na afloop koffie.

17 mei 11.00 uur Hemelvaart, Eucharistieviering.

24 mei 20.00 uur voorbereidingsavond doopsel.

Kerkwerken op 4 april en 16 mei om 9.00 uur.

Bloemenhulde bij het kruis

Jarenlang is het al gebruikelijk in onze parochie dat de bezoekers van de viering op Goede Vrijdag een bloemetje meebrengen en dat bij de ´kruishulde´ neerleggen aan de voet van het kruis. Graag nodigen wij u allen uit om, als u naar de kruisweg komt op Goede Vrijdag, een bloemetje mee te brengen om daarmee het kruis en hem die daaraan gestorven is te eren. Uw bloemen zullen daarna gebruikt worden voor de kerkversiering van Pasen.

Voor de goede orde vermelden wij dat er op Goede Vrijdag in onze kerk één viering is en wel om **15.00 uur**: Kruisweg

Meimaand rozenkransgebed

Het is in onze parochie de gewoonte dat in de meimaand op dinsdagmiddag om 15.00 uur het rozenhoedje wordt gebeden. Ook dit jaar willen we die traditie in ere houden. Elke dinsdagmiddag in de maand mei, te beginnen op dinsdag 1 mei, wordt, ter intentie van alle aanwezigen en de intenties die in het voorbedenboek worden geschreven, gebeden dat de Heilige Maagd Maria voor ons voorspreekster moge zijn bij God. Wij nodigen u allen uit deel te nemen aan dit rozenkransgebed op dinsdagmiddag om 15.00 uur.

Geplande doopvieringen

In onze parochie zijn de volgende doopvieringen gepland:

zondag 1 april 2012	13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur
zondag 3 juni 2012	13.00 uur, 13.45 uur en 14.30 uur

De voorbereidende gesprekken voor deze doopvieringen vinden plaats op:

donderdag 22 maart	20.00 uur
donderdag 24 mei	20.00 uur

De voorbereidingsavonden zijn in het parochiecentrum van Kerkdriel, Hertog Arnoldstraat 57 B.

Ouderenviering

Woensdag 11 april 's middags om 15.00 uur.

Woensdag 9 mei 's middags om 15.00 uur.

En...., zoals altijd geldt: Wilt u graag komen, maar hebt u vervoersproblemen: bel gerust naar de pastorie (5991216); dan wordt dat geregeld!

Ook u bent bij die viering van harte welkom!

Eerste Heilige Communie

11 communicanten uit Hedel en 10 communicanten uit Velddriel bereiden zich samen voor op de Eerste Heilige Communie. Beide groepen hebben zich op 11 februari voorgesteld in de kerk in Hedel.

Op zondag 15 april 2012 doen onderstaande kinderen uit Hedel hun Eerste Heilige Communie tijdens de feestelijke viering van 11.00 uur:

Don van Aspert, Juliët Bol, Lynn Heymenberg, Gijs van Grinsven, Britt van Leeuwen, Caitlin Lommen, Britt Nettenbreijers, Michelle Persoon, Yara Sommers, Lisa Springorum en Gitte van Uijtert.

Overleden medeparochianen

Ludy Kivit - van den Oever,
weduwe van Martien Kivit;
13 februari te Ammerzoden - zij werd 79 jaar.

Huub van der Ven,
echtgenoot van Tonnie van der Ven - van den Heuvel;
24 februari te Ammerzoden - hij werd 87 jaar.

Mogen zij rusten in de vrede van de Heer

Doopsel

Door het Sacrament van het Doopsel werd in onze gemeenschap opgenomen
op 5 februari 2012 : Sebastiaan van den Berk

*Dat hij mag opgroeien tot een ware getuige van ons geloof.
Ouders, van harte proficiat!*

Samen

Samen zijn, samen een,
dan is niemand alleen.
Samen praten, samen zwijgen,
dat is wat we willen krijgen.
Samen horen, samen zien,
dat is naar elkaar luisteren misschien.
Samen werken, samen strijden,
dat is nodig om ruzies te vermijden.
Samen lachen, samen wenen,
dat is uit het hart dat we het menen.
Samen kerk zijn, samen zingen,
dat is ons geloof omringen.
Samen zijn, samen een,
dan is niemand alleen.

Annemarie van Osch

Nieuwe deken voor de Bommelerwaard

Door de benoeming van pastoor Ron van den Hout tot vicaris van het bisdom 's-Hertogenbosch is ook een einde gekomen aan zijn functie als deken van het dekenaat Waalwijk-Heusden-Bommelerwaard. Per ingang van 1 maart is als deken benoemd pastoor Marcel Dorssers, pastoor van Waalwijk en Waspik. Pastoor Dorssers geboren in 1969 in Neer werd aanvankelijk accountant en was daarnaast actief binnen het bestuur van zijn parochie. Hij kreeg gaandeweg nog meer interesse in kerk en geloof en begon een studie voor priester. In 2006 werd hij door monseigneur Hurkmans tot priester gewijd. Zijn eerste benoeming was kapelaan in Zeeland en Odiliapeel. In augustus 2011 werd hij benoemd tot pastoor van Waalwijk en Waspik. Deken Dorssers gelooft in een goede toekomst van de kerk. In een interview zegt hij hierover: "Ik geloof in de nieuwe generatie die de kerk overeind moet houden, er zullen veranderingen plaatsvinden maar de kerk als geloofsgemeenschap blijft overeind". Als deken zal hij een verbindende schakel vormen tussen de verschillende parochies en fusies begeleiden. Wij hopen dat hij zich snel thuis voelt in zijn nieuwe functie en binnen de Bommelerwaard.



	Alem	Ammerz.	Hedel	Kerkdriel
31/3 – 1/4 Palmпасen	Zon 9.30 Euch BB Koor	Zon 9.30 Woco We Koor	Zon 11.00 Euch BB Koor	Zon 11.00 Euch RH Do-re-mi
Dinsd 3/4				19.00 Boeteviering
Dond. 5/4				19.00 RH - Koor
Vrijd. 6/4	14.00 Kruisweg	19.00 gebedsv JV Koor		15.00 kruis- weg JV 19.00 gebedsv RH
Zat. 7/4 Paaswake		19.00 Euch RH Koor		21.00 Euch RH Koor
8/4 Pasen	Zon 9.30 Euch RH Koor	Zon 9.30 Woco We Koor	Zon 11.00 Euch BB Koor	11.00 Euch RH Koor
9/4 2 ^e Paasdag				11.00 BB
14/4 – 15/4	Zon 9.30 Euch BvB Koor	Zat 19.00 Euch BB Gezinsvier.	Zon 11.00 Euch HvO EH Comm	Zat. 19.00 Vormsel Zon 11.00 Euch BvB
21/4 - 22/4	Zat 19.00 Euch BB Presentatie	Zon 9.30 Woco JV Koor	Zon 11.00 Woco JV Koor	Zon 11.00 Euch BvB Presentatie
28/4 – 29/4	Zon 9.30 Euch BB	Zon 9.30 Woco JV Koor	Zon 11.00 Woco JV	Zon 11.00 Euch RH
5/5 – 6/5	Zon 9.30 Euch BB Koor	Zon 9.30 Woco We Koor	Zon 11.00 Euch BB Koor	Zon 11.00 Woco JV Koor
12/5 – 13/5	Zon 9.30 Euch BvB EH Comm	Zon 9.30 Euch RH EH Comm	Zat 19.00 Euch RH	Zon 11.00 Euch BB
17/5 Hemelvaart	Dond 9.30 Woco JV Koor	Dond. 9.30 Euch BB Koor	Dond 11.00 Euch BB	10.00 +12.30 Euch. RH EH Comm
19/5 – 20/5	Zon 9.30 Euch RH Koor	Zat 19.00 Woco JV	Zon 11.00 Euch BvB	Zon 11.00 Euch. RH Koor

Rossum Velddriel Zaltbommel Leyenstein

31/3 – 1 /4 Palmпасen	Zon 9.30 Oec viering kinderkoor	Zon 9.30 Euch JoVe	Zat 19.00 Euch BB Zon 11.00 Oec. viering	Zat 17.30 Euch RH
Dinsd 3 /4				
Dond. 5/4		Dond. 19.00 Euch JoVe Koor	Dond. 19.00 Euch BB	Dond 18.30 Eu FMaas
Vrijd. 6/4	19.00 Kruisweg Lavande	15.00 Kruisweg JoVe	15.00 – Kruisweg 16.30 kleuterkruisw	18.30 Kruisweg
Zat. 7/4 Paaswake		19.00 Euch JoVe Kinderkoor	21.30 Euch BB Koor (?)	Zat 17.30 Woco JV
8/4 Pasen	Zon 9.30 Euch BB Pro Musica	Zon 9.30 Woco JV Koor	Zon 11.00 Woco JV	
9/4 2° Paasdag				
14/4 – 15/4	Zon 9.30 Woco JV	Zon 9.30 Euch JoVe	Zon 11.00 Woco JV	Zat 17.30 Woco JV
21/4 - 22/4	Zon 9.30 Euch BB	Zat 19.00 Euch JoVe Koor	Zon 11.00 Euch BB	Zat 17.30 Euch BB
28/4 – 29/4	Zon 9.30 Woco We	Zon 9.30 Euch RH	Zon 11.00 Euch BB	Zat 17.30 Woco JV
5/5 – 6/5	Zon 10.00 Euch RH Pro Musica	Zon 9.30 Euch JoVe Koor	Zat 19.00 Euch BB	Zat 17.30 Euch RH
12/5 – 13/5	Zat 19.00 Euch BB	Zon 9.30 Euch HvO EH Comm	Zon 11.00 Euch RH Cantare	Zat 17.30 Euch BB
17/5 Hemelvaart	Dond. 9.30 Euch BvB	Dond. 9.30 Euch JoVe	Dond 11.00 Euch BB	
19/5 – 20/5	Zon 13.30 Euch BB EH Comm	Zon 9.30 Euch JoVe	Zon 11.00 Woco JV	Zat 17.30 Woco JV

Historie St. Martinuskerk in Kerkdriel

De eerste in zuivere gothiek gebouwde St. Martinuskerk, stamt uit de Middeleeuwen en werd tijdens de reformatie aan ons ontnomen. Waar nu het R.K.-kerkhof is werd een schuurkerk gebouwd en tevens de woning van de pastoor die er in 1650, na de Reformatie, ging wonen.

In het jaar 1728 stond de overheid onder strenge voorwaarden toe een schuilkerk in te richten. De katholieke gemeente van Driel verwierf het huis 'Leyensteyn' en jaren later werd een contract opgesteld tussen pastoor Luypen (1741-1776) en de kerkmeesters Thomas Lansdaal, van Beurden en G. van Kessel, namen die we nu nog in ons telefoonboek tegenkomen! De kerkmeesters hielden enkele omgangen door het dorp om de kooppenningen voor de kerk bijeen te brengen, echter vanwege de slechte tijden slaagden zij daar niet in; men kwam fl. 200,- tekort die door een particulier werden voorgeschoten. Pastoor stond garant voor de rentebetaling en mocht vrij wonen en van de tuin genieten, terwijl de kerkmeesters het onderhoud van het kerkhuis op zich namen. De erediensten werden hier in 1829 beëindigd.

In 1828 werd begonnen met de bouw van de Waterstaatskerk aan de toenmalige Kerksteeg, toegewijd aan de H. Martinus. Het werd aanbesteed voor fl. 29.500,- de toren niet inbegrepen. Mgr.

Zwijzen consacreerde de kerk op 25 okt. 1842. Enkele weken vóór de bevrijding in 1945 werd de in 1905 aan de kerk aangebouwde toren opgeblazen en werd ook de kerk zelf grotendeels verwoest.

Wat van de kerk was overgebleven werd omgebouwd tot noodkerk, het 'Witte Huis' op de plaats waar nu de Rabobank staat.

Voor de huidige Martinuskerk - in basilica stijl - werd in 1953 de eerste steen gelegd en op 5 juni 1955 werd door de bisschop van Den Bosch, Mgr. Mutsaerts, de kerk geconsacreerd. Er is plaats voor 1000 parochianen. Aannemer Joh. Goesten, de broers Frans, Bertus en Kees, was de laagste inschrijver met fl. 340.000,- exclusief de vijftig meter hoge toren. Steenfabriek Terwindt, gevestigd aan de Steigerboom, leverde de één miljoen stenen in blokformaat voor het buitenwerk. Het uitgraven van de fundering, ook die van de diepe en ruime kelder onder de sacristie was allemaal handwerk met de schop. Overigens werd tijdens de bouw een drietal fondsen ingesteld, o.a. voor de aanschaf van tabernakel, kerkklokken en

het orgel. Het geld werd door de parochianen en andere begunstigers bijeengebracht en in 1956 kon ook het prachtige orgel in gebruik worden genomen.

(bron: o.a. publicaties in de lokale pers in 1938/39)

Kerkbalans

De actie Kerkbalans 2011 heeft in totaal € 33.536,60 opgebracht, een mooi bedrag. Kerkbalans 2012 loopt nog wel even door en mocht u daar nog een bijdrage aan willen doen, dan kan dat nog. Erg graag zelfs, want het geld is hard nodig om de ‘kerkfabriek’ goed draaiend te houden. Heel hartelijk dank aan u die er al aan gedacht heeft een bijdrage over te maken.

Eerste Communie

Op zondag 22 april zullen de communicanten aan ons, parochianen, worden voorgesteld. Deze presentatieviering begint om 11.00 uur. Op Hemelvaartsdag, donderdag 17 mei zullen zij, 58 jongens en meisjes, dan de Eerste H. Communie ontvangen. Dit zal gebeuren tijdens de twee plechtige vieringen, om 10.00 uur en om 12.00 uur. Pastoor Ron van den Hout zal voorgaan en ons Jeugdkoor Do-re-mi zal de zang verzorgen. U bent allen van harte uitgenodigd om bij deze voor de kinderen en hun ouders gedenkwaardige gebeurtenis aanwezig te zijn.

Vieringen in de Goede week : Martinuskerk en De Leyenstein

Zondag 1 april	Palmzondag	11.00u	-
Dinsdag 3 april	Boeteviering	19.00u	-
Donderdag 5 april	Witte Donderdag	19.00u	17.30u
Vrijdag 6 april	Kinderkruisweg	15.00u	-
	Lijdensviering	19.00u	-
Zaterdag 7 april	Paaswake	21.00u	17.30u
Zondag 8 april	Hoogfeest	11.00u	-
Maandag 9 april	2 ^e Paasdag	11.00u	-

Vormsel

Zaterdag 14 april zullen 39 jongelui door kardinaal Simonis gevormd worden. In deze viering, die om 19.00 uur uur begint, zal het Jongerenkoor 'Faith ' de zang verzorgen. Iedereen is van harte welkom!

Gedoopt

18 december: Sophie Kooijman, Anouk van Overdam, Jitte van Grinsven en Amanda Melzer

15 januari: Manuel Poulisse, Niek van Doorn en Kitty Lansdaal

26 februari : Wiep Visser, Tijs Redering en Marcelina Bekiewicz

Overleden

Abusievelijk niet vermeld in de vorige Kerkdrielse Bode, waarvoor onze welgemeende excuses: An van der Kammen-Bekkers (93) en Gé van Mook (80)

Voorts:

28 november	Jan van der Kammen, 81 jaar
29 november	Jo Ackermans, 77 jaar
30 november	Dirk van den Anker, 71 jaar
01 december	Greetje Bremmers-Sleumer, 88 jaar
06 december	Stien van Osch-Bogers, 77 jaar
10 december	Wim Adriaanse, 66 jaar
25 december	Henk Laheij, 68 jaar
30 december	Mien v. Hezik- Hoesel, 86 jaar
01 januari	Adriaan van Alem, 69 jaar
01 januari	Cees van Osch, 73 jaar
16 januari	Martien van Dijk, 45 jaar
17 januari	Johanna Piels-Roelofs, 56 jaar
26 januari	Tinus Mulders, 87 jaar
31 januari	Wim van Beurden, 62 jaar
01 februari	Leo van Wolferen, 74 jaar
05 februari	Piet Maas, 76 jaar
13 februari	Albert Hooijmans, 81 jaar

Gehuwd

11 februari: Dion van der Kleij en Gerard Leenders

In Memoriam *Leo van Wolferen † 1 febr.*

Na lange tijd ziek geweest te zijn overleed op 1 februari Leo van Wolferen. Leo heeft zich jarenlang voor onze parochie ingezet, actief op verschillende plaatsen. Hij heeft dit gedaan zoals het in zijn aard lag: zonder ophef, graag in stilte aanwezig, maar met grote inzet, verantwoordelijkheidsgevoel en ongelofelijke nauwgezetheid. Wat je op een onverwacht moment ook vroeg, hij was er altijd toe bereid mits het maar niet al te ingewikkeld op zijn pc was. In het parochiebestuur was Leo destijds penningmeester en van daaruit lid van het parochiebestuur. Hij verzorgde ook enige tijd het weekendblaadje en altaarblad. Hij was koster bij de Avondwakes en wanneer je de sleutel terugbracht was het altijd: “Is het goed gegaan?” Ook bij het tellen en inpakken van onze Kerkdrielse Bode deed hij mee.

Tot het voor hem tenslotte te zwaar werd, zag je hem dikwijls bezig in het kleine tuintje naast het centrum.

Leo, de stille harde werker voor zijn parochie, verhuisde ruim een jaar geleden met Ria noodgedwongen naar De Leyenstein.

Leo, bedankt! Rust in Vrede.

In Memoriam *Albert Hooijmans † 13 febr.*

Lange tijd, totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet, is Albert Hooijmans onze parochie van dienst geweest. Naast zijn drukke bestaan op de boerderij, wist hij hiervoor ook nog tijd vrij te maken. Deze harde werker wilde zich ook inzetten voor de samenleving. Albert was lid van de toenmalige parochievergadering en was daar altijd eerlijk en open om zijn mening te geven. Hij heeft ook de grondzaken van onze parochie behartigd. Zijn kennis van zaken kwam hierbij goed van pas. Tevens was hij lid van de kerkhofcommissie.

Voor zijn verdiensten alom ontving Albert de zilveren medaille als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Albert, wij wensen je rust en vrede. Bedankt voor je inzet.

Bijzondere vieringen in april en mei

Zondag	1 april	9.30 uur	Palmpasen Oecumenische Gezinsviering R. v.d. Hout met kinderkoor
Vrijdag	6 april	11.00 uur	Dienst in “de Vaste Burcht”
Vrijdag	6 april	19.00 uur	Kruisweg met “Lavande”
Zondag	8 april	9.30 uur	Pasen Eucharistieviering B. Bus met Pro Musica
Maandag	16 april	14.30 uur	Dienst voor ouderen
Vrijdag	4 mei	11.00 uur	Dienst in de “Vaste Burcht”
Zondag	6 mei	10.00 uur	Eucharistieviering R. v.d. Hout 40-jarig jubileum Pro Musica
Maandag	14 mei	14.30 uur	Dienst voor ouderen
Donderdag	17 mei	9.30 uur	Hemelvaart Eucharistieviering B. v. Bronkhorst met dameskoor
Zondag	20 mei	13.30 uur	Eerste Communie B. Bus met kinderkoor

De reguliere vieringen in onze kerk vindt u in het overzicht weekendvieringen in het midden van het parochieblad.

Gedoopt, gehuwd, overleden

Geen familieberichten

Doopviering

Op zondag 13 mei is er weer een doopviering in onze kerk. Wilt u uw kindje laten dopen, meldt u zich dan aan bij het algemeen secretariaat tel 0418-632504.

Palmpasen

Oecumenische gezinsviering

Op zondag 1 april 9.30 uur is er in onze kerk een Oecumenische gezinsviering. Het kinderkoor zal zingen. Alle kinderen komen met hun mooi versierde palmpasestokken naar deze viering. Na de viering gaan zij met hun palm-stokken in optocht naar de “Vaste Burcht” om daar hun stokken aan de bewoners aan te bieden. Wij hopen op een mooie opkomst in deze viering.

Palmpasestokken versieren

Op vrijdag 30 maart kunnen de kinderen een Palmpasen stok komen versieren. Stok zelf meebrengen. Het begint om 14.30 uur in het parochiezaaltje.

Jubileumviering Pro Musica

Op zondag 6 mei om 10.00 uur zal het 40-jarig jubileum van gemengd koor Pro Musica worden gevierd met een Eucharistieviering, met als voorganger vicaris R. vd Hout. Het koor heeft voor deze gelegenheid speciaal een nieuwe mis ingestudeerd. De mannen van het koor hebben hiervoor een aantal keren zelfs extra repetities gehad. Na afloop van de dienst is er een receptie in het parochiezaaltje. Vanaf deze plaats feliciteren wij het koor van harte met deze mijlpaal. Voor alle duidelijkheid: de dienst begint op een voor Rossum ongebruikelijke tijd, nl. 10.00 uur.

Communieviering

Op zondag 20 mei om 13.30 uur zullen Dylan van Doorn, Teun Kooijman, Mickey Leerintveld, Olivier Boekestijn, Lisa van Heel, Mike Schriever, Bo van den Akker en Lisa van Hemert uit onze parochie hun Eerste H. Communie ontvangen.

In deze feestelijke viering zal het kinderkoor zingen o.l.v. Els Giesselink. We hopen dat het een mooie viering wordt met veel familie, parochianen en belangstellenden.

Oproep

Wij zijn dringend op zoek naar actieve ouders die willen plaatsnemen in de gezinsvieringgroep. Francien en Marja hebben aangegeven te willen stoppen. Wie helpt ons? Interesse? bel dan naar Carolien van Kessel telefoon 602037 of geef je op tijdens de Palmпасen viering.

Godsdienstonderwijs op Openbare Basisschool de Bogerd Rossum/Hurwenen

In 1997 zijn de drie scholen in Hurwenen en Rossum opgegaan in een nieuwe openbare school “de Bogerd” in Rossum. Omdat daarmee het godsdienstonderwijs, voorheen gegeven op de katholieke school de Aarkehof, verloren dreigde te gaan is met de gemeente een overeenkomst (convenant) afgesloten. Hierin staat de gemeente garant voor een bijdrage in de kosten voor een godsdienstleerkracht, door de parochie aangezocht. Ine van Meeteren is de leerkracht die deze taak op school invult.

In het kader van alle bezuinigingen heeft de gemeenteraad van Maasdiel aangegeven over enkele jaren te stoppen met de financiële bijdrage voor het godsdienstonderwijs. Dit betekent dat onze gemeenschap alleen komt te staan voor het geven van de godsdienstlessen. Omdat de parochie zelf ook te maken heeft met een verhoging van de kosten zonder dat de kerkbijdragen toenemen, is de bijdrage van de gemeente onmisbaar om godsdienstlessen te kunnen blijven geven.

De parochie heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen dit besluit van de gemeente en Bertha van Doorn en Frans van der Horst hebben 29 februari jongstleden onze bezwaren toegelicht bij de bezwarencommissie. Over enkele weken volgt een advies vanuit de bezwarencommissie naar het college en de raad van de gemeente Maasdiel. De raad beslist uiteindelijk over het wel of niet handhaven van de bijdrage uit de gemeente. Ik roep u allemaal op om daar waar u raadsleden ontmoet, het belang van godsdienstonderwijs te onderstrepen en dit ook bij de raadsleden ter kennis te brengen.

Namens de parochiewerkgroep en het bestuur van de Pastorale Eenheid Bommelerwaard. Frans van der Horst

Kerkpoetsgroep

Op dinsdag 7 februari 2012 zijn we bij elkaar gekomen met alle dames van de kerk poetsgroep.

Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers, hebben wij afscheid genomen van drie dames, die vanwege hun leeftijd met het werk willen stoppen.

Deze dames die meer dan 40 jaar trouw hebben gezorgd dat onze kerk netjes eruit ziet, hebben wij in het zonnetje gezet.

An van den Burght 79 jaar en Truus Huibertse 78 jaar en Mien van Heel 81 jaar, kregen van onze voorzitter Bertha van Doorn een aardigheidje aangeboden.

Verder hebben we met alle overige dames de groepen verdeeld.

Er zijn 4 groepen van 4 dames gevormd, waarbij we bij één groep nog iemand nodig hebben.

Interesse? Meld U aan bij Bertha.

De dames poetsen, als het kan, in de 2^e week van de maand, op de dag dat het hun uitkomt.

Iedere groep komt 1 x in de 3 maanden aan de beurt.



Paaswake 7 april 2012



Wij hopen dat er tijdens deze Paaswake vele grote en kleine mensen naar de kerk zullen komen om samen met ons te wachten op licht, licht in de duisternis van onze dagen, licht voor wie geen toekomst meer zien, licht voor wie verlangen naar bevrijding. De Paaswake begint om 19.00 uur.



1^e H. Communie 13 mei 2012

Dit is de dag waarop 10 kinderen uit onze parochie hun Eerste Heilige Communie gaan doen. Het thema voor deze viering zal zijn: Een echte Vriend. Graag tot ziens op zondag 13 mei om 9.30 uur.

Namens de werkgroep gezinsviering

Maria van den Bighelaar en Carla van den Bosch

Orde van dienst

Datum	Voorganger	Lector	Misdienaars	Koor
30-03	H. v. Overbeek	Huwelijk	Henri-Ard - Berthilde	
1-04	J. Verhoeven	C. v. Kessel	Maurice - Naomi	
5-04	J. Verhoeven	A. v. Kuijk	Henri-Ard -	Gemengd Koor
6-04	J. Verhoeven	15.00 uur in	Berthilde	
7-04	J. Verhoeven	Kerk	Kruisweg met	Kinderkoor
8-04	J. Vriesema	Paaswake gezinsv. L. v. Doremaele	school Dayna - Henri-Ard	Gemengd Koor
15-04	J. Verhoeven	I. v.d. Bighelaar	Niek - Tom	
21-04	J. Verhoeven	L. v. Doremaele	Dorine - Dayna	Gemengd Koor
29-04	R. v.d. Hout	C. v. Kessel	Tom - Dorine	
6-05	J. Verhoeven	I. v.d. Bighelaar	Tom - Niek	Gemengd Koor
13-05	H. v. Overbeek	1 ^e H. Communie	Dorine - Naomi	Kinderkoor
17-05	J. Verhoeven	A. v. Kuijk	Niek - Henri-Ard	Hemelvaart
20-05	J. Verhoeven	C. v. Kessel	Maurice - Dayna	

Beste Misdienaars

Op 21 mei a.s. is Naomi jarig en Dorine is 29 mei jarig. Alvast van harte gefeliciteerd. Een mooie dag toegewenst en nog vele jaren. Zijn er kinderen die de eerste communie doen en misdienaar willen worden? Dit omdat er enkele misdienaars willen stoppen en er anders te weinig misdienaars zijn. Aanmelden en/of informatie bij Robert van Kessel, tel. 635395.

Informatief samenzijn

Zondag 6 mei a.s. is er aansluitend na de eucharistieviering om 9.30 uur een informatief samenzijn op de pastorie. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn onder het genot van koffie/thee en iets erbij.

Agenda werkgroepen van de parochie

Vanuit de parochie hebben de volgende werkgroepen vergadering / overleg op de pastorie:

Parochiewerkgroep 2 april en 14 mei. 20.00 uur

Kerkhofcommissie 28 maart en 21 april 20.00 uur

M.O.V. groep 7 mei 20.00 uur

Gezinsviering 1 mei 19.00 uur



Heilig Doopsel

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het heilig Doopsel opgenomen:

zondag 12 februari j.l. Eva Baggerman en Glen vanTussenbroek.

Ouders en familie van harte gefeliciteerd.

In Velddriel zijn de volgende doopvieringen gepland:

zondag 15 april pr. H. v. Overbeek

zondag 10 juni pr. B. Bus

Vorbereidingsavond:

donderdag 22 maart allen in Kerkdriel

donderdag 24 mei allen in Kerkdriel

1^E Heilige Communie

Woensdag 4 april 13.30 - 15.00 uur pastorie Hedel voorbereiding.

Zondag 15 april 11.00 uur Feestelijke viering 1^e H. Communie in Hedel

Zondag 13 mei 9.30 uur Feestelijke viering 1^e H. Communie in Velddriel

Kapelaan H. van Overbeek die de communicanten heeft voorbereid zal ook voorgaan in deze twee feestelijke vieringen. Het kinderkoor van Velddriel zal aan beide vieringen hun medewerking verlenen.



Huwelijk

Op vrijdag 30 maart a.s. om 15.00 uur zullen Monique Schaap en Rob van Herwijnen gaan trouwen in de St. Martinuskerk te Velddriel. Kapelaan H. van Overbeek zal de voorganger zijn van de huwelijksviering.

Alvast van harte gefeliciteerd en een mooie toekomst toegewenst namens de parochie St. Martinus Velddriel.

Overleden

09 februari	Theo Blakenburg, 71 jaar
10 februari	Albert Middelkoop, 64 jaar
13 februari	Ries Verhoeven, 89 jaar
16 februari	Willy van Eeuwijk, 88 jaar
28 februari	Wilna Vissers-van Doornmaal, 64 jaar
11 maart	Tonnie Knobbout, 80 jaar

Moge God hen begeleiden op hun laatste reis.

We wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte toe.

Palmpasenstokken versieren

Op woensdag 28 maart kunnen de kinderen een Palmpasen stok komen versieren. Van 13.30 tot 15.00 uur kunnen ze in het parochiecentrum binnenlopen. Versierselen en stok zijn aanwezig. Zakjes met snoep, rozijnen, mandarijnen ed. zelf meebrengen. Wij vragen € 1.50 inclusief het broodhaantje.

Seniorenviering

De eerstkomende viering zal zijn op woensdag 5 april 's middags om 14.30 uur. De viering van mei zal zijn op woensdag 2 mei.

'De Wielewaal'

Op 17 april en 15 mei zal er om 16.00 uur een Eucharistieviering gehouden worden

Rozenkrans

In de maand mei is er iedere woensdagavond om 19.00 uur rozenkransgebed in de kerk.

Doopviering

Op zondag 13 mei is er weer een doopviering in onze kerk. Wilt u uw kindje laten dopen, meldt u zich dan aan bij het algemeen secretariaat tel 0418-632504.

1^e Communie

Op zaterdag 3 maart hebben: Isa Beelen, Louise van Bruchem, Karel Busker, Nienke Busker, Sietske Drijvers, Marnix Fransen, Marie-lot Kaal, Meike van Os, Jasmijn van Schijndel, Indy School en Tiemon Steeghs zich voorgesteld, zij zullen in de viering op 27 mei om 11.00 uur hun 1^e Communie doen. Het kinderkoor uit Rossum zal dan zingen.

Dodenherdenking

Op vrijdag 4 mei zal er i.v.m. dodenherdenking vooraf aan de Stille tocht een Interreligieuze viering gehouden worden om 18.00 uur in de Sint Maartenkerk. Daaraan werken mee de Marokkaanse en Joodse gemeenschap, PKN gemeente en de RK parochie.

Concert Betuws Symfonie Orkest

Op zondag 22 april geeft het Betuws Symfonie Orkest, zoals al veel voorafgaande jaren, weer een concert in de Sint-Martinuskerk in Zaltbommel.

Het programma bestaat uit een stuk voor harp en orkest van Saint Saens, het klarinetconcert van Mozart en de 4e symfonie van Schubert.

De solisten komen uit eigen gelederen en het orkest staat onder de leiding van Nicholas Devons.

Het orkest verheugt er zich op om in onze kerk met zijn mooie akoestiek te spelen en hoopt op veel belangstelling uit de Bommelerwaard.

Aanvang om 15.30 uur, kaarten zijn aan de kerk te koop.

Overleden

Opgenomen in de vreugde van de Heer:

Op 15 februari 2012 te 's-Hertogenbosch, Tony Jacobs, weduwe van Johan Hooijmaijers, geboren 11 september 1939 te Dongen.

Op woensdag 22 februari hebben wij na een viering in de kerk afscheid genomen van Tony Hooijmaijers en haar begraven op het parochiekerkhof aan de Virieusingel in Zaltbommel.

Elf Carnavalsvieringen in de Sint-Martinuskerk

Carnavalsvierders hebben iets speciaals met het getal 11. Het is een getal dat niet kunt omdraaien en het is niet deelbaar. Sinds de carnavalsviering in 2002 met pastoor Van Zeelst als voorganger, hebben we dit jaar op 19 februari 2012 de elfde carnavalsviering met pastor Bus als voorganger gehad.

De kerk zat opnieuw weer praktisch vol met Mispelgatters, die gedurende anderhalf uur niet alleen genoten van de muzikale klanken van blaaskapel De Mispelkrakers, maar ook uit volle borst prachtige liederen hebben gezongen. Pastor Bus legde weer een prima verbinding tussen de boodschap over de ontmoeting tussen Jezus en de lamme uit het evangelie van Marcus en het motto van het Mispelgatse carnaval in 2012: "He' kwa van oe aon ...?"

De carnavalsviering op zondagmorgen is na elf jaar een vast element van het Mispelgatse carnaval geworden. Naast de reguliere wekelijkse kerkgangers komen er op die zondag in het jaar steeds meer mensen in hun carnavalskloffie naar de kerk voor een moment van bezinning op de tweede dag van het carnaval.

Na een dag feesten is het goed om de tweede dag te starten met een bezinningsmoment in de kerk. Een plaats waar iedere zondag mensen samen komen om naar het woord van God te luisteren. Aan de hand van dat woord van God van duizenden jaren geleden wordt een verbinding gelegd met ons dagelijks leven in deze tijd.

Daarmee wordt mensen een houvast aangereikt om niet alleen de leuke, maar ook de minder prettige dingen in het leven van alle dag weer aan te kunnen.

Ook dit jaar waren er weer mensen die deze viering vanwege de positieve verhalen van anderen, nu ook een keer zelf voor de eerste keer wilden meemaken. Ook deze nieuwkomers werden weer geraakt door de bijzondere combinatie van bezinning op de diepere betekenis van het carnaval en de boodschap voor het leven van alle dag, die je daar vanuit het evangelie, de liedteksten en de overwegingen van de pastor kunt meekrijgen.

Aan het einde van de viering werd net als ieder jaar een vrijwilliger vanuit de kerk door de Prins in het zonnetje gezet. Dit jaar was het *Annet Verstegen* die samen met anderen al jarenlang maandelijks de kerk schoon maakt.

De elfde viering was voor Prins Maerten XIV een prima aanleiding om een drijvende kracht uit de kerkcommissie van Carnavals Vereniging De Wallepikkers even in het zonnetje te zetten. In de commissie is de keukentafel van Liesbeth Jegen een begrip. Liesbeth kreeg dan ook onder luid applaus een onderscheiding uitgereikt door de Prins. Na afloop kregen alle kerkgangers weer een herinnering aan deze viering mee: een rood hartje met de tekst van het motto voor 2012 “He' kwa van oe aon”.

Een Mispelgatse kerkganger

Lintje voor Martien van Iersel

Onze medeparochiaan Martien van Iersel heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij ontving die op zaterdag 14 januari tijdens een feestelijke bijeenkomst in het parochiecentrum uit handen van burgemeester Albert van den Bosch de versierselen die behoren bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau.



De koninklijke decoratie is terecht. Jarenlang heeft Martien zich met hart en ziel ingezet voor de Sint-Martinusparochie in Zaltbommel. Vooral als kerkhofbeheerder was hij actief. Een werk dat veel precisie en piëteit vereist. In de afgelopen 36 jaar zette Van Iersel een volledige administratie op voor de Rooms-Katholieke begraafplaats aan de Virieusingel in Zaltbommel. Ook zorgde hij ervoor dat er een urnenmuur kwam. Als kerkhofbeheerder betekende dit dat hij 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar moest zijn met veel inlevingsvermogen, maar ook het voeren van vaak moeilijke gesprekken. Nu vindt Martien van Iersel de tijd gekomen om het kerkhofbeheer aan iemand anders over te dragen. Omdat een opvolger echter nog niet gevonden is blijft Martien zijn taken voorlopig vervullen.

Hoewel Martien van Iersel afscheid heeft genomen als kerkhofbeheerder, blijft hij volop actief in de parochie. Zo is hij lector in de kerk, verzorgt hij regelmatig een column in het parochieblad De Echo, zorgt hij dat er elk jaar een mooie kerstboom in de kerk staat en verzorgt hij de pastoretuin. Ook was hij jarenlang algemeen bestuurslid van de streekparochie Sint-Martinus.

Naast de koninklijke onderscheiding kreeg Martien van Iersel van de parochie een voor hem een bijzonder geschenk: een beeld van Sint Martinus van Tours.



Hallo allemaal,

Hier de eerste kinderpagina van het nieuwe parochieblad. Het is de bedoeling dat in alle uitgaven een pagina zal komen met een activiteit voor kinderen die aansluit bij het thema van de komende vieringen.

Voor de komende tijd is dit Pasen.

Hiernaast een afbeelding van een mobiel, waarop het verhaal van 1^e paasdag te zien is; (te lezen in Marcus:16;1-8)

Maria en Maria Magdalena komen 's morgens heel vroeg aan bij het graf van Jezus. Ze willen zijn lichaam met kruiden balsemen. Maar de steen is weggerold, en het graf is leeg. Een onbekende man in witte kleren spreekt hen aan, en vertelt dat Jezus is "opgestaan uit de doden". Hij vertelt hen om dit door te vertellen aan de leerlingen van Jezus.

Maar Maria en Maria Magdalena zijn zo geschrokken, dat ze het nooit durven door te vertellen.

Scan de afbeelding hiernaast, en vergroot hem tot A4 formaat. Print de afbeelding op dikker papier/karton. Kleur hierna de afbeelding.

Hierna langs de dikke zwarte lijnen uitknippen, zodat er 2 gedeelten ontstaan. Als je de stipjes inprikt, krijg je een mooie lichtval door de gaatjes! De 2 grijze stukken mogen helemaal uitgeprikt worden.

Bevestig hierna een draad door de dikke punten, en je mobiel is klaar! De boog kan nu draaien ten opzichte van het graf!

Veel plezier!



Paasgedicht

Het leven heeft de dood verslagen,
het licht de diepe duisternis.
Paasfeest, feest van duizend vragen
wonderlijk geheimenis.
Voor de mens niet te doorgronden:
"Overwinning op de dood,
vergeving van de aardse zonden."
't Paas-mysterie is zo groot.

Eén Mens moest die lasten dragen,
gaf Zijn leven daarvoor prijs.
Maar er blijven duizend vragen,
Vragen zoekend naar bewijs.
Zijn wij niet als Thomas mensen,
ziende blind en horend doof?
Want bewijzen die wij wensen,
Zijn bewijs van klein geloof.

't Heeft geen zin te redeneren,
zet de Paas-boodschap centraal.
Wonder-Pasen wil ons leren:
"Er is hoop voor allemaal."
Pasen biedt ons licht, nieuw leven,
uitzicht op de eeuwigheid.
Zo wordt toekomst ons gegeven.
Pasen dat de mens bevrijdt.

Hans Cieremans