

Deze week vieren we...

H. MARTINUS VAN TOURS – 11 november

Martinus stamt van heidense ouders. Zijn vader is van een gewone huursoldaat opgeklimmen tot officier. Daarom moet Martinus ook soldaat worden. In Italië heeft hij echter de christenen leren kennen. Dat wil hij graag worden. Dat is pas mooi. Maar voorlopig blijft Martinus nog soldaat. Het leger van Martinus gaat naar Gallië. Dat heet nu Frankrijk. Voor de poort van Amiens gebeurt iets, wat het leven van Martinus helemaal anders zal maken. Daar ligt een bedelaar te bevriezen van de kou. Martinus neemt zijn zwaard en snijdt de helft van zijn mantel af. Die geeft hij aan de arme bedelaar, die het nu lekker warm heeft. De volgende nacht verschijnt Christus zelf aan Martinus. En wat heeft Jezus aan? De helft van de mantel die Martinus aan de bedelaar gegeven had! Er zijn nog twee engelen bij Jezus. Martinus hoort Jezus tegen de engelen zeggen: "Martinus, die nog doopleerling is, heeft Mij met deze mantel bekleed".

Nu besluit Martinus uit het leger weg te gaan en zich helemaal in dienst van Jezus te stellen. Tegen zijn zin wordt hij door de mensen van Tours tot hun bisschop uitgekozen. Hij is echter een heel goede bisschop. Wanneer hij oud geworden is, sterft hij. De mensen begraven hem in de kathedraal, waar zijn graf nu nog is. En nog altijd komen veel mensen naar het graf van deze heilige bisschop.



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Puzzelkrakers, uitg. IBB - Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken - www.cin.org - 365 Puzzelplaten, uitg. Benjamin, Heerenveen - God heeft mij geroepen uitg. Jules Hovine, Marquain
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Tweëndertigste zondag door het jaar
jaar C

Beste kinderen,

In het evangelie van vandaag horen we hoe mensen vragen stellen aan Jezus over het huwelijk. Er zijn zeven broers. De oudste broer is getrouwd. Als hij dood is, trouwt zijn vrouw met de tweede broer. Als die sterft, trouwt ze met de derde, dan de vierde, en na de vijfde, vervolgens de zesde en ten slotte de zevende. Ook de zevende broer sterft en wat later zijn vrouw ook. In de hemel komen ze elkaar weer tegen. Maar van wie is de vrouw nu de echtgenote?

Het antwoord van Jezus is heel eenvoudig. Trouwen doe je in onze wereld en waarom? Om samen gelukkig te zijn. Maar wie bij God in de hemel leeft, is al *helemaal gelukkig*. Daar hoeft je dus niet meer te trouwen om gelukkig te worden.

In de hemel horen wij als Gods gelukkige kinderen bij elkaar. Misschien ben je er wel eens bij geweest als twee mensen gaan trouwen. Ze beloven God en elkaar altijd trouw te blijven.

Totdat de dood hen scheiden doet.

Het huwelijk bestaat niet meer als de man of de vrouw dood gaat.

Zien man en vrouw elkaar dan na de dood nooit meer? Ik denk van wel. Juist na de dood zullen we helemaal gelukkig zijn, niet alleen doordat we elkaar, vader en moeder, opa en oma terugzien, maar ook en vooral omdat we daar God mogen zien voor altijd en delen in Zijn geluk.

Tot volgende zondag!



EVANGELIE-LEZING

Lc. 20, 27-38, of: 27 en 34-38.

Verteller: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op een dag kwamen enkele Sadduceeën bij Jezus.
Dat zijn mensen die beweren dat er geen verrijzenis bestaat.
Ze vroegen Hem:

Sadduceeën: "Meester, wij zien dat bij Mozes geschreven staat:
als iemand zonder kinderen sterft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en ervoor zorgen, dat zijn broer toch een nageslacht krijgt.
Nu waren er eens zeven broers.
De eerste trouwde en stierf zonder kinderen.
De tweede en de derde trouwden met de vrouw en de een na de ander stierven ze alle zeven zonder dat ze kinderen kregen.
Tenslotte stierf ook de vrouw.
Van wie van hen is zij nu bij de verrijzenis de vrouw?
Alle zeven zijn toch met haar getrouwd geweest."

Verteller: En Jezus zei tegen hen:
Jezus: "De kinderen van deze wereld trouwen en worden ten huwelijk gegeven.
Maar zij die uitverkoren zijn om te delen in de andere wereld en in de verrijzenis uit de doden, trouwen niet en worden niet ten huwelijk gegeven.
Zij kunnen immers niet meer sterven, want ze zijn als engelen.
En omdat ze kinderen zijn van de verrijzenis, zijn zij kinderen van God.
Dat de doden verrijzen heeft ook Mozes te verstaan gegeven bij de gebeurtenis van de braamstruik.
Daar noemt hij immers de Heer:
de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jakob.
De Heer is toch geen God van doden maar van levenden, want voor Hem zijn allen levend."

Verteller: Zo spreekt de Heer.

IN ONS GEBEDSHOEKJE

Jezus,
Vandaag bid ik speciaal voor mijn ouders
en alle getrouwde mensen.
Geef hen Uw hulp en kracht
om elkaar voor altijd trouw te blijven.
Amen.



DE ZEVEN SACRAMENTEN



In de evangelietekst van vandaag wordt gesproken over het
Door dit sacrament geeft God aan man en vrouw de kracht om van elkaar te houden tot de dood hen scheidt.

Sacramenten zijn hulpmiddelen om goede christenen te worden. Jezus heeft deze hulpmiddelen aan de Kerk gegeven, waardoor Hij heel dicht bij ons komt. Ken je ook de zes andere sacramenten?

