

Deze week vieren we...

ALLERZIELEN – 2 november

"Allerzielen" is een dag, waarop wij heel bijzonder aan alle mensen denken, die gestorven zijn en die nog niet voor altijd bij God thuis zijn in de hemel. Wij vieren deze dag precies de dag na Allerheiligen. Allerheiligen is het feest van alle gestorvenen, die nu voor altijd bij God in de hemel zijn. De overledenen die nog op weg zijn naar de hemel gedenken wij op 2 november.

De gestorvenen die nog niet klaar zijn om de hemel binnen te gaan, worden daarvoor gelouterd. Dat noemt met al eeuwen lang : de zielen van de overledenen in het vagevuur.

Deze gedenkdag van Allerzielen werd ingesteld in het jaar 998 door Odilo van het klooster Cluny in Zuid-Frankrijk. Cluny was toen een heel belangrijk klooster. Daarom namen heel veel andere kloosters allerlei gebruiken van Cluny over. Zo werd Allerzielen als gedenkdag verspreid over heel Europa in de elfde eeuw. In Rome begon men deze dag te vieren in de veertiende eeuw.

Op heel veel plaatsen gaan de gelovigen met Allerheiligen of met Allerzielen naar het kerkhof. Daar maken we de graven van de overleden familieleden schoon ; we plaatsen bloemen bij het graf en bidden voor de overledenen.



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Puzzelkrakers, uitg. IBB - Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken - www.cin.org - 365 Puzzelplaten, uitg. Benjamin, Heerenveen - God heeft mij geroepen uitg. Jules Hovine, Marquain
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Allerheiligen – 1 november
jaar C

Beste kinderen,

In het evangelie van vandaag klimmen we met Jezus de berg op. Daar luisteren wij naar Hem. Hij vertelt over mensen die klein en bescheiden zijn, arm en eenzaam, die geplaagd worden of altijd honger hebben, die oneerlijk worden behandeld, die werken voor de vrede, die geloven in God en daarom uitgelachen worden.

Jezus troost al deze mensen. Zij mogen nu al weten dat ze straks, na dit leven, het voor altijd goed hebben bij God thuis.

Wie goed naar deze mensen kijkt, ziet iets van Jezus. Hij heeft ook veel geleden en is voor ons gestorven aan het kruis. Mensen die heel veel van Jezus laten zien, noemen we heiligen.

Heilige mensen zeggen ook nooit: Kijk eens, hoe goed ik ben; maar wel: Kijk eens hoe goed Jezus is.

Wie Jezus volgen wil, zal het niet altijd even gemakkelijk hebben.

Sommige heilige mensen kennen we bij naam: Johannes de Doper, Petrus, Paulus, Franciscus, Don Bosco, Bernadette en noem maar op.

Maar God kent *alle* heiligen.

Op deze dag bedanken we God voor alle heiligen, bekend of onbekend, die ons goede voorbeelden geven en ons helpen eens bij God thuis te komen.

Tot zondag!



EVANGELIE-LEZING

Mt. 5,1-12a

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

Toen Jezus al de mensen zag, ging Hij de berg op. Hij ging zitten en zijn leerlingen kwamen bij Hem. Hij begon te spreken en leerde hen als volgt:

"Zalig de armen van geest
want het Rijk van de hemel is voor hen.
Zalig de mensen die verdriet hebben,
want zij zullen getroost worden.
Zalig die zachtmoedig zijn,
want het land zal van hen zijn.
Zalig die honger en dorst hebben naar rechtvaardigheid
want zij zullen verzadigd zijn.
Zalig de mensen die vergevingsgezind zijn,
want men vergeeft ook hen.
Zalig die in hun hart zuiver denken,
want ze zullen God zien.
Zalig de mensen die vrede brengen
want zij zullen kinderen van God heten.
Zalig die vervolgd worden om de rechtvaardigheid,
want het Rijk van de hemel is voor hen.
Zalig zijn jullie, wanneer men jullie uitscheldt, vervolgt
en vals van allerlei kwaad beschuldigt om Mij.
Wees blij en juich,
Want groot is je loon in de hemel."

Zo spreekt de Heer.

IN ONS GEBEDSHOEKJE

Lieve God,
Vandaag is het Allerheiligen, het feest van alle heiligen,
beroemde of gewone, van nu of van lang geleden.
Ze wilden een leven zoals Jezus.
Zij waren een voorbeeld
voor de mensen om hen heen.
Nu zijn ze allemaal samen bij U.
Ze helpen ons als we proberen goed te leven.
Ze brengen ons een stapje dichterbij U.
Laat hen een voorbeeld zijn voor ons.



Kan je deze heiligen herkennen? Kies uit de namen onderaan!



1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____
8 _____
9 _____
10 _____

Martinus – Petrus – Catharina – Christoffel – Clara – Joris – Sebastianus
– Franciscus – Barbara - Elisabeth

WOORDZOEKER

G E L I N E M R A N E L S O L
E P H E D O R S M E O N E E M
B R E M I O V E G S L M E R E
P A M P O N R E K I O R E S T
T S E E G A E S I R L A N T O
P A L D O R D O T I U A E N S
B N E M R I E K N E M N Z O M
S T A M E M A G R I N O K O L

Waar staan de volgende woorden?

ZALIG HEMEL
LEERLING ARMEN
VREDE DORSTEN
GEEST