

Deze week vieren we...

H. HUBERTUS – 4 november

Hubertus is van deftige mensen en eigenlijk een beetje een verwend jongetje. Hij wordt geboren in het midden van de zevende eeuw. Zijn vader is hertog in Zuid-Frankrijk. Hubertus wordt zelf graaf en gaat een lekker leventje leiden aan het hof van de koning der Franken. Het liefst van alles gaat hij op jacht.

Op een dag is Hubertus op een groot toernooi. Midden onder het kleurrijke spel komt er iemand met een somber gezicht naar hem toe. Hubertus krijgt de boodschap dat zijn vrouw is overleden. Nu gaat de edelman nadenken. Hij vindt zijn vroegere leven helemaal niet meer fijn. Nadat hij zijn titels heeft afgestaan en zijn geld aan de armen heeft gegeven, gaat hij een boetvaardig leven leiden. Hij wordt opvolger van bisschop Lambertus in Maastricht. Hij is een goede bisschop.

Over Hubertus wordt het verhaal verteld dat hij op jacht een hert volgde. Toen hij het dier onder schot kreeg, draaide het zich om. In het gewei stond een groot kruis.

Op dat ogenblik zou Hubertus zich hebben bekeerd.



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo – Puzzelkrakers, uitg. IBB – Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken – www.cin.org – 365 Puzzelplaten, uitg. Benjamin, Heerenveen – God heeft mij geroepen uitg. Jules Hovine, Marquain
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Eenendertigste zondag door het jaar
jaar C

Beste kinderen,

Vandaag gaat het evangelie over Zacheus de tollenaar. Hij moet de mensen tol laten betalen als ze door de stadspoort gaan. Maar de tollenaar is oneerlijk. Hij vraagt te veel geld en houdt dat zelf. Daardoor wil niemand nog een vriend van hem zijn. Dat kun je wel denken!

Maar Jezus denkt hier anders over.

Hij gaat bij Zacheus aan tafel. Door bij de tollenaar aan tafel te gaan zitten, wil Jezus ons laten zien dat Hij met iedereen beste Vriend wil zijn. En óók Zacheus hoort daarbij. En kijk eens...wat er met hem gebeurt.

Het is net of Zacheus ziek was en nu beter is. Hij geeft geld terug aan de mensen, helpt de armen en houdt heel veel van Jezus. Hij ziet in hoe fijn het is om vrienden te hebben en om zelf een vriend voor anderen te zijn. En wie heeft hem goed en beter gemaakt? Dat is Jezus. Zie je dat Hij een soort 'dokter' is?

In de kerk zie je ook een tafel. Dat is het altaar. Daar komen we in de mis ook samen met allen die vrienden met elkaar willen zijn en vriend van Jezus. En je weet het: waar de vrienden van Jezus samenkomen, is Hij in hun midden. En alle mensen zijn welkom bij Jezus en daarom ook bij Zijn vrienden.

Tot volgende zondag!



EVANGELIE-LEZING

Lc. 19, 1-10

Verteller: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op een dag ging Jezus Jericho binnen.
Terwijl Hij door de stad trok, probeerde iemand die Zacheüs heette, en die hoofdbetenaar van de belastingen was en erg rijk, te zien wie Jezus was.
Maar het lukte hem niet door de menigte, want hij was maar klein.

Om Hem toch te zien liep hij hard vooruit en hij klom in een wilde vijgeboom. Want Jezus zou daar langs komen.

Toen Jezus bij die plaats kwam keek hij omhoog en zei tegen hem:

Jezus: "Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik bij jou thuis te gast zijn".

Verteller: Zacheüs kwam snel naar beneden en heel blij ontving hij Hem. Alle mensen zagen dat.

Ze ergerden zich daarover en zeiden:

Mensen: "Hij is bij een zondaar op bezoek gegaan!"

Verteller: Maar Zacheüs ging naar Jezus toe en zei:

Zacheüs: "Heer, hiermee geef ik de helft van mijn bezit aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, geef ik het hem vierdubbel terug."

Verteller: Jezus zei tegen hem:

Jezus: "Vandaag is aan dit huis heil geschonken, want ook deze man is een zoon van Abraham. Want de Mensenzoon is gekomen om te zoeken, en om te redden wat verloren was."

Verteller: Zo spreekt de Heer.

Puzzel bij het evangelie

WOORDLEGGER

Tip: Plaats eerst het woord *vijgeboom* (enige woord met 9 letters) en het woord *oppertollenaar* (enige woord met 14 letters).

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 4 HUIS, VLUG | 9 VIJGEBOOM |
| 5 BEZIT, HELFT, ZONDE | 10 BLIJDSCHAP, VIERVOUDIG |
| 6 INTREK, PLAATS | 14 OPERTOLLENAAR |
| 7 REDDING, ZACHEUS | |



IN ONS GEBEDSHOEKJE

Jezus,
Ik wil dikwijls alleen mijn willetje doen.
Ik wil het beter weten dan de anderen.
Mijn ikje staat altijd weer in de weg.
Verlos mij van dat lelijk ikje.
Leer mij rekening houden met de anderen.
Help mij een goede vriend te zijn

