

# Deze week vieren we...

## ROZENKRANSMAAND

De maand oktober is de rozenkransmaand. En 7 oktober is het feest van de rozenkrans. Waar komt dit vandaan? Het gebeurde in het jaar 1571. De Turken waren erg machtig. Ze probeerden om in West-Europa binnen te vallen en het christendom uit te roeien. Er was een groot gevaar dat de godsdienst van de islam heel Europa zou overspoelen. In deze grote nood deed paus Pius V een beroep op de verschillende westerse landen, dat ze één front moesten vormen tegen het dreigende Turken-gevaar en dat ze niet langer hun krachten mochten verspillen met onderlinge oorlogen. Hij hoopte dat de christelijke legers de Turkse vloot – die koers zette naar Venetië – konden tegenhouden en verslaan. De christelijke vloot werd geplaatst onder de bescherming van Maria. De schepen van de christenen voeren uit, de strijd tegemoet. Maar ze hadden last van sterke tegenwind toen de strijd ontbrandde. Al acht boten van Venetië waren door de Turken tot zinken gebracht.

In Rome werd vurig gebeden voor een gunstige afloop van de zeeslag. De paus ging voor zijn venster staan en keek smekend naar de hemel. Toen riep hij uit: “Laten we het werk staken en God danken voor de overwinning die Hij aan het leger van de christenen geschonken heeft!” De kardinalen keken verbaasd. Hoe kon de paus zo iets zeggen?

Er was nog geen enkel bericht binnengekomen over het verdere verloop van de strijd, maar de paus had wel gelijk. In een visioen had hij de overwinning mogen zien.

De paus was erg dankbaar voor de hulp van Maria. Hij voegde in de *litanie van Maria* (na de rozenkrans) een bede toe: “Maria, hulp van de christenen”. Ook voerde hij op 7 oktober het feest van de rozenkrans in.



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo – Puzzelkrakers, uitg. IBB – Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken – www.cin.org – 365 Puzzelplaten, uitg. Benjamin, Heerenveen – God heeft mij geroepen uitg. Jules Hovine, Marquain  
Contact: 016/46.17.32 - [goede.herder@skynet.be](mailto:goede.herder@skynet.be)  
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



# De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.  
Zevenentwintigste zondag door het jaar  
jaar C

Beste kinderen,

Vandaag praat Jezus met ons in het evangelie over ‘geloven’. De apostelen vragen Hem: Jezus, geef ons meer geloof. Dat hebben wij ook wel eens... Dan denken we: Kon ik dit of dat maar geloven, kon ik maar geloven dat Jezus leeft, of naar me luistert, of dat God mij verhoort.

Luister eens wat Jezus daarop te zeggen heeft. Je hoeft niet eens veel geloof te hebben! Een beetje is al genoeg. Maar dat beetje moet dan wel *echt geloof* zijn. Echt vertrouwen hebben, dat God altijd bij je is en voor jou zorgt!

Dat beetje geloof mag zo klein zijn als een mosterdzaadje. En toch kan er uit dat geloofszaadje een geweldig geloof groeien, zo groot als een moerbeiboom. Zo’n boom is groter dan een flatgebouw! En dan zou je ook kunnen geloven dat deze boom zich losmaakt van de grond en zich in zee plant. Ons verstand roept dan snel: Ja, maar dat kan toch niet! Als we alleen ons verstand geloven, dan kan er een heleboel niet!

Maar wij weten en geloven: Bij God kan alles. Hij kan mensen blij en gezond maken. Hij laat doden weer leven. En? Kun jij dat – al een heel klein beetje – echt geloven?

Tot zondag!



## EVANGELIE-LEZING

Lc. 17, 5-10

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op een dag zeiden de apostelen tegen de Heer :

"Geef ons meer geloof."

De Heer antwoordde :

"Als jullie geloof zo groot zou zijn als een mosterdzaadje,

en als jullie tegen die moerbeiboom zouden zeggen :

Maak je met wortel en al los uit de grond en plant je in de zee, dan zou hij jullie gehoorzamen.

Als iemand van jullie een knecht in dienst heeft

als ploeger of als veehoeder,

zal hij bij zijn thuiskomst van het land soms zeggen :

"Kom dadelijk aan tafel en bedien je maar goed" ?

Zouden jullie niet eerder zeggen :

"Maak mijn eten klaar, doe een doek om je middel, en bedien me, terwijl ik eet en drink.

Daarna kun je zelf eten en drinken" ?

Moet hij de knecht soms dankbaar zijn,

omdat die heeft gedaan wat hem is opgedragen ?

Hetzelfde geldt ook voor jullie :

wanneer je alles hebt gedaan wat je is opgedragen, zeg dan :

Wij zijn maar gewone knechten.

We hebben alleen maar onze plicht gedaan."

Zo spreekt de Heer.

### IN ONS GEBEDSHOEKJE

Lieve Jezus,

Op zekere dag vroegen de apostelen U: "Geef ons meer geloof".

Jezus, ook ik heb maar een klein geloof.

Help me om meer en beter te geloven dat U altijd bij me bent,

als ik speel,

als ik leer,

als ik thuis ben of op school.

Dank U Jezus, dat U zoveel van mij houdt.

Amen.

## PUZZEL BIJ HET ZONDAGSEVANGELIE

Vul de woorden uit de puzzelstukken in op de juiste plaats. Dan bekom je een zin uit het evangelie van deze zondag.

