

Deze maand vieren we...

DE HEILIGE VINCENTIUS A PAULO – 27 september

Vincentius wordt in 1576 geboren in Zuid-Frankrijk. Hij wil priester worden, want dat is de enige mogelijkheid om uit de armoede van thuis weg te komen. Tijdens een zeereis wordt de jonge priester beroofd en als slaaf verkocht door de Turken. Hij weet zijn bewaker te bekeren en vlucht samen met hem. Nu komt er een bekering in het leven van Vincentius. Hij heeft gezien hoeveel arme mensen er zijn en maakt de rijke mensen van Frankrijk daarop opmerkzaam.

Samen met Louise Marillac sticht hij een congregatie van zusters. Ze gaan overal bij de armen werken en helpen in de ziekenhuizen die Vincentius opricht. Kinderen die door hun moeder langs de weg worden gelegd, neemt hij op in zijn huizen.

Vincentius vindt dit nog niet genoeg. Hij sticht in het klooster van St.Lazare een congregatie van priesters. We noemen hen de Lazaristen.

Deze priesters gaan overal preken. Ze trekken door heel Frankrijk, maar ook door Italië, Polen en Engeland.

Ofschoon Vincentius op oudere leeftijd vaak ziek is, blijft hij zijn priesters en zusters helpen en leiden. Hij sterft als een heilige op 27 september 1660.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Vijfentwintigste zondag door het jaar
jaar C

Beste kinderen,

Wat zou je doen als je een miljoen euro had? Je zou grote reizen kunnen maken, een hele dure auto kunnen kopen en nog veel meer. Maar na een tijdje is al het geld op, en wat dan?

Gebruik je geld zo, dat je er vrienden mee maakt. Wees maar gul ermee voor anderen. En zelfs al heb je niet veel geld, deel er van met anderen. Wie een zak snoep krijgt voor zijn verjaardag, kan alles alleen opeten. Maar als je anderen ervan laat mee genieten, groeit de vriendschap. En als je niets meer hebt, zullen de anderen jou ook wat geven van hun bezit.

De boodschap van het Evangelie vandaag is dan ook: gebruik de dingen van de aarde om ermee vrienden te maken voor de hemel.

Als je gul, eerlijk en vriendelijk bent voor anderen, zullen die je niet zo vlug uitlachen wanneer je voor je geloof uitkomt.

Wat goed, als je je dingen kunt gebruiken om ermee vrienden te maken voor Jezus.

Tot zondag!



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Puzzelkrakers, uitg. IBB - Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken - www.cin.org - 365 Puzzelplaten, uitg. Benjamin, Heerenveen - God heeft mij geroepen uitg. Jules Hovine, Marquain

Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be

DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.

EVANGELIE-LEZING

Lc. 16, 1-13 of: 10-13

In de H. Mis wordt de rol van 'Jezus' door de priester gelezen.

Verteller: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:

Jezus: ("Er was eens een rijke man. Hij had een rentmeester die bij hem werd aangeklaagd, omdat hij zijn bezittingen verkwistte. Hij riep hem daarom en vroeg:

Rijke: "Wat hoor ik nou van u?

Laat mij eens zien wat je met mijn bezit gedaan hebt, want je kunt niet langer mijn rentmeester blijven".

Jezus: Toen redeneerde de rentmeester bij zichzelf:

Rentmeester: "Wat zal ik doen, nu mijn heer mij mijn werk afneemt? Spitten kan ik niet, en ik schaam mij ervoor om te bedelen. Ik weet al wat ik ga doen, zodat ik na mijn ontslag als rentmeester onderdak vind".

Jezus: Hij liet de schuldenaars van zijn heer bij zich komen, één voor één.

Hij zei tegen de eerste:

Rentmeester: "Hoeveel ben je aan mijn meester schuldig?"

Jezus: Deze antwoordde:

Eerste: "Honderd vaten olie".

Jezus: Maar hij zei:

Rentmeester: "Hier heb je je schuldbekentenis; ga gauw zitten en schrijf: vijftig".

Jezus: Toen vroeg hij nog aan een ander:

Rentmeester: "En hoeveel ben jij schuldig?"

Jezus: Deze antwoordde:

Tweede: "Honderd maten tarwe".

Jezus: Hij zei hem:

Rentmeester: "Hier heb je je schuldbekentenis; schrijf: tachtig".

Jezus: De heer prees het in de onrechtvaardige rentmeester, dat hij goed had nagedacht wat hij moest doen.

Want de kinderen van deze wereld denken beter na bij wat ze samen doen, dan de kinderen van het licht.

Zo zeg ik jullie ook:

Maak je vrienden door middel van het oneerlijke geld, zodat zij - wanneer jullie dat kwijtraken - je in de hemelse woonplaats opnemen.

Wie eerlijk is in het kleinste is ook eerlijk in het grote.

En ook wie oneerlijk is in het kleinste,

is ook oneerlijk in het grote.

Als je dus niet eerlijk bent geweest met het oneerlijke geld, wie zal je dan vertrouwen als het over echt goede dingen gaat?

Als je niet eerlijk bent geweest in het beheren van het eigendom van iemand anders, wie zal je dan geven, wat van jezelf is?

Geen knecht kan twee heren tegelijk dienen.

Want hij zal dan de een haten en van de ander houden, ofwel van de een willen zijn en aan de ander een hekel hebben.

Jullie kunnen niet tegelijk God dienen en het geld."

Verteller: Zo spreekt de Heer.

PUZZELEN BIJ HET EVANGELIE

Welk pad moet de rentmeester nemen om bij de schatkist van zijn meester te geraken? Is het A, B of C?



IN ONS GEBEDSHOEKJE

Heer Jezus,
Dikwijls ben ik egoïstisch
En wil ik alles voor mezelf houden.
Jezus, leer me te worden zoals Gij.
Leer me mijn speelgoed, mijn geld of
snoepgoed te delen met anderen.
Zo kan de echte vriendschap groeien,
Amen.

