

Deze maand vieren we...

DE HEILIGE MATTEÛS – 21 september

Toen Jezus wegging uit Nazaret om het woord van God te verkondigen, ging Hij wonen in Kafarnaüm. Op zekere dag riep Jezus iemand die in Kafarnaüm geboren was, om Hem te volgen. Het ging om de belastingambtenaar Matteüs. Deze Matteüs zou één van de vier evangelies schrijven. In het evangelie staat wat Jezus gezegd en gedaan heeft. Eens in de drie jaar wordt bijna elke zondag in de mis gelezen uit het evangelie van Matteüs.

We vieren het feest van Matteüs op 21 september.



De vier evangelisten worden als volgt voorgesteld:

Matteüs: een jongeman

Markus: een leeuw

Lukas: een stier

Johannes: een adelaar

PUZZEL



Kleur enkel de tekens die passen bij de 4 evangelisten.

- A. Mattheus – nr. ...
- B. Marcus – nr. ...
- C. Lucas – nr. ...
- D. Johannes – nr. ...

De groteren onder jullie kunnen ook opzoeken bij welke heiligen de andere tekens horen. Succes!

Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Puzzelkrakers, uitg. IBB - Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken - www.cin.org - 365 Puzzelplaten, uitg. Benjamin, Heerenveen - God heeft mij geroepen uitg. Jules Hovine, Marquain

Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be

DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Vierentwintigste zondag door het jaar
jaar C

Beste kinderen,

Gebeurt het jou ook wel eens dat je iets kwijt bent? Je moet soms heel lang zoeken voordat je het terug vindt. En als je iets kostbaars kwijt raakt, ben je heel verdrietig; maar als je het terugvindt, wat ben je dan blij!

Jezus vertelt enkele verhalen over iets kwijt raken, over zoeken en terugvinden. Het eerste verhaal gaat over een herder op zoek naar een verdwaald schaap; het tweede over een vrouw die een zilverstuk verloren had.

Erger dan dingen of dieren kwijt raken, is het verloren lopen van mensen. God is verdrietig wanneer wij van Hem weglopen. Hij gaat dan op zoek naar ons.

Als je iets doet wat niet goed is, ga dan terug naar God en maak het weer in orde. Dan is er veel vreugde.

Tot zondag!



EVANGELIE-LEZING

Lc. 15, 1-32, of 1-10.

Verteller: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Op een dag kwamen de tollenaars en allerlei zondaars bij Jezus om naar hem te luisteren. De Farizeeën en de Schriftgeleerden ergerden zich daarover en zeiden:
Mensen: "Die man ontvangt zondaars en eet met hen."
Verteller: Hij vertelde hun de volgende gelijkenis:
Jezus: "Als iemand van u honderd schapen heeft en één ervan verdwaalt, laat hij dan niet de negenenegentig in de wildernis achter? Want hij gaat zoeken naar het verdwaalde schaap, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, dan is hij zo blij, dat hij het op zijn schouders legt. Hij gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt tegen hen:
 Ben blij met mij, want mijn schaap dat verdwaald was, heb ik teruggevonden. Ik zeg jullie: zo zal men in de hemel blijer zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenenegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.
 Of als een vrouw die tien zilverstukken bezit, één ervan verliest, zal ze dan niet de lamp aansteken, het huis vegen en zorgvuldig zoeken, totdat ze het vindt? En als ze het vindt, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bij elkaar en zegt: Ben blij met mij, want het zilverstuk dat ik had verloren, heb ik teruggevonden. Zo, zeg ik jullie, zijn de engelen van God blij over één zondaar die zich bekeert."

Help de schaapherder het lam te vinden:



Zoek deze woorden op in het rooster. Je mag in alle richtingen zoeken, ook van achter naar voren en schuin:



Ik zeg tegen Jezus:
 "ik vind het moeilijk om altijd lief te zijn, om het altijd goed te maken. Ik probeer het wel, maar het lukt niet altijd. Het gaat vaak mis. Ik geef het gauw op."



"Jezus kijkt me vriendelijk aan. Hij zegt:
 "Dat kun je niet alleen. Maar God kan alles. Ik zal je helpen. En ik vergeef je. Ik vergeef je door mijn priester. Dat heet: biechten. Zo blijf je altijd mijn vriend."
 (Uit: J. Vanier, Jezus, uitgeverij TABOR)

gevonden
 hemel
 honderd
 lam
 schaap
 schaapherder
 verdwaalde
 verloren
 zoeken

L	A	M	R	H	O	B	E	R	G
V	N	N	E	D	N	O	V	E	G
E	E	T	D	P	W	I	D	D	E
R	R	D	R	A	A	N	R	A	R
D	O	J	E	A	A	E	E	V	D
W	L	I	H	H	R	K	D	D	I
A	R	L	P	C	D	E	N	L	E
A	E	B	A	S	I	O	O	E	N
L	V	R	A	B	G	Z	H	V	S
D	I	E	H	D	E	O	G	E	T
E	N	V	C	I	L	E	M	E	H
K	A	L	S	E	D	A	N	E	G