

Deze week vieren we...

KRUISVERHEFFING – 14 september

De eerste christenen gingen in Jeruzalem vaak naar de plaats waar Jezus was gestorven en verrezen. De heidenen gunden de christenen deze plaatsen niet. Zo kon het gebeuren dat deze heilige plaatsen werden vernield en er aarde over gestrooid werd. Er werd zelfs een tempel gebouwd. Zo hoopte men de christenen ver van deze plaats vandaan te houden. Maar de christenen vergaten deze dierbare plaats niet.

In het begin van de derde eeuw ging de moeder van keizer Constantijn naar het Heilig Land. Ze wilde het kostbare kruis van Jezus zoeken. De bisschop wees haar het stuk land aan, waarvan men van oudsher verteld had dat Jezus er gestorven was.

In het jaar 320 kwam het bevel de afgodentempel af te breken. Men begon te graven. En – zo vertellen de oude verhalen – men vond drie kruisen en het graf van Jezus. Maar welk van de drie kruisen was nu dat van Jezus? Keizerin Helena kreeg een idee. Ze liet een zieke man op de drie kruisen leggen. Toen hij op één ervan lag, werd hij direct weer beter. Dat moest het kruis van Christus wel zijn!

Wat waren de mensen blij, nu men het kruis had teruggevonden. De keizerin liet er een kerk bouwen. En veel mensen wilden graag een stukje van het kruis hebben. Zo werden stukjes van het kruishout verdeeld over de hele wereld.

De dag nadat het kruis gevonden werd, toonde men het plechtig aan de mensen. En dat gebeurde jaarlijks op dezelfde dag steeds weer. Zo ontstond het feest van de kruisverheffing: het terugvinden en het laten zien van het kruis.



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo – Puzzelkrakers, uitg. IBB – Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken – www.cin.org – 365 Puzzelplaten, uitg. Benjamin, Heerenveen – God heeft mij geroepen uitg. Jules Hovine, Marquain
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Drieëntwintigste zondag door het jaar
jaar C

Beste kinderen,

Als je met speelgoedsteentjes een kasteel wilt bouwen, moet je wel eerst uitrekenen of je voldoende bouwsteentjes hebt. Anders ben je half klaar en dan blijkt dat de bouwsteentjes op zijn. Dat zou jammer zijn. En sommigen kunnen je dan plagen: hij begon wel, maar kreeg het niet klaar!

Het spreekwoord zegt: bezint eer ge begint. Als je iets wil bereiken, moet je eerst goed nagaan wat je moet doen.

Dat is ook zo in het geloof. Je moet erover nadenken wat je moet doen om van Jezus te zijn. Hij zegt het ons vandaag zelf: “Wie mijn leerling wil zijn, moet ook mijn kruis dragen. Hij moet het meeste van al van God willen houden, meer dan van de mensen”.

Wij willen deze week proberen heel veel van God te houden.

Tot zondag!



