

## Spiegelverhaal bij het evangelie

Dit verhaal is een oude mythe. Koning Midas had eens een tovenaar geholpen die verdwaald was in het bos omdat hij zijn toverboek kwijt geraakt was. De tovenaar was zó blij, dat de koning van hem een wens mocht doen. Hij mocht alles wensen wat zijn hartje begeerde. Nu was de koning vreselijk rijk, maar tóch wilde hij nog meer hebben. Daarom zei hij: “Ik wens dat alles wat ik aanraak, in goud verandert.” In het begin vond de koning dat geweldig! Een steen die hij vast nam, veranderde zomaar in een klomp goud. Ook zo met een bloem of met de tak van een boom. Nu was hij echt de rijkste man ter wereld! Zelfs het water uit de kraan veranderde in goud. Dat moest gevierd worden! De koning liet een groot banket aanrichten. De heerlijkste spijzen werden opgediend. Op het bord van Midas lag een lekkere malse biefstuk. De koning sneed er een stukje af en bracht het vol verwachting naar zijn mond. Maar...wat een schrik! Hij beet bijna zijn tanden stuk, want het vlees was veranderd in een gouden massa. Hetzelfde gebeurde met zijn aardappelen, zijn groente en de wijn in zijn glas, zodra hij het aanraakte. De gasten keken machteloos toe. Wat hem eerst een zegen leek, was nu een vloek geworden.

Toen zag hij pas goed hoe hij verblind was door geld en rijkdom! Zo kon hij niet verder leven. Hij zocht de tovenaar weer op en vroeg hem of hij de betovering kon ongedaan maken.

“Dat wil ik wel doen,” zei die, “maar dan moet je wel beloven om voortaan de helft van alles wat je bezit aan de armen te geven.”

De koning beloofde het uit de grond van zijn hart, want hij besepte heel goed hoe dom hij was geweest. Hoe onverstandig en egoïstisch het is om alleen maar te denken aan je eigen rijkdom en bezit, dat vertelt ook Jezus ons in het evangelie van vandaag. Luister maar.



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo – Puzzelkrakers, uitg. IBB – Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken – www.cin.org – 365 Puzzelplaten, uitg. Benjamin, Heerenveen – God heeft mij geroepen uitg. Jules Hovine, Marquain  
Contact: 016/46.17.32 - [goede.herder@skynet.be](mailto:goede.herder@skynet.be)  
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



## De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.  
Achttiende zondag door het jaar  
jaar C

Beste kinderen,

Als je aan kinderen vraagt wat ze later willen doen, zijn er die antwoorden: “Veel geld verdienen.” Om duidelijk te maken dat aardse rijkdom niet ons échte geluk is, vertelt Jezus ons in het evangelie over de rijke dwaas. Die rijke man uit het evangelie heeft een overvloed aan graan. Daarom wil hij grotere schuren bouwen om het te kunnen opbergen. Dan zou hij zich om niets meer hoeven te bekommeren; hij kan dan eten, drinken en van het leven profiteren. Nu is mijn leven ‘veilig’, denkt de man.

Maar...God denkt hier anders over. God noemt die rijke man zelfs een ‘dwaas’. De rijke is niet ‘rijk bij God’ omdat hij z’n overvloed voor zichzelf opbergt en er niet aan denkt om het met anderen te delen of er goed mee te doen.

Als we zo bezig zijn met ons bezit dat we geen aandacht meer hebben voor God en onze medemensen, gelijken we veel op die rijke dwaas. En dan is Jezus’ vermaning “Verzamel geen schatten voor jezelf maar word rijk bij God” ook aan ons gericht. Als we dat doen, zal Jezus ons belonen tot over de dood heen!

Tot zondag!



*Verzamel geen schatten voor jezelf, maar wees rijk bij God!*

## EVANGELIE-LEZING

Lc.12, 13-21

**Verteller:** Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op een dag zei iemand uit het volk tegen Jezus :

**Man 1:** "Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen".

**Verteller:** Maar Jezus antwoordde hem :

**Jezus:** "Man, wie heeft Mij als scheidsrechter tussen jullie twee aangesteld?"

**Verteller:** En Hij zei tegen hem :

**Jezus:** "Pas op dat je niet hebzuchtig bent! Want ook al bezit je nog zoveel, je bent niet baas over je eigen leven."

**Verteller:** Toen vertelde Hij hun de volgende gelijkenis :

**Jezus:** "Er was eens een rijk man ; zijn land had een grote oogst opgeleverd. Daarom dacht hij bij zichzelf :

**Man 2:** Wat moet ik doen ?

Ik heb geen ruimte om mijn oogst op te slaan.

**Jezus:** En hij dacht :

**Man 2:** Dit ga ik doen :

ik breek mijn schuren af en bouw nog veel grotere : daarin zal ik dan mijn graan opslaan en de rest van mijn bezit.

Dan zal ik tegen mezelf zeggen : Man, je hebt een groot kapitaal. Daarmee kun je nu jaren vooruit.

Rust eens uit, eet, drink en profiteer ervan !

**Jezus:** Maar God zei tegen hem :

**God:** Dwaas die je bent ! Nog deze nacht wordt je leven van je weggenomen. En voor wie is dan al dat bezit waar je voor gezorgd hebt ?

**Jezus:** Zo vergaat het iemand die schatten bijeenpaart voor zichzelf maar niet rijk is voor God."

**Verteller:** Zo spreekt de Heer.

### GEBED

Heer,  
Het belangrijkste is niet rijk te zijn.  
Het belangrijkste is leven met U  
om te kunnen beminnen  
zoals U. Amen.



## PRAAT- EN KLEURPLAAT BIJ HET EVANGELIE

Een rijke man is bezig nóg grotere voorraadschuren te bouwen om al zijn graan in op te slaan. Wat denkt hij? Schrijf dat in de tekstballon. En wat denkt God hierover? Kleur de plaat dan mooi in.

