

## Heilig, heilig, heilig...

Het eerste deel van het *Heilig, heilig....* is het gebed van de engelen rond Gods troon. Kan jij het verder aanvullen?

Heilig, heilig, heilig de Heer,

de God der .....

Vol zijn ..... en ..... van Uw heerlijkheid

**Hosanna in den hoge.**

De engelen zijn ook aanwezig bij jou in de kerk en ze maken zich klaar om Jezus te eren, die zal komen op het altaar. Vraag hen om jou te helpen Jezus te eren zoals zij dat zo goed kunnen.

Het tweede deel is de aanroeping van het volk op palmzondag. Jezus brengt de overwinning op de dood en op de zonde.

Gezegend Hij die komt .....

.....

Hosanna .....

Wij zijn zoals die mensen. *Hij die komt*, is Jezus die spoedig op het altaar zal aanwezig zijn om ons te redden. Jij ontvangt Hem ook in je hart!



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Signs, symbols & Saints - Puzzelkrakers, uitg. IBB - Bijbelse puzzels voor kinderen, uitg. Ark boeken  
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be -  
DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



## De Goede Herder

*Evangelieblaadjes voor de jeugd.*

*Hemelvaart van de Heer*

*jaar C*

Beste kinderen,

Als je ergens naar toe gaat waar veel mensen komen, is het best om van te voren een plaats te bespreken, te reserveren. Soms moet je iemand sturen die de kaartjes voor jou afhaalt. Iemand houdt daar een plaats vrij voor jou, tot je zelf komt.

Vandaag vieren we de Hemelvaart van Jezus: de terugkeer van Jezus naar Zijn Vader in de hemel. En wat belooft Jezus? Dat Hij daar een plaats voor ons zal klaar maken. Wat een heerlijke belofte! Maar om die beloning te ontvangen, moeten we eerst iets doen hier op aarde. Wat je moet doen, zegt het evangelie van vandaag: geloven en getuigen van Jezus. Jezus vraagt dus aan elk van ons om een goede apostel te worden die Zijn Woord uitdraagt in de wereld. Dat moeten we niet alléén doen. Neen, Jezus belooft Zijn apostelen *kracht uit de hemel*. Die kracht is de Heilige Geest. Jezus keert nu terug naar de hemel, maar dit mag ons niet bedroeven. Neen, want nu woont Hij op een andere manier onder ons. Hoe? Als Jezus-hostie in het tabernakel. Daar willen we Hem dikwijls bezoeken en Hem vragen:

“Jezus, help ons om dicht bij Jou te komen in de hemel. Stuur ons Uw Heilige Geest om ons hierbij te helpen.”

Tot zondag!



Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen :  
"Zo spreken de Schriften, dat de Messias zou lijden en sterven en op de derde dag zou verrijzen uit de doden, en dat in zijn Naam de bekering en de vergeving van de zonden bekend gemaakt moet worden aan alle volkeren. Jullie moeten van dit alles getuigen en begin in Jeruzalem. Daarom zend Ik jullie wat door mijn Vader beloofd is. Blijf dus in de stad, totdat jullie kracht uit de hemel ontvangen hebben."

Nu bracht Hij hen naar buiten tot bij Betanië. Hij hief zijn handen omhoog en zegende hen. En onder de zegen ging Hij van hen weg en Hij werd ten hemel opgenomen. Zij knielden ter aanbidding voor Hem neer en keerden heel blij naar Jeruzalem terug. Ze waren voortdurend in de tempel en zij verheerlijkten God.

Zo spreekt de Heer.



### GEBED

Goede God,  
we zijn blij en vol dankbaarheid  
om de hemelvaart van Christus, Uw Zoon,  
want daardoor kunnen wij, mensen,  
ook eens naar de hemel gaan.  
Daar zullen we altijd blij en gelukkig zijn,  
dicht bij U.

Amen.

