

Jezus blijft midden onder ons

Het tabernakel herinnert aan de tent met de Stenen Tafelen die God gaf aan.....

Het tabernakel is een kleinwaar men de geconsacreerde in zet. Jezus is in de hostie. Zoals dedie knielden voor Jezus, kunnen ook wij Jezus aanbidden voor het



De kleine rodenaast het tabernakel betekent dat hier geconsacreerde hosties zijn. Als die niet brandt, is het tabernakel

Wanneer we voorbij eenkomen, kunnen we binnengaan om even met Jezus te spreken: we branden een, we bidden een, weJezus voor alles wat Hij ons geeft, we vragen Zijnvoor allen die lijden.



monstrans

Om ons te helpen Jezus beter te aanbidden, plaatst de priester Hem soms in een
Zo kunnen we het teken van Zijn aanwezigheid zien.

Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Doordenkertjes voor de veertigdagentijd, jaar C, uitg. Samuel - Signs, symbols & Saints - ts.Transmettre, uitg.Communication et Cité, Nogent-sur-Marne.
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be - DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.

Paaszondag

jaar C

Beste kinderen,

Vandaag is het Pasen! Een paar vrouwen gaan bij het graf van Jezus kijken. Dat doen wij ook wel eens. Even bidden bij het graf van iemand uit de familie die gestorven is. We denken even aan hen. Maar het graf van Jezus is leeg! De vrouwen vertellen het aan Petrus. Samen met Johannes rent hij naar het graf...Inderdaad! Het staat leeg.

Zou Jezus uit de dood zijn opgestaan? Wat betekent dit eigenlijk? Kijk eens om je heen...je ziet dat overal een einde aan komt. Zelfs de sterkste mens gaat op een dag dood. Je zou dus kunnen zeggen: de dood wint het van iedereen. De dood is de sterkste!

Maar Jezus was dood en is weer levend. Hij is dus sterker dan de dood. En Hij belooft aan ons dat ook wij mogen verder leven na de dood! Hij redt ons van de dood. Weet je nog van de kerstengel die tegen de herders zegt: "Heden is u een Redder geboren!"

Jezus wordt Redder genoemd. Hij geeft ons het leven voor altijd. Daarom is Pasen ook het feest van het leven. Je kunt dat een beetje zien aan de jonge lammetjes die er nu zijn en aan de jonge, groene blaadjes aan de bomen. Pasen is het allermooiste feest dat we hebben! Jezus is verrezen en wij mogen met Hem voor eeuwig leven.

Tot zondag!



