

BINNENKORT VIEREN WE...

DE HEILIGE PATRICK – 17 maart

Voor Ieren – in eigen land en over heel de wereld! – is 17 maart een topdag: dan vieren ze *Saint Patrick's Day*, het gedenkfeest van de beroemde heilige die hun land gekerstend heeft. Overal zie je het voor Ierland kenmerkende groen klaverblad: in de huizen, op auto's, kledij, want met dit klavertje-drie heeft bisschop Patrick aan de mensen de drie-ene-God verklaard.

Patrick kwam in 385 ter wereld in Brittannië, het huidige Engeland. Toen hij vijftien was, werd hij door piraten ontvoerd en als slaaf naar Ierland overgebracht, waar hij schaapherder werd. Pas na vele jaren kon hij wegvlugten uit zijn slavernbestaan. Hij belandde na een lange tocht in Gallië, het huidige Frankrijk, waar hij monnik werd. Bij de beroemde bisschop Germanus van Auxerre was hij immers in de leer gegaan en hij had zich door hem laten dopen. Na enige tijd werd hij zelf tot bisschop gewijd.

Voortaan had bisschop Patrick slechts één grote wens meer: hij zou het Ierse volk, dat nog helemaal niet van Jezus Christus gehoord had, tot het evangelie brengen. Met 24 gezellen zette hij scheep naar Ierland. Moedig en ondanks tegenstand van heel wat mensen, verkondigde Patrick met zijn gezellen het woord van God. Hij deed dat zó goed, dat in Ierland het christendom sneller verspreid werd dan elders.

Overal in het land rezen kleine kerkjes op. Ze waren eenvoudig gemaakt van hout en leem en ze trokken steeds meer mensen aan.

Velen lieten zich dopen door Patrick, die door Ierland trok als een nieuwe Paulus. Op het vasteland werd Ierland na enige tijd *het eiland van de heiligen* genoemd, omdat het geloof er zo sterk ingeplant was.

Toen Patrick op 17 maart 461 stierf, zond Ierland op zijn beurt al missionarissen uit naar talrijke andere Europese landen. Het Ierse volk is terecht trots op St.Patrick, aan wie het zoveel te danken heeft!



Bronnen : Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo – Doordenkertjes voor de veertigdagentijd, jaar C, uitg. Samuel – Signs, symbols & Saints – CD-rom, uitg.McGrimmons, Great Waking, Essex, – ts.Transmettre, uitg.Communication et Cité, Nogent-sur-Marne.
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be -



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Derde zondag van de vasten
jaar C

Beste kinderen,

Vandaag vertelt Jezus ons in het evangelie een gelijkenis (of parabel) over een vijgenboom. Het is echter een vijgenboom waaraan de eigenaar geen enkele vrucht vindt. Deze boom gebruikt het sap en het voedsel uit de grond dus alleen voor zichzelf. Hij staat daar in feite voor niets...

Jezus vergelijkt die vijgenboom met vele mensen die naar Hem komen luisteren. De ontmoeting met Jezus heeft hun hart niet veranderd. Jezus' woorden en Zijn voorbeeld brachten hen niet tot bekering. Het was tot deze mensen dat Jezus met Zijn parabel zei: "Al drie jaar trek Ik rond door dit land en jullie zijn nog steeds als bomen zonder vruchten."

En hoe zien de vruchten aan *mijn* boom eruit?

Een vraag die Jezus vandaag ook aan jou stelt. God heeft je niet op deze aarde gezet omwille van jezelf alleen, maar opdat je voor anderen vrucht zou dragen. Vruchten zoals hulpvaardigheid, eerlijkheid, geduld,...

De Vader in de hemel weet echter dat deze vruchten soms lang op zich laten wachten.

Hij heeft geduld met 'trage bloeiers'. En het is Jezus zelf die voor ons ten beste spreekt. Elke dag geeft Hij Zichzelf, Zijn woord en Zijn voorbeeld als voedsel voor ons leven.

Heer Jezus, help ons, want zonder Uw hulp en genade kunnen er aan onze levensboom geen goede vruchten groeien!

Tot zondag!



Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Op een dag waren er enkele mensen bij Jezus. Ze vertelden Hem wat er gebeurd was met de mensen uit Galilea, van wie Pilatus het bloed had vermengd met dat van de offerdieren.

Daarop zei Jezus:

”Denken jullie, dat van alle mensen uit Galilea alleen dezen zondaars waren, omdat dit hen is overkomen?

Helemaal niet, zeg Ik jullie.

Maar als jullie je niet bekeren, zullen jullie net zoals zij om het leven komen.

Of denken jullie, dat van alle mensen die in Jeruzalem wonen, alleen die achttien schuldig waren, die gedood werden, doordat de toren van Siloam op hen viel?

Helemaal niet, zeg Ik jullie.

Maar als jullie je niet bekeren, zullen jullie net zoals zij om het leven komen.”

Toen vertelde Hij de volgende gelijkenis:

”Iemand had in zijn wijngaard een vijgeboom staan.

Hij kwam kijken of er vruchten aan zaten, maar vond er geen.

Toen zei hij tegen de wijngaardenier:

”Al sinds drie jaar kom ik kijken of er aan deze vijgeboom vruchten zitten, maar ik vind er geen.

Hak hem maar om!

Hij put toch alleen maar de grond uit.”

Maar de man antwoordde hem:

”Heer, laat hem dit jaar nog staan.

Laat mij eerst de grond er omheen ompippen en bemesten.

Misschien draagt hij het volgende jaar vruchten; zo niet, dan kunt u hem omhakken.”

Zo spreekt de Heer.

Elke dag van de vasten een goede daad: bidden, vasten, goed zijn.

zo ○ ma ○ di ○ wo ○ do ○ vr ○ za ○

PUZZELLEN BIJ HET EVANGELIE

Streep in de onderstaande woorden *vrucht* weg en ontdek wat voor vruchten je kunt dragen.

Schrijf dan in de boom één vrucht waar je deze vastentijd aan gaat werken.



vrievruchtndelijvruchtkheid
vergeevvruchting
devruchtlevruchtn
eevruchtrijkhvruchteid
hulvruchtpvaardivruuchtgheid
vrevruchtugde
gvruchtedvruchtuld

Andere vruchten zijn: de nederigheid, de gehoorzaamheid, de soberheid,...

In ons gebedshoekje

Elke keer als ik ruzie maak of lelijke woorden zeg,
Vergeef me, Heer.

Wanneer ik weiger te gehoorzamen of te helpen,
Vergeef me, Heer.

Laat me groeien in liefde tot U en tot alle mensen.

Amen.