

## DEZE WEEK VIEREN WE...

DE HEILIGE FRANCISCUS VAN SALES – 24 januari

Dit rijke, adellijke jongetje was een echte driftkop. Maar dat zou hij niet blijven. Frans wil priester worden. Want veel mensen in zijn land zijn in de leer van Calvijn gaan geloven.

Wanneer Frans eenmaal priester is, trekt hij vier jaar door het land. Hij lijdt honger en kou en moet soms voor de wolven in de bomen vluchten. Hij is voortdurend onderweg om de mensen weer naar de katholieke Kerk te brengen. Hij weet veel mensen weer terug te winnen. Dan wordt hij bisschop van Genève, de stad waar Calvijn de meeste aanhangers heeft.



Op een dag valt men zijn huis aan. Als zijn dienaren erop los willen slaan, verbiedt bisschop Frans dat. En hij was vroeger zo'n driftkop.

De aanvallers zien dat en krijgen spijt. Ze worden vrienden van de bisschop.

Op 28 december 1622 sterft Franciscus. Hij is pas 55 jaar oud. Maar hij heeft veel mensen weer geholpen om op de goede manier in God en Jezus te geloven.

## GEBED

Heer Jezus,  
wij danken U voor Uw woorden.  
Gij spreekt tot ons  
als Uw woord wordt gelezen  
in het Heilig Evangelie.  
Laat ons steeds eerbiedig  
luisteren naar wat Gij ons zegt.  
Amen.



Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Puzzelkrakers, IBB, Brussel - Milles images d'évangile, J.F.Kieffer, uitg. Les Presses d'Île De France.  
Contact: 016/46.17.32 - [goede.herder@skynet.be](mailto:goede.herder@skynet.be) - DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



## De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.  
Derde zondag door het jaar  
jaar C

Beste kinderen,

Deze zondag ontmoeten we Jezus in de synagoge van Nazareth. De synagoge is de plaats waar de Joden samen komen om te luisteren naar de Heilige Schrift. De Bijbel zag er toen heel anders uit dan nu. De oude bijbelverhalen werden op lange bladen van dun leer geschreven en dan opgerold. Dit noemen we daarom een boek-rol. Jezus leest voor uit een boekrol van de profeet Jesaja. Die schrijft dat er eens Iemand zal komen, die sterker is dan de dood. Dan rolt Jezus de boekrol op en zegt: "Wat de profeet Jesaja heeft geschreven, is nu zo ver! Dan wordt het heel stil in de synagoge. Is het waar wat er nu gezegd wordt? En wie is toch die jongeman die voorleest? Is dat soms...Jezus?"

In elke eucharistieviering wordt bij ons ook voorgelezen uit de Bijbel. Dat is niet zomaar een geschiedenisboek. Neen: het is het woord van God.

Elke keer als we in de kerk horen voorlezen uit het evangelie, horen we Jezus zelf spreken.

Daarvoor zijn we God dankbaar. We zeggen dan ook: Wij danken God.

Tot volgende zondag!  
Dan gaan we weer naar Jezus luisteren.



Dick  
COURTNEY  
1988

Z3-C

Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.

Al veel mensen hebben geprobeerd, de gebeurtenissen te vertellen die onder ons hebben plaats gevonden. Ze gebruikten daarvoor de verhalen die aan ons werden doorverteld door de mensen die het vanaf het begin met eigen ogen hebben gezien en ervan hebben getuigd en die in dienst van het Woord zijn getreden. Daarom, edele Teofilus, besloot ook ik - na vanaf het begin alles precies te hebben onderzocht - voor u een ordelijk verslag te schrijven. De bedoeling daarvan is, dat u zult zien, hoe betrouwbaar de leer is, waarin u onderwezen bent.

Op een dag keerde Jezus in de kracht van de Geest uit de woestijn terug naar Galilea. Men sprak over Hem in de hele streek. Hij trad op als leraar in hun synagogen en iedereen prees Hem. Zo kwam Hij ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid. Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge. Hij stond op om voor te lezen en kreeg de boekrol van de profeet Jesaja aangereikt. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond:  
 "De Geest van de Heer is over Mij gekomen, omdat Hij Mij gezalfd heeft. Hij heeft Mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden te vertellen dat zij zullen zien: om mensen die onderdrukt worden te laten gaan in vrijheid, en om een heilig jaar af te kondigen dat vol is van de genade van de Heer."  
 Daarna rolde Hij het boek dicht en gaf het terug aan de dienaar. Toen ging Hij zitten. Iedereen in de synagoge keek gespannen naar Hem. Toen begon Hij tot hen te spreken: "Het Woord uit de Schrift dat jullie zojuist hebben gehoord, is nu in vervulling gegaan."  
 Zo spreekt de Heer.

# PUZZELEN BIJ HET EVANGELIE

Begin bij de pijl en volg dan de lijnen. Wat lees je dan?



Hier zie je de boekrol waaruit Jezus voorlas in de synagoge. Kun je enkele regels op die boekrol schrijven? Zoek ze op in het evangelie!

