

De koning die arm wilde zijn.

Er waren eens drie kameeltjes, die een verre reis moesten maken. Hoog aan de hemel ging een gouden ster voor ze uit. Die wees hen de weg die ze lopen moesten. Op de drie kameeltjes zaten drie wijze koningen. Ze hadden in hun dikke boeken gezien wat die stralende ster te betekenen had. De Verlosser van de wereld was geboren en ze waren dadelijk op reis gegaan om Hem te zoeken. Eindelijk kwamen ze op de velden bij het stadje Bethlehem. En omdat de gouden ster bleef stilstaan boven een kleine, arme stal, hielden ook de drie kameeltjes even stil. De drie koningen stapten af en zeiden: "Laten we eens in dat stalletje gaan kijken."

Daar vonden ze Jozef en Maria. En tussen hen in was het Kindje, dat de wereld verlossen zou.

Ondertussen stonden de drie kameeltjes buiten te wachten. En ze zeiden: "Is dit nu een huis voor iemand, die groter en machtiger is dan alle anderen? Waarom wonen onze koningen in zo'n machtig kasteel? En waarom woont de Verlosser in een arme stal?" Ze begrepen er niet veel van.

De kameeltjes wachtten tot het nacht geworden was en de drie koningen sliepen in hun tenten. Toen slopen ze naar het stalletje terug, waar Maria sliep met het Kindje in haar armen. "Wat krijgen we nog laat bezoek," fluisterde Jozef, die nog wakker was.

Maar de kameeltjes vertelden zacht dat ze gekomen waren om hem en moeder Maria en het Kindje mee te nemen naar het kasteel in het oosten.

Toen schudde Jozef het hoofd. "Dat zal niet gaan", fluisterde hij terug. "Wij moeten niet wonen in een groot kasteel. Dit Kindje is immers op de wereld gekomen voor iedereen. Hier, in deze arme stal kan iedereen Het vinden. Wees niet bedroefd, lieve kameeltjes. Maar kom één voor één naar binnen."

Ze slopen om beurten naar het kribbetje toe. Ze zagen het Kindje dat arm wilde zijn. Het Kindje dat in een stalletje wilde wonen, omdat daar plaats was voor iedereen. Zelfs voor drie kleine kameeltjes.



Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer (jaar C), uitg. Van Spijk, Venlo - Puzzelkrakers, IBB, Brussel - Milles images d'évangile, J.F.Kieffer, uitg. Les Presses d'Île De France - Dicht bij het kribbetje, L.Smulders, uitg. D.De Brouwer. Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be - DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Openbaring van de Heer (Driekoningen)
jaar C

Beste kinderen,

Vandaag vertelt de evangelist Mattheus hoe drie koningen bij Jezus in de stal komen. Voor de koning moesten vroeger alle mensen knielen. Als je dat niet deed, kwam je in de gevangenis terecht. En kijk eens wat deze koningen doen? Die knielen voor het Kindje...

Is Jezus dan ook een koning? Hij is veel meer dan een koning. Hij is de Zoon van God! Daarom knielen de drie koningen. Wie knielt, maakt zich klein. Zo laten de koningen zien wie klein is en wie groot is. Maar we horen vandaag ook van een koning die niet klein wil zijn. Hij heet Herodes. Hij wil zelf de grootste, de eerste zijn. De drie koningen moeten hem maar vertellen waar Jezus is, dan kan hij Jezus doden. Natuurlijk doen de drie koningen dit niet.

En wij? Willen wij ook altijd de eerste zijn? De grootste of de beste? Of mag een ander kind ook eens nummer één zijn? Lijken we op Herodes? Of lijken we op de drie koningen en is Jezus de Koning in ons leven?

En hoe ziet Koning Jezus er uit? Groot en machtig? De grootste Koning wordt als een klein Kindje geboren in een stal... Zó wil Jezus onze Koning zijn.

Tot zondag!



DREK COENEN-1988

K.S.-Driekoningen

