

KOM...EN VOLG MIJ!

In het evangelie van vandaag komt een rijke jongeling aan Jezus vragen: “Heer, ik heb Uw geboden van kindsbeen af onderhouden, wat goed moet ik nu doen?” Jezus antwoordt hem: “Wilt ge volmaakt zijn, ga alles verkopen wat ge hebt en geef het aan de armen...en kom en volg Mij.” Jezus zegt niet: “Je *moét* dat doen”, maar wel: “Indien ge *wilt*, indien ge het *verlangt*”.

Is dit dan een gebod van Jezus? Neen, het is een *raad* die Jezus geeft in Zijn evangelie. Die goede werken die Jezus in Zijn evangelie aanraadt, noemen we *evangelische raden*. Jezus heeft ze enkel aangeraden als middelen om gemakkelijker de geboden te onderhouden en in de hemel te komen. We kunnen die evangelische raden best vergelijken met een lift. Degenen die langs de trap van de tien geboden naar de hemel gaan, klimmen trap voor trap naar boven. Die hierbij ook de evangelische raden volgen, stappen in de lift. Dat gaat vlugger en gemakkelijker. Op voorwaarde dat ze hun best doen om te strijden natuurlijk!

Wie neemt er nu plaats in die lift? Eerst en vooral de kloosterlingen, die de geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid afleggen. Maar ook wij kunnen proberen deze evangelische raden in zekere mate na te leven.

Ook wij kunnen “arm” leven, niet gehecht zijn aan ons bezit en dit zoveel mogelijk delen met de anderen.

Ook wij kunnen ons oefenen in gehoorzaamheid door stipt te doen wat onze ouders en leerkrachten ons vragen. Dan leren we één zeggen tegen ons eigen willetje en zinnetje. En...stap je ook mee in de lift?



Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey- Speurtocht naar Jezus, uitg. Du Signe- 101 Heiligen voor kinderen, uitg. Don Bosco centrale VZW - Zo spreekt de Heer, uitg. Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor- Handboek bij de zondagsevangelien, uitg. Samuel- Samen groeien in geloof, uitg. Colomba.

Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be -DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Achtentwintigste zondag door het jaar
jaar B

Beste kinderen,

Vandaag komt in het evangelie een erg rijke man naar Jezus toe met de vraag: “Ik wil na dit leven graag bij God in de hemel wonen. Wat moet ik daarvoor doen?”

Jezus antwoordt hem: “Leef volgens de regels die God de Vader aan Mozes heeft gegeven op de berg.” Dat zijn de tien geboden. Maar de man in het evangelie zegt tegen Jezus: “Ik leef volgens de regels. Dus is alles in orde. Nu weet ik hoe ik in de hemel kom!”

“Vriend,” zegt Jezus. “Ik weet dat je heel rijk bent. Probeer van je rijkdom ook eens aan anderen uit te delen.”

En dan...dan gaat de man weg. Hij kan niets missen. Alles wat hij heeft, houdt hij voor zichzelf. Jezus kijkt hem na en zegt: “Het is voor een kameel gemakkelijker door het kleine oogje van een naald te gaan, dan voor iemand die niet kan uitdelen in de hemel te komen.”

En wij? Houden wij ook alles voor onszelf? Of delen we ook wel eens uit? Bijvoorbeeld een snoepje, vriendschap, iemand met je speelgoed laten spelen, een glimlach voor iemand die droef is... Maak maar eens een lijstje van wat je allemaal kunt uitdelen. En je zult zien...als je echt kan delen, krijg je er nog plezier in ook. Alsof je elke dag jarig bent. Succes!

Tot zondag!



EVANGELIE-LEZING

Mc. 10, 17-27 (korte versie)

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Toen Jezus weer op weg ging, kwam er iemand aanlopen. Hij wierp zich voor Hem op de knieën en vroeg:

Mens: "Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te krijgen?"

Verteller: Jezus antwoordde:

Jezus: "Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Je kent de geboden: Gij zult niet doden, gij zult geen echtbreuk plegen, gij zult niet stelen, gij zult niet vals getuigen, gij zult niemand te kort doen, eer uw vader en uw moeder."

Verteller: Hij zei Hem:

Mens: "Dit heb ik allemaal al sinds mijn jeugd gedaan."

Verteller: Toen keek Jezus hem vol liefde aan en zei:

Jezus: "Eén ding ontbreekt er nog aan je. Ga alles verkopen wat je bezit en geef het aan de armen. Daardoor zul je een schat bezitten in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen."

Verteller: Door deze woorden was hij erg teleurgesteld. Hij ging onthutst weg, want hij bezat heel veel eigendom. Toen keek Jezus de kring van zijn leerlingen rond. Hij zei:

Jezus: "Wat is het moeilijk voor mensen die geld hebben, om in het Koninkrijk van God binnen te gaan!"

Verteller: De leerlingen waren verbaasd over de woorden van Jezus. Daarom zei Hij nog een keer:

Jezus: "Kinderen, wat is het moeilijk om in het Koninkrijk van God binnen te gaan. Voor een kameel is het gemakkelijker, om door het oog van een naald te gaan, dan voor iemand die rijk is, om in het Koninkrijk van God te komen."

Verteller: Toen waren ze nog meer ongerust. Ze zeiden tegen elkaar:

Leerlingen: "Wie kan dan nog gered worden?"

Verteller: Jezus keek hen aan en zei:

Jezus: "Daar hebben de mensen geen macht over, maar God wel. Want voor God is alles mogelijk."

Verteller: Zo spreekt de Heer.

Kleef dit blad op een stukje dun karton. Knip deze portemonnee uit.

Kleur alles mooi. Vouw hem dubbel en doe wat lijm aan de zijkanten.



Het geld dat je erin spaart, kan je geven aan de missies.

Veel succes!