

Deze week vieren we...

DE HEILIGE AARTSENGELEN MICHAEL, GABRIEL
EN RAFAEL - 29 september

Michaël is de aanvoerder van het leger van engelen. Zij moeten strijden tegen de duivel en de mensen beschermen tegen het kwaad. Daarom mogen we elke dag de aartsengel Michaël vragen: "H.Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees voor ons een machtige beschermer tegen de aanvallen van de duivel."



Gabriël is de boodschapper van het blijde nieuws. Hij verkondigt aan Daniël de geboorte van Jezus. Hij vertelt aan Zacharias dat hij de vader van Johannes wordt. En vooral mag hij aan Maria aankondigen dat zij de Moeder van God zal worden. De aartsengel Gabriël mag aan St.Jozef vertellen over het Kind van Maria. Hij geeft aan Jozef de opdracht om goed voor Maria en het Kind te zorgen. Gabriël vertelt ook aan Jozef dat hij weer met zijn familie uit Egypte weg kan gaan.

Rafaël is de engel die mee gaat op reis. Hij beschermt de mensen onderweg tegen alle gevaren en geeft hen steun en goede raad. Zo kennen we het verhaal van Tobias, die door Rafaël wordt beschermd tegen grote gevaren. Als wij op reis gaan, mogen we ook de engel Rafaël vragen om ons onderweg te beschermen. Dat mogen we hem vooral vragen op onze laatste en grootste reis: wanneer we naar God gaan.



Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey- Speurtocht naar Jezus, uitg. Du Signe- 101 Heiligen voor kinderen, uitg. Don Bosco centrale VZW - Zo spreekt de Heer, uitg. Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor- Handboek bij de zondagevangeliën, uitg. Samuel- Samen groeien in geloof, uitg. Colomba.

Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be -DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Vijfentwintigste zondag door het jaar
jaar B

Beste kinderen,

Vandaag horen we in het evangelie hoe de vrienden van Jezus een beetje ruzie maken. Als Jezus vraagt wat er is, antwoorden ze: "We vragen ons af wie van ons de belangrijkste is. Wie vindt U van ons de voornaamste?"

Er komt een klein kind aangelopen en Jezus neemt het op de schoot. Snap jij waarom Jezus dit doet?

We vinden het allemaal wel eens fijn om de eerste, de beste of de slimste te zijn. We kijken graag naar de grote dingen in ons leven. Maar is een zieke minder dan een gezonde mens? Is een rijke meneer meer dan iemand zonder geld? Is de geleerde meer dan iemand die nooit naar school is geweest? Is het grote meer dan het kleine?

In de ogen van Jezus zijn de kleine dingen in het leven van groot belang. Daarom neemt Hij het kind op schoot. Dat kleine kind is Hem even lief als een machtige keizer.

We spelen allemaal graag met het leukste kind van de klas, maar wie speelt eens met dat verlegen meisje? We staan graag vooraan, maar durf eens een stapje terug te zetten. Laat een ander ook eens eerst zijn. Daar groei je van. Dan word je niet kleiner, maar...

Tot zondag!



EVANGELIE-LEZING

Mc. 9, 30-37

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Op een dag ging Jezus met zijn leerlingen weg van de berg.
Ze trokken Galilea door.

Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam,
want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven.

Hij zei tegen hun:

Jezus: "De mensenzoon wordt overgeleverd
in de handen van de mensen.

Zij zullen Hem doden.

Maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan."

Verteller: Ze begrepen die woorden wel niet.

Toch durfden ze Hem er niets over te vragen.

Zij kwamen in Kafarnaüm.

Toen ze eenmaal thuis waren, ondervroeg Hij hun;

Jezus: "Waar hebben jullie onderweg ruzie over gemaakt?"

Verteller: Maar ze zwegen,

want ze hadden onderweg gebekvecht over de vraag,
wie de belangrijkste was.

Toen ging Hij zitten.

Hij riep de twaalf bij zich en zei tegen hen:

Jezus: "Als iemand de eerste wil zijn,
moet hij alle anderen de voorrang geven.
Hij moet de dienaar zijn van allemaal."

Verteller: Hij nam een kind en zette het midden tussen hen in.

Hij sloeg zijn armen om het kind en zei tegen hen:

Jezus: "Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam
die neemt Mij op.

En wie Mij opneemt, die neemt niet Mij op,
maar Hem die Mij gezonden heeft."

Verteller: Dit is het Woord van de Heer.

GEBED

Heer Jezus,
Gij houdt van kinderen.
Gij wilt ons gelukkig maken.
Wij bidden U:
neem ons op
en laat ons altijd
eerlijk en eenvoudig blijven.
Wij willen ook altijd van U houden.
Amen.



KLEURPRENT BIJ HET EVANGELIE



Bij Jezus is de kleinste de grootste