

Binnenkort vieren we...

DE HEILIGE MATTHEÛS, EVANGELIST - 21 september

Mattheüs was één van de twaalf apostelen van Jezus. Echt beroemd werd hij echter door zijn evangelie, dat hij na Jezus' dood geschreven heeft. We kennen hem dus beter als evangelist dan als apostel. Zijn symbool als evangelist is een engel of een mens.

Dat de tollenaar Levi, zoals Mattheüs oorspronkelijk heette, door Jezus opgenomen zou worden, was voor hem werkelijk een zeer gelukkig toeval. Hij was namelijk bij zijn joodse medemensen weinig geliefd, ja eerder gehaat, omdat hij als tollenaar voortdurend geld voor de Romeinse bezetter van de mensen moest afpersen. Levi was dus erg verwonderd toen Jezus hem zei: "Volg Mij!" en hem tot Zijn kring toeliet. Daarna begreep hij echter wel snel welke grote kans hij hier kreeg. Hij liet alles achter en sloot zich vol vertrouwen bij de Heer aan. Hij zou nooit meer vergeten dat Jezus zich niets aantrok van de roddels die de mensen over hem vertelden. Nooit meer wilde Levi nog iets te maken hebben met geld en daarom noemde Jezus hem voortaan "Mattheüs", wat betekent: "de trouwe" en ook: "geschenk van God".

Na de verrijzenis van Jezus trokken de twaalf apostelen de wereld rond om het woord van Gods Zoon verder te verkondigen; door een wonder konden ze vele talen spreken.

Zo trok Mattheüs naar het oosten, naar Mesopotamië (Irak) en verkondigde daar de Blijde Boodschap die hij van Jezus had geleerd.

Na een lange en succesvolle arbeid werd hij daar volgens een legende vele jaren later door vijandige mensen gedood.



Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey- Speurtocht naar Jezus, uitg. Du Signe- 101 Heiligen voor kinderen, uitg. Don Bosco centrale VZW - Zo spreekt de Heer, uitg. Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor- Handboek bij de zondagsevangelien, uitg. Samuel- Samen groeien in geloof, uitg. Colomba - Kind, ik blijf altijd bij je, Stichting Athanasius 2000, Eindhoven.

Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be -DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Vierentwintigste zondag door het jaar
jaar B

Beste kinderen,

Vandaag stelt Jezus in het evangelie aan Zijn vrienden de vraag: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?" De apostelen denken na. Eén zegt: "Sommigen noemen U Johannes de Doper". Een ander zegt: "Ze noemen U Elia, de profeet". Er worden nog meer namen genoemd van mensen. Jezus kijkt Zijn vrienden aan. "En jullie dan? Wie zeggen jullie dat Ik ben?" Waarop Petrus antwoordt: "U bent Christus!"

Heb je goed opgelet welke antwoorden de apostelen geven, als Jezus hen vraagt wat de mensen zeggen? Je hoort namen van beroemde mensen uit het Joodse volk. Namen van mensen die heel veel goed gedaan hebben. Is Jezus ook iemand die veel goed doet voor het volk? Ja en nee. Natuurlijk doet Hij veel goeds voor de mensen. Maar Hij is méér dan al die beroemde mensen – en Petrus weet dat: "U bent Christus!" Jezus helpt niet alleen het Joodse volk.

Hij helpt alle mensen van de wereld door voor hen te sterven.

Zo maakt Hij een weg van God naar de mens. Zo groot is Jezus. Daarom is Hij de Christus.

Tot zondag!



D. Gensert

Z24-B

Wie is Jezus voor jou?

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Op een dag trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus.

Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag:

Jezus: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?"

Verteller: Zij antwoordden Hem:

Leerlingen: "Sommigen zeggen, dat U Johannes de Doper bent, anderen zeggen: Elia.

Weer anderen zeggen dat U één van de profeten bent."

Verteller: Daarop stelde Hij hun de vraag:

Jezus: "Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?"

Verteller: Petrus antwoordde:

Petrus: "U bent Christus".

Verteller: Hij verbood hun met nadruk, met iemand hierover te praten.

Toen begon Hij hun te leren, dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden. Hij moest door de oudsten, de hogepriesters en schriftgeleerden verworpen worden. Maar drie dagen, nadat Hij gedood was, zou Hij verrijzen.

Hij zei dat heel openlijk.

Toen nam Petrus Jezus apart en begon Hem daar ernstig over toe te spreken. Maar Jezus keerde zich om en keek zijn leerlingen aan en heel streng zei Hij tegen Petrus:

Jezus: "Ga weg, satan, terug! Want jij laat je leiden door menselijke gedachten, en niet door wat God wil."

Verteller: Toen liet hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich komen.

Hij zei tegen hen:

Jezus: "Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen.

Maar wie zijn leven verliest om Mij en het Evangelie, die zal het redden."

Verteller: Dit is het Woord van de Heer.

Dit mogen jullie schrijven of tekenen in de bloemblaadjes, bv. Jezus is: het Licht, de Goede Herder, de Redder van de wereld, de Kindervriend, het Levende Brood, mijn beste vriend,... Daarna mag je jouw "Jezusbloem" mooi inkleuren.

