

GEBED VOOR MISDIENAARS NA HET COMMUNICEREN



Nadat je de H. Communie ontvangen hebt, of na de viering van de eucharistie, kun je het volgende dankgebed bidden:

GEBED Heer Jezus Christus,
Ik dank U omdat ik heb mogen dienen
in deze eucharistieviering
en omdat ik steeds zo dicht bij Uw altaar mag zijn.
Gij houdt zoveel van mij.
Steeds weer mag ik mij stellen in Uw dienst.
Maar vooral dank ik U
omdat ik U heb mogen ontvangen
in de Heilige Communie.
Gij zijt nu in mijn hart.
Ik dank U voor al deze goede gaven
en ik vraag U vol vertrouwen:
Geef dat ik U en de mensen steeds mag dienen
met een blij en nederig hart.
Zo kunnen anderen aan mij zien
dat Gij van mij houdt
en dat ik houd van U.
Dank U, goede Heer. Dank.

Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990- CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey- Speurtocht naar Jezus, uitg. Du Signe- Gids voor misdienaars, uitg. Tabor - Zo spreekt de Heer, uitg. Van Spijk, Venlo- Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor- Handboek bij de zondagevangeliën, uitg. Samuel- CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel- Puzzelkrakers, uitg. IBB, brussel- Vallende Sterren, D.Coensen, uitg. Van Spijk, Venlo.
Contact: 016/46.17.32 -goede.herder@skynet.be -DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

*Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Veertiende zondag door het jaar
jaar B*

Beste kinderen,

Vandaag vertelt Jezus de mensen in de synagoge over God. Hij legt uit wat er geschreven staat in de Bijbel. In de Bijbel lees je veel over God. Maar ook wat God gezegd en gedaan heeft. Daarom noemen we de Bijbel ook *Gods Woord*. Jezus reist door het Joodse land. Overal vertelt Hij over God.

Soms worden de mensen er kwaad door. Soms ook heel blij. In de preek legt de priester, net als Jezus, Gods Woord uit. We snappen vaak niet alles wat er in de Bijbel staat. Dat kan ook niet. Mensen kunnen ook niet alles begrijpen. Ook al hebben ze computers en ingewikkelde machines.

Gods Woord lijkt een beetje op een gebakken vis. Wat je opeet van de vis, is wat je wel snapt van Gods Woord. Maar wat je niet snapt in de Bijbel, lijkt op de gaatjes van de vis. Die kun je niet opeten.

Soms begrijp je heel goed wat Jezus vertelt. Soms begrijp je er niets van. Lees maar veel in de Bijbel. En denk maar na over wat God zegt en doet. Ook als je later groot bent. Dan merk je: Gods Woord wordt steeds meer vis en steeds minder graat. Tot zondag!



EVANGELIE-LEZING

Mc. 6, 1-6

Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Op een dag vertrok Jezus van daar naar de stad waar zijn familie woonde.

Zijn leerlingen gingen met Hem mee.

Toen het sabbat was,

begon Hij onderricht te geven in de synagoge.

Veel mensen luisterden naar Hem. Ze vroegen verbaasd:

Mensen: "Waar haalt Hij het allemaal vandaan?

Wat is dat voor wijsheid die Hem gegeven is?

En wat zijn dat voor wonderen die zijn handen doen?

Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria

en de broer van Jakobus en Jozef en Judas en Simon?

En wonen zijn zussen niet hier bij ons?"

Verteller: En zij ergerden zich aan Hem.

Maar Jezus zei tegen hen:

Jezus: "Een profeet wordt overal geëerd

behalve in zijn eigen stad,

bij zijn familie en in zijn eigen groep."

Verteller: Hij kon geen enkel wonder doen, behalve dat Hij een klein aantal zieken genas die Hij de handen oplegde.

Hij was verwonderd over hun ongeloof.

Jezus ging rond door de dorpen in de omgeving, waar Hij onderricht gaf.

Zo spreekt de Heer.

GEBED

Heer Jezus,
Gij spreekt tot ons wanneer in de kerk gelezen wordt uit de Heilige Schrift. Wij willen luisteren naar Uw woord want Gij zijt niet alleen een mens maar ook de Zoon van God. Wij danken U dat Gij ons onderricht en ons Uw wijsheid toevertrouwt.

Amen.



Jezus gaat prediken in Nazareth. Wijs jij Hem de weg?



Omcircel de namen die je in het evangelie van deze zondag vindt:

JACOBUS	ADAM	JOZEF
JOHANNES	JEZUS	
JUDAS	MARCUS	ANDREAS
SIMON	ISAAK	
MARIA	FILIPPUS	