

Het begon als een mosterdzaadje...

Maria:

Ik droom van het Huis op de Rots waarin **alle mensen** van de wereld mogen wonen.
Ik ben hun **moeder**.

Simon-Petrus:

Laat mij de **vloer** van het Huis zijn.

Jacobus:

Ik ben de **stenen**. Daarmee worden de **muren** gebouwd.

Andreas:

Ik word het **dak**. Dat dak is zo breed als de hemel.

Filippus:

Ik ben de **ramen**, waardoor het licht van God in het Huis komt.

Thomas:

En ik wil de **deur** zijn, die opengaat als mensen aankloppen.

Bartolomeüs:

Ik word de **toren**, zodat je het Huis van ver al ziet.

Jacobus, zoon van Alfeüs:

Ik ben de **klokken**. Ik zing hoeveel ik van God hou en nodig de mensen uit naar Zijn Huis te komen.

Mattias:

Ik zal het **orgel** zijn. Ik zal meezingen met alle mensen die God danken en prijzen.

Judas, de broer van Jacobus:

Ik wil de **kerkbanken** zijn. Voor alle mensen is er een plaats.

Simon de IJveraar:

Ik ben de **preekstoel**. Ik vertel iedereen dat Jezus leeft.

Matteüs:

Ik ben het **boek** en maak met Marcus, Lucas en Johannes de Blijde Boodschap bekend.

Johannes:

Ik wil het **altaar** zijn waarop het wonder van de verrijzenis wordt gevierd.

Jezus, U bent dé **Hoeksteen**. Op U bouwen wij de Kerk. Maak ons sterk en dapper om Uw Huis te bouwen met wijsheid, verstand, inzicht, sterkte, kennis, ontzag en liefde. Amen.

Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey-Speurtocht naar Jezus, uitg. Du Signe - Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de Heer, uitg. Van Spijk, Venlo - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor - Handboek bij de zondagevangeliën, uitg. Samuel - CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel - Vallende Sterren, Dick Coensen, uitg. Van Spijk bv, Venlo.
Contact: 016/46.17.32 - goede.herder@skynet.be - DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Elfde zondag door het jaar
jaar B

Beste kinderen,

Misschien zijn er in jouw klas of school heel wat kinderen die je bijna nooit in de kerk ziet. Ook al wonen we in een christelijk land, toch lijkt het soms erop dat we maar met weinig katholieken zijn. Je kunt je dan wel eens alleen voelen als gelovige. Wat zal de toekomst geven? Worden we een heel klein groepje?

Jezus geeft ons vandaag het antwoord in het evangelie. Het Rijk van God loopt niet ten einde, maar wordt heel, heel groot.

Kijk maar eens naar het zaadje van de mosterdplant. Het is het allerkleinste zaadje, maar toch groeit het uit tot een reusachtige boom met takken waar de vogels in kunnen nestelen.

Zo zal het ook gaan met de Kerk. Bij Jezus' dood bestond die Kerk slechts uit elf apostelen en enkele vrouwen.

En nu is de Kerk als een enorme boom, die zijn takken over de hele wereld uitspreidt. Al doen de vijanden van de Kerk alles om die boom met wortel en tak uit te roeien, de boom groeit altijd voort. Zoals een plantje dat zich door het asfalt van de weg weet te boren.

Jezus, de Zoon van God, leeft voort in haar en dat is de reden waarom ze niet kan vergaan.

Geloof in die verborgen groeikracht van het Rijk Gods. God heeft met ons een grote toekomst, ook al merken we dat nu nog niet!

Tot zondag!



EVANGELIE-LEZING

Mc. 4, 26-34

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Op een dag zei Jezus tot de menigte:
"Het gaat met het Rijk van God
als met een man die op zijn akker zaait.
Hij slaapt 's nachts en overdag is hij op.
Ondertussen kiemt het zaad en schiet op,
maar de man weet niet hoe dat gebeurt.
Uit zichzelf brengt de aarde vruchten voort:
eerst de groene halm, dan de aar, dan het gerijpte graan in de aar.
Zodra het graan rijp is, slaat hij er de sikkel in,
want het is tijd voor de oogst."

Verder zei Jezus:
"Waarmee kunnen we het Rijk van God vergelijken
en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen?
Het Rijk van God lijkt op een mosterdzaadje.
Wanneer dat in de grond gezaaid wordt,
is het wel het allerkleinste zaadje op aarde.
Als het eenmaal gezaaid is, schiet het op.
Het wordt groter dan alle tuingewassen,
en het krijgt grote takken,
zodat de vogels in zijn schaduw een nestje kunnen bouwen."
In veel gelijkenissen van dit soort
verkondigde Hij hun zijn leer,
op een manier die zij konden begrijpen.
Hij sprak niet anders dan in gelijkenissen tegen hen.
Maar als hij eenmaal met zijn leerlingen alleen was,
legde Hij alles uit.

Dit is het woord van de Heer.

Gebed

Jezus,
Wij houden van Uw Heilige Kerk.
We bidden dat ze steeds mag blijven
groeien en bloeien,
en haar takken mag uitstrekken
over de hele wereld.
Zo kunnen alle volkeren in haar
schaduw rusten.
Amen.



Waarmee kunnen we het Rijk Gods vergelijken?

Geef deze boom zijn kleuren terug door de codes te gebruiken.



Het Rijk Gods is als een mosterdzaadje. Als men het in de grond zaait, is het wel het allerkleinste zaadje. Maar het schiet op, groeit en wordt groter dan alle planten in de tuin. Het krijgt grote takken zodat de vogels er hun nest in kunnen maken.

- | | | |
|----------|-----------------|-----------------|
| 1 = wit | 4 = violet | 7 = lichtgroen |
| 2 = geel | 5 = bruin | 8 = donkerblauw |
| 3 = rood | 6 = donkergroen | 9 = lichtblauw |