

EVANGELIE-LEZING

Mc. 1, 12-15

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Op een dag dreef de Geest Jezus naar de woestijn. Veertig dagen bleef Hij in de woestijn, terwijl de satan hem op de proef stelde. Hij woonde tussen de wilde dieren en de engelen dienden Hem.

Toen Johannes gevangen was genomen ging Jezus naar Galilea en leerde de mensen de Blijde Boodschap van God.

Hij zei:

”De tijd van God is gekomen en Zijn Rijk is dichtbij. Bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap”.

Zo spreekt de Heer.

GEBED

Heer Jezus,
Het is vasten en Gij vraagt mij
in deze veertig dagen
helemaal nieuw te worden.
Help me, Jezus,
om NEEN te zeggen
tegen alles wat fout is.
Nog meer dan anders wil ik
helemaal van U zijn.
Maak me sterk, Jezus,
om te doen wat Gij
van mij verlangt.
Amen.



Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey-
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor - Handboek bij de zondagsevangeliën, uitg. Samuel -
CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel - Altijd zomer, D.Coensen, uitg. Van Spijk, Venlo
Contact: 016/46.17.32 - DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



De Goede Herder

*Evangelieblaadjes voor de jeugd.
Eerste zondag van de vasten
jaar B*

Beste kinderen,

Ieder van ons weet hoeveel moed er soms nodig is om NEEN te blijven zeggen tegen dingen die verkeerd zijn. Zeker als je vrienden je dan vertellen dat je een “watje” bent. Hoe dikwijls doen we niet mee met slechte zaken om “erbij” te horen?

Ook Jezus staat in het evangelie van vandaag voor de keuze: gehoorzamen aan Zijn Vader of aan de satan (de duivel, het kwaad). Maar de kracht die Jezus van de Heilige Geest krijgt, is sterker dan de streken van de satan. Jezus komt als overwinnaar uit de strijd!

Laten we in deze vastentijd naar Jezus opkijken. Telkens je bekoord wordt om verkeerde dingen te doen, roep dan Jezus' hulp in. Je kan gewoon zachtjes in jezelf de Naam van Jezus uitspreken of zeggen “Jezus, help mij”.

Bid tijdens deze veertigdagentijd daarom ook dikwijls het Onze Vader:

“Leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade”.

Met Jezus' hulp zul je “neen” kunnen zeggen aan alles wat je van God verwijderd. Zo wordt deze vastentijd een tijd van echte bekering!

Tot zondag!



Knutsel je mee een vasten-spaardoosje?



Knip uit op de volle lijn. Plooiën op de onderbroken lijn.

Daarna kan je het doosje mooi kleuren.

Gleufje uitprikken met priknaald of uitsnijden met breekmesje – laat dit door mama of papa doen.

