

## De heilige Don Bosco

Dat is nu toch geen priester. Dat lijkt wel een kermisklant. Moet je dat zien. Hij danst op een koord, hij goochelt. De mensen van Turijn schudden het hoofd. Zou die priester in een circus geboren zijn?

Giovanni is bij heel arme mensen geboren. Zijn vader sterft vroeg en moeder heeft geen geld om hem te laten leren. Toch wil Giovanni graag priester worden. Dus gaat hij het geld zelf verdienen. Hij werkt bij boeren, doet allerlei klusjes en van het geld koopt hij boeken. Zo houdt hij vol, tot de grote dag komt: hij wordt priester. Hij weet hoeveel moeite hij daarvoor heeft moeten doen. Hij begrijpt de boefjes in Turijn heel goed. Die zijn ook arm. En ze hebben geen zin om zich moe te maken. Er trekt zich toch niemand iets van hen aan. Niemand? Don Bosco doet het wel. En daarom schudden de mensen het hoofd over hem. Is dat een priester? Hij is de hele dag bij die boefjes. Maar Don Bosco weet dat God ook van deze boefjes houdt. En dat laat hij hen zien. Daarom speelt hij met hen en laat zijn goocheltrucjes zien. Zo gaan de jongens ook van hem houden.



En langzaam gaat hij hen ook over God vertellen. De jongens zijn niet meer bij hem weg te slaan. Dus willen ze ook wel naar zijn verhalen over Jezus luisteren.

Don Bosco gaat nu huizen bouwen voor 'zijn jongens'. Daar kunnen ze een beroep leren, zodat ze voor zichzelf leren zorgen. Don Bosco krijgt daarbij helpers. Dat zijn de Salesianen geworden. Deze paters zorgen nog steeds voor de jeugd.

### Bronnen:

Doe Mee, uitg. Tabor.1990 - CD-rom Signs & symbols, uitg. Benedictinessen van de abdij van Turvey-  
Werkbladen voor kinderwerkers, Internationale Bijbelbond-Beeldrijk Evangelie, J.F.Kieffer - Zo spreekt de  
Heer, uitg. Van Spijk, Venlo - Jezus, J. Vanier, uitg. Tabor - Handboek bij de zondagsevangelieën, uitg. Samuel -  
CD-rom Bijbelse Verwerkingen, uitg. IBB, Brussel  
Contact: 016/46.17.32 - DE GOEDE HERDER WORDT KOSTELOOS VERSPREID.



## De Goede Herder

Evangelieblaadjes voor de jeugd.  
Vijfde zondag door het jaar  
jaar B

Beste kinderen,

Vandaag geneest Jezus in het evangelie de schoonmoeder van Petrus. Het nieuws van haar genezing zal wel als een lopend vuurtje zijn rond gegaan! Diezelfde avond nog worden alle zieken uit de stad bij Hem gebracht. Jezus geeft hen nieuwe kracht en sterkte, en ook vaak genezing van het lichaam.

Alle mensen kunnen ziek of zwak worden. Jezus vraagt aan de priesters om de zieken in Zijn naam kracht en moed te geven. Hoe doet de priester dat? Hij neemt een beetje olie op een watje en maakt daarmee een kruisje op het voorhoofd en de handen van de zieke. Zo wordt de zieke of stervende mens gezalfd. Dat sacrament noemt men de Ziekenzalving. Wie de Ziekenzalving ontvangt, ontvangt van de priester de kracht van Jezus zelf. En wat gebeurt er wanneer die zieke toch sterft? Dan maakt hij een soort reis naar God toe. Maar hij hoeft niet bang te zijn.



Wie de Ziekenzalving ontvangt, weet immers dat Jezus meereist! Hij is dan heel dicht bij de zieke en brengt hem veilig bij God thuis. Bid je deze week ook mee voor de zieken? Vraag je aan Jezus dat Hij hen sterk en moedig maakt?

Tot zondag!

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Op een dag kwam Jezus uit de synagoge.  
Toen ging Hij met Jakobus en Johannes  
naar het huis van Simon en Andreas.  
De schoonmoeder van Simon lag met koorts in bed.  
Zij vertelden Hem dadelijk over haar.  
Hij ging naar haar toe, pakte haar bij de hand en liet haar opstaan.  
De koorts verdween en zij bediende hen.  
's Avonds, toen de zon was ondergegaan,  
bracht men alle mensen bij Hem die ziek waren of bezeten.  
Heel de stad stroomde voor de deur samen.  
Veel mensen die aan allerlei ziekten leden genas Hij  
en Hij dreef veel geesten uit.  
Maar Hij liet niet toe dat de boze geesten iets zeiden,  
omdat zij wisten wie Hij was.

's Morgens vroeg, toen het nog diep in de nacht was, stond Hij op.  
Hij ging naar buiten naar een eenzame plaats.  
Daar bleef Hij bidden.  
Simon en de mensen die bij hem waren, gingen Hem achterna.  
Toen ze Hem gevonden hadden, zeiden ze:  
"Iedereen zoekt U". Hij antwoordde hun:  
"Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen in de omgeving.  
Dan kan Ik ook daar preken. Daarom toch ben Ik gekomen".  
Hij trok door heel Galilea.  
Hij preekte in de synagogen en dreef de boze geesten uit.

Dit is het Woord van de Heer.

## GEBED

Heer Jezus,  
U bent gekomen  
om zwakke en zieke mensen  
te genezen.  
Genees dan ook nu  
wie te lijden hebben  
en maak hen sterk.  
Amen.



## KLEURPLAAT BIJ HET EVANGELIE



*Jezus wandelt door de straten;  
er staan mensen om Hem heen,  
er zijn blinden, kreupelen, zieken  
en Hij helpt ze één voor één.*